

# 30 NĂM GDPT ĐỨC QUỐC

Chậm vừa, diu dặt....

Nhạc và lời: Thị Thiện Phạm Công Hoàng

Rực rỡ hào quang ánh đạo vàng Bừng sáng niềm tin người Phật tử áo  
Lam Gieo chủng tử sen trắng khắp mây ngàn Hoa vô ưu đem hạnh phúc cho nhân  
gian Bi Trí Dũng đoàn Lam ta hiện ngang Tiềm thức in sâu Đạo nhiệm màu  
Thành kính tri ân on Thầy Tổ thâm sâu Tâm vượt khó ta bước lên hàng  
đầu Tâm tinh thức nào sá chi đêm thâu Ba mươi năm Đức Quốc Lam trời Âu  
*hành khúc..*  
Đây Chánh Tín đoàn Lam như măng non Đây Chánh Giác Pháp Quang lòng sắc  
son Cùng Chánh Dũng Chánh Niệm luôn sẵn sàng Tâm Minh Minh Hải Trường tràng đàn  
anh Đây Đức Quốc đoàn Lam ba mươi năm Thanh thiếu đồng niên tu học rất  
chăm Đạo tâm tươi mát tuyệt đẹp trăng rằm Tình thương gắn bó như tầm uơm  
to Mừng Chu niên kết hoa đón chào Niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Đầy niềm  
Mừng Chu niên kết hoa đón chào Niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Đầy niềm  
tin giáo lý Phật Đà Bi-Trí - Dũng chân như trong ta Mừng...  
tin giáo lý Phật Đà Lam Đức..... ...Quốc tình thương bao la.



Bi - Trí - Dũng

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam  
tại Đức Quốc



Kỷ niệm 30 năm GDPT Đức Quốc 1987 - 2017

*Bi Trí Dũng*

**30 NĂM**  
Thành lập  
kiện toàn



# BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ĐỨC QUỐC

**Chủ Trương:**

BHD GDPT VN tại Đức

**Chủ Biên:**

HTr. Thị Lộc, HTr. Tâm Bạch

**Điều hành tổng quát:**

Ban Thường Vụ

**Ban Biên Tập:**

HTr. Thị Hiên, HTr. Nguyễn Mẫn, HTr. Từ Đường,  
HTr. Thị Thiện, HTr. Nguyễn Trí

**Ban Kỹ Thuật:**

HTr. Hoàng Tùng, HTr. Giác Chánh, HTr. Thiện Mỹ  
(CN)

**In Ấn:**

HTr. Thiện Mỹ (CN)

## Mục Lục

Mục Lục.....	1
Lá thư chủ trương – <i>Ban Hướng Dẫn Đức Quốc</i> .....	3
30 năm Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc – <i>Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác</i> .4	
Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức – <i>Đại Đức Cố Vấn Giáo Hạnh, Thích Hạnh Giới</i> .....	6
Lễ kỷ niệm 30 năm GDPT VN tại Đức.....	10
Diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm 30 năm Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức.....	11
Huấn từ của Ban Hướng Dẫn Âu Châu – <i>Đại Diện Ban Hướng Dẫn Âu Châu</i> .....	15
Lời phát biểu của Hội Phật Tử – <i>Hội Trưởng Hội Phật Tử</i> .....	17
Lời cảm tạ Kỷ niệm 30 năm GDPT ĐQ – <i>BHD Đức Quốc</i> .....	18
Các điện thư chúc mừng 30 năm GDPT ĐQ.....	19
Danh sách ủng hộ Lễ Kỷ Niệm.....	25
Tường trình lễ Kỷ Niệm 30 năm – <i>Ủy Viên Báo Chí</i> .....	26
Nhìn lại.....	30
Nhân Duyên – <i>Thượng Tọa Thích An Chí</i> .....	31
Đoàn Sinh Xuất Gia – <i>HTr. Thiện Mỹ</i> .....	37
Thơ: Viên Giác mùa Phật Đản – <i>HTr. Tâm Tịnh</i> .....	41
Người Anh Cả – <i>Ban Hướng Dẫn Đức Quốc</i> .....	42
30 năm Gia Đình Phật tử Đức Quốc – <i>HTr. Tâm Bạch</i> .....	45
Giai thoại thi ca và 30 năm xây dựng đầm sen Đức quốc – <i>HTr. Thị Hiên</i> .....	50
Hình ảnh Bồ Tát Duy Ma Cát – <i>HTr. Nguyễn Hòa</i> .....	54
Chúc mừng Huỳnh Trưởng Đức Quốc tân thăng cấp Tấn – <i>Hội Đồng Cấp Dũng-Tấn Âu Châu</i> .57	
Những kỷ niệm khó quên – <i>HTr. Nguyễn Hoàng</i> .....	58
Sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Đức Quốc từ 2007–2017.....	61
2007–2017 Nhìn lại quãng đường đã qua – <i>HTr. Nguyễn Mẫn</i> .....	62
Thơ: Chào Mừng Đại Hội Bầu Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Đức Quốc.....	83
Các Trại Huấn Luyện Tại Đức Quốc – <i>HTr. Nguyễn Mẫn</i> .....	84
Huỳnh trưởng tham gia trại huấn luyện của các Ban hướng dẫn trên cấp từ 2007 – 2017.....	92
Huỳnh Trưởng Đức Quốc tham gia các lớp tu học trường kỳ.....	95
Khóa Tu Dưỡng Huỳnh Trưởng – <i>HTr. Từ Đường</i> .....	97
Khóa Tu Học Phật Pháp thường niên tháng tư.....	100

Tường trình 20 năm khóa tu học GDPT ĐQ – <i>BHD Đức Quốc</i> .....	100
Danh sách ủng hộ kỷ niệm 20 năm Khóa học .....	105
Khóa tu học Giáo Lý GDPTĐQ – <i>HTr. Thị Thiện</i> .....	106
Người Phật Tử Chân Chánh – <i>HTr. Từ Đường</i> .....	108
Thơ: Nhớ ơn Thầy – <i>HTr. Tâm Tĩnh</i> .....	112
Các Trại Họp Bạn Liên Hoa GDPT Đức Quốc từ 2007–2017 – <i>HTr. Từ Đường</i> .....	113
Sinh hoạt ngành .....	116
Oanh Vũ .....	116
Vài nét sinh hoạt ngành Oanh Đức Quốc .....	116
Oanh Vũ thi vẽ .....	119
Ngành Thiếu .....	122
Cảm tưởng của các em ngành Thiếu GDPT Đức Quốc – nhân lễ kỷ niệm 30 năm .....	122
Ngành Thanh .....	124
Sự tiếp nối .....	124
Công tác từ thiện GDPT Đức Quốc .....	127
Đầm Sen Đức Quốc .....	128
Minh Hải .....	129
Sinh hoạt Gia Đình Phật tử Minh Hải – <i>Bác Gia Trưởng GDPT Minh Hải</i> .....	129
Kỷ niệm Chu Niên thứ 30 – <i>Thầy Hạnh Giới</i> .....	133
Mắt Mĩm cười mở rộng – <i>Thầy Hạnh Sa</i> .....	135
Viết cho GDPT Minh Hải – <i>HTr. Thị Lộc</i> .....	136
Kỷ niệm xưa – <i>Thiện Như</i> .....	138
Suy nghĩ của các em Ngành Thiếu Minh Hải – <i>HTr. Chúc Phục</i> .....	140
Tâm Minh .....	142
Những thành quả và hoạt động của Gia Đình Phật Tử Tâm minh – <i>HTr. Thiện Liên</i> .....	142
GDPT Tâm Minh mừng Chu Niên lần thứ 30 – <i>GDPT Tâm Minh</i> .....	145
Chánh Dũng .....	147
Gia Đình Phật Tử Chánh Dũng – <i>HTr. Từ Đường</i> .....	147
Chuyện vui có thật – <i>GDPT Chánh Dũng</i> .....	153
Chánh Niệm .....	154
Tường thuật – <i>Ban Huỳnh Trưởng</i> .....	154
Pháp Quang .....	159
Gia Đình Phật tử Pháp Quang .....	159
Chánh Giác .....	161
Sinh hoạt GDPT Chánh Giác – <i>HTr. Thị Thiện</i> .....	161
Chánh Tín .....	166
Lòng ngờ đã quên mà nhớ rất xa .....	166
Thơ: Gia Đình Phật Tử Chánh Tín .....	169
Chuyến đi thăm GDPT Chánh Tín – <i>HTr. Nguyễn Mẫn</i> .....	170
Khóa huấn luyện Juleica – <i>HTr. Nguyễn Mẫn</i> .....	173
Những chiếc lá kỳ diệu – <i>HTr. Nguyễn Trí</i> .....	176
Kịch Bản: Câu chuyện 30 năm – <i>BHD Đức Quốc</i> .....	178



## Lá thư chủ trương

Thực hiện kỷ yếu là một nét đẹp truyền thống trong tổ chức GDPT. Sau mỗi chặng đường 10 hay 20 năm một tập kỷ yếu được ra đời, ghi lại quá trình gầy dựng, duy trì và phát triển của tổ chức GDPT nơi đó. Thấm thoát mà GDPTVN tại Đức đã tròn 30 tuổi (1987 – 2017), các Lam viên Đức quốc tiếp nối truyền thống làm kỷ yếu, từ Oanh Vũ cho đến các Huỳnh Trưởng thâm niên cùng nhau đóng góp cho sản phẩm tinh thần này.

Như ánh nến sáng mãi nhờ được truyền từ ngọn nến này sang ngọn nến khác, các tâm huyết của thế hệ tiền nhân cũng được trao truyền đến thế hệ kế thừa qua cuốn kỷ yếu này. Hạnh phúc thay, cuốn kỷ yếu kỷ niệm 30 năm GDPTVN tại Đức đã được quý Chư Tôn Đức ân sư hoan hỷ ban huấn từ; được quý niên trưởng truyền trao kinh nghiệm và tâm huyết; được các đoàn viên thân tình chia sẻ kỷ niệm và tình Lam.

Bằng lời hay hình ảnh, bao tâm hồn hướng thiện được tỏ bày, đây đức tin sáng ngời của tuổi trẻ, đây lời phát nguyện phụng sự tha nhân của tuổi thanh. Vì vậy cuốn kỷ yếu này còn là một món quà tinh thần gửi đến các bạn đoàn, các bạn trẻ khắp nơi đang tìm hướng đi cho mình trong cuộc sống đầy bận rộn thiếu định hướng này!

Cuốn kỷ yếu 30 năm có lẽ sẽ rất dày, nhưng dù có thêm bao nhiêu trang giấy cũng không ghi hết những thương yêu và bảo bọc của quý Chư Tôn Đức, quý thầy cô Cố Vấn Giáo Hạnh trong suốt 30 năm qua; Những sự dẫn thân kiên trì của các Huỳnh Trưởng, sự đóng góp bất vụ lợi của các ân nhân mạnh thường quân. Dầu vậy, với tất cả tâm thành BHD GDPTVN tại Đức cùng các Lam viên Minh Hải, Tâm Minh, Chánh Dũng, Chánh Niệm, Pháp Quang, Chánh Giác và Chánh Tín mong được bày tỏ lời tri ân qua cuốn kỷ yếu:

- \* *Kính đảnh lễ tri ân sáng lập của Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác, ân bảo trợ của quý Chư Tôn Đức trong GHPGVNTN Âu Châu và trong Chi Bộ Đức Quốc.*
- \* *Kính ghi ân kết nối tình huynh đệ trong gia đình, tình đạo và đời của quý Bác gia trưởng.*
- \* *Kính tri ân quý Huỳnh Trưởng thâm niên trưởng đã dẫn thân trong sứ mệnh huấn luyện và đào tạo.*
- \* *Kính cảm ơn sự nhiệt tâm, sự yểm trợ tinh thần lẫn vật chất của quý bảo trợ và phụ huynh.*

Đã 30 năm rồi, BHD Đức quốc vô cùng tán thán Đức Tin và sự Kiên Trì của tất cả quý Huỳnh trưởng tại Đức đã giữ vững mái nhà Lam. Năm 1973 tại quốc nội, đã đánh dấu sự lớn mạnh của tổ chức GDPT VN sau 30 năm kể từ giai đoạn các Gia Đình Phật Hóa Phổ đi vào nề nếp năm 1943. Vì vậy Đại Hội toàn quốc lần thứ 8 là một đại hội lịch sử, theo thống kê năm 1973 có trên 500 đơn vị, 5000 Huỳnh Trưởng và 50.000 đoàn sinh (tài liệu VH2HN).

Năm 2017 cũng đánh dấu mốc lịch sử 30 năm hành hoạt của tổ chức GDPTVN tại Đức, với những thuận duyên sinh hoạt hiện có trong nước Đức, mong rằng các Huỳnh Trưởng tại Đức ý thức được vai trò trưởng thành của tuổi 30, vì đàn em, vì lý tưởng phụng sự, đoàn kết một lòng cùng lèo lái con thuyền Lam Đức quốc làm nên những trang sử Lam mới sáng lạng.

*BHD GDPT VN tại Đức,  
Trưởng Ban,  
Nguyễn Mãn – Nguyễn Đình Hưng*

## 30 NĂM GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ĐỨC QUỐC ĐƯỢC THÀNH LẬP(1987–2017)

Hòa Thượng  
THÍCH  
NHƯ ĐIỂN

Mới đó mà đã 30 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Đôi khi người ta chờ đợi một cái gì đó, thấy nó lâu đến với mình; còn những gì không chờ đợi thì nó đến nhanh hơn như mình dự tưởng. Thời gian thì vẫn vậy, duy chỉ lòng người có đổi thay; nên mới có lâu hay mau như thế; chứ thật ra mỗi năm chỉ có 365 ngày, 12 tháng và mỗi tháng có 30 ngày; mỗi tuần có 7 ngày và mỗi ngày có 24 giờ vốn là cách tính của người Tây Phương. Riêng Đông Phương thì tính hơi khác một chút. Mỗi ngày có 12 giờ. Đó là Tý, Sửu, Dần, Mão.... Mỗi tháng có 3 tuần. Đó là thượng tuần, trung tuần và hạ tuần v.v... Như vậy Đông và Tây xưa nay vẫn có nhiều điều khác biệt như thế và chúng ta sinh ra từ bên Đông; nhưng sống ở bên Tây, chúng ta phải làm sao đây cho thích nghi với phong tục, tập quán, ngôn ngữ v.v... mà lâu nay chúng ta chưa hề tiếp xúc?

Đó cũng là những câu hỏi khá lớn đối với tôi khi chấp nhận ở lại xứ Đức này để làm Phật sự với lý do ban đầu là “tỵ nạn vì lý do Tôn Giáo”, vì ở Việt Nam bị đàn áp thuở bấy giờ (năm 1978). Dĩ nhiên là bây giờ ở thời điểm của năm 2017 này vẫn còn; nhưng dưới những hình thức khác xưa nhiều lắm và lại tinh vi hơn; khiến người ta khó nhận chân ra đâu là thật và đâu là giả. Khi tôi quyết định ở lại Đức và không trở về lại Nhật Bản vào thời điểm năm 1977, cũng có nghĩa là tôi đã chọn cách sống của người từ phương Đông qua sinh sống và tu học cũng như làm việc Đạo ở phương Tây, vì lúc ấy quê hương, với hai từ ấy còn xa xôi hơn muôn vạn dặm, chưa biết bao giờ mới có sự đổi thay. Một Sinh Viên Tăng mới xa rời mái trường Đại Học, đi vào đời chỉ với một tâm nguyện duy nhất là làm sao mang Đạo vào Đời và giúp đời với đi nổi khổ. Nó chỉ đơn thuần có thể và bắt đầu từ năm 1978 tôi đã đi đến các trại tỵ nạn tại Đức để thăm viếng đồng hương Việt Nam của chúng ta vừa mới đến tỵ nạn ở Đức, để giúp thông dịch cũng như làm lễ cầu an, cầu siêu, thuyết giảng v.v... Những năm 1984, 1985 tôi hay về trại tỵ nạn Nazareth ở Norddeich để thăm viếng bà con mình và thuở ấy đã gặp Anh Thị Lộc Võ Văn Mai đầu tiên, vốn là Huỳnh Trường Gia Đình Phật Tử Việt Nam cấp Tín đang tạm cư tại đó. Sau những trao đổi về sinh hoạt Phật Giáo tại Đức, tôi đề nghị là qua Trung tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam dưới sự điều hành của Anh Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp, nên triệu tập những Huỳnh Trường đang có mặt và sinh sống tại Đức về chùa Viên Giác Hannover để họp và bàn thảo về sự hình thành của Gia Đình Phật Tử tại đây. Gia Đình Phật Tử đầu tiên tại Norddeich tôi đặt tên là Minh Hải. Đây là Đạo Hiệu của vị Tổ Sư khai



*Thầy nghiêm nghị nhưng vô cùng gần gũi, luôn hỗ trợ cho GĐPT tại Đức Quốc cũng như trên toàn Hải Ngoại. Bà con Phật Tử Đức Quốc không quên câu chuyện thầy với chiếc xe đạp và hai túi ni lông. Huỳnh Trường GĐPT thì nhớ hình ảnh thầy với vòng tròn và trò chơi “Chim bay, cò bay”. Thầy như vị cha hiền của GPĐT tại Đức Quốc...*

*Hiện nay Thầy là thành viên Hội Đồng Cố vấn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới. Đối với Giáo Hội thì thầy là Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu.*

sơn Thiên phái Lâm tế Chúc Thánh tại Hội An Quảng Nam vào cuối thế kỷ thứ 17. Tiếp đến tại Hannover một Gia Đình Phật Tử cũng được thành lập, tôi cho lấy tên là Tâm Minh. Đây là Pháp Danh của Bác Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám; người gốc Quảng Nam, rất có công trong vấn đề chấn hưng Phật Giáo nước nhà vào những năm của đầu thế kỷ thứ 20. Vào mùa Vu Lan 1987 hai Gia Đình Phật Tử này được ra mắt tại chùa Viên Giác ở đường Eichelkampstr. 35A, 3000 Hannover.

Tôi vốn xuất thân từ Oanh Vũ và ngành Thiếu của Gia Đình Phật Tử Hà Linh tại Thôn Mỹ Hạp, Xã Xuyên Mỹ, Quận Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam. Một nơi tương đối nghèo so với các miền khác trong nước; nhưng cả Quận, Huyện này xuất thân không biết bao nhiêu là Hòa Thượng như: Cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh, Ni Trưởng Khiết Minh (Mã Châu), Cố Hòa Thượng Thích Hạnh Hải, Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm, Ni Trưởng Thích Nữ Giác Hương, Ni Sư Diệu Chỉ, Ni Sư Diệu Phước (Xuyên Đông), Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, chúng tôi, Cố Ni Trưởng Diệu Nghĩa, Ni Trưởng Như Viên (Mỹ Hạp) và còn rất nhiều chư Tăng Ni trẻ sau này nữa mà tôi không tài nào nhớ hết được. Ước chừng cũng độ 50 đến 70 người đã xuất gia và đã thành tựu những công việc Phật sự của mình khắp nơi trên thế giới cũng như tại quê hương nước Việt trong hiện tại. Nhiều làng khác phát lộc, phát tài; nhưng làng tôi thì phát Đức. Do vậy chúng tôi rất vui và cũng đã biết nhau từ khi còn sinh hoạt với Gia Đình Phật Tử tại quê nghèo xứ Quảng thì qua đây, không vì một lý do gì mà không thành lập được một Gia Đình như thế, nhất là khi đang có những Anh Chị Huỳnh Trưởng vốn đã sinh hoạt tại Việt Nam. Đây là lý do ban đầu để hình thành hai Gia Đình Phật Tử Minh Hải và Tâm Minh.

Sau đó thì Chánh Niệm (Berlin), Chánh Dũng (Nuernberg), Chánh Tín (Muenchen), Chánh Định (Saarland), Chánh Giác (Bremen) đều do tôi đặt tên cho những Gia Đình này, lấy chữ Chánh làm đầu như trong Bát Chánh Đạo mà Đức Phật đã dạy. Riêng Pháp Quang ở Hamburg thì do Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm đặt tên. Tất cả cũng chỉ vì một mục đích duy nhất là “Phụng sự chúng sanh; tức cúng dường chư

Phật”. Ngày nay sau 30 năm các Gia Đình Phật Tử này đã lớn mạnh không ngừng nghỉ. Nhiều người đã giả tử huyễn thân đi vào lòng đất lạnh nơi xứ người. Nhiều kẻ đã đi xa, không còn trực tiếp sinh hoạt với Gia Đình Phật Tử nữa; nhưng hình ảnh chiếc áo lam của một tu sĩ sinh hoạt trong Gia Đình, các Anh Chị Em khi hồi tưởng lại, khiến cho chúng ta không thể không mẩn mộ về một tổ chức giáo dục Thanh Thiếu Niên như vậy đã một thời giúp cho quê hương và Đạo Pháp được sáng giá cho mãi đến tận bây giờ. Công ấy là do cố Bác Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám gây dựng và các Anh Chị Em Huỳnh Trưởng tại Đức nói riêng cũng như khắp nơi trên thế giới đã tiếp tục sứ mạng của mình hướng dẫn đàn Em, đàn Con, đàn Cháu tiếp tục đi trên con đường mà Các Anh Chị Em đã đi qua.

Phần tôi đã đảm trách làm Cố Vấn Giáo Hạnh cho Gia Đình Phật Tử Tâm Minh trong nhiều năm và Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc khi còn làm Chi Bộ Trưởng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại đây trong nhiều nhiệm kỳ và sau đó là cho cả Âu Châu với trách nhiệm là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Gia Đình Phật Tử. Dầu ở hoàn cảnh hay cương vị nào, tôi vẫn luôn sẵn sàng trợ giúp cho Gia Đình Phật Tử được phát huy rộng lớn theo khả năng của mình cho đến khi không còn chịu những trách nhiệm trực tiếp ấy nữa. Nay ở tuổi gần 70 và với 30 năm của hai Gia Đình Phật Tử Minh Hải cũng như Tâm Minh đã, đương hiện hữu cùng với những Gia Đình Phật Tử khác, hiện đang sinh hoạt tại xứ Đức này, hiển nhiên là tôi rất vui khi thấy các Em, các Con, các cháu càng ngày càng phát triển và lớn mạnh như thế và cũng mong rằng khi “tre tàn, măng sẽ được mọc” để nối tiếp dấu chân xưa của đàn Anh, đàn Chị đã thể hiện một thời như thế.

Xin cầu chúc cho tất cả đều thành tựu mọi sở nguyện với lý tưởng của những người con Phật đang mang trên mình chiếc áo lam với màu thiên thanh giải thoát ấy.

*Viết xong vào lúc 19 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2017 tại Tokyo, Nhật Bản*

## GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ĐỨC



Sứ mệnh của Gia Đình Phật Tử Việt Nam là "đào tạo Thanh, Thiếu, Đồng Niên trở thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo". Suốt hơn 70 năm lịch sử và chứng minh hơn hết, kể từ biến cố 1975, khi hàng loạt người con Việt phải từ bỏ quê hương ra đi tìm tự do, sinh sống khắp mọi nơi trên thế giới, tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã có mặt để hỗ trợ cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, quý chư Tôn Đức củng cố và xây dựng niềm tin của những người con Phật sống trên đất lạ quê người.

"Mái chùa che chở hồn dân tộc. Nếp sống muôn đời của tổ tông". Hai câu cuối của bài thơ Nhớ Chùa của Hòa thượng Thích Mãn Giác, bút hiệu Huyền Không, nói lên ý nghĩa thâm sâu, sự tồn tại và gắn bó của người con Việt với ngôi Chùa. Nơi nào có Chùa tức nơi đó có ngôi Tam Bảo, có chư tôn đức Tăng Ni hoằng pháp, có truyền thống và văn hóa Việt. Thật ấm cúng và đạo vị khi đến bất cứ nơi nào có sự hiện hữu của một ngôi Chùa Việt.

Trong chuyến hành hương cùng với 32 em Phật tử trẻ sang các nước Phật Giáo năm nay, chúng tôi được duyên lành lần thứ hai đến xứ Hoa Anh Đào, đó là Nhật Bản. Đến để chiêm bái và viếng thăm các ngôi Chùa Nhật được xây dựng trang nghiêm và tráng lệ là điều hiển nhiên, nhưng đến để rồi được tụng kinh lễ Phật, thăm viếng và tá túc một đêm tại ngôi Chùa Việt, đó mới là điều khó thể nghĩ bàn. Nhưng than ơi! Chùa còn đó nhưng Thầy đã ra đi! Ngồi trước di ảnh của Cố Hòa Thượng khai sơn Chùa Việt Nam tại Nhật, thượng Minh hạ



Tuyền, mà lòng thấy bùi ngùi tưởng nhớ đến Ngài. Hạnh

nguyện, hoài bảo và công lao của quý Ngài tôn túc khai sơn các Chùa viện khắp nơi trên thế giới thật là cao cả.

Hơn 40 năm lịch sử của người Việt tại hải ngoại, không biết bao nhiêu hội đoàn và tổ chức đã được thành lập nhằm trợ giúp người Việt hội nhập và làm quen với đời sống mới trên đất lạ. Tuy nhiên sự tồn tại của những hội đoàn này cũng chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian nào đó, trẻ nhất là khi thế hệ thứ ba và thứ tư của người Việt đã được hoàn toàn hội nhập vào xã hội xứ người. Nhưng Gia Đình Phật Tử có thể nói là một tổ chức đứng đắn nhất trong những tổ chức có mặt trong một xã hội. Vì sao? Vì lý tưởng của mỗi Huỳnh Trưởng và đoàn sinh là "chỉ hướng cho thuyền đời và nẩy hoa cho cuộc sống". Một tổ chức luôn hướng mỗi cá nhân trên con đường an lạc giải thoát để lợi mình và lợi người, đúng như lời dạy của Đức Thế Tôn nhằm hướng đến mục đích giác ngộ giải thoát trong tương lai. Đây chính là điểm son mà những tổ chức khác không có được.

Nhìn ngược về quá khứ, 30 năm về trước, từ ngày tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam có mặt tại Đức Quốc qua sự thành lập của hai đơn vị đầu tiên Minh Hải và Tâm Minh, là chốt điểm những mầm giống Bồ Đề đã được lần lượt gieo trồng trên xứ người. Dưới sự cư mang đùm bọc của Hòa Thượng Phương Trượng Viên Giác, quý chư Tôn Đức, quý phụ huynh, quý Anh Chị

Huynh Trưởng và các mạnh thường quân, tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam phát triển theo thời gian năm tháng. 30 năm trôi qua, với bao sự thăng trầm của tổ chức, 7 người con của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Chi Bộ Đức Quốc, vẫn đang đứng vững giữa trời Âu và ngang vai sát cánh cùng với những đơn vị bạn khắp nơi trên thế giới để được dẫn thân phụng sự Tam Bảo, đền báo tứ trọng ân và dẫn dắt thế hệ đàn em, duy trì tổ chức.

Theo định luật vô thường, tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh và do nhân duyên diệt. Vạn vật biến hóa, thay hình đổi dạng. Quá khứ, hiện tại và vị lai là ba điểm mốc của thời gian không thể tách rời, luôn kết nối và chi phối lẫn nhau không ngừng nghỉ. Sự thành tựu kết quả ngày hôm nay là do nhân của quá khứ, đồng thời chính kết quả đó cũng là nhân, nền tảng đưa đến quả vị tương lai. Rõ biết về Đạo lý của nhà Phật không nằm ngoài định luật nhân quả và duyên khởi này.

Gần 10 năm qua, với vai trò và trách nhiệm là Cố Vấn Giáo Hạnh cho GDPT VN tại Đức Quốc, do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Chi Bộ Đức Quốc đề cử, cộng thêm sự trải nghiệm sinh hoạt với Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức trên 14 năm, bản thân chúng tôi được học hỏi rất nhiều từ các Anh Chị Huynh Trưởng cao niên, gần gũi với các Anh Chị Em Tân Huynh Trưởng và các đoàn sinh các ngành. Đối với bản thân, chúng tôi biết được giá trị thật sự về sự tu tập tự chính bản thân và sự huấn luyện đào tạo, sinh hoạt của tổ chức. Với niềm khao khát đóng góp một phần nhỏ của mình giúp ích làm hành trang vào đời cho các anh Chị Huynh Trưởng và các em đoàn sinh, chúng tôi nghiên cứu và thiết lập những chương trình tu học Phật Pháp có hiệu quả cao để các em dễ tiếp nhận giáo lý nhà Phật. Phương pháp hướng dẫn giáo lý được áp dụng theo dạng work shop, thời gian từ một tiếng đến một tiếng rưỡi. Nội dung bao gồm lý thuyết, thảo luận và thuyết trình, giúp các em tự tin, hoạt bát và phát huy khả năng và sự hiểu biết của mình. Sự học hỏi giáo lý được bổ sung thêm với những sinh hoạt bổ ích, thể thao, giải trí vòng tròn, trò chơi lớn, v.v... thích hợp cho từng lứa tuổi và hoàn cảnh.

Bắt đầu từ Vu Lan năm này, một khi được nhẹ bớt công việc Phật sự của Chi Bộ và Tổ Đình Viên Giác, chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để chuyên sâu vào việc dịch thuật, biên soạn những bài pháp căn bản để giúp cho giới trẻ đến với giáo lý nhà Phật. Những tài liệu Phật pháp này cũng sẽ được dịch ra tiếng Đức và Anh, nhằm lợi lạc cho thế hệ các con em Việt hiện tại và về sau; vì e rằng đến một thời điểm nào đó các em sẽ kém phần biết đọc, nói và viết tiếng Việt. Tuy nhiên, việc học pháp và sự tu tập hành trì cần phải được triển khai hơn nữa. Do đó, mục đích và chí hướng cho những năm tới đây là xúc tiến tìm những phương pháp tu học hiệu quả hơn, đặc biệt là sự ứng dụng Phật Pháp vào đời sống thường nhật để các Anh Chị Huynh Trưởng và các đoàn sinh có niềm tin vững chắc với đạo Phật của mình một khi giao tiếp với bạn bè, người bản xứ, nơi học đường, sở làm hoặc các tổ chức hội đoàn khác. Làm cách nào để gieo hạt giống Bồ Đề, hạt giống Tình Lam trong các em? Làm sao khơi dậy gương dẫn thân phụng sự cho tổ chức từ các em? Làm sao các em có được tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết cho tổ chức? v.v...

Các em Oanh Vũ, thiếu và thanh có được duyên lành đến với Gia Đình Phật Tử, là đến với Chùa, đến với Tam Bảo, được cơ hội phát triển Phật tánh của mình. Được học pháp và gần gũi với quý Thầy Cô, được sự tận tình chăm sóc của Bác Gia Trưởng, các anh chị Huynh Trưởng, các bậc Phụ Huynh trong ban bảo trợ, các mạnh thường quân, các ân nhân đóng góp công sức và tịnh tài v.v... Các em đoàn sinh không ai khác chính là những mầm non, những búp măng, những con em của chúng ta, sẽ tiếp gót các anh chị Huynh Trưởng trong nhiệm vụ dẫn dắt thế hệ tiếp nối. Tre già thì măng mọc, đó cũng là một định luật tự nhiên vậy. Tuy nhiên trên phương diện duy trì và phát triển, Gia Đình Phật Tử, nói đúng hơn là các anh chị Huynh Trưởng phải luôn tích cực học hỏi, phát huy sáng kiến, dựa theo đà phát triển tinh vi của khoa học, con người và xã hội để cập nhật hóa, đưa tổ chức đến hưng thịnh.

Với ý niệm đó, bắt đầu từ năm 2016, chúng tôi mỗi năm tổ chức một lần Khóa Tu Dưỡng Huynh Trưởng GDPT, nhắm vào các Anh Chị



đang điều hành và nắm đoàn tại các đơn vị GDPT tại Đức. Khóa đầu tiên được tổ chức tại Chùa Bảo Thành thuộc thành phố Koblenz, nơi Ni Sư Minh Hiếu đang trụ trì và hành hoạt. Năm nay Khóa Tu Dưỡng lần 2 sẽ được tổ chức tại Chùa Linh Thụ tại Bá Linh. Ni Sư Diệu Phước cũng rất hoan hỷ hứa khả hỗ trợ đắc lực. Suốt 2 ngày cuối tuần những đề tài liên quan đến hệ thống hành chánh, điều hành tổ chức GDPT, nội dung Phật pháp, phương cách sinh hoạt v.v... được đưa ra để thảo luận và cập nhật hóa để mọi nơi đều thống nhất. Tiện đây cũng xin nhắc nhở và kêu gọi tất cả các Anh Chị Huỳnh Trưởng đang hành hoạt tại các Gia Đình Phật Tử tại các địa phương lưu ý để dành thời gian tham dự các khóa này. Chúng ta ai cũng biết, các pháp đều biến đổi theo không gian và thời gian; cũng vậy nội dung sinh hoạt GDPT cũng phải được cập nhật kịp thời để làm lợi lạc cho mọi người. Mỗi cá nhân Huỳnh Trưởng, mỗi đơn vị Gia Đình phải tự cầu tiến, học hỏi. Ở ngoài đời, các công ty và hãng xưởng mỗi năm cũng đều gởi nhân viên của họ đi đào tạo, tu dưỡng để làm lợi lạc cho công ty của họ. Một anh Huỳnh Trưởng, một chị Huỳnh trưởng cũng vậy. Không thể nào đem những gì học được cách đây hơn 10, 20 năm trước để áp dụng cho đến bây giờ mà không qua một khóa tu dưỡng nào. Nếu vẫn chấp thủ, không cầu tiến, thì sẽ không làm được lợi lạc cho tự chính mình nói gì là cho người khác.

Sự khác biệt của tổ chức GDPT đối với những tổ chức khác nằm ở điểm tu và thực hành triệt để giáo lý của Đấng Giác Ngộ. Là một Huỳnh Trưởng, một đoàn sinh của tổ chức nên phải thâm hiểu giáo lý giải thoát này để lợi lạc cho chính mình và các em. Giáo lý và thực hành không vững vàng thì sẽ không đạt được sự giải thoát. Mà đã không giải thoát được chính mình thì làm sao giúp giải thoát được cho chúng sanh, các con em, đàn em chúng ta? Thiết nghĩ, hạnh phúc và phước báu thay cho những người con Phật có niềm tin nơi Tam Bảo và Đại Thừa chánh pháp; Giáo lý nhà Phật là một triết lý, một cách sống tâm linh sống động và tích cực. Một Huỳnh Trưởng phải nhắm đến mục đích giải thoát, nương vào tổ chức làm phương hướng, phương tiện để đi đến cứu cánh. Sự an

lạc giải thoát phải được biểu hiện qua cách sống của mỗi Anh Chị Trưởng. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, mỗi hành động và tác phong của mỗi Anh Chị đều là thay thế cho quý chư Tôn Đức giáo dục các con em Gia Đình Phật Tử. Trên thực tế, không ít Anh Chị Huỳnh Trưởng trong suốt thời gian sinh hoạt hoặc đến lúc cuối đời không được mấy an lạc, an nhiên và tự tại. Có phải rằng sự gắn thân với tổ chức không đạt được đến kết quả viên mãn chăng?

Biết tri ân và báo ân chính là lời Phật dạy, đó cũng là tinh thần và đạo hạnh của một Phật tử chân chánh. Nhằm mục đích cải thiện cuộc sống hiện tại, mỗi Huỳnh Trưởng và đoàn sinh cần phải tự nỗ lực thực hành các thiện pháp, trau dồi giáo lý Phật Đà, phát Bồ Đề Tâm, tu phước và huệ, cống hiến sức lực của mình cho mọi người và cho tổ chức. Vì vậy, là một Huỳnh Trưởng và một đoàn sinh GDPT chân chánh và sáng suốt, phải luôn biết tri ân, học hỏi kinh nghiệm của quá khứ để vươn lên xây dựng cho tương lai. Trong đời sống hiện tại có nhiều điều chúng ta không thể chọn lựa được vì đó là kết quả từ quá khứ. Nhưng để cải thiện cuộc sống hiện tại và xây dựng cho tương lai, chúng ta cần phải hành thiện, tu phước và tu huệ song song. Pháp thế gian có sanh có diệt, có thiện và bất thiện. Nếu chúng ta chọn con đường hướng thiện, tích cực sống và tu tập vì lợi ích cho chúng sanh, luôn hoan hỷ với mọi người thì chúng ta đang sống an lạc và giải thoát, đúng như lời Phật dạy để đền đáp ân đức từ ngôi Tam Bảo.

Để đền đáp ân đức từ ngôi Tam Bảo, một Huỳnh Trưởng và một đoàn sinh GDPT phải thể hiện tinh thần tri ân (biết ơn) qua sự tự nỗ lực tu học, cống hiến sức lực của mình cho mọi người và cho tổ chức. Nhận và Cho cũng là một đức hạnh cao cả của một người Phật tử đang bước trên con đường Bồ Tát Đạo. Niềm tin nơi Ngôi Tam Bảo, sự hướng dẫn tinh thần của Hòa Thượng Khai Sơn Viên Giác Tổ Đình, của Quý Thầy Cố vấn giáo hạnh, sự thương tưởng và tinh thần trách nhiệm của những Anh Chị Huỳnh Trưởng với tâm chí vững bền xây dựng và phát triển cho tổ chức đã đưa đến ngày vui hôm nay – Kỷ Niệm Chu Niên lần thứ 30 của GDPT Đức Quốc là sự đánh dấu cho sự tồn tại

và phát triển tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức.

Trong suốt 30 năm qua, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Đức Quốc đã thể hiện sự trung thành đối với Giáo Hội nói chung và Chi Bộ Đức Quốc nói riêng. Các Anh Chị trong Ban Điều Hành, các Huynh Trưởng và đoàn sinh GDPT Đức Quốc, bao gồm Minh Hải, Tâm Minh, Chánh Niệm, Chánh Dũng, Pháp Quang, Chánh Giác và Chánh Tín đã đóng góp sức mình vào các Phật sự tại Tổ Đình Viên Giác. Nhiều đoàn sinh đã được huấn luyện qua các Trại chúng trưởng, Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang, v.v... Bản thân chúng tôi cảm nhận được sự hy sinh cao cả và sự gắn bó của các Anh Chị Huynh Trưởng đối với tổ chức. Nhiều Anh Chị có thể nói là từng hơi thở, từng nhịp tim đều hướng đến tổ chức. Sự hồn nhiên sinh hoạt, tinh thần học pháp và cầu tiến của các em đoàn sinh các ngành làm cho chúng tôi càng lên tinh thần và phát nguyện dũng mãnh hơn nữa trên con đường hoằng pháp lợi sanh của một Trưởng Tử Như Lai.

Đối với các Anh Chị Huynh Trưởng và toàn thể đoàn sinh GDPT VN Đức Quốc, được khoác lên mình chiếc áo lam, được đeo hoa Sen trắng là một vinh dự cho một Huynh Trưởng và đoàn viên của tổ chức. Những lúc phiền não, nản chí hay giải đãi, hãy nhớ lại những khoảnh khắc quỳ trước Phật đài và Chư Tôn Thiên Đức để phát nguyện thọ cấp làm Huynh Trưởng, chính thức làm đoàn sinh GDPT, góp phần xây dựng và phát triển cho tổ chức.

Nhân dịp Chu Niên lần thứ 30 của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc, xin thành tâm chúc phước và nguyện cầu cho Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Đức Quốc, các Anh Chị Huynh Trưởng, quý Bác Gia Trưởng, quý Phụ Huynh, quý mạnh thường quân và các đoàn sinh các Gia Đình có được niềm tin kiên cố và thật nhiều an lạc. Nguyện cầu cho tổ chức càng thêm phát triển, các anh chị em Huynh Trưởng nhiều Bi Trí Dũng để hướng dẫn dắt con em GDPT vững bước trên con đường dẫn thân phụng sự và giải thoát. Thương chúc các con nhiều niềm vui và sự học hỏi nơi GDPT.



# Lễ Kỷ Niệm 30 Năm GDPT VN tại Đức



## DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ĐỨC

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bái bạch Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác chứng minh,  
Kính bạch Chư Tôn Đức hiện tọa đạo tràng chứng minh,  
Kính thưa chị Phó Trưởng Ban Nội Vụ BHD Âu Châu,  
Kính thưa quý Huynh trưởng cấp Dũng – Tấn,  
Kính thưa bác Hội Trưởng hội Phật Tử, quý Bác Gia Trưởng, quý đạo hữu, quý phụ huynh  
cùng toàn thể anh chị Huynh Trưởng và đoàn sinh GDPT VN tại Đức,

Hôm nay trong không khí trại họp bạn Liên Hoa 8 Đức quốc, chúng con được thiện duyên thù thắng, được Chư Tôn Đức hoan hỷ quang lâm chứng minh Lễ kỷ niệm 30 năm GDPT VN tại Đức; Chúng tôi xin hân hoan chào mừng quý vị quan khách, hoặc từng là bảo trợ GDPT, hoặc từng là thiện tri thức, hoặc từng là anh chị em cùng một mái nhà, đã trân trọng Tình lam, trân trọng sự đồng hành – đồng nguyện, đáp lời mời đến tham dự, để cùng ôn lại quá trình 30 năm xây dựng GDPT VN tại Đức.

Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị,

Ôn lại quá trình 30 năm là làm sống lại dòng Lam Sử tại Đức, đó cũng là lý do chúng con/chúng tôi chọn miền bắc Đức để tổ chức lễ kỷ niệm hôm nay. Cách nơi chúng ta đang sinh hoạt chừng 34 cây số, có thành phố nhỏ Norddeich thuộc vùng Aurich, nơi đó có trại tạm cư mà nhiều người Việt biết đến, tiếng Đức gọi là “Das Sozialwerk Nazareth e.V.”. Kể từ năm 1978, trại đã nhận 3155 người Việt tỵ nạn, trong đó có HTr. Thị Lộc Võ Văn Mai và anh Võ Minh Hoàng. Hai anh đặt chân lên nước Đức với tay không, nhưng mang theo một gia tài, đó là lý tưởng GDPTVN với mục đích “Đào tạo Thanh Thiếu Đồng Niên thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”. Cũng vào thời gian đó, Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác thường về trại tỵ nạn Nazareth thuyết pháp cho các Phật tử. Màu áo vàng hội ngộ cùng màu áo Lam tại xứ người, những tháng ngày chờ đợi đã dứt, Thầy và HTr. cấp Tín Thị Lộc đã hình thành đơn vị

đầu tiên tên Minh Hải từ trại tạm cư Nazareth năm 1987, cùng với đơn vị Tâm Minh tại Hannover.

Rồi Thầy tiếp tục gieo hạt sen mới, các Trưởng ra sức chăm sóc sen non, chẳng bao lâu trong đầm sen Đức quốc tỏa hương thơm của các sen Chánh Dũng, Chánh Niệm, Quán Thế Âm, Pháp Quang, Phật Bảo, Chánh Giác, Chánh Định, Chánh Tín... Hôm nay ôn lại dòng Lam Sử 30 năm tại Đức, cũng là đang tiếp nối dòng Lam sử của tổ chức GDPT từ quốc nội, vậy nên buổi lễ hôm nay cũng để kỷ niệm 74 năm xây dựng GDPT VN từ quốc nội đến xứ Đức này, trong tinh thần “Cây có cội, nước có nguồn”.

Ôn lại quá trình 30 năm hôm nay, cũng là để tri ân những thuận duyên để tổ chức GDPT tồn tại với năm tháng. Yếu tố đầu tiên là sự giáo dục và bảo bọc của Hòa Thượng Phương Trượng từ buổi đầu, kể đến là các vị Cố Vấn Giáo Hạnh tiếp nối, có Đ.Đ. Thích Hạnh Tấn và Đ.Đ. Thích Hạnh Giới, cũng như sự khuyến khích bảo trợ của quý Thầy Cô CVGH, CVGL tại các đơn vị. Sở dĩ GDPT tại Đức có được truyền thống tu học trên 21 năm nay, chính là nhờ sự thương tưởng và quan tâm của Quý Thầy, quý Cô thuộc Chi Bộ Đức quốc cùng Chư Tôn Đức trong Giáo hội Âu Châu. GDPT tại Đức cũng đã hình thành BHD GDPT quốc gia đầu tiên tại Âu Châu cũng là nhờ sự khuyến khích đó. Đặc biệt hơn nữa, trong Lễ kỷ niệm 30 năm hôm nay, GDPT chúng con được cung đón quý Thầy, quý Cô xuất thân từ tổ chức áo Lam, nay vẫn trọn

tình thương yêu và sự gắn bó đối với tổ chức đang hiện diện chứng minh trong đạo tràng.

Ôn lại quá trình 30 năm, cũng là để ghi nhận những thử thách thời cuộc, những khó khăn từ ngoại cảnh đến khó khăn từng cá nhân, như dòng nước chảy, có lúc chảy qua khúc cạn rồi khúc sâu, khiến cho Lam viên Đức quốc trong 30 năm qua phải chia tay với 3 đơn vị: Quán Thế Âm, Phật Bảo và Chánh Định, cộng thêm sự ra đi của nhiều anh chị em Huynh Trưởng, trong khi đó thì số lượng đoàn sinh của 7 đơn vị còn lại, vẫn ở mức khiêm nhường không phát triển.

Quý Anh Chị Huynh Trưởng thân mến,

Sự thiếu số lượng đó không đáng ngại bằng thiếu chất lượng phải không anh chị? Chất lượng mà tôi nói ở đây chính là tinh thần, là chí nguyện, là lập trường của người Huynh Trưởng. Không có chí nguyện bền bỉ, và sự nhẫn chịu của các anh chị thì một cơn lốc vô thường cũng sẽ làm rụng các cánh sen non, như trường hợp nhiều hội đoàn bạn nay đã không còn sinh hoạt. Cho nên hôm nay chúng ta tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm, chính là để vinh danh chí nguyện sắt đá của người Huynh Trưởng, để tri ân sự hy sinh của thế hệ HTr. đi trước, và tán thán sự tiếp nối của các thế hệ Huynh Trưởng đi sau, những HTr. đang duy trì mạng mạch tổ chức tại 7 địa phương trên toàn nước Đức.

Nhớ ngày nào các GDPT tại Đức đã xóa bỏ lần ranh đơn vị để đi đến hình thành một cái chung, đó là BHD GDPT VN tại Đức. Nay nhìn về tương lai, tinh thần bất khả phân này cần hiện hữu hơn bao giờ hết trong mỗi anh mỗi chị, để giúp chúng ta có nội lực hầu phát triển tổ chức. Muốn được vậy, mỗi anh chị cần tự hỏi: “Chúng ta có bỏ được tự ngã để nâng đỡ nhau cùng thăng tiến? Chúng ta có đủ nghị lực để không đổi hướng khi gặp áp lực mà cùng nhìn về một hướng? Chúng ta có đủ bền bỉ nhẫn chịu để không chọn cái lợi trước mắt mà quên đi cái thành tựu về lâu dài?”

Sau khi mỗi anh chị đã tự đặt câu hỏi cho mình rồi, nếu cần chỉ điểm, xin anh chị tìm lối thoát trong lời dạy của Hòa Thượng Phương Trượng cho hàng Huynh Trưởng theo học bậc Lực 1 Hải Ngoại như sau: “Tôi mong rằng Anh

Chị Em sẽ có một mái nhà Lam ấm cúng hơn qua tinh thần lợi mình và lợi người. Hãy bỏ đi những tự ti mặc cảm thái quá, những tự hào về những thành quả có được hay những tự cao, tự đại về bản ngã của mình”.

Kính thưa quý vị,

Ôn lại quá trình 30 năm, không thể không nhắc đến những bàn tay, những lời động viên, những ý kiến đóng góp của các thiện tri thức, các đạo hữu sinh hoạt trong hội, quý phụ huynh, các mạnh thường quân. Sự bảo trợ này do xuất phát từ một cái nhìn chung: “Chùa không chỉ là nơi đến riêng của những người lớn tuổi, những người đau khổ tuyệt vọng cần tìm lối thoát tinh thần. Không, chùa, hội là những nơi mà Phật pháp đem lợi lạc đến từng lứa tuổi, bất luận già trẻ, mà phẩm chất được vun bồi nơi con em chính là tương lai của xã hội sau này”. Chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị và hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên lộ trình đưa các con em chúng ta ngày càng gần với đạo.

Các em thân mến,

Chúng ta tổ chức mừng ngày GDPT Đức quốc tròn 30 tuổi, là để ca ngợi hai chữ “gia đình”. Từ ngày đi sinh hoạt GDPT, mỗi em sẽ có thêm một mái ấm gia đình thứ hai, đó là gia đình tâm linh. Người cha và người mẹ của gia đình đó chính là Bác gia trưởng, bác thương anh em mình như con cái trong nhà. Rồi em đến với đoàn, tuy không cùng cha mẹ, nhưng anh chị Trưởng thương và chăm sóc các em như anh chị ruột, các bạn đồng đội xem nhau như anh em một nhà. Các anh chị em hiện ở đây có cảm nhận như vậy không, nếu có xin anh chị em trả lời bằng những tiếng vỗ tay để trân trọng 6 chữ “Gia đình Phật tử Việt Nam”. Có được hạnh phúc như vậy, anh mong các em biết gìn giữ và cố gắng trở thành một đoàn sinh gương mẫu trong đại gia đình này, biết tin Tam Bảo, kính mến cha mẹ, hòa thuận với anh chị em, biết thương yêu mọi loài, biết yêu tiếng Việt Nam, để không phụ lòng mong chờ của cha mẹ, của Thầy Cô và các anh các chị.

Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị

sau đây chúng con/chúng tôi xin phép có vài lời với quan khách Đức, ông Thị Trưởng thành phố Aurich, ông Windhorst.

Sehr geehrter Herr Windhorst,

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich trotz Ihres vollen Terminkalenders Zeit genommen haben, um an unserer Feier zum 30-jährigen Jubiläum der Vietnamesischen Buddhistischen Jugendorganisation in Deutschland teilzunehmen. Wir wissen es sehr zu schätzen!

So wie der Landkreis Aurich seit 1978 den insgesamt 3.155 vietnamesische Flüchtlingen den Schutz geboten hat, stellt die Stadt Aurich der Vietn. Buddh. Jugendorganisation in Deutschland nun die Räumlichkeiten der Waldorfschule von 21. bis 25.06.2017 zur Verfügung, damit unsere Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, sich auszutauschen, wahre Freundschaft aufzubauen und das Zusammenleben in der Gemeinschaft zu erfahren.

Auch unsere Jugendleiter aus ganz Deutschland kennen die Stadt Aurich, denn genau hier in dieser Schule vor 16 Jahren hatten wir ein Ausbildungsseminar für Jugendleiter veranstaltet.

Auch unser Ortsverein hier „die Vietn. Buddh. Jugendorganisation Minh Hai“ treffen sich regelmäßig im Familienzentrum der Stadt Aurich. Von unseren Ortsvereinsmitgliedern haben wir erfahren, dass Sie, Hr. Windhorst, vieles in die Wege geleitet haben, um unsere Jugendarbeit hier zu unterstützen.

Am kommenden Sonntag, wenn sich einige von uns von der Stadt Aurich verabschieden, fragen wir uns: „Was nehmen wir mit?“ Ich würde sagen, ich nehme die Gastfreundlichkeit, die Hilfsbereitschaft und die Toleranz mit. Das sind Werte im Buddhismus, die wir von unseren hochhehrwürdigen Mönchen und Nonnen lernen. Mit unserer Jugendarbeit möchten wir die Barmherzigkeit (Bi), Wissen (Trí) und Strebsamkeit (Dũng) den Jugendlichen vermitteln:

- Barmherzigkeit als Grundlage für die Entwicklung von Hilfsbereitschaft.

- Wissen als Grundlage für jede Verständigung, die eine tolerante Ansicht fördert.

- Strebsamkeit als Voraussetzung um die 2 oberen Punkte zu praktizieren. Diese Praxis soll einen Beitrag zum Mitaufbau der Gesellschaft leisten, egal ob in der Schule, im späteren Berufsumfeld, in der Familie, unter Nachbarn oder unter Freunden.

Genau aus diesem Grund wurde in Vietnam im Jahr 1943 unser Verein gegründet. Diese Tradition wird hier in Deutschland im Jahr 1987 in Norddeich, im Landkreis Aurich fortgesetzt. Die Gründung des Ortsvereins Minh Hai in Norddeich und Tam Minh in Hannover vor 30 Jahren. Aus diesem Anlass feiern wir heute die 30-jährige Jugendarbeit unseres Vereins. Und wir finden, dass die Stadt Aurich der beste Ort für diese bedeutende Jubiläumsfeier ist.

Im Namen aller unseren Vereinsmitglieder bedanken wir uns sehr herzlich bei Ihnen, und freuen uns auf weitere Zusammenarbeit und wertvolle Begegnungen.

An dieser Stelle möchten wir auch einen besonderen Dank an:

- Fr. Sandra Grau, Direktorin des Familien Zentrums Aurich sowie

- Hr. Roman Siewert, geschäftsführendes Vorstandmitglied im Sozialwerk Nazareth e.V. richten.

Leider sind Fr. Grau und Hr. Siewert aus familiären Gründen verhindert. Wir freuen uns alle sehr über Ihre Glückwünsche.

Auch Herrn. Flügel, Hausmeister der Waldorfschule, möchten wir Danke sagen.

Trong ngày vui đoàn tụ hôm nay, một lần nữa

– Chúng con xin thành kính niệm ân Hòa Thượng Phương trượng và Chư Tôn Đức Tăng Ni, đã từ bi lân mẫn quang lâm dự lễ, dù chúng con biết quý Ngài đang trong mùa An Cư Kiết Hạ.

– Chúng em xin cảm ơn sự tham dự của chi Phó Ban BHD Âu Châu, quý HTr. cấp Dũng – Tấn để khuyến tấn hàng HTr. Đức quốc.

– Chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý bác Hội trưởng HPT, quý Bác Gia Trưởng, quý đạo hữu trong Hội, quý phụ huynh bảo trợ – đó là những sự động viên vô cùng quý báu cho tổ chức áo Lam.

– Đặc biệt xin được cảm ơn Chi hội, quý đạo hữu phát tâm bảo trợ cho Lễ kỷ niệm tại địa phương Aurich, cũng như ban yểm trợ địa

phương: các HTr. của GDPT Minh Hải. Xin thay mặt BHD ĐQ, chúng con/chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng GDPTVN tại Đức.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

*Trưởng Ban BHD GDPTVN tại Đức,  
HTr. Nguyễn Mẫn – Nguyễn Đình Hưng*



# HUẤN TỪ CỦA BAN HƯỚNG DẪN ÂU CHÂU

## – Đại Diện Ban Hướng Dẫn Âu Châu

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hòa Thượng Đệ Nhị Chủ Tịch GHPGVN TN ÂC, Phương Trưởng  
Chùa Viên Giác

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng – Ni tại Đạo Tràng.

Kính thưa:

- Quý đạo hữu Hội Phật Tử Đức Quốc, quý vị phụ huynh, bảo trợ và quan khách.
- Quý Huynh Trưởng thành viên BHD Đức Quốc
- Quý Huynh Trưởng Niên Trưởng, quý Bác gia trưởng và quý anh chị Huynh Trưởng đại diện các đơn vị tham dự.
- Thương mến đến các em đoàn viên tham dự trại Liên Hoa 8 có mặt hôm nay.

Kính bạch Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức Tăng – Ni.

Trước tiên và trên hết thay mặt toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GDPT trên toàn Âu Châu thành kính đảnh lễ, cảm niệm tri ân Hòa Thượng cùng chư tôn đức Ni đã che chở, thương yêu, tạo điều kiện thuận lợi để anh chị em GDPT tại Đức Quốc chúng con sinh hoạt tu học trong suốt thời gian qua. Chúng con thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức Tăng – Ni được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, thọ mạng miên trường, luôn rộng vòng tay thương yêu che chở chúng con trên con đường tu học và hành Lam sự. Sự quang lâm chứng minh của quý Ngài đã đem đến cho chúng con một niềm an lạc sâu sắc, một nguồn khích lệ rộng lớn và một động lực mạnh mẽ cho chúng con vững tiến trên con đường phục vụ tổ chức, phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Kính thưa quý Bác Gia Trưởng, quý đạo hữu trong Hội Phật Tử, Ban Bảo Trợ, quý đạo hữu phụ huynh của Huynh Trưởng và đoàn sinh GDPT.

Thay mặt BHD Âu Châu, xin gửi lời chào tinh tấn và trân trọng. Sự có mặt của quý đạo hữu hôm nay đã nói lên sự thương yêu, trợ duyên cho tổ chức GDPT hoàn thành mục đích cao đẹp. Kính chúc quý đạo hữu thân tâm an lạc, đạo tâm kiên cố, Phật sự viên thành.

Kính thưa quý HTr. Niên Trưởng GDPT Đức Quốc. Quý Huynh Trưởng thành viên Ban Hướng Dẫn. Quý HTr. Đại diện 7 GDPT tại Đức Quốc.

Với chiều dài 30 năm sinh hoạt liên tục tại xứ người, vượt qua nhiều chướng duyên, khó khăn nội ngoại, BHD Đức Quốc vẫn giữ vững tinh thần sinh hoạt, tu học không ngừng nghỉ, huấn luyện thường xuyên cho Huynh trưởng. Lý tưởng “Đào luyện thanh thiếu đồng niên thành Phật Tử chân chánh” luôn nằm trong tâm nguyện nên BHD ĐQ dù bận rộn tới đâu, hàng năm đều tổ chức lớp học Phật Pháp cho thanh thiếu niên GDPT.



Anh chị BHD ĐQ luôn ghi trong tâm sứ mạng người huynh trưởng trên tất cả đoạn đường. Hướng dẫn đàn em, phục vụ tổ chức, phục vụ đạo pháp và dân tộc.

Thay mặt BHD Âu Châu, tôi tán dương tinh thần của toàn thể anh chị em Huynh Trưởng trên toàn Đức quốc và mong rằng anh chị em tiếp tục phát huy thể mạnh của 7 GDPT cùng hòa chung điệu nhạc để Ban Hướng dẫn phát triển hơn nữa xứng tầm với tuổi đạo trưởng thành của mình.

Cũng xin tán thán tinh thần làm việc của quý anh chị Huynh Trưởng Đức Quốc, quý anh chị đã tích cực, không quản ngại khó khăn để hoàn thành những công việc của BHD trên cấp đã vạch ra. Giờ đây đánh dấu 30 năm kiện toàn và phát triển, và những năm tới trách nhiệm của các anh chị lại càng nặng nề khó khăn hơn.

Lời chúc của chúng tôi trong ngày lễ Chu Niên 30 năm cho quý anh chị mà cũng là cho chính tất cả chúng tôi để cùng nhau vững vàng tiếp tục đi tiếp con đường. Đó là xin chúng mình cùng nhau phát nguyện:

- Xin cùng nhau phát nguyện thường xuyên học tập hạnh Tinh Tấn của Đức Từ Phụ Thích Ca để vững tiến.
- Xin cùng nhau phát nguyện học hạnh đại từ, đại bi của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Biết diệu dụng phương tiện, tùy cơ ứng hiện để hướng dẫn và dìu dắt đàn em.
- Xin cùng nhau phát nguyện học tập hạnh Bồ Tát Thường Bất Khinh, để biết yêu thương, tôn kính lẫn nhau, giữ hòa khí, giữ tình Lam chân thật trong một tổ chức có màu áo Lam hiền hòa.

Hôm nay, Lễ Chu Niên 30 năm GDPT Đức Quốc không phải tự nhiên mà tổ chức tại Aurich, nơi sinh hoạt của GDPT Minh Hải. Minh Hải cũng 30 năm vượt khó để hướng dẫn các em chung sống dưới ánh đạo vàng.

Nói đến 30 năm Chu Niên GDPT Minh Hải, không thể quên đến GDPT Tâm Minh, cùng thời, cùng tuổi.

Nhân cơ hội này BHD Âu Châu cũng xin có lời chúc đến đạo hữu Gia trưởng, thân thương đến anh chị em Huynh trưởng và Đoàn sinh GDPT Minh Hải, Tâm Minh thật nhiều niềm vui. GD mỗi ngày một thăng tiến.

Về dự Chu Niên hôm nay, nhìn những nụ cười trong sáng của các em đoàn viên, ánh mắt rạng ngời của quý huynh trưởng. Chúng tôi tin rằng “không có đường đi khó” khi niềm tin kiên cố, chí nguyện vững vàng.

Kính thương chúc quý anh chị bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

*TM BHD Âu Châu,  
Phó Trưởng Ban Nội Vụ  
Tâm Bạch, Trần Huyền Đan*

## Lời phát biểu của Hội Phật Tử

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức.

Kính thưa Quan Khách Việt, Đức.

Kính thưa Quý Đạo hữu, cùng Quý Anh Chị Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức, GDPT Minh Hải.

30 năm đã lặng lẽ theo dòng đời trôi qua, một khoảng thời gian không ngắn, mà chẳng là dài, một chặng đường quý anh chị đã cùng nhau sánh bước, quý vị cũng đã từng gặp những khó khăn, tương chừng ngã quỵ giữa đường, trải qua những thăng trầm trong cuộc sống Đạo. Quý anh chị vẫn kiên trì, nỗ lực, vẫn luôn tinh tấn trong mọi công tác Phật sự.

Suốt trong 30 năm qua Gia Đình Phật Tử đã đóng góp phần văn nghệ của mình trong các Đại Lễ thật là khởi sắc.

– Là một Tổ chức Thanh Thiếu Niên GDPT, nên rất cần thiết cho con em của Phật Tử Việt Nam chúng ta hiện đang sinh sống tại nước Đức nói riêng cũng như trên khắp thế giới nói chung.

– Gia Đình Phật Tử hình thành để tạo nên sự hợp lực với mọi thế hệ, nhằm gìn giữ văn hóa, phong tục, tập quán của người Việt Nam chúng ta tại xứ người.

– Hiện nay tại nước Đức đã có 7 GDPT mà năm nay có hai GDPT đã kỷ niệm 30 năm rồi. Điều ấy chứng tỏ rằng hai GDPT này đã sinh hoạt sát cánh cùng nhau với Chi Hội Hannover cũng như Chi Hội Norddeich–Aurich trong suốt 30 năm qua và những Chi Hội này cũng là một trong 23 Chi Hội của Hội Phật Tử VNTN tại Đức trong suốt chừng ấy thời gian.

Sự thành tựu có được như ngày hôm nay, không phải là một sự ngẫu nhiên mà nó đã được đánh đổi bằng tất cả công sức, công phu và sự phát tâm đồng mãnh của chính Quý vị và những Anh Chị đi trước.

Quý anh chị đã hy sinh niềm vui riêng của chính mình, gia đình mình, để dẫn thân mang niềm vui chung, an lạc đến cho tất cả tha nhân.

Một điểm son, một niềm tự hào, luôn đáng được vinh danh.

Thay mặt cho Hội Phật Tử VNTN tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, chúng tôi thân mến gửi đến Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức cùng với GDPT Minh Hải một món quà lưu niệm đánh dấu một hành trình 30 năm đã đi qua. Kính chúc Quý vị Bồ Đề đạo tâm luôn kiên cố, Chí tu học vững bền, luôn hài hòa với Đạo và an vui với Đời.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

*Hội Trưởng Hội Phật Tử*

*Minh Dũng – Nguyễn Văn Hùng*

# LỜI CẢM TẠ

trong Lễ Kỷ Niệm 30 năm Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc  
và Trại Họp Bạn LIÊN HOA 8

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

- Cung kính ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác
- Kính bái bạch Chư Tôn Đức Tăng – Ni trong Chi Bộ Đức Quốc
- Kính thưa quý Đạo hữu Hội Phật tử, quý Bác gia trưởng, quý Ban bảo trợ, quý Phụ huynh, quý Ân nhân mạnh thường quân.

Thân thương kính chào quý Anh Chị Huỳnh Trưởng hiện diện, quý cựu Huỳnh Trưởng, cựu Đoàn sinh GDPT tại Đức, quý anh Chị Ban Quản Trại và các em trại sinh thân mến!

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng – Ni,

trên bước đường nguyện hiến thân cho đạo pháp, với sứ mệnh thiêng liêng “**Hoàng Pháp Lợi Sanh**”, trong đó có đoàn viên Gia Đình Phật Tử tại Đức, quý Thầy quý Cô không quản ngại khó khăn, từ bi hoan hỷ hướng dẫn chúng con trên bước đường tu học và hành đạo suốt 30 năm qua. Chúng con kính xin được đầu thành đánh lễ, thành kính tri ân:

Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác,

Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Chi Bộ Đức Quốc.

Kính thưa quý Đạo hữu Hội Phật tử, quý Bác gia trưởng, quý Ban bảo trợ, quý Phụ huynh, quý Ân nhân mạnh thường quân.

Thời gian ba thập niên không phải là ngắn, cũng nhờ sự hỗ trợ tận tình, cùng tấm lòng thương yêu của quý vị mà 7 Đơn vị GDPT tại Đức thêm thuận duyên sinh hoạt và duy trì đến nay.

Chúng tôi xin thay mặt anh chị em GDPTVN tại Đức Quốc nói lên lời tri ân công đức của quý vị.

Quý Anh Chị Em Áo Lam thân kính,

sự hiện diện đông đủ của quý ACE hôm nay là niềm hạnh phúc lớn và tô điểm cho tình Lam bất diệt. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, một lần khoác chiếc Áo Lam và phát nguyện đeo huy hiệu Hoa sen, thì cả đời là một Lam viên. Giờ phút này trong không khí ấm áp của tình Lam lan tỏa, chúng tôi mong rằng mái nhà Lam Đức Quốc chúng ta sẽ đoàn kết hơn nữa, biết thương nhau và vững niềm tin với sứ mệnh giáo dục “*vì đàn em thân yêu hôm nay, vì mầm non tương lai mai sau*”. Trong quá trình sinh hoạt 30 năm qua, cho thấy rằng sức sống của một tổ chức không phải nằm ở nơi một người, mà là do sự đóng góp của nhiều bàn tay, mà quan trọng hơn hết đó là tấm lòng và sự phát nguyện của ACE chúng ta. Chúng tôi xin thay mặt Ban Tổ Chức và Ban Quản Trại xin tán thán, ca ngợi công đức của quý anh chị đã đóng góp sức mình để tổ chức Lễ Kỷ Niệm 30 năm GDPT Đức Quốc và Trại họp bạn Liên Hoa 8 thành công tốt đẹp.

Sau cùng, chúng con thay mặt cho Ban Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm 30 năm và BQT Liên Hoa 8:

Kính chúc chư Tôn Đức pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

Kính chúc chư vị khách quý thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường

Thân ái chúc quý anh chị và các em tinh tấn mãi trên đường Đạo.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

*TM BHD GDPT VN tại Đức Quốc,  
Phó Trưởng Ban Nội Vụ,  
Trại Trưởng Trại Liên Hoa 8  
Thiện Mỹ – Thái Văn Anh*

## CÁC ĐIỆN THƯ CHÚC MỪNG 30 NĂM GDPT ĐQ

Đạo từ của Đại Đức Thích Hạnh Giới,  
Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh – GDPTVN tại Đức đọc trong Lễ kỷ niệm 30 năm

*Nam Mô A Di Đà Phật,*

*Kính bạch Hòa Thượng Phương Trượng cùng Chư Tôn Đức chứng minh.*

*Kính thưa quý anh chị Cựu Huynh Trưởng, quý Bác Gia Trưởng, quý quan khách!*

*Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng đại diện cho GDPT Âu châu, GDPT Đức quốc cùng các quốc gia khác, các Huynh Trưởng và đoàn sinh các GDPT tại Đức, đặc biệt GDPT Minh Hải và GDPT Tâm Minh thân mến,*

*vì Phật sự hướng dẫn Phật thất tại chùa Linh Thứu – Berlin, nên Hạnh Giới không về Aurich để tham dự Lễ Chu Niên lần thứ 30 của GDPT tại Đức, xin cáo lỗi!*

*Tuy vắng mặt, nhưng „tâm niệm tình Lam“ vẫn luôn ở bên cạnh các anh chị và các em áo Lam. Được Hòa Thượng và Chư Tôn Đức đến chứng minh là một phước báu lớn cho GDPT Đức quốc nói chung, và hai đơn vị GDPT tiên phong nói riêng.*

*Nhân dịp Lễ Chu Niên 30 năm, Thầy xin thương chúc các anh chị Huynh Trưởng và các đoàn sinh đạo tâm kiên cố, an lạc và nhiều sức khỏe.*

*Xin kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức chứng minh, và xin vấn an các Bác Gia Trưởng, quý anh chị Cựu Huynh Trưởng cùng tất cả quý anh chị Huynh Trưởng về tham dự lễ.*

*Lời cuối xin chúc cho buổi lễ Chu Niên được thành công viên mãn.*

*Kèm theo là chút quà gửi tặng đến 2 gia đình.*

*Kính bút,*

*Tỳ Kheo Thích Hạnh Giới.*

## **Bác Thị Tâm – Ngô Văn Phát,**

**nguyên Hội Trưởng Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại CHLB Đức**

*Thương gửi cháu Nguyên Mẫn,*

*Bác Thị Tâm thành thật cảm ơn GDPT mời bác tham dự Lễ Kỷ Niệm 30 Năm thành lập Gia Đình Phật Tử tại Đức.*

*Nhưng cháu Nguyên Mẫn ơi, từ Tết đến nay, bác ra vào bệnh viện đến 4 lần!!! Lần cuối bị mổ gần bên sống mũi trái để nối ống dẫn nước mắt. Đến giờ vẫn còn đau và không được đi ra ngoài nắng.... Do đó sức khỏe của bác rất yếu. Lễ Phật Đản vừa qua, bác không thể đến chùa làm Phật sự được. Bác 88 tuổi rồi, hiện đang nằm trong chu kỳ thứ ba của Sanh Lão Bệnh Tử theo luật vô thường của dòng đời hưng phế!!! Vì vậy bác không thể đến tham dự ngày Kỷ Niệm quan trọng này được, xin cháu Nguyên Mẫn cùng tất cả quý thành viên trong Gia Đình Phật Tử thông cảm vì tình trạng sức khỏe của bác.*

*GDPT Tâm Minh cũng có mời bác ngày 06.08.17 tham dự Lễ Kỷ Niệm 30 Năm ngày thành lập được tổ chức tại chùa Viên Giác, hy vọng nếu lúc đó sức khỏe khá thì bác cố gắng lên tham dự.*

*Bác nhớ rõ là GDPT Minh Hải thành lập trước GDPT Tâm Minh, nhưng cùng ra mắt tại chùa Viên Giác trong Lễ Vu Lan từ 4 đến 6.09.1987.*

*Bác thành tâm cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý thành viên trong GDPT thân tâm thường an lạc, và luôn luôn sống trong tinh thần Bi – Trí – Dũng của người Phật tử Áo Lam.*

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

*Thị Tâm – Ngô Văn Phát*

## **HTr. Nhật Định – Nguyễn Kim Sơn,**

**nguyên Trưởng Ban BHD GDPTVN tại Đức nhiệm kỳ I**

*Nguyên Mẫn thân mến*

*Tôi sau khi đi Paris về hơi bị cảm, không đủ sức để viết nhiều.*

*Tôi xin gửi đôi lời thân chúc Lễ Kỷ Niệm 30 năm thành công tốt đẹp.*

*Tôi chỉ muốn nói một ước mơ của mình là hiện tại thế giới đang có rất nhiều vấn đề nguy hiểm đang xảy ra như ô nhiễm môi sinh, nạn nhiều CO2 và thiếu Oxy, nạn thiếu thực phẩm, nạn chiến tranh, nạn trái đất nóng dần.... Nếu tất cả chính quyền trên thế giới chỉ nghe và làm theo một lời khuyên của Đức Phật trong 5 giới của chúng ta thì tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết, đó là giới sát.*

*Tôi gửi đến anh bản dịch kinh Kalama để anh nhắc trong buổi họp, nếu được tôi sẽ chuyển đến một phim nói về ăn chay vì chính mình để anh phổ biến.*

*Thân mến,*

*Nam Mô. Phật Pháp Tăng*

*Shakya Nhật Định*

## **Bác Phù Vân – Nguyễn Hòa, Chủ bút Báo Viên Giác**

*Nam Mô A Di Đà Phật,  
Thân gửi ACE trong Ban Hướng Dẫn GDPT Đức Quốc,  
Trong báo VG 220 tháng 8.2017, tôi sẽ đăng Tin Sinh Hoạt GDPT  
Đức Quốc nhân dịp:*

*1– Lễ khai khóa Bậc Lực 1 GDPT VN /HN tại chùa Bảo Quang Ham-  
burg gồm:*

- Lời giới thiệu Giảng sư của Tâm Bạch*
- Đạo Từ của HT Phương Trượng*
- Giới–Định–Tuệ của TT Thích Nguyễn Giác*
- Lễ Phát nguyện tu học khóa BL 1 của Nguyễn Hoàng*
- Bài tường trình lễ Khai Khóa BL 1 của Nguyễn Mãn.*

*2– Bài viết về lễ kỷ niệm 30 năm GDPT/ĐQ từ ngày 24.6 sắp tới.  
Đề nghị ACE huynh trưởng đóng góp bài tường trình buổi lễ + vài  
hình ảnh ý nghĩa, gửi cho tôi trễ nhất vào ngày 10.7.2017, để kịp  
đăng chung trong Block Trang GDPT của số báo VG 220 (tháng  
8.2017). Nếu trễ, bài sẽ đăng trong số báo VG 221 (tháng  
10.2017).*

*Xin cảm ơn các ACE đã gửi Thư Mời, nhưng rất tiếc, tôi có việc  
riêng nên không đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập  
GDPT/Đức Quốc được.*

*Chúc ACE huynh trưởng luôn thân tâm thường lạc, sức khỏe vững  
bền để xây dựng vững mạnh tổ chức GDPT/ĐQ.*

*Nam Mô A Di Đà Phật,  
Phù Vân*

## **Chị Diệu Lý – Nguyễn Thu Lan, một trong những Mạnh Thường Quân**

*Từ Đường thân mến,  
Chị đã nhận được thư mời về tham dự Chu Niên của BHD. Đáng tiếc ngày đó  
chị đang đi công tác không có mặt tại Đức. Chị muốn góp chút tịnh tài 300  
euro ủng hộ Lễ Chu Niên (anh Thị Hiện sẽ giao cho Từ Đường).*

*Thân chúc quý anh chị em có một buổi lễ Chu niên thành công và luôn gặp  
được nhiều thuận duyên trong 30 năm kế tiếp.*

*Thân Chúc,  
Diệu Lý*

**HTr. Thiện Căn – Phạm Hồng Sáu,  
nguyên Thành viên BHD GDPTVN tại Đức,**

*Willich ngày 20.06.2017,*

*Thân ái gửi đến quý anh chị Huỳnh Trưởng (HT) cùng tất cả các em Đoàn Sinh (ĐS),*

*Nhận được thư mời tham dự lễ Kỷ Niệm 30 năm thành lập GDPTVN tại CHLB/Đức, tổ chức vào ngày Thứ Bảy 24.06.2017 tại Ehweg 15 – Aurich do Huỳnh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn (HT/TBHD) gửi.*

*Rất tiếc và rất cảm ơn, nhưng tiếc rằng vì lý do gia cảnh không thể đến tham dự được để cùng với quý anh chị HT và ĐS nối tiếp nhau vòng dây thân ái.*

*Nhân đây cũng xin thân ái gửi lời chúc mừng và nói rằng 30 năm qua thời gian cũng phần nào đủ cho tất cả chúng ta suy ngẫm. Bởi GDPTVN tại CHLB/Đức đã trải qua những thăng trầm, vất vả mà vẫn giữ được sinh hoạt đều đặn cho đến hôm nay và còn nhiều hy vọng cho tương lai nữa. Phải nói đó là công sức tuyệt vời của quý anh chị HT hướng dẫn và cũng là một điều quý báu vô cùng đối với các em ĐS.*

*Sự thành lập lên được ban đầu đã khó, còn việc duy trì và phát triển được cho Tổ Chức Gia Đình của mình lại càng khó hơn. Bởi chúng ta là những người xa quê hương, Tổ Quốc, sống lưu lạc khắp mọi nơi, khác nhau về phong tục, tập quán, địa lý, nhân sinh v...v...*

*Nhưng dù gì, dầu gì: **Sen vẫn nở trên đường tha hương...***

*Thân ái chúc mừng quý anh chị HT và các em ĐS luôn vui, khỏe, thể hiện BI, TRÍ, DŨNG trên đường phục vụ chúng sinh và Đạo pháp, quang vinh dưới ánh đạo vàng của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.*

*Thân ái chúc mừng và kính chào tinh tấn.*

*HTr. Thiện Căn – Phạm Hồng Sáu.*

**Fr. Sandra Grau,  
Direktorin des Familien Zentrums Aurich**

*Sehr geehrter Herr van Thai, sehr geehrter Herr Nguyen,*

*ich möchte mich sehr herzlich für die Einladung zu Ihrer Feier anlässlich des 30-jährigen Jubiläums bedanken. Sehr gerne hätte ich daran teilgenommen, bin an dem Wochenende aber wegen einer privaten Familienfeier nicht in Aurich.*

*Ich wünsche Ihnen für den Tag viele schöne Begegnungen, ein sonniges und freundliches Fest und viel Freude.*

*Ich bedanke mich für die Einladung und die schöne Kooperation im Rahmen der Arbeit im Familienzentrum Aurich.*

*Mit freundlichen Grüßen*

*Sandra Grau*

# SOZIALWERK NAZARETH E.V.



SOZIALWERK NAZARETH E.V. • Postfach 11 09 • D-26506 Norden-Norddeich

**Nguyen, Dinh Hung**  
**Bundesverband Vietn.**  
**Buddh. Jugendorganisation**  
**Waldstr. 14**

**79194 Gundelfingen**

Friedenstraße 1  
26506 Norden-Norddeich  
**Telefon**  
Sammel-Nr.: (0 49 31) 179-0  
**Telefax**  
(0 49 31) 179-101  
**e-Mail**  
mailto:nazareth-norddeich.de  
**Internet**  
www.nazareth-norddeich.de

**Ansprechpartner:**  
Herr Siewert  
**Tel.:**  
04931/179-0  
**E-Mail:**  
siewert@nazareth-norddeich.de  
Norddeich, 10.07.2017

Sehr geehrter, lieber Herr Dinh Hung Nguyen,

Ihren Brief vom 2. Juli und die besonderen Grüße auch vom Abt und den Gästen der Jubiläumsfeier hat mich sehr berührt. Ich bin zutiefst verbunden mit Ihrem Land und dem Schicksal der vietnamesischen Flüchtlinge. Ich habe großen Respekt, wie Sie alle in unserem Land im wahrsten Sinne des Wortes angekommen sind.

Ihren Dank werde ich in besonderer Weise auch weitergeben, auch gegenüber unserer Stadt Norden und dem Landkreis Aurich und dem Land Niedersachsen.

Ich darf Sie bitten, mir noch die Bankverbindung Ihres Vereins mitzuteilen. Gerne möchte ich Ihnen gegenüber noch meine Wertschätzung zeigen und eine Spende überweisen.

So wünsche ich weiterhin ein gesegnetes Wirken und verbleibe

mit herzlichen Grüßen

Roman Siewert  
Geschäftsführender 1. Vorsitzender



Träger der Einrichtungen ist das Sozialwerk Nazareth e.V., eingetragen im Vereinsregister Norden, gemeinnützig und nichtkennzeichnend vom Finanzamt Norden, GemL Nr. 24



Ely Heuss-  
Knopp-Stiftung  
Müttergenesungswerk  
IK: 510341967

Zertifiziert für Vorsorge und Reha



Geschäftsführendes  
Vorstandsmitglied:  
Roman Siewert

Geschäftsführung:  
Klaus Rinschde,  
Dipl. Sozialarb./  
Dipl. Sozialpäd.

Bankverbindungen

RVB Fresena eG IBAN: DE34 2836 1592 6601 0330 00  
BIC: GENODEF33HAN  
BIS Hannover IBAN: DE20 2512 0510 0007 4037 00  
BIC: BFSWDE33HAN  
Postbank Hannover IBAN: DE68 2501 0030 0026 1813 07  
BIC: PBKDEFF

Spendenkonto:

BIS Hannover IBAN: DE90 2512 0510 0007 4037 01  
BIC: BFSWDE33HAN





BI - TRI - DŨNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – ÂU CHÂU

—❀❀❀—  
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÂU CHÂU  
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ THIÊN TRÍ - THỤY SĨ

Vietnamesisch buddhistischer Jugendverein THIEN TRI in der SCHWEIZ  
C/o Le Cong Tho – Lindenweg 2 – 8457 Humlikon, Schweiz – Tel. 0522227717  
Email: [gdpthientri2010@gmail.com](mailto:gdpthientri2010@gmail.com) – Web: <http://web118.104.hosttech.eu/gdpthientri/>

Phật Lịch 2561,  
Thụy Sĩ, ngày 18.06.2017

## THƯ CHÚC MỪNG

**Đề mục: Lễ Kỷ Niệm 30 năm xây dựng GDPT VN tại Đức quốc**

**NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT**

Kính gửi Anh Trưởng Ban BHD GDPTVN tại Đức,

Nhận được thư mời ngày 21.04.2017 về Lễ Kỷ Niệm 30 năm xây dựng GDPT VN tại Đức Quốc cũng như tham dự Trại họp bạn Liên Hoa lần thứ 8, kỷ niệm 30 năm và Chu Niên lần thứ 30 của GDPT Minh Hải và GDPT Tâm Minh; GDPT Thiên Trí tại Thụy Sĩ thành thực chúc mừng và chia vui cùng quý anh chị.

Đáng tiếc trong thời gian này (từ ngày 24.06.2017 đến thứ hai 26.06.2017) GDPT Thiên Trí được tiếp đón Hòa Thượng Thích Thái Hòa và quý Phật tử đến từ Việt Nam qua viếng thăm Thụy Sĩ.

Mong anh Trưởng Ban BHD. GDPTVN tại Đức Quốc thông cảm.

Câu chúc Trại Họp Bạn Liên Hoa lần thứ 8 và Lễ Kỷ niệm Chu niên 30 năm thành công viên mãn.



Thay mặt GDPT Thiên Trí tại Thụy Sĩ  
Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn  
Gia trưởng GDPT Thiên Trí

## DANH SÁCH ỦNG HỘ LỄ KỶ NIỆM

Tri Ân Chư Tôn Đức, Hội Phật Tử, Huỳnh Trưởng và Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho Lễ Kỷ Niệm 30 năm xây dựng GDPTVN Đức Quốc

1.	Ni Sư Linh Thứu	200€
2.	Chùa Tam Bảo	100€
3.	Sư Chú Quán Năng (HTr. Đồng Viên)	50€
4.	Hội Phật Tử	100€
5.	HTr. Tâm Cừ Trương Tôn Châu	50€
6.	HTr. Tâm Bạch Trần Huyền Đan	50€
7.	Ông Thị Trưởng thành phố Aurich	75€
8.	Bác Gia Trưởng GDPT Chánh Niệm	50€
9.	ĐH Thị Trí Nguyễn Thị Hợi	40€
10.	GDPT Chánh Dũng	100€
11.	HTr. Thiện Hạnh Võ Thị Mỹ	50€
12.	HTr. Minh An Nguyễn Tất Thắng	50€
13.	ĐH. Diệu Lý Nguyễn Thu Lan	300€
14.	HTr. Thiện Sơn – HTr. Chúc Hằng	100€
15.	HTr. Chúc Phục	100€
16.	HTr. Giác Chánh	30€
17.	HTr. Nhật Phúc Lưu Ngọc Hạnh	50€
18.	HTr. Thiện Tiến Nguyễn Thị Ngọc Anh	60€
19.	HTr. Diệu Bảo Trần Thị Quỳnh Anh	50€
20.	ĐH. Diệu Hạnh – Berlin	100€
21.	ĐH. Diệu Hương – Berlin	20€
22.	ĐH. Diệu Lý – Berlin	10€
<b>Tổng cộng:</b>		<b>1735€</b>

### Phẩm vật

1. Gia Đình Phật Tử VN Âu Châu: đĩa điêu khắc
2. Hội Phật Tử: hình điêu khắc
3. Nhà hàng Asia Palast: 2 Bao gạo
4. Thịnh (GDPT CN): cổng trại
5. Chị Sương Long (Aurich), HTr. Chúc Phục: Ổ bánh Chu Niên
6. Thành phố Aurich: thuê xe lạnh, 7 lều to, 10 cái bàn và 20 ghế băng
7. Gđ chị Chi (Aurich): ủng hộ 1 buổi ăn sáng với phần Käse Laugenbrezel

# Tường trình lễ Kỷ Niệm 30 năm

## **30 Năm Gia Đình Phật Tử Đức Quốc**

30 năm Tâm Minh, Minh Hải  
30 năm từng trải dựng xây  
Đoàn Lam nẩy nở từ đây  
Nhớ ơn Sư Phụ đã gầy dựng lên  
Hai Gia Đình đặt tên từ đó  
Đã lập ra cũng khó phát huy  
Nhưng nhờ đức trọng, lòng bi  
Sư Phụ Viên Giác duy trì đến nay  
Hôm nay đây là ngày kỷ niệm  
Xin nói qua tục nhiệm sâu dày  
Trước tiên nói đến ân Thầy  
Thứ Anh Chị Trưởng lòng đầy tình thương  
Thọ ngũ giới và nương Tam Bảo  
Dạy đàn em hiếu thảo Mẹ Cha  
Thầy Phụ Huỳnh đó là nhà  
Đùm bọc khuyến tấn chúng ta nên người  
Đoàn Lam được 30 năm đó  
Ngày chu niên công khó Chị, Anh  
Hướng dẫn đàn em trưởng thành  
Đạo đời tu tập công danh vững vàng  
Mừng chu niên vài hàng xin tỏ  
Nhớ công ơn bày tỏ đôi lời  
Chúc Sư Phụ luôn thành thoi  
Quý Anh Chị Trưởng tuyệt vời Tình Lam.

Thật vậy đúng là 30 năm trôi qua là 30 năm mang đầy kỷ niệm và cũng là 30 năm mang nhiều thử thách. Thử thách với sự duy trì và phát triển tổ chức, thử thách với chính bản thân của mỗi một người Phật Tử Áo Lam trong GDPT Đức Quốc. Những điều này đã thể hiện qua buổi lễ, được tổ chức vào ngày 25.07.2017, cùng những ngày Trại Liên Hoa 8 của Gia Đình Phật Tử Đức Quốc, tại Aurich trong 4 ngày: Từ 23 đến 26 tháng 6 năm 2017. Tiền phong là hai gia đình áo Lam Minh Hải và Tâm Minh:

**Lam AURICH gia đình Minh Hải**  
**Lam Tâm Minh tọa tại Hannover**  
**Sinh hoạt cho đến bây giờ**  
**Ba mươi năm đấy ai ngờ được đâu**

Trước tiên là hai Gia Đình được thành lập, khai mào cho sự thành lập tiếp theo những GDPT khác. Điểm này trong buổi khai mạc Lễ Chu Niên 30 năm, HTr. Trưởng Ban Hướng Dẫn GDPT Đức Quốc, đã trình bày đó là:

GDPT Minh Hải (Aurich 1987), GDPT Tâm Minh (Hannover 1987), GDPT Chánh Niệm (Berlin 1988), GDPT Chánh Dũng (Nürnberg, Fürth und Erlangen 1988), GDPT Pháp Quang (Hamburg 1990), GDPT Chánh Giác (Bremen 1995) và GDPT Chánh Tín (München 1999).

Ngoài ra còn có 3 GDPT nữa, nhưng nhân duyên không hội đủ, tuy thành lập nhưng rồi lại không được duy trì và cuối cùng không sinh hoạt nữa, đó là 3 Gia Đình: Chánh Định (Saarland 1992), Quan Âm (Aachen) và GDPT Phật Bảo (Barntrup).

Ngoài đời, người ta thường nói: "Tam thập như lập" có nghĩa là con người đến 30 tuổi là tuổi trưởng thành để lập sự nghiệp. Nhưng không phải người nào cứ đến 30 tuổi là thành đạt, họ phải trải qua bao nhiêu cố gắng và kiên trì mà trong Đạo Phật chúng ta nói là nhân duyên: Đủ nhân duyên thì thành (duyên lành), chưa đủ nhân duyên thì chưa thành (còn nghịch duyên). Suy diễn ra, đối với GDPT Đức Quốc đã, đang và có duyên lành. Chúng ta cảm nhận một điều là chúng ta có phước báu:

- Phước báu là dù xa quê hương, trải qua sự đau thương của đất Mẹ Việt Nam, trên xứ tuyết trời Âu, đã đang và sẽ nảy nở những bông Sen dưới ánh Đạo Vàng màu nhiệm.
- Phước báu là được sự ưu ái gầy dựng của ân Sư Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác.

Thầy đến Đức vào năm 1977 và đã có ý định thành lập Gia Đình Phật Tử vì xưa kia Thầy cũng là Oanh Vũ. Cho nên qua 30 năm, GDPTĐQ thành hình và hôm nay tại bầu trời Aurich vùng tây bắc nước Đức:

***Xứ tuyết Âu cuối xuân đầu hạ  
Màu nhiệm thay nở cả hoa sen  
Chu Niên rực rỡ hoa đăng  
Công sức Sư Phụ thường hằng dựng xây***

- Với niềm tin và thấm nhuần ánh đạo, đoàn Lam Đức Quốc cho đến nay rất hãnh diện qua tinh thần BI – TRÍ – DŨNG:

***Rực rỡ hào quang ánh đạo vàng  
Bừng sáng niềm tin người Phật Tử Áo Lam  
Gieo chủng tử Sen trắng khắp mây ngàn  
Hoa Vô Ưu đem hạnh phúc cho nhân gian  
Bi Trí Dũng Đoàn Lam ta hiển ngang***

- Với truyền thống của Dân Tộc và Đạo Pháp Việt Nam: "ăn trái nhớ kẻ trồng cây", "uống nước nhớ nguồn", người Phật Tử Áo Lam Đức Quốc hành trang cho mình qua tiềm thức biết ơn, vượt khó và hành động trong chánh niệm và tỉnh thức:

***Tiềm thức in sâu đạo nhiệm màu  
Thành kính tri ân ơn Thầy Tổ thâm sâu  
Tâm vượt khó ta bước lên hàng đầu  
Tâm tỉnh thức nào sá chi đêm thâu  
Ba Mươi Năm Đức Quốc Lam trời Âu.***

Để bày tỏ lòng tri ân đến Thầy Tổ, cũng như để tán dương hạnh nguyện của Ngài, anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Đức Quốc đã nhắc lại lời phát nguyện của Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác. Anh nói: GDPT có mặt và tồn tại cũng xuất phát từ sự phát nguyện và

thực hành lời nguyện, và một trong những lời nguyện mà ACE GDPT được học hỏi và noi theo chính là lời phát nguyện của Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác, nguyên văn lời phát nguyện như vầy: "Tôi nguyện là dòng sông để chuyên chở những trong đục của cuộc đời, tôi nguyện là mặt đất để hứng chịu những sạch nhơ của nhân thế". Không những thế anh còn tự sáng tác thành khúc nhạc và tự trình diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp. Điểm này làm cho quý Hòa Thượng, Đại Đức Tăng Ni, Phụ Huynh và anh chị em áo Lam rất vui và ngạc nhiên. Những tràng pháo tay của Chư Tôn Đức, quan khách Đức, Bà Con Phật Tử và Đoàn Áo Lam, đã tăng thêm ấn tượng đẹp, thoải mái và đượm đầy tinh thần: Tứ Vô Lượng Tâm.

Trong buổi lễ Hòa Thượng Phương Trượng Ân Sư đã ban đạo từ, tán thán công đức của quý Anh Chị Trưởng đã kiên trì thành lập, phát huy và duy trì Đoàn Áo Lam Đức Quốc, làm tròn bầy để thành lập GDPTVN Âu Châu cho đến ngày hôm nay. Và nó vẫn còn tiếp tục và tiến mãi trong tương lai, qua mục đích của Gia Đình Phật Tử, do Bác Tâm Minh Lê Đình Thám, người đã gầy dựng GDPTVN trên 70 năm qua, đó là: "Đào tạo thanh thiếu đồng niên thành Phật Tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo".

Tiếp đến là ông Thị Trưởng thành phố Aurich có đôi lời chào mừng. Thật cảm động khi ông nói: "Từ 30 năm nay tôi đã đang và vẫn quý mến Bà Con tại Aurich. Cho nên, trong bao năm qua, chúng tôi, chính quyền tỉnh nhà đã giúp đỡ cho Bà Con ở đây và giữa chúng tôi có một tình cảm, có một giá trị thân thiết tuyệt vời". Đúng là như thế: chính quyền địa phương, nào là cho địa điểm để tổ chức trại, tổ chức Tết. Đặc biệt kỳ này, không những thành phố Aurich cho mượn địa điểm cắm trại, mà còn dựng lều, dọn bàn ghế cho bà con mình có chỗ ăn trưa và có thể núp mưa rào hay nắng gắt trong suốt 4 ngày trại. Còn quý hơn nữa, sau lời chào mừng Ông còn tặng một bao thư có "Mặt Tiền" không những Ông mà cả thành viên trong tỉnh, quyền góp gởi tặng. Ôi quý hóa thay!!! Nên trong hội trường vang lên những tràng pháo tay và lời tri ân "Danke". Vì không khí trang nghiêm đầy sự thân thiện, nên Ông Thị Trưởng nói là mặc dù ông có cuộc hẹn, nhưng ông đã điện thoại và xin thêm 1 tiếng đồng hồ nữa để dự lễ cùng Chư Tôn Đức và chung vui với Đoàn Lam trong ngày Lễ Chu Niên 30 năm.

Bài hát 30 Năm GDPTVN Đức Quốc vang lên trong hội trường là lúc quý Anh Chị Em Lam Viên từ các GDPT bạn như Tâm Minh, Chánh Dũng, Chánh Niệm, Pháp Quang, Chánh Giác cùng quý Anh Chị Niên Trưởng, lần lượt lên trao tặng quà. Đặc biệt Đạo Hữu Minh Dũng, Tân Hội Trưởng Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại CHLB Đức nhiệm kỳ 2016–2018 đã có đôi lời chào mừng, khích lệ và trao tặng quà cho BHD GDPT Đức Quốc và GDPT Minh Hải.

Cùng lúc Ban Hướng Dẫn GDPT Đức Quốc dâng quà tri ân lên Chư Tôn Đức, Ông Thị Trưởng và Ông quản gia của trường học. Vì không ở lâu được nữa, sau khi chư Tăng Ni, quan khách Đức và Bà Con Phật Tử cũng như Huynh Trưởng được uống ly nước trái cây thơm ngon do sự ưu ái của Bà Con Phật Tử Aurich chuẩn bị, ban tiếp tân tiễn Khách Đức ra về.

Tiếp đến là phần cắt bánh kỷ niệm. Sau đó là phần văn nghệ, rất vui nhộn qua sự đóng góp không những của Đoàn Lam mà cả Hòa Thượng Phương Trượng, Đại Đức Thích Hạnh Bốn và hai Sư Cô Thích Nữ Tuệ Đàm Nghiêm, đệ tử Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm Hamburg và Sư Cô Thích Nữ Hạnh Trang, đệ tử Sư Bà Thích Nữ Như Viên miền Nam Đức. Thầy không quên đề nghị quý Anh Chị Trưởng, có công gầy dựng đoàn Lam, nên có đôi lời tâm tình với đại chúng. Hiện diện, tâm tình với nội dung là tri ân Ân Sư Hòa Thượng Phương Trượng... gồm có Anh Niên Trưởng cấp Dũng Thị Lộc – Võ Văn Mai, chị Phó Trưởng Ban Nội Vụ Ban Hướng Dẫn GDPT Âu Châu, Tâm Bạch – Trần Huyền Đan, Anh Tâm Cừ – Trương Tôn Châu và anh Phó Trưởng Ban Ngoại Vụ Ban Hướng dẫn GDPT Đức Quốc, Thị Hiện – Nguyễn Hữu Lộc.

Kỳ này, đặc biệt vở kịch, do sự điều động và sáng tác của Huynh Trưởng Hoàng Tùng – Võ Quang Châu, thuộc GDPT Chánh Dũng, đã đưa Chư Tôn Đức, Bà Con Phật Tử và Đoàn Lam Sinh sống lại và cảm nhận được sự gian khổ nhưng kiên cường của người Huynh Trưởng Áo Lam qua vở

kịch: "Giấc mơ thành sự thật", được diễn tả cảnh gia đình áo Lam, đã vượt qua sóng to gió lớn, bởi sự đảo điên của đất nước, đi tìm tự do và trong tâm trí trước sau như một, mang hoài bão, mang giấc mơ "Thành Lập Đoàn Lam" trên xứ lạ quê người. Một nghĩa cử đầy lý tưởng cao đẹp, tuyệt vời, vun xới, sinh hoạt và gắn bó cho đến hôm nay:

**"Đây Đức Quốc Đoàn Lam 30 năm – Thanh Thiếu Đồng Niên tu học rất chăm  
Đạo tâm tươi mát, tuyệt đẹp trắng rằm – Tình Lam gắn bó như tầm ươm tơ"**

Tổ chức "Kỷ Niệm Chu Niên 30 Năm", không phải khoe khoang mà là nhìn lại quá trình gầy dựng hầu vươn lên như vị Cao Tăng Bồ Đại Hòa Thượng trong bài thơ của ông: "Tay đem mạ xanh cấy đầy ruộng, cuối đầu liền thấy trời trong nước. Sáu căn thanh tịnh mới là Đạo, lùi bước hóa ra lại hướng lên". Câu nói này hàm chứa một triết lý nhân sinh sâu sắc. Nhìn người nông dân gieo cấy mạ trong ruộng, vừa cấy mạ xanh, từng bước lùi về sau, lùi về bên bờ ruộng. Xong nhìn lại thì thấy tiến lên. Câu nói có ý nhắc nhở chúng ta, thường xuyên ngoảnh đầu lại, nhìn lại những sự việc đã phát sinh để rút kinh nghiệm đúng lúc, ghi nhớ bài học giáo huấn, tránh phạm sai lầm, tránh dẫm lên vết xe đổ của người đi trước. Nói một cách khác: "đăng cao tất tự ti, hành viễn tất tự nhĩ" tạm hiểu là: lên non cao cần bắt đầu từ chỗ thấp, đi đường xa cần phải bắt đầu từ chỗ gần. Đây có lẽ là triết lý, là cẩm nang mà quý Anh Chị Trưởng đã hấp thụ được, đưa Đoàn Lam Đức Quốc lớn mạnh trong 30 năm qua.

Trong suốt 4 ngày trại, trong đó có ngày kỷ niệm 30 năm GDPT Đức Quốc, anh chị em Huỳnh Trưởng và đoàn sinh Áo Lam, chúng con trước tiên tri ân sự chiếu cố về chứng minh của Sư Phụ và chư Tăng Ni, Ông Thị Trưởng và ông Cai Trường thành phố Aurich cùng quý Phụ Huỳnh và Anh Chị Niên Trưởng; đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình lo nấu ăn, nước uống, bánh trái, chè của quý Cô Bác tại Aurich. Ban Hướng Dẫn cũng xin cảm ơn và tán thán công đức của Anh Chị Em Huỳnh Trưởng trong Ban Huỳnh Trưởng GDPT Minh Hải đã liên lạc và yểm trợ cho Ban Hướng Dẫn, tổ chức thành công 4 ngày trại và lễ kỷ niệm 30 năm. Nguyên hồng ân Tam Bảo gia bị cho Bà Con Phật Tử cùng Đoàn Sinh, phước huệ song tu, tinh tấn trong mọi công việc và tinh thức trong sáu thời.

Kỷ niệm Chu Niên 30 Năm, Đoàn Lam Đức Quốc luôn mang trong lòng, từ Quê Mẹ Việt Nam ra đến Hải Ngoại, sự trung thành và chung thủy với: "Lý tưởng chỉ hướng thuyền đời và nẩy hoa cho cuộc sống". Với lý tưởng đó, qua sự đùm bọc của Chư Tôn Đức cùng với Anh Chị Trưởng, trong bao năm qua đã hướng dẫn và gieo chủng tử Từ Bi và Trí Tuệ cho các em. Cho nên các em ngày hôm nay rất trưởng thành, thành công về hai mặt Đạo và Đời. Tất cả những yếu tố đó vun bồi cho Người Áo Lam có

**Chung một lý tưởng – Trọn một đời Lam.**

*UV Báo Chí – BHD Đức Quốc  
Thị Thiện – Phạm Công Hoàng*

# Nhìn lại

# NHÂN DUYÊN



## 20 NĂM 21 MÙA PHỤC SINH

Cách đây ba buổi tối, tại chùa Viên Giác thật rộn ràng huyền não, bởi những bước chân nhỏ bé của các cô chú Oanh Vũ, chạy tới lui trên hành lang Tăng phòng của dãy nhà Tây, lẫn những âm thanh nói cười vui vẻ hồn nhiên của tuổi thơ.... Khiến cho người tuổi ngoài 50 như tôi cũng khó mà dễ được giấc ngủ say. Bởi mới thi u thi u ngủ, thì bỗng nghe rầm một âm thanh...thì giật cả mình, liền ngồi dậy, cứ ngỡ là chuyện gì xảy ra.... Nhưng khi tỉnh ra thì biết các cô chú nhỏ đang tranh nhau chạy vô phòng để ngủ; các anh chị huynh trưởng, đang đứng nhìn các em với ánh mắt ra hiệu là đã đến giờ chỉ tịnh rồi.....; cũng may mà các cô chú oanh vũ bé nhỏ này cũng rất ngoan hiền và nghe lời, ai liền về phòng nấy để đi vào giấc ngủ....Tuy nhiên, trước khi đắm vào giấc ngủ say hồn nhiên vô tư của tuổi thơ thì các cô chú cũng vẫn còn nhỏ to tâm sự, những câu chuyện tu học trải qua hôm qua, hôm nay, diễn biến những niềm vui hoặc những mệt mỏi vì giờ tu học quá gắt gao....vang theo những chuỗi cười khúc khích.

Nhưng rồi ba ngày tu học cũng đã qua đi trong sự không đợi chờ của các cô chú. Niềm vui, sự mỗi mệt ấy phải chấm dứt; chia tay nhau trong sự luyến tiếc vì cuộc vui chưa thỏa của ấu thơ, cùng những sự thương yêu chiều chuộng từ quý Thầy Cô, quý Phụ Huynh và các anh chị Huynh Trưởng đã vội kết thúc. Khi về lại nhà chỉ còn lại tình thương yêu của cha mẹ ông bà mà thôi!

Đêm nay lại vắng lặng yên tĩnh, âm thanh của những bước chân bé nhỏ không còn qua lại phía trước hành lang, tiếng nói cười hồn nhiên vô tư cũng vắng bật, như mất hút vào trong hư không vô tận của đêm khuya.... Nhưng tôi cũng đâu nào ngủ được.... dù không phải vì tôi khó ngủ... Nhưng có lẽ vì sự huyền não của ba đêm

qua đã quen thuộc, cũng chính những âm thanh ấy đã đưa tôi vào giấc ngủ say.... Còn đêm nay bỗng dưng yên tĩnh quá, khiến mình như rơi vào một chốn hoang vắng không người.... khiến mình lại không quen thuộc và cảm như thấy thiếu thiếu một cái gì, để đưa vào giấc ngủ đêm nay!!! Khóa Tu Học Phật Pháp đã bế mạc lúc trưa! Sau khi Dây Thân Ái xong, vội vàng kẻ ngồi người đứng ăn, kẻ đi người chạy đem thức ăn lên xe cho kịp chuyển đường dài 5, 6 trăm cây số và tỏa ra khắp bốn hướng Đông Tây Nam Bắc của xứ Đức, để rồi trở về lại gia đình với cuộc sống bình thường. Các em nhỏ tiếp tục sự nghiệp đèn sách, các anh chị huynh trưởng và phụ huynh thì tiếp tục vật lộn với cuộc sống thường ngày. 4 ngày 3 đêm được sống an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi trí tuệ của chư Phật Bồ Tát vội qua mau trong lòng mỗi người con Phật lớn nhỏ, tùy theo cảm nhận của từng nhân duyên riêng biệt của lứa tuổi, của căn tánh, của hoàn cảnh, của phước duyên.

Khóa tu học vừa qua, được diễn ra trong khuôn viên chùa Viên Giác, thành phố Hannover, thuộc miền Bắc nước Đức. Đây là khóa tu học hằng năm, do Ban Hướng Dẫn GDPTVN tại Đức quốc đứng ra tổ chức cho các anh chị huynh trưởng và các em đoàn sinh Áo Lam GDPTVN tại Đức tu học vào dịp nghỉ Lễ Phục Sinh. Và đây

Thượng Tọa  
THÍCH  
AN CHÍ

*Thượng Tọa Thích An Chí của kỷ niệm xưa chính là Thượng Tọa Thích Hồng Khai, vị Giảng Sư danh tiếng hôm nay. Đặc biệt thầy không bao giờ từ chối bất cứ một buổi giảng nào mà GDPT thỉnh mời, dù là tại khóa tu học với 500 học viên hay chỉ qua thánh phòng, một mình tĩnh tọa đối diện với chiếc máy. Thương và tin vào tiềm năng cũng như ý chí của thanh, thiếu, đồng niên; thầy đã đảm nhận vai trò Tổng Vụ Trưởng, Tổng Vụ Thanh Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu (2006–2009)*



là khóa kỳ thứ 21, cũng có nghĩa là khóa Tu Học này đã trải qua 21 mùa Lễ Phục Sinh.

Tôi có nhân duyên tham dự hướng dẫn Phật Pháp cho các em đoàn sinh ngay từ khóa khởi đầu vào năm 1997 đến nay. Trước khi tôi về chùa Viên Giác tham dự khóa tu học đầu tiên này thì tôi về một thành phố nhỏ phía Bắc, cạnh ven biển có tên là Norddeich, để hướng dẫn khóa tu bất quan trai cho phật tử vùng này; với số lượng rất là khiêm nhường đâu khoảng trên mười người, lớn tuổi cũng có, nhỏ tuổi cũng có, hai thế hệ già trẻ hòa hợp bởi Pháp Phật, để rồi cùng chung sống với nhau trong tinh thần lục hòa một ngày một đêm tu tập pháp Bát Quan Trai. Từ đó đến nay đã trải dài qua 20 năm, gần một phần tư của thế kỷ. 20 năm trải qua, 20 năm ngắm nhìn, 20 năm chứng kiến, 20 năm thấy biết....những chuyển biến từ nội tâm cho đến cảnh vật. Thế mà cứ ngỡ là mới thoáng qua của hôm nào đây vậy!!!!

Nhớ lại mùa đông năm 1996, một mùa đông lạnh thấu xương trừ hơn 30 độ C tại thủ đô Oslo Vương Quốc Na Uy, tuyết cao hơn mét và cả không gian bao phủ một màu trắng xóa lẫn mờ ảo đục đục. Thế nhưng, bên trong của một ngôi trường trung tiểu học thật ấm áp với hơn 300 người con Phật Việt Nam đang lưu trú và tu học Phật Pháp từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12, đa phần thì tuổi của sinh viên học sinh tham dự khóa tu học mùa đông, do Ban Điều Hành GHPGVNTN Na Uy tổ chức hằng năm vào dịp nghỉ Lễ Noel.

Năm ấy đặc biệt là song song với khóa tu học thì có một trại huấn luyện của tổ chức GDPTVN Âu Châu tổ chức ngay trong khuôn viên khóa tu học của Na Uy, tên trại là A Dục. Thế là nhiều anh chị em trại sinh từ Tây Âu đến, được một phen trải nghiệm tuyết lạnh của xứ Bắc Âu nói chung và đặc biệt là xứ tuyết Na Uy. Nhưng không ngờ quá lạnh luôn, cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến cái lạnh của độ âm hơn 30 như thế! Thế là các anh chị em trại sinh trại A Dục được cơ hội huấn luyện năng lực Nhẫn Nhục với cái thời tiết khắc nghiệt này.

Các Phật tử học viên, khóa tu học thì ấm áp phía bên trong; nhưng các anh chị em trại sinh, vì là huấn luyện, nên có những giờ phải dầm

tuyết đón lạnh xé thịt ở bên ngoài thiên nhiên, với một miền đất trắng ngà và bầu trời luôn buông phủ với một màn khói lam. Trại sinh trải qua những cuộc thử thách trí tuệ và năng lực chịu đựng của thân xác. Có thể nói rằng trại sinh trại A Dục kỳ đó cũng thật xèo xèo vì gặp thời tiết khắc nghiệt ngoài sự nghĩ suy của mọi người. Nhưng tội nghiệp cho các anh chị của Ban Quản Trại, vì đa phần là tuổi đã ngoài 50 như anh Chí Pháp và anh Lê Giao ở Hòa Lan, anh Thị Lộc – Võ Văn Mai ở Đức, Na Uy thì có anh Cư (bây giờ là Thầy Như Tâm đang hành đạo ở Đan Mạch) và nhiều anh chị khác có trẻ hơn chẳng, thì tuổi cũng đã ngoài 40 như anh Thị Hiện, chị Tâm Bạch v.v.....Quý anh chị ấy là những cán bộ trung kiên của tổ chức Áo Lam GDPTVN, là những người con thuần thành chết sống với GHPGVNTN, là tấm gương, là hình ảnh của các trại sinh, cho nên quý anh chị ấy cũng phải chịu theo cái rét độ lạnh kinh hồn của mùa Noel năm ấy tại thủ đô Oslo – Na Uy. Tôi không nhớ rõ là có bao nhiêu trại sinh vì tôi phải lo bên khóa tu học của Na Uy. Tuy nhiên có một vài anh chị trại sinh tôi đã quen biết sau khóa trại A Dục I được tổ chức trong khuôn viên khóa tu học Phật Pháp mùa Hè của Âu Châu tại nước Bỉ năm 1994, cũng năm ấy là năm đầu tiên tôi tham dự khóa tu học của Âu Châu. Lúc bấy giờ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GDPTVN tại Âu Châu là Hòa Thượng Thích Trí Minh (lúc bấy giờ còn là Thượng Tọa), do đó Ngài sắp xếp những giờ dạy Phật Pháp cho khóa huấn luyện, nên Ngài đã cử tôi đảm trách với đề tài Tứ Nhiếp Pháp. Cũng do nhân duyên ấy, sau khóa huấn luyện A Dục I, có một số anh chị trại sinh đã liên lạc, nhờ tôi góp ý để viết bài luận khóa Phật Pháp của khóa huấn luyện, với chủ đề “Tứ Nhiếp Pháp với vai trò của Huỳnh Trưỡng”, trong số đó có chị Mỹ Ngữ, pháp danh Diệu An, con của anh Chí Pháp tại Hòa Lan, nghe đâu luận văn của chị Mỹ Ngữ đã đạt thủ khoa trong kỳ trại A Dục đặc biệt này.

**Đây là trại huấn luyện A Dục đạt được kỷ lục về số lượng và chất lượng của Âu Châu từ trước đến giờ, nhất là số lượng tham gia của Ban Quản Trại và Học viên.**

### Nhiều Huynh trưởng sống chết và hy sinh cho tổ chức Áo Lam hiện nay đã trúng cách từ trại A Dục này.

Trở lại, trại huấn luyện A Dục II ngay mùa Noel 1996 của nước Na Uy là để kết thúc và tuyển chọn thật thụ các trại sinh trúng cách. Sau đó, trở về lại đơn vị trong vai trò của một Huynh Trưởng phụ trách Đoàn hoặc Ngành của một đơn vị GDPTVN Áo Lam (theo Nội Quy của Tổ Chức). Trong số trại sinh lúc ấy, tôi được biết có những huynh trưởng ở Na Uy, như chị Phượng, chị Diễm, Lan Phương, anh Thái, anh Phục, anh Lâm (Thầy Quán Tung), chị Khánh (Sư cô Linh Âm) v.v... Hòa Lan thì có chị Mỹ Ngữ và một vài anh chị khác, ở Đức thì rất nhiều, như anh Đức Thụ (bây giờ là Đại Đức Thích Hạnh Giới, trụ trì Chùa Viên Giác, kiêm Chi Bộ Trưởng và Cố Vấn Giáo Hạnh GDPTVN Đức Quốc), Đức Lập, chị Nhi, Ngân và anh Dũng từ Berlin. Chỉ đến sau khi xong khóa huấn luyện A Dục II và khóa tu học mùa Đông Na Uy, thì tôi có tiếp xúc với hai anh chị, đó là chị Thiện Hạnh nguyên là Liên Đoàn Trưởng GDPT Chánh Dũng và anh huynh trưởng cấp Tín hiện nay là anh Thiện Mỹ đang là Liên Đoàn Trưởng của GDPT Minh Hải và Phó Trưởng Ban Nội Vụ của Ban Hướng Dẫn GDPTVN tại Đức quốc.

Hai anh chị ấy đến gặp tôi và tự giới thiệu, rồi nói lên nguyện vọng thao thức là; “Kính bạch Thầy! chúng con muốn tổ chức khóa Tu học ngắn hạn cho GDPT Đức quốc vào dịp Lễ Phục Sinh hằng năm. Nếu chúng con trình lên BHD ở Đức cho phép, thì chúng con xin phép được thỉnh Thầy sang Đức hướng dẫn Phật pháp cho GDPT chúng con”.

Thế là một thời gian sau, cái khí lạnh mùa Đông Na Uy cũng chưa giảm bớt hẳn, thì tôi nhận được Thư Cung thỉnh dạy Phật Pháp cho Khóa Tu Học Phật Pháp Kỳ I của Ban Hướng Dẫn GDPT Đức quốc tổ chức vào dịp Lễ Phục Sinh năm 1997 tại chùa Viên Giác lúc đó trụ trì là Hòa Thượng Thích Như Điển (lúc bấy giờ là Thượng Tọa)....

Tôi lấy chuyến bay từ phi trường thủ đô Oslo bay sang phi trường thành phố Hamburg, khi xuống phi trường thì anh Thiện Mỹ đã đợi từ bao giờ. Lấy hành lý xong hai thầy trò trực chỉ về tới thành phố Aurich, với khoảng đường dài

độ chừng 280 cây số. Từ phi trường Hamburg chạy qua những khu nhà cửa chung cư cao tầng xen lẫn với phố xá của mỗi vùng thị trấn lớn nhỏ và hòa cùng cảnh vật thiên nhiên, thấy rất đẹp mắt. Trong lúc ấy thì tâm tôi như chìm đắm về những kỷ ức xa xôi, đưa tôi trở lại quê hương Việt Nam... Lòng bỗng se thắt và khoe mắt cay cay..., tôi đang miên man với những vọng niệm vu vơ, bỗng dưng tôi thấy hai bên đường là những cánh đồng cỏ xanh tươi tốt và có lẽ mùa xuân lại về khiến cho những hàng cây thẳng tắp, trên cành đâm ra những lá non xanh và đều khắp, trông thật đẹp như một bức tranh mùa xuân, đã được một tâm hồn nghệ sĩ thiên nhiên họa lên một vật liệu bởi đất trời. Nhìn những cánh đồng và xa xa những căn nhà mọc lên giữa đồng trống tựa hồ như hòa cùng cảnh vật, là một nét chấm phá in lên bức tranh thiên nhiên mùa xuân vậy..... Khiến tôi lại nhớ về những cánh đồng ruộng miền Tây nước Việt với câu nói của người xưa là "Cò bay thẳng cánh, Chó chạy cong đuôi. Là vừa gạo nuôi khắp cả đất nước Việt Nam".... Nhưng ôi thôi! giờ không còn những cánh đồng dài thăm thẳm như vậy trên mảnh đất miền Tây quê hương nước Việt nữa rồi. Trong bất giác, thốt nhiên tôi lại thở ra một hơi thở dài..... Lúc ấy anh Thiện Mỹ lên tiếng rằng: "Chắc Thầy mệt, Thầy nên nhắm mắt chút cho khỏe!!!". Anh Thiện Mỹ nghĩ rằng tôi đã dậy từ lúc 3, 4 giờ khuya, rồi phải lên tàu xuống xe với con đường dài nên chắc chắn mệt mỏi. Nhưng thật ra, mệt mỏi ở thân không đáng kể bằng mệt mỏi ở tâm hồn..... Khi hình ảnh quê hương lại hiện ra trong ký ức!.....

Anh Thiện Mỹ đưa tôi vào căn nhà của một Phật tử (*giờ đây người Phật tử ấy đang sống tại Hoa Kỳ với những người con*) và anh ta nói rằng; “Minh ghé đây nghỉ chân và ăn trưa, rồi sau đó về nơi đạo tràng Thọ Bát Quan Trai”. Tại nhà đó tôi gặp hai cô bé Phật tử tuổi khoảng 15, 16 gì đó... Một tên Trâm, một tên Oanh. Khi gặp tôi, hai cô bé rất niềm nở tươi cười vui vẻ bắt chuyện, nên khiến tôi quên mất sự lần đầu gặp gỡ. Trong đó có cô bé pháp danh Thiện Vũ tên Oanh, lí lắc nói cười duyên dáng thật dễ thương và hỏi rằng: "Dạ bạch Thầy năm nay Thầy đã 40 chưa ạ?". Tôi liền phá lên cười thật lớn, thế là cô ta biết mình đã bị hố rồi.... Nhưng

cô ta cố gắng chữa chạy cho bớt....., cô bé nói rằng: “Vì con thấy Thầy có vẻ chững chạc oai nghiêm, nên con nghĩ Thầy cũng phải từ 40 trở lên”. Lúc bấy giờ tôi bảo rằng: “Không riêng gì con đoán tuổi như vậy đâu.... Con cho Thầy 40 là còn trẻ rồi đó! Có người hỏi Thầy 50 chưa Thầy????”. Cả nhà liền phá lên cười và không khí thân thuộc như lúc nào đã bao trùm lấy cảnh ban sơ tương ngộ với phật tử vùng biển mặn Duyên Hải. Đó là ngôi nhà đầu tiên tôi đến miền duyên hải phía Bắc của xứ Đức này. Ngôi nhà ấy đã thay ngôi đổi chủ từ lâu, người chủ nhà là cô phật tử pháp danh Tâm Thiện, là thân mẫu của cô Thông Chiêu (đệ tử xuất gia của Thượng Tọa Hạnh Tấn) hiện nay đang tu tập tại Tu Viện Vô Lượng Thọ, cô là bào muội của anh Dục với cô Trâm bé nhỏ khi xưa. Hiện nay gia đình vợ chồng anh Tâm Dục vừa định cư tại Hoa Kỳ vào năm ngoái 2016 ở tiểu bang Florida.

Khoảng 3, 4 giờ chiều anh Thiện Mỹ đưa tôi đến địa điểm đạo tràng Tu Bát Quan Trai. Nói là đạo tràng, nhưng đó chỉ là một ngôi nhà khá rộng của một người Đức và anh Thiện Mỹ cho biết rằng đây là ngôi nhà của Má Nuôi người Đức đã đỡ đầu từ khi anh định cư tại Đức. Khi bước vô trong nhà, thì đã có một vài phật tử lớn tuổi, nhưng bây giờ tôi cũng không nhớ là ai cả.... Nhưng chắc chắn là có cô Oanh, và mẹ của cô Tuệ Đàm Nghiêm, mẹ của cô Thông Chiêu v.v.... và đương nhiên không thể thiếu mặt mấy cô bé nhỏ dùng cơm chung ban trưa.... Vì đó là những nhân vật chính yếu trong khóa tu bát quan trai ấy..... đến 5 giờ chiều thì bắt đầu bước vào chương trình Tu Bát Quan Trai, đúng 24 giờ đồng hồ xả giới..... Khóa tu ấy như một đại gia đình quây quần bên nhau với những bữa ăn trong yên tịnh và nghe pháp tụng kinh với bầu không khí thật nhẹ nhàng.... Sau khi Thọ Bát xong, thì anh Thiện Mỹ đưa tôi về chùa Viên Giác, trên xe còn có những phật tử bé nhỏ vui tươi thắp tùng về khóa tu học năm ấy.....

Thoáng qua đã 20 năm rồi, cũng trong dịp này, nhưng không còn hình ảnh của 20 năm trước... Sau 20 năm, từ những đoàn sinh ngành thiếu, nay trở thành những huynh trưởng, những mẹ cha,... Và anh Thiện Mỹ cũng tiếp tục đóng vai trò của người con Phật thuần thành, một huynh trưởng cao cấp trong hàng ngũ tổ chức

GDPTVN. 20 năm trước anh đi cùng các em nhỏ gdpt Minh Hải, bây giờ đã làm cha mẹ hết rồi, có người thì đã thành Trưởng Tử Như Lai. Còn năm nay anh Thiện Mỹ cũng tiếp tục đi với các em gdpt Minh Hải, cũng bé nhỏ, nhưng là thuộc thế hệ con cháu của anh, trong đó có con của anh..... Vừa vai trò huynh trưởng lo cho đoàn sinh, cũng vừa vai trò làm cha làm chồng, lại còn bốn phận người học trò của quý Thầy Cô xuất gia... Người đời thường nói hai vai gánh nặng cuộc đời. Nhưng đây các huynh trưởng GDPTVN phải gánh 3, 4 vai trong cuộc đời mình.... “Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, Con quyết lòng vì Đạo hy sinh”.

Trong đêm khuya thanh vắng của ngôi chùa Viên Giác tĩnh lặng, tôi ngồi cô đơn trong thư phòng nhỏ bé của Thầy Hạnh Vân, để lắng nghe dòng chảy của thời gian, chảy dài trên con sông tâm thức xuyên suốt qua 20 năm, từ những năm cuối của thế kỷ 20 và gần hai thập niên đầu của thế kỷ 21. Những diễn biến, những đổi thay, những thăng trầm trong cuộc thế, trong lòng người, trong tổ chức.... Cũng có những tiếc nuối, cũng có những đau thương, cũng có những hình ảnh thật tuyệt vời, thật đẹp, thật hạnh phúc, cùng với những điều không như ý lẫn hài lòng. Những đổi thay theo dòng thời gian khiến tôi nhớ đến Điều Giác Ngộ thứ nhất trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy: **Thế gian là Vô Thường, quốc độ thì mỏng manh, bốn đại là Khổ Không, năm ấm là Vô Ngã, sanh diệt biến đổi, giả dối không chủ.....** Vậy thì có gì phải luyến tiếc, có gì phải chấp trước, có gì phải sở hữu, có gì phải là Ta..... Có như ý rồi cũng Vô Thường, có cầu không được rồi cũng Vô Thường..... Vậy tại sao ta phải khổ vui, luyến tiếc quá khứ và mong đợi tương lai? !!! Nói như vậy không có nghĩa ta phải sống đời sống buông xuôi tiêu cực, theo triết thuyết Hư Vô, chủ nghĩa Cực Đoan.... Mà phải quán chiếu, để dần dần xa rời sự Chấp Trước của Ngã và Ngã Sở. Để thể nhập chân lý Vô Thường, thấy ra Thật Tướng Các Pháp Vốn Không. Từ đó ta mới có thể Phát Đại Bồ Đề Tâm, qua lại trong năm đường sanh tử khổ luân, nguyện độ chúng sanh, nguyện cầu Phật Trí.

Mãi miên man trong dòng sông tâm thức chảy ngược về quá khứ và xuôi dòng với tương lai.

Bất chợt nhìn lên vách tường in bóng của chính mình đang lồng trong bức Thanka ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, với tay cầm Thanh Kiếm Trí Tuệ. Bỗng nhiên hai tay chấp lại chiêm ngưỡng Ngài, bực Trí Tuệ Vô Thượng với tâm nguyện lòng thành, cúi xin Ngài từ bi chặt đứt sợi dây phiền não cho Con. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh gia hộ cho con thoát khỏi bóng tối Vô Minh bao phủ từ vô thủy kiếp nay.

20 năm thay đổi cảnh vật và con người, kể còn người mất, kể đến người đi. Nhưng GDPT Minh Hải nơi miền Bắc duyên hải xứ Đức vẫn còn đó với danh xưng, với nhiều đoàn sinh chim non Oanh Vũ vừa mở mắt, chân cứng, cánh mềm, tung bay và những nam nữ vừa lên ngành thiếu với độ tuổi 12, 13....., hồn nhiên ngây thơ với nụ cười tiếng khóc, chợt có chợt không, cứ vô tư chạy nhảy ồn náo nói cười. Mặc cho quý Thầy dạy lâu Tây có chấp nhận hay không, có ngủ được hay không..... Nhưng rồi quý Thầy đều im lặng mỉm cười trong bóng đêm và chìm sâu vào giấc ngủ say tự lúc nào không biết..., cho đến khi tiếng báo thức đến giờ lên Chánh Điện tọa thiền, với bài kệ hô canh: “Canh năm đã đến mở cửa Pháp

Đại chúng cùng lên đài Bát Nhã  
Thấu triệt ba thừa thông hai đế  
Mặt trời trí huệ tỏa muôn nơi  
Mong rằng đại chúng mỗi vị, hãy tĩnh tâm  
thường niệm Phật

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Sau 15 phút tĩnh tọa và phúng tụng Lăng Nghiêm Thần Chú với âm điệu trầm hùng, tỏa ra năng lực như đánh bạt tất cả nghiệp chướng từ vô thủy, mà Ngài A Nan đã nói:

Tiêu Ngã Ưc Kiếp Điên Đảo Tưởng,  
Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân.

Ý rằng: Nhờ thần lực Đại Định của Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, mà Ngài A Nan được tiêu trừ tất cả vọng tưởng đảo điên có từ vô thủy kiếp và Ngài không cần phải trải qua vô số kiếp mới được Pháp Thân. Để rồi với Tâm đại hùng đại lực đại từ bi mà Ngài nguyện rằng: **Nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật, thì Ngài sẽ chẳng hưởng quả vui Niết Bàn cho riêng mình.** (Nhu nhất chúng sanh vị thành Phật, Chung bất u thủy thủy ne hoàn). Ấy là Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hành của chư bậc Đại Sĩ, vì chúng sanh mà nhập thế, vì Phật Đạo mà độ sanh.

Nhân dịp Kỷ Niệm Chu Niên 30 năm GDPT Minh Hải được khai sinh và cũng đúng 20 năm bước chân qua lại vân du xứ Đức huân tập công đức trên con đường hoằng dương Phật Pháp. Vài dòng hồi tưởng, gọi là Duyên Tương Ngộ trong kiếp làm người và cùng đồng làm con Phật, cùng chung gánh vác trách nhiệm của người con Sứ Giả Như Lai.

Thành kính tri ân Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác, thượng Như hạ Điển, người đã đem ánh sáng Phật Giáo Việt Nam chiếu tỏa trên bầu trời xứ Đức Châu Âu và gieo trồng những loại kỳ hoa dị thảo khiến cho vườn hoa Phật Giáo Việt Nam càng thêm hương sắc tuyệt vời.

Kính tri ân nhị vị trụ trì chùa Viên Giác là Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn và Đại Đức Thích Hạnh Giới, đã ưu ái cùng chung chia sẻ phật sự trong khóa tu học Phật Pháp của GDPTVN Đức quốc trải dài suốt 20 năm qua.

Xin tri tán công đức góp phần xây dựng Phật Pháp của Ban Hướng Dẫn GDPTVN Đức quốc, đã khởi sanh và duy trì khóa tu học Phật Pháp mùa Lễ Phục Sinh kéo dài 21 Khóa.

Kính chúc GDPT Minh Hải có một nguyện kỳ niệm tuyệt vời, ôn cố tri tân.

Hannover,  
khuya 18/04/2017  
Thích An Chí





Chúng con xin mạn phép đưa vào nội dung kỷ yếu 30 năm Gia Đình Phật Tử Đức quốc danh sách và hình ảnh quý Thầy Cô từ Gia Đình Phật Tử xuất gia. Có được ý tưởng này từ đạo từ của Thầy Cố vấn giáo hạnh và lời phát biểu sách tấn của người anh cả. Đó là những dấu ấn son giá trị sâu sắc cần được ghi lại và phổ biến rộng rãi.

Nhân dịp lễ bế mạc khóa tu học thường niên Gia Đình Phật Tử Đức quốc, Thầy đã bày tỏ sự quan tâm đến sinh hoạt Thanh Thiếu đồng niên là rất cần thiết, sinh hoạt lành mạnh, học giáo lý và nói được tiếng Việt, đó là một trong những công trình thiết thực nhất trong sứ mạng bảo tồn văn hóa dân tộc, đạo pháp nơi xứ người. Thầy khen ngợi các anh chị Huynh trưởng đã tích cực dẫn thân hướng dẫn, dìu dắt các em từ nhiều năm qua, tán thán phụ huynh tinh thần hỗ trợ các anh chị Huynh trưởng. Thầy mong sao tương lai có nhiều cố gắng, đầu tư sâu và rộng hơn cho tuổi trẻ định hướng tâm nguyện xuất gia.

Trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và xây dựng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức quốc, Huynh trưởng cấp Dũng – Thị Lộc Võ Văn Mai đã có lời phát biểu và nhận xét:

Anh vẫn biết thời gian đầu nơi này (Norddeich) là trại tập trung mọi người đều đến tạm cư và sẽ đi định cư nơi khác. Chính bản thân gia đình

anh cũng không ngoại lệ, không gì hứa hẹn sự ổn định lâu dài. Là Huynh trưởng anh có bốn phận trách nhiệm hướng dẫn, các em, các cháu sinh hoạt, tu học theo đạo Phật... nhưng không ngờ hôm nay sau chiều dài thời gian 30 năm nhìn lại thấy Gia Đình Phật Tử Phật Tử Minh Hải vẫn tồn tại như kỳ tích nhiệm màu, những khuôn mặt của thế hệ các con, các cháu còn tinh thần trách nhiệm nối tiếp đàn anh đàn chị, anh cảm thấy thật hạnh phúc và hãnh diện. Và thêm nhận xét khách quan là Gia Đình Phật Tử Minh Hải tuy không có số lượng đoàn sinh đông đảo và nhiều Huynh trưởng như các đơn vị khác, nhưng đặc biệt tại địa phương này có đạo tràng tu học của Chi hội và sinh hoạt Gia Đình Phật Tử. Từ đây đã có nhiều vị phát nguyện xuất gia nhiều hơn so sánh với các đơn vị khác.

Cho phép chúng con được kính giới thiệu 2 vị xuất gia đầu tiên rất đặc biệt, vì hai vị này không phải là đoàn viên Gia Đình Phật Tử, nhưng đã đến với đến Gia Đình Phật Tử bằng hình ảnh của người bảo mẫu, thể hiện tình thương, cứu mang đùm bọc đoàn sinh Gia Đình Phật Tử như con cái, người thân trong nhà và trong bài này chúng con muốn được ghi lại và giới thiệu bày tỏ lòng cung kính và tri ân hai vị bảo mẫu này.

Người thứ nhất là Sư cô Huệ Niệm, Cô xuất gia vào năm 1985 tại Chùa Viên Giác, nguyên là đạo hữu Diệu Nhất – Lâm Thúy Liễu trú quán tại địa phương Bá Linh. Hồi năm 1983 đến định cư cùng gia đình (đồng con có tới 5 người). Con trai út, Huỳnh trưởng Giác Chánh Trịnh Kim Hòa hiện giờ là LĐT GDPT Chánh Niệm. Thời gian này Bá linh đã có Chi hội Phật tử và sinh hoạt thanh thiếu nhi do chị Huyền Đan khởi xướng và trực tiếp hướng dẫn. Mọi người thường gọi là dì Liễu. Dì rất thương cô Đan (chị Huyền Đan – Tâm Bạch), bất cứ lúc nào có công việc cần sự cộng tác, dì đều vui vẻ và động viên thêm nhiều người đến giúp. Dì Liễu thường nói lúc chưa qua Đức dì nghĩ mình là cư sĩ tu tại gia thì dù ở đâu, lúc nào cũng phát nguyện chuyên cần tu tập. Nhưng lo lắng là các con của dì còn trẻ, không biết sẽ như thế nào? Không ngờ có môi trường sinh hoạt Gia Đình Phật Tử tốt quá. Dì rất vui mừng và an tâm.

Người thứ hai là Sư cô Thích Nữ Hạnh Thông, nguyên đạo hữu Hồ Thị Em, Pháp danh Thị Khiêm. Đạo hữu Thị Khiêm cùng gia đình đến định cư ở Đức vào năm 1985. Thời gian đầu tiên vừa đặt chân trên vùng đất tạm cư đã có công đóng góp lợi lạc tinh thần cho cả đạo và đời. Tư gia của Đạo hữu có bài trí bàn thờ Phật trang nghiêm như niệm phật đường và tự nhiên trở thành tụ điểm cho mọi người thường xuyên lui tới cùng chung tụng niệm. Bạn đời của Đạo hữu là HTr. cấp Tín thời đó, Thị Lộc Võ văn Mai đã thành lập GDPT Phật Tử Minh Hải cho Thanh Thiếu niên có môi trường sinh hoạt theo tinh thần phật giáo. Đạo hữu rất thương và lo lắng cho các em GDPT Minh Hải như con cháu, như người thân thuộc trong gia đình. Lo từng bữa ăn sau những lần sinh hoạt. Còn lo mua vải Lam may áo đoàn cho các anh chị em thuở ban đầu thiếu thốn. Sau này cùng cả gia đình đi định cư tại Bá Linh, ở đây có chùa Linh Thứu và GDPT Chánh Niệm.

Sau đây là danh sách của Chư Tôn Đức Tăng Ni xuất thân từ GDPT Đức quốc:

### 1. Thích Nữ Hạnh Khánh

Pháp danh Thiện Ngân – Trịnh Thị Kim Cương, xuất gia năm 1991 với Ni Sư Thanh Hà, sau đó được Hòa Thượng Chùa Viên Giác nhận làm y chỉ Sư và được ban Pháp hiệu là Hạnh Khánh. Đã sinh hoạt tại Gia Đình Phật Tử Chánh Niệm từ năm 1988 đến 1991. Nguyên là Trưởng trưởng chúng Ni Liên Đoàn Thanh Thiếu Nữ. Hiện tại Cô đang trụ trì Chùa Quan Âm ở Đan Mạch.

### 2. Thích Hạnh Sa

Pháp danh Thiện Hà – Hoàng văn Hải xuất gia năm 1995 với Hòa Thượng chùa Viên Giác. Thầy đã tham gia sinh hoạt GDPT Minh Hải và đã từng giữ chức vụ Đoàn trưởng Thiếu Nam.

### 3. Sư Cô Tuệ Đàm Nghiêm

Pháp danh Thiện Huệ – Vương Thuý Hà. Từng sinh hoạt GDPT Minh Hải từ năm 1989 – 1995. Sư Cô đã giữ chức vụ Thủ Quỹ GDPT Minh Hải và đã tham gia thụ huấn trại huấn luyện HTr. Sơ cấp Lộc Uyển. Tại Đại hội Gia Đình Phật Tử Đức quốc năm 1993 ở chùa Viên Giác đã nhận chức vụ Ủy viên Doanh tế. Sau đó cô rời chức vụ với lý do phát nguyện xuất gia với Sư Bà Bảo Quang năm 1996. Hiện tại Sư Cô trụ trì Chùa Bảo Quang.



#### 4. Thầy Hạnh Giới

Nguyên HTr. Hồ Lộc Pháp danh Đức Thụ. Đã gia nhập và sinh hoạt GDPT từ ngày GDPT Tâm Minh mới thành lập và đã từng nhận nhiều chức vụ. Đoàn Trưởng đoàn Thanh và cuối cùng là Liên Đoàn Trưởng. Đã hoàn tất luận án tiến sĩ Tôn Giáo Học "Religionswissenschaft"; tốt nghiệp thạc sĩ (Magister) cả 2 Tôn Giáo Học và Anh ngữ học "Anglistik". Đã thụ huấn trại huấn luyện HTr. cấp 2 Huyền Trang vào cuối năm 1999 và rời GDPT để xuất gia tại chùa Viên Giác, pháp hiệu là Thích Hạnh Giới. Thầy được bốn sư là Hòa Thượng Phương trượng chùa Viên Giác (VG) cho sang Đài Loan tiếp tục trau dồi bổ túc ngoại điển. Khi trở về lại chùa VG, Thầy đã được tấn phong trụ trì chùa VG, kiêm 2 chức vụ Chi bộ trưởng và Cố Vấn Giáo Hạnh GDPT Đức quốc. Kế nhiệm sư huynh là Thầy Thích Hạnh Tấn. Mặc dù bận rộn đa đoan Phật sự, Thầy cũng dành nhiều thời gian hướng dẫn và giúp đỡ ủy viên Tu Thư – Giáo Dục hoàn tất tài liệu giáo lý song ngữ Việt Đức cho 2 ngành Đồng và ngành Thiếu. Thầy cũng hoan hỷ hứa khả là sau này khi Thầy được giảm bớt công tác Phật sự Thầy sẽ dành thời gian cho tài liệu song ngữ ngành thanh.

#### 5. Thầy Thích Hạnh Thức

Nguyên là HTr. Lê Minh Hiển Pháp danh Minh Vinh. LĐT GDPT Quán Thế Âm. Từ buổi đầu tiên giai đoạn mới thành lập, Huynh trưởng Minh Vinh đã có quan điểm các Gia Đình Phật Tử nên kết hợp thành một hệ thống có tổ chức, quản trị, điều hành cho phù hợp và thích nghi với xã hội tây phương. Nhưng nhiều khó khăn đến từ nhiều nơi đã không đưa Gia Đình Phật Tử Quán Thế Âm vào hệ thống chung như ý muốn. Đã thụ huấn và trúng cách trại huấn luyện Sơ Cấp Lộc Uyển và Cấp 1 – A Dục tại Thụy sĩ năm 1992. Thầy đã xuất gia năm 1999 với Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác và hiện đang hành đạo tại Tổ đình chùa Viên Giác.

#### 6. Thầy Thích Hạnh Tuệ

Pháp danh Thiện Hải, nguyên là Đoàn sinh ngành Thanh GDPT Chánh Tín. Nhân dịp chùa Viên Giác tổ chức đạo tràng theo Gia Đình Phật Tử Chánh Tín về tham dự khóa tu. Từ sau đó phát nguyện xuất gia tại chùa Viên Giác năm 2000 với Hòa Thượng Phương Trượng. Thầy đã trụ trì nhiều năm ở Trung Tâm Viên Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng. Hiện tại Thầy giúp huynh đệ Phật sự tại xứ Đức.

#### 7. Thầy Thích Hạnh Lý

Pháp danh Thiện Đạo – Vũ Trọng Ánh, nguyên là thành viên thuộc đoàn Thanh Nam Gia Đình Phật Tử Chánh Giác. Nhân dịp về chùa Viên Giác lạy Ngũ bách danh vị Phật, sau đó phát nguyện xuất gia tại chùa Viên Giác năm 2001. Hằng năm vào những dịp Đại lễ Phật Đản, Vu Lan, khóa tu học truyền thống các Gia Đình Phật Tử, các học viên về chùa rất đông được Thầy hướng dẫn, giảng dạy và hỗ trợ cho nơi ăn chỗ ngủ rất chu đáo.

#### 8. Thích Nữ Hựu Huyền

Pháp danh Chúc Nghĩa – Võ Thị Hồng Lê xuất gia năm 2006 tại Bồ Đề Đạo Tràng. Nguyên Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Minh Hải. Hiện là Thị giả Hòa Thượng Thích Nhất Chân tại Phố Môn Đạo Tràng, gần Frankfurt.

#### 9. Thầy Thích Hạnh Giả

Thầy xuất gia năm 2002. Nguyên là Huynh trưởng Đức Lập – Hồ Thành, là em ruột của HTr. Hồ Lộc, pháp danh Đức Thụ và cũng là bào đệ pháp hữu của Thầy Thích Hạnh Giới. Trước khi xuất gia HTr. Đức Lập sinh hoạt GDPT Tâm Minh và giữ nhiều chức vụ: Đoàn Trưởng Thiếu Nam và Đội Trưởng Đội Lân. Cùng với Thầy Hạnh Giới, Thầy đã hoàn tất luận án tiến sĩ Tôn Giáo Học "Religionswissenschaft"; tốt nghiệp thạc sĩ (Magister) cả 2 Tôn Giáo Học và Anh ngữ học "Anglistik". Thầy hiện đang là giáo sư dạy trường đại học Jena, Đông Đức.



### 10. Sư Cô Thích Nữ Thông Chu

Pháp danh Thiện Thuận – Dương Ngọc Bích sinh hoạt tại GDPT Minh Hải, xuất gia năm 2006 tại Bồ đề đạo tràng. Hiện làm trụ sự và Phó Trụ Trì Tu Viện Vô Lượng Thọ.

### 11. Sư Cô Thích Nữ Thông Chiêu

Pháp danh Thiện Bảo – Huỳnh Thị Bích Trâm sinh hoạt tại GDPT Minh Hải. Xuất gia năm 2010 tại tu viện Vô Lượng Thọ.



### 12. Sư Cô Thích Nữ Thông Chung

Pháp danh Diệu Đức – Dương Ngọc Giàu sinh hoạt tại GDPT Minh Hải. Xuất gia năm 2013 tại Tu viện Vô Lượng Thọ.



### 13. Thầy Thích Quán Thanh

Pháp danh Đồng Tuệ – Phan Tèo nguyên là Đoàn sinh ngành Thanh GDPT Minh Hải. Xuất gia năm 2013 tại Thất An Thiên.

### 14. Thầy Thích Quán Nguyệt

Pháp danh Đồng Trí – Phan Leo nguyên là Đoàn sinh ngành thanh GDPT Minh Hải. Xuất gia năm 2015 tại Thất An Thiên.

### 15. Sư Cô Thích Nữ Hối An

Đồng Huệ – Nguyễn Thị Bé nguyên là Đoàn sinh GDPT Minh Hải, xuất gia năm 2015 tại Thất An Thiên.

### 16. Chú Thích Quán Năng

Là đoàn viên GDPT Đức quốc gần đây nhất là HTr. Đồng Viên – Lâm Phúc Toàn nguyên là Đoàn trưởng Đoàn Thiếu Nam GDPT Minh Hải. Đã thụ huấn trại huấn luyện Sơ cấp Lộc Uyển năm 2013 tại Garbsen, Hannover. Xuất gia năm 2017 tại Phổ Môn Đạo Tràng.

### 17. Cô Thiên Đồng

Là đoàn viên GDPT Chánh Niệm. Tên là Nguyễn Thị Phi Đức. Đi sinh hoạt khi còn là Oanh Vũ đến tuổi ngành Thanh. Xuất gia năm 2015 tại Thất An Thiên.

Lời kết:

Biết bao nhiêu công sức, tâm huyết, nhiệt tình cho GDPT VN tại Đức được thành lập nhằm tạo điều kiện cho giới trẻ Thanh Thiếu và đồng niên có môi trường sinh hoạt, tu học trong tinh thần bảo tồn văn hóa dân tộc và đạo pháp Việt Nam. Thành lập tổ chức GDPT đã khó, mà duy trì lại càng khó hơn. Đã có nhiều người đến, ở lại và cũng có nhiều người chia tay với GDPT vì nhiều lý do, nhiều mục đích khác nhau.

Hoàn cảnh đời sống trong xã hội phương tây này sung túc đầy đủ về vật chất, đa văn hóa, con người cũng có nhiều quyền tự do lựa chọn. Quan niệm hạnh phúc là được thụ hưởng rất

được phổ biến. Phát triển tương lai, địa vị danh vọng nhanh chóng phải giảm thiểu ràng buộc. Cá nhân cần có thêm nhiều lựa chọn.

Nếu không định hướng thì rất dễ bị lạc hướng.

Lý do quý Thầy Cô rời GDPT cũng mang ý nghĩa lựa chọn, quyết định lập nguyện trở thành trưởng tử Như Lai. Trên cầu đạo vô thượng dưới hồng pháp độ sinh. Sự lựa chọn con

đường xuất gia của quý Thầy Cô là tấm gương sáng cho chúng con soi và bài Pháp vi diệu cho chúng con học. Con muốn viết thật đầy đủ rõ ràng để cho đoàn viên GDPT luôn nhớ. Nhưng khả năng viết vụng về không diễn đạt, chuyển tải được đầy đủ ý nghĩa cao quý của những Đoàn sinh GDPT xuất gia.

Xin quý Thầy Cô và anh chị hỷ thứ cho.

*HTr. Thiện Mỹ*



## VIÊN GIÁC MÙA PHẬT ĐẢN

*TÂM TỊNH*

*Ưu Đàm bát ngát nở hoa*

*Đón Mừng Đức Phật Thích Ca xuống đời*

*Đạo vàng tỏa rạng muôn nơi*

*Chúng sanh ba cõi thoát đời trầm luân*

*Hơn hai ngàn sáu trăm năm*

*Lời vàng Phật dạy vẫn gần ở đây*

*Bởi nhờ Ân Đức Quý Thầy*

*Hoằng dương Chánh Pháp nơi nơi trao truyền*

*Dạy con biết sống bình yên*

*Giữ tâm tịnh tịch vui miền lạc bang*

*Hương Bi Trí Dũng tỏa lan*

*Bồ Đề Tâm nguyện nhà Lam chung lòng*

*Ngày rằm tháng Tư mỗi năm*

*Trăng vàng soi gót con tìm về đây*

*Tạ Phật Tạ Pháp Tạ Thầy*

*Tổ Đình Viên Giác ngập đầy tình thương*

*Hân hoan dâng nén Tâm Hương*

*Mừng ngày Khánh Đản bốn phương sum vầy*

*Sống trong Pháp Lạc là đây*

*Xứng là con Phật, dạ hoài khắc ghi....*

## Người Anh Cả



### Lời giới thiệu nhân dịp Lễ kỷ niệm 60 năm anh sinh hoạt GDPT

Anh Võ Văn Mai sinh ra tại làng Mã Châu Duy Xuyên, Quảng Nam – 10.05.1943. Là một làng chuyên về ngành dệt truyền thống.

Năm 1956, anh gia nhập GDPT Ba Phong, do một anh khác cũng tên là Mai giới thiệu. Anh Quy y với Thầy Bốn Sư là Thầy Thích Như Huệ, và có pháp danh là Thị Lộc.

Anh sinh hoạt với đơn vị Ba Phong được 7 năm thì anh di cư vào Nam. Lúc bấy giờ cũng rất nhiều người từ Quảng Nam di cư vào nam, rồi cùng thành lập xưởng dệt khu Bảy Hiền, rồi thành lập khuôn hội vì nhu cầu sinh hoạt Phật Giáo và nhu cầu tu tập.

Vào năm 1964 anh cùng các Trưởng làm việc tại xưởng dệt, kêu gọi thành lập GDPT Quảng Hiền, và anh là nhân sự trong Ban Huỳnh Trưởng đầu tiên của đơn vị Quảng Hiền, khi đó QH có đến 200 đoàn viên.

Sau này GDPT Quảng Hiền trực thuộc BHD Gia Định và đổi tên là GDPT Đức Trung.

Năm 1968 anh được xếp vào hàng HTr. Cấp Tập, rồi đến năm 1973 anh được thăng cấp Tín.

Anh từng được BHD Gia Định cử làm đại diện Quận Tân Bình và Ủy viên Xã Hội.

Sau gần 20 năm sinh hoạt với GDPT Đức Trung, anh chia tay với đơn vị để cùng gia đình đi định cư tại CHLB Đức. Vào cuối năm 1984 anh đặt chân đến Norddeich/Norden. Chữ “Deich” dịch ra tiếng Việt là bờ, mà bờ có được là do sự vun bồi, đắp lũy...

Do sẵn có tinh thần tu tập được vun bồi sau 27 năm sinh hoạt trong GDPT tại VN, đến bờ đất lạ

quê người, anh không quên đắp bờ vun bồi tu học, tiếp tục khởi sự tổ chức các buổi tụng kinh, bái sám cho các gia đình ở cùng trại, do đó mà anh có nhân duyên gặp gỡ và tu tập với Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác, là Đại Đức Thích Như Điển lúc bấy giờ.

Dưới sự bảo trợ và đồng ý của Thầy, chẳng bao lâu, ước nguyện thành lập GDPT của anh được thành tựu. Vào Lễ Vu Lan 1987, đơn vị GDPT Minh Hải được hình thành, là đơn vị GDPT đầu tiên tại Đức do anh làm Liên Đoàn Trưởng.

1990 anh được xếp vào hàng HTr. Cấp Tấn và được thọ cấp vào năm 2000.

Tại địa hạt Âu Châu, anh đã đóng góp rất nhiều cho tổ chức Áo Lam. Từ năm 1991, anh làm Trưởng Ban BHD GDPT VN Âu Châu suốt 3 nhiệm kỳ đầu tiên. Hiện nay anh là thành viên trong Ủy Ban Quản Trị HTr. của Âu Châu và của Đức quốc, đồng thời cũng là thành viên trong Hội đồng cấp Dũng – Tấn Âu Châu.

Hiện tại anh cư ngụ tại Bá Linh, nơi đơn vị GDPT Chánh Niệm sinh hoạt, nơi anh từng là Bác Gia Trưởng của đơn vị này, chỗ nương tựa của đoàn viên Chánh Niệm lúc đó.

Quãng thời gian 1956 đến 2016 đã in đậm bước chân Lam của anh, 27 năm anh sinh hoạt với GDPT tại quê nhà và 33 năm sau đó, anh dẫn thân trong sứ mệnh trồng sen trên xứ tuyết tại hải ngoại.

60 năm tổng cộng, đủ để nói lên tinh thần trung kiên của anh đối với Đạo Pháp, đối với lý tưởng màu Lam, dù đời sống buộc anh xa quê hương, đưa anh đến nơi đất khách quê người.

60 năm đánh dấu sự hy hiến của anh cho tổ chức, cho sự nghiệp đào tạo đàn em thân yêu dù bất kỳ nơi nào, chỉ cần có tiếng gọi của đàn em thì anh đến.

60 năm anh mang trên mình chiếc áo Lam với sen trắng, để luôn nêu cao 5 đức hạnh, được đưa vào trong 5 điều luật GDPT, mà người đoàn viên luôn nguyện sống đúng và hành theo, đó là Từ Bi, Trí Tuệ, Thanh Tịnh, Hỷ Xả và Tinh Tấn.

Kính thưa anh Thị Lộc, anh Cả của GDPT tại Đức. Chúng em vô cùng hân hoan và tự hào để long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm sinh hoạt GDPT của anh để nói lên một điều rằng:

*Tinh thần của GDPT khắp thế giới là một, GDPT là một đại gia đình để cho tuổi Lam của đoàn viên được lớn dần theo năm tháng, không phân biệt đoàn viên đó đã sinh hoạt tại quốc gia nào, đơn vị nào, thời gian trước hay sau. Lịch Sử GDPT Việt Nam sẽ luôn ghi nhận đầy đủ, xin lấy 60 năm sinh hoạt của anh từ quốc nội ra hải ngoại làm tiêu biểu.*

*Thưa anh, quá trình 60 năm sinh hoạt, làm sao nói cho hết được sự hy sinh, những bước thăng trầm của người HTr. sống trọn đời với lý tưởng màu Lam? Nhưng để cô đọng lại, chúng em xin được nhắc đến Anh*

*Như là một trong những sáng lập viên có công gây dựng phong trào GDPT VN tại Đức.*

*Là người anh khả kính, luôn trang trải tình thương đến đàn em.*

*Là tấm gương tu học. Việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm lồng trong Khóa Tu Học cũng là tâm nguyện của anh, vì anh muốn được nói lời tri ân với Chư Tôn Đức, không có Tam Bảo thì anh không được hướng dẫn tu học để có tư lương mà hành hạnh nguyện của Huỳnh Trưởng, của Bồ Tát đạo.*

*Trong tinh thần “Tri Ân” của ngày hôm nay, chúng em kính mời anh Trưởng Ban BHD ĐQ, HTr. Thị Hiền Nguyễn Hữu Lộc, thay mặt cho toàn thể Lam viên có lời chúc mừng đến anh, nhân lễ kỷ niệm 60 năm sinh hoạt GDPT của anh.*

### **Nỗi ưu tư của anh Thị Lộc sau 30 năm:**

Anh tâm sự ..... ”Thị Lộc thoáng một chút ưu tư, không biết làm thế nào để phát triển thêm một vài đơn vị nữa. Anh chị Huỳnh trưởng chúng ta thấy thế nào? Riêng Thị Lộc rất lo lắng, không khéo rồi đây Huỳnh trưởng sẽ nhiều mà đoàn sinh không tăng. 30 năm qua, chúng ta không chỉ nhìn lại những thành quả đã đạt được mà chúng ta cần phải suy tư cho tổ chức nhiều hơn nữa, nhất là Huỳnh trưởng trẻ bây giờ rất có nhiều khả năng để phát huy tiềm năng của mình, dùng phương tiện tiên tiến ngồi tại nhà mà vẫn học hành, hội họp được, chứ không như thời cách đây 30 năm, thư từ liên lạc khó khăn, đi lại tốn kém như anh em chúng tôi hồi đó.

Vẫn biết rằng sinh hoạt Gia Đình Phật Tử chúng ta ở hải ngoại này không được như quê nhà, từ chùa này qua chùa nọ, từ đơn vị mình đến đơn vị bạn chỉ dùng phương tiện xe đạp cũng đủ thời gian đến buổi sinh hoạt hay hội họp; còn ở đây phải di chuyển bằng xe hơi, tàu hỏa hoặc máy bay, có khi phải đi từ thứ sáu đến chủ nhật mới về lại nhà. Huỳnh trưởng đơn vị này muốn hỗ trợ cho đơn vị bạn cũng đành chịu, một phần các em ngành Thanh lớn lên vì tương lai học vấn, vì công việc làm ăn phải đi xa đến những nơi chưa có tổ chức áo Lam, thì làm sao hội nhập nói chi đến việc phát triển? Đó là cả vấn đề phải không anh chị? Nhìn thấy cái khó khăn như vậy để chúng ta tìm ra lối đi, chứ không phải nói ra để rồi thối bồ đề tâm”.

Dù nơi nào cũng vẫn chiếc áo Lam

Anh kể cho nghe..... “Năm 2005 Thị Lộc có ý định về lại quê hương để sống tuổi già còn lại. Cảnh cũ người xưa vẫn còn đó, sao anh em mình đi đâu hết rồi, không còn ai sinh hoạt, chỉ còn lại lớp trẻ mà thôi. Nhân ngày Huỳnh trưởng Nguyên Nhung qua đời; anh em tụ tập lại rất đông, Thị Lộc có nhã ý thành lập đoàn cựu Huỳnh trưởng và đoàn sinh, mục đích để sách tấn tuổi già với nhau, lo tu tập và giúp đỡ nhau, thì được đa số tán thành. Thị Lộc đem ý đó thưa với Hòa thượng Thích Quảng Hạnh, Thầy hoan hỷ cho tiến hành. Thế rồi quy tụ lại trên 100 anh chị em, cùng bầu ra hội đồng đoàn đầy đủ, sinh hoạt 5 năm và ra kỷ yếu kỷ niệm 5 năm tái sinh hoạt; đến khi Thị Lộc trở lại xứ Đức, không có ý định về VN nữa thì đoàn cũng đi luôn. Bởi vậy có câu, thành lập một đơn vị đã khó mà duy trì thì lại càng khó hơn đó anh chị ạ.....”

### Trọn vẹn niềm vui:

Anh hớn hờ nói.....: "Về Việt Nam đi chùa Già Lam, chị Xuân Hòa hỏi:

Anh đã thọ giới Bồ Tát chưa?

Thị Lộc đáp:

Dạ rồi.

Pháp tự là gì?

Dạ em có pháp danh chứ chưa có pháp tự gì hết.

Chị nói:

Ở đây Huỳnh trưởng thọ giới Bồ tát rồi thì đều có Pháp tự hết.

Rồi chị dẫn lên Hòa thượng Trí Chơn. Hòa thượng cho Thị Lộc Pháp tự là Phước Minh, Thị Lộc rất sung sướng và hạnh phúc vì có được 3 Hòa thượng bổn sư, ân sư cao Tăng thạc đức đã bao bọc che chở cho mình trên bước đường tu học thì còn gì bằng....

Vừa rồi làm kỷ niệm 30 năm của Minh Hải, Tâm Minh và BHD Đức quốc, Thị Lộc rất vui và sung sướng. Buổi ban đầu mình chỉ nghĩ tạo điều kiện cho mình có nơi sinh hoạt trong lúc xa quê; không ngờ sau 30 năm nhìn thấy đàn em trưởng thành một cách cứng cáp, vững vàng; như vậy rất xứng đáng là một thế hệ tiếp nối cho đàn anh đàn chị; đáng được trao truyền lại trách nhiệm để lèo lái con thuyền Gia Đình Phật Tử Đức quốc đến tận mai sau..

Một lần nữa con xin đánh lễ tam bảo, nhờ hồng ân tam bảo, nhờ sự giáo dưỡng của chư vị Bổn sư mà con có được ngày hôm nay. Được các anh chị Huỳnh trưởng và đoàn sinh trao tặng cho mình danh hiệu thân thương là người anh cả của Đức quốc."



## 30 NĂM GIA ĐÌNH PHẬT TỬ ĐỨC QUỐC

### *Ôn lại kỷ niệm xưa để hướng về tương lai*

Đã nhiều lần muốn đặt bút để viết bài cho Kỷ Yếu 30 năm Đức Quốc; nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Kỷ niệm thì nhiều quá, viết lại trong hai ba trang giấy thật không dễ. Rồi bao Lam sự trong thời gian này quá nhiều để có thể ngồi yên. Sau những chuyến tham dự Lễ 30 năm GDPT Đức Quốc tại Aurich cùng lễ Chu Niên 30 năm GDPT Minh Hải, qua Lễ thọ cấp Tấn tại Khóa học Phật Pháp Âu Châu tại Paris, rồi Lễ tiễn biệt anh Cả Chí Pháp tại Amsterdam, đến lễ Chu Niên 30 năm của GDPT Tâm Minh tại Hannover... Người bạn đời và con trai tôi quyết định đưa tôi đi lên núi một tuần để dưỡng sức và có một không gian riêng cho gia đình, mặc dù tôi vẫn còn không khỏe và trong tâm chỉ muốn ngồi nhà.

Ngồi ngắm những rặng cây xanh thẳng tắp bên sườn núi tại vùng núi Alpen, những ngọn núi cao sừng sững và giòng suối mát róc rách chảy, tôi thấy tâm tư thật nhẹ nhàng. Thay vì hòa mình vào thiên nhiên ngắm trời, ngắm cảnh hôm nay; kỷ niệm ngày xưa bỗng dựng trở về trong tôi thật mãnh liệt. Vâng, sự yêu thương màu Áo Lam, thương yêu tuổi trẻ, thương yêu sức sống trong tôi, chưa từng rời xa khỏi màu lá xanh tươi mà thiên nhiên hiển tặng. Nhớ lại câu chuyện trên chiếc xe từ Amsterdam về Hannover, Nguyên Hoàng nói “Về lịch sử của GDPT có lẽ sau này đàn em xem các kỷ yếu, so sánh thời gian rồi ghi lại thì đúng hơn với những gì mình nói lên hôm nay”. Thế là bên sườn núi, tôi vội tìm giấy và bắt tay viết bài cho Kỷ yếu 30 năm GDPT Đức Quốc.

### TÂM BẠCH

*Chị là con chim đầu đàn ngành nữ GDPT Âu Châu. Cuộc đời của chị gắn liền với GDPT từ thuở ấu thơ cho đến nay. Giữ đúng lời phát nguyện, chị không hề từ nan và dấn thân dù bất kỳ công tác nào và nơi đâu. Chị từng mang trách nhiệm Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn Âu Châu ba nhiệm kỳ liên tiếp (2005–2016). Hiện nay chị đang đảm nhiệm các chức vụ: Ủy Viên Ngoại Vụ BHD Thế Giới, Phó Trưởng Ban Ngoại Vụ BHD Hải Ngoại và Phó Trưởng Ban BHD Âu Châu kiêm Tổ Kiểm.*

Sinh hoạt GDPT từ ngày còn bé vì yêu chiếc đầm Oanh Vũ. Thay vì được ba mẹ đưa vào sinh hoạt, tôi lại là người xin mẹ cho con gia nhập GDPT, đúng như bài hát “Ba má ơi, cho con đến với gia đình ba má nghe...”. Cũng vì thế cho nên gia đình tôi có bảy anh chị em mà tôi là người duy nhất sinh hoạt trong gia đình Phật Tử từ ngày còn Oanh Vũ cho tới nay. Thời cuộc đổi thay, tôi rời GDPT Trúc Lâm, Qui Nhơn vào Sài Gòn và sau đó tạm sống tại trại tỵ nạn Palawan, Philippine. Nơi đây, mỗi ngày nằm nghe tiếng chuông nhà thờ đổ mà thấy lòng thiếu thốn. Nhớ quê hương, nhớ nhà, thấm thiết những câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính:

*Quê tôi có gió bốn mùa*

*Có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm.*

... ..

*Mai ngày tôi bỏ quê tôi*

*Bỏ trăng, bỏ gió, chao ôi! bỏ chùa*

Nước mắt cứ tràn trề mỗi khi nghe tiếng chuông xa lạ. Quên sao được câu thơ của Hòa thượng Mãn Giác.

***Mái chùa che chở hồn dân tộc  
Nếp sống muôn đời của Tổ tông.***

Thế là hợp sức với bà con lại, dưới sự chỉ đạo của một đại đức trẻ cùng sống tại trại, dựng lên ngôi chùa. May thay trong chuyến tàu cùng đi có anh Tâm Mẫn-Trần Vĩnh, hiện đang sống tại Hoa Kỳ, đã cùng nhau tập hợp và ra mắt ngay Gia Đình Phật Tử Palawan. Làm sao tôi có thể quên những hàng nước mắt hạnh phúc trong ngày sinh hoạt đầu tiên của GDPT tại trại tỵ nạn này. Và cũng từ đó tôi thầm nghĩ, nơi nào mình bước chân tới sẽ cố gắng sẽ thành lập GDPT. Tâm nguyện được thúc đẩy bằng tình thương quê hương, bằng mong cầu đem đạo và an vui đến với chính mình và lớp trẻ. Phải thành thật mà nói là Gia Đình Phật Tử ngày đó trong tôi là màu áo lam thân thương, là lời kinh sám hối thật đậm sâu, là lời phát nguyện tuyệt vời của các ngành và là những nụ cười tươi trẻ trong sinh hoạt Thanh Thiếu Niên. Tôi chưa từng tìm hiểu Nội quy–Quy chế GDPT... Nhiều khi vậy mà cũng hay vì không có sự chờ đợi phải có mặt một huynh trưởng cấp Tín hay một sự giới thiệu nào để được phép thành lập. Tôi đã là Phó Liên Đoàn Trưởng Nữ của GDPT Palawan . Gia đình đó ngày nay không còn vì không còn trại tỵ nạn nhưng dư âm vẫn vang vọng. Năm tới, 2018 anh chị em huynh trưởng, đoàn viên Palawan sẽ gặp nhau tại Úc Đại Lợi.

Tâm nguyện đó theo tôi qua đến Berlin, Đức Quốc. Trong buổi văn nghệ đóng góp cho con tàu Cap Anamur tại Berlin năm 1981, tôi quen được anh Lý Trường Kính và anh Thị Hiện–Nguyễn hữu Lộc. Sự gặp gỡ này đã giúp cho tâm nguyện của tôi có cơ hội thực hiện. Anh Kính là trưởng ban nhạc Bắc Âu. Anh Thị

Hiện là một Phật Tử thuần thành, người Việt Lào, anh có được một nhóm trẻ múa cũng như đá banh và anh cũng là người lo xe đưa bà con về chùa Viên Giác tham dự đại lễ. Được anh Thị Hiện giúp đỡ, tôi đã kết hợp nhóm trẻ này thành GDPT Bá Linh, sinh hoạt tại nhà thờ Schuckertdamm. Tôi bắt đầu may vá, đặt may các Chiếc áo dài lam cho nữ. Bên Nam thì ra mua các áo có màu Lam, có cầu vai của chợ. Huy hiệu Hoa Sen thì nhờ anh Tư Éch, thợ vàng, làm giúp mà chúng tôi mang nợ thật lâu vì không có quỹ để trả. Có bắt chước theo sinh hoạt của một GDPT Việt Nam nhưng thật sự rất sơ sài, không đều đặn mà công việc thành công nhất là làm văn nghệ cúng dường hai đại lễ tại Hannover. Buổi tham dự Vu Lan đầu tiên mà trong tôi không thể quên là buổi lễ gắn Bông Hồng cài áo. Nghi thức Bông Hồng Cài Áo vốn có từ cuốn sách của thầy Nhất Hạnh viết vào năm 1962 và nhạc sỹ Phạm Thế Mỹ phổ nhạc. Tuy nhiên, nếu tôi nhớ không lầm (*nếu sai kính xin tha thứ*) thì chính tôi đã mang ý này đến đầu tiên trong Lễ Vu Lan tại chùa Viên Giác. Hôm đó tôi quỳ hát. Vừa mở đầu bản nhạc được hai câu là nước mắt tuôn tràn không thể nào hát tiếp, dù mẹ tôi vẫn sống còn. Anh Thị Hiện bên tôi, cầm lấy microphone tiếp hơi nhưng anh không hơn gì tôi vì mẹ anh đã qua đời, giọt nước mắt anh chan hòa trên má. Chị Thị Nguyễn (sau này tự xưng là Thanh Hải Vô Thượng Sư) từ phía bên kia Chánh điện chạy sang, cầm microphone chúng tôi và tiếp tục đến hết bài. Cả đạo tràng ngập tràn nước mắt nhớ mẹ hiền và nhớ quê hương. Sau đó tôi viết lại kỷ niệm này qua bài thơ ngắn.

***Anh nắm trên tay đóa hoa Hồng trắng.  
Tôi gắn trên người một đóa Hồng tươi  
Mẹ của anh đã xa miền nhân thế  
Mẹ tôi còn ở lại chốn sâu đau***

... ..

Cũng từ đó mỗi năm tôi vẫn là người hát bài *Bông Hồng Cài Áo* tại buổi Lễ Vu Lan chùa Viên Giác cho đến khi mẹ tôi qua đời. GDPT Bá Linh không chỉ về tham dự Đại Lễ tại Hannover mà còn đi nhiều nơi đóng góp. Có lần chúng tôi theo thầy sang một Niệm Phật Đường tại Hòa Lan để đóng góp văn nghệ. Một em Oanh Vũ, tên Na, bỗng dựng ngã quy trong buổi lễ, phải đem vào nhà thương khâu lại vết rách tại cằm.

Những buổi cúng dường văn nghệ của GDPT Bá Linh ngày đó dần dần có tầm vóc. Lúc nào cũng có màn hợp ca mở đầu và hợp ca kết thúc với đồng phục Lam. Không chỉ có vũ mà còn có đại hoạt cảnh. Đặc biệt là luôn luôn được đệm bởi ban nhạc sống Bắc Âu. Chùa Viên Giác đã cho chúng tôi mỗi năm hai lần xe buýt đi về đóng góp, xem như là đội văn nghệ chính của chùa. Chiếc xe này vẫn được nhận cho đến khi có được tên GDPT Chánh Niệm. Sau nhiều năm GDPT Chánh Niệm xin trả lại khi không còn nhận nhiệm vụ chính trong phần văn nghệ mà là một trong các GDPT tại Đức Quốc.

Hai em Oanh Vũ từ ngày đầu tiên đó mà hôm nay vẫn còn sinh hoạt và là huynh trưởng tích cực tại GDPT địa phương là huynh trưởng Thiện Hùng, Trần Lê Khánh Dũng và Diệu Hạnh, Trần thị Ý Nhi. Tôi cứ từng tự hỏi... GDPT Bá Linh chỉ được chính thức chấp nhận khi có tên

GDPT Chánh Niệm, vậy hai em Oanh Vũ này có được chấp nhận là hai em Oanh Vũ đầu tiên tại Đức Quốc không? Hai em ngày đó sinh hoạt rất hết lòng. Khi chúng tôi nghỉ sinh hoạt thì Ý Nhi cứ hỏi “Bao giờ sinh hoạt lại”. Sơ yếu lý lịch của hai em có được ghi là sinh hoạt từ 1982 hay không? Trong khi hai em lúc đó đã đóng góp rất nhiều trong tinh thần đoàn viên GDPT. Các em ngày đó còn rất nhỏ nhưng rất rõ ràng trong việc này, vì nếu chỉ thích văn nghệ thì hai em đã là người trong ban văn nghệ Hội Người Việt Ty Nạn lúc đó, chứ không theo tôi về Chùa, mặc áo Lam, đóng góp văn nghệ cúng dường và sinh hoạt. Nếu hai em được ghi là Oanh Vũ thì GDPT Bá Linh ngày đó có thể được gọi là GDPT tiên thân không? Có được Ban Hướng Dẫn Đức Quốc ghi là những viên gạch nhỏ nhỏ trước khi các GDPT Đức Quốc có tên chính thức hay không?...

Những ngày đó về chùa, ngoài vị thầy trụ trì mà chúng tôi vô vàn tôn kính, tôi không thể quên hai hình ảnh đầu tiên của những lần tới Chùa. Cô Diệu Niên lúc nào cũng tươi vui lo cho chúng tôi những buổi ăn, mặc dù nghe nói Cô rất khó. Anh Thị Chơn, người anh mà tôi vô cùng kính trọng và học hỏi rất nhiều ngày đó. Tôi cũng rất vui khi được thầy và Hội Phật Tử ngày đó tín cẩn, đã trao cho tôi hai nhiệm kỳ là một trong thành viên trong ban điều hành hội.

Nhắc để không quên đó là tinh thần người Phật Tử, vì lịch sử là những gì đã thật diễn ra trong quá khứ. Nhắc nhưng không chấp chặt cũng là tinh thần người Phật Tử, vì tất cả là vô thường.

GDPT Đức Quốc chính thức được ba mươi năm, thật khó quên hình ảnh dễ thương ngày nào của GDPT Minh Hải mà huynh trưởng Thị Lộc đưa về chùa, lần đầu tiên tôi được gặp. Các em quần áo chuẩn tề, xếp hàng ngay ngắn dưới sự tập hợp của HTr. Minh Hoàng, hiện đang nghỉ sinh hoạt, đã làm ai trong chúng tôi cũng thấy vui vui. Trong khi đoàn viên nữ các gia

đình khác theo bên này đều bỏ áo vào quần như nam, thì các em nữ tại Minh Hải như hiện nguyên hình ảnh quê hương. Chiếc áo Lam được để ra ngoài với nét mặt e thẹn, làn da ngâm ngâm như từ VN mới đến. Một chút gì thật dễ thương còn nằm mãi trong lòng tôi. Ngày về tham dự Lễ Chu Niên tại Aurich, gặp lại vài đoàn viên, huynh trưởng ngày đó tươi vui đến hỏi thăm, tôi phải nói rằng... Anh chị em vẫn chân chất, dễ thương như ngày nào. Aurich thật đẹp, thật đáng yêu từ ông Thị Trưởng đến em Oanh Vũ.

Ba mươi năm GDPT Đức Quốc có hình ảnh của GDPT Tâm Minh. Một gia đình có nhiều may mắn được nằm tại tổ đình Lam viên Đức Quốc. Một gia đình có vinh hạnh đã cung cấp được một vị tăng làm Trụ Trì Chùa Viên Giác nhiều năm mà hiện nay đang là vị thầy cố vấn giáo hạnh cho GDPT



ĐQ. Với GDPT Tâm Minh tôi vốn thấy có nhiều gấn bó, gấn bó vì cái tên mà gia đình đang mang, gấn bó vì ngôi chùa mà gia đình đang sinh hoạt và gấn bó vì những kỷ niệm ban đầu.

Ban Hướng Dẫn GDPT Đức Quốc ra đời với tên Ban Huỳnh Trưởng Trung Ương trong thời gian đầu. Kể về những sinh hoạt từ lúc có mặt đến nay có lẽ quý anh chị huynh trưởng thâm niên đã viết nhiều rồi, nhất là những huynh trưởng đảm trách chức vụ Trưởng Ban trong thời gian đầu đến nay. Huỳnh Trưởng Nhật Định, Tâm Cừ, Thị Hiện, Nguyên Mãn. Đặc biệt Huỳnh trưởng Thị Hiện và Nguyên Mãn đã hai lần thay nhau làm trưởng ban. Riêng huynh trưởng Nguyễn

Mãn có cái may mắn nhận nhiệm vụ trong hai thời điểm 20 năm và 30 năm. Cá nhân tôi sinh hoạt với màu áo Lam tại Đức từ năm 1981 như đã viết trên và có may mắn là người “rủ rê” huynh trưởng Thị Hiện tham gia GDPT, và cũng có may mắn là người đưa huynh trưởng Nguyễn Mãn đến với áo Lam khi gia đình huynh trưởng Nguyễn Mãn vừa bước chân đến Berlin. Không gì hạnh phúc hơn khi thấy mình có chút đóng góp nhỏ dù không trực tiếp.

Vâng, xin trở lại với tâm nguyện thành lập, phát triển tổ chức. GDPT tại hải ngoại hay nói riêng tại xứ Đức này không dễ dàng tồn tại, chưa nói đến phát triển, nếu như anh chị em chúng mình không có sự chuẩn bị lâu dài. Do đó chúc mừng nhau 30 tuổi của tổ chức cũng có nghĩa là chuẩn bị con đường đi tiếp sau 30 năm. Quý thầy thường nhắc nhở là GDPT cần thay đổi cho thích hợp với tuổi trẻ....Nhưng thay đổi ở chỗ nào đây.

Trong thời gian đầu GDPT đã tùy duyên, tùy hoàn cảnh nên tương đối dễ dàng trong phần hành chánh. Từ đồng phục, từ cấp hiệu, từ văn thư, cả từ những chương trình tu học trong GDPT cũng đơn giản hóa.....Thế nhưng kết quả là sự khó khăn trong phát triển, điều này nơi nào tại Hải ngoại cũng gặp phải, nhiều đoàn sinh kể cả huynh trưởng rời bỏ GDPT khi hết niềm vui. Nhiều huynh trưởng nỗ lực tham gia công tác của giáo hội, bỏ quên hay xem thường công việc giáo dục của mình. Nhiều huynh trưởng chỉ nghĩ là tham gia một lần trại là có đủ khả năng, thừa hiểu biết để điều động tổ chức....Nói chung chính sự đơn giản hóa trong công việc đào tạo huynh trưởng, đơn giản hóa trong các chương trình tu học, sinh hoạt để thực hiện các công tác Phật Sự, Lam Sự trước mắt đã gây một lỗ hổng trong tổ chức là thiếu sự truyền thừa.

Nhìn hàng cây xanh mọc thẳng chọc trời. Nhìn những thanh thiếu niên người Âu Châu bỏ thời gian, tiền bạc để đến đây leo núi. Tôi nghĩ là tổ chức mình vẫn có thể phát triển tại xứ này. Nhớ đến tiền nhân thành lập tổ chức với một mục đích thật rõ ràng “Đào luyện Thanh, Thiếu Đồng Niên thành Phật Tử chân chánh; góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”. Khi thực hiện đúng như vậy có phải là chúng mình đang phục vụ cho đạo pháp, cho giáo hội và cho xã hội hay không? Nắm rõ được mục đích và nhiệm vụ của mình thì không có huynh trưởng nào trong chúng ta phải hổ thẹn khi nắm tay cùng vui, cùng hát với các em trong khi các bác đang nấu bếp.

Thay đổi chính là thay đổi phương thức làm việc, phương thức sinh hoạt cho hợp với môi trường và tâm lý thanh thiếu niên tại đây. Chương trình tu học dù có sửa đổi đôi chút vì ngôn ngữ, tựu trung vẫn không phải thay đổi nhiều vì lời dạy của Phật không biến chuyển với thời gian. Huỳnh trưởng là phải trau dồi nội điển, phải theo học các lớp học trường kỳ dành cho GDPT. Mọi sự dãi dãi đều không thể chấp nhận trong khi chính mình luôn hô khẩu hiệu “tinh tấn”. Huỳnh trưởng không thể chỉ vì “lâu năm lên lão làng” như các cụ hương chức các làng mạc ngày xưa mà huynh trưởng là người luôn dẫn thân trong mọi công tác, là người luôn trau dồi nội điển, luôn đào luyện cho mình những khả năng để trao truyền. Đến khi khả năng bị lùi bước vì tuổi đời thì hỗ trợ đàn em bằng tinh thần dũng mãnh và đặt hết niềm tin vào các em mình. Người huynh trưởng GDPT phải học hạnh Bồ tát thường bất khinh, tin rằng các Em tôi, ai cũng có khả năng trở thành một huynh trưởng lãnh đạo. Có vậy thì khi mang các cấp hiệu các em vẫn thấy gần gũi và chính các

cấp hiệu là giới, là hàng rào ngăn cản chính mình không được thối lui những lời phát nguyện. Tôi thường nói câu “Em hơn anh chị là tổ chức có phước”.

GDPT có bốn bộ môn tu học. Bộ môn Phật pháp là căn bản, là nền tảng tư duy nếu không thì tổ chức này không mang tên GDPT. Bộ môn hoạt động xã hội là phần hai của mục đích của GDPT, để tập hạnh từ bi, để hòa mình với thế giới chung quanh, để chia sẻ tình thương cũng như trách nhiệm của người Phật Tử. Hai lãnh vực này GDPT nói chung và BHD ĐQ nói riêng theo thiên ý của tôi là có thể cứ tiếp tục duy trì và phát triển sinh hoạt phần lớn như từ trước tới nay.

Còn lại là hai bộ môn hoạt động thanh niên hoặc hoạt động văn nghệ. Dù là các hoạt động này nhằm trang bị cho Thanh Thiếu Đồng niên những kiến thức hiểu biết căn bản về cuộc sống – rèn luyện đức tự tin, tự chủ – chịu đựng – tháo vát – lịch lãm trên mọi lãnh vực, hiểu biết về văn học, nghệ thuật v.v... nhưng không quên đó là những phương tiện có năng lực để lôi kéo thanh thiếu niên đến với tổ chức. Muốn lôi kéo thành phần thanh thiếu niên đến với tổ chức những bộ môn này cần đáp ứng với tâm lý, hoàn cảnh sống hiện nay. Văn nghệ hiện nay thường đóng khung nhiều trong các buổi cúng dường đại lễ. Do phương tiện, các ca khúc, bài vũ đôi khi rời xa tính chất dân tộc và đạo pháp. Tuy nhiên tôi thấy trong các buổi gặp gỡ riêng của GDPT, các em đã giữ lại được cái đẹp của nụ cười Lam, rất đáng tán thán. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy mình phải thay đổi nhiều để lãnh vực nghệ thuật không nằm yên, dần dần không mang lại cảm hứng, nhất là các em được sinh ra và lớn lên tại đây.

Về lãnh vực hoạt động thanh niên tôi đã nhận thấy sau này có sự chuyển động. Anh chị em trên Âu Châu đã tổ chức các trại họp mặt nhau mà trong đó sự góp mặt của huynh trưởng và đoàn sinh Đức Quốc không ít. Đây là lãnh vực cần thiết thay đổi để thích nghi với tuổi trẻ, với lối sống xứ này. Các thanh thiếu niên xứ này không cần cha mẹ kêu gọi cũng ghi tên, bỏ nhiều thì giờ để vào các Verein thể thao, hàng tuần tập dợt một cách say mê. Tổ chức GDPT cần có sức sống của một đoàn thể thanh thiếu niên. GDPT cần có ít nhất là một lần trại trong năm để các em có thể hòa mình với thiên nhiên. Khi tôi nói đến hai chữ hòa mình với thiên nhiên là chính là lúc tôi đang ngắm các thanh thiếu niên đang đeo giày treo bên sườn núi cao, bên dưới là con suối với ngọn nước chảy rất mạnh, mà không chút ngần ngại....

Tôi tin tưởng vào tương lai của GDPT Đức Quốc với thành phần lãnh đạo tương đối trẻ. Tin tưởng các em huynh trưởng trẻ tại Đức quốc đã sinh ra tại đây và sinh hoạt từ lúc Oanh vũ. Tin tưởng vào tất cả quý anh chị huynh trưởng đang sinh hoạt đều đặn hiện nay tại

BHD cũng như bảy gia đình tại Đức Quốc. Tin tưởng rất nhiều ở tinh thần dân thân, ở cái nhìn thực tiễn và hơn hết là sự quyết tâm tu học, cầu tiến để có hành trang hướng dẫn đàn em sau này.

---

### *Hành trình đến 40 năm trong tay các anh chị.*

---

*Viết bên cạnh con suối trong xanh, cuộn cuộn Silberkarklamm  
Dưới chân ngọn núi cao vời vợi Dachstein thuộc rặng Alpen, Áo quốc  
Tâm Bạch*



## Giai thoại thi ca và 30 năm xây dựng đầm sen Đức quốc

HTr. Thị Hiện

Ký Giả Sen (KGS) đã ghi chép xin gửi đến lam đề 30 năm xây dựng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Đức quốc do Ban Hướng Dẫn chủ xướng tổ chức lồng trong trại họp bạn Liên Hoa. Do MC HTr. Hoàng Tùng trách nhiệm thực hiện, dàn dựng và dẫn chương trình. Giai thoại thi ca là những tiết mục trình diễn, KGS xâu chuỗi lại và đặt tựa đề cho bài này. Kính mời Lam viên theo dõi lời HTr. Hoàng Tùng tuyên bố lý do tổ chức:

1.– Chu niên 30 năm nhằm kỷ niệm chuỗi thời gian dài từ ngày thành lập Gia Đình Phật Tử Đức quốc đến ngày hôm nay. Các dấu ấn sâu đậm sẽ được ôn lại qua cuộc triển lãm hình ảnh, báo cáo thành quả và dĩ nhiên phải được phản ánh nghệ thuật bằng phương tiện văn nghệ, vì vậy văn nghệ kỷ niệm 30 năm không thể thiếu.

2.– Khác biệt với chương trình văn nghệ cúng dường đại lễ Phật Đản và Vu Lan là có khán giả và nghệ sĩ trình diễn. Ở đây trong không khí đoàn tụ vui vẻ thân mật không có sự phân biệt nghệ sĩ trình diễn và thính khán giả, mà tất cả mọi người hiện diện đều có nghĩa vụ tham gia đóng góp cho thành quả chung, có nghĩa là mỗi người đều phải chuẩn bị trước một tiết mục, đó vui, kể chuyện, ca hát, ngâm thơ hay cho trò

*Thị Hiện, người anh huynh trưởng của một thời đem nụ cười khắp nơi anh xuất hiện. Anh xuề xòa, vui vẻ và hòa đồng nhưng có một tinh thần dân thân cao độ. Anh nhận chức Trưởng Ban một BHD khi chỉ vừa trúng cách trại huấn luyện A Dục và anh là vị trưởng ban BHD ĐQ nhiều nhiệm kỳ nhất, tính đến nay. Giờ đây sức khoẻ có phần sa sút, anh vẫn ngồi cùng thuyền với anh chị em trong nhiệm vụ Phó Trưởng Ban ngoại vụ BHD Đức Quốc.*

chơi nhỏ v.v.. tùy ý ... miễn là MC mời đích danh thì đương sự không được từ chối.

3.– Các tiết mục văn nghệ chu niên sẽ được kết hợp chung với văn nghệ trại họp bạn Liên Hoa do các trại sinh thi đua tranh tài và ban quản trại Liên Hoa điều động và chấm điểm, trong tất cả các chương trình văn nghệ đều có sự hợp tác của 2 HTr. Thiện Tĩnh và Tâm Tĩnh. Lần này chỉ hiện diện một mình nên Hoàng Tùng xin được rộng rãi quyền điều hành xin mọi người hoan hỷ cho.

Trước hết KGS xin mọi người một tràng pháo tay để tán thưởng HTr. Hoàng Tùng, người đã trở tài ứng biến như Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa, đã biên soạn và hướng dẫn chương trình.

Đầu tiên hết dĩ nhiên là MC mời HT Phương Trương Chùa Viên Giác: Đạo Nghiệp trời tây.

HT dự tính sẽ phát biểu cảm tưởng và nhận xét sau khi coi xong tiết mục hoạt cảnh „Trồng sen trên xứ tuyết“. Không ngờ MC mời sớm hơn dự định. Cũng không sao HT cũng đã quen xử lý nhiều tình huống bất ngờ như vậy rồi. Và cũng nhân dịp “chu niên 30 năm, ngài lược thuật cho mọi người biết thêm về quá trình thời gian mấy chục năm Đạo Nghiệp trời Tây ...

Trong sự nghiệp hoàng pháp có những thành tựu như viết sách, dịch thuật, biên khảo nhiều tác phẩm thành lập Chi bộ Đức quốc ... Hội Phật tử và GDPT v.v.. Ôi, kể sao cho hết....

Tiếp theo không ai hơn là Đại Đức Thích Hạnh Bốn: Ôn nước tràn đầy.

Thầy Hạnh Bốn tay cầm tách trà và bước lên sân khấu. Thầy nói dự tính trước thế nào anh Hoàng Tùng cũng không buông và không tha. Vì đến Sư phụ mà MC Hoàng Tùng còn dám thỉnh mời hướng chi là đệ tử... Trong không khí ấm cúng thân mật của hội trường Thầy nhẹ nhàng nâng chén trà. Thầy nhắc đến ơn nước...nước từ khắp mọi nơi, cho không gian tươi mát, cho nhân loại dưỡng khí, cho vạn vật nguồn sống ... ơn nước luôn tràn đầy và Thầy cũng hướng dẫn bài kệ uống nước.

*Chén trà trong hai tay  
Chánh niệm nâng tròn đầy  
Thân và tâm an trú  
Bây giờ và ở đây*

Sau quý chư tôn đức, MC mời hàng huynh trưởng.

HTr. cấp Dũng, Thi Lộc Võ văn Mai: Anh cả của Gia Đình Phật Tử Đức quốc



Anh phát biểu “thật bất ngờ” vì xưa nay anh là người ít được mời đóng góp văn nghệ. không ngờ được MC Hoàng Tùng chiếu cố. Tuy nhiên, theo qui định trước “không được từ chối”, anh đóng góp một mẫu chuyện ngắn. “*Có một cô nữ sinh viên trẻ đẹp, thông minh, hội hương ưu điểm. Sau thời gian tu nghiệp và tốt nghiệp đại học hạng ưu, những tưởng tương lai sự nghiệp sẽ sáng lạng.. Không ngờ kết quả trái ngược cô bị tẩy chay, chỉ vì người ta phát hiện được cô sinh viên thường đi lậu xe điện ngầm...Câu hỏi*

*chung là người có tài sắc mà thiếu đạo đức thì có đem lại lợi lạc cho mọi người hay ngược lại?” Anh nhắc cách đây 30 năm, khi mới đặt chân đến nước Đức anh đã bắt tay ngay vào việc thành lập Gia Đình Phật Tử để cho các em các cháu sinh hoạt theo nền tảng giáo dục của đạo Phật.. anh mong rằng các em luôn ghi nhớ mình là Phật tử.”*

HTr. cấp Tấn, Tâm Cừ Trương Tôn Châu: Bài hát năm xưa.

Ngoài HTr. Thị Lộc thì HTr. Tâm Cừ cũng là người HTr. “ít” được mời đóng góp văn nghệ. Tuy nhiên MC Hoàng Tùng thì không bỏ sót một ai. Anh bước lên sân khấu không ngần ngại và đóng góp ngay. Mặc dù lúc nào anh cũng mở đầu bằng “không nói được tiếng Việt” nhưng khi anh bắt bài hát thì rất nhuần nhuyễn. Anh hát lại bài hát cho trại Thiện Minh ngày nào tại Berlin.

*Nào cùng về đây Bá Linh kết đoàn  
Dự trại Thiện Minh rủ nhau cùng đi  
Nào cùng về đây chúng ta tu học  
Dự trại Thiện Minh vang tiếng khắp nơi  
Vai mang ba lô đi tàu lửa hoặc bằng xe  
Đem hương hoa Lam về dưới đài sen  
Để tô thắm ánh đạo từ bi  
Anh cùng tôi về xây mái nhà Lam  
Chị cùng tôi về xây mái nhà Lam  
Em cùng tôi về xây mái nhà Lam  
Chúng ta cùng về xây mái nhà Lam*

HTr. cấp Tấn, Tâm Bạch Trần Huyền Đan: Văn nghệ GDPT với chữ Bi

Gương mặt thân quen, số lượng tham gia đóng góp văn nghệ nhiều thể loại của chị chắc đếm không hết. Đặc biệt chất giọng ngọt ngào của miền sông Hương núi Ngự và những bản tình ca xứ Huế, đó là những gì mọi người chờ đợi. Nhưng lần này chị không kể chuyện, không hát tình ca xứ Huế...mà trải dòng tâm sự thương nhớ quê hương, thương các em nhỏ chưa từng hưởng vui thú tại quê nhà, nhất là tại các tỉnh miền Trung, nơi mà “Quê hương tôi nghèo lắm ai ơi! Mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn”. Gia Đình Phật Tử mà ký ức của chị còn luôn sâu đậm là những vở kịch Oanh Vũ xa xưa, luôn nhắc nhở người đoàn viên với tình thương chia

sẽ. Sau đó chị hát một bài hát in đậm trong tâm thức chị của nhạc sĩ huỳnh trường Hoàng Cang, bài này hầu như không còn được nhắc đến tại GDPT nơi đây, nhưng người nhạc sĩ thì rất quen thuộc với bài Mầm Măng.



*Mưa đông rơi từng cơn trong  
gió rét buốt.  
Có những em chưa từng vui thú  
nô đùa.  
Đi lang thang lạnh lùng trong  
gió rét mướt.  
Bán bánh mì kiếm tiền nuôi  
nấng mẹ cha.  
Nào ai vui sướng ấm cùng no.  
Nhìn bao em bé, lòng xót xa.*

HTr. cấp Tấn, Thị Hiện Nguyễn Hữu Lộc: Hoài niệm, những ngày xưa thân ái.

Mặc dù biết anh Thị Hiện tình trạng sức khỏe ở mức chỉ số bèo nhèo nhưng vẫn được MC Hoàng Tùng thân mời đóng góp. Có lẽ ảnh hưởng dòng tâm sự của chị Tâm Bạch còn lây lan sang.... Mái chùa trong tâm thức của người Phật tử Việt Nam xa xứ. Quan niệm ở đâu có chùa, có Thầy trụ trì là ở đó có không khí hồn nước Việt. Đó là ngôi chùa Viên Giác, cách đây 40 năm có một ngôi Niệm Phật Đường Viên Giác; diện tích chỉ bằng căn hộ cho một người ở nhưng có sức thu hút rất mãnh liệt; rất nhiều đồng hương đã lũ lượt kéo nhau về NPĐ để sống trong không khí Việt Nam. Hồi đó mỗi lần tổ chức đều mượn tiện nghi phòng ốc bên ngoài và theo dòng thời gian NPĐ nhỏ hẹp đã trở thành ngôi tổ đình nguy nga Viên Giác hôm nay.

Anh tâm sự trong đời anh có dấu ấn rất sâu đậm. Đó là lúc biết đến lời phát nguyện của vị Tăng sĩ Việt Nam khi thành lập NPĐ Viên Giác. Kỷ niệm thứ hai là món quà tặng của 2 HTr. Quảng Niệm, Lê Gia Tuyển GDPT Tâm Minh và HTr. Chúc Phục GDPT Minh Hải, đã viết thành thơ lưu niệm.

Tự vấn: *Chiếc áo màu Lam đã cũ rồi  
Từng làn chỉ mực rách tả tơi  
Luyến tiếc làm chi còn cố mặc  
Trong ngày sinh nhật tuổi bốn mươi.*

Tự đáp: *Chiếc áo màu Lam đã cũ rồi  
Mặc làn chỉ mực rách tả tơi  
Bởi tiếc màu lam còn đậm sắc  
Vẫn giữ hương sen trong đời*

Tự cảm: *Cảm động ân tình lệ tuôn rơi  
Nhận quà sinh nhật bạn xa xôi  
Chiếc áo màu Lam thật trân quý  
Nguyện giữ tình Lam trợ cuộc đời*

HTr. cấp Tấn, Nguyễn Mãn Nguyễn Đình Hưng:  
Đạo ca

Thường lệ anh xuất hiện trước tập thể công việc của anh xoay quanh những công việc hành chánh, điều hành hoặc điều khiển trò chơi, kể chuyện vui, v.v.. Lần này thật bất ngờ khi anh hỏi có cho phép Nguyễn Mãn được hát một bài không? Một tràng pháo tay hoan hô vang dội, anh xin hát tặng chương trình bài hát do chính anh phổ nhạc. Anh xin phép Hòa Thượng Phương Trượng được dùng lời nguyện độ sanh của ngài để chuyển thành bài hát và anh đã hát ... hát hay đến không ngờ, tưởng là ca sĩ chuyên nghiệp nào đó được anh Hoàng Tùng mời đến phục vụ cho chương trình văn nghệ, chất giọng, làn hơi phong phú nội lực, kỹ năng ca diễn truyền đạt rất điệu nghệ, nhìn thật kỹ để biết mình không làm người đang hát là HTr. Nguyễn Mãn chính hiệu.



*Tôi nguyện là dòng sông, để chuyên chở những  
trong đục của cuộc đời,  
Tôi nguyện là mặt đất, để hứng chịu những  
sạch như của nhân thế.  
Là dòng sông, là mặt đất,  
Của cuộc đời, của nhân thế,  
Để chuyên chở những trong đục,  
Để hứng chịu những sạch như.*

Chương trình còn 2 tiết mục nồng cốt, hoạt cảnh trồng sen trên xứ tuyết và hợp ca chu niên 30 năm Gia Đình Phật Tử Việt Nam Đức quốc. Vì dung lượng cho bài này giới hạn nên xin kết thúc tại đây, xin ghi lại lời nguyện đầu tiên của

Hòa Thượng Phương Trượng khi thành lập NPD Viên Giác.

**Viên** thành đạo nghiệp tây âu quốc  
**Giác** ngộ chúng sanh đạo lý truyền  
tạm dịch

Trời Tây đạo nghiệp hoàn thành  
Nguyện đem đạo Phật chúng sanh hiểu nhiều...

Trong chương trình văn nghệ chúng ta đã được nghe và hiểu lịch sử Đạo nghiệp trời Tây của Hòa Thượng Phương Trượng. Hạnh biết ơn của Thầy Hạnh Bốn. Lời nhắc nhở của người anh cả uôn ghi nhớ mình là người Phật tử, hướng tâm về cội nguồn dân tộc đạo pháp quê hương, của người Phật tử Việt Nam. Và lời nguyện hồng pháp độ sanh của người sáng lập tổ đình Viên Giác, vị lãnh đạo tinh thần của người Phật tử Việt Nam và ân sư, Cố vấn giáo hạnh Gia Đình Phật Tử tại Đức quốc.

**Niệm từ hạnh nguyện độ sanh**  
**Đạo ca vang vọng đạo tràng Liên hoa ...**



Tôi cảm ơn và tán thán vì trước sau như một, quý vị cũng viếng thăm, vấn an tôi. Nếu cần một lời khuyên thì đó là:

**Trước sau mình vẫn là mình, không thay tên đổi họ, oan trái nên nhẫn chứ không nên biện bạch.**

**Quý vị làm đúng, dù không ai công nhận, quý vị cũng tồn tại. Quý vị làm sai, dù có hào quang nào che chở, quý vị cũng bị đào thải.**

*(Lời PHÁN QUYẾT TỐI HẬU CỦA ĐỨC ĐỆ TỬ TẶNG THỐNG  
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT)*

# HÌNH ẢNH BỒ TÁT DUY MA CẬT – HTR. NGUYỄN HÒA

*Nguyễn Hòa, người anh huynh trưởng của Gia Đình Phật Tử Thiện Trí, Thụy Sĩ, đức tính hài hòa khiêm cung, yêu chiếc áo lam từ thuở thiếu niên. Lý tưởng áo Lam không dừng chân lại nơi đất nước chữ thập đỏ, hiện nay anh đương nhiệm Trưởng Ban, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu*

Trong kinh Duy Ma Cật đã cho thấy một cư sĩ Phật tử tại gia hành đạo và chứng quả trong thời kỳ Đức Phật, đó chính là Trưởng Giả Duy Ma Cật. Còn ngày nay, nếu nói Giáo lý Đức Phật là lịch sử thừa nhận, khoa học chứng minh và có một nền tảng giáo lý nhân bản mang lại hạnh phúc thật sự cho con người; vậy trong thời cận đại hôm nay, đã có vị nào cư sĩ tại gia tu chứng như Ngài Duy Ma Cật chưa? Điều này, chúng ta cần

phân tích, nắm vững và có cái nhìn nhất quán. Có như vậy thì việc tu tập của chúng ta mới không bị ngăn ngại, vững vàng niềm tin, và dốc lòng tu học. Theo quan điểm tôi, xin thưa là có, không những một mà có rất nhiều vị. Nhưng vị mà tôi muốn nói đến, để chứng minh, và cũng là tấm gương trong việc tu học, không ai khác hơn chính là vị sáng lập viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam: Bác Tâm Minh – Lê Đình Thám.

Vì sao tôi gọi Bác Tâm Minh là Bồ Tát Duy Ma Cật trong đời sống cận đại? Vì thông qua đời sống, sự nghiệp, tu tập, hành trì của Bác có rất nhiều điểm tương đồng với hình ảnh bồ tát Duy Ma Cật.

Thân thế Bác Tâm Minh (1897–1969) cũng như bao nhiêu con người Việt Nam khác, sinh ra và lớn lên trong cảnh đất nước lầm than, loạn lạc, chiến tranh, đói khổ, dịch bệnh, tang thương....! Nếu trong giai đoạn này, theo lịch sử Việt Nam rõ ràng đất nước đang bị Pháp thuộc, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, đảng phái, nền văn hóa bị hủy hoại, thì làm sao có được một xã hội yên bình và hạnh phúc? Thế nhưng qua tiểu sử, cuộc đời, học vị và sự nghiệp, Bác như một bông hoa sen sống động trong vùng đất sỏi đá khô cằn.

1/ Học vị và xã hội: 19 tuổi đã đỗ thủ khoa bằng Y Sĩ Đông Dương (1916), 22 tuổi đậu bằng Bác sĩ ngạch Pháp Đông Dương (1919). Và trong suốt cuộc đời còn lại 50 năm sau đó, Bác đã hoàn thành công việc xã hội một cách xuất sắc như bao con người khác trong tiến trình nghề nghiệp của bản thân mình: Được bổ nhiệm giữ các nhiệm sở Y tế Bình Thuận, Sông Cầu, Quy Nhơn, Tuy Hòa (1919 – 1928), Y sĩ trưởng viện bào chế vi trùng học Pasteur, Y sĩ giám đốc bệnh viện bài Lao Huế, Giám đốc y tế Trung Phần kiêm giám đốc bệnh viện Huế (1928 – 1949). Sau năm 1949, Bác được mời ra Bắc làm chủ tịch Phong trào vận động hòa bình thế giới cho nước Việt Nam. Bởi vì sau năm 1954, Hiệp định Genève lấy vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước Việt Nam, miền bắc Việt Nam là Dân Chủ Cộng Hòa, miền nam là Việt Nam Cộng Hòa; nên Bác bị kẹt lại ở miền Bắc đến năm 1969 thì mất.

2/ Tu học và Phật sự: Trong thời gian làm việc tại Huế, nhân chuyến thăm Chùa Trúc Lâm, yết kiến Hòa Thượng Giác Tiên, được Hòa Thượng giảng giải nghĩa lý đạo Phật, Bác đã phát Bồ Đề Tâm, Quy y Tam Bảo, nguyện phụng hành, truyền bá Phật Pháp và từ đó Bác có pháp danh Tâm Minh, pháp tự Châu Hải (1928). Sau đó Bác đã thọ học thêm với Hòa Thượng Thập Tháp ở Bình Định, Hòa thượng đã chỉ dạy nghiên cứu thêm nhiều bài giảng của Thiền Sư Thái Hư ở Trung hoa về cách tổ chức Phật giáo và suy nghĩ cải cách thế nào cho phù hợp với Phật giáo nước nhà ( 1929).

Được sự cố vấn của các vị Đại lão Hòa Thượng lúc bấy giờ như Hòa thượng Phước Huệ, Hòa thượng Giác Tiên, Hòa thượng Giác Nhiên, Hòa thượng Tịnh Hạnh, Hòa thượng Tịnh Khiết.... Bác đã đồng hành với nhiều chư vị để kinh qua các Phật sự:

- + Sáng lập viên Hội An Nam Phật Học.
- + Khởi công trùng tu Chùa Từ Đàm làm trụ sở trung ương của Hội An Nam Phật Học.
- + Xuất bản nguyệt san Viên Âm do Bác làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút.

+ Thiết lập các cơ sở đào tạo Tăng tài gồm cấp Trung và Tiểu học tại chùa Báo Quốc Huế, cấp Đại Học tại chùa Tây Thiên Huế, mà Bác là vị bảo trợ và giảng sư chính yếu.

+ Xúc tiến thành lập các tỉnh hội, khuôn hội Phật giáo khắp nơi tại Trung phần.

+ Trong khoảng thời gian này, từ cơ sở các ban Đồng Ấu Phật Giáo, Bác đã thành lập Đoàn Phật Học Đức Dục và thành lập Gia Đình Phật Hóa Phổ Tâm Minh (1940). Từ Gia Đình Phật Hóa Phổ Tâm Minh đầu tiên được thành lập, và sự lan truyền lần lượt nhiều Gia Đình Phật Hóa Phổ khác ra đời nhiều nơi trên quê hương Việt Nam. Nhân dịp lễ vía Thành Đạo mừng 8 tháng chạp năm Mậu Tý ( 06/01/1949), một tổ chức thanh thiếu niên ra đời, Gia Đình Phật Hóa Phổ được thành lập dưới sự chứng minh của Đại lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết (Đệ Nhất Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất), và huy hiệu Hoa Sen trắng trên nền màu xanh lá mạ được Hòa Thượng chứng minh cùng Chư Tôn Đức giáo phẩm gắn lên đồng phục, nơi trái tim cho toàn thể Anh Chị Em. Sự ra đời Gia Đình Phật Hóa Phổ cũng chính là tiền thân của Gia Đình Phật Tử Việt Nam từ ngày ấy cho đến hôm nay.

3/ Trước tác và dịch thuật: Ngoài những việc Phật sự mà Bác đã hoàn thành, Bác cũng là dịch giả Phật học những bộ kinh điển đại thừa bằng chữ quốc ngữ (Chữ viết Việt Nam đầu thế kỷ 20) như : Bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Luận Khởi Tín, Bát Thức Tụng, Phật Học Thường Thức, Bát Nhã Tâm Kinh, Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam và Phật Tổ Thích Ca .....

Là một Phật tử tại gia, để dành thời gian đọc kinh đã khó, hiểu kinh lại càng khó hơn, việc trước tác dịch thuật lại càng khó hơn nữa. “Y Kinh Liễu Nghĩa ” rồi, còn viết và dịch thuật phải uyên thâm cả triết học đông tây. Phật tử tại gia có thể nói là có nhưng rất hiếm. Chính vì Bác, tuy cư sĩ tại gia nhưng tâm xuất gia, hành Bồ Tát Đạo, mới có một nguồn lực trước tác dịch thuật như thế.

“...Cụ ý thức được trách nhiệm hoằng dương chánh pháp và duy trì sinh hoạt giáo hội, nên trong lời ai điếu bốn sư, cụ đã phát nguyện đồng mãnh như sau:

Kiến tướng nguyện vọng,  
kiến tánh nguyên chơn,  
viên giác diệu tâm ninh hữu ngã,  
Chúc pháp linh truyền,  
chúng sanh linh độ,  
thừa dương di huấn khởi vô nhơn.

Nghĩa là:

Tướng các pháp tuy vọng,  
tánh các pháp vốn chơn,  
Hòa thượng đầu có mắt còn,  
Chánh pháp cần phải truyền,  
chúng sinh cần phải độ,  
di huấn ấy (con) xin gánh vác.”

Chỉ trong một khoảng thời gian không thể nói là dài, mà là rất ngắn cho một đời người, mà nhất là một con người sau khi quy y Tam Bảo, Bác đã làm được một công trình rất là đồ sộ. Ngoài việc trùng tu chùa, trụ sở, Bác đã dành thời gian rất nhiều để hình thành các cơ sở Phật học đào tạo tăng tài, trước tác dịch thuật, và điểm đặc biệt đó là không quên những người Phật tử thanh thiếu niên tại gia, là những nhân tố cho xã hội và đất nước, Bác đã hình thành xây dựng một hướng đi tu học bằng hoạt động sinh hoạt, bằng các phương pháp giáo dục mới, như thổi vào một luồng sinh khí, thanh bình, yên vui, yêu thương cho quê hương, đất nước, con người và xã hội Việt Nam nói chung, Phật giáo tại Việt Nam nói riêng.

Tán thán công đức và hạnh nguyện của Bác, các vị Đại lão Hòa thượng trong hàng ngũ lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã từng phát biểu như sau:

a/ Hòa Thượng Thích Trí Quang: “Trưởng giả Tâm Minh quả là một Phật tử ngoại hạng. Cho đến nay, lịch sử Phật giáo miền Trung vẫn là phản ảnh tiểu sử và cuộc đời của Cụ, Bác sĩ Tâm Minh – LÊ ĐÌNH THÁM”

b/ Hòa Thượng Thích Minh Châu nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu Phật Học Việt Nam: “ Điều chúng tôi xác nhận ở đây là Cụ có một công đức rất to lớn đối với Phật Pháp; Cụ có thể xem là người đầu tiên đã chú ý vấn đề đào tạo một lớp tăng tài học hiểu Phật Pháp và



phục vụ Phật Pháp. Tóm lại tất cả những công lao to lớn mà Cụ bác sĩ Tâm Minh – LÊ ĐÌNH THẮM đã cống hiến cho dân tộc và đạo pháp có thể đúc kết thành 5 điểm như sau :

1.– Cụ là người đã thiết lập những cơ sở giáo dục cho Chư Tăng như cấp Trung và Tiểu học tại chùa Bảo Quốc Huế, cấp Đại học tại chùa Tây Thiên Huế, đã đào tạo được một số Chư Tăng tài ba lỗi lạc gánh vác nhiều nhiệm vụ quan trọng trong Giáo Hội như quý Hòa Thượng Đôn Hậu, Trí Thủ, Mật Hiển, Mật Nguyễn, Mật Thể và quý Thượng Tọa Trí Quang, Thiện Hòa, Thiện Hoa, Thiện Siêu, Thiện Minh, Trí Tịnh.v.v

2.– Cụ là người đã đào tạo được một lớp nam nữ cư sĩ và tầng lớp trí thức hiểu biết về Đạo Phật.

3.– Là người đã “Đại chúng hóa đạo Phật”, thành lập chùa chiền, khuôn giáo hội, niệm Phật đường, đưa Đạo Phật về đến tận từng làng xã, nhờ vậy mà đạo Phật lan truyền đến mọi tầng lớp dân chúng.

4.– Là người đã phiên dịch kinh sách, viết bài Kinh Sám Hối “Đệ tử kính lạy” giảng dạy và truyền bá đạo Phật bằng tiếng quốc ngữ Việt Nam, nhờ vậy mà Cụ đã Việt Nam hóa đạo Phật, không còn lệ thuộc quá nhiều vào kinh sách chữ Tàu như trước nữa.

5.– Quan trọng và đáng kể nhất, Cụ là người đầu tiên đã đem đạo Phật đến với thanh niên trí thức và đồng thời Cụ cũng đã đưa thanh niên trí thức trở về nương tựa và tu học theo giáo lý Đạo Phật”.

Đọc qua những lời phát biểu của các vị Đại lão Hòa Thượng, có thể thấy rằng công hạnh mà Bác đã thực hiện rất lớn lao và vĩ đại. Chính Bác đã khơi nguồn sáng để hình thành sự sinh hoạt quy củ của Giáo hội, chính Bác cũng khơi nguồn sáng cho một tổ chức Thanh Thiếu Niên ra đời tu Phật, học Phật..... Người viết luôn tự hỏi: hay chính Bác là người khơi nguồn sáng hạnh phúc, đạo tràng trang nghiêm, sinh hoạt tu học, phương pháp mới hóa độ con người Phật tử tại gia? Phải chăng Bác chính là Ngài Duy Ma Cật trong đời sống cận đại hôm nay ? bởi vì trong đời cư sĩ tại gia có mấy ai đã làm những Phật sự như Bác? Chỉ những người yêu Phật, tin Phật, học Phật, hành hạnh Phật, hiểu Phật mới có thể hoàn thành sứ mạng một cách xuất sắc bằng những việc Phật sự ấy. Bác đã xây dựng một xã hội Tịnh Độ, tu thân dưỡng tánh ngay trong hoàn cảnh đất nước đầy rẫy những phiến não, chiến tranh loạn lạc, quê hương tan nát dưới bom đạn của cuộc chiến. Bác Tâm Minh chính là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo khi đọc qua tiểu sử cuộc đời, mà như tương đồng một vị trưởng giả cư sĩ tại gia chứng quả thời Đức Phật tại thế : Bồ Tát Duy Ma Cật. Vậy, Bồ Tát Duy Ma Cật của thế kỷ 21 là ai!?

Thân thương kính tặng các Gia Đình Phật Tử – Đức Quốc nhân dịp kỷ niệm Chu niên 30 năm.

*Mùa Phật Đản PL. 2561.*

*Nguyễn Hòa*

**Lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời  
và nảy hoa cho cuộc sống**

*(Võ Đình Cường – Thử Hòa Diệu Sống)*

# Chúc Mừng



**Hội Đồng cấp Dũng Tấn Âu Châu chúc mừng hai Huynh Trưởng:**

**- NGUYỄN MÃN - NGUYỄN ĐÌNH HƯNG**

**- TỪ ĐƯỜNG - HỒ THỊ KIM HIẾU**

**vừa được tân thăng cấp Tấn.**

Như vậy sau 30 năm sinh hoạt, hiện nay ở Đức có được năm Huynh Trưởng cấp Tấn.

- HTr. Tâm Cừ, Trương Tôn Châu
- HTr. Tâm Bạch, Trần Huyền Đan
- HTr. Thị Hiện, Nguyễn Hữu Lộc
- HTr. Từ Đường, Hồ Thị Kim Hiếu
- HTr. Nguyễn Mãn, Nguyễn Đình Hưng

Chủ tịch Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn Âu Châu  
HTr. cấp Dũng Thị Lộc – Võ Văn Mai



## Những kỷ niệm khó quên

HTr. Nguyễn Hoàng

Nói đến các anh chị Niên trưởng không sinh hoạt tại GDPT Tâm Minh thì tôi có ít nhiều kỷ niệm khó quên. Xin được ghi lại nơi đây để chúng ta cùng vui với nhau. Tại Đức Quốc chúng tôi thường nhắc đến Tứ Trụ đó là HTr. Thị Lộc, HTr. Tâm Bạch, HTr. Tâm Cừ và HTr. Thị Hiện.

Với anh Thị Lộc và chị Tâm Bạch thì tôi không có nhiều kỷ niệm, có lẽ vì không sát cánh làm việc với nhau. Khi nói đến anh Thị Lộc thì trong tôi luôn nghĩ đến người anh khả kính, sống rất tình cảm và để ý đến mọi người xung quanh. Mỗi lần qua Berlin anh thường chào hỏi và cho quà cáp để mang về. Còn chị Tâm Bạch, một người nhỏ con, gầy gầy nhưng có một nghị lực phi thường. Nếu chúng ta để ý một chút, mỗi lần nhận thư chị gửi thường là rất khuya, có khi 3 hoặc 4 giờ sáng. Không biết một ngày chị ngủ mấy tiếng. Đã trên 60 tuổi rồi vậy mà tối họp, sáng đi làm bình thường. Vì tổ chức Áo Lam chị không bao giờ than mệt và không vỗ ngực lấy công khi việc gì thành tựu viên mãn. Những lúc làm việc cùng chị thì anh em chúng tôi phải tăng tốc độ chớ chị không chờ được. Tôi nhớ có lần ba người gồm có chị Từ Đường, anh Nguyễn Mãn và tôi đã cùng chị lên mạng Internet để thực hiện quyển kỷ yếu 20 năm GDPT Đức Quốc, anh chị em chúng tôi gom bài, sắp trang, dò lỗi... làm với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ để cho xong còn kịp gửi đi in. Phải nói với cách làm việc có phương pháp và nhanh cho nên công việc được hoàn tất đúng thời hạn, mặc dù lúc ấy bắt tay vào việc không được sớm lắm.

Nói về anh Tâm Cừ, tôi biết anh khi về Chùa Viên Giác dự lễ khánh thành, thời gian đó tôi mới chập chững bước vào gia đình Lam. Anh hướng dẫn tôi khi nói chuyện trước đám đông, thì mình phải biết thưa với quý Thầy và mọi

người rồi mới nói gì mình muốn. Anh rất hiền và điềm đạm, trong phòng họp lúc nào anh cũng nói rằng vì gốc là người Hoa nên tiếng Việt anh không rành. Nghe như vậy thôi, tiếng Việt anh nói và viết còn rành hơn nhiều Huỳnh trưởng ở hải ngoại này. Anh rất rành về hành chánh và rõ về nội quy của GDPT và Quy chế Huỳnh trưởng. Đi đâu anh cũng có giấy tờ và mang theo một tập tài liệu về GDPT. Chúng tôi thường hỏi anh về kinh nghiệm hành chánh, anh giải thích rõ ràng và cặn kẽ. Vì chưa sinh hoạt và dự các trại huấn luyện tại Việt Nam bao giờ nên mỗi lần mở khóa huấn luyện, các anh chị em HTr. chúng tôi thông cảm sự khó khăn về Việt ngữ của các em nên thường du di và dễ dàng cho qua. Anh thường nhắc nhở, giá trị của các bậc học trong GDPT các em không thể xem thường được. Điều kiện tham dự trại và điều kiện trúng cách có ghi rõ trong cẩm nang và thông tư thì cần phải thực thi. Với anh chúng tôi cũng có nhiều kỷ niệm khó quên.

Ông Táo Lam: Ở Liên trại Lộc Uyển và A Dục giai đoạn 2, năm 1992, tại Falli Holli – Thụy Sĩ, trong trò chơi lớn, anh được BQT mời đứng trạm. Đề tài khảo thí cho trại sinh là công việc thực hiện một bàn Phật và các anh chị em trại sinh thực hành nghi thức lễ đoàn. Đội chúng tôi đi từ xa, nhìn thấy anh đang chờ dưới gốc cây, anh khoác chiếc áo tràng với quần short nên lúc thấy anh ai cũng bật cười, bộ dạng của anh lúc đó như một ông Táo. Lý do trời mùa hè vào thời điểm đó trên núi rất nóng nực. Anh với trại phục gồm có áo Lam tay ngắn và quần short xanh đậm. Vì đứng trạm nên anh phải khoác thêm chiếc áo tràng, đóng vai một người Phật tử muốn học nghi lễ của Phật Giáo và chúng tôi chính là người hướng dẫn. Không biết BQT lúc ấy có ai chụp lại tấm hình vui vui này không nữa.

Cái cổng trại 3 D: Gần đây nhất, vào năm 2013, BHD Đức tổ chức Liên trại Lộc Uyển và A Dục tại Blauer See – Hannover. Anh được bầu làm trại trưởng. Anh mong muốn các em tân HTr. có một kỷ niệm đẹp và ấn tượng khó quên trong kỳ trại huấn luyện này nên ra tay làm một cái cổng trại đặc biệt. Cổng trại phải chắc chắn, các trại sinh có thể leo lên đó đứng không sợ gãy sập. Vậy là anh huy động mang nhiều cây gỗ chắc chắn hiện đang có tại chùa Viên Giác ra đất trại để anh làm vật dụng dựng cổng trại. Huynh trưởng và trại sinh có khả năng cưa đẽo thì anh nhờ giúp đỡ, lụi cụi gần 3 ngày sau lễ khai mạc thì cổng trại mới hoàn tất. Cả trại đồng hoan hô và sắp giờ để chụp hình với cái cổng trại cứng chắc này. Nể phục anh thiệt. Tuổi gần 70, dòng máu Lam vẫn trẻ trong anh, với sự dẻo dai và cần cù anh đã làm cho trại sinh Liên trại năm ấy có được những kỷ niệm khó quên.

Kể về anh Thị Hiện, tôi quen anh cũng vào dịp khánh thành chùa Viên Giác năm 1991. Anh là LĐT của GDPT Chánh Niệm. Người có tài hoạt náo, thoải mái rất hay, vui tính, thường kể chuyện cười và luôn đem niềm vui đến cho tập thể. Anh rất hợp với giới trẻ nên ai cũng mến. Năm 1993 khi về chùa họp đại hội HTr. thường niên và bầu lại BTV cho ban hướng dẫn trung ương GDPT VN tại Đức. Khi gặp anh ở chánh điện chùa Viên Giác, chúng tôi đùa: “Em xin chào anh trưởng ban”. Vậy mà thật, lần họp ấy một BTV trẻ được tín nhiệm và anh là Trưởng ban. Trong buổi lễ phát nguyện của tân BTV, anh quỳ và nhận con dấu từ nhiệm kỳ cũ giao lại. Trong giờ phút trang nghiêm chúng tôi phải phì cười khi thấy chiếc áo Lam của anh bị sút chỉ từ nách xuống ngang hông khoe một khoảng da thịt của anh.

Thời gian đầu, khi làm Trưởng ban anh và tôi thường liên lạc với nhau. Anh hỏi nhiều về cách sử dụng Computer, sau đó còn thời gian anh thường kể cho tôi nghe nhiều chuyện liên quan đến tổ chức GDPT. Anh hướng dẫn và tâm sự nhiều về những khó khăn đã trải qua trong thời gian sinh hoạt, qua đó tôi học hỏi được ít nhiều kinh nghiệm và có thể tránh trong tương lai. Lúc còn trẻ và năng động anh luôn có mặt ở các địa phương khi các em cần đến sự giúp đỡ.

Có lần anh cùng tôi từ Hannover về tận Saarbrücken, nơi tôi đã sinh hoạt với GDPT Chánh Định để thành lập ban huynh trưởng mới hầu phục hồi lại sự sinh hoạt tại đây, nhưng rất tiếc vì không đủ thuận duyên nên đưa em èo ọt này phải ngưng sinh hoạt. Tôi còn nhớ ngày ra mắt GDPT Chánh Định tại Falli Holli, quý Thầy có dạy, thành lập, ra mắt một GDPT thì dễ nhưng duy trì và phát triển thì rất khó, đòi hỏi nhiều công sức của hàng HTr.

Riêng với GDPT Tâm Minh, có một lần từ Berlin anh về sinh hoạt hầu giải đáp những thắc mắc của các anh chị em và vận động thành lập Ban Bảo Trợ tại địa phương. Để đỡ tốn kém anh mua vé xe buýt đi từ Berlin về chùa Viên Giác từ tối thứ Bảy. Ngày Chủ Nhật sau giờ sinh hoạt còn thương đàn em, anh không nỡ đi sớm khi các em vẫn chưa thông suốt mọi điều, anh thuyết trình bất tận. Khi nhìn đồng hồ thì chừng 20 phút nữa xe buýt sẽ khởi hành về Berlin. Chúng tôi cùng anh lên xe, chạy nhanh đến nhà ga chính của Hannover, nơi đó anh đón xe buýt về Berlin. Khi vừa đến nơi thì xe buýt bắt đầu chuyển bánh. Nhảy xuống xe, một tay xách túi một tay cầm cái túi ngủ anh chạy nhanh theo xe buýt và kêu to nhưng ông tài xế làm sao nghe được khi cửa xe đóng kín. Chúng tôi nhìn theo anh, thấy tội nghiệp và thương anh, tự nhiên nước mắt lăn dài trên má. Thôi trễ rồi, phải mua vé xe lửa về lại Berlin chứ sao bây giờ. Đi đến đâu anh cũng để lại cho đàn em một kỷ niệm vui hoặc buồn sau khi chia tay.

Cái tính xuề xòa của anh đôi khi làm cho những người đi theo anh bị lên ruột. Gần nhất là chuyến đi đại hội GDPT thế giới tháng 10 năm 2016 vừa qua. Lam viên Âu Châu có một buổi chiều rảnh rỗi đầu tiên, trước khi đại hội bắt đầu, mọi người hẹn nhau đi phố và ăn tối. Cả đoàn hơn 20 người cùng đi với nhau bằng xe điện ra phố, đến bến đò lúc chờ qua sông, chúng tôi mới nhận thấy không có anh Thị Hiện đi cùng. Gọi điện thoại thì nghe reng nhưng không thấy người bắt máy. Lúc sau anh gọi lại và nói này giờ anh còn ngồi ở trạm xe điện lúc mua vé, sao bây giờ không thấy ai cả. Cũng may là anh rành đường và biết tiếng Thái nên hơn một giờ sau anh tìm được chúng tôi và cùng đi ăn tối. Đứng trước các tiệm ăn, các anh chị nhờ

anh vào vài tiệm hỏi xem có đồ chay hay không. Chờ một lúc không anh thấy trở lại. Chúng tôi hỏi chủ tiệm ăn gần đó, họ cho biết là đặt nấu đồ chay thì họ làm, vậy là mọi người vào bàn. Chờ mãi không thấy anh Thị Hiện trở về, anh Thiện Mỹ nóng ruột đi tìm. Một lúc sau hai anh em trở về, hai tay cầm đĩa thức ăn và chén cơm. Hỏi ra mới biết, anh nghĩ rằng mọi người đi theo anh, khi vào tiệm hỏi xong nhìn lại không thấy ai cả, nên anh đặt đồ ăn nếu đi ra thì kỳ quá và tội nghiệp chủ quán nữa. Vậy là cả nhóm lại được một trận cười thoải mái.

Chuyện về anh Thị Hiện thì còn nhiều lắm. Không phải chỉ mình tôi có kỷ niệm mà còn nhiều người khác cũng có nữa.

Nhân tờ kỷ yếu 30 năm xây dựng GDPT tại Đức được thực hiện, tôi mượn vài trang giấy để ghi lại những kỷ niệm vui của riêng mình với quý anh chị. Trong thời gian sinh hoạt chung, tôi nhận thấy rằng: Nơi quý anh chị, mỗi người có một hoặc nhiều đức tính tốt mà mình có thể học được. Lời cuối xin kính chúc quý Anh Chị luôn khỏe mạnh và cùng chúng em vui sống trong mái nhà Lam thân thương.



**Nghĩ rằng với quá khứ trên 30 năm tiến triển,  
Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã  
chịu đựng một cách xứng đáng để giữ vững và  
phát huy tổ chức.**

(Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam )

# **Sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Đức Quốc từ 2007–2017**



## 2007

05–09.04.2007	<p>Khóa Tu Học Truyền Thống GDPT Đức quốc kỳ 11</p> <p><b>Kỷ niệm 20 năm xây dựng GDPT VN tại Đức</b></p>	<p>Ban Thường Vụ ĐQ trách nhiệm toàn ban, với phần điều hành của 2 đơn vị Chánh Niệm và Tâm Minh, dưới sự cố vấn của Thầy CVGH Đ.Đ. Thích Hạnh Tấn.</p> <p>Lễ Kỷ niệm 20 năm được tổ chức tại chùa Viên Giác, lồng trong Khóa học, nhằm tri ân Chư Tôn Đức sáng lập, bảo trợ, trao quà lưu niệm đến quý Mạnh thường quân.</p> <p>Tổ chức cuộc thi vẽ cho các em Oanh Vũ, thi viết của ngành Thiếu và Thanh.</p> <p>Thực hiện quây triển lãm và đêm văn nghệ với slide show, múa lân, thể hiện sức sống GDPT Đức quốc 20 năm qua.</p> <p>Kỷ yếu 20 năm ra mắt trên 120 trang, với bài viết của chư Tôn Đức: HT. Phương Trượng chùa Viên Giác, HT. Thích Trí Minh, TT. Thích An Chí, Đ.Đ. Thích Hạnh Tấn v.v...</p>
25.–28.05.2007	Trại Thanh Thiếu Niên sinh hoạt Phật Giáo kỳ 6	Tổ chức tại Heilbronn. GDPT tại Đức chính thức đảm nhận tổ chức Trại Thanh Thiếu Niên do Chi Bộ giao phó. Nhận chỉ thị từ Thầy Chi Bộ Trưởng kiêm Cố Vấn Giáo Hạnh, Đ.Đ. Thích Hạnh Tấn (từ hội nghị thường niên tháng 10.2006)
01.–02.06.2007	Đại Lễ Phật Đản PL. 2551 tại chùa Viên Giác	Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng.
27.07–03.08.2007	Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 19	<p>Tổ chức tại Thụy Điển.</p> <p>Nhân sự Đức quốc tham gia công tác trong Khóa Tu Học: HTr. Chúc Phục, HTr. Thiện Tín, HTr. Thị Thiện, HTr. Nguyễn Trí.</p>
07.–09.09.2007	Đại Lễ Vu Lan PL. 2551 tại chùa Viên Giác	Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng.
03.–07.10.2007	Du ngoạn ngành Thanh	<p>Được tổ chức tại chùa Tâm Giác – thành phố München, UV Ngành Thanh: HTr. Minh An.</p> <p>Trà đàm, kết thân, tâm tình Lam. Du ngoạn thắng cảnh lâu đài Neu Schwanstein, Arena Stadion của đội bóng nổi tiếng Bayern München, thác nước Partnachklamm, hội chợ tháng 10.</p> <p>Yểm trợ địa phương: đơn vị GDPT Chánh Tín.</p>

02–04.11.2007	Trại họp bạn ngành Thiếu tại Tostedt	<p>Quy tụ 29 trại sinh: Chánh Giác (13), Tâm Minh (9), Chánh Tín (1), bạn đoàn (6). UV ngành: HTr. Thiện Tịnh, HTr. Thiện Kim.</p> <p>Ban quản trại + HTr. và ngành Thanh có 20: Chánh Niệm (1), Chánh Tín (3), Chánh Dũng (1), Tâm Minh (3), Pháp Quang (3), Chánh Giác (9).</p> <p>Ban bảo trợ: gồm 15 cô chú và anh chị.</p> <p>Nội dung: thi đua thể thao, trò chơi nhỏ, trò chơi lớn với chủ đề “Mục Kiền Liên cứu mẹ”. Du ngoạn Hamburg và đến thăm, trà đàm cùng anh chị em đơn vị Pháp Quang.</p>
15.12.2007	Chu niên 10 năm thành lập GDPT Chánh Tín	Tổ chức tại đoàn quán Chánh Tín – München, Jugendtreff Hasenberg.
22.–23.12.2007	Hội nghị thường niên GDPT Đức quốc	<p>Tổ chức tại chùa Viên Giác. Hiện diện có 20 đại biểu về phó hội, dưới sự chứng minh của Thầy CVGH, Đ.Đ. Thích Hạnh Tấn.</p> <p>Hội nghị triển khai 2 chương trình sắp đến: Khóa Tu Học GDPT và Trại Tuyết Sơn 2008.</p>
12.2007	Báo cáo định kỳ gửi BHD ẤC	<p>Số lượng đoàn sinh: 173 và 51 bạn đoàn.</p> <p>Số lượng HTr.: 55 và 11 Cựu Huỳnh Trưởng.</p>
<b>2008</b>		
20–24.03.2008	Khóa Tu Học Truyền Thống GDPT Đức quốc kỳ 12	<p>BHD ĐQ đảm nhận phần điều hành, trưởng ban điều hành HTr. Nguyễn Hoàng, dưới sự cố vấn của Thầy CVGH Đ.Đ. Thích Hạnh Tấn.</p> <p>Chư Tôn Đức Giảng Sư có T.T. Thích An Chí và Chư Tôn Đức trong Chi Bộ Đức quốc, có Thầy CVGH, Thầy Hạnh Luận, Thầy Hạnh Lý, Thầy Giác Ân, SC Tâm Viên, SC. Hạnh Khánh. Quý sư chú Thông Trụ, Hạnh Nhơn, Thông Trước, Thông Trì.</p> <p>Các bậc học: Hường, Sơ, Trung và Chánh Thiện. Có lớp học riêng cho phụ huynh.</p>
20–24.03.2008	Trại Tuyết Sơn lồng trong Khóa tu học GDPT tại Đức.	Do BHD Đức quốc tổ chức, nhằm đào tạo các Đầu đàn và Thứ đàn. Trại trưởng là HTr. Tâm Từ Hòa, cố vấn trại là HTr. Thị Hiện.
23.–25.05.2008	Đại Lễ Phật Đản PL. 2552 tại chùa Viên Giác	Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng.
28.06.2008	Lễ Khánh Tuế 60 tuổi và Lễ Tấn Phong Hòa Thượng.	<p>Tại Đại Giới Đàn Pháp Chuyên được tổ chức tại chùa Viên Giác Hannover, Đức quốc, Thượng Tọa Thích Như Điển <b>đã được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu tấn phong lên phẩm Hòa Thượng vì công đức tu tập và hồng pháp trong hơn 40 năm qua của Ngài.</b></p> <p><b>Các GDPT tại Đức đã vân tập về công tác Phật sự trong Đại Lễ này và tổ chức đêm văn nghệ cúng dường.</b></p>



05.07.2008	Ngày Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Cao đẳng Phật Quốc nhằm ngày mùng 03 tháng 06 năm Mậu Tý.	Toàn thể Lam viên Đức quốc thành tâm hướng về tu viện Nguyên Thiều kính đánh lễ giác Linh Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích thượng Huyền hạ Quang, Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN. BHD Đức, các đơn vị đóng góp cúng dường yểm trợ ban trai soạn lo ẩm thực tang lễ.
09–12.05.2008	Trại Thanh Thiếu Niên sinh hoạt Phật Giáo tại Heilbronn kỳ 7.	Cố vấn trại: Đ.Đ. Thích Hạnh Tấn. BHD Đức quốc đảm trách phần điều hành trại. Trại trưởng: HTr. Thiện Tín. Số lượng tham dự: 175. Nội dung có các đề tài: 1. Gia đình: Vai trò của các bạn trẻ trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. 2. Xã hội: chọn bạn, chọn nghề, chọn lý tưởng sống. 3. Dân tộc: Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ. 4. Phật pháp: Làm thế nào để bảo vệ môi sinh một cách hữu hiệu.
25.07.–03.08.2008	Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 20	Tổ chức tại Amiens, lồng trong Khóa học có Trại họp bạn Âu Châu mang tên Tịnh Khiết, được tổ chức từ ngày 29.07–01.08.2008. Nhân sự Đức quốc tham gia công tác trong Khóa Tu Học.
27.07.2008	Đại Hội Huynh Trưởng GDPT Âu Châu kỳ 7	Công cử thành phần Ban Hướng Dẫn GDPT VN Âu Châu nhiệm kỳ 2008–2012. Các HTr. từ Đức quốc được đại hội tín nhiệm vào BHD ÂC: Thường vụ: HTr. Tâm Bạch (Trưởng Ban) Ủy viên và phụ tá : HTr. Thị Hiện, HTr. Thị Thiện, HTr. Chúc Phục, HTr. Giác Chánh, HTr. Hoàng Tùng
22.–24.08.2008	Đại Lễ Vu Lan PL. 2552 tại chùa Viên Giác	Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng. GDPT Đức quốc tiếp đón vị Tân Chi Bộ Trưởng Chi Bộ Đức quốc Thích Hạnh Giới kiêm Cố Vấn Giáo Hạnh GDPT.
06.10.2008 11.10.2008	Đại Hội HTr. Hải Ngoại kỳ IV và Đại Hội Huynh Trưởng Thế Giới kỳ II	Các HTr. tại Đức nằm trong Phái Đoàn Đại Biểu Âu Châu gồm có: HTr. Tâm Bạch, HTr. Thị Hiện.
28.–30.11.2008	Hội Nghị thường niên 2008 Khóa Tu Dưỡng Huynh Trưởng.	Tổ chức tại đoàn quán GDPT Chánh Niệm – Chùa Linh Thứu – Bá Linh. Lễ tưởng niệm công hạnh Tổ sáng lập GDPT, ngài Tâm Minh Lê Đình Tám, với phần ban đạo từ của Ni Sư Trụ Trì Thích Nữ Diệu Phước và Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh. BHD ĐQ ủng hộ các HTr. phó hội trong Phái đoàn đại biểu Âu Châu tham dự Đại Hội Thế Giới và Đại Hội Hải Ngoại: 200 Euro.
12.2008	Báo cáo định kỳ gửi BHD ÂC	Số lượng đoàn sinh: 197 và 54 bạn đoàn. Số lượng HTr.: 46 và 6 Cựu Huynh Trưởng.

2009		
09–13.04.2009	Khóa Tu Học Truyền Thống GDPT Đức quốc kỳ 13	BHD ĐQ đảm nhận phần điều hành, trưởng ban điều hành HTr. Từ Đường, dưới sự cố vấn của Thầy CVGH Đ.Đ. Thích Hạnh Giới. Chư Tôn Đức Giảng Sư có HT. Thích Kiến Tánh, T.T. Thích An Chí, T.T. Thích Thiện Sơn và Chư Tôn Đức trong Chi Bộ Đức quốc. Các bậc học: Hướng, Sơ, Trung và Chánh Thiện. Có lớp học riêng cho phụ huynh.
09–13.04.2009	Liên Trại Lộc Uyển V & A Dục II Đức quốc giai đoạn 1	Tổ chức tại đất trại cạnh chùa Viên Giác – Hannover. Tổng số trại sinh LU: 20 trại sinh. Thủ khoa: trại sinh Diệu Hoa. Tổng số trại sinh AD: 5 trại sinh. Thủ khoa: HTr. Thiện Tịnh.
08.–10.05.2009	Đại Lễ Phật Đản PL. 2553 tại chùa Viên Giác	Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng. BHD Đức có quầy triển lãm hình ảnh sinh hoạt GDPT tại Đức quốc.
29.05–01.06.2009	Trại Thanh Thiếu Niên sinh hoạt Phật Giáo tại Ravensburg kỳ 8	Cố vấn trại: Đ.Đ. Thích Hạnh Tấn. BHD Đức quốc đảm trách phần điều hành trại. Trại trưởng: HTr. Minh An. Nội dung có các đề tài: 1. Gia đình: Tranh chấp trong gia đình. 2. Xã hội: Thói quen tiêu thụ. 3. Dân tộc: Lịch sử Việt Nam, con người Việt Nam. 4. Phật pháp: Niềm Tin và Tuổi Trẻ. Tổng số tham dự: 336 đến từ 59 thành phố trên toàn nước Đức.
29.05–01.06.2009	Liên Trại Lộc Uyển V & A Dục II Đức quốc giai đoạn II	Tổ chức tại Tu Viện Viên Đức – Ravensburg. Ban Quản Trại được tăng cường với HTr. Quảng Dũng từ Hoa Kỳ, HTr. Nguyễn Bình từ Na Uy. Tổng số trại sinh LU: 21 trại sinh. Thủ khoa: trại sinh Nguyễn Thanh, Diệu Bích, Tâm Thảo đồng điểm. Tổng số trại sinh AD: 5 trại sinh. Thủ khoa: HTr. Tâm Tịnh. Trại sinh không tham dự đủ 2 giai đoạn: 1. Diệu Hoa Phan Thị Láng (Pháp Quang, GĐ I) 2. Thiện Kim Trần Ngọc Anh (Chánh Dũng, GĐ II) 3. Vạn Nguyễn Nguyễn Thị Kiều Hạnh (Chánh Tín, GĐ II).
18.06.2009	BHD Na Uy ra quyết định trúng cách Liên Trại Lộc Uyển – A Dục từ 23.12 đến 28.12.2006 tại Oslo.	Trại sinh trúng cách Lộc Uyển: HTr. Thiện Liên (Chánh Giác), HTr. Từ Kính Trại sinh trúng cách A Dục: HTr. Tâm Từ Hòa.

6.–16.08.2009	Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 21 tại Bỉ quốc.	Nhân sự Đức quốc tham gia công tác trong Khóa Tu Học: HTr. Từ Đường.
07.08.2009	Hội nghị thường niên BHD Âu Châu	BHD Đức quốc tham dự hội nghị với 5 HTr. đại biểu, báo cáo sinh hoạt 7 đơn vị, trình bày Phật sự đặc biệt BHD ĐQ được Chi Bộ giao phó từ 2007: GDPT tại Đức đảm nhận tổ chức Trại Thanh Thiếu Niên Sinh Hoạt Phật Giáo mỗi năm.
04.–06.09.2009	Đại Lễ Vu Lan PL. 2553 tại chùa Viên Giác	Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng. BHD Đức quốc đăng ký nhận 15 cuốn kỷ yếu tưởng niệm cố HTr. Tâm Huệ Cao Chánh Hựu.
09–11.10.2009	Trại họp bạn ngành Thiếu Đức quốc.	Được tổ chức tại thành phố Tostedt, do BHD Đức quốc cùng UV và phụ tá ngành: HTr. Thiện Tịnh, HTr. Thiện Kim. Trại sinh tham dự 44: Pháp Quang (12), Tâm Minh (11), Chánh Giác (10), Chánh Niệm (9), Chánh Dũng (2) Ban Quản Trại và Huynh Trưởng: 21. Sinh hoạt: thể thao truyền thống, sống theo từng làng xóm, có chợ làng, mỗi làng nhận tiền VN in riêng cho trại và tự sinh sống. Thi nấu ăn, sinh hoạt lửa trại và đêm tâm tình Lam của ngành Thiếu.
13.11.2009	BHD Âu Châu ra Quyết định Xếp cấp	Cấp Tập: HTr. Minh An, HTr. Thiện Đăng, HTr. Thiện Tựu, HTr. Thiện Hiếu Cấp Tín: HTr. Từ Chi
12–13.12.2009	<b>Đại Hội Huynh Trưởng GDPT Đức quốc kỳ 9</b>	Tổ chức tại chùa Viên Giác – Hannover. Chư Tôn Đức chứng minh: Đ.Đ. Cố Vấn Giáo Hạnh, Thích Hạnh Giới. Chủ tọa Đại Hội có Đại diện BHD Âu Châu HTr. Tâm Cừ. Đại Hội quy tụ 27 Đại biểu chính thức, đã tín nhiệm Thành phần nhân sự Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2009 – 2012 như sau: Trưởng Ban: HTr. Thị Hiện Nguyễn Hữu Lộc Phó Ban Nội Vụ: HTr. Thiện Mỹ Thái Văn Anh Phó Ban Ngoại Vụ: HTr. Nguyễn Mẫn Nguyễn Đình Hưng TTK: HTr. Nguyễn Hoàng Trương Minh PTTK: HTr. Hoàng Tùng Võ Quang Châu Thủ Quỹ: HTr. Từ Đường Hồ Thị Kim Hiếu
12.2009	Báo cáo định kỳ gửi BHD ÁC	Số lượng đoàn sinh: 213 và 39 bạn đoàn. Số lượng HTr.: 46 và 6 Cựu Huynh Trưởng

<b>2010</b>		
<b>02–05.04.2010</b>	Khóa Tu Học Truyền Thống GDPT Đức quốc kỳ 14	Đơn vị Tâm Minh và Chánh Niệm đảm nhận phần điều hành, trưởng ban điều hành HTr. Thị Hiện, dưới sự cố vấn của Thầy CVGH Đ.Đ. Thích Hạnh Giới.  Chư Tôn Đức Giảng Sư có H.T. Kiến Tánh, T.T. Thích Thông Trí, Đ.Đ. Thích Hạnh Luận, Đ.Đ. Thích Hạnh Lý, Đ.Đ. Thích Hạnh Giả, SC. Tuệ Đàm Châu, SC. Tuệ Trí, SC. Tuệ Viên, Sa Di Thông Trì.  Tổng số 265 (67 OV, 87 Thiếu, 20 Thanh, 22 Htr, 69 phụ huynh)
<b>28–30.05.2010</b>	Đại Lễ Phật Đản PL. 2554 tại chùa Viên Giác	Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng.
<b>21–24.05.2010</b>	Trại Thanh Thiếu Niên sinh hoạt Phật Giáo tại Ravensburg kỳ 9	Địa điểm tại tu viện Viên Đức. Trại trưởng HTr. Thiện Tâm. Tổng số tham dự: 66. Nội dung:  1. Gia đình: Sự xung đột giữa 2 thế hệ 2. Xã hội: Thái độ và phương thức xử dụng thông tin hiện đại 3. Nghề nghiệp: Chuẩn bị cho đời sống nghề nghiệp.
<b>22.07–01.08.2010</b>	Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 22 tại Neuss – Đức quốc.	Nhân sự Đức quốc tham gia công tác trong Khóa Tu Học: HTr. Thiện Hạnh, HTr. Thiện Hà, HTr. Thiện Tâm, HTr. Thiện Tịnh, HTr. Thiện Bạch, HTr. Quảng Trí, HTr. Nhựt Phúc, HTr. Tâm Tịnh, HTr. Diệu Ngọc.
<b>22–30.07.2010</b>	Liên Trại Lộc Uyển – A Dục do BHD Âu Châu tổ chức	BHD Đức quốc yểm trợ và kêu gọi trại sinh tham dự. Địa điểm tổ chức lồng trong Khóa Tu Học Phật Pháp ÁC.
<b>20.08.2010</b>	BHD Âu Châu ra Quyết định xếp cấp	HTr. Cấp Tập: HTr. Quảng Bảo, HTr. Thiện Nhựt, HTr. Thiện Kim. HTr. Cấp Tín: HTr. Nguyễn Trí, HTr. Chúc Phục.
<b>20–22.08.2010</b>	Đại Lễ Vu Lan PL. 2554 tại chùa Viên Giác	Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng.  Dâng hoa cúng dường: đơn vị Chánh Giác.  HTr. Minh An, HTr. Thiện Hiếu đảm trách phần Tombola.
<b>17.–19.09.2010</b>	Lễ Hiệp Kỳ Lịch Đại Tổ Sư tại Tu Viện Viên Đức – Ravensburg – Đức quốc, do GHPGVNTN Âu Châu đảm nhận việc tổ chức.	Theo chỉ thị của Thầy Tổng Vụ Trưởng, để thể hiện tinh thần Uống nước nhớ nguồn, tưởng niệm ân đức cao dày của chư vị Tổ sư qua các thời đại, BHD Đức quốc đã ra Thông tư kêu gọi đoàn viên GDPT tại Đức về tham dự, nhận công tác với Ban tổ chức như trang hoàng, trật tự, tổng vệ sinh, cúng dường văn nghệ...

30.–31.10.2010	<p>Hội nghị thường niên BHD Đức quốc</p> <p>Khóa Tu Dưỡng Huỳnh Trướng</p>	<p>Tổ chức tại chùa Linh Thửu – Bá Linh. Hiện diện: 15 Huỳnh Trướng.</p> <p>UV ngành Thiếu: dự định tổ chức trại ngành Thiếu Đức quốc 2012 sẽ không thực hiện, để dồn lực lượng tham gia Trại họp bạn Âu Châu “Huyền Quang 2” năm 2011.</p> <p>Dự án: 1. Thực hiện chương trình thi vượt bậc trong khóa Tu học tại Đức 2. Kêu gọi ghi danh khóa tu học Bậc Kiên– Bậc Trì trên diễn đàn do BHD ÁC tổ chức, khai giảng vào ngày 05.12.2010.</p> <p>Liên hoan chúc mừng hai anh HTr. trên 60 tuổi: HTr. Thị Lộc và HTr. Tâm Cừ.</p> <p>Tổng kết cứu trợ Nạn lụt tại VN: 500 Euro.</p> <p>Lồng trong Hội nghị là Khóa Tu Dưỡng Huỳnh Trướng với nội dung: thảo luận hình ảnh “Người đồng sự lý tưởng”, làm thế nào tu tập tinh thần Đồng sự trong Tứ Nhiếp Pháp?</p>
20.11.2010	BHD Đức quốc ban hành quyết định Trúng cách	<p>Trại A Dục (2009): HTr. Thiện Tĩnh, HTr. Thiện Liên (đơn vị Chánh Giác), HTr. Tâm Tĩnh</p> <p>Trại Lộc Uyển (2009): HTr. Đồng Ngọc, HTr. Quảng Hùng, HTr. Vạn Tuyết, HTr. Diệu Viên, HTr. Minh Đại, HTr. Thiện Trụ, HTr. Huệ Tường, HTr. Đồng Quý, HTr. Thiện Chơn, HTr. Thiện Mỹ, HTr. Huệ Quảng, HTr. Diệu Ngọc.</p>
11.2010	Đi thăm đơn vị Minh Hải	HTr. Thị Lộc, HTr. Thị Hiện, HTr. Nguyễn Mãn đại diện BHD về thăm đơn vị Minh Hải.
<b>2011</b>		
20.02.2011	BHD Đức ban hành Quyết định Trúng cách đợt 2	<p>Trại A Dục: HTr. Quảng Quý</p> <p>Trại Lộc Uyển: HTr. Tâm Thảo, HTr. Nguyễn Thanh</p>
24.03.2011	VT Số:11006/BHDHN/TB/QĐ	Quyết Định xét cấp Tấn của BHD Hải Ngoại cho HTr. tại ĐQ: Tâm Bạch, Trần Huyền Đan
22–25.04.2011	Khóa Tu Học Truyền Thống GĐPT Đức quốc kỳ 15	<p>Đơn vị Chánh Dũng và Chánh Tín đảm nhận phần điều hành, dưới sự cố vấn của Thầy CVGH Đ.Đ. Thích Hạnh Giới.</p> <p>Chư Tôn Đức Giảng Sư có Thầy CVGH, chư Tôn Đức trong Chi Bộ Đức quốc.</p>
20–22.05.2011	Đại Lễ Phật Đản PL. 2555 tại chùa Viên Giác	<p>Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng.</p> <p>HTr. Minh An, HTr. Thiện Hiếu đảm trách phần Tombola.</p> <p>Các UV ngành thực hiện chương trình sinh hoạt riêng cho ngành Oanh, Thiếu và Thanh trong các Đại Lễ.</p> <p>Bắt đầu từ Đại Lễ này, phần yểm trợ di chuyển của Chùa Viên Giác cho các đơn vị về công tác sẽ được tính theo số lượng đoàn viên về công tác và cây số di chuyển về chùa.</p>

10–13.06.2011	Trại Thanh Thiếu Niên sinh hoạt Phật Giáo tại Neuss kỳ 10	<p>Trại trưởng là UV ngành Thanh, đặc trách Trại Thanh Thiếu Niên HTr. Thiện Tâm, dưới sự cố vấn của Thầy CVGH, Đ.Đ. Thích Hạnh Giới.</p> <p>Tổng số tham dự: 77 từ 25 thành phố khác nhau trên toàn nước Đức.</p> <p>Đề tài: 1. Mâu thuẫn trong gia đình giữa 2 thế hệ 2. Xây dựng hạnh phúc mỗi ngày 3. Nghĩ gì về ngày tận thế 2012 4. Ứng xử khi gặp khó khăn.</p>
22.–31.07.2011	Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 23 tại Wieselburg, Áo quốc	<p>Nhân sự Đức quốc tham gia công tác trong Khóa Tu Học: HTr. Thích Hạnh, HTr. Thiện Tịnh, HTr. Diệu Viên, HTr. Nguyễn Thanh, HTr. Thiện Chơn.</p> <p>Lam viên Đức quốc tham dự Trại Họp Bạn Huyền Quang 2 do BHD Âu Châu tổ chức nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập BHD Âu Châu (1991– 2011)</p> <p>BHD HN tổ chức Lễ thọ cấp tẩn cho HTr. Tâm Bạch</p>
20–22.08.2011	Đại Lễ Vu Lan PL. 2555 tại chùa Viên Giác	<p>Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng.</p> <p>Các đơn vị thay phiên nhận phần phát hành phiếu ăn tại các quầy trong suốt thời gian Đại Lễ.</p>
30.9–03.10.2011	Hội thảo ngành Thanh	<p>Tại chùa Viên Giác – Hannover, cùng thời điểm hội nghị thường niên.</p> <p>Đề tài hội thảo: 1. Ngành Thanh với Lý tưởng GDPT 2. Phương pháp Tu tập hằng ngày 3. Hiếu và Thương để xây dựng tình Lam bền vững 4. Tầm quan trọng của ngành Thanh/Tinh thần và trách nhiệm 5. Mời điều tâm niệm của Huỳnh Trưởng.</p> <p>Sinh hoạt: Thi đua với đề tài “Tôi yêu GDPT” do các HTr. trẻ thực hiện. Trà đàm (với trà sữa Trân Châu). Du ngoạn hội chợ tháng 10, lửa trại đêm cuối cùng.</p>
01.–02.10.2011	Hội Nghị Thường Niên BHD Đức quốc	<p>Thực hiện phần đăng ký Hội đoàn về mặt pháp lý với chính quyền để bảo vệ nội quy (đồng phục, danh xưng) của tổ chức GDPT tại Đức.</p> <p>UV GDTT: Tiến hành thực hiện tài liệu Phật pháp song ngữ cho ngành Oanh.</p> <p>UV XH: thực hiện quầy hàng từ thiện trong các Đại Lễ.</p> <p>UV KT: đã thực hiện xong trang nhà GDPT Đức quốc.</p> <p>HTr. đặc trách lớp Phụ huynh trong Khóa Tu Học: HTr. Quảng Niệm, quý phụ huynh đã lo chu toàn tất cả công tác do ban tổ chức yêu cầu. Nên duy trì giờ tập thể dục cho phụ huynh.</p>
17.11.2011	BHD Âu Châu ban hành Quyết định Trúng cách đợt 1	<p>Trại Lộc Uyển: HTr. Đồng Lợi, HTr. Đồng Hợp, HTr. Ngọc Bích, HTr. Thiện Tiến, HTr. Huệ Minh</p>

<b>2012</b>		
<b>06–09.04.2012</b>	Khóa Tu Học Truyền Thống GĐPT Đức quốc kỳ 16	<p>Đơn vị Minh Hải, Pháp Quang và Chánh Giác đảm nhận phần điều hành, trưởng ban điều hành HTr. Hoằng Tùng, dưới sự cố vấn của Thầy CVGH Đ.Đ. Thích Hạnh Giới.</p> <p>Chư Tôn Đức Giảng Sư có T.T. Thích An Chí, Thầy CVGH, Đ.Đ: Hạnh Luận, Đ.Đ: Hạnh Định, Đ.Đ: Hạnh Thức, Đ.Đ. Hạnh Nhơn, SC Tuệ Đàm Châu, SC Hạnh Trang, SC. Tuệ Nguyệt.</p> <p>Tổng số lớp học có 6 (2 lớp OV, 2 lớp Thiếu, 1 Thanh, 1 lớp phụ huynh)</p>
<b>01–03.06.2012</b>	Đại Lễ Phật Đản PL. 2556 tại chùa Viên Giác	<p>Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng.</p> <p>Các đơn vị thay phiên nhận phần phát hành phiếu ăn tại các quầy trong suốt thời gian Đại Lễ.</p> <p>Các UV ngành thực hiện chương trình sinh hoạt riêng cho ngành Oanh, Thiếu và Thanh trong các Đại Lễ.</p>
<b>25–28.05.2012</b>	Trại Thanh Thiếu Niên sinh hoạt Phật Giáo tại Neuss kỳ 11	<p>Trại trưởng là UV ngành Thanh, đặc trách Trại Thanh Thiếu Niên HTr. Thiện Tâm, dưới sự cố vấn của Thầy CVGH, Đ.Đ. Thích Hạnh Giới. Nội dung:</p> <p>1. Thanh, Thiếu: Xây dựng niềm tin cho cuộc sống. OV: Đức Phật là ai? 2. Thanh Thiếu: Chữ hiếu trong đạo Phật. OV: Em kính mến cha mẹ. 3. Thanh Thiếu: Giá trị Tình Yêu. OV: Em thương người và vật. 4. Thảo luận giữa 2 thế hệ.</p> <p>Đặc biệt trại được cung đón HT. Phương Trượng chùa Viên Giác, Thượng Tọa Thông Trí, SC Tuệ Đàm Hương.</p> <p>Tổng số tham dự: 231.</p>
<b>26.07–05.08.2012</b>	Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 24 tại Birmingham, Anh quốc.	Nhân sự Đức quốc tham gia công tác trong Khóa Tu Học: HTr. Thiện Mỹ, HTr. Diệu Viên, HTr. Nguyễn Thanh, chị Diệu Lý.
<b>28.07.2012</b>	Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Âu Châu kỳ 8.	<p>Công cử thành phần ban Hướng Dẫn GĐPT VN Âu Châu nhiệm kỳ 2012–2016.</p> <p>Các HTr. từ Đức quốc được đại hội tín nhiệm vào BHD ÁC: Thường vụ: HTr. Tâm Bạch (Trưởng Ban).</p> <p>Ủy viên : HTr. Thị Thiện, HTr. Nguyễn Trí, HTr. Giác Chánh. Giữa nhiệm kỳ có sự tham gia của HTr. Thiện Tâm</p> <p>Ghi chú: HTr. Trưởng Ban đương kim sẽ là Phó Trưởng Ban Âu Châu đặc trách Đức Quốc. HTr. Ủy Viên ĐQ sẽ là Phụ tá UV tại Âu Châu.</p>

30.8– 02.09.2012	Đại Lễ Vu Lan PL.2556 tại chùa Viên Giác	<p>Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng.</p> <p>Các đơn vị thay phiên nhận phần phát hành phiếu ăn tại các quầy trong suốt thời gian Đại Lễ.</p> <p>Đóng góp công tác trong Lễ Hội Quan Âm ngàn mắt ngàn tay.</p>
05–06.10.2012	<b>Đại Hội Huynh Trưởng GDPT Đức quốc kỳ 10</b>	<p>Đại Hội được diễn ra dưới sự chứng minh của Thầy CVGH Đ.Đ. Thích Hạnh Giới, và chủ tọa của Trưởng Ban BHD Âu Châu HTr. Tâm Bạch.</p> <p>Đại Hội đã bầu chọn thành phần BTV nhiệm kỳ 2012 – 2016 như sau:</p> <p>HTr. Thị Hiện Nguyễn Hữu Lộc (TB)</p> <p>HTr. Thiện Mỹ Thái Văn Anh (PB Ngoại Vụ)</p> <p>HTr. Thiện Tâm Trần Quốc Thành (PB Nội Vụ)</p> <p>HTr. Nguyễn Mãn Nguyễn Đình Hưng (TTK)</p> <p>HTr. Nguyễn Hoàng Trương Minh (Phó TK)</p> <p>HTr. Từ Đường Hồ Thị Kim Hiếu (TQ)</p> <p>Bắt đầu từ Đại Hội này nhiệm kỳ của BHD được đổi từ 3 năm thành 4 năm theo nhiệm kỳ của BHD Âu Châu.</p> <p>Tổng cộng UV có 11 Ủy Viên: Thanh, Thiếu, Oanh, Giáo Dục Tu Thư, Nghiên Huấn Kế Hoạch, Văn Nghệ, Báo Chí, Kỹ Thuật, Hoạt Động Thanh Niên, Doanh Tế, Xã Hội. Sau này vì nhu cầu được bổ sung thêm UV Tổ Kiểm.</p> <p>Quỹ từ nguyện hướng về quê hương: quỳên góp được 800 Euro.</p>
27.10.2012 31.10.2012	Đại Hội HTr. Hải Ngoại kỳ V và Đại Hội Huynh Trưởng Thế Giới kỳ III	<p>Các HTr. tại Đức nằm trong Phái Đoàn Đại Biểu Âu Châu tham dự Đại Hội Hải Ngoại và Thế Giới có: HTr. Tâm Cừ, HTr. Tâm Bạch, HTr. Thị Hiện.</p> <p>HTr. từ Đức được công cử vào BHD TG: HTr. Tâm Bạch (Phụ tá Ủy Viên Kế Hoạch), HTr. Thị Hiện (Phụ tá Ủy Viên Xã Hội)</p> <p>HTr. từ Đức được công cử thường vụ BHD HN: HTr. Tâm Bạch (Phó Trưởng Ban)</p>
03–04.11.2012	Trại A–Nô–Ma – Ni Liên do GDPT Tâm Minh tổ chức	Tại chùa Viên Giác gồm 14 trại sinh.
05–07.12.2012	Hội thảo ngành Thanh	Tổ chức tại chùa Viên Giác với số lượng tham dự là 24.



31.12.2012	Báo cáo định kỳ gửi BHD ÂC	Số lượng: 249 đoàn sinh, 26 bạn đoàn. Số lượng HTr. 61 (3 HTr. cấp Tấn, 13 HTr. cấp Tín, 15 HTr. cấp Tập, 30 HTr. thực thụ). Đã chuyển quỹ Tình nguyện hướng về quê hương (300 Euro), ủng hộ chương trình giúp các Lam viên nghèo (800 Euro) Quyết định trúng cách đợt 3 cho 3 trại sinh Trại Lộc Uyển 5 Đức quốc.
<b>2013</b>		
16.02.2013	Bổ sung thành viên BHD	Quyết định 10–030/HĐĐQ/TB/QĐ bổ sung UV Tổ Kiểm, HTr. Tâm Cừ vào thành phần nhân sự BHD ĐQ nhiệm kỳ 2012–2016.
28.03– 01.04.2013	Khóa Tu Học Truyền Thống GĐPT kỳ thứ 17	Trưởng ban điều hành: HTr. Từ Đường. 2 đơn vị Tâm Minh và Chánh Niệm đảm nhận chính phần điều hành khóa học, dưới sự cố vấn của Thầy CVGH, Đ.Đ. Thích Hạnh Giới. Quý Chư Tôn đức giảng sư có: T.T. Thích Hoàng Khai, T.T. Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Thích Thông Trí, Đ.Đ. Thích Hạnh Luận, Đ.Đ. Thích Hạnh Giới, Đ.Đ. Thích Hạnh Lý. Sư cô Tuệ Đàm Nghiêm, SC. Tuệ Đàm Châu. Lễ thọ cấp Tín: HTr. Chúc Phục.
10.–12.05.2013	Đại Lễ Phật Đản PL. 2557 tại chùa Viên Giác	Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng. GĐPT Đức quốc có lễu sinh hoạt riêng trong sân chùa. Các đơn vị góp hình ảnh tiêu biểu giới thiệu sinh hoạt của đơn vị đến với bà con Phật tử.
17.–20.05.2013	Trại Thanh Thiếu Niên năm thứ 12	Được tổ chức tại St. Peter Schule, Rosellener Schulstr. 9, 41470 Neuss. Chủ đề “Định hướng” với các nội dung thảo luận: 1. Làm thế nào để trở thành người con có hiếu? 2. Tại sao em nên đi Chùa, tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp? 3. Thế nào gọi là sinh hoạt lành mạnh? 4. Ảnh hưởng của mạng Xã hội. Trại trưởng: HTr. Thị Hiện. Cố vấn và tinh thần trại: Thầy CVGH, Đ.Đ. Thích Hạnh Giới. Đặc biệt trại được phước duyên cung đón chư Tôn Đức trong phái đoàn hoàng Pháp có: H.T. Phương Trưởng chùa Viên Giác, T.T. Thích Như Tạng – Chủ biên trang nhà Quảng Đức từ Úc Đại Lợi, Đ.Đ. Thích Viên Giác đến từ Na Uy. Số lượng tham dự: 68 ngành đồng, 90 Thiếu, 16 Thanh, 97 phụ huynh.
13.06.2013	Cứu trợ nạn nhân lũ lụt.	UV Xã Hội vận động kêu gọi cứu trợ nạn nhân trong cơn lũ lụt nặng tại miền Đông Đức quốc, thể hiện tinh thần từ bi tương trợ của người áo Lam sống nương nhờ vào xứ sở Đức.

07.–12.07.2013	Liên Trại Huấn Luyện A Dục 3 – Lộc Uyển 6	Do BHD Đức quốc tổ chức tại Blauer See, Garbsen, tiểu bang Niedersachsen. Trại Trưởng: HTr. Tâm Cừ, Trại Phó đặc trách A Dục: HTr. Thị Hiện, Trại Phó đặc trách Lộc Uyển: HTr. Nguyễn Mẫn. Tinh thần Trại: HTr. Thị Lộc. Ban Giảng Huấn: HTr. Tâm Bạch, HTr. Từ Đường, HTr. Nguyễn Hoàng, HTr. Thị Chơn, HTr. Nguyễn Trí, HTr. Quảng Niệm. Đồi sống trại: HTr. Thiện Tâm, Thư ký: HTr. Thiện Mỹ, Thủ quỹ: HTr. Thiện Liên, Y Tế: HTr. Thị Chơn, Họa Mi: HTr. Thị Thiện.
26.07–03.08.2013	Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 25 tại Turku, Phần Lan.	Nhân sự công tác các lớp Oanh Vũ và Thiếu niên có: HTr. Thiện Hạnh, HTr. Thiện Tịnh, HTr. Nguyễn Thanh, HTr. Diệu Viên, HTr. Thiện Mỹ, chị Diệu Lý.
06–13.07.2013	Lễ Hội Quan Âm	Tại chùa Viên Giác Hannover. GDPT Đức quốc tham gia công tác và cúng dường Văn Nghệ.
13.–21.08.2013	Tang lễ Cố Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Tâm, Chủ tịch GHPGVNTN Âu Châu, Cố Vấn Giáo Hạnh GDPTVN Âu Châu.	Hòa Thượng viên tịch tại bệnh viện tỉnh Turku, Phần Lan, vào ngày 08.08.2013 (ngày mồng 2 tháng 7 năm Quý Tỵ) Các Huynh Trưởng và đoàn sinh Đức quốc cùng Lam viên Âu Châu tham dự Lễ Truy Niệm vào lúc 19 giờ chiều ngày 20 đến mãn Lễ Trà Tỳ vào ngày 21.08.2013. Đảm nhận các công tác và kêu gọi cúng dường.
03.–06.10.2013	Hội thảo ngành Thanh với chủ đề: “Phát triển ngành Thanh: Hiểu và Hành”.	Tổ chức tại chùa Linh Thứu, Bá Linh. Mục đích hội thảo nhằm phát họa các dự án hữu ích cho sinh hoạt ngành và cho tổ chức. UV ngành: HTr. Nguyễn Trí.
05.–06.10.2013	<b>Hội nghị thường niên GDPT VN tại Đức quốc</b>	Tổ chức tại đoàn quán GDPT Chánh Niệm, chùa Linh Thứu – Bá Linh. Tổng cộng có 30 Huynh Trưởng về phó hội. Số lượng Đoàn viên hiện có: 249, ghi nhận sự sinh hoạt đi lên của đơn vị Minh Hải. Quỹ Tình nguyện Hướng Về Quê Hương: 300 Euro chuyển BHD Âu Châu.
01.12.2013	Họp Huynh Trưởng cấp Tấn và cấp Tín toàn quốc.	Nhằm phục hoạt Ủy Ban Quản Trị HTr. tại Đức quốc.
16.12.2013	Quyết định công bố Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng	Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng Đức quốc được hình thành và sinh hoạt theo nhiệm kỳ của BHD đương nhiệm 2012 – 2016.

30.12.2013	Trại Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại thời gian 3 năm bắt đầu.	Huynh Trưởng từ Đức Quốc tham gia Ban Quản Trại: HTr. Tâm Bạch, đại diện BQT tại Âu Châu.  Trại sinh Vạn Hạnh từ Đức có 9 huynh trưởng: Tâm Bạch, Thị Hiện, Thị Chơn, Từ Đường, Nguyễn Mẫn, Thị Thiện, Quảng Niệm, Thiện Mỹ, Nguyễn Hoàng.
<b>2014</b>		
03.–05.2014	Trại A–Nô–Ma – Ni Liên do GDPT Chánh Dũng tổ chức	Tổ chức tại NPĐ Viên Âm, gồm có 27 trại sinh, Chánh Niệm 6, Pháp Quang 3 và Chánh Dũng 18.
11.01.2014	Chu Niên 25 năm GDPT Chánh Niệm	Tổ chức tại chùa Linh Thửu Bá Linh, có sự tham dự của Đại diện BHD Đức quốc (TTK BHD – HTr. Nguyễn Mẫn)
18–21.04.2014	Khóa Tu Học Truyền Thống GDPT kỳ thứ 18	Đơn vị Chánh Dũng và Chánh Tín đảm nhận phần điều hành khóa học. Trưởng ban điều hành HTr. Nguyễn Hoàng dưới sự cố vấn của Thầy CVGH Đ.Đ. Thích Hạnh Giới.  Quý Chư Tôn đức giảng sư có: H.T. Phương Trượng chùa Viên Giác, T.T. Thích Hoàng Khai, Đ.Đ. Thích Hạnh Luận, Đ.Đ. Thích Hạnh Hòa, Đ.Đ. Thích Hạnh Lý, Ni Sư Minh Hiếu, Sư Cô Tuệ Viên, Sư Cô Tuệ Đàm Châu, Sư cô Tuệ Nguyệt, Sư cô Hạnh Khánh.  Lễ Thọ Cấp Tín: HTr. Từ Chi.
11.04.2014	Quyết định trúng cách LU 6	Sau hơn 6 tháng kể từ ngày kết thúc giai đoạn thực hành Lộ Uyển 6 từ 07–12.07.2013, BHD Đức quốc đã ra quyết định trúng cách đợt 1 cho 8 trại sinh, trong đó có 1 trại sinh đến từ GDPT Chánh Tín – Hòa Lan: Đồng Trí, Thiện Anh, Minh Hoàng, Diệu Kim, Thiện Sanh, Diệu Ánh, Đồng Hòa, Thiện Sanh.
16–18.05.2014	Đại Lễ Phật Đản PL. 2558 tại chùa Viên Giác	Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng.  Số lượng tham dự 175 (kể cả phụ huynh)
28.06.2014	Lễ kỷ niệm 50 năm Xuất Gia và Hành Đạo của HTPT chùa Viên Giác	Đóng góp văn nghệ để kính chúc mừng. Các HTr. Thị Thiện, Tâm Bạch, Nguyễn Hoàng đã đóng góp bài cho báo Viên Giác.
06–06.06.2014	Trại Thanh Thiếu Niên năm thứ 13	Được tổ chức tại chùa Linh Thửu Bá Linh, đây là lần tổ chức sau cùng. BHD vì lý do nhân sự không thể đảm trách phần điều hành tiếp tục.
01.07.2014	Lập báo cáo lục cá nguyệt gửi BHD Âu Châu.	Số lượng: 254 đoàn sinh, 21 bạn đoàn, Số lượng HTr. thực thụ là 70 (trong đó có 4 HTr. cấp Tấn, 13 HTr. cấp Tín, 19 HTr. cấp Tập và 34 HTr. thực thụ).  Cứu trợ nạn nhân trong cơn động đất tại Nepal. Tổng cộng quyên góp được: 14.246,50 Euro.

07.2014	Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 26.	Nhân sự công tác các lớp Oanh Vũ và Thanh Thiếu niên từ Đức có HTr. Nguyễn Thanh, HTr. Diệu Viên, HTr. Thiện Mỹ, chị Diệu Lý.
05–09.07.2014	Trại Huấn Luyện Huỳnh Trưởng cấp II Huyền Trang 3 Âu Châu	Do BHD Âu Châu tổ chức tại Schwarzsee–Fribourg, Thụy sĩ. Tại Đức có 4 trại sinh tham dự: HTr. Thiện Tịnh, HTr. Tâm Tịnh, HTr. Thiện Liên, HTr. Nguyễn Thảo.
04–08.08.2014	Trại Liên Hoa 6	Trại thành công viên mãn. Trong ngày khai mạc Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác, thầy CVGH đã quang lâm chứng minh ban đạo từ.
08–10.08.2014	Đại Lễ Vu Lan PL. 2558 tại chùa Viên Giác	Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng. Tổng số tham dự có 118.  Đệ trình lên Thầy CVGH về khó khăn nhân sự trong khâu phát hành phiếu ăn.
27.08.2014	BHD ra Quyết định xét cấp Tập	HTr. Thiện Tịnh, HTr. Tâm Tịnh, HTr. Thiện Hà, HTr. Tâm Thảo.
12.09.2014	BHD ra Quyết định trúng cách A Dục 3 (đợt 1) , Lộc Uyển 6 (đợt 2).	Sau hơn 1 năm kể từ ngày kết thúc trại thực hành A Dục 3 tại Blauer See – Garbsen, từ 07–12.07.2013, nay BHD ra quyết định trúng cách cho 6 HTr.: Diệu Viên, Huệ Quảng, Thiện Chơn, Diệu Bích, Nguyễn Thanh, Thiện Mỹ.  Trúng cách LU đợt 2: HTr. Đồng Viên.
03–05.10.2014	<b>Hội nghị thường niên</b> GDPT VN tại Đức quốc tại chùa Linh Thứu – Bá Linh	Chư Tôn Đức chứng minh có Ni Sư Tuệ Châu  Tổng cộng có 27 HTr. về phó hội.  Buổi họp mặt quý Bác Gia Trưởng lần thứ 1 với BGT Chánh Niệm, Chánh Dũng, Tâm Minh, Pháp Quang và Chánh Giác.  Bắt đầu xúc tiến chương trình yểm trợ học bổng.
12.2014	Báo cáo lục cá nguyệt gửi BHD Âu Châu	Số lượng 254 đoàn sinh 21 bạn đoàn.  Số lượng HTr. đang sinh hoạt 70 (3 HTr. cấp Tấn, 12 HTr. cấp Tín, 19 HTr. cấp Tập, 36 HTr. thực thụ)  Pháp Hội Thù Ân, toàn thể GDPT Đức quốc đã cúng dường 1070,00 Euro.
26–28.12.2014	GDPT Tâm Minh tổ chức Trại Tuyết Sơn	Nhằm huấn luyện Đầu – Thứ Đàn của ngành Oanh.
15.12.2014	Họp BHD mở rộng	Theo tiêu hướng đề ra của nhiệm kỳ và theo nhu cầu địa phương, phiên họp BHD mở rộng đã được thực hiện trên thính phòng nhằm kiện toàn tổ chức, định rõ thành phần nhân sự Ban Huỳnh Trưởng địa phương theo Nội Quy và Quy Chế GDPT truyền thống.

27.12.2014	Thư kêu gọi cứu trợ nạn nhân động đất tại Nepal	UV Xã hội: HTr. Chúc Phục. Mọi ủng hộ sẽ được giao lại cho Thầy Hạnh Giới để chuyển cho Thầy Hạnh Tuệ cứu trợ trực tiếp. Cứu trợ nạn nhân trong cơn động đất tại Nepal. Tổng cộng quyên góp được: 14.246,50 Euro.
<b>2015</b>		
02–04.01.2015	Đơn vị Chánh Dũng tổ chức Trại Tuyệt Sơn	Nhằm huấn luyện Đầu – Thứ Đàn của ngành Oanh. Tổng cộng gồm có 19 trại sinh: Chánh Tín 3, Chánh Dũng 16
05–11.01.2015	An Cư Kiết Đông tại chùa Linh Thứu – Bá Linh	Tổng kết tịnh tài cúng dường An Cư Kiết Đông của Giáo Hội PGVNTN Âu Châu tại chùa Linh Thứu là 2522,50 Euro.
12.02.2015	BHD họp với Ban HTr. đơn vị Chánh Giác	Lắng nghe và tìm hiểu khó khăn tại địa phương để hỗ trợ. BHD có lời kêu gọi tạo điều kiện tối đa cho các anh chị tập sự tham gia các Trại huấn luyện.
21–22.03.2015	Đi thăm đơn vị Chánh Giác	HTr. Tâm Cừ, HTr. Nguyễn Hoàng, HTr. Thiện Tâm đại diện BHD đi thăm đơn vị Chánh Giác.
03–06.04.2015	Khóa Tu Học Truyền Thống GDPT kỳ thứ 19	Đơn vị Minh Hải, Pháp Quang và Chánh Giác đảm nhận phần điều hành khóa học. Quý Chư Tôn đức giảng sư có: T.T. Thích Hoàng Khai, Đ.Đ. Thích Hạnh Luận, Đ.Đ. Thích Hạnh Hòa, Đ.Đ. Thích Hạnh Giới, SC Tuệ Đàm Châu, SC Hạnh Trang. Lễ Thọ cấp Tín cho HTr. Từ Lạc và HTr. Thiện Tâm. Lễ Thọ cấp Tập cho HTr. Thiện Tịnh, HTr. Tâm Tịnh, HTr. Thiện Hà, HTr. Tâm Thảo. Buổi họp mặt quý Bác Gia Trưởng lần thứ 2: quý BGT Chánh Giác, Chánh Dũng, Pháp Quang và Tâm Minh. Ra mắt tài liệu song ngữ 4 bậc ngành Oanh đợt 2
22.05.2015	VT: Số 08–077/HDAC/TB/QĐ	Quyết Định xét cấp Tấn của BHD Âu Châu cho HTr. tại ĐQ: Thị Hiện, Nguyễn Hữu lộc
29–31.05.2015	Đại Lễ Phật Đản PL. 2559 tại chùa Viên Giác	Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng, chuẩn bị cho trại Liên Hoa 7. Dâng hoa: GDPT Chánh Dũng. 31.05.2017, lúc 07 giờ BHD tổ chức Lễ cầu siêu cho cố Huỳnh Trưởng cấp Tấn Tâm Ngọc Lê Giao.
24–27.08.2015	Trại họp bạn Liên Hoa 7 tại Blauer See – Garbsen	Trại trưởng HTr. Thiện Tâm. Trại thành công về mặt tinh thần, nhưng số lượng tham gia ít hơn năm trước.

01.07.2015	Lập báo cáo lục cá nguyệt gửi BHD Âu Châu.	Số lượng: 254 đoàn sinh, 21 bạn đoàn, Số lượng HTr. thực thụ là 70 (trong đó có 4 HTr. cấp Tấn, 13 HTr. cấp Tín, 19 HTr. cấp Tập và 34 HTr. thực thụ).
20–30.07.2015	Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 27.	BHD Đức quốc điều động toàn ban công tác Ban Văn phòng Khóa Học, dưới sự cố vấn của Đ.Đ. Thích Hạnh Bổn.  Nhân sự công tác các lớp Oanh Vũ và Thiếu niên có HTr. Thiện Hạnh, Thiện Trang, Thiện Nhật, Quảng Trí, HTr. Diệu Ngọc, HTr. Nguyễn Thanh, HTr. Diệu Viên, HTr. Thiện Mỹ, HTr. Thị Thiện, HTr. Thiện Tâm.
28–30.08.2015	Đại Lễ Vu Lan PL. 2559 tại chùa Viên Giác	Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng. Dâng hoa: GDPT Minh Hải.
02–04.10.2015	<b>Hội nghị thường niên</b> GDPT VN tại Đức quốc tại chùa Bảo Quang, Hamburg	Được sự chứng minh của quý Sư Cô Tuệ Đàm Nghiêm và SC Tuệ Đàm Châu. Tổng cộng có 27 HTr. về phó hội. <b>Hội nghị thống nhất 6 tiêu hướng hoạt động:</b> 1. Tất cả Huynh Trưởng và đoàn sinh cùng tham dự tu học đều đặn 2. Tổ chức trại họp bạn GDPT Đức quốc mỗi năm 3. Hiểu và thi thành đúng Hành Chánh GDPT 4. Tất cả GDPT tại Đức đều có đoàn quán 5. Tất cả Huynh Trưởng hiểu và thi hành đúng vai trò và chức vụ của mình 6. Tất cả anh chị em làm việc trong tinh thần lục hòa.  <b>3 phương thức làm việc chung:</b> 1. Tín nhiệm 2. Quan tâm và trả lời thơ xin ý kiến 3. Hoan hỷ và giúp đỡ nhau vì công việc chung  Buổi họp mặt quý Bác Gia Trưởng lần thứ 3  UV Tổ Kiểm được yêu cầu trình bày cách thực hiện các sổ sách GDPT: như gia phả, nhật ký đoàn, sổ tay đội chúng.
15.11.2015	Báo cáo lục cá nguyệt gửi BHD Âu Châu	Số lượng 201 đoàn sinh, 53 bạn đoàn. Số lượng HTr. đang sinh hoạt 61 (4 HTr. cấp Tấn, 13 HTr. cấp Tín, 17 HTr. cấp Tập, 27 HTr. thực thụ), có 7 HTr. tạm ngưng sinh hoạt. Tham dự các buổi lễ: Khánh thành chùa Khánh Anh, Lễ Đại Tường, Lễ tiễn đưa cố HTr. cấp Tấn – Tâm Ngọc Lê Giao.
29.10–01.11.2015	Đơn vị Chánh Niệm tổ chức trại huấn luyện A–Nô–Ma – Ni Liên và Tuyết Sơn	Địa điểm tại chùa Linh Thứu – Bá Linh.

05–06.12.2015	Đi thăm đơn vị Minh Hải, chủ tọa buổi họp bầu Tân Ban Hướng Dẫn	BHD với các HTr. Thị Hiện, Nguyễn Mẫn, Thiện Tâm đã về chủ tọa phiên họp Ban Huynh Trưởng Minh Hải.  Lễ ra mắt Tân Ban HTr. được sự chứng minh của H.T. Phương Trưởng chùa Viên Giác, Đ.Đ. Thích Hạnh Định.
05.12.2015	Lễ chu niên lần thứ 20 GDPT Chánh Giác	
<b>2016</b>		
25–28.03.2016	Khóa Tu Học Truyền Thống.  Kỷ niệm 20 năm khóa học với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”	Có trên 400 học viên. Trưởng Ban Điều Hành HTr. Thị Hiện. Đơn vị Tâm Minh và Chánh Niệm đảm nhận phần điều hành khóa học.  Quý Chư Tôn đức giảng sư có: T.T. Thích Hoằng Khai, Đ.Đ. Thích Hạnh Luận, Đ.Đ. Thích Hạnh Hòa, Đ.Đ. Thích Hạnh Giới.  Lễ kỷ niệm đã tri ân 41 vị giảng sư của khóa học suốt 20 năm qua, và trao tặng 50 phần quà cảm ơn đến quý vị bảo trợ, mạnh thường quân.  Lồng trong lễ này có tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm sinh hoạt GDPT của HTr. cấp Dũng Thị Lộc Võ Văn Mai  Lễ Thọ Cấp Tín cho HTr. Từ Lạc và HTr. Thiện Tâm.  Buổi họp mặt quý Bác Gia Trưởng lần thứ 4  Ra mắt tài liệu song ngữ ngành Thiếu.
20–22.05.2016	Đại Lễ Phật Đản PL. 2560 tại chùa Viên Giác	Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng. Số lượng về tham dự là 185.  UBQTHT đã họp để thành lập Hội Đồng Xếp Cấp Tập cho các hồ sơ HTr. đủ điều kiện, cũng như bình nghị các HTr. đủ điều kiện xét cấp Tín gửi BHD ẤC.
10–12.06.2016	Khóa Tu Dưỡng Huynh Trưởng GDPTVN ĐQ tại Koblenz.	Được sự hứa khả của Ni Sư trụ trì chùa Bảo Thành, Ni Sư Minh Hiếu GDPT tại Đức đã tổ chức khóa Tu Dưỡng cho các Huynh Trưởng dưới sự hướng dẫn của Thầy CVGH, Đ.Đ. Thích Hạnh Giới.  Số lượng tham dự gồm 23 HTr. và 13 thân nhân của HTr.  Trong dịp này, BHD GDPT có trình thư thỉnh nguyện lên Chi Bộ về tiêu đề của GDPT tại Đức.
01.07.2016	Lập báo cáo lục cá nguyệt gửi BHD Âu Châu	Số lượng: 201 đoàn sinh và 53 bạn đoàn.  Số lượng HTr. đang sinh hoạt có 60 HTr. (gồm 4 HTr. cấp Tấn, 13 HTr. cấp Tín, 16 HTr. cấp Tập, 27 HTr. thực thụ). Một số HTr. tạm ngưng sinh hoạt.
25.7–03.08.2016	Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 28.	Nhân sự công tác cho Khóa học từ Đức quốc có HTr. Từ Lạc, HTr. Thiện Liên, HTr. Diệu Viên và chị Diệu Lý.

25–29.7.2016	Đại Hội HTr. GDPT VN tại Âu Châu kỳ 9	<p>Công cử thành phần ban Hướng Dẫn GDPT VN Âu Châu nhiệm kỳ 2016–2020. BHD Đức quốc tham dự với 8 đại biểu chính thức và 1 dự thính.</p> <p>Các HTr. từ Đức quốc được đại hội tín nhiệm vào BHD ÂC: Thường vụ: HTr. Tâm Bạch (Phó Trưởng Ban Nội Vụ–TỔ KIỂM). HTr. Nguyễn Mãn (TTK). HTr. Từ Đường (Thủ Quỹ)</p> <p>Ủy viên và Phụ tá: HTr. Thị Thiện, HTr. Giác Chánh, HTr. Nguyễn Trí, HTr. Nguyễn Hoàng, HTr. Từ Lạc, HTr. Thiện Tâm, HTr. Diệu Viên, HTr. Nguyễn Thanh.</p>
19–21.08.2016	Đại Lễ Vu Lan PL. 2560 tại chùa Viên Giác	<p>Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng.</p> <p>BHD đã phát hành sổ xổ Tombola yểm trợ cho Đại Hội Thế Giới.</p> <p>Hội Đồng Xét Cấp Tập đã duyệt xét cho 6 HTr. được xếp vào hàng HTr. cấp Tập: HTr. Diệu Viên, HTr. Nguyễn Thanh, HTr. Thiện Mỹ, HTr. Huệ Quảng, HTr. Thiện Chơn, HTr. Tâm Từ Hòa.</p>
17.07.2016	Tham dự chủ tọa Khóa thi bậc Trung Thiện và bậc Hòa tại đơn vị Chánh Dũng.	<p>BHD đã ủy nhiệm HTr. Từ Đường đại diện BHD chủ tọa và công nhận kết quả thi vượt bậc Trung Thiện và bậc Hòa tại địa phương.</p>
23.07.2016	Dự phiên họp do Chi Bộ Đức Quốc triệu tập.	<p>Các Huynh Trưởng nhận thư triệu tập của Chi Bộ Đức quốc, họp tại chùa Linh Thửu Bá Linh về tiêu đề của GDPT tại Đức. Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác chủ tọa phiên họp.</p>
25.09.2016	Phiên họp đúc kết Báo cáo BHD và 7 đơn vị GDPT tại Đức	<p>Có sự tham dự chứng minh của TB BHD ÂC HTr. Nguyễn Hòa. Nội dung gồm kiểm điểm hoạt động, nhân sự năm qua, nhận xét chung, nêu khó khăn và đề nghị.</p>
01–02.10.2016	<b>Đại Hội HTr. GDPT VN tại Đức quốc kỳ 11 tại chùa Viên Giác</b>	<p>Chư Tôn Đức chứng minh có: Đ.Đ. Thích Hạnh Bốn (được Thầy CVGH ủy nhiệm), Đ.Đ. Thích Hạnh Luận, Đ.Đ. Thích Hạnh Lý.</p> <p>Chủ tọa các khoáng đại có HTr. Thị Lộc, HTr. Tâm Bạch, HTr. Nguyễn Hòa, HTr. Thị Hiện.</p> <p>Tổng cộng 30 đại biểu, thiếu đơn vị Chánh Tín.</p> <p>Các HTr. Được Đại Hội tín nhiệm vào BTV nhiệm kỳ 2016–2020 có:</p> <p>HTr. Nguyễn Mãn Nguyễn Đình Hưng (TB)  HTr. Thị Hiện Nguyễn Hữu Lộc (PB Ngoại Vụ)  HTr. Thiện Mỹ Thái Văn Anh (PB Nội Vụ)  HTr. Từ Đường Hồ Thị Kim Hiếu (TTK)  HTr. Nguyễn Trí Nguyễn Thị Diệu Hạnh (PTK)  HTr. Hoàng Tùng Võ Quang Châu (TQ)</p>



01–02.10.2016	<b>Đại Hội HTr. GDPT VN tại Đức quốc kỳ 11 tại chùa Viên Giác</b>	<p>Đại Hội thống nhất đổi danh xưng tiếng Đức của GDPT thành “Buddhistische Jugendorganisation”. Đại hội được nghe thư đề nghị về tiêu đề của Chi Bộ Đức quốc do thầy Chi Bộ Trưởng gửi đến Trưởng Ban và TTK.</p> <p>Đại Hội đồng thuận tổ chức Liên Trại LU và AD (22–25.09), Khóa Tu dưỡng (02–05.06.), Trại Liên Hoa kỷ niệm 30 năm GDPT ĐQ (22–25.06), Hội nghị thường niên (30.9.–01.10) cho năm 2017.</p> <p>Lễ thọ cấp Tập được tổ chức cho 4 HTr. Diệu Viên, HTr. Nguyễn Thanh, HTr. Thiện Mỹ, HTr. Huệ Quảng.</p>
09.10.2016	Lễ kết khóa Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại	Các HTr. Tại Đức tham dự lễ kết khóa và hoàn thành trại huấn luyện: HTr. Tâm Bạch, HTr. Từ Đường, HTr. Nguyễn Mãn, HTr. Thị Thiện, HTr. Thiện Mỹ, HTr. Nguyễn Hoàng.
10.10.2016	Văn Thư số 01/HĐT GCM/QĐ	<p>Quyết Định thăng cấp Dũng cho HTr. tại ĐQ:</p> <p>HTr. Thị Lộc – Võ Văn Mai</p>
10–12.10.2016 12–15.10.2016	Đại Hội HTr. Hải Ngoại kỳ VI và Đại Hội Huỳnh Trưởng Thế Giới kỳ IV	<p>Các HTr. tại Đức nằm trong Phái Đoàn Đại Biểu Âu Châu tham dự Đại Hội Hải Ngoại và Thế Giới có: HTr. Thị Lộc, HTr. Tâm Cừ, HTr. Tâm Bạch, HTr. Thị Hiện, HTr. Từ Đường, HTr. Nguyễn Mãn, HTr. Thị Thiện, HTr. Thiện Mỹ, HTr. Nguyễn Hoàng, HTr. Nguyễn Trí. Tháp tùng hỗ trợ Đại Hội có HTr. Diệu Viên.</p> <p>HTr. từ Đức được công cử vào BHD TG: HTr. Tâm Bạch (Ủy Viên Ngoại Vụ).</p> <p>HTr. từ Đức được công cử thường vụ BHD HN: HTr. Tâm Bạch (Phó Trưởng Ban Ngoại Vụ.).</p> <p>Đặc biệt BHDTG làm lễ thọ cấp Dũng cho huynh trưởng từ Đức: Thị Lộc– Võ văn Mai</p>
17.12.2016	Tham dự Lễ Chu Niên GDPT Chánh Tín (19)	HTr. Nguyễn Mãn và HTr. Từ Đường đại diện BHD đáp lời mời của Ban Huỳnh Trưởng Chánh Tín về tham dự Lễ Chu Niên lần thứ 21, để công nhận thành quả duy trì, nhân đó kêu gọi các HTr. tập sự tại địa phương tham dự Trại Lộc Uyển vào năm sau.
<b>2017</b>		
13–17.04.2017	Khóa Tu Học Truyền Thống GDPT Đức quốc kỳ 21 với chủ đề “Người Phật Tử Chân Chánh”	<p>Có trên 400 học viên, trong đó có đoàn sinh từ Giác Viên – Phần Lan. Đơn vị Chánh Dũng và Chánh Tín đảm nhận phần điều hành khóa học.</p> <p>Quý Chư Tôn đức giảng sư có: T.T. Thích Hoàng Khai, Đ.Đ. Thích Hạnh Luận, Đ.Đ. Thích Hạnh Hòa, Đ.Đ. Thích Hạnh Giới, SC Tuệ Đàm Châu, SC Hạnh Trang.</p> <p>Lễ Thọ Cấp Tín cho HTr. Từ Phát và HTr. Hoàng Tùng</p> <p>Buổi họp mặt quý Bác Gia Trưởng lần thứ 5 có BGT Chánh Niệm, Tâm Minh, Pháp Quang, Chánh Dũng, Chánh Giác cùng BTV và quý Huỳnh Trưởng niên trưởng.</p>

05.–07.05.2017	Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 tại chùa Viên Giác	Các đơn vị Đức quốc và toàn BHD về chùa thực hiện công tác do Chi Bộ giao phó, cùng tham dự phiên họp BHD mở rộng. Số lượng tham dự: 208 đoàn viên và phụ huynh.
11.05.2017	Khai mạc Khóa Hàm thụ Liên Trại Huấn Luyện A–Dục 4 – Lộc Uyển 7	Có 18 trại sinh A–Dục và 26 trại sinh Lộc Uyển, từ các đơn vị tại Đức quốc, Phần Lan, Thụy Sĩ và Pháp quốc. Thầy CVGH đã quang lâm chứng minh cho Lễ khai mạc Hàm thụ Liên Trại trên thính phòng.
21–25.06.2017	Trại họp bạn Liên Hoa 8 <b>Kỷ niệm 30 năm xây dựng GDPT VN tại Đức quốc.</b>	GDPT Minh Hải và GDPT Tâm Minh tròn 30 tuổi. Lễ kỷ niệm được sự chứng minh của Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác, của Thầy trụ trì chùa Viên Giác – Thích Hạnh Bốn, Sư Cô Hạnh Trang, Sư Cô Tuệ Đàm Nghiêm. Có sự tham dự của đại diện Hội Phật Tử, đạo hữu Minh Dũng (Hội Trưởng) Có sự tham dự của Thị Trưởng thành phố Aurich, Hr. Werner Windhorst. Có sự tham dự của 7 đơn vị GDPT tại Đức, Ban bảo trợ cùng quý phụ huynh đoàn sinh.
27.05.2017	Khai mạc lớp Bậc Lực 1 Hải Ngoại. Lớp học 5 năm	Huynh trưởng từ Đức Quốc tham dự Ban Điều Hành lớp học: HTr. Tâm Bạch (Phó Chủ Nhiệm – Tổ Chức – Điều Hành) Huynh trưởng Đức Quốc là học viên gồm có 9: Từ Chi, Giác Chánh, Thiện Liên, Từ Phát, Hoàng Tùng, Tâm Tịnh, Nguyên Trí, Từ Lạc, Thiện Tâm. Huynh trưởng Bảo Huỳnh Chúng tại Âu Châu gồm có: Từ Đường, Thiện Mỹ, Nguyên Hoàng.
05.07.2017	VT số: 09–057/HDÂC/TB/QĐ	Quyết Định xét cấp Tấn của BHD Âu Châu cho HTr. tại ĐQ: HTr. Nguyễn Mãn Nguyễn Đình Hưng, HTr. Từ Đường Hồ Thị Kim Hiếu
20–29.07.2017	Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 29.	HTr. Công tác cho Khóa học từ Đức quốc có HTr. Thị Hiện, HTr. Nguyễn Mãn, HTr. Từ Đường, HTr. Chúc Phục, HTr. Thị Thiện, HTr. Từ Lạc, HTr. Thiện Mỹ, HTr. Nguyễn Thanh, HTr. Diệu Viên, chị Diệu Lý. Lễ thọ cấp Tấn được tổ chức trong khóa này cho 2 HTr. Nguyễn Mãn Nguyễn Đình Hưng, HTr. Từ Đường Hồ Thị Kim Hiếu.

<p>21.–26.09.2017</p>	<p>Liên Trại Huấn Luyện A–Dục 4 – Lộc Uyển 7 (Giai đoạn 2) tại đất trại Forchheim.</p>	<p>– Đ.Đ. Thích Hạnh Định, chứng minh Lễ Khai Mạc, ban đạo từ và giảng Phật Pháp cho trại sinh Lộc Uyển. – Đ.Đ. Thích Hạnh Hòa, chứng minh Lễ Truyền Đăng, ban đạo từ và giảng Phật Pháp cho trại sinh A Dục.</p> <p>Ban Quản Trại: Cố Vấn Trại có HTr. cấp Dũng Thị Lộc, Trại Trưởng: HTr. Tâm Bạch, Trại phó A Dục (HTr. Thị Hiện), Trại phó Lộc Uyển (HTr. Nguyễn Mẫn). Ban Giảng Huấn: HTr. Tâm Bạch, HTr. Nguyễn Hoàng (điều động), HTr. Nguyễn Trí (hàm thụ), HTr. Nguyễn Hòa, HTr. Từ Đường, HTr. Hoàng Tùng, HTr. Thị Thiện, HTr. Quảng Long. Thư ký (HTr. Tâm Tĩnh), Thủ Quỹ (HTr. Thiện Mỹ), Đời sống trại A Dục (HTr. Thiện Tâm), Đời sống trại Lộc Uyển: HTr. Từ Lạc, HTr. Nguyễn Thanh, HTr. Thiện Mỹ (Diễm), HTr. Diệu Viên, HTr. Huệ Quảng. Họa Mi (HTr. Hoàng Tùng), Y Tế (HTr. Thiện Tĩnh, HTr. Nguyễn Thanh), Kỷ luật (HTr. Từ Đường).</p> <p>Có 17 trại sinh A–Dục và 26 trại sinh Lộc Uyển, từ các đơn vị tại Đức quốc, Phần Lan (2), Thụy Sĩ (3) và Pháp quốc (7), từ Đan Mạch có 1 trại sinh A Dục học bổ túc.</p>
-----------------------	--	--

**Cứu một người lớn chỉ mới cứu được một người. Cứu được một trẻ em là cứu được CẢ MỘT BÀN TÍNH NHÂN**

*(Như Tâm – Nguyễn Khắc Từ – Gia Trưởng)*

## THƠ: CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI BẦU BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ ĐỨC QUỐC

### Chào Mừng Đại Hội Bầu Ban Hướng Dẫn GDPTĐQ Nhiệm Kỳ 2016-2020

Ngày Đại Hội đoàn Lam Đức Quốc  
Đây Lam Viên bó đuốc đưa đường  
Bầu Ban Hướng Dẫn đảm đương  
Bốn năm trước mắt kiên cường tiến lên

Ban Thường Vụ gồm tên Huỳnh Trưởng  
Mang lý tưởng chỉ hướng đường đời  
Nấy hoa cuộc sống thanh thoi  
Lam Huỳnh Đức Quốc tuyệt vời từ đây

Ban Hướng Dẫn dựng xây nền móng  
Những Ủy Viên vững đóng vai trò  
Bi Trí Dũng chẳng dẫn đo  
Cùng đoàn sinh nguyện chung lo Lam nhà

Ban Hướng Dẫn chúng ta hãnh diện  
Hiếu đạo đời phương tiện tiến tu  
Hoàn thành sứ mệnh thiên thu  
Tứ Ân luôn nhớ cho dù chông gai

Vài giờ nữa chia tay tạm biệt  
Lam chúng ta đứng thiết yêu thương  
Chúc anh chị em lên đường  
Trở về trụ xứ kiết tường vạn an.

*UV Báo Chí BHD ĐQ*

## CÁC TRẠI HUẤN LUYỆN TẠI ĐỨC QUỐC – HTR. NGUYỄN MÃN

### Liên Trại Huấn Luyện A Dục 2 – Lộc Uyển 5



**Chư Tôn Đức chứng minh và giảng dạy:** H.T. Phương Trưởng chùa Viên Giác, Đ.Đ. Thích Hạnh Hòa, Thầy Cổ Vấn Giáo Hạnh Đ.Đ. Thích Hạnh Giới,

**Ban Quản Trị:** Trại trưởng (HTr. Tâm Cừ), Trại phó đặc trách A Dục (HTr. Thị Hiện), Trại phó đặc trách Lộc Uyển (HTr. Nguyễn Mẫn), Ban Giảng Huấn: HTr. Tâm Bạch (Trưởng khối), HTr. Thị Chơn, HTr. Thiện Hạnh, HTr. Nguyễn Trí, HTr. Hoàng Tùng, HTr. Từ Đường, HTr. Thiện Hà, HTr. Thiện Kim, HTr. Thiện Tấn. Thư ký (HTr. Nguyễn Hoàng), Thủ Quỹ (HTr. Thiện Xuân), Đời sống Trại (HTr. Thiện Hạnh, HTr. Thiện Tâm), Kỷ luật (HTr. Thị Chơn).

**Trình diện trại sinh:** tổng số trại sinh A Dục có 5 và Lộc Uyển là 20 trại sinh. Để nhớ về các đơn vị tiền thân của Gia Đình Phật Tử Việt Nam, các đội được mang tên của các Gia Đình Phật Hóa Phổ của những năm 1943 như Tâm Chánh, Gia Thiện, Đức Dục ... Để tạo sinh khí trại trong khuôn viên của văn phòng làm việc, Ban quản trại ra lệnh cho trại sinh mang theo một bạn đường, đó là cây gậy cao 160 cm, đây là lần đầu tiên tại Đức, có gậy trong hành trang trại sinh.

Điểm đặc biệt: hơn 1 phần 2 trại sinh Lộc Uyển thuộc lứa tuổi sinh ra và lớn lên tại Đức, sinh hoạt từ Oanh Vũ trở lên, các trại sinh này nói tiếng Việt được, nhưng viết thì kém. Trại sinh nhỏ tuổi nhất trại là Huệ Tường (17), và lớn tuổi nhất là anh Đồng Quý (58). Sự chênh lệch tuổi tác là điều làm BQT quan tâm, cần hướng dẫn trại sinh từ đầu để các đội sinh hoạt được hài hòa, cũng như biết phát huy thế mạnh của từng thế hệ để giúp nhau cùng tiến bộ trong một đội.

Thời gian thực hành tại đất trại được chia thành 2 giai đoạn ở 2 địa điểm khác nhau.



**Giai đoạn 1:**  
Thời gian: từ 09.04. đến  
13.04.2009  
(Hàm thụ từ 01.03 – 10.04.2009)

Địa điểm: tại một hãng văn phòng  
kế bên chùa Viên Giác, cùng thời  
gian Khóa Tu Học GDPT tại Đức.

**Giai đoạn 2:**  
Thời gian: từ 29.05. đến  
01.06.2009

Địa điểm: Tu Viện Viên Đức ở  
Ravensburg

Tu viện Viên Đức rộng rãi và có nhiều bãi cỏ xanh, nên Ban Quản Trại đã quyết định thời tiết thế nào cũng cắm lều, sinh hoạt ngoài trời. Đặc biệt Ban quản trại mời được HTr. Quảng Dũng Hồ Chí Cường từ Hoa Kỳ và HTr. Nguyễn Bình từ Na Uy, để hỗ trợ và hướng dẫn trại sinh, 2 anh đều chuyên đời sống trại và bộ môn hoạt động thanh niên. Lần đầu tiên tại Đức có một cố trại quy mô, có thể đi lại được trên cổng trại trông rất ngoạn mục, đều xuất phát từ kế hoạch của anh Quảng Dũng. Các buổi lửa trại sau này, với những điệu nhảy lửa, gọi lửa cũng bắt đầu từ buổi lửa trại ở trại này do anh Quảng Dũng hướng dẫn.

Trong lễ phát nguyện trở thành Huynh Trưởng, các trại sinh được Đ.Đ. Cố Vấn Giáo Hạnh Thích Hạnh Giới chứng minh và ban đạo từ. Từ sau buổi phát nguyện đó đến nay 2017, có 2 trại sinh A Dục hiện là thành viên của BHD và đã thọ cấp Tập như HTr. Thiện Tịnh và HTr. Tâm Tịnh. Các trại sinh Lộc Uyển từ buổi đó, nay hầu hết đã trở thành Huynh Trưởng và hiện đang sinh hoạt trong BHD Âu Châu, BHD Đức hay trong Ban Huynh Trưởng của đơn vị. Trong số 20 trại sinh này, có 4 HTr. đã thọ cấp Tập là Nguyễn Thanh, Diệu Viên, Thiện Mỹ và Huệ Quảng.



## Liên Trại Huấn Luyện A Dục 3 – Lộc Uyển 6



Thời gian:  
07 – 12.07.2013 (Hàm thụ  
từ 04–07.2013)

Địa điểm:  
Campingplatz Am Blauen  
See 119 – Garbsen (cách  
chùa Viên Giác 30 km).

**Chư Tôn Đức chứng minh và giảng dạy:** T.T. Thích Hoằng Khai, Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh Đ.Đ. Thích Hạnh Giới.

**Ban Quản Trại:** Trại trưởng (HTr. Tâm Cừ), Tinh thần Trại (HTr. Thị Lộc), Trại phó đặc trách A Dục (HTr. Thị Hiện), Trại phó đặc trách Lộc Uyển (HTr. Nguyễn Mẫn), Ban Giảng Huấn: HTr. Tâm Bạch (Khảo thí), HTr. Thị Chơn (Khảo Thí), HTr. Từ Đường (Hàm thụ), HTr. Nguyễn Hoằng (phối hợp và điều động), HTr. Quảng Niệm, HTr. Nguyễn Trí, HTr. Thị Thiện. Thư ký (HTr. Thiện Mỹ), Thủ Quỹ (HTr. Thiện Liên), Đời sống Trại (HTr. Thiện Tâm), Y Tế (HTr. Thị Chơn), Họa Mi (HTr. Thị Thiện).

Đặc biệt BHD có tăng cường nhân sự và đã mời HTr. Quảng Dũng từ Hoa Kỳ trở lại Đức lần nữa, và BHD Âu Châu đã đề cử HTr. Tổng thư ký Quảng Long đến yểm trợ trại. Trong giai đoạn hàm thụ, Ban giảng huấn có mời được HTr. Minh Trí (Pháp quốc) và HTr. Minh Trường (Thụy Sĩ) cộng tác.

Yểm trợ tại địa phương có GDPT Tâm Minh và Ban bảo trợ.

**Trình diện trại sinh:** Số lượng trại sinh tham dự từ hàm thụ đến giai đoạn thực hành tổng cộng là 22 trại sinh, 11 trại sinh Lộc Uyển và 11 trại sinh A Dục. Đặc biệt có 1 trại sinh LU đến từ GDPT Chánh Tín – Hòa Lan đó là Trại sinh Thiện Sanh – Nguyễn Thanh Tùng, và có 1 trại sinh của đơn vị Minh Hải đã xuất gia đó là HTr. Đồng Viên, nay là Sa di Quán Năng.

Nhờ sinh hoạt ngoài trời nên sinh khí trại khá sống động. Có một buổi chiều nắng gắt, trại sinh được xuống hồ để cứu người rồi nhân tiện được tắm trong dòng nước mát của hồ xanh Blauer See. Vì thiên nhiên ưu đãi, gần hồ, gần rừng, nên Ban Quản Trại thoải mái xuất phát trò chơi lớn 3 lần, 1 lần xuất phát buổi sáng, một lần xuất phát giữa đêm và một lần để cảnh giác, để thử tinh thần trại sinh đã sẵn sàng chưa, có trại sinh mặt luôn áo Lam ngã lưng chờ tiếng còi mỗi đêm. Câu chuyện trò chơi lớn có tên “Trái tim bất diệt” đưa trại sinh về lại giai đoạn Pháp nạn 1963 từ đài phát thanh Huế đến ngã tư Phan Đình Phùng, nơi Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu.

Địa điểm cắm trại rất lý tưởng, gần rừng và bờ hồ, nhưng giá cả cũng rất cao vì vậy mà Ban Hướng Dẫn phải có thư vận động tài chánh yểm trợ trại sinh. Kết quả là đã vận động được số tịnh tài khá đầy đủ nhờ sự bảo trợ của Chư Tôn Đức trong Chi Bộ Đức quốc, của Hội Phật Tử, các Chi Hội và những nhà hảo tâm, của Lam viên yểm trợ Lam viên.





## Liên Trại Huấn Luyện A Dục 4 – Lộc Uyển 7



**Thời gian:**  
từ  
ngày 21 đến ngày 26  
tháng 9 năm 2017

**Địa điểm:**  
tại đất trại Zur  
Staustufe 21, 91301  
Forchheim.

### Chư tôn Đức chứng minh và giảng sư có:

– Đ.Đ. Thích Hạnh Định, chứng minh Lễ Khai Mạc, ban đạo từ và giảng Phật Pháp cho trại sinh Lộc Uyển.

– Đ.Đ. Thích Hạnh Hòa, chứng minh Lễ Truyền Đăng, ban đạo từ và giảng Phật Pháp cho trại sinh A Dục.

Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác và Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh vì bận Phật sự cùng thời điểm nên không thể đến thăm và giảng dạy.

**Ban Quản Trại:** Cố Vấn Trại có HTr. cấp Dũng Thị Lộc, điều hành trại có HTr. Trại trưởng chị Tâm Bạch, 2 Trại phó đặc trách A Dục (HTr. Thị Hiện) và đặc trách Lộc Uyển (HTr. Nguyễn Mẫn). Ban Giảng Huấn: HTr. Tâm Bạch, HTr. Nguyễn Hoàng (phối hợp điều động), phụ trách hàm thụ có HTr. Nguyễn Trí, HTr. Thiện Liên, cùng các giảng viên: HTr. Nguyễn Hòa, HTr. Từ Đường, HTr. Hoàng Tùng, HTr. Thị Thiện, HTr. Quảng Long. Thư ký (HTr. Tâm Tịnh), Thủ Quỹ (HTr. Thiện Mỹ), Đồi sống trại A Dục (HTr. Thiện Tâm), Đồi sống trại Lộc Uyển: HTr. Từ Lạc, HTr. Nguyễn Thanh, HTr. Thiện Mỹ (Diễm), HTr. Diệu Viên, HTr. Huệ Quảng. Họa Mi (HTr. Hoàng Tùng), Y Tế (HTr. Thiện Tịnh, HTr. Nguyễn Thanh), Kỷ luật (HTr. Từ Đường).

Đặc biệt có 2 HTr. được BHD Âu Châu gọi về yểm trợ trại: HTr. Nguyễn Hòa và HTr. Quảng Long, 2 anh đã hỗ trợ rất nhiều cho Ban giảng huấn cả 2 giai đoạn hàm thụ và thực hành.

Yểm trợ cho trại có đơn vị địa phương Chánh Dũng, đã thiết kế cổng trại kiên cố nhất từ trước đến giờ, tầng trên có sức chứa trên 20 người, người thiết kế là một nữ Huỳnh Trưởng! Chị Từ Phát! Phầm ẩm thực 5 ngày trại có anh

Phương, chị Hà lo. Anh chị vừa đi làm ở hăng, rồi thay phiên nhau lên nấu ăn mỗi ngày. Quý phụ huynh của Chánh Dũng cũng tiếp tế món ăn nấu từ nhà, nên ăn uống rất đầy đủ. Vui nhất là mỗi ngày, ngoài mang lương thực đến trại, anh chị còn xách theo nào mền, nào nệm, nào túi ngủ ... để phân phối cho trại sinh, vì anh chị thấy trại sinh than ban đêm ngủ lều lạnh quá. Đến ngày cuối dọn dẹp gom lại chất thành một núi, cao tựa tình thương của anh chị dành cho tuổi trẻ, vững tựa tinh thần phụng sự Tam Bảo của 2 anh chị.

**Trình diện trại sinh:** Khi giai đoạn hàm thụ được bắt đầu từ tháng 4.2017 đến tháng 9.2017, số trại sinh ghi danh bên A Dục là 20 và bên Lộc Uyển là 36. Nhưng đến giai đoạn thực hành tại đất trại, trở ngại việc làm và sức khỏe đã ngăn bước vài trại sinh đến với trại, dù tinh thần đã sẵn sàng.

Có trại sinh tâm sự: *em đã xin nghỉ nhưng hăng không cho, vì không có người thay thế. Em dự tính nghỉ bệnh để đi, nhưng như vậy không hay, nên em quyết định gửi thư trình bày cho ông chủ biết rõ hoàn cảnh và lý do em muốn đi trại này biết đâu ông đổi ý... nhiều lúc em muốn khóc luôn, đã sinh hoạt giai đoạn hàm thụ với các anh chị rồi, em không muốn dừng.*

Đến đất trại số lượng A Dục còn lại 17 và trại sinh Lộc Uyển là 26. Tuy vậy, các anh chị HTr. lớn vẫn nhìn nhận trại này có tầm vóc Âu Châu, trong số 43 trại sinh, có 2 trại sinh đến từ Phần Lan, 3 trại sinh đến từ Thụy Sĩ, 7 trại sinh đến từ Pháp quốc, 1 trại sinh tham dự bổ túc từ Đan Mạch. Sự tham dự của nhiều quốc gia thể hiện được tinh thần bất khả phân của tổ chức GDPT và tinh thần đoàn kết để gây thêm sức mạnh phát triển tổ chức.

Trại sinh trẻ tuổi nhất là Quảng Hỷ (17 tuổi) từ Pháp, vì vậy trong buổi lễ Phát nguyện trở thành Huỳnh Trưởng, em chỉ tham dự mà chưa phát nguyện, BHD Pháp sẽ tổ chức buổi phát nguyện này khi em đủ tuổi. Lớn tuổi nhất là HTr. Diệu Ánh (Thụy Sĩ). Đặc biệt bên trại A Dục có sự tham dự của Bác Gia Trưởng GDPT Pháp Quang, HTr. Quảng Trí, tuy là gia trưởng của một gia đình, nhưng trong học tập bác rất nghiêm túc, trong sinh hoạt bác rất hòa đồng vui vẻ, thể hiện tinh thần chịu huấn luyện để học phương thức huấn luyện, chịu điều khiển để học điều khiển, và cũng từ Pháp Quang có một trại sinh mang em bé trong người (chị Đồng Huệ), sự vượt khó của chị làm cho đồng đội lên tinh thần, nhưng cũng làm Đời sống trại lo lắng, không ít lần dặn dò: chị không thể sinh hoạt như trại sinh khác đâu, hễ chị thấy mệt thì nghỉ đừng cố sức!

Giai đoạn hàm thụ, tuy nhiều trại sinh chưa từng học trên Paltalk, nhưng anh chị đã khắc phục nhanh và vào học rất đúng giờ. Giữa các giờ học là phần sinh hoạt rất vui do các anh chị trong Đời sống trại đảm trách. Trên thính phòng, chỉ nghe giọng nói của nhau thôi, mà sinh hoạt như thật: giờ chia sẻ tâm tình rất cảm động, giờ sinh hoạt vui cũng hào hứng không kém, ai cũng cố gắng để không bị phạt, lỡ thua

thì phải cầm micro hát 1 bài.

Tuy ông trời đã ưu ái chúng ta không đổ mưa những ngày trại, nhưng đêm nào trại sinh cũng phải chiến đấu với cái lạnh ngoài lều, trong lều. “Ngủ được không? Nhớ mặc đồ thật nhiều khi đi ngủ” trở thành những câu nhắc nhở, chào hỏi nhau khi tan hàng và gặp nhau sáng sớm. Một số trại sinh nữ xin vào ngủ trong nhà vì sức khỏe, Ban Quản Trại chấp thuận. Nhưng lạ thay, sau đêm Phát nguyện và được truyền đăng, không ai bảo ai, đêm đó các chị ngủ trong nhà đều xách nệm, túi ngủ ra ngoài lều. Đêm hôm đó trời lại lạnh hơn những đêm kia như để thử thách sự kiên trì, may quá ngày hôm sau không ai trở bệnh, có lẽ anh chị trại sinh đã tự sưởi ấm bằng chính nhiệt huyết của mình.

Có trại sinh tâm sự: *sau khi rời trại về nhà rồi, mà mỗi tối em ngủ đều nằm mơ thấy mình đi vượt biên, một tuần sau mới hết bị mơ đó anh.* Hình ảnh vượt biên mà trại sinh không thể quên nằm trong câu chuyện trò chơi lớn mang tên “Trồng sen trên xứ tuyết”. Kể lại con đường mà một số Huỳnh Trưởng và đoàn sinh đã trải qua: giai đoạn sau 1975, vượt biên đến các trại tỵ nạn, rồi định cư xứ tự do, dù bất kỳ nơi đâu, hoàn cảnh nào các Huỳnh Trưởng đều không quên sứ mệnh GDPT.







## HUYNH TRƯỞNG THAM GIA TRẠI HUẤN LUYỆN CỦA CÁC BAN HƯỚNG DẪN TRÊN CẤP TỪ 2007 – 2017

Gia Đình Phật Tử tại Đức cho đến nay chỉ tổ chức các trại Lộc Uyển và A Dục cho Đức Quốc cũng như cho các GDPT bạn trên toàn Châu Âu. Huynh Trưởng tại Đức đã tham gia đông đảo các trại Huyền Trang do BHD Âu Châu tổ chức, cũng như trại Vạn Hạnh do BHD Hải Ngoại tổ chức.

### **Trại Huyền Trang:**

BHD Âu Châu đến nay đã tổ chức được ba trại huấn luyện Huyền Trang. Hai trại Huyền Trang I và II đều được tổ chức tại chùa Viên Giác, Đức Quốc trước 10 năm. Tờ Kỷ Yếu 30 năm ghi ngắn lại vài cảm tưởng và hình ảnh của Huynh Trưởng Đức Quốc tham gia trại Huyền Trang III do BHD Âu Châu tổ chức vào năm 2014, nằm trong khung viên khóa Phật Pháp Âu Châu tại vùng đồi núi Thụy Sĩ.

Tham gia trại gồm có bốn nữ huynh trưởng: Thiện Liên, Tâm Tịnh, Thiện Tịnh và Nguyễn Thảo.

**HTr. Thiện Liên:** “Nhận được thông tư sẽ có Trại Huấn Luyện Huyền Trang của Châu Âu tổ chức..... Tôi phân vân không biết có nên ghi danh tham dự Trại Huấn Luyện hay không. Lý do đầu tiên là ngại đường xá xa xôi, tôi thì không thể lái xe đi một mình được. Phần khác vào thời điểm ấy các con còn đi học chưa được nghỉ hè, do đó ở nhà cần phải có người lo lắng chăm nom. Trong lúc đang lưỡng lự chưa đủ can đảm điền đơn xin tham dự trại thì anh Thị Hiện đã liên lạc và cổ động tinh thần. Qua sự cổ động của hai anh, anh Thị Hiện và ông xã tôi, tôi đã suy nghĩ và sắp xếp mọi việc ổn thỏa,..... Khi ấy tôi mới yên tâm, đủ mạnh dạn ghi danh, đặt vé máy bay về đất Trại. Từ đó, sau khi được chia vào đội Bồ Thí, tôi cùng các bạn trong đội làm quen, tu học và sinh hoạt qua hệ thống Paltalk. Mặc dù chưa gặp mặt chỉ biết nhau qua giọng nói, chúng tôi đã thấy thân và gần gũi với nhau.....

Ngồi trên xe về đất Trại tôi suy nghĩ, đêm nay phải xa nệm ấm chăn êm, bắt đầu một cuộc sống gian khổ trong 5 ngày..... Đi xe gần ba

tiếng đồng hồ, về đến đất Trại đã quá nửa đêm. Các anh chị chuẩn bị cho phái đoàn ngủ trong một căn phòng ấm cúng. Rất tiếc là giấc ngủ quá ngắn.

*Nghe tiếng „Huyền Trang“ tỉnh giấc nồng*

*Đón ánh bình minh, chào các bạn.*

*Trại trường, nệm „Thơm“, tôi tìm đến*

*„Bồ Thí“ gặp nhau, bắt tay mừng*

*Lều đã dựng xong, theo hàng ngũ.*

*Cỏ cây xanh thắm, lá tươi màu*

*Trùng điệp núi đồi, vươn sức sống*

*Cảnh đẹp thần tiên, tâm an lạc*

*Lòng tôi phấn khởi, âu lo biến*

*Ấm áp Huyền Trang, tấm chân tình.*

Có một điều trong kỳ Trại này các anh chị trong BQT và Trại sinh không quên được đó là trời mưa liên tục suốt mấy ngày..... Nhất là vào ban đêm khi mặt trời khuất bóng thì cơn lạnh của miền núi bao phủ toàn khu vực..... Với trò chơi lớn trong đêm khuya, nghĩ rằng sẽ phải ngủ trong rừng dưới cơn mưa, nhưng các anh chị đã thương tình cho ngủ trong nhà để ngày hôm sau tiếp tục cuộc hành trình. Đến mỗi trạm đều có một ấn tượng sâu sắc. Riêng trạm đi tìm thiết bãng của Tôn Ngộ Không để cứu đồng đội, mặc dù trời mưa nhưng cảnh thác nước không kém sự hùng vĩ và tuyệt đẹp.....

**HTr. Nguyễn Thảo:** Trại Huyền Trang 3 ở Thụy Sĩ thật có nhiều điều kỳ lạ!

Vì có nhiều điều xảy ra trên đường đến đất trại, nên mỗi ngày mình đọc mail có thể có nhận được nhiều tin hồi hộp. Hành lý đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi ngày mai sẽ lên đường đến đất trại, bất ngờ được tin và đọc mail nói chị Thiện Liên bị thương ở tay, phải đợi ngày mai đi khám bác sĩ lại, mới biết kết quả có đi được hay không! Nghe vậy mình cũng cảm thấy hơi lo, nếu chị không đi được thì mình phải đi một

mình và sẽ bị lẻ loi. Nhưng sang ngày hôm sau, thấy không nghe nói gì, vậy là yên tâm rồi, hai chị em sẽ cùng lên đường.....

thì trời đã khuya nên mọi người được ngủ trong nhà. Sáng hôm sau trời lại mưa!..... Trại ở trên núi cao lại mưa nữa, với lại phải học ở phòng không có chỗ chắn gió, nên nhiều lúc học, mình lại bị lạnh vô cùng. Có nhiều lúc thấy trong người yếu quá và mắt cay nữa, nên mình nghĩ: không biết mình có đủ sức vượt qua không! Trong phòng học có treo hình Ngài Quan Âm rất là đẹp và uy nghi. Mình mới nghĩ rằng, lúc xưa Ngài Huyền Trang cũng có niệm Ngài Quan Âm để vượt qua bao chướng ngại trên đường đi thỉnh kinh, thì hôm nay mình đi học trại, cũng cầu xin Ngài Quan Âm gia hộ cho mình, có đủ sức khỏe để tham dự hết khóa trại này! Chắc có lẽ lời cầu xin của mình chân thành nên được Ngài gia hộ suốt khóa trại! Tuy có lạnh nhưng tinh thần sảng khoái; dù có đi dầm mưa ở trò chơi lớn, nhưng khi về nhà lại không có bị bệnh cảm. Thật là may mắn!

*Huyền Trang ba nào chung vai  
Đội mình Ái Ngữ cùng nhau tay xiết tay  
Lời yêu thương tình trao nhau  
„Trại trường sương gió đồng tâm ta lên  
đường“ (2 lần)*

Đúng là trại Huyền Trang mưa, vì trên đường đi đã có nhiều cơn mưa đổ hạt. Đến được đất trại

**HTr. Tâm Tịnh:** Với bản nhạc:

*Tháng bảy hè về rạo rức thay  
Từ bốn phương đoàn áo lam sum vầy  
Trong khung trời Thụy sĩ hôm nay,  
Huyền Trang 3 Âu Châu ta về đây.*

*Noi gương Thầy xưa vượt bao gian khó,  
Đường lên Tây Trúc nhiều sóng gió,  
Cạm bẫy lợi danh thử thách không màng  
Đem về cho đời ba tạng Kinh.*

*Tu Tập phải đâu cho riêng mình,  
Thành Phật Độ sanh luôn phát tâm.  
Bồ Đề Hạnh Nguyên thường ghi khắc  
Bánh xe chánh Pháp, lợi tha nhân.*

*Tứ nhiếp Pháp tu tập chuyên cần.  
Bồ thí ái ngữ, phục nhân tâm.  
Lợi hành đồng sự cùng đi tới,  
Sẽ thấy không xa, Phật trong tâm.*

*Tháng bảy hè về hạnh phúc thay,  
Tín áo lam thấm thiết đong đầy.  
Cùng học cùng tu cùng sách tấn  
Vì lý tưởng chung vai sánh vai.*



### Trại Vạn Hạnh:

Con đường huấn luyện của người huynh trưởng qua bốn trại và trại cao nhất là trại Vạn Hạnh. Trại này do BHD Hải Ngoại tổ chức, anh chị em huynh trưởng Đức quốc cũng quyết tâm ghi danh dù là trại kéo dài ba năm. Một lần trại thực tập giữa kỳ, được tổ chức tại Berlin và lễ bế mạc tại một quốc gia xa xôi ngàn dặm, nằm tại Thái Lan.

Đức Quốc có 9 huynh trưởng tham gia và được 6 huynh trưởng trúng cách Bạc Lực cũng như trại huấn luyện Vạn Hạnh: HTr. Tâm Bạch,

Từ Đường, Nguyễn Mẫn, Nguyễn Hoàng, Thị Thiện, Thiện Mỹ. Một niềm hãnh diện cho Đức Quốc là đã gặt hái về hai ngôi vị Thủ khoa và Á khoa trại Vạn Hạnh toàn Hải Ngoại, với số lượng 41 trại sinh trúng cách.

Bài viết của trại sinh Vạn Hạnh rất nhiều, mỗi trại sinh đều có cuốn sổ tay tu học tối thiểu 200 trang, cảm tưởng khi tham dự tiểu trại tại Berlin cũng cả trăm trang. Kỷ yếu 30 chỉ tạm để vài hình ảnh lưu niệm.



## Huynh Trưởng Đức Quốc tham gia lớp tu học trường kỳ

Đã là huynh trưởng thì phải trau dồi nội điển, phải học hỏi để hiểu biết về tổ chức. Thường có câu “huynh trưởng không tu học, không tham gia huấn luyện thì lấy gì làm hành trang để hướng dẫn, dạy dỗ đàn em”. Chương trình tu học GDPT được ấn định rõ ràng từ Ngành Oanh, Ngành Thiếu, Ngành Thanh cho đến Huynh Trưởng. Đối với huynh trưởng thì chương trình tu học trường kỳ kết hợp với các trại huấn luyện. Nếu theo học đúng chương trình, tinh tấn sinh hoạt, không kể thời gian các trại huấn luyện thì tối thiểu cũng 11 năm tu học. Một năm bậc Kiên, hai năm bậc Trì, ba năm bậc Định và năm năm bậc Lực.

### **Bậc Định do Ban Hướng Dẫn Âu Châu tổ chức (2015–2018)**

Huynh Trưởng Đức Quốc thời gian qua đã ghi danh theo học lớp tu học trường kỳ Bậc Định do Ban Hướng dẫn Âu Châu tổ chức từ năm 2015 và đủ điều kiện để tham gia kỳ thi kết khóa đợt một gồm có 12 huynh trưởng: Nguyên Trí, Thiện Tâm, Hoàng Tùng, Từ Lạc, Từ Chi, Từ Phát, Thiện Liên, Tâm Tịnh, Diệu Viên, Nguyễn Thảo, Tâm Thảo, Đồng Trí.

### **Bậc Lực do Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại tổ chức (2017–2022)**

Lớp học bậc Định tại Âu Châu chưa chấm dứt nhưng lớp học Bậc Lực I hải ngoại đã chiêu sinh. Vì lớp học kéo dài đến năm năm nên nhiều huynh trưởng không muốn mất cơ hội đã cố gắng nộp đơn xin tham dự. BHD HN cũng tạo điều kiện vì biết là trong vòng năm năm khó có thể mở lớp thứ hai. Thế là quý huynh trưởng tại Đức quốc đủ và gần đủ điều kiện đã quyết tâm tu học cả hai...thật là tấm gương sáng. Huynh Trưởng tham gia tu học gồm có 9 huynh trưởng: Nguyên Trí, Từ Lạc, Từ Chi, Từ Phát, Thiện Liên, Tâm Tịnh, Hoàng Tùng, Thiện Tâm, Giác Chánh.

Ngày giờ khai giảng lớp học toàn thể giới cùng một lúc nhưng trọng tâm là lễ khai giảng tại chùa Bảo Quang – Hamburg, nơi có Hòa Thượng Thích Như Điển giảng bài mở đầu khóa học “Giới Định Huệ”.

– **Ghi lại lễ phát nguyện của HTr. Bảo huynh Nguyễn Hoàng, Trương Minh**

Đầu tháng 05.2017 trong dịp lễ Phật Đản tại Tổ Đình Viên Giác Hannover – Đức Quốc, HTr. Tâm Bạch, phó chủ nhiệm ban điều hành khóa học bậc Lực 1 Hải Ngoại, cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác quang lâm chứng minh buổi lễ khai khóa vào ngày

27.05.2017. Hòa Thượng hoan hỷ hứa khả và cho biết vào thời điểm ấy ngài ở chùa Bảo Quang – Hamburg, nhân lễ Phật Đản được tổ chức tại đây...

Sau phần niệm Phật là nghi thức chào cờ Sen trắng và phút nhập Từ bi quán, HTr. Nguyên Mãn tuyên bố lý do buổi lễ phát nguyện....HTr. Tâm Bạch đại diện cho ban điều hành khóa học có đôi lời khuyến tấn đến Huynh trưởng học viên “ phải đồng mãnh phát nguyện quyết tâm tu học. Chị nhấn mạnh: Là một Huynh trưởng mà không học, không tu thì làm sao có thể hướng dẫn và truyền trao cho Đàn em? ...Tiếp đến là lời sách tấn của anh cả, HTr. cấp Dũng Thị Lộc. Sau cùng anh cầu chúc cho các anh chị luôn tinh tấn và gặp nhiều thiện duyên để theo học cho đến ngày kết khóa.

Trong lời đạo từ Sư Cô Trụ Trì tán thán ý chí tu học của quý anh chị Huynh trưởng GDPT....Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác đã bày tỏ niềm hoan hỷ của ngài khi biết tổ chức GDPT tại Đức có những khóa học và các Huynh trưởng tinh tấn tu học....Thầy cầu nguyện cho các anh chị trưởng GDPT luôn vững bước và luôn hoàn thành chí nguyện của mình.



**Ghi lại lễ khai mạc của HTr. Chủ tịch Hội Đồng Liên Chúng Âu Châu Nguyễn Mãn, Nguyễn Đình Hưng**

Trên chánh điện chùa Bảo Quang – Hamburg – Đức quốc, các anh chị học viên vừa mới phát nguyện tu học trước Tam Bảo, tranh thủ chụp hình gửi cho Hội đồng liên chúng. Cầm ngọn đèn trí tuệ trên tay, được thắp sáng bởi Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác và Sư Cô trụ trì chùa Bảo Quang, các anh chị chụp nhanh vài kiểu, rồi mở máy di động nhắn tin cho Chúng, báo cáo sự hiện diện tham dự trong Lễ khai khóa chính thức. Để giữ thanh tịnh cho suốt buổi lễ, chỉ có H.T. Giảng Sư và anh chị trong Ban điều hành xử dụng máy vi tính vào thính phòng, các anh chị còn lại sẽ theo dõi trực tiếp.....Từng mục trong lễ khai khóa được thực hiện y theo chương trình đã gửi đi. Từ xứ Canada, anh Minh Lộc hô Phật Tử sẵn! Phật tử! Bên này Đức quốc, các anh chị đứng nghiêm hô “Tinh Tấn”, trong tư thế bắt ấn cát tường đồng ca bài Sen trắng. Cảm giác giây phút đó linh thiêng khó tả, bởi sự “đồng thanh tương ứng” của hơn 100 tiếng đồng ca trên 8 nước tại hải ngoại, nằm trong 8 múi giờ khác nhau trên quả địa cầu.

Lời tuyên bố đồng đạt, hùng hồn của HTr. Chủ Nhiệm khóa học – anh Quảng Giải, phát ra từ thính phòng đã chính thức khai khóa Bậc Lực 1 Hải Ngoại. Tiếp theo là lời huấn từ đầy sách tấn và tin yêu của HTr. Tâm Đăng, Trưởng Ban BHD Hải Ngoại được gửi đến toàn thể học viên bậc Lực. Sau đó, ban điều hành mời HTr. đại diện Hội đồng Cấp Dũng ban huấn từ, anh Tâm Trí Tư Đồ Minh. Sự tham dự của anh và của các anh chị cấp Dũng trên thính phòng đã làm Hòa Thượng cười hoan hỷ...Đến phần ban đạo từ của Hòa Thượng thì chúng tôi ghi nhớ 2 điểm: *1. Hãy bỏ đi những tự ti mặc cảm thái quá, những tự hào về thành quả có được hay những tự cao, tự đại về bản ngã của mình 2. Anh chị em hãy tự tin rằng tất cả chúng ta đều có khả*

*năng để trở thành những người Tự Tại trong cảnh giới Ta Bà này.*

Lễ khai khóa đã chấm dứt sau phần cảm tạ và cung tiễn Chư Tôn Đức. Lời phát nguyện của các học viên đã được Chư Tôn Đức chứng tri, các anh chị cũng được tham dự một Lễ Khai Khóa trọng đại, quy củ, có tầm vóc lớn, hẳn đã để lại trong lòng anh chị một ấn tượng khó quên, một giá trị tinh thần sâu đậm, là hành trang cho đoạn đường tu học 5 năm sau này.

**– Tâm sự HTr. học viên Thiện Liên, Phạm thị Tuyết Mai**

Nhận được thông tư về lớp Bậc Lực 1 Hải Ngoại, Thiện Liên lưỡng lự không dám ghi danh vì sợ không theo nổi và không có đủ thời gian để theo học cho hết khóa. Khi nghe được lý do „ Em chưa đủ can đảm để điền đơn xin tham dự lớp học bậc Lực lần này“ thì các anh chị khuyên: „Thời gian đầu dĩ nhiên sẽ có khó khăn, nhưng nếu có sự hỗ trợ lẫn nhau trong Chúng thì dễ dàng vượt qua những khó khăn ấy thôi“....Liên tục trong vài tuần, những Lá thư điều hành từ Ban Điều Hành và HĐLC Âu Châu gửi đến với nhiều điều cần chuẩn bị và hoàn tất chỉ trong một thời gian ngắn, nỗi lo sợ và hồi hộp lại trở lại, không biết bây giờ phải bắt đầu từ mục nào...Trước tiên là việc bầu chọn Thủ chúng, Thư ký và Ủy viên sinh hoạt....Công việc có dồn dập nhưng các anh chị em nhip nhàng giúp đỡ lẫn nhau rồi đâu cũng vào đó...

Hôm nay ngồi nghe lại bài giảng của Hòa Thượng và xem lại những đoạn phim của lễ phát nguyện tu học bậc Lực, trong lòng Thiện Liên có một ấn tượng rất sâu sắc và tự nhủ sau này nếu có những lúc gặp nghịch duyên, mình nên xem lại đoạn phim của buổi lễ phát nguyện, xem những hình ảnh của ngày hôm ấy để tự nạp thêm năng lượng; qua đó cũng nhớ lại lời phát nguyện của mình dưới sự chứng minh của Tam Bảo và nhờ đó mình sẽ tinh tấn nhiều hơn nữa, chắc rằng lúc ấy Thiện Liên sẽ đủ sức mạnh để vượt khó..



## KHÓA TU DƯỠNG HUYNH TRƯỞNG

Nhằm duy trì và phát triển tổ chức trong hoàn cảnh xã hội ngày nay với nhiều thử thách khó khăn, hàng Huynh Trưởng ngoài trách nhiệm hướng dẫn đàn em, siêng hành các Phật sự, không thể thiếu sự sách tấn trong tu học, để vừa hoàn thiện bản thân vừa nâng cao kỹ năng nghề Huynh Trưởng và kiến thức tổ chức, hầu có thể hoàn thành sứ mệnh theo một hướng thống nhất. Do đó, Ban Hướng Dẫn đã lên kế hoạch tổ chức khóa tu dưỡng Huynh Trưởng cho toàn quốc. Trong những ngày này các anh chị Huynh Trưởng tham gia thảo luận, trao đổi, góp ý về sinh hoạt và tu học theo sự hướng dẫn của Thầy CVGH và các anh chị Trưởng.

Ngoài ra Huynh Trưởng cần phải trang bị cho mình những hiểu biết không chỉ thuộc phạm vi chuyên môn của mình mà còn ở nhiều lãnh vực khác như: Hành chánh, Phương pháp truyền đạt, Phật Pháp...

Khóa đầu được tổ chức vào ngày 28.–30.11.2008 lồng trong phiên họp Hội Nghị thường niên tại đoàn quán của GDPT Chánh Niệm – Chùa Linh Thứu – Bá Linh. Quang lâm chứng minh và ban đạo từ gồm có Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh, Ni Sư Trụ Trì Thích Nữ Diệu Phước và Ni Chứng Chùa Linh Thứu. Đặc biệt buổi tối, sau những chương trình hội thảo là những trò chơi nhỏ hấp dẫn năng động và sáng tạo do các em ngành Thanh đảm trách dành cho Huynh trưởng về tham dự khóa tu dưỡng. Dù sau một ngày với những chương trình liên tiếp, nhưng các anh chị vẫn chơi hết mình.

Hai năm sau đó, Khóa tu dưỡng lại được tổ chức tại chùa Linh Thứu – Bá Linh, lồng vào phiên họp Hội nghị thường niên BHD Đức quốc, vào ngày 30.–31.10.2010. Với 15 Huynh Trưởng hiện diện, nội dung của các buổi thảo luận xoay quanh các đề tài như “Người đồng sự lý tưởng”, „làm thế nào tu tập tinh thần Đồng sự trong Tứ Nhiếp Pháp?”. Ấn tượng của kỳ này là giờ sinh hoạt tinh thần thật sâu lắng, đầy ý nghĩa trong đêm Họp vui quanh đèn, các anh chị em lần lượt bày tỏ những tâm tư, những

thao thức cho tổ chức. Vui nhất là được các anh chị Huynh trưởng tại địa phương dẫn đi tham quan một trong những chợ trời lớn của Berlin, trước khi khởi hành mỗi anh chị bốc thăm tên của một anh/chị HTr. để mua một món quà trị giá tối đa 2 €, khi trao quà phải nói lên ý nghĩa món quà sắp sửa được tặng.

Sau năm năm gián đoạn vì những Phật sự đa đoan, đến ngày 10–12.06.2016, được sự hứa khả của Ni Sư trụ trì chùa Bảo Thành tại thành phố Koblenz – Ni Sư Thích Nữ Minh Hiếu, GDPT tại Đức đã tổ chức khóa Tu Dưỡng cho các Huynh Trưởng dưới sự hướng dẫn của Thầy CVGH – Đ.Đ. Thích Hạnh Giới. Số lượng tham dự gồm 23 HTr. và 13 thân nhân của Huynh trưởng. Những đề tài được hướng dẫn qua hình thức workshop và thảo luận như:

- ⇒ Một Huynh Trưởng cần có bao nhiêu kiến thức về Phật pháp? Đời sống tâm linh, sự tu tập hành trì hằng ngày của một Huynh Trưởng phải như thế nào?
- ⇒ Kiến thức Huynh Trưởng cần phải có những kiến thức gì? Làm thế nào để cập nhật hóa thông tin và kỹ thuật để kịp thời áp dụng cho tổ chức GDPT? Phải ứng phó như thế nào khi các em có những kiến thức hơn mình?
- ⇒ Xã hội, ngoại giao Huynh Trưởng có cần phải quan tâm chăm sóc các đoàn sinh ngoài giờ sinh hoạt với GDPT không? Có cần kiểm điểm các hành vi của các Huynh Trưởng mới thọ cấp và các đoàn sinh? Nếu biết được các em có vấn đề cá nhân, với bạn đoàn hoặc với phụ huynh, Huynh Trưởng được phép can thiệp không?
- ⇒ Song ngữ, truyền bá Phật Pháp cho người bản xứ, Danh từ Phật Học.
- ⇒ Những đề tài khác: Ý nghĩa "Thỉnh sư", "Cúng dường", "Cố Vấn Giáo Hạnh" v.v....

Kể từ năm 2016 trở đi, khóa Tu Dưỡng Huynh Trưởng sẽ được tổ chức vào mỗi năm, để hàng ngũ Huynh Trưởng có thực chất về năng lực

chuyên môn, và để kết thân tình Lam giữa các HTr. với nhau, có thêm tinh thần tự tu tự học. Năm nay cũng lồng vào phiên họp thường niên, khóa Tu Dưỡng Huynh trưởng lần thứ tư được tổ chức từ ngày 24.–26.11.2017 ở đoàn quán của GDPT Chánh Niệm, tại Chùa Linh Thứu – Bá Linh. Có lẽ đơn vị Chánh Niệm có duyên nhiều với khóa Tu Dưỡng, nên được tổ chức nhiều lần ở đây. Chương trình dự định cho năm nay gồm có các khóa như sau:

- ⇒ Kiện toàn tổ chức + Jugendleitercard.
- ⇒ Phương pháp áp dụng lời Phật dạy vào đời sống của người HTr.
- ⇒ Hiểu mình hiểu người – Đối tượng là HTr.
- ⇒ Kỹ năng truyền đạt.
- ⇒ Cách xưng hô trong GDPT.

Qua các ngày tu dưỡng, tinh thần các anh chị em rất phấn khởi vì đã gặt hái nhiều lợi lạc cho bản thân cũng như có thêm nhiều năng lượng, hành trang để phục vụ cho tổ chức, cho thể hệ đàn em. Các em, những người đang cần chúng ta trao truyền ngọn lửa mà các thế hệ đi trước đã thắp sáng, để ngọn lửa đó còn được tiếp nối mãi không ngừng.

Chúng con thành kính tri ân Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh đã thương tưởng, quang lâm giảng dạy cho chúng con. Chúng con cũng luôn tri ân quý Ni Sư Trụ Trì Chùa Linh Thứu, Ni Sư Trụ Trì Chùa Bảo Thành cùng Ni Chúng tu học trong hai Chùa trên đã hoan hỷ cho chúng con về tổ chức những ngày tu dưỡng và được Quý Sư lo cho chúng con những bữa ăn thật chu đáo.

*HTr. Từ Đường*

**Nghĩ rằng trong sứ mệnh giáo dục Thanh Thiếu Nhi, Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử khoác vào mình tính chất đặc thù mà khả năng đạo đức không thể tách rời, trí thức và kinh nghiệm phải được hiện nương nhau.**

*(Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam)*

# KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP THƯỜNG NIÊN THÁNG TƯ

Tường trình 20 năm khóa tu học GDPT ĐQ – BHD Đức Quốc

**UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN**

Kính dâng thành quả 20 năm

**Khóa Tu Học Thường Niên GDPT tại Đức 1997 – 2016**

thay lời TRI ÂN (đọc trong Lễ Kỷ Niệm 20 năm)

Kính ngưỡng vọng bái bạch Hòa Thượng Phương Trượng Đạo Hiệu Thượng Như Hạ Điển, Tôn Đức Ân Sư GDPT VN tại Đức chứng minh.

Kính bái bạch Chư Tôn Đức Tăng – Ni hiện tiền đồng chứng minh.

Kính thưa quý Anh Chị Huynh Trưởng niên trưởng trong tổ chức Áo Lam GDPT VN.

Kính thưa quý vị hiện diện trong đạo tràng Khóa Tu Học GDPT ĐQ kỳ thứ 20.

Sau đây chúng con, chúng tôi xin được đúc kết những thành quả trong 20 năm Khóa Tu Học GDPT Đức Quốc, được tổ chức trong khuôn viên chùa tổ đình chùa Viên Giác, Hannover.

## **Truyền thống tu học:**

Kể từ năm 1997 đến 2016, Khóa Tu Học Phật Pháp GDPT tại Đức đã được tổ chức 20 năm liên tục. Trước mùa phục sinh, ban tổ chức thường nhận được thư nhắc nhở: khi nào thư mời được đăng trên trang nhà Viên Giác? Sự thăm hỏi đó nói lên tinh thần "thường tùy Phật học", một truyền thống mà các học viên Phật tử, các Lam viên thể hiện mỗi năm. Cứ mỗi lần mùa phục sinh về, các học viên tạm gác lại mọi việc, sắp xếp hành trang về chùa tu học 4 ngày.

## **Tinh thần tự giác giác tha:**

Khóa Tu Học mang tính toàn quốc này được phát khởi từ đề nghị của 2 đơn vị Chánh Niệm và Chánh Dũng, Ban Hướng Dẫn Đức Quốc tán đồng và trình thỉnh cầu này lên Thầy Trụ Trì, chính là Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác hôm nay, Thầy hoan hỷ khuyến khích và hỗ trợ mọi mặt. Ngày nay Khóa Tu Học GDPT không chỉ là đạo tràng cho Lam viên, mà cho các Phật tử xa gần trên toàn nước Đức. Từ tinh thần tự giác cầu học của 2 đơn vị, mà nay đã trở thành đạo tràng chung của người con Phật.

## **Số lượng học viên:**

Khóa đầu tiên được tổ chức vào năm 1997, lúc đó số lượng học viên khoảng chừng 120. Ngày nay số lượng trung bình mỗi năm là 400 học viên. Số học viên năm 2016 có 288 là đoàn viên

GDPT, và 139 là đạo hữu Phật tử xa gần, đó là số lượng có ghi danh, chưa kể Phật tử đến tham dự một ngày, hai ngày.

## **Số lớp học:**

Khóa đầu tiên chỉ vỏn vẹn 2 lớp Phật Pháp, lớp một học phổ thông và lớp hai học chuyên khoa. Ngày nay từ 2 lớp đã trở thành 9 lớp học, được chia theo kiến thức Phật pháp và độ tuổi của học viên, gồm có: lớp Ấu, lớp Oanh Vũ 1, OV2, OV 3, lớp Thanh/Thiếu căn bản, lớp Thiếu 1, Thiếu 2, lớp ngành Thanh và lớp thứ 9 là lớp dành cho quý phụ huynh.

## **Nội dung tu học:**

Nhằm thực hiện bước tu học đồng bộ cho tất cả đoàn sinh GDPT Đức quốc, chương trình tu học của giới trẻ được dựa trên chương trình Phật pháp chung của đoàn viên GDPT. Ngành Oanh có 4 bậc: Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng và Tung Bay. Ngành Thiếu có 4 bậc: Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện và Chánh Thiện. Ngành Thanh có chương trình 2 bậc: Hòa và Trực. Lớp phục huynh có chương trình riêng mỗi năm theo từng đề tài hoặc học một bộ kinh.

## **Chất lượng tu học:**

Sau mỗi chương trình học của một bậc, BHD GDPT tại Đức tổ chức các kỳ thi vượt bậc cho

đoàn sinh. Đặc biệt 2 ngành Thiếu và Oanh Vũ có thêm chương trình học thuộc kinh, chú và có thưởng, chương trình này do Hòa Thượng Phương Trượng đề xướng. Ngoài ra học viên các lớp đều làm bài thi ngày cuối khóa, chỉ có lớp phụ huynh là không có, vì quý phụ huynh thuộc lớp chuyên khoa.

### Tài liệu tu học:

Đặc biệt kể từ năm 2015, BHD đã thực hiện xong tài liệu song ngữ cho ngành Oanh, đã ấn bản lần đầu 200 cuốn, vào năm sau 2017 sẽ ấn hành tài liệu song ngữ cho ngành Thiếu.

### Ngành Oanh lớn mạnh:

Có thể nói rằng trong những năm qua, ngành Oanh phát triển mạnh mẽ về số lượng, cũng như hình thức sinh hoạt. Đội ngũ các Trưởng lo cho các em vừa hùng hậu vừa hy sinh vượt khó, do vậy mà các em ngoan hơn, chương trình sinh hoạt phong phú hơn.

### Ngành Thiếu có nề nếp:

Ngành Thiếu là ngành đạt kỷ lục về số lượng học viên, năm 2013 lên đến con số 127. Nhưng có số lượng, mà không có nề nếp, không có lục hòa, thì đạo tràng sẽ không là đạo tràng. Quý vị phụ huynh có dịp lên chánh điện ngày đầu tiên khóa, sẽ thấy con em mình được các anh chị Trưởng hướng dẫn tập hợp, chia đội, sinh hoạt trong đội chúng, dần dà các em làm quen nếp sống tập thể, rồi tập thể tu học này hướng các em sống vui vẻ trong khuôn khổ của khóa học.

### Ngành Thanh tự lực:

Tại sao nói ngành Thanh tự lực?

Vì ngành Thanh là anh là chị, hễ gặp cảnh khó khăn thì phải nhường cho đàn em, từ nhường phòng học, nhường chỗ ngủ, nhường phần ăn, thấy thương ngành Thanh lắm, nhưng ngành Thanh đâu bó tay trước những nghịch cảnh. Với sức sống và sáng kiến của tuổi Thanh niên, với sức mạnh của tự lực và đoàn kết, ngành Thanh từ từ khắc phục để hướng đến chất lượng tu học, được quý Thầy Cô khen ngợi ở tinh thần học hỏi và tinh thần thảo luận cao.

### Tuy chơi mà học:

Các sinh hoạt giải trí trong khóa học ngày càng gần với bộ môn Hoạt Động Thanh Niên của GDPT. Các chương trình dạo phố, đi hội chợ tuy vui nhưng không mấy bổ ích trong quá khứ, đã được đổi bằng chương trình thi đua thể thao, sinh hoạt ngoài trời, trò chơi lớn v.v... Xen vào những chương trình đó vui để học được các Huynh Trưởng ngành cộng tác với Ban sinh hoạt thực hiện, nội dung được chọn lọc rất gần với đạo pháp và tình tự dân tộc, nên nói „Tuy chơi mà học“.

### Thấm nhuần Phật Pháp:

Các đêm văn nghệ cuối khoá không còn thuần túy trình bày nghệ thuật ca múa, mà còn chuyển tải được những bài Phật pháp đã học. Phần giới thiệu chương trình được các HTr. trẻ, các em ngành Thanh, Thiếu và Oanh đảm nhận thay phiên, dĩ nhiên là bằng tiếng Việt. Có những vở kịch do các em dàn dựng khiến nhiều anh chị Trưởng sung sướng thấy em mình thấm đạo, vui đến chảy nước mắt. Các em đã tự bày tỏ được lòng tri ân đối với công lao hướng dẫn Phật Pháp của quý Thầy, quý Cô rồi.

### Lớp phụ huynh:

Là lớp học chuyên khoa, dành cho quý ban bảo trợ, quý phụ huynh và các đạo hữu Phật tử xa gần. Tuy nói là chuyên khoa nhưng lớp phụ huynh cũng chia nhóm, cũng bầu nhóm trưởng và cũng chấp tác như ai. Nhiều năm qua, quý vị phụ huynh đã phát tâm nhận lãnh rất nhiều công tác trong khóa học vì muốn chia sẻ gánh nặng với ban tổ chức. Như Thầy CVGH đã nhắc

trong lễ khai mạc, ở đâu khó ở đó có quý phụ huynh, từ sắt gọt, trai soạn, hành đường, đến vệ sinh, luôn đồng hành gánh trách nhiệm với hàng Huỳnh Trưởng. Có thể nói mỗi phụ huynh là một đôi bàn tay bảo trợ nâng sen non vươn lên trong mùa phục sinh.

### **Tinh thần lợi tha:**

Theo chương trình tu học của Huỳnh Trưởng sẽ kéo dài ít nhất là 11 năm, gồm có 1 năm bậc Kiên, 2 năm bậc Trì, 3 năm bậc Định và 5 năm bậc Lực. Đó là đoạn đường tu học mà mỗi người Huỳnh Trưởng phải đi qua. Tại Đức, BHD đã tổ chức thành tựu lớp học bậc Kiên, và năm đầu của bậc Trì trong Khóa Tu Học này. Nhưng sau đó, lớp học Huỳnh Trưởng phải ngưng lại vì nhu cầu công tác trong khóa học quá nhiều, trong khi đó số lượng học viên ngày càng tăng. Phần tu học cho mình, quý Huỳnh Trưởng phải thu xếp thời gian ở nhà để tự học, hoặc tham gia chương trình tu học theo bậc trên mạng do BHD GDPT ÁC tổ chức, học vào các buổi tối trong tuần sau giờ đi làm.

### **Tinh thần Kỷ luật:**

Vì số lượng quá đông, và năm nào cũng có học viên mới chưa quen với nội quy của khóa học nên đạo tràng có lúc mất thanh tịnh: không giữ im lặng trong giờ ăn, không theo đúng giờ giấc quy định, làm ồn trong giờ chỉ tịnh, tự ý rời khỏi khuôn viên khóa học mà không xin phép v.v... Vì vậy mà năm nào cũng cần có một anh, một chị lo kỷ luật, một vai trò mà ít ai muốn đảm nhận, vì ai cũng muốn mình dễ thương nhất là trong khóa tu. Nhưng không có các anh chị kỷ luật và anh chị trong ban đời sống, thường hay nhắc nhở, đôi lúc rất nghiêm thì nội quy khó tuân hành. Đặc biệt khóa tu học kỳ 20 này có thêm ngày "Không sử dụng điện thoại di động", được chấp hành nghiêm túc.

### **Kỹ thuật tổ chức:**

Mỗi năm 2 hay 3 đơn vị GDPT tại Đức thay nhau đảm nhận công tác điều hành khóa học, đây là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm chung trong việc xây dựng đạo tràng tu học cho tuổi trẻ. Năm nay đến phiên 2 đơn vị Tâm Minh và Chánh Niệm điều động, BHD Đức quốc đóng vai

trò chịu trách nhiệm tổ chức, đối ngoại và hỗ trợ nhân sự qua các vai trò của Ủy viên. Từ năm 2016 các học viên có thể ghi danh online, số lượng ghi danh năm rồi có 120 học viên. Mỗi năm Ban tổ chức mượn sân thể thao để ngành Thiếu và ngành Thanh thi đua. Những năm vừa qua, tất cả các học viên được thực tập thoát hiểm trong khuôn viên chùa để biết cách xử lý trong trường hợp hỏa hoạn. Đặc biệt năm nay, nhiều người ở Đức đang bị dịch cúm, để bảo vệ sức khỏe Ban tổ chức yêu cầu các học viên đeo khẩu trang và theo sự hướng dẫn của ban đời sống và ban y tế.

### **Tài chánh:**

Trong suốt 20 năm qua, có 2 điều không thay đổi liên quan đến tài chánh: (1) Học phí của khóa học từ nhiều năm nay không tăng, vẫn theo tinh thần lấy tượng trưng để khuyến tấn tu học (2). Tổng kết tài chánh các năm hầu như không năm nào bị trừ.

Lý do không bị trừ vì phía sau, có sự bảo đảm của Chư Tôn Đức trong Chi Bộ. Những năm thiếu thốn, Hòa Thượng Phương Trượng khuyến khích Ban tổ chức: „Các anh em HTr. cứ chú tâm lo việc tổ chức, phần tài chánh nếu thiếu hụt Thầy sẽ lo“. Những năm sau đó vẫn vậy, các Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh như Đ.Đ. Thích Hạnh Tấn, Đ.Đ. Thích Hạnh Giới cũng luôn sẵn lòng bù khoản tài chánh thiếu hụt. Nhưng hầu như ban tổ chức chưa phải lên tiếng với quý Thầy lần nào, bởi quý phụ huynh và toàn thể Phật tử ở khóa này phát tâm cúng dường rất mạnh mẽ, chỉ một lời kêu gọi từ ban tổ chức, bao nhiêu tâm hoan hỷ phát sinh. Đến lúc tổng kết tài chánh từ con số trừ biến thành con số không. Tuy là số không, nhưng cái không này lại chứa đựng thật nhiều!

### **Mạnh Thường Quân:**

Lo chỗ ngủ cho 400 học viên đã khó, nói chi đến việc bếp núc, mỗi ngày lo 3 buổi ăn, vừa khẩu vị người trẻ, mà cũng không quá tây phương đối quý đạo hữu, còn lượng đồ ăn phát ra không được thiếu mà cũng không được quá dư, thiếu dục tri túc mà, đã vậy ban tổ chức còn yêu cầu đúng giờ để không làm trễ nãi các khóa khác. Việc công quả dưới bếp khó vậy, mà có bác, có

anh, có chị đã giúp nhiều năm liên tiếp, có chị từ chối việc làm cuối tuần để về đây nấu bếp cho đạo tràng. Ban tổ chức hỏi thăm chị làm vậy có ảnh hưởng việc làm không? Chị nói: Không sao, nếu họ không thông cảm thì mình tìm việc khác".

Có lần Ban tổ chức xuống bếp hỏi thăm: „Các anh chị nấu bếp có cần gì thì cho ban tổ chức biết đừng ngại". Anh chị trả lời „Ban tổ chức tìm cách truyền âm thanh quý Thầy đang giảng vào bếp được không?". Ban tổ chức liền đáp ứng nhu cầu, từ đó các anh chị vừa nấu ăn cho 400 người, vừa nhận món ăn tinh thần do Chư Tôn Đức ban pháp từ. Thì ra các món ăn từ nhà bếp bung ra luôn đậm đà hương vị đạo và đời là do đó.

### **Trở thành Phật tử chân chính:**

Cứ vào sáng chủ nhật của Khóa học, trên Chánh Điện chùa Viên Giác luôn có giới tử quỳ trước Tam Bảo xin nguyện quy y Phật Pháp Tăng và phát nguyện giữ 5 giới. Có năm số học viên xin quy y lên đến 42, đây chính là thành quả mà Khóa tu học nào cũng nhắm đến. Đạo tràng khóa tu học GDPT chính là nhịp cầu cho hàng tại gia đến gần Tam Bảo, mới đến thì làm cho tín tâm tăng trưởng, đến rồi thì phát bồ đề tâm ngày đống mãnh hơn, hầu trở thành người Phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.

## **Truyền thống Tri Ân và Báo Ân**

Đức Phật có dạy trong kinh A-Hàm, này các tỳ kheo: „Nếu người nào biết ơn và đền ơn – cho dù người đó cách xa ta ngàn dặm, ta xem người đó như đứng hầu gần bên ta. Nếu người nào không biết ơn và đền ơn, cho dù người đó đứng hầu gần bên ta, ta xem người đó như cách xa ta ngàn dặm“.

Phụng hành lời Phật dạy, tuân theo sự giáo hạnh của Chư Tôn Đức suốt 20 năm qua, BHD GDPT tại Đức và toàn thể học viên trong đạo tràng, nay xin bày tỏ lòng thành, cùng nhau cử hành Lễ Kỷ Niệm 20 năm Khóa Tu Học:

- Để cảm niệm ân sâu giáo dưỡng của Chư Tôn Đức Tăng – Ni
- Để tri ân bảo trợ của quý ân nhân mạnh thường quân,
- Để cùng ý thức giá trị và phước báu được hướng dẫn tu tập, từ đó tinh tấn tu học và góp phần xây dựng đạo tràng thêm thanh tịnh.
- Để thế hệ đi sau học hỏi và giữ gìn truyền thống „Uống nước nhớ nguồn“ tốt đẹp này.

Trong tinh thần này, toàn thể học viên chúng con kính đánh lễ tri ân Chư Tôn Đức đã quang lâm giảng dạy cho chúng con suốt 20 năm qua, chúng con xin được xưng tán danh hiệu:



### **Chư Tôn Đức Tăng**

**Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác**

(Vị Ân Sư của Khóa Tu Học GĐPT tại Đức),

**Hòa Thượng Thích Kiến Tánh,**

**Hòa Thượng Thích Thiện Huệ,**

**Thượng Tọa Thích Hoàng Khai** (Thượng Tọa là vị Giảng Sư đã hướng dẫn chúng ta từ khóa Tu học GĐPT đầu tiên năm 1997),

**Thượng Tọa Thích Thông Trí,**

**Thượng Tọa Thích Từ Trí,**

**Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn** (nguyên Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT VN Đức Quốc),

**Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo,**

**Thượng Tọa Thích Thiện Sơn,**

**Đại Đức Thích Hạnh Từ,**

**Đại Đức Thích Hạnh An,**

**Đại Đức Thích Hạnh Hòa,**

**Đại Đức Thích Hạnh Sa,**

**Đại Đức Thích Hạnh Giới** (Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT VN Đức Quốc),

**Đại Đức Thích Hạnh Hảo,**

**Đại Đức Thích Hạnh Luận,**

**Đại Đức Thích Hạnh Định,**

**Đại Đức Thích Hạnh Lý,**

**Đại Đức Thích Hạnh Nhẫn,**

**Đại Đức Thích Hạnh Nhơn,**

**Đại Đức Thích Hạnh Tuệ,**

**Đại Đức Thích Hạnh Bổn,**

**Đại Đức Thích Thông Trụ,**

**Đại Đức Thích Thông Trì,**

### **Chư Tôn Tịnh Ni**

**Sư Bà chùa Bảo Quang,**

**Sư Bà Thích Nữ Như Viên,**

**Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước,**

**Ni Sư Thích Nữ Minh Hiếu,**

**Sư Cô Thích Nữ Hạnh Thông,**

**Sư Cô Thích Nữ Hạnh Bình,**

**Sư Cô Thích Nữ Hạnh Ngộ,**

**Sư Cô Thích Nữ Hạnh Trang,**

**Sư Cô Thích Nữ Tâm Viên,**

**Sư Cô Thích Nữ Tuệ Viên,**

**Sư Cô Thích Nữ Tuệ Trí,**

**Sư Cô Thích Nữ Tuệ Đăng,**

**Sư Cô Thích Nữ Tuệ Nguyệt,**

**Sư Cô Thích Nữ Tuệ Đàm Hương,**

**Sư Cô Thích Nữ Tuệ Đàm Nghiêm,**

**Sư Cô Thích Nữ Tuệ Đàm Châu,**

**Sư Cô Thích Nữ Tuệ Đàm Vân,**

Trong phần tổng kết thành quả và danh sách tri ân, cũng như công việc tổ chức Lễ Kỷ Niệm 20 năm Khóa Tu Học, chúng con hẳn không tránh khỏi những sơ sót, kính mong Chư Tôn Đức hoan hỷ lượng thứ và chỉ dạy cho chúng con.

Nhân đây, ban tổ chức cũng xin nói lên lời cảm ơn và thán tán đến quý Mạnh Thường Quân của khóa học:

Quý Đạo Hữu Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Đức,

Quý Đạo Hữu Chi Hội Karlsruhe,

Quý Ban Bảo Trợ GĐPT Minh Hải,

Quý Ban Bảo Trợ GĐPT Tâm Minh,

Quý Ban Bảo Trợ GĐPT Chánh Dũng,

Quý Ban Bảo Trợ GĐPT Chánh Niệm,

Quý Ban Bảo Trợ GĐPT Chánh Giác,

Quý Ban Bảo Trợ GĐPT Chánh Tín, Quý Ban

Bảo Trợ GĐPT Pháp Quang,

Đạo Hữu Nguyên Hược Lê Văn Hoàn,

Đạo Hữu Minh Thành – Nguyễn Văn Chớ,

Đạo Hữu Huệ Thiện – Nguyễn Mai Thị Bé,

Đạo Hữu Thiện Hồng – Lê Thị Thu Hà,

Đạo Hữu Thiện Nam – Lê Ngọc Phương,

Đạo Hữu Thiện Tánh – Lai Thanh Duy,

Đ.H. Nguyễn Hưng – Nguyễn Tăng Lộc,

Đ.H. Nguyễn Đăng Lê – Chúc Phước,

Anh Thiện Bảo – Nguyễn Ngọc Thạch,

Chị Thanasak – Huỳnh Cẩm Hà,

Chị Hồng – Hannover, Chị Châu – Mannheim,

Chị Cúc – Stuttgart,

Anh Thiện Sơn – Nguyễn Thanh Hải,

Chị Diệu Lý – Nguyễn Thu Lan

## Danh sách ủng hộ Lễ kỷ niệm 20 năm Khóa Tu Học GDPT Đức Quốc

BHD Âu Châu	100,00€
Hội Phật Tử	150,00€
Chi Hội Bremen và GDPT Chánh Giác	100,00€
GDPT Chánh Tín	120,00€
GDPT Chánh Niệm	100,00€
GDPT Minh Hải	200,00€
Ban Bảo Trợ GDPT Pháp Quang	200,00€
Phật Tử tại Nürnberg	661,50€
Bác Gia Trưởng GDPT Chánh Niệm	50,00€
Htr. Nguyễn Trí Nguyễn Thị Diệu Hạnh	50,00€
Htr. Tâm Tịnh Nguyễn Hương Giang	50,00€





## KHOÁ TU HỌC GĐPT THƯỜNG NIÊN 2017

Bởi vì thường niên nên mỗi năm, dù có khó khăn Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh cùng Chư Tăng, Chư Ni luôn khuyến khích Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Đức Quốc duy trì Khóa Tu Học GĐPT mỗi năm vào dịp Lễ Phục Sinh.

Năm nay Lễ Phục Sinh nhằm vào ngày 14 đến 17 tháng 4 năm 2017, đây là Khóa Tu Học Thường Niên lần thứ 21, được tổ chức như mỗi năm trong khuôn viên Chùa Viên Giác – Hannover.

Do thấy được lợi ích của khóa tu học, quý phụ huynh, đoàn sinh GĐPT và các em thanh thiếu cảm tình viên đã ghi danh rất đông, từ năm 2015 trở đi số học viên tham dự trung bình khoảng 400. Con số tham dự càng đông thì việc tổ chức thêm phần phức tạp, để có được thành quả mong muốn cần có sự điều hành nhịp nhàng của Ban tổ chức, sự yểm trợ của quý phụ huynh Ban bảo trợ phần ẩm thực, nhưng chính nhất là sự cố vấn và hướng dẫn của quý Thầy và quý Cô trong Chi Bộ Đức Quốc.

Năm nay vì số đoàn sinh và phụ huynh đến rất đông và ban tổ chức không mượn được văn phòng kế bên, nên không đủ phòng học tiện nghi cho 9 lớp. Tuy nhiên ban tổ chức rất mừng đã mượn được địa điểm thể thao gần chùa để các em ngành thiếu có thể học ở ngoài đó, vừa hít thở không khí và vừa có thể sinh hoạt thể thao. Nói là gần chùa nhưng địa điểm cách chùa đến 2,5 đến 3,0 cây số lận, cho nên Ban Tổ Chức phải nhờ ông tài xế xe buýt của Chánh Dũng chở các ngành đến và chở về, 2 chuyến

đến và 2 chuyến về tốn kém khoảng 50€ mỗi ngày. Đây là giá mượn tượng trưng, chứ nếu mượn chính thức thì ban tổ chức không kham nổi. Còn Hành Giả (HG) thì có trách nhiệm đưa quý Thầy và quý Cô từ chùa đến địa điểm giảng dạy mỗi ngày.

Có đi tham dự khóa năm nay sẽ thấy được các em và phụ huynh rất hăng say trong việc tu học, nhất là Oanh Vũ, các em còn nhỏ thế mà có thể thuộc lòng "Thập Chú" trong đoạn sau của Chú Lăng Nghiêm, đây là sự ưu ái và sách tấn của Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh đã thông báo cho các GĐPT trước để phụ Huynh và Huynh Trưởng tại địa phương hướng dẫn kèm các em. Kết quả buổi trả bài có thưởng thật là mỹ mãn, mỗi em được một món quà Thầy trao tặng sau phần khảo thí, cứ sau bữa cơm trưa và tối thì các em, cả phụ huynh và Huynh Trưởng đều hồi hộp rồi vỗ tay ủng hộ các em.

Lớp ngành thiếu có đến gần 100 em và được chia làm 3 lớp tại địa điểm bên ngoài, trên đường chở quý Thầy Cô giảng sư đến đó, Thầy trụ trì kiêm Cố Vấn Giáo Hạnh tâm tình với Hành Giả (HG):

Thầy: Năm nay mình thử nghiệm là vừa nghe giảng xong, vào giờ cuối thì cho các em thi liền tại chỗ.

HG: Tại sao Thầy đề nghị như vậy?

Thầy: Vì thấy các em học đôi khi không chăm chú, nếu chờ cuối khóa mới thi đến khi đó các em mới ôn bài.

Thầy nói tiếp: Như mấy kỳ trước các em lơ là và buổi tối sau khi tham dự văn nghệ thì các em mới tụ năm, tụ bảy để học với nhau, cho đến khuya, đôi khi đến sáng luôn. Vì thế các em mệt mỏi và kết quả bài thi không tốt lắm..

HG: Chúc Thầy thành công.

Thật vậy kết quả đầu tiên Thầy cho HG biết là rất khả quan, các em học rất chăm chú và sau đó viết bài thi nộp liền. Điểm rất cao. Thử nghiệm này không những áp dụng cho ngành Thiếu không, mà cho ngành Thanh và Oanh Vũ, ngoại trừ lớp phụ huynh là miễn thi với cử.

Về sinh hoạt văn nghệ do không phải học thi ngày cuối nên các em có thì giờ tập luyện, tuy không nhiều nhưng có màn múa, bài ca, màn

kịch... Những điệu múa, màn kịch và bài ca thật là súc tích và đầy ý nghĩa, phản ánh được những bài Phật Pháp mà quý Thầy, quý Ni đã giảng trong suốt 3 ngày khóa học.

Đặc biệt năm nay phải nói Ban Nhà Bếp rất tuyệt vời, nấu ăn cho 400 học viên suốt 4 ngày, mà các anh chị luôn hoan hỷ an lạc, chịu khó về trước để đi chợ và về sau để dọn dẹp. Quý hóa thay!!!

Trong tâm hoan hỷ với những thành quả của khóa học, HG có làm một bài thơ để xưng tán công đức của quý Thầy, quý Cô, của quý anh chị trong nhà bếp có anh Phương, chị Hà và chú em Quang Duy:

*Khóa thường niên hai nghìn mười bảy  
Đức Quốc Lam hết thủy tham gia  
Hannover Viên Giác Chùa Nhà  
Đoàn Lam, Cha Mẹ bốn ba lên đường  
Đây đánh dấu tình thương vô ngã  
Học thực hành Bát Nhã Tâm Kinh  
Hăm một năm đầy thâm tình  
Tăng Ni giảng pháp, chứng minh đạo tràng  
HG viết về hàng Huỳnh Trưởng  
Bao năm qua định hướng hướng đi  
Rèn trí tuệ lòng từ bi  
Đồng Niên Thanh Thiếu kiên trì học chăm  
Phụ Huỳnh về hàng năm chăm sóc  
Vừa nấu ăn vừa học qua loa  
Nấu trong chánh niệm, lục hòa  
Quang Duy, Anh Chị Phương, Hà quý thương*

*Anh Chị nấu đảm đương nhiều việc  
Vẫn cứ làm tha thiết vui tươi  
Hoàn thành đợt nấu mĩm cười  
Hồi hương công đức lên mười phương Tăng  
Khóa kỳ này như hằng mong ước  
Số đoàn sinh vẫn được bốn trăm  
Ấu, Oanh Vũ Sen nẩy mầm  
Thiếu Thanh đông đảo hơn năm vừa rồi  
Về Phụ Huỳnh như chồi nẩy lộc  
Nhìn tương lai tức tốc thực thi  
Khuyến khích con cháu quy y  
Thọ ân Tam Bảo kiên trì huân tu  
Đây là nét đặc thù Phật Giáo  
Dạy con em hiếu thảo Mẹ Cha  
Nói gương Đức Phật Thích Ca  
Thầy Tổ, Bồ Tát muôn nhà tri ân  
Khóa tu học cũng gần kết thúc  
Chúng con xin cầu chúc Tăng Ni  
Phụ Huỳnh trí tuệ từ bi  
Vun bồi công đức kiên trì vạn năm*

Sau bốn ngày tham dự Khóa Tu Học Pháp Pháp Thường Niên kỳ thứ 21, HG thân thể bị yếu đi vì thiếu ngủ nhưng tâm tư rất thoải mái, tự mĩm cười và thấy được nhiệm vụ của người huynh trưởng như lời phát nguyện: Nhận ánh sáng Vô Tận Đăng để vừa làm sáng trí tuệ của mình vừa đem ánh sáng ấy đến với tha nhân, luôn luôn Vì Đàn Em Quên Mình và ghi nhớ câu:

{ **Chung Một Lý Tưởng, Trọn Một Đời Lam** }

*Thị Thiệu Phạm – Công Hoàng*



## NGƯỜI PHẬT TỬ CHÂN CHÁNH – HTR. TỪ ĐƯỜNG

Khóa tu học thường niên của GDPT Đức Quốc năm nay được mang chủ đề "Người Phật Tử Chân Chánh". Tuy có bốn chữ "Phật tử chân chánh" thôi nhưng, tùy theo góc độ và cách nhìn của mỗi người, lại hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Nhưng dù quan điểm có khác biệt nhau đi nữa thì vẫn có những cái chung: điều căn bản để trở thành người Phật tử chân chánh là quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới và có Niềm Tin vững chắc vào Tam Bảo.

Trong giai đoạn mà con người đang gặp rất nhiều bất an và phức tạp trong cuộc sống, bệnh tật ngày càng một nhiều hơn, khủng bố khắp nơi, nỗi lo về những mối đe dọa cho hòa bình của nhân loại và sự hoảng hốt của con người trước thiên tai thì mạng sống con người trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, sự bùng nổ của khoa học công nghệ và sự phát triển nhanh của nền kinh tế tuy đã tạo ra ngày càng nhiều của cải vật chất cho xã hội, đời sống con người ngày càng được nâng cao, nhưng cùng với sự phát triển đó, con người lại bị cuốn vào vòng xoáy của những đam mê vật chất, đủ thứ trò chơi điện tử, các mạng xã hội, những ham muốn dục vọng của thế gian. Chúng ta càng đau lòng hơn khi đạo đức tuổi trẻ ngày càng xuống cấp, bạo lực học đường và nhất là sự thờ ơ vô cảm của tuổi trẻ trước nỗi đau của người khác.

Thời nay mỗi gia đình thường có rất ít con, nên tình thương dành cho con rất lớn. Vì quá thương chiều con mà con muốn gì được nấy, con cần gì thì cha mẹ đáp ứng ngay khiến trẻ đang từng ngày nuôi lớn ích kỷ càng nhiều, trong khi đó cha mẹ không có nhiều thời gian để kiểm soát, vì chính đó cũng là tiếp tay cho trẻ nghiện Internet, đắm chìm trong Facebook, để tiêu hao sức khỏe và thời gian, trí tuệ trong game online. Đa số các bậc cha mẹ đều đi làm, do đó ít có thời gian gần gũi với con cái để

hướng dẫn và tìm hiểu về con như trước đây, họ giao toàn việc dạy dỗ con mình cho thầy cô giáo đứng lớp, mỗi ngày các em chỉ có vài tiếng đồng hồ ngồi ở ghế nhà trường và trong thời gian đó các em phải chạy theo chương trình học tập kiến thức, vậy còn thì giờ đâu cho các em rèn luyện đạo đức. Đây cũng là những trở trờ của những bậc lãnh đạo trước một xu thế xã hội ngày càng phát triển như hiện nay.

Muốn thế giới an lạc hạnh phúc, không phải lo phát triển khoa học kỹ thuật, mà chính là phải điều phục nội tâm con người để từ đó tạo nên một thế giới an lạc. Sự bình yên hay hòa bình cho thế giới sẽ bắt đầu từ sự bình yên và hòa bình trong chính mỗi con người. Lời dạy của Hòa Thượng Thanh Từ: „Khoa học phát triển mà không cùng với đạo đức học, thì khoa học phát triển chừng nào là mối nguy hiểm cho nhân loại chừng đó“. Hoặc trong lời phát biểu nhậm chức của tổng thống Obama cũng có một điều mà ông đã khẳng định như sau: „Nước Mỹ sẽ không được cường thịnh lâu dài, nếu chỉ thiêng về sự giàu có“. Đúng vậy, nếu thiêng về sự giàu có mà không có giáo dục về mặt đạo đức, văn hóa, yêu thương bảo vệ lẫn nhau, nhường nhịn chia sẻ, tất cả những điều này không được khuyến khích giáo dục thì chính những con người này sẽ phá nát đất nước của họ đang sinh sống. Đạo Phật xóa bỏ cái xấu bằng cách xây dựng cái tốt để cái tốt dần dần lấn át cái xấu, dần biết rằng cảm hóa một con người rất khó, nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

Cuộc sống có nhiều lối đi, chọn đúng một con đường để đi thật là khó và để có một chỗ cho giới trẻ nương tựa tinh thần là điều vô cùng quan trọng. Do đó Tổ Chức GDPT trở thành nhu cầu chánh đáng của tầng lớp Thanh Thiếu Đồng niên, vai trò và trách nhiệm của người Huynh Trưởng rất là cần thiết. Ngoài ngôi nhà huyết

thống của các em, GDPT là ngôi nhà thứ hai để các em đến, mặc dù con đường thực hiện lý tưởng đem Đạo Pháp xây dựng xã hội còn rất xa và gặp rất nhiều cam go thử thách.

Đối với người đoàn viên GDPT, từ lúc còn thơ ấu cho đến khi trưởng thành, đã được huấn tập trong nền tảng giáo lý khoa học, được nuôi dưỡng từ những ngày đầu bước vào ngành Đồng, đã được dạy nằm lòng 3 điều ngắn gọn để nhớ, để thuộc: Em tưởng nhớ Phật, em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em, em thương người và vật, đơn giản vậy thôi nhưng gói trọn cả một cuộc đời phấn đấu. Đó là những hạt mầm của tinh tấn, từ bi, trí tuệ, được gieo trồng và chăm sóc thường xuyên.

Qua những bài giáo lý cùng theo năm tháng các em được học cách ứng dụng Tứ Diệu Đế trong cuộc sống để giải quyết những khó khăn trở ngại, tu tập rèn luyện theo con đường của Bát Chánh Đạo, lấy Giới Định Tuệ làm định hướng và lấy Duyên khởi để tùy duyên và bất biến trước những đổi thay của cuộc sống, lấy Năm Hạnh vừa làm cứu cánh vừa làm phương tiện trong đời sống cũng như lấy Ngũ Minh pháp làm nền tảng trong công cuộc giáo dục của tổ chức GDPT và đặc biệt lấy châm ngôn của GDPT làm phương châm hành động trong mọi tình huống, vì chỉ có tinh thần Bi Trí Dũng mới có khả năng đào tạo được một con người toàn diện.

Các em được rèn luyện sự chịu đựng trong những trường hợp thiếu phương tiện, tiện nghi như mỗi lần về chùa hoặc đến một đạo tràng khác, phải chịu nằm dưới đất, chật chội, chịu ăn uống trong những bữa cơm đạm bạc, tắm rửa bất tiện. Chịu mưa nắng rét buốt qua những Trại Huấn Luyện, nhưng qua đó ý chí và bản lĩnh của các em ngày càng được tôi rèn, bồi đắp khiến các em không chùn bước trước mọi khó khăn, thử thách, luôn tiến lên dù bất kỳ nghịch cảnh nào.

Để thu hút các em đi sinh hoạt đều đặn và yêu mến Đoàn, huynh trưởng phải làm mới bước đi thế nào cho phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên trong thời hiện đại và tình hình hiện tại, nhưng không xa rời truyền thống mà xây dựng nhà Lam thêm vững chắc. Ngoài ra chúng

ta cũng cần khắc phục những chướng duyên trở ngại cá nhân, chịu khó nghiên cứu những phương pháp truyền đạt để hướng dẫn hiệu quả hơn và cần góp nhặt những kiến thức của các anh chị đi trước trong việc tu học, trong huấn luyện và trong sinh hoạt. Dùng phương tiện khéo léo và thiện xảo để hướng dẫn và vì thương các em nên dụng tâm từ bi để cảm hóa. Một khi các em chúng ta được thấm nhuần giáo lý từ nhỏ, các phẩm chất tốt đẹp được ươm mầm và tưới tắm hàng ngày, chúng ta sẽ yên tâm hơn khi các em trưởng thành và tự tin bơi ra biển lớn của xã hội.

Ở mỗi lứa tuổi có đặc trưng riêng về chất lượng trí tuệ và những đặc trưng của mỗi một giai đoạn phát triển tương ứng với độ tuổi của trẻ. Khả năng trí tuệ của các em được phát triển ngày càng cao và phong phú hơn.

Đối với Oanh Vũ chúng ta cần cho các em huấn tập những điều tốt đẹp bằng cách thường xuyên nhìn thấy, thường xuyên thực hành để các em bắt chước những lời nói hòa nhã, hiền lành. Thí dụ, tập cho các em đi sinh hoạt đúng giờ, biết nghe lời anh chị trưởng, biết đối xử hòa ái với bạn đoàn, biết giữ gìn tập vở, áo quần sạch sẽ, biết chuyên cần học tập và biết san sẻ cho những người kém may mắn hơn. Tập cho các em ăn chay, phóng sanh để tăng trưởng tình thương đối với người và vật.

Còn ở ngành Thiếu và ngành Thanh, chúng ta phải chọn phương pháp lý giải làm phương pháp trọng yếu, vì ở độ tuổi từ 13 trở lên, các em đã bắt đầu phát triển tư duy bằng lý trí, các em chỉ chấp nhận những điều nào đã được huynh trưởng lý giải sáng tỏ chứ không dễ dãi chấp nhận bất cứ điều gì do huynh trưởng nói ra mà không có chứng minh được. Muốn áp dụng phương pháp lý giải thành công, bản thân huynh trưởng hướng dẫn phải có vốn Phật học khá phong phú, đồng thời có kiến thức về đời sống đời đời, cộng với nghệ thuật ăn nói, lý luận ở trình độ nhất định. Chúng ta cần đưa Phật pháp vào đời qua nhiều hình thức khác nhau để hiệu quả giáo dục được cao nhất, các em chóng thích, nhanh chán nên chúng ta cần linh động thay đổi, đan xen và kết hợp các hình thức giáo dục với nhau một cách hợp lý và đúng

thời để tránh sự nhầm chán một màu khiến các em mất đi hứng thú.

Qua các bài giáo lý, các mẫu chuyện Đạo, GDPT đã giáo dục cho huynh trưởng, đoàn sinh của mình về lòng hiếu kính với cha mẹ, ông bà, ý thức về cội nguồn, tổ tiên, trách nhiệm đối với xã hội, để từ đó các em biết sống đúng với truyền thống đạo lý, nề nếp, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Trong sinh hoạt, chúng ta có thể dạy Phật pháp cho các em thông qua tất cả các tình huống sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ chúng ta có thể học cách Đức Phật dạy La Hầu La khi mới 7 tuổi về việc không nói dối qua hình ảnh thau nước sạch trước khi sử dụng và nước còn lại sau khi sử dụng, không dùng được nữa để dạy các em cần từ bỏ một hành vi hay phẩm chất không tốt.

Dạy các em qua các lễ hội Phật giáo và hình ảnh tiêu biểu trong đạo Phật như đưa các em về Tổ Đình Viên Giác và đến chùa ở địa phương, tham dự các đạo tràng tu tập. Trong lễ Phật Đản chẳng hạn, vào những năm sau này các UV ngành đều có chương trình sinh hoạt cho các em, chúng ta lấy gương hạnh của Thái Tử Tất Đạt Đa để hướng dẫn các em rằng, dù là con vua, có tất cả những quý báu sang trọng nhất trên trần gian, nhưng Ngài không hưởng thụ vinh hoa ấy, mà tìm cách sống đơn giản, bình dân. Do vậy, các em cũng không nên đua đòi cha mẹ phải mua sắm những gì không cần thiết. Trong lễ hội Vu Lan thì nhân đó nhắc các em ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ, siêng năng học hành để trở thành người con hiếu. Nếu biết khai thác thế mạnh này, chúng ta có nhiều cơ hội để dạy các em thực hành.

Trẻ em nào cũng thích nghe kể chuyện hay đọc truyện, có nhiều em phải nghe ông bà hoặc cha mẹ kể chuyện mỗi tối như một cách ru ngủ mới chịu. Nếu khéo vận dụng, chúng ta có thể kể chuyện về Đức Phật và Phật pháp, đọc các mẫu chuyện ngắn chứa đựng giá trị giáo dục, kể các câu chuyện được rút tỉa từ các nguồn kể trên, chọn lọc các chi tiết phù hợp với chủ ý giáo dục của mình thì tâm hồn trẻ sẽ dần thấm nhuần tinh thần Phật pháp. Ngoài ra cho các em vẽ tranh, tô màu liên quan đến Đức Phật, Bồ Tát và các biểu tượng Phật giáo.

Nếu chúng ta biết cách dẫn dắt các em học Phật pháp thông qua việc tìm hiểu, quan sát đời sống của chúng thì các bài học sẽ trở nên sinh động hơn. Đưa các em đến thăm và tiếp xúc với những trẻ em bất hạnh hơn mình, đi làm những công tác từ thiện, chiếu hình ảnh những trẻ em phải lao động cực nhọc để nuôi sống gia đình vv..., rồi bằng cách trò chuyện, gợi mở để đánh động tâm thức thương cảm, chia sẻ với các bạn kém may mắn ấy.

Hướng dẫn các em biết khép mình vào kỷ luật đoàn thể, như đi sinh hoạt đúng giờ, làm tròn nhiệm vụ khi được giao phó, biết kính trên nhường dưới, thực hành 5 Điều luật ngành Thanh, Thiếu và 3 Điều luật ngành Oanh. Biết khiêm cung trong suy nghĩ, trong lời nói và trong việc làm. Thường xuyên tập tành những điều tốt đẹp trong một cộng đồng tốt đẹp thì sẽ dần dần hình thành những điều tốt đẹp nơi chính các em, như câu tục ngữ: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" mà ông bà ta thường dạy.

Vai trò phụ huynh rất quan tâm đặc biệt, vì gia đình là nơi các thành viên có quan hệ huyết thống gần nhất dành cho nhau nhiều thời gian và tình cảm yêu thương, là môi trường giáo dục tốt nhất cho các em, nhất là về phương diện tinh thần và tâm linh. Trong cuộc sống bận rộn này, thời gian là quý hơn tất cả, nên chúng ta phải biết sử dụng thời gian một cách hài hòa. Một trong những cách tiêu xài thời gian đáng giá nhất là chúng ta cần dành thời gian gần gũi, chia sẻ với con em mình để có những trải nghiệm thực tế cùng các em. Đây là cơ hội để trẻ tìm hiểu thế giới quanh mình, hiểu được mối tương duyên, nương vào nhau mà tồn tại và phát triển của vạn vật để biết trân trọng và yêu thương cuộc sống hơn.

Nhằm trang bị kiến thức Phật học cho người huynh trưởng và để tiến bộ bản thân, để phục vụ tổ chức có hiệu quả giúp các anh chị vững vàng trong nhiệm vụ giáo dục đoàn sinh; đồng thời cũng nhằm giúp các anh chị tự tu để hoàn thiện nhân cách một người Phật tử chân chánh trong tương lai, vì tài năng và trình độ không phải tự nhiên mà có hay là của người nào đó trao tặng. Huynh Trưởng cố gắng ghi danh

tham dự các bậc Kiên – Trì – Định – Lực và đi tham dự các trại huấn luyện từ thấp lên cao như Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang, Vạn Hạnh. Tuy nhiên, qua mấy ngày ngắn ngủi ở một trại huấn luyện không đủ để các anh chị truyền trao cho tất cả kiến thức và mọi nghệ thuật của nghề huynh trưởng, nên chúng ta nhất thiết phải thường xuyên liên tục tự học và tự rèn luyện. Học tập thêm ở quý Thầy Cô, ở các anh chị huynh trưởng lớn, ở các bạn đoàn, ở nhà trường, trong sách vở cũng như ngoài xã hội, cả với các em và suy tư rút kinh nghiệm trong các buổi sinh hoạt của GDPT, tất cả cũng đều hướng tới mục đích giúp các huynh trưởng huấn tập các đức tính cần có của một người mẫu mực.

Để nâng cao phẩm hạnh của người huynh trưởng, chúng ta cố gắng giữ gìn giới luật, đặc biệt là 5 điều luật của đoàn sinh, huynh trưởng. Giới pháp này tuy không phải do đức Phật chế định, nhưng do chư tiền bối khai sáng, căn cứ trên căn bản giáo lý từ bi, trí tuệ của đức Phật và mục đích của Tổ Chức mà thiết lập nên. Trước hết để trở thành người có phẩm hạnh, chúng ta cần phải nên bắt đầu thực tập như nuôi sống thân mạng một cách chân chánh, tích cực, hăng hái trong việc tu học và sinh hoạt, giải trí lành mạnh, phục sức giản dị, tùy nghi bố thí, lễ độ và khiêm tốn, gần gũi thiện tri thức, v.v..

Ngoài ra, Huynh Trưởng cố gắng thực hành Tứ Nhiếp Pháp ở bất cứ phương diện từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, thể hiện tinh thần Lục Hòa trong nội bộ ban huynh trưởng để đơn vị có điều kiện sinh hoạt ổn định và phát triển cũng như có sự tương quan mật thiết với nhau, liên đới trách nhiệm về sự thịnh suy của sinh hoạt góp phần làm cho đơn vị phát triển.

Nhưng dù giữ bất kỳ chức vụ nào, tất cả huynh trưởng phải làm tròn nhiệm vụ tùy theo chức vụ mà mình đảm trách, nêu cao tinh thần kỷ luật và bảo vệ danh dự của GDPT, không có bất cứ hành động hoặc lời nói nào làm tổn thương uy danh của tổ chức. Kính nhường tuân thủ cấp trên, tôn trọng bình đẳng với người ngang hàng, thân mến với đàn em là một biểu hiện của đạo đức. Ban HTr. cần phải lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, ý kiến xây dựng từ mọi

phía để kịp thời điều chỉnh phương pháp áp dụng cho hợp thời. GDPT vững mạnh có nghĩa là đào tạo được nhân tài, tri thức, đạo đức, đưa xã hội phát triển, cũng như góp phần xây dựng một xã hội an vui, lành mạnh theo tinh thần Phật Giáo.

Tóm lại, người Phật tử chân chánh là một con người xem Tam Bảo là tài sản quý báu nhất, lấy lời dạy của Đức Bổn Sư làm tư lương trong suốt lộ trình và lấy giáo lý Phật Đà làm chất liệu để xây dựng xã hội. Các em ngoài con đường đến trường đã có thêm con đường đến với Đoàn, đến với Chùa, con đường đến với Đoàn là con đường an lạc, vì trên con đường đó không có nạn bạo lực, ăn chơi hư hỏng, mà ngược lại rất đẹp tràn đầy tình Lam, tình đạo pháp. An lạc vì đó là con đường hướng dẫn cho các em từ tu tập đến rèn luyện để thấy giá trị bên trong của bản thân mình, từ đó mới có những đóng góp để làm đẹp cuộc sống xung quanh. Những niềm vui và hạnh phúc mà các em có được là niềm vui hạnh phúc bền vững vì nó đến từ bên trong, tâm an nhiên tự tại thì sẽ dễ tránh được sự cám dỗ từ bên ngoài. Nếu không có tâm trí vững vàng thì các em thay vì được những tích cực giá trị từ công nghệ thì sẽ dễ bị lạc đường trong thế giới ảo và trở thành nô lệ của những trò chơi công nghệ không có hồi kết.

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập GDPT tại Đức, anh chị em chúng ta cùng sách tấn lẫn nhau để tín tâm thêm vững chắc, chúng ta đến với Đạo với tấm lòng tự nguyện và phụng sự. Qua đó chúng ta sẽ được tô đắp đức tính hy sinh vì mọi người, vì tập thể, vì các công việc Phật sự, gạt bỏ qua mọi ích kỷ, hẹp hòi, sống có suy nghĩ và biết quan tâm đến người khác. Thực hiện được những điều nêu trên cũng là báo đáp được công ơn Tam Bảo, công ơn của Thầy Tổ tâm linh, tổ tiên ông bà cha mẹ, công ơn của những vị tiền bối có công đối với Tổ Chức, công ơn của mọi người và xứng đáng là một người huynh trưởng đúng đắn của tổ chức GDPT VN. Thế giới hòa bình hay chiến tranh cũng do tâm linh con người quyết định, đời sống hạnh phúc hay đau khổ cũng đều do tâm linh chi phối.



*Kính dâng Hòa Thượng Phương  
Trượng  
cùng tất cả quý Thầy Cô Giảng Sư  
Khóa Tu Phật Pháp GDPT Đức Quốc*

## Nhớ ơn Thầy

Hoa cỏ vườn mình đón chào xuân  
Báo hiệu Khóa Tu đã tới gần  
Thanh, Thiếu, Đồng Niên lòng nao nức  
Đường về Viên Giác rộn bước chân

Hai mươi năm trôi qua thật mau  
Hai mươi mùa xuân đẹp biết bao  
Ươm mầm niềm tin cho tuổi trẻ  
Khóa Tu Thầy ban Pháp nhiệm màu

Con nhớ năm xưa thưở ban đầu  
Như người lạc lối giữa rừng sâu  
Cuộc đời hư ảo ôm thật chặt  
Nên chốn Ta Bà đắm biển sâu

Hai mươi năm gột rửa tâm con  
Đuốc Tuệ Thầy soi, tỏ lối mòn  
Cho con biết Pháp Hữu Vi không thật  
Xả Ly Tam Giới: Thoát xiềng gông!

Học Thầy con phát Bồ Đề Tâm  
Tu dưỡng mình, lợi lạc tha nhân  
Thương tất cả nhưng không ái chấp  
Mỗi việc làm: Cầu giải thoát chúng sanh

Hai mươi năm ghi nhớ ơn Thầy  
Cuộc đời thêm ý nghĩa từ đây  
Con nguyện sống trong Từ Bi, Trí Tuệ  
Dắt dìu đàn em nhỏ thơ ngây!

Tháng 3.2016

Tâm Tịnh

## CÁC TRẠI HỌP BẠN LIÊN HOA GDPT ĐỨC QUỐC TỪ 2007–2017 – HTR. TỪ ĐƯỜNG

Mùa hè năm 1988 trại họp bạn đầu tiên được tổ chức tại Hannover, kể từ đó cho đến nay, ở Đức tổ chức được tám lần: Hannover (1988), Norddeich (1990), Bremen (1995), München (1998), Bremen (2001), Hannover (2014), Hannover (2015), Aurich (2017).

Trại họp bạn được mang tên Liên Hoa, nghĩa là Hoa Sen là những bông hoa liên kết lại chung nhất cho triết lý loài hoa tinh khiết này, thể hiện sự kính trọng, tôn nghiêm. Hoa sen mọc trong đầm nước, bùn dơ nước đục đã vươn lên trở thành một bông hoa thanh cao, thơm ngát. Cũng trong ý nghĩa đó, sự liên kết của các đơn vị GDPT tại Đức, tạo thành một khối, biểu dương sức sống của Tổ chức qua những thành quả sinh hoạt trong tinh thần xây dựng và phát triển Đoàn Lam.

Chương trình các ngày trại mang nhiều nội dung phong phú, tạo sân chơi bổ ích trong những ngày hè cho các em đoàn sinh các ngành, không ngoài mục đích nâng cao trình độ hoạt động chuyên môn, tu học Phật pháp, rèn luyện những kỹ năng trau dồi trí đức và tập sống với thiên nhiên, mà còn tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh giúp các em Đoàn sinh có điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sinh hoạt giữa Huynh Trưởng và Đoàn sinh các ngành của GDPTVN tại Đức. Sau mỗi kỳ trại thì Tình Lam thêm gắn bó.

Trong hội nghị thường niên vào cuối năm 2015 được tổ chức ở chùa Bảo Quang – Hamburg, hội nghị đã đưa ra 6 Tiêu Hướng Hoạt Động, trong đó có một tiêu hướng: **„Tổ chức trại họp bạn GDPT Đức quốc mỗi năm“**. Các anh chị Trưởng rất quan tâm trại họp bạn này vì nhiều lý do: Trong đó trọng tâm của trại là kết nối tình Lam của các HTr. và đoàn sinh Đức Quốc, do đó BHD đã khắc phục được những khó khăn để đem lại niềm tin vui cho các Lam viên.

Kể từ năm 2001 trại họp bạn 5 được tổ chức tại Stuhr/Bremen đến nay, sau 13 năm

gián đoạn mới thuận duyên tổ chức lại. Lý do là vào tháng hè các Lam viên được khuyến khích tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu, thường vào cuối tháng 7 đầu tháng 8, để tìm thời gian nghỉ hè chung ngoài thời gian của KTHPPAC cho toàn Lam viên ở Đức thật là khó, bởi vì ở miền Nam học sinh bắt đầu được nghỉ thì các em ở miền Bắc lại chuẩn bị tựu trường. Tuy vậy BHD vẫn nỗ lực tổ chức vì nhu cầu, có bao nhiêu trại sinh thì vui bấy nhiêu, do vậy mà Trại họp bạn Liên Hoa 6 được tổ chức trở lại từ ngày 04.–08.08.2014, tại Garbsen – Hannover, với sự yểm trợ của đơn vị địa phương Tâm Minh. Trong ngày khai mạc Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác, Thầy CVGH đã quang lâm thăm đất trại và chứng minh ban đạo từ và sách tấn trên con đường tu học cho anh chị em trại sinh. Mặc dù đang trong mùa an cư, hình ảnh Chư Tôn Đức hiện diện trên đất trại đã chan chứa đạo tình, bảo bọc nhà Lam, quý Thầy luôn là bóng cây che mát GDPT. Bởi GDPT luôn gắn liền với Đạo Pháp và Dân tộc.

Mỗi người ở mỗi nơi, nhưng đồng chung lý tưởng, vì màu Lam thân thương về đây hòa chung nhịp vỗ tay, reo vui bài ca Trại ca thân ái. Các Trại sinh được dịp tranh tài cùng nhau qua các trò chơi nhỏ quen thuộc như: Giật cờ, kéo co, nhảy bao bố... và thi thố khả năng am hiểu Phật Pháp, kiến thức GDPT, chuyên môn cho đến kỹ năng sống. Tuy số lượng tham dự không có đông như những kỳ trại trước, nhưng Trại lần này thành công tốt đẹp một phần nhờ vào sự nhiệt tình hăng say tham gia tất cả các hoạt động mà Ban Quản Trại đề ra, mặc dù thời tiết đôi khi có vài trận mưa, không thuận lợi nhưng Trại đã để lại trong lòng mỗi trại sinh và huynh trưởng tham dự những kỷ niệm đáng nhớ.

Sau đó một năm Trại họp bạn Liên Hoa 7 được tổ chức lại ở địa điểm cũ, Hannover, vào ngày 24.–27.08.2015. Trại thành công về mặt tinh thần, nhưng số lượng tham gia ít hơn năm trước, năm này có các chị phụ huynh đi theo để

hỗ trợ trại sinh mình suốt quá trình trại. Sau phần thủ tục nhập trại, dựng lều, lễ khai mạc trại đã diễn ra trang nghiêm dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Phương Trượng và Thầy CVGH, toàn thể trại sinh hân hoan cùng đón chư Tôn Đức đến dự và quý Thầy luôn mang theo món quà tinh thần vật chất để trao tặng cho toàn trại.

Ngoài các sinh hoạt thi đua như: Đố vui để học, thi kể chuyện, văn nghệ, trò chơi truyền thống, trò chơi lớn với nội dung câu chuyện „Sơn Tinh – Thủy Tinh“ thật vui nhộn, các em được đi bơi và trượt nước ở một hồ gần đất trại. Để thay đổi không khí và tạo sự thích thú cho Trại sinh, Thầy CVGH hướng dẫn thiền hành vào một buổi tối ở trong khuôn viên rừng của đất trại.

Ấn tượng của kỳ trại này là nồi cơm của một buổi chiều bị sũng, mà giờ ăn đã đến, BQT chưa biết giải quyết như thế nào, nhưng cũng may quá chị Dân, phụ huynh của hai em trại sinh GDPT Pháp Quang phát tâm ủng hộ đặt mì xào của một nhà hàng ở gần vùng đó và do Thầy CVGH và anh Thiện Hữu đi lấy. Còn nồi cơm bị sũng đó đem chiên lại, trong lúc chờ đợi mang mì về các em OV và Thiếu đứng sắp hàng để thưởng thức món cơm chiên.

Đặc biệt lồng trong Trại họp bạn Liên Hoa kỳ 8, BHD tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng GDPT VN tại Đức quốc từ ngày 21.–25.06.2017. Sau bao ngày chờ đợi và chuẩn bị, cuối cùng ngày nhập trại cũng đã đến, các đoàn sinh và huynh trưởng lần lượt có mặt để làm thủ tục nhập trại được tổ chức tại thành phố Aurich, với sự yểm trợ của đơn vị Minh Hải. Cách đây 27 năm về trước Trại họp bạn Liên Hoa 2 cũng được tổ chức ở vùng này, Norddeich (1990). Một kỳ trại dù trại sinh về không đông, nhưng đã tạo được nhiều dấu ấn, được thể hiện rõ nét qua nụ cười và sự hân hoan trên từng nét mặt trại sinh và huynh trưởng.

Trong các ngày trại đã có những hoạt động như: Đố vui Phật Pháp, trò chơi dân gian cùng các thi đua đồng đội và sinh hoạt kết thân được trở lại trong không khí hết sức sôi nổi, vui nhất là buổi chèo thuyền được lồng trong trò chơi lớn với chủ đề „Vượt biên đi tìm tự do“, để các

trại sinh sinh trưởng ở hải ngoại hiểu được tại sao mình có mặt ở đây, hiểu được sự hy sinh của cha của mẹ để mình được sống và lớn lên ở xứ tự do này, hiểu được tâm nguyện của anh chị huynh trưởng tiếp tục sứ mệnh GDPT dù lưu lạc ở xứ người.

Thời gian trại họp bạn mà cứ thôi thúc, chương trình sít sao như một trại huấn luyện. Mặc dù thời tiết không được thuận lợi cho lắm, những cơn mưa tầm tã nhưng với tinh thần quyết tâm cùng với nhiệt huyết, nên từ Ban Quản Trại cho đến trại sinh đều hăng say thực hiện các công trình như đã dự định, do đó các anh chị Trưởng hay đùa nói là, nếu: „Trại họp bạn mà không mưa thì không phải là trại!“. Như sự thách đố để thấy được sự nhẫn nại không nản chí, cùng nỗi gian khổ không than van của Trại sinh. GDPT Minh Hải và quý đạo hữu ở đây đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ cho BHD tổ chức kỳ trại lần này, cũng như lễ kỷ niệm 30 năm thành lập GDPT tại Đức.

Bắt đầu của một ngày mới trên đất trại, sau khi nghe còi lệnh báo thức là màn tập thể dục vui nhộn do các anh chị Đồi Sống Trại hướng dẫn, và lẽ dĩ nhiên là không thể thiếu buổi lễ Phật – lễ Đoàn trang nghiêm trong các ngày này.

Đêm lửa trại với những tiếng hát không chuyên, tuy vẫn cách nói “cây nhà lá vườn”, mình diễn mình xem mà thật hào hứng. Các tiết mục được chuẩn bị của các đội liên tục trình diễn làm phong phú cho đêm lửa trại, gây ấn tượng trong lòng của mỗi trại sinh. Tiết mục nào cũng vui, có ý nghĩa và dễ thương, đây là món ăn tinh thần không thể thiếu trong các kỳ trại. Ngọn lửa Lục Hòa được thắp sáng, các em được giao lưu vui vẻ, cái nắm tay thân tình như xưa tan mọi khoảng cách, không còn xa lạ như buổi ban đầu.

Trại diễn ra chỉ vài ngày với các nội dung thi đua truyền thống của GDPT, qua các sinh hoạt thi đua, đã trải nghiệm được khả năng tu học và tinh thần sáng tạo của Lam viên. Trong các đội có thắng, có thua nhưng với tinh thần Lục Hòa và quyết tâm cao của các trại sinh đã hưởng ứng tham gia rất nhiệt tình và náo nhiệt, để lại cho mỗi Trại sinh nhiều kỷ niệm đẹp về

tình lam, đoàn kết, yêu thương gắn bó với nhau hơn. Các Trại sinh đã nhận thức được ý nghĩa, để bày tỏ lòng biết ơn, nhớ ơn và đền ơn các bậc tiền nhân.

Nhân đây chúng con gửi lời thành kính tri ân Chư Tôn Đức, kính cảm ơn quý Ban Bảo Trợ, quý mạnh thường quân, quý phụ huynh đã giúp đỡ và tạo điều kiện để BHD với sự cộng tác của các đơn vị địa phương tổ chức hoàn thành những lần tổ chức Trại. Và chúng con kính chúc Chư Tôn Đức được nhiều sức khỏe, quý đạo hữu thân tâm thường an lạc để tiếp truyền

mạng mạch của Như Lai, tiếp nối mạng mạch nhà Lam.

Mong các em qua cuộc trại sẽ học hỏi được thêm nhiều điều hay cho chính bản thân mình để rồi đem về xây dựng Gia đình cơ sở mỗi ngày một mạnh hơn. Các anh chị huynh trưởng có thêm nhiều nghị lực và vững tiến để dìu dắt con thuyền Lam. Có như vậy thì GDPT Việt Nam sẽ ngày càng Dững tiến trên bước đường phụng đạo giúp đời. Vòng tay được kết lại và bài ca dây thân ái cất lên trong bụi ngủi, các ngày trại đã qua nhưng dư âm còn đọng mãi trong ký ức Lam viên.



## SINH HOẠT NGÀNH OANH VŨ

### Vài nét sinh hoạt ngành Oanh Đức Quốc

Một ngành trong Gia Đình Phật Tử hiện nay tại Đức Quốc có số lượng đông đảo và được sự hỗ trợ của phụ huynh nhiều nhất là Ngành Oanh. Đặc biệt hơn nữa là các em không chỉ sinh hoạt riêng tại địa phương mà thường theo các anh chị về trung ương tu học, sinh hoạt và đóng góp văn nghệ cúng dường các đại lễ.

Dưới đây là ghi lại một vài tường trình sinh hoạt Oanh Vũ của Huỳnh Trưởng Thiện Liên, Ủy Viên Oanh Vũ qua nhiều nhiệm kỳ.

Tổ Đình Viên Giác, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên, cũng là chiếc nôi của tổ chức GDPT VN tại Đức. Hằng năm vào thời gian nghỉ lễ Ostern, quy tụ nơi đây hằng trăm Đoàn viên GDPT, cùng nhau tu học, sinh hoạt và hội họp. Những ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan thì các anh chị em tổ chức các chuyến xe buýt, cùng Chi Hội về Chùa dự lễ và nhận công tác hỗ trợ cho ban tổ chức. Theo các anh chị Trưởng và Phụ Huynh, các em Ngành Oanh về Chùa rất đông.

#### Phật Đản 2558:



Nhân ngày lễ Phật Đản, được sự hứa khả của Thầy CVGH, các anh chị Huỳnh Trưởng, Ủy viên Ngành Oanh và Phụ tá, tổ chức cho các em một buổi lễ Tắm Phật và cúng dường Hoa

Đăng. Đây là lần đầu tiên thực hiện tại chùa Viên Giác. Các anh chị Trưởng cùng quý Thầy trang trí nơi làm lễ từ chiều hôm trước.

Số lượng các em đăng ký từ các GDPT là 80 và thêm một số bạn Đoàn nữa. Sau giờ sinh hoạt các em được các anh chị Trưởng hướng dẫn làm Hoa Sen. Những cánh hoa đủ màu được các em thực hiện với tất cả lòng thành để dâng lên Chư Phật.

Vào lúc 14 giờ dưới ánh nắng ấm áp của mùa Xuân, các em tập trung tại địa điểm để chuẩn bị chương trình lễ Tắm Phật. Hai tay nâng cánh Hoa, các em lắng nghe Thầy giải thích ý nghĩa lễ Tắm Phật. Sau đó bài kệ Tắm Phật được tụng và các em lần lượt cúng dường Hoa Đăng và rưới nước Tắm Phật. Tiếp sau đó các Phật tử cung kính đánh lễ và hoan hỷ tiếp nối hàng của các em.

Các em rất hoan hỷ và vui mừng khi được tham dự buổi lễ này.

#### Phật Đản 2559:

Lúc này Ủy viên Ngành Oanh và Phụ tá luôn có chương trình sinh hoạt cho các em. Điều cần suy nghĩ làm sao để các em được vui chơi và học hỏi. Lúc chia tay các em luôn có một ấn tượng tốt mỗi khi về Chùa.

Năm nay các anh chị Trưởng lo cho Ngành Oanh lên chương trình "Đố vui để học" và "Lễ Tắm Phật và nghe Pháp".

Trước ngày Đại Lễ các anh chị Trưởng của GDPT Tâm Minh lên Chùa cắm những chậu hoa tươi sắc. Vào ngày lễ, sau buổi lễ chào cờ Đoàn và sinh hoạt chung, các anh chị Trưởng nhanh chóng sắp đặt phòng thi đố vui cho các em tại hội trường. Các em được hỏi các câu hỏi về Phật Pháp và chuyên môn GDPT. Buổi tranh tài giữa các đội rất vui và sôi động.

Sau giờ cơm trưa trời trở gió mạnh. Các em nhanh chóng tập trung tại hồ Quan Âm để nghe Pháp và cúng dường lễ Tắm Phật. Thầy CVGH giảng một thời Pháp ngắn cho các em dễ hiểu. Sau đó tuần tự các em cúng dường hoa và thức hiện lễ Tắm Phật.

Đến tối trong chương trình văn nghệ cúng dường các em cùng quý anh chị Trưởng hợp ca bài „Châm Ngôn Oanh Vũ“.



Suốt ngày thứ Bảy các anh chị Trưởng thực hiện song nhiều công việc: việc Chùa, việc của GDPT địa phương và việc của BHD lo cho chương trình Ngành điều động các em. Dù rất mệt nhưng thấy những nụ cười của các em và đón nhận những lời cảm ơn chân thành của quý Phụ Huynh thì mọi sự mệt mỏi đều tan biến.

#### Khóa Giáo Lý GDPT Đức Quốc lần thứ 19:

Cũng như mọi năm, sau Tết Nguyên Đán được một tuần nghỉ ngơi, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho Khóa học thường niên vào đầu tháng tư. Sau khi hội ý sơ với nhau, chương trình được lên và các công việc được phân chia để chuẩn bị ở nhà.

Những tuần trước khóa học thời tiết thật lạnh, mưa liên miên và gió bão. Sau khi chương trình đã lên, chúng tôi mỗi ngày hỏi hộp xem dự báo thời tiết, để biết được chương trình có thể thực hiện không.

Năm nay có được 12 Huynh Trưởng gánh vác trách nhiệm lo cho 118 em Oanh Vũ. Các em được chia làm 9 Đoàn, mỗi Đoàn được một anh chị Trưởng chăm lo và hướng dẫn. Tùy theo trình độ và lứa tuổi các em được chia làm 4 lớp..... Nhìn chung các em rất ngoan, được quý Thầy, quý Cô hướng dẫn Phật Pháp và có hai thời niệm Phật kinh hành do Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh hướng dẫn. Vào tối thứ Sáu các em có buổi lễ Hoa Đăng cùng với Thầy Hạnh Giới và Thầy Hạnh Lý.

Các em được sinh hoạt thể thao ngoài trời. Cám ơn các anh chị trong Ban Sinh Hoạt đã cho các em những trò chơi thi đua thật thú vị. Nhân đây chúng con xin thay mặt ngành Oanh tri ân Thầy Hạnh Lý đã cho chúng con hơn 100 phần quà bánh. Về phần ẩm thực suốt khóa học, các em được quý Phụ Huynh chăm lo đầy đủ và luôn có những món ăn ngon.

Để tỏ lòng tri ân lên Tam Bảo và Ban Tổ Chức, các em đã cố gắng học thuộc bài „Chú Đại Bi“ trước khi về tham dự Khóa học. Cũng không quên cám ơn quý Phụ Huynh đã hưởng ứng chương trình học Kinh do ngành nghề xướng và giúp đỡ cho các em. Để khích lệ tinh thần các em học thuộc bài Chú, Thầy Hạnh Bốn đã trao tặng quà cho các em. Chúng con kính tri ân Thầy.

Sau một năm học tại địa phương, các em đã có truyền thống thi vượt Bậc trong Khóa học thường niên. Năm nay có 4 em thuộc GDPT Tâm Minh và 1 em thuộc GDPT Chánh Niệm đã thi vượt Bậc.

Sau cùng là phần phát thưởng cho các em có điểm thi xuất sắc trong Khóa học. Để khích lệ tinh thần tu học của các em, Thầy Cổ Vấn Giáo Hạnh đã cho những phần quà thưởng để trao cho các em. Chúng con thành kính tri ân Thầy.

Các em vui vẻ và sinh hoạt tốt trong suốt bốn ngày cũng nhờ đến sự chăm sóc và thương yêu của các anh chị Trưởng lo cho ngành Oanh. Xin được cám ơn công sức của quý anh chị.

Kính tri ân quý Chư Tôn Đức, cảm ơn Ban Tổ Chức



## Oanh Vũ thi vẽ

Nhân khóa Giáo Lý GDPT 2017 BHD GDPT Đức Quốc có phát động thi đua vẽ mừng kỷ niệm 30 năm thành lập GDPT trong ngành Oanh Vũ. Dưới đây là một số tác phẩm của những nghệ nhân tí hon.



Hình 1 Quang Huy (7 tuổi) kể lại tiến trình từ ngày ấu thơ được khoác chiếc áo Lam, tung tăng bay nhảy, ca hát, vui chơi trong khu Vườn Xanh của GDPT cho đến nay ra sao



Hình 2 Clara (8 tuổi) trình bày niềm tin nơi Tam Bảo (Phật – Pháp – Tăng) mà em là con chim Oanh Vũ



Hình 3 Hà Linh (8 tuổi) với tác Phẩm „Sur Tử trọng Pháp“: Tuy bị người thợ săn giả dạng tu sĩ bắt trọng thương, nhưng sư tử vẫn không đem lòng trả thù vì sợ phạm đến chiếc áo tượng trưng cho Đức Phật.



Hình 4 Bảo Trân (9 tuổi) trình bày trong bức tranh này những gì em đã học được từ GDPT





Hình 5 Thảo Nhi (10 tuổi) với hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội Bồ đề và ánh trăng rằm



Hình 6 Thảo Mi (10 tuổi). Cũng với hình ảnh „Sự tử trọng Pháp“ nhưng bên cạnh là Hoa Sen GDPT. Ngoài ý nghĩa tôn kính màu áo tượng trưng cho Đức Phật ở đây còn có thêm sự gắn kết giữa GDPT với Phật Giáo nữa.



Hình 7 Đồng Anh (11 tuổi) với tác phẩm Hoa sen 8 cánh tượng trưng cho 3 Ngôi Tam Bảo và 5 hạnh của chư Phật và Bồ Tát mà người Phật tử phải tu tập và thực hành.



Hình 8 Đồng Nhi (11 tuổi): Cũng cùng một ý tưởng hướng về Tam Bảo và 5 Hạnh như bạn Đồng Anh của mình ở trên qua tác phẩm Sen Trắng.



Hình 9 Quý (11 tuổi) họa trong bức tranh một bài trắc nghiệm mà có lẽ em đã tương tự thực hiện trong cuối khóa giáo lý, mặc dù trong đó chỉ có lá cờ là liên quan đến Phật Giáo.



Hình 10 Thiên Phụng (11 tuổi): Trong khi bạn bè cùng trang lứa vui chơi ngoài xã hội thì ngoài việc siêng năng học hành ở trường em còn biết hướng tâm về Phật Pháp.



Hình 11 Trí Tâm (11 tuổi) tường thuật lại những trải nghiệm trong suốt khóa tu học Phật Pháp GDPT tại Chùa Viên Giác.



Hình 12 Đồng Hạnh (11 tuổi): Kết hợp Tam Bảo, Phật Giáo, Gia Đình Phật Tử và Chu Niên vào cùng chung đề tài Lễ kỷ niệm 30 năm GDPT.



Hình 13 Lena Mai (11 tuổi): Ngoài việc giải thích về Tam Bảo và giới thiệu về lá cờ Phật Giáo cũng như GDPT em còn quảng cáo đến người xem những loại rau quả nào tốt cho dinh dưỡng.

## NGÀNH THIẾU

### CẢM TƯỞNG CỦA CÁC EM NGÀNH THIẾU GĐPT ĐỨC QUỐC – NHÂN LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM

#### 30 Jahre GĐPT

Im Kindergarten:

Ich war zum ersten Mal in GĐPT und ab dem Tag wollte ich immer hin und habe mir immer gewünscht, öfters zu kommen.

Bis 12 Jahre:

Ich hatte viele schöne Erfahrungen mit meinen Freunden und ich hatte auch sehr viel über meine Religion gelernt und bin den anh chị dankbar, dass sie mir bis zu meinem Lebensalter immer geholfen haben und mir sehr viel beigebracht haben.

Heute & Zukunft:

Ich habe sehr viel dazugelernt und bin stolz, ein Ngành Thiếu zu sein. Ich hoffe, ich werde noch viel dazulernen, um den Buddhismus zu erweitern und meinen Freunden und Geschwistern auch Sachen und Buddhas Lehre beizubringen.

*Chánh Dũng, Jasmin Lê Huệ Nhật (13)*

#### Kỷ niệm 30 năm thành lập GĐPT Đức Quốc.

Ohne GĐPT wäre das Chùa sein für viele langweiliger. GĐPT ist eine große Familie, wo alle zusammenhalten. GĐPT verbindet die Menschen untereinander, egal ob Vietnamese oder nicht Vietnamese.

GĐPT schult uns um ein besserer Mensch zu werden. GĐPT hat immer die Türen für Leute offen, die dazugehören wollen, oder ausgetreten sind und wieder eintreten möchten.

Nach 30 Jahren GĐPT sollte dieser Weg weiterhin dieser sein, damit in Zukunft wir näher an Buddhas Lehre und Kulter Vietnams geführt. Damit wir nie unsere Wurzeln verlieren, weil ohne GĐPT würden viele die vietnamesische Sprache vergessen und somit ihre Wurzeln.

Dankeschön an die Anh, Chị, die sich für uns alle aufgeopfert haben.

*Thảo Haag, Đồng Hiếu, Tâm Minh, 17 tuổi.*

### 30-jähriges Jubiläum GĐPT Đức Quốc

Erst vor einigen Jahren haben wir angefangen Aktivitäten im GĐPT wieder aufzunehmen. Denn obwohl GĐPT Minh Hai bald sein 30 Jähriges Bestehen feiert, hatten wir für eine längere Zeit keine Möglichkeiten, Aktivitäten und Unterricht innerhalb eine buddhistischen Gemeinde durchzuführen.

Seitdem sind einig dazugekommen, aber es mussten uns einige verlassen.

Jedoch denke ich, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn man bedenkt, dass einige von uns, trotz einer durch Umzug weiter Entfernung, weiterhin zu sinh hoạt kommen und an verschiedenen Aktivitäten, wie beispielsweise Khóa Học Ostern, teilnehmen.

Durch solche Veranstaltungen, wie auch Lễ Vu Lan oder Lễ Phật Đản, ist es uns möglich, Mitglieder anderer GĐPT oder auch Jugendliche, die am Praktizieren Interesse haben, kennenzulernen und auch Freundschaften zu bilden, die teilweise schon viele Jahre halten.

GĐPT hilft uns offener zu sein, unsere Sprache und Kultur beizubehalten und besseres Verständnis für die Lehre Buddhas und das Zusammenleben seiner Laien zu entwickeln.

Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein und hoffe, dass auch in den nächsten noch viele von uns dabei bleiben werden.

*Minh Hải, David Dao (16)*





Herzlichen Glückwunsch zum 30-ten Jubiläum des Gia Đình Phật Tử!

Eine GDPT ist eine sehr gute Organisation, um mit einer Gemeinschaft das „vietnamesisch sein“ auszuleben.

Diese Gemeinschaft schafft eine Familie und Zugehörigkeit für Erwachsene, die sich wohler unter Vietnamesen fühlen und Jugendliche, die ihre Wurzeln näher kennenlernen können. Also ist die Gia Đình Phật Tử wirklich eine Familie und ich bin sehr dankbar, dass es sie gibt.

Ich hoffe, GDPT hat noch eine lange und schöne Zukunft vor sich und ich freue mich auf das Millennium von GDPT.

*Chánh Tín, Ngọc Hân Nguyễn (16)*

Zu diesem großen Ereignis, und zwar 30 Jahre GDPT Đức Quốc, bin ich sehr beeindruckt, wie unser GDPT gewachsen ist und dank quý Thầy und quý Sư Cô haben wir einen Lehrer, ein Dach über dem Kopf und sozusagen Sponsoren.

Öfters vergessen wir aber, dass wir eine große FAMILIE sind, denn nicht jedes einzelne đơn vị ist eine Familie, sondern wir alle zusammen GDPT weltweit!

Ich Glückwünsche hiermit allen, die in unserer Familie sind und bedanke mich auch herzlichst bei allen, die von klein an auf mich aufgepasst haben und ein Ort/Schulter mir zum anlehnen gegeben haben

*Tâm Minh, Kevin Minh Ngô (14)*



# Sự tiếp nối

*Ủy Viên Ngành Thanh*

Như buổi ban mai, mặt trời hé rạng từ chân trời thổi những tia nắng ấm vào vạn vật, khơi rọi nguồn năng lượng mới đang dâng tràn khắp ngõ ngách của mặt đất – và ngày mới bắt đầu. Tuổi trẻ cũng bắt đầu vào đời bằng hình ảnh đẹp như buổi ban mai ấy – Nhiệt huyết, tinh khôi và đầy mơ ước. Do vậy, tuổi trẻ – tuổi thanh niên luôn là đôi vai chuyên chở niềm hy vọng của cộng đồng, xã hội.

Trong tổ chức GDPT, ngành Thanh đóng vai trò quan trọng, vì chính các em là những nhân tố kế thừa và lực đẩy con thuyền của tổ chức. Hôm nay, đánh dấu chặng đường dài 30 năm sinh hoạt của GDPT Đức Quốc, không thể không có đôi dòng viết về ngành Thanh, là những Đoàn sinh từ lứa tuổi 18 trở lên. Chúng ta hãy hồi tưởng lại, như một cuốn phim sinh động đang mở ra trong ký ức những sinh hoạt và phát triển của ngành Thanh từ những ngày đầu thành lập 1987 đến thời điểm hiện tại 2017. Rồi chúng ta sẽ rất bất ngờ như khi thưởng thức một bộ phim mang giai vị với đủ những cung bậc trầm bổng. Đó cũng là đặc điểm của ngành Thanh...

Những năm đầu mới thành lập cho đến gần cuối thập niên 90, ngành Thanh là gương mặt sinh hoạt của GDPT với một đội ngũ đoàn sinh đông đảo. Lúc đó, phần lớn các anh chị, các em đã ở lứa tuổi thanh niên khi tham gia vào tổ chức GDPT. Nhiều đoàn sinh ngành Thanh trước đó chưa biết đến Đạo Phật và chỉ quy y, thọ năm giới khi trở thành thành viên GDPT. Giai đoạn đó, ngành Thanh phải học hỏi rất nhiều vì không có những bước chuyển tiếp đi từ ngành Oanh, qua đến ngành Thiếu để bước vào ngành Thanh. Ngành Thanh vừa phải học hỏi về Phật Pháp, vừa trang bị cho mình những kiến thức tổ chức và cách thức sinh hoạt GDPT, vừa còn tham gia rất nhiều các sinh hoạt cộng đồng. Nhưng cũng chính trong thời gian này nhiều trại huấn luyện đã được mở ra. Rất nhiều anh chị

Huynh trưởng nòng cốt của Đức Quốc đã được đào tạo trong giai đoạn này. Khó có thể quên được bao kỷ niệm đầy tiếng cười cùng với những giây phút sâu lắng từ những đêm lửa trại của các trại huấn luyện hay những trại họp bạn. Khó ai quên được những vở kịch tự biên tự diễn hàm chứa nhiều ý tưởng sâu sắc của các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn ở các đêm lửa trại, lửa hồng kêu tí tách, sương khuya đã xuống mà vẫn chưa ai muốn chia tay. Các đội Lân, đội múa của các đơn vị gia đình lần lượt ra đời, không những đã đóng góp vào chương trình văn nghệ cho các Đại Lễ Phật Đản, Đại lễ Vu Lan với những tiết mục chuyên chở đầy đạo vị và hương sắc mà còn tham gia các chương trình văn hóa có tầm cỡ nơi sở tại. Một điểm son trong giai đoạn này là các Đoàn sinh ngành Thanh khá giỏi tiếng Việt nên đã từng có những giờ hội thảo về văn chương, đã có những nguyệt san do tất cả các đơn vị gia đình thực hiện. Việc học và tiếp thu Phật pháp không gặp những trở ngại nào đáng kể vì các Đoàn sinh hiểu và viết tiếng Việt khá giỏi.

Từ nay trở đi, tổ chức GDPT đã xây dựng được một đội ngũ Huynh trưởng còn rất trẻ nhưng đầy nhiệt huyết và rất vững vàng. Nhờ yếu tố nhân sự đó mà sinh hoạt của GDPT đi vào quy cũ, nề nếp. Rất đều đặn, ngành Thanh hầu như mỗi năm hay mỗi hai năm lại vui mừng đón nhận các đoàn sinh đi từ ngành Thiếu đã đủ tuổi sau khi gia đình tổ chức lễ lên ngành. Đặc điểm của ngành Thanh giai đoạn này là, ngành đã có những Đoàn sinh từ ngành Thiếu đi lên. Do đó ngành thanh đã có được những đoàn sinh rất gắn bó với tổ chức và khá vững vàng trong những bước đi của mình cho sự tu học cũng như thực hiện công tác. Năm 1997 là năm đã có được một cuộc hội thảo ngành Thanh nữ trải dài trong mấy ngày với những đề tài rất thiết thực về vai trò của nữ giới và để để lại những dấu ấn

khó phai mờ trong lòng những anh chị từng tham dự. Nhiều năm tiếp sau đó và đến nay, GDPT vẫn chưa có duyên để thực hiện lại một buổi hội thảo riêng cho ngành Thanh nữ như thế lần thứ hai.

Thế giới và con người đã bước vào thiên niên kỷ thứ 3. Nếu lấy mốc thời gian là năm 2000, thì Khoa học và đặc biệt là tin học đã có những bước đột phá to lớn từ thời điểm này. GDPT cũng đi trong làn sóng kỹ thuật mới đó: Liên lạc qua điện thư và những chiếc điện thoại cầm tay, các trang nhà được thiết lập để thông tin và giới thiệu sinh hoạt GDPT, có những buổi họp được thực hiện trên thính phòng. Và dĩ nhiên ngành Thanh luôn đóng vai trò tiên phong trong việc ứng dụng các kỹ thuật tin học mới đó. Giờ đây, BHT đã tổ chức thêm lớp tiếng Việt cho ngành Thanh vì lúc này, không ít những Đoàn sinh khi qua Đức tuổi còn rất nhỏ. Các giờ học Phật Pháp bắt đầu phải sử dụng song ngữ. Đây cũng là một khó khăn mới càng ngày càng rõ nét trong việc truyền đạt Phật Pháp cho Đoàn Sinh. Để thắt chặt thêm tình Lam giữa các đoàn sinh ngành Thanh, đặc biệt là giữa các đơn vị Gia đình rải rác khắp nước Đức, ngành Thanh đã cố gắng tổ chức hàng năm ngày du ngoạn ngành được luân phiên ở nhiều thành phố khác nhau như Berlin, Hamburg, München v.v...

Chương trình du ngoạn này đôi lúc cũng bị gián đoạn vì điều kiện hoàn cảnh và thời gian không thuận tiện. Cũng trong giai đoạn về sau này, sinh hoạt của ngành Thanh nhìn trên bình địa phương luôn biến đổi: Có đơn vị gia đình hầu như là không có đoàn sinh ngành Thanh nữa; có đơn vị gia đình đã xây dựng được một lực lượng ngành Thanh khá hùng hậu trong một thời gian, nhưng rồi sau đó con số đoàn sinh ngành lại giảm dần.

Sự phát triển hay dừng lại của ngành Thanh được ghi nhận rõ nét nhất là ở những khóa tu học hàng năm trong mùa lễ Phục sinh của GDPT Đức Quốc. Trong khi số lượng Đoàn sinh ngành thiếu về tu học càng ngày càng đông thì số lượng ngành Thanh hoặc là dừng lại hoặc là giảm đi.

Nếu tìm hiểu sâu vào vấn đề, chúng ta có thể thấy ngành Thanh đang đứng trước những thử thách:

Phần lớn các Đoàn sinh ngành thanh, khi tới tuổi 19, 20 là các em bắt đầu bước vào ngưỡng cửa Đại học. Chương trình đại học ở Đức rất nặng, vừa lý thuyết lẫn thực hành. Đôi khi lại phải đi làm thêm ngày thứ bảy để trang trải các chi phí, nếu như em ở riêng, chưa kể đến trường hợp là các em phải dời đến thành phố khác nơi có trường giảng dạy ngành mà mình muốn theo học. Do đó đối với ngành Thanh, việc tham gia sinh hoạt đều đặn thường xuyên không phải đơn giản.

Có thể, một số đoàn sinh trông chờ một chương trình tu học và sinh hoạt thực tiễn hơn, thích hợp hơn, đi gần với những vấn đề của ngày hôm nay hơn để có thể hòa cùng với hơi thở của thời đại. Điều này có thể là GDPT chưa đáp ứng được chăng?

Truyền thông bằng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ cũng là một trở ngại lớn khi các anh chị trưởng nỗ lực đưa các em đến gần với tuệ giác của đạo Phật qua việc học hỏi giáo lý cũng như đến gần để thưởng thức dòng nước trong ngọt của cội nguồn văn hóa Việt Nam.

Từ hai năm trở lại đây, như sóng đẩy thêm cát vào bờ, ngành Thanh lại được bồi đắp thêm nhân sự đến từ các em ngành Thiếu đã đủ tuổi, đủ kiến thức các bậc học, mà những em đó là những em đã bước vào sinh hoạt GDPT từ khi còn là những con chim non. Các em đã mang lại sinh khí và nguồn năng lực mới cho ngành. Đây là niềm vui mà cũng là món quà cao quý nhất đối với các anh chị trưởng, những người anh, người chị tận tụy và kiên nhẫn như tầm nhĩ tư...

Viết về một giai đoạn 30 năm sinh hoạt của ngành Thanh tóm gọn trên hai trang giấy bằng cái nhìn cá nhân của mình thì chắc chắn sẽ rất thiếu sót và không tránh khỏi tính phiến diện. Ngôn ngữ cũng chỉ là ngôn ngữ. Nếu bài viết này may mắn có ai đó đọc, mong rằng các anh chị đừng dừng lại ở ngôn ngữ mà hãy cảm nhận – cảm nhận một dòng chảy sinh mệnh của tổ chức. Nhìn vào ngành Thanh hôm nay, ta thấy được, cảm nhận được ngành Thanh của quá khứ, của bảy mươi năm trước. Ngày đó tuổi trẻ

của GDPT cùng hứng chịu những nhọc nhằn của vận nước nổi trôi. Ngày đó, tuổi trẻ của GDPT cũng đã đối đầu với bao hiểm nguy trên con đường phụng sự hầu góp một bàn tay làm giảm nỗi đau của đồng bào trên quê hương bị tan hoang bởi chiến tranh. Và ngày đó, tuổi trẻ GDPT cũng đã kiên nhẫn và tận tụy như con tằm nhả tơ để làm sao cho dòng sinh mệnh của tổ chức không đứt đoạn mà tuôn chảy mãi, dù mai sau có thế nào.

Chúng ta, những người của thế hệ hôm nay xin được tri ân các thế hệ đi trước. Chúng ta

nguyện tiếp nối những giấc mơ và hoài bão của người xưa. Giấc mơ vào hoài bão của bao thế hệ tuổi trẻ GDPT thì chỉ có một hương vị, nhưng để làm cho hoài bão đó thành hiện thực trong từng giây phút của cuộc sống thì chúng ta có vô số phương tiện. Chỉ cần chúng ta khôn khéo không cố chấp, thì chúng ta có thể nhận biết được phương tiện nào là thích hợp cho sự phát triển của tổ chức và mang lại nhiều lợi lạc nhất cho các em đoàn sinh của chúng ta trong thời đại này.



## Công tác từ thiện Gia Đình Phật Tử Đức Quốc

Ngoài việc sinh hoạt và tu học tại địa phương, Lam viên Đức quốc trong nhiều năm qua đã tích cực tham gia công tác từ thiện qua lời kêu gọi của Ủy Viên Xã Hội. Từ thiện có thể hiểu là hành động thiện xuất phát từ lòng từ bi. Bất cứ việc làm nào mang lại lợi ích cho tha nhân bắt nguồn từ tâm Hỷ xả, vị tha, cứu khổ ban vui đều mang lợi lạc cho mọi người.

Trong chương trình Phật pháp của ngành Thiếu và cả của Huỳnh Trưởng bài học về “Tứ Nhiếp Pháp” thì đoàn

viên GDPT đã được học đi học lại, thảo luận về bố thí, về tài thí, pháp thí và vô úy thí, v.v... về cách làm việc thiện, đầy ý nghĩa bằng tất cả tấm lòng yêu thương, bằng sự chia sẻ không tính toán, bằng những món quà giá trị từ tâm hồn bình thường về vật chất, nhằm gửi đến các mảnh đời bất hạnh bằng hơi ấm tình đạo vị của người con Phật, cũng cùng một mục đích “sáng cho người một niềm vui, chiều giúp người bớt khổ”.

Huỳnh Trưởng dạy các em làm việc thiện từ khi còn là một oanh vũ, để tập cho các em mở rộng lòng từ, để các em hiểu nhiều hơn về cuộc sống. Tính đến nay các đơn vị đóng góp cho quỹ từ thiện xã hội, bằng nguồn lực tự thân của Đoàn viên GDPT và sự đóng góp của chư Tôn Đức Tăng, Ni, của quý vị ân nhân, các phụ huynh, các Mạnh Thường Quân, phát hành gây quỹ vào những dịp Đại Lễ, v.v. .

**Những công việc thiện có mục đích ngắn hạn như là thiên tai, cứu đói, bệnh tật, hưởng ứng theo lời kêu gọi của BHD Hải Ngoại và BHD GDPTVN Âu Châu, như:**

- Cứu trợ nạn nhân bão lụt ở Phi Luật Tân.
- Yểm trợ Huỳnh Trưởng ở VN mỗi tìm.
- Cứu trợ động đất, sóng thần ở Nhật Bản.
- Quyên góp cứu trợ nạn nhân động đất tại Nepal.
- Đóng góp cứu trợ nạn nhân bão lụt ở Việt Nam.
- Kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Hoa Kỳ.



Ngoài ra các đơn vị cũng thực hiện theo lời kêu gọi của UV Xã Hội để yểm trợ nạn nhân bão lụt ở miền nam nước Đức vào năm 2013.

**Và những mục đích dài hạn, như:**

- Đóng góp cho quỹ Tự nguyện Hướng Về Quê Hương do Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại phát động và duy trì cho đến nay.
- Ủng hộ chương trình giúp các em Lam viên nghèo.
- Đóng góp quỹ học bổng cho các em Lam viên nghèo tại Việt Nam bắt đầu từ tháng 01 năm 2015.



Thay mặt BHD GDPTVN tại Đức chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức, kính cảm ơn quý phụ huynh, quý mạnh thường quân đã ủng hộ cho chương trình từ thiện này trong nhiều năm qua.







## Sinh hoạt GDPT MINH HẢI

Nam Mô A Di Đà Phật

Thấm thoát Gia Đình Minh Hải đã tròn 30 năm. Sư Phụ Phương trượng chùa Viên Giác đã ươm hạt giống Bồ đề trên vùng đất xa lạ này. Khí hậu, thời tiết, đất đai có thể nói không có gì phù hợp với hạt giống. Sợ rằng giống quýt ngọt Giang Nam lại thành cây chỉ xát chua và không ăn được ở Giang Bắc. Tuy nhiên, hạt giống Bồ đề có khác, bản chất vốn “vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố”, cây Bồ đề đã xanh tốt, tăng trưởng lớn mạnh. Từ đó, nơi đây bắt đầu đã có tiếng chuông, tiếng mõ có pháp âm và Hồng danh Phật lan tỏa, từ bi của Phật làm ấm áp không gian, huệ nhật huệ quang của Phật chan hòa ánh sáng khắp nơi.

Ostfriesland có Phật pháp lưu hành và lại là nơi có nhiều người xuất gia – mười một vị vừa Tăng, vừa Ni. Chỉ riêng thời gian 5 năm sau này đã có 3 Tăng và 2 Ni. Nhiều tiếng thị phi cho rằng những vị này lỡ dở duyên đời nên lánh mình vào cửa đạo. Cũng đúng, nhưng thói thường thà làm kẻ bất đắc chí phàm phu chứ không “nỡ” buông bỏ tất cả để làm một người “nhàn rỗi”! Riêng chúng tôi có người tu làm giềng mối, làm nền tảng lại thêm những thiện tri thức khắp nơi như là những cô bác, anh chị lớn lúc nào cũng quan tâm hỗ trợ. Cứ nhìn những buổi lễ, các cuộc thăm hỏi bất ngờ chúng tôi thấy rất được an ủi, rất an tâm. Thấy rằng: chính đây là những sự bảo bọc, sự hộ niệm của chư Phật, Bồ tát đã được thể hiện cụ thể. Trên con đường tu tập, vừa hành Phật sự, những khi nghiệp trở, những lúc giông gió bất kỳ, tinh thần sa sút, tự mình làm sao chống chọi nếu không có những trợ duyên quý báu này?

Thành lập từ năm 1987, tại trại tạm cư Nazareth Norddeich, Gia Đình Minh Hải sinh hoạt tại đây đến năm 1995. Thời gian đầu, gia đình anh chị Thị Lộc cùng Võ Minh Hoàng, Huỳnh Ngọc Anh Tuấn, Thiện Tánh Lai Thanh Dũng đứng ra vận động để quy tụ đoàn sinh.

Công việc không phải dễ dàng vì mọi người còn xa lạ với tổ chức Gia Đình Phật Tử (GDPT), hơn nữa lại vừa chân ướt chân ráo đến nơi xa xôi này mà chỗ ở còn chưa ổn định. Tuy nhiên, Gia Đình Minh Hải cũng đã được thành lập và được Sư phụ Phương trượng chứng minh cho buổi lễ ra mắt và phát nguyện vào dịp Lễ Vu Lan năm 1987 tại chùa Viên Giác. Tất cả mọi cần thiết cho GDPT như vải lam, huy hiệu hoa sen, v.v. đều được anh chị Thị Lộc, Thị Khiêm chu cấp.

Gia Đình Minh Hải sinh hoạt mỗi tuần một lần. Các em tụng một thời kinh ngắn, học hát, chơi trò chơi và học nấu ăn. Mỗi năm, Sư phụ Phương trượng về đây một lần để làm Lễ Cầu An vào một cuối tuần. Những ngày này là những ngày vui vẻ, nhộn nhịp nhất trong năm của chúng tôi. Chúng tôi vừa chuẩn bị thức ăn cúng dường vừa dành thì giờ nghe pháp. Mọi sự bấy giờ đều có anh chị Thị Lộc sắp xếp.

Từ năm 1987 đến năm 1995, Gia Đình Minh Hải bốn lần bầu Ban Liên Đoàn. Lần đầu:

Liên Đoàn Trưởng kiêm Gia Trưởng:

**Thị Lộc – Võ Văn Mai**

Thư Ký: **Huỳnh Ngọc Anh Tuấn**

Thủ Quỹ: **Chúc Hằng – Võ Thị Thu Hà**

Đoàn sinh khoảng 28 em.

Hai năm sau 1989, Ban Liên Đoàn được bầu lại:

Liên Đoàn Trưởng: **Võ Minh Hoàng**

Liên Đoàn Phó: **Thiện Tánh – Lai Thanh Dũng**

Thư Ký: **Huỳnh Ngọc Anh Tuấn**

Số đoàn sinh gia tăng 40 em và đội Lân được thành hình.

Cuối năm 1991, LĐT Võ Minh Hoàng, Thư Ký Huỳnh Ngọc Anh Tuấn dọn về Muenchen. Ban Liên Đoàn mới được ra mắt:

Liên Đoàn Trưởng: **Thiện Tánh – Lai Thanh Dũng**

Liên Đoàn Phó: **Thiện Mỹ – Thái Văn Anh**

Thư Ký: **Chúc Liên – Võ Thanh Thu**

Thủ Quỹ: **Thiện Anh – Lai Thị Mộng Trâm**  
Số lượng đoàn sinh không thay đổi.

Năm 1995, Gia Đình Minh Hải thay đổi toàn diện. Gia đình anh Thị Lộc về Berlin, Thiện Tánh Lai Thanh Dũng cùng một số Huynh trưởng nòng cốt cũng lần lượt đi định cư. Ban Liên Đoàn bấy giờ là:

Gia Trưởng: **Ngọc Thanh – Ngô Kiều Oanh**  
Liên Đoàn Trưởng kiêm Liên Đoàn Phó:  
**Thiện Mỹ – Thái Văn Anh**  
Thư Ký: **Diệu Lan – Nguyễn Thanh Mai**  
Thủ Quỹ: **Thiện Huệ – Vương Thúy Hà**

Bấy giờ, tất cả Huynh trưởng cũng như đoàn sinh đều ở Aurich và không đầy 15 người. Chúng tôi dời địa điểm sinh hoạt về tại đây. Lúc đó, anh chị Thiện Lý, Diệu Hòa cùng bà ngoại Nguyễn Hảo đã sốt sắng lên tiếng cho chúng tôi mượn một căn phòng để làm chỗ tu tập. Gia Đình Minh Hải thật là nhớ ơn anh chị! Chúng tôi đã sinh hoạt tại đây đến năm 2000. Năm năm bảo bọc chúng tôi, một thời gian dài!

Về Aurich, chúng tôi thay đổi chương trình sinh hoạt: 2 tuần 1 lần – vì thiếu người và vì địa điểm chúng tôi chỉ tụng kinh và học Phật pháp. Chúng tôi tụng Phẩm Phổ Môn của Kinh Pháp Hoa và mỗi 14, 30 âm lịch đều có lạy Hồng danh Sám hối. Chủ nhà từ bà ngoại cho đến cha mẹ con cái đều cùng sinh hoạt với chúng tôi thật là ấm cúng vui vẻ! Sự liên hệ giữa chúng tôi và cha mẹ đoàn sinh ngày càng tốt đẹp và tất cả đều là những hội viên rường cột Hộ Niệm Phật sau này.

Năm 2001 trở đi, chúng tôi sinh hoạt luân phiên từng nhà. Liên Đoàn Trưởng vẫn là Thiện Mỹ, một mình chèo chống, “vẫn dốc lòng vì đạo hy sinh”. Liên Đoàn Phó vẫn còn khuyết. Năm 1997, Minh Tịnh Huỳnh Phước Bình nhận chức Liên Đoàn Phó nhưng chỉ một thời gian ngắn bận gia đình nên không sinh hoạt nữa. Thư ký vẫn là Diệu Lan. Thủ Quỹ được thay đổi nhiều lần: Thiện Huệ xuất gia, Diệu Tú, Thiện Anh lần lượt lập gia đình. Thủ Quỹ bây giờ là Thiện Xuân. Thiện Xuân có tay cầm tiền nên ống heo Minh Hải cũng đủ chi tiêu hoặc cứu trợ, hoặc cúng dường Tam Bảo, hoặc ấn tống Kinh v.v.

Năm 2003, Sư phụ Hạnh Tấn về trụ trì chùa Viên Giác, các Huynh trưởng chưa bận rộn nhiều về gia đình, cô bác còn đi đứng nhanh nhẹn nên tất cả các buổi Đàn Đại Bi, Huân tu Tịnh độ đều có Gia Đình Minh Hải tham dự. Ngoài ra, còn thường xuyên mỗi năm 2 lần về chùa làm công quả. Thời gian này, chúng tôi cũng thường đi hộ niệm cho các đám tang ở Aurich và các vùng phụ cận. Năm 2004, Sư phụ Hạnh Tấn khuyên chúng tôi lập Hộ Niệm Phật và Liên Hoa Thắng Hội ra đời. “Liên Hoa Thắng Hội” là chúng tôi noi theo người xưa: Tông Trách Thiền Sư lập Hộ Niệm Phật Liên Hoa Thắng Hội, cảm ứng chiêm bao thấy một người khoảng 30 tuổi chít khăn đen, thanh nhã đến xin ghi tên vào Hộ. Ngài hỏi tên, đáp rằng: Phổ Huệ. Ngài ghi xong, vị ấy lại nói: xin ghi thêm tên anh tôi. Hỏi tên thì vị ấy đáp: Phổ Hiền!

Phổ Huệ, Phổ Hiền là 2 vị Bồ Tát của Phẩm Ly Thế Gian trong Kinh Hoa Nghiêm.

Thời gian này, chúng tôi đang theo nghi thức Huân tu Tịnh độ của chùa Viên Giác nên mỗi kỳ sinh hoạt đều tụng phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm. Thấy câu chuyện phù hợp với việc tu tập của mình, nên chúng tôi lấy tên Hộ là Liên Hoa Thắng Hội (LHTH) để được Bồ tát gia hộ.

Như vậy, từ nay chi hội Norddeich cũng là LHTH, cũng là Gia Đình Minh Hải, chỉ là một. Chúng tôi sinh hoạt chung cùng với nhau, ăn uống vui chơi, cùng vui cùng buồn với nhau, làm chủ làm bạn với nhau rất là hòa hợp! Đến nay chúng tôi được 36 gia đình, 120 Phật tử hội viên vừa lớn vừa trẻ em. Chúng tôi giống như một đại gia đình sống chung dưới một mái nhà ấm cúng theo truyền thống Á Đông ngày xưa, trong đó có ông bà, cha mẹ và con cháu...!

Năm 2008, trên đường đi nhập thất, Sư phụ Hạnh Tấn tìm được một nơi làm đạo tràng gần Dresden, rất u tịch, thanh nhã, Sư phụ đặt tên Tu Viện Vô Lượng Thọ. Thời gian này, chúng tôi thường qua lại Tu Viện để làm công quả vì chùa còn phải sửa sang nhiều. Mỗi lần đi, xe của Thiện Hồng chêm nhét vừa người, vừa thức ăn, vừa đồ nghề không còn một kẻ hở, mà chỉ có Thiện Hồng, chớ không ai đủ sức ép chiếc xe đến cùng cực như vậy.

Chúng tôi cũng được Sư phụ cho thỉnh Phật vì lúc này Thầy Thông Trụ cũng đang ở Trung Quốc để thỉnh Phật cho chùa. Kỳ công nhưt là chuyển vô kinh cho 3 tượng Tây phương Tam Thánh. Chúng tôi ở lại 1 tuần và chỉ có việc vô kinh và làm rất là vất vả mà cũng rất hào hứng vì việc hoàn toàn xa lạ với chúng tôi.

Từ 2008, mỗi năm chúng tôi buôn bán 2 ngày trong dịp lễ Kulturfest vào khoảng tháng 5 để gây quỹ. Hai lần thỉnh Chư Tôn Đức về giảng pháp ngoài lần thọ Bát Quan Trai thường lệ. Chúng tôi cùng chung vui Tết Dương lịch đốt pháo – Tết Nguyên Đán thì có “Đại lễ Báo Ân và mừng Xuân Di Lạc”. Thông thường, đầu năm chúng tôi tụng Bộ Pháp Hoa, vào dịp Phục sinh tụng Bộ Lương Hoàng Sám. Chúng tôi cũng mở hội Phóng Sanh. Việc phóng sanh ở Aurich do Sư phụ Thiện Huệ khởi xướng và ai nấy đều hưởng ứng. Đây là dịp giúp cho tuổi trẻ biết tôn trọng sự sống và tạo duyên cho nhiều gia đình cũng như đoàn sinh lập nguyện ăn chay. Thật đáng mừng! Việc phóng sanh đến nay đã 10 năm liên tục! Lần nào cũng đông vầy và đặc biệt, đầu hôm đó dù thời tiết thế nào, đến lúc phóng sanh trời vẫn quang đãng để cho buổi lễ không gián đoạn và trang nghiêm.

Năm 2010, chúng tôi mượn được trường Finkenburg và Jugendzentrum để sinh hoạt vì số lượng trẻ em đã tương đương với người lớn, nên không nhà nào đủ rộng để vừa tụng Kinh, vừa có chỗ cho chương trình các em – các em học Phật pháp, học tiếng Việt, học múa lân. Và trong dịp lễ Tết thành phố Aurich, đoàn sinh cùng Huynh trưởng cộng tác múa lân chung quanh Aurich để gây quỹ. Nhiều em có năng khiếu múa rất có nét.

Năm 2012, sau lễ kỷ niệm 25 năm Gia Đình Minh Hải, Khai Ngộ Nguyễn Thị Bích Đào được đề cử Liên Đoàn Phó. Khai Ngộ từ lâu là đoàn sinh đặc lực của Gia Đình Minh Hải. Các thành phần khác không thay đổi. Cũng từ đây, mỗi năm vào dịp Phục Sinh, Phụ huynh, Huynh trưởng, Đoàn sinh cùng về chùa Viên Giác để cho các em tu tập với các đơn vị Bạn.

Năm 2013, Thiện Tùng được Tam Bảo ban ân sau bao nhiêu ngày tháng bôn ba vất vả để tìm địa điểm cho Gia Đình Minh Hải. Tìm chỗ đã

khó, rồi còn phải so sánh lịch giảng của Thầy với lịch của chỗ cho mượn. Nhiều khi, chúng tôi chưa kịp dọn ra, chủ mới đã tới...!!! Nhưng rồi khó khăn cũng qua đi!

Thiện Tùng được ông bạn người Đức giúp mua một căn nhà và cũng nhờ ông bạn này hướng dẫn để sửa sang tu bổ lại.

Suốt mấy tháng trời rông rã, từ tháng 4/2013 trở đi, huynh đệ, cô bác làm việc ngày đêm không kể cuối tuần, đầu tuần, việc nặng việc nhẹ cùng chia nhau làm. Tuy vất vả mười phần, nhưng nghĩ rằng xây dựng Đạo tràng là báo ân Phật, cho nên ai nấy đều hăng say, vui vẻ, cởi mở trong lòng.

Tháng 9/2013, Sư phụ Phương trưởng lần đầu tiên trở lại Aurich sau 10 năm vắng bóng, có tới thăm nơi đây. Sư phụ cũng rất vui mừng và dạy an vị Phật thế nào để sau này chúng tôi có thể đi kinh hành.

Tháng 10 tiếp theo, khi ngôi đạo tràng vừa tạm ổn, vừa bắt điện xong, bên ngoài vẫn còn ngổn ngang thì cũng vừa đúng kỳ thỉnh Sư phụ Nhất Chân cùng chư Tăng Ni Tịnh Thất An Thiền. Sư phụ cùng chư Tăng Ni đón mừng Đạo tràng mới bằng lực lượng hùng hậu với 10 Thầy Cô và đông đảo đệ tử mặt mày rạng rỡ đầy rực hào ra nghinh tiếp!

Năm sau 2014, vào dịp thọ Bát Quan Trai thường niên và cũng trùng vào lễ Vía Đức Quan Âm Bồ Tát, Sư phụ Phương trưởng đặt tên nơi đây là “Liên Hoa Đạo Tràng”. Để mừng lễ Vía và cũng mừng cho Liên Hoa đạo tràng, trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, Thầy trò cùng lạy Ngũ Bách Danh, mỗi sáng 100 lạy cùng chung với thời Công Phu Khuya. Dịp này, Sư phụ phát nguyện Việt dịch nghi Ngũ Bách Danh này và đến nay nghi Ngũ Bách Danh đã được Việt dịch và được ấn tống.

Năm 2015, cũng nhân kỳ thọ Bát Quan Trai, với sự chứng minh của Sư phụ Phương trưởng cùng anh Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Cừ, anh Huynh trưởng cấp Tấn Trưởng Ban Hướng Dẫn GDPT Đức Quốc Thị Hiện, anh Huynh Trưởng cấp Tín Phó Trưởng Ban Nguyên Mãn, Ban Huynh Trưởng mới được thành hình:

**Thiện Mỹ:** Liên Đoàn Trưởng

**Chúc Phục & Khai Ngộ:** Liên Đoàn Phó

**Đồng Viên:** Thư Ký

**Diệu Hạnh:** Thủ Quỹ

Năm 2016, vì “nhu cầu sinh hoạt”, anh chị Huỳnh trưởng quyết định dời địa điểm sinh hoạt về Familien Zentrum do thành phố Aurich cho mượn. Địa điểm ở ngay trong phố, sân chơi rộng, phòng ốc rộng, mới – tòa nhà mới xây – Từ đây, Gia Đình Minh Hải sinh hoạt riêng. Nhìn 5 anh chị “oai phong” với khoảng 20 đoàn sinh vừa lớn vừa nhỏ, ai cũng thấy ái ngại! Trong 5 anh chị lại có Chúc Phục nhiệt tình, nhiều sáng kiến nhưng lại yếu đuối, duyên đời đang thịnh nên chỉ hỗ trợ được nửa thân mình!

Ba mươi năm trôi qua. Các mầm, chồi đều tăng trưởng, các Huỳnh trưởng cũng đã “thành người lớn”, còn cô bác thì đã vào tuổi về chiều. Tri ân Tam Bảo biết bao, đã gom về đây một

mối, đã hộ niệm, đã giữ gìn để tất cả được cùng tu tập, được phụng sự, hộ trì Tam Bảo không để đời người trôi qua một cách lãng phí, chỉ với ăn uống ngủ nghỉ, thù tạc bạn bè. Đã 30 năm, vậy mà tất cả vẫn còn được quây quần dưới bóng mát của cội Bồ Đề. Càng nghĩ, càng tri ân sâu xa hơn khi ngậm ngùi nhớ đến các bạn đạo của mình vì nghiệp dĩ thế nào đã bỏ cuộc nửa chừng, nhiều khi còn đến nỗi làm những “Sự tử trùng”... Đã đến chốn châu báu lại phải về không mà bản thân còn mang thương tích... Thật rất xót xa!

Đức Phật đã bình đẳng với tất cả đám con của Ngài, với tâm vô ngã, Phật đâu có thiên vị, chẳng qua:

Ánh trăng thanh chiếu đến tận cùng  
Song lắng lại nơi tâm người thương nguyệt  
Nam Mô A Di Đà Phật



**Không có sự thất bại nào là vô ích, mỗi bước  
xây chân là một lần kinh nghiệm, và nếu  
chúng ta biết gượng dậy, thì đây cũng là  
những bước tiến lên**

*(Võ Đình Cường – Thủ Hòa Diệu Sống)*

**Gia Đình Phật Tử  
Minh Hải**  
**Kỷ niệm Chu Niên thứ 30**  
**Thầy Hạnh Giới**

Theo định luật vô thường, tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh và do nhân duyên diệt. Vạn vật biến hóa, thay hình đổi dạng. Quá khứ, hiện tại và vị lai là ba điểm mốc của thời gian không thể tách rời, luôn kết nối và chi phối lẫn nhau không ngừng nghỉ. Sự thành tựu kết quả ngày hôm nay là do nhân của quá khứ, đồng thời chính kết quả đó cũng là nhân, nền tảng đưa đến quả vị tương lai. Đạo lý của nhà Phật không nằm ngoài định luật nhân quả và duyên khởi.

Nhìn ngược về quá khứ 30 năm về trước, một mầm giống Bồ Đề đã được gieo trồng trên xứ người tại địa phương Norden/Norddeich. Dưới sự cứu mang đùm bọc của Hòa Thượng Phương Trượng Viên Giác, quý chư Tôn Đức, quý phụ huynh, quý Anh Chị Huỳnh Trưởng và các mạnh thường quân, GDPT Minh Hải đã được chính thức ra đời và ra mắt trong mùa Vu Lan năm 1987 cùng với GDPT Tâm Minh tại Chùa Viên Giác, Hannover. 30 năm trôi qua, với những sự thăng trầm của tổ chức, GDPT Minh Hải vẫn đang đứng vững giữa trời Âu và ngang vai sát cánh cùng với 6 đơn vị GDPT khác tại Đức Quốc để mọi người con Phật được phụng sự Tam Bảo, đền báo tứ trọng ân và dẫn dắt đàn em duy trì tổ chức.

Minh Hải chính là tên của Vị thiền sư Minh Hải – Pháp Bảo (1670 – 1746), vị khai sơn Chùa Chúc Thánh và Sơ Tổ của Tông Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Hội An, Việt Nam. Thế danh của Ngài là Lương Thế Ân, sanh ngày 28.06. (năm Canh Tuất, 1670) tại làng Thiệu An, tỉnh Phước Kiến, Trung Quốc. Ngài xuất gia lúc 9 tuổi tại Chùa Báo Tư, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc, và thọ Cụ Túc Giới vào lúc 20 tuổi với pháp danh Minh Hải, tự Đắc Trí, hiệu Pháp Bảo. Năm 1695,

theo lời thỉnh cầu của Chúa Nguyễn Phúc Chu, Ngài tháp tùng cùng Hòa Thượng Thạch Liêm và Hội Đồng Thập Sư sang An Nam truyền giới và hoằng pháp. Nhận thấy cơ duyên hoằng Pháp độ sanh đã đến, Ngài liền lưu lại tại An Nam và khai sơn Chùa Chúc Thánh tại Cẩm Phô, Hội An. GDPT Minh Hải được phước báu mang tên của Ngài.

Gia Đình Phật Tử Minh Hải được sanh ra từ một vùng đất lành, nơi ấy cũng là nơi xuất thân của nhiều vị xuất gia. Đặc biệt hơn nhất, Chi Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Norden/Aurich và Gia Đình Phật Tử Minh Hải được phước duyên cung nghinh chư Tôn Đức từ khắp Âu Châu đến hoằng pháp tại địa phương. Phước đức thật thù thắng khi được học và tu Pháp Đại Thừa, hành các pháp thiện, cúng dường, bố thí và tạo nhiều phước đức. So với các GDPT khác, đây là phước báu vô lượng của toàn Ban Huỳnh Trưởng và các đoàn sinh của GDPT Minh Hải. Mong rằng những phước báu mà quý Phật Tử và GDPT Minh Hải có được đều hồi hướng đến thập phương pháp giới chúng sanh.

Biết tri ân và báo ân là lời Phật dạy, đó cũng là tinh thần và đạo hạnh của một Phật tử chân chánh. Pháp thế gian có sanh có diệt, có thiện và bất thiện. Một người Phật Tử chân chánh và sáng suốt luôn biết tri ân, học hỏi kinh nghiệm của quá khứ để vươn lên xây dựng cho ngày mai. Trong đời sống hiện tại có nhiều điều chúng ta không thể chọn lựa được vì đó là kết quả từ quá khứ. Nhưng để cải thiện cuộc sống hiện tại và xây dựng cho tương lai, chúng ta cần phải hành thiện, tu phước và tu huệ song song. Nếu chúng ta chọn con đường hướng thiện, tích cực sống và tu tập vì lợi ích cho chúng sanh trong mọi sinh hoạt và luôn kiểm soát thân khẩu ý thì chúng ta đang sống an lạc và giải thoát.

Để đền đáp ân đức từ ngôi Tam Bảo, một Huỳnh Trưởng và một đoàn sinh GDPT phải thể hiện tinh thần tri ân (biết ơn) qua sự tự nỗ lực tu học, cống hiến sức lực của mình cho mọi người và cho tổ chức. Nhận và Cho cũng là một đức hạnh cao cả của một người Phật tử đang bước trên con đường Bồ Tát Đạo. Niềm tin nơi Ngôi Tam Bảo, sự hướng dẫn tinh thần của Quý

Thầy Cô cố vấn giáo hạnh, sự thương tưởng và tinh thần trách nhiệm của những Anh Chị Huỳnh Trưởng với tâm chí vững bền xây dựng và phát triển cho tổ chức đã đưa đến ngày vui hôm nay – Kỷ Niệm Chu Niên lần thứ 30 của GDPT Minh Hải – Lễ Chu Niên đánh dấu cho sự tồn tại và phát triển tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức nói chung và Gia Đình Phật Tử Minh Hải nói riêng. Quả thật là một niềm vui lớn!

Trong suốt 30 năm qua, Gia Đình Phật Tử Minh Hải sinh hoạt và tu học theo chương trình, đường hướng của Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Đức Quốc. Ban Huỳnh Trưởng và đoàn sinh GDPT Minh Hải đã đóng góp sức mình vào các Phật sự tại Tổ Đình Viên Giác cùng với các GDPT Tâm Minh, Chánh Niệm, Chánh Dũng, Pháp Quang, Chánh Giác và Chánh Tín. Các đoàn sinh đã được huấn luyện qua các Trại chúng trưởng, Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang, v.v... Bản thân chúng tôi cũng xuất thân từ GDPT Tâm Minh, qua nhiều năm sinh hoạt và cố vấn cho GDPT Việt Nam tại Đức Quốc, cảm

nhận được sự hy sinh cao cả và sự gắn bó của các Anh Chị Huỳnh Trưởng đối với tổ chức. Sự hồn nhiên sinh hoạt, tinh thần học pháp và cầu tiến của các em đoàn sinh các ngành làm cho chúng tôi càng lên tinh thần và phát nguyện đồng mãnh hơn nữa trên con đường hoàng pháp lợi sanh của một Trưởng Tử Như Lai.

Được khoác lên mình chiếc áo lam, được đeo hoa Sen trắng là một vinh dự cho một Huỳnh Trưởng và đoàn viên Gia Đình Phật Tử. Những lúc phiền não, nản chí hay giải đãi, hãy nhớ lại những khoảnh khắc quỳ trước Phật đài và Chư Tôn Thiền Đức để phát nguyện thọ cấp làm Huỳnh Trưởng, đoàn sinh GDPT, góp phần xây dựng và phát triển cho tổ chức.

Nhân dịp Chu Niên lần thứ 30 của Gia Đình Phật Tử Minh Hải, xin thành tâm chúc phước và nguyện cho Gia Đình Phật Tử Minh Hải càng thêm phát triển. Kính chúc các anh chị em Huỳnh Trưởng nhiều Bi Trí Dũng để hướng dẫn dìu dắt GDPT tiếp tục trên con đường giải thoát. Thương chúc các con nhiều niềm vui và sự học hỏi nơi GDPT.

**Đức tin là sức mạnh tinh thần. Nó chính là nhiệt lượng của đời sống. Nó là ngọn lửa nung nấu tâm hồn. Đức tin của người Huỳnh Trưởng không phải chỉ chôn dấu trong tâm tưởng của mình, phải toát ra, phải thể hiện bằng hành động**

*(Thượng Tọa Thích Thiện Minh – GDPTVN 50 năm xây dựng)*

## Mắt Mỉm Cười Mở Rộng

Kỷ niệm nào cũng sẽ trôi theo dòng thời gian, nếu chúng ta không ghi chép lại thì tất cả sẽ chìm trong quên lãng. Vì vậy, hôm nay tôi xin chân thành ghi lại vài nét trong tình thân ái của Gia đình Minh Hải. Mong rằng có một phút nào đó, được đọc đi đọc lại đặc san này, chúng ta sẽ có cơ hội sống lại những ngày cũ êm đềm.

Gia đình Minh Hải đã thành lập từ năm 1987. Tuy rằng, hoàn cảnh luôn thay đổi, kẻ đến, người đi, lúc thì nhộn nhịp đông vui, khi thì thưa thớt đáng thương, nhưng bác Gia trưởng và các Cô không hề bỏ cuộc. Đoàn sinh Minh Hải vẫn được chăm lo một cách đều đặn, được hướng dẫn Phật pháp, được tụng kinh, niệm Phật, được làm các công tác Phật sự để tạo nhân duyên trong những bước đầu tiên trên con đường tìm học đạo lý giải thoát, giác ngộ của chư Phật, chư Bồ Tát.

.... Cách đây khá lâu, có buổi lễ Phát nguyện của các Huynh trưởng, các bạn có còn nhớ không? Nhìn các anh chị Huynh trưởng trang nghiêm quỳ trước Phật đài, thành tâm đọc lời phát nguyện, tất cả mọi người có mặt hôm đó đều xúc động và quý kính. Tiếng anh Liên Đoàn Phó vừa thành khẩn vừa đõng dạc làm tăng trưởng niềm tin của đoàn sinh. Chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn trên con đường học đạo trong những ngày còn ở trên đất trại nơi xứ lạ quê người này... Rồi cũng nhờ buổi phát nguyện này, Gia đình Minh Hải như người bệnh gặp đúng thuốc, bước xuống giường bệnh và hoạt động xông xáo. Chắc các bạn cũng thấy, trong những ngày qua, Gia đình Minh Hải ngày càng phát triển tốt đẹp. Vậy là nguyện vọng của bác Gia trưởng và các anh chị Huynh trưởng đã được thành tựu, phải không các bạn? Mọi người đều rất hoan hỷ. Các buổi sinh hoạt thật hào hứng. Các đoàn sinh thay phiên nhau làm

chủ lễ cũng như đi chuông mõ. Các bạn không còn sợ khen chê nữa. Qua lời kinh, tiếng kệ cùng nhịp mõ tiếng chuông, ai nấy đều cảm thấy lòng thật lắng dịu trong giờ phút thiêng liêng đó. Còn giờ học Phật pháp cũng rất sôi nổi. Rồi còn nhớ Thiện Như Trúc Anh là một trong những người rất biết thưa hỏi. Bạn làm cho người khác được thêm sự hiểu biết đồng thời làm cho buổi học lúc nào cũng linh động. Giờ hoạt động thanh niên, những trò chơi cùng tiếng hát của các anh chị, các bạn làm cho không khí của buổi sinh hoạt thêm vui tươi, nhộn nhịp. Đoàn sinh học những bài đạo ca, những bài ca sinh hoạt và cả những nhạc tình cảm của tuổi trẻ ngoài đời. Tất cả đều nhằm khơi dậy tâm đạo cùng tình tương thân, tương ái...

Từ ngày gia nhập Gia đình Minh Hải đến năm 1992 – trong hai năm đó – tôi đi sinh hoạt đầy đủ, tôi tụng kinh đều đặn, có điều tôi chưa hiểu Kinh và chút nào về giáo lý. Tuy nhiên, sự siêng năng này không phải vô ích, chính nó đưa tôi vào đạo hồi nào không hay. Ngày nào, đối với Phật pháp lòng đầy nghi ngờ mà bây giờ lại là nơi nương tựa vững chãi cho tôi. Tôi tụng Kinh, niệm Phật, ngồi thiền trong sự an vui. Đối với việc làm và đời sống của chư Tổ, chư Hòa Thượng, lòng tôi đầy thành kính và hâm mộ. Tôi thường đọc đi đọc lại:

*“Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh,  
Ngũ trước ác thế thế tiên nhập”*

với tâm kích động. Những điều học hỏi của tôi trong các giờ giáo lý qua những buổi sinh hoạt, tôi luôn đem áp dụng vào đời sống. Nhờ vậy, tôi đã thay đổi ít nhiều thói hư tật xấu. Tôi bỏ đi dần tánh cố chấp, tôi tập dần thông cảm với mọi người. Tôi thấy ít bực bội và bắt đầu vui tươi nhìn cuộc đời.

Những giờ sinh hoạt với Gia đình Minh Hải quan trọng như vậy đó các bạn, tôi không thể nào quên được và tôi dám chắc là các bạn cũng đã được những lợi ích như tôi, phải không? Chúng ta đừng làm cho các Bác và các Cô thất vọng nha!

*Thích Hạnh Sa  
(Thiện Hà – Cựu Đoàn sinh GDPT Minh Hải)*



## Viết cho Minh Hải

Đây là bài viết của người anh cả cấp Dũng, Thị Lộc – Võ văn Mai, gửi cho Minh Hải nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GDPT Minh Hải thân thương.

Năm nay GDPT Minh Hải kỷ niệm 30 ngày thành lập, Thị Lộc có vài kỷ niệm xin được đóng góp để ghi vào kỷ yếu cho vui.

Thưa quý anh chị, kỷ niệm vui buồn thịnh suy Thị Lộc không nhớ hết bởi vì chuỗi thời gian 30 năm không phải là ngắn.

Gia đình Thị Lộc đến xứ Đức vào cuối năm 1984 và đầu năm 1985 thì được về trại tạm cư Nazareth Norddeich để học tiếng Đức. Ở đây cứ mỗi năm 3 kỳ Thầy Phương Trượng chùa Viên Giác bấy giờ về trại để hướng dẫn tinh thần cho bà con theo đạo Phật. Thị Lộc có may mắn là cùng quê Duy Xuyên với Thầy nên thầy trò mau được gần gũi. Những lúc ngoài giờ lễ lạc thầy trò dạo biển Norddeich để hưởng không khí trong lành và tâm sự về quê hương xứ sở mà Thầy đã bỏ lại để đi du học trước 1975 tại Nhật.

Mỗi lần Thầy về như vậy đều được gia đình anh Phúc chị Liên lo nơi ăn chốn ở cho Thầy. Anh là một thông dịch viên cho trại, đã giúp đỡ rất nhiều cho bà con VN còn ở trại tạm cư, chị là một tín đồ của Thiên chúa giáo mà lo những bữa cơm chay cho Thầy rất chu toàn. Đến lúc biết gia đình Thị Lộc cũng là đạo Phật, anh chị giao lại phần này cho gđ Thị Lộc lo liệu và tiếp đón Thầy.

Vẫn biết rằng chưa an cư lập nghiệp nhưng vẫn luôn nghĩ đến ngôi nhà tâm linh nên năm 1986, khi đã định cư tại Norden (cách Norddeich chừng khoảng 3 km) Thị Lộc đã có ý thành lập một GDPT tại trại tạm cư, tạo một nơi sinh hoạt tinh thần cho các em dưới tuổi vị thành niên vượt biên không cha mẹ. Được sự hoan hỷ chấp thuận của Thầy, 1987 GDPT đầu tiên của Đức quốc được Thầy đặt tên là Minh Hải đã làm lễ

ra mắt cùng GDPT Tâm Minh tại niệm Phật đường Viên Giác. Mới đầu ai nghe cũng tưởng Minh Hải là một địa danh nào đó ở miền Tây nhưng không phải, đó là tên một vị tổ có tự bao đời.

Thời gian 86–87 có ít lần nhân dịp thọ bát quan trai, Thầy có cho anh Thiện Căn Phạm Hồng Sáu và Thị Lộc thuyết trình về GDPT. Sau đó một số vị đạo hữu tại Hannover về trại Nazareth để tìm hiểu thêm về sinh hoạt cũng như cách thức thành lập GDPT. Thị Lộc còn nhớ lúc đó có anh chị Quảng Ngộ Diệu Hiền (song thân của Thầy Hạnh Giới bây giờ), anh Như Thân, anh Quảng Niệm v.v... bây giờ chỉ còn anh Quảng Niệm còn sinh hoạt cùng Tâm Minh. Viết đến đây không thể không nhắc đến và bày tỏ lòng biết ơn đối với ông trưởng trại Roman, một vị mục sư Tin lành nhưng rất có cảm tình và giúp đỡ cho GDPT Minh Hải. Mỗi lần Thầy về ông đều dành phòng ốc để bà con tụ tập lại cùng Thầy làm lễ Phật cầu an và nghe thuyết pháp. Đôi khi dựng vợ gã chồng cho các em trong Minh Hải ông cũng đại diện làm chủ hôn đàn trai, còn Thị Lộc chủ hôn đàn gái. Ông thường gọi Thị Lộc là người cha của đoàn sinh Minh Hải, vì đã góp phần giúp cho các em vượt biên không gia đình đi theo mau có cuộc sống tinh thần ổn định. Ông luôn ưu tiên cho mượn xe để chở các em về chùa Viên Giác mỗi khi có lễ lược.

Thành lập GDPT Minh Hải thời bấy giờ không mấy khó khăn nhưng duy trì thực không dễ chút nào. Những em đến từ tứ xứ, ở một thời gian rồi lại đi, chứ không như các em bên VN tụ lại tại một quận hay một làng. Sau thời gian đầu Thị Lộc đã trao trách nhiệm Liên Đoàn Trưởng cho em Võ Minh Hoàng, sau khi Hoàng đi định cư thì Thiện Tánh Lai Thanh Dũng tiếp tục đứng mũi chịu sào. Năm 1995 gia đình Thị Lộc dời chỗ ở về Berlin, để lại Minh Hải cho LĐT Thiện Mỹ Thái văn Anh và BGT Ngọc Thanh Ngô Kiều Oanh lèo lái và duy trì đến bây giờ. Vẫn biết

rằng Minh Hải không mạnh lắm, một đơn vị cuối miền đất nước không Niệm Phật Đường, không Thầy Cô trụ trì, mà vẫn duy trì được cho đến ngày nay thật hiếm có, ấy cũng nhờ sự tín tâm của người Phật tử. Tuy nhiên Minh Hải có một điều đặc biệt là đến nay đã có gần 10 vị xuất gia, khi xưa từng là đoàn viên của GDPT Minh Hải. Chúng ta đã đóng góp được chút gì cho Giáo hội cũng như xã hội. Trong khi Thị Lộc đang viết bài này thì được biết tin một huynh trưởng khác của Minh Hải là Đồng Viên cũng đã theo chân đàn anh đàn chị phát tâm xuất gia. Ôi Phật Pháp thật nhiệm màu, thêm một vị theo gương của Tổ Minh Hải.

Nhân dịp này con xin đánh lễ cảm ơn Hòa Thượng Thượng Như Hạ Điển đã dìu dắt cho gia

đình con và GDPT Minh Hải cho đến ngày hôm nay, một vị mà con xin được gọi là Sư phụ, vị đã truyền giới Bồ tát cho con tại Bồ đề đạo tràng năm 1996, sau khi Thầy Bổn Sư của con là Hòa Thượng Thượng Như Hạ Huệ đã viên tịch vào năm ngoái.

Và cũng xin cảm ơn Bác gia trưởng và Ban huynh trưởng cùng toàn thể đoàn sinh. Nhờ có tất cả quý vị cùng tu cùng học cùng cộng tác Phật sự địa phương nên Minh Hải mới đứng vững đến ngày hôm nay. Mong rằng Minh Hải sẽ được tiếp nối bởi những thế hệ sau.

A Di Đà Phật  
Thị Lộc – Phước Minh





*(Norddeich 1994)*

*Thiện Như – Trúc Anh*

Các Bạn GDPT Minh Hải thân thương.

Những ngày đầu tiên đặt chân lên nước Đức, Trúc Anh thật ngỡ ngàng và có thể nói là lo lắng cho cuộc sống hoàn toàn mới lạ này. Với tâm trạng ưu tư và băn khoăn ấy, Trúc Anh được sự giúp đỡ chân thành và cởi mở của Cô Chú và các bạn trong Gia đình. Như một đứa trẻ đang biết nói, biết đi, nay Trúc Anh đã trưởng thành nhanh chóng, có thể hòa mình và sinh hoạt nhịp nhàng cùng tất cả các bạn đoàn sinh khác.

Hôm nay, thời tiết thật ấm áp, mặt trời chói lọi như đã vào hạ, Trúc Anh cũng cảm thấy lòng mình mở ra, Trúc Anh muốn viết một bài cảm tưởng về Gia đình Minh Hải của chúng ta thời giữa thập niên 90 trong dịp GDPT Minh Hải kỷ niệm 30 năm.

Trúc Anh đến với Gia đình Minh Hải từ mùa thu năm 1993. Đây là dịp, là cơ hội để bày tỏ những điều mình muốn nói với Gia đình Minh Hải, dù ít dù nhiều, những ấn tượng, những kỷ niệm quý báu mà trong đoạn trình tương lai, Trúc Anh dễ gì tìm được.

Các bạn thân thương, thật sự, trong các buổi sinh hoạt đầu tiên, Trúc Anh không được tự nhiên lắm khi hát các bài ca chung và khi chơi các trò chơi. Nhất là trò chơi do Thịnh bày ra, như xưa Vua Quang Trung có nuôi 100 tên lính, chân nó đi chữ bát này, chân nó đi chữ kiền này... Còn các bài hát, chắc một phần nào do Trúc Anh không thuộc các âm điệu, nên Trúc Anh thấy nó lặt lẻo làm sao! Nhưng rồi, sự ngượng ngập cũng qua đi, thời gian đã làm Trúc

## KỶ NIỆM XƯA

Anh quen thuộc với mọi thứ. Trúc Anh còn ghiền các bài hát nữa là khác. Trúc Anh thường hay chọt hứng ca lớn một mình: Dây thân ái lan rộng muôn nhà, tay sắp xa nhưng tim không xa. Vui tươi, ta biết trong lòng nhớ lòng... Còn các trò chơi, cho dù trò chơi Vua Quang Trung, Thịnh có ra lệnh đi ba chân, bốn cẳng gì đi nữa Trúc anh cũng sẵn sàng.

Rồi đến ngày lên Hannover để làm công quả cho chùa. Đó cũng là dịp cho Trúc Anh được ngắm kiến trúc vĩ đại của một ngôi chùa và làm quen với các bạn trong Gia đình Tâm Minh. Rồi cũng ngày đầu tiên, Trúc Anh biết ngày Thọ Bát là gì, được biết mùi vị của sự khế mình tu học như thế nào. Trúc Anh khô cả cổ luôn mấy ngày liền và người như muốn nhuộm bệnh. Vậy mới biết công phu tu hành của Quý Thầy đòi hỏi sự kham nhẫn biết bao nhiêu. Trong ngày Thọ Bát, giây phút đáng nhớ nhất là hai bữa cơm chay được ngồi chung bàn với Thầy. Theo quy ước của luật lệ tu hành, chỉ một tiếng khua muống hoặc đưa lách cách là có thể lôi cuốn sự chú ý của hàng chục đôi mắt từ chung quanh bàn. Ngày thường, âm thanh này thiệt vui tai, là dấu hiệu của bữa ăn ngon, nhưng hôm đó lại nghe sao ồn ào, chát chúa, làm mất đi sự trang nghiêm. Cũng may, đối với Trúc Anh thì hai bữa cơm chay rất ngon, cho dù rất hồi hộp. Trông ai cũng bình tĩnh yên lặng nhưng Trúc Anh biết tim ai cũng đang đập rộn ràng trong đó. Suốt cả ngày, có thể nói Trúc Anh say trong những lời tụng tán thán Đức Phật (xin đừng hiểu lầm như say tính hay say men rượu nhé). Đến nỗi những công chuyện ngoài xã hội chỉ còn thấp thoáng mờ ảo trong đầu. Hầu như mọi sự tập trung đều dồn vào những dòng chữ Kinh:

Ba la yết đế, Ba la yết đế...

Trúc Anh nghĩ rằng mình có phước duyên lắm mới được tiếp cận với đạo Phật, được học hỏi Phật pháp qua những lần Thầy về và những buổi dự lễ hoặc công quả ở chùa. Trước hết, con phải cảm ơn chú Mai, Chef của Minh Hải. Theo con nghĩ, Gia đình Minh Hải tồn tại và duy trì được vào thời điểm này cũng là nhờ sự nâng đỡ và dẫn dắt của Chú. Qua hình ảnh Chú huy động mọi người quyên góp số tiền gửi về GDPT

ở trại tỵ nạn để giúp đỡ và động viên tinh thần, con rất cảm phục Chú. Còn thím Mai thì luôn luôn hỏi han ân cần. Con vẫn còn nhớ ngày đầu tiên đến chùa, thím đã chỉ con cách lạy Phật. Nếu không, chắc bây giờ con vẫn lạy sai.

Có lẽ Gia đình Minh Hải một ngày nào đó sẽ không còn cơ duyên ngồi chung sinh hoạt với nhau vì gia đình chú Mai đã dọn đi nơi khác, cũng như các anh chị trụ cột trong Gia đình Minh Hải vì tương lai nghề nghiệp mà rời vùng đất biển thân thương này. Lúc đó, con sẽ không còn có cơ hội được học hỏi Phật pháp cùng cô Oanh nữa. Nhiều lúc đi sinh hoạt, con có làm

biếng thật, nhưng một khi đã ngồi nghe Cô giảng là y như bị cuốn theo những lời sáng suốt của Cô. Cũng nhờ Cô mà con biết được ít nhiều về cuộc đời Đức Phật cũng như về giáo lý của Ngài. Được ngày nào nghe Cô giảng là con cảm thấy hạnh phúc rồi, mặc dù sự thấu nhận Phật pháp của con chỉ bằng một phần nào đó trong những điều Cô đã giảng, nhưng con hy vọng đời con sẽ định hướng từ đây.

Một vài dòng gởi đến Gia đình Minh Hải. Cầu xin Thập Phương Chư Phật phù hộ cho Gia đình Minh Hải chúng ta.

## Vận mệnh và uy tín của một đoàn thể quan yếu ở TỔ-CHỨC và HOẠT ĐỘNG

(Lời nói đầu Nội Quy GDPT Việt Nam)

# SUY NGHĨ CỦA CÁC EM NGÀNH THIẾU MINH HẢI

HTr. Chúc Phục



**Nếu như tôi không sinh trưởng trong một gia đình theo đạo Phật thì tôi sẽ chọn theo tôn giáo nào?**

Vào đầu năm 2014 tôi được BHTr giao trách nhiệm lo giờ Phật Pháp cho các em lớn, bấy giờ ở lứa tuổi 11–14. Để xác định niềm tin của mình, được sự đồng ý của BGT và BHTr, các em đã được giao nhau từng nhóm tự tìm hiểu qua internet và thuyết trình về các tôn giáo lớn trên thế giới. Sau đây là những bài các em viết bằng tiếng Đức mà tôi đã đúc kết lại để gửi cho phụ huynh các em vào hè 2014.

Nam Mô A Di Đà Phật,

Anh chị em thân quý,

Sau một thời gian cho các em lớp lớn tự tìm hiểu về các tôn giáo lớn, trong đợt sinh hoạt cuối trước khi Hòa Thượng Thiện Huệ về, Chúc Phục đã đặt cho các em một câu hỏi: "Nếu như tôi không sinh trưởng trong một gia đình theo đạo Phật thì tôi sẽ chọn theo tôn giáo nào?". Đọc bài mới thấy là sự suy nghĩ của các em thật sâu sắc nên xin được trích dịch lại những đoạn hay:

## Tôi vẫn sẽ chọn Phật giáo:

1. Bởi vì tôi thấy trí tuệ của đạo Phật là đúng đắn và tương đồng với chân lý..... Ngoài ra Phật giáo là tôn giáo độc nhất mà mỗi cá nhân đều có thể thành Phật. Đó là điều mà tôi thấy rất quý nơi tôn giáo này. Tôi không chỉ tin theo như một tôn giáo mà còn tin cả vào những trí tuệ..... Trong đạo Phật sự suy nghĩ của tôi không bị ràng buộc và được mở mang thêm qua trí tuệ của Đức Phật. Tôi không bị bắt buộc. Tất cả những việc làm của tôi ở đây đều là tự nguyện."
2. "Nếu như tôi không sanh trong một nhà theo đạo Phật thì chắc chắn tôi đã sanh trong một tôn giáo khác như là Thiên chúa giáo, Do thái giáo hay Hồi giáo và đương nhiên tôi sẽ theo tôn giáo này bởi vì tôi chỉ là một đứa trẻ. Nhưng khi tôi lớn lên, biết suy nghĩ về cuộc sống của tôi và tự hỏi đạo tôi đang theo đúng hay sai thì tôi sẽ tìm hiểu về tất cả các tôn giáo qua Internet để tìm hiểu về cách sống cũng như cách cầu nguyện. Bây giờ thì chúng ta đã tìm hiểu về tất cả các tôn giáo và những đức Chúa trời khác nhau... Người Thiên chúa, Do thái và Hồi giáo thì chỉ tin vào một thiên chúa (độc thần) còn đạo Phật và Bà la môn thì vào nhiều vị trời (đa thần)... Nếu như tôi được phép lựa chọn thì tôi sẽ chọn Phật giáo vì tôn giáo này hay đẹp và phong phú quá!"
3. Đạo Phật dạy chúng ta không giết người và vật. Tất cả đều có thể thành Phật, không nên đổ kị, không nói dối, không lừa đảo, không ăn cắp. Trong đạo Phật người ta cần nên giúp đỡ chúng sinh vì Đức Phật rất từ bi hay vì đạo Phật đối xử tốt với mọi người, mọi loài. Những con vật cũng được tôn trọng, ngay cả những con vật thật nhỏ".
4. Tôi sẽ có dịp để quay về với đạo Phật, bởi vì Đức Phật rất từ bi. Bằng một cách gì đó, một lúc nào đó, một nơi nào đó tôi sẽ có nhân duyên với đạo Phật! Tôi sẽ tìm hiểu nhiều hơn và sẽ cố tạo điều kiện cho gia đình cùng theo tôn giáo này (một tôn giáo rất thú vị đối với nhiều người). Nhưng để được như vậy tôi phải làm nhiều nghiệp tốt lành để đời sau có cơ hội thực hành giáo pháp của Đức Phật!"
5. Có em lại cho biết nguyên nhân em theo sẽ chọn đạo Phật vì em tin vào Nghiệp, là điều mà những tôn giáo khác không nhắc tới.
6. Bởi vì Đức Phật chỉ bày cho chúng ta con đường thành Phật để cứu vớt chúng sinh. Đạo Phật là tốt nhất, ai cũng có thể đạt quả vị tối cao như nhau. Tuy nhiên đạo Phật cũng có một ông Chef, đó là Phật A Di Đà.

Nhưng thật ra Phật A Di Đà và các vị Phật khác đều giống nhau!"

7. "Dầu sao thì tôi cũng sẽ chọn theo đạo Phật, bởi vì tôi thấy rằng, con người ta trong mọi sự hiện hữu đều đau khổ. Tôi muốn cứu giúp tôi và mọi loài chúng sinh giải thoát khỏi sự đau khổ của sự hiện hữu. Và cách hay nhất là thực hành giáo lý của Đức Phật và tin vào chân lý trong giáo lý đó! Đây là cơ hội lớn để cho tôi một ngày nào đó sẽ được thành Phật, bởi vì mấy khi con người ta có cơ hội được nghe và thực hành đạo Phật?! Bởi vậy mà tôi không muốn bỏ lỡ dịp may hiếm có này và làm thật nhiều việc thiện, để đời sau lại có dịp may này để một ngày nào đó sẽ được giác ngộ."

### Tôi sẽ chọn:.....

Tuy nhiên cũng có số ít trả lời khác.

1. Một em chọn đạo Hồi với một lý do thật giản dị là không bị (ba mẹ) bắt ăn thịt heo nữa!
2. Một em khác chọn theo Thiên chúa giáo bởi vì hâm mộ cuộc sống của chúa Giê Su.
3. Có em nhất định là không chọn theo một tôn giáo nào cả bởi vì sẽ được tự do trong sự tìm hiểu về cuộc sống. Tôn giáo quá nhiều giáo điều. Em không cần phải học và nhớ gì cả, sẽ có nhiều thời gian hơn cho trường lớp và bạn bè.

Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho những tâm hồn trong trắng này luôn có nhân duyên lành với Tam Bảo.



### **Hạnh phúc đơn giản như thế đấy**

Vào mùa thu 2016 tôi cùng ngành Thiếu bắt đầu trao đổi về đề tài "hạnh phúc" qua những tư tưởng của Ngài Dalai Lama, được bà Karin Lichtenauer sắp xếp lại trong cuốn sách nhỏ "So einfach ist das Glück" (tạm dịch là "hạnh phúc đơn giản như thế đấy").

Qua những cuộc thảo luận tôi chỉ mong rằng các em tự chuẩn bị cho mình chút hành trang để bước vào đời.

Sách nhỏ và gọn, tiện mang theo bên mình. Bìa sách cho ta một cảm giác bình an, vì màu sắc và nét chữ phối hợp rất hài hòa. Nội dung được chia ra nhiều mục nhỏ với một tựa đề bên trên rất mạch lạc. Từ ngữ được dùng tới cũng dễ hiểu vì không có nhiều từ chuyên môn. (Lý Jenny)

Trong buổi cuối cùng thảo luận về cuốn sách, các em đã viết cảm tưởng của mình:

1. Lai Nhật Thanh: Theo ý tôi thì cuốn sách chứa nhiều chương hữu ích cho tương lai, thí dụ như sự tự tin. Ngược lại thì một cái tôi vững chãi có thể là positive: Chúng ta nên có niềm tin lành mạnh vào chính chúng ta" (trg 42, hàng 14–18). Ngoài ra thì việc này đã được khuyến từ thời ta còn đi vườn trẻ, mang cho ta một sự lợi ích lớn. Điều này tôi đã nhận ra khi thực tập tại một vườn trẻ. Qua sách ta thấy rằng trong cuộc sống chúng ta chỉ có một cơ hội, và chúng ta phải biết tận dụng, thí dụ như huân tập thiện nghiệp. Điều này được nêu rõ ở chương "tận dụng thời cơ".... Nói tóm lại loại sách guide book này sẽ đồng hành cùng tôi vào đời.
2. Lâm John: Hạnh phúc đối với tôi là được sống những lúc không chờ đợi cùng gia đình và bè bạn cũng như là chia sẻ cùng họ.
3. Võ Minh Nhân: Tôi thấy cuốn sách có nhiều câu chuyện hay, chỉ ra là khó khăn như thế nào để đạt tới hạnh phúc. Sách chỉ cho ta thấy là mình phải tự làm cái gì đó để đạt được mục đích chứ không thể nằm đợi tất cả tự nhiên rơi vào lòng mình. Đối với tôi hạnh phúc thật quan trọng, bởi không hạnh phúc thì cuộc sống thật đơn điệu buồn tẻ. Yêu đời là một động lực giúp tôi thức dậy mỗi sáng. Chịu trách nhiệm cho chính mình và những người khác cũng như tự chia thời gian. Sống mạnh khỏe và nuôi dưỡng cảm xúc của mình...

Thân chúc anh chị em luôn được an vui.



## Sinh hoạt GDPT TÂM MINH



### NHỮNG THÀNH QUẢ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TÂM MINH

#### *Những thành quả và hoạt động của GDPT Tâm Minh*

Thiện Liên – Phạm Thị Tuyết Mai

Nhân lễ Chu Niên GDPT Tâm Minh, chúng tôi xin được ghi lại sự sinh hoạt trong thời gian 30 năm qua.

Vào năm 1982 số người Việt Nam Tỵ Nạn đến Đức ngày càng đông, một số lớn là giới trẻ. Trong số đó cũng có vài anh Huỳnh Trường thâm niên.

Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác, vào thời ấy, Thầy là Đại Đức Trụ Trì Chùa Viên Giác, nhận thấy việc đưa Phật Pháp đến giới trẻ là cần thiết. Do đó Thầy đã nghĩ đến việc thành lập GDPT. Thầy vốn xuất thân từ Oanh Vũ và sinh hoạt tới ngành Thiếu tại GDPT Hà Linh tỉnh Quảng Nam.

Sau một thời gian thảo luận với các anh Huỳnh Trường thâm niên, Thầy vận động và thành lập GDPT tại chùa Viên Giác. Thầy đặt tên là Tâm Minh.

GDPT Tâm Minh được thành lập ngày 16.08.1987. Thành phần Ban Huỳnh Trường của GDPT Tâm Minh là các phụ huynh trong vai trò Huỳnh Trường tập sự và đặc cách. Vì thời gian này chưa có trại huấn luyện.

Nhân dịp lễ Vu Lan, GDPT Tâm Minh và GDPT Minh Hải được làm lễ ra mắt vào ngày

06.09.1987 tại chùa Viên Giác dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức, cùng sự hiện diện của các anh Huỳnh Trường thâm niên và hàng trăm Phật Tử về tham dự trong ngày Đại lễ.

Từ ngày thành lập đến nay, GDPT Tâm Minh đã trải qua 17 nhiệm kỳ và hai Bác Gia Trưởng.

Và cũng từ ngày thành lập cho đến nay GDPT Tâm Minh vẫn giữ sinh hoạt đều đặn mỗi tháng hai lần vào ngày Chủ Nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba. Để hoàn tất những công tác Phật sự chung, đôi khi cũng có buổi sinh hoạt bất thường. Trong ngày sinh hoạt các Lam viên được chia làm nhiều lớp theo trình độ, được quý Thầy và các Huỳnh Trường hướng dẫn. Về Phật Pháp các em được hướng dẫn theo tài liệu tu học của GDPT. Hàng năm GDPT Tâm Minh tổ chức thi vượt bậc. Chương trình sinh hoạt từ 9 giờ 50 đến 15 giờ gồm nhiều mục: Lễ Phật, chào cờ Đoàn, câu chuyện dưới cờ, giáo lý, lịch sử, Việt ngữ, thể thao, văn nghệ, sinh hoạt vòng tròn, thủ công, chuyên môn v.v... Vào những ngày nắng ấm có chương trình sinh hoạt thể thao ngoài trời. Để thay đổi bầu không khí và kết chặt tình Lam, ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ, Ban Huỳnh Trường còn tổ chức các buổi cắm trại, picnic, du ngoạn các Ngành, đêm tình Lam, liên hoan cuối năm...

Đến hết năm 2017 GDPT Tâm Minh đã tổ chức được 3 lần trại huấn luyện Đội Chúng Trưởng Anoma/Ni Liên và hai lần trại Tuyết

Sơn, huấn luyện Đầu và Thứ Đàn. Để có thể hướng dẫn và huấn luyện các em, các Huynh Trưởng cũng phải tự trau dồi kiến thức và tham dự các lớp học Kiên, Trì, Định, Lực do Ban Hướng Dẫn tổ chức qua hệ thống viễn liên Paltalk vào những buổi tối trong tuần.

Đào tạo Huynh Trưởng kế thừa cũng được chú trọng, GDPT Tâm Minh luôn khuyến khích và yểm trợ đoàn viên tham dự các trại huấn luyện Huynh Trưởng do các BHD tổ chức. Hiện nay GDPT Tâm Minh hiện có 10 Huynh Trưởng đã trúng cách qua các trại huấn luyện Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang và Vạn Hạnh. Trong đó có 3 Huynh Trưởng cấp Tín và 6 cấp Tập.

Về việc tu học các Lam viên Tâm Minh luôn tham gia các khóa giáo lý thường niên do BHD tổ chức cũng như các khóa giáo lý Âu Châu và các buổi thọ bát quan trai.

Công tác hằng năm trong các ngày Đại Lễ của Chùa như Phật Đản, Vu Lan và Tết Nguyên Đán luôn có mặt của GDPT Tâm Minh. Cũng vậy GDPT Tâm Minh cùng Chi Hội Phật Tử VN Tỵ Nạn tại Hannover và Vùng Phụ Cận tổ chức Tết Trung Thu hằng năm cho các em. Về văn nghệ thì GDPT Tâm Minh có một đội Lân và đội múa rất hùng hậu, các em luôn có mặt trên sân khấu chùa Viên Giác trong mỗi lần Đại Lễ.

Cho đến nay GDPT Tâm Minh luôn sát cánh với Ban Hướng Dẫn và các GDPT bạn trên nước Đức trong mọi công tác. Các Huynh Trưởng luôn tham dự và có mặt trong ban điều hành khóa tu học của GDPT được tổ chức tại Chùa Viên Giác hằng năm vào những ngày lễ Phục Sinh.

GDPT Tâm Minh đã nhiều lần tìm đất trại, phụ giúp với BHD Đức tổ chức các kỳ trại Hợp Bạn Liên Hoa và Liên Trại Huấn luyện Lộc Uyển 6 – A Dục 3.

Để các em tu tập hạnh từ bi, biết thương người, chia sẻ những gì mình có đến với tha nhân..., GDPT Tâm Minh thường tổ chức những bữa cơm từ thiện quyên góp gây quỹ cứu trợ và những buổi thăm viếng viện dưỡng lão, trình diễn văn nghệ giúp vui để xoa dịu bớt nỗi cô đơn của những người lớn tuổi tại đây.

May mắn hơn so với các GDPT khác trên nước Đức, GDPT Tâm Minh có đoàn quán, có nơi sinh hoạt rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Nhưng bù vào đó GDPT Tâm Minh cũng phải đảm nhận nhiều công tác Phật sự tại địa phương.

Thời gian sinh hoạt số lượng đoàn viên GDPT Tâm Minh có những lúc tăng và cũng có khi giảm. Hiện nay sinh hoạt đều đặn với số lượng là 22 Oanh Vũ, 18 ngành Thiếu, 13 ngành Thanh, 2 bạn đoàn và 10 Huynh Trưởng, tổng cộng là 65 đoàn viên.

30 năm trôi qua GDPT Tâm Minh đã phải chia tay với một số Huynh Trưởng và Đoàn Sinh vì hoàn cảnh liên quan đến công ăn việc làm và học vấn. Nhưng thay vào đó GDPT Tâm Minh đã đón nhận được nhiều khuôn mặt mới đến sinh hoạt với gia đình.

Dưới đây là vài tấm hình của GDPT Tâm Minh sinh hoạt trong thời gian qua:







Oanh Vũ với vũ khúc „Vui Xuân“





## GDPT TÂM MINH MỪNG CHU NIÊN LẦN THỨ 30

Được phép của quý Chư Tôn Đức Chùa Viên Giác, vào ngày 06.08.2017 GDPT Tâm Minh đã tổ chức lễ Chu Niên lần thứ 30.10 giờ 30 sau khi GDPT cùng quý quan khách vân tập tại Chánh Điện, ban thỉnh sư gồm có BGT và quý anh chị HTr. của GDPT Tâm Minh cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm chứng minh buổi lễ.

Chư tôn Đức, quý HTr. và Quý khách đến tham dự buổi lễ Chu Niên chúng tôi ghi nhận được:

- Đại Đức Thích Hạnh Luận, Tăng Chúng Chùa Viên Giác
- Đại Đức Thích Hạnh Giới, nguyên là Liên Đoàn Trưởng GDPT Tâm Minh từ năm 1996 – 1998, nay là Chi Bộ Trưởng Chi Bộ Đức Quốc, Trụ Trì Chùa Viên Giác kiêm Cố Vấn Giáo Hạnh cho GDPT VN Tại Đức Quốc.
- Đại Đức Thích Hạnh Bốn, Chi Bộ phó Chi Bộ Đức Quốc, tri sự chùa Viên Giác.
- Huỳnh trưởng Cấp Dũng Thị Lộc, thành viên hội đồng cấp Dũng GDPT VN Trên thế giới, phó chủ tịch điều hành hội đồng cấp Dũng–Tấn GDPT VN tại Âu Châu.
- Huỳnh trưởng Cấp Tấn Tâm Cừ, thành viên của hội đồng cấp Dũng–Tấn GDPT VN tại Âu Châu
- Huỳnh trưởng Cấp Tấn Tâm Bạch, Ủy Viên Ngoại Vụ BHD Thế Giới, Phó Trưởng Ban Ngoại Vụ BHD Hải Ngoại, Phó Trưởng Ban Nội Vụ kiêm Tổ Kiểm BHD GDPT VN Âu Châu.
- Huỳnh trưởng Cấp Tấn Thị Hiện, Phó trưởng ban ngoại vụ BHD GDPT VN Đức Quốc
- Huỳnh trưởng Cấp Tấn Nguyên Mãn, Tổng Thư Ký BHD Âu Châu, Trưởng Ban BHD GDPT VN Đức Quốc
- Bác Thị Tâm, nguyên là Hội Trưởng Hội Phật Tử Tỵ Nạn tại CHLB Đức trong nhiều nhiệm kỳ đầu.
- Đạo Hữu Minh Dũng, Hội Trưởng Hội Phật Tử Tỵ Nạn tại CHLB Đức.
- Đạo Hữu Thiện Đạt Thư Ký Hội Phật Tử, kiêm thư ký Chi Hội Phật Tử tại Hannover và VPC.

- Anh Thiện Hữu nguyên là Liên Đoàn Trưởng GDPT Tâm Minh năm 1992–1994, nay là Chi Hội Trưởng Chi Hội Hannover và VPC.
- Bác Quảng Ngộ „cựu Gia Trưởng“, anh Thị Chánh „cựu Liên Đoàn Trưởng“ đầu tiên và các anh chị em „cựu Lam viên“ Tâm Minh cũng sắp xếp thời gian về tham dự.
- Toàn thể Lam viên GDPT Tâm Minh
- Ngoài ra có sự hiện diện của các HTr. đến từ GDPT Chánh Niệm và GDPT Chánh Dũng.
- Quý Bác, quý Phụ huynh với những tà áo dài tha thướt và lòng lầy cùng hiện diện.

Trong buổi lễ chúng tôi đã lắng nghe những lời nhắn nhủ chúc mừng và đón nhận những món quà trân quý từ quý Chư Tôn Đức, quý anh chị Niệm trưởng, BHD Đức Quốc, Hội Phật Tử, quý khách và từ các GDPT bạn.

Buổi lễ kỷ niệm Chu Niên lần thứ 30 của GDPT Tâm Minh hoàn mãn vào lúc 12:10 phút. Sau khi tụng Tứ Hoàng Thệ Nguyễn và Hồi Hướng mọi người chụp hình lưu niệm và cùng nhau xuống hội trường dự tiệc liên hoan.

Tại hội trường bàn tiệc Buffet đã được quý Phụ huynh sắp đặt đồ ăn thật gọn. Hai nồi cơm đã được nấu, chúng tôi nhanh chóng đưa ra để mọi người được bắt đầu dùng cơm. Nhìn thấy thức ăn, chắc ai cũng cảm thấy đói bụng. Bằng từ ngữ chúng tôi không thể diễn tả được hết sự thịnh soạn và ngon miệng từ các món ăn mà quý Phụ huynh và quý Ân Nhân đã ủng hộ cho buổi Chu Niên. Buổi liên hoan được bắt đầu sau

phần niệm Phật với màn múa lân chào mừng quan khách. Trong khi thưởng thức các món ăn, mọi người được xem chương trình văn nghệ do Lam viên Tâm Minh và ba ca sĩ đến từ chùa Viên Giác đó là anh Đồng Lâm, cô Diệu Hiền và chị Thiện Huê trình diễn. Buổi liên hoan được hoàn mãn lúc 15 giờ cùng ngày. Các anh chị em cùng nhau nhanh chóng dọn dẹp hội trường trả lại sự sạch sẽ và yên tịnh cho chùa. Xin được thay mặt Ban Huynh Trưởng cảm ơn tất cả các Lam viên Tâm Minh, buổi lễ Chu Niên được thành tựu trong niềm hoan hỷ này là nhờ đến công sức của tất cả các anh chị em. Cảm ơn ba HTr. Thiện Mỹ, Đồng Hợp, Đồng Hòa đến từ GDPT Chánh Niệm và HTr. Diệu Viên đến từ GDPT Chánh Dũng cùng quý phụ huynh trong Chi Hội đã góp tay dọn dẹp và lau chùi hội trường sau buổi lễ Chu Niên. Lời cuối chúng con xin được tri ân HTPT Chùa Viên Giác, quý Chư Tôn Đức đã quang lâm chứng minh, giúp đỡ và cho phép chúng con tổ chức buổi lễ Chu Niên lần thứ 30 tại Chùa.

Kính cảm tạ quý phụ huynh, quý Ân Nhân đã yểm trợ các món ăn, chè, bánh... Chúng con, chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã sắp xếp thời gian hiện diện, chung vui cùng GDPT Tâm Minh trong ngày lễ Chu Niên này. Trong lúc tổ chức lễ Chu Niên chắc chắn có những phần thiếu sót, kính mong quý Chư Tôn Đức, quý quan khách và quý Ân Nhân niệm tình hỷ thứ cho.

*GDPT Tâm Minh*





## Sinh hoạt GDPT CHÁNH DŨNG

Trong đạo cũng như ngoài đời chúng ta thường vạch một mốc thời gian để mà đánh giá mọi nỗ lực, mọi cố gắng và rút ra những kinh nghiệm quý báu trong mọi thành tựu cũng như trong mọi hạn định nhất định nào đó để khắc phục. Ba mươi năm đối với khoảng thời gian và không gian bao la của vũ trụ thì không là gì nhưng đối với một đời người thì là một chặng đường khá dài. Xuyên qua suốt hành trình 30 năm đó có biết bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và công sức của các bậc tiền bối đi trước, rồi lần lượt các thế hệ tiếp nối nhau. GDPT Chánh Dũng cũng không ngoại lệ, vẫn tiến bước trong tổ chức áo Lam với hành trình lam sử.

Sự thách thức đối với một đoàn sinh GDPTVN hôm nay không giống với sự thách thức đối với các anh chị huynh trưởng và đoàn sinh hơn 30 năm về trước. Sự thách đố đối với tổ chức GDPTVN hiện tại lại càng mới mẻ và phức tạp hơn thời trước. Riêng đối với tuổi trẻ trong GDPT, sự thách đố của thời đại càng lớn hơn vì trong cùng một thời điểm, các em phải sống, nghĩa là phải suy tư và hành xử sao cho

hòa điệu với cả hai nếp sống giữa Đời và Đạo, giữa văn hóa Việt và Đức. Các em đến với GDPT là chấp nhận sự lợi ngược dòng đời để đi vào con đường hướng thiện hơn. Các em được khuyến khích làm việc thiện bỏ dần việc xấu, ở nhà là con thảo, ở trường là trò ngoan, lớn lên thành người công dân hữu ích cho xã hội, đó chính là tiêu chí từ hơn 70 năm qua của GDPTVN thực hiện. Sau nhiều năm đến sinh hoạt với GDPT, các em đã là những đoàn sinh thuần thành, xác lập niềm tin một cách vững chắc nơi Phật Pháp và nền giáo dục GDPT. Các em đã trở thành quyến thuộc của đại gia đình tại địa phương nói riêng và toàn Đức quốc nói chung. Quý Thầy Cô đã là những hình ảnh thân thương, gần gũi, gợi niềm tôn kính nơi tâm tư các em. Hình ảnh các anh chị huynh trưởng đã trở nên thân quen, đáng tin cậy và tràn đầy tình thương đối với các em.

Đạt được như vậy là do sự đoàn kết, khuyến khích sách tấn lẫn nhau của ban huynh trưởng, sự quan tâm của BHD và nhờ tấm lòng yêu thương trẻ của Ban Bảo Trợ, của quý phụ huynh đã đưa GDPT Chánh Dũng có được như



ngày hôm nay. Chính quý phụ huynh thấy được việc làm của các ACE và thấy được GDPT là một tổ chức đem lại an vui, lợi ích cho xã hội, nên đã cho con em mình đến với tổ chức GDPT, trong khi ngoài đời biết bao tệ nạn đang rình rập lôi cuốn lớp trẻ sa vào con đường vô minh tội lỗi.

Chúng con không bao giờ quên được sự ưu ái của Quý Thầy Cô đã dành cho chúng con, sự đóng góp nhiệt tình của quý vị tiền bối, quý ân nhân, quý anh chị huynh trưởng và đoàn sinh đã vun bồi, xây đắp để Chánh Dũng ngày càng ngát hương. Bởi: *“Cây có gốc mới nở cành sanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”*. Nhằm ghi nhớ công đức, niệm ân sâu xa đến quý ân nhân, để chất lọc những tinh hoa, những bài học quý báu về hành trạng, về tinh thần bất thối hầu trang bị thêm hành trang mà vững bước đi lên trên con đường tu thân, hành thiện, góp phần phụng sự Đạo pháp, xây dựng cuộc đời. Nhờ bám chắc vào mục đích hành hoạt của tổ chức mà đơn vị Chánh Dũng trong thời gian qua đã có những thành quả hết sức khả quan, số lượng đoàn sinh liên tục tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, hàng ngũ huynh trưởng được tăng cường.

Từ lúc được chính thức ra mắt vào năm 1988 đến nay, GDPT Chánh Dũng trải qua 3 đời Gia trưởng và 7 đời Liên đoàn trưởng. Hiện nay Chánh Dũng đang sinh hoạt với tổng số là 89 đoàn viên, trong đó có 21 em Oanh Vũ, 25 em ngành Thiếu, ngành Thanh có 14 anh chị em và 16 bạn đoàn, trong số bạn đoàn gồm có 11 Oanh Vũ, 2 em ngành Thiếu và 3 em ngành Thanh, các em đang đợi để được làm lễ phát nguyện chính thức vào đoàn. Thành phần Ban Huynh trưởng gồm có 13 anh chị, trong đó có 1 huynh trưởng cấp Tấn, 5 huynh trưởng cấp Tín, 3 huynh trưởng cấp Tập, 4 huynh trưởng Tập sự. Ban huynh trưởng hướng dẫn cho các em tu học theo chương trình biên soạn của GDPTVN truyền thống, các em được chia bậc học theo chương trình của các ngành (4 bậc ngành Đồng, 4 bậc ngành Thiếu và 2 bậc ngành Thanh) phù hợp với độ tuổi và trình độ của các em, theo đúng nội quy của GDPTVN. Ban huynh trưởng đặc biệt chú trọng về sự học tập và rèn luyện của các em, chăm lo đào tạo, giáo dục và huấn

tập các em để trở thành những Phật tử chân chánh. Vì vậy mỗi Huynh trưởng luôn thể hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình để làm gương cho các em noi theo.

Trong thời gian qua, Ban huynh trưởng và đoàn sinh đã tích cực tham gia các công tác Phật sự, Chánh Dũng rất vui mừng và luôn đặt niềm tin tưởng vào các anh chị em. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu cũng còn không ít phần thiếu sót. Ngoài việc tu học tại gia đình, hàng năm các em còn được tham gia các chương trình tu học và sinh hoạt chung do Ban Hướng Dẫn tổ chức và đảm trách công tác Phật sự tại địa phương. Không những vậy anh chị em huynh trưởng Chánh Dũng luôn luôn sẵn sàng đảm nhận và nắm giữ những chức vụ trong Ban Hướng Dẫn GDPT Đức Quốc. Trong học tập nhiều em đạt thành tích cao, nhất là trong khóa tu học thường niên do BHD tổ chức và thi cuối niên học tại địa phương.

Trong giây lát nhìn lại những tấm hình cũ, không khỏi bồi ngùi vì có những đoàn viên hình ảnh còn đó nhưng vì hoàn cảnh riêng nên nay không còn đến với Đoàn nữa hoặc những vị ân nhân không còn hiện hữu trên cõi đời. Và cũng có những anh chị không còn là thanh niên trai tráng như xưa, tuy nhiên anh chị vẫn luôn luôn là những nhịp cầu, vai kề vai, hỗ trợ và dìu dắt đàn em tiến bước.



Bên cạnh đó cũng cảm thấy vui, khi nhìn thấy các em ngày nào khi mới đến với Chánh Dũng, chỉ là những con chim Oanh Vũ dễ thương chập chững từng bước, mà nay lại rất vững vàng và sẵn sàng tiếp nối đàn anh, đàn chị trở thành những HTr., tiếp tục dẫn dắt đàn em để ngọn đuốc Bi Trí Dũng mãi mãi được truyền trao đến thế hệ mai sau. Các em sinh hoạt

trong GDPT, thấp sáng đức tin Tam Bảo, tức là các em đang nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần. Suốt tuần, các em bận rộn với đời sống riêng tư, nhưng vẫn dành một ngày để lo cho đời sống tinh thần, sinh hoạt tâm linh. Một đời sống hài hòa giữa tinh thần và thể chất sẽ giúp cho khả năng suy nghĩ sâu sắc hơn và cuộc sống toàn diện phong phú hơn.

Ngày khai giảng niên khóa vào đầu tháng chín, cũng là ngày làm lễ phát nguyện vào đoàn cho các em đã đi sinh hoạt trong một thời gian đều đặn, chị Liên Đoàn Trưởng nêu ý nghĩa buổi lễ phát nguyện và ý nghĩa hoa sen trắng trước khi các em đọc lời phát nguyện. Cũng trong dịp này, các em Oanh Vũ đến tuổi 12–13 và đã thi vượt bậc Tung Bay được ban huynh trưởng tổ chức lễ cắt dây để lên sinh hoạt cùng với các anh chị ngành Thiếu, còn các em ngành Thiếu đủ tuổi và sinh hoạt khá đều đặn thì được lên ngành Thanh.

Ngày bế giảng niên khóa vào cuối tháng bảy, gia đình tổ chức cuộc thi về Phật pháp, tiếng Việt và môn chuyên môn, nhằm mục đích để các em cố gắng ôn lại bài vở đã học trong niên khóa qua cũng như để các anh chị đứng lớp nhìn thấy được sự tiếp thu của các em. Dù bận rất nhiều việc nhưng quý anh chị huynh trưởng cũng đã tranh thủ thời gian để chấm bài thi để phát ra cho các em ngay trong ngày hôm ấy, không khí của buổi lễ bế giảng đối với các em thật là hồi hộp vì không biết mình có được điểm cao không, nhưng cũng có phần nhộn nhịp, náo nức. Sau khi tuyên bố kết quả, mỗi em được nhận bằng điểm của toàn niên khóa và kèm theo một món quà tinh thần.

Song song với việc tu học – huấn luyện, toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh Chánh Dũng tích cực tham gia tất cả mọi công tác Phật sự của Giáo Hội trong các ngày Đại lễ hoặc khi có yêu cầu. Lễ Phật Đản, ngày mà tất cả những người con Phật đều tưởng nhớ đến bậc Đạo Sư Thích Ca Mâu Ni, người đã đem trí tuệ và từ bi đến cho nhân loại, cũng như mỗi năm đến mùa Vu Lan, là người con Phật dù chân trời góc biển nào, đều hướng về, trong những dịp này ban huynh trưởng tạo điều kiện để đưa các em về Tổ Đình Chùa Viên Giác để tham dự Đại Lễ.

Chánh Dũng đã tích cực đóng góp trình diễn những màn văn nghệ, một vài tiết mục đặc sắc và đáng nhớ của đơn vị phải nói đến màn múa Chú Đại Bi, 12 lời nguyện Quan Âm, Đản Sanh, Về quê miền Tây (Phương) ... Đặc biệt gần ba năm nay trước mỗi lần về Chùa ban huynh trưởng khuyến khích các em ngành Oanh ăn chay trước đó ba ngày và từ ngành Thiếu trở lên ăn chay một tuần.

Để nâng cao tinh thần sinh hoạt, bảo tồn phong tục và văn hóa Việt, Chánh Dũng mỗi năm đều tổ chức Tết Trung Thu cho đơn vị. Các em Oanh Vũ được tham gia trò chơi dân gian do các anh chị ngành Thiếu và Thanh đảm trách với những tiếng cười rộn vang khắp hội trường, với nét hân hoan trong những bộ trang phục cổ truyền của Dân Tộc rất dễ thương. Các anh chị huynh trưởng cũng tham gia các trò chơi cùng với các em tạo nên một sự gắn kết, gần gũi mà ít có một tổ chức nào làm được. Trong không khí đầm ấm và vui nhộn của đêm Trung Thu, các chương trình văn nghệ đan xen được các em Thiếu và Thanh tự biên tự diễn cũng như những màn của các em OV trình diễn đã để lại bao chan chứa làm nhựa sống tâm hồn cho thắm mãi một vườn Lam.

Nhân dịp Xuân về, GDPT Chánh Dũng đã hợp tác với NPĐ Viên Âm tổ chức Tết Nguyên Đán cho phật tử tại địa phương, cũng chính là thời điểm mà anh chị em Áo Lam lại tất bật với các công tác chuẩn bị cho chương trình văn nghệ và phát hành vé số để phụ chi một phần di chuyển về chùa tham dự khóa tu học thường niên. Đây cũng là dịp để các đoàn viên phát huy tài năng của mình, Chánh Dũng hiện đang có một „đàn“ Lân, từ Oanh Vũ đến huynh trưởng đều được tham gia múa chung, ngoài tác dụng về mặt thể dục, còn tạo không khí tin yêu vui vẻ và hứng thú cho các em. Vui làm sao, ấm áp làm sao khi cầm trên tay những bao lì xì do quý Thầy và quý phụ huynh trao tặng, những gương mặt Lam rạng rỡ chúc cho nhau những câu an lành. Tiếng của các em cười nói hân hoan, các anh chị cảm thấy mình vẫn tràn đầy nghị lực, niềm tin và năng lượng để tiếp tục cống hiến một chút sức lực cho cộng đồng, để tiếp tục yêu thương mọi người và được yêu thương.

Để tạo sự hứng khởi thích thú trong lúc huân tu niệm Phật cho đoàn sinh, đem lại hiệu quả cao, ban huynh trưởng đưa các em về NPĐ để thay đổi không khí, đây cũng là dịp tạo sự đoàn kết thân ái giữa các ngành với nhau. Các em Sen Non cho đến ngành Thanh được hướng dẫn niệm Phật, đi kinh hành một tiếng đồng hồ mà không mệt mỏi và chán nản, ai nấy cũng đều hoan hỷ.



Với mục đích thêm vui bớt khổ cho đồng bào đang gặp thiên tai hoặc bệnh tật, các anh chị Trưởng khuyến khích và tạo cơ hội cho các em tham gia vào những sinh hoạt và các công tác từ thiện xã hội. Mặc dù những hoạt động xã hội của GDPT chưa nhiều nhưng nó thể hiện tấm lòng từ bi của những người con Phật. GDPT đã biết chia sẻ, đồng cảm với những nỗi đau, bất hạnh của những người không may mắn, giúp họ vượt qua được khó khăn, lấy lại niềm tin để sống lạc quan hơn, điều đó cũng có nghĩa GDPT đã phần nào giảm bớt gánh nặng cho xã hội. Vào mùa giáng sinh các em ngành Thanh lại đem niềm vui đến cho các em nghèo qua những thùng quà (Weihnachten im Schuhkarton) được các em đóng gói rất cẩn thận để gửi đến các nước nghèo xa xôi. Chương trình này bắt đầu năm nay sẽ cho các em ngành Thiếu tham gia và nhiều phụ huynh cũng sẽ đóng góp thêm.

Bất cứ một tổ chức nào, nếu không đào tạo được đội ngũ kế thừa thì tổ chức ấy không sớm thì muộn sẽ không thể nào tồn tại. GDPT chúng ta thì không thiếu lực lượng trẻ bởi chúng ta

không chỉ biết đào tạo mà còn biết thường xuyên đào tạo và xem công tác huấn luyện, đào tạo là một trong các Phật sự trọng yếu nữa. Sau nhiều năm các em ngành Thanh làm đoàn sinh, các em chỉ biết "nhận", giờ đây, các em tập tành bước lên vị trí làm anh làm chị. Các em bắt đầu huân tập tinh thần "cho" và học tập cách "cho". Được tập sự làm huynh trưởng các em cảm thấy rất vinh hạnh, náo nức và vẽ ra nhiều triển vọng tương lai trong nghề huynh trưởng mà chưa nghĩ đến nhiều chương duyên đang chờ đợi phía trước. Ao ước của các em là được tiếp nối bước chân của các anh chị đi trước, các em sẵn sàng gánh vác nhận lấy nhiệm vụ do các anh chị Trưởng giao phó.

Điển hình các em tự trang trí, thiết kế sân khấu cho Tết Nguyên Đán vừa rồi, mặc dù đêm đó các em đã thức thật khuya để làm cho xong công việc, nhưng sáng hôm sau các em đã đến đúng giờ để làm lễ Đoàn đầu năm và tham dự lễ cầu an, nghe Thầy thuyết pháp. Các em đã để lại ấn tượng cũng như tạo niềm vui cho các anh chị Trưởng qua đêm tình Lam dành cho ngành Thanh do các em tổ chức, qua những lời tâm sự được nói lên tự đáy lòng, tất cả đã hòa quyện vào nhau tạo nên những kỷ niệm thật khó quên trong lòng mọi người. Nói chung, tinh thần cống hiến và ham học hỏi của các em rất là cao.



Huynh trưởng là thành phần mấu chốt trong mọi hoạt động của GDPT, sự thành bại tùy thuộc vào huynh trưởng. Đơn vị có vững mạnh hay không tùy thuộc vào sự hy sinh, tu học và hướng dẫn – giáo dục của các anh chị huynh trưởng đối với các em đoàn sinh, cần

phải có chương trình tu học, sinh hoạt cụ thể và rõ ràng, phải chuyên cần tu học và rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều luật của ngành Thanh – Thiếu. Cộng với tinh thần đoàn kết, các anh chị luôn tìm tòi sáng tạo hướng dẫn, dìu dắt đàn em tận tình. Bởi đó đã tạo được sự tin yêu từ nơi các em đoàn sinh cũng như phụ huynh và đem lại nhiều kết quả tốt. Song song với việc học tập huấn luyện của huynh trưởng để tạo nguồn lực cho việc kế thừa thì việc học tập và phát triển đoàn sinh cũng rất được chú trọng quan tâm. Ngoài ra huynh trưởng Chánh Dũng tham gia đầy đủ mọi cấp học, bậc học, các khóa trại huấn luyện của huynh trưởng cũng như khóa kỹ năng huấn luyện viên do người Đức đảm trách, từ đó tạo tiền đề vững chắc để hướng dẫn đàn em tu học, thực hành chánh pháp, góp phần thực hiện viên mãn các Phật sự do Giáo Hội và Ban Hướng Dẫn đề ra. Để điều hành tốt các hoạt động, ban huynh trưởng sách tấn nhau cùng thực hiện, đồng thời tìm nhiều phương thức tu học, sinh hoạt đổi mới phù hợp với sự phát triển của xã hội, đáp ứng khả năng, trình độ ngày một năng động của đoàn sinh.

Mong mỗi các anh chị em chúng ta hãy tinh tấn hơn nữa trong vấn đề tu thân, cải thiện nội tâm, phát huy nội lực, cùng chung sức chung lòng, vận dụng tinh thần Bi Trí Dũng để vượt thoát nội ma ngoại chướng. Điều quan trọng là chúng ta phải tự tin và nhận ra rằng bất kỳ vấn đề khó khăn nào cũng có cách giải quyết cả,

chúng ta hãy hành động rồi sẽ vượt qua mọi thứ „*Khó khăn chướng ngại không làm chúng ta đổi hướng mà hoạn nạn gai góc là yếu tố để cho chúng ta bền chí và thành công*“, xây dựng Chánh Dũng ngày càng ngát hương để trở thành như những viên ngọc quý đã được mài dũa, hoàn thiện.

Nhìn lại gần 30 năm một mốc thời gian thật sự quý báu và đáng nhớ của một đơn vị GDPT. Nó giúp cho các anh chị huynh trưởng nhớ về một thời gian nan, vất vả nhưng tràn đầy nhiệt huyết của những ngày đầu thành lập và duy trì đơn vị. Bên cạnh đó còn giúp cho các em đoàn sinh biết được rằng để có đơn vị Chánh Dũng như hôm nay, các anh chị đi trước đã phải hy sinh như thế nào, qua đó các em càng thêm trân trọng và yêu tổ chức áo lam hơn.

Rồi mai đây các em trưởng thành trở nên người hữu dụng, các em đã được chăm sóc bằng sự thương yêu, được tưới tắm bằng hạt giống trí tuệ, được nuôi dưỡng bằng chất liệu Bi Trí Dũng – dù có giặc phiền não, có ma chướng chấp mê thì tin rằng đã có gươm trí tuệ, có áo giáp nhẫn nhục, cộng với sự gắng sức tinh tấn, các em sẽ vươn lên thành người Phật tử chân chánh trải rộng khắp năm châu.

Có được những thành tựu đó, là nhờ chúng con luôn luôn nhận được sự chỉ dạy tận tâm của Chư Tôn Đức, quý anh chị trong Ban Hướng Dẫn, sự trợ duyên cho chúng con/chúng em có thêm đức tin, nghị lực và trí tuệ thắng vượt mọi



*Các anh chị huynh trưởng cùng các em GDPT chánh dũng tại Đại Lễ Phật Đản PL2561 chùa viên giác Hannover*



chương duyên, nghịch cảnh để hoàn thành sứ mệnh trên con đường mà chúng con/chúng em đang tiếp bước. Mong rằng Ban Bảo trợ, quý phụ huynh và quý mạnh thường quân tiếp tục sát cánh dìu dắt, hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần để giúp cho đơn vị ngày càng tiến bước vững mạnh trên con đường phục vụ đạo pháp và dân tộc. Đức Phật dạy: *“Hãy tự mình thấp đuốc lên mà đi”*, nhưng nếu ngọn đuốc ấy không được sự trợ duyên bởi những làn gió mới thì cũng chỉ là một chút ánh sáng hiu hắt, mờ ảo. Bởi vậy nếu không được định hướng và đi đúng hướng thì chỉ thấp đuốc lên để đi quanh co trong đêm tối tăm mà thôi.

Dù rằng biệt nghiệp và hoàn cảnh của mỗi người không có giống nhau, do đó kết quả tu tập hiện đời của mỗi người cũng khác, nhưng

không thể nói rằng sự nỗ lực sống theo lời Phật dạy của chúng ta không may mắn đem lại một kết quả thiện lành nào trong cuộc sống cho bản thân và ảnh hưởng tốt đẹp đến những người thân từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội. Nguyên cầu Hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Quý Thầy Cô Pháp thể khinh an – Tuệ đăng thường chiếu để lợi lạc quần sanh. Kính chúc quý anh chị Trưởng nghị lực vững bền, Lam sự viên thành, quý Ban Bảo Trợ, quý phụ huynh và quý mạnh thường quân thân tâm thường an lạc, cát tường như ý. Chúng con/chúng em sẵn sàng đón nhận thêm nhiều sự chỉ giáo để có đủ tư lương làm hành trang bước tiếp những chặng đường phía trước.

*HTr. Từ Đường*





## Chuyện vui có thật 100%

### Hên quá

Trong GDPT có một em oanh vũ nam rất mến một chị huynh trưởng. Hôm nọ, đến giờ ăn em để dành chỗ ngồi bên cạnh cho chị huynh trưởng đó. Lúc ăn em vô tình hất văng Spaghetti dính vào áo quần của chị huynh trưởng.

Oanh Vũ: Ô, hên quá, áo quần và đôi giày mới của em không bị dính gì hết.

Chị huynh trưởng: !!!

### Ngạc nhiên

Vào cuối niên khóa sau một năm học, phụ huynh thường đãi cho các đoàn viên một bữa trưa thịnh soạn với những món ăn được phụ huynh đem đến rất là phong phú.

Anh huynh trưởng A. thường thức xong một tô bún riêu thấy ngon quá đến mức thêm tô nữa, khi vừa đặt tô thứ hai xuống bàn, anh mới ngạc nhiên tại sao mọi người xung quanh có những món khác mình mà cũng hấp dẫn quá, anh bèn quay qua hỏi các em:

Huynh trưởng: Ủa, mấy em lấy ở đâu mà nhiều món ngon quá vậy?

Các em: Thì ở đằng đó kìa, vừa nói vừa chỉ tay đến chỗ thường đặt những thau nước để rửa chén.

Huynh trưởng trố mắt: Vậy mà anh tưởng mọi người đến đó để rửa chén.

### Đoàn sinh mẫu mực

Buổi sinh hoạt đầu tiên sau khóa giáo lý GDPT có nhiều đoàn sinh vắng mặt. Ngành Thanh nữ hiện diện được 3 em, còn Thanh Nam thì chỉ vồn vẹn có một. Sau lễ đoàn anh đoàn trưởng bước lên làm thủ tục điểm danh báo cáo.

Tuy chỉ một mình trong đội nhưng em Thanh nam vẫn gương mẫu xoay lại phía sau và hô to khẩu lệnh: "*Sen Nâu một hàng dọc trước thẳng. Chuẩn bị điểm danh túc số. Một ...*".

Sau đó em quay lại, với một nụ cười bẽn lễn trên môi em bước lên phía trước, bắt ấn Cát Tường và nói: "*Sen Nâu xin được báo cáo. Sen Nâu tổng số 4 hiện diện một. Hết*".



## Sinh hoạt GDPT CHÁNH NIỆM

### TƯỜNG THUẬT

**T**hấm thoát mà GDPT tại Đức đã có mặt trên xứ Đức này được 30 năm rồi. Cùng góp một búp sen vào hồ sen bảy đóa là GDPT Chánh Niệm tại thành phố Bá Linh.

Chính thức ra đời với tên Chánh Niệm vào mùa thu 1988, GDPT Chánh Niệm đã cùng bước những bước chân đồng hành với các Gia Đình bạn, có khi là những bước chân thật mạnh mẽ, sôi động và náo nhiệt với trên dưới 80 Đoàn sinh và Huynh trưởng của thập niên 90, có khi là những bước chân chậm lại hơn, sâu lắng hơn để nhìn lại mình và chung quanh của những năm đầu bước qua thiên niên kỷ, rồi có khi là những bước chân bình thản hơn, tự tin hơn của hiện tại. Tuy nhiên sự ví von hay mô tả này cũng chỉ có tính tương đối mà thôi vì thật ra giai đoạn nào cũng có đủ các sắc thái trên cả.

Năm 2007, GDPT VN tại Đức đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập GDPT Đức quốc trong khuôn viên Khoá Tu Học của GDPT ĐQ lần thứ 11 tại chùa Viên Giác Hannover. Nhân dịp đó, Chánh Niệm cũng đã góp mặt trong cuốn kỷ yếu mừng 20 năm và không quên tường thuật lại sinh hoạt của gia đình mình trong giai đoạn 1998–2007. Bài viết này cũng xin được nối tiếp dòng thời gian tóm tắt lại những nét sinh hoạt chính, những đặc điểm, những thay đổi hay những buồn vui của Chánh Niệm từ 2008 cho đến nay.

Sinh ra tại thành phố Bá Linh, thủ đô của nước Đức nên Chánh Niệm cũng chứng kiến nhiều đổi thay của thủ đô này: Thành phố mở rộng hơn, đường xá được xây dựng với hệ thống phương tiện di chuyển càng ngày càng thuận tiện hơn, nhà cửa được liên tục xây dựng thêm hay sửa chữa, tân trang.

Từ đó dân chúng nhiều nơi đổ về Bá Linh làm ăn buôn bán càng ngày càng nhiều và trong đó dĩ nhiên có cả người Việt. Người Việt càng đông, nhu cầu tâm linh càng lớn. Chẳng mấy

chốc mà ngôi chùa nhỏ trên con đường Pinnenberger Weg không còn đủ sức chứa lượng người về tham dự những dịp lễ tết, lễ Phật Đản hay Vu Lan nữa.

Từ giữa năm 2006, chùa chính thức dời về cơ sở mới tọa lạc trên đường Heidereuterstrasse số 30 cũng thuộc quận Spandau. Đây là một bước ngoặt mới trong sinh hoạt của Chánh Niệm. Từ năm 2007 thì sinh hoạt của Chánh Niệm đã có dấu hiệu thật khởi sắc. Bài tường thuật này xin phép đi qua những điểm chính như sau:

#### 1. Chương trình sinh hoạt:

Nhờ có nhân sự căn bản và cơ sở chắc chắn nên suốt 10 năm qua, Chánh Niệm duy trì sinh hoạt rất đều đặn 2 lần trong tháng từ 10 giờ 30 đến 15 giờ 15. Thông thường thì tháng tám trong năm được hoạch định là tháng nghỉ hè. Tuy nhiên, nghỉ hè ở đây chỉ có nghĩa là các Ngành không sinh hoạt như thường lệ mà là khoảng thời gian để BHTr. điều động nhân sự để chuẩn bị cho lễ Vu Lan tại chùa Linh Thứu địa phương cũng như tại Viên Giác. Buổi sáng là lớp tiếng Việt của ba ngành, sau khi dùng cơm trưa chung với quý Phật tử, lớp học buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 15 đến 15 giờ chiều luân phiên các bộ môn chính là Phật Pháp, chuyên môn, văn nghệ. Thỉnh thoảng để thay đổi không khí, vào những ngày nắng đẹp, ngày sinh hoạt được dời ra ngoài trời trên những bãi cỏ xanh đẹp gần hồ cách chùa không bao xa và thức ăn trưa cũng được di chuyển ra ngoài luôn. Dĩ nhiên là các em rất thích thú có được một buổi sinh hoạt và học ngoài trời, vừa hít thở không khí trong lành, vừa hưởng những tia nắng ấm và vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên.

Một điểm đáng ghi nhận là kể từ năm 2007 trở về sau, tất cả mọi sinh hoạt đều được đưa vào ngày chủ nhật. Trước thời điểm này thì tại chùa có hai ngày sinh hoạt rõ rệt: Thứ bảy là

ngày sinh hoạt của quý đạo hữu Phật Tử và chủ nhật là ngày sinh hoạt của GDPT. Cùng sinh hoạt chung vào ngày chủ nhật, GDPT có thêm một sự thuận tiện là phụ huynh đi chùa tu tập có thể cùng mang con cho sinh hoạt bên GDPT. Ngoài ra thì GDPT không phải lo phần ăn trưa như từ trước đến nay vì cùng dùng cơm mà chùa đã nấu cho mọi Phật Tử dùng.

## 2. Cơ sở sinh hoạt:

Như đã trình bày ở trên, từ khi chùa Linh Thứu dời về cơ sở mới vào giữa năm 2006 và cần nhiều tháng trời để ổn định thì từ năm 2007 trở đi, sinh hoạt của Chánh Niệm gặp rất nhiều thuận lợi về cơ sở và phòng ốc, nhiều căn phòng ở dưới tầng hầm được chùa cho sử dụng làm nơi sinh hoạt. Từ 2007 cho đến cuối năm 2012, một phòng tầng trệt khá rộng (hiện tại là phòng Thiền) được Ni Sư cho GDPT vừa dùng để làm lễ Phật Lễ Đoàn, vừa sử dụng làm lớp học cho các ngành. Cũng từ khoảng năm 2010 đến giữa năm 2012, chùa tiến hành dự án xây Chánh điện mới và hội trường trên khoảng vườn lớn của chùa. Đây là khoảng thời gian có thể nói là vô cùng vất vả với vô số công việc và muôn vàn khó khăn không lường trước đối với Ni Sư Trụ trì và quý Sư cô. Sự sinh hoạt của GDPT cũng theo đó tùy duyên mà uyển chuyển. Đến cuối năm 2013, GDPT được Ni Sư cho sử dụng chánh điện cũ làm nơi lễ Phật, lễ đoàn và sinh hoạt. Đây quả là một thắng duyên mà không phải nơi nào cũng có được. Ngoài ra, Ni Sư còn nhờ quý đạo hữu Phật Tử xây ngăn tầng hầm rộng dài ra thành các phòng học cho GDPT.

Tóm lại, GDPT Chánh Niệm hiện tại có chánh điện riêng để làm lễ và sinh hoạt, có khoảng 5 phòng học và một nhà kho riêng để chứa vật dụng. Nếu số lượng Đoàn sinh đến sinh hoạt đông hơn thì ACE còn được sử dụng thêm phòng Thiền để làm lớp học nữa.

## 3. Nhân sự, huấn luyện, đào tạo, tu học:

Từ năm 2008 đến nay, đã có 3 anh chị Huỳnh trưởng thay phiên đảm nhiệm chức vụ Liên Đoàn Trưởng. Cũng trong năm 2008, Chánh Niệm có Bác Gia Trưởng mới. Bác tuổi đời đã cao nhưng vì thương mến tuổi trẻ, đặc biệt là thương mến tổ chức GDPT mà bác đã

từng nghe đến khi còn nhỏ, nên dù tuổi cao sức yếu bác vẫn đi cùng với GDPT cho đến nay.

Ban Huỳnh Trưởng Chánh Niệm cũng đã có được những bổ sung đáng kể về nhân sự sau khi đưa một số anh chị tham dự các trại huấn luyện. Tính từ năm 2008 đến nay, đã có 9 anh chị tham gia các trại huấn luyện các cấp như Lộc Uyển, A Dục và Huyền Trang. Tuy nhiên đã có 3 AC trong số đó vì việc đi học xa hay quá bận rộn với bài vở đã xin tạm ngưng sinh hoạt.

Cuối năm 2015, BHTr. Chánh Niệm cũng đã lần đầu tiên đứng ra tổ chức liên trại huấn luyện Anoma–Ni Liên – Tuyết Sơn mở rộng với sự yểm trợ của BHD. Lần đầu tiên các em OV được tham gia một trại huấn luyện với các giờ chuyên môn, trò chơi lớn và thi đua đầy sinh động hấp dẫn như thế.

Các anh chị Huỳnh Trưởng Chánh Niệm luôn ý thức vấn đề tu dưỡng bản thân cũng như nâng cao kỹ năng chuyên môn theo phương châm „học cả đời“, tuy nhiên không phải lúc nào các anh chị cũng gặp được thuận duyên để có thể thực hiện được việc tham gia tu học. Trong một vài lần tại phiên họp tổng kết cuối năm, các anh chị cũng đã đưa ra đề nghị BHTr. sẽ gặp nhau khoảng hai hay ba tháng một lần ngoài thời gian sinh hoạt để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tu tập và bổ sung thêm những kỹ năng chuyên môn cho nhau. Tuy nhiên chương trình đó chỉ thực hiện được vài lần rồi vì ai cũng bận rộn nên tới hiện tại, ACE Chánh Niệm vẫn chưa bước tiếp phương thức này.

Mỗi năm BHTr. Chánh Niệm cũng luôn tạo điều kiện và tổ chức cho các em Đoàn Sinh về tham dự khóa tu học thường niên của GDPT Đức Quốc. Khi điều kiện thuận lợi thì Chánh Niệm về cả một chuyến xe buýt, nhưng cũng có khi ACE khăn gói lên đường bằng xe lửa hay xe buýt vì không đủ số lượng tham gia để thuê nguyên chiếc. Đặc biệt, có nhiều phụ huynh rất thích và đã cùng tham gia với con em mình trong khóa tu học này. Các vị cho biết họ rất vui vì thấy con mình sinh hoạt trong một môi trường lành mạnh, hữu ích và bản thân họ cũng được nhiều lợi lạc vì được tham gia những giờ học riêng dành cho phụ huynh.

Ban Bảo trợ của Chánh Niệm từ nhiều năm qua cũng hoạt động rất mạnh mẽ và liên tục để làm dồi dào thêm tài chánh của Chánh niệm, nhất là khi có công tác Phật sự mà ACE phải tập dợt liên tục thì đã có Ban Bảo Trợ lo việc „bồi dưỡng“.

#### 4. Công tác Phật Sự:

Kể từ giữa năm 2006, khi chùa Linh Thửu chính thức dời về địa điểm mới ở đường Heidereuterstrasse số 30, thì các công việc Phật Sự cứ theo nhu cầu mà tăng lên. Các Phật tử về chùa hàng tuần để tu tập rất đông, đặc biệt là vào những ngày lễ lược, những khoá tu thọ Bát Quan Trai, Phật Thất hay những buổi thuyết Pháp của Chư Tôn Đức. Thường thường chúng ta hay nghe câu „thuyền to thì sóng lớn“ với ẩn ý là một công việc hay một công trình to tát thì sẽ gặp những khó khăn cũng tương ứng như vậy. Nhưng với chùa Linh Thửu, chúng ta cũng có thể nói thêm là „sóng to thì thuyền lớn“. Điều này cũng có nghĩa là, từ lúc về địa điểm mới, càng có nhiều Phật tử về chùa, càng có nhiều nhu cầu tâm linh, từ đó nảy sinh ra rất nhiều công tác Phật Sự, từ các ngày lễ chính trong năm như tết cổ truyền, các ngày vía, các Đại lễ, rồi tang lễ, cầu an cầu siêu, các lễ hằng thuận của Phật tử – đó là sóng to, nhưng lại được thuyền lớn để chuyên chở các việc Phật sự. Thuyền lớn đó là những tấm lòng thuần thành, những vị bồ tát vô danh phát tâm làm công quả không mệt mỏi đã trở thành những cánh tay trợ sức cho Ni sư và quý Sư cô để đẩy con thuyền phẳng phẳng trôi trên con đường hồng truyền Chánh pháp. Nhắc qua các đặc điểm trên để thấy rằng, Chánh Niệm trong thời gian qua đã được nhẹ gánh công tác tại địa phương rất nhiều để tập trung vào việc sinh hoạt với các em ĐS và chuyên trách phần văn nghệ, múa lân, điều động chương trình trong các ngày lễ chính như tết cổ truyền, Đại Lễ Phật Đản, Đại Lễ Vu Lan cũng như đảm nhận các công tác mang tính đối ngoại như tiếp xúc với người Đức hoặc đại diện chùa tham gia các hoạt động cộng đồng. Dù vậy, với nhân sự Ban Huỳnh Trưởng hiện tại, đôi lúc ACE thấy mình đang quay như chong chóng, vừa mới xong công tác này, chưa kịp thở ra thì công tác kế tiếp đã hiện ra trước mặt...

Dù là bận rộn tất bật với sinh hoạt và công tác địa phương, Chánh Niệm không quên bổn phận mình trong việc đóng góp vào các sinh hoạt cấp quốc gia, đặc biệt là các việc Phật Sự tại tổ đình Viên Giác.

Còn nhớ những năm tháng đầu mới thành lập, chính Hòa thượng Phương trượng đã hỗ trợ tài chánh cho Chánh Niệm để có thể thuê xe chuyên chở ace về tham dự các Đại lễ, vì lúc đó Berlin chưa có chùa như bây giờ.

#### 5. Công tác cộng đồng/xã hội:

Một trong 4 môn học chính của GDPT là bộ môn hoạt động xã hội. Đây là một lãnh vực quan trọng trong việc hướng dẫn các em Thanh, Thiếu, Đồng niên áp dụng ngay những điều đã học ở bộ môn Phật Pháp trong đời sống để rèn luyện tinh thần dẫn thân của một người Phật Tử. Những việc mà GD Chánh Niệm đã thực hiện trong phạm vi xin được kể ra một số hoạt động như sau:

- Đóng góp hàng tháng cho quỹ học bổng GDPT để giúp đỡ các em Đoàn Sinh có năng khiếu.
- Tham gia các chương trình quyên góp từ thiện được tổ chức tại địa phương trong những lần cứu trợ thiên tai như lũ lụt tại Việt Nam, động đất ở Nepal v.v...
- Đóng góp thường niên quỹ từ thiện của BHD Đức quốc.
- Tham gia đóng góp vào chương trình „Danke Deutschland“ năm 2011.
- Múa lân phục vụ cho các em bị khuyết tật Đức năm 2012.
- Tham gia cùng với các hội đoàn Berlin tổ chức tết cộng đồng hàng năm.
- Tổ chức tết Trung thu thường niên cho các em Thiếu nhi tại chùa.
- Tham gia với BHD Đức tổ chức trại „Thanh Thiếu niên Phật giáo“ năm 2014.
- Tham gia chương trình „Lange Nacht der Religion“ năm 2014, 2015 và 2016.
- Hoạt động ngoại giao với các hội đoàn bạn: Tham gia buổi ra mắt „Tái hoạt động của Hương Đạo Phan Sào Nam–Bá Linh 2015 và lễ sinh nhật của Vovinam (Việt Võ Đạo) năm 2017.

- Tiếp đón và hướng dẫn Thị trường, nhân viên và người dân vùng Spandau–Berlin đến tham quan chùa Linh Thứu mùa hè năm 2016.

- V.V...

## 6. Những sự kiện:

- Cung đón Phật Ngọc năm 2011 tại chùa Linh Thứu: Tại Sự kiện này, GDPT đã đóng góp phần mình trong chương trình văn nghệ, múa lân, đặc biệt trong nghi thức cung đón Chư Tôn Đức và tiếp đón quan khách.



- Đại Lễ lạc thành chùa Linh Thứu năm 2012: Chỉ với thời gian hơn một năm xây dựng, ngôi Chánh Điện chùa Linh Thứu đã được hoàn thành và được cấp giấy phép sử dụng trong sự chờ đợi và vui mừng của mọi người. Là một sự kiện quan trọng nên GDPT Chánh Niệm dĩ nhiên không kém bận rộn trong việc tập dợt văn nghệ, dâng hoa cúng dường, tham gia ban tiếp tân và giữ trật tự trong khuôn viên chùa, chánh điện và hội trường cũng như bãi đậu xe. Ngoài ra, Chánh Niệm còn chịu trách nhiệm mời các đơn vị GDPT bạn cũng như những phụ huynh, Phật tử cùng về tham dự và điều phối nơi ngủ nghỉ. Trong dịp này, các đơn vị bạn đã về thật đầy đủ để hỗ trợ tinh thần ACE Chánh Niệm gồm Tâm Minh, Pháp Quang, Chánh Giác, Chánh Tín, Chánh Dũng và một vài anh chị đến từ GDPT Đan Mạch, Na Uy. Nhờ có sự tham gia này mà lực lượng GDPT trong nghi lễ cung đón thật hùng hậu và trang trọng cũng như đã tạo nên một chương trình văn nghệ thật phong phú. Cũng nhân cơ hội này, Chánh Niệm đã thực hiện một quầy thông tin để trình bày mục đích và chương trình sinh hoạt cũng như triển

lãm các sách báo, hình ảnh của Chánh Niệm trong thời gian qua đến với quý vị quan khách. Phần tặng bong bóng bay màu xanh lục có in huy hiệu Hoa Sen và trang nhà Chánh Niệm cho các khách dự „tí hon“ cũng đã được hưởng ứng nhiệt liệt bởi vì nhiều cô cậu bé chịu sắp hàng khá lâu để được nhận một quả bong bóng.

- Năm 2013, chương trình họp thường niên của GDPT Đức Quốc được tổ chức trong khuôn viên chùa Linh Thứu. Cũng trong dịp này, BHD đã tổ chức hội thảo ngành Thanh mở rộng toàn Châu Âu. Qua đây, ACE Chánh Niệm đã được đón tiếp các đơn vị gia đình bạn đến từ Hòa Lan, Pháp Quốc, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Sĩ ... và dĩ nhiên là rất hãnh diện đảm nhiệm vai trò thổ địa trong việc phác họa và hướng dẫn du ngoạn tham quan thắng cảnh Bá Linh – một thành phố mang sắc thái văn hóa phong phú và cũng là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử quan trọng có tầm ảnh hưởng lên cả thế giới.

- Năm 2015, kết khóa Tiểu Trại Vạn Hạnh Liên Chúng Âu Châu đã được thực hiện tại chùa Linh Thứu. ACE HTr. Chánh Niệm cũng qua cơ hội này được dịp gặp gỡ tiếp xúc với nhiều anh chị HTr. mà xưa nay „văn kỳ tinh bất kiến kỳ hình“.

## 7. Lời tri ân:

Nhìn lại mười năm qua, tuy chưa phải là đã tạo được những bước phát triển to lớn, nhưng GDPT Chánh Niệm đã duy trì được sinh hoạt rất đều đặn và quy củ dù ở trong bất kỳ điều kiện hay hoàn cảnh nào. Sự sinh hoạt của Chánh Niệm trôi chảy như một dòng sông mà mỗi giọt nước đều góp phần tạo nên nguồn chảy để sông xuôi ra biển cả, giọt nước sau nối tiếp giọt nước trước, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước. Nhưng dòng sông không là nó ngày hôm nay nếu không có nguồn xuất phát, không có hai bờ đất ôm giữ hình hài, không có những phụ lưu cung cấp nước thêm cho sông... Nhìn lại dòng sinh hoạt của mình là cũng để thẩm thấu và tri ân đến biết bao vị Ân sư đã luôn luôn thương yêu nâng đỡ từ tinh thần đến vật chất, đến những anh chị tiền bối đã tận lực tận sức vượt mọi gian khó để đặt những viên gạch nền móng cho tổ chức, biết bao thiện tri thức ân nhân cùng chung tay chung bước chia sẻ

buồn vui trên suốt con đường hành hoạt của Chánh Niệm. Nhìn lại để thấy những khó khăn gặp phải thật quá nhỏ bé so với những thuận duyên mà Chánh Niệm có được: từ những ngày đầu, Hòa Thượng phương trượng đã quan tâm và chăm sóc đặc biệt đến sự sinh hoạt và phát triển của Chánh Niệm, đến khi Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước về làm trụ trì ngôi chùa Linh Thứu thì ACE Chánh Niệm được Ni Sư làm cố vấn giáo hạnh, được Ni Sư cùng quý Sư Cô chăm sóc bảo bọc, Chánh Niệm còn có những anh chị niên trưởng là những người đã đặt những viên gạch

sinh hoạt đầu tiên của Chánh Niệm và sẵn sàng trao truyền những kinh nghiệm.

Nguyện cùng nâng đỡ nhau, truyền cảm hứng cho nhau, truyền ngọn lửa cho nhau, để:

---

*„đến bao giờ được đài sen ngát,  
tỏa hương thơm từ bi tận cùng“*

---

Ban Huynh Trưởng Chánh Niệm





## Sinh hoạt GDPT PHÁP QUANG

Pháp Quang! Pháp Quang! Pháp Quang!

Có ai biết Pháp Quang là ai? Xin thưa: Pháp Quang là tên gọi của một Gia Đình Phật Tử hiện đang sinh hoạt tại thành phố Hamburg, Đức Quốc.

Ban đầu anh chị em Phật tử Hamburg chỉ đến viếng Chùa trước lễ Phật, tụng kinh, làm công quả và lập thành nhóm nhỏ, hẹn gặp để tập dợt múa hát, nhằm đóng góp cho chương trình văn nghệ vào những dịp lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán, vv...

Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm nhân duyên đã tròn đủ và cơ duyên cũng đã đến. Vào một dịp Lễ Vu Lan ngày 25.08.1990 GDPT Pháp Quang được chính thức thành lập dưới sự chứng minh của Hòa Thượng–Phương Trượng chùa Viên Giác và Sư bà chùa Bảo Quang.

Ban đầu mới được thành lập GDPT Pháp Quang sinh hoạt chỉ với ngành Thanh, nhưng bước đầu cũng còn gặp nhiều khó khăn. Ngành Thanh hồi đó phần lớn là các anh chị đã trưởng thành, một số đã có công ăn việc làm, một số thì còn đi học và đã có gia đình, hơn nữa thời đó các anh chị cũng còn thiếu nhiều kinh nghiệm cầm đoàn nên GDPT Pháp Quang phải tạm ngưng sinh hoạt, sau 2 năm thành lập. Hơn nữa chỗ sinh hoạt cũng đang gặp khó khăn.

Trong thời gian tạm ngưng các anh chị cũng vẫn còn ấp ủ trong lòng những ước vọng làm thế nào để GDPT Pháp Quang có cơ hội được hồi phục trở lại.

Mùa hè năm 1991 Chùa và Phật tử tìm mua được ngôi nhà ở Billstedt–Hamburg và lập nên ngôi Chùa Bảo Quang Ni Tự. Kể từ đây những ước vọng của các anh chị em cũng được thành sự thật, nhân duyên đã trở lại với niềm hoan, GDPT Pháp Quang đã được hồi phục.

Vào ngày 17.04.1995 GDPT Pháp Quang đã được chính thức trở lại sinh hoạt dưới mái Chùa ấm cúng Bảo Quang Ni Tự.

Ngày sinh hoạt đã trở lại với GDPT–Pháp Quang, trong thời gian này các anh chị cũng được đi học các khóa về cách thức nắm Đoàn và con số Đoàn sinh cũng được tăng lên, cũng là từ đó ngoài ngành Thanh ra thì có thêm ngành Thiếu và Oanh Vũ. Một vài năm sau có thể nói số lượng Đoàn sinh Pháp Quang tăng lên đến gần 50, phần lớn là các em ngành Thiếu và Oanh Vũ.

Thêm vào đó là được sự ủng hộ của Bác Gia Trưởng, Nhật Đạo, và Ban Bảo Trợ, đặc biệt là GDPT–PQ được sinh hoạt và tự trị riêng trong 1 cái phòng dưới Keller, nên thật là thoải mái.

Ngoài sinh hoạt, giờ học Phật Pháp, Việt ngữ ra GDPT–PQ còn thành lập đội Văn nghệ, đội múa Lân. Và trong thời gian này GD cũng đã cho in ra được những tập “Kỷ yếu” cho mỗi năm, 10 năm. Cũng có thể nói: khoảng 10 năm này, đây là một thời kỳ hưng thịnh và phát triển mạnh nhất của GDPTPQ. Thời gian này ngày lễ kỷ niệm 10 năm Chu niên cũng được ra mắt hoàn hảo, được đông đảo quan khách và các Hội đoàn đến tham dự.

Chim đủ lông, đủ cánh thì phải lia tổ,

Người đi lập tổ thì phải xa lìa Đàn

Thật vậy các anh chị Trưởng đã được đi học thụ huấn các khóa, nhưng vì chuyện làm ăn hay là gánh vác giang sơn nhà chồng mà đã ra đi theo tiếng gọi... để lại đàn em ngơ ngác bên song cửa nhìn theo.

Khoảng 16 năm sau Chùa Bảo Quang được dời đi đến một địa điểm mới gần đó, nhưng rộng rãi và tốt hơn, trong thời gian Chùa tu sửa thì GDPT–PQ phải tạm thời ngưng sinh hoạt gần 1 năm, sau đó lại một lần nữa các anh chị Huỳnh Trưởng cố gắng kêu gọi các em trở về sinh hoạt trong ngôi Chùa mới, tuy vẫn còn tồn tại và sinh hoạt đều đặn, nhưng tinh thần ngày càng bị sa sút, số Đoàn sinh ngày càng ít đi, một số anh chị Huỳnh Trưởng cũng xin tạm ngưng sinh hoạt vì chuyện gia đình hay công việc làm ăn. Thời gian này Ban Huỳnh Trưởng đã mấy lần



ngồi bàn thảo; nên tìm phương pháp mới hay là tạm ngưng sinh hoạt.

Vấn đề cũng thật là nan giải; nếu mà tiếp tục thì tinh thần hiện tại quá sa sút, còn nếu ngưng sinh hoạt thì không biết bao giờ mới phục hồi được, nhưng cuối cùng cũng cố gắng thực hiện với câu:

„Còn nước còn tát, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo“.

Anh Thiện Tâm là người xung phong ra đầu lĩnh nợ và được sự ủng hộ của bác Gia trưởng: Quảng Trí cùng khuyến khích ACE HTr. còn lại ủng hộ tinh thần và cầm cự GDPT-PQ cho đến ngày hôm nay.

Ngoài thời gian sinh hoạt ở trong ngôi Chùa ra, GDPT-PQ còn sinh hoạt bên ngoài; như cộng tác với Hội Đoàn người Đức trao đổi về Văn hóa, Văn nghệ...v.v. và với Cộng đồng người Việt Hamburg; đóng góp chương trình trong các dịp Tết Nguyên Đán, Tết Trung thu ..v.v.

Ngôi Chùa mới Bảo Quang hiện giờ nhìn bề ngoài rất khang trang và rộng lớn, bên trong Hùng Bửu điện thật oai nghiêm và được trang trí rất đẹp, thêm nhiều phòng ốc được ngăn chia rõ ràng. Tuy vậy nhưng có lẽ GDPT-PQ tuy

có sinh hoạt, nhưng chưa có sự tu tập, cho nên sự cản trở đến với GD cũng không ít. Nói chung ngày sinh hoạt của GDPT-PQ cũng không được quý Phật tử ủng hộ cho lắm, bởi vì sự ồn ào làm cho quý Phật tử không tu tập được, mặc dù HTr. Lam đã có sự cố gắng canh chừng các em. Và hiện giờ GDPT-PQ vẫn chưa có 1 căn phòng sinh hoạt nhất định, điều mà GDPT-PQ mong muốn là có 1 cái góc hay gọi là “Góc GDPT” để cho anh chị em Lam treo Bích báo hoặc để tài liệu học tập hoặc Kinh sách... Có lẽ duyên của ACE HTr. và đoàn sinh PQ chưa đủ hay là đã „Xài hết“ cho nên tinh thần GDPT-PQ ngày càng đi xuống dốc.

Tuy vậy, nhưng tính đến nay cũng đã hơn 27 năm. Thời gian 27 năm nói ngắn thì không ngắn, nói dài thì cũng không dài. Nhưng thời gian 27 năm cũng đủ để GDPT-PQ thực hiện những hoài bảo như đưa giới trẻ vào đạo nơi xứ người, duy trì nét đẹp văn hóa thuần túy của dân tộc Việt Nam. GDPT Pháp Quang đã trưởng thành với sự hưng thịnh của chùa Bảo Quang. Mái chùa đã che chở đùm bọc GDPT Pháp Quang đến ngày hôm nay. Nhờ đó GDPT Pháp Quang đã đưa vào đời biết bao nhiêu chiếc áo Lam, người Nam, kẻ Bắc, dầu ở chân trời hay góc biển tinh thần người áo Lam vẫn rạng ngời.





## Sinh hoạt GDPT CHÁNH GIÁC

HTr. Thị Thiện tường trình

Trong 7 Đại GDPT Đức Quốc, cách đây 22 năm GDPT Chánh Giác đã được thành lập tại tiểu bang Bremen vùng Bắc Đức. Dù trải qua những thăng trầm trong gần một phần tư thế kỷ qua, nhưng GDPT Chánh Giác vẫn luôn đồng hành cùng các GDPT bạn với mục đích chung:

**„Đào luyện Thanh Thiếu Đồng Niên thành Phật Tử chân chính, Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo“**

### 1. Thành lập

Vào đầu Xuân 1995 do duyên lành nên các Phật Tử trong Chi Hội Phật tử Bremen được Ni Sư Thích Nữ Như Viên về hướng dẫn đời sống tâm linh và gầy dựng Niệm Phật Đường tại tư gia của Phật Tử Thị Thiện Phạm Công Hoàng.

Với tấm lòng quan tâm và mong muốn tạo môi trường sinh hoạt Phật Giáo cho giới trẻ cũng như qua sự khuyến tấn của các anh Huynh Trưởng GDPT Đức Quốc, GDPT Chánh Giác đã được thành lập nhân dịp Trại Hè Hóp Bạn Liên Hoa III tại Bremen từ 14.-17.07.1995 với số lượng đoàn sinh rất khiêm nhường là 13 đoàn sinh mà trong đó chỉ có 1 đoàn sinh là HTr. có cấp Tập, những anh chị em còn lại chưa từng sinh hoạt trong môi trường GDPT trước đây và cũng vì vậy mà chưa từng dự qua các khóa huấn luyện Huynh trưởng.

Ban Liên Đoàn nhiệm kỳ đầu tiên của GDPT Chánh Giác gồm:

LĐT: a. HTr. cấp Tập **Thị Thiện** – Phạm Công Hoàng

LĐP Nam: a. **Hoàng Tùng** – Võ Quang Châu

LĐP Nữ: c. **Thiện Bạch** – Nguyễn Thị Mai Xuân

Thư Ký: a. **Thiện Trí** – Ngô Mạnh Đức

Thủ Quỹ: c. **Thiện Tịnh** – Trần Thị Mai Loan

Sau thời gian sinh hoạt GDPT Chánh Giác đã được làm Lễ công nhận chính thức vào năm 1999 nhân dịp ĐL Phật Đản tại chùa Viên Giác



## 2. Sinh hoạt

Trong thời gian đầu tiên GDPT Chánh Giác sinh hoạt 2 lần trong tháng và các ACE đã được Ni Sư cố vấn giáo hạnh; hướng dẫn về Phật Pháp căn bản. Tiếc là sau thời gian 2 năm Ni Sư đã về miền Nam Đức Quốc để tiếp tục hoàng dương Phật Pháp, nhưng qua diu dắt của Ni Sư các Anh Chị Em đoàn sinh GDPT đã vững vàng hơn; một phần được anh Thị Thiện tiếp tục hướng dẫn cũng như tự trau dồi Phật Pháp cùng nhau. Ngoài ra anh Thị Thiện cũng hoan hỷ dành một căn phòng tại tư gia anh để làm Niệm Phật Đường cho quý Phật Tử trong Chi Hội Phật Tử Bremen cũng như các ACE đoàn sinh GDPT Chánh Giác sinh hoạt. Theo thời gian số lượng đoàn sinh ngày càng tăng thêm, phần lớn là các đoàn sinh từ các vùng phụ cận cách Bremen 50–60 km về sinh hoạt, nên sinh hoạt đổi lại một tháng một lần. Từ những đoàn sinh lần đầu

đến với GDPT các Anh Chị Em đã vừa học vừa hành, tham dự các khóa huấn luyện Huynh Trưởng, từ Trại Lộc Uyển đến Trại Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại.

Sau hơn mười năm sinh hoạt tại tư gia anh Thị Thiện, gia đình anh đã dọn về thành phố Tostedt cách Bremen khoảng 90 km, dù gia đình anh vẫn về sinh hoạt cùng Chi Hội PT Bremen và GDPT Chánh Giác như thường lệ. Vào thời điểm này Chi Hội PT Bremen và GDPT Chánh Giác được sinh hoạt tại tư gia Cô Chi Hội Trưởng CH PT Bremen. Từ 2008 – 2014 CHPT Bremen và GDPT Chánh Giác đã mượn được địa điểm sinh hoạt rộng rãi hơn, nhưng vì do nơi đây được xây cất lại, nên kể từ đầu năm 2015 CHPT Bremen cùng GDPT Chánh Giác đã mượn một Jugendhaus tiện nghi làm nơi sinh hoạt.

Hiện tại GDPT Chánh Giác sinh hoạt mỗi tháng một lần vào tuần chủ nhật thứ hai trong tháng với 34 đoàn sinh gồm:

5 HTr.:

- LĐT kiêm BGT **Thị Thiện** – Phạm Công Hoàng (HTr. cấp Tín)
- LĐT Nữ **Thiện Tịnh** – Trần Thị Mai Loan (HTr. cấp Tập)
- LĐT Nam **Thiện Giải** – Phan Văn Lý
- Thư ký **Diệu Ngọc** – Hàng thị Kim Thoa (HTr. / tham dự Trại Lộc Uyển)
- Thủ Quỹ **Thiện Giới** – Nguyễn Thị Thu Hương

- Ngành Thanh: 13 ĐS
- Ngành Thiếu: 7 ĐS
- Ngành Oanh Vũ: 6 ĐS
- Bạn đoàn: 2

### Chương trình sinh hoạt hàng tháng:

11:00 Lễ Phật/ Lễ Đoàn/ Câu chuyện dưới cờ

11:30 Thông báo

11:45 Phật Pháp

12:45 Ăn trưa

14:00 Chuyên môn [Thảo luận–workshop/ Văn nghệ/ Thủ công (OV)]

16:00 Hoàn mãn

## 3. Hoạt động GDPT Chánh Giác (Phật sự / Văn hóa / Xã hội)

Là một Huynh Trưởng/ Đoàn sinh GDPT nói riêng hay là một Phật Tử nói chung thì Đạo và Đời luôn song hành; cũng chính vì vậy mà các Anh Chị Em GDPT Chánh Giác luôn cố gắng thực hiện những trọng trách này qua những công tác

Phật sự hay những hoạt động xã hội, văn nghệ hầu giúp các em đoàn sinh, nhứt là những em đoàn sinh trẻ sinh trưởng nơi hải ngoại hiểu và biết hướng về cội nguồn cũng như quê hương đất nước Việt Nam mình, như:

- ⇒ Tổ chức / Tham dự Lễ Huân Tu Thọ Bát Quan Trai hàng năm cùng CHPT Bremen & Hannover và GDPT Tâm Minh Đức Quốc
- ⇒ Tham dự các khoá Giáo Lý GDPT Đức quốc vào dịp Lễ Phục Sinh
- ⇒ Tham dự Khóa Giáo Lý Âu Châu
- ⇒ Tham dự và đóng góp văn nghệ trong các ĐL Phật Đản/ Vu Lan/ Lễ Hội Quan Âm tại chùa Viên Giác ĐQ
- ⇒ Tổ chức Lễ Phóng Sanh cùng CHPT Bremen (2011/2012/2013) và CHPT Hannover & GDPT Tâm Minh ( 2013/2014 )
- ⇒ 1 ngày du ngoạn cùng CHPT Bremen vào dịp hè hàng năm
- ⇒ Lễ dâng hoa Hồng đến 2 Đấng Sinh Thành nhân ngày của Mẹ nhân dịp sinh hoạt GDPT vào tháng 5 hàng năm
- ⇒ Tổ chức Lễ Kỷ Niệm Chu Niên GDPT Chánh Giác lần thứ 10 và 20
- ⇒ Đóng góp Văn nghệ, múa lân, sinh hoạt trò chơi nhân các dịp Tết Nguyên Đán Tết Trung Thu do Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Bremen tổ chức.
- ⇒ Tham dự và cầu nguyện cho Hòa Bình theo nghi thức Phật Giáo (Friedensandacht) cùng các Tôn Giáo thế Giới vào tháng 1 hàng năm tại Bremen



#### 4. Nhận xét:

So với những GDPT bạn tại Đức quốc, GDPT Chánh Giác hiện tại là một GDPT tuy nhỏ, nhưng sự chia sẻ và làm việc trong tinh thần lục hòa luôn có giữa những Anh Chị Em Huynh trưởng/ Đoàn sinh, khi mỗi ACE đều có những khả năng và ưu điểm đặc biệt riêng. Tuy nhiên, cũng vì chính là một GDPT nhỏ nên các ACE GDPT Chánh Giác vẫn phải cố gắng khắc phục những khuyết điểm hiện tại.

#### Khuyết điểm:

Trong buổi Họp Huynh Trưởng Thường Niên vào tháng 10.2015 tại Chùa Bảo Quang Hamburg, BHD Đức Quốc đã đưa ra 6 Tiêu Hướng Hoạt Động:

1. *Tất cả Huynh Trưởng và đoàn sinh cùng tham dự tu học đều đặn*
2. *Tổ chức trại họp bạn GDPT Đức quốc mỗi năm*
3. *Hiểu và thi hành đúng Hành Chánh GDPT*
4. *Tất cả GDPT tại Đức đều có đoàn quán*
5. *Tất cả Huynh Trưởng hiểu và thi hành đúng vai trò và chức vụ của mình*
6. *Tất cả Anh Chị Em làm việc trong tinh thần lục hòa*

*Tiêu hướng 1:* Hiện tại GDPT chỉ có 5 anh chị em Huynh trưởng (trong đó chỉ có 2 HTr. sinh hoạt từ lúc ban đầu thành lập GDPT Chánh Giác cho đến nay: HTr. Thị Thiện và Thiện Tịnh) cùng gánh vác chia sẻ công việc/ Phật sự và hướng dẫn các em Đoàn sinh. Riêng một phần các em Đoàn Sinh sau khi thi đậu Tú Tài đã đi đại học xa, nên cũng không về sinh hoạt thường xuyên.

*Tiêu Hướng thứ 4:* „Tất Cả GDPT tại Đức đều có đoàn quán“. Tiêu Hướng này đối với GDPT Chánh Giác là một trở ngại lớn trong thời gian qua. Vì địa điểm đôi khi không mượn được hoặc mượn được mà không đúng chu kỳ sinh hoạt; cho nên quý Phật Tử trong Chi Hội cũng như GDPT Chánh Giác Bremen tham dự, lúc đông, lúc ít.

#### Ưu điểm:

Duyên lành thay khi từ GDPT Chánh Giác một Trai Áo Lam đã chọn cho mình con đường xuất gia noi theo Đấng Từ Phụ để cứu khổ chúng sanh, đó là Đoàn Sinh Thiện Đạo, nay đã trở thành Đại Đức Thích Hạnh Lý, Phụ Tá Trụ Trì chùa Viên Giác Đức quốc.

Ngoài ra cũng theo Tiêu Hướng 5 và 6 trên GDPT Chánh Giác trong 20 năm qua đã đóng góp tích cực và cố gắng hoàn tất nhiệm vụ mà Chi Bộ Phật Giáo Đức Quốc và GDPT Đức Quốc giao phó.

Tinh thần này được biểu hiện qua bài ca GDPT Chánh Giác nhân Kỷ Niệm 20 năm thành lập, do anh LĐT kiêm BGT Thị Thiện sáng tác:

#### **GIA ĐÌNH CHÁNH GIÁC CA**

*Gia Đình Chánh Giác áo Lam chúng ta  
 Hoa Sen vươn lên kết nụ nở hoa  
 Hai mươi năm trời đầy vơi vun xới  
 Sinh hoạt đạo đời, phụ giúp nơi nơi  
 Gia Đình Chánh Giác Áo Lam hôm nay  
 Hoa sen ươm mầm nở nhụy ban mai  
 Phụ Huynh khích lệ đoàn sinh tinh tấn  
 Bên nhau sum vầy chung hướng tương lai.*

*Mừng Chu Niên 20 năm  
 Mừng Chu Niên 20 Năm  
 Chánh Giác Vững Tiến lên*







## Sinh hoạt GĐPT CHÁNH TÍN

### Lòng ngỡ đã quên mà nhớ rất xa

*Thiện Học cần bút*



Nhìn lại giạt mình 20 năm như giấc ngủ chập chờn. Cứ ngỡ hai mươi năm tồn tại của Gia Đình Phật Tử (GĐPT) Chánh Tín vẫn là một điều khó lý giải nổi ở nơi này, vốn được người ta vẫn gọi là nơi biên địa, thiếu vắng bóng dáng của bậc Tăng Ni.

Cái tên Chánh Tín đã được thầy Phương Trương cho từ rất lâu cho địa phương München, mang một niềm tin và mong muốn nơi đây sẽ như các nơi khác có GĐPT. Thế nhưng năm tháng qua đi, ban chấp hành mới kế nhiệm ban chấp hành cũ mà ý niệm về một tổ chức màu lam vẫn mãi hoàn toàn xa lạ với nơi đây. Tưởng chừng cụm từ Gia Đình Phật Tử đã lãng quên thì đến năm 1996 đã được gọi lại.

Duyên khởi chính là trại họp bạn Liên Hoa tại Hòa Lan năm ấy. Có 3 thanh niên được Chi hội gửi đi tham dự với tư cách cảm tình viên. Cũng chẳng ngờ đúng năm sau vào ngày thành đạo, ngày mà tất cả người con Phật đều tưởng nhớ đến bậc đạo sư, Người đã đem lại ánh sáng đạo vàng giải thoát cho nhân loại và hôm nay niềm vui được nhân lên, với đầy đủ duyên lành cùng hội tụ, có thêm 2 người thanh thiếu niên nữa cùng lý tưởng đã phát nguyện để trở thành đoàn sinh đầu tiên và xây dựng một mái nhà lam nơi này. Nhớ mãi thời gian đó, dường như không có một trại nào hoặc dịp nào của Ban Hướng Dẫn mà năm anh em bỏ qua không tham dự, cho dù chỉ dưới hình thức dự thính để học lóm thôi. Tuy không nói quá nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng tình cảm của năm người lúc đó khấn khít lắm, đi đâu cũng

vui và tinh thần rất cao. Khó khăn ở địa phương còn nhiều mà được cái tất cả đều vẫn độ thân, không vướng bận gì nên thời gian vẫn có cho tất cả các chương trình Phật sự của Chi hội và GĐPT ở xa. „Năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm ngón tay cùng ở một bàn tay“ là câu ví von của anh Thiện Tín – người đến sau này, nhưng câu đó nói đúng phần nào tình thân của anh em ngày ấy gắn bó keo sơn lắm. Lúc đó anh Danh Thành – Huynh Trưởng được đưa về München để hỗ trợ cho họ xúc tiến chương trình thành lập GĐPT, cũng nhìn nhận ít thấy tình cảm anh em như vậy ở nơi khác lắm.

Hai năm sinh hoạt với bao ngỡ ngàng, tuy còn xa lạ với các chương trình sinh hoạt của một GĐPT, nhưng lại được sự hỗ trợ tuyệt đối từ Chi hội, Ban Hướng Dẫn, từ Ban bảo trợ và phụ huynh thì „bấm bụng mà tin tưởng“ giao phó con em mình cho các anh huynh trưởng non nghề. Chánh Tín dần đã có số lượng Oanh Vũ và ngành Thiếu đủ được công nhận chính thức là một GĐPT rồi. Kể từ đó, số lượng đoàn sinh thì có lúc thật đông, có khi lại điêu hiu, nhưng số huynh trưởng thì mãi vẫn không qua khỏi đầu ngón tay. Anh chị mới gia nhập không thể lấp đầy được khoảng trống của các anh chị vì gia duyên mà nghỉ sinh hoạt. Tuy có người tái sinh hoạt, song đa phần là chỉ giữ trong lòng hai chữ Chánh Tín như một ký ức xa vời nào đó khi nhắc đến.

Song song với sự thăng trầm của Chánh Tín, Chi hội địa phương cũng đã thay đổi nhiều. Ban chấp hành mới thay ban chấp hành cũ, Chùa

Tâm Giác thay Niệm Phật Đường Tâm Giác. Chư tăng vị đến sau kế tục người trước, mà thời gian trụ xứ hoàng dương đạo pháp của họ cũng chóng vánh cho hợp với định luật vô thường. Có lẽ các vị mang hoài bảo phát triển Phật Pháp nơi này chưa thấu đáo được tâm tánh cương nan độ của Pt München và vùng phụ cận. Một mặt đối diện với quá nhiều Phật sự, mặt kia giáo huấn Phật Tử chấp ngã, chư Tăng đường như sao lãng một tổ chức được xem là có nhân lực, tiềm lực nhưng ít thấy góp mặt bởi một lý do khá dễ hiểu: đoàn quán sinh hoạt quá xa. Phụ huynh có lòng có xe còn ái ngại khi phải chở con đi cả tiếng mới tới chùa, hưởng gì là các bậc cha mẹ còn bỡ ngỡ xa lạ với GDPT, mới cho con đi không lâu. Thiếu sự thông cảm của Ban chấp hành chi hội, Chánh Tín đành phải tự lực cánh sinh mà quyết định bỏ đoàn quán sinh hoạt ở chùa, tìm nơi sinh hoạt trong trung tâm thành phố München, cho tiện việc đi lại của phụ huynh và con em mình. Quyết định ấy dù đúng với thời điểm đó và hôm nay vẫn vậy, song không thể xem là hoàn toàn mỹ mãn. Bằng mặt nhưng không bằng lòng là điều hiển nhiên từ các vị cố vấn giáo hạnh. Sinh hoạt trợ trợ, xa Tam Bảo lâu ngày chày tháng, đến khi có dịp một em đoàn sinh ngành Thiếu chợt hỏi: Anh nè, khi gặp Thầy, tụi em phải chào như thế nào. Một niềm đau chợt nhói lên nhẹ nhàng. Hậu quả hay kết quả của bao nhiêu năm sinh hoạt tách ly chùa là vậy đó mà. Không lẽ những màu áo lam cũ sờn ở nơi đây không thể thay màu áo vàng mà cho các em Phật Pháp cơ bản ư? Sao mà tệ vậy? Khó khăn thì đơn vị nào cũng có tuy không giống nhau lắm nhưng vẫn là gian nan, cơ sao các đơn vị khác có lúc xuống rồi lại lên mà cơ bản vẫn vững vàng. Chánh Tín thì ngoài tinh thần của các anh chị ra còn gì để phát triển hơn, sao cứ mãi trầm trầm như thế cho qua ngày tháng vậy? Cứ mỗi lần đi trại về, tinh thần hưng hực trong anh chị Trưởng đó lại nhanh chóng lụi tắt như đóm lửa rơm bùng lên để rồi nhanh chóng tàn. Không ai mà không nản lòng, tuy củi lửa vẫn có, và anh em vẫn có thể vực lại tinh thần cho nhau để cùng tiếp tục, chắc hẳn vẫn còn nguyên nhân gì nữa khiến cảnh tượng „tre già đã lâu mà mãi không thấy mục măng nào thành tre cả“ vẫn tiếp tục diễn

ra. „Năm anh em Kiều Trần Như“ hay còn được gọi là „năm anh em trên một chiếc xe tăng kia“ giờ tuy chỉ còn lại hai nhưng bên họ vẫn có các anh chị khác chung vai gánh vác dù khá mệt nhọc, song không thể nói là họ không có tinh thần sinh hoạt. Ban Hướng Dẫn GDPT Đức Quốc thì vẫn quan tâm, vẫn về thăm hỏi động viên mà nước xa khó chữa được lửa gần, đã bao lâu rồi, tham gia bao khóa huấn luyện rồi, cũng phải tự mình mà trưởng thành thôi. Vậy nguyên do nào nữa đã khiến sinh hoạt của Chánh Tín mãi dậm chân tại chỗ đây.

Có một thực tế không thể chối cãi được, rằng anh chị của Chánh Tín không có ai là những nhà mô phạm, hay rất ít những người có trình độ học vấn cao. Một tổ chức giáo dục như một lớp học mà không có giáo viên có thực lực, thì sớm muộn gì các em cũng tìm sang môi trường khác để học thôi. Thêm vào đó, điểm đáng chú ý nữa là sự tu tập của các anh chị dường như cũng chững lại kể từ khi sinh hoạt xa chùa. Các anh chị thiếu căn bản quá. Có khẩu giáo mà thân giáo không có thì khác nào lý thuyết xa vời thực tế, làm sao đàn em thấy để noi theo.

Một lần tâm sự cùng anh Nguyên Mãn, chợt nhận ra thêm một khiếm khuyết của Chánh Tín nữa chính là lòng quyết tâm kiên trì giữ nét truyền thống trong sinh hoạt của mình. Đơn vị nào cũng có điểm mạnh, yếu cả, quan trọng là phát huy hay ít ra giữ cho được truyền thống của mình. Thăng trầm tuy có lúc, mà vẫn phải kiên trì với những chương trình đã lập ra, dù ít người vẫn không thể bỏ. Chương trình mới không thành công, vội bỏ đi đã là không đúng, hưởng gì chương trình đã có nếp và là điểm mạnh trong nhất thời, không vì suy mà bỏ. Thấp được một ngọn lửa lên đôi khi khó, nhưng giữ được nó cháy mãi rực rỡ là thiên nan vạn nan vậy.

Tệ như vậy, dở là thế mà GDPT Chánh Tín vẫn tồn tại đến hôm nay để cùng các đơn vị đàn anh mừng dịp kỷ niệm 30 năm Ban Hướng Dẫn Đức Quốc, là một điều khá ngạc nhiên. Có lẽ phải nói rằng Chánh Tín rất may đã được những phụ huynh trong ban bảo trợ gắn bó hơn 10 năm qua với mình. Tuy khó lý giải được vì sao,



chỉ biết các bậc phụ huynh đó vẫn sát cánh cùng bác Gia Trưởng trong tất cả các công tác, các dịp lễ tổ chức của anh em. Những bữa ăn chu đáo, từng miếng bánh ngon, ly chè thơm không hề thiếu mỗi buổi sinh hoạt. Sinh hoạt dù tẻ nhạt, mà giờ cơm và giờ của phụ huynh thì sôi động lắm. Đọc thoáng qua thì thấy kỳ, mà biết thì không có gì lạ, bởi phụ huynh chính là những người khiến cho buổi cơm trưa trở thành một chương trình ẩm cúng, vui vẻ sau những phút ăn trong im lặng. „Dù Chánh Tín có tạm ngưng sinh hoạt thì chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng sinh hoạt để chờ các anh em trở lại“, đó chính là lời của một phụ huynh có con không còn muốn đi sinh hoạt nữa. Cảm động và xấu hổ với những tấm chân tình đó mà các anh chị Huỳnh Trưởng phải cố gắng tiếp tục dạy dỗ đàn em hầu mong cho xứng, nhưng đền đáp lại trực

tiếp cho họ phần nào thì chắc là không thể, vì đa số các con của những vị đó đều đã ngưng sinh hoạt rồi.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Gia Đình Phật Tử Đức Quốc, trong niềm hân hoan đó, chúng em GDPT Chánh Tín chung vui cùng 6 đơn vị bạn, và cũng tự hào đã góp tiếng nói chung, cùng chung thực hiện ước mơ hoài bão tiếp bước tiền nhân, thừa hành tôn chỉ Bi – Trí – Dũng của nhà Lam. 30 năm của GDPT Đức Quốc, 20 năm của Chánh Tín như giấc mộng thoáng qua, mà cũng là một chặng đường dài gian nan trong cuộc hành trình lam sử. Lòng nhờ đã quên mà vẫn nhớ rất xa, ôn cố để tri tân, vinh hạnh thấy được có ngày hôm nay.



## Gia Đình Phật Tử Chánh Tín

Munich ngày xưa đã khá lâu  
 Kiêu bào, phật tử đã cùng nhau  
 Gia Đình Phật Tử nay thành lập  
 Chánh Tín lấy tên tự lúc đầu

Giai đoạn đầu tiên thật khó khăn  
 Quả là vạn sự khởi đầu nan  
 Ngành Oanh, ngành Thiếu dăm ba đứa  
 Huỳnh Trưởng tiền phong được mấy chàng

Cổ võ động viên khắp mọi nơi  
 Hai tuần sinh hoạt lắm trò chơi  
 Phụ huynh dẫn dắt đàn con trẻ  
 Chánh Tín vòng tay mở đón mời

Ngành Thiếu, ngành Oanh tự lúc đầu  
 Không rành tiếng mẹ đã từ lâu  
 Mở ra lớp dạy cho đàn trẻ  
 Việt ngữ trau dồi thấu hiểu sâu

Chiếc áo màu lam em mặc đây  
 Giờ Bi Trí Dũng nắm trong tay  
 Vòng tròn sinh hoạt cùng bè bạn  
 Em thích vui chơi suốt cả ngày

Ban Hướng Dẫn chùa ở địa phương  
 Các thầy Tâm Giác mở tình thương  
 Thường xuyên cố vấn gia đình để  
 Giáo hạnh người tu được tỏ tường

Phật tử gắn liền với pháp danh  
 Quy y tam bảo để viên thành  
 Giờ đây ngũ giới mình tuân giữ  
 Oanh Vũ, Thiếu, Thanh đủ các ngành

Tu tập chính mình chuyện trước tiên  
 Phụ huynh thân giáo bảo nhau truyền  
 Thay phiên Phật pháp đem ra giảng  
 Hiểu rõ nguồn căn Phật dạy liền

Viên Giác mỗi năm mở cuối tuần  
 Phục Sinh giáo lý khóa đầu xuân  
 Xa xôi trời lạnh ngồi xe buýt  
 Mẹ dẫn con đi học mấy lần

Hè đến giờ đây sinh hoạt ngưng  
 Trẻ già nhận nhíp lẫn vui mừng  
 Một tuần thư giãn mình thông thả  
 Du ngoạn tham quan khắp mọi vùng

Gây quỹ mỗi năm đi bán xa  
 Nấu ăn các chị đã tìm ra  
 Thay phiên nhiều món chay ngon lạ  
 Công trạng tuyên dương với các bà

Lộc Uyển khóa tu học trước tiên  
 Các em theo học cũng thường xuyên  
 Vài năm sinh hoạt rồi sau sẽ  
 A Dục tiến lên nối tiếp liền

Huỳnh trưởng nhiều anh đến tiếp tay  
 Liên Đoàn Trưởng đã mấy lần thay  
 Gia trưởng ngày xưa già yếu bệnh  
 Tìm được người thay cũng thật tài

Mười tám năm trời đã trải qua  
 Gia Đình Phật Tử lớn thêm ra  
 Giờ đây phát triển đường sinh hoạt  
 Vững tiến đi lên dưới mái nhà

Tháng lụn ngày qua ngoảnh lại nhìn  
 Hôm nay Chánh Tín vững niềm tin  
 Bao năm nỗ lực giờ đây được  
 Thành đạt, kiên trì đã chứng minh

Mong được bà con Phật Tử đây  
 Gia Đình sinh hoạt thật hăng say  
 Để cho khắp nước ngày sau sẽ  
 Nhớ nhờ lừng danh Chánh Tín này.

*ĐỒNG QUÝ 2.11.2017*



## CHUYẾN ĐI THĂM GDPT CHÁNH TÍN

Nhận lời mời của Chánh Tín, tôi và chị Từ Đường đại diện BHD Đức đến thăm ngày 17.12.2016, là ngày tổ chức lễ tổng kết của đơn vị này. Chuyến đi này nhằm mục đích hỗ trợ tinh thần anh chị em Chánh Tín, đơn vị ở xa nhất tại Đức. Chị Từ Đường đi xe buýt, tôi đi xe lửa, gặp nhau tại nhà ga München. Trước khi lên đường, anh chị trong Ban Thường Vụ đã gửi gắm nhiều điều tốt đẹp, nên khi gặp tại đây, trong lòng đầy phấn khởi, như đang mong chia sẻ năng lượng cho anh chị em Chánh Tín, nhất là những anh chị đang gặp nhiều chướng duyên.

Anh Minh An (a. Thắng), cựu LĐT của đơn vị ra đón chúng tôi, anh đương là UV Doanh Tế của BHD Đức, nên giữa chúng tôi không mấy xa lạ, ngay cả con trai của anh, em Oanh Vũ tên Tất Đạt, không gặp chúng tôi đã 2 năm, mà khi thấy chúng tôi, em đã vẫy tay từ xa. Ngày mà em Đạt sanh ra cũng rất đặc biệt, em sanh vào ngày du ngoạn ngành Thanh của BHD Đức, anh Minh An lúc đó là Ủy viên ngành Thanh. Nhận cú điện thoại em chào đời trong lúc anh chị ngành Thanh đang trà đàm bên ánh đèn khuya, nên chương trình du ngoạn hôm sau có thêm mục thưởng ngoạn nhà bảo sanh có một không hai.

Ngồi trên xe hơn 30 phút, anh Minh An kể về sinh hoạt của đơn vị, sức khỏe Bác Gia Trưởng, những mạnh thường quân sẽ có mặt hôm nay v.v... Phút chốc đã đến đoàn quán của Chánh Tín, từ trong xe, tôi nhận ra anh LĐT đương nhiệm, HTr. Nguyễn Đạt vừa đến, có cả Bác Gia Trưởng đơn vị Chánh Niệm nữa. Chào hỏi xong, chúng tôi bước vào hội trường tổ chức, gặp được anh Thiệu Tựu (a. Thành) cùng anh Thiện Thịnh (a. Hưng) đang dựng phong để chiếu hình ảnh sinh hoạt trong năm qua. Rồi tôi gặp chị Đồng Thuận (c. Hòa) đang gói các quà, thấy chị

bạn quá tôi chỉ hỏi thăm vài câu. Kể đến chúng tôi được gặp lại anh Thiện Tín (a. Dũng), chị Diệu Liên (c. Oanh), chị Diệu Thúy (c. Châu), anh Trung, chị Đồng Ngọc (c. Hồng), anh Minh Đại (a. Triệu), chị Thiện Nghiêm (c. Lan), và gặp anh Thiện Học (a. Sử) trên sân khấu đang trang trí, anh đang làm thì anh bị bắt cóc đi làm tài xế... cuộc nói chuyện tạm gác lại, vì bên ngoài có vài phụ huynh bảo trợ đã đến, những vị mà chúng tôi từng gặp và có giới thiệu về tổ chức GDPT nữa.

Buổi gặp gỡ đó vào đúng 2 năm trước với chừng 20 vị phụ huynh. Đã hai năm qua rồi, mà ấn tượng như mới hôm qua. Hai ấn tượng đó là 1) Nhiều phụ huynh tiếp tục tham gia lớp phụ huynh, dù con em không còn đến với GDPT 2) Ngoài giờ lo ẩm thực, các phụ huynh cùng ngồi nghe băng giảng Phật pháp, thay vì trò chuyện đàm tiếu, điều này để lại cho tôi một ấn tượng sâu đậm, bởi vì đâu có sự bảo trợ nào cao đẹp hơn bằng thân giáo và bằng sự tu tập của chính mình?

Bên ngoài nghe có Bác GT Chánh Tín đến, tôi cùng BGT Chánh Niệm ra chào, thấy Bác sắc mặt hồng hào, tươi khỏe, tôi vui mừng nhưng Bác nói ngay: „Thấy bên ngoài vui khỏe vậy, mà bên trong nội tạng tiêu hết trơn“. Bác nhắc đến những đợt mổ tại bệnh viện, đời vô thường, nhưng hôm nay là ngày Chánh Tín lớn thêm một tuổi mà, nên bác vui lắm.

Trở vào hội trường lúc 16 giờ, là giờ bắt đầu nhưng phần chuẩn bị chưa xong, dù mọi việc thực hiện rất nhanh, ngay cả các em Thiếu và Oanh cũng đến sớm để tập dợt, phần khai mạc phải dời lại 30 phút. Phía trước các em Thiếu Oanh đứng thành 3 hàng, bên cạnh 3 hàng của anh chị Trưởng, phía sau BGT và hơn 20 quý phụ huynh cùng quan khách ngồi. Trong tư thế

nghiêm, các HTr. và đoàn sinh bắt ấn Cát Tường và hô „Tinh Tấn“, bài ca chính thức GDPT „Sen Trắng“ được vang lên trước kỳ hiệu GDPT Chánh Tín. Anh Minh Đại (a. Triệu) hướng dẫn phần lễ đoàn xong, thì tuần tự mời anh LĐT Nguyễn Đạt lên báo cáo tổng kết cuối năm của đơn vị, tiếp đến là BGT Chánh Tín, BGT Chánh Niệm, đại diện phụ huynh và cuối cùng là lời khuyến tấn của Ban Hướng Dẫn Đức quốc.

Phần tổng kết của anh LĐT khá ngắn gọn, nhưng đủ nhấn mạnh những điểm cần khắc phục cho năm tới, nhất là ngành Thiếu cần được quan tâm hơn. BGT nhân đây đã giới thiệu vài bậc phụ huynh tiêu biểu, từng bảo trợ cho Chánh Tín từ buổi đầu như bác Thiên, rồi bác thay mặt đơn vị cảm ơn quý phụ huynh, cũng như cảm ơn sự quan tâm của BHD Đức đối với đơn vị Chánh Tín.

Phần tổng kết của Chánh Tín, đặc biệt không nhắc đến những điểm ưu. Nếu không có đại diện phụ huynh (chị Quỳnh) nói ra thì quan khách sẽ không biết. Chị cảm ơn sự có mặt của Chánh Tín, nhờ đó mà con em được hướng dẫn giáo lý và tiếng Việt; nhờ công tác bảo trợ mà quý phụ huynh nâng cao tay nghề nấu nướng, nghe đến đây thì hội trường cười lên hoan hỷ, chỉ cần nhìn qua bàn đồ ăn với nhiều món hấp dẫn sẽ thấy tay nghề. Từ món ăn vật chất chị Quỳnh chuyển qua nấu món ăn tinh thần, chị xin thay mặt phụ huynh khen ban Huynh Trưởng Chánh Tín ở tinh thần đoàn kết. Nghe xong sự nhận xét này, tôi và chị Từ Đường vui mừng cho Chánh Tín, bởi kinh nghiệm sinh hoạt cho thấy, chỉ có sự đoàn kết mới đưa tổ chức đi lên vững mạnh, mà mỗi thành viên đều hưởng lợi lạc trong sự đi lên đó.

Nghe qua những lời phát biểu hay và đầy đủ ý nghĩa ở trên, tôi quyết định bỏ hết những ý tưởng đã chuẩn bị trong đầu, mà xoáy vào những sự việc xảy ra trước mắt, theo ý đó mà khuyến tấn Chánh Tín trong vai trò Trưởng ban BHD.

Hôm nay, BGT Chánh Tín không đến trong màu áo Lam thân thương, mà xuất hiện trong chiếc áo dài gấm cổ truyền Việt Nam. Tôi hơi ngạc nhiên và phát biểu: vì sức khỏe Bác không thể phụ chuẩn bị, nhưng bác vẫn đóng góp với sức

mình, trong chiếc áo dài truyền thống bác nhắc nhở rằng, lễ tổng kết cũng là một ngày truyền thống của tổ chức GDPT, mà anh chị em Chánh Tín đang giữ gìn truyền thống đó.

Nhân đây tôi muốn góp ý với anh chị Chánh Tín đổi tên lễ tổng kết thành lễ Chu Niên, vì tổ chức chu niên mỗi năm, thì đoàn viên sẽ biết đơn vị mình bao nhiêu tuổi. Tôi quay xuống hỏi các em, có biết Chánh Tín năm nay được bao nhiêu tuổi chưa? Một em Oanh Vũ chừng 8 tuổi đoán gần trúng, em nói 16 tuổi, coi như thiếu một vì năm nay Chánh Tín đã 17 tuổi rồi. Cũng trong ý nghĩa đó, mà món quà BHD Đức trao cho Chánh Tín hôm nay là một khung hình với 2 văn kiện quan trọng:

1) Văn thư của Chi Hội München, gửi đơn xin Ban Hướng Dẫn Đức công nhận chính thức GDPT Chánh Tín.

2) Văn thư công nhận chính thức của Ban Hướng Dẫn Đức, công nhận kể từ ngày 01.05.1999.

Món quà tinh thần như giấy khai sanh này được đóng khung trang trọng và trao cho anh LĐT đương nhiệm. ACE Chánh Tín lúc đó cảm nhận được giá trị của món quà gồm 17 năm dẫn thân, đào tạo và duy trì nên đã quay phim và chụp hình khá lâu.

Tôi cũng nhắc lại tinh thần tu học của quý phụ huynh nêu ở trên. Và tôi khen không quá lời, buổi đồ vui dành cho phụ huynh hôm đó, bao gồm Phật pháp, ca nhạc, văn chương v.v... HTr. Thiện Học và Thiện Nghiêm đã đặt các câu hỏi Phật pháp rất khó, như „Hãy đọc 4 câu kệ của Lục Tổ sau khi ngài nghe qua bài kệ của ngài Thần Tú“. Vậy mà chị phụ huynh đã đọc không sai một chữ:

*„Bồ đề vốn không cội*

*Gương sáng cũng chẳng đài*

*Trước nay không một vật*

*Chỗ nào dính bụi bặm“.*

Và tôi đề nghị quý phụ huynh nên hình thành một Ban Bảo Trợ để sự sinh hoạt có tổ chức và sự liên hệ được rộng hơn ngoài phạm vi (kết hợp với các Ban bảo trợ khác).

Riêng các anh chị Huỳnh Trưởng Chánh Tín tôi nhắn nhủ gì?

Tôi còn nhớ hình 5 đoàn viên đầu tiên của Chánh Tín, có các anh Minh An, anh Tâm Tựu, anh Thiện Học, anh Lâm và Phong. Từ 5 anh em đầu tiên này (được coi là 5 anh em Kiều Trần Như của vườn nai München) nay đã có hơn 10 anh chị, có anh chị trong giai đoạn tập sự, có anh chị vừa trở lại, có anh chị không sinh hoạt đều, mỗi người mỗi hoàn cảnh riêng nhưng cùng một quan tâm cho đàn em Chánh Tín, tôi cảm nhận được điều này trong buổi lễ đó, nên tôi mượn lời một bài hát từ Đại Hội Huỳnh Trưởng GDPT VN trên Thế Giới ở Thái Lan, để gửi gắm anh chị Chánh Tín, mong lời bài hát sẽ hâm nóng mãi tâm huyết của Anh Chị, đến với nhau để vượt qua những khó khăn mà anh LĐT đã báo cáo:

*Ngờ đâu ta chung hướng và đi chung đường.*

*Phải chặng từ muôn kiếp sao lòng vẫn vương.*

*Gặp nhau chung lý tưởng góp sức gieo tình thương.*

Tình Lam giây thân ái lan rộng bốn phương.

Rồi tôi mời chị Từ Đường, Tổng Thư Ký BHD tặng món quà mang từ Đại Hội Thế Giới về, là tập nhạc „Điều Pháp Âm“ tặng cho 7 đơn vị tại Đức. Đồng thời chị đã chuyển lại bao thư của Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh từ công tác Đại Lễ Phật Đản năm nay, tuy Chánh Tín không về công tác được, nhưng thầy CVGH vẫn yểm trợ tượng trưng để sinh hoạt!

Tôi muốn nói với anh chị Chánh Tín thật nhiều, như nói với anh chị rằng: Tôi không muốn chúc các anh chị mọi điều dễ dàng, mà chúc quý anh chị hãy vượt qua khó khăn trước mắt. Khó khăn càng lớn, thì nỗ lực càng cao, kiên trì vượt khó mới làm nên những phẩm vật quý báu nhất để cúng dường Tam Bảo! Cái khó khăn lớn mà tôi



muốn nói ở đây không phải ở bên ngoài, mà từ bên trong mỗi anh chị. Muốn vượt qua, hãy kêu gọi nhau đi học các khóa huấn luyện, các khóa tu dưỡng, cùng giao lưu với các đơn vị bạn để cảm thông và được cảm thông, để hỗ trợ và được hỗ trợ. Nhân đó, chị Từ Đường đã kêu gọi các anh chị chưa qua khóa huấn luyện nên tham dự Liên trại vào tháng 9 năm 2017 do BHD tổ chức, nhiều anh chị cho biết sẽ sắp xếp để tham dự. Tinh thần sẵn sàng của anh chị là món quà ý nghĩa nhất mà anh chị đã trao cho chúng tôi hôm đó!

Trước khi dứt lời, tôi mừng chu niên Chánh Tín bằng một trò chơi „đốt pháo tập thể“, học từ cổ HTr. Tâm Ngọc, người anh khả kính và người thầy. „Đốt pháo“ theo nghĩa thường nhằm phá tan cái xấu năm cũ, đón cái tốt của năm mới. Trò chơi dễ học dễ làm, các em và phụ huynh hô hào „xì...đùng, xì.....đùng“ vang cả hội trường.

Không khí đêm văn nghệ hôm đó ấm cúng, nhờ được sự đóng góp của tất cả, từ Oanh Vũ (múa, hợp ca), Thiếu (múa), Phụ huynh (dân ca, hợp ca, kịch) ... kể đến là phần đố vui cho đoàn sinh và phụ huynh, sau cùng là hát cho nhau nghe, thời gian để hàn huyên tâm sự, chào hỏi, chúng tôi gặp được thêm anh Báu, chị Hạnh, chị Nga. Dọn dẹp đến khuya vậy mà sáng sớm hôm sau, nhiều anh chị chịu khó đến từ giả chúng tôi tại nhà anh LĐT Nguyễn Đạt từ sớm. Chị Từ Đường về trước để kịp sinh hoạt ở Chánh Dũng, tôi về sau.

Xe lửa bắt đầu chuyển bánh, tôi lấy máy laptop ghi lại đoạn phim trong đầu của 24 giờ qua. Những chiếc áo Lam thân quen, những chân tình, những tinh thần vượt khó đã thôi thúc tôi viết. Tôi ghi nhận đơn vị Chánh Tín đang cố gắng giữ gìn nề nếp sinh hoạt. Trước mắt còn nhiều khó khăn, nhưng Chánh Tín sẽ không lể loi, sẽ cùng vượt khó tiến lên với các đơn vị bạn.

*HTr. Nguyễn Mẫn*



Kỷ Yếu – 30 năm GDPT



## Khóa huấn luyện JULEICA

Xe lửa lần bánh chở tôi đến nơi tổ chức khóa JuLeica, nơi tôi sẽ cùng anh chị em Chánh Dũng tham dự khóa huấn luyện. Đối với tôi khóa này rất đặc biệt, vì đây là khóa huấn luyện của người Đức, nên chúng tôi sẽ trao đổi với nhau bằng tiếng Đức thay vì tiếng Việt. Chữ „JuLeiCa“ này có thể quen thuộc với Huỳnh Trường ở Đức hoặc Thụy Sĩ, đó là chữ viết tắt của „Jugendleiter-Card“, tạm dịch là „thẻ Huỳnh Trường“ cho dễ hiểu.

Nhưng tại sao chúng tôi cần thẻ này? Xin trả lời bằng một sự việc đã xảy ra như sau: trong một chuyến công tác Vu Lan tại chùa Viên Giác, tôi đang đứng trong sân chùa thì một chiếc xe cảnh sát dừng trước mặt. Cảnh sát mở cánh cửa xe phía sau, tôi phát hiện trên xe có một em Việt Nam tuổi thiếu niên, tôi nhận ra em không phải là đoàn viên GDPT, nhưng em đăng ký đi chung xe buýt của Chánh Niệm. Cảnh sát cho biết, em bị bắt vì tội xịt sơn lên tường, và họ đòi gặp ba mẹ em. Chùa khá lớn và Phật tử khá đông, nên muốn tìm được mẹ của em cũng rất khó. Thấy vẻ lo sợ của em, nên tôi muốn hỏi vài câu với cảnh sát, nhưng họ nói: họ chỉ nói chuyện với ba mẹ, hay người được ba mẹ ủy nhiệm hoặc „Jugendleiter“, thế là tôi không giúp gì cho em được vì các điều kiện trên. Nếu không gặp được ba mẹ ở chùa, họ sẽ chở em về sở cảnh sát để điều tra tiếp.

„Jugendleiter“ là người hướng dẫn giới trẻ trong các hội đoàn Thanh thiếu niên. Người này có học qua các luật bảo vệ cho người trẻ, biết cách hướng dẫn người trẻ sinh hoạt, học hỏi, phát triển nên người. Đây là thẻ được chính phủ tại Đức công nhận, các cơ quan chính quyền như sở cảnh sát, hồng thập tự, tòa đại sứ ở nước ngoài v.v... có trách nhiệm hợp tác và giúp đỡ người có thẻ Jugendleiter. Ví dụ: khi hướng dẫn một đoàn đi du ngoạn, vì lý do nào đó cả đoàn làm mất vé, rồi không đủ tiền mua vé về. Trong trường hợp như vậy, người tài xế có trách nhiệm chở cả đoàn về địa điểm khởi hành, việc hoàn trả tiền sẽ được thanh toán sau. Các cơ quan cảnh sát, hồng thập tự, tòa đại sứ cũng có trách nhiệm phải giúp đỡ khi người Jugendleiter gặp khó khăn... Đó là lý do tôi tham dự khóa này, và mong tìm hiểu thêm thực chất giá trị của JuLeiCa.

Xe lửa đến nhà ga Ipsheim, tôi được người trong ban tổ chức ra đón, họ bảo khóa đã bắt đầu và nhóm của bạn (anh chị Chánh Dũng) đã đến hết rồi. Trên đường bác tài xế chỉ một tòa

nhà (một cái thành) tọa lạc trên đồi cao: „Khóa huấn luyện ở đó“, tôi gật gù, nhưng tôi không mấy ngạc nhiên vì tôi đã vào google xem địa thế và hình ảnh của thành này. Thành này được xây từ năm 1132 và nằm trên đồi cao 400 m, từ năm 1953 thành này nằm dưới sự quản lý của thành phố Nürnberg, và từ năm 1984 nơi đây trở thành trung tâm đào tạo, huấn luyện cho người trẻ dưới sự quản lý của „Kreisjugendring Nürnberg–Stadt“. Chương trình trong một năm rất phong phú, từ hướng nghiệp cho học sinh đến các khóa thực hành. Tổng cộng, thành này có thể đáp ứng 77 chỗ ngủ với giường riêng, và có trên 5 phòng hội thảo với sức chứa tổng cộng cho 200 người. Sở dĩ tôi muốn nói rõ về cơ sở này để nhấn mạnh sự quan tâm của chính phủ tiểu bang Bayern trong trách nhiệm hỗ trợ giáo dục và sinh hoạt hướng thiện cho các hội đoàn Thanh thiếu niên, mà trong đó có đơn vị Chánh Dũng và Chánh Tín, là hai đơn vị đang sinh hoạt tại tiểu bang này.

Bước vào phòng học tôi tìm được anh chị Chánh Dũng ngồi đầu liền, không phải vì đầu đen dễ thấy mà vì anh chị đều bạn đồng phục cả. Người huấn luyện, cô Lisa đang trình bày các thủ tục „nhập trại“, chúng tôi được chia vào 2 phòng ngủ riêng, với giường tầng, các buổi ăn sáng, trưa, chiều, họ đã nấu riêng phần chay cho nhóm của mình. Được vậy là nhờ chị Từ Phát ngoại giao giỏi, nên bên ăn mặn người Đức có món gì thì bên chay, người Việt mình cũng có đầy đủ món đó. Tôi nhìn cách làm việc và điều hành của cô Lisa, thấy cô không khác lắm hình ảnh của mấy chị Huỳnh Trường nhà mình.

Giờ sinh hoạt đầu tiên là làm quen, chúng tôi được chơi những trò thú vị. Trò chơi mới lạ có, mà quen thuộc trong GDPT cũng có, rồi các giờ chuyên môn được bắt đầu. Chợt nhớ ra, tôi có hứa với các anh chị Chánh Dũng rằng không tiết lộ chi tiết các giờ học chuyên môn, để các anh chị đăng ký học khóa sau, có cảm giác hứng thú và bất ngờ trong các buổi học. Vậy nên tôi chỉ đề cập phần nhỏ nhưng không kém quan trọng về mặt tinh thần, đó là đường hướng và cơ cấu các hội đoàn Thanh thiếu niên tại tiểu bang Bayern.

Nếu như không có chính phủ yểm trợ tài chánh, chắc sẽ có ít người đi học khóa này. Nếu tính chi phí từ chỗ ngủ, phần ăn cho cả 4 ngày, sáng – trưa và chiều, cộng thêm chi phí trả cho các huấn luyện viên, giá sẽ lên rất cao, nhưng họ chỉ lấy 90 Euro/một người cho toàn khóa. Họ đây chính là „Kreisjugendring Nürnberg–Stadt“.

Kreisjugendring Nürnberg–Stadt trực thuộc Jugendring tiểu bang Bayern (Bayerische Jugendring BJR). BJR được thành lập từ năm 1947, đến năm nay đúng 70 năm. Dưới BJR có các Jugendring (tổng hội Thanh thiếu niên) của thành phố, vùng và quận. Dưới mỗi tổng hội có nhiều hội đoàn, tổ chức Thanh thiếu niên khác nhau. Đặc biệt tại tiểu bang Bayern, tổng hội cấp cao nhất BJR được chính phủ tiểu bang giao phó đảm nhận một phần công việc của Bayerische Landjugendamt như tư vấn về pháp lý, tư vấn lãnh vực chuyên môn hướng dẫn thanh thiếu niên, và phần chi yểm trợ tài chánh. Tùy theo phạm vi hoạt động mà các Jugendring thành phố, vùng và quận có trách nhiệm xét các đơn xin yểm trợ trong phạm vi của mình.

Cô Lisa và người huấn luyện viên thứ hai, anh Mathias là 2 thành viên của Kreisjugendring Nürnberg–Stadt có giải thích về các điều kiện để được yểm trợ như sau:

1. Ban chấp hành của một hội đoàn phải do bầu cử mà có. Nếu do sự chỉ định của cấp trên, thì tổ chức này sẽ không được chấp nhận và không được yểm trợ. Đây là điều kiện thiết yếu nhằm giáo dục tuổi trẻ về tinh thần dân chủ.

2. Điều kiện thứ hai là các nhóm này không được trực thuộc đảng phái chính trị. Tuổi trẻ có thể xuống đường để đòi hỏi quyền lợi cho người trẻ, như biểu tình đòi bỏ học phí đại học, nhưng tổ chức đó không được phục vụ cho mục đích của một đảng chính trị.

3. Điểm thứ 3 này khá tế nhị, đó là cái nhìn với các hội đoàn Thanh Thiếu Niên tôn giáo. Họ thận trọng tìm hiểu kỹ càng cách thức sinh hoạt rồi mới yểm trợ. Đối với họ, môi trường để người trẻ được phát triển tự do được đặt lên hàng đầu, tuyệt đối tránh những giáo quyền có tính cách áp đặt từ nhỏ, có thể khiến một người trở nên quá khích khi trưởng thành.

Cũng vì nhận biết sự tế nhị trong điểm thứ 3 này, và vì mọi người đã biết nhóm Việt mình ăn chay và theo đạo Phật, nên nhân cơ hội ngồi chung trong giờ ăn, chúng tôi đã trình bày cho họ rõ ràng mục đích của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam, về thứ nhất là „Đào tạo Thanh Thiếu Đồng Niên thành Phật Tử chân chánh“, rồi khi họ nghe đến về thứ 2 của mục đích tổ chức GDPT là „góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo“, thì họ rất tán thành. Họ nhận xét tổ chức GDPT là một tổ chức có tầm nhìn xa và có tinh thần hội nhập. Rồi trong giờ học kế tiếp, chính huấn luyện viên Mathias đã tuyên bố trước mọi người là anh ta rất tán thành mục đích của GDPT tại Đức ở tinh thần hội nhập vào xã hội.

Nói đến sự hội nhập trong khuôn viên của khóa này, thì ngoài nhóm GDPT ra, có các nhóm khác nữa: Jugendrotkreuz của Hồng Thập Tự, nhóm „Dorffreunde“ từ Bergheim, hội đá banh v.v... đều làm việc trong tinh thần tự nguyện. Tôi rất phục họ, nhất là những tổ chức mới thành lập, họ bắt đầu từ con số không, họ không có một giáo lý vững chắc để làm nền tảng, không có một nội quy thống nhất để nương vào, không có cấp cao hơn để hỗ trợ, nhưng họ vẫn âm thầm kiên trì vượt khó khăn để theo đuổi lý tưởng. Họ tâm sự: đó là lý tưởng hướng dẫn giới trẻ biết được lợi ích của sinh hoạt tập thể, cộng đồng; biết yêu thiên nhiên và biết bảo vệ thiên nhiên; biết giá trị của phong tục truyền thống địa phương để giữ gìn.

Nhìn lại tổ chức GDPT hiện nay, tuy chúng ta có sẵn gia tài được truyền thừa là Nội Quy và Quy Chế truyền thống, với cương lĩnh điều hành sinh hoạt GDPT trên 65 năm, nhưng chúng ta phải cần chuyển mình để thích ứng với thời đại, với môi trường mới, với văn hóa dị

biệt. Ngày hôm nay, nhìn thấy sự nhiệt tình của các HTr. trẻ có mặt trong khóa này như HTr. Diệu Viên, HTr. Huệ Tường và HTr. Thiện Anh, những Huỳnh trưởng sinh trưởng và lớn lên ở hải ngoại, tôi thấy được hoa sen đã thích ứng với đất bùn của xứ Âu Châu, mong sao các anh chị em đó mãi kiên định với lý tưởng đã chọn.

Thời gian 2 khóa cuối tuần (4 ngày 4 đêm) trôi qua thật mau. Giờ họp mặt sau cùng là giờ Feedback, nêu cảm tưởng, nhận xét cá nhân. Mỗi tham dự viên có quyền chia sẻ chung trong nhóm, hoặc chia sẻ riêng với một người hay một nhóm mà mình muốn bằng cách viết lên một tờ giấy. Hầu hết các tham dự viên đều nhận xét khóa này mang lại thật lợi ích ngoài sự mong đợi của họ. Rồi một thành viên trong nhóm, cô Gesa đưa riêng một tấm giấy cho các anh chị em Chánh Dũng với nội dung: „Die sympatischste und integrativste Gruppe, die ich je kennenlernen durfte“, tạm dịch „Các bạn là nhóm thân thiện nhất và hòa đồng nhất mà tôi được quen biết“. Nghe điều này tôi thật hãnh diện cho anh chị em Chánh Dũng, bởi vì anh chị em Chánh Dũng là nhóm duy nhất mặt đồng phục suốt 4 ngày trong khóa này, tổng cộng có 7 ACE Chánh Dũng, ngoài 3 HTr. trẻ nêu ở trên còn có các chị Từ Đường, chị Từ Lạc, chị Từ Phát và anh Đồng Trí.

Nếu chỉ đơn thuần mặt áo Lam mà đến với họ, tôi nghĩ chắc chắn các nhóm bạn đã không cảm nhận được sự gần gũi dễ mến của ACE Chánh Dũng, tôi tin các anh chị đã sống được, thể hiện được tinh thần của chiếc áo Lam, chính là màu hòa hợp mà nhờ đó anh chị đã tạo được sự cảm mến sâu đậm ở mọi người.

Màu Lam tôi yêu!

*Nguyễn Mãn*





## NHỮNG CHIẾC LÁ KỲ DIỆU

HTr. Nguyễn Trí

Nếu bạn đã từng sống ở châu Âu, bạn sẽ biết được rằng mùa thu ở châu Âu đẹp như thế nào. Khi còn bé, nếu bạn từng say mê với những câu chuyện cổ tích của xứ sở này, thì khung cảnh mùa thu nơi đây như sẽ mang bạn về với không gian cổ tích đầy bí ẩn và huyền thoại ấy. Nếu bạn là người say mê với những gam sắc màu, bạn sẽ có cảm tưởng như đang sống trong một bức tranh mà người họa sĩ thiên nhiên đang thổi vào ngòi vẽ những bức tranh tuyệt tác. Nhiều góc phố, nhiều con đường bỗng dựng vào một sáng mai rực lên trong một màu vàng óng, xen lẫn với sắc đỏ, sắc cam rực rỡ. Tắm tắm thiên nhiên với màu sắc đẹp tuyệt đó, lại được làm nên bởi những chiếc lá thật đơn sơ, khiêm nhường...

Người châu Âu rất yêu quý cây. Ai cũng biết cây là lá phổi của môi trường, nhưng không phải dân tộc nào cũng đủ ý thức để bảo vệ cây. May mắn thay, ý thức đó của người Âu châu rất cao. Họ đặt ra luật lệ để bảo vệ cây, họ trồng thêm cây xanh, họ bảo quản những khu rừng ngay trong thành phố và xây dựng thêm công viên. Do thế mà rất nhiều thành phố của châu Âu luôn tràn ngập màu xanh khi xuân đến và chìm trong màu vàng óng ả khi thu về. Quả thật, chúng ta mang ơn cây rất nhiều: cây không những lọc thán khí làm không khí trong sạch hơn, cây làm giảm bớt sức nóng mặt trời tạo nên nhiều bóng mát mà màu xanh của cây còn có tác dụng làm dịu đi những căng thẳng mỗi mệt của chúng ta.



Và cây còn kể cho chúng ta nghe rất nhiều điều, nhiều bài học...

### Những chiếc lá hòa điệu

Những hàng cây vào thu rất đẹp khi bạn nhìn thấy những chiếc lá chuyển mình từ màu xanh mượt mà thành màu vàng ối như màu hổ phách, được điểm trang thêm bằng sắc đỏ, sắc cam rồi cả sắc xanh úa tạo nên một không gian với sắc màu tuyệt hảo. Nhưng nếu bạn đến gần để quan sát kỹ từng chiếc lá, bạn sẽ thấy chiếc lá nào cũng có chỗ bị sâu ăn, có lá bị sâu nhiều, có lá bị sâu ít. Nhưng mỗi chiếc lá đều vui vẻ đứng ở vị trí của mình để hoàn thành công việc của lá. Lá không phân biệt so đo, sao tôi nằm tít ở nách nhánh cây, còn anh chị thì nằm cao chót ở ngọn được thụ hưởng tất cả ánh sáng mặt trời? Lá không chê bai nhau để dành lấy vị trí tốt nhất trên cây, mỗi lần có ngọn gió đi qua, tất cả lá rung rinh xào xạc như lời thì thầm „bạn ơi, cố lên, chúng ta hãy tựa vào nhau, bám chặt cành, đừng bỏ cuộc, bạn nhé!“ và khi cơn gió lặng, lá vui mừng vì biết mình còn có nhau, còn bám vững vào nhánh cây mà góp phần tạo bóng mát cho cuộc đời.

Vậy chính những chiếc lá biết hòa điệu, tuy dù không hoàn hảo, đã làm nên bóng mát cho cuộc đời và không gian đẹp để chứ không phải là một chiếc lá toàn hảo nhưng không thể hòa điệu, đứng chung được với những chiếc lá khác. **Cũng vậy đó, trong một tập thể, sức mạnh lâu dài của tập thể ấy là khi các thành viên biết hòa điệu cùng nhau.**

### Lá rụng về cội

Có lẽ chúng ta thường quen cho rằng chính thân cây đã sinh ra lá và nuôi dưỡng lá. Nếu như thân cây biết nói, ta sẽ hình dung rằng thân cây sẽ nói với những chiếc lá như vậy: „*này các em, các em phải biết rằng nếu không có ta thì làm gì có các em. Chính là ta đã hút những chất bổ từ đất để nuôi dưỡng các em.*

*Chính ta đã phải vượt bao nhiêu khó khăn khi nắng hạn, khi bão táp để bám rễ trên đất này và các em mới có cơ hội sinh ra thành những chiếc lá mơn mớn xanh tươi thế kia". Nhiều thân cây mới nuôi lá mà chính chúng em cũng đang làm công việc nuôi thân cây đó thôi. Khi chúng em thành những chiếc lá già rồi rơi rụng, chúng em lại rơi về cội, làm phân để nuôi cây và cây cũng chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ của lá phổi nhờ những chiếc lá là chúng em. Vậy thì chúng ta cùng nuôi dưỡng nhau, cùng tương tác nhau trong cuộc sống này".*

**Cũng vậy đó, trong một tập thể, sinh lực của tập thể ấy được khơi nguồn từ thế hệ đi trước nhưng được nuôi dưỡng, duy trì bằng những thế hệ đi sau. Vậy thì cần phải có một sự tương kính và công nhận lẫn nhau giữa các thế hệ thì chúng ta mới có được một tập thể thực sự biết hòa điệu.**

### **Cái đẹp của vô thường**

Mùa thu đẹp để là thế, nhưng mùa thu thường làm ta liên tưởng đến sự chia ly hay tàn phai khi nhìn những chiếc lá xanh mơn mớn của hôm nào giờ đây bỗng trở thành vàng úa, và chỉ trong thời gian ngắn thôi thì những chiếc lá kia sẽ rơi rụng về với hư vô để lại những hàng cây trơ trụi. Bởi thế mà những chiếc lá vào thu thường được dùng để ví von cho giai đoạn xế chiều của kiếp người hay còn là một bằng chứng hiển nhiên cho hai chữ vô thường. Nhưng nếu ta hiểu được ngôn ngữ của chiếc lá, thì tự bản thân của chiếc lá có cảm nhận như vậy không? Hay chiếc lá sẽ tâm sự với chúng ta thế này:

*„Người ta thường nói kiếp lá của chúng em thật ngắn ngủi, nhưng thật ra cuộc sống ngắn hay dài đâu có quan trọng mà quan trọng là chúng*

*chiếc lá nghe vậy và im lặng. Nhưng cũng có chiếc lá suy gẫm rồi lễ phép trả lời „Vâng thưa anh, thưa chị, chúng em không bao giờ quên điều đó và luôn biết ơn, nhưng đâu phải chỉ có em sống như thế nào? Mùa xuân, chúng em biểu hiện ra cuộc đời này, sinh sôi nảy nở, tô điểm cho đời bằng màu xanh đầy hy vọng; mùa hè chúng em làm nên bóng mát, tạo thêm dưỡng khí và khi mùa thu về, biết rằng mình sắp từ giã nơi đây nên những giây phút còn lại, chúng em đem hết sức lực mình chuyển thành màu vàng óng để làm đẹp cuộc đời, làm nguồn cảm hứng cho những họa sĩ, thi sĩ và mùa đông đến, chúng em rơi về cội, biến thành chất phân bón nuôi dưỡng thân cây. Vậy thì sự ra đi này cũng đồng nghĩa với trở về, chính chúng em cũng là thân cây, chính chúng em cũng sẽ là những chiếc lá cho mùa xuân tới. Nếu không có vô thường thì làm gì có những chiếc lá mới kia...“.*

Bạn có thấy những chiếc lá thật kỳ diệu không? Lá luôn sống với sự lạc quan, mùa nào, việc đó, không than vãn, trách móc hay tiếc nuối. Những chiếc lá còn hiểu rất rõ sự vận hành của vô thường để có thể tận dụng mỗi giây phút của cuộc sống làm nên những thành quả tốt nhất mà những chiếc lá có thể: làm màu xanh hy vọng, làm bóng mát, làm lá phổi, làm nàng thơ, làm nguồn cảm hứng cho họa sĩ, làm phân bón cho cây...

**Chúng ta cũng sẽ học tinh thần lạc quan của lá. Chúng ta sẽ cố gắng làm hết sức mình để tạo nên những thành quả tốt nhất có thể mà không bao giờ đổ thừa cho hoàn cảnh. Chúng ta sẽ học nhìn vô thường như con mắt của lá để thấy – Cái đẹp của vô thường.**

## Kịch Bản: Câu chuyện 30 năm – BHD Đức Quốc

Diễn theo hình thức hoạt cảnh.

VẬT DỤNG CHUẨN BỊ: Cổng chùa, áo quần, cốc, áo thầy tu, hoa, Karton, màu vẽ, nhạc, tiếng súng, tiếng chim hót, Kunststofffolien, bảng SOS, thùng tưới cây, gióng gánh, xe đạp, bông hoa, trái cây, áo quần cán bộ cs, thuyền, mái chèo.

**CẢNH 1:** Đoàn quán, các lam sinh đang học. Huynh trưởng giảng bài trước bảng đen.

DIỄN VIÊN: Huynh trưởng, lam sinh

DIỄN CỤ: bàn ghế, bảng viết, dạy ý nghĩa huy hiệu Hoa Sen.

### LỜI THOẠI

Vào những thập niên 30 – 40 của thế kỷ XX, đất nước rơi vào ách bị nô lệ của thực dân. Lòng kiêu hãnh dân tộc, ý chí quật cường và tinh thần tự chủ đã thúc đẩy những sĩ phu và cư sĩ yêu nước chống lại "sự đồng hóa của nền văn hóa ngoại lai. "Đoàn Phật học Đức Dục" tiền thân của GDPT đã được cư sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám sáng lập, nhằm áp dụng giáo lý Phật giáo vào việc giáo dục thế hệ thanh thiếu niên trở thành những người Phật tử chân chánh. Từ đó, đã bao thế hệ đàn anh, đàn chị đã cống hiến công sức và mạng sống của mình cho mục tiêu và lý tưởng cao đẹp ấy.

**Cảnh 2 (Chiến tranh loạn lạc):** Tiếng súng nổ và tiếng người quát tháo, dân chúng ăn mặc sang trọng hoảng hốt chạy loạn. Các em hoảng sợ kêu khóc, người HTr. chạy đến ôm che chở cho các Lam sinh.

DIỄN VIÊN: Huynh trưởng, lam sinh, dân chúng.

### LỜI THOẠI

Đất nước hơn 30 năm trải qua nhiều cuộc chinh chiến điêu linh, Tổ chức GDPT vì vậy cũng đã phải gánh chịu những nổi trôi theo thăng trầm của vận nước. Biến cố xâm lăng của miền Bắc và sự sụp đổ của chính quyền miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975 bắt đầu một giai đoạn bi thương cho toàn dân tộc, trong đó có Tổ chức GDPT.

**Cảnh 3 (nước mất nhà tan):** Phụ nữ nghèo khổ buôn gánh bán bưng, đàn ông vác cốc đi lang thang lao động. Một cán bộ cộng sản chặn đường và tháo huy hiệu hoa sen trên áo của một lam sinh đang đi trên đường xuống và trao cho khăn quàng đỏ bắt đeo vào. Bác nông dân đến can thiệp liền bị xô té.

DIỄN VIÊN: Cán bộ cs, lam sinh, bà bán hàng rong, ông nông dân

DIỄN CỤ: Hoa Sen, khăn quàng đỏ, áo quần cán bộ cs.

### CÁN BỘ CS

Mày đi đâu?

### LAM SINH

Dạ con đi sinh hoạt GDPT.

### CÁN BỘ

Giải phóng rồi không có Phật tử, Phật sống gì hết. Dưới ánh sáng của đảng chỉ có thiếu nhi cháu ngoan bác Hồ thôi. Còn cái này là cái gì đây?

LAM SINH

*Dạ là huy hiệu Hoa Sen.*

CÁN BỘ CS

*Không có hoa sen hoa súng gì hết. (giật đứt Hoa Sen quăng xuống đất)*

BÁC NÔNG DÂN

*Anh làm gì vậy, sao anh lại giật đứt huy hiệu hoa sen của em?*

CÁN BỘ CS

*Cái gì? Ông dám muốn chống lại nhà nước hả? Muốn làm phản động hả?*

*Cháu ngoan bác HỒ chỉ đeo khăn quàng đỏ thôi. Đây, đeo cái này vào.*



LỜI THOẠI

Dưới thể chế chính trị độc tài toàn trị của chính quyền CS sinh hoạt GDPT hoàn toàn bị cấm đoán, tất cả thanh thiếu niên đều phải sinh hoạt trong đội và đoàn thanh niên cs. Số huynh trưởng kỳ cựu tuy nặng lòng với GDPT nhưng cũng đành ngậm ngùi nhìn sự tan rã của Tổ chức mà không cách nào ngăn cản được.

**CẢNH 4 (VƯỢT BIỂN):** Nhạc nền „Đêm chôn dàu vượt biển”

*Đêm tối, đoàn người lặng lẽ khuan vát đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến vượt biên. Một người đàn ông cầm chèo thuyền quắc tay hối thúc. Một số người chạy đến và ngồi xuống ghe. Người phụ nữ ôm con vẫy tay tạm biệt chồng/cha. Người đàn ông hoảng hốt lục tìm vật gì đó, người vợ chạy mang trao cho chồng chiếc áo Lam. Người chồng mừng rỡ ôm chiếc áo Lam xong ôm vợ vào lòng. Thuyền ra khơi. Người đi kẻ ở lại vẫy tay khóc chào.*

DIỄN VIÊN: *huynh trưởng, đàn ông, phụ nữ, trẻ em*

DIỄN CỤ: *thuyền, mái chèo, thùng, bao tải, nylon để giả sóng nước, Áo Lam.*

LỜI THOẠI

Cứ ngỡ mọi việc thế là đã an bày, số phận của GDPT đã bị lịch sử chôn sâu vào quá khứ. Nhưng không, tinh thần Bi Trí Dũng vẫn luôn tồn tại và âm ỉ cháy trong mạch huyết của những người huynh trưởng theo từng nhịp đập của con tim. Quyết không để lý tưởng cao đẹp phải lụi tàn một cách nghiệt oan. Cùng với làn sóng vượt biển đi tìm Tự Do, người huynh trưởng GDPT đã mang theo chiếc áo Lam trên đường tỵ nạn, mưu cầu sẽ có một ngày gầy dựng lại Tổ Chức GD Phật Tử nơi miền đất lạ.



Cảnh sóng gió, thuyền lắc lư. Thấy có tàu mọi người mừng rỡ vẫy tay gọi, dơ bảng SOS lên kêu cứu. Nhưng thất vọng vì không được phát hiện. Ghe tiếp tục trôi, mọi người nằm la liệt bất động vì kiệt sức. Bất chợt một người nhìn thấy bến bờ, mừng rỡ kêu những người khác chỉ về một hướng. Cảnh vui sướng tìm đến miền Tự Do được đồng hương vui mừng chào đón.



**CẢNH 5:** Người HTr. mang chiếc áo lam ra ngắm nhìn một lúc xong ôm lại trong lòng, nhắm mắt mơ màng. Xong đặt áo xuống. Chạy đi lấy cuốc xới đất gieo hạt sen. Mang nước tưới cây. Hình các Karton hoa sen được bịch lên phía sau. Vui sướng ngắm nhìn xong tới ôm chiếc áo vào nhắm mắt mơ màng. Các hoa sen biến mất. Những anh chị cầm sen di chuyển vào trong. Người HTr. chợt tỉnh giấc và thất vọng.

DIỄN VIÊN: huynh trưởng

DIỄN CỤ: Hoa sen vẽ lên trên Karton có đường kính 60 cm và có cánh cầm.

### LỜI THOẠI

Nơi miền đất mới cuộc sống người tỵ nạn cũng dần đi vào ổn định. Anh huynh trưởng mang theo chiếc áo Lam trên đường đi tìm Tự Do năm nào vẫn luôn ấp ủ với ước mơ thành lập GDPT nơi anh sinh sống. Anh mơ thấy mình gieo hạt, sen gặp đất lành, mưa hòa gió thuận phát triển sum xuê. Hôm nay nẩy mầm chỗ này, ngày mai lại thêm chỗ khác. Hương sen tỏa ngát. Người huynh trưởng đứng ngắm nhìn sen trắng mơn man lòng dạt dào niềm sung sướng.

Nhưng muốn trồng được sen thì phải có hạt giống. Cái này làm sao tìm được ở một xứ lạnh lẽo như nước Đức này. Anh buồn bã và đành tiếp tục ấp ủ ước mơ.

## — MÀN ĐÓNG LẠI —

**CẢNH 6:** Dựng chùa, trồng sen.

**DIỄN VIÊN:** tu sĩ, Phật tử, huynh trưởng.

**DIỄN CỤ:** mái chùa, xe đạp, thùng tưới cây, trái cây, bông hoa cho Phật tử đi chùa. Hộp đựng hạt sen. Một Blumenbeet và một nhánh sen. *Kỹ thuật cố gắng làm thế nào để khi nói đến hình ảnh cành sen mọc lên thì cành sen sẽ vươn lên vượt qua khỏi những cánh hoa khác.*



### LỜI THOẠI

Truyện kể, vào một ngày đẹp trời năm 1978 có một vị tăng sĩ trên đường tu tập, tình cờ ghé đến vùng đất Hannover. Thấy nơi đây không khí mát mẻ, trong lành, con người và đất nước lại hiền hòa nên Thầy quyết định chọn làm nơi đây để dừng chân hành đạo.

*(Vị tu sĩ đẩy xe đạp tay trùm bao nilon. Đến nơi chống xe xuống, cởi “bao tay” đi tới đi lui nhìn cảnh thiên nhiên và tâm đắc về phong cảnh nơi này. Ngồi xuống nhổ cỏ cắt tỉa bông hoa. Xong đứng lên đẩy xe đi tiếp).*

Tiếng lành đồn xa chẳng mấy chốc Phật Tử từ khắp mọi miền kéo về xin được vị Thầy cho quy y Tam Bảo. Nhờ thuận duyên nên chẳng lâu sau nơi này đã thành một vùng trù phú tâm linh. Qua sự vận động một ngôi chùa khang trang đã được dựng lên mang tên Viên Giác Tự.

*(nhiều người lớn nhỏ đi lễ Phật, tay xách trái cây hoa quả, gặp sư trụ trì chấp tay vái chào).*

Tuy đã tạo được cơ ngơi tâm linh cho bà con Phật tử, nhưng lòng của vị sư trụ trì vẫn còn canh cánh một nỗi niềm vì trong khu vườn của Thầy vẫn còn thiếu một loài hoa, đó là hoa sen GDPT.

Nhân duyên đưa đẩy. Một ngày nọ, trong một dịp về chùa lễ Phật người huynh trưởng khoác lên mình chiếc áo Lam với cả huy hiệu hoa sen. Thấy vậy thầy trụ trì liền ôn tồn hỏi:

TU SĨ

*Mô Phật. Xưa nay trong số Phật tử đến chùa Thầy đây đa số mặc đồ thường hay áo tràng, nhưng áo Lam thì Thầy chưa thấy ai mặc bao giờ. Có phải anh là...?*

HUYNH TRƯỞNG

*Kính bạch Thầy. Con vốn xưa kia ở Việt Nam từng là huynh trưởng GDPT. Theo truyền thống, vào những ngày lễ đoàn, chúng con mặc đồng phục về chùa làm công tác.*

*Vì nơi này chưa có GDPT, một phần vì muốn tìm lại chút kỷ niệm xưa nên con mạo muội mặc chiếc áo Lam đến chùa. Nếu có gì không phải, kính xin Thầy chỉ giáo cho con.*

TU SĨ

*Không không, ngược lại nữa là đằng khác. Thầy trước lúc xuất gia cũng từng sinh hoạt trong GDPT ngành Đồng. Lâu rồi không có dịp thấy chiếc áo Lam và hình ảnh người huynh trưởng, vì vậy hôm nay Thầy rất vui khi được nhìn thấy chiếc áo này.*

HUYNH TRƯỞNG

*Bạch Thầy, mơ ước của con là sau khi ổn định cuộc sống, có cơ hội sẽ thành lập GDPT. Nhưng tiếc rằng duyên may vẫn chưa đến. Vì muốn thực hiện điều này phải có hạt sen giống để gieo trồng. Cái này ở đây con không tìm có được.*



TU SĨ

*Thật vậy sao ?. Vậy là thầy trò chúng ta có cùng một mơ ước giống nhau. Anh chờ Thầy ở đây một chút nhé. (Nói xong Thầy đi vào trong và quay trở ra với một chiếc hộp trên tay) Đây, đây là hạt sen mà Thầy đã mang theo, anh xem có đúng là hạt giống mà anh đang đi tìm hay không ? Sở dĩ lâu nay Thầy không dám mang ra trồng vì cần một người biết chăm sóc vườn sen. Ở điểm này Thầy không thạo lắm.*

## HUYNH TRƯỞNG

*(Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ)*

*Bach Thầy, kính Thầy hãy gieo trồng hạt sen kia và con xin được tình nguyện làm người chăm sóc cho vườn sen ấy.*

## THẦY

*Nếu được vậy thì còn gì bằng. Nào chúng ta hãy bắt tay vào công việc nhé.*

*(Anh huynh trưởng dùng cuốc vung xới đất, vị tăng sĩ cầm những hạt giống ươm mầm, anh huynh trưởng lấy nước trao cho vị tu sĩ tưới luống đất).*

## TU SĨ

*Công việc trồng sen như vậy đã xong. Giờ Thầy trò chúng ta chỉ còn chờ cho sen nảy mầm là sẽ có được một vườn sen xanh tốt.*

## HUYNH TRƯỞNG

*Vâng, thỉnh thoảng con sẽ ghé qua trở lại tưới nước bón phân. Mong rằng vườn sen sẽ sớm khai hoa nở nhụy. Xin cáo biệt Thầy con về.*

## LỜI THOẠI

Đông tàn xuân đến, ngày lại qua ngày tiết trời bắt đầu ảm đạm. Lũ chim muôn đi lánh cái lạnh của mùa đông ở những vùng ấm áp giờ đã từ từ quay về chốn cũ. Dưới ánh nắng mùa xuân chúng riu rít gọi bầy. Vạn vật vừa qua giấc ngủ đông giờ lần lượt vươn vai thức dậy. Những tàng cây trụi lá bắt đầu chớm nở những mầm xanh. Từ mặt đất khô cằn hoa cỏ lần lượt nhô lên tạo thành muôn ngàn sức sống.

*(tiếng chim hót, phía sau tấm Karton mấy anh em làm công việc chia cây cảnh và hoa cỏ lắc qua lắc lại).*

Từ ngày gieo hạt thầy trụ trì vẫn thường xuyên ra vào thăm viếng khu vườn, quan sát xem trong số sinh vật mới lên có loài nào khác lạ hay không. Nhưng trước sau vẫn vậy chẳng thấy gì thay đổi. Mỗi lần như vậy thầy buồn bã quay vào chánh điện cùng lời kinh tiếng kệ.

*(tăng sĩ thăm vườn tìm kiếm, niềm thất vọng hiện trên khuôn mặt và trở vào).*

Cơn mưa mùa hè đưa những giọt nước mát ngấm sâu vào mạch đất. Một ngày kia bất giác, một chồi non lạ nhô lên từ mặt đất, cứ mỗi lúc mỗi cao hơn, một phân, hai phân rồi đến ba phân. Bây giờ vị tăng sĩ có thể nhận ra được sinh vật lạ này chính là chồi non của hạt sen người đã gieo mầm dạo trước. Thầy vui sướng trong lòng không sao kể xiết.

*(tăng sĩ diễn niềm hân hoan hạnh phúc trên nét mặt)*

Chẳng mấy chốc thân cây lên thẳng tắp và những lá sen non bắt đầu nhô ra từ thân cây xanh mướt. Một lá, hai lá, ba lá. Niềm hạnh phúc của người tăng sĩ tăng theo từng con số của lá sen.

*(trong số hoa cỏ thấp ở mặt đất sẽ làm một cánh sen và lúc này sẽ kéo cho đứng lên).*

Tháng ngày trôi qua, cánh sen bây giờ đã cao lớn phát triển khỏe mạnh. Không những vậy, cánh sen lại còn cho ra nhiều nụ hoa hồng thắm. Từ một cành sen đơn độc bây giờ đã hiện ra thêm nhiều chồi non khác. Một nhánh, hai nhánh rồi ba nhánh. Chẳng mấy chốc từ những chồi sen non đã hóa thành một vườn sen xanh mướt được Thầy trụ trì đặt cho tên Minh Hải, một vị tổ dòng Chúc Thánh.



*(tiếng chim hót, phía sau tấm Karton mấy anh em làm công việc chia cây cảnh và hoa cỏ lắc qua lắc lại)*

Nhờ bàn tay khéo léo chăm sóc nên chẳng lâu sau vị tu sĩ đã gầy dựng thêm được nhiều vườn sen xanh tươi khác, đặt cho tên Tâm Minh, Chánh Niệm, Pháp Quang, Chánh Dũng, Chánh Giác và Chánh Tín.

*(vẽ 7 cánh sen lớn trên Karton, khi đọc tên đơn vị của mỗi GD thì sẽ bung ra một cánh sen có tên của GD đó).*



Hằng năm, Chùa Viên Giác tổ chức nhiều buổi lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán. Vào những dịp này Phật tử khắp nơi về chùa chiêm bái Phật không khỏi trầm trồ ngợi khen những vườn sen xanh tươi mà Thầy trụ trì đã dày công vun đắp. Mỗi cành sen ấy giờ đây là từng mỗi chiếc áo Lam, là đoàn thể Thanh Thiếu Niên và Đồng Ấu Phật Tử đến từ mọi miền nước Đức, sống theo tinh thần Bi Trí Dũng.

*(Tiếng còi tập hợp trỗi lên, các đoàn sinh tập hợp báo cáo, vui ca. Cảnh đoàn sinh làm công tác như không bàn ghế, lượm rác v.v.)*

Vào những kỳ lễ lớn tại Chùa, hầu hết các công tác từ vệ sinh, trang trí, trật tự cho đến văn nghệ, không nơi nào thiếu vắng hình ảnh chiếc áo Lam. Đây cũng là dịp để những đóa sen từ khắp các mọi miền có dịp gặp gỡ hàn huyên sinh hoạt với nhau dưới mái tổ đình.

Mong rằng những cành sen già cỗi rồi sẽ sinh thêm nhiều hơn nữa những chồi non, để cho vườn sen ngày càng thêm tươi tốt, tỏa ngát hương thơm rộng khắp bốn phương trời. Được vậy người huynh trưởng mang theo chiếc áo Lam trên đường tìm Tự Do năm nào chắc hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt Thầy Phương Trượng, người đã có công mang hạt sen giống trồng trên xứ tuyết này sẽ tràn ngập niềm vui vì các huynh trưởng GDPT đã hoàn thành trọng trách được người giao phó, đó là đào tạo tầng lớp Thanh Thiếu Niên trở thành những người Phật Tử chân chính góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.