

Tủ Sách Bảo Anh Lạc 41

40 năm
TU HỌC và HOẰNG PHÁP
CỦA
Ni Sư Giới Hương



Ban Biên Tập Chùa Hương Sen

Bảo Anh Lạc 41

TUYỂN TẬP
40 năm
TU HỌC và HOẰNG PHÁP
CỦA
NI SƯ GIỚI HƯƠNG

Ban Biên Tập Chùa Hương Sen

Thực hiện: CHƯ NI ĐỆ TỬ CHÙA HƯƠNG SEN
Trình bày: BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU
(Sư cô Trí Minh, Sư cô Viên Quang, Sư cô Viên Nhuận,
Sư cô Viên Tiến, và Sư cô Viên Khuông...)
Tổng biên tập: THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG
Trình bày bìa và sách: HỒ THANH SƠN
In tại Nhà in: XPRESS PRINT, California.

Liên lạc: HUONG SEN BUDDHIST TEMPLE
19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570, USA
Tel: 951-657-7272 • Cell: 951-616-8620
Email: huongsentemple@gmail.com • thichnugioihuong@yahoo.com
Facebook: <https://www.facebook.com/huongsentemple>
Web: www.huongsentemple.com

Copyright©2020 by Bhikkhuni Gioi Huong, Sunyata Pham,
Huong Sen Buddhist Temple in the United States.
All rights reserved.

MỤC LỤC

Phần I: Giới Thiệu	1
1.1. Lời Thưa của Ban Biên Tập.....	3
1.2. Thư Mời Viết Bài Cho Tuyển Tập Anh-Việt.....	5
1.3. Vài Nét Tiểu Sử Ni Sư Giới Hương.....	6
1.3.1. Tủ Sách Bảo Anh Lạc.....	7
3.1.a. Sách và Tuyển Tập Tiếng Việt và Anh.....	7
3.1.b. Địa Ca Nhạc Phật Giáo Chùa Hương Sen.....	10
1.3.2. Hình Ảnh Lưu Niệm.....	10
3.2.a. Đồng Chơn Xuất Gia Học Đạo.....	10
3.2.b. Bồi Dưỡng Năng Lực.....	14
3.2.c. Lập Chùa Hương Sen Độ Chúng.....	16
3.2.d. Sinh Hoạt Hoàng Pháp.....	27
1.4. Ni Sư Giới Hương Nhận Bằng Kỹ Lục Viết, Dịch & Sáng Tác Nhiều Ấn Phẩm Phật Giáo..... Võ Văn Tường.....	34
Phần II: Mưa Pháp Nhũ	1
2.1. Bốn Mươi Năm Một Chặng Đường Tu..... HT Thích Như Điển.....	39
2.2. Giới Hạnh Viên Dung Hương Sen Lan Tỏa..... TT Thích Đồng Trí.....	43
2.3. Lái Thuyền Phật Pháp..... HT Thích Phước Thuận.....	57
2.4. Thư Gửi Ni Sư Giới Hương: Pháp Bảo..... HT Thích Thái Siêu.....	59
2.5. Con Tàu Đang Di Chuyển Trên Đường Ray..... HT Thích Như Minh.....	61
2.6. Trăng Theo Đường Sao..... HT Thích Nguyên Trí.....	63
2.7. Lời Huấn Từ Đầu Năm..... HT Thích Minh Mẫn.....	65
2.8. Hương Sen Mồ Phạm..... HT Thích Tâm Vân.....	67
2.9. Chiến Thắng Chính Mình Là Vĩ Đại Hơn Cả..... HT Thông Đạt.....	70
2.10. Tặng Nhau Nét Chữ Vàng Sơn..... HT Thích Minh Trí.....	72
2.11. Tán Thán Công Hạnh Của Ni Sư Giới Hương..... Ni trưởng Nguyễn Thanh.....	73
2.12. Đệ Tử Của Thánh Tổ Kiều Đàm Di..... Ni trưởng Giác Hương.....	75
2.13. Tán Thán Công Đức Của Ni Sư Giới Hương..... TT Thích Nguyên Tạng.....	77
2.14. Tương Lai Đang Đợi..... TT Thích Tâm Đức.....	84
2.15. Hành Trình Của Ý..... TT Thích Phước Đạt.....	86
2.16. Một Vị Ni Năng Nỗ Phục Vụ Đạo Trong Thời Hiện Đại..... TT Thích Nhật Từ.....	89
2.17. Vượt Qua Gian Khó..... HT Thích Tâm Thành.....	92
2.18. Vị Ni Sư Việt Nam Khả Kính..... Dr. Thero Sumedha.....	95
2.19. Lý Tưởng..... HT Thích Đức Trí.....	99

2.20. Mây Trắng Hôi Đường Qua.....	<i>TT Thích Minh Thường</i>	101
2.21. Tiếng Ve Kêu.....	<i>TT Thích Hạnh Tấn</i>	105
2.22. Hương Thơm Tỏa Ngát.....	<i>TT Thích Trùng Sỹ</i>	106
2.23. Hương Sen Đại Tòng Lâm.....	<i>TT Thích Minh Chí</i>	109
2.24. Chân Dung Một Bậc Ni Sư Khả Kính.....	<i>ĐĐ Thích Quảng Tịnh</i>	111
2.25. Chiếc Lá Rơi.....	<i>HT Thích Kiến Khai</i>	112
2.26. Hương Sen Tôi Đã Đến.....	<i>TT Thích Huệ Giáo</i>	114
2.27. Sống Vui Hiện Tại.....	<i>TT Thích Nhuận Hải</i>	117
2.28. Xuân Này, Sen Lại Tươi Thêm.....	<i>TT Thích Từ Lược</i>	119
2.29. Đệ Tử Đức Thế Tôn.....	<i>TT Thích Mật Hạnh</i>	123
2.30. Lâm Dã Là Cảnh Rất Vui.....	<i>Sư Phra Nathapon</i>	124
Phần III: Sơn Môn Pháp Lữ		127
3.1. Tâm Hạnh Xuất Gia.....	<i>NS TN Tâm Nhựt</i>	129
3.2. Tình Bạn Đạo.....	<i>Ni sư Diệu Tánh</i>	132
3.3. Sen Thơm.....	<i>NS TN Giới Định</i>	134
3.4. Tâm Nguyện Hoàng Pháp.....	<i>NS TN Hạnh Quang</i>	136
3.5. Giới Hương Là Vô Thượng.....	<i>NS TN Tịnh Vân</i>	138
3.6. Đèn Khuya Sáng Mãi!.....	<i>NS Hương Nhũ</i>	140
3.7. Pháp Lữ Giới Hương.....	<i>NS Thích Nữ Tuệ Liên</i>	143
3.8. Vầng Dương Hiện Giữa Trời Xanh.....	<i>Sư cô Trí Minh</i>	145
3.9. Gia Đình Dòng Họ Có Năm Người Xuất Gia.....	<i>Tịnh Tâm Giải</i>	147
3.10. Nuôi Hạt Giống Bồ Đề Từ Nhỏ.....	<i>Sư cô Viên Khuông</i>	151
3.11. Người Bạn Đồng Giới Đàn Tỳ Kheo Ni.....	<i>NS TN Hồng Phúc</i>	153
3.12. Sư Tỷ Giới Hương Kính Yêu.....	<i>TKN Thanh Đức</i>	157
3.13. Cuộc Đời Thoáng Qua.....	<i>Sư cô Tâm Diệu</i>	159
3.14. Kết Nối Tình Huỳnh Đệ.....	<i>Sư Thầy Hải Quang</i>	161
3.15. Vòng Tròn Gặp Nhau.....	<i>NS TN Tường Hạnh</i>	166
3.16. Lời Khuyến Tấn Hoàng Pháp Thời Nay.....	<i>NS TN Tâm Thảo</i>	168
3.17. Xây Chùa Lập Hạnh Từ Bi.....	<i>Sư Cô Liên Tạng</i>	172
3.18. Nhạc Thương Về Hương Sen.....	<i>Sư Cô Hạnh Minh</i>	174
3.19. Chí Cầu Niệm Phật.....	<i>Sadini Diệu Hải</i>	175
3.20. Ươm Hạt Bồ Đề.....	<i>Thích Nữ Hạnh Bảo</i>	177
3.21. Ngôi Sao Tỏa Sáng.....	<i>NS TN Minh Huệ</i>	179
3.22. Gương Sáng Ngời Cửa Sự Hòa Hợp.....	<i>Thích Nữ Phước Từ</i>	181
3.23. Vài Dòng Cùng Bạn.....	<i>NS TN Trí Liên</i>	183
3.24. Đôi Dòng Cảm Nghĩ.....	<i>NS TN Minh Duyên</i>	185
3.25. Chân Cứng Đá Mềm.....	<i>NS TN Nguyên Ý</i>	187
3.26. Hữu Xạ Tự Nhiên Hương.....	<i>NS TN Chân Thiện</i>	190
3.27. Sự Lý Viên Tròn.....	<i>NS TN Chân Diệu</i>	192
3.28. Vị Nữ Tu Đồng Chân Nhập Đạo.....	<i>Sư cô Ngọc Liên</i>	194
3.29. Kỷ Niệm Thời Niên Thiếu Cùng Xuất Gia Tu Học.....	<i>Thích Nữ Chánh Tuệ</i>	197
3.30. Lời phi lộ đến Ni sư Giới Hương.....	<i>Ni sư Tiến Liên</i>	201

Phần IV: Nương Cội Tùng	203
4.1. Thật Là Một Duyên Lành May Mắn Cho Chúng Con	<i>TKN Viên Bảo, TKN Viên Như...</i> 205
4.2. Ôn Thầy!.....	<i>TKN Viên Quang</i> 208
4.3. Kính Đến Sư Phụ Giới Hương.....	<i>TKN Viên Tuệ</i> 212
4.4. Chốn Nương Về!.....	<i>TN Viên Tiến</i> 214
4.5. Đệ Tử Xuất Gia Đầu Tiên Của Sư Phụ Ở California.....	<i>TKN Viên Chân</i> 217
4.6. Vui Được Là Một Phần Của Chùa Hương Sen	<i>VB Sen, VB Hương và VB Luân</i> 220
4.7. Sư Phụ Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi.....	<i>TN Viên An</i> 226
4.8. Thương Sư Phụ Bằng Cả Trái Tim	<i>TKN Viên Trang</i> 230
4.9. Mênh Mông Tình Thầy.....	<i>TN Viên Nhuận</i> 233
4.10. Chúng Trung Tôn – Xứng Danh Thầy Của Trời Người	<i>TN Nguyễn Hiếu</i> 235
4.11. Lời Tri Ân.....	<i>TKN Hiếu Liên</i> 237
4.12. Nhân Duyên Thầy Trò.....	<i>Sư cô Diệu An</i> 239
4.13. Một Bông Hoa Quý Của Phật Giáo.....	<i>Sadini Diệu Hoa</i> 241
4.14. Đức Độ & Phẩm Hạnh Của Thầy	<i>Viên Bảo Khải</i> 245
4.15. Mong Nghe Những Lời Thầy Dạy.....	<i>Viên Bảo Luật</i> 246
4.16. Ngày Quy Y Cho Dân Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A.....	<i>VB Trân và VB Sen</i> 248
4.17. Hai Tiếng Thầy Ơi!.....	<i>Viên Diệu</i> 251
Phần V: Thâm Ân Giáo Thọ	255
5.1. Thương Gởi Ni Sư Giáo Thọ.....	<i>Ni sinh Liên Khôi</i> 257
5.2. Thất Bại - Thước Đo Của Thành Công.....	<i>Tăng sinh Thiện Hiệp</i> 259
5.3. Đưa Người Qua Sông.....	<i>Ni sinh Diệu Ngọc</i> 263
5.4. Nhớ Mãi Ôn Thầy.....	<i>Ni sinh Thọ Liên</i> 266
5.5. Bài Học Tánh Không.....	<i>GDPT Đức Tâm</i> 268
5.6. Bụi Phấn Bám Đầy Tay.....	<i>Ni sinh Liên Phát</i> 270
5.7. Bắc Cầu Kiều	<i>Tăng sinh Đồng Thành</i> 272
5.8. Tri Ân Người Thầy Nhân Ngày Nhà Giáo 20/11/2019	<i>Ni sinh Thánh Thảo</i> 273
5.9. Nửa Chữ Cũng Thầy.....	<i>Ni sinh Nguyễn Trí</i> 274
5.10. Đưa Con Lối Trở Về.....	<i>Ni sinh Huệ Hòa</i> 275
5.11. Bụi Phấn Là Hoa.....	<i>Ni sinh Nguyễn Hiền</i> 277
5.12. Người Cầm Bút Dạy Học	<i>Tăng sinh Duy Tuệ</i> 279
5.13. Cho Đời Một Tình Thương.....	<i>Tăng sinh Quảng Nguyên</i> 281
5.14. Khởi Đền Trí Tuệ.....	<i>Ni sinh Tuệ Thành</i> 282
5.15. Kính Lạy Thầy	<i>Ni sinh Huệ Cảnh</i> 283
5.16. Một Đời Người – Một Dòng Sông.....	<i>Thích Hiếu Thiện</i> 285
5.17. Nhân Bất Học, Bất Tri Lý	<i>Thích Nhuận Lạc</i> 286
5.18. Tình Thầy	<i>Thích Viên Quang</i> 288
5.19. Một Buổi Sáng Tuyết Vời Vời Ni Sư Giới Hương	<i>Thích Nữ Nhật Nghi</i> 290
5.20. Sự Nghiệp Trồng Người.....	<i>Thích Nữ Quảng Hiền</i> 292
5.21. Niềm Tin Nơi Thế Hệ Kế Tiếp.....	<i>Thích Minh Nguyên</i> 294
5.22. Nguồn Năng Lượng Yêu Thương.....	<i>Thích Nữ Thuần Huy</i> 295
5.23. Người Lái Đò Thầm Lặng.....	<i>Thích Nữ Hạnh Liên</i> 297

Phần VI: Đạo Tình Lan Tỏa	299
6.1. Từ Ban Mai Xứ Ấn.....	<i>Sadi Thông Đạt</i> 301
6.2. Người Con Gái Lành Của Đức Thế Tôn.....	<i>Giáo sư Võ Văn Tường</i> 303
6.3. Vũ Trụ Muôn Đời Luôn Nói Pháp.....	<i>Mật Nghiêm</i> 307
6.4. Tiếng Hát Già Lam.....	<i>Nhạc sĩ Nam Hưng</i> 311
6.5. Thư Chúc Mừng Ni Sư Thích Nữ Giới Hương.....	<i>Ký giả Nguyễn Giác</i> 315
6.6. Ở Nơi Đó.....	<i>Phù Vân</i> 317
6.7. Một Chữ Duyên.....	<i>Quảng Trí & Tịnh Bình</i> 319
6.8. Bước Chân Hiền Triết.....	<i>Lê Bá Bôn</i> 322
6.9. Bậc Thầy Đích Thực.....	<i>Ký giả Nguyễn Hà</i> 323
6.10. Kệ Không Tựa.....	<i>Lê Huy Trứ</i> 328
6.11. Duyên Nợ Văn Chương Hay Pháp Quyển?.....	<i>Minh Mẫn</i> 329
6.12. Tiếng Hát Đi Vào Lòng Người.....	<i>Ca sĩ Thúy Anh</i> 332
6.13. Bên Hiên Nghe Kinh.....	<i>Nhạc sĩ Khánh Hoàng</i> 333
6.14. Giới Hương, Định Hương Và Tuệ Hương.....	<i>Diệu Liên</i> 334
6.15. Đường Về Quê Cũ.....	<i>Thanh Phi</i> 335
6.16. Ni Sư Thi Sĩ.....	<i>Nhạc sĩ Uy Thi Ca</i> 338
6.17. Lời Chúc Từ Nước Đức.....	<i>Viên Bảo Chuyên</i> 341
6.18. Vị Nữ Tu Ở Chùa Quê.....	<i>Tâm Tường</i> 343
6.19. Ni Sư Tài Ba.....	<i>Nhật Quang</i> 352
6.20. Một Lời Pháp Thí.....	<i>Hoàng Cẩn</i> 354
6.21. Hạnh Phúc Thay!.....	<i>Thanh Mai</i> 356
Phần VII: Thư Pháp	359
7. Thư Pháp.....	359
7.1. Hương diệu pháp.....	<i>Thích Nhuận Tâm</i> 361
7.2. Hương Bát Nhã.....	<i>Thích Nữ Tuệ Liên</i> 362
7.3. Hương tôi đức tinh thần.....	<i>Thích Nữ Tuệ Liên</i> 363
7.4. Hương đượm núi đồi.....	<i>Hồ Ý</i> 364
7.5. Sen vàng thanh thoát.....	<i>Hồ Ý</i> 366
7.6. Bừng tỏ chân tâm.....	<i>Nhóm Phật Tử An Lạc Pháp</i> 368
7.7. Khơi Đền.....	<i>Diệu Bích, Diệu Ngọc & Diệu Sen</i> 370
7.8. Pháp Quang Tỏa Rạng.....	<i>Chơn Tâm Tuyết & Tâm Hậu</i> 371
7.9. Niềm Tin Tam Bảo.....	<i>Diệu Ngọc, Chân Thiện & Viên Bảo Nhẫn</i> 372
7.10. Đào Xuân Lộng Ý Kinh.....	<i>Giác Nguyệt, Nguyễn Hạnh & Phương Anh</i> 373
7.11. Trăng Tròn Nghìn Năm Đón Chờ Ai.....	<i>Viên Bảo Lê & Viên Bảo Tuyên</i> 374
7.12. Ánh Trăng Phật Pháp.....	<i>Tony, Ann, Thị Cảnh, Tuyết & Oanh</i> 375
7.13. Từ Lực Hương Sen.....	<i>Diệu Linh & Thiện Đạt</i> 376
7.14. Lắng Nghe Tâm Minh.....	<i>Thiện Giác & Ngô Ngọc</i> 377
7.15. Đã Đủ Hoàng Truyền.....	<i>Tịnh Thu, Xuân, Nguyễn & Tâm Hậu</i> 378
7.16. Đến Đi Tự Tại.....	<i>Thích Nữ Giới Hương</i> 379

Thành kính dâng:

- Các bậc đạo sư, chư Thầy Tổ, Chư Vị Tiền Bối và Chư Tôn Thiển Đức Tăng Ni đã thương tưởng truyền trao giới thân tuệ mạng và dẫn dắt con đường lành cho chúng con trong suốt 40 năm qua.

Kính tri ân:

- Các vị đàn na tín thí, nhà hảo tâm xa gần đã vì ngôi Tam Bảo thường trụ tại thế gian mà bảo trợ, ủng hộ tinh thần và vật chất để Chư Ni và Chùa Hương Sen được hiện diện, duy trì, và phát triển.

Với tất cả tấm lòng tri ân, kính cẩn trao tuyền tập - món quà tinh thần đến: Tất cả Chư Tôn Giáo Phẩm Thiển Đức Tăng Ni, Sơn môn pháp lữ và thân hữu Phật tử xa gần có nhân duyên với Chùa Hương Sen.

Phần I

GIỚI THIỆU

1.1. LỜI THƯA

BAN BIÊN TẬP TUYỂN TẬP “40 NĂM TU HỌC VÀ HOÀNG PHÁP CỦA NI SƯ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG”

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa Chư Tôn Thiên Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Thiện hữu tri thức Phật tử,

*Hương Sen thơm ngát bốn phương
Tâm Sen lan tỏa tình thương muôn loài.*

Năm 2018, Sư phụ Thích Nữ Giới Hương của chúng con/chúng tôi tròn 40 năm Xuất gia tu học và Hoàng pháp. 40 năm không phải là thời gian dài đối với một người toàn tâm, toàn ý, kiên trì, nhẫn nại quyết chí thực hành lời dạy của Đức Phật: “Hãy tự mình thấp đuốc lên mà đi”; “Hãy luôn luôn tin Phật, tin Pháp, tin Tăng”. Vâng, 40 năm ấy tuy còn ngắn ngủi nhưng lại rất đậm tình: Tình ĐẠO, Tình ĐỜI, Tình NGƯỜI.

Từ sự cảm nhận đó, chúng con/chúng tôi cùng nhiều Thiện hữu tri thức Phật tử Chùa Hương Sen (Chùa Hương Sen huyện Bình Chánh, Sài Gòn và Chùa Hương Sen, Peris, California) tha thiết đề nghị Sư phụ Giới Hương chấp thuận cho chúng con/ chúng tôi thực hiện một tuyển tập mang tên: “40 Năm Tu Học Và Hoàng Pháp của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương.”

Nhưng chúng con/chúng tôi đã phải chờ đợi, vì sự khiêm tốn, khiêm cung cố hữu, vì nếp sống “vô cầu” của Sư phụ Giới Hương. Thế rồi, may thay cơ duyên đã đến, Sư phụ Giới Hương cuối cùng đã thuận lòng cho phép chúng con/chúng tôi thực hiện Tuyển tập này.

Đối với chúng con/chúng tôi Tuyển tập này là một “Present” với ngữ nghĩa và ý nghĩa là “Hiện Diện”, “Quà Tặng”, “Phần Thưởng”. Vâng, mọi điều tốt đẹp và lợi lạc đó là dành tặng cho Sư phụ Giới Hương, cho chúng con/chúng tôi và quý Thiện hữu tri thức Phật tử Chùa Hương Sen.

Chúng con/chúng tôi không thể nào giấu nổi sự bất ngờ, ngạc nhiên với lòng tròn đầy hỷ lạc, phước lộc. Vì chỉ trong 3 tháng - từ tháng 10 đến cuối tháng 12/2019, sau lời thỉnh mời của Ni Sư Giới Hương, chúng con đã nhận được 130 bài thơ, văn, thư pháp khuyến tấn, chia sẻ kinh nghiệm và chúc nguyện. Thầy trò chúng con luôn ghi nhớ những ân tình và lời chỉ dạy quý báu của quý Ngài để làm hành trang trên bước đường tu tập.

Chúng con tâm nguyện nghĩ rằng, Tuyển tập này như kỷ niệm một chặng đường 40 năm hành đạo của Sư phụ Giới Hương, đánh dấu những gì đã qua, để có dịp nhìn lại và rồi tiếp tục tiến bước.

Tuyển tập cũng là những kinh nghiệm sống của người đi trước để lại cho hàng Ni giới hậu học chúng con noi gương bước theo. Đối với các bậc chuyên tu ẩn danh chúng ngộ, có thể tuyển tập này không cần thiết, nhưng đối với chư Ni và Phật tử mới tập sự thì tuyển tập đóng vai trò rất cần thiết, như một kim chỉ nam chỉ đường và hướng thượng.

Lật từng trang tuyển tập, những ký ức tươi đẹp của một Nữ Tu trẻ dẫn thân hành đạo trên xứ người cùng những hình ảnh đính kèm minh họa. Các bài viết với những lời chân tình, mô tả sống động về một vị Ni đồng chơn xuất gia, giữ gìn giới hạnh, vượt khó chuyên tâm tu học để đạt được các kiến thức đạo - đời, dẫn thân xuất dương du học thu thập tinh hoa Đông Tây để nuôi dưỡng đại nguyện, làm hành trang xuống núi hành đạo, lập chùa độ chúng, viết sách, làm thơ, giảng đạo tại xứ người... Chúng con thật bồi hồi kính lễ trước những nghĩa cử cao thượng, những đóng góp nhiệt tình. Xin trân trọng từng bài viết, từng hình ảnh của Chư tôn Thiên đức, huynh đệ, thân hữu đã dành cho Sư phụ Giới Hương, đã làm sáng gương mô phạm một đệ tử Ni của Đức Phật trong thời hiện đại và đã lưu một hình ảnh đẹp để khuyến khích chư Ni chúng con tinh tấn tu tập. Đây là những đóa hoa quý đẹp để lại cho nhân thế.

Tựa đề tập sách: **“40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp –Thích Nữ Giới Hương”**. Tuyển tập song ngữ: Việt - Anh. Trong bản Anh ngữ: **“Forty Years in the Dharma: A Life of Study and Service - Venerable Bhikkhuni Giới Hương”** có nhiều đoạn văn, nhất là thơ nhạc, được dịch thoát ngôn gọn, cốt nói lên ý chính. Xin các tác giả hoan hỉ cho.

Trong biên tập, chuyển ngữ, thiết kế, in ấn, sẽ không tránh được những thiếu sót, kính mong được sự chỉ dẫn, góp ý của quý vị, để lần tái bản được hoàn chỉnh hơn. Nhân dịp này, Ban biên tập thành tâm tri ân, ban dịch thuật tiếng Anh (Ni sư Giới Hương, Sư cô Liên Hiếu, Hisayo Suzuki và Pamela Kirby), ban sửa tiếng Việt (Nguyễn Tánh và Thanh Phi), ban thiết kế (Sư cô Viên Quang), ban đánh máy, in ấn và phát hành (Sư cô Viên Tiến, Sư cô Viên Nhuận và Sư cô Viên Khuông), cùng nhiều ban nữa.

Về bố cục, Ban biên tập sắp xếp như sau:

I. Giới Thiệu (4 bài của ban biên tập)

II. Mưa Pháp Nhũ (30 bài của Chư tôn Thiên đức)

III. Sơn Môn Pháp Lữ (30 bài của các huynh đệ bạn học)

IV. Nương Cội Tùng (17 bài của các đệ tử xuất gia, tại gia và thân quyến)

V. Tâm Ân Giáo Thọ (23 bài của các Tăng Ni sinh)

VI. Đạo Tình Lan Tỏa (21 bài của các thiện hữu tri thức và nhân sĩ).^[1]

VII. Thư pháp (5 câu đối hoành phi của các nghệ nhân)

Tuyển tập Anh - Việt này như món quà tinh thần nhỏ, chúng con/chúng tôi thành tâm kính dâng lên Chư tôn Thiên đức và quý thân hữu Phật tử có duyên với Chùa Hương Sen, kính dâng lên Sư phụ Giới Hương như một tấm lòng tri ân và đền ân.

*Thầy đến như vì sao sáng
Đưa chúng sanh thoát khỏi áng mây mờ.*

1. Bài của Tăng Ni sinh hơn 200 bài. Vì khuôn khổ cuốn sách có hạn nên Ban biên tập chỉ có thể đưa 23 bài vào Tuyển tập. Các bài còn lại sẽ dành cho một tập sách mới: Ngày Nhà Giáo (Teacher's Day), số 42. Tủ Sách Bảo Anh Lạc của Chùa Hương Sen. Xin tất cả hoan hỉ.

Trước nắng xuân năm mới 2020, chúng con/chúng tôi kính chúc Chư tôn Thiên đức Tăng Ni, kính chúc Sư phụ Giới Hương và quý thiện hữu tri thức Phật tử một năm mới Canh Tý 2020 bình an trong tình thương hỷ xả của Đức Từ phụ Thế Tôn.

Chùa Hương Sen ngày 28 tháng 02 năm 2020

Cung kính đánh lễ tam bái

TM Ban Biên tập,

Chúng đệ tử Ni,

Thích Nữ Viên Quang, Thích Nữ Viên Nhuận,

Thích Nữ Viên Tiến, Thích Nữ Viên Khuông

1.2. THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO TUYỂN TẬP ANH-VIỆT

“40 NĂM TU HỌC VÀ HOÀNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG”

Tính đến mùa Thu năm ngoái – 2018, con/chúng tôi tròn 40 năm xuất gia tu học. Trong dịp này đã có nhiều ý kiến của Chư Tôn Đức, các bạn đồng tu, các học trò, Phật tử chùa Hương Sen và ở nhiều nơi trong và ngoài nước đề nghị con/chúng tôi nên thực hiện Tuyển tập “40 Năm Tu Học Và Hoàng Pháp của Ni Sư Giới Hương” bằng tiếng Anh và Việt. Và rồi đến nay, những đề nghị chân thành và tha thiết này được nhắc lại, nên con/chúng tôi đã thuận lòng, vì nhận thấy rằng Tuyển tập này là món quà tặng tinh thần quý giá giúp cho con/chúng tôi có thêm nhiều năng lượng, nhiều nghị lực và ý chí để việc tu học và hoàng pháp của bản thân con/chúng tôi tốt đẹp hơn, viên mãn hơn trong những năm sắp tới. Bên cạnh đó, Tuyển tập này cũng sẽ là những bài học sinh động và lợi lạc cho nhiều Chư Ni đệ tử và Phật tử thân thiết của con/chúng tôi.

Với ý nghĩa và mục đích đó, con/chúng tôi kính mong nhận được bài viết của Chư Tôn Thiên Đức Tăng Ni, của quý bằng hữu bạn đạo và quý nam nữ Phật tử xa gần để nội dung Tuyển tập được phong phú và đa dạng. Thể loại trong Tuyển tập này có thể là: Văn, Thơ, Ký, Nhạc, Họa v.v... Xin kèm ảnh chân dung cũng như email của Tác giả bài viết và càng hay nếu có hình ảnh liên quan đến chùa Hương Sen hoặc Ni Sư Giới Hương.

Xin vui lòng gửi về: huongsentemple@gmail.com, **trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 để kịp xuất bản** và Chùa Hương Sen chúng con sẽ phụ trách phần chuyển dịch sang Anh ngữ hoặc Việt ngữ tùy theo ngôn ngữ bài viết gốc sử dụng.

Chúng con thành kính tri ân tình thương của Chư Tôn Thiên Đức và quý Phật tử rất nhiều.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nắng thu Perris, ngày 15/10/2019

Kính bút,

TKN TN Giới Hương và Chư Ni



*Ni sư Giới Hương (đứng thứ sáu từ phải sang) và chư Ni - Vườn sau của Chùa Hương Sen
(Website: huongsentemple.com)*

1.3. VÀI NÉT TIỂU SỬ NI SƯ GIỚI HƯƠNG

Tên đời: Phạm Thị Ngọc Dung còn gọi Sunyata Phạm

Sinh: 1963 – Quý Mão, tại Bình Tuy, Lagi, Bình Thuận

Cha: Phạm Văn Danh

Mẹ: Trần Thị Sáu

Nguyên quán: Bà Điểm, Hóc Môn.

Xuất gia: 1978

Pháp danh: Giới Hương

Pháp tự: Diệu Hương

Pháp hiệu: Thanh Hương

Ni sư Giới Hương xuất thân từ một gia đình nông dân tại Bà Điểm, Hóc Môn, Sài Gòn. Gia đình 8 anh chị em thì có 2 vị xuất gia. Một vị xuất gia (Sư cô Trí Minh) với HT Thích Thanh Từ, còn Ni Sư Giới Hương có duyên lành xuống tóc xuất gia với Sư Bà Hải Triều Âm năm 15 tuổi tại Tịnh Thất Liên Hoa (Lê Quang Định, Bình Thạnh, Sài Gòn). Trong dòng họ còn có thêm 3 người xuất gia nữa: Một người Dì (Tỳ Kheo Ni Tâm Diệu), em họ (Tỳ Kheo Ni Thanh Đức) và cháu ruột (Thức Xoa Ma Na Viên Khuông).

Suốt thời gian nhập chúng Liên Hoa, Ni sư được học kinh, luật, luận đầy đủ dưới sự hướng dẫn của Tôn sư Hải Triều Âm. Mùa Xuân học Tứ Niệm Xứ, mùa Hạ học Luật, mùa Thu học Lăng Nghiêm và mùa Đông học Kinh A Di Đà.

Ni sư thọ Tỳ Kheo Ni ngày 12 tháng 10 năm 1983 tại Giới đàn Chùa Long Hoa, Bà Rịa, Vũng Tàu, do HT Thích Như Mậu (Hòa Thượng Đàn đầu), HT Thích Huệ Hải (Yết Ma) và HT Thích Thanh Đức (Giáo thọ). Bên Ni giới tại Tịnh Thất Liên Hoa do Sư Bà Như Nguyễn (làm Hòa Thượng Ni Đàn đầu), Tôn sư Hải Triều Âm (Yết Ma) và Ni sư Như Lý (Giáo thọ).

Năm 1989, Ni sư Giới Hương rời chúng Liên Hoa vào học lớp Cao Cấp Phật Học tại Phú Nhuận, Sài Gòn, do Hòa thượng Thích Minh Châu làm Viện trưởng. Trong 4 năm nội trú tại đây, Ni sư được học với nhiều Hòa thượng Cao Tăng thạc đức cũng như giáo sư nổi tiếng như HT Thích Minh Châu, HT. Thanh Từ, HT Trí Quảng, HT Phước Sơn, HT Chơn Thiện, HT Thiện Nhơn, HT Thiện Siêu, Ni trưởng Trí Hải, Giáo sư Trần Phương Lan, Hoàng Như Mai, Nguyễn Khuê, Trần Tuấn Mẫn, vv...

Năm 1989, học Văn Khoa tại Đại Học Tổng Hợp (Đình Tiên Hoàng, Sài Gòn).

Năm 1994, tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học và Cử Nhân Văn Chương tại Sài Gòn.

Năm 1995-2005 du học tại Ấn Độ 10 năm, tốt nghiệp Tiến sĩ Triết Lý Phật giáo tại Đại học Delhi năm 2003 và các chứng chỉ về Tiếng Trung và Nhật (Intensive Advanced Diplomas in Chinese and Japanese – 4 năm).

Năm 2005, Ni sư đến định cư tại Hoa Kỳ. Hòa Thượng Thích Mãn Giác cử về làm Trụ Trì Chùa Phước Hậu, Wisconsin, và sau đó Ni sư theo học trường Cao đẳng Milwaukee Area Technical College, tốt nghiệp Trợ Lý Điều Dưỡng Y tá (Nursing Assitant) và các chứng chỉ Anh văn và Vi tính.

Năm 2010, Ni sư rời Wisconsin, về tiểu bang nắng ấm California và thành lập Chùa Hương Sen cũng như theo học môn Xã Hội Học ở trường Cao Đẳng Riverside Community College và sau đó là Moreno Valley College.

Năm 2015, học và tốt nghiệp Cử nhân Văn Chương Mỹ tại Đại học Riverside, California.

Năm 2017, Ni sư theo học chương trình Cao học Văn tại trường cũng như đang là giảng viên của Học Viện Phật Giáo Việt Nam, Sài Gòn.

Năm 2000, thành lập chùa Hương Sen, Bình Chánh, Sài Gòn (Việt Nam)

Năm 2010 - đến nay, Ni sư đã khai sơn thành lập và Trụ Trì chùa Hương Sen, thành phố Perris, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Và Ni sư đã độ hơn 10 đệ tử Ni xuống tóc xuất gia: TKN Viên Bảo, TKN Viên Như, TKN Viên Tuệ, TKN Viên Quang, TKN Viên Chân, TKV Viên An, TKN Viên Trang, Thức Xoa Ma Na Viên Quý, TXMN Viên Nhuận, TXMN Viên Hiếu, Sadini Viên Hoàng, Sadini Viên Đàm, và Sadini Viên Từ...

Ni sư là trang chủ Website: huongsentemple.com và lập tủ sách Bảo Anh Lạc, đã viết và chuyên ngữ 42 tác phẩm Anh và Việt, cũng như phát hành 11 đĩa ca nhạc Phật giáo từ năm 2004 đến nay.

1.3.1. TỦ SÁCH BẢO ANH LẠC

3.1.a. SÁCH VÀ TUYỂN TẬP TIẾNG VIỆT VÀ ANH

1. *Bodhisattva and Sunyata in the Early and Developed Buddhist Traditions*, Bhikkhuni Gioi Huong, Delhi-7: Eastern Book Linkers, 1st print 2004, 2nd reprint 2005 & Vietnam Buddhist University: 3rd reprint.

2. *Bồ-tát và Tánh Không Trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa*, Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. Tái bản lần 2 & 3, NXB Tổng Hợp Tp HCM, 2008 & 2010.

3. *Ban Mai Xứ Ấn* (3 tập), Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005; và tái bản lần 2 năm 2006. Tái bản lần ba, Nhà Xuất Bản Văn Hóa Sài Gòn, 2008.

4. *Vườn Nai – Chiếc Nôi Phật Giáo*, Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. Tái bản lần 2 & 3, NXB Phương Đông, 2008 & 2010.
5. *Xá Lợi Của Đức Phật*, Tham Weng Yew, Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005 và tái bản lần 2 tại Delhi 2006. Tái bản lần 3, NXB Tổng Hợp Tp HCM, 2008.
6. *Quy Y Tam Bảo và Năm Giới*, Thích Nữ Giới Hương, Tủ Sách Bảo Anh Lạc, Wisconsin, USA, 2008. Tái bản lần 2, 2010 và lần 3 năm 2016.
7. *Vòng Luân Hồi*, Thích Nữ Giới Hương, NXB Phương Đông: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. Tái bản lần 2, 2010; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.
8. *Hoa Tuyết Milwaukee*, Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài Gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008.
9. *Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm*, Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hóa Sài Gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. Tái bản lần thứ 2, 2012; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.
10. *Nghi Thức Hộ Niệm, Cầu Siêu*, Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Delhi-7: Eastern Book Linkers, 2008.
11. *Quan Âm Quảng Trăn*, Thích Nữ Giới Hương, NXB Tổng Hợp: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010; tái bản lần 2 năm 2012; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.
12. *Sen Nở Nơi Chốn Tử Tù*, nhiều tác giả, Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, NXB Văn Hóa Sài Gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010. Tái bản lần 2 và 3: 2012-2014.
12. *Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ*, (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hóa Sài Gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010; tái bản lần thứ 2 năm 2011; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.
14. *Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ XIV*: (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012. Tái bản lần thứ 2, 2014 và lần thứ 3, 2016.
15. *A-Hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiền não*, (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012. Tái bản lần thứ 2, 2014 và lần thứ 3, 2016.
16. *Góp Từng Hạt Nắng Perris*, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014.
17. *Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang*, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014. Tái bản lần thứ 2 & 3: 2015 & 2016.
18. *Tập Thơ Nhạc Nắng Lăng Nghiêm*, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014.
19. *Chùa Việt Nam Hải Ngoại (Overseas Vietnamese Buddhist Temples)*, Võ Văn Tường & Từ Hiếu Côn, vol 2, Thích Nữ Giới Hương chuyển Anh ngữ. NXB: Hương Quê, 2016.
20. *Việt Nam Danh Lam Cổ Tự (The Famous Ancient Buddhist Temples in Vietnam)*, Võ Văn Tường. Chuyển Anh ngữ: Thích Nữ Giới Hương. NXB: Phương Nam, 2016.
21. *Rebirth Views in the Śūraśgama Sūtra*, Dr. Bhikkhunī Giới Hương, Fifth Edition, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2018.
22. *Commentary of Avalokiteśvara Bodhisattva*, Dr. Bhikkhunī Giới Hương, Fourth Edition, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2018.
23. *Phật Giáo-Một Bậc Đạo Sư, Nhiều Truyền Thống*, Đức Đạt Lai Lạt Ma 14th& Ni Sư Thubten Chodren, chuyển Việt ngữ: Ni Sư Tiến Sĩ TN Giới Hương, NXB Prajna Upadesa Foundation, 2018.

24. *Nét Bút Bên Song Cửa*, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2018.
25. *Bản Tin Hương Sen* (Anh-Việt): Xuân, Phật Đản, Vu Lan (Hương Sen Newsletter: Spring, Buddha Birthday and Vu Lan, annual/ Mỗi Năm), Hương Sen Press, USA, 2019.
26. *Máy Nghe MP3 Hương Sen: Các Bài Giảng, Sách, Bài viết và Thơ Nhạc của Thích Nữ Giới Hương* (383/201 bài), Chùa Hương Sen, 2019.
27. *DVD Giới Thiệu về Chùa Hương Sen*, USA. Xuất bản: Thích Nữ Giới Hương & Phú Tôn. 2019.
28. *Danh Ngôn Nuôi Dưỡng Nhân Cách-Good Sentences Nurture a Good Manner* (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương sưu tầm, Hương Sen Press, USA. 2019.
29. *Hương Sen, Thơ và Nhạc -Lotus Fragrance, Poem and Music* (Song ngữ Anh-Việt), Nguyễn Hiền Đức. Chuyển Anh Ngữ: Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức. 2019.
30. *Cách Chuẩn Bị Chết và Giúp Người Sắp Chết-Quan Điểm Phật Giáo (Preparing for Death and Helping the Dying – A Buddhist Perspective)*, Sangye Khadro, Chuyển Việt Ngữ: Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019.
31. *The Key Words in Vajracchedikā Sūtra*, Thích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press, USA. 2019.
32. *Văn Hóa Đặc Sắc của Nước Nhật Bản-Exploring the Unique Culture of Japan* (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019.
33. *Take Refuge in the Three Gems and Keep the Five Precepts*, Thích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press, USA. 2019.
34. *Sống An Lạc dù Đời không Đẹp như Mơ-Live Peacefully though Life is not Beautiful as a Dream* (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019.
35. *Sārnātha-The Cradle of Buddhism in the Archeological View*, Thích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press, USA. 2019.
36. *Hãy Nói Lời Yêu Thương-Words of Love and Understanding* (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019.
37. *Văn Hóa Cổ Kim qua Hành Hương Chiêm Bái -The Ancient- Present Culture in Pilgrim* (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019
38. *Cycle of Life*, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức. 2019.
39. *Nghệ Thuật Biết Sống-Art of Living* (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức. 2019.
40. *Tuyển Tập Ni Giới trong Thời Hiện Đại – The Contributions of Buddhist Nuns in Modern Times* (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press, USA. 2020.
40. *Tuyển Tập Ni Giới trong Thời Hiện Đại – The Contributions of Buddhist Nuns in Modern Times* (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press, USA. 2020.
41. *Tuyển Tập 40 Năm Tu Học & Hoằng Pháp của Ni sư Giới Hương*. Thích Nữ Viên Quang, TN Viên Nhuận, TN Viên Tiến, & TN Viên Khuông, NXB Xpress Print, USA. 2020.
42. *Forty Years in the Dharma: A Life of Study and Service - Venerable Bhikkhuni Giới Hương*. Thích Nữ Viên Quang, TN Viên Nhuận, TN Viên Tiến, & TN Viên Khuông, NXB Xpress, USA. 2020.

3.1.b. ĐĨA CA NHẠC PHẬT GIÁO CHÙA HƯƠNG SEN

1. *Đào Xuân Lộng Ý Kinh*, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 1, năm 2013.
 2. *Niềm Tin Tam Bảo*, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Hoàng Y Vũ & Hoàng Quang Huế, volume 2, năm 2013.
 3. *Trăng Tròn Nghìn Năm Đón Chờ Ai*, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Võ Tá Hân, Hoàng Y Vũ, Khánh Hải, Khánh Hoàng, Hoàng Kim Anh, Linh Phương và Nguyễn Tuấn, volume 3, năm 2013.
 4. *Ánh Trăng Phật Pháp*, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Uy Thi Ca & Giác An, volume 4, năm 2013.
 5. *Bình Minh Tĩnh Thức (Piano Variations for Meditation)*, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Độc Tấu Dương Cẩm và Hòa Tấu: Nữ Nhạc Sĩ Linh Phương, volume 5, năm 2013.
 6. *Tiếng Hát Già Lam*, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 6, năm 2015.
 7. *Cảnh Đẹp Chùa Xưa*, Nhạc: Hoàng Quang Huế, Hoàng Y Vũ, Võ Tá Hân & Khánh Hải, volume 7, năm 2015.
 8. *Karaoke Hoa Ưu Đàm Đã Nở*, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 8, năm 2015.
 9. *Hương Sen Ca*, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 9, năm 2018.
 10. *Về Chùa Vui Tu*, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nguyễn Hà & Nam Hưng, volume 10, năm 2018.
 11. *Gọi Nắng Xuân Về*, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 11, năm 2020.
- Mời xem: <http://www.huongsentemple.com/index.php/kinh-sach/tu-sach-bao-anh-lac>

1.3.2. HÌNH ẢNH LƯU NIỆM

3.2.a. ĐỒNG CHƠN XUẤT GIA HỌC ĐẠO



Ni sư Giới Hương 11 tuổi năm 1974 trước khi xuất gia



Sadini Giới Hương năm 1981



Thích Xoa Ma Na Giới Hương năm 1982



*Hàng sau từ trái: Ni Sư Vĩnh Lạc (hiện đang Trụ trì Chùa Dược Sư, Đại Ninh),
cạnh bên là Ni sư Giới Hương, Ni sư Hiếu Đức (đeo kính, hiện Trụ trì Chùa Linh Quang, Philadelphia),
chụp tại Tịnh Thất Liên Hoa năm 1983*



Tôn sư Hải Triều Âm và chúng đệ tử Ni đến đánh lễ và trình pháp Phẩm Văn với Sư cụ Tuệ Nhuận từ Bắc vào Chùa Vĩnh Nghiêm năm 1984



Ni sư Giới Hương từ Mỹ về và cùng chúng đệ tử Hương Sen viếng thăm Tôn Sư Hải Triều Âm, tháng 07 năm 2011



Ni Sư Vĩnh Lạc (thứ tư từ trái) – Trụ trì Chùa Dược Sư và phái đoàn Chùa Hương Sen viếng nơi tưởng niệm Tôn Sư Hải Triều Âm 29/10/2016



Tỳ Kheo Ni Giới Hương 2019

3.2.b. BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC



Tốt nghiệp Cử nhân Phật học tại trường Cao Cấp Phật Học năm 1993



*Hòa Thượng Trí Quảng và Tăng Ni sinh (Ni sư Giới Hương đeo kính, đứng chính giữa)
tại trường Đại Học Delhi, India, năm 2000*



*Ni sư Giới Hương (trước) và Ni sư Hằng Liên (sau)
lên nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Delhi, Ấn Độ năm 2013*



Tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật Học tại Trường Đại học Delhi, năm 2013



Tốt nghiệp ngành Văn Chương tại Trường Đại Học Riverside, California, năm 2016

3.2.c. LẬP CHÙA HƯƠNG SEN ĐỘ CHÚNG



San đất xây Ngôi Tam Bảo, năm 2013



Cưa cây, năm 2014



Cùng nhau chấp tác, năm 2015



Cột hàng rào kẽm, năm 2015



Làm đường lá sen, năm 2016



Tráng nhựa làm bãi đậu xe, năm 2016



Đổ bê tông, năm 2017



Cuốc đất, năm 2019



Khiêng gạch, năm 2019



Quét sân, năm 2020



San đất làm đường, năm 2020



Quan Âm sân trước, năm 2018



Tháp bia ký, năm 2018



Bia ký Hương Sen, năm 2018



Cầu Kiều đổ sau chùa, năm 2018



*Ni trưởng Nguyễn Thanh và Chư Tôn Đức Ni
tại Giới đàn Sadini và Bồ tát giới Xuất gia, Chùa Hương Sen, năm 2018*



Lạy Tam Bộ Nhất Bái, năm 2019



Nắng sớm mùa Đông, năm 2019



Truyền giới Bồ Tát tại gia tại Chùa Hương Sen, năm 2019



Cùng nhau tọa thiền, năm 2020



Vững chãi từng bước chân, năm 2020

3.2.d. SINH HOẠT HOẰNG PHÁP



*Ni sư Giới Hương (áo nâu, hàng 3)
tham dự Hội Nghị Phụ Nữ Thế Giới Sakyadhita tại Thái Lan, năm 2011*



Thuyết giảng Chùa Việt Nam, Texas, năm 2013



Chùa Phước Hậu, Wisconsin, năm 2015



Thuyết giảng cho cộng đồng, năm 2016



Pháp thoại Chùa Giác Ngộ, Sài Gòn, tháng 10 năm 2016



Giới thiệu đạo Phật cho sinh viên Đại Học Mỹ, năm 2017



Sinh hoạt cộng đồng với học sinh Mỹ, năm 2018



Chia sẻ kinh nghiệm Phật pháp, năm 2018



An cư Chùa Điều Ngự tháng 6 năm 2019



Với Tăng Ni sinh Học Viện PGVN, Sài Gòn, năm 2019



Tham dự lễ 35 năm thành lập Học viện PGVN, Sài Gòn, năm 2019



Chư Ni tổ chức Ngày giỗ Thánh Tổ Kiều Đàm Di lần đầu tiên tại Chùa An Lạc, California, ngày 30/08/2019



Giảng pháp tại Hội trường Sangha Đuốc Tuệ, năm 2020

1.4. NI SƯ GIỚI HƯƠNG NHẬN BẰNG KỶ LỤC VIẾT, DỊCH & SÁNG TÁC NHIỀU ẤN PHẨM PHẬT GIÁO

Vào lúc 14g ngày 15/12/2019 tại Anaheim Convention Center (800 West Katella Avenue, California, Hoa Kỳ), Giáo hội Phật giáo Liên hữu Mỹ - Việt (Vietnam - America Fellowship Buddhist Sangha) đã trang nghiêm tổ chức Lễ Đức Phật Thành Đạo và Lễ Khai Mạc Đại Hội Khoáng Đại kỳ I (2020-2024), Pháp Hội Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa và Đại Nhạc Hội Ánh Đạo Vàng.

Trong dịp Đại lễ này, Hội Kỷ Lục Người Việt Toàn Cầu (The Global Record) do Giáo sư kiêm Ký giả Võ Văn Tường là Tổng Thư Ký của Hiệp Hội Kỷ Lục có vinh danh 3 chùa:

1. Nhận bằng Kỷ lục về **“Di sản Văn hóa chùa Việt Nam, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ”** của Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu. HT. Thích Trí Viên, HT. Thích Như Minh và HT. Thích Thông Hải.

2. Tặng sách “Chùa Việt Nam - Những Kỷ lục về Di sản Văn hóa” - TT. Thích Tâm Hiền, Viện chủ Tu viện Trúc Lâm ở tiểu bang Georgia đã đăng ký kỷ lục Di sản Văn hóa Người Việt toàn cầu về **Hệ thống 186 pho tượng chư Phật, Bồ tát... lộ thiên bằng đá cẩm thạch.**

3. Ni sư Thích Nữ Giới Hương nhận bằng Kỷ lục: **“Nữ Tiến sĩ người Mỹ gốc Việt viết và dịch nhiều ấn phẩm Phật giáo nhất”** của Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu.

Nam mô Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Mời xem: Tủ Sách Bảo Anh Lạc với 42 tác phẩm và 11 albums nhạc của Ni sư TN Giới Hương

<http://www.huongsentemple.com/index.php/kinh-sach/tu-sach-bao-anh-lac>

<https://quangduc.com/p222a67055/03-phap-hoi-dai-thua-dieu-phap-lien-hoa>

<http://www.huongsentemple.com/index.php/tin-tuc/sinh-hoat/4420-gioi-huong-nhan-bang-ky-luc>



*Thượng Tọa Minh Hiền, Ni sư Giới Hương,
Giáo sư Võ Văn Tường trên khán đài Hội nghị*



Giáo sư Võ Văn Tường trao bằng Kỷ Lục cho Ni sư Giới Hương



*Từ phải: Sư cô Viên Tiến, Ni sư Hạnh Quang, Ni sư Giới Hương,
Giáo sư Võ Văn Tường và Sư cô Liên Hiếu*



*Từ trái: Sư cô Viên Tiến, Ni sư Giới Hương,
Ni sư Hạnh Quang, và Sư cô Liên Hiếu trên khán đài*

Phần II

MƯA PHÁP NHỮ

2.1. BỐN MƯƠI NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG TU

Nếu đời người có tuổi thọ 80 tuổi, thì 40 năm đi xuất gia và hành đạo trong khoảng thời gian lâu như thế, có nghĩa là đã hơn nửa đời người rồi. Bởi lẽ ít nhất cũng từ 8 đến 15, 17 tuổi mới có ý niệm đi xuất gia; ngoại trừ những người khi sinh ra đã có mặt tại chùa bởi nhiều hoàn cảnh khác nhau thì không kể đến và đa phần là do sự phát tâm xuất gia của chính đương sự, nên mốc thời gian cần thiết để trở thành trưởng tử hay trưởng nữ của Như Lai, phải tính thêm một khoảng thời gian để dự định xuất gia lâu như vậy.

Người xuất gia từ thuở nhỏ gọi là đồng chơn nhập đạo, còn những ai đã lập gia đình rồi mới đi xuất gia thì trong chùa hay gọi là trung niên xuất gia hay bán thế xuất gia. Đức Phật và chư Tổ không phân biệt điều này, ngay cả nam hay nữ, bất cứ ai, khi nào phát tâm, thì người ấy đều có thể tìm đến vị Bổn Sư mà mình đã quy y để trình thưa lên ý nguyện của mình. Nếu không có Bổn Sư thì phải tìm một vị Y chỉ sư để nương tựa cho việc xuất gia và thọ giới sau này. Nếu tâm nguyện này được thành tựu, tức là người ấy sẽ mang vào đạo ý chí xuất trần thượng sĩ để mong cho mình và mọi người thoát ra khỏi chốn tử sinh tục lụy và sẽ dẫn thân trên con đường mà các bậc Thánh đã đi, nên được gọi là Đại Trượng Phu.

Ni Sư Thích Nữ Giới Hương, Trụ Trì chùa Hương Sen tại Perris, Nam California, Hoa Kỳ chính là người đã dẫn thân vào con đường cao thượng phước báu ấy trong 40 năm qua và năm nay các đệ tử của Ni Sư muốn ghi lại kỷ niệm một chặng đường đã đi qua, nên gom góp bài vở khắp nơi để làm thành một tập kỷ yếu của đời người. Như vậy cũng là một việc làm đáng tán dương, nên tôi đã tùy thuận để thể hiện việc này qua bài viết của mình. Ni Sư Giới Hương đã xuất gia với Sư Bà Hải Triều Âm tại Việt Nam từ năm 1979 và đến năm nay 2019 đúng 40 năm. Thời gian những thập niên 1980s ấy phải nói là thời gian lao tâm khổ tứ của các bậc Thầy mô phạm trong chốn thiền môn. Vì lẽ vấn đề khai báo chỗ ở, thường trú hay tạm trú của Tăng Ni sinh trong các Phật Học Viện hay những Ni trường không phải là chuyện giản đơn chút nào và trách nhiệm đó thuộc về vị Trụ Trì cai quản ngôi chùa hay tự viện ấy. Từ chuyện đi học nội ngoại điển cho đến việc ăn uống, chấp tác việc chùa thuở ấy chắc ít ai dám hình dung lại được. Vì cái khổ ở ngoài thế gian đã quá nhiều rồi, thì lấy đâu người Phật Tử tại gia có thể hộ trì Tam Bảo một cách dễ dàng như bây giờ được. Do vậy chắc rằng những chùa viện ở Việt Nam thuở ấy cũng phải chịu chung số phận với quần chúng Phật Tử; nên tôi tin rằng việc phấn đấu để xuất gia và tu học trong thời gian 1980s ấy quả là người phải có một ý chí phi thường mới có thể vượt qua được những chướng duyên trở ngại ở trong Đạo cũng như ngoài Đời.

Tôi chỉ biết Ni Sư khi tôi sang Ấn Độ để đi hành hương các Thánh tích tại Bồ Đề Đạo Tràng và những nơi khác. Hầu như chưa được biết riêng lý lịch của từng vị, trước khi họ đến trung tâm tu học Viên Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng để gặp tôi. Mục đích chính trong thời gian từ năm 1994 đến năm 2011 của tôi là trợ giúp vấn đề học bổng cho các Tăng Ni sinh đang du học tại Ấn Độ. Bởi lẽ tôi đã trải qua thời gian du học tại Nhật Bản từ đầu thập niên 70, nên tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của các Tăng Ni sinh lúc bấy giờ, và tôi trợ giúp như thế không có bất cứ một điều kiện nào hết, miễn sao quý Thầy, Cô cố gắng học thành tài, ra trường về lo việc Đạo cho Thầy Tổ mình, hay tiếp nối con đường giáo dục cũng như hoàng pháp lợi sanh, là quá đủ rồi. Do vậy suốt trong 19 năm như thế đã có 187 Tăng Ni sinh Việt Nam du học tại Ấn Độ đã đến với tôi. Ban đầu họ nhờ Thượng Tọa Hạnh Chánh giới thiệu, nhưng sau đó vài năm thì họ tự động đến gặp tôi để trình bày nguyện vọng của mình, khi nghe tin tôi sang Ấn Độ để hành thương và gặp gỡ các Tăng Ni sinh tại đó. Trong số này có Ni Sư Thích Nữ Giới Hương. Dĩ nhiên là mỗi vị đến với tôi đều xưng Pháp hiệu và cho biết đệ tử của ai, cần nhu cầu hàng tháng bao nhiêu cũng như đang học ở cấp bậc nào như: Cử nhân, Cao học hay Tiến sĩ. Để từ đó tôi sẽ nhờ Quý Thầy, Cô giúp tôi thể hiện tinh thần trợ cấp này. Ban đầu thì có Thầy Hạnh Chánh và sau đó

thì có Thầy Như Tú. Trong số 187 vị xuất gia ấy, không biết ngày nay còn lại bao nhiêu vị đang tu học, hành trì? Bao nhiêu người đã hoàn tục? Bao nhiêu người đang đứng lớp dạy học trên các bục giảng của Đại Học, Trung Học ở trong cũng như ngoài nước? Hay có bao nhiêu người đã ra đi vì bệnh hoạn hay những nhân duyên khác? Kết quả này tôi không biết chính xác, nhưng hồ sơ tôi hiện đang lưu giữ ở văn phòng của chùa Viên Giác Hannover là có 132 vị đã ra học vị Tiến Sĩ và những vị còn lại là Cao Học hay Cử nhân. Rất tiếc là từ năm 2011 tôi không tiếp tục chương trình cấp phát học bổng này nữa, vì lẽ 19 năm trợ giúp như thế cũng là một đoạn đường khá dài rồi. Và lại tuổi tôi cũng đã lớn, nên dành nhiều thời gian rảnh để dịch kinh, viết sách cũng như giảng pháp đó đây và cũng để cho thế hệ đi sau nối tiếp con đường của mình đã đi, nên tôi đã chấm dứt việc làm này kể từ thời điểm ấy.

Quý Thầy, Cô khi trình luận án Tiến sĩ hay Cao học xong, thường hay gửi tặng tôi một quyển. Do vậy tại trung tâm Tu Học Viên Giác ở Bồ Đề Đạo Tràng cũng như tại thư viện chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, tôi đã lưu giữ lại hầu hết những luận án này của quý Thầy, Cô đã tặng tôi, trong đó có luận án Tiến sĩ của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương. Tôi đọc đã lâu và nội dung của luận án Ni Sư đã viết bằng tiếng Anh về “*Bodhisattva and Sunyata in the Early and Developed Buddhist Traditions.*” Quyển luận án này sau được dịch sang tiếng Việt “*Bồ-tát và Tánh Không trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa*” và tôi cũng đã có nhân duyên viết lời tựa cho việc xuất bản tiếng Việt ở trong cũng như ngoài nước. Ni Sư Giới Hương là một vị Ni rất thích hoạt động trong vấn đề văn chương, giáo dục, văn hóa, từ thiện giúp đỡ người cơ nhỡ v.v... nên đã viết, sáng tác và chuyển dịch hơn 40 tác phẩm và nhạc, thơ, văn. Trong đó phải kể đến những quyển như: Ban Mai Xứ Ấn, Vườn Nai-Chiếc Núi Phật Giáo. Mời xem từ sách Báo Anh Lạc <http://www.huongsentemple.com/index.php/kinh-sach/tu-sach-bao-anh-lac>. Ai đọc đến các tác phẩm này và khám phá website sẽ có nhiều thú vị với những cống hiến của Ni sư. Ni Sư cũng đã đi vào trong những nhà tù ở Hoa Kỳ để giúp cho những người đang ở đây thực tập thiền tọa, cũng như giảng những bài pháp cho những tù nhân nghe, nhằm cải đổi đời sống tâm linh của họ (mời xem cuốn: Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ). Ngoài ra, Ni Sư cũng đã về lại Việt Nam để giảng dạy tại trường Đại Học Phật Giáo Sài Gòn trong nhiều năm tháng qua, cũng đã gặt hái được nhiều thành quả nhất định qua việc giảng dạy này. Đồng thời Ni Sư cũng thực hiện việc đào tạo chư Ni cho tương lai cũng giống như Sư Phụ Hải Triều Âm của mình đã tế độ cho cả ngàn Ni chúng như vậy. Đây chính là cách báo Phật ân đức cùng Thầy Tổ cao cả nhất trong cuộc đời hành đạo của một người xuất gia.

Việc học cho có bằng cấp là điều rất cần thiết đối với người xuất gia trong hiện tại. Bởi lẽ chúng ta đang sống tại ngoại quốc, nếu thiếu kiến thức căn bản về Phật Học và ngoại ngữ, thì không thể nào với tới mục đích của mình là mang đạo vào đời cho những người địa phương, nơi mà mình đang sinh sống được. Đồng thời việc tu càng quan trọng hơn như thế nữa. Bởi lẽ nếu một Tăng Ni sinh chỉ có bằng cấp, đi diễn giảng quanh năm suốt tháng mà không hành trì, hạ thủ công phu thì chẳng khác nào là một học giả, giống như bao nhiêu học giả khác đang ở ngoài đời giảng dạy tại các trường Đại Học mà thôi. Cho nên với người xuất gia cần quan tâm nhiều hơn nữa về vấn đề hành trì và Ni Sư Giới Hương đang thể hiện việc này qua việc nuôi dạy chúng cũng như công phu bái sám, thiền tập hằng ngày. Đây chính là nét đẹp của những bậc xuất trần thượng sĩ vậy. Việc giải thoát sanh tử vẫn còn xa trong cuộc sống này, nhưng đứng trước sự tử sinh và bao nhiêu tao loạn của cuộc đời mà người xuất gia làm chủ được chính mình, thì đó cũng là một sự giải thoát tương đối trong cuộc đời này vậy.

Giáo Sư Tâm Thụy Võ Văn Tường, người nhiếp ảnh nhiều ngôi chùa nhất của Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước, đã cho in ấn tác phẩm chùa Việt Nam Hải Ngoại tập I bằng 4 ngôn ngữ: Việt, Anh, Hoa và Nhật ngữ rất có giá trị. Đến quyển thứ II thì Giáo Sư đã nhờ Ni Sư Giới Hương biên tập Anh Văn của tất cả những hạng mục trong hai quyển sách *Chùa Việt Nam Hải Ngoại* (Overseas Vietnamese Buddhist Temples) và *Việt Nam Danh Lam Cổ Tự* (The Famous Ancient Buddhist Temples in Vietnam).

Thượng Tọa Nhật Từ ở Việt Nam và Thượng Tọa Nguyên Tạng ở Úc đã giáo chánh lại trước khi xuất bản. Riêng bản dịch ra Nhật ngữ và Hoa ngữ thì tôi đã đảm nhận việc giáo chánh này. Sau đó Cô Thiện Tâm Suzan ở Bosten nhờ tôi giới thiệu Ni Sư Giới Hương dịch một quyển sách Anh Văn của Đức Đạt Lai Lạt Ma “*Buddhism: One Teacher Many Traditions*” giảng ra Việt ngữ “*Phật Giáo-Một Bậc Đạo Sư, Nhiều Truyền Thống*”, Thầy Đạo Tĩnh tại Atlanta giáo chỉnh lại và tôi cố gắng để soát lại cách dịch cũng như ý tưởng của câu văn và những danh từ Phật Học đã được dịch sang Việt ngữ. Ngoài ra, tôi cũng có nhân duyên viết giới thiệu cho Ni sư nhiều sách (tiếng Việt và Anh) khác được xuất bản trong và ngoài nước như Quan Âm Quảng Trần, Nếp sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma, A Hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiền não (2 tập), Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang, Luân Hồi trong Kinh Lăng Nghiêm, v.v...

Do tôi và Ni Sư Giới Hương đã có nhiều cơ hội để trao đổi qua lại về phương diện dịch thuật và viết lách này, nên tôi thấy rằng, văn phong của Ni Sư viết hay dịch rất trong sáng, dễ hiểu, có ý tưởng sáng tạo mới, dấu cho đó là Trung Quán Luận hay Tánh Không, dấu viết bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Do vậy, nhiều khi tôi nghĩ rằng Việt Nam chúng ta đã có những bậc Ni Lưu tiên bối như Ni Trường Thích Nữ Như Thanh, Ni Trường Thích Nữ Diệu Không, Ni Trường Thích Nữ Trí Hải v.v... thì nay Phật Giáo Việt Nam tại ngoại quốc đã đương và sẽ có thêm những bậc Ni Lưu như Ni Sư Thích Nữ Giới Hương thì chắc rằng những người xuất gia nữ nói riêng và nói chung là Phật tử Việt Nam sẽ được nhờ.

Viết để khuyến khích và trợ duyên cho cuốn *sách “40 Năm Tu Học Và Hoàng Pháp của Ni Sư Giới Hương”* như thế này, tôi thấy là việc làm rất cần thiết, vì lẽ khi tác giả cho ra đời một tác phẩm nào đó mà độc giả lơ là, chẳng quan tâm thì cũng phụ ân người đã có tấm lòng cho Đạo, muốn trang trải hạt giống từ bi và trí tuệ của mình cho Đời và cho Đạo, khiến cho người chủ trương nhiều khi cũng tiến thoái lưỡng nan. Do vậy, tôi viết những lời này trang trọng gửi đến Ni Sư Giới Hương để kỷ niệm 40 năm xuất gia hành đạo của Ni Sư cũng là trực và gián tiếp tùy hỷ những việc làm của Ni Sư lâu nay vậy, đồng thời tôi cũng mong rằng có nhiều bậc Ni Sư lỗi lạc khác cũng nên đóng góp phần mình vào ngôi nhà Phật Giáo chung này. Có như thế văn hóa, văn học, văn chương cũng như tư tưởng Phật Học mới có thể dễ dàng đi vào lòng người hơn.

Xin nguyện cầu cho Ni Sư trong những ngày còn lại trong cuộc đời này có thể là 20 năm, 30 năm hay 40 năm sau nữa Ni Sư vẫn còn sáng tác, giảng dạy nhiều hơn nữa, thì người xuất gia cũng như tại gia sẽ không bao giờ quên hình ảnh của Ni Sư trong thế giới này.

*Viết xong vào ngày 18 tháng 11 năm 2019
tại Tu Viện Viên Đức, thuộc miền Nam nước Đức*

Thích Như Điển

chuaviengiac2012@googlemail.com



Hòa Thượng ban pháp thoại tại sân trước Chùa Hương Sen, ngày 12/04/2018



Trì Tụng Thần chú Lăng Nghiêm, ngày 12/04/2018



*Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác
Cùng Tăng đoàn viếng thăm Chùa Hương sen ngày 12/04/2018*

2.2. GIỚI HẠNH VIÊN DUNG HƯƠNG SEN LAN TỎA

*Hương Sen thơm ngát xứ người
Bùn đen lặn hụp trọn đời hiến dâng
Đường dài Đại sĩ dẫn thân
Sá chi khó nhọc, phong trần gầy hao...*

Tôi biết đến Ni Sư Giới Hương 22 năm về trước, khi tôi du học đến Delhi, Ấn Độ. Đó là lúc Hội Lưu Học Sinh Việt Nam họp bàn kế hoạch tham quan Taj Mahal và danh lam thắng cảnh ở Delhi trước khi vào khóa học mùa Thu, 08/1997. Vì NS Giới Hương đã du học Ấn Độ trước chúng tôi 2 năm và học ở Cử Nhân Phật Học, Đại Học Vạn Hạnh trước chúng tôi 1 Khóa (NS học Khóa II, còn tôi Khóa III), nhưng những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi lúc đó đối với Ni Sư là: **Gần gũi, thân thiện, hay giúp đỡ người khác, khiêm tốn, Anh Văn khá lưu loát, trân trọng những người xung quanh, vâng giữ Bát Kính Pháp** (thể hiện sự tôn Kính đối với những vị Tỷ Kheo cho dù nhỏ tuổi Đời và Đạo hơn mình). Chắc hẳn nhiều Ni Sinh trong Khóa chúng tôi mơ ước và *thâm hỏi*: Không biết đến khi nào biết rành Anh Ngữ và Delhi như Ni Sư đạo ấy. Chuyển tham quan đó có nhiều kỷ niệm vui và diễn ra tốt đẹp.

Mới đó mà đã hơn 20 năm trôi qua, cho đến nay, tôi nhận được lời mời viết bài đóng góp cho Kỷ Yếu: **“Tuyển Tập 40 Năm Tu Học và Hoàng Pháp của Ni Sư Giới Hương”**, tôi góp nhặt nơi đây những kỷ niệm, thông tin và cảm nhận về vị Ni Sư đầy nhiệt huyết và năng động này.

Sau khi đến Ấn Độ, tôi sớm quyết tâm vào ở Ký Túc Xá **Mansarowar Hostel sau bao nhiêu cân nhắc lựa chọn, vì lúc đó Sinh Viên tự chọn hoặc thuê nhà ở ngoài, hoặc là làm đơn xin vào ở Ký Túc Xá của Đại Học Delhi. Và tôi được biết** NS Giới Hương cũng ở PG Womens Hostel suốt 10 năm (1995-2005). Ở Ký Túc Xá thì “mất tự do” hơn, vì phải tuân thủ nội quy của nó, theo giờ giấc và nhiều việc phải xin phép, không được tiện nghi, rộng rãi, thoải mái như phòng thuê bên ngoài, ăn món ăn Ấn Độ đạm bạc, nhưng những sinh viên nghiêm túc, say sưa học tập, muốn dành nhiều thời gian để học hành nghiên cứu, khỏi lo nấu nướng, thực hành nói tiếng Anh với người bản xứ và quốc tế, không tốn nhiều thời gian để tiếp khách thăm hỏi chỉ cho vui,... thì lựa chọn ở Ký Túc Xá là tốt nhất. Điều đó thể hiện quyết tâm trau dồi, học tập và nghiên cứu, hạ thủ công phu của Ni Sư.

Thời gian ở Ấn Độ đó, tôi có duyên viết bài gửi đăng ở báo Giao Điểm (Hoa Kỳ) và được Ban Biên Tập báo này cho biết NS Giới Hương cũng thường xuyên viết bài và được trả nhuận bút để giúp Ni Sư có thêm phần trả chi phí du học Ấn Độ. Đó là việc làm có ích lợi thiết thực: Vừa chia sẻ những kiến thức, hiểu biết về Phật Giáo và những vấn đề xã hội đang quan tâm, vừa có nhuận bút, phần thưởng và động lực để thấy việc tu học của mình có kết quả cụ thể và giảm gánh nặng tài chánh cho người bảo trợ. Ni Sư đã phát huy tốt sở trường và quá trình học Cử Nhân Văn Khoa của mình tại Saigon từ trước khi du học, “văn ôn võ luyện” cho ngòi bút thêm nhuần nhuyễn sắt bén, là phương tiện để chuyển tải Tình Đời, Ý Đạo... Đó là tiền đề cho sự ra đời những quyển sách như : “Ban Mai Xứ Ấn” (3 tập), “Vườn Nai – Chiếc Nôi Phật Giáo”,... sau này.

Sau 10 năm miệt mài tu học ở Ấn Độ, chiêm bái Thánh Tích và học hỏi Kinh Nghiệm Pháp Môn từ nhiều Tu Sĩ Sinh Viên Quốc Tế, năm 2005, cơ duyên chín muồi, Ni Sư đến Hoa Kỳ để bắt đầu một giai đoạn mới: Góp phần chuyển bánh xe Pháp Luân đến xứ Hoa Kỳ, nơi mà Phật giáo còn đang mới mẻ đối với dân tộc này. Tôi đến Hoa Kỳ trước Ni Sư một năm, nhưng rất sớm trong năm 2005 ấy, tôi đã nghe Ni Sư Giảng Pháp Thoại do **Hội Phật Học Đuốc Tuệ** Nam Cali tổ chức, thật rất khó để một vị Giảng sư Ni được Hội Phật Học uy tín này mời thuyết giảng. Và tôi đã biết về những sinh hoạt Phật Pháp của Ni Sư trong 4 năm đầu tiên ở **Chùa Phước Hậu, Wisconsin, Hoa Kỳ**. Khi đó tôi

đang làm Chủ nhiệm *Diễn Đàn Paltalk Phật Pháp Nhiệm Mâu*, chia sẻ *Phật Pháp Quốc Tế* qua mạng Paltalk, nhiều Phật tử ca ngợi Ni Sư và mở những bài giảng của Ni Sư cho diễn đàn nghe. **Tôi mỉm cười tùy hỷ và tự nghĩ: “Sao Ni Sư này có thể sớm đạt được những dấu ấn Hoàng Pháp ở Hoa Kỳ như vậy, vì Hoa Kỳ là xứ tự hội anh tài mà?” Nhưng xét lại cũng hợp lý thôi, tất cả đều phải là do ngẫu nhiên, may mắn hay tình cờ, Ni Sư đã xuất gia từ lúc 15 tuổi, tu học thọ giáo thấm nhuần với một vị cố Ni Trưởng Việt Nam nổi tiếng đạo hiệu Hải Triều Âm, Chùa Dược Sư, Đức Trọng, Lâm Đồng, “Danh Sư xuất cao đồ” mà Ni Sư lại được trải qua các trường lớp bài bản, Cử Nhân Văn Khoa (cả ở Việt Nam và USA) rồi Tiến Sĩ Phật Học, hành trang khá vững chắc, đầy đủ thì bước hành Đạo thông dong.**

Thế rồi, tôi cũng như Ni Sư tùy duyên hành Đạo với những duyên của mình cho đến khi tôi gặp lại Ni Sư trong các Lễ Hội Phật Giáo ở Chùa Quang Thiện (Ontario) và Chùa Đại Bi Quan Âm (San Bernardino) ở tiểu bang California. Sau đó, Ni Sư mời tôi về thăm Chùa Hương Sen do Ni Sư lập ra tại Fir Avenue, Moreno Valley, sau này chuyển dời về thành phố Perris. Hôm đó, tôi được Ni Sư nhờ với một công việc đặc biệt “công tác thư viện”, sắp xếp khối lượng sách đáng kể của Ni Sư, tiếng Anh, tiếng Việt lên các dãy giá sách theo thứ tự tên sách A,B,C,D,... để khi tra cứu dễ tìm, dễ thấy. Đây là công việc thử thách lòng kiên nhẫn, tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, nhưng vì muốn giúp cho Ni Sư ham học hỏi này vun bồi Trí Tuệ nên tôi đã cố gắng sắp xếp. Thật là công phu để có thể chuyển được những sách quý giá đó từ Ấn Độ, Việt Nam nhiều nơi đến để làm Thư Viện Chùa Hương Sen. Tôi có thể hình dung Ni Sư này ngày đêm, lúc nào có được thời gian rảnh là ngồi vào bàn làm việc, đeo kính chăm chú đọc, viết, suy tư,... làm bạn với sách vở.

Quả thật như vậy, **“Duy Tuệ thị Nghiệp”**, mặc dù Phật sự đa đoan, Ni Sư còn tiếp tục đi học Đại Học bên ngoài, Cử Nhân và Cao Học Văn Chương tại Riverside, Hoa Kỳ. Có nhiều người thắc mắc: Tại sao Ni Sư đã tốt nghiệp Tiến sĩ tại Ấn Độ rồi mà đến Hoa Kỳ còn học làm chi cấp Cử Nhân, Cao Học, vậy là học thụt lùi hay sao? Thực ra, không phải vậy. Ni Sư tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật Học nhưng khi vào lĩnh vực văn chương thì phải ôn học lại từ Cử Nhân ở Hoa Kỳ. Chẳng hạn, Anh/Chị là Tiến Sĩ Cơ điện tử (toán học,...) nhưng với lĩnh vực Triết Học, Tôn Giáo, khi đi học, Anh/Chị phải cần có nền tảng căn bản (background) và phải học lại từ Cử Nhân, hoặc xem Cử Nhân thiếu những phần nào phải bổ sung phần đó. Biền học và kiến thức mênh mông, biết bao giờ đến đích, học chỉ là quá trình khám phá cái dốt của mình. Chúng ta biết được bao nhiêu văn hào, dòng văn học Anh Quốc, Hoa Kỳ? Khi đi học lại như vậy, Ni Sư trở lại thời học sinh, tâm hồn trong trắng, khiêm cung, sẵn sàng học hỏi, đón nhận những cái hay, cái đẹp; hơn nữa, đó là cơ hội để giao tiếp Thầy bạn, người bản xứ và quốc tế, để nâng cao Anh ngữ, để cho ngòi bút thêm sắc nét, để tiếp thu, thâm nhập văn hóa Hoa Kỳ và các nước. Điều này rất quan trọng trong việc Hoàng Pháp vì phải **khế cơ và hợp với Xứ, Cơ, Thời, Giáo**. Cũng giảng cùng một đề tài, nhưng khi giảng cho người sống và hấp thu nền văn hóa Hoa Kỳ, Giảng sư phải có cách giảng và khai triển khác với khi ở Việt Nam, nếu không muốn bị tẩy chay hoặc trở thành lạc hậu.

NS Giới Hương nỗ lực để hình thành nên Chùa Hương Sen, Perris, Cali, Hoa Kỳ. Đây thật là kỳ công và đầy dẫy những gian nan thử thách. Vì tùy duyên phương tiện, nhiều Phật tử bận rộn công việc cuộc sống Hoa Kỳ, cho nên tu sĩ đứng tên trực tiếp làm chủ nhà – đất của Chùa và chủ động lo mọi thứ: Trả các hóa đơn (bills), lo tu sửa, xây dựng trang trí, chăm sóc vườn tược,... Vì để tiết kiệm tiền công cho nên chính Ni Sư phải lái xe đến Home Depot mua sắm vật liệu xây dựng rồi cha – con cùng nhau sửa sang tự viện (có giai đoạn Phụ thân của Ni Sư qua thăm và giúp Chùa Hương Sen). Biết bao nhiêu mồ hôi đã đổ ra trên mảnh đất Già Lam Hương Sen ấy. Chắc hẳn nay nhiều người không còn tưởng tượng xứ Hoa Kỳ là thiên đường trần thế, có phước đến đó mặc sức mà hưởng hay lượm tiền. Trái lại, nơi đó tu sĩ cả tuần một thân một mình cầm búa, cầm xà beng, lo làm, gánh vác đủ thứ,

không thị giả, không người trợ giúp, chỉ đến ngày Chủ Nhật mới có Phật tử về tu học. Cứ như vậy nhẫn nại ngày qua ngày cho đến khi nên Chùa và tiếp tục bảo trì Chùa cũng như xoay trở kinh tế làm sao gìn giữ và phát triển được Chùa. Nhiều nhà thờ các tôn giáo khác phải bán đi vì không đủ kinh tế duy trì. Chúng ta trồng cây Bồ Đề trên cây Thánh Giá thì mọi việc đâu có đơn giản. Những vị Tổ Sư hành Đạo ở nước ngoài phải nỗ lực 200 % sức lực và luôn quý thời gian từng giờ từng khắc như vậy thì mới có thể tạo dựng Đạo nghiệp nơi đó. Là Sứ Giả Như Lai, hành Bồ Tát Đạo, Ni Sư tích cực đi thăm các trại Tù, nhà giam các phạm nhân, đặc biệt là tại thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ, để làm vơi đi những nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời. Trong 14 lời dạy của Đức Phật có câu: “Phá sản lớn nhất của đời người là Tuyệt vọng” và “Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là Vươn lên sau khi vấp ngã”. Ngài Đạt Lai Lạt Ma dạy rằng: “Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng phạm tội. Những phạm nhân bị giam vào ngục tù, thực sự, không tệ hại, thấp hèn hơn bất cứ người nào trong chúng ta. Họ bị sự vô minh, tham muốn và phẫn nộ, những căn bệnh mà chúng ta dễ bị nhiễm phải, nhưng tùy các mức độ cao thấp khác nhau. Bổn phận của chúng ta là cố gắng giúp đỡ các phạm nhân ấy”. (His Holiness, The Dalai Lama said: We are all potential criminals, and those who we have put into prison are no worse, deep down, than any one of us. They have succumbed to ignorance, desire, and anger, ailments that we all suffer from but to different degrees. Our duty is to help them). Ni Sư thường xuyên tặng quà, tặng sách, an ủi, khuyên lơn họ và sau đó thường viết thư thăm hỏi họ. Khi một người đã sa cơ ngã xuống, chúng ta hãy chia cánh tay tiếp sức cho họ thêm động lực, thêm niềm tin, thêm sức mạnh đứng dậy và làm lại cuộc đời, quay đầu là bờ. Kỷ niệm những tương tác giúp đỡ tù nhân này được ghi chép trong sách : **“Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ”** (Thích Nữ Giới Hương).

Đó là những ấn tượng cảm tưởng ban đầu của tôi khi nhớ nghĩ về Ni Sư này. Thế nhưng, để đúc kết có hệ thống hơn về 40 năm tu học và hành Đạo của Ni Sư Giới Hương, chúng ta thấy những điểm nổi bật và có thể trở thành bài học cho các thế hệ sau như sau:

1. Có nền tảng vững chắc trong giai đoạn đầu xuất gia:

Chúng ta thường tụng đọc bài “Sám Quy Mạng” có câu: **“Sanh phùng trung quốc, trưởng ngộ Minh Sư, chánh tín xuất gia, đồng chơn nhập Đạo”** (*sanh ra ở nơi trung tâm của đất nước, lớn lên gặp được Minh Sư, xuất gia với niềm tin và động lực chân chánh, tuổi trẻ đã vào cửa Đạo*). Điều này phản ánh đúng trường hợp của Ni Sư: Xuất gia lúc 15 tuổi với Minh Sư là Ni Trưởng Hải Triều Âm ở Chùa Dược Sư Đại Ninh, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ni Sư đã thấm nhuần biết bao nhiêu điều hay ý đẹp trong thời gian hầu cận Cố Ni Trưởng, như trong Thi Điều tưởng niệm khi Tôn Sư viên tịch, Ni Sư bày tỏ cảm xúc:

*Sông núi dẫu mai có chuyển dời
Ân tình thâm trọng chẳng thể vơi
Con nguyện khắc ghi lời dạy bảo
Làm góit hành trang suốt cuộc đời.*

(Thích Nữ Giới Hương, Chùa Hương Sen, Hoa Kỳ, ngày 01/08/2013)

Đạo Phong của vị Thầy đầu tiên, môn quy huấn đúc nên Thiên vị của một người tu sĩ và làm hành trang hành Đạo, ảnh hưởng cả cuộc đời. Tình Thầy-Trò, Quê Hương, chiếc nôi Đạo Pháp là động lực vô biên để hành giả vượt bao chướng ngại trên hành trình trở về bảo sở. Do đó, khi xuất gia, hành giả nên chọn môi trường phù hợp với mình, có Minh Sư hướng dẫn, nền nếp tốt đẹp cho dù nơi đó không được sung túc về vật chất, tiện nghi. Hơn nữa, những vị Trụ Trì, Tăng Chúng... hãy trang nghiêm tự thân và tự viện tạo nên một môi trường tốt cho “Thiền uyển tập Anh”, “đào tạo Tăng tài” và không vì bao nhiêu Phật sự mà lơ là bổn phận độ chúng, quan tâm giáo dưỡng đặc biệt cho những lớp trẻ, mới xuất gia.

2. Chuyên lo trau dồi tu luyện:

Chúng ta đã thấy không phải ngẫu nhiên mà Ni Sư hành Đạo có nhiều thành tựu đáng kể như vậy. Đó là kết quả của một quá trình dài huấn luyện: Khi còn ở Chùa Dược Sư, Đại Học Văn Khoa, 10 năm miệt mài Kinh Sứ, thời gian du học Ấn Độ, học hỏi ở Cử Nhân và Cao Học Văn Chương Hoa Kỳ và tự học qua sách vở ở các thư viện,... *Đừng bao giờ tự mãn và cho rằng: “Kiến thức của tôi ngang đó là đủ rồi, dư xài”.* Phải có hành trang tốt và đầy đủ mới an tâm đi xa, muốn cứu người trước hết phải biết bơi cho vững, không thể ở tình trạng **“nhất manh dẫn quần manh”** (*một thằng mù dẫn cả đám sai đường lạc lối, rơi xuống hố*). Thật đáng tiếc cho những tu sĩ nào sau khi học xong Trung Cấp hoặc Cử Nhân Phật Học rồi về chùa sau đó cả tháng không giở ra một trang Kinh nào khác, ngoài hai thời tụng niệm và cúng đám hoặc các Phật tử đi chùa chỉ chủ yếu làm “công quả”, “tụng niệm” không quan tâm việc học hỏi hoặc nghe giảng Pháp.

Chúng ta vẫn còn vô minh nên phải phát triển Trí Tuệ qua Văn - Tư - Tu, việc này chúng ta thường xuyên làm mãi mãi cho đến khi đắc Thánh Quả, Giác Ngộ, đắc Trí Tuệ Vô Thượng Viên Mãn.

3. Công đức tạo dựng cơ sở tự viện:

Như trên đã mô tả, Ni Sư nhẫn nại, đảm đang, tháo vác, sáng tạo lo làm các việc dựng sửa Tự Viện, vườn chùa, trang trí tạo nên một cảnh Nhân Gian Tịnh Độ cho những ai có duyên viếng thăm tu học tại Perris, Cali. Ni Sư dẫn thân nơi xa xôi hẻo lánh đó là vì nhận thấy Nam và Bắc Cali đã có nhiều Chùa Việt Nam, để tránh giẫm chân lên nhau, nhiều Chùa mà thiếu Phật tử, còn thành phố Perris và các vùng phụ cận thì không có Chùa Việt, chính Đức Phật đã dạy 60 vị Tỳ Kheo đầu tiên: *Này các Ty Kheo! Không nên đi hai người chung một nẻo đường, không ngủ hai đêm dưới một gốc cây, hãy đem Chánh Pháp toàn thiện đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đến với khắp chúng sanh, những ai có tai và muốn lắng nghe. Nếu như chúng ta làm Giảng Sư mà có ý chê bai các tu sĩ khác chỉ lo xây chùa, làm Trụ trì mà không lo việc Hoằng Pháp, vậy thử hỏi: Ai tạo cơ sở cho chúng ta, ai gây dựng đạo tràng sẵn để cho chúng ta đến thuyết giảng? Tùy duyên phương tiện trăm ngàn nẻo, mỗi người hãy đóng góp tốt nhất cho Đạo Pháp trong sở trường của mình và Tăng đoàn hỗ trợ nhau, bổ khuyết cho nhau. Ở Hoa Kỳ xứ lạnh như vậy, liệu tu sĩ có thể ở trong rừng, đi khát thực, ngủ gốc cây mùa Đông được hay không, cho nên tùy duyên phải có trú xứ thích hợp để tu học và hành Đạo lâu dài.*

Có được cơ sở tự viện như vậy, Ni Sư mới dễ dàng tiếp tục đi học Cao Học, đọc sách, tu tập và tạo duyên cho hàng xuất gia và tại gia đến đạo tràng Chùa Hương Sen tu học. Ni Sư cũng lo gánh vác trách nhiệm một ngôi chùa ở Bình Chánh, quê nhà. Công việc này khiến Ni Sư hao mòn sức khỏe, lo toan và lao lực nhiều.

4. Góp phần xây dựng sự hòa hợp trong Tăng Đoàn:

NS Giới Hương tranh thủ sắp xếp thời gian tham dự các Khóa An Cư, các Khóa Tu Học tổ chức tại Phật Học Viện Quốc Tế, Chùa Diệu Pháp, Chùa Bảo Quang,... ở Hoa Kỳ để tán trợ và *đóng góp sự hiện diện cho Tăng đoàn thanh tịnh, Tứ chúng an hòa.* Ở đất nước Hoa Kỳ, Phật Giáo Việt Nam có nhiều Giáo Hội khác nhau. Giáo Hội hay Tăng đoàn trên căn bản là Tăng Bảo là Tăng Già, hãy **“tương kính, tương thuận, tương giáo, tương sám”** (*lời Giáo Huấn của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu*) với nhau. Nếu như giữa Giáo đoàn Phật Giáo này với Giáo đoàn Phật Giáo kia mà không thể hòa hợp, tương trợ cho nhau thì thật là oái ăm buồn cười, làm sao có thể làm gương và hướng dẫn cho hàng Phật tử, vậy trách gì những mâu thuẫn mạ lỵ Tôn Giáo, thế giới chiến tranh, sống chết chống với sân hận, phiền não, hơn thua và đau khổ.

Ngoài công việc Phật sự tại Hoa Kỳ, Ni Sư thường trở về Việt Nam để giảng Pháp qua nhiều Tự

Viện tỉnh thành, giảng dạy tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam, Saigon, không phân biệt Giáo Hội trong nước, ngoài nước. Chúng ta quy y Tăng chú đầu phải quy y Đảng phái, thể chế, lực lượng thế tục nào mà tại sao phải phân hóa, chia rẽ với nhau. Tất cả chiến tranh đều khởi lên từ Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, ... phiền não bên trong chúng ta, vậy hãy lo dẹp trừ phiền não và góp phần củng cố hòa hợp Tăng đoàn.

5. Vai trò tiếp Tăng độ chúng:

Tôi có duyên đến làm Chủ lễ và Chủ giảng cho Đại Lễ Vu Lan - Báo Hiếu - Chùa Hương Sen, Perris, Cali vào năm 2017 và lúc đó nhận thấy có khá nhiều đệ tử xuất gia và đến y chỉ của NS Giới Hương. Ni Sư còn có những đệ tử xuất gia ở tại Chùa Bình Chánh, Việt Nam. Ni Sư noi gương Sư Phụ của mình, tận tụy trong việc giáo dưỡng hàng đệ tử và hậu học.

Chư Tăng không thể vì công việc của Giáo Hội, xã hội, vì “việc lớn” mà lơ là việc hướng dẫn Tăng chúng nội viện tu học. Tre tàn măng mọc, ở ngoài đời, mỗi gia đình cố gắng nuôi dưỡng được 2 đứa con tốt để đóng góp cho xã hội, vậy trong Tự Viện mỗi vị Tăng phải nỗ lực dẫn dắt đàn hậu học khác, để lớp Tăng trẻ đó tiếp tục kế thừa mạng mạch của Đạo Pháp. Không có việc gì quan trọng hơn là tạo nên nguồn nhân lực, *vì sức của mình luôn có giới hạn và chỉ kéo dài đến một khoảng thời gian nào đó. Đức chúng như hải, thế cho nên hãy tạo nên Tăng chúng tốt đẹp.* Nếu mỗi vị Trụ trì tạo dựng nên mà không có người kế thừa hoặc không có người xứng đáng vậy chẳng phải thế hệ sau sẽ phá đổ đi những gì mà thế hệ trước xây dựng hay sao? Vị trụ trì nên có thời gian để cùng thọ trai, hành trì, tham dự cuộc họp với đại chúng, viếng thăm, nhớ tên tuổi, pháp danh, hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng từng người và biết hiện tại họ đang học gì, làm gì, ở vào giai đoạn nào để có thể hướng dẫn, giúp họ vượt khó khăn và định hướng cho họ tinh tiến nỗ lực trên đường Đạo.

Tôi thấy Ni chúng Chùa Hương Sen có đủ thành phần, đủ lứa tuổi và có những người vốn là khó phục ai, khó trị. Phải có **Tâm và Tâm** như NS Giới Hương mới cảm hóa được họ. Khi họ đi xuất gia là họ đã gửi cả thân mạng và tâm hồn cho mình vậy thì mình phải làm sao để cho sự nương nhờ của họ được chắc chắn, bình yên và phát triển đúng hướng.

6. Làm gương, tạo giếng mỗi cho hàng Ni giới Phật Giáo tại Hoa Kỳ:

Ở Hoa Kỳ, Phật Giáo còn non trẻ, thì số lượng Ni Trưởng và Sư Bà rất hiếm hoi. Thế hệ của Cố Ni Trưởng Đàm Lựu (Chùa Đức Viên), Ni Trưởng Nguyễn Thanh (Chùa An Lạc) chẳng hạn là thế hệ thứ nhất, đến Hoa Kỳ từ trước năm 1990, bây giờ thế hệ của NS Giới Hương, đến Hoa Kỳ sau năm 2003 chẳng hạn, là thế hệ Ni Phật Giáo Việt Nam thứ hai tại Hoa Kỳ. Thế hệ Ni giới thứ nhất do hoàn cảnh Việt Nam chiến tranh và những điều kiện khắc nghiệt đã không được học hành trường lớp bài bản, không chuẩn bị hành trang kỹ trước khi đến và hành Đạo tại Hoa Kỳ, thế nhưng họ lại có thể tạo dựng nên Đạo nghiệp và đã có nhiều cống hiến, vậy thì thế hệ Ni giới thứ hai và sau này, được duyên học hành, tiếp cận, giao lưu thế giới rất nhiều, hãy tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đáng kể của Ni giới Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại. Nhu cầu được nương tựa tu học, được tư vấn, các Giới Đàn cần Giới Sư Ni truyền giới, quản chúng Ni trong sinh hoạt An cư trong Tăng đoàn... ngày càng tăng lên và những vị Ni như NS Giới Hương có mặt tại Hoa Kỳ thật đúng lúc và đáp ứng cho những nhu cầu cấp thiết đó. Không phải đợi một người đã ra đi chúng ta mới tán tụng và tôn xưng lên hàng Tổ Sư, quả nhiên, với thực tế lịch sử phát triển Phật Giáo Hải Ngoại đó, hình ảnh của những Ni Sư đầy đủ khả năng và nguyện lực như NS Giới Hương tạo nên những nét chấm phá, tô điểm cho Vườn Thiển.

7. Hòa nhập với văn hóa bản xứ, dẫn thân trong các hoạt động phúc lợi xã hội:

Hành đạo ở Hải Ngoại đòi hỏi sự sáng tạo, tùy duyên và phù hợp, ví dụ: Chánh điện không lớn

như vậy thì nên thờ hướng nào, thờ những gì, làm Lễ vào ngày nào trong tuần, giờ nào, nên tụng Kinh gì, phong tục, nếp sống, công việc và nếp suy nghĩ của họ là như vậy thì nên thuyết giảng thể nào? Chúng ta nên biết họ đang nghĩ gì, mong muốn những gì và lo sợ, kiêng kỵ những điều gì nhất. Hoàng Pháp tuy là đúng Giáo lý nhưng mà phải hợp với căn cơ, văn hóa, phong tục, có lợi ích, họ tiếp nhận được như vậy mới có hiệu quả. Đôi khi không thể theo kiểu Việt Nam 100 % hoặc nói: “xưa bầy nay làm”. Chẳng hạn, tấm gương hành Đạo của Thiền Sư Nhất Hạnh rất là phù hợp với văn hóa Âu Mỹ nên có ảnh hưởng rất lớn, đâu dễ gì có tu sĩ Việt Nam nào làm được như Ngài? Tuy không sánh bằng, nhưng chúng ta cố gắng noi gương và thích ứng, hòa nhập với nền văn hóa bản xứ. NS Giới Hương đi thăm các Trại tù giam, là kỹ sư tâm hồn, an ủi tù nhân tu sửa để trở thành người tốt cho xã hội. NS Giới Hương có nhiều cống hiến cho cộng đồng người Việt Hải Ngoại và khéo léo uyển chuyển hành Đạo ứng hợp với văn hóa bản địa.

8. Tuyền duyên bất biến, sử dụng nghệ thuật Nhạc - Thi Ca trong Hoàng Pháp:

Có giới cho hàng Sa Di, Sa Di Ni và cho những người thọ Bát Quan Trai là “Bất ca vũ xướng kỹ cập cổ vãng quan thính” (không được ca nhạc xướng kỹ và cổ đến xem nghe). Nhưng thực tế cuộc sống, hàng Phật tử họ đâu phải là Sa Di, Sa Di Ni, họ đâu phải ngày nào cũng thọ Bát Quan Trai Giới, nơ ron thần kinh của họ cần thư giãn, nếu không thì sẽ bị căng thẳng, không có nhạc này thì họ nghe nhạc khác. Vậy thì định hướng cho họ nghe nhạc, thay vì nghe nhạc “đời”, “nhạc vàng” sầu thương, bi lụy, tái tê, ru hồn vào mộng, mộng trùng mộng; họ nghe nhạc Phật Giáo để được nhắc nhở về Đạo lý và thân tâm của họ được an ổn, dễ chịu hơn. Chúng ta hãy xem dịp Xuân, Phật Đản, Vu Lan hoặc các đại lễ Phật Giáo, các Chùa Bắc Truyền nào mà không có âm nhạc Phật Giáo? Hơn nữa, Phật tử hải ngoại, thông thường mỗi ngày lái xe hơn 2 giờ ngoài đường, nhiều lúc kẹt xe nữa, nghe Thiền Ca có phải là dễ chịu và có bạn đồng hành trên hành trình vất vả mưu sinh của họ? Môn phong Làng Mai của Thiền Sư Nhất Hạnh cũng có Thiền Ca, thậm chí còn thay thế những phần tụng niệm tại Chánh Điện. Rõ ràng Thiền Ca là món ăn tinh thần cần thiết cho quần chúng Phật tử tại gia. Thế nên NS Giới Hương sáng tác, phát hành 11 DVD ca nhạc, thơ ca Phật Giáo, tôi có duyên làm người dẫn chương trình (MC) trong một dịp thực hiện và trình diễn 1 DVD âm nhạc của Ni Sư. Ni Sư là một vị Ni có cống hiến xuất sắc trên lĩnh vực khó làm này, đòi hỏi: Nghị lực, kiên nhẫn, thời gian, tỉ mỉ, cảm hứng, trình độ làm thơ, tiết tấu cung bậc âm nhạc,...

Tham khảo các DVDs âm nhạc của NS Giới Hương tại địa chỉ:

<http://huongsentemple.com/index.php/am-nhac>

9. Tấm gương Đạo Hạnh, tôn kính, vâng hành Bát Kinh Pháp:

Như phần đầu đề cập, NS Giới Hương là một người hài hòa, gần gũi, thân thiện, khiêm cung, chịu lắng nghe học hỏi, quan tâm đến người khác, sống xây đắp cho đời, luôn tinh tấn vì Đạo pháp, chúng sanh và tôn kính Tăng Bảo, vâng hành Bát Kinh Pháp. Không phải vì những thành tựu Đạo nghiệp như vậy mà Ni Sư có ý tự cao, hoặc không tôn kính chư Tăng, dù họ nhỏ tuổi đời, tuổi Đạo hơn mình. Con người càng phô trương, càng biểu diễn, càng lấn lướt thì càng trống rỗng, thiếu công phu tu tập; với đàn hậu học, nếu có khoảng cách xa lạ quá thì họ “kính nhi viễn chi” (họ kính nhưng mà né tránh xa), vậy thì chúng ta không có nhiều cơ duyên để tiếp xúc, hiểu được họ, giúp cho họ.

Tất cả chúng sanh là cha mẹ, là thiện hữu tri thức, là nhân duyên quyến thuộc, hãy thân cận và mang những điều tốt đẹp đến cho mọi người, không có giai cấp, phân biệt, đó là những điều mà Ni Sư thể hiện. Tôi đã từng thấy có những nơi người tu mà còn chấp nặng về Danh và Tướng, về vai trò, “tâm” và “đẳng cấp” của mình, nếu người dẫn chương trình vô ý xếp sai chỗ ngồi, giới thiệu sai chức vụ, nếu người Phật tử chấp tay vái chào không đúng cách, nếu có ai đó sai trái hoặc làm điều gì không

vừa lòng, họ nổ tung lên để thị uy. Đức Phật đã cởi bỏ hoàng bào để khoác lên mình áo bá nạp chằm và khiêu khâu, đi khất thực nuôi sống qua ngày, chúng ta làm tu sĩ chứ đâu phải làm quan, làm ông này bà nọ. Hãy học hạnh của Thường Bất Khinh Bồ Tát, hãy sống, hãy thể hiện những điều mình nói, mình giảng, năng thuyết năng hành, hãy đem tâm Từ Bi Hỷ Xả, Bình Đẳng, Vô Ngã, Vị Tha mà ban rải đến mọi người. NS Giới Hương đã được hun đúc và thể hiện những phẩm hạnh tốt đẹp đó và có lẽ vì vậy mà đặt tên Chùa ở Perris là “Chùa Hương Sen”, chỉ có Hương Đạo Hạnh thanh khiết như Hương Sen, ngược gió khắp tung bay.

10. Tận tâm tận lực với sứ mạng Hoàng Pháp độ sanh:

Với tâm nguyện của Sứ Giả Như Lai: “Hoàng Pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp” NS Giới Hương đã và đang đến nhiều đạo tràng, Niệm Phật Đường, Tự Viện, Tịnh Xá để thuyết Pháp. Ni Sư phải vượt qua cái nắng nóng và lạnh buốt khắc nghiệt của thời tiết Cali, đi khắp nhiều tiểu bang, thành phố Hoa Kỳ, cũng như trải qua nhiều Chùa ở Saigon và tỉnh thành ở Việt Nam, đáp lời cung thỉnh của các cơ sở Tự Viện, gieo duyên giảng Pháp. Ngoài ra Ni Sư gieo duyên đều đặn, chia sẻ những gì thiết yếu làm hành trang tu tập cho các Tăng Ni sinh các Khoa: Triết Học Phật Giáo, Hoàng Pháp, Anh Văn Phật Pháp tại Đại Học Vạn Hạnh. Biết được tâm nguyện và khả năng của Ni Sư cho nên mỗi lần Ni Sư về Việt Nam, tôi có mời Ni Sư đứng lớp thay tôi trong Khoa Triết Học Phật Giáo vài buổi và Ni Sư chu toàn rất tốt chức năng của giảng viên thuyết trình viên về các Đề tài: Đại cương Triết Học Phật Giáo, Tồn Giáo Học, Tư Tưởng Đại Thừa, Toát Yếu Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh nghiệm hành Đạo và hoàng Pháp,... theo khảo sát ý kiến các Tăng Ni sinh thu hoạch được thì những truyền đạt của Ni Sư dễ hiểu, mới mẻ, thiết thực, lợi lạc và tạo một nguồn cảm hứng rất lớn cho họ.

Chính vì tâm nguyện thiết tha Hoàng Pháp, với Tâm Bồ Đề, khả năng văn chương diễn đạt, ngôn từ thiện xảo, tư tưởng thâm nhập Ý Đạo, lời Kinh, đáp ứng được khát ngưỡng của quần chúng Phật tử, cho nên Ni Sư đã có một khối lượng lớn bài giảng Phật Pháp mà người học Đạo có thể tìm thấy và nghe lại tại các địa chỉ:

<http://www.trangsuoitu.org/MP3-gioihuong.htm>

https://www.youtube.com/results?search_query=ns+th%C3%ADch+n%E1%BB%AF+gi%E1%BB%9Bi+h%C6%B0%C6%A1ng

<http://huongsentemple.com/index.php/huong-sen-online/phap-am-audio>

<http://huongsentemple.com/index.php/huong-sen-online/phap-am-video>

Ngoài việc thuyết giảng, như trên đã nói, Ni Sư say sưa đọc sách và viết sách. Đọc sách là thừa hưởng tư tưởng của người khác để làm giàu kiến thức, viết sách là đến lượt mình mang hoa thơm trái ngọt, tặng phẩm dâng đời. Ni Sư viết bài cho nhiều đặc san, Chùa Điều Ngự, Chùa Bảo Quang, Chánh Pháp, Hương Sen, Giao Điểm, đồng thời trong 14 năm hành Đạo tại Hoa Kỳ, Ni Sư đã viết và dịch được 42 cuốn sách giá trị, cứ trung bình mỗi năm 3 cuốn sách. Vào ngày 15/12/2019, NS Giới Hương được Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới – Tổ Chức Kỷ Lục Người Việt Toàn Cầu xác nhận kỷ lục: Nữ Tiến sĩ người Mỹ gốc Việt viết và dịch nhiều ấn phẩm Phật Giáo nhất. Chúng ta nhiều năm chưa viết được một cuốn sách nào mà Ni Sư đã có 42 cuốn sách viết và dịch trong Tủ Sách Bảo Anh Lạc, Chùa Hương Sen. So sánh đơn giản như vậy để chúng ta thấy mức độ chú tâm làm việc, hiệu quả, phong phú tư tưởng và thành tựu của Ni Sư là như thế nào. Dù là hoàng Pháp thông qua nói hay viết, đều là phương tiện ngôn ngữ để đi vào lòng người, cảm hóa con người và soi rọi ánh sáng chánh Pháp trong từng bước đi cuộc đời cho người đọc, người nghe.

Tóm lại: Giá trị của đời người không phải là sống bao lâu mà sống như thế nào, lợi ích cho ai và

để lại được những gì? Trải qua 56 năm trần thế và 40 năm trong nếp sống Thiền Môn, Ni Sư đã hiến dâng tận tụy cho Đạo cho Đời ngàn ấy sản phẩm và thành tựu mà nhiều người cả đời cũng chưa làm được như Ni Sư lúc bây giờ. Hình ảnh của Ni Sư là nguồn cảm hứng vô tận cho học sinh (đời học trò), cho những người bất hạnh (tù nhân khổ khổ), cho giảng viên, Pháp Sư, cho Trụ Trì, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ,... và quần chúng Phật tử, đàn hậu học. Xin tùy hỷ tán thán Ni Sư trong dịp các đệ tử đúc kết tập sách: “Tuyển Tập 40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni sư Giới Hương”, đây không phải là lúc tự hào, tự mãn, khoe khoang mà là nhìn lại chính mình, rút thêm những bài học cho chính mình và chia sẻ kinh nghiệm cho những ai ở hoàn cảnh tương tự hoặc sắp bước qua những dặm trình như vậy. Nếu như mỗi người con Phật đều ý thức tinh tấn tu học, hành Đạo và đóng góp như Ni Sư thì kho tàng văn học Phật Giáo thêm phong phú, Thiền ca thêm nhiều hương sắc cho người nghe thưởng thức, pháp âm thêm lan tỏa, Phật Pháp xương minh, Tăng Già hòa hợp. Với tinh thần: “Người đó đã là Trượng Phu, chúng ta há chẳng phải vậy hay sao?” tôi hy vọng người đọc sẽ có nhiều lợi lạc, với cảm hứng từ sự tham khảo hành trạng Ni Sư Giới Hương để thêm tinh tiến hơn, có những khởi sắc thành tựu tốt đẹp tất cả Thiện Pháp và tu tập làm tốt Đạo, đẹp Đời. Cầu hồng ân Tam Bảo gia bị cho Ni Sư Giới Hương thân tâm an lạc, chư duyên thù thắng, Bồ Đề Tâm bất thoái, Phật sự viên thành để có nhiều cống hiến khởi sắc hơn nữa trong giai đoạn sắp tới của đời mình, trong tâm nguyện: Tự độ, độ tha, tự giác, giác tha và bồi đắp cho thế giới này thêm Chân Thiện Mỹ.

*Hương Sen lan tỏa khắp nơi nơi
Tâm nguyện độ sanh chẳng đổi đời
Bốn mươi năm chẵn, quay đầu lại
Từng bước hoa sen, đẹp cuộc đời...*

Luân Đôn, ngày 16/12/2019

Thích Đồng Trí

thichdongtri@gmail.com

Giảng viên Khoa Triết - HVPGVN – Sài Gòn Việt Nam

Giám đốc Trung Tâm Phiên dịch Phật Học Anh Việt

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam.

THƯ MỤC THAM KHẢO: NHỮNG TÁC PHẨM CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG

TỦ SÁCH BẢO ANH LẠC

1. Boddhisattva and Sunyata in the Early and Developed Buddhist Traditions, Bhikkhuni Gioi Huong, Delhi-7: Eastern Book Linkers, 1st print 2004, 2nd reprint 2005 & Vietnam Buddhist University: 3rd reprint.
2. Bồ-tát và Tánh Không Trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa, Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. Tái bản lần 2 & 3, NXB Tổng Hợp Tp HCM, 2008 & 2010.
3. Ban Mai Xứ Ấn (3 tập), Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. Tái bản lần 2 năm 2006; tái bản lần ba, Nhà Xuất Bản Văn Hoá Sài Gòn, 2008.
4. Vườn Nai – Chiếc Nôi Phật Giáo, Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. Tái bản lần 2 & 3, NXB Phương Đông, 2008 & 2010.
5. Xá Lợi Của Đức Phật, Tham Weng Yew, Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. Tái bản lần 2 tại Delhi 2006. Tái bản lần 3, NXB Tổng Hợp Tp HCM, 2008.

6. Quy Y Tam Bảo và Năm Giới, Thích Nữ Giới Hương, Tủ Sách Bảo Anh Lạc, Wisconsin, USA, 2008. Tái bản lần 2, 2010 và lần 3 năm 2016
7. Vòng Luân Hồi, Thích Nữ Giới Hương, NXB Phương Đông: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. Tái bản lần 2, 2010; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.
8. Hoa Tuyết Milwaukee, Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài Gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008.
9. Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài Gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. Tái bản lần thứ 2, 2012; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.
10. Nghi Thức Hộ Niệm Cầu Siêu, Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Delhi-7: Eastern Book Linkers, 2008.
11. Quan Âm Quảng Trần, Thích Nữ Giới Hương, NXB Tổng Hợp: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010. Tái bản lần 2 năm 2012; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.
12. Sen Nở Nơi Chốn Tử Tù, Nhiều tác giả, Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, NXB Văn Hoá Sài Gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010. Tái bản lần 2 & 3: 2012 & 2014.
12. Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ, (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hóa Sài Gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010. Tái bản lần thứ 2 năm 2011; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.
14. Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ XIV: (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012. Tái bản lần thứ 2, 2014 và lần thứ 3, 2016.
15. A-Hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiền não, (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012. Tái bản lần thứ 2, 2014 và lần thứ 3, 2016.
16. Góp Từng Hạt Nắng Perris, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014.
17. Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014. Tái bản lần thứ 2 & 3, 2015 & 2016.
18. Tập Thơ Nhạc Nắng Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014.
19. Chùa Việt Nam Hải Ngoại (Overseas Vietnamese Buddhist Temples), Võ Văn Tường & Từ Hiếu Côn, vol 2, Thích Nữ Giới Hương chuyển Anh ngữ. NXB: Hương Quê, 2016.
20. Việt Nam Danh Lam Cổ Tự (The Famous Ancient Buddhist Temples in Vietnam), Võ Văn Tường. Chuyển Anh ngữ: Thích Nữ Giới Hương. NXB: Phương Nam, 2016.
21. Rebirth Views in the Sūraṅgama Sūtra, Dr. Bhikkhunī Giới Hương, Fifth Edition, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2018.
22. Commentary of Avalokiteśvara Bodhisattva, Dr. Bhikkhunī Giới Hương, Fourth Edition, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2018.
23. Phật Giáo-Một Bậc Đạo Sư, Nhiều Truyền Thống, Đức Đạt Lai Lạt Ma 14th & Ni Sư Thubten Chodren, chuyển Việt ngữ: Ni Sư Tiến Sĩ TN Giới Hương, NXB Prajna Upadesa Foundation, 2018.
24. Nét Bút Bên Song Cửa, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2018.
25. Bản Tin Hương Sen (Anh-Việt): Xuân, Phật Đản, Vu Lan (Hương Sen Newsletter: Spring, Buddha Birthday and Vu Lan, annual/ Mỗi Năm), Hương Sen Press, USA, 2019.

26. Máy Nghe MP3 Hương Sen: Các Bài Giảng, Sách, Bài viết và Thơ Nhạc của Thích Nữ Giới Hương (383/201 bài), Chùa Hương Sen, 2019.
27. DVD Giới Thiệu về Chùa Hương Sen, USA. Xuất bản: Thích Nữ Giới Hương & Phú Tôn, 2019.
28. Danh Ngôn Nuôi Dưỡng Nhân Cách-Good Sentences Nurture the Good Manner (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương collected, Hương Sen Press, USA. 2019.
29. Hương Sen, Thơ và Nhạc -Lotus Fragrance, Poem and Music (Song ngữ Anh-Việt), Nguyễn Hiền Đức. Chuyển Anh Ngữ: Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức. 2019.
30. Cách Chuẩn Bị Chết và Giúp Người Sắp Chết- Quan Điểm Phật Giáo (Preparing for Death and Helping the Dying – A Buddhist Perspective), Sangye Khadro, Chuyển Việt Ngữ: Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019.
31. The Key Words in Vajracchedikā Sūtra, Thích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press, USA. 2019.
32. Văn Hóa Đặc Sắc của Nước Nhật Bản-Exploring the Unique Culture of Japan (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019.
33. Three Jewels and Five Precepts, Thích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press, USA. 2019.
34. Sống An Lạc dù Đời không Đẹp như Mơ-Live Peacefully though Life is not Beautiful as a Dream (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019.
35. Sārnātha - The Cradle of Buddhism in the Archeological View, Thích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press, USA. 2019.
36. Hãy Nói Lời Yêu Thương-Words of Love and Understand (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019.
37. Văn Hóa Cổ Kim qua Hành Hương Chiêm Bái -The Ancient- Present Culture in Pilgrim (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019
38. Cycle of Life, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức. 2019.
39. Nghệ Thuật Biết Sống-Art of Living (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức. 2019.

40. Tuyển Tập Ni Giới trong Thời Hiện Đại – The Contributions of Buddhist Nuns in Modern Times (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press, USA. 2020.
41. Tuyển Tập 40 Năm Tu Học & Hoàng Pháp của Ni sư Giới Hương. Thích Nữ Viên Quang, TN Viên Tiến, TN Viên Nhuận & TN Viên Khuông, Xpress Print, USA. 2020.
42. Forty Years in the Dharma: A Life of Study and Service - Venerable Bhikkhuni Giới Hương. Thích Nữ Viên Quang, TN Viên Tiến, TN Viên Nhuận & TN Viên Khuông, Xpress Print, USA. 2020.

ĐĨA CA NHẠC PHẬT GIÁO - CHÙA HƯƠNG SEN

1. Đào Xuân Lộng Ý Kinh, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 1, năm 2013.
2. Niềm Tin Tam Bảo, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Hoàng Y Vũ & Hoàng Quang Huế, volume 2, năm 2013.
3. Trăng Tròn Nghìn Năm Đón Chờ Ai, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Võ Tá Hân, Hoàng Y Vũ, Khánh Hải, Khánh Hoàng, Hoàng Kim Anh, Linh Phương và Nguyễn Tuấn, volume 3, năm 2013.
4. Ánh Trăng Phật Pháp, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Uy Thi Ca & Giác An, volume 4, năm 2013.

5. Bình Minh Tĩnh Thức (Piano Variations for Meditation), Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Độc Tấu Dương Cẩm và Hòa Tấu: Nữ Nhạc Sĩ Linh Phương, volume 5, năm 2013.
6. Tiếng Hát Già Lam, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 6, năm 2015.
7. Cảnh Đẹp Chùa Xưa, Nhạc: Hoàng Quang Huế, Hoàng Y Vũ, Võ Tá Hân, & Khánh Hải, volume 7, năm 2015.
8. Karaoke Hoa Ưu Đàm Đã Nở, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 8, năm 2015.
9. Hương Sen Ca, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 9, năm 2018.
10. Về Chùa Vui Tu, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nguyên Hà & Nam Hưng, volume 10, năm 2018.
11. Gọi Nắng Xuân Về, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 11, năm 2020.









2.3. LÁI THUYỀN PHẬT PHÁP

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ni sư Giới Hương kính,

Nhớ cuối năm 2005 Ni sư từ Ấn Độ đến Hoa Kỳ, sau đó Hòa Thượng Mãn Giác bổ nhiệm Ni sư làm Trụ trì chùa Phước Hậu, Wisconsin. Vì sức khỏe yếu nên Hòa Thượng Mãn Giác cử Thầy và Hòa Thượng Như Minh thay Hòa thượng đến dự lễ tấn phong Trụ trì (2006) và các buổi lễ quan trọng khác. Năm 2010 thấy nhân duyên hoằng pháp ở tiểu bang xứ lạnh Wisconsin đã đủ, Ni sư muốn về xứ ấm California, Thầy cũng đã thay Cố Hòa Thượng Mãn Giác (đã mất năm 2006) để lên xin phép hội Chùa Phước Hậu cho Ni sư được phép rời đi.

Thời gian gần 10 năm rời về California, Ni sư miệt mài theo đuổi việc học và tốt nghiệp Cử Nhân Văn Chương ở trường Đại học Riverside, ngoài ra Ni sư còn lập chùa, độ chúng Ni, giảng pháp, viết sách và dạy học cả ở Việt nam và Hoa Kỳ. Thấy rất vui khi thấy Ni sư và chư Ni Hương Sen nỗ lực hoằng pháp tại hải ngoại này.

Cõi tâm lộ ánh trăng thiên
Tri ân sâu nặng cơ duyên cuộc đời
Vô ngôn sáng giữa muôn lời
Dấn thân thế sự, chẳng rời Tánh Không.
(Tuệ Thiên)

Nhân dịp chùa Hương Sen làm Tuyển Tập Kỷ Niệm 40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni sư Giới Hương, Thầy kính chúc Ni sư Giới Hương và chư Ni chúng luôn mạnh khỏe và vững chãi để lèo lái con thuyền Phật pháp đến với mọi nơi. Cũng kính cầu nguyện Tam bảo và long thần hộ pháp gia hộ cho ngôi Chánh điện chùa Hương Sen được sớm thành tựu.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Chùa Trí Phước, Santa Ana, ngày 20/12/2019

Hòa Thượng Thích Phước Thuận



Hòa Thượng thượng Phước hạ Thuận trong Hồng y làm chủ lễ Vu Lan Chùa Hương Sen



Viếng thăm Chùa Hương Sen 2019



Cầu Kiều Chùa Hương Sen

2.4. THƯ GỬI NI SƯ GIỚI HƯƠNG PHÁP BẢO

Bất cứ ai, nếu nghe - đọc - tụng - được **Pháp Bảo** với tất cả tấm lòng trân quý - chân thành... là phước báo nhiều đời của chúng ta.

Bất cứ ai, nếu tu tập thật lòng theo **Pháp Bảo** chắc chắn rút ngắn con đường sanh tử - hiện tại chúng ta an lạc - bình an.

Bất cứ ai, nếu tạo thuận duyên - vô điều kiện cho bất cứ ai được - nghe - đọc - tụng - tu tập theo **Pháp Bảo**, những vị này là Bồ tát thị hiện vào đời độ sanh.

Không riêng gì Tăng - Ni mà hàng phật tử cũng đồng hành xiển dương Pháp Bảo.

Đại Học Vạn hạnh được ra đời năm 1963 là Trung tâm văn hóa - giáo dục - ngôn ngữ - báo chí - xã hội...truyền bá - tu tập **Pháp Bảo**.

Lúc đó khó khăn thời cuộc, những đóa Hoa Sen chìm sâu trong nước đục tanh hôi, đợi chờ có cơ hội phát triển.



*Hòa thượng Thái Siêu (ngồi bên trái ngoài cùng),
Ni sư Giới Hương (đứng thứ ba từ trái) tại Trường Hạ
Phật Học Viện Quốc Tế, Los Angeles, ngày 27/7/2013*

Những hy sinh vô danh, những tấm lòng khắc khoải - những trái tim còn giọt máu Lạc Việt âm thầm xây dựng lại cơ đồ.

Trường Cao Cấp ra đời - Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng làm Viện trưởng.

Ni Sư Giới Hương là thế hệ Tăng, Ni trẻ thời bấy giờ. Cô đã ý thức được cuộc đời là vô thường và trong lòng có tư lương đạo lý nên cô đã lao mình vào cuộc sống để có sự sống đầy ý nghĩa như hôm nay.

Trái Tim Bồ Tát Quảng Đức là tấm gương Từ Bi.

Ngon lửa Bồ Tát Quảng Hương là ánh sáng Trí Tuệ.

Sự ra đi của nữ sinh Quách Thị Trang là cách sống Dũng Cảm.

Dân tộc Việt Nam - Quê hương Việt Nam và Đạo Phật Việt Nam là một, tuy một mà ba. Đồng hành trong lúc suy vi khốn khổ và chia sẻ với nhau khi thanh bình ấm no.

Ni Sư Giới Hương đã và đang đi: «Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi - mà khó vì lòng người Ngại Núi E Sông» (Nguyễn Bá Học), nên bây giờ Ni Sư đã thành công trong ba lãnh vực: Học thuật - Trước tác - Phiên dịch.

Hơn 40 đầu sách ra đời, số lượng không phải là ít, không những đã đóng góp cho **Pháp Bảo** Phật Giáo thêm đa dạng mà còn đem lại nhiều Hương - Sắc - thơm tho tươi mát cho Văn hóa Việt Nam và dân tộc Việt Nam ở quê nhà cũng như ở phương trời hải ngoại nữa.

Xin quý vị hãy đọc từng tờ - lật từng trang sách mới thấy được cách làm việc và công lao - công sức của Ni sư làm việc như thế nào

Xin có vài lời thô thiển tán dương công đức Ni sư.

Kính chúc mừng Ni sư và chư Ni chúng Hương Sen đạt được ước mơ, thực hành sứ mạng truyền trao **Pháp Bảo** - Như Lai sứ giả.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Ngày Thành Đạo của Đức Phật Thích Ca

Hayward, ngày 02/01/2020

Hòa Thượng Thích Thái Siêu

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục

trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ.

thaisieu@yahoo.com

2.5. CON TÀU ĐANG DI CHUYỂN TRÊN ĐƯỜNG RAY

Nước Mỹ không phải là một thiên đường trải tiền sẵn cho bạn lượm như vài cảm nhận của một số người nào đó. Thiên đường hay không phải thiên đường là do từng trường hợp cá nhân. Mỗi đất nước có những điều thuận và nghịch, phù hợp và không phù hợp với từng cá nhân. Trừ cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà hay cảnh tịch diệt Niết bàn của các bậc thánh A-la-hán thì tuyệt đối hoàn hảo, trong mát thanh lương, vô nhiễm thanh tịnh, thường lạc ngã tịnh, vv... Tuy nhiên, nơi đất nước Hoa Kỳ hiện đại tiên tiến này, nếu chúng ta chịu khó học, thích nghi và phát huy thì có nhiều cơ hội để thăng tiến và thành tựu sự nghiệp.

Có câu danh ngôn rằng: “Cuộc sống cũng giống như con tàu đang di chuyển trên đường ray. Bạn không bao giờ được phép quay đầu lại mà chỉ có thể tiến về phía trước.”^[1] Chư Ni sư Giới Hương, chư Ni chúng và quý Phật tử dùng sức trẻ trung và năng lực của mình để gieo hạt giống thánh tại vùng Perris, bán sa mạc miền Nam California này. Chúc con tàu Phật pháp của Chùa Hương Sen luôn chuyển về phía trước, mang ánh sáng thông điệp hạnh phúc của Đức Thế Tôn đến với tất cả mọi người, bất kể quốc nội hay hải ngoại, bất kể màu da hay tôn giáo.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Los Angeles, ngày 01 tháng 03 năm 2020

Hòa Thượng Thích Như Minh

Viện Chủ Chùa Việt Nam

ddaiphuong_dp@hotmail.com



Hòa Thượng Như Minh (bên trái ngoài cùng), Thượng Tọa Pháp Chánh
Hòa thượng Trí Đức (cạnh bên) dự lễ an vị Phật; Ni sư Giới Hương
đang đánh chuông, Chùa Hương Sen, năm 2013

1. Lời yêu thương. Ấn danh. <https://loiyeu.com/cuoc-song-cung-giong-nhu-con-tau-dang-di-chuyen-tren-duong-ray-ban-khong-bao-gio-duoc-phep-quay-dau-lai-ma-chi-co-the-tien-ve-phia-truoc.html>



Lễ Húy Nhật lần thứ 13 của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác, nguyên Hội Chủ Tổng Hội PGVN tại Hoa Kỳ, tại chùa Việt Nam, Los Angeles, năm 2019



Hòa Thượng Thích Như Minh (góc trái trên) và Ni sư Giới Hương (ngoài cùng bên trái áo lam) trong Hội Nghị Phật Giáo Liên Hữu tại Hội Trường Anaheim, California, ngày 15/12/2019

2.6. TRĂNG THEO ĐƯỜNG SAO

Bậc hiền sĩ, trí tuệ
Bậc nghe nhiều, trì giới,
Bậc tự chế, Thánh nhân;
Hãy gần gũi, thân cận
Thiện nhân, trí giả ấy,
Như trăng theo đường sao.

(Kinh Pháp Cú - bài kệ 208)^[1]

Nhân dịp Chùa Hương Sen làm tuyển tập kỷ niệm “40 Năm Tu Học Và Hoàng Pháp của Ni Sư Giới Hương,” Thầy và tứ chúng chùa Bát Nhã xin chúc Ni sư Giới Hương, chư Ni chúng và quý Phật tử Hương Sen tu tập tinh tấn, thúc liễm oai nghi, sống an tịnh giải thoát để luôn sáng ngời giữa thế gian này.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Santa Ana, miền Nam California, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí

Viện Chủ Chùa Bát Nhã

batnhacali@yahoo.com



*Cắt bánh mừng Khánh Tuế Hòa Thượng Thích Nguyên Trí
trong ngày Khánh Đản tại chùa Bát Nhã ngày 19/05/2019*

1. Kinh Pháp Cú. Kệ 208. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu. Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam TpHCM. Năm 1991. <http://www.buddhismtoday.com/viet/kinh/pali/phapcu1.htm>



*Trái: Sư cô Viên Tiến, Ni sư Giới Hương, Hòa thượng Nguyên Trí,
Sư cô Liên Hiếu tại Chùa Bát Nhã ngày 04/01/2020*

2.7. LỜI HUẤN TỪ ĐẦU NĂM

Trong quá trình xuất gia và tu học 40 năm qua, Ni sư xuất gia ở Việt Nam, rồi qua Ấn Độ du học, vì mục đích mở mang kiến thức, truyền thừa mạng mạch Phật pháp, đem giáo pháp của Đức Phật ban rải khắp nơi trên thế giới này, hầu báo ơn cho Tam bảo, Thầy tổ, đàn na tín thí và những người đã nuôi dưỡng cũng như hai đấng sinh thành. Sau đó, nhân duyên mở ra, Ni sư Giới Hương đã đến xứ sở Hoa Kỳ này hoằng pháp và tùy duyên hóa độ “Phật bổ xứ” tại các trụ xứ, nhất là vùng Perris bán sa mạc ít người lui tới, nhưng vì hạnh nguyện độ sinh, ngay cả vùng xa, Ni sư cũng không từ khó nhọc mà hy sinh.

Theo tôi biết, Ni sư rất năng động, chịu khó học hỏi, sáng tác, dẫn thân xây dựng nuôi chúng lập chùa, nhưng hãy giữ gìn sức khỏe và làm những gì trong khả năng của mình. Là con Phật, ở nơi nào thì đều phải chấp lao phục dịch cho chúng sanh nơi đó, nhưng đừng đi quá tầm tay của mình thì sẽ khổ tâm và khổ thân. Còn khỏe ngày nào, nếu thấy có thể giúp ích được cho đời theo khả năng và hiểu biết của mình, thì hãy làm ngay, đừng trì hoãn. Vài lời chia sẻ của một người đi trước và đến Mỹ trước Ni Sư như vậy.

Mong rằng Ni sư sẽ là cánh tay đắc lực và giúp nhiều cho đại chúng Ni tại Hoa Kỳ và các vùng khác, để Phật pháp được tỏa sáng, cho đời sống của Tăng già Ni giới được nghiêm túc hơn và tinh tấn hơn ở xứ người. Ni sư còn nhiều Phật sự đa đoan phía trước tại bốn tự và các đạo tràng khác ở ngoài nước Hoa Kỳ nữa. Đây là hạnh nguyện đáng quý và rất đáng trân trọng. Ni sư luôn là tấm gương sáng cho đàn hậu học.

Sau cùng, trước thềm năm mới Canh Tý 2020, hoa xuân nước Việt đang nở rộ trong mùa xuân Nước Mỹ, tôi chúc mừng Khánh tuế Ni sư và Ni chúng chùa Hương Sen đầu năm mới thêm một tuổi đời, thêm nhiều sức khỏe, tinh tấn tu tập, sở cầu sở nguyện đều được thành tựu như ý và nhất là nếp sống thiền môn sẽ được thăng hoa ngày một phát triển, để đủ năng lực dẫn thân đem đạo vào đời.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lạc Tôn Phật tác đại chứng minh.

Chùa Huệ Quang, ngày 16 tháng 02 năm 2020

Viện Chủ Chùa Huệ Quang
Hòa thượng Thích Minh Mẫn



Mùa An cư kiết hạ 2017 tại Chùa Huệ Quang



*Ni sư Giới Hương (thứ hai từ phải) cùng chư Ni Hương Sen
viếng thăm và Chúc Tết Hòa Thượng Minh Mẫn (ngồi)
vào ngày 16 tháng 02 năm 2020*



*Hòa Thượng Minh Mẫn (đứng chính giữa) đang đọc tiêu tưởng kiệt giới,
Ni sư Giới Hương đứng hàng đầu bên phải,
mùa Hạ 2017 tại Chùa Huệ Quang, Miền Nam California*

2.8. HƯƠNG SEN MÔ PHẠM

Nam Mô A Di Đà Phật.

Ni sư Giới Hương kính mến,

Tôi xin có vài lời khuyến tấn. Tôi rất kính quý Ni sư, một vị nữ tu sĩ thân hình ốm yếu gầy gò mà đã vươn lên quá vượt bậc. Tôi biết ở xứ Mỹ hành đạo rất là khó **mà Ni sư đã vươn lên, khiến “Hương thơm ngát cả trời quê mẹ, ngát cả non cao nổi cỏ hèn.”**

Lập được cơ nghiệp Phật đà không phải dễ, **mà Ni sư đã không quản ngại làm được nhiều việc** như: Viết sách, giảng pháp, xây chùa tháp và quảng bá văn hóa Phật giáo tại xứ người.

Ni sư xây ngôi già lam phạm vũ trang nghiêm, nuôi chúng Ni hầu trả ơn cho Tam bảo. Tôi nghĩ Ni sư Giới Hương có lá gan sắt đá **và tấm lòng rộng mở**, bao bọc cho nhiều **Sư cô lớn tuổi, nhỏ tuổi về trú nơi Hương Sen; trái tim của Ni sư tuy nhỏ mà không nhỏ, bởi lẽ** Ni chúng Hương Sen nằm trọn trong bàn tay bao dung to lớn của Ni sư.

Xem hình chùa Hương Sen, sân sau vườn thiền có hai cái cầu kiều đỏ xinh xinh, **Đài Quan Âm uy nghi, Phật Thích Ca an tọa trên các tầng đá tự nhiên, xen lẫn bóng cây lớn là các Sư cô** già trẻ, một đội hùng binh lao động, nào là cuốc xẻng san đất, **đập nền, cắt cỏ, quét sân...** Cùng dần thân làm như thế, không lo công tác Phật sự xây dựng cơ sở vật chất không gì mà không xong. Tương lai Hương Sen sẽ là một ngôi già lam Ni viện **hùng vĩ, Hương Sen mô phạm, để cho đàn hậu học tiếp nối.**

Trước thềm năm mới 2020, năm Canh Tý, kính chúc Ni sư và chư Ni chúng trọn 365 ngày an lạc của người con Phật, **và trân trọng chúc mọi Phật sự, Pháp sự thành tựu.**

Vấn tắt vài lời cho Tuyển Tập Kỷ Niệm 40 Năm Xuất gia và Hành đạo của Ni sư Giới Hương – Trụ Trì Chùa Hương Sen, thành phố Perris.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Rằm tháng Giêng California, ngày 08/02/2020

Hòa Thượng Thích Tâm Vân
venthichtamvan@yahoo.com



*Hòa Thượng Tâm Vân (số 2 từ phải) tại Tu Viện Đại Bi
Ngày 22 tháng 02 năm 2020*



*Hàng trên từ trái: Hòa thượng Viên Lý, Hòa thượng Tâm Vân và Hòa thượng Tâm Thành.
Hàng 3 từ trái sang: Ni sư Giới Hương và chư Ni chúng Hương Sen
tại Hội Trường Rose Hill, Los Angeles, ngày 11/08/2019*



*Ni chúng Hương Sen thiền hành qua cầu Kiều sau chùa Hương Sen
Ngày 03/02/2020*



Ni chúng Hương Sen san đất Chùa Hương Sen ngày 03/02/2020

2.9. CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH LÀ VĨ ĐẠI HƠN CẢ

Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi chính tâm trí của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ. Người chinh phục chính mình còn vĩ đại hơn một nghìn lần người chinh phục ngàn người trên chiến trường, như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật từng dạy rằng:

*Dầu tại bãi chiến trường
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng.*

(Kinh Pháp Cú, kệ 103)^[1]

Nhân dịp ngày 22 tháng 03 năm 2020, Chùa Hương Sen sẽ tổ chức lễ mừng “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương,” và chư đệ tử Ni chúng Hương Sen có làm một tuyển tập kỷ niệm, Thầy xin góp vài lời kính tặng.

Chúc Ni sư Giới Hương và chư Ni chúng luôn mạnh mẽ điều phục tâm mình, tự giác-giác tha, như Đức Thế Tôn sau khi điều ngự được tâm mình dưới cội Bồ đề rồi thì nhiều cõi thế giới bao gồm cả cõi người đều đến quy ngưỡng, quy y Tam Bảo và học “cách chiến thắng tâm của Ngài.”

Nam Mô A Di Đà Phật.

Chùa Đại Nhật Như Lai, San Jose, ngày 03/03/2020

Hòa Thượng Thích Thông Đạt

Thongdat72@yahoo.com

1. Kinh Pháp Cú. Kệ 103. Đa ngữ: Việt - Anh - Pháp - Đức. Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971. TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ - Sài Gòn, PL. 2539 - TL. 1995. Sưu tập và hiệu đính: Nguyễn Định Mùa Phật Đản PL.2550, 2006.
<https://thuvienhoasen.org/a10361/07-pham-a-la-han-the-worthy-103>



*Từ trái: Sư cô Viên Tiến, Hòa Thượng Thông Đạt (chính giữa),
Ni sư Giới Hương, Quảng Hồng, Quảng Dũng, Quảng Hoa, Quảng Linh,
và quý Phật tử tại Chùa Đại Nhật Như Lai, San Jose, tháng 5 năm 2018*



*Sư cô Viên Trang, Sư cô Viên Chân, Ni sư Giới Hương, Thượng Tọa Thiện Thái,
Hòa Thượng Thông Đạt, Sư cô Liên Tạng, Sư cô Liên Hiếu và Sư cô Viên Tiến
tại Chùa Hương Sen, Perris, năm 2019*

2.10. TẶNG NHAU NÉT CHỮ VÀNG SON

Tặng nhau nét chữ vàng son ấy
Chùa vắng lên từng tiếng mõ xa
Hương thơm ngào ngạt cõi Ta bà
Sen nở nhụy vàng cánh hồng hoa.
Ni chúng vang lời kinh tiếng kệ
Sư giảng cho đời pháp nhạc âm
Giới định thêm phần tăng trí tuệ
Hương còn phảng phát khắp mười phương.
Bốn mươi năm đã không còn nữa
Nháy mắt trôi qua một kiếp người
Hôm nay viết gửi người tri kỷ
Còn lại trên môi một nụ cười.

Garden Grove, Miền Nam Cali, ngày 21/12/2019

Trụ trì Chùa Huệ Nghiêm

HT Thích Minh Trí

(Chú Tiểu - Cao nguyên)



Hòa Thượng đội mũ len vàng, đeo kính (ngồi bên phải)

2.11. TÁN THÁN CÔNG HẠNH CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ni Sư Giới Hương kính mến,

Từ ngày Ni trưởng nghe tin Giới Hương qua Mỹ (tháng 9 năm 2015) đến nay, con đã hoạt động rất năng nổ như đi học trường đại học, thăm nhà tù, lập chùa, nuôi đệ tử Ni, dẫn đoàn hành hương các nước, làm Giới sư Ni trong các giới đàn, giảng pháp, viết sách, làm thơ ca đạo vị... Ni trưởng rất vui khi thấy con là một trong những vị Ni chịu khó hoạt động cho đạo Phật ở hải ngoại thêm sinh động. Xin tán thán công hạnh của con.

Ni trưởng đã mời con vài lần về chùa An Lạc, San Jose, hướng dẫn khóa tu và giảng Phật pháp. Phật tử chùa An Lạc rất thích vì con giảng rất đơn giản, thực tế trong đời sống. Con cho những ví dụ gần gũi để Phật tử dễ hiểu các pháp số và đề tài khó. Năm 2017, con cũng mời Ni trưởng về chùa Hương Sen dự lễ Phật đản và làm Hòa thượng Ni trong giới đàn Sadini, Bồ Tát giới tại gia và Ngũ giới cho gần 100 vị. Ngày 30/08/2019 mới đây, Ni trưởng đã cùng con và quý Ni sư California sát cánh nhau, đồng lòng tổ chức Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di lần đầu tiên. Buổi lễ đã thành công đánh dấu sự kiện lịch sử của Ni giới ở Hoa Kỳ. Mong rằng chúng ta tiếp tục duy trì mỗi năm. Ni trưởng đã lớn tuổi, mong con cùng chư Ni nhớ về đảm trách, duy trì và phát triển Ni giới.

Trưởng tử Như Lai thừa hành Phật sự
Thay Thế Tôn truyền bá đạo mầu
Làm Thầy mô phạm mở kho trí tuệ
Nói dòng giống Thánh dẫn đường chúng sanh.

Nhân dịp kỷ niệm làm Tuyển tập “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương”, Ni trưởng xin chúc Ni sư và chư Ni chúng Hương Sen đức hạnh vẹn toàn, luôn là những hình ảnh đẹp của con cháu Tổ Mẫu Kiều Đàm Di và luôn gặp thuận duyên để ngôi Chánh điện Tam Bảo Chùa Hương Sen sớm thành tựu viên mãn như ý nguyện.

Nam Mô Thánh Tổ Kiều Đàm Di tác đại chúng minh.

Chùa An Lạc, San Jose, ngày 24/11/2019

Ni Trưởng TN Nguyễn Thanh
anlactu1647@gmail.com





*Ni Trưởng ngồi chính giữa (mũ len vàng)
cùng Giới sư và giới tử tại Chùa Hương Sen ngày 21/05/2017*



*Ni Trưởng Nguyễn Thanh (chính giữa, tay đeo chuỗi xanh)
cùng chư Ni tụng kinh ngoài trời ở sân chùa Hương Sen*

2.12. ĐỆ TỬ CỦA THÁNH TỔ KIỀU ĐÀM DI

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ni Sư Giới Hương kính mến,

Năm 1986, Ni trưởng định cư ở Mỹ; năm 1987, Ni trưởng thuê một căn nhà để làm Đạo tràng ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington và từ năm 1993 dời về chỗ mới thành lập Chùa Vạn Hạnh và trú đến nay. Thời gian trôi nhanh, đã 34 năm qua, biết bao thăng trầm lên xuống, Ni trưởng thấy tình hình Ni giới lập chùa, đi học, độ chúng, hoằng hóa ở xứ Hoa Kỳ có nhiều khó khăn và trở ngại hơn ở Việt Nam. Ni sư Giới Hương là một trong những vị Ni gặp được thuận duyên để hoằng pháp ở Hoa Kỳ. Chắc chắn Ni sư Giới Hương phải rất kiên trì, vượt nhiều thử thách để được thành quả như ngày nay.

Ni trưởng có ấn tượng tốt về Ni sư Giới Hương, vì tên chúng ta có âm giống nhau (Giác Hương và Giới Hương) và Ni trưởng cũng mừng khi thấy Ni sư Giới Hương làm rạng danh Ni giới, xứng đáng là đệ tử của Thánh Tổ Kiều Đàm Di.

Nhân dịp kỷ niệm làm Tuyển tập “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương”, Ni trưởng xin chúc Ni sư Giới Hương cũng như chư Tôn Đức Ni khác ở hải ngoại hãy cố gắng giữ tâm hạnh xuất gia ban đầu của mình để giữ đạo và hành đạo, dù ở Việt Nam hay hải ngoại vì đây là nhân duyên Phật bổ xứ cho chúng ta và là hạnh nguyện của chư Phật và chư Tổ.

Nam Mô Thánh Tổ Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di tác đại chứng minh.

Xuân Canh tý, Seattle, ngày 19/01/2020

Trụ trì Chùa Vạn Hạnh
Ni Trưởng TN Giác Hương



*Từ trái: Sư Thiên Đức, Ni sư Giới Hương và Ni Trưởng Giác Hương
tại Chùa Vạn Hạnh, Seattle, ngày 19/01/2020*



Mặt tiền chánh điện Chùa Vạn Hạnh



*Ni Trưởng Giác Hương (ngồi) và Ni sư Giới Hương (quỳ cạnh bên)
tại Chùa Vạn Hạnh, Seattle ngày 19/01/2020*

2.13. TÁN THÂN CÔNG ĐỨC CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG

Tôi gặp NS Giới Hương lần đầu tiên vào ngày 17/4/2008 khi đến giảng pháp tại Chùa Phước Hậu do chính Ni Sư Trụ trì ở thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Hôm đó tôi đến giảng pháp cùng với TT Thích Đồng Văn (*hiện Trụ trì Chùa Phổ Bảo, Munich, Đức Quốc*).

Hằng năm Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức quốc, tổ chức đưa phái đoàn hoằng pháp lưu động đến Hoa Kỳ và Canada. Năm ấy (2008) tôi có duyên tháp tùng cùng phái đoàn của Ngài, tổ chức từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 13 tháng 5 năm 2008. Khi Đoàn về đến Chicago, lưu trú tại Chùa Trúc Lâm (*do cố HT Thích Hạnh Tuấn Trụ trì, Ngài đã viên tịch năm 2015*), từ nơi đây Ôn Phương Trượng cử tôi và TT Đồng Văn đến giảng pháp tại Chùa Phước Hậu, ở cách đó khoảng 2 giờ lái xe.

Chiều hôm ấy, đích thân Ni Sư Giới Hương và 2 đệ tử khác đã lái xe xuống tận Chùa Trúc Lâm để đón tôi và TT Đồng Văn, trên đường về chùa Phước Hậu, Ni Sư tranh thủ đưa 2 chúng tôi đi thăm Milwaukee city tour một vòng, trên đường đi, Ni Sư say sưa làm tour guide giới thiệu cảnh vật xung quanh và cũng không quên kể lại duyên do tại sao được Phật tử nơi này mời về Trụ trì Chùa Phước Hậu, sau khi Ni Sư tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật học tại Ấn Độ vào năm 2005.

Tôi đã có ấn tượng về hạnh khiêm hạ, kính Phật trọng Tăng của Ni Sư Giới Hương trong thời pháp thoại 2 tiếng đồng hồ hôm ấy (từ 7pm đến 9pm, TT Đồng Văn giảng một giờ trước và tôi giảng giờ sau). Suốt 2 giờ pháp thoại, Ni Sư hoan hỷ ngồi tham dự lắng nghe pháp thoại cùng với quý Phật tử địa phương. Đây là công hạnh hiếm có của một vị Trụ trì khi có Giảng sư phương xa đến trụ xứ giảng Pháp, vì vị Trụ trì luôn luôn bận sắp xếp tổ chức công việc, ít khi nào chịu ngồi xuống để nghe pháp cùng với chúng đệ tử, nhưng ở đây Ni Sư luôn làm việc này, chủ yếu là để khuyến tấn hàng đệ tử phải tranh thủ thời gian ngắn ngủi trong đời này để học giáo lý, tinh tấn tu tập trước khi quá trễ.

Tôi nghĩ Ni Sư Giới Hương có phước duyên xuất gia với Sư Bà Hải Triều Âm từ thuở thiếu thời, nên được Sư Bà dạy dỗ, đào luyện mà giờ đây Ni Sư đã trở thành một hành giả như thế, một vị Ni đức hạnh làm rạng danh tông phong của cố Sư Bà. Tuy đến năm 2008 tôi mới có dịp gặp mặt Ni Sư, nhưng từ năm 1999, Ni Sư đã liên lạc và đã gửi bài cộng tác với Trang Nhà Quảng Đức, lúc ấy Ni Sư còn du học bên Ấn Độ. Kính mời xem trang tác phẩm của Ni Sư ở tại link này:



<https://quangduc.com/author/post/40/1/ns-thich-nu-gioi-huong?o=0>

Có thể nói Ni Sư là một trong số ít nữ tu Phật Giáo VN có tài viết lách, viết rất khỏe và dịch thuật cũng rất nhiều, Ni Sư có nhiều tác phẩm ấn hành nhất hiện nay. Có lẽ chính vì thế, mới đây Ni Sư đã được *Tổ chức Kỷ Lục người Việt toàn cầu- VietWorld* chính thức trao tặng Kỷ lục “*Nữ tiến sĩ người Mỹ*”

gốc Việt viết và dịch nhiều ấn phẩm Phật giáo nhất”, đây là niềm tự hào và vinh dự chung cho Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Quả thật vậy, Ni Sư Giới Hương xứng đáng được trao tặng danh hiệu trên, vì dù ở bất cứ nơi đâu và lúc nào, Ni Sư Giới Hương cũng ôm ấp ước mơ “*thức dậy đi làm văn hóa*”, và niềm ao ước đó nay đã trở thành hiện thực, với 2 ngôi Chùa Hương Sen do chính Ni Sư khai sơn, một ở Bình Chánh, Sài Gòn, Việt Nam và một ở thành phố Perris, tiểu bang California, Hoa Kỳ, đặc biệt là Ni Sư thành lập tủ sách Bảo Anh Lạc để phổ biến giáo lý Phật Đà.

Tháng 11 năm 2012, Ni Sư Giới Hương sang Úc Châu dự Đại Lễ Hiệp Kỳ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn kỳ 6 tại Tổ Đình Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc. Nhân dịp này, TT Viện Chủ Thích Tâm Phương và bản thân tôi đã mời Ni Sư về thăm và thuyết giảng Khóa tu Bát Quan Trai tại Tu Viện Quảng Đức, chúng đệ tử nơi đây rất hoan hỷ tiếp nhận 2 thời Pháp thoại của Ni Sư và càng hạnh phúc hơn khi được Ni Sư trao tặng nhiều quà pháp bảo như kinh sách, DVD giảng pháp và đĩa nhạc PG do chính NS sáng tác.

Nay nhân dịp chúng đệ tử Chùa Hương Sen tổ chức mừng “*Chu niên 40 năm tu học và hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương*”, tôi xin viết đôi dòng này để tán thán công đức hoằng Pháp lợi sinh mà Ni Sư Giới Hương đã dẫn thân cống hiến trong cuộc đời này. Ngạn ngữ Tây Phương có câu “*Được xem là thiên tài, người ấy chỉ có một phần trăm của cảm hứng, nhưng có đến chín mươi chín phần trăm đổ mồ hôi*” (*Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration*), thật đúng với trường hợp của Ni Sư. Chỉ mới 40 năm “*biển nhập trần lao tác Phật sự*” mà Ni Sư đã làm quá nhiều việc như vậy, quả là đáng ngả mũ nể phục, Ni sư vừa xây chùa, vừa nuôi dạy đệ tử, vừa dịch sách, viết văn, làm thơ, sáng tác nhạc, vừa đi giảng pháp khắp nơi, và hướng dẫn hành hương chiêm bái v.v... Sư Bà Hải Triều Âm có lẽ ở nơi cõi giới xa xăm kia đang mỉm cười hoan hỷ khi nhìn thấy một người đệ tử của mình thành tựu được đạo nghiệp như thế.

Một lần nữa, xin thành tâm chúc mừng và tán thán công đức đóng góp lăn chuyển bánh xe Pháp của Ni Sư trong cuộc đời này. Cầu Phật gia hộ cho Ni Sư luôn vui khỏe, an lạc và có nhiều tác phẩm cống hiến cho văn đàn Phật Giáo Việt Nam.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Viết tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne

TK. Thích Nguyên Tạng

Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức

Tổng Thư Ký Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UDL-TTL



TT Nguyên Tạng & NS Giới Hương tại Chùa Phước Hậu ở Wisconsin năm 2008



*TT Nguyên Tạng giảng pháp tại Chùa Phước Hậu (2008)
do Ni Sư Giới Hương Trụ Trì*



NS Giới Hương giảng pháp tại TV Quảng Đức năm 2012







*Thăm Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
ở Chùa Bảo Vương Lăng Nghiêm, Úc-đại-lợi, năm 2012*



Thăm Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết, Chùa Diệu Âm, Úc-đại-lợi, năm 2012

2.14. TƯƠNG LAI ĐANG ĐỢI

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ni Sư Giới Hương và Chư Ni Chúng Chùa Hương Sen mến,

Nhân dịp kỷ niệm làm Tuyển tập “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương” bằng tiếng Anh và Việt, Tâm Đức xin kính chúc Ni sư và Chư Ni Chúng được nhiều thuận duyên trên đường độ sanh và mang triết lý Phật đà đến với mọi người, nhất là hải ngoại, nơi văn hóa và ngôn ngữ khác với chúng ta.

“Don’t be afraid of moving forward. The future is bright.”

Hãy mạnh dạn bước tiếp. Tương lai đang đợi!

Thiền Viện Vạn Hạnh, ngày 28/10/2019

Kính mến,

Thượng Tọa Tâm Đức

thaytamduc@gmail.com

Phó Viện Trưởng Thường Trực VNCPHVN, TPHCM

Phó Viện Trưởng HVPGVN tại TPHCM

Kiểm Trưởng Khoa Anh Văn Phật Pháp



*TT Tâm Đức, quý Thầy và Ni sư Giới Hương
Chụp ngày 06/12/2019 nhân ngày Kỷ Niệm 35 năm thành lập HVPGVN*



Thượng Tọa Tâm Đức, Ni sư Giới Hương (đứng thứ 11 và 9 từ trái, hàng 2) cùng các Giảng viên và Tăng Ni sinh Khoa Văn Phật Pháp tháng 12- 2018



Cắt bánh chia nhau



Viếng Chùa Hương Sen

2.15. HÀNH TRÌNH CỦA Ý

Bất cứ ai sinh ra và lớn lên cũng phải cất bước chân đi trong cuộc hành trình miên viễn của dòng đời tương tục. Thế nên, giới thi nhân tự xem mình là những lữ khách dạo chơi trên mọi nẻo đường, để rồi tương phùng trong cái thế giới mộng ảo trần ai: “Lang thang từ muôn kiếp, gặp nhau từ thuở luân hồi.”

Huynh đệ tỷ muội chúng tôi ở ba miền (Nam, Trung và Bắc) từ lâu đã: “Vĩnh vi lãng đăng phong trần khách, Nhật viễn gia hương vạn lý trình” trên dải đất chữ S nước Việt, duyên đến cũng cùng nhau hội ngộ dưới mái trường Cao cấp Phật học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh – Khóa II (1988 – 1992) thật là vui mừng biết bao!

Trải qua một chặng đường dài gần 5 năm tu học để “yêu thương và hiểu biết”, ngày mãn trường lại đến. Ai cũng tự nhận biết đây chỉ là một chặng đường kết thúc của một hành trình chưa có điểm kết. Học xong chương trình Cử nhân dưới mái trường Vạn Hạnh này, anh em tự nhủ, tùy theo thiện duyên mà mỗi người tiếp tục cuộc hành đi về nẻo ý riêng biệt của mình.

Thế nhưng cuộc đời bao giờ cũng có những giá trị được xuất hiện từ trong sự vận động điệu kỳ vốn có của cuộc sống. Khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa kia mở ra. Trước mắt là một viễn cảnh mới đón chào, trên đầu là bầu trời mênh mông bát ngát, dưới đất là muôn vạn đường lối rẽ cho những bước chân vững chãi của mỗi người.

Thời ấy thông qua mối giao hữu hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, cùng với uy tín của cố Hòa thượng Viện trưởng Thích Minh Châu và Hòa thượng Viện phó Thường trực Thích Chơn Thiện Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, các Tăng Ni sinh Khóa II, III, lần lượt được phép xuất ngoại đi về xứ Phật - Ấn Độ du học ở cấp cao hơn như là Thạc sĩ, Tiến sĩ và Hậu tiến sĩ Phật học.

Có lẽ vậy, trong số huynh đệ tỷ muội hồi ấy, có Sư Thích nữ Giới Hương Khóa II lên đường du học sang Ấn Độ tu học như bao người khác. Trước đó, Sư cô là người trong lớp ai cũng biết. Đó là mẫu người cần mẫn siêng năng học mọi lúc mọi nơi, tranh thủ cả giờ ra nghỉ để tìm kiếm từng con chữ (Sư cô không tham dự các tour đi Đạ Lạt hay tour nghỉ do trường tổ chức, để có thời gian học 1 lúc hai đại học: Văn khoa và Phật học).

Như con ong chăm chỉ miệt mài tìm hoa - hút mật - rồi tỏa hương cho đời sau này, Sư cô nhiệt tâm tinh cần hoàn thành Cử nhân Phật học vào năm 1992, rồi đến Cử nhân Văn chương Việt Nam vào 1994. Có một nền tảng khá vững chắc, Sư cô tự tin lên đường du học ở xứ Ấn với khát khao mong cầu được tiếp thu tri thức Phật học, thực hành giáo điển của Phật. Đó là sự khởi đầu mới cho một lộ trình mới trong cuộc hành trình bất tận đến một thế giới tự do - an lạc - giải thoát mà bất cứ ai là đệ tử của Phật cũng phải hy vọng và đợi chờ.

Mười năm sống và trải nghiệm trên đất nước Ấn Độ, xứ sở cội rễ - mạch nguồn Phật giáo, là thời gian không phải dài, cũng không phải ngắn, nhưng thiết nghĩ, có khi nó cực kỳ quan trọng cho một đời người. Chính thời gian này làm cho Sư cô “lớn lên và trưởng thành” hơn, để rồi vào năm 2003, Sư cô tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi. Có lẽ đây cũng là thời gian, Sư cô hạnh phúc nhất, chỉ chuyên tâm học Phật, tu theo Phật như sở nguyện của mình.

Chưa dừng lại đó, cuộc đời còn có nhiều lối đi và cũng khó biết trước được. Cái duyên đến vùng đất mới để hành đạo sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học. Sư cô định cư tại Hoa Kỳ vào năm 2005. Ở đất khách quê người, từ những ngày đầu tiên, Sư cô cũng tinh cần vượt khó vừa học, vừa thuyết giảng, vừa tu tập để rồi hương hoa quả ngọt cũng trở đầy. Vào năm 2015, Sư cô tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Đại học Riverside, California và đang theo học chương trình Cao học Văn tại trường. Xem ra, dù ở phương

trời nào, chí nguyện sở cầu của Sư cô cứ mãi thấp lên soi sáng con đường Duy Tuệ Thị Nghiệp như là hành trang để cất bước chân vững chãi vào đời.

Có lẽ đây là hạnh nguyện, là đặc trưng con người của Sư cô trong hành trình miên viễn hướng tâm về miền đất an lạc đầy hương thơm của Giới bay tỏa, quả ngọt của Định từ bi và ánh nắng mặt trời Tuệ giác rọi chiếu. Chính vì vậy, nhiều khi ngẫm lại, cuộc hành trình này, đối với Sư cô là không có điểm khởi đầu và cũng không có điểm kết thúc.

Mà kết thúc sao được, trong 40 năm xuất gia học đạo cũng là 40 năm nghiên tâm kinh điển, tùy duyên hóa đạo. Năm 2000, Sư đã thành lập chùa Hương Sen, Bình Chánh, Sài Gòn (Việt Nam) và năm 2010 - đến nay, Sư đã khai sơn thành lập và là Trụ trì chùa Hương Sen, thành phố Perris, tiểu bang Cali, Hoa Kỳ. Cho đến giờ này một mình qua lại 2 ngôi chùa, cách nhau nửa vòng trái đất, ấy vậy pháp âm vẫn vang mãi 2 đạo tràng ở 2 hai chùa xa cách nhau. Lý thú hơn nữa, Sư cô còn tích cực tham gia giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh nữa. Có lẽ, nhiều khi Phật cũng mỉm cười, Bồ tát thì hoan hỷ, Hộ pháp thường ủng hộ, nên Sư cô “tùy duyên vui với đạo” mà làm Phật sự không dừng nghỉ.

Bao nhiêu công đức, bấy nhiêu thành quả của Sư cô đều được hóa hiện trong tủ sách Bảo Anh Lạc, trong đó có 40 công trình nghiên cứu về văn hóa, văn học, Phật học, âm nhạc Phật giáo đã được xuất bản và tái bản nhiều lần bằng Anh ngữ và Việt ngữ đến tay bạn đọc. Thời gian 40 năm trong dòng sống sinh tử này quả là quý báu, quý báu hơn lại có 40 tác phẩm chào đời, thật ấn tượng biết bao.

Có lẽ đây là lý do vì sao mọi người sống trong đạo, yêu mến đạo, trên hết là những đệ tử, học trò của Sư cô, quý mến Sư cô muốn thỉnh cầu Sư cô thực thi ấn phẩm thứ 41 ra mắt độc giả gần xa với nhan đề: Tuyển tập “**40 Năm tu học và Hoàng pháp của Ni sư Giới Hương**”, như kết thúc một chặng đường trong cuộc hành trình bất tận của người học Phật và tu theo Phật.

Bất chợt tôi nhớ như in lời dạy của Thiền sư Nhất Hạnh:

“Chẳng biết rong chơi miền Tịnh Độ,
Làm người một kiếp cũng không xong.”

Học Viện Phật Giáo Việt Nam, ngày 18/11/2019

Thân mến,

TK. Thích Phước Đạt

minhdang0112@yahoo.com

- Phó Viện Trưởng VNCPHVN, TPHCM kiêm
Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Văn Học PGVN
- Phó Viện Trưởng HVPGVN, TPHCM
Kiêm Trưởng Khoa Phật Giáo Việt Nam
- Ủy Viên Ban Chấp Hành Hội Nghiên Cứu Văn Học VN
tại TpHCM



*TT Phước Đạt và Ni Sư Giới Hương
ngày gặp nhau của lớp, ngày 14/4/2019*



*Cả lớp khóa II cùng về thăm Cố HT Viện Trưởng Thích Minh Châu
tại HVPGVN, cơ sở 1*

2.16. NI SƯ GIỚI HƯƠNG - MỘT VỊ NI NẲNG NỔ PHỤC VỤ ĐẠO TRONG THỜI HIỆN ĐẠI

Thích Nhật Từ

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ni Sư Giới Hương mến,

Tôi được biết Ni sư trong thời gian du học ở Delhi Ấn Độ (1995-2005) trong thời gian này, chúng tôi các Tăng Ni sinh viên (khoảng 100 vị), mỗi nửa tháng thường tập trung tụng giới ở Chùa Tây Tạng (gần Redford) và sinh hoạt hội thảo Phật pháp nhóm (khoảng 10 vị). Nhóm hội thảo gồm có Sư Minh Thành, Sư Bửu Chánh, Tôi (Thầy Nhật Từ), Thầy Thiện Hữu, Ni sư Tường Liên, NS Giới Hương, NS Vân Liên, NS Hằng Liên, NS Liễu Pháp, cô Tâm Phật tử..., thường tập thuyết trình từng chương của luận án để nhóm góp ý và bắt đầu tập tễnh làm webside và soạn tự điển... Sau khi tốt nghiệp tôi về VN hoàng pháp, còn Ni sư tiếp du học và lập nghiệp ở tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Tôi thỉnh thoảng qua Mỹ hoàng pháp, có đến chùa Ni sư Giới Hương thuyết pháp và được biết Ni sư nỗ lực đi học tiếp Đại Học California Riverside, tốt nghiệp Cử nhân Văn chương. Thi đậu vô trường Mỹ và để có học bổng của Mỹ là 1 điều thử thách lớn mà Ni sư đã vượt qua. Bên cạnh đi học, Ni sư cũng dẫn thân đi giảng ở nhà tù, nhà thờ, trường học, các chùa và nơi công cộng... để truyền đạt giáo pháp của Đức Phật Thích Ca cũng như giới thiệu văn hóa Châu Á, cụ thể là Việt Nam cho cộng đồng Việt - Mỹ hải ngoại hay người Mỹ địa phương.

Ni sư cũng nỗ lực trong việc viết lách, đã thành lập tủ sách Bảo Anh Lạc (mời xem website: huongsentemple.com) có 40 tác phẩm Anh Việt tính đến cuối năm 2019 này và bản tin Hương Sen (1 năm 3 tờ), song ngữ Anh-Việt. Ni sư còn mua đất khai sơn lập chùa Hương Sen và độ Ni Chúng đệ tử ở Mỹ gần 10 vị và nhiều Phật tử tại gia. Từ năm 2016 đến nay, năm nào Ni sư cũng dành 4 tháng cuối năm về Việt Nam dạy học một khóa về Anh Văn Phật Pháp ở Học Viện Phật Giáo Việt Nam, Tp HCM, để san sẻ kiến thức và kinh nghiệm tu học cho Tăng Ni sinh trẻ.

Nhân dịp kỷ niệm làm Tuyển tập “40 Năm Tu Học và Hoàng Pháp của Ni Sư Giới Hương” bằng tiếng Anh và Việt, tôi xin viết vài lời giới thiệu về Ni sư. Ni sư là một vị Ni tích cực dẫn thân hành đạo ở Mỹ và Việt Nam trong thời hiện đại, một vị Ni tương đối thành tựu chút ít về sở học và sở hành, rồi đem những tâm đắc thành tựu của mình nhiệt tình cống hiến cho đạo và đời. Thành ngữ có câu: “Success comes only to those who strongly believe in themselves and are prepared to win. Good Luck.”



*TT Nhật Từ và Ni Sư Giới Hương
vào ngày 06/12/2019
Ngày Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập HVPGVN*

Thành tựu chỉ đến cho những ai mạnh mẽ tin vào mình và nỗ lực để cống hiến.

Tôi xin kính chúc Ni sư cũng như Chư Ni Chúng được nhiều sức khỏe và có nhiều cống hiến nữa cho Phật giáo nói chung và Ni giới nói riêng.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Chùa Giác Ngộ, ngày 10/12/2019

Kính mến,

Thượng Tọa Tiến Sĩ Thích Nhật Từ

thichnhattu@gmail.com

- Trụ trì Chùa Giác Ngộ, Q3

- Phó Viện Trưởng HVPGVN, TPHCM

Kiểm Trưởng Khoa PG Quốc Tế HVPGVN

- Tổng Thư Ký VNCPHVN

- Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Trị Sự GHPGVN

kiểm Trưởng Ban Văn Hóa GHPGVN tại TpHCM

- Phó Chủ Tịch Liên Minh Thế Giới về

Giao Lưu Văn Hóa Phật Giáo



Thượng Tọa Nhật Từ đang giới thiệu về Ni sư Giới Hương

trong buổi thuyết giảng tại Chùa Giác Ngộ 2018



2.17. VƯỢT QUA GIAN KHÓ

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ni Sư Giới Hương kính mến,

Từ những năm 2010 đến nay, tôi có duyên đi cùng đoàn với Ni sư Giới Hương qua dự lễ Về Nguồn lần thứ VI, tại Tu Viện Viên Đức (Ravensburg, Germany), cùng nhập hạ với Ni sư Giới Hương tại Phật Học Viện Quốc Tế, Niệm Phật Đường Fremont, Chùa Huệ Quang, Chùa Bảo Quang, Chùa Điều Ngự, và cùng tham dự các Khóa Tu Bắc Mỹ, các đại lễ Phật đản, Vu Lan cộng đồng hay các chùa miền Nam Cali, nên chúng tôi cũng như nhiều chư Tôn Đức đã biết Ni Sư Giới Hương có nhiều năng lực học hàm cao như Tiến sĩ Phật học, Cử Nhân văn chương và có sự tu tập cùng chí nguyện hoằng dương Phật Pháp rất đáng khuyến khích.

Tính từ năm 1975 đến nay, thế hệ Ni giới thứ nhất như: Ni trưởng Nguyên Thanh (Chùa An lạc), Sư Bà Diệu Từ (Chùa Diệu Quang), Ni trưởng Như Hòa (Chùa Dược Sư), Ni trưởng Giác Hương (Chùa Vạn Hạnh)... Tôi thấy Ni sư Giới Hương (chùa Hương Sen) là một vị Ni thuộc thế hệ thứ hai cùng với những vị Ni sư khác ở Mỹ như Ni sư Giới Châu (Chùa Quang Minh), Ni sư Nguyên Thiện (Chùa Huyền Không), Ni sư Thanh Lương (Chùa Viên Thông), Ni sư Như Phước (Chùa Đức Viên), Ni sư Tiến Liên (Tịnh xá Ngọc Hòa)... có nhiều ưu điểm năng nổ chịu dần thân hội nhập vào văn hóa và trường học Mỹ để thích nghi trong môi trường mới.

Trong bối cảnh ở Mỹ, những người mới nhập cư được đi học là khó, lập chùa là khó, duy trì được chùa là khó, độ Ni chúng là khó, hoằng pháp xa gần cũng khó, trong tù hay ngoài xã hội, trong hay ngoài nước, đang dần dần hành hương... vô vàn cái khó mà quý Ni sư thân nữ đã dần thân làm và vượt qua.

Chúng tôi rất hân hạnh xin được có lời chúc mừng Ni sư Giới Hương đã trải qua thời gian dài 40 năm cống hiến cho Phật pháp. Nhân dịp kỷ niệm làm Tuyển tập “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương” này, xin kính chúc Ni sư có nhiều sức khỏe và giữ vẹn chí nguyện, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thử thách để thành tựu ý chí trượng phu độ sanh của mình.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Stanton, California, ngày 18/12/2019

Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự,

Tỳ Kheo T Tâm Thành

thichtamthanh@gmail.com



Bên phải sang: Hòa thượng Tâm Thành, Hòa Thượng Quảng Thanh, Sư Bà Diệu Từ, Ni sư Giới Hương (góc phải) trong lễ Vu Lan, Phật Quan Âm Thiển Tụ, năm 2017



Hòa thượng Tâm Thành, Thầy Tín Mãn, Thầy Thiện Đạo cùng Ni sư Giới Hương làm Giám Khảo cuộc thi của Hội Phật Tử Lạc Pháp, California, năm 2012



*Hòa thượng Tâm Thành đứng giảng,
cạnh Thầy Thanh Nguyên, Thầy Ấn Minh và Ni sư Giới Hương
Lễ Vu Lan, Chùa Điều Ngự ngày 12 tháng 08 năm 2019*

2.18. VỊ NI SƯ VIỆT NAM KHẢ KÍNH

Tán dương công hạnh Tỳ kheo Ni thích Nữ Giới Hương đã hoàn thành 40 năm tu học, phục vụ và cống hiến cho đạo pháp

Chúng tôi là Chư Tăng của Hiệp hội Phật giáo Tích Lan - Ấn Độ Quốc Tế (Indo-Sri Lanka international Buddhist Association) tại Lộc Uyển (Sarnath) vùng Thánh địa linh thiêng của Ấn Độ, xin chân thành gửi lời chúc mừng và khen ngợi Ni sư Tiến sĩ thích Nữ Giới Hương về việc hoàn thành 40 năm tu học và đóng góp cho việc truyền bá chánh pháp, không chỉ ở Hoa Kỳ mà ở Việt Nam cùng nhiều nơi khác trên toàn thế giới, thật đáng ca ngợi. Ni sư đã mở rộng phương tiện hoằng pháp qua 40 ấn phẩm sách, nhạc, MP3 Phật giáo. Trong đó có nhiều tác phẩm bằng Anh ngữ nói về các triết lý Phật giáo. Sở trường của Ni Sư về các trường phái Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa là một thành tựu lớn. Bên cạnh đó, Ni sư có nhiều kiến thức về ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pali và tiếng Phạn để giúp đào sâu vô lãnh vực nghiên cứu học thuật. Sự dẫn thân học cả cổ ngữ và sinh ngữ để phục vụ việc hoằng pháp là một tấm gương cho các tu sĩ Phật giáo, Ni giới và các thế hệ trẻ trên khắp thế giới. Ni sư cũng đã tổ chức nhiều chuyến hành hương đến Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Tây Tạng, Cam-pu-chia... để chiêm bái cúng dường và làm phước thiện, tạo điều kiện cho Phật tử tăng trưởng phước báu và niềm tin Tam bảo. Ni sư cũng thành lập chùa Chùa Hương Sen ở Việt Nam và Chùa Hương Sen ở Hoa Kỳ, v.v... để có đất dựng võ, có cơ ngơi độ Ni chúng và hoằng pháp. Đây là những dấu mốc nổi bật của Ni sư trong lịch sử Phật giáo. Thế giới Phật giáo mang ơn một vị Ni sư đã hết lòng đóng góp cho đạo pháp và thành tựu.

Nói về cá nhân, tôi đã gặp Ni Sư Giới Hương vào năm 1996 trong chuyến hành hương đầu tiên của Ni sư đến Bồ Đề đạo tràng và Lộc Uyển cùng với 20 vị Tăng Ni sinh trường Đại học Delhi do Thượng Tọa Hạnh Tấn và Thượng Tọa Bửu Chánh làm Trưởng đoàn; năm 2000 với phái đoàn 100 vị do Hòa thượng Thích Trí Quảng (lúc đó là Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN) làm Trưởng đoàn. Sau đó, tôi gặp Ni Sư năm 2002 khi Ni Sư hỷ cúng tịnh tài cho bản khắc kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammachakka) bằng đá cẩm thạch bằng tiếng Việt dưới gốc cây Bồ đề ở Lộc Uyển, Sarnath - nơi Đức Phật thuyết pháp bài pháp đầu tiên. Một lần nữa, tôi gặp Ni Sư vào năm 2003 trong hội nghị Phật giáo Tăng già Quốc tế do Chính phủ Ấn Độ tổ chức tại New Delhi. Năm 2008 với tư cách là Trụ trì chùa Phước Hậu, đã tổ chức lễ Phật đản dưới sự bảo trợ của Hội đồng Phật giáo Việt Mỹ, thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, Ni Sư đã mời tôi từ Ấn Độ đến tham dự; Ni sư cũng giới thiệu tôi đến giảng pháp tại Chùa Quang Minh, Illinois, do Thượng Tọa Minh Hạnh, người đã từng học tiếng Phạn tại trường Đại học Banaras Hindu University (cùng thành phố với chúng tôi) làm Trụ trì. Sau đó vào năm 2015, Ni sư mời tôi tham dự khóa tu tại chùa Hương Sen ở Perris California, Hoa Kỳ, do Ni sư khai sơn và thành lập. Một tuần sau đó, Ni Sư cũng giới thiệu tôi đến Trung tâm Quảng Đức Temple, San Bernadino, California, để tham dự và ban pháp thoại lễ Phật đản. Ngày 17/09/2019, Ni sư đã dẫn phái đoàn hành hương từ Mỹ quốc sang Ấn Độ chiêm bái Thánh tích và đến chùa chúng tôi để phát chẩn: Thực phẩm, bột chapati, gạo, mền, tịnh tài cho 150 gia đình nghèo trong làng, v.v... Tôi rất hân hạnh và tràn ngập niềm vui khi tham dự các sự kiện long trọng và hỗ trợ các Phật sự từ thiện của Chùa Hương Sen. Trong tất cả các cuộc gặp gỡ và giao tiếp với Ni Sư Giới Hương, tôi đã biết Ni Sư là một người có lòng rộng mở, niềm nở, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ và học hỏi với người khác không kể thân sơ, da màu, tông phái...

Để tán dương công hạnh 40 năm tu học và dẫn thân cho Phật giáo của Ni Sư Giới Hương, thay mặt Chư Tôn Đức Tăng của Hiệp Hội Ấn Độ-Tích Lan Quốc Tế (Indo-Sri Lanka international Buddhist Association), chúng tôi kính cầu nguyện Chư Phật gia hộ cho Ni Sư Giới Hương và Chư Ni

chúng Hương Sen có nhiều sức khỏe và an lạc để phục vụ cho Đạo pháp, hướng dẫn nhân loại trong tương lai lâu dài.

Bhavatu Sabba Mangalam.

Sarnath, ngày 4 tháng 1 năm 2020

Trân trọng,

Trụ trì Thượng tọa Dr. K. Siri Sumedha

drsumedhathero@yahoo.in

Indo-Sri Lanka international Buddhist

Jambudvipa Sri lanka Buddhist Temple

Sarnath, Varanasi-India



*Hòa thượng T Trí Quảng (chính giữa), Thượng Tọa Dr. K. Siri Sumedha Thero (cạnh bên),
Ni sư Giới Hương (đeo mắt kính và mặc áo nâu đứng thứ ba) in 2000*





*Thượng Tọa Tiến Sĩ Dr. K. Siri Sumedha Thero đang thuyết trình
vào ngày lễ Phật đản tại Trung tâm Quảng Đức
San Bernadino, California, ngày 7 tháng 6 năm 2015*





*Thượng Tọa Tiến Sĩ Dr. K. Siri Sumedha Thero
tại Chùa Hương Sen tháng 6 năm 2015*



*Từ thiện tại Hiệp hội Phật giáo Tích Lan - Ấn Độ Quốc Tế
Sarnath, India, ngày 14 tháng 9 năm 2019*

2.19. LÝ TƯỞNG

*Chọn Chánh đạo một đời người trọn vẹn
Vượt thời gian lẽ sống với tâm từ
Bước vào đạo để tìm cội Chân Như
Sống với đạo không quên đời là đạo.*

*Chuyển cuộc đời ngược dòng sông sanh tử
Bốn mươi năm thử thách với chính mình
Vi lý tưởng sống cuộc đời vô ngại
Với bước chân thân hành trong bốn biển.*

*Học với hành mãi mãi vẫn là kim
Chân lý đó mình quyết chí đi tìm
Đường giải thoát cánh chim trời lồng lộng
Như chim băng cao rộng giữa trời mây.*

*Sứ giả Như Lai trong suốt cuộc đời này
Bình bát ba y đong đầy tâm khao khát
Cả cuộc đời vì chúng sinh an lạc
Tấm lòng này nhẹ tựa hạt sương rơi.*

*Dem tình thương gieo rắc khắp muôn nơi
Trong ba cõi là nơi mình thuyết giáo
Nguyện hy sinh tấm thân này vì đạo
Mong cho đời cải tạo cõi nhân sinh.*

*Dấu ngày mai trong cuối cuộc hành trình
Làm ngọn đuốc soi đêm trường tăm tối
Mở trời quang mong ngày vận hội
Phân thân khắp cõi đờn cõi nắng chiều.*

Thân tặng Ni sư Thích Nữ Giới Hương
Cho Tuyển tập “40 Năm Tu Học Và Hoàng Pháp của Ni Sư Giới Hương.”
Kính chúc Ni sư và chư Ni chúng gặt hái nhiều kết quả
trên đường tu học và hoàng pháp tại hải ngoại.

Chấm Đông, Đà Nẵng, 2/12/2019

Thích Đức Trí

Trụ Trì Chùa Tường Quang

Thanhduc2615@gmail.com

(sdt 0236 3572 093)

Một Người bạn đồng học Khóa II Cao Cấp Phật học và
Khoa Cử Nhân Văn Chương Đại Học Tổng Hợp, Sài Gòn



*Hòa Thượng Đức Trí và Ni sư Giới Hương
tại Học Viện Phật Giáo VN, tức trường Cao Cấp (1989-2019) ngày xưa
sau 30 năm, ngày 13/04/2019*



*Toàn lớp Cao Cấp Phật Học khóa II hợp mặt lần đầu
tại Chùa Vĩnh Nghiêm ngày 14/04/2019*

2.20. MÂY TRẮNG HỎI ĐƯỜNG QUA

*“Nhứt bát thiên gia phạn,
Cô thân vạn lý du.
Kỳ vi sanh tử sự,
Thuyết pháp độ xuân thu”.*

Tạm dịch là:

*Một bát cơm ngàn nhà,
Thân chơi muôn dặm xa,
Mắt xanh xem trần thế,
Mây trắng hỏi đường qua.*

(Như Hạnh dịch trong Thiền đạo tu tập)

Ni sư Giới Hương và chư Ni chúng Hương Sen bảo trọng.

Kính chúc hoằng pháp tốt đẹp nơi xứ người.

Nam-Mô Hoa-Tạng Giáo-Chủ Tỳ-Lô-Giá-Na Phật tác đại chứng minh.

Đầu xuân Canh Tý, ngày 01/01/2020

Trụ Trì Linh Sơn Cổ Tự, Vũng Tàu

Sa môn Thích Minh Thường



*Thượng Tọa Minh Thường và Thượng Tọa Giác Tín
Chúc mừng Ni sư Giới Hương tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học năm 1993*



Đi hành hương cùng Sư Ông Tịnh Viên, Thầy Minh Thường năm 1994



Giỗ Sư ông Tịnh Viên, Linh Sơn Cổ Tự, Vũng Tàu, ngày 28/10/2016



Huỳnh đệ hàn huyền trên võng



Thượng Tọa Minh Thường đang chỉ cho xem Tuyển Tập Vu Lan có hình và bài của TT Minh Thường và Thân Mẫu của Ngài



*SC Viên Quang, Sc Viên Nhuận, Sc Viên Tiến, Sc Tâm An, Ni sư Hạnh Quang, Thầy Thiện Phước, Ni sư Giới Hương, Tịnh Tâm Giải (chị hai của NS Giới Hương), mẹ của Sc Viên Quang (từ trái)
Phái đoàn chùa Hương Sen tham dự lễ Giỗ Sư ông ngày 28/10/2016*



*Mỹ Linh, em gái TT Minh Thường và Ni sư Giới Hương
quỳ trước tượng và bàn thờ của Sư ông*

2.21. TIẾNG VE KÊU

*Quay về nhật mảnh hư không,
Cất vào vũ trụ để “phòng” ngắm chơi.
Long bong suốt vạn cuộc đời,
Tìm đâu, chẳng thấy một thời sát na.*

*Quay về tìm Phật trong lòng,
Tìm thêm dưới gối, trong phòng, ngoài hiên,
Chợt kia giọt nắng nghiêng nghiêng,
Soi vào đáy mắt an nhiên bầu trời.*

*Quay về lắng đọng tâm tư,
Mong rằng tiếng Pháp Chân Như hiện tiền.
In đầu não động chữ Thiên,
Ngàn dây phiền não phược triển thoáng không.*

*Quay về giặt áo Cà sa,
Bờ vai nhuộm gió, tù và trầm vang.
Tròn tròn sắp thẳng một hàng,
Tinh sương chậm bước rõ ràng phương Tây.*

*Chợt đâu đây tiếng chuông buổi sớm,
Xua hồn tôi về lại xác thân,
Mở mắt ra vẫn thấy ngõ ngang,
Vẫn còn lưu lạc chốn đâu quay về!!!!*

Viết cho Tuyển tập 40 Năm Tu Học và Hoàng Pháp của Ni Sư Giới Hương.
Kính chúc Ni sư và chư Ni chúng Hương Sen luôn “Quay về” tu tập tinh tấn.

Tu viện Vô Lượng Thọ, Đức Quốc, Ngày 2/11/2019

Vô Thúc Tỳ Kheo - Thích Hạnh Tấn
thichhanhtan@gmail.com



2.22. HƯƠNG THƠM TỎA NGÁT

Ni chúng hải ngoại sáng ngời
Sư cùng đệ tử sống đời bình yên
Giới luật gìn giữ trang nghiêm
Hương thơm tỏa ngát tâm linh nhiệm mầu
Trụ thế vững chãi bền lâu
Tri Kinh, niệm Phật nguyện cầu khắp nơi
Chùa Ni thành lập giúp đời
Hương người đức hạnh sáng ngời nhân thiên
Sen nở tươi tốt tròn viên
Tại đây là chốn linh thiêng tu hành
Mỹ - Việt hồng pháp lợi sanh
Quốc gia rộng mở thênh thang con đường.

Austin, Tx, December 21, 2019

Thân mến,

Thích Trùng Sỹ

Trụ trì Chùa Pháp Nhãn

136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617, USA.

Phone: 512-366-2686

Email: phapnantemple123@gmail.com

thichtrungsy123@gmail.com

Facebook: <https://www.facebook.com/phapnantemplesite>

www.phapnhan.net/ www.phapnantemple.com



Thượng Tọa T Trừng Sỹ và Bhante Sukkha



*Thượng Tọa Trừng Sỹ và Thầy Quảng Đạo
thăm Chùa Hương Sen ngày 8 tháng 1 năm 2020*



Dùng cơm với chư ni Hương Sen



Cầu Kiều Hương Sen

2.23. HƯƠNG SEN ĐẠI TÒNG LÂM

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính gởi Ni sư Giới Hương,

Chùa Hương Sen phát triển nhanh chóng về nhiều mặt là việc đáng mừng cho Phật giáo Nam Cali nói chung và cho hàng Ni Giới nói riêng. Với sự tích cực hoạt động của Ni sư, biết đâu trong tương lai, Hương Sen Tự sẽ trở thành Hương Sen Đại Tòng Lâm. Minh Chí xin thành thật hết lòng hoan hỷ tán thán.

Kính chúc Hương Sen luôn tỏa hương ngào ngạt khắp mười phương.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Los Angeles, ngày 22/12/2019

Trân kính,

TK Thích Minh Chí

Trụ Trì Phật Học Viện Quốc Tế

thichminhchi@yahoo.com



*Khóa An cư tại Phật Học Viện Quốc Tế năm 2016
TT Trụ Trì Minh Chí đứng chính giữa hàng thứ 3*



*Thầy Minh Thông, Thầy Minh Chánh, Thượng Tọa Minh Chí (đứng),
Ni sư Giới Hương, Sc Phước Quang, Sc Diệu Tịnh và Sc Huệ Tâm (từ phải sang)
trong khóa tu tại Niệm Phật Đường Fremont, San Jose, 2016*



Nhóm thuyết trình được lãnh thưởng

2.24. CHÂN DUNG MỘT BẠC NI SƯ KHẢ KÍNH

Tôi được gặp Ni sư Giới Hương lần đầu tiên khi đón tiếp Ni sư đến thuyết giảng cho một khóa tu tại chùa Giác Ngộ, có hơn ngàn người tham dự. Ấn tượng đầu tiên đối với tôi là 1 Ni sư dáng người mảnh khảnh, gương mặt toát lên nét rạng ngời an lạc với nụ cười luôn an trú trên môi. Hôm đó, buổi thuyết giảng của Ni sư khiến cả hội trường nín lặng, từng lời, từng chữ rót vào tai họ an lạc vô cùng. Khi cung thỉnh Ni sư trở về phòng khách, dòng người xếp hàng dài để được vấn an và cúng dường gieo duyên với Ni sư. Dẫu chỉ là lễ bạc lòng thành, nhưng ánh mắt Ni sư rạng ngời hạnh phúc. Tôi hiểu đó là cảm giác hạnh phúc tột cùng của người sứ giả Như Lai, khi chân lý nhiệm mầu của đức Thế Tôn đã được mình tiếp nối thành công, đem đến niềm hỷ lạc vô cùng cho thính chúng.

Một vài lần sau đó, chúng tôi theo trách nhiệm của mình, lại cung thỉnh Ni sư đến thuyết pháp tại chùa mỗi khi Ni sư về Việt Nam. Lớp giáo lý Bát Chánh Đạo tại chùa Giác Ngộ do tôi Chủ nhiệm cũng may mắn được Ni sư đến thuyết giảng một lần với bài pháp thoại khó quên “Lý tưởng Bồ tát trong con đường tu tập của hàng Phật tử”.

Cốt cách bậc tu hành hiện rõ nơi từng cử chỉ, lời nói của Ni sư, thể hiện đúng nghĩa thân giáo và khẩu giáo viên dung. Một vị Ni sư Trụ trì một ngôi chùa có tên tuổi tại Hoa Kỳ, đã xuất bản 41 đầu sách, lại có một tâm nguyện dẫn thân, cống hiến cho Phật giáo Việt Nam đến đáng khâm phục. Mỗi năm, Ni sư dành ra 6 tháng để trở về Việt Nam, giảng dạy, truyền đạt những tri thức uyên thâm, động lực tu tập cho Tăng Ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Khi biết tôi sắp đi hoằng pháp tại Hoa Kỳ, Ni sư khẩn khoản mời tôi ghé thăm chùa Hương Sen của Sư với sự nhiệt thành đến xúc động: “Kính bạch Thầy, chùa Hương Sen của con nằm cách xa vùng trung tâm, gần như nằm giữa Sa mạc, ít người Việt, Ni chúng trong chùa có hơn 7 vị, mỗi ngày đều cùng nhau tu tập và hoằng pháp, xin thiết tha kính thỉnh Thầy ghé thăm và dùng bữa với mấy Thầy trò một bữa cơm, chúng con sẽ vô cùng hạnh phúc được đón tiếp Thầy”!

Tôi đã rất xúc động và muốn ghé thăm, nhưng rồi Lịch Phật sự dày đặc suốt 5 tiểu bang chỉ vèn vện trong 3 tuần, đã không cho phép tôi được ghé thăm chùa Hương Sen ấm tình đạo vị ấy.

Hẹn một ngày gần nhất được ghé thăm Hương Sen, ghé thăm Ni sư và dùng bữa cơm chan đầy tình đạo.



Tp Hồ Chí Minh, 8/12/2019

Thân kính,

Đại đức Thích Quảng Tịnh

Giảng sư tại Chùa Giác Ngộ, Tp Hồ Chí Minh

thichquangtinh@gmail.com

2.25.CHIẾC LÁ RƠI

Chùa Hoa Nghiêm có duyên lành được Ni Sư Giới Hương chiếu cố đến viếng thăm vài lần và thuyết pháp cho hàng Phật tử với những đề tài như Chiếc Lá Rơi, Nghệ Thuật Sống-Chết, Tứ Niệm Xứ, Vòng Luân Hồi... Bài giảng Chiếc Lá Rơi rất ấn tượng. Ni sư nói về chiếc lá vàng khô bao giờ cũng nổi trên mặt nước, ví như lòng kiên trì của chúng ta sẽ vượt qua các khó khăn thử thách. Đầu năm 2017, Ni sư giảng bài này khi đạo hữu Trưởng ban hộ trì tam bảo, Bác Sĩ Nguyễn Tu còn sống, ông rất thích và hay cười đắc chí khi nghe giảng, nay ông đã về cõi Phật rồi.

Ni sư cũng đặc biệt có vài bài nói chuyện tiếng Anh với lớp trẻ chùa Hoa Nghiêm. Thế hệ sinh ra ở Mỹ và lớn lên ở Mỹ tiếng Việt rất yếu kém và giỏi tiếng Anh, nhưng nhờ Ni Sư nói tiếng Anh giỏi, nên các buổi thuyết giảng có hữu hiện cho lớp trẻ, hay các sách viết và dịch ra tiếng Anh của Ni sư rất hữu dụng ở xứ Mỹ này. Cũng nhờ khả năng sinh ngữ xứ người mà Ni sư đã giúp cho nhiều người bản xứ hiểu biết Phật pháp. Ni Sư đã có công giúp các tù nhân trong các trại giam hiểu Phật pháp và nhận thấy được tội lỗi để hối cải, sống an lạc trong giáo Pháp của Đức Phật. Nói chung ở hải ngoại rất cần những người như Ni Sư, vừa am hiểu sâu Phật pháp, lại có khả năng sinh ngữ để truyền bá đạo Phật và làm lợi ích cho chúng sinh ở Hoa Kỳ này.

Nhân dịp kỷ niệm làm tuyển tập “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương,” tôi và chư tăng cùng Phật tử chùa Hoa Nghiêm thành tâm kính chúc Ni sư và chư Ni chúng Hương Sen sức khỏe tăng trưởng, Phật sự, Pháp sự sớm viên thành, mãi mãi là cây Bồ đề tỏa bóng mát cho chúng sanh được nương nhờ giải thoát.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Giáng sinh tại Virginia, ngày 25/12/2019

Kính mến,

Hòa Thượng Thích Kiến Khai

Trụ trì Chùa Hoa Nghiêm

thichkienkhai@hoanghiem.org



*Hòa Thượng Kiến Khai giới thiệu Ni sư Giới Hương
tại Chùa Hoa Nghiêm ngày 4/4/2019*



*Hòa Thượng Kiến Khai ngồi ghế (phải bìa)
chứng minh buổi đàm đạo của Ns Giới Hương
tại Chùa Hoa Nghiêm ngày 4/4/2019*

2.26. HƯƠNG SEN TÔI ĐÃ ĐẾN

Sinh ra giữa cuộc đời này có được thân người là một phước duyên lớn. Gặp nhau, biết và kính quý nhau là một nhân duyên khác nữa, càng cao quý hơn là gặp nhau trong sự thiện lành, cùng chung chí hướng, trong ngôi nhà Phật pháp nhiệm màu. Sự hội ngộ đó, thật đặc biệt, cần có trong tất cả chúng ta. Tôi biết về Ni sư Thích Nữ Giới Hương như trong muôn trùng nhân duyên khác nhau. Thông qua những tác phẩm nhiều giá trị tư liệu nghiên cứu, những bài viết chuyển tải sự thấy nghe đạo đời ở đó đây, các ca khúc chứa đầy vị ngọt đậm chất chân tình, ân nghĩa, và luôn thanh thoi trong hương vị đạo, đã được nghe, đọc trước khi tôi có cơ duyên hội kiến với Ni sư.

Có những tác phẩm khảo luận giá trị trong giáo pháp của đức Phật như: *Bồ-tát và Tánh Không Trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa; A-Hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiền não, (2 tập); Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang; Tập Thơ Nhạc Nắng Lăng Nghiêm...*, v.v. và còn nhiều tác phẩm, nhiều thể loại, ngôn ngữ khác nữa (mời đọc ở www.huongsentemple.com), đó là một thành quả lớn lao, đánh dấu một thời gian dài khắc niệm, nỗ lực tu học của Ni sư mà tôi đã được đọc. Qua những tác phẩm chứa đựng nhiều nguồn tư liệu nghiên cứu quý báu đó, tôi được biết thêm



chặng đường tâm sư học đạo, những gì Ni Sư đã dẫn thân trong suốt hơn 40 năm qua, giữa đường đạo thênh thang, có hoa trái giác ngộ, nhưng cũng chứa chan nhiều chông gai này. Rất hân hạnh, chúng tôi có lần diện kiến, viếng chùa Hương sen, tại thành phố Perris đầy gió, dư nắng và luôn khô cằn, trong một dịp lễ Vu Lan, an vị hồng chung, thánh tượng Quán Thế Âm lộ thiên và một số kiến trúc khác. Ni sư mới bước chân về đây mới hơn 1 năm mà đã kiến tạo xây dựng một đạo tràng tương đối khang trang, để có nơi chốn cho Ni chúng và Phật tử đến tu học.

Điều chúng tôi muốn nói ở đây, Tôi và Ni Sư không đồng môn, đồng lớp, và càng không nhiều cơ hội làm việc chung, chỉ có chung là cùng sống trong ngôi nhà chánh pháp bao la, cùng nhìn về một hướng và là hàng xóm của nhau (Chùa Bảo Sơn cách Chùa Hương Sen khoảng 30 phút lái xe). Tuy nhiên, chúng tôi có một sự quý kính đặc biệt dành cho Ni sư và hội chúng Chùa Hương Sen. Tôi muốn liệt kê ở đây vài điểm sở trường về Ni sư Giới Hương:

1.SỞ HỌC- để có được kiến thức mênh mông là một chuyện cũng không dễ dàng với rất nhiều người, ngoài bẩm tính thông minh, những căn cơ thiên phú, người học cần có nhứt là sự kiên trì và cần cù, quyết tâm nỗ lực đeo đuổi. Thiên tài chính là sự cần cù bền bỉ học hỏi. Thời gian đầu tư việc học của Ni sư rất nhiều, cho đến hôm nay đã là giảng viên đại học, nhưng Ni sư vẫn không bỏ sự đeo đuổi việc học ở trường lớp, để đào sâu kiến thức Đông Tây. Đây là một điều đáng được kính trọng. Có rất nhiều Tăng Ni cũng có tâm huyết và điều kiện để đến trường lớp, tuy nhiên vì hoàn cảnh Phật sự, chùa chiền dờ dang, và nhiều nhân duyên khác ảnh hưởng, cho nên không thể tiếp tục bền bỉ đeo đuổi ước muốn của mình. Đây là một cái gương cho nhiều tăng lớp Tăng Ni trẻ soi rọi, cũng là cách mà Ni Sư sẽ hướng dẫn lại cho Tăng Ni sinh và đệ tử của mình trong hiện tại và tương lai. Bởi lẽ, chim đủ hai

cánh để bay xa, người có hai chân để đi lại. Người xuất gia học đạo có nhiều trí và đức thì mới có thể thành tựu được nhiều Phật sự.

2.DẪN THÂN- phụng sự là một hạnh lớn trong muôn hạnh của người xuất gia. Người xuất gia mà không thường xuyên nuôi dưỡng tâm hạnh này mọi lúc, và phát nguyện thực hiện hạnh lớn này thì quả là thiếu sót. Phụng sự Tam bảo và dẫn thân độ đời làm lợi lạc quần sanh, trang nghiêm Phật giới là trách nhiệm và sự nghiệp của người xuất gia học đạo. Nếu không làm được thì chỉ là củi mục, tro lạnh trong ngôi nhà Phật pháp. Từ khi rời Ấn Độ sau nhiều năm nghiên tầm học hỏi tại đó, Ni sư đã dẫn thân phụng sự, đi từ chùa này sang chùa khác, nơi này nơi kia ở hải ngoại để truyền tải thông điệp giải thoát của Đức Phật. Ngôi chùa Hương Sen ngụ ở vùng bán sa mạc, một nơi chưa có nhiều người Việt, ít cộng đồng Phật tử, mà dẫn thân tạo dựng, giống trống pháp, rung chuông Thiên đóa là một việc rất khó, nhất là đối với một nữ nhi như Ni sư. Tâm hạnh này đáng kính trọng biết bao!

3.NĂNG ĐỘNG – âm thầm là mẫu người tôi nhận thấy ngay từ ban đầu khi gặp được Ni sư. Sự năng động này không câu nệ, bất chấp thời gian, xa gần, lúc nào có cơ hội để phụng sự thì sẵn sàng, dù là chuyện lớn hay nhỏ của chư Tăng Ni, Phật tử và Giáo hội giao phó. Tính năng động này, rất cần có trong mẫu người xuất gia- hoằng pháp thời hiện đại. Với sự biến chuyển nhanh của xã hội hôm nay, khó cho phép người xuất gia ngồi yên trong tự viện để phụng sự và hành Phật đạo. Tâm hạnh này chính là những cốt lõi mà đức Phật đã từng hướng dẫn cho hàng đệ tử của Ngài, đặc biệt trong công tác hoằng pháp..

4.KHIÊM CUNG- cầu tiến là một đức tính đặc biệt nữa của Ni sư, một tính hạnh cần có của người xuất gia, mà không phải ai cũng có thể thực hạnh được, nhất là những vị có được học vị cao, có sự thông tuệ hơn người. Người có giới hạnh, có hiểu biết thì mới có đủ khả năng để thực hiện tâm hạnh khiêm cung cầu tiến này.

Rất nhiều và rất nhiều điều, chúng tôi muốn nói về Ni sư Giới Hương, có thể nói một mẫu người xuất gia trong thời hiện đại, cần phải có Hạnh- Trí hơn người. Tôi luôn quý trọng và thiết nghĩ rằng, Ni sư là một tấm gương cho nhiều người xuất gia trẻ tuổi cần học hỏi và noi theo tâm hạnh này, thì chúng sanh lợi lạc biết bao. Việc được học nhiều, có nhiều kiến thức chưa hẳn đã giúp cho một người sớm viên thành đạo quả. Ngược lại học mà không hành thì kết quả gặt hái được trên đường đạo rất khó, không khéo chỉ thêm chướng đạo. Tri hành hợp nhất là nền tảng tiến tu và một quy trình phải có để đi trên con đường giác ngộ.

Kỷ niệm một chặng đường hành đạo, ghi lại những gì đã qua, thiết nghĩ là không cần thiết đối với sự giải thoát chúng ngộ, tuy nhiên để đánh dấu một chặng đường đã đi và có một hướng đi cho thế hệ mai sau, quả thật cần thiết biết bao!

Với lòng tri ân những gì có được trên con đường thên thang học đạo, chúng tôi mạo muội viết đôi tâm tình đầy ngưỡng mộ, góp sắc hương trong tuyển tập kỷ niệm 40 năm xuất gia và hành đạo của Ni sư, như món quà gửi tặng Ni sư Thích Nữ Giới Hương và toàn thể Ni chúng, Phật tử chùa Hương Sen vào mùa Xuân năm Canh Tý- 2020.

Mùa Đông Cali, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Viện chủ Chùa Bảo Sơn
Thích Huệ giáo
 chuabaoson@gmail.com



*Sư cô Viên Chân, Ni sư Giới Hương và Thượng Tọa Huệ Giáo (chính giữa)
Thầy Quảng Đạo... tụng kinh Phật đản tại San Diego Park, ngày 11/5/2014*



*Thượng Tọa Huệ Giáo (trái), Thầy Quảng Đạo, Thầy Ân Giao
Hòa Thượng Phước Thuận, Ni sư Diệu Tánh đang làm lễ
Vu Lan tại Chùa Hương Sen ngày 24/8/2014*

2.27. SỐNG VUI HIỆN TẠI

Thân Gửi Ni Sư Giới Hương,

Xin chúc mừng Ni Sư đã tròn 40 năm xuất gia tu học. Thật vui khi đã cùng học chung trong mái Trường Cao Cấp Phật Học và rồi lại gặp nhau ở Hải Ngoại cùng chia sẻ trên đất nước Hoa Kỳ gần 20 năm nay.

Kính chúc Ni Sư Giới Hương cùng chư Ni chúng tâm nguyện xây dựng Đạo Tràng Hương Sen sớm thành tựu và công trình tu tập, hoàng pháp giáo hóa chúng sanh luôn thăng tiến.

Thân tặng Ni Sư bài thơ của Nhuận Hải mới làm.

Thơ Mùa PHẬT THÀNH ĐẠO

*Bạn hiền ơi! Hãy sống vui hiện tại,
Bạn lòng gì quá khứ với tương lai,
Hạnh phúc thật đến từ hơi thở nhẹ,
Từ cõi lòng thanh thản an nhiên.*

*Hãy xả ly tất cả mọi ưu phiền,
Sống trọn vẹn những ngày ta đang có,
Mai xa rồi lòng không chút ăn năn,
Nở nụ cười ta dâng tặng cho nhau.*

*Bằng tình yêu và trái tim nguyên vẹn,
Bằng tâm hồn thật thanh khiết tinh khôi,
Chúc bạn hiền bốn mùa thường an lạc,
Với nụ cười luôn nở trên môi.*

Đón mừng Phật Thành Đạo hoan hỉ vô biên.
Viên Ngộ Monastery,

Atlanta, USA, ngày 27.12.2019

TK. Tuệ Đức tức Thích Nhuận Hải

Địa chỉ

Tu Viện Viên Ngộ.
3254 Rosebud Rd SW
Loganville Ga 30052.
Tel: 404.944.5751.

Facebook: Thích Nhuận Hải



*Ni sư Giới Hương (bìa phải), cạnh bên là Thượng Tọa Nhuận Hải và quý Thầy cô khóa 2.
Chụp ngày họp mặt của lớp ngày 14/4/2019*



TT Nhuận Hải đang đứng hầu chuyện với Hòa Thượng Viện Trưởng T Trí Quảng cùng quý thầy cô khóa 2 tại Chùa Huệ Nghiêm, Quận 2, ngày 14/4/2019

2.28. XUÂN NÀY, SEN LẠI TƯƠI THÊM...

Xuân sang nhưng sen chẳng nở trái mùa vì hương an lành và giải thoát khiến mùa Xuân giữ nguyên vẹn mùa của phước lộc như ý. Như lúc đất trời vào hội, người con Phật ai mà không cảm thấy vui lây khi biết có một người bạn đồng tu cùng đi chung đường tìm về giác ngộ hơn 40 năm, đã vượt qua sóng gió, tìm được chân hạnh phúc trong hạnh nguyện xuất gia, mang lại an lạc thân tâm cho không ít người cầu học. Ni sư Giới Hương, Trụ trì chùa Hương Sen ở miền Nam Cali, chính là người Pháp lữ lỗi lạc trong đường tu, đạt được những thành tựu khiến con đường hoàng hóa tại xứ người thêm rộng mở, ánh sáng từ bi thêm được đón nhận khát khao.

Năm xưa, tôi tình cờ quen biết Ni sư và được tặng mấy tác phẩm do Ni sư chấp bút, trong đó có quyển “Ban Mai Xứ Ấn”, thuật lại bước đường du học của Ni sư ở Ấn độ. Tác phẩm này, khi tái bản, được Ôn Hội chủ Thích Mãn Giác, tức thi sĩ Huyền Không, ân cần giới thiệu con người và mảnh đất phát tích dòng Từ như cội nguồn của chân lý giải thoát

*Hãy mở mắt nhìn người ơi
Ban mai Ấn độ tuyệt vời đẹp tươi
Lưu trang Phật sử sáng đời
Sông Hằng nước chảy rạng ngời bóng ai
Nghìn năm Phật tổ Như Lai
Sông Hằng lấp lánh bóng Ngài hiện ra.*

Tôi đọc quyển sách và nhận ra ngay trong con người mẫu mực của kiên trì, hiến dâng cho lý tưởng, còn ẩn chứa một tâm hồn và trực giác nhạy bén trước ngoại giới, nhận thức nhanh chóng và khát khao tìm đến cái đẹp tiềm tàng trong thế giới bên ngoài và nơi mỗi tha nhân. Cái đẹp được chất lọc, dung dị, quen thuộc nhưng vẫn có khả năng làm lay động lòng người chính là những hình ảnh, và cảm xúc lặng lẽ bám chặt lấy tâm hồn người Ni sư chấp bút. Đó là tiếng chim khắc khoải ban trưa tại khu nội trú đại học Delhi, gọi lại tiếng chim vườn cũ tưởng như đã chìm sâu trong ký ức quê nhà. Đó là dấu vết nhẹ nhàng nhưng sâu đậm của tình cảm dấy lên từ kẻ xa nhà, một trong những bước đầu mà người xa quê phải đương đầu một cách chật vật dù ít được người bàng quan chia sẻ.

Nhớ lại thuở trước, khi quý Ngài Minh Châu, Huyền Vi du học trên xứ Phật, trải qua rất nhiều phức tạp, khó khăn, cực khổ thì những cố gắng để hội nhập xứ người của Ni sư và chư Tăng Ni của thể hệ bây giờ cũng đáng được ghi nhận, dấu cho thân phận, hoàn cảnh người nữ tu không còn là điều gây ái ngại nữa.

Trong giới Tăng già, không chỉ nhắc đến “Tăng Ni nhị bộ” như để chỉ cơ cấu bất khả phân của một tập đoàn, mà còn chính thức ghi nhận vai trò đáng kể và vị thế đồng đẳng của Ni giới trong tổ chức. Và nhất là từ khi biết đến Sư bà Đàm Lưu ở chùa Đức Viên, San Jose, rồi qua những sinh hoạt chung ở miền Bắc Cali, tôi vẫn luôn tin tưởng sự đóng góp của quý Sư Cô trẻ tuổi và nỗ lực chung góp phần vào việc phát triển, thăng tiến đạo pháp và lợi ích liên quan đến nhân quần xã hội.

Quả thật, trước sau Ni chúng vẫn là một nhân tố quan trọng góp phần làm nên thành tựu trong quá khứ, cũng như là một trong những giềng mối của mọi kế hoạch trong tương lai. Sự đồng tâm hợp lực được thể hiện trước mọi thử thách và được phát huy mạnh mẽ trong các công tác giáo dục, văn hoá, xã hội mà những thành phần trong Ni giới là những biểu hiện xuất sắc, đã đáp ứng và nói lên đầy đủ tinh thần hợp tác rộng rãi giữa tú chúng của nhà Phật.

Từ đây, tôi nghĩ tinh thần phụng sự và hành trạng của Ni sư Giới Hương còn là sự mời gọi thiết tha cho một hướng đi, một mô thức hoạt động, phù hợp với suy nghĩ cùng hoài bão của thời đại. Con

đường tâm linh ngày thêm rộng mở chẳng những cho những tâm hồn mộ đạo ưu thời, mà còn rộng rãi đón nhận những ước mơ mới mẻ hình thành trong hoàn cảnh và điều kiện hoàn toàn khác biệt với thế hệ trước. Tôi nghĩ rằng, một vài Sư cô ở Chùa Phổ Từ với kiến thức và khả năng Anh ngữ đáp ứng được nhu cầu, có thể phần nào chia sẻ suy nghĩ và quan niệm trên. Sư cô Phổ Châu còn cho biết thêm, tổ chức Sakyadhita International Association of Buddhist Women (Hội Phụ nữ Phật giáo Thế giới) được thành lập từ năm 1987 tuy chưa cho thấy sự chuyển mình rõ rệt nhưng là sự khởi đầu nhiều hứa hẹn, đặc biệt vì xã hội Tây phương vốn tỏ ra không có thành kiến rõ rệt đối với nữ phái.

Thật thế, đóng góp của Ni sư Giới Hương thật đa dạng trên nhiều lãnh vực, hoạt động có phương pháp, chương trình rõ rệt, và theo trình tự phát triển quen thuộc, nghĩa là từ bước đầu khiêm tốn nhưng vững chắc. Từ một ngôi nhà nhỏ khi tôi đến thăm lần đầu, giờ đã chuyển thành một cơ sở khang trang 10 mẫu, có cây cảnh với các pho tượng được tôn trí quanh vườn, tạo nên một khung cảnh trang nghiêm và thiên vị. Sinh hoạt tu tập hàng ngày tại đây đã tiến dần đến nền nếp quy mô, Ni chúng thường trú quy tụ hơn 10 vị. Người Ni trưởng còn tỏ ra quen thuộc trong lãnh vực hoằng dương và xuất bản. Riêng thư viện Chùa Phổ Từ đang lưu trữ trên 10 tác phẩm làm tài liệu tu học cho chúng xuất gia và tại gia. Có đạo, tôi nghe nói, Ni sư còn ghi tên học môn Văn chương ở đại học Riverside nữa. Thời gian khác, Ni sư còn đi thăm khám đường để ủy lạo, giảng pháp cho những người không may trong vòng lao lý. Nghĩa là trong hướng đi tâm linh, người nữ tu này đã mở thêm được cánh cửa cần thiết.

Sinh hoạt bên ngoài thật rất tích cực, hăng say mà Ni sư hiếm khi vắng mặt trong các giới đàn, đại hội hay lễ lạc quan trọng ở các chùa tại nhiều nơi. Ni sư luôn hiện diện với nụ cười khoan hòa, độ lượng.

Nhưng trên hết, vẫn là tâm hạnh cao quý của một người nữ tu có tâm hướng thượng về con đường Giác ngộ, giải thoát. Sau hơn 40 năm, Ni sư Giới Hương đã vượt qua những khó khăn, nghịch duyên tất yếu trên đường tu, để có thể tạo lập Đạo tràng, nuôi dưỡng đồ chúng, làm trọn vai trò, trách nhiệm người Thích nữ của đức Như lai và Tôn giả Kiều Đàm Di.

Nhân ngày đầu năm Canh Tý 2020, tôi xin được góp đôi lời. Trước hết, thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ Ni sư được nhiều sức khỏe, duyên lành đầy đủ, tiếp tục gánh vác Phật sự, xây dựng Ni chúng ở chùa Hương Sen ngày thêm vững mạnh, đem lại lợi lạc chung. Sau nữa, trong tình Pháp lữ, kính chúc Ni sư đạo quả sớm viên thành để làm gương mẫu cho hậu học. Xin chúc mừng hạnh nguyện xuất gia của Ni sư! Trước nắng Xuân mới, thành tâm dâng ngát hương thơm mang phương danh ngôi tự viện Hương Sen, mùi hương bất tận của vườn thiền.

Trước thềm Xuân mới, Hayward, miền Bắc California

Trụ trì Chùa Phổ Từ và Chùa Phổ Trí,

Thích Từ-Lục

thichtuluc@yahoo.com



*Thượng Tọa Từ Lực (bên phải) và Ni sư Giới Hương (bên trái)
Chùa Phổ Từ ngày 3 tháng 3 năm 2013*



*Từ phải sang: Sư cô Phổ Châu, sư cô Thanh Nguyên, Thượng Tọa Từ Lực và Ni sư Giới Hương (đeo
kiếng) tại Chùa Phổ Từ ngày 3 tháng 3 năm 2013*



Thượng Tọa Từ Lực (thứ ba bên trái) viếng thăm Sư Bà Như Hương và Ni Sư Giới Hương (phải) tại Chùa Hương Sen cũ ngày 20 tháng 12 năm 2012

2.29. ĐỆ TỬ ĐỨC THỂ TÔN

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thế giới ngày càng phát triển, nhu cầu giao lưu truyền bá Phật pháp vào đời ngày càng trở nên cần thiết. Bởi lẽ, nếu không có những kiến thức Phật pháp, trải nghiệm tu tập và đạo đức sống, con người sẽ mãi lặn hụp trong biển khổ trầm luân. Với mục đích hoằng pháp lợi sanh, mong muốn đem Phật pháp vào đời để cứu khổ mọi chúng sanh, Ni sư Giới Hương đã trải qua 40 năm chịu khó dẫn thân tu học, lập chùa độ chúng và đem giáo lý của Đức Thế Tôn đến những vùng sâu vùng xa trong và ngoài nước:

*Đệ tử Đức thể tôn
Đem mưa pháp hải triều
Khiến chúng sanh giác ngộ
Cảm niệm đức hồng ân.*

Nhân dịp kỷ niệm “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương”, Thầy xin kính chúc Ni sư và chư Ni Chúng Hương Sen luôn là những Sứ giả Như Lai mang ánh sáng Phật Pháp đến với mọi chúng sanh ở mọi lúc và mọi nơi.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

Chùa Bảo Tích, Texas, USA, ngày 18/12/2019

Thân kính,

Tỳ Kheo Thích Mật Hạnh
thichmathanh@gmail.com



2.30. LÂM DÃ LÀ CẢNH RẤT VUI

Hôm nay ngày 1 tháng 3 năm 2020, tôi cùng bạn học pháp danh Pháp Hạnh (sinh viên Việt Nam) ở trường Cao đẳng Cộng đồng Riverside đến thăm chùa Hương Sen và tìm hiểu thêm về Phật giáo trong một môi trường rộng lớn. Chúng tôi rất vui khi thấy Ni Sư Thích Nữ Giới Hương và các Ni chúng rất nồng nhiệt chào đón chúng tôi. Chúng tôi tụng kinh và ăn trưa cùng nhau. Đây là ngôi chùa đẹp, yên tĩnh, là một nơi tốt để phát triển Phật giáo. Tôi cầu nguyện ước nguyện của Ni sư sẽ thành công và hoàn hảo trong tương lai gần.

Chúng tôi là huynh đệ trong đạo; tôi là một tu sĩ Thái Lan theo truyền thống Nam tông trong khi Ni sư đến từ truyền thống Đại thừa, nhưng sứ mệnh hoằng pháp của chúng tôi sẽ tạo nên sự đa dạng năng động trong cộng đồng Mỹ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn để phục vụ cộng đồng theo cách riêng của từng chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta phải thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau bằng trái tim thuần khiết và sự chân thành của chính mình.

Chúng tôi rất vui được biết vào ngày 22 tháng 3 năm 2020 này, chùa Hương Sen sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương”. Nhân dịp này, tôi muốn nói lời cảm ơn Ni sư Thích Nữ Giới Hương vì những đóng góp và cống hiến của Ni sư để xây dựng nên một ngôi chùa Phật giáo xinh đẹp nơi lâm dã này cho thế giới.

Lâm dã là cảnh rất vui đối với vị A la hán, nhưng người đời chẳng ưa thích;
Trái lại, dục lạc là cảnh ưa thích đối với người đời, vị A la hán lại lánh xa.

(Kinh Pháp Cú, kệ 99)^[1]

Riverside Community College, ngày 1 tháng 3 năm 2020
Thân kính,

Sư Thái Lan Phar Natthapon Khantiko
Khantiko.c@gmail.com

1. Kinh Pháp Cú. Kệ 99. Đa ngữ: Việt - Anh - Pháp - Đức. Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971. TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ - Sài Gòn, PL. 2539 - TL. 1995. Sưu tập và hiệu đính: Nguyễn Định Mùa Phật Đản PL.2550, 2006.
<https://thuvienhoasen.org/a10361/07-pham-a-la-han-the-worthy-90-99>



Sư Thái Lan Phar Natthapon Khantiko và chư Ni tụng kinh



Từ phải: Sư cô Viên Tiến, Sư cô Liên Hiếu, Sư Natthapon, Ni sư Giới Hương, Sư cô Viên Chân, Sư cô Viên An, Viên Bảo Sen và Pháp Hạnh

Phần III

SƠN MÔN PHÁP LỮ

3.1. TÂM HẠNH XUẤT GIA NI SƯ GIỚI HƯƠNG

*Thời gian thấm thoát thoi đưa
Sư Giới Hương Trụ trì chùa Hương sen
Bốn mươi năm một chặng đường
Hạnh nguyện xuất gia của bậc thượng sĩ.*

*Tu hành đúng như Chánh pháp
Nhờ thắng duyên hội ngộ bậc Minh sư
Hoằng pháp lợi sanh nơi nơi
Tiếp nối tiền nhân “xuất gia hoằng Thánh đạo.”*

*"Cát bước lên đến phương trời cao rộng"
Tâm hạnh đúng nghĩa xuất gia
"Tâm hình dị tục, độ nhất thế nhân."*

*Cuộc sống tu sĩ Ni Sư
Không uống phí một đời ở cửa không
Ghi lại dấu ấn thời gian
Bằng cả tấm lòng trân trọng tán dương.*

*Giới đức tỏa khắp muôn phương
Hương xông bảo đảm cúng dường Thế tôn
Đệ tử khắc cốt ghi tâm
Xuất gia hành đạo công đức*

*Hạnh nguyện tự lợi, lợi tha.
Viên thành tâm nguyện Phật đà chứng tri.*

*Chùa Hương Sen, mừng ngày mới 1/1/2020
Thân mến,*

Ni sư Tâm Nhựt
thichnutamnhut@yahoo.com



*Ni sư Tâm Nhật (bìa bên trái), Ni trưởng Nguyễn Thanh (đứng)
và Ni sư Giới Hương giảng Giới Luật cho Ni giới
Trường hạ chùa Điều Ngự tháng 6 năm 2019*



*Ni sư Tâm Nhật (phải) và Ni sư Hiếu Đức (Trụ trì Chùa Linh Quang, PA)
cùng NS Giới Hương (trái) chụp năm 2013
tại Chùa Hương Sen cũ đường Fir, Moreno Valley, Cali*



Ni sư Tâm Nhật (bìa bên phải) cùng phái đoàn HT Như Điển dự lễ trai tăng tại Chùa Hương Sen ngày 12 tháng 4 năm 2018

3.2. TÌNH BẠN ĐẠO

Có câu nói rằng: Bạn thân là không cần bạn phải nhắc nhở, không cần cố gắng giữ liên lạc, dù không gặp nhau một thời gian dài, chỉ cần ngồi xuống là có thể cùng ăn với nhau, ngay cả một tiếng “Chào” cũng không cần, vén tay áo tròng lên vừa ăn vừa nói “Xin kể cho bạn nghe...” như thể bao nhiêu năm về trước cũng chẳng qua chỉ là ngày hôm qua mà thôi. Tình bạn khiến khoảng cách thời gian và không gian gần nhau.

Có tình bạn đạo là có được chiếc chìa khóa mở vào tâm hồn người khác.

Nhân dịp ngày 22 tháng 03 năm 2020, Chùa Hương Sen sẽ tổ chức lễ mừng “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương,” Diệu Tánh kính chúc Ni sư Giới Hương và Chư Ni chúng Hương Sen luôn khỏe mạnh, nhiều nghị lực để cùng gánh vác Phật Sự chung cho Giáo hội.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thiền Tịnh Đạo Tràng, mừng xuân mới, ngày 02/03/2020
Thân mến,

Ni sư Diệu Tánh
dieutanhthich@yahoo.com



*HT Phước Thuận (ngồi), Ni sư Giới Hương, Ni sư Diệu Tánh,
Sư cô Thanh Châu và Sư cô Huệ Tâm tại Chùa Hương Sen, năm 2016*



Chư tôn Thiên đức Tăng Ni và Ni sư Diệu Tánh (chính giữa hàng hai), dự lễ Vu Lan Chùa Hương Sen năm 2016



Ni sư Giới Hương (phải) cùng Ni sư Diệu Tánh (trái) tại Chùa Bát Nhã, California, ngày 04 tháng 01 năm 2020

3.3. SEN THƠM

Hương thơm tỏa khắp cõi rừng Thiền
Sen vàng hai nghìn nâng chân Phật
Tu hành giới thể tịnh thanh nghiêm
Viện hướng Bồ đề khai tâm Phật
Trụ nhàn núi rừng chốn tịch viên
Tri hành Phật sự chẳng ngại ngần
Thích xứ già lam tỏa đạo mầu
Nữ lưu tiếp nối Đàm Di Mầu
Giới luật trang nghiêm dòng Thích Nữ
Hương từ phát nguyện độ quần sanh.

Chùa Bát Nhã, Xuân Canh Tý, ngày 16 tháng 02 năm 2020

Kính mến,

Thích Nữ Giới Định

gioidinh2015@yahoo.com



*Chính giữa sang phải: Hòa Thượng Nguyên Trí, HT Thiện Long,
Ni sư Giới Hương (khăn choàng lam) và Ni sư Giới Định,
tụng kinh xây tặng xá Chùa Bát Nhã, ngày 16/02/2020*



*Ni sư Giới Hương (khăn choàng lam), Ni sư Nguyễn Bốn
và Ni sư Giới Định (thứ ba từ phải) dự lễ Chùa Bát Nhã ngày 16/02/2020*

3.4. TÂM NGUYỆN HOÀNG PHÁP

Thừa tiếp và thắp sáng ngọn đèn Chánh pháp, Ni sư Giới Hương đã nỗ lực đem hết tâm huyết của mình cho sự nghiệp hoàng pháp độ sanh.

Với hạnh tinh tấn, với trí tuệ thẩm thấu lý sắc không, Ni sư Giới Hương đã không ngừng có những đóng góp qua sự phiên dịch, biên tập và ấn tống rất nhiều kinh sách.

Nói đến sự nghiệp hoàng hóa của Ni sư Giới Hương, là nói đến tinh thần nhập thế vì chúng sanh mà phát khởi bi nguyện hóa độ. Sau gần mười năm du học tại Ấn Độ, đoạn đường học vị Phật học Tiến sĩ đã hoàn tất, Ni sư Giới Hương có nhân duyên qua đất Mỹ, tiếp tục con đường hoàng pháp và làm Phật sự. Với sự mến mộ của quý Phật tử, Ni sư đã khai kiến chùa Hương Sen tại tiểu bang Cali.

Hạnh Quang đã có duyên lành gặp Ni sư Giới Hương từ thập niên 1980s, gặp nhau ở những lớp Phật học (học Nhị Khóa Hiệp Giải) với Hòa Thượng Kim Cương và (học Quy Sơn Cảnh Sách) với Thượng Tọa Lê Trang tại chùa Hòa Bình (quận Phú Nhuận), bốn năm (1990-1994) Đại học Ngũ Văn (Khoa Học Nhân Văn, đường Đinh Tiên Hoàng), cũng như thời gian du học tại Ấn Độ và chúng ta cùng nhau qua Mỹ lần đầu tiên vào ngày 19/09/2015 với Thượng Tọa Nhuận Thông và Thầy Nhuận Dung để dự tham dự Hội nghị tại The West University (Phật Quang Sơn tại California, USA). Sau đó, Giới Hương và Thầy Nhuận Dung quyết định ở lại Hoa Kỳ, còn Thầy Nhuận Thông và Hạnh Quang về lại Việt Nam. Từ năm 2016, Giới Hương mỗi năm đều về Việt Nam dạy Phật học viện và lên chùa Diệu Giác để dạy cho Gia đình Phật tử Đức Tâm và nhiều chùa khác. Hạnh Quang cũng qua Mỹ mấy lần và đều lên thăm NS Giới Hương và được mời dạy kinh luật cho chúng Ni đệ tử của chùa Hương Sen... Chúng ta đã giữ và trân trọng tình thiện hữu Pháp lữ linh sơn và hỗ trợ Phật sự của nhau. Hạnh Quang đã học được ở Ni sư Giới Hương gương hạnh tinh tấn và tâm huyết hoàng pháp bắt nguồn từ suối nguồn cam lồ từ bi và trí tuệ sáng ngời của Ni sư.

Hạnh Quang cầu chúc tâm nguyện Bồ đề ấy ngày càng tăng trưởng. Hạnh nguyện hoàng pháp độ sanh của Ni sư Giới Hương lợi lạc cho chúng sanh và hương giới đức lan tỏa khắp muôn phương.

Chùa Diệu Giác, Ngày 10 tháng 12 năm 2019,

Thân mến,

Ni sư Hạnh Quang

hanhquang012005@yahoo.com

Giảng viên Trường Trung Cấp Phật Học, Quận 9, TpHCM



*Sư cô Viên Tiến, Ni sư Giới Hương, Ns Hạnh Quang và Sc Liên Hiếu, (từ trái sang phải)
Ngày 15/12/2019 Hội Nghị PG Liên Hữu tại Anaheim, California, USA*



*Ni Sư Hạnh Quang & Ni sư Giới Hương tại Suối đá non bộ rất đẹp
trước khách sạn Fujinobo Kaen, Fuji San, Nhật Bản, ngày 20/10/2017*

3.5. GIỚI HƯƠNG LÀ VÔ THƯỢNG

Hoa chiên đàn già la
Hoa sen, hoa vũ quý
Giữa những hương hoa ấy
Giới Hương là vô thượng.

Nhân dịp kỷ niệm làm Tuyển tập “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương”, thành chúc Ni sư Giới Hương và chư Ni Chúng tại Chùa Hương Sen (California, USA) và Hương Sen (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp HCM) thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chùa Vạn Thiện, Bình Chánh, ngày 19/11/2019
Thân mến,

Tỳ Kheo Ni Tịnh Vân

thichtinhvan@gmail.com

- Trụ Trì Chùa Vạn Thiện, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh^[1]
- Phó Khoa Pali Học Viện PGVN tại Tp HCM



*Thăm Học Viện PGVN, cơ sở 1, Lê Minh Xuân, TpHCM
(Ni sư Tịnh Vân ngồi ngoài cùng bên trái)*

1. Chùa Hương Sen ở Việt Nam của Ni Sư Giới Hương là Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh. Như vậy hai chùa Hương Sen và Vạn Thiện là hàng xóm của nhau, cách Học Viện Phật Giáo Việt Nam, Bình Chánh, Lê Minh Xuân, khoảng 20 phút lái xe hơn đũa, nên chúng tôi đi dạy cũng gần.



*Ni sư Tịnh Vân đứng chào quý Phật tử nhân chuyến cùng Tăng đoàn hải ngoại
viếng thăm Chùa Hương Sen ngày 12/04/2018.*

3.6. ĐÈN KHUYA SÁNG MÃI!

*Hương các loài hoa
Không bay ngược chiều gió.
Nhưng hương người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay.
Chỉ có bậc chân nhân
Tỏa khắp mọi phương trời*

(Kinh Pháp cú 54 – Phẩm Hoa)^[1]

Dòng kệ ấy cũng chính là ý nghĩa của pháp danh một người con gái đức Phật: Ni sư Thích nữ Giới Hương. Một vị Sư chị dễ thương luôn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng tôi.

Kể từ ngày được gặp Ni sư Giới Hương tại ký túc xá Nữ Sinh viên Đại học Delhi Ấn Độ (P.G. Women's Hostel) từ năm 1997, đến bây giờ năm 2019 gặp lại... thấm thoát đã hơn hai mươi năm trôi qua. Vẫn là hình ảnh một vị Ni sư với giọng nói nhỏ nhẹ, hiền hòa, nét mặt thật là “an nhi hạnh”. Xem trẻ trung như thế, nhưng Ni sư lại có một năng lượng lớn trong sự tu tập, một sức mạnh kiên trì trong học tập, nghiên cứu, làm Phật sự rất đáng ngưỡng mộ.

Nhớ lại những năm tháng dưới mái trường Đại học Delhi, các sinh viên ngày ấy không ai không biết vị Ni sinh Việt Nam chăm chỉ miệt mài học tập và nghiên cứu trong căn phòng C.2, một căn phòng nằm ở tầng trệt của tòa nhà đồ sộ của khu Ký Túc Xá Post Graduate's Women (P.G. Women Hostel) của nữ sinh viên, nhìn ra là những vườn cỏ xanh tươi mát. Ni sư học trên tôi một khóa (4 năm), thỉnh thoảng gặp nhau ở thư viện hay những ngày đi Bồ tát thì Ni sư luôn vui vẻ mỉm cười: “Chào em Hương Nhũ” thật là hồn nhiên và thân ái. Bài vở trên lớp có gì không hiểu, Ni sư luôn tận tình hướng dẫn chỉ bảo cho tôi.

Năm tháng đi qua, Ni sư Giới Hương tốt nghiệp Thạc sĩ rồi Tiến sĩ Phật học và về Việt Nam, căn phòng số 2 của ký túc xá từ đó vắng hắt ánh đèn lặng lẽ lúc đêm khuya. Tuy nhiên, ánh đèn đêm khuya ấy có lẽ lại tiếp tục sáng lên ở những vùng trời nào hân hạnh được đón bước chân của Ni sư, bởi vì cuộc đời một vị Ni trẻ tuổi như vậy nhưng đã có rất nhiều trước tác và dịch phẩm giá trị xuất hiện trên các diễn đàn văn học hay Phật học trong và ngoài nước.

Mấy năm sau, khi tôi về nước và bắt đầu đi dạy ở Học viện tại TPHCM (năm 2006), không thấy Ni sư Giới Hương giảng dạy ở trường. Hỏi ra, mới biết Ni sư đã qua Mỹ tiếp tục tu học và làm Phật sự. Ni sư cũng là một trong những vị Ni hiếm hoi thành công tại hải ngoại trong việc thành lập chùa và giáo hóa Ni chúng cùng Phật tử.

...Rồi một ngày kia, tình cờ tôi nghe tiếng Sư giảng pháp tại Chùa Giác Ngộ, TPHCM và sau đó là dạy học cho Tăng Ni sinh học viện Phật giáo VN tại TPHCM. Tôi thầm cảm phục nhiệt huyết và từ tâm của Sư chị. Vậy là Sư chị đã bắt đầu dẫn thân trên bước đường hoằng pháp tại quê hương.

Gặp lại Ni sư vào ngày lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Học Viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM (ngày 08 tháng 12 năm 2019), chị em vui mừng ngồi bên nhau và được nghe Ni sư tâm sự, vẫn với giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, đôi mắt trong sáng ngậy thơ của ngày xưa.: “Hương Nhũ biết không? Hạnh

1. Kinh Pháp Cú. Kệ 103. Đa ngữ: Việt - Anh - Pháp - Đức. Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971. TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ - Sài Gòn, PL. 2539 - TL. 1995. Sưu tập và hiệu đính: Nguyễn Định Mùa Phật Đản PL.2550, 2006.

<https://thuvienhoasen.org/a10361/07-pham-a-la-han-the-worthy-54>

phúc của chị là được đi khắp mọi nơi để chia sẻ những dòng pháp vi diệu của đức Phật. Thật không còn gì hạnh phúc hơn khi đủ nhân duyên góp một chút sức mọn vào sự nghiệp hoàng pháp và giáo dục Phật giáo”.

Hiểu được tâm nguyện của những người con gái dòng họ Thích, qua trang bài viết bé nhỏ này, chúng ta cùng thành tâm nguyện cầu cho hương giới hạnh, hương trí tuệ, hương từ bi, hương phúc đức của Ni giới Việt Nam luôn được sự hộ trì của Tam Bảo mười phương mà lan xa mãi...

Thiên Quang Ni Tự, Bình Dương, ngày 03/03/2020
Nay kính,

Ni sư Hương Nhũ

huongnhu9@gmail.com

Giảng Viên Khoa Triết - Học Viện PGVN, TpHCM



*Ni Sư Giới Hương (ngồi có nón lá), Sư cô Nguyên Hương (cạnh bên)
và Ni sư Hương Nhũ (hàng sau mặc áo len nâu)
trong Hội trường của Trường Đại Học Delhi, Ấn Độ, năm 1999*



*20 năm sau: Ni Sư Giới Hương (trái) và Ni sư Hương Nhũ (phải)
Trong Hội trường của Học Viện Phật Giáo Việt Nam, TpHCM, năm 2019*



*Ni sư Giới Hương (bìa phải) và Ni sư Hương Nhũ (thứ ba từ phải)
vào ngày lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Học Viện Phật giáo Việt Nam
TPHCM ngày 08 tháng 12 năm 2019*

3.7. PHÁP LỮ GIỚI HƯƠNG

Giới rèn luyện đạo đức, chuyên cần Như Lai sứ, tác Như Lai sự
Hương tô đức tinh thần, tinh tấn dưỡng Đại sĩ tâm, tu Đại sĩ nhân.

Giới xây định tuệ, thắp **Hương** Bát Nhã triển khai đạo pháp
Hương bày phẩm hạnh, gìn **Giới** Tỳ kheo phòng hộ thân.

Thân tặng Ni sư Thích Nữ Giới Hương cho Tuyển tập “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương.” Kính chúc Ni sư và chư Ni chúng thành tựu chí nguyện tu học và hoằng pháp tại hải ngoại.

Đầu Đông, 22/12/2019

Thích Nữ Tuệ Liên

Một Người bạn đồng học Khóa II Cao Cấp Phật học.
Giảng viên Khoa Hán Văn HVPGVN



Toàn lớp Cao Cấp Phật Học khóa II (1989-1993) họp mặt lần đầu và thăm Hòa Thượng Viện Trưởng Trí Quảng, tại Chùa Huệ Nghiêm, Quận 2 ngày 14/04/2019 (Ni sư Tuệ Liên đeo mắt kính ngoài cùng bên trái)



*Ni sư Tuệ Liên ngoài cùng bên trái
tại Chánh điện Tu Viện Phước Sơn, Đồng Nai, ngày 14/04/2019*

3.8. VẮNG DƯƠNG HIỆN GIỮA TRỜI XANH

"Mấy ai thành Phật ở tu hành
Chỉ trời cùm thêm trí óc mình
Thấu lẽ huyền vi trong ngọc sáng
Là vầng dương hiện giữa trời xanh."
(Thiền sư Bảo Giám)

Kính dâng Ni Sư Giới Hương trong dịp
Kỷ niệm 40 Năm Tu Học & Hoằng pháp của NS.
Thất Tịnh Tâm Đà Lạt, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Kính bút,

Sư cô Trí Minh

Em gái thứ bảy của Ni sư Giới Hương
tlphapdung@gmail.com



*Thượng Tọa Thông Phương (phía trên), Sư cô Giới Hương (từ trái trở qua),
Sư cô Viên Bảo, Sư cô Trí Minh, Viên Hậu và Viên Tuệ
Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt, năm 2016*



Sư cô Trí Minh và bé Chơn An Thiện (thứ hai và ba bên trái) thăm Chùa Hương Sen năm 2017



Sư cô Trí Minh (chính giữa) và Thân phụ Chánh Đức Minh (bên phải), Canada, 2018



Sư cô Trí Minh năm 2019

3.9. GIA ĐÌNH DÒNG HỌ CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG CÓ NĂM NGƯỜI XUẤT GIA

Nhân dịp Chùa Hương Sen làm tuyển tập Kỷ Niệm 40 Năm Xuất Gia & Hoàng Pháp của NS Giới Hương, tôi là Tịnh Tâm Giải (Chị Hai Phương) thay mặt cho bà con dòng họ nội ngoại hai bên và các anh chị em trong gia đình gồm Đào, Đức, Hải, Uyên, Bách, Chi; vợ chồng các cháu... của Ns Giới Hương, xin viết vài lời chúc nguyện và chia sẻ.

Quay ngược về quá khứ của những năm 1976-80, từ Bình Tuy (nay là Bình Thuận) chúng tôi theo mẹ chuyển về Bàn Cờ, Ngã Bảy, Sài Gòn, ở tạm nhà chị Trúc Mai để mẹ đi làm. Lúc đó, Ni sư Giới Hương khoảng 13, 14 tuổi có mái tóc mây rất dài (thường thắt bím hai bên) và hiếu học. Nhóm chúng tôi (Dì Út Mỹ Lệ, tôi, chị Ánh Hồng (con Má Ba), NS Giới Hương và Thanh Đức -con Dì Mười) mỗi tối thường đến chùa Ấn Quang và chùa Linh Chiểu gần đó để làm công quả, tụng kinh, thọ Bát quan trai, gạn gửi quý Thầy Cô, thơ tả ghi chép các kinh Phật ra tập sách để tụng (như Kinh Pháp Hoa, Phổ Môn)... Những việc Phật nho nhỏ này như là những hạt giống lành gieo trong tâm thức của chúng tôi. Nên sau đó, không lâu Ni sư Giới Hương và Ni sư Thanh Đức đi xuất gia với Sư Bà Hải Triều Âm ở Liên Hoa Tịnh Thất (quận Bình Thạnh), tôi lập gia đình có hai cháu gái. Sau này, cháu lớn cũng xuất gia ở Chùa Viên Chiếu (Bà Rịa) với pháp hiệu là Sư cô Viên Khuông và em gái thứ bảy của chúng tôi cũng xuất gia với Hòa Thượng Thanh Từ (Đà Lạt) với pháp danh là Sư cô Trí Minh. Rồi Dì Mười Nhung (em gái của mẹ NS Giới Hương và Mẹ của Ns Thanh Đức) cũng xuất gia với Hòa thượng Thích Trí Hiếu, Chùa Bảo An (Long Điền) và được Ngài đặt pháp hiệu là Sư cô Tâm Diệu.



*Chánh Đức Minh làm hầm cầu
cho chùa Hương Sen*

Trong kinh dạy rằng: “Một người xuất gia là cứu bảy đời cha mẹ.” Một người xuất gia đã quý, nay lại có cả năm người nên chúng tôi rất mừng và ủng hộ rất nhiều. Những người còn lại trong gia đình vì gia duyên vợ chồng con cái ràng buộc, chưa vô chùa ở được, nhưng chúng tôi luôn là Phật tử thuần thành ủng hộ Tam Bảo, tụng kinh niệm Phật, ăn chay và làm lành. Thân phụ tôi là Chánh Đức Minh (qy y với Hòa Thượng Thanh Từ) là người có duyên với Ni sư Giới Hương nhất, vì cụ theo Ni sư Giới Hương ở và đứng ra phụ xây dựng chùa Hương Sen ở Bình Chánh (Việt Nam) và ở California (Hoa Kỳ) cho đến ngày cụ từ giả cõi đời và về với Phật (ngày 6/10/2018).

Nói về năm vị xuất gia đáng quý này, mỗi người một hạnh đóng góp trong vườn hoa Phật giáo:

Sư cô Trí Minh ít thích giao tiếp, thường tu thiền nội quán.

Ni cô Viên Khuông còn nhỏ đang học kinh kệ để thấm lời Phật tổ.

Sư cô Tâm Diệu lớn tuổi chỉ chuyên Niệm Phật và cầu vãng sanh.

Ni sư Thanh Đức thích làm phước thiện, bố thí người nghèo bệnh và kém phước.

Ni sư Giới Hương đi du học Ấn Độ và Mỹ quốc, chuyên về văn hóa, học thuật, giảng dạy, viết sách, giảng pháp, làm thơ nhạc, xây chùa, tạo tượng, nuôi chúng, độ Phật tử... rất hoạt bát, tích cực dẫn thân đem đạo Phật vào xã hội cả ở Việt Nam và Mỹ.

*Dứt bỏ thế gian xa cõi tục
Thị phi phiền não nhẹ buông rơi
Tĩnh tâm thanh tịnh tiếng chuông ngân
Về nơi cảnh Phật huyền vi cõi.*

Thay mặt đại gia đình, tôi có vài lời kính dâng trong dịp *Kỷ niệm 40 Năm Tu Học & Hoằng pháp của Ni Sư Giới Hương*. Kính chúc Ni Sư Giới Hương, NS Thanh Đức, Sư cô Trí Minh, Ni cô Viên Khuông và Ni cô Tâm Diệu cùng quý sư cô Chùa Hương Sen ở Việt Nam và Hoa Kỳ dồi dào sức khỏe, tu học tinh tấn, giữ gìn phẩm hạnh và luôn hoằng dương chánh pháp để xứng đáng là đệ tử Phật: “Bạc xuất trần thượng sĩ.”

Nam Mô A Di Đà Phật.

Cư Xá Đường Sắt, Ngã bảy, Sài Gòn, 11-12-2019
Kính bút,

Tĩnh Tâm Giải (chị Hai Phương)
và toàn gia đình của Ni sư Giới Hương
vanhong19660@gmail.com



Thân phụ Chánh Đức Minh (đội mũ vải chính giữa) và gia đình chụp trước nhà Thân Phụ



Chánh Đức Minh (ngoài cùng bên trái)



Chị hai Phương (bên phải), Ni Sư Giới Hương và Sư cô Trí Minh



Chú Chín (em của Ba, ngoài cùng bên trái) thăm chùa Hương Sen



Hai thế hệ gia đình của Ni sư Giới Hương đang lay Phật và tụng kinh

3.10. NUÔI HẠT GIỐNG BỒ ĐỀ TỪ NHỎ

Ni sư Giới Hương thương kính,

Con kính chúc mừng “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni sư Giới Hương.” Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, từ ngày con vừa bé tí theo Ni sư đi chùa, lễ Phật rồi sau đó Ni sư đi Ấn Độ và Mỹ, còn con xuất gia ở Việt Nam... Con có duyên lành được sanh ra trong gia đình dòng họ có nhiều vị xuất gia. Lúc còn nhỏ 6, 7 tuổi chưa biết gì về đạo Phật, nhưng con nhớ cứ khi nào Ni sư ghé thăm mẹ của con (tức chị hai của Ni sư. Ni sư là thứ ba trong gia đình) là bé Đen (tên trong nhà của con) lẽo đẽo theo Sư đi các chùa, trong khi em Nâu của con (3,4 tuổi) cứ vừa thấy Ni sư bước vô nhà là khóc ré lên (vì cái đầu trọc lóc, không tóc giống ông kẹ của Ni sư). Tuổi thơ thật trong sáng, cứ mỗi độ Hè về, trường đóng cửa, là Ni sư ghé rước “cô bạn Đen tí hon” ra chùa Linh Sơn Cổ Tự (Vũng Tàu, Bà Rịa) để ngồi nghe sư giảng pháp và đi tắm biển với Ni sư (mỗi lần Ni sư tắm biển là 4 tiếng đồng hồ vì Sài Gòn và Delhi không có biển). Dọc đường đi mấy ngày có khi cả tuần là Ni sư nhỏ nhẹ giới thiệu Phật, Pháp, Tăng vào cái đầu óc non nớt của con và chỉ dạy cho con từng chút về lễ lạy và nghi thức nhà chùa. Theo Ni sư được ăn chay ngon và lần nào về cũng được một bịch trái cây: Mãng cầu, xoài, chuối... (lộc của Phật), nên con rất thích. Ni sư là người đầu tiên đã gieo hạt giống thánh Bồ-đề trong lòng con từ nhỏ. Đó là một kỷ niệm đẹp, con không bao giờ quên.



TXMN Viên Khuông (ngoài cùng bên phải)

Cứ thế, hình ảnh bậc xuất gia và ngôi Tam Bảo đã len lỏi vào trong tàng thức của con lúc nào không hay biết. Rồi lớn lên đi học, đi làm, ai làm việc nấy. Con lao vào công việc tui bụi, khoảng một thời gian không còn nhớ đến Phật pháp, còn Ni sư âm thầm xuất dương tu học ở Delhi và Mỹ quốc, mở rộng kiến thức hoằng pháp, cống hiến cho việc giáo dục. Đến một ngày, bỗng nhiên một niềm kính quý ngôi Tam Bảo vô cùng khởi lên trong lòng của con, muốn mỗi ngày được ở chùa nghe pháp học đạo thanh tịnh và tâm nguyện xuất gia giải thoát cũng được nuôi dưỡng từ đó.

Cuối cùng, con quyết định theo dấu chân hai Di là Ni sư Giới Hương và Sư Cô Trí Minh đã đi vô chùa ở trước. Ba mẹ và gia đình con là Phật tử thuần thành nên đã ủng hộ cho chí nguyện xuất thế này của con. Bởi vậy mới thấy, những hạt giống thánh chúng ta gieo trồng từ nhỏ sẽ không mất, khi đến thời tiết, đủ nhân, đủ duyên thì nó sẽ nảy mầm và phát triển. Con cảm thấy hạnh phúc khi được làm người xuất gia, không có hạnh phúc nào cao hơn. Đó là con đường duy nhất đưa đến an lạc giải thoát lâu dài, lợi ích cho mình và người.

Con thành kính đánh lễ Tri ân Ni sư Giới Hương – Bậc Thầy tinh thần- một người Di đáng quý- đã từ bi gieo cho con những hạt giống Bồ đề từ nhỏ. Mặc dù, Ni sư không nói gì cả, nhưng hình ảnh của Ni sư –người xuất gia giản dị, trong sáng với đầu tròn áo vuông đã âm thầm nuôi lớn tâm trí con. Con xin nguyện hết lòng tu học và tiếp nối con đường Phật sự mà Sư để lại – Chùa Hương Sen tại Bình

Chánh, Sài Gòn. Con sẽ cố gắng hoàn thành và phát triển trong khả năng có thể. Nguyên cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ni sư Giới Hương, sư cô Trí Minh và chư huynh đệ Ni chúng ở hai chùa Hương Sen (Việt Nam và Mỹ Quốc) thân tâm khinh an và sống lâu nơi đời để lợi lạc chúng sanh. Cũng nguyện hai ngôi Tam Bảo Hương Sen 1 & 2 được phát triển thành Đại Tùng Lâm Ni viện – thành những ngôi nhà tâm linh lý tưởng để Ni chúng và Phật tử nương nhờ giải thoát, không cô phụ bao công lao khổ nhọc, khai sơn lập địa gây dựng buổi ban đầu của Ni sư Trụ Trì TN Giới Hương.

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính dâng Ni Sư Giới Hương trong dịp
Kỷ niệm 40 Năm Tu Học & Hoàng pháp của Ngài.

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 22-11-2019
Cẩn bút,

Đệ tử TXMN Viên Khuông
thanh@lenkims-knithat.com



Sadini Viên Hoàng, TXMN Viên Khuông, Ni sư Giới Hương và Mẹ Phương (từ trái sang phải)

3.11. NGƯỜI BẠN ĐỒNG GIỚI ĐÀN TỖ KHEO NI

Nam mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sáng nay nhận được thư mời của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương bên Mỹ, mời viết vài lời vào tuyển tập nhân ngày kỷ niệm xuất gia 40 năm của Ni sư Giới Hương. Ni Sư Giới Hương là người bạn đồng giới của đàn giới thọ Cụ túc Tỳ Kheo Ni với tôi (Ns Hồng Phúc) và Ni sư Thanh Đức (em họ của NS Giới Hương) vào năm 1983. Ba chúng tôi đồng sanh năm 1963, đồng thọ giới “một đàn 3 vị” và cũng là bạn đồng liêu, đồng sàng tại tịnh Thất Liên Hoa, Bình Thạnh. Nay thì tôi định cư ở Pháp, NS Thanh Đức ở Việt Nam còn Ni sư Giới Hương thì ở Mỹ.

Thật là biết viết gì đây, 40 năm không dài nhưng cũng không ngắn cho cuộc đời của một tu sĩ. Bao nhiêu thăng trầm buồn vui xảy ra trong cuộc đời từ hồi còn làm chú tiểu trong đại chúng, cho đến ngày ra ngoài lập thất tu hành, độ chúng sanh. Rồi đến lúc vân du ra nước ngoài hành đạo, một mình một nẻo chống chọi với bao phong ba bão táp của cuộc đời. Có lúc như bị đẩy vào bức chân tường, nhưng vẫn có một bàn tay vô hình kéo ra. 40 năm trôi qua thật là bao nhiêu kinh nghiệm học hỏi từ những cảnh thăng trầm. Những kinh nghiệm này chỉ có thời gian mới so sánh được, chứ không có tiền bạc nào có thể mua được.

Thế nên vào chùa xuất gia tu hành không dễ, nếu không có thiện căn thì không thể ở chùa được. Người xuất gia tu hành như nước chảy ngược dòng, nếu không tinh tấn thì sẽ không chảy ngược lên được mà sẽ bị trôi lại dòng đời cũ, cho nên tu hành cần lắm phải ép mình vào pháp Phật đã dạy, nếu không thì uổng phí cả một đời tu, bất quá chỉ là ngày qua ngày cho xong một kiếp.

Tu có nhiều cách tu, huynh đệ chúng tôi rất là có phước, vì đã gặp được Minh sư Tôn Sư Hải Triều Âm dạy bảo, đường lối tu hành đều đã được học qua. Sư bà chúng tôi đã ngày đêm dạy bảo tận tình, thật là không chỉ học ngày đêm trên lý thuyết, mà Sư bà đã dạy chúng tôi bằng hành động kỹ cương của chính Ngài. Sư bà đã cho chúng tôi một kim chỉ nam chỉ phương hướng, mà chính cái kim chỉ nam này mà bây giờ chúng tôi, dù có lạc bước vào chân trời góc biển nào, chúng tôi cũng nhận định được phương hướng sáng mà đi. Cho nên mới có câu: Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,

Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Đời này chúng tôi đã được Sư bà hướng dẫn đi đúng đường, thì mãi mãi ở kiếp tương lai, chúng tôi cứ thế mà thẳng đường tiến lên bờ giải thoát.

Tiện đây tôi cũng xin sơ lược Giải thích về chữ TU.

Có nhiều người được nghe câu nói: Tu đâu cho bằng tu nhà,

Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.

Rồi dựa vào hai câu này, mà cho rằng ở nhà báo hiếu cho cha mẹ, đó là đệ nhất tu, không cần phải vào chùa đi tu. Nếu nghĩ như vậy, thì gọi là cái hiểu căn bản, nhưng chưa mở rộng.

Tôi xin được giải thích một ít rằng:

Tu có nhiều cách tu. Chữ Tu có nghĩa là sửa, là thay đổi. Tu sửa, tu bổ, tu dưỡng và tu chúng.

Nếu ở nhà báo hiếu cho cha mẹ, thì đây gọi là TU HIẾU.

Đi làm từ thiện, phóng sanh, ăn chay, giữ gìn giới luật, đây gọi là TU THIỆN.

Vào chùa cúng dường, giúp đỡ cho người bản cùng, đắp cầu, xây lộ, đây gọi là TU PHƯỚC.

Cắt ái, từ thân vào chùa tu học, đây gọi là TU CẦU GIẢI THOÁT.

Bốn phương pháp này, cách nào cũng là TU, nhưng mỗi cách đều ra quả báo khác nhau, tùy theo chúng ta thực hành theo cái nào.

Phật dạy: “Nếu không ái, thì không sanh Ta bà” (tức là còn lẩn quẩn trong vòng luân hồi).

Vì vậy Phật dạy, những ai muốn thoát luân hồi, thì phải cắt ái, từ thân, vào chùa cạo đầu xuất gia tu học hạnh xả ly. Cho nên, hạnh của người xuất gia rất là cao quý, mà ít có người có thể thực hành được, nếu không có đủ thiện căn. Vào chùa tu không dễ, giống như dòng nước chảy, chảy xuôi theo dòng bao giờ cũng nhanh và dễ hơn chảy ngược. Người vào chùa xuất gia tu học, giống như dòng nước chảy ngược lên, rất là khó và chậm, nếu không có ý chí kiên nhẫn, sẽ tuột lại theo dòng.

1) TU HIẾU

Thế cho nên, nếu ai TU HIẾU, thì kết quả người đó sẽ có một gia đình đầm ấm thuận hòa, con cái cháu chắt sống có kỷ cương, thuận trên nhường dưới, biết hiếu thuận, biết ân biết nghĩa, nhưng vẫn còn luân hồi tái sanh trong thế giới Ta bà, để chịu thọ thân khổ (vì Phật dạy Thân là gốc của khổ đau).

2) TU THIỆN

Người tu thiện nghiệp cuối cùng sẽ được sanh lên cõi Trời, bởi vì cõi Trời là nơi dành cho những vị có tâm lành, trong nhân gian thường làm việc lành để tái sanh lên đó sống hưởng một đời sống lâu dài và an lành. Nhưng theo lời Phật dạy, cõi Trời cũng còn tai nạn, vì lên đó quá đầy đủ vật chất, sắc đẹp, thọ dụng, nên chỉ hưởng mà không có duyên để tạo, cuối cùng khi hưởng hết phước báo, thì sẽ bị đọa trở xuống (hữu phước bất hưởng tận, hưởng tận sanh bản cùng) là ý đây vậy.

3) TU PHƯỚC

Người nào thường hay đem công, đem của cải của mình ra để làm phước cúng chùa, tạo tượng, in kinh, đắp đường, xây cầu, giúp cho mọi người bớt cơ cực. Thì kết quả sẽ được đời đời sanh ra trong gia đình giàu sang phú quý, danh gia vọng tộc, được mọi người kính nể. Nhưng dù có giàu sang phú quý đến đâu cũng là của phù vân, thế gian là giả tạm, rồi cuối cùng cũng sẽ xuôi tay nhắm mắt ra đi, buông bỏ lại tất cả, nào nhà cửa, xe cộ, vợ, (chồng) con cháu, tiền bạc. Nên Phật dạy tối thượng nhất là tu cầu giải thoát.

4) TU GIẢI THOÁT

Xuất gia vào chùa tu tập hạnh xả ly, cầu được giải thoát sanh tử khổ. Còn luân hồi tái sanh là còn đau khổ. Trong kinh BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Phật dạy: “Sanh tử là bì lao. Tức sanh tử là khổ nhọc”, nghĩa là mỗi một lần sanh ra là trùng trùng sự khổ, khổ vì chồng (vợ), khổ vì con, khổ vì tình cảm, khổ vì tiền bạc, nhà cửa, luật lệ, quan trên đè ép, chủ tớ bức bách câu xé dành giựt lẫn nhau vì cơm gạo, danh tiếng, địa vị, tình cảm... Trong đời hiện tại nhan nhản trước mắt chúng ta. Vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy buồn phiền. Trong cuộc đời nước mắt chảy nhiều hơn nụ cười. Đó là chưa kể đến thân bệnh hoạn khổ đau, không thầy, không thuốc, không người trông coi.

Thế nên, Đức Phật dạy còn luân hồi còn thọ thân là còn đau khổ, muốn thoát luân hồi khổ thì hãy mau tìm cách thoát ra ba cõi. Mà muốn thoát tam giới, chỉ có một con đường duy nhất, là vâng theo lời Phật dạy xuất gia tu học hạnh xả ly. Xuất gia có ba nghĩa: Xuất thế tục gia tức ra khỏi nhà thế tục và vào chùa ở tu học.

Xuất phiền não gia tức là buông bỏ phiền não tham sân si và an trú nơi thanh tịnh ngày ngày thiền quán tụng kinh để dần dần xả được ba độc tham sân si nơi tâm mình.

Xuất tam giới gia tức ra khỏi ba cõi: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Ba độc tham sân si có hết, thì luân hồi sanh tử mới chấm dứt, mới ra được ba cõi nhà lửa của sự vô thường sanh tử.

Trong bốn cách TU trên, tu cách nào cũng tốt, nhưng từng bậc thứ lớp thì quả báo muôn lần sai biệt. Hỡi ai ơi! Đừng vội đem cái hiểu biết thiên cận của mình mà phê phán.

Vài lời xin gửi đến người huynh đệ đồng đàn thọ đại giới, hy vọng những dòng chữ này, sẽ làm tô điểm một chút trong cuốn kỷ yếu 40 năm xuất gia của chúng ta. Kính chúc Ni sư Giới Hương và chư Ni chúng trên đoạn đường còn lại của cuộc đời, sự tu đạo và hành đạo muôn phần trôi chảy và tốt đẹp hơn.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Paris Pháp Quốc, Mùa Thu năm Kỷ Hợi (2019)

Kính đề,

Ni Sư TN Hồng Phúc (Thanh Lương)

Trụ Trì Chùa Liên Hoa Tịnh Độ, Razes, Pháp
duyenthihuynh63@yahoo.com



Ni sư Hồng Phúc (đứng thứ ba từ phải), TKN Viên Chân và Ni sư Giới Hương cùng phái đoàn Chùa Hương Sen đang tham quan London năm 2016



Liên Hoa Tỉnh Thật, nơi NS Giới Hương, NS Hồng Phúc và NS Thanh Đức đã thế phát xuất gia.

3.12. SƯ TỶ GIỚI HƯƠNG KÍNH YÊU

(Người chị họ tôn kính thân yêu nhất)

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sáng nay ngày cuối Thu năm Kỷ Hợi (2019) vừa nhận thư mời viết vài lời vào Tuyển tập kỷ niệm 40 năm xuất gia hành đạo của Ni Sư Giới Hương (người chị kính yêu của tôi).

Thấm thoát ấy vậy là 40 năm trôi qua. Nhớ lại ngày đầu xuất gia và thọ giới, tôi (nhỏ nhất) thường cùng Ni sư Giới Hương (lớn nhất), Ni sư Hồng Phúc (chính giữa) (mặc dù 3 chúng tôi cùng sinh năm 1963) được đứng chung 1 đàn 3 vị để thọ Tỳ Kheo Ni Giới. Thọ giới xong, Ni sư Giới Hương (aka Thanh Hương) và 19 vị Tỳ Kheo Ni xuất chúng khác (tử chúng hơn 100 vị ở chùa Liên Hoa) được Thầy Hải Triều Âm tuyển chọn vào lớp chuyên tu Phán văn (nhĩ căn viên thông) của đức Quán Thế Âm Bồ Tát và qua chùa Vĩnh Nghiêm trình pháp Quan Âm Quảng Trán với Đệ Nhất Pháp Chủ Hòa Thượng Thích Đức Nhuận (nhân dịp Sư Ông từ Bắc vào Nam năm 1983, có Phật sự ở Chùa Vĩnh Nghiêm).

Ni sư Giới Hương lúc ấy còn trẻ, rất nghiêm nghị (ít thấy cười hay nói), nên được bầu làm giám luật uy nghi, còn tôi hay đi lảng xảng nói cười giúp người nên được bầu làm khán bệnh (cho thuốc men, cạo gió, chăm sóc quý Sư cô bệnh nhân và đưa đi bác sĩ). Ni sư Giới Hương được dự trong lớp tu Phán Văn, lúc ấy Ni sư và các Sư cô khác đã nỗ lực hết tâm trí, buông xả 6 trần không thiết gì cái thân tứ đại, để ngày đêm nhập vào dòng thánh Phán Văn Phán Sắc. Lúc đó, quý Sư tỷ là thần tượng của nhóm nhỏ chúng tôi. Sự tu hành khổ hạnh ấy qua 20 năm sau, Ni sư được chánh báo y báo nên nay thành một Giảng sư nhạo thuyết biện tài khéo nói, khéo viết và khéo độ sanh. Ni sư theo hạnh Quan Thế Âm Bồ Tát Phán Văn 6 trần nay lại dùng âm thanh của nhĩ căn hằng nghe đó mà hóa độ lại chúng sanh hàng hậu lai.

Tôi là Thanh Đức vừa là em họ của Ni sư Giới Hương và vừa là huynh đệ đồng đạo, đồng rủ nhau đi tu và đồng giới đàn với Ni sư. Tôi rất ngưỡng mộ Ni sư Giới Hương luôn học kinh Phật và chân thành thực hành theo. Ni sư rất sáng dạ và có trí tuệ. Ni sư đã viết nhiều sách Phật bằng tiếng Anh-Việt, dạy học nhiều nơi, xây chùa độ chúng Ni, v.v... Hôm nay viết lời này, thành tâm chấp tay tùy hỷ công đức Ni sư Giới Hương đã thay Phật tiếp Tổ hoàng truyền giáo pháp của Như Lai để chúng sanh đạt được trí tuệ đi về con đường chánh pháp. Còn phần tôi phải cố gắng xây dựng chùa chiền, bố thí từ thiện, chăm sóc bệnh nhân hay người kém phước, tùy thuận chúng sanh học theo hạnh Ngài Phổ Hiền. Như vậy, chị em tôi (một người con bác Sáu và một người con bà Mười) và chị em bạn đạo (cùng là đệ tử Sư bà Hải Triều Âm đã gieo hạt giống TRÍ - PHƯỚC song tu để bổ sung trọn vẹn cho nhau.

Thất Linh Quang, ngày 30/10/2019

Cẩn bút

Tỳ-kheo-ni Thanh Đức

hoanglinh6297@gmail.com



Ni sư Giới Hương (đứng) và Ni sư Thanh Đức (ngồi) đi Núi Dinh Long Hải năm 1994



Hình Ni sư Thanh Đức (đắp y đứng thứ hai từ phải)



Hình Ni sư Thanh Đức (quỳ hàng thứ 2 sau lưng Ni sư Giới Hương)

3.13. CUỘC ĐỜI THOÁNG QUA

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Ni Sư Giới Hương,

Tôi, Thích Nữ Tâm Diệu là di thứ mười của Ni Sư Giới Hương (Thân mẫu của NS Giới Hương là thứ sáu) và cũng là Thân mẫu của Ni sư Thanh Đức (người sanh cùng năm và đã cùng đi xuất gia với Ni sư Giới Hương). Tôi trang nghiêm kính tặng vài lời đến với Ni sư Giới Hương, để góp mặt trong *Tuyển tập 40 năm Xuất gia và Hoàng pháp* đầy ý nghĩa này của Ni Sư Giới Hương.

Năm tháng dần trôi theo dòng đời: Sanh ra, trưởng thành, lấy chồng, sanh con, bươn chải mưu sinh, già bệnh và chuẩn bị nằm xuống, tiếp nối vở kịch sanh tử tái sanh. Tất cả trôi qua như một chớp mắt, cho nên xuất gia là hạnh phúc nhất, bởi lẽ cuộc đời ai cũng trôi qua, nhưng nếu trôi qua với nếp sống thanh tịnh trong sáng là hay hơn cả. Tôi ngộ được hai chữ Vô Thường, từ đó tôi tập buông xả hướng về Phật Pháp, xuất gia sống trong nhà Như Lai, nương cửa Phật, dù “bán thế xuất gia”, nhưng trẻ cũng còn hơn không.

Hình ảnh cô Ni trẻ (Ni Sư Giới Hương) đang đi du học ở trường đại học Delhi (Ấn Độ) và Mỹ Quốc lần nào về Việt Nam cũng ghé thăm tôi, lần nào cũng thuyết giảng khuyến khích tôi xuất gia, Ni sư giảng pháp rất hay và dễ hiểu. Tôi nhìn Ni sư lúc nào cũng thấy thương thương, vì tôi nhận ra được Ni sư rất hiểu thảo, Ni sư Giới Hương quyết tâm bỏ tục theo Phật, xuất gia để báo hiếu cha mẹ bà con, sống nếp sống giải thoát thanh tịnh và hướng người khác cũng được thanh tịnh như vậy. Vì vậy, cho nên, tôi rất ngưỡng mộ lòng hiếu thảo của Ni sư, từ khi Sư còn trẻ “đồng chơn xuất gia”. Còn về phần tôi, già mới nương được cửa từ bi của Phật và chí nguyện này nay cũng đã được như ý nguyện. Tôi được đầu tròn và khoác y cà sa vàng thanh cao, chính thức làm đệ tử Phật. Tôi lớn tuổi rồi không đủ phước duyên hành đạo, thuyết pháp, dịch kinh như Ni sư Giới Hương hay lăn xả làm phước thiện như Ni sư Thanh Đức (con gái đầu lòng của tôi), nên tôi cố gắng chỉ chuyên niệm Phật và cần cầu vãng sanh.

Tôi rất hãnh diện trong gia đình dòng họ của chúng ta có được Ni sư Giới Hương đức hạnh và tài giỏi như vậy. Ni sư thuyết giảng, dịch kinh, viết sách, làm thơ nhạc đạo, đi nhiều nơi trên thế giới và biết nhiều ngôn ngữ để diễn đạt lời Phật. Ni sư đúng là rường cột Phật Pháp đã cống hiến nhiều cho sự nghiệp giáo dục và văn hóa Phật giáo.

Tôi thành tâm chấp tay cầu nguyện Ni sư Giới Hương cũng như Ni sư Thanh Đức, Sư cô Trí Minh (em gái thứ bảy của Ni sư Giới Hương), ni cô Viên Khuông (cháu gái của Ni sư, con người chị thứ hai) và chư Ni chúng ở hai chùa Hương Sen (Việt Nam và Hoa Kỳ) mãi mãi là ngọn đuốc Phật tuệ chiếu sáng nơi tối tăm và hương thơm giới-định-tuệ của quý Ni sư sẽ lan truyền khắp muôn nơi.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma ha tát.

Chùa Bảo An, Long Điền, ngày 22/11/2019

Kính bút,

Thích Nữ Tâm Diệu

hoanglinh6297@gmail.com



Ni cô Tâm Diệu (đứng) và Ni sư Thanh Đức (quỳ)



Ni cô Tâm Diệu (đứng) và chị Ánh (con Má Tư)

3.14. KẾT NỐI TÌNH HUYNH ĐỆ

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Ni Sư Giới Hương,

Để kỷ niệm tròn 40 năm tu học và hoàng pháp của Ni sư, con có vài lời chân thật tận đáy lòng kính dâng đến Ni sư.

Con là Sư đệ của Ni sư và cùng là đệ tử Sư bà Hải Triều Âm. Trước kia, con nghe nói Thầy mình có vài đệ tử bên Mỹ trong đó có Ni Sư Giới Hương. Năm 2015, nhờ Ni sư Bảo Liên giới thiệu, nên Ni sư mời con sang Mỹ, cầm thư mời mà con rất cảm động, vì Ni sư chưa biết mặt con ra sao mà cũng mời con và còn bảo lãnh nhiều huynh đệ hay không phải huynh đệ đi Mỹ nữa. Tấm lòng của Ni sư bao dung rộng lớn, thương tất cả các em cho dù chưa biết mặt và ngay các chư Ni khác, Ni sư cũng sẵn lòng, dang tay ra giúp đỡ.

Năm 2016, con cùng vài huynh đệ đi Mỹ 1 tháng, vừa là tham quan vừa là đi thực tế học hỏi và bồi dưỡng thêm kiến thức của mình. Cuối năm 2016, Chùa Thiên Long, thôn Yên Nhân, xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, Tp Hà Nội rất hân hạnh tiếp đón Ni sư Giới Hương cùng hai đệ tử của Ni sư là Sư cô Viên Nhuận và Sư cô Viên Quý. Được quý Sư viếng thăm, hướng dẫn khóa tu cho quý Phật tử huyện Mê Linh (con cháu của Hai Bà Trưng), chúng con vô cùng cảm kích và kính mến Ni sư nhiều hơn. Sau khi Thầy mất, huynh đệ ai cũng lo tu tập và Phật sự bốn tự, ít ai viếng ai, trong nước còn khó viếng, huống chi từ xa ở nước ngoài về. Ni sư và chư Ni Hương Sen đã ra tận Hà Nội thăm đàn em nhỏ như thăm con (Hải Quang của chùa Thiên Long Tự), Sư muội Kiến Đạo và Phương Tú (Chùa Trung Lữ, xã Tiên Châu, tỉnh Phúc Yên), Ni Sư TN Từ Ân (Chùa Hưng Ký, Phố Minh Khai, Hà Nội) và Sư muội Nhu Hòa (Tịnh thất ở Đồng Nai). Kỷ niệm này chúng con nhớ mãi.

Trước khi dứt lời, chúng con thành tâm kính chúc Ni sư và chư Ni chúng Hương Sen sức khỏe tăng trưởng, Phật sự pháp sự sớm viên thành, mãi mãi là cây Bồ đề tỏa bóng mát cho chị em chúng con được nương nhờ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thiên Long Tự, ngày 11/11/2019

Trụ Trì: Sư Thầy TN Hải Quang
Thichhaiquang1969@gmail.com

Sau đây là những hình ảnh đẹp đáng nhớ khi Ni sư ra Bắc và chúng con đưa Ni sư và hai Sư cháu TN Viên Quý và TN Viên Nhuận đi viếng các chùa như sau:



Ni sư Giới Hương và Sư Thầy Hải Quang ở Chùa Cái Bầu, Quảng Ninh



cùng Sư Thầy Thích Trúc Bảo Tú ở Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh



Chùa Cái Bầu, Quảng Ninh



NS Giới Hương, Sư Thầy Hải Quang, St Kiến Đạo, St Phương Tú, St Nhu Hòa và hai Sư cháu (Sư cô Viên Nhuận và Sư cô Viên Quý) dùng trà tại phòng khách Thiên Long Tự



Cùng các cụ chụp hình trước Chánh điện Thiên Long Tự



Phật tử Thiên Long thỉnh Pháp sư Giới Hương dẫn đàn thuyết pháp



Trang nghiêm trước Phật đài tại Giảng Đường Chùa Thiên Long

3.15. VÒNG TRÒN GẶP NHAU

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Ni Sư Giới Hương,

Em vừa nhận được thư mời viết bài cho Tuyển tập kỷ niệm 40 năm Xuất gia và Hoàng pháp của Ni Sư.

Trong tình huynh đệ Pháp lữ đồng xuất gia tu học, nhân duyên gặp được Sư chị, Ni Sư Giới Hương trong khóa Bồi Dưỡng Trụ Trì tại Việt Nam Phật Quốc Tự vào tháng 3/2018. Sau đó, vào tháng 11/2018, được Ni sư mời về gia đình ở Bà Điểm, Hóc Môn dự lễ Chung thất 49 ngày của Thân phụ Ni sư. Vào tháng 12/2018, Ni sư đến giảng pháp cho khóa tu ở chùa Thiền Lâm do em làm Trụ trì. Tình thân liên kết giữa Ni giới với nhau, Ni sư mời em, Ni sư Thanh Nhã và Ni sư Thông Tịnh (chị ruột của NS Chánh Tuệ và là huynh đệ đồng Sư phụ Hải Triều Âm) qua chùa Hương Sen, Hoa Kỳ dự lễ Phật đản (26/5/2019) và nhập hạ. Riêng em, được Sư giao nhiệm vụ giảng pháp khóa tu và ngày lễ, còn NS Thông Tịnh thì làm trưởng ban nghi lễ.

Từ đó, tình huynh đệ càng thân thiết hơn. Được cùng nhập hạ với Ni sư ở Chùa Điều Ngự (Westminster, California) và Chùa Như Lai Thiền Tự (San Diego, California), cùng trao đổi Phật pháp và tu học, chị em càng hiểu nhau hơn. Tuy điều kiện hoàng pháp mỗi người mỗi nơi, nhưng luôn thể hiện niềm vui hỷ lạc trong chánh pháp; dù chia tay trở về chăm lo Phật sự tại tự viện, nhưng luôn mang theo năng lượng hòa hợp tu học, mang theo tinh thần Linh sơn Pháp lữ, mang theo đạo tình thắm thiết từ công đức tu tập tại hạ trường, tại chùa Hương Sen, theo từng nhịp đập con tim, để mai này dù đối diện với cuồng phong bão táp, dù phải đối diện với bao khổ nhọc, trên bước đường tu học và phụng sự, em luôn vận dụng năng lượng này để xác quyết niềm tin vững chắc vào chánh pháp và nỗ lực tu học chuyển hóa huynh đệ cùng nhau thắp sáng ngọn đèn chánh pháp để lợi lạc quần sanh.

Xin tán thán công hạnh Ni sư Giới Hương, một đời là Trưởng tử của Như Lai, hướng đến đời sống giác ngộ cao thượng. Vị thế một vị Tỳ-kheo-ni dù đi đâu, sống với môi trường nào, hoàn cảnh nào cũng mang theo hạnh nguyện: “Nơi nào chúng sanh cần thì chúng con đến” thì công tác phụng sự đó có sức lan tỏa rộng hơn. Vì lý tưởng cao cả và đầy lòng từ bi của Đức Thế Tôn đã để lại: “Phụng sự chánh pháp là cúng dường Chư Phật.”

Ngưỡng cầu Tam bảo gia hộ Ni sư Giới Hương và chư Ni chúng chùa Hương Sen (Việt Nam và Hoa Kỳ) luôn thành tựu Phật sự trên mọi miền đất nước và đầy đủ sức khỏe để giáo hóa chúng sanh trên bước đường tu học giải thoát.

Chùa Thiền Lâm, ngày 8/11/2019

Cẩn bút,

TKN Tường Hạnh

Chùa Thiền Lâm

4/54 Đặng Thúc Vịnh, ấp Nam Thới
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TpHCM

Dt: 0909 185578

anhtrangmai2012@gmail.com



NS Tường Hạnh (bên trái) và Ni sư Giới Hương ngày 8/11/2019



Khóa Tu Học Một Ngày An Lạc tại Chùa Thiên Lâm ngày 8/11/2019

3.16. LỜI KHUYẾN TẤN HOÀNG PHÁP THỜI NAY

Đã là người tu sĩ của Phật Giáo mỗi chúng ta ai cũng mang tâm niệm hoài bão: “**Hoàng Pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp**” để báo Phật thâm ân, không cô phụ chí nguyện xuất gia của mình. Việc hoàng pháp thời nay là nhu cầu thiết yếu rất cần thiết cho xã hội ngày nay, đòi hỏi mỗi Tăng Ni đều phải biết cách ứng dụng linh hoạt thực tế giáo lý của Đức Phật cũng như kết hợp “**từ bi - trí tuệ**” “**vô ngã - vị tha**” “**dẫn thân phục vụ và hy sinh**” nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh môi trường, con người địa lý và thời tiết. Có như vậy việc làm đó mới thành tựu viên mãn sự nghiệp hoàng pháp, ngõ hầu làm “**Tốt đời đẹp đạo**” và “**Báo Phật thâm ân**” trong muôn một.

Tăng Ni cần phải nâng cao ý thức mình là người xuất gia, cần phải khép mình trong thiền môn quy củ, tôn trọng Giới Luật và thực hành theo lời Phật dạy, tìm cho mình một vị Thầy hướng dẫn, sống trong đại chúng nương theo một pháp môn tu tập sao cho phù hợp.

Tích cực học hỏi tại các trường lớp Phật học, tiếp thu lắng nghe trau dồi đạo học lẫn thế học, tham gia các hoạt động Phật sự tại địa phương, phát huy sôi nổi đẩy nhanh, đẩy mạnh phong trào giảng dạy giáo lý cho Phật tử, kết hợp mở các khóa tu trên địa bàn đang cư ngụ, ứng dụng kịp thời giáo lý Phật đà vào cuộc sống, làm cho đời sống tâm linh ngày một thăng hoa. Với giá trị nhân văn ấm lòng nhân đạo mang bản sắc văn hóa Việt, khi tu sĩ truyền đạo dù ở nơi đâu cũng hướng tới làm việc thiện, nghĩ điều thiện, hành động đi đôi với việc làm “**Nghìn lời nói hay cũng không bằng một việc làm dù nhỏ**” và “**Tất cả đều vì Phật Pháp**”. Vì vậy ứng dụng tư tưởng giáo lý Phật Giáo vào đời sống xã hội ngày nay là một điều cần thiết cho ngành giáo dục cũng như hoàng pháp.

Với ngành hoàng pháp, khi chúng ta nhường cơm sẻ áo, phát quà từ thiện giúp người là việc làm thể hiện tinh thần “**Từ bi - cứu khổ - ban vui**” của Đạo Phật. Nhưng “**Tài thí**” chỉ mang lại lợi lạc hiện đời cho nhu cầu sinh tồn của con người, còn “**Pháp thí**” mang lại lợi lạc tinh thần, gieo duyên lành, không những trong đời này mà nhiều kiếp đời sau nữa, nên Pháp thí có giá trị rất lớn trong việc hoàng pháp lợi sanh. Vì Đức Phật đã dạy rằng: “**Trong tất cả sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất, không có công đức nào sánh bằng**”.

Đất nước Việt Nam đã và đang hội nhập môi trường toàn cầu hóa, không những cả về văn hóa mà cả về kinh tế với nhiều thách thức của thời đại. Chính vì vậy để hòa nhập cùng xã hội, Tăng Ni ngoài việc nhận thức đúng đắn vấn đề tu học, chúng ta phải năng động để tạo ra những thay đổi phù hợp đón nhận những cơ hội đầy thách thức này.

Ngày nay việc hoàng pháp của thế hệ Tăng Ni đang được đề cao và xã hội hưởng ứng vì giáo lý của Đức Phật rất không rời xa thực tế, dễ gần gũi cảm thông và nó còn đem lại suối nguồn an lạc thiết thực cho mỗi con người trong thời đại văn minh tiến bộ này. Vì vậy Tăng Ni cần dẫn thân phục vụ và nhập thế truyền bá giáo lý tùy theo căn cơ trình độ, vùng miền của người dân ngày càng sâu rộng hơn nữa, để giúp con người vượt qua bao nỗi khổ bi thương cảm dỗ của cuộc đời.

Tương lai Phật giáo Việt Nam còn tồn tại đậm màu sắc dân tộc và phát triển bền vững hay không là phụ thuộc vào giáo dục Phật giáo thông qua việc hoàng pháp. Vì vậy chương trình giáo dục cho Tăng Ni ở các cấp phải phù hợp với thời đại được giảng dạy dưới nhiều hình thức, chuyên sâu việc thực hành cạo sát thực tế nhiều hơn là lý thuyết trên bục giảng. Bậc cổ đức có dạy rằng “**Đức là gốc, tài là ngọn**”, thế nên giáo dục Phật giáo phải đề cao đạo đức, chất lượng hơn là số lượng. Dù nền kinh tế có phát triển, văn minh văn hóa có hội nhập nhưng cũng không thể chạy theo cái gì đó mà quên đi nguồn cội, vì đạo đức là nền tảng căn bản hình thành nhân cách của con người.

Hãy quay ngược lại trang sử vàng của Phật Giáo Việt Nam nhiều thế kỷ trước, biết bao nhiêu

hình ảnh Chư Tôn Thiển Đức nhị bộ đã ghi lại những tấm gương sáng về đạo hạnh và tinh thần tu học nghiêm trì giới luật, đã để lại nhiều tác phẩm Kinh- Luật- Luận có giá trị bất diệt cho giáo dục Phật giáo Việt Nam như: Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, HT Thích Trí Tịnh, HT Thích Minh Châu... Ni Trưởng Thích Nữ Như Thanh, Ni Trưởng TN Diệu Không, Ni trưởng Hải Triều Âm, Ni Trưởng TN Diệu Nhân, ... mà không sao có nét bút mực ngôn từ nào có thể kể hết và sánh kịp. So với quý Ngài thì Tăng Ni trẻ bây giờ, quý vị học hành rất nhiều, bằng cấp trong ngoài nước không thiếu, ngoại ngữ cũng lưu loát nhưng lắm lúc nội lực và kết quả của việc hành đạo thì không khả quan, mau chán nản dễ bực tức và cáu giận, bỏ ngang hay đi sai đường lạc lối. Đây là nghịch lý mà mỗi một chúng ta nên đặt câu hỏi và cần phải lưu tâm khắc phục để có câu trả lời chính xác nhằm đưa ra giải pháp tối ưu cho những vấn nạn của thế hệ Tăng Ni ngày nay.

Đạo Phật là Tôn giáo của “*Chân- Thiện- Mỹ*”, vì vậy yếu tố căn bản để hình thành một người tu sĩ làm tốt đời đẹp đạo cũng xuất phát từ ba yếu tố đó và song hành với việc tự giác và ý thức tầm quan trọng của “Giới- Định- Tuệ” để thực hành sao cho phù hợp.

Công tác quản lý con người và sự nghiệp giáo dục con người cho thế hệ tương lai là một công tác cực kỳ quan trọng ở tất cả mọi thời đại. Nó luôn mang trên mình một sứ mệnh sống còn hay hủy diệt của cả một thế hệ, từ cái không đến cái biết, cái chưa hoàn thiện đến cái hoàn thiện. Vì thế ở bất kỳ một không gian, thời gian, quốc gia hay xứ sở môi trường nào thì việc quản lý con người và giáo dục con người, đặc biệt là vai trò hoàng pháp của người tu sĩ luôn đặt trọng trách hàng đầu và luôn sống trong tinh thần lục hòa, hết sức đoàn kết thì dù có khó khăn đến cách mấy cũng có cách giải quyết. Điều này cũng đòi hỏi các cấp Giáo Hội nên quan tâm đúng mức và có kế hoạch đào tạo hướng cho Tăng Ni đi đúng con đường chánh pháp nhất là với thế hệ Tăng Ni trẻ hiện nay.

Vai trò và trách nhiệm của Tăng đoàn Phật giáo là một tổ chức rất quan trọng trong đời sống xã hội. Do vậy xã hội rất cần thiết những vị tu sĩ dẫn thân phục vụ, những mẫu người có đạo hạnh và trình độ nội cũng như ngoại điển thực sự, biết thức tỉnh lòng người, lắng nghe thấu hiểu nỗi khổ niềm đau và biết cảm thông chia sẻ, biết thực hành giáo lý “*vô ngã vị tha*” mà Đức Phật đã dạy. Người làm công tác giáo dục hay hoàng pháp phải luôn học hỏi kinh nghiệm, cập nhật thông tin thường xuyên, đổi mới cách thức để phù hợp với thực tế, truyền thông cho mọi người biết để cùng tham gia, đổi mới chính là khắc phục những tồn tại trong thực tế, mở ra cái mới cho tương lai, gạn đục khơi trong để thuyết phục lòng người giúp họ có cuộc sống an lành giải thoát trong Pháp Phật. Thật đúng là: “*Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, cùng tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời*”.

Thay lời kết cho bài viết này, tác giả xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dâng lên Ni Sư Thích Nữ Giới Hương, kính mừng “40 năm xuất gia tầm Sư học Đạo- lập chí xuất trần thượng sĩ và cứu nhân độ thế- báo Phật thâm ân” của Sư. Ni Sư cũng như là vị Sư Tỷ người đi trước, bậc mô phạm với đời sống giản dị thanh bạch và phạm hạnh, tâm luôn hoan hỉ từ bi và luôn là tấm gương sáng cho chúng con noi theo. Ni Sư thật đúng là bậc Ni lưu xứng đáng để được tán thán khen ngợi cả trong và ngoài nước:

*"Đời tu sĩ bốn phương trời rảo bước
Cõi Ta bà đâu cũng nhà ta
Một mình đi với bình bát, Ca sa
Trong khắp chốn muôn nhà là quyến thuộc."*

Học viện PGVN TpHCM, ngày 27/11/2019

Ni sư Tâm Thảo

Giảng Viên Khoa Anh Văn Phật Pháp
tamthaovn@gmail.com



*Ni sư Giới Hương và Ni sư Tâm Thảo ngày 06-9/12/2019
nhân ngày lễ Kỷ Niệm 35 Năm thành lập Học Viện PGVN*



*Sc Viên Trang, Sc Viên Chân, Ni sư Chánh Tuệ, Ns Giới Hương,
Ns Tâm Thảo, Sc Viên An và Sc Viên Tiến (từ trái sang)*



Trước cổng chùa Hương Sen

3.17. XÂY CHÙA LẬP HẠNH TỪ BI

*Tóc xanh một thuở phải rồi,
Vượt bao phiên nào trên đời thị phi.
Xây chùa lập hạnh từ bi,
Hương Sen dạy Chúng tu trì tinh chuyên.*

Nhân dịp tất cả chư Tôn Đức, huynh đệ, thân hữu cùng quý Phật tử quen biết cả ở Việt Nam và Hoa Kỳ rộn rịp viết bài và gửi hình để góp mặt Tuyển Tập Kỷ Niệm 40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni sư Giới Hương, Con cũng kính tặng Ni Sư Giới Hương nhân ngày kỷ niệm 40 năm tu học và hoằng pháp của Ni Sư. Cảm ơn những tình yêu thương và sự nhiệt tình của Ni sư và chư Ni chúng.

Kính chúc Ni sư và chư Ni chúng luôn mạnh khỏe và vững chãi để lèo lái con thuyền Phật pháp đến với mọi nơi.

Chùa Hương Sen, ngày 24/11/2019

Khế Thủ,

Thích Nữ Liên Tạng
diemtang2020@gmail.com



SC Liên Tạng (thứ ba từ trái)



Sư cô Liên Tạng (bưng khay lễ) trong khóa lễ Tam Bộ Nhất Bái của Chùa Hương Sen ngày 21 tháng 5 năm 2019

3.18. NHẠC THƯƠNG VỀ HƯƠNG SEN

Hương Sen nở rộ giữa Hoa Kỳ
Ni sư Giới Hương vị Trụ trì
Chúng con hãnh diện có Ni chúng
Giữa chốn sa mạc đầy thiết thi
Kỷ niệm Tuyển tập 40 năm
Hoàng dương Chánh pháp nơi xa xăm
Chẳng ngại khó khăn Sư vẫn tiến
Dẫn dắt chúng sanh thoát mê lầm
Viết thư thăm hỏi những tù nhân
Giúp trẻ mồ côi có mùa Xuân
Giúp người cơ hàn được ấm no
Hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm
Hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm

Kính tặng Ni Sư Giới Hương nhân dịp kỷ niệm
40 Năm Tu Học và Hoàng Pháp của Ni sư Giới Hương.

Chùa Pháp Nhãn, Tustin, Tx, ngày 18/12/2019

Thích Nữ Hạnh Minh
hanhminh122@gmail.com



*Sư cô Hạnh Minh, Sc Nguyên Ý, Ns Giới Hương và Ns Minh Huệ (từ phải sang)
trong 1 buổi thuyết trình tại Trường hạ Chùa Điều Ngự ngày 12 tháng 6 năm 2019*

3.19. CHỈ CẦU NIỆM PHẬT

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Ni Sư Giới Hương,

Con là Sadini Diệu Hải, Sư đệ cùng Thầy Hải Triều Âm với Ni sư Giới Hương. Con là đứa em hậu học, lớn tuổi, lại suốt ngày ở trong tịnh thất, quê mùa, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Theo cảm nghĩ của con, Ni Sư là một người đàn chị, Sư tử, rất thương các đàn em nhỏ, đệ tử, Phật tử; Ni sư luôn luôn làm thỏa mãn mọi mong cầu tâm linh, mỗi khi ai có việc cần nhờ, Ni Sư, không bao giờ từ chối và cũng không nề mệt mỏi. Ni Sư lại là người tu hành rất cương quyết dứt khoát, nhẫn nại, quyết chí thực hiện, vượt qua mọi khó khăn để đạt được ý nguyện của mình.

Kính bạch Ni Sư, nay vâng lời Ni Sư, con xin chép lại một đoạn Kinh dạy Niệm Phật của Đại Sư Hán Sơn (Trích trong quyển “Quê Hương Cực Lạc” của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm) mà Thầy Hải Triều Âm hay đọc, để kính tặng Ni sư:

HÁN SƠN ĐẠI SƯ KHAI THỊ

“Mỗi ngày trừ hai thời công phu chỉ đem câu A Di Đà Phật đặt ngay ngực, niệm niệm chẳng quên, tâm tâm chẳng mê, hết thầy sự đời chẳng nghĩ ngợi đến. Chỉ lấy câu niệm Phật làm mạng sống của mình, cắn chặt hàm răng quyết chẳng buông bỏ, thậm chí ăn uống, cử động, đi đứng, nằm ngồi một tiếng niệm Phật này thời thời hiện tiền.

Nếu gặp cảnh thuận nghịch, vui giận, phiền não, lúc tâm chẳng yên, bèn đem tiếng niệm Phật nhiều lên, liền thấy phiền não khi ấy tiêu diệt. Bởi phiền não là gốc sanh tử, nay dùng niệm Phật tiêu diệt phiền não chính là Phật độ nổi khổ sanh tử. Nếu niệm Phật tiêu trừ phiền não, liền có thì khỏi sanh tử, không có pháp gì khác.

Nếu niệm Phật đến khi làm chủ được phiền não, thì làm chủ được mộng du, nếu trong mộng đã kiểm soát được thì khi bệnh khổ cũng làm chủ được. Nếu đã làm chủ được “bản thân” trong khi bệnh tật, thì khi mạng chung liền biết chỗ sanh về.

Sự này chẳng khi cần, chỉ cần làm với một niệm sanh tử, tâm khẩn thiết chỉ cần dựa vào một mình tiếng niệm Phật, không có suy nghĩ gì khác. Lâu ngày thuần thực, tự nhiên được đạo an lạc, được đại thọ dụng.”

Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Tu Học và Hoàng Pháp của Ni sư, chúng con kính chúc Ni sư và chư Ni chúng chùa Hương Sen thân thương sức khỏe dồi dào, luôn niệm Phật và chia sẻ pháp môn Tịnh Độ này đến với mọi chúng sanh như công hạnh của Tổ Hán Sơn và Thầy Hải Triều Âm.

Con thành tâm kính lễ,

Tịnh Thất Giác Huệ, TX, ngày 18/11/2019

Sadini Diệu Hải

lieunguyen@yahoo.com



*Hình Sadini Diệu Hải (phía trái)
phía sau: Ni sư Giới Hương, Sư cô Viên Chân và Sadi Huệ Đức*

3.20. ƯỚM HẠT BỒ ĐỀ

*Giáo pháp chư Phật, quả đạo mầu
Im lặng đúng thời, nói đúng pháp
Ngán cảnh hư huyễn chốn trần ai
In dấu chân vào dòng Thích tử.*

*Học đức khiêm cung, hạnh dung thông
Ướm hạt Bồ đề tâm vững chãi
Ởn Thầy, cha mẹ, ởn đàn na
Nghe - suy - tu tập luôn tinh tấn
GIỚI HƯƠNG ngược gió khắp muôn phương.*

Kính gửi tặng Ni sư Giới Hương 1 bài thơ đơn giản nhân kỷ niệm 40 năm tu học và hoàng pháp của Ni sư và kính chúc Ni sư thành tựu sự nghiệp.

Chùa Diệu Giác, ngày 14/12/2019
Cẩn bút,

Thích Nữ Hạnh Bảo
hanhbao.dg@gmail.com



*Tôn chứng sư Bhikkhuni Hạnh Bảo (ngồi ngoài cùng bên phải)
trong giới đàn Sadini tại Chùa Hương Sen ngày 20 tháng 5 năm 2017*



Ni sư Hạnh Bảo (người thứ hai bên phải) trong buổi ngộ trai tại Lễ Phật đản Chùa Hương Sen ngày 21 tháng 5 năm 2017

3.21. NGÔI SAO TỎA SÁNG

GIỚI thể trang nghiêm tục diệm Ni lưu xương minh dòng Thích tử

HƯƠNG tâm thanh tịnh truyền đăng Thánh chủng hưng thịnh chúng Trung tôn.

Ni Sư Thích Nữ Giới Hương là một bậc Ni tài trong hàng Ni lưu Thích tử hiện nay tại Mỹ cũng như Việt Nam. Chúng con có duyên được biết Ni Sư lúc chúng con sang du học xứ Ấn (2004). Gặp Ni Sư chỉ được một năm thì Ni Sư đã rời Ấn Độ, vì Ni Sư đã hoàn tất chương trình Tiến sĩ Phật học và đi đến xứ Mỹ để hoằng dương Phật Pháp. Tuy thời gian rất ngắn nhưng chúng con được biết Ni Sư là một vị Ni tài giỏi, hài hòa và năng nổ. Ni Sư vừa học, vừa nghiên cứu, viết sách. Khi sang Ấn, lần đầu tiên chúng con đến thăm Ni Sư, đã được Ni Sư tặng cho bộ sách “Ban Mai Xứ Ấn” gồm ba tập. Chúng con vô cùng khâm phục, vì Sinh viên sang du học nơi đây đều rất căng thẳng, đối phó bài vở, những kỳ thi, rồi tìm tài liệu cho những bài viết của mình. Vậy mà Ni Sư ngoài việc học, còn tranh thủ thời gian để viết sách... thật đáng khâm phục!

Nhân duyên hội ngộ, khi sang Mỹ, chúng con gặp lại Ni Sư. Bản tính năng động, hoạt bác của Ni Sư như càng tăng hơn nhiều. Ni Sư vừa Trụ trì, lo Phật sự, tiếp Ni độ chúng, vừa đi học thêm chương trình ở Mỹ, vừa viết sách, dịch kinh, vừa đi giảng trong các nhà tù, bệnh viện... Không những Phật sự nơi hải ngoại, mà Ni Sư còn tham gia giảng dạy tại Học viện Vạn Hạnh, cũng như thuyết giảng Phật Pháp tại nhiều chùa ở quê hương Việt Nam. Ni Sư tuy thân nữ nhi mà ý chí trượng phu. Mặc dù chân yếu tay mềm nhưng vì Phật pháp, vì chúng sanh, Ni Sư đã vượt qua mọi “nữ nhi thường tình” mà dấn thân vào đời với tinh thần Bồ-tát đạo, lăn xả, cống hiến cho đời, cho đạo. Đây là điều mà chư Ni hậu học chúng con cần noi gương, học hỏi.

Đặc biệt hơn, Ni Sư là người sống rất gần gũi, hài hòa với mọi người, nhất là với chư Ni đàn em. Ni Sư rất nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ mỗi khi đàn Sư em hậu học có việc cần giúp đỡ. Đúng như ý nghĩa Phật đạo, Ni Sư không hề phân biệt Pháp phái, Mỹ, Việt Nam... Vì lợi ích chung cho đời, cho đạo... nơi nào cần, Ni Sư đều nhiệt tình tham gia và cống hiến. Chúng con có nhân duyên, từng làm việc chung với Ni Sư. Mỗi khi có việc cần, chúng con kính nhờ, Ni Sư chưa bao giờ từ chối, mà luôn sẵn lòng, nhiệt tình chia sẻ, giúp đỡ. Chúng con thiết nghĩ rằng: Thời đại ngày nay thật sự rất cần những mẫu Ni vừa tài năng, đức hạnh và lăn xả, cống hiến như Ni Sư.

Nói đến Ni Sư thật khó dùng bút mực để nói hết được. Chúng con chỉ thắm thán phục, kính mến và học hỏi, noi theo gương.

Kính chúc Ni Sư vạn nguyện như ý, luôn là ngôi sao tỏa sáng trong bầu trời Ni giới, đóng góp nhiều lợi lạc cho Phật Pháp, nhân sinh nơi hải ngoại cũng như quê nhà Việt Nam.

Los Angeles, Chùa Diệu Pháp, ngày 22/12/2019

Kính bút

Sư em - Thích Nữ Minh Huệ

thichnuminhhue@gmail.com



Ni sư Minh Huệ (đứng thứ ba từ phải sang) cùng Ni sư Giới Hương và chư Ni chúng Hương Sen nhân lễ Phật đản 2019 tại Chùa Diệu Pháp



Ni sư Minh Huệ (thứ năm từ trái sang) cạnh Ni sư Giới Hương và chư Ni chúng

3.22. GƯƠNG SÁNG NGƯỜI CỦA SỰ HÒA HỢP

Mỗi năm sau ngày Rằm tháng Tư Âm lịch, Chư Tăng Ni tại California tập trung tại trụ xứ cấm túc an cư. Tôi đã gặp Ni Sư Giới Hương khi thì ở Phật Học Viện Quốc Tế, North Hills; khi thì ở trụ xứ an cư Chùa Huệ Quang, Santa Ana; khi thì Niệm Phật Đường Fremont, San Jose; khi thì Như Lai Thiền Tự, San Jose, khi thì các Đại lễ vía hay khóa tu Bắc Mỹ..

Ni Sư Giới Hương vào “tốt” các Sư chị lớn **có tuổi hạ cao** trong khi tuổi đời trẻ (vì Ni sư xuất gia từ lúc 15 tuổi và thọ giới Tỳ Kheo Ni sớm), nên Ni sư thường nằm trong danh sách Ban chức sự và Ban giảng sư đại diện Chư Ni thuyết trình, nhưng điều tỏa sáng trong mắt chúng tôi là sự giản dị và hòa đồng của Sư. Ni sư cũng tham gia hành đường chấp tác cùng chúng “nhỏ,” tham dự các thời khóa tụng kinh theo chúng. Ni sư giữ **hiều bằng cấp học vị cao** mà coi như không, có hạ lạp lớn mà làm việc hành đường chấp tác dọn dẹp như vị tân Tỳ Kheo Ni, chưa kể việc Ni sư xuống ở chung các lều rạp với chúng nhỏ (như tại Trường hạ Phật Học Viện Quốc Tế năm 2013), chứ không ở phòng riêng dành cho chư Ni lớn.

Có lần Ni Sư làm chúng trưởng Ni, ngày ra hạ có chương trình văn nghệ, Ni Sư đã vận động huynh đệ tập bài “Về mái chùa xưa” của Thầy Trường Khánh, rồi đứng ra hát với chúng nhỏ góp vui cho chương trình. Sự tận tụy với công việc, hòa với chúng nhỏ, mới thấy Ni Sư không quan tâm là việc lớn hay nhỏ, không có vị trí cao hay thấp, không có ít hay nhiều tuổi hạ, khi gặp việc là hết mình làm, để có hiệu quả cúng dường đại chúng. Ni sư thể hiện đức **hòa hợp** mà chư Phật đã dạy Kinh Đại Bát-Niết-Bàn, số 16. Trường Bộ Kinh:

“Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đồng người và vắng người, gìn giữ **thân, khẩu và ý nghiệp từ hòa**. Thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.”

Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Tu Học và Hoàng Pháp của Ni sư, xin kính chúc Ni sư và chư Ni chúng chùa Hương Sen thân tâm thường an lạc và luôn gặp các thắng duyên thành tựu trong mùa Xuân 2020 sắp đến.

Mùa Đông Cali, Chùa Đại Bi, Ngày 27/12/2019

Sư muội – Tỳ Kheo Ni Phước Từ



*Sư cô Phước Từ (đứng bên phải ngoài cùng)
và Ni sư Giới Hương đứng chính giữa (thứ 6 từ trái)
tại Hội Nghị Liên Hữu Mỹ-Việt, Anaheim, California, 15/12/2019*

3.23. VÀI DÒNG CÙNG BẠN

Mới đó mà đã hơn 30 năm từ ngày chúng ta cùng ngồi dưới mái trường Cao Cấp Phật Học, Cơ sở 2 (1988 – 1992), và sau đó gần 10 năm cùng học chung khoa Phật Học ở Đại Học Delhi, cùng ở chung một ký túc xá (Women's Hostel Delhi University – Delhi 7 – India) và cùng khu building C. Giới Hương ở phòng C-2, còn Trí Liên phòng C- 51. Chúng ta có nhiều kỷ niệm của thời sinh viên, thời nghiên cứu sinh.

Giới Hương là một Ni Sinh chăm học, siêng tu. Lúc ở chung Ký Túc Xá Women's Hostel, những khi Trí Liên xuống phòng Giới Hương đều thấy Giới Hương với cuốn sách trên tay miệt mài học tập nghiên cứu, viết lách...

Giới Hương hầu hết thời gian dành cho việc nghiên cứu, thật mến thương người bạn cùng lớp, với tinh thần cầu học, nghiên cứu và phục vụ.

Thân chúc Giới Hương thân khỏe, tâm an để cống hiến cho Giáo Hội Phật Giáo và phục vụ chúng sanh xứng với câu Pháp Cú (số 54) mà Đức Phật dạy:

*Mùi hương hoa quý tiết ra,
Khó bề ngược gió bay xa khắp cùng.
Mùi hương đức hạnh ngát lừng,
Mặc dầu ngược gió bay cùng bốn phương.*

*Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Học viện PGVN
6-8/12/2019*

Thích Nữ Trí Liên
Giảng viên khoa Pali HVPGVN



*Ni sư Trí Liên, Ns Huệ Liên, Prof. Sarao (Giáo sư Khoa Lịch sử của Delhi University),
Ns Giới Hương và sư cô Liên Đạt (từ phải sang)*



*Ni sư Giới Hương and Ni sư Trí Liên (đứng thứ bảy và sáu từ phải)
với quý sư cô bạn học tại Trường Cao Cấp Phật Học năm 1990*

3.24. ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ

Ngược dòng thời gian cách đây khoảng 15 năm (2004-2005), khi tôi còn là một học Ni tại Việt Nam. Thời đó mạng lưới truyền thông Internet chưa được phổ biến như bây giờ. Chúng tôi muốn tìm tài liệu gì cho đề tài nghiên cứu, liên quan đến bài học của mình đều phải ra tiệm Internet thuê và tính giờ. Một hôm tôi vào trang web “Trang Nhà Quảng Đức” tìm tài liệu, tình cờ thấy hình của Ni Sư Giới Hương và tác phẩm của Người. Tôi bấm chuột vào đọc. Những bài viết rất thiết thực và sâu sắc. Tôi thâm ngưỡng mộ về Sư. Tôi cũng tự hào rằng trong hàng Ni giới cũng có người tài giỏi, đóng góp bài vở, tài liệu trên trang mạng Quảng Đức và nhiều trang web phổ biến toàn cầu khác. Từ đó, trong lòng tôi luôn ấp ủ muốn có dịp được diện kiến Sư.

Đúng thật “Quả đất tròn” không sai, rồi tôi có cơ duyên đi Mỹ và định cư tại Mỹ. Trong một đám Tang của Hòa Thượng Ân Sư chúng tôi, tôi rất mừng khi Thầy MC xướng tên phái đoàn do Sư cô Giới Hương phúng viếng. Quỳ Trước Giác linh Hòa Thượng, Ni Sư có đọc một bài thơ rất cảm động, cộng với chất giọng ngọt ngào làm tôi luôn nhớ mãi.

Nhân duyên xoay vần, tôi lại về tiếp quản và Phật sự tại ngôi già lam Đại Bi Quan Âm ở vùng San Bernardino. Nơi trú xứ này lại là hàng xóm của Sư. Từ đó, tôi có dịp tiếp xúc và hiểu biết thêm về Sư nhiều hơn, như: cách làm việc năng nổ, nhiệt tình; cách sống thân thiện, hài hòa của Sư, hỗ trợ nhau Phật sự, tham dự lễ của hai chùa... Bên Sư, tôi học hỏi rất nhiều những bài học về tài năng cũng như đức hạnh.

Cảm ơn nhân duyên đã xoay chuyển để tôi trở thành hàng xóm bên Ni Sư Giới Hương mà từ lâu tôi kính quý.

Kính Chúc Ni Sư Giới Hương cùng chư Ni chúng chùa Hương Sen sở nguyện viên thành, đóng góp nhiều lợi ích cho Đạo, cho đời; và là rường cột trong hàng Ni lưu Thích tử tại hải ngoại này.

Năm mới, ngày 2/1/2020

Kính thư,

Thích Nữ Minh Duyên

Trụ trì Chùa Đại Bi Quan Âm,
nhanduyen2005@yahoo.com



Ni sư Minh Duyên đứng lên chào chư tôn đức trong Lễ cầu nguyện của Hòa thượng Như Điển và phái đoàn Đức Quốc tại Chùa Hương Sen, Perris, California, ngày 12/04/2018



Ni sư Minh Duyên, Ni sư Tâm Nhật, Ni sư Giới Hương (hàng trên từ trái qua) tại Chùa Đại Bi Quan Âm, San Bernadino, California, ngày 7/7/2019

3.25. CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM

Ni sư Thích Nữ Giới Hương xuất gia từ nhỏ với Sư bà Hải triều Âm. Ni sư là một Tiến sĩ Phật học tài ba lỗi lạc, khi có đầy đủ phước duyên Ni sư sang định cư tại Hoa Kỳ và tiếp tục con đường hoằng dương Phật pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.

Mặc dù qua Mỹ trong thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với tâm nguyện hoằng pháp độ sanh nơi xứ Hoa Kỳ này, với bản hoài “tự độ và độ tha” Ni sư đã dấn thân vào đời bằng tấm lòng vô ngã vị tha, Ni sư đã đi đến từng nhà tù để mang ánh sáng của giáo lý Phật pháp đến từng tù nhân, người mà đang trong tận cùng đau khổ, để xoa dịu những vết thương lòng cho từng người ở trong tù, là một bậc Ni xuất chúng, với tâm từ bi rộng lớn thương người, thương chúng sanh đang đau khổ, Ni sư đã không chùn bước trước những nghịch cảnh của cuộc đời ở ngoài, cũng như khi đến với những tù nhân. Như đứa con thơ muốn gặp mẹ, những người tù nhân cũng vậy, mong có một ai đó đến để nghe, hiểu và mang đến cho họ những tấm lòng yêu thương, Ni sư Giới Hương đã làm được những điều mà ít có ai làm được, thật là một công hạnh đáng quý trọng.

Bên cạnh đi vào đời để độ chúng sanh, Ni sư cũng dành thời gian để nghiên cứu Phật pháp, và đã xuất bản rất nhiều tác phẩm có giá trị như:

Ban Mai Xứ Ấn

Vườn Nai

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lãng Nghiêm v.v... và còn nhiều tác phẩm khác nữa.

Một chặng đường 40 năm tu học và hoằng pháp của Ni sư Giới Hương đã cho chúng ta thấy Ni sư là một bậc Ni tài xuất chúng. Tuy rằng có lúc buồn, lúc vui, lúc thịnh, lúc suy nhưng Ni Sư đã vượt qua tất cả và đã được thành quả tốt đẹp như ngày hôm nay.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm tu học và hoằng pháp của Ni sư Giới Hương, Nguyên Ý xin kính chúc Ni sư luôn chân cứng đá mềm và phát huy hơn nữa vai trò hoằng pháp độ sanh của Ni giới.

Kính chúc Ni Sư vô lượng An lạc, thành tựu mọi Phật sự và luôn là điểm tựa cho hàng Ni chúng trẻ noi theo.

Cuối cùng xin mượn hai câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng tặng Ni sư.

*“Thưa rằng: Nói nữa là sai
Mùa Xuân đang đợi bước ai đi vào”*

*Chùa Việt Nam, Los Angeles,
Mồng 3 Tết Canh Tý, 28/01/2020
Kính bút,*

Bhikkhuni Thích Nữ Nguyên Ý
nguyenysakya05@yahoo.com



Ni sư Nguyễn Ý (thứ sáu bên trái hàng trong) cùng Chư tôn đức tăng già trong Hội nghị Phật giáo Liên Hữu tại Anaheim, California, ngày 15 tháng 12 năm 2019



Quang cảnh hội nghị Phật giáo Liên Hữu tại Anaheim, California, ngày 15 tháng 12 năm 2019



*Ni sư Nguyên Ý (thứ hai bên phải) và Ni sư Giới Hương (cạnh bên)
trong mùa hạ an cư tại Chùa Điều Ngự, ngày 18 tháng 06 năm 2019*

3.26. HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG

Ni Sư Giới Hương
là một trong những Ni Sư
giỏi nhất tại Hải Ngoại.

*Thật đúng là, Hữu Xạ Tự Nhiên Hương!
Tại Hải Ngoại, nơi này có Giới Hương
Trí, Đức, Giới, thơm lừng trong Đạo Pháp
Hỏi ai mà chẳng kính, chẳng yêu thương?*

Thân Tặng Ni Sư Giới Hương cho tuyển tập 40 Năm Xuất Gia Và Tu Học

*Thiền Viện Sùng Nghiêm,
Ngày 05, tháng 02, năm 2020
Chào sen búp,*

Thanh Tịnh Liên - Thích Nữ Chân Thiền
sungngkiem@hotmail.com



*Hòa Thượng Tâm Châu (thứ hai từ trái)
Ni sư Chân Thiền (bên phải, áo nâu) và chư Tôn Đức Tăng*



*Ni sư Chân Thiên và Ni sư Chân Diệu (Thứ ba và tư bên phải)
Ni sư Giới Hương (bên trái ngoài cùng)
dự lễ Vu Lan tại Thiền Viện Viện Sùng Nghiêm.*

3.27. SỰ LÝ VIÊN TRÒN

*Hương Sen tỏa khắp cả mười phương hướng
Lý, Sự vuông tròn, Ai đang làm gương ?
Khách thập phương lan tràn về chiêm bái
Cực Lạc đây rồi, hỏi Ai không vấn vương.*

*Thiền Viện Sùng nghiêm,
Ngày 05, tháng 02, năm 2020
Nay kính,*

Thanh Diệu Đức - Thích Nữ Chân Diệu
sungngkiem@hotmail.com



*Ni sư Chân Diệu (thứ hai, áo tràng nâu)
cùng Sư tử Chân Thiên (cạnh bên) và chư tôn đức ni*



Ni sư Chân Diệu đang tặng quà cho các em Gia đình Phật Tử Thiên Viện Sùng Nghiêm

3.28. VỊ NỮ TU ĐỒNG CHÂN NHẬP ĐẠO

Thật là một vinh dự cao quý với sự kiện tiêu biểu trong cộng đồng nữ tu Phật Giáo Việt Nam, chúng ta có một vị nữ tu xứng danh là người “Đồng Chân Nhập Đạo”, từ ngay thời niên thiếu, nhờ căn duyên hạnh nghiệp, Ni sư Thích Nữ Giới Hương đã tự phát Bồ đề tâm, nghiêm trì thân tâm trong sáng, cắt bỏ thế duyên, khước từ trần lao nghiệp chướng, bước thẳng vào đường tu. Để rồi, với tâm nguyện tinh tấn, nhất tâm hành đạo. Ni sư đã thành công rực rỡ qua từng bước vinh quang xán lạn, cả trong đạo pháp đến hầu hết các sinh hoạt từ vật chất đến tinh thần trong cuộc sống với nhiều cam go thử thách hàng ngày.



Sư Cô Ngọc Liên tức hoa hậu Bích Liên

Mời xem bài viết Hoa Hậu Bích Liên của Võ Văn Tường, chuyển Anh ngữ của Ni sư Giới Hương về Ngọc Liên ở Web Hương Sen:

<http://www.huongsentemple.com/index.php/buddhism-in-english/222-famous-monks-and-nuns/4619-miss-bich-lien>

Nhạc Nắng Lăng Nghiêm - 19/ Chùa Việt Nam Hải Ngoại- 20/ Việt Nam Danh Lam Cổ Tự và nhiều tác phẩm khác. Xin mời xem chi tiết website: www.huongsentemple.com

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến khá nhiều thi kệ do Ni sư sáng tác, được nhiều nhạc sĩ danh tiếng phổ thành nhiều ca khúc, phần lớn đã được thực hiện thành các đĩa CD rất hay, đem lại cho người nghe những giây phút thưởng ngoạn trác tuyệt.

Với tâm nguyện phát huy ánh đạo vàng, phổ biến văn hóa Việt Nam, xiển dương đạo pháp, cho nên ngay từ khi đến Mỹ, với hai bàn tay trắng, Ni sư đã can đảm tự thân thành lập chùa Hương Sen tọa lạc ngay trên vùng đất hoang sơ giữa vùng bán sa mạc thuộc thành phố Perris, California. Với tâm

Qua những dòng tiểu sử tóm lược, được biết, Ni Sư Giới Hương sinh quán tại Bình Tuy, xuất gia năm 15 tuổi với Tôn Sư Hải Triều Âm (Đại Ninh, Việt Nam). Ni sư đã tu học tại Ấn Độ 10 năm và tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học năm 2003 tại Trường Đại Học Delhi, Ấn Độ. Hiện đang Trụ Trì Chùa Hương Sen, thành phố Perris, California, Hoa Kỳ và đang theo học khoa Văn Chương tại UCR (University of California, Riverside).

Ni sư thích làm thơ, viết văn và trầm tư về Phật pháp. Ni sư thành lập tủ sách Bảo Anh Lạc và là tác giả của trên dưới 41 bộ sách giá trị như sau : 1/ Boddhisattva and Sunyata - 2/ Bồ tát và Tánh không trong kinh điển Pali và Đại thừa - 3/ Ban Mai Xứ Ấn - 4/ Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật giáo - 5/ Xá Lợi của Đức Phật - 6/ Quy Y Tam Bảo và Năm Giới - 7/ Vòng Luân Hồi - 8/ Hoa Tuyết Milwaukee - 9/ Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm - 10/Nghi Thức Hộ Niệm Cầu Siêu - 11/ Sen Nở Chốn Tử Tù - 12/ Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ - 13/ Quán Âm Quảng Trần - 14/ Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ XIV - 15/ A-Hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiền não - 16/ Góp Từng Hạt Nắng Perris - 17/ Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang - 18/ Tập Thơ

nguyện là tạo điều kiện thuận tiện để giúp cho giới nữ tu có một nơi chốn trang nghiêm thích hợp để an ổn tu hành, đồng thời, giúp cho các cư dân VN cư ngụ quanh vùng có nơi chốn thường xuyên thờ tự và đáp ứng nhu cầu tôn giáo.

Hiện nay ngôi chùa Hương Sen dù đã được thành hình và đã có cơ may mở rộng thêm phần diện tích rộng lớn lên tới 10 mẫu tây, nhưng cũng chính vì vậy mà chùa rất cần đến sự tiếp tay tích cực của các giới Phật Tử.

Với tư cách đồng tu, là những người con thuần thành của Đức Phật, chúng con chân thành tán thán công đức và tinh thần duy trì và phát huy văn hóa, đạo pháp của Ni Sư Tiến Sĩ Thích Nữ Giới Hương, trụ trì chùa Hương Sen Perris, chân thành cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Ni Sư Tiến Sĩ Thích Nữ Giới Hương.

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Miền Nam California, ngày 24 tháng 02 năm 2020
Viện Chủ Pháp Viện Minh Đăng Quang
Thân kính,

Sư Cô Tiến Sĩ Phật Học Kinh Tế Bích Liên
bichliendoctorate@yahoo.com



Sư cô Ngọc Liên (thứ tư bên phải) đang nhận bằng Tưởng Lục Pháp Viện Minh Đăng Quang là ngôi Tịnh Xá đầu tiên của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới ngày 5 tháng 10 năm 2019 tại thành phố Westminster, California



*Ni sư Giới Hương (thứ tư từ trái) và Sư cô Ngọc Liên (hàng đối diện thứ hai từ phải)
tại Hội Nghị Phật Giáo Liên Hữu, Anaheim, ngày 15/12/2019*

3.29. KỶ NIỆM THỜI NIÊN THIẾU CÙNG XUẤT GIA TU HỌC

Nhân dịp Ni chúng Chùa Hương Sen làm Tuyển tập “40 Năm Tu Học và Hoàng Pháp của Ni Sư Giới Hương,” từ Hoa Kỳ, Sư Hương tha thiết email gửi thư mời:

“Dear Chánh Tuệ! Em hoan hỉ góp mặt viết bài cho tuyển tập, lưu vài dòng lưu niệm về chúng ta, thương em lắm trong ký ức của huynh đệ, từ thời niên thiếu xuất gia tu học ở Chùa Liên Hoa vào thập niên 1980 cho đến nay em làm việc ở văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TpHCM và Sư Giới Hương từ Hoa Kỳ về dạy học ở Học Viện. Sư Hương muốn có em hiện diện trong sách như một nét son kỷ niệm thuở ban sơ vào đạo, chúng ta cùng nhau gắn bó tu học dưới tình thương che chở của Tôn Sư *thượng* Hải Triều *hạ* Âm, bậc Thầy thế độ khả kính đã khai sinh chiếc nôi Phật Pháp cho vài trăm Ni chúng trong đó có Sư Giới Hương (pháp hiệu là Thanh Hương), sư chị Thanh Đức (em gái họ của Sư Giới Hương) và Sư Chánh Tuệ.”



*Ni sư Chánh Tuệ (thứ ba từ trái)
và Ni Sư Tâm Thảo (thứ năm từ trái)
viếng Chùa Hương Sen, USA, ngày 16 tháng 06 năm 2018*

(theo hạnh khổ hạnh của Tổ Ca Diếp) rất lớn. Chiếc áo vạt hò chị mặc sờn vai và nhiều lớp vá chị vẫn cứ mặc. Mỗi người trong chúng chỉ được có 3 bộ đồ vạt khách, chị cũng nhín bớt một áo cho em, nó cũ kỹ lắm mà em trân quý biết chừng nào. Chị có khâu chuỗi dạ quang đeo tay, ban đêm Chánh điện tắt đèn ngồi niệm Phật, khâu chuỗi của Sư chị sáng lên như hào quang, em thích lắm. Vào thời cơ hàn lúc đó, khâu chuỗi là cả một tài sản giá trị lớn của Sư chị mà Sư chị cũng dám cho em để em luôn đeo tay khoe đẹp với mọi người và mới chịu ngồi yên cạnh bên các Sư tỷ lớn để niệm Phật. Hồi đó, em rất thích niệm Phật thông qua khâu chuỗi của Sư chị, nó sẽ bóng sáng hơn nếu em siêng niệm Phật như lời Sư tỷ dặn.

Năm 1981-1985, những chuỗi ngày tu học gần bên Thầy ở Liên Hoa, nơi Sư chị lộ rõ nét đặc biệt: ít nói, chánh niệm và đi đứng: “Có oai khá sợ, có nghi khá kính” (tức rất oai nghi, nghiêm nghị khả kính) nên Thầy giao Sư chị giữ chức Giám Luật trong chùa và Sư chị Giới Hương còn được chọn vào nhóm chuyên tu (20 vị) miên mật với pháp môn Thiền “Phản văn văn tự tánh” và được trình pháp với Sư cụ Đức Nhuận trong vai vế, chị em mình phải gọi là Sư nội. (Ngài từ Bắc vào và trình pháp ở Chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3). Em nhớ thời đó hình ảnh chị rất nhỏ, rất trẻ mà phong thái đỉnh đạt, đi đứng

Kính thưa Ni sư Giới Hương, cho phép em dùng hai từ thân thương “Sư chị” và “Sư em” nhé, vì trong trí nhớ của em, Sư chị như một người chị ruột trong nhà và cả trong đạo. Sư chị rất hiền từ, ít nói, yêu thương và dịu dàng, dắt dìu Sư em từ lúc mới chập chững vào chùa tập sự. Trở lại quá khứ, vào cuối năm 1981 em bước chân vào làm Điều, có lẽ em là “Điều” đầu tiên của mái chùa Liên Hoa thân yêu vì lúc đó em chỉ mới 11 tuổi. Hình ảnh đáng nhớ trong em đã được sống chung liêu (phòng) với Sư chị Thanh Hương (Sư Giới Hương) và Sư chị Thanh Đức trên tầng gác lửng của chùa. Sư Giới Hương là một Sư tỷ có hạnh xả ly

uy dũng không khác vị Thiên sư hay Pháp sư mới từ sơn khê xuống núi, Sư chị thật khoan thai, nhẹ nhàng và tận tụy mọi trách nhiệm mà Thầy giao phó. Trong mắt em, cho đến tận bây giờ, Sư chị đúng là tấm gương sáng về sự miên mật và cố gắng:

HỌC thì học miệt mài, học cho tới cùng.
TU thì tu rất ráo riết ai theo kịp.

Có thể nói Sư chị Giới Hương chính là tấm gương về cố gắng vượt khó để vươn tới thành công trên con đường tu tập, xứng đáng là tấm gương sáng cho đàn em và hàng đệ tử Ni noi gương học tập.

Tùng bách đã tỏa bóng trên mọi nẻo đường. Mùa Thu tháng 08 năm 2016, Sư Giới Hương trở về quê hương Việt Nam với kiến thức khoa học, thế học và Phật học uyên thâm. Sư chị làm đơn xin tham gia giảng dạy (Môn Anh Văn Phật Pháp mỗi năm 3 tháng) tại Học viện. Em Chánh Tuệ bây giờ là có Tịnh Thất Hải Thanh quận Gò Vấp và đang làm việc tại văn phòng Học Viện và như thế em có dịp liên hệ mọi thứ thủ tục, quy định ở Học viện để giúp người chị thương của mình tham gia công tác với vai trò Giảng viên Học viện cho tới nay.

Chị em đã không gặp nhau gần 30 năm. Sư chị đã học trong nước (*nào là Cử nhân Phật học tại Học Viện của Hòa Thượng Minh Châu, Cử Nhân Văn Chương Việt Nam tại Đại học Tổng Hợp...*) và nước ngoài (*Tiến Sĩ Triết Học Ấn Độ, Cử Nhân Văn Chương tại trường Đại học Mỹ, ...*). Năm 2016, ngày gặp lại Sư chị tại Học viện Phật Giáo Việt Nam, Sư chị đã thành đạt và trưởng thành, là một vị Ni sư trưởng. Ôi! nhìn thành tích trí tuệ nội điển và ngoại điển cũng như sự cống hiến phong phú của Sư chị cho giáo dục (viết hơn 40 tác phẩm tiếng Anh và Việt, xây chùa trên 10 mẫu đất ở Mỹ, độ 13 đệ tử Ni xuất gia...) em chỉ biết cúi đầu thán phục, chứ không sao theo kịp. Vị trí là thế, kiến giải là vậy, nhưng hai huynh đệ gặp nhau, tay bắt mặt mừng, Sư chị vẫn là chị, toát lên sự giản dị, từ hòa, lân mẫn và gần gũi với em nhỏ. Còn em luôn hãnh diện tự hào về người Sư tỷ, tấm gương vượt khó trên con đường tu học.

Rồi mùa Hạ nắng ấm tháng 06 năm 2018, nhân duyên đầy đủ, Sư chị làm giấy bảo lãnh em và Ni sư Tâm Thảo (Giảng viên học viện) qua thăm chùa Hương Sen tại Mỹ Quốc. Dù là đi du lịch và nhập hạ cho biết các chùa Mỹ, nhưng Sư chị cũng thỉnh chúng em dạy luật cho chúng Ni Hương Sen với lời giải thích đầy thuyết phục rằng:

“Nhà Phật có câu ‘Tăng đão Phật lai’, nên quý Tăng, Ni nào có duyên đến chùa Hương Sen, Sư chị đều thỉnh thuyết giảng dạy học, để chia sẻ kinh nghiệm tu tập quý báu của những vị đi trước cho đệ tử xuất gia cũng như tại gia hậu học, nhất là ở nơi khô cằn thiếu Phật pháp này.”

Ai gặp Sư chị là Sư khuyên tu, học, đọc sách, tranh thủ mọi thứ để sống hữu ích, cống hiến, chứ không bao giờ để lãng phí nhiều thời gian cho việc ăn ngon, ngủ kỹ, đi chơi... một cách thoải mái như chúng em.

Nhìn mảnh đất rộng lớn 10 mẫu (mẫu Anh tức khoảng 4 mẫu Việt Nam) để chuẩn bị sắp khai móng xây dựng chùa Hương Sen, Sư nói rằng: “Ước mơ của Sư tỷ Giới Hương, ngôi chùa này sẽ là nơi cư trú tu học cho tất cả các Ni chúng ở nơi đất khách quê người. Sư chị chưa có hoạt động sự kiện gì lớn lao để có kinh phí, chỉ thường đi giảng, viết sách và tích lũy. Phật tử biết thì góp sức để cùng xây dựng một ngôi Ni viện Phật giáo để đời, để ánh sáng Phật pháp của Đức Thế Tôn được hiện hữu khắp nơi, nhất là ở những vùng xa vùng sâu tại Hoa Kỳ này.” Chúng em kính cầu nguyện chư Phật gia hộ không mau thì lâu lâu một chút cũng có ngày mọi Phật sự của Chùa Hương Sen được viên mãn. Em cảm thấy lạc quan và tin tưởng vào sự nhiệm mầu của Tam Bảo sẽ gia hộ cho Hương Sen, một Ni viện tấm gương sau này như lòng Sư chị mong muốn.

Một lần nữa, em thành tâm cầu nguyện Ni sư Giới Hương, người chị gương mẫu của em, mãi mãi sức khỏe miên trường để tự thân làm bậc Danh Ni mô phạm, bậc gương mẫu rường cột cho Phật pháp trong hôm nay và mai sau, để chúng em và thế hệ tương lai, những vị sẽ và sắp sửa đi học xa nhà, xa chùa, xa đất nước nơi gương Ni sư, để tương lai Phật giáo có thêm những bậc Ni xuất sắc như Sư chị mà em hằng ngưỡng mộ, như chính tên “Giới Hương” của Sư chị vậy.

Câu chúc Ni sư Giới Hương và chư Ni Chúng tại Chùa Hương Sen (California, USA) và Hương Sen (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp HCM) thân tâm thường lạc, Phật sự viên mãn, hoàn thành tâm nguyện phụng sự Chư Phật và chúng sinh cả trong nước và nước ngoài như tâm nguyện của Ni Sư đã và đang rất tỏa sáng.

Tịnh Thất Hải Thanh quận Gò Vấp, ngày 19 tháng 03 năm 2020,
Kính bút,

Thích Nữ Chánh Tuệ
chanhtue81@gmail.com



Ni sư Chánh Tuệ dạy luật cho chúng Tỳ Kheo Ni (Sư cô Liên Hiếu, Sư cô Viên Tiến, SC Viên Chân, SC Viên Trang và SC Viên An) tại Chùa Hương Sen tháng 06 năm 2018



Từ trái: Ns Chánh Tuệ, Ns Tường Hạnh, Sư cô Giới Viên, Ns Giới Hương, Ni sư Thông Tịnh (chị ruột của NS Chánh Tuệ) và Ns Thanh Nhã, tại Hội Nghị Phật Giáo, TpHCM, ngày 03 tháng 11 năm 2018



Từ trái: Ni sư Thông Tịnh, Ns Thanh Nhã, Ns Tường Hạnh, Ns Giới Hương và Ns Chánh Tuệ cùng các đệ tử nhí, tại Tịnh Thất Hải Thanh, quận Gò Vấp, ngày 03 tháng 11 năm 2018

3.30. LỜI PHI LỘ ĐẾN NI SƯ GIỚI HƯƠNG - MỘT VIÊN NGỌC QUÝ

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trước hết xin tri ân Ni Sư Giới Hương đã tha thiết mời đóng góp đôi dòng trong tuyển tập về cuộc đời 40 năm tu học và hoàng pháp của Ni Sư.

Năm 2004, nhớ lại tại Đại Hội Phật Giáo Sakyadhita - Những Người Con Gái Của Đức Phật (Sakyadhita International Association of Buddhist Women), lần thứ 8 được tổ chức Tại Nam Hàn (Korea), đó là lần đầu tiên chúng tôi có duyên gặp nhau. Ni giới Việt Nam và Ni giới từ các nước trên thế giới có dịp sinh hoạt thành một đoàn thể trong một tuần lễ. Ni Sư Giới Hương và một số Ni Sinh đang du học tại Ấn Độ đã đóng góp một số bài tham luận về Phật Giáo Việt Nam trong đại hội. Nhờ vậy, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhau suốt thời gian đó.

Năm 2005, chúng tôi một lần nữa gặp lại khi Ni Sư Giới Hương đi thăm viếng các Chùa, Tu Viện, Thiên Viện tại San Diego. Lúc nầy chúng tôi được biết Ni Sư Giới Hương sang Hoa Kỳ và được Hòa Thượng Thích Mãn Giác cử Trụ Trì Chùa Phước Hậu, tiểu bang Wisconsin.

Năm 2010, Ni Sư Giới Hương về Nam California đi học ở trường Cao đẳng Riverside và thành lập đạo tràng, xây dựng Chùa Hương Sen. Trong khoảng thời gian nầy, chúng tôi có nhiều dịp gặp gỡ và sinh hoạt chung như tham dự các Đại Lễ, An Cư Kiết Hạ v.v...

Ni Sư Giới Hương là một người rất tinh tấn về mặt giáo dục, Ni Sư chịu khó viết sách, dịch sách. Trong ấn tượng của bản thân tôi hình ảnh gặp gỡ với Ni Sư thì hình như lúc nào trên tay của Ni Sư cũng cầm cây viết và quyển tập. Ghi nhận tất cả những sự kiện, rồi ngay trong ngày liền có những bài viết tường trình các sinh hoạt. Ni Sư sinh ra với sẵn nghiệp cầm viết, nên Ni Sư là một trong những Ni trẻ có đóng góp rất nhiều tác phẩm cho Phật Giáo. Là tác giả của nhiều cuốn sách có giá trị như “Bồ Tát và Tánh Không trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa”, “A Hàm: Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não”, “Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang” v.v... Ngoài là tác giả nhiều đầu sách, Ni Sư còn sáng tác nhạc, phát hành nhiều băng, đĩa.

Chúng tôi rất thán phục tinh thần năng nổ, ý chí kiên định của Ni Sư về phương diện sáng tác. Dù Pháp sự xây dựng đạo tràng, hoàng pháp, giáo dục của Ni Sư rất bận rộn, nhưng những việc đó không hề làm sao nhãng việc sáng tác. Ni Sư thường xuyên cho ra đời những tác phẩm mới không ngừng nghỉ mỗi năm.

Được hân hạnh đóng góp vài dòng trong tuyển tập này, chúng tôi xin mượn cơ hội bày tỏ sự thán phục về Ni Sư Giới Hương trong sự nghiệp sáng tác. Ni sư như viên ngọc quý trong Phật giáo. Tinh tấn, kiên định cho hướng đi hoàng pháp của mình bằng phương tiện thành lập Tủ Sách Bảo Anh Lạc. Xin tri ân sự đóng góp của Ni Sư làm hạnh diện cho Ni Giới Phật Giáo Việt Nam.

Đặc biệt giới thiệu (Lời phi lộ) đến quý đọc giả quyển Tuyển Tập 40 Năm Tu Học và Hoàng Pháp Của Ni Sư Giới Hương. Quý vị hãy đọc để trải nghiệm những gì chúng tôi đã giới thiệu về Ni Sư.

Kính chúc Ni Sư luôn dũng mãnh trên con đường hoàng pháp lợi sinh.

Tịnh Xá Ngọc Hòa, San Jose, ngày 03 tháng 05 năm 2020

Thân kính,

Tỳ Kheo Ni Tiến Liên

ngochoatemple@gmail.com



Ni sư Giới Hương (phía phải) và Ni sư Tiến Liên (phía sau) khát thực tại Tổ đình Minh Đăng Quang, trong mùa Hạ 27/07/2013



Ni sư Giới Hương (quỳ hàng hai bên phải) và Ni sư Tiến Liên (hàng hai bên trái) tụng kinh tại Chánh điện Tổ đình Minh Đăng Quang, trong mùa Hạ 27/07/2013

Phần IV

NƯỞNG CỘI TÙNG

4.1. THẬT LÀ MỘT DUYÊN LÀNH MAY MẮN CHO CHÚNG CON

Chúng con là đệ tử xuất gia của Sư phụ Giới Hương gồm TKN Viên Bảo, TKN Viên Như, Thức Xoa Ma Na Viên Hiếu, Viên Quý, Sadini Viên Hậu, Viên Phương, Viên Hoàng, Viên Từ và Viên Đàm... được duyên lành may mắn xuống tóc thể phát xuất gia và tu học với Sư phụ Giới Hương ở Chùa Pháp Quang (VN) và chùa Hương Sen (USA). Vì bệnh duyên và muốn an tĩnh chuyên niệm Phật lúc cuối đời, nên chúng con đã xin phép rời chúng và ở thất riêng. Tuy ở thất riêng nhưng tâm niệm chúng con lúc nào cũng hướng về công hạnh của Sư Nội Hải Triều Âm và Sư phụ mà tinh tấn tu tập.

Nay nhân dịp Sư phụ làm tuyển tập Kỷ Niệm 40 năm Tu Học và Hoàng Pháp, chúng con thành tâm hướng về ngôi Tam Bảo Chùa Hương Sen, USA, kính cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Sư phụ có đầy đủ đại hùng, đại lực, đại bi và đại trí để vượt qua mọi khó khăn thử thách hầu đạt được mục đích cao cả của Phật pháp: “Trên thành Phật đạo, dưới cứu độ chúng sanh.”

Chúng con thành tâm kính lễ.

Mùa Đông tại Tịnh Thất Phước An, Wisconsin, 20/12/2019

Cẩn bút,

TKN Viên Như và chư huynh đệ



TKN Viên Như ngồi bên phải và Sư phụ Giới Hương đang giảng pháp



*TKN Viên Bảo (đứng phía bên trái)
và Sư phụ Giới Hương*



*Thích Xoa Ma Na Viên Quý (đứng phía bên trái)
và Sư phụ Giới Hương*



TXMN Viên Quý



Sadini Viên Đàm



Sadini Viên Từ

4.2. ƠN THẦY!

Trong cuộc đời này, từ khi chúng ta sinh ra và lớn lên, ngoài cha mẹ là hai bậc sinh thành cho ta thân thể này thì thầy cô là người truyền cho chúng ta ngọn đèn của tri thức. Vì vậy việc giữ gìn truyền thống Tôn Sư trọng Đạo là một nét đẹp của dân tộc Việt Nam và tất cả mọi người trên thế giới.

Ông cha ta có những câu nói: “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn Sư trọng Đạo”, “Một chữ cũng là Thầy nửa chữ cũng là Thầy”, “Không Thầy đổ mày làm nên”,... Những câu ca dao, tục ngữ này khiến dòng kí ức hoài niệm về thầy cô rất thân thương và không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Khi còn cái tuổi cắp sách đến trường, hình ảnh quen thuộc và gần gũi là bóng dáng của thầy cô trên bục giảng trao truyền kiến thức cho thế hệ tương lai, học trò cặm cụi học bài và những cánh phượng đỏ thắm rơi đầy trên những hàng ghế đá, sân trường mỗi khi hè về,... Những hình ảnh đó đã đi vào trong thơ ca, in sâu vào trong trái tim mọi người như là bài “Bụi phấn” hay “Mong ước kỷ niệm xưa”, mỗi khi vang lên làm cho tâm ta bồi hồi, xao xuyến. Đó là nói về những người thầy thế gian. Hôm nay, tôi sẽ nói đến vị thầy xuất thế gian (Thầy tu), đặc biệt **Sư phụ Giới Hương**, người đã dành cả tuổi thanh xuân và cuộc đời để đem lại hạnh phúc, an lạc cho mọi người.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới ngày nào bước chân vào chùa với bao nhiêu bỡ ngỡ thế mà tôi đã ở chùa hơn mười năm. Đời người không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Cuộc đời giống như một giấc mơ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vào chùa đi tu, sống một cuộc đời vô ưu, không phải lo toan, bôn ba, tính toán, hơn thua được mất trong kiếp con người. Tối ngày chuyên sống trong sự thanh tịnh thân khẩu ý, ăn chay, tụng kinh và học kinh Phật để khai mở trí tuệ. Được như vậy là nhờ ơn đức cao dày và lòng từ bi độ sinh rộng lớn của nhiều Ân sư, trong đó có Sư phụ Giới Hương.

Từ ngày tôi chọn con đường đi cho chính mình là xuất gia, tu tập không phải là vì chán đời, trốn nợ hay thất tình, như phần nhiều mọi người đều nghĩ. Ngày tôi đi tu cả xóm bàn tán xôn xao với ba mẹ rằng: “Tại sao con gái ông bà đang làm ăn lại bỏ đi tu?”. Họ nói rằng: “Con ông bà bạc nhược, trốn đời vào đạo, núp bóng từ bi”, nhưng họ đâu hiểu được rằng, mình đi tu là hảo tâm xuất gia, vì đã nhận chân ra cuộc đời vô thường, kiếp sống mong manh, hạnh phúc thế gian là tạm bợ. Vậy nên có câu hát: “Đường thương đau, đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người”. Đúng thật là như vậy, tuy tuổi đời tôi chưa lớn nhưng sự trải nghiệm với cuộc đời của tôi thật rất thấm thía. Vì đã trải qua bao nhiêu nghịch cảnh đau thương và thăng trầm mà tôi đã nhận ra cuộc đời là bể khổ. Tôi muốn thoát ra cái khổ luôn tìm hãm con người trong cái sanh, già, bệnh, chết, và tìm đến hạnh phúc xuất thế bao năm qua. Tôi chưa bao giờ ân hận khi cạo bỏ mái tóc xanh và những bộ đồ đẹp, để khoác trên mình chiếc áo nâu sòng bình dị và nhẹ nhàng. Được như vậy là nhờ ơn tế độ của nhiều Ân sư, trong đó có Sư phụ Giới Hương.

Bao năm qua, ngày nào trong tâm tôi luôn gọi Người bằng hai từ triu mến và đầy thân thương “Sư phụ”. Là người Thầy mà bao năm qua tôi luôn ngưỡng mộ và quý kính. Vì Người luôn có tấm lòng bao la, dùng nhiều phương tiện thiện xảo mang hạnh phúc đến cho mọi người và chỉ cho họ con đường ánh sáng và chân lý Phật Đà, hướng dẫn cho mọi người biết tu nhân tích đức, biết làm lành tránh ác, biết lia bóng tối bước ra ánh sáng, từ néo tà bước vào đường chánh, từ mê lầm bước đến giác ngộ. Nên bao nhiêu năm qua, dưới sự hướng dẫn của Sư Phụ Giới Hương, rất nhiều người chìm trong bóng tối vô minh đã biết quay về ánh sáng, biết tu học để đạt được hạnh phúc.

Đức hạnh của người có thể hiểu qua bài kinh Pháp Cú diễn tả như sau:

*“Hương của các loài hoa,
Không thể bay ngược gió,
Gương của người đức hạnh,
Ngược gió khắp tung bay”.*

Vì thế, bao năm qua con luôn cố gắng, nỗ lực tu học để không phụ lòng của Người. Có những lúc huynh đệ chúng con vì là tuổi trẻ nên thường có những sai phạm, tính tình hơi lỗ mãng, làm việc theo bản tính, nhưng khi biết sai và sám hối thì Người luôn nở nụ cười từ bi tha thứ những lỗi lầm. Người nói: “Con người ai cũng có sai lầm, nhưng biết sai mà sửa thì vẫn là người tốt.

*“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.*

Nếu đấng sinh thành đã cho con hình hài, thì Sư phụ là người cha thứ hai bỏ nhiều công sức, tâm huyết, rèn luyện giáo dục những điều hay lẽ phải, huấn luyện con trở thành người có đạo đức, tri thức. Vâng! Kính lạy Sư phụ. Thấy luôn hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho tương lai con. Hình bóng Sư phụ sẽ mãi mãi là người dẫn lối đưa con đến bến bờ hạnh phúc.

Ơn Thầy thật rộng lớn và bao la. Thầy đã cho con tri thức và hướng dẫn đạo đức để con biết cách làm một người có giá trị trong đạo và ngoài xã hội. Ân nghĩa đó hết sức lớn lao mà bậc Đại Giác gọi là Ôn Sư Trưởng, còn lớn hơn ơn của hai đấng sinh thành. Con luôn ghi nhớ trong tim mình ơn đức ấy: “Một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy”. Dù có đôi lúc Sư phụ đã rầy la con, nhưng con vẫn suốt đời kính trọng Sư phụ. Con nhớ lắm những lời Sư phụ dạy “Nếu kính trọng Sư phụ một thì phải kính bậc Đại Giác gấp ngàn lần.”

Con nguyện đem đạo lý và tri thức mà Sư phụ đã dạy con hướng dẫn lại cho thế hệ sau. Con sẽ cố gắng cống hiến hết sức để tâm huyết của Sư phụ (phát triển kinh sách, nhạc Phật, bài giảng, chùa, chữ Ni chúng) không ngưng lại, ngắt đoạn nửa chừng. Con luôn mong muốn đem lý tưởng, đạo lý của Sư phụ truyền bá rộng rãi về sau.

Tình yêu thương của Sư phụ là một món quà vô giá mà con và các huynh đệ đã nhận được. Cung kính tri ân Sư phụ. Từng ánh mắt, nụ cười của Sư phụ đã để lại trong con những tình cảm mà mai sau khi con đi xa sẽ trở thành một phần trong ký ức của cuộc đời. Giữa dòng đời đầy dẫy những chướng duyên não phiền, con đang cảm thấy rất lạc lõng bơ vơ, giống như chuyến tàu một chiều lao về phía trước mà người lái tàu không còn làm chủ được tay lái. Cẩn lắm đôi bàn tay chớ che của bóng đại thọ và Sư phụ đã đến bên con, mang đến bao ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ về một ngày mai tươi sáng. Mặc dù bây giờ Sư phụ và con cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng lúc nào con cũng thấy Sư phụ ở bên cạnh con. Và con sẽ luôn nhớ về bóng dáng của một vị Sư phụ cao cả, sống trọn vẹn cả một đời cho đạo pháp, con sẽ cố gắng hoàn thành ước nguyện mà Sư phụ hằng mong đợi.

Con mãi nhớ bóng hình ân sư!

Cuối cùng, con kính ghi một vài dòng tâm sự thay cho muôn vạn những điều con muốn nói về Người Thầy vĩ đại của chúng con.

Trường Đại Học Kelaniya, Tích Lan, ngày 12/12/2019

Con thành tâm kính lễ,

TKN Viên Quang

vienquangsakya@gmail.com



Sư cô Viên Quang (đứng chính giữa) với các bạn Tích Lan



*Sư phụ Giới Hương (trái) và Viên Quang (phải)
Học Viện PGVN, cơ sở 1, Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận*



Viên Quang tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học (11/2018) cùng Sư phụ Giới Hương

4.3. KÍNH ĐẾN SƯ PHỤ GIỚI HƯƠNG

Thích Nữ Viên Tuệ

Sư Phụ thương kính,

Năm 2011 con đến Chùa Hương Sen, Bình Chánh, Việt Nam, được Sư phụ xuống tóc xuất gia cho con, đến nay đã được 8 năm. Nhờ Sư phụ, con có chỗ ở để nương thân tu tập niệm Phật và làm công quả phụng sự Tam Bảo. Thấm thoát con đã thọ Tỳ kheo ni được 4 năm (từ năm 2015) và được Sư phụ giao cho trọng trách thay Sư phụ trông coi chùa Hương Sen, Việt Nam, đã gần 8 năm rồi, nay sẽ trao lại cho Sư cô Viên Khuông (là cháu của Sư phụ) sẽ trông coi chùa Hương Sen thay Sư phụ và con.

Nam nay con 64 tuổi (sinh 1956) cũng đã lớn tuổi, con lo niệm Phật nhiều hơn để về với Phật. Con nguyện sẽ tinh tấn tu hành niệm Phật để không phụ lòng Sư phụ đã dẫn dắt cho con đi đến con đường tỉnh giác, giữ thân khẩu ý thanh tịnh và giải thoát viên mãn.

Con thành tâm đê đầu đánh lễ tri ân Sư Phụ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Chùa Hương Sen, Bình Chánh ngày 27/10/2019

Thành kính đánh lễ,

Đệ tử TKN Viên Tuệ

thichnu_vientue@yahoo.com



Đệ tử Tỳ kheo ni Viên Tuệ (ngồi thứ ba bên phải) vào ngày 16 tháng 10 năm 2016 tại Chùa Hương Sen Temple, Bình Chánh, Việt Nam



*Đệ tử Tỳ kheo ni Viên Tuệ quý và sư phụ Giới Hương đứng chụp vào tháng 10 2019
tại Chùa Hương Sen, Bình Chánh, Việt Nam*



*Đệ tử Tỳ kheo ni Viên Tuệ quý (bên phải dưới cùng) vào ngày 16 tháng 10 năm 2016
tại Chùa Hương Sen, Bình Chánh, Việt Nam*

4.4. CHỖ NƯƠNG VỀ!

Giữa cuộc đời với vô vàn những điều tham lam và đố kỵ này, chúng con chính là tù nhân của sự tranh đua không ngừng nghỉ. Guồng xoáy của danh vọng cứ cuốn chúng con đi mãi, tâm hồn của chúng con cũng bị giam cầm trong suy nghĩ xấu xa và ích kỷ. Chúng con cứ bước đi mà không tìm thấy được nguồn ánh sáng cho cuộc đời mình. Như những kẻ lạc đường trong đêm tối đến lúc mệt mỏi và kiệt sức, dừng chân lại chúng con tự hỏi rằng:

Tìm đâu ra ánh sáng chân lý giữa cuộc sống tăm tối? Tìm đâu con đường giữa muôn ngàn lối rẽ? Và rồi...

*Người đã đến cho con niềm thương mến
Như thái dương soi rọi khắp ngàn phương
Từ trái tim ngả chấp thiếu tình thương
Đưa con thoát khỏi vòng vây ích kỷ*

Dù lốc xoáy cuộc đời có thể cuốn phăng đi tất cả, Sư Phụ đã chiếu sáng cuộc đời chúng con bằng ánh mặt trời chân lý. Người đã cho chúng con một tổ ấm tâm linh, trong đó có đạo tình thiêng liêng ấm áp. Sư Phụ đã cho chúng con một trái tim biết yêu thương, một đôi tay biết sẻ chia giữa biển đời mong manh và tạm bợ.

Gặp được Người là một điều may mắn nhất mà cuộc đời này chúng con có được, những phiền não hơn thua dừng lại ở đó. Đến bên Người chúng con thấy bình yên đến lạ. Ngắm lại cha mẹ cho chúng con hình hài này nhưng chính Sư Phụ là người sinh ra chúng con thêm 1 lần nữa, dìu dắt chúng con về với bến bờ giác ngộ cao siêu. Chúng con như những đứa trẻ lang thang không nhà bỗng vỡ òa khi bắt gặp được nơi nương tựa. Nơi đó Sư Phụ chính là người Mẹ, cùng mang trong tim lý tưởng của Phật, sống bằng chân lý của Phật và thở bằng niềm tin của Phật.

Chúng con mò mẫm từng bước chân với sự dẫn dắt của Sư Phụ, thấy rằng cuộc đời thật may mắn khi có Người ở bên. Thế mới biết tình Thầy bao la chẳng thể nào đong đếm, ngưỡng vọng về Người chúng con cảm nghe cả vũ trụ từ ái mệnh mang.

Cả cuộc đời Sư phụ đã trải qua biết bao vất vả để truyền cho mọi người nguồn sống tâm linh mãnh liệt. Từ những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những lý tưởng cao xa nhất. Cuộc đời Người là những bước chân không bao giờ ngơi nghỉ ngược xuôi khắp nơi.

Dù bao nhiêu vất vả bao nỗi lo toan, nhưng từ Sư Phụ vẫn tỏa lan niềm bình an đến lạ. Như người nghệ sĩ cất lên khúc nhạc không tên mà những ai đến gần đều cảm nghe thanh thoát cõi lòng. Như mặt đất bao dung, như trụ đá kiên trì, Sư Phụ đón nhận tất cả, từ tấm thân mảnh khảnh của người toát ra một dũng lực đặc biệt, một ý chí ngút trời, một tư tưởng vượt thời gian, một lòng từ vô bờ bến. Đạo hạnh của người từ ánh trăng sáng, từ mặt hồ trong cho chúng con đời đời ngưỡng vọng.

Cuộc đời ấm lạnh qua mau, đất trời hết Đông lại sang Xuân, vạn vật xoay vần trong những đổi thay vô thường, nhưng lòng tôn kính lên bậc Ân sư là mãi mãi không lay chuyển. Một khoảnh khắc cũng là thiên thu, một lần là đệ tử Sư Phụ xin mãi mãi theo người vô lượng kiếp. Và dù ở kiếp nào với thân phận nào chúng con cũng nguyện lòng xin được

*Cùng Thầy qua những gian lao
Chung xây chân lý cho đời
Phật từ soi sáng trên cao
Trung kiên niềm tin đi tới...*

Chúng con cũng xin nguyện cùng nhau chung tay đoàn kết để xây dựng một thế giới an lành hạnh phúc, chốn quay về thánh thiện như Sư Phụ ước mơ.

*Đền ơn Thầy con nguyện tinh tấn
Khi gian nan kiên nhẫn bước qua
Hoặc khi cám dỗ hiện ra
Nhớ Thầy nên quyết tránh xa lỗi lầm
Gương mặt Thầy nụ cười từ ái
Dáng hình Thầy thư thái trang nghiêm
Chúng con dâng trọn trái tim
Kính thương Thầy cả nỗi niềm trùng khơi.*

Đầu Đông Hương Sen tháng 11 năm 2019

Con kính lễ,

TKN Viên Tiến

vientiensakya@gmail.com



Sư cô Viên Tiến đang cắt cam cúng Phật



Kinh hành Niệm Phật



Sư cô Viên Tiến (ngoài cùng bên trái), sư phụ Giới Hương và Diệu Âm dưới hoa đào đỏ của Philadelphia

4.5. ĐỆ TỬ XUẤT GIA ĐẦU TIÊN CỦA SƯ PHỤ Ở CALIFORNIA

Kính thưa Sư phụ,

Sư Phụ thân yêu nhất của con.

Năm 2010 con may mắn được biết Sư phụ sau khi gia đình con trải qua bi kịch, khi người bạn đời của con qua đời. Khi gặp Sư phụ, Người đã là một vị Đạo sư vĩ đại trong việc hướng dẫn con hướng đến con đường Phật pháp. Với sâu thẳm trong trái tim, con thực sự cảm ơn Sư phụ đã mang đến niềm vui tinh thần cho con và dẫn dắt con vào đạo thọ 5 giới, rồi xuất gia thọ 10 giới Sadini, được trở thành *một đệ tử xuất gia đầu tiên của sư phụ in California*. Rồi sau đó, con được tiến bước học pháp của giới Thức Xoa Ma Na Giới và bắt đầu năm 2017 con được thọ giới Cụ túc Tỳ-kheo-ni giữ 348 giới và cùng an cư kiết hạ với chư Ni chúng.

Tâm hồn con đã trở nên mạnh mẽ hơn và thoát khỏi mọi căng thẳng từ cuộc sống hàng ngày này. Con cảm ơn Sư phụ của con, đã hóa độ hướng dẫn con đi theo con đường giải thoát cùng với Sư phụ.

Cầu Phật gia hộ cho Sư phụ cùng chúng con hoàn thành ước nguyện giải thoát.

Con thành tâm đánh lễ Sư phụ 3 lạy.

Chùa Hương Sen, ngày 10/11/2019

Kính lạy tam bái,

Đệ tử Tỳ kheo Ni Viên Chân

baosen777@gmail.com



Bên trái: Sư cô Viên An, Sư cô Viên Chân, Sư phụ Giới Hương, Hòa thượng Minh Hối, Sư bác Bảo Liên và một sư cô đệ tử



Sư cô Viên Chân (cầm nón lá, đứng thứ ba), Sư phụ Giới Hương, Hòa thượng Tịnh Từ và quý sư cô đệ tử, Chùa Hương Sen năm 2017



*Sư cô Viên Chân (trộn xi măng).
Thầy Thiên Đức và Sư phụ Giới Hương đang làm đường thiền hành lá sen*



Sư cô Viên Chân đi trước mang khay lễ

4.6. VUI ĐƯỢC LÀ MỘT PHẦN CỦA CHÙA HƯƠNG SEN

Sư phụ thương kính,

Con là Sean, pháp danh Viên Bảo Luân, sinh năm 2012, năm nay 7 tuổi. Con rất vui khi được sống ở chùa Hương Sen với sư phụ và sư cô Viên Chân (bà ngoại của chúng con) từ khi con sanh ra đến nay. Khi con được 6 tháng, sư phụ đã quy y cho con. Cả gia đình con theo sư phụ và bà. Con rất thích sống ở chùa và được đi học ở trường Columbia Elementary School, Perris.

Kính chúc sư phụ và bà luôn an vui và che chở cho chúng con.

Năm mới, ngày 1 tháng 1 năm 2020,

Thương sư phụ và bà,

Viên Bảo Luân



Lễ quy y cho Viên Bảo Luân in 2012.



Viên Bảo Luân (2 tuổi) đang tráng xi măng năm 2013



Leo ghế cho cao để xây cam cho chùa



Viên Bảo Luân (7 tuổi) chụp tháng 11 2019

Sư phụ thương nhớ,

Con là Serenity, pháp danh Viên Bảo Hương, sanh năm 2010, năm nay 9 tuổi. Con thường theo bà để ở chùa và đi giảng pháp với sư phụ. Quý thầy cô và quý bác Phật tử rất thương con vì con xinh xắn trong bộ đồ vật khách màu lam và đeo nhiều chuỗi của Phật.



Bé Viên Bảo Hương lúc 2 tuổi (năm 2012)

Con là đệ tử nhí quy y với sư phụ ở California. Tên nhà chùa của con là Viên Bảo Hương. Mẹ là Viên Bảo Sen. Hương+ Sen = Hương Sen Temple. Chúng con rất vui được là một phần của chùa Hương Sen.

Con chúc mừng sư phụ và bà sống lâu nha.

Nam Mô A Di Đà Phật

Thương Sư phụ và bà,
Viên Bảo Hương



Viên Bảo Tuệ 5 tuổi (phải) và Viên Bảo Hương 2 tuổi (trái)



Sư phụ Giới Hương đang dạy bé Viên Bảo Hương (2.5 tuổi) chắp tay chào quý Phật tử



Viên Bảo Hương 4 tuổi và chó Mimi

Thưa sư phụ,

Để kỷ niệm 40 năm tu tập và hành đạo của sư phụ được coi là một sự kiện hiếm hoi và quý giá chỉ đến với những người mạnh mẽ và vượt qua mọi khó khăn trên đường tu học. Sư phụ là bậc thầy gương mẫu cho nhiều người và là bậc rường cột trong Phật pháp.

Vào năm 2010, con rất hân hạnh được biết sư phụ là một người từ bi đã tiếp nhận gia đình con sau khi thân phụ của con qua đời và hướng dẫn chúng con hướng đến con đường Phật pháp để vơi đi nỗi buồn của sự mất mát vô thường. Con đã học được rất nhiều từ sư phụ và quan trọng nhất là con đã trưởng thành về mặt tâm linh khi có cơ hội sống trong chùa. Trong thâm tâm con thực sự cảm ơn sư phụ và rất may mắn được đến chùa Hương Sen.

Trong tất cả những gì sư phụ làm, con thấy rằng sự hiện diện của sư phụ rất hữu ích và cần thiết. Con hy vọng chùa Hương Sen ngày một phát triển và chúng con được học đạo giải thoát với sư phụ nhiều hơn nữa.

Nguyện mãi mãi là những đệ tử của sư phụ,

Chùa Hương Sen, ngày 01/01/2020
Trân trọng,

Viên Bảo Sen (mẹ của hai bé nhí)
baosencolvil@yahoo.com



Viên Bảo Sen (thứ hai từ phải) đang cùng chùa làm cỏ khi chùa mới dọn về cơ sở mới



Nghỉ ngơi

4.7. SƯ PHỤ ĐẠI HÙNG, ĐẠI LỰC, ĐẠI TỬ BI

Kính Sư phụ thương nhớ,

Vừa nhận được tin nhắn của Sư phụ từ Việt Nam gửi về chùa Hương Sen, Hoa Kỳ, mời viết bài cho tuyển tập Anh-Việt để kỷ niệm “40 năm tu học và hoàng pháp của Sư phụ Giới Hương”. Con thâm lẩm nhẩm Sư phụ tu học được 40 năm rồi mà còn trẻ và rất giỏi.

Sư phụ có kiến thức Phật pháp sâu rộng (Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ), Sư phụ đã đạt được Thạc sĩ văn chương Anh tại Hoa Kỳ. Và Sư phụ đã dùng hai thứ tiếng Anh-Việt để viết và xuất bản hơn 20 cuốn sách bằng tiếng Việt và 10 đầu sách bằng Anh ngữ cùng nhiều tác phẩm dịch thuật để hoàng pháp cho người Việt tại Mỹ. Đồng thời, dạy học cho Tăng Ni sinh tại trường Đại Học Phật giáo học ở Việt Nam – mỗi năm 4 tháng - cũng như giảng pháp cho quý Phật tử ở nhiều nơi trên thế giới bằng tiếng Anh và Việt.

Con nhớ lại lúc con chưa xuất gia, mỗi cuối tuần con thường về chùa Phật Tổ để tu tập. Vào một cuối tuần nọ, sau khi nghe giảng, Sư phụ đã tặng cho mỗi người một bộ gồm 2 quyển A Hàm rất dày. Sau đó, con nghe các Phật tử xì xào “Ni sư Giới Hương còn trẻ tuổi mà giảng Pháp rất hay, đúng là tuổi trẻ tài cao”. Từ đó, con cũng ngưỡng mộ Sư phụ. Rồi nhân duyên đến, con xin xuất gia và làm đệ tử của Sư phụ vào năm 2014.

Sau khi xuất gia, được làm đệ tử Sư phụ, con càng cảm phục Sư phụ nhiều hơn nữa. Thân nữ một mình mà dám đứng ra lập chùa ở nơi hoang vắng, thuộc vùng bán sa mạc, thời tiết ngày nắng nóng cháy da, đêm thì vắng vẻ không một bóng người và rất lạnh, trơ trơ trong đêm khuya, chỉ có một căn nhà nhỏ, xung quanh không có hàng rào và có tiếng chó tru hằng đêm, nghe lạnh đến rợn cả da gà. Đã có lần chó sói vô bắt chó nhà ăn thịt ngay tại chỗ vào buổi chiều tối (Sư phụ thật là đại **hùng!**)

Càng ở gần Sư phụ con càng thán phục. Sư phụ rất tháo vác, vừa tiếp tục học đại học ngành văn chương Anh, vừa điều hành chùa, vừa chăm lo cho các đệ tử xuất gia chúng con rất kỹ. Sư phụ dạy cho chúng con học giới luật, cách đáp y và đọa y để phân biệt được các loại y, dạy sử dụng chuông mõ và không bỏ sót bất cứ một cơ hội nào; hoặc khi có các Ni sư hoặc Sư cô về chùa, Sư phụ đều nhờ các Ni sư hoặc Sư cô khảo bài hoặc giảng dạy thêm về Phật pháp và giới luật cho chúng con. Đến những ngày lễ lớn trong năm, Sư phụ đều một tay sắp xếp mọi việc cho mọi người, từ việc mở khóa tu gồm có giảng Pháp, chương trình tu tập cho đến chuẩn bị thức ăn, nước uống, trang hoàng từ trong chùa ra đến sân vườn. Đã có lần một vị Tăng đến thăm chùa Hương Sen vào ngày lễ lớn, đã phát biểu “**Ni sư Giới Hương chỉ đạo trong chùa như một vị nữ tướng**”. Quả thật không sai! Mỗi khi Sư phụ giao việc cho một người nào, Sư phụ rất chu đáo, dặn dò kỹ lưỡng, có lẽ vì ba chị em chúng con (Viên Chân, Viên Trang và Viên An) đều trên 60 tuổi, Sư phụ cẩn thận viết ra giấy những việc cần làm, để chúng con làm theo cho khỏi quên. Sư phụ thương yêu và chăm sóc ba chị em già chúng con rất tận tình. Người nào bắt đầu ho hoặc có vẻ mệt mỏi là Sư phụ bắt phải uống thuốc liền, thậm chí Sư phụ còn lấy thuốc và nước đưa tận tay cho uống hoặc bảo đi nằm ngủ, nghỉ ngay lập tức, không cho làm bất cứ một việc gì nữa. Một điều con thâm kính phục Sư phụ nữa là ban ngày đã bận rộn mà ban đêm, đêm nào cũng như đêm đó, sư phụ vừa hoàn tất các bài tập ở đại học, mà những loại bài này rất dài, khó và nhiều, còn viết bài đăng trên các tờ nguyệt san của Phật pháp Chánh Pháp, Người Đưa Tin, Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay... hoặc dịch bài từ Anh sang Việt và Việt sang Anh cho đến 1-2 giờ sáng mới đi nghỉ. Sáng sớm hôm sau, nghe tiếng chuông công phu khuya là lại thấy Sư phụ đã dậy rồi. Không những thế, vào những ngày bận rộn, Sư phụ thức trắng đêm không ngủ để viết và soạn bài theo yêu cầu của các chùa ở các tiểu bang xa mời Sư phụ về giảng. Sư phụ làm việc nhiều như thế, con sợ Sư phụ sẽ không giữ được

sức khỏe, sẽ ngã bệnh. Con đề nghị Sư phụ nên nghỉ ngơi để giữ sức khỏe nhưng lần nào cũng như lần này, Sư phụ cũng nói để an ủi con “Lên máy bay, Sư phụ sẽ ngủ, bây giờ tranh thủ làm”. Sư phụ thật là khỏe, chúng con thật mừng và thường nói nhỏ với nhau rằng sư phụ thật là đại **lực**.

Riêng con liên tưởng đến câu Đại Hùng, Đại Lực, Đại **Từ Bi** trong Kinh Lăng Nghiêm. “Đại Từ Bi” ư? Thì khỏi phải nói, Sư phụ không cố ý nuôi thú vật nhưng có một số phật tử dọn nhà đi qua tiểu bang khác, hoặc có người bệnh cần phải nằm bệnh viện lâu ngày nên đem các chú chó, nhỏ có, lớn có, lên chùa gởi nuôi dùm; thế là chùa có được 5, 7 chú chó. Sư phụ cho làm chuồng lớn, thoáng và sạch, đầy đủ tiện nghi, có chỗ nằm ngủ riêng, đầy đủ mền dày đắp ấm cho mùa Đông, mùa Hè thì thường xuyên cắt lông và tắm rửa, thức ăn cho các chú “đệ tử nhí” thì chính Sư phụ đi mua, lựa những loại thức ăn ngon cho các đệ tử nhí ăn. Ngoài ra, có ai cúng dường thức ăn gì ngon, Sư phụ đều dành một phần cho các chú chó cả. Vì vậy, mỗi lần Sư phụ đi công việc về là các chú chó nhanh nhẩu chạy ùa ra, quấn quít mừng Sư phụ là đầu tiên, trước các đệ tử xuất gia.

Ngoài ra, có nhiều người nữ độc thân muốn xin xuất gia nhưng sợ tuổi đã cao và có bệnh không được Sư phụ nhận. Nhưng sư phụ thường rất đại **từ bi** hoan hỉ trả lời rằng “tuổi nào Sư phụ cũng nhận độ hết”. Con tự nghĩ Sư phụ thật độ lượng và từ bi. Vì trong chúng hiện nay, có 3 đệ tử trẻ và 3 đệ tử già. Người nhỏ tuổi nhất trong nhóm già cũng đã đi qua 66 mùa xuân, đôi khi cũng có những cá tính khác biệt hay cần nhẫn, nhưng Sư phụ đã kiên nhẫn và kiên trì, cộng thêm tình thương bao la nên đều được Sư phụ rèn luyện và nhiếp hóa chúng con vào nề nếp. Những ngày tháng ở bên Sư phụ, con cảm thấy được che chở và rất an tâm tu học. Sư phụ đã tận tụy lo cho ba chúng con nhân ngày thọ đại giới về đủ mọi mặt, nào là ôn bài, chuẩn bị y áo và các đồ dùng cần thiết rất công phu vì vào thời điểm đó, Sư phụ phải điều hành đồ đất và bang đất bằng phẳng hằng ngày để chuẩn bị xây chùa. Sư phụ đã không quản ngại đường xa, phải mất 1 tiếng rưỡi lái xe để đem y áo lên chùa Điều Ngự cho chúng con thử, rồi lại trở về chỉnh sửa sao cho vừa vặn với chúng con. Sau khi hoàn thành, Sư phụ lại đem tất cả 3 bộ y áo và các đồ dùng cần thiết lên lại cho chúng con. Trước khi thọ Đại giới, Sư phụ dặn dò chúng con từng li từng tí những việc cần làm.

Sư phụ thương kính, con nay đã già, không biết làm gì để đền đáp Ân sư, chỉ biết hết lòng hết sức phụng sự Tam Bảo, cố gắng hoàn thành mọi việc Sư phụ giao phó và tu tập ngày càng tinh tấn để mong sao có thể đền đáp một phần nào công ơn của Sư phụ. Con xin chí tâm đánh lễ chư Phật mười phương gia hộ cho Sư phụ đại **hùng**, đại **lực**, đại **từ bi** của chúng con được mạnh khỏe, vượt qua mọi khó khăn để hoàng pháp lợi sanh, giúp chúng sanh lìa khổ được vui, hoàn thành sứ mệnh sứ giả Như Lai như ước nguyện của sư phụ.

Chùa Hương Sen, ngày 22 tháng 11 năm 2019,
Con kính lễ,

Thích Nữ Viên An
quyen_hoang84@yahoo.com



*Đệ tử TKN Viên An (ngoài cùng bên phải) với Sư phụ và ni chúng
Ngày tu học 20 tháng 5 năm 2019*





Trái sang: Đệ tử TKN Viên An, Thân mẫu Viên An, chị Hoàng, Diệu Nghiêm, Sư phụ Giới Hương và Viên Chân vào năm mới Hương Sen, 2019



Sư cô Viên An (mặc áo ấm đen)

4.8. THƯƠNG SỰ PHỤ BẰNG CẢ TRÁI TIM

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính Thưa Sư Phụ,

Để kỷ niệm 40 năm tu tập của Thầy, con rất vui và vinh dự là một trong những đệ tử xuất gia của Thầy, con cảm ơn Thầy vì những điều tuyệt vời và từ bi của Thầy đã hóa độ con và giúp đỡ người khác. Khi con gặp Thầy lần đầu tiên vào năm 2010, con biết rằng đây là nhân duyên Thầy trò để con học hỏi và Sư phụ đã hóa độ con xuất gia tu học nay trở thành một Tỷ kheo Ni. Con thực sự trân trọng và biết ơn Sư phụ vì đã cho con cơ hội trở thành đệ tử cũng như là Ni chúng của chùa Hương Sen.

Kể từ đó đến giờ, con đã học được rất nhiều và Thầy đã nuôi lớn giới thân huệ mạng của con, và cho con hạnh phúc chân thật giải thoát. Vì vậy, con nguyện rằng sẽ cố gắng tu tập để không cô phụ thâm ân của Sư phụ đã dày công giáo hóa và dạy dỗ. Kính cảm ơn Sư phụ bằng trái tim sâu sắc của con,

Chùa Hương Sen ngày 20/10/2019

Con kính lễ,

Đệ tử Bhikkhuni Viên Trang



Trái sang: Đệ tử TKN Viên Trang, Ni sư Hạnh Quang, Sư phụ Giới Hương, TKN Viên Tiến và TKN Viên Chân ngày 15 tháng 1 năm 2020



Sư cô Viên Trang đang quét sân buổi sáng năm 2020



Đệ tử TKN Viên Trang (áo ấm đen, chính giữa), Ni sư Hạnh Quang, Sư phụ Giới Hương và các sư tử cùng làm thư ngày Tết ngày 15 tháng 1 năm 2020



*Đệ tử TKN Viên Trang (đắp y vàng bên trái) với Sư phụ Giới Hương
và chư tôn đức Ni vào ngày tu học ngày 20 tháng 5 năm 2019*

4.9. MỆNH MÔNG TÌNH THẦY

*Thầy tôi vãng chí xuất trần,
Bốn mươi năm vẫn vẹn tròn nguyện xưa.*

*Bao năm tu tập đạo mẫu,
Chỉ mong báo đáp Tứ ân sâu dày.
Tiếp Tăng, độ chúng, lập chùa,
Hoàng dương Chánh pháp Thế Tôn soi đường.*

*Yêu thương dân trọn thế nhân,
Chẳng màn danh lợi, thị phi hồng trần
Nụ cười luôn nở trên môi
Dáng đi thông thả, dấu đời nhục vinh.*

*Ưu phiền từ kiếp ba sinh,
Nhờ Thầy dẫn lối chân tâm con về.
Để con thấu rõ vô thường,
Khổ, không, vô ngã mà thương cuộc đời.*

*Cõi đời u tối đảo điên,
Nhờ Thầy tế độ vô minh lụi dần.
Thế nhân vui sống đạo mẫu,
Cũng nhờ Thầy Tổ dày công trao truyền.*

*Chúng con – đệ tử xuất gia,
Nhớ ơn Thầy Tổ gắng công tu hành.
Trao đời giới hạnh tinh chuyên,
Dấn thân vì đạo, vẹn tròn hiếu ân.*

*Con xin một dạ chí thành,
Tri ân Sư Phụ bao năm soi đường.
Đưa con thoát kiếp mê lầm,
Vô minh đoạn tận, Chơn như con về.*

*Một mai xa chốn bụi hồng,
Con nguyện ghi dạ mệnh mông tình Thầy.
Mong Thầy thọ mạng miền trường,
Dắt dìu hậu thế, soi đường chúng sanh.*

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, chúng con xin bày tỏ lòng tri ân đến Sư phụ Giới Hương kính yêu, người Thầy luôn tận tâm vì sự nghiệp đào tạo Tăng Ni, hiển dương chánh pháp. Con kính chúc Sư phụ luôn được khỏe mạnh, Phật sự thành tựu và viên tròn hạnh nguyện mỹ mãn.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nội Xá Ni 1, Học viện PGVN, ngày 20/11/2019

Đệ tử Thức Xoa Ma Na Viên Nhuận (Ni sinh Khóa 12)
thichnuviennhuan@gmail.com



TXMN Viên Nhuận (bên trái) và Sư Phụ Giới Hương

4.10. CHÚNG TRUNG TÔN – XỨNG DANH THẦY CỦA TRỜI NGƯỜI

Bốn mươi năm là quãng thời gian khá dài của một đời người. Thời gian ấy càng trở nên quý báu hơn khi bậc Trưởng tử của Như Lai không ngại xiển dương hoàng hóa giáo lý vị tha, vô ngã. Chúng con có nhân duyên gặp gỡ Ni Sư trong những năm Người hành hoạt tại Mỹ Quốc, xứ sở của văn minh bậc nhất, nhưng cũng là nơi thử thách bậc nhất cho giấc mơ hoàng dương giáo Pháp của Đức Phật. Vậy mà Ni Sư vẫn đến và đi nhẹ nhàng, đưa Phật Pháp vào đời bằng tất cả tâm huyết và khả năng của mình. Mùa Xuân năm 2019 Ni Sư Giới Hương cho ra đời tập san Xuân Hương Sen đầu tiên bằng cả hai ngôn ngữ Anh và Việt. Sau đó các tập san Phật Đản và Vu Lan cũng được hoàn thành và gửi tặng đến tất cả chư Tăng Ni và Phật tử hữu duyên tại Việt Nam và Mỹ Quốc. Cho nên nay Hương Sen đã xuất bản 3 tập san như thế và công việc ấy vẫn sẽ được tiếp tục trong những năm tháng về sau. Công hạnh ấy thật đáng tán thán và kính ngưỡng.

Chúng con vẫn còn nhớ rất rõ trong một buổi thuyết giảng tại Trường hạ Điều Ngự, Ni Sư đã từ bi nhắn nhủ hàng hậu học chúng con nên gắng sức tu học và hành đạo theo khả năng của mình. Người dạy: “Nếu chúng ta cứ mãi chờ đợi mình hoàn hảo rồi mới viết lách thì sự chờ đợi ấy có thể là vô tận.” Lời dạy ấy có ý nghĩa với bản thân con rất nhiều. Tận tâm tận lực con rất ngại viết về Người vì sợ rằng ngôn ngữ mình không chuyên chở nổi giới đức và trí tuệ của một bậc Thầy. Nhưng vì lời dạy của Người hôm ấy, con mạo muội viết vài dòng về nhân duyên của con với Người. Ngưỡng mong Người lượng thứ.

Lần đầu tiên con viếng chùa và gặp Ni Sư là vào cuối Đông năm 2015. Lúc ấy chư Ni vẫn còn chưa đông như bây giờ. Ni Sư đã tặng con rất nhiều sách mà Người viết, và trước khi con thưa Ni Sư ra về, Ni Sư còn cho chúng con bánh trái và nước ngọt để về chia sẻ lại với huynh đệ đồng học trong trường. Chắc là Ni Sư đã quên hẳn chuyện ấy rồi nhưng tình thương ấy vẫn theo con trong những tháng năm qua. Có niềm vui nào hơn khi chúng con được các bậc Trưởng thượng như Ni Sư thương tưởng. Con luôn dặn mình nỗ lực tiến tu và học đạo để không hổ thẹn với tấm lòng của Thầy mình và cả Ni Sư nữa.

Ai đọc sách Ni Sư viết sẽ thấy Ni Sư bàn nhiều về Tính Không, về giáo lý Kim Cang, Bát Nhã. Cho nên chúng con tin rằng những việc Ni Sư làm như xây dựng chùa chiền, tiếp độ Ni Chúng, viết sách in kinh cũng không ngoài tánh Không diệu dụng. Người làm Phật sự mà như không làm, việc xong rồi thì cũng như nước chảy mây trôi, Người không ngại thị phi thế tục chỉ chuyên tâm một lòng vì chúng sanh đạo Pháp. Công hạnh ấy, phong thái ấy con sẽ gắng noi theo.

Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 40 năm hoàng pháp của Người, con nguyện chúc Ni Sư sức khỏe dồi dào, nguyện chúc ngôi già lam Hương Sen ngày càng hưng thịnh và sẽ là chốn tùng lâm che chở cho hàng Ni chúng chúng con hôm nay và mai sau.

Trường Đại Học Phật Giáo Phương Tây, ngày 23/11/2019

Kính lễ,

Hậu học Ni Nguyên Hiếu
hieus.shakya@gmail.com



SC Nguyễn Hiếu (đứng thứ 6 giữa cầu)



With Professors (Presentation at University of the West)

4.11. LỜI TRI ÂN

Nam Mô A Di Đà Phật

Thưa Sư Phụ,

Nhân kỷ niệm 40 năm tu học của Sư Phụ, và cũng là một điểm son đánh dấu hành trình tu tập quan trọng trong cuộc đời tu tập của Sư phụ, trải qua nhiều gian nan và thử thách, nhưng Người không ngại khó khăn giữ vững chí nguyện vượt qua cho đến ngày hôm nay được tròn 40 năm trong nhà đạo, chưa kể quá trình hành đạo, đây là một điều rất khó không phải ai cũng có thể làm được, mà Sư phụ đã làm được, là một vị Thầy rất đáng quý kính, và là rường cột trong Phật pháp, sở tu và sở học của Người là tấm gương sáng để cho hàng hậu học chúng con học hỏi và noi theo.

Hai năm trước con đến Mỹ với ý định học ngôn ngữ, cũng như tiếp tục chương trình học của con, và nhân duyên lành gặp được Sư phụ và được sự giúp đỡ từ Sư phụ, hiện nay được sống và tu tập tại Chùa Hương Sen cùng Ni chúng. Và ở nơi đây con nhận được tấm lòng từ bi và độ lượng của Người, Người là vị Ni sư có sở học uyên bác, viết sách, dịch kinh, con được học hỏi từ những công việc này. Đây là một nhân duyên phù hợp với con để con dễ dàng thăng tiến trên bước đường tu học. Và là một phước lành to lớn của con được nương nhờ ngôi Tam Bảo nơi đây cũng như nương nhờ ơn đức của Sư phụ đã từ bi giúp đỡ con.

Con xin thành kính Tri Ân

Chùa Hương Sen, ngày 12/11/2019

Kính bút,

TKN. TN Hiếu Liên

tnhieulien@gmail.com



Bên phải: Sư cô Viên Tiến, Sc Liên Hiếu, Sc Liên Tạng HT Thông Đạt, TT Thiện Thái, Ns Giới Hương, Sc Viên Chân và Sc Viên Trang ở sân trước Chùa Hương Sen, ngày 14 tháng 6 năm 2019



Mang khay lễ Phật



TKN Liên Hiếu (đứng số 2 từ phải qua)

4.12. NHÂN DUYÊN THẦY TRÒ

Tôi ngưỡng mộ nền văn hóa rất văn minh của Mỹ từ lâu. Khi học Trung Cấp Phật Học, tôi gặp được một Sư cô đệ tử của Sư Phụ Giới Hương nói chuyện thăm hỏi qua lại. Sau khi nghe tâm sự của tôi muốn đi Mỹ hoàng pháp, Sư cô liền nhiệt tình nói: “Để em nhờ Sư Phụ Giới Hương, Chùa Hương Sen bảo lãnh Sư Cô sang...” Rồi thắm thoát tôi vào Học viện Phật Giáo VN, TpHCM, được hai năm thì Thầy của tôi nhờ bên Chùa huynh đệ bên Mỹ, bảo lãnh tôi đi. Đi một chặng dài ở Mỹ, cuối cùng...tôi quay lại nhờ Sư Phụ Giới Hương giúp giấy tờ bảo lãnh tôi ở lại làm việc cho Chùa Hương Sen.

Kể từ đó, tôi đã đủ duyên gần Sư Phụ và trở thành một thành viên trong Chùa Hương Sen. Càng sống và làm việc cùng Sư Phụ, tôi càng nhận ra học vấn uyên thâm, trí tuệ hơn người, tấm lòng rộng mở, dung chứa hết thấy những ai cần đến Ngài.

Lúc xưa, tôi từng nghe về Sư Bà Hải Triều Âm là Thầy Bốn Sư xuống tóc thế phát cho Sư Phụ Giới Hương. Sư Bà Hải Triều Âm có đức hạnh rất lớn, không ai hơn Ngài. Nay gặp được Sư Phụ Giới Hương tôi như thấy lại hình ảnh tôn nghiêm của Sư Bà Hải Triều Âm. Tôi thật may mắn trong số những người may mắn được sống trong vòng tay nhân ái của chùa Hương Sen. Sư Phụ luôn luôn khế cơ, khế lý, lắng nghe và thấu hiểu hoàn cảnh của từng huynh đệ trong đại chúng, để độ tất cả mọi người.

Lần đầu tiên tôi về thăm chùa, nhìn đâu cũng thấy nét mộc mạc, giản dị, đơn sơ như chính con người của vị Trụ trì, nhưng ẩn chứa trong đó, tấm lòng bao la, từ bi vô lượng của Ngài.

Mặc dù, Sư phụ thường vân du hoàng hóa khắp nơi, nhưng mỗi người trong huynh đệ của chúng tôi ở chùa tự tinh tấn tụng niệm, học kinh, tưới cây, chăm sóc chùa, và thăm biết ơn, tin tưởng, kính trọng và lấy tấm gương của Ngài để soi chiếu, thanh lọc thân tâm mình. Riêng trong tận sâu tâm niệm, tôi rất cảm ơn Chư Phật đã đưa tôi đến với chùa Hương Sen, đi lòng vòng thật xa rồi cũng gặp lại Sư Phụ, đủ thấy nhân duyên rất sâu. Ân đức của Sư Phụ lớn vô cùng, không thể nói bằng lời mà tải được.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thù từ gia hộ cho Sư Phụ Giới Hương cùng chư Ni chúng pháp thể khinh an, thân tâm thường an lạc, phước trí trang nghiêm, Bồ đề tăng trưởng, Phật sự viên thành.

Hoài Niệm

*Nơi xa đứng lặng lẽ
Hương tâm về Sư Phụ,
Thốn thức giữa trời không
Nguyện viên thành đạo nghiệp.*

*Kính tặng Sư Phụ:
THÍCH hoàng hóa nơi nơi
NỮ nương công hạnh lành
GIỚI đức bay ngược gió
HƯƠNG thơm khắp muôn phương.*

Kính dâng Sư Phụ Giới Hương trong dịp
Kỷ niệm 40 Năm Tu Học & Hoàng pháp của Người.
California, 11-04-2019

Kính bút,

Đệ tử Tỳ Kheo Ni TN Diệu An
dieuan2009@gmail.com





Bhikkhuni Diệu An (trái ngoài cùng) cùng chư ni tụng kinh ngày lễ Phật đản ngày 21/05/2019 tại Chùa Hương Sen



Sư cô Diệu An (thứ ba bên phải) cùng sư phụ Giới Hương và Chư tôn đức Ni ngày tu học 20 tháng 5 năm 2019

4.13. SƯ CHÚ GIỚI HƯƠNG – MỘT BÔNG HOA QUÝ CỦA PHẬT GIÁO

Vào một buổi Hè tiết trời êm, làn nắng ấm, con được duyên lành diện kiến Ni Sư TN Giới Hương (cũng là Sư chú của con, đương kim Trụ trì chùa Hương Sen, California) cùng đệ tử là Sư cô Viên Tiến và nhiều Phật tử đến thăm viếng Sư phụ Hiếu Đức ở chùa Linh Quang, Thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania.

Sau khi lễ Phật, Sư ân cần hỏi thăm từng quý Sư cô, rồi văn cảnh chùa Linh Quang, ngắm hoa sen đua nhau nở hoa trong hồ. Âm thanh và nụ cười của Sư chú Giới Hương êm mát như gió lành làm tươi vui nhóm héo hơn già cả của chúng con. Phái đoàn sư chú dạo bước ra thăm vườn rau phía sau chùa. Vườn trồng mười loại (rau muống, rau má, rau đắng...) do Sư cô Huệ Thảo trồng. Đoàn được Sư cô chủ vườn hái tặng mấy bịch để về làm rau bẫy món (thay vì bò bẫy món). Sau đó, Sư phụ Hiếu Đức ra phòng khách và Sư chú lên đàm đạo cùng Sư phụ, rồi chụp hình lưu niệm với Sư phụ vì huynh đệ Phật sự đa đoan lâu quá không gặp.

Trước khi chia tay, Sư chú để lại các tờ bướm chương trình hành hương tâm linh và Bản Tin Hương Sen song ngữ Anh Việt. Đọc chương trình hành hương có tour Phật Ấn, đây là cơ hội ngàn vàng cho người về già 80 tuổi của con, cần phải đi chiêm bái Phật tích Ấn Độ sớm trước khi về trời Phật và là niềm mơ ước từ lâu của con.

*Chiêm bái di tích Phật tổ
Như Lai Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đã nêu cao đuốc từ bi soi đường chánh đạo
Cho nhân loại tu giác ngộ
Giải thoát luân hồi sanh tử.*

Con được đưa con trai hiếu thảo ủng hộ tịnh tài tạo duyên phúc cho con được đi hành hương và cho ít tịnh tài làm từ thiện. Mừng quá! Con kịp thời ghi danh, làm visa và thực hiện chuyến đi từ ngày 2/9/2019 đến 6/10/2019. Đi tour rất vui và tổ chức rất khéo léo. Do tài đức và kinh nghiệm điều hành của Sư chú rất tinh tế uyển chuyển, nên cả 3 đoàn phối hợp nhịp nhàng kế tiếp tuần tự. Phật tử tham dự cũng bày tỏ nét hân hoan vui tươi đầy đạo vị. Trên lộ trình di chuyển, ngày nào con cũng hướng dẫn đoàn tụng Chú Đại Bi (con và Quảng Trí được Sư chú Giới Hương chỉ định làm trưởng ban nghi lễ, còn Sư chú phục nguyện), sau đó Sư chú và Sư cô Diệu Nga giới thiệu lịch sử điểm đến và mời các thành viên đoàn tham gia văn nghệ bỏ túi hay đố vui Phật pháp để rút ngắn đường dài. Tịnh Bình được bầu làm Trưởng ban Phật pháp vấn đáp, Chánh Hào là trưởng ban văn nghệ, còn Sư cô Diệu Nga (đang học ở Nalanda) là thuyết trình viên cho đoàn. Sau khi ai chia sẻ rồi, như một MC tài tình, bao giờ Sư chú cũng tóm tắt và đặt câu hỏi để đại chúng nhớ. Phương pháp rất sư phạm, khiến một ngày trôi qua là một ngày đoàn học rất nhiều bài pháp mới hữu ích và nhớ được những mẫu chốt chính căn bản.

*Trước khi đến điểm chiêm bái
Thánh tích Phật tổ Thích Ca
Sư chú giới thiệu lịch sử điển tích
Cho người con Phật cao tinh thân kính ngưỡng
Đời đời tri ân Phật Tổ hy sinh hạnh phúc cá nhân
Từ bỏ lối sống vương giả
Kiên vững qua bao gian nguy nơi chốn rừng thiêng nước độc
Tìm chân lý con đường giác ngộ
Lìa bên mê về bến giác.*

Sư chú đưa đoàn về thăm trường xưa Delhi, nơi sư chú đã trải qua 10 năm dãi mài kinh sử để tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học (1995-2005). Đoàn hành hương cúng dường tịnh tài, mì gói, thực phẩm khô lên quý Thầy Cô, Tăng Ni trẻ sinh viên. Sư chú bày tỏ niềm ưu ái muốn làm nhịp cầu giúp đỡ Tăng Ni trong khả năng có thể, nguyện chùa Hương Sen (10 mẫu) sẽ là Ni viện tùng lâm chiêu hiền đãi sĩ, để mong sau này tinh hoa Phật pháp từ quý Thầy Cô sinh viên sẽ lan đến khắp nơi. Trùng pháo tay dòn vang trong hội trường khi nghe lời châu ngọc phát nguyện của Sư chú bày tỏ.

Sư chú còn sắp đặt cả một chương trình từ thiện cho 150 gia đình nghèo tại chùa Indo-Srilanka, Sarnath. Buổi từ thiện cũng thật thành công và vô cùng xúc động. Ánh mắt cử chỉ, bàn tay lành giầu lòng nhân ái, Sư chú từ phương xa đến truyền qua. Dân làng vui mừng nhận quà như báu vật và dùng bữa cơm trưa thật ấm lòng.

Phước duyên con được đi hành hương và được sắp xếp nghỉ chung 1 phòng với Sư chú. Sư chú hoạt động tích cực nào là quay phim, chụp hình ghi chú thánh tích... Tối về, vẫn chưa nghỉ, Ngài làm việc rất khuya, sắp xếp chương trình ngày mai, soạn bài giới thiệu, ghi nhật ký vào laptop, liên lạc đón các đoàn kế tiếp, Phật sự bên Mỹ, bên VN... Ngài say mê làm việc miệt mài không mệt, tâm lực nhiệt huyết đầy tràn lo cho đoàn chu đáo cả nơi ăn, chốn ở, xe cộ và đầy đủ các món ăn tinh thần Phật pháp. Thật là may mắn có một vị Trưởng đoàn tận tâm như vậy. Chẳng những lãnh đạo giỏi mà trí đức thông tuệ của Ngài nổi bật. Trong đầu Sư chú là cả kho giáo lý Phật đà. Trên xe, ai hỏi gì Ngài cũng tìm cách trả lời được và trả lời đúng. Ngài đã chịu khó cần mẫn nghiên cứu soạn thảo được hơn 40 tác phẩm Anh, Việt có giá trị cho đời. Đoàn hành hương lại cũng được duyên chiêm ngưỡng dòng thơ nhạc của Ngài với hơn 10 volumes (trong điện thoại di động của Ngài phát ra) Ca Nhạc Phật Giáo Chùa Hương Sen. Thơ hay ý đạo mà còn đệm thêm nhạc trầm bổng và giọng ca oanh vàng của các ca sĩ khiến đoàn cảm thấy rất thi vị, thiền vị và đạo vị. Sư chú Giới Hương đúng là một bông hoa quý tô điểm thêm nhiều màu sắc cho vườn hoa Phật Giáo. Quần chúng được chiêm ngưỡng thêm hương sắc thắm đời đạo vui tươi.

Ni sư Giới Hương là một Trưởng tử Như Lai,

Ven. Gioi huong is one of the most valuable disaple of Buddha

Vị Minh sư hoằng pháp, truyền tiếp từ quang của Từ Phụ

Bổn Sư Thích Ca cho nhân loại bừng cơn mê hoặc

Tô thăm đời an lạc

Hương từ bi lan tỏa không gian vô biên giới

Người người tâm ý lành thiện

Vườn hoa cõi Ta bà tươi mát xanh bất diệt.

Cuối Thu Kỷ Hợi, Chùa Linh Quang, Philadelphia, 2019

Cẩn bút,

Sadini Diệu Hoa

chinhnuong5000@gmail.com



*Sư cháu Diệu Hoa (bên trái) và Sư chú Giới Hương (bên phải)
tại Đại tháp Bồ Đề Đạo Tràng, Bihar, Ấn độ*



Sư cô Diệu Hoa (đứng ngoài cùng bên trái) cùng với Dr. Thera Siri Sumedha



Sư cô Diệu Hoa (đứng thứ ba bên trái) cùng với đoàn Hành hương trước chùa Phổ Tế, núi Phổ Đà, Trung Quốc

4.14. ĐỨC ĐỘ & PHẨM HẠNH CỦA THẦY

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư phụ TN Giới Hương kính,

Nhớ lại vào một ngày đẹp trời cách đây rất lâu, tôi và các bạn tôi tới Tịnh Thất Pháp Quang (nay Sư phụ đặt tên mới là Hương Sen) ở xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, tpHCM để đọc kinh. Khi ấy có 2 vị Sư cô Viên Bảo và Như Đức hướng dẫn chúng tôi đọc kinh và đi kinh hành được một thời gian, có một vị Ni Sư từ Mỹ về và tổ chức một buổi giảng pháp, từ đó tôi đã ngộ ra chân lý nhà Phật. Đức Phật đã khai thị cho chúng sanh hiểu rằng hãy gắng công tu tập, nuôi dưỡng từ bi, không còn ngã chấp tham sân si, sẽ được giải thoát, thoát khỏi luân hồi.

Ngày 6 tháng 6 âm lịch năm 2011, Thầy mở đợt quy y Tam Bảo. Tôi và các bạn xin được thọ giới quy y và từ đó chúng tôi trở thành đệ tử của Thầy. Tu tập một thời gian, chúng tôi mới hiểu ra rằng, Thầy là một vị Minh sư, đức độ và phẩm hạnh rất cao. Pháp danh của Thầy tôi là: Ni sư TN Giới Hương.

Từ đó, mỗi lần về nước là Thầy dạy cho chúng tôi học chánh niệm để có thể sống an lạc với chính mình giữa gia đình và thiện lành trong cõi Tịnh độ tại đây. Tôi cảm thấy cuộc sống trở nên quý giá, tôi không nên đánh mất mình trong những ý niệm giận hờn hay tuyệt vọng. Tôi phải sống lạc quan và phải đánh thức sự sống nhiệm mầu và mỗi ngày sống cho trọn vẹn, thật ý nghĩa.



Từ đó, tôi đã hiểu được chánh niệm là nguồn năng lượng giúp tôi vượt qua khỏi cảnh u mê tối tăm để bước vào ánh sáng chân lý của Phật pháp nhiệm mầu. Từ bây giờ, tôi nguyện hướng về chân lý của nhà Phật để tu tập và y giáo phụng hành để không phụ lòng giáo huấn của Sư phụ.

Vĩnh Lộc A, ngày 24/11/2019

Kính lễ,

Viên Bảo Khải



Viên Bảo Khải đứng chấp tay (phía sau thứ hai bên trái) trong ngày lễ Quy Y cúng dường tại Chùa Hương Sen (Việt Nam) năm 2011

4.15. MONG NGHE NHỮNG LỜI THẦY DẠY

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư phụ TN Giới Hương kính,

Ngày Thầy đến nhà con thăm mẹ vợ của con là Viên Bảo Trân, con mới diện kiến được vị Thầy tôn kính của con và con được nghe những lời đầy từ bi của Thầy nói chuyện, rất gần gũi và tự nhiên với Phật tử, nên con và gia đình rất quý mến.

Từ ngày Thầy quy y cho con đã lâu lắm rồi vào năm 2011. Mỗi năm Thầy có về Việt Nam dạy học, nhưng con cũng bận rộn đi làm ăn xa ít gặp, nay thật hoan hỉ được hầu chuyện lâu với Thầy. Con cũng rất vui mừng biết rằng trong lúc du học ở Mỹ, Thầy có lập một chùa Hương Sen ở California và ở Việt Nam thì có một chùa Pháp Quang (nay Thầy đặt tên là Hương Sen luôn). Chúng con mong Thầy trở về thường xuyên Hương sen 2 ở Việt Nam này, để chúng con được gần và lắng nghe những lời thầy dạy. Rất mong lắm thay! Chúng con sẽ y giáo phụng hành và hỗ trợ thầy hết lòng.

Đây là những lời cảm nghĩ thật lòng của con. Xin Thầy từ bi chứng minh.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Vĩnh Lộc A, ngày 24/11/2019

Con kính lễ,

Viên Bảo Luật

(chồng Viên Bảo Sen

- Giám đốc thiết kế các khán đài Đại lễ Phật giáo)



Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hương Sen (Việt Nam) năm 2011



Viên Bảo Luật, Viên Bảo Sen, Viên Bảo Trân và Viên Bảo Hiển năm 2019

4.16. NGÀY QUY Y CHO DÂN ẤP 6, XÃ VĨNH LỘC A

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư phụ TN Giới Hương kính,

Ngày 6/6/2011 thật đẹp trời, dân ấp 6 của xã Vĩnh Lộc A rộn rã vui mừng vì nghe Sư cô Viên Bảo và Sư cô Như Đức thông báo Sư phụ TN Giới Hương, Trụ trì chùa Pháp Quang (nay là Hương Sen) từ Mỹ về sẽ quy y cho quý Phật tử trong ấp 6 và sẽ tặng mỗi vị một xâu chuỗi tay niệm Phật và 1 áo tràng lam. Ai cũng rí tai nhau mời vị khác, nên cả làng già trẻ lớn bé lúc đó ghi danh hơn 150 vị.

Chúng con nhớ rất rõ ngày ấn tượng trong đời đó. Viên Bảo Trần còn nhớ cả tựa đề bài pháp thoại là “Chiếc Lá Rơi” (Thầy giảng rất hay. Thầy khuyên chúng ta nên vượt nghịch cảnh để tiến bước, như chiếc lá khô luôn trôi trên mặt nước). Lúc đó, Thầy đáp y vàng sáng, trẻ trung, tướng hảo, truyền giới cho chúng con. Giọng Thầy ấm cúng đều đặn, chúng con trang nghiêm quỳ kính cẩn nghe:

Đời là bể khổ mênh mông không bờ bến. Nếu không có đấng Chí tôn (Phật) đủ vô lượng công đức và trí huệ thì chúng ta chẳng biết nương vào đâu để cầu thoát khổ. Vậy các người muốn thoát bể khổ, phải quy kính Tam bảo; muốn thoát khỏi luân hồi nên giữ gìn giới pháp.

Phật Pháp Tăng là thuyền từ qua bể khổ, là ánh sáng của đêm trường, là đường đi đến nhân thiên, là bước đầu tiên của đạo quả. Cho nên, kính dạy: “Nếu chúng sanh nào muốn trừ khổ não, hưởng quả yên vui, thì nên quy y Tam bảo; nếu ai đem tâm thanh tịnh quy kính trong giây phút thì đời đời thế nào cũng được Niết bàn an lạc.”

Ai cũng lần đầu tiên biết đạo, biết chùa và Tam Bảo, nên Thầy và quý Sư cô khuyên chúng con thường đến chùa để học đạo thêm và tập tụng kinh, ăn chay. Khoảng 1 tháng trôi qua, chúng con nghe tin Thầy phải trở lại Mỹ để lo Phật sự bên đó. Thầy là thân nữ nhi một cảnh hai quê, phải lo Phật sự nhiều nơi, phải đi máy bay từ nửa vòng trái đất và rất cực nhọc. Chúng con cảm thấy thương và nhớ Thầy.

Mặc dù, mỗi năm Thầy về Việt Nam ba tháng để dạy ở Học Viện PGVN tại Lê Minh Xuân (gần Phật Cô Đơn). Thầy đi xe bus để dạy học và chúng con thường canh Thầy đi dạy về sau 5g buổi chiều là đem thực phẩm chay (gỏi lá sen, cháo nấm, xôi gấc, bánh xèo, xu sa...) cúng dường Thầy. Viên Bảo Trần vốn là Trưởng bếp của chùa Hương Sen (do thầy lập) và chùa Tường Quang (Ns Hạnh Quán) cùng nhiều chùa khác... Chúng con nhớ mãi hình ảnh Thầy mặc áo lam đơn giản hiền hòa, ngồi dùng cơm và nói chuyện vui vẻ với chúng con. Chúng con cũng nhớ mãi hình ảnh Thầy uy nghi trang nghiêm truyền giới Quy Y Tam Bảo và Năm Giới cho cả dân làng Ấp 6, Vĩnh Lộc A.

Chúng con kính mong Thầy về VN nhiều hơn nữa, để dìu dắt chúng con và để chúng con được cúng dường thực phẩm chay, được nghe giọng ấm cúng của Thầy thương kính.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Vĩnh Lộc A, ngày 24/11/2019

Chúng con kính lễ,

Viên Bảo Trần (mẹ) và Viên Bảo Sen



Viên Bảo Sen đọc lời tác bạch trong lễ Quy Y tại Chùa Hương Sen (Bình Chánh) năm 2011



Sư phụ Giới Hương tặng áo tràng và chuỗi cho từng vị quy y năm 2011



Sư phụ Giới Hương và Viên Bảo Sen

4.17. HAI TIẾNG THẦY ƠI!

*Con gọi thầy hai tiếng Thầy ơi!
Nghe hôn xúc cảm thật đây ơi
Thầy như gió mát xua cơn nóng
Mát dịu tâm con cả một trời.*



Thấm thoát thời gian lặng lẽ trôi qua, mới đó đã 18 năm rồi, kể từ ngày con đầy đủ duyên lành được gặp Thầy nơi tịnh thất Pháp Quang.

Thầy kính! Tháng 10 năm ấy (2001) hằng ngày con qua lại nơi tịnh thất Pháp Quang nhìn thấy dáng áo lam thanh thoát an nhàn ra vào nơi Chánh điện, con dừng lại nhìn thật lâu, chùng nào mắt dáng áo lam Thầy con mới chịu đi về nhà với hình dung chiếc áo lam tao nhã ấy.

Chiều hôm đó con mạo muội đến tịnh thất, nhưng không dám vào, lúc ấy con chưa hiểu gì về Phật pháp. Thấy con lấp ló, Thầy ra dắt chúng sanh “con” vào.

Lúc ấy con được Thầy thăm hỏi và hướng dẫn cho con về nghi lễ cúng kính hằng ngày. Thời gian đó, Thầy lay Kinh Pháp Hoa từng chữ. Mặc dù chưa biết gì Phật pháp, nhưng Thầy dạy và nói đến đâu con nhận được đến đó. Đêm ấy về con không ngủ, nhắm mắt lại con nghe văng vẳng những lời pháp nhũ của Thầy. Con thầm vui trong lòng và nghĩ chắc Thầy đã khơi dậy Phật pháp trong tiềm thức cho con rồi, con thầm cảm ơn tất cả.

*Thầy ơi!: “Từ có Thầy cuộc đời con bừng sáng
Ánh từ quang đã nở rộ trong con.”*



Kể từ đó mỗi buổi chiều con trở về Pháp Quang cung kính và lay Pháp Hoa từng chữ cùng Thầy và đạo tràng thời Tịnh độ. Con mừng lắm và thích lắm, đến nỗi chỉ trong vòng 3 ngày con đã thuộc Chú Đại Bi và nghi lễ cúng kính thời Tịnh độ. Bởi con tự chép vào cuốn sổ nhỏ mang theo trong người mọi lúc mọi nơi để học.

Năm ấy, con và đạo tràng được đón Tết cùng Thầy nơi Pháp Quang ở Việt Nam, tụi con hân hoan lắm. Thầy làm Phật sự luôn có kế hoạch và tổ chức, chúng con được phân công cụ thể mỗi người mỗi việc. Ở bên Thầy ai ai cũng thấy mình bình an và tự tại, chúng con cảm giác năng lượng từ bi của Thầy lan tỏa khắp trong chúng con.

Rồi duyên lại đến, Thầy qua Ấn Độ học và một thời gian sau nữa Thầy sang Mỹ làm Phật sự. Chúng con ở lại Pháp Quang trì kinh niệm Phật cùng sư cô Viên Hoàng.

Mặc dù xa Thầy nhưng chúng con luôn hướng về Thầy, hằng ngày tinh tấn trì kinh niệm Phật, làm việc thiện, việc lành để trong chúng con ngày một vững đạo tâm hơn.

Thầy biết không, càng quý kính Thầy, càng nhớ Thầy, con càng tinh tấn trì kinh giữ giới đến hôm nay gia đình con đã quy y Tam Bảo đầy đủ 4 người.

Gia đình con sống hòa thuận cùng nhau, chia sẻ buồn vui hằng ngày. Cả ngày nghe Pháp vào buổi sáng sớm, giữ giới không sát sanh. Riêng con mỗi ngày có 2 thời khóa Tịnh độ và thời Lăng Nghiêm.

Nhờ hiểu được Phật Pháp và giáo lý từ Thầy chỉ dạy, 2 bé Viên Lan và Viên Huy đã tham gia sinh hoạt Gia đình Phật tử, luôn có lý tưởng sống tốt, sống đẹp sống vì mọi người. Thầy ơi! Đến nay Viên Huy đã trở thành Thầy giáo và Viên Lan đã trở thành cô Thư ký Y Khoa.

Con thầm cảm ơn niệm đức ơn Thầy, cảm ơn tất cả mọi người trên cuộc đời này đã giúp cho chúng con trên đoạn đường dài mặc dù đầy gian khó.

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 40 năm xuất gia tu học, hoằng pháp của Sư phụ Thích Nữ Giới Hương, con-Viên Diệu xin bộc bạch bao kỉ niệm vui buồn của Thầy trò. Ấy là nhân duyên là dấu ấn lớn nhất của đời con. Con sẽ tinh tấn hành trì giữ giới để ngày một trưởng dưỡng đạo tâm, lấy đó làm hành trang đi vào thực hiện lý tưởng xuất gia giải thoát.

Ngõ hầu đền đáp ơn Thầy đã mướm cho con những dòng sữa Pháp đầu tiên:

*“Ơn Thầy thấp lửa từ bi
Truyền trao trí tuệ qua bờ tử sanh
Một lòng thành kính tri ân
Nguyện Thầy Phật đạo nở hoa viên thành.”*

Cuối lời, con kính chúc Thầy “Sư phụ Thích nữ Giới Hương” pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Mãi là bóng cây từ bi cao cả che chở cho hàng đệ tử chúng con.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.

Bình Chánh, TPHCM, ngày 24/11/2019

Kính bút,

Viên Diệu - Phạm Thị Thanh Nhung

lanthao1805@gmail.com





Viên Diệu (đứng hàng thứ hai dâng quà) tại Chùa Hương Sen (Bình Chánh) năm 2016



Phần V

THÂM ÂN GIÁO THỌ

5.1. THƯƠNG GỞI NI SƯ GIÁO THỌ - TS TN GIỚI HƯƠNG

Mới ngày nào chập chững bước vào môi trường học viện, mà giờ đã học kỳ IV, nhớ lại ngày nào lớp Anh văn Phật Pháp I, chúng con được Ni Sư Giới Hương chỉ dạy mà bây giờ đã thoát qua gần cuối khóa. Nhân ngày “**40 năm tu học và Hoàng pháp của NS Giới Hương,**” chúng con viết đôi dòng cảm tưởng kính dâng NS như lời tri ân sâu của tập thể lớp A1 của chúng con gửi đến Ni Sư.

Mỗi người chúng ta gặp trên cuộc sống này đều là khách quý của đời mình. Người thích ta cho ta sự ấm áp, chân thành. Người không thích ta cho ta sự khoan dung và độ lượng. Vì thế, thuận hay nghịch đó cũng là ân nhân của đời mình. Trong cuộc sống, luôn gặp là những niềm vui lẫn nỗi buồn của gặp gỡ và chia ly, của hợp rồi tan, của thịnh rồi suy là quy luật chung của tạo hóa. Từ đó, chúng ta tự nhìn lại chính mình trong con đường đạo Pháp, và các mối nhân duyên gặp gỡ. Tuy những tính cách khác nhau, người vui vẻ, người trầm tính, người thông minh, nhanh nhạy, người lặng lẽ... cũng cùng chung tập thể, cùng sống vui vẻ với nhau. Chúng con cũng như vậy, người Nam kẻ Bắc, mỗi người mỗi vẻ, nhưng hội đủ duyên lành cùng là tập thể lớp A1 (Khóa XII), được NS chỉ dạy, tuy thời gian trong 3 tháng ngắn ngủi ở VN, NS không quản đường Xá xa xôi, năm nào cũng về lại ngôi trường học viện PG thân thương chỉ dạy chúng con và các hậu học khác. Tình Thầy trò tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng chúng con niềm cảm ơn vô vàn. Đoạn đường 40 năm của NS đi qua trong đạo Pháp với bao buồn vui và thử thách, để ngày nay, NS hoàng pháp vừa trong nước với nơi hải ngoại xa xôi. Dù cuộc sống sẽ gặp thành công hay thử thách, chúng con luôn kính chúc NS luôn khỏe mạnh và bình an để hoàng hóa độ sinh.

Gặp nhau đã là duyên, không những thế chúng con được là học trò của NS, trăm nghìn lời cảm ơn cũng chẳng bao giờ là đủ. Chúng con nguyện tu tập tinh tấn và kính chúc mọi sự an lành cát tường đến với NS, con xin gửi 1 vài hình ảnh kỷ niệm của tập thể lớp kính dâng lên NS.

Nội Xá Ni Học Viện PGVN, ngày 24/11/2019

Kính bút,

Tăng Ni sinh khóa XII và Thích Nữ Liên Khôi

lienkhoid2810@gmail.com



Ni sư TN Giới Hương (đứng cầm nón lá chính giữa), TN Liên Khôi (quỳ thứ năm từ bên phải) cùng tăng ni sinh



Toàn lớp học A1



5.2. THẤT BẠI - THƯỚC ĐO CỦA THÀNH CÔNG

Không phải ai cũng có con đường học vấn thuận lợi. Có thể bạn chưa bao giờ tưởng tượng ra một ngày mình bỏ học (dù lý do từ bạn hay bạn bị buộc thôi học đi chăng nữa). Cảm giác chắc hẳn là rất tồi tệ, nhưng nghe này, bạn không phải là người đầu tiên mà cũng chẳng phải là người cuối cùng đối mặt với việc học tập không diễn ra theo kế hoạch. Có thể khi chuyện này vừa xảy ra, bạn cảm thấy bất ngờ, thất bại, chỉ muốn ở lì trong phòng không nói chuyện với ai. Tuy nhiên hãy tự động viên mình, rằng ngoài kia có không ít doanh nhân nổi tiếng, các chủ doanh nghiệp và các nhân viên hạnh phúc đã không tốt nghiệp đại học mà vẫn tạo ra một con đường cuộc sống trọn vẹn. Mình tự mình vượt lên trên sóng gió để đứng lên thành công, chính vì thế chọn đề tài này.

Thối chí là trạng thái tâm lí mất hết ý chí, không muốn theo đuổi mục tiêu đang theo vì gặp khó khăn, áp lực, trở ngại hoặc một biến cố tâm lý.

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA SỰ THẤT BẠI

Đừng bao giờ nghĩ mình có thể thành công mà không phải trải qua thất bại. Hãy luyện cho mình cách nghĩ về sự thất bại như những dấu mốc của thành công.

Cứ mỗi lần vấp ngã, bạn sẽ lại tiến một bước dài trên con đường khai thác tiềm năng. Thất bại còn có một giá trị khác nữa, đó là khả năng làm bạn trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Bởi thế đừng bao giờ sợ thất bại. Bạn sẽ không bao giờ đến gần được chiến thắng nếu không trải qua một lần thất bại. Cứ mỗi lần vấp ngã hay gặp thất bại, hãy nhớ một điều, bạn đang tiến gần hơn tới nguồn tiềm năng và ước mơ của mình. Hãy học cách đứng lên từ những lần thất bại.

Trong xã hội hiện nay, chúng ta thấy rằng trong mỗi trường học, mỗi lớp, trong công ty ... các sinh viên thi đại học không đủ điểm, chịu áp lực của gia đình đưa đến trầm cảm, tự kỉ sống khép mình trong bóng tối, nhiều trường hợp có thể tự tử.

Tiến sĩ Sam Collin (tác giả cuốn sách Radio Heaven: One Woman's Journey to Grace) cho rằng, chúng ta nên trân trọng những thất bại, và xem đó như một bước đệm cần thiết để thành công. Thậm chí nữ tác giả còn khuyên độc giả cũng như khán giả của mình rằng hãy thử một lần bị mất việc. Bạn sẽ có được những nhận định và kinh nghiệm sinh động mà không bao giờ có được nếu bạn không thất nghiệp. Chính điều này thúc đẩy bạn tìm kiếm điều bạn thật sự muốn, công việc bạn thật sự yêu thích.

Dưới đây là sáu điều bạn có thể làm để khiến tâm trạng hồi phục nhanh hơn và đưa cuộc sống của bạn trở lại đúng hướng:

1. ĐỪNG ĐỂ THẤT BẠI LÀM BẠN MẤT NIỀM TIN

Hầu hết mọi người đều không biết cách đứng dậy sau những lần thất bại bởi họ đã mất niềm tin ở bản thân. Có sự khác biệt rất lớn nếu ai đó nói: “Tôi đã thất bại” thay vì “Tôi là kẻ thất bại”. Người gặp thất bại sẽ luôn biết cách rút ra những bài học từ sự thất bại của mình và luôn tiến lên phía trước. Thất bại không làm thay đổi ý chí của người đó. Ngược lại, nếu ai đó tự nhận “mình là kẻ thất bại” thì người đó sẽ không có hy vọng vào những điều tốt đẹp.

Dân gian có câu: “ Thất bại là mẹ của thành công”. Thành công và thất bại, hai khía cạnh tưởng chừng đối lập nhưng lại luôn song hành cùng với nhau. Biết vươn lên sau thất bại chính là một loại thành công, còn sau khi thành công mà dễ dàng buông bỏ thì đó chính là thất bại. Bởi thế, hãy luyện cho mình cách nghĩ về sự thất bại như những dấu mốc của thành công.

Nếu bạn hay nghi ngờ về năng lực của mình mỗi khi gặp thất bại hay sẽ bị thất bại thì đã đến lúc

phải dừng ngay việc đó lại. Việc phạm sai lầm cũng như việc hít thở vậy, khi thở vô thở ra, một khi bạn còn sống thì sẽ không bao giờ tránh khỏi sai lầm, có thể này thế khác. Bởi vậy, hãy học cách sống chung với nó và luôn tiến lên phía trước.

2. ĐỂ SỰ THẤT BẠI CHỈ LỐI CHO BẠN

Đôi khi sự thất bại sẽ báo hiệu cho bạn biết đã đến lúc cần phải thay đổi hướng đi. Nếu cứ tiếp tục đi tới, bạn sẽ đụng đầu vào tường. Vì vậy, có lẽ đã đến lúc quay trở lại và tìm cho mình một lối ra. Nếu đi theo những ngã rẽ thì đó có thể là con đường chính. Cho dù thất bại liên tiếp, nhưng chỉ cần bạn giữ được ước mơ và niềm khao khát cháy bỏng thì hãy tiếp tục tiến lên.

Nếu liên tiếp gặp thất bại nhưng vẫn muốn đứng lên và tiếp tục, thì hãy để sự thất bại dẫn lối cho bạn. Khi các cánh cửa đóng lại trước mắt bạn, đừng bao giờ đứng mãi một nơi để bản khoăn rằng, tại sao bạn không thể mở được cánh cửa nào. Hãy nhìn xung quanh và tìm một cánh cửa đang mở khác. Có thể một cánh cửa nào đó đang mở ngay bên cạnh bạn mà bạn không nhận ra.

3. HƯỚNG KHẮC PHỤC LÀ LUÔN GIỮ SỰ HÀI HƯỚC

Khi gặp thất bại, hãy cười thật to. Khi mọi thứ suôn sẻ, thật dễ dàng để nở một nụ cười, nhưng khi mọi chuyện trở nên tồi tệ thì việc đó thậm chí còn quan trọng hơn nữa. Không gì có thể cải thiện sức khỏe tốt bằng nụ cười. Nó giúp bạn xua tan mệt mỏi và căng thẳng, đồng thời khiến những sai lầm của bạn nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Khi mắc phải sai lầm trong cuộc hành trình tìm kiếm thành công, hãy giữ thái độ vui tươi và lạc quan.

4. BIẾN THẤT BẠI THÀNH BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Để thành công, hãy trau dồi khả năng học hỏi từ những sai lầm của mình. Sự thay đổi trong quá trình nhận thức sẽ là một ngã rẽ, làm bàn đạp giúp bạn khai thác tiềm năng của mình.

Tinh thần sẵn sàng học hỏi từ thất bại và khả năng vượt qua nó có mối liên kết không thể tách rời. Nếu ngừng học hỏi, bạn sẽ còn lặp đi lặp lại những sai lầm đã qua. Nhưng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi lần vấp ngã, bạn biết đứng dậy và rút ra những bài học quý.

5. ĐỪNG ĐỂ SỰ THẤT BẠI LÀM BẠN SỤP ĐỔ

Khi tham gia vào cuộc hành trình tìm kiếm thành công, chắc chắn bạn sẽ gặp phải nhiều vấn đề. Bạn sẽ bỏ cuộc và tiếp tục gục ngã, đắm chìm trong những thất bại hay là bạn sẽ đứng lên bằng chính đôi chân của mình với thời gian nhanh nhất có thể. Nhiều người không làm được như vậy. Họ gục ngã quá lâu đến nỗi họ cảm thấy, cứ nằm đó và gục ngã còn thoải mái hơn là phải đứng dậy.

Khi vấp ngã, hãy cố gắng đứng lên bằng sức mạnh của chính đôi chân mình. Hãy học hỏi từ những sai lầm đã trải qua và mau chóng quay trở lại cuộc hành trình.

6. THẤT BẠI LÀ THUỐC ĐO CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

Hầu hết mọi người khi đánh giá thành công thường đánh giá bằng cách xem ai ít bị thất bại nhất. Nhưng những người thành công nhất thì cũng trung bình thất bại tới bảy lần trước khi thành công. Bạn thấy đấy, nếu càng cố gắng, bạn sẽ càng thu được các bài học quý báu từ sự thất bại và càng trở nên thành công.

Mỗi lần vấp ngã hãy nhìn nhận lại sự tiến bộ của mình. Đừng nản chí vì có thể sau nhiều lần thất bại, thành công có thể đến với bạn ngay sau đó. Nó tạo nên sự phát triển và tiến bộ. Đó chính là ý nghĩa của việc đứng lên sau những thất bại và tránh được những ngã rẽ không cần thiết.

Điều giúp bạn đối mặt với thất bại tốt hơn là nhìn vào viễn cảnh trước mắt. Khi đấu tranh với sự thất bại, hãy luôn nghĩ tới một tương lai tươi sáng. Tất cả chúng ta đều có những sai lầm, nhưng quan trọng là chúng ta biết cách vượt qua chúng.

Thất bại là dấu hiệu báo cho bạn biết cần phải khám phá các cơ hội khác. Điều này có lúc đúng, nhưng hầu hết thành công là kết quả của sự kiên cường. Hầu hết những người thành công nổi tiếng, đều đã từng phải đối mặt với những chướng ngại vật trước khi trở thành người chiến thắng. Họ chiến thắng bởi họ đã không để những thất bại làm họ chùn bước và mất đi dũng khí. Ai cũng dễ dàng bị thất bại nhưng giá trị của thành công chính là ở sự kiên trì.

Ni sư Giáo Thọ Giới Hương kính,

Đây là bài thuyết trình của Tăng sinh Thiện Hiệp trong khóa Thực Hành Điển Giảng của Khoa Hoàng Pháp vào sáng ngày 30/11/2019, được Ni sư chấm điểm và khen hay, chọn cho vào Tuyển tập “**40 Năm Tu Học Và Hoàng Pháp của Ni Sư Giới Hương**” bằng tiếng Anh và Việt. Thật là niềm vui cho con và cả lớp. Nhân dịp 20 tháng 11 và kỷ niệm 40 năm Tu học và Hoàng Pháp của Ni sư, chúng con Lớp Hoàng Pháp, khóa XII, xin chúc cho Ni sư pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Chúng con thâm niệm ân:

*“Người đưa đò suốt đời chở khách
Trên con sông đưa lớp lớp người qua
Chợt một hôm soi mình mặt nước
Thấy mái đầu đã tuyết pha sương.”^[1]*

Người đưa đò chở khách sang sông, người sống với hạnh nguyện hoàng pháp lợi sanh và cũng là người cầm đuốc soi đường cho bao thế hệ mai sau. Chúng con xin hướng nguyện công tác phật sự của Ni sư trong tuyển tập: “**40 Năm Tu Học Và Hoàng Pháp Của Ni Sư Giới Hương**” được thành viên mãi. Chúng con hứa sẽ tiếp bước hoàng pháp trong tương lai, người đưa đò, người cầm đuốc vì mạng mạch Phật pháp mai sau, không phụ lòng kỳ vọng của Ni Sư và quý giáo thọ thương kính khác.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Học viện PGVN, Tp.HCM ngày 30/11/2019

Kính bái,

**Lớp Hoàng Pháp - khóa XII
và Thầy Thiện Hiệp**

thienhiep728@gmail.com

Giáo thọ Ns Giới Hương và Tăng sinh Thiện Hiệp

1. Người Đưa Đò của nhà giáo Nguyễn Khuê.
<http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/sang-tac/nguoi-dua-do>



Lớp Hoàng Pháp - khóa XII

5.3. ĐƯA NGƯỜI QUA SÔNG

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Ni Sư Giới Hương,

Hôm nay, nhân ngày lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày kỷ niệm mang đầy tính nhân văn, thăm đằm tình người, những người học trò chúng con có đôi dòng tâm tình muốn gửi đến Ni sư.

Kính gửi Ni sư của chúng con!

Chúng con có nghe
“Một đời người, một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bên bờ
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò tri thức Thấy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng Người Thấy kính thương
Con đò mộc – mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thấy đưa tiếp những đò đầy qua sông...”^[1]

Thầy Cô là những người đã vẽ lên những đường nét mang vẻ huy hoàng và tươi đẹp cho bức tranh của nền văn minh nhân loại. Thầy Cô là những người lái đò thầm lặng, bằng sự yêu nghề, nhiệt huyết và tình thương của mình mà Ni sư đã âm thầm vượt lên trên những khó khăn về thời gian và cả không gian để đến với chúng con, đến với ngôi trường này để chia sẻ kiến thức và dìu dắt cho chúng con.

Có những buổi khuya sớm, cả ông mặt trời kia cũng chưa thức dậy thì đầu đó đã có vòng xe chuyển bánh, không giống như bao chuyến xe khác, đó là chuyến xe chở một sứ mệnh thiêng liêng và cao đẹp, chở đầy những yêu thương và sự ấm áp, chở những con người luôn hy sinh cho thế hệ trẻ. Ni sư đã chọn lấy chiếc áo tu sĩ đơn giản vải sồi vai theo năm tháng, chọn mãi cầm bụi phấn viết bảng hôm nao để đổi lấy những bài học quý giá, những tâm tình cao đẹp dành cho chúng con. Những buổi sương khuya, những chiều mưa lạnh, Ni sư đã âm thầm, lặng lẽ đi gửi những niềm thương. Quãng đường xa, sương đọng màn kính mờ, ôi thân thương và đáng kính làm sao! Hình ảnh đó khiến chúng con phải cúi đầu thâm nguyện, nguyện Ni sư mãi vui khỏe và bình yên.

“Quãng đường xa, xin cho được ngăn lại
Để Thấy tôi kịp nhấp tách trà thơm
Quãng đường xa, xin cho được ngăn lại
Để Cô tôi kịp ngắm ánh trời lên.”^[2]

Ân tình đó, chúng con sẽ không viết lên gỗ vì gió bụi mờ sẽ làm phai dấu. Chúng con cũng chẳng khắc lên đá bởi lẽ cơn sóng thời gian chắc hẳn sẽ khiến đá rêu xanh một thuở. Chúng con chọn cho

1. Người Lái Đò của Thảo Nguyên.

<https://baomoi.com/20-11-nhung-bai-tho-tang-thay-co-hay-va-y-nghia-nhat/c/20777745.epi>

2. Thấy tôi. Ân danh tác giả.

mình cách viết vào chính cuộc đời mình, viết vào chính cuộc đời mình bằng một loại mực vô hình mà ở đây chỉ có những con người có sự kết nối và gắn bó cùng nhau mới nhìn thấu được, chúng con cũng không quên tô thêm vào những gam màu của lòng tri ân và kính mến.

Kính thưa Ni sư của chúng con!

Vẫn dòng sông đó, vẫn chiếc đò xưa nhưng giờ đây lại khoác lên một màu lưu luyến, chẳng muốn chia xa. Lòng chúng con như nghẹn lại, chúng con muốn được tắm mình trong khoảnh khắc này mãi mãi như những người đã trưởng thành nay mong mình được bé lại, bé lại hoài để được dạy dỗ, được yêu thương, được quan tâm trong khoảng thời gian vô giá này.

Vạn vật trên đời đều sẽ bị mai một bởi thời gian nhưng chúng con vẫn luôn tin rằng có những tâm tình một khi đã đọng lại trong tâm thức của con người thì sẽ chẳng dễ phai dù phương thức của thời gian là cuốn trôi mọi thứ.

Cuộc đời có hợp ắt sẽ có tan, chúng con biết dù chúng con có níu kéo thì cũng chẳng thể níu kéo được thời gian nhưng chúng con có quyền cho mình được sống chậm lại để đắm mình trong khoảnh khắc này, trong không gian này được lâu hơn một chút.

Mai xa rồi, chúng con mỗi người mỗi bước, mỗi người đều chọn cho mình một hướng đi riêng. Chúng con hiểu rõ, người tu sĩ là người tự bước đi trong cuộc đời mình, quên đi những lợi ích cá nhân để dành tình thương cho muôn loại. Nhưng sẽ có và chắc hẳn sẽ có những đêm khuya buồn, những lúc yếu lòng, những khi xa vắng, chúng con sẽ nghĩ về Thầy Cô để thêm một lần cảm nhận tình thương và sự ấm áp của Ni sư đã tâm huyết dành cho chúng con.

Xuân, Hạ, Thu, Đông đến đi rồi lại đến nhưng hình ảnh của Ni sư trên bục giảng đường, bên chiếc bảng xanh cùng viên phấn trắng sẽ mãi ở trong tim của từng người học trò chúng con.

Chúng con nguyện cầu Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho Ni sư luôn luôn được mạnh khỏe, được thành công trong cuộc sống và mãi được an lạc trong ánh từ quang của Tam Bảo.

Ni sư là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời của chúng con!

Toàn thể Tăng Ni sinh lớp Anh Văn Phật Pháp kính tặng Ni sư Giới Hương nhân ngày lễ Nhà Giáo 20/11 và cũng đóng góp cho Tuyển Tập 40 Năm Tu Tập và Hoàng Pháp của Ni Sư.

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Học Viện PGVN, TpHCM 20/11/2019

Kính bút,

Ni sinh Diệu Ngọc

và Tăng Ni Sinh Anh Văn Phật Pháp khóa 12, Lớp A1

nguyenthitrucl2492@gmail.com



Tặng Ni Sinh Anh Văn Phật Pháp khóa 12, Lớp A1

5.4. NHỚ MÃI ƠN THẦY

Vào một buổi sáng, bầu trời trong xanh, mát mẻ. Ở Ni xá Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2, con bất chợt hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua. Mới đó mà đã hơn 3 năm, con còn nhớ như in hình bóng của một Ni Sư (Thích Nữ Giới Hương) chững chạc, dịu hiền, dáng hình thon thả với giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào. Ni sư ung dung tự tại bước vào lớp Anh Văn A2, Khoa Anh Văn Phật Pháp của chúng con với nụ cười mỉm chỉ xã giao, thật duyên dáng làm sao! Ngày ấy, chúng con là sinh viên năm nhất, được Sư dạy môn Đọc Hiểu Tiếng Anh Phật pháp quyển 1 (Buddhism Through English Reading 1). Tân sinh viên - chúng con vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy thú vị với phương pháp dạy của Sư rất mới lạ, vừa truyền thống xen lẫn hiện đại. Sư truyền đạt kiến thức một cách tinh tế và vui vẻ; ví dụ như những bài quiz (ôn văn phạm) để cộng điểm thêm vào các bài thi cuối khóa. Phương pháp dạy này nhằm khuyến khích sinh viên năng động, chú ý bài giảng và sáng tạo trong cách làm bài tập. Ni sư thật sự đã truyền cho Tăng Ni sinh một động lực, một năng lượng, một niềm tin để học tốt Tiếng Anh.

Tuy mới gặp Ni sư lần đầu nhưng sao trong con cảm thấy rất gần gũi, thân thương như đã từng gặp ở kiếp trước nào đó. Trong tâm con cảm nhận Ni Sư là một người giảng sư chính chu, một người Sư Chị đi trước với lòng nhiệt huyết hết lòng dìu dắt thế hệ trẻ hậu lai chúng con trên bước đường tu học Phật Pháp. Dù thời gian bên nhau rất ngắn ngủi, Sư vẫn dành trọn thời gian giải lao để chia sẻ, tư vấn, và đáp lại các nguyện vọng mà chúng con đang muốn tìm hiểu. Với những Tăng Ni sinh trẻ, ngày thơ, Sư luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm tu học thời sinh viên của chính mình. Sư phấn đấu tu học thế nào? Sư sẵn học bổng các trường Đại học nước ngoài ra sao? Sư đã vượt qua những thử thách để đạt tốt nghiệp Tiến sĩ Phật giáo giỏi, Cử nhân Văn Chương Mỹ và hơn thế nữa Sư đã trở thành vị Trụ trì của vài ngôi chùa. Một sứ giả Như Lai phải làm gì để mang lại lợi ích cho chúng sanh? Sư còn giới thiệu cho chúng con những địa chỉ trang web của các trường Đại học danh tiếng ở các nước ngoài như: Mỹ, Anh, Ấn Độ, Trung Quốc ... Lúc bấy giờ, trong tâm con suy nghĩ: Ôi! Mới gặp lần đầu mà sao Sư hiểu nguyện vọng du học của chúng con như thế? Chắc hẳn, Sư phải là người có kinh nghiệm tu học và nhìn thấu tâm người? Sư nhìn vào ánh mắt của các học trò bé nhỏ là Sư hiểu chúng cần gì và nên chuẩn bị gì cho tương lai.

Sau khi cho chúng con thi và hoàn thành khóa học, Sư lên đường trở về Mỹ quốc để tiếp tục hành trình hoằng pháp và làm Phật sự ở Mỹ. Sư không những Trụ trì ngôi chùa Hương Sen ở Việt Nam, mà còn làm Trụ trì Hương Sen Temple ở nước Mỹ và thường làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ các đệ tử, các sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho họ tu học tốt. Trước đó, trong tâm con cũng có ý nghĩ phấn đấu đi du học nước ngoài. Và giờ đây, Sư mỗi thêm lên ngọn lửa nguyện vọng ấy lại có duyên khởi bùng trong con. Con ước gì mình có đủ điều kiện qua Mỹ du học và có đủ duyên được đến thăm viếng và ở bên cạnh Sư để còn có dịp học hỏi được nhiều điều hay từ Ni sư TN Giới Hương - một vị Giảng sư nữ đầy nghị lực và nhiệt huyết này.

Và tháng 9 năm 2019, một nhân duyên thù thắng lại trở về với sinh viên khóa Anh năm cuối chúng con là được gặp lại và được học với vị Giảng sư đáng kính ngày nào của ba năm về trước. Đó là Ni sư- Giảng sư Tiến sĩ Giới Hương đầy giản dị và chân thành. Bây giờ, Sư dạy chúng con môn Dịch thuật song ngữ Việt-Anh và Anh-Việt (Bilingual Translation, tháng 9-12/2019). Chúng con rất hạnh phúc khi lại được theo học và nghe những lời giảng dạy của Sư ở một môn học khác, một cái nhìn khác và kiến thức mới khác.

Con không biết nói gì hơn. Tận đáy lòng, con thành kính tri ân những lời dạy vàng ngọc và ý nghĩa của Ni Sư. Kính nguyện Ni Sư thân tâm luôn an lạc, luôn gặp những thắng duyên trên bước

đường hoàng pháp ở trong nước và ngoài nước. Chúng con luôn nhớ mãi ơn Thầy – Người lái đò, và nguyện cố gắng tu học thật tốt để xứng đáng với lòng mong mỏi của chư Giáo thọ sư, của thân quyến và của những Phật tử thân yêu.

Cuối lời, kính chúc Ni Sư vạn sự cát tường, sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý và Phật sự viên thành. Xin hẹn gặp lại vị Giáo thọ đáng kính ở đất Mỹ! Trò Ni sinh bé nhỏ của Sư.

Học Viện Phật Giáo VN, TpHCM, ngày 27/11/2019
Nay kính,

Ni sinh Thọ Liên

Khóa 12, Lớp Anh Văn Phật Pháp A2

thichnutholien@gmail.com

thichnutholien2@gmail.com



*Ni sư Giới Hương (hàng trên chính giữa mang kiếng)
Tác giả Thọ Liên (bên trái thứ hai áo vàng)*

5.5. BÀI HỌC TÁNH KHÔNG

Kính bạch Ni Sư Giới Hương – Vị Thầy giáo thọ đáng kính của chúng con,

Chúng con là học viên Huỳnh Trưởng GDPT Đức Tâm được thọ bài giảng của Thầy về chủ đề “Tánh KHÔNG trong Kim Cang Thừa, Mật Giáo” vào ngày 11/11/2019 tại Chùa Diệu Giác, Quận 2, TpHCM. Để hiểu được trọn vẹn Tánh Không là một điều không hề dễ dàng, nhưng ít nhiều qua bài giảng rất hay của Thầy, chúng con cũng nhận ra đó là cứu cánh để hướng đến giải thoát.

Chúng con xin mạo muội ghi nhận bài học bằng những vần thơ xin kính gửi đến Thầy cho Tuyển Tập Kỷ Niệm “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp” của Thầy, con biết sự hiểu biết của chúng con còn giới hạn, mong thầy nhận tấm lòng thành tâm của chúng con:

BÀI HỌC “TÁNH KHÔNG”

*Con thọ ơn Thầy hiểu tánh “KHÔNG”
Kim Cang kinh Phật thấm vào lòng
Lục căn ngã ái che mờ mắt
Ngũ uẩn duyên sanh nhiễm bụi hồng.
Minh kính phi đài nên chẳng thấy
Bồ đề vô thọ cũng hoài trông¹
Nhìn ra vạn pháp do duyên khởi
Thể tánh thường hằng vốn rỗng không.*

(Minh Đạo)

Mong Thầy chỉ giáo thêm để chúng con cùng các học viên thêm tự tin trên con đường tu tập và hành trì.

Chúng con kính chúc Thầy thân tâm thường lạc và nhớ về VN thường xuyên để dạy học cho chúng con.

Chùa Diệu Giác, Q. 2, TpHCM, ngày 12/11/2019

Kính lễ,

Minh Đạo và GDPT Đức Tâm

datnguyenduc75@gmail.com

1. Lấy ý từ Kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng. Hòa Thượng Thanh Từ dịch từ tiếng Hán ra Việt.
Mời xem: <http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphapbaodan>



*Ni sư Giới Hương (chính giữa) và Gia đình Phật Tử Đức Tâm
chụp ngày 12 tháng 11 năm 2019 tại Chùa Diệu Giác*

5.6. BỤI PHẤN BÁM ĐÂY TAY

*Có một nghề bụi phấn bám đây tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang lại cho Đời đầy “trái ngọt hoa tươi”!^[1]*
(Có một nghề như thế - Đinh Văn Nhã)

Nghề lái đò, nghề trồng người được xem là những nghề cao quý nhất, nhưng lại ít người dám chọn, bởi lẽ một khi lựa chọn thì phải hy sinh thật nhiều. Cho dù dùng nhiều lời vàng, ý ngọc và các phẩm vật quý giá cũng chẳng thể nói lên trọn vẹn hết tấm lòng biết ơn và kính ngưỡng của chúng con.

Ước mong của Ni sư Giới Hương và các giáo thọ là thấy chúng con được thành tựu “pháp học” và “pháp hành”, rồi chung tay gánh vác trọng trách của người mang chí xuất trần thượng sĩ, sứ giả Như Lai, chuyển bánh xe pháp.

Chúng con toàn toàn thể học viên Tăng Ni sinh xin được đánh lễ dưới chân chư Tôn Đức giáo thọ, để tỏ lòng tri ân sâu sắc của chúng con đến Người. Chúng con xin tự khắc ghi trong tâm khảm sự hy sinh cao cả của Người, lấy đó làm động lực vượt qua mọi khó khăn cũng như áp dụng lời chỉ dạy hướng dẫn của Ni sư Giới Hương cùng quý Thầy cô để chuyển hóa thân tâm mình và người.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Học Viện Phật Giáo VN, ngày 20/11/2019
Nay kính,

Ni Sinh Liên Phát
Khóa 13 – Lớp Chuyển Dịch Pali



1. Có một nghề như thế. Giáo sư - Viện sĩ, TSKH, Nhà giáo Ưu tú Đinh Văn Nhã. <https://bigschool.vn/nhac-si-di-tim-tac-gia-bai-tho-co-mot-nghe-nhu-the-va-ca-khuc-moi-ra-doi>



*Ni sư Giới Hương và tăng ni sinh Khóa 13 – Lớp Chuyển Dịch Pali
ngày 20 tháng 11 năm 2010*

5.7. BẮC CẦU KIỀU

Chúng con thường nghe:

*“Muốn qua phải bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.”^[1]*

(Bắc Cầu Kiều - Lê Hoa)

Câu ca dao này nói lên vai trò quan trọng của bậc thầy dạy dỗ. Truyền thống tôn sư trọng đạo đã in hằn sâu trong tâm thức của người con Việt. Truyền thống ấy lại càng thể hiện đậm nét hơn trong nếp sống thiền môn:

*Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đền.^[2]*

Bậc Thầy giáo thọ sư là những người luôn hết lòng vì thế hệ hậu sanh mà lao tâm khổ trí, không quản cái nắng mưa oi ả ngày Hè đổ lửa, hay những khi mưa dầm buốt lạnh vẫn đều đặn đến lớp truyền trao giáo pháp Phật đà cho chúng con, để mong chúng con được thông hiểu chánh pháp, để duy trì ngọn lửa giải thoát.

Trong ngày Nhà Giáo 20/11/2019 năm nay cũng là dịp Ni sư Giới Hương kỷ niệm 40 năm Tu Học và Hoàng pháp, chúng con lại được dịp bày tỏ tấm lòng tri ân đối với các bậc Thầy. Chúng con biết mọi sự vật trên đời đều là vô thường, thay đổi, nhưng có một cái nằm ngoài quy luật ấy, đó chính là trí tuệ giải thoát.

Chúng con tha thiết nguyện cầu cho Ni sư Giới Hương cùng những bậc Thầy của chúng con sớm ngày chứng ngộ được trí tuệ ấy để hướng dẫn cho chúng con đến đích trên lộ trình giác ngộ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Học Viện Phật Giáo VN, ngày 20/11/2019

Kính bút,

Tăng Sinh Đồng Thành

Khóa 13 – Chuyển Dịch Pali



1. Bắc Cầu Kiều. Lê Hoa.

Mời xem: <http://www.khoavanhoc.edu.vn/index.php/nghiencuu-dangian/1502-mu-n-sang-thi-b-c-c-u-ki-u>

2. Ca dao trong Chùa. Ấn danh. Mời xem: http://www.duocsu.org/008tsds_5/572ts_31.html

5.8. TRI ÂN NGƯỜI THẦY NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO 20/11/2019

Ngày lễ nhà giáo VN 20/11 là một ngày truyền thống vô cùng quan trọng, có giá trị về đạo đức như ca dao đã từng dạy: “Uống nước nhớ nguồn; ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Sự tri ân và niệm ân không hề nào thiếu đối với các vị học trò, sinh viên và đặc biệt hơn là Tăng Ni sinh của học viện Phật giáo.

Không những tri ân lên Giảng sư mà còn Thầy Tổ, Cha mẹ, tất cả là những người đã dạy cho chúng ta bài học về tri thức, phẩm hạnh, giải thoát và đạo làm người.

Nhân ngày Lễ Nhà Giáo này cũng như nhân lễ Kỷ Niệm 40 Năm Tu Học và hoàng pháp của Ni sư Giáo Thọ TN Giới Hương, chúng con có cơ hội thể hiện tâm tư, nỗi lòng biết ơn, ghi nhớ những bài học, lời dạy của Ni sư để làm hành trang cho cuộc sống.

Dưới ánh sáng từ bi và trí tuệ của quý Ngài, khiến chúng con bùi ngùi xúc động, nơi đây trong lúc này, cho chúng con xin được đánh lễ tri ân và dâng đôi lời kính cẩn:

“Ngày Nhà Giáo 20/11, trong giây phút ở hiện tại này, chúng con nhớ về Đức Bổn Sư, với phẩm hạnh cao thượng, sự vĩ đại của Đức Phật trong việc truyền trao giáo pháp. Và ngày hôm nay, chúng con lại được học, được tưới tắm những lời dạy đó qua các bậc Trưởng bối, các vị Giảng sư, Giảng viên, Giáo thọ Ni sư Giới Hương khả kính của chúng con. Chúng con nguyện sẽ nỗ lực tu học với hạnh nguyện, ước vọng để tiếp nối những tinh hoa, những kinh nghiệm, phẩm hạnh từ quý Thầy cô, để “truyền đăng tục diệm.”

Với niềm hân hoan và dâng trào cảm xúc, khi nghĩ nhớ về ân đức các bậc Thầy này, chúng con kính cẩn gửi đến quý Ngài, quý Thầy cô những lời tri ân sâu sắc và thành kính đánh lễ tam bái.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Học Viện Phật Giáo VN, ngày 20/11/2019

Cung kính,

Ni sinh Thánh Thảo

Khóa 13 – Chuyển Dịch Pali



5.9. NỬA CHỮ CŨNG THẦY

*Dẫu rằng một chữ cũng Thầy
Dẫu rằng nửa chữ cũng dày ân sâu
Mai này vào cuộc bể dâu
Lời Thầy là những hạt châu soi đường.^[1]*

Tuy rằng thời gian Ni sư Giới Hương đứng lớp chúng con không lâu, nhưng những lời Ni sư Giới Hương san sẻ là kim chỉ nam, giúp chúng con định hướng pháp học và pháp hành. Người xưa có câu: “Không Thầy đổ mày làm nên” nghĩa là học trò dù giỏi đến đâu mà không có Thầy dạy dỗ thì như người mù đi trong đêm tối, mãi không thấy được ánh sáng của đời mình.

Chúng con kính dâng Ni sư giáo thọ Giới Hương trong dịp Kỷ Niệm 40 Năm Tu Học và Hoàng Pháp của Người. Kính chúc Ni sư luôn khỏe mạnh để tiếp tục truyền chữ nghĩa tu học cho chúng con.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Học Viện Phật Giáo VN, ngày 03/12/2019

Cẩn bút,

Ni Sinh Nguyên Trí

Khóa 13 – Chuyển Dịch Pali



Ni sư Giáo Thọ Giới Hương và Tăn Ni sinh trong Ngày Hiến Chương Nhà Giáo 20/11/2019

1. Ca dao Nửa chữ cũng Thầy - Ẩn danh.

Mời xem: <https://123mua.com.vn/blog/nhung-bai-tho-luc-bat-ve-thay-co-hap-dan-nhat-moi-thoi-dai>

5.10. ĐƯA CON LỐI TRỞ VỀ

*Sanh ra ta là cha mẹ
Thành nên ta là bạn bè.*

(Tục ngữ Việt Nam)

Đó là câu nói đúng trong cuộc sống, tuy nhiên đối với tu sĩ Phật giáo thì vẫn chưa đủ, có một nhân tố quan trọng trong sự hướng đạo cho người tu sĩ là công lao của người Thầy.

*Trên bước đường dài tâm tối
Mật mờ sương bao ngõ gạch dọc ngang
Con bước đi khập khểnh vô lối
Người đứng đó như ngọn đèn trong ngõ
Sáng tỏ đưa con lối trở về.*

(Ẩn danh)

Công đức quý Ngài dài nắng dầm sương, quên ăn, bớt ngủ, hy sinh thời gian, sức khỏe bản thân vì thương tưởng hàng hậu học non trẻ cần người hướng dẫn, trong mờ mật giữa con đường đạo, đôi khi chúng con cảm thấy:

*Bâng Khuâng đứng giữa hai dòng nước
Biết chọn dòng nào hay để nước cuốn trôi.*

(Nhớ đồng - Tố Hữu)

Quý Ngài đã đưa cho chúng con cái la bàn, chỉ cho chúng con đường đi nước bước, nhắc nhở những lời khuyên chân thành. Ân đức đó ngời bút không sao tả nổi. Chúng con chỉ biết tự hứa bản thân gắng học, gắng tu, lấy quý Ngài làm tấm gương sáng, tiếp nối công việc quý Ngài còn dở dang trong đạo pháp.

Nhân dịp Kỷ Niệm 40 Năm Tu Học và Hoàng Pháp của Người, chúng con kính dâng Ni sư giáo thọ Giới Hương đôi lời tri ân và kính chúc Ni sư luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thư thái, an nhiên tự tại, vạn pháp tùy duyên, thành tựu mọi sở nguyện trong đời.

Nam Mô A Di Đà Phật

Học Viện Phật Giáo VN, ngày 03/12/2019

Nay kính,

Ni Sinh Huệ Hòa

Khóa 13 – Chuyển Dịch Pali



Bông hoa kính dâng Thầy nhân ngày 20 tháng 11

5.11. BỤI PHẤN LÀ HOA

*Thầy ơi bụi phấn là hoa
Cho con bài học, bài ca chào đời
Mỗi khi Thầy viết phấn rơi
Như ngàn bông tuyết rạng ngời áo nâu.^[1]*

Kính bạch Ni sư Giới Hương,

Tháng 11 sắp hết rồi, trời u u lạnh, cuốn theo những chiếc lá sala về cõi. Cây vô tình còn biết truy nguyên, biết trở về nơi đã nuôi dưỡng. Tháng 11 ngày 20 cũng là ngày truyền thống để ngoài kia những cô cậu học trò, hướng về người tác thành nên trí tuệ cho mình. Trên tinh thần ấy, chúng con xin hướng về Ni sư, bậc Thầy giáo thọ khả kính đã mang lời kinh Phật của hơn 26 thế kỷ để truyền trao cho chúng con. Ni sư dạy cho chúng con nhiều điều, kể cho chúng con nghe về những tấm gương của tiền nhân đã dẫn lối... Thế nhưng vẫn còn nhiều Ni sư chưa nói, đó là:

*Cũng có một vầng trăng
Nhưng sao thấy không kể,
Những đêm ngồi soạn bài
Ánh trăng vàng khuya khoắt.
Và vào những cơn mưa
Thầy ơi sao không kể
Mùa mưa thấy lặn lội
Sớm chiều với đàn em.*

(Những Điều Thầy Chưa Kể - Trần Thanh Sơn)

Ngôn ngữ dầu hay cũng không nói hết được chân tình, không thể biên được. Nhưng chúng con vẫn muốn dâng lên Ni sư lời tri ân sâu sắc nhất – người Thầy đã mang cho chúng con đôi lời tri thức của đạo giải thoát. Chúng con kính nguyện Tam Bảo gia hộ Ni sư thật nhiều sức khỏe, sống thật lâu, trí tuệ viên mãn để chúng con và hậu học sau này được nhận từ Thầy ngọn đuốc truyền thừa của Đức Phật. Chúng con biết được món quà quý nhất với Thầy là sự tu học tinh tấn của chúng con và chúng con nguyện áp dụng lời dạy của thầy vào cuộc sống, nỗ lực tu học xứng đáng là người con Phật và là học trò của Ni sư Giới Hương.

Nam Mô A Di Đà Phật

Học Viện Phật Giáo Việt Nam, ngày 03/12/2019

Kính lễ,

Ni Sinh Nguyên Hiến

Khóa 13 – Chuyển Dịch Pali

1. Tác giả ẩn danh soạn phỏng theo bài hát “Bụi phấn” – nhạc Vũ Hoàng, thơ Lê Văn Lộc.
<https://giaoducthoidai.vn/goc-nhin/nguoi-thay-nguon-cam-hung-sang-tao-bat-tan-4048383-b.html>



Ni sinh Học viện Phật Giáo Việt Nam

5.12. NGƯỜI CẨM BÚT DẠY HỌC

Người cẩm bút dạy học là một người luôn cần mẫn, cao quý là luôn được kính trọng. Vì người dạy học không chỉ mang lại kiến thức, mà còn mang lại giá trị tinh thần, hướng con người trở về với bản tánh Chân như. Người Thầy là ngọn đuốc tuệ nhen nhóm lên ngọn lửa tri thức, tự giác và giác tha cho chúng con.

Kính bạch Ni sư Giới Hương,

Hôm nay, nhân ngày 20/11 là ngày tết của ngành giáo dục. Hòa trong không khí vui tươi với đầy sự biết ơn và kính trọng. Con xin bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc đến Thầy (Ni sư) đã tận tụy cẩm bút dạy học, cống hiến sức lực, trí lực và tâm lực vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo những thế hệ Tăng Ni tài đức để trong tương lai có thể gánh vác sứ mạng hoàng dương Chánh pháp mà ngay từ khi Tăng đoàn thành lập, Đức Phật đã giao phó: “Này các Tỳ kheo!... hãy lên đường vì lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng lân mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của trời và người. Các ông hãy đi, nhưng đừng đi hai người cùng một hướng, hãy đi mỗi người một ngã, hãy truyền bá chính pháp... Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác; được vậy, là các ông đã hoàn tất nhiệm vụ...”^[1]

Chúng tôi sẽ đến làng Sena. Những người muốn đi đến những nơi bạn thích bạn có thể đi như vậy, nhưng không phải cho hai người đi ở một nơi. Dạy và giải thích Pháp trong khả năng tốt nhất của bạn vì lợi ích của nhiều người

Ni sư và các bậc Thầy cẩm bút đã gánh vác những Phật sự phụng sự nhân sinh, hành Bồ tát đạo trên tinh thần đưa Phật giáo nhập thế và phát triển trên tầm cao mới.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Học Viện Phật Giáo VN, ngày 20/11/2019

Cẩm bút,

Tăng sinh Duy Tuệ

Khóa 13 – Chuyển Dịch Pali

1. *Mahāvagga – Đại Phẩm, Luật tạng, chương Trọng yếu, tụng phẩm thứ 2, đoạn 32. Xem bản dịch tiếng Việt của Indacanda Nguyệt Thiên, <http://www.budsas.org/uni/u-luat-daipham/dp-00.htm>.*



Dâng quà tặng Ni Giới Hương vào ngày tạm biệt cuối khóa ngày 03/12/2019

5.13. CHO ĐỜI MỘT TÌNH THƯƠNG

*Gần bốn mươi năm một chặng đường
Quá trình tu học đầy cảm thương
Mười năm du học bên Ấn độ
Học tập học kỳ nhiều năm trường
Thế gian khổ vui lòng nhập thế
Phật đạo giải thoát tâm dựa nương
Kính chúc Ni sư luôn an lạc
Để lại cho đời một tình thương.*

Kính tặng Ni sư Giới Hương nhân dịp Kỷ Niệm
40 Năm Tu Học và Hoàng Pháp của Người.
Nam Mô A Di Đà Phật

*Học Viện Phật Giáo VN, ngày 03/12/2019
Hậu học kính bái,*

Tăng sinh Quảng Nguyên
Khóa 13 – Môn Nghệ Thuật Diễn Thuyết & Xương Ngôn



5.14. KHƠI ĐÈN TRÍ TUỆ

*Khởi đèn trí tuệ muôn thuở ghi tâm ân giáo dưỡng
Lưu truyền đạo đức ngàn thu khắc cốt nghĩa khai tâm.*

Kính tặng Ni sư Giới Hương nhân dịp Kỷ Niệm
40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Người.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Học Viện Phật Giáo VN, ngày 03/12/2019
Hậu học kính bái,

Ni sinh Tuệ Thanh

Khóa 13 – Môn Nghệ Thuật Diễn Thuyết & Xương Ngôn



5.15. KÍNH LẠY THẦY

*Kính lạy Thầy! Ân Sư Trí Trọng
Người dạy con thoát vòng tục lụy
Thuở khai tâm tập khí hơn thua
Nay giác ngộ phân búa điều bỏ.*

*Kính lạy Thầy! Ân sư trong đạo
Uy đức người tướng mạo trang nghiêm
Mỗi khi con ngưỡng vọng quan chiêm
Niềm an lạc đạo phong khả kính.*

*Kính lạy Thầy! Ổn lành cao thượng
Dạy cho con biết hiếu và thương
Khi đối mặt thương trường cuộc sống
Mặc thị phi...hoan hỷ sắc không.*

*Kính lạy Thầy! Truyền đăng tục diệm
Sống một đời giản dị thanh liêm
Pháp Như Lai nghiên cứu kiếm tìm
Dạy đệ tử nghiêm thân hành đạo.*

Ni sinh lớp Hoàng Pháp Diễn Giảng, khóa 12, kính tặng Ni sư giáo thọ TN Giới Hương - Người thấp đức mỗi đèn tuệ giác cho hàng hậu học chúng con.

Học Viện Phật Giáo, ngày 3/12/2019.

Kính bút,

Thích Nữ Huệ Cảnh



Giáo thọ Ni sư Giới Hương và Ni sinh Huệ Cảnh



Quang cảnh toàn lớp

5.16. MỘT ĐỜI NGƯỜI – MỘT DÒNG SÔNG

*Một đời người – một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bên bờ
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muôn bước, cậy nhờ người đưa.*

(Người lái đò - Thảo Nguyên)^[1]

Quý Thầy Cô hàng ngày trải nắng mưa đến lớp truyền trao cho chúng con kiến thức, lẽ sống và kinh nghiệm đời mình. Mong chúng con tiếp bước thế hệ đi trước để giữ vững tinh thần hoàng truyền đạo pháp. Nếu không có thế hệ đi trước như Ni sư TN Giới Hương hay quý Thầy Cô thì chúng con sẽ là những kẻ lạc đường. Từ đây chúng con thấy được quý Thầy Cô là ngọn hải đăng trên biển giữa đêm đông giông bão. Chúng con nỗ lực học tập, tiếp thu kiến thức, thực hành lời dạy của quý Thầy Cô, để không phụ ơn dạy dỗ, dìu dắt.

Hoa thơm là ở hoàn cảnh phù hợp mà sanh.

Người tốt và tài là ở nơi biết cách tiếp thu vậy.

Kính chúc quý Thầy Cô, đặc biệt Ni sư Giới Hương luôn sức khỏe, bình an, tiến tu trên đạo nghiệp của mình để truyền trao thêm nhiều tri thức và là khuôn mẫu đức hạnh cho chúng con noi theo.

*Con thuyền rẽ đường nước
Buồn vui bỏ lại sau.*

Dù lỗi lầm nhỏ khi chúng con chưa ngoan, chưa tích cực, chăm chỉ thì lòng bao dung của quý Thầy vẫn là bao la rộng lớn, để chúng con được ấm áp trong tình thương vậy.

Kính tặng Ni sư TN Giới Hương,

Học Viện Phật Giáo, ngày 3/12/2019.

Kính bút,

Thích Hiếu Thiện

Tăng sinh lớp Hoàng Pháp Diển Giảng, khóa 13.

1. Người lái đò - Thảo Nguyên.

Mời xem: <https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thay-co-va-nhung-chuyen-do-mai-miet-sang-song-post152051.gd>

5.17. NHÂN BẤT HỌC, BẤT TRI LÝ

Đức Phật thường dạy rằng: “Lời nói là biểu hiện rõ nét nhất của tư duy” nghĩa là ngôn ngữ và văn tự là những đặc trưng cho trình độ phát triển xã hội loài người. Ni sư Giới Hương cùng chư Giáo thọ đã dùng lời nói, bút viết, phấn vẽ để làm phương tiện truyền đạt hướng dẫn Phật pháp cho Tăng Ni sinh.

Ca dao Việt Nam có câu:

*Muốn sang phải bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy.*

(Bắc Cầu Kiều – Lê Hoa)^[1]

Truyền thống dân tộc đã khuyến hóa con người tôn trọng các bậc Thầy. Nói rộng ra, trong tư tưởng thế giới, chính trong quan niệm Phật giáo, mối quan hệ Thầy-trò cũng được Đức Phật đề cao, tiêu biểu trong kinh Thiện Sinh^[2]:

“Này Gia chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng dưỡng các bậc sư trưởng như phương Nam: Đứng dậy để chào, hầu hạ thầy, hăng hái học tập, tự phục vụ thầy, chú tâm học hỏi nghề nghiệp. Này Gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo năm cách như vậy, các bậc sư trưởng có lòng thương tưởng đến các đệ tử theo năm cách: Huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyện; dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì; dạy cho thuần thục các nghề nghiệp; khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc; bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt.”

Hay như Đức Khổng Tử dạy: “Nhân bất học, bất tri lý.” Để có chiếc cầu đến bờ cuối cùng của tri thức, không thể nào không nhờ đến sự học, trong đó yếu tố người đưa đường chỉ lối, người Thầy, không thể nào không trân trọng, mà sự dạy và học có mối quan hệ sâu sắc, không thể nào tách rời.

Không lời chúc hay câu từ nào có thể nói lên lòng biết ơn đầy đủ hơn chính sự tiếp nối giáo dục. Chính bằng hành động thừa đương để giữ giềng mối cho quan hệ dạy và học, trau dồi để truyền trao giữ mạch sống cho nguồn trí thức không bao giờ dừng lại là lời chúc thiết thực.

Lời nói ra chỉ là giả danh để rồi theo gió thoảng mây bay, chỉ có tâm niệm ghi nhớ là thường còn, như Kim Trọng đã xót xa thốt lên:

*Gìn vàng giữ ngọc cho hay
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời.*

(Kim Vân Kiều Truyện – Nguyễn Du)^[3]

Học Viện Phật Giáo, ngày 3/12/2019.

Kính tặng Ni sư TN Giới Hương,

Tăng sinh Nhuận Lạc

Khóa 13 – Môn Nghệ Thuật Diễn Thuyết & Xương Ngôn

1. Phạm Việt Long, *Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình*, NXB Chính trị quốc gia, 2004.

Mời xem: <https://www.thivien.net/Muốn-sang-thi-bắc-cầu-kiều/poem>

<http://www.khoavanhoc.edu.vn/index.php/nghiencuu-dangian/1502-mu-n-sang-thi-b-c-c-u-ki-u>

2. Trường Bộ Kinh. Số 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt. Đại Tạng Kinh Việt Nam.

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt - Phật Lịch 2535 – 1991.

Mời xem: <https://thuvienhoasen.org/a241/31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta>

3. Kim Vân Kiều Truyện. Nguyễn Du.

Mời xem: <https://www.giaoduc.edu.vn/nhung-loi-dan-do-nhau-tham-dam-nuoc-mat.htm>



Giáo thọ Giới Hương đang giải nghĩa bài trên bảng

5.18. TÌNH THẦY

Tình Thầy như ánh ban mai
Cho con thấp sáng tương lai rạng ngời.
Tình Thầy như núi cao vời
Cho con thấy được muôn lời diệu âm.
Tình Thầy như dòng suối tuôn
Cho con tắm mát giữa trùng khổ đau.
Tình Thầy như bể ngàn phương
Cho con thấu hiểu tình thương mặn nồng.
Tình Thầy lặng tợ hư không
Cho con thấu suốt từ bi của Người.
Tình Thầy như ánh đèn khuya
Cho con thấp sáng vô minh bao đời.
Tình Thầy thấp mãi muôn đời
Cho con ấm áp biển trần khổ đau.
Tình Thầy trao mãi mãi trao
Cho con vững tiến dẫu bao nghiệp dày.
Tình Thầy như núi thái cao
Cho con thấu hiểu tấm lòng Thầy thương.
Tình Thầy cao tựa Tu di^[1]
Cho con tinh tiến đến ơn của Người.

Học Viện Phật Giáo, ngày 3/12/2019.

Kính tặng Ni sư TN Giới Hương và các Thầy giảng viên,

Tăng sinh Viên Quang

Khóa 13 – Môn Nghệ Thuật Diễn Thuyết & Xướng Ngôn

1. Núi Tu di là là một ngọn núi thiêng với năm đỉnh, được đề cập trong vũ trụ học của Ấn Độ giáo, Kỳ-na giáo và Phật giáo và được xem như là trung tâm của tất cả các vũ trụ thuộc vật lý, siêu hình và tinh thần.



5.19. MỘT BUỔI SÁNG TUYỆT VỜI VỚI NI SƯ GIỚI HƯƠNG

Vào một ngày đẹp trời thứ Ba ngày 03/12/2019, thật may mắn và duyên lành, Ni sư Giới Hương đến lớp chúng con dạy. Mặc dù chúng con chỉ được học và gặp gỡ NS Giới Hương trong 3 tiếng đồng hồ, nhưng để lại trong lòng chúng con niềm quý kính vô hạn. Bởi lẽ, Ni sư đã tận tâm truyền trao kiến thức của tự thân sau nhiều năm du học nơi xứ người, nhằm giúp cho hàng Tăng Ni sinh chúng con, có thể tiếp nhận nguồn Pháp bảo của đức Phật một cách dễ hiểu nhất.

Đặc biệt, với hình bóng là “một vị Ni” nhưng khí phách và tâm hồn của Ni sư không thua kém bậc “thượng sĩ”, đó cũng chính là điều mà hàng hậu học chúng con, phải lấy đó là tấm gương sáng, soi rọi bản thân mình. Làm sao? Khi trưởng thành, có thể học theo hạnh nguyện của Ni sư, đem lại sự nhiệt huyết, đem lại ngọn lửa trí tuệ trao truyền cho thế hệ mai sau. Bởi lẽ, người xưa có câu: “Tre già măng mọc”, Phật giáo có được hưng thịnh và phát triển hay không, đều nằm trong thế hệ Tăng Ni trẻ tương lai, phải có đầy đủ tài lực, trí lực để gánh vác con thuyền hoằng pháp.

Đồng thời, sự tu học đó, nếu không có sự dạy dỗ, sự sách tấn từ các bậc tiền bối đi trước, thì Tăng Ni trẻ sẽ đi về đâu, khi không có định hướng nhất định trong tương lai.

Chính vì thế, thay mặt cho hơn 300 Tăng Ni sinh khóa XIII, chúng con xin tri ân Ni sư Giới Hương, một “bậc Ni” xuất chúng, đã truyền trao ngọn lửa chánh pháp cho hàng hậu học chúng con. Hình ảnh của Người sẽ giúp cho hàng Ni trẻ chúng con, phải cố gắng nhiều hơn trong sự nghiệp tu học của mình. Đặc biệt là để lại trong lòng con, một Ni sinh còn nhiều non trẻ, có một nghị lực tiếp tục bước đến một phương trời cao rộng, để học hỏi những tinh hoa nơi xứ người, để có thể thừa kế những lời dạy của Ni sư trong “*buổi sáng tuyệt vời của ngày hôm nay*”.

Cuối cùng, con kính chúc Ni sư nhiều sức khỏe để hoằng dương chánh pháp trong và ngoài nước. Mãi mãi là bậc thạch trụ của hàng Ni trẻ, là động lực giúp chúng con vươn mình tới tầm cao của Phật pháp, sau này có thể “Phụng sự đạo pháp và dân tộc”. Xứng đáng là thích nữ Như lai, mang trong mình một hoài bão, “hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bản hoài” Một lần nữa, chúng con xin niệm ân Ni sư.

Học Viện Phật Giáo, ngày 3/12/2019

Kính tặng Ni sư TN Giới Hương,

Ni sinh Nhật Nghi^[1]

Tnnhatngghi90@gmail.com

Lớp Đại Cương khóa 13

1. Thích Nữ Nhật Nghi là cô bé Ni sinh chờ Ni sư trong một buổi chiều từ lớp học ra trạm xe buýt ngày 3 tháng 12 năm 2019– Chiếc xe nhân duyên của con. Con xin dành lễ tri ân Sư đã cho con có duyên lành được gặp Sư.



TN Nhật Nghi (đứng thứ hai từ trái) và các bạn

5.20. SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

Trong cuộc sống con người, ai cũng có ít nhất nhiều lần làm học trò, nhiều lần làm Thầy và có nhiều người cả đời làm Thầy.

Tinh thần Thầy và trò ở đây không phải chỉ hạn hẹp trong phạm trù nhà trường, mà nó còn tổng quát trong cuộc sống xã hội này. Nho gia có câu: “Nhất tự vi Sư, bán tự vi Su.” Không những Thầy dạy một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy, mà ở đây cũng mang ý nghĩa Thầy dạy và chấp cánh ước mơ cho chúng ta đến cuối con đường và có những vị Thầy, ta chỉ được dịp gặp một lần, nhưng gọi cho chúng ta bao ý tưởng để từ đó phát triển thêm cho chúng ta đi trên con đường chinh phục trí thức. Hiểu theo nghĩa này, nên Việt Nam có câu: “Học Thầy không tầy học bạn.”

Chính những điều này, nên ta càng ý thức hơn về vị trí, vai trò của người Thầy. Trong đạo, Thầy của chúng ta là Đạo sư, là bạn đồng tu, là quý Giáo thọ giảng sư. Trong ngày nhà giáo, chắc chắn ai cũng có niềm cảm xúc khi nghĩ về những người khai sáng, mang ngọn đèn tri thức để đưa ta đi qua bến bờ mê mờ tăm tối. Nhớ công lao ấy mà ta tỏ lòng tri ân qua hành động, lời nói của mình. Có nhiều lời chúc và lời tri ân khác nhau gửi tới quý Thầy Cô, nhưng bản thân con thấy thật máy móc khi nhắc lại các câu chúc ấy. Sao chúng ta không dùng ngôn ngữ thuần Việt diễn tả cảm xúc của mình để kính gửi lên quý Thầy Cô.

Vậy nên, mỗi dịp 20/11, chúng con thường mong quý Thầy Cô có sức khỏe, luôn giữ vững niềm tin trên bước đường làm ông lái đò, bởi chúng con còn ham chơi, ham nghịch, đôi lúc làm nản lòng hoàng pháp của quý giảng sư. Cùng với lời chúc ấy, bản thân chúng con cũng cố gắng sẽ sửa sai và khắc phục lại bản thân mình, để ngày càng hoàn thiện hơn, sao cho mỗi ngày quý Thầy Cô lên lớp lại thấy chúng con lớn hơn và trưởng thành hơn trên con đường tri thức.

Có lẽ đó chính là món quà cao cả và ý nghĩa nhất trong sự nghiệp trồng người của quý Thầy Cô đã thu về những trái ngon dâng đời, để nối tiếp sự nghiệp trồng người ấy.

Học Viện Phật Giáo, ngày 3/12/2019.

Kính tặng Ni sư TN Giới Hương,

Ni sinh Quảng Hiền

Lớp Đại Cường khóa 13



Bông hoa tặng Ni sư Giới Hương vào Ngày Hiến Chương Nhà Giáo 20/11/2018

5.21. NIỀM TIN NƠI THẾ HỆ KẾ TIẾP

Cõi Ta bà đầy đau khổ, Đức Phật xuất hiện để mang an lạc cho chư Thiên và loài người. Ngài đã chỉ ra con đường tu tập, chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau cho chúng sanh. Nhưng bậc Đạo Sư đã nhập Niết bàn từ lâu. Các A-la-hán cũng vắng bóng, chỉ còn giáo pháp mà Đức Phật để lại trên thế gian này. Vì vậy, chư Tôn Đức Tăng Ni, các Giáo thọ đã học hỏi, nghiên cứu, tu tập để rồi truyền trao cho hậu học chúng con bằng tất cả những kinh nghiệm mà quý Ngài có được. Chỉ vì muốn cho những ai đang đi theo bước chân Phật mà chưa hiểu rõ giáo lý và muốn cho chúng con tu tập để giải thoát... mà các Ngài luôn nỗ lực để cho Phật pháp trường tồn.

Thấy được tầm quan trọng đó, chúng con biết công lao to lớn của quý Ngài, các Giáo thọ... Chúng con sẽ cố gắng học thật tốt, tu tập tinh cần, trang bị đạo hạnh và kiến thức cho vững chắc, để tiếp bước các bậc tiền nhân đã làm, cũng như các vị Giáo thọ đã đặt niềm tin nơi thế hệ kế tiếp của chúng con.

Học Viện Phật Giáo, ngày 3/12/2019.

Kính tặng Ni sư TN Giới Hương,

Tăng sinh Minh Nguyễn

Lớp Đại Cương khóa 13



*Ni sư Giới Hương trên Khán đài của Ngày đại lễ
Kỷ Niệm 35 năm thành lập Học Viện Phật Giáo Việt Nam, TpHCM*

5.22. NGUỒN NĂNG LƯỢNG YÊU THƯƠNG

Đã hơn 2600 năm trôi qua kể từ khi đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ đề, chuyển bánh xe chánh Pháp đầu tiên tại vườn Nai, Sarnath, Varanasi, thông điệp về Từ bi và Trí tuệ của Ngài vẫn còn âm vang mãi cho đến ngày nay. Đó là bởi vì:

*Kính lạy Tăng người Thầy chí cả
Thầy Thế Tôn truyền bá đạo mẫu
Tùy duyên hóa độ vô cầu
Làm Thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh,^[1]*

Hiểu được tầm quan trọng và trách nhiệm của người tu sĩ, Ni sư Giới Hương đã, đang và sẽ vẫn mãi tiếp tục trên con đường dẫn thân và phụng sự cho đạo Pháp của mình. Qua chặng đường “40 năm Tu Học và Hoàng Pháp của Ni sư Giới Hương”, con xin thành kính dâng lên vài dòng cảm niệm.

Ni sư đến với lớp chúng con qua môn Dịch song ngữ Anh – Việt (Bilingual Translation). Dù Thầy trò chỉ mới gặp nhau trong vồn vện mười buổi học nhưng mỗi lần Sư lên lớp lòng con cảm thấy rất ấm áp. Sự ấm áp ấy nằm trong hình dáng từ hòa của Sư trên bục giảng. Sự ấm áp ấy nằm trong tấm lòng của một người Thầy, người Mẹ luôn mong muốn trao truyền kiến thức cho người học trò, người con nhỏ dại của mình. Sự ấm áp ấy nằm trong sự hi sinh thầm lặng của Sư khi vượt hơn nửa vòng trái đất từ Hoa Kỳ về Việt Nam để đến với chúng con. Và thưa Sư, con còn cảm thấy ấm lòng hơn nữa khi ngồi trong phòng Ni xá nghe được âm vang trầm bổng của Người trên lớp học trong những buổi trưa oai bức. Kính thưa Sư, bước đi khoan thai, ánh mắt từ bi, âm thanh trong vút và tấm lòng nhiệt huyết của Người là ngọn lửa cháy rực thắp lên nguồn động lực cho chúng con vững tin và ghi nhớ con đường mà mình đang đi:

*Vai mang gánh đạo gánh đời
Và mang luôn cả nỗi buồn tử sinh.*

Trong kinh Phân Biệt Cúng Dường^[2] (Trung Bộ Kinh 142), đức Phật dạy rằng: “Này, Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác không có nghi ngờ đối với Khổ, không có nghi ngờ đối với Khổ tập, không có nghi ngờ đối với Khổ diệt, không có nghi ngờ đối với Con Đường đưa đến khổ diệt, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về danh lễ, đứng dậy, chấp tay, về làm những việc thích hợp và về dâng cúng các sự cúng dường như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh”. Là người con Phật, chúng con luôn mang tâm niệm tri ân và báo ân, nhưng thật sự là không thể có sự đền ơn nào xứng đáng tương xứng đối với công đức vô lượng của những người thầy của chúng con. Và ngày hôm nay, ngay bây giờ chỉ có sự tu học của chúng con chính là sự tri ân vào báo ân cao cả nhất đối với những bậc Ân sư. Con thắm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ni Sư đầy đủ sức khỏe để là “ông lái đò thầm lặng” đưa hàng hàng hậu học chúng con qua bến bờ tri thức mới, là “bài pháp vô ngôn” đánh thức những tâm hồn lạc lõng trong bể khổ trầm luân. Kính dâng Người lòng biết ơn sâu thắm từ trái tim con!

1. Những Vần Thơ về Tôn Sư. Ấn danh.

<https://phatgiao.org.vn/nen-tang-co-ban-cua-nguoi-tu-d39358.html>

<http://hanhchon.blogspot.com/2012/05/nhung-van-tho-ve-ton-su.html>

2. Trung Bộ Kinh. 142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt.

Dẫu biết rằng câu chữ còn thô sơ, lời văn chưa trau chuốt, chỉ mong được một phần bày tỏ lòng tri ân đối với Ni Sư. Một lần nữa, con kính chúc Ni Sư sức khỏe. Cảm ơn Ni Sư đã mang đến cho chúng con nguồn tri thức mới và lan tỏa nguồn năng lượng yêu thương.

Học Viện Phật Giáo, ngày 8/12/2019.

Kính tặng Ni sư TN Giới Hương,

Ni sinh Thuận Huy

Lớp Anh Văn Phật Pháp A1

thuanhuy1886@gmail.com



Ni sư Giới Hương ngồi giữa các ni sinh đang cắt bầu bí ở nhà bếp của học viện

5.23. NGƯỜI LÁI ĐÒ THẨM LẶNG

Ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng đã xác định tầm quan trọng của việc giáo dục. Đức Phật đã tuyên bố sự chứng ngộ của mình và giới thiệu đời sống phạm hạnh cho tất cả chúng sinh. Khi vừa độ xong 60 A-la-hán đầu tiên, Ngài đã khuyên tất cả các đệ tử:

“Này các Tỳ kheo!... hãy lên đường vì lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng lân mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của trời và người. Các ông hãy đi, nhưng đừng đi hai người cùng một hướng, hãy đi mỗi người một ngã, hãy truyền bá chính pháp... Hãy phát lên ngọn cờ của bậc thiện trí, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác; được vậy, là các ông đã hoàn tất nhiệm vụ...”^[1]

Ý thức được điều này, Thầy Thích Nữ Giới Hương đã không ngại khó khăn, chông gai, thử thách, một lòng hướng đến thế hệ mai sau. Trải qua 40 năm tu học, đã có gần 30 năm ở xứ người, 10 năm học ở Ấn Độ, 16 năm dài học ở Mỹ, để làm gì? Là để trau dồi kiến thức, tôi luyện giới đức, với một tâm nguyện làm lợi đạo ích đời. Thầy dạy rằng: “*Muốn cảm hóa người khác, đầu tiên là mình phải có năng lực, sau là phải có trí tuệ*”. Tuy Thầy chỉ dạy con có 2 học kỳ nhưng chúng con cảm nhận sâu sắc về những giá trị, nỗ lực, tấm chân tình và sự hi sinh vô bờ bến của Thầy vì sự nghiệp “*trông người*”. Thầy không những cho chúng con những kiến thức Phật học mà còn chia sẻ những kinh nghiệm sống, hướng cho chúng đi trên con đường đúng đắn, an lạc cho mình và lợi ích tha nhân. Thầy, một người lái đò âm thầm và thẩm lặng cho đi nhiều nhưng không hi vọng chúng con “*báo ơn*” và “*trả ơn*” chỉ hi vọng với những hành trang nhỏ bé mà Thầy trang bị giúp chúng con vững chãi khi bước vào đời, hoàn thành tốt sứ mệnh của một đệ tử “*Tác Như Lai Sứ, Hành Như Lai Sứ*”, xiển dương chánh pháp, mang pháp mẫu đến cho mọi người nhằm xóa bỏ nỗi khổ niềm đau.

Nhân ngày kỷ niệm 40 năm tu học và hoàng pháp của Thầy, chúng con có dịp bày tỏ tấm lòng tri ân chân thành đến Thầy, người mẹ thứ hai trong đời. Sự dạy dỗ của Thầy như những cơn mưa làm xua tan cái nóng của mùa Hè, như nắng Xuân xua tan sự lạnh lẽo của mùa Đông, khai mở cho chúng con một chân trời mới về những pháp hành, dùng thân - khẩu giáo để trang nghiêm pháp thân huệ mạng, trở thành một người gương mẫu cho nhân sinh. Cảm ơn Thầy đã gọi cho chúng con nhớ lại bản nguyện sơ phát tâm của chính mình, cảm ơn Người đã mang cho chúng con tri thức và hành trang. Giờ đây chúng con đã biết trách nhiệm, bổn phận của mình cần phải làm gì khi mang trong người sứ mệnh. Nhân dịp này, chúng con cũng xin sám hối vì tuổi trẻ có nhiều lúc chạy theo ngoại cảnh ham vui làm nhọc lòng Thầy và các bậc ân nhân. Chúng con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, tận dụng phước báo khi đang ở nội trú Học Viện PGVN để học hỏi, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, một lòng trang nghiêm tự thân, hi vọng một ngày gần đây sẽ giúp Thầy trong công tác giảng dạy và đem Phật giáo vào đời.

Tri ân Thầy, người lái đò thẩm lặng!

Kính chúc Thầy luôn tâm an vui, thân khỏe mạnh, luôn sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Cầu chúc Thầy luôn đầy đủ tâm-trí-lực để tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục vĩ đại này cho chúng con noi theo tu học và vươn xa. Cuối lời, chúng con thành kính khánh tuế Thầy và cúng dường 4 câu thơ:

1. Mahāvagga – Đại Phẩm, Luật tạng, chương Trọng yếu, tụng phẩm thứ 2, đoạn 32. Xem bản dịch tiếng Việt của Indacanda Nguyệt Thiên, <http://www.budsas.org/uni/u-luat-daipham/dp-00.htm>.

*“Thích tử Như Lai hoàng sứ giả
Nữ trung hào kiệt chốn nhơn gian.
Giới hạnh thanh cao, tâm giải thoát
Hương sen tỏa ngát, độ mê tâm.”*

Học Viện Phật Giáo, ngày 9/12/2019.

Kính tặng Ni sư TN Giới Hương,

Ni sinh Hạnh Liên

Lớp Diển Giảng, khóa 13

hanhlien233@gmail.com



Ni sư TN Giới Hương và Thích Nữ Hạnh Liên ở lớp học ngày 3 tháng 12 năm 2019

Phần VI

ĐẠO TÌNH LAN TỎA

6.1. TỪ BAN MAI XỨ ẨM

Hơn 10 năm trước đây, Thông Đạo đến chùa Kim Quang tại thành phố Sacramento lễ Phật, tình cờ thỉnh được cuốn **Ban Mai Xứ Ẩn** tập 1 nơi bàn kinh sách và băng giảng FREE. Về nhà đọc mới biết đây là tập ký sự du học Ấn Độ mười năm (1995-2005) của Sư Cô Thích Nữ Giới Hương.

Lúc đầu Thông Đạo chú ý nhất là các trang viết về Tứ Động Tâm, nơi đức Phật đản sanh, thành đạo, chuyển Pháp luân và nhập Vô Dư Niết Bàn. Với nhịp điệu lời văn vừa kể chuyện nhẹ nhàng, trong sáng, pha chút dí dỏm, vừa cung cấp nhiều tài liệu quý báu về truyện tích, lịch sử, phong cảnh và đời sống tại đất Phật, tác giả đã giúp cho những người ngưỡng mộ quê hương Đức Bốn Sư, nhưng chưa từng đến được như Thông Đạo biết thêm nhiều điều mới lạ và mong được một lần hành hương đất Phật.

Sau đó đọc mục lục, thấy đầu đề nào thích thì lần giờ ra đọc tiếp. Sư Cô chia sẻ các cảm xúc vui, buồn, khó khăn, thuận lợi của một du học sinh. Những kinh nghiệm này rất hữu ích cho những ai dự định du học Ấn Độ, nhất là **chi tiết về các giáo trình Cao Học và Tiến Sĩ** cũng như đề tài các luận án. Qua đó người đọc càng cảm phục hơn những nỗ lực học tập của quý Thầy Cô, đặc biệt là các cổ ngữ Sanskrit, Pali, Hán văn. Quý Thầy quý Cô thật xứng đáng về trí tuệ và đạo đức với tám bằng Tiến Sĩ Phật Học trong tay.

Thông Đạo cảm kích nhất khi đọc chuyện Sư Cô Giới Hương tình nguyện hiến xác sau khi qua đời cho Trường Đại Học Y Dược thành phố HCM có phương tiện cho sinh viên thực hành về cơ thể học. Điều này giúp Thông Đạo khởi lên ý nghĩ là hiến tặng một số bộ phận của cơ thể như mắt, gan, tim... cho người có nhu cầu sau khi mình qua đời. Ngoài ra, Sư Cô cũng tường thuật rất hay và cảm động về sinh hoạt tu học tại Ấn Độ vào các dịp nghỉ, Tết Việt Nam, các buổi thuyết trình và thảo luận về các luận án.

Phần viết về các “cảnh đẹp hữu tình” rất hấp dẫn, chứng tỏ tác giả còn là một nhà văn, một người viết ký sự rất hay và bắt đầu viết khi còn ở ghế nhà trường.

Sau này đọc thêm Ban Mai Xứ Ẩn tập 2 và 3, Thông Đạo thích nhất là các bài tường thuật về Hội Nghị Phụ Nữ Phật Giáo Thế Giới Sakyadhita. Được biết Hội nghị lần đầu tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ (1987), lần II tại Bangkok, Thái Lan (1991), lần III tại Colombo, Tích Lan (1993), lần IV tại Lek, Ladakh (1995), lần V tại Phnom Penh, Campuchia (1997), lần VI tại Lâm Tỳ Ni, Nepal (2000), lần VII tại Taipei, Đài Loan (2002), lần VIII tại Seoul, Hàn Quốc (2004), vv... Mục đích các hội nghị này là trao đổi kinh nghiệm và sách tấn việc tu học cho những người con gái của đức Phật, xuất gia và tại gia. Bắt đầu từ Thánh tổ Kiều Đàm Di là người được đức Phật cho thọ giới Tỳ Kheo Ni đầu tiên và là người thành lập Ni Đoàn giới đức trong thời Đức Phật còn tại thế. Chư Ni đã có nhiều bậc tu chứng bốn Thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và có thể hoàng pháp như chư Tăng.

Đặc biệt là Lễ Phật Thành Đạo và Hội Thảo tại Bồ Đề Đạo Tràng năm 2000 quy tụ 65 Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử đến từ Việt Nam cùng trên 50 Tăng Ni sinh đang theo học tại Ấn Độ. Tham luận viên là những vị có tham gia trong tuyển tập 66 bài viết chủ đề “Bản Chất & Con Đường Giác Ngộ Và Các Vấn Đề Thời Đại” do Hòa Thượng Trí Quảng, Thượng Tọa Huyền Diệu và Đại Đức Nhật Từ biên tập và ấn hành. Nhân dịp này Hòa Thượng Trí Quảng và Chư Tôn Đức đã thiết lễ Trai Tăng cúng dường tại Việt Nam Quốc Tự gần 200 Tăng Ni, trong đó có 40 khách Tăng từ Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ, Bhutan, Bangladesh, Tây Tạng, Đại Hàn, Trung Quốc, Đài Loan, Sikim, Nhật Bản, và Việt Nam nhưng quốc tịch nước ngoài.

Nói chung, qua ba tập Ban Mai Xứ Ấn, Thông Đạo rất kính quý Sư Cô Giới Hương mặc dù chưa từng gặp và chưa từng nói chuyện. Đầu năm 2019, Thông Đạo được gặp Sư Cô tại San Jose trong một buổi lễ có nhiều Chú Tôn Thiên Đức và đạo hữu tham dự. Thông Đạo đã đến chào và bày tỏ lòng kính quý.

Gần đây, Thông Đạo đang chuyển ngữ 500 Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm sang tiếng Anh để giới thiệu đến các bạn trẻ Việt Nam nhưng không rành tiếng Việt, đồng thời cũng giới thiệu với các độc giả tiếng Anh bản Kinh do một bậc Cao Tăng Việt Nam (Ấn Danh) biên soạn. Thông Đạo có nhờ Sư Cô Giới Hương sửa giúp phần văn phạm, và Sư Cô đã hoan hỷ trợ giúp rất nhanh chóng. Mong rằng bản chuyển ngữ này hội đủ nhân duyên để được tùy hỷ ấn tống sớm.

Được vào xem website Tủ Sách Bảo Anh Lạc, càng biết thêm nhiều công đức hoằng dương Phật Pháp của Sư Cô tại đất nước Hoa Kỳ. Phật Giáo chúng ta cần nhiều Thầy, nhiều Cô giỏi tiếng Anh như Cô để có thể hướng dẫn các bạn trẻ tìm hiểu và thực hành Phật Pháp, đồng thời đóng góp vào dòng chảy đa văn hóa Hoa Kỳ.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm tu học và hoằng pháp của Ni Sư, kẻ hậu học này kính chúc Ni Sư Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, Phật Quả Viên Thành.

Đầu năm 2020, Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm

Kính bút,

Sa di 71 tuổi **Thông Đạo**

tpho1996@gmail.com



Từ trái: Sa di Thông Đạo, Hòa Thượng Thái Siêu, Đại Đức Nhật Thành cùng Quý Đạo Hữu vào ngày thọ Bát quan trai tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm năm 2018

6.2. NI SƯ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG - NGƯỜI CON GÁI LÀNH CỦA ĐỨC THỂ TÔN

Khổ luyện 10 năm tại Ấn Độ, Ni sư Giới Hương đã tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại Học Delhi năm 2003. Năm 2005, Ni sư đến Hoa Kỳ định cư. Năm 2010, Ni sư thành lập chùa Hương Sen ở thành phố Perris, miền Nam tiểu bang California. Và năm 2013, tôi có duyên lành gặp Ni sư tại Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần III được tổ chức tại thành phố San Diego, tiểu bang California. Từ đó, tôi được đến viếng chùa Hương Sen 3 lần; được dự một số buổi lễ, buổi giảng của Ni sư; được đi tham quan các thắng tích Phật giáo cùng Ni sư; được Ni sư nhận lời dịch thuật Anh ngữ tác phẩm “Chùa Việt Nam hải ngoại” tập 2 do Nhà xuất bản Hương Quê (Hoa Kỳ) xuất bản năm 2017; và hằng năm cùng về Học viện Phật giáo Việt Nam giảng dạy cho Tăng Ni sinh: Ni sư giảng môn “Anh văn Phật pháp”, còn tôi giảng môn “Mỹ thuật và kiến trúc Phật giáo Việt Nam” và đặc biệt ngày 15/12/2019 mới đây, tôi (Tổng Thư Ký) đại diện cho Tổ chức Kỷ lục Người Việt Toàn Cầu (Global Vietworld) đã trao bằng: “Nữ Tiến sĩ người Mỹ gốc Việt viết và dịch nhiều ấn phẩm Phật giáo” cho Ni sư Giới Hương tại Hội Nghị Phật Giáo Liên Hữu, Anaheim Conference, California.

Ni sư Giới Hương ở thành phố Perris, miền Nam tiểu bang California. Tôi ở thành phố Hayward, miền Bắc tiểu bang California. Những dịp gặp nhau không nhiều. Nhân kỷ niệm 40 năm xuất gia tu học và hoàng pháp của Ni sư, tôi xin chọn lọc **120** hình ảnh đưa vào **10 mục** để Ni sư lưu giữ kỷ niệm, đồng thời để thấy sự nỗ lực kiên trì và đạo lực phi thường của Ni sư trong việc học tập tại Ấn Độ, tại Hoa Kỳ; xây dựng và phát triển 2 ngôi Tam Bảo tại Việt Nam và Hoa Kỳ; viết và dịch hơn 40 sách Phật học, sáng tác 11 volume nhạc từ thơ của Ni sư; đi thuyết giảng khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ và các nước khác ... Thật đáng khâm phục! Thật đáng kính trọng! Vì thế, ở tựa đề, tôi xin phép Ni sư và độc giả được kính gọi Ni sư là con gái lành của Đức Phật!

Hình ảnh ở **10 mục** dưới đây mong phần nào nói lên được tâm nguyện và hạnh nguyện của Ni sư:

1. Giới thiệu chùa Hương Sen và Tủ Sách Bảo Anh Lạc (41 tác phẩm biên soạn, dịch thuật và 11 đĩa nhạc của Ni sư).
2. Ni sư tham dự và giảng bài tại Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần III tại San Diego, California từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 8 năm 2013.
3. Ni sư chụp ảnh lưu niệm tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM.
4. Ni sư giảng pháp, thiền hành tại chùa Phật Bảo, Des Plaines, Illinois ngày 29 tháng 8 năm 2015.
5. Ni sư dự lễ Vu Lan và giảng pháp tại chùa Phước Hậu, Wauwatosa, Wisconsin ngày 30 tháng 8 năm 2015.
6. Ni sư dự lễ Vu Lan và giảng pháp tại chùa An Lạc, San Jose, California ngày 27 tháng 8 năm 2017.
7. Ni sư dự lễ tưởng niệm Di Mẫu Kiều Đàm Di và sinh hoạt với chư Ni tại chùa An Lạc, San Jose, California ngày 31 tháng 8 năm 2019.
8. Ni sư thăm Tu viện Liên Hoa Sanh do Hòa thượng Thích Tuệ Uy Trụ trì tại núi Big Bear, California ngày 21 tháng 01 năm 2019.
9. Ni sư chụp ảnh kỷ niệm cảnh tuyết ở thành phố Big Bear, California ngày 21 tháng 01 năm 2019.
10. Ni sư được nhận bằng Kỷ lục: “Nữ tiến sĩ người Mỹ gốc Việt viết và dịch nhiều ấn phẩm Phật giáo” của Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu tại Hội Nghị PG Liên Hữu, Anaheim Conference, California, 15/12/2019.

Hình ảnh chắc cũng không đẹp lắm, nhưng nói lên tấm lòng kính quý của tôi với Ni sư! Kính chúc Ni sư và chư Ni chúng thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành!

Hayward, ngày 24/12/2019

Giáo sư kiêm Ký giả Võ Văn Tường
(vvtuong04@yahoo.com)

**CHÙA VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VÕ VĂN TƯỜNG - TỬ HIẾU CÔN**

Nhà xuất bản Hương Quê, Hoa Kỳ

Tập 2, năm 2017.

NI SƯ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG
Dịch giả tiếng Anh

Ni sư Thích Nữ Giới Hương, thế danh Sunyata Phạm, sinh năm 1963 tại Bình Tuy, xuất gia năm 15 tuổi. Năm 1994, Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Sài Gòn. Ni sư du học tại Ấn Độ 10 năm, tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi năm 2003. Năm 2005, Ni sư định cư tại Hoa Kỳ. Năm 2015, Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Đại học Riverside, California và đang theo học chương trình Cao học Văn tại trường. Ni sư lập tủ sách Bảo Anh Lạc, đã viết và chuyển ngữ trên 40 tác phẩm Anh và Việt, 11 đĩa ca nhạc Phật giáo được xuất bản, phát hành từ năm 2004 đến nay (Xin mời xem Tủ sách Bảo Anh Lạc: www.huongsentemple.com). Ni sư tham gia trao đổi thư tín, giảng pháp và hướng dẫn Thiền cho các tù nhân Mỹ và Châu Á ở các nhà tù và cũng thường trao đổi văn hóa Phật giáo với người Mỹ ở các trường đại học, nhà thờ, nơi sinh hoạt cộng đồng v.v... Ni sư cũng là giảng viên môn Anh văn Phật Pháp tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố HCM.

Ni sư có 12 đệ tử xuất gia ở Mỹ và Việt Nam; đã quy y cho hơn 1.000 người Việt-Mỹ và Mỹ trở thành Phật tử. Năm 2000, Ni sư đã thành lập chùa Hương Sen, Bình Chánh, Sài Gòn (Việt Nam) và năm 2010, Ni sư thành lập và Trụ trì chùa Hương Sen, thành phố Perris, tiểu bang California (Hoa Kỳ).



Chùa Hương Sen tại miền Nam California



Tủ Sách Bảo Anh Lạc



Giáo Sư Võ Văn Tường & Ni sư Giới Hương ở Học Viện PGVN và Chùa Liên Hoa Sanh (Padmasambhava) đầu năm 2019





*Giáo sư Võ Văn Tường, Ni sư Giới Hương, Sư cô Liên Hiếu,
Sư cô Viên Tiến và Ni sư Hạnh Quang trong lễ nhận bằng Kỷ lục
tại Hội Nghị Phật Giáo Liên Hữu, Anaheim, California, 15/12/2019*



*Giáo Sư Võ Văn Tường, Tổng Thư Ký của Kỷ Lục Người Việt Toàn Cầu (Vietworld)
trao kỷ lục cho NS Giới Hương*

6.3. VŨ TRỤ MUÔN ĐỜI LUÔN NÓI PHÁP

PHÁP THUYẾT

Tôi vẫn thường nghe pháp thuyết luôn,
Khi thì nắng đẹp lúc mưa tuôn,
Gió reo hoa nở đều nói pháp,
Vừa nói vô thường nói cả thường.

Tôi vẫn thường nghe pháp thuyết nhiều,
Rạng đông cho đến mặt trời chiều,
Muôn loài tranh sống chim vui hót,
Quán thật sâu nghe pháp đủ điều.

Tôi vẫn thường nghe pháp thuyết chơi
Vô tình thuyết Pháp chẳng đầy vơi
Tùy duyên hiện tượng thay lời nói,
Vạn pháp vô biên thật tuyệt vời.

Ai đã từng nghe pháp thuyết rồi
Thấy mình cùng một “PHÁP THÂN” thôi,
Vũ trụ muôn đời luôn nói pháp,
Ta bà nương pháp thoát luân hồi!

CHÚC MỪNG HƯƠNG SEN

Hương Sen mở hội ăn mừng
Để xây Chánh điện tưng bừng nguy nga
Lập thêm Thư viện vị tha
Cháu con Lạc Việt Phật Đà truyền tôn.

Kính tặng Ni Sư Giới Hương – Chùa Hương Sen,
cho tuyển tập: “40 Năm Tu Học Và Hoàng Pháp của Ni Sư Giới Hương.”

Xuân Canh Tý 14/01/2020

Kính đề,

Đạo hữu Mật Nghiêm

Hội trưởng Hội Phật Học Đuốc Tuệ^[1]

duoctue@gmail.com

1. Đạo hữu Mật Nghiêm 88 tuổi mỗi ngày đi bộ 2 miles [hơn 3 km], vẫn minh mẫn làm thơ văn thấm đẫm triết lý tối thượng thừa - Ni sư Giới Hương kính ghi các bài thơ qua cuộc nói chuyện trên cellphone với đạo hữu Mật Nghiêm.

Đuốc Tuệ là một Hội cư sĩ Phật tử có uy tín ở Miền Nam California, đã “vì đời phụng sự, vì đạo dẫn thân” được 20 năm, bắt đầu sinh hoạt từ năm 2000 do Đh Mật Nghiêm làm Hội trưởng cùng với Đh Minh Trí (BS Quyên), Minh Đức (Bách), Tâm Cát (Quân), Minh Ngọc, Tâm Nguyên Trí, Thanh Niệm (Cẩn), ...đều đặn mỗi tháng tổ chức diễn đàn pháp thoại tại Trung Tâm Sangha, Huntington Beach, Cali.

Kính mời xem website: duoctue.online



Dh Mật Nghiêm (đứng) giới thiệu Ni sư Giới Hương (ngồi) giảng về Vũ Trụ và Phật giáo tại Đuốc Tuệ ngày 16/02/2020



Dh Mật Nghiêm đến cúng dường và dự vào lễ Rằm Chùa Hương Sen, cùng với Ni sư Giới Hương và Chư Ni ngày 09 tháng 02 năm 2020



Đạo hữu Mật Nghiêm (bên phải ngoài cùng), Hòa thượng Thông Hải, Ni sư Giới Hương, Cô Ngọc Bảo và Ký giả Nguyễn Giác trong Hội Phật học Đuốc Tuệ ngày 16/12/2012



Đạo hữu Mật Nghiêm (bên phải, thứ tư), đối diện là Ni sư Giới Hương, cùng Chư ni Hương Sen và Ban tổ chức Hội Đuốc Tuệ dùng chiều sau buổi giảng tháng 5/2019



Hội trường sangha Đuốc Tuệ



Đh Mật Nghiêm (đứng), Dh Tâm Cát (Quân) và Dh Minh Trí (BS Quyền)

6.4. TIẾNG HÁT GIÀ LAM

Nhớ năm 2010, Ni sư Giới Hương từ Wisconsin về California lập nghiệp, xây chùa và tu học. Do Ni sư về nhập Hạ ở Chùa Bảo Quang (Santa Ana), còn tôi thường sinh hoạt văn nghệ cho chùa và hay phổ nhạc cho Hòa Thượng Quảng Thanh tự thi sĩ Thanh Trí Cao, nên Ni sư biết tôi. Sau đó, Ni sư nhờ tôi phổ nhạc và đến hôm nay năm 2020, tôi đã phổ được 6 đĩa nhạc từ thơ của Ni sư Giới Hương. Các album như sau:

1. *Đào Xuân Lộng Ý Kinh*, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, Volume 1 Ca Nhạc Phật Giáo Chùa Hương Sen, năm 2013.
2. *Tiếng Hát Già Lam*, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, Volume 6 Ca Nhạc Phật Giáo Chùa Hương Sen, năm 2015.
3. *Karaoke Hoa Ưu Đàm Đã Nở*, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, Volume 8 Ca Nhạc Phật Giáo Chùa Hương Sen, năm 2015.
4. *Hương Sen Ca*, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, Volume 9 Ca Nhạc Phật Giáo Chùa Hương Sen, năm 2018.
5. *Về Chùa Vui Tu Thơ*: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng & Nguyễn Hà Vol.10 Ca Nhạc Phật Giáo Chùa Hương Sen năm 2018.
6. *Gọi Nắng Xuân Về*, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, Volume 11 Ca Nhạc Phật Giáo Chùa Hương Sen, năm 2020.

Thời gian thắm thoát đã 10 năm trôi qua và được biết ngày 22 tháng 03 năm 2020 là ngày ra mắt đĩa thứ 11 “Gọi Nắng Xuân Về” của chùa Hương Sen (do tôi phổ nhạc), là ngày tiệc chay gây quỹ xây Chánh điện và cũng là ngày lễ mừng “40 Năm Tu Học và Hoàng Pháp của Ni Sư Giới Hương.” Là một nhạc sĩ Phật giáo, tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ tài năng của Ni sư Giới Hương. Ni sư đã để ý và phát huy sự hiệu quả của âm nhạc trong việc hoằng pháp.

Ở Hoa Kỳ, nhiều người bận rộn và căng thẳng, không có thời gian đến chùa để nghe pháp. Mỗi bài nhạc là một bài thuyết pháp ngắn gọn với lời hay ý đẹp cộng thanh âm của âm vực trầm bổng, du dương hòa quyện với cung đàn tiếng hát, khiến lòng người thanh thản bình tâm, thêm ý chí và dễ tiếp cận với Phật pháp hơn. Cho nên, nhân dịp này kính chúc Ni sư và chư Ni chúng có nhiều sức khỏe và có nhiều tác phẩm *tiếng hát già lam* để giúp con người cảm thấy yêu đời, yêu đạo và cũng như góp phần làm phong phú nền văn hóa âm nhạc Phật giáo tại hải ngoại này.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Xuân Canh Tý, ngày 03/03/2020

Kính mến,

Nhạc Sĩ Nam Hưng

nam_hung2007@yahoo.com



Nhạc Sĩ Nam Hưng đang trình diễn trên sân khấu và Ni sư Giới Hương (góc phải) năm 2016



*Nhạc Sĩ Nam Hưng và Ni sư Giới Hương
trong đêm ra mắt đĩa nhạc số 1 Đào Xuân Lộng Ý Kinh, năm 2013*



Đĩa Nhạc số 1 của Chùa Hương Sen “Đào Xuân Lộng Ý Kinh”



Đĩa Nhạc số 6 của Chùa Hương Sen “Tiếng Hát Già Lam”



Producers: Hương Sen Buddhist Temple & Nam Hung Century Music
Recording: Báo Khang, Lương Phát, Bùi Xuân Nguyễn Phong, Nam Hưng
Arrangement: Nam Hưng, Nguyễn Hữu Ý
Studio: Báo Khang, Lương Phát, Bùi Xuân Nguyễn Phong / Sài Gòn, Việt Nam
Nam Hung / Westminister, CA, USA
Graphic Design: Tiến Tân Quang
Mixing: Báo Khang, Lương Phát, Bùi Xuân Nguyễn Phong, Nam Hưng
Mastering: Nam Hưng
Xin chân thành cảm tạ các ca sĩ góp mặt trong CD Album "Gọi Nắng Xuân Về" Vol 11
Chùa Hương Sen, California, Hoa Kỳ. (Vol 11 Nam Hung Century Music)

Mọi Liên Lạc:

Hương Sen Buddhist Temple
19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570, USA. Tel: 951-657-7272, Cell: 951-616-8620
Email: huongsentemple@gmail.com, thichnugoihuong@yahoo.com
Facebook: <https://www.facebook.com/chuahuongsen>
Web: www.huongsentemple.com

Nam Hung Century Music USA
PO BOX 12068, Westminister, CA 92685, USA. Tel/Cell: 714-657-5267
Email: nam_hung2007@yahoo.com
Nhân Dụng: Piano - Electronic Keyboard - Guitar - Drum - Voice - Nhạc Lý - Sáng Tác - Hòa Âm

Độc Quyền Sản Xuất Và Phát Hành:

Hương Sen Buddhist Temple
19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570, USA. Tel: 951-657-7272, Cell: 951-616-8620
Email: huongsentemple@gmail.com, thichnugoihuong@yahoo.com
Facebook: <https://www.facebook.com/chuahuongsen>
Web: www.huongsentemple.com

Nam Hung
PO BOX 12068, Westminister, CA 92685, USA. Tel/Cell: 714-657-5267
Email: nam_hung2007@yahoo.com

Đĩa Nhạc số 11 của Chùa Hương Sen “Gọi Nắng Xuân Về”

6.5. THƯ CHÚC MỪNG NI SƯ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG

California, tháng 11/2019

Trong dịp Chùa Hương Sen ấn hành “Tuyển Tập 40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương,” thư này xin được viết để chúc mừng Ni Sư Thích Nữ Giới Hương.

Trong cương vị nhà báo và là người học Phật, tôi cùng nhiều bạn phóng viên khác đã quan sát và hỗ trợ các sinh hoạt của cộng đồng vùng Nam California, trong đó các hoạt động hoằng pháp của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương và Chùa Hương Sen đã hiện lên nổi bật về nhiều phương diện để trở thành một nơi tin cậy cho Phật tử nương tựa và tu học.

Tôi đã quan sát từ buổi đầu tiên Ni Sư gây quỹ tại Quận Cam để xây Chùa Hương Sen, lúc đó là tháng 10/2010; địa chỉ ngôi chùa đầu tiên này là trên đường Fir Avenue, Moreno Valley, một thị trấn thuộc quận Riverside County, tiểu bang California. Nơi này cách xa và hình như gặp một số bất tiện, do vậy một thời gian sau Ni Sư đã chọn địa điểm mới để dọn chùa về. Địa chỉ hiện nay của Chùa Hương Sen là 19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570, USA. Tôi cũng nhớ mới ban đầu, Ni Sư mở một trang web cho Chùa Hương Sen, thế rồi kỹ thuật trở ngại sao đó, trang web cũ phải bỏ, bây giờ sang URL mới là: <http://www.huongsentemple.com/> Nghĩa là, có biết bao nhiêu là nước chảy qua cầu, nhưng chí nguyện hoằng pháp lợi sanh của Ni Sư vẫn hằng kiên cố.

Bản thân tôi vì bận rộn, chưa có cơ duyên tới thăm Chùa Hương Sen (độ xa khoảng hơn 1 giờ lái xe, tính tới tòa soạn Việt Báo), nhưng khi được tin Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả chuẩn bị tặng 120 thùng sách Phật học cho Thư Viện Chùa Hương Sen, tôi đã trực tiếp phỏng vấn Đại lão Cư sĩ Mật Nghiêm để mời đồng hương gần chùa biết có nhiều sách Phật học có thể tìm đọc nơi đây. Lúc đó là khoảng giữa năm 2018, Thư Viện chùa cũng chưa xây xong.

Và thực tế, cho tới bây giờ, Chùa Hương Sen vẫn chưa đủ ngân sách để xây đầy đủ phòng ốc như các bản vẽ ban đầu. Một số nghệ sĩ, trong đó có nhạc sĩ Nam Hưng, đã lên chương trình giúp Ni Sư Thích Nữ Giới Hương tổ chức buổi ca nhạc sắp tới vào ngày Chủ Nhật 22/03/2020 tại nhà hàng Seafood World ở Westminster để gây quỹ **xây Chánh điện bằng tôn** (như thế, hiểu rằng Chùa Hương Sen của Ni Sư không có nhiều ngân sách). Tuy nhiên, cũng có thể nhìn đây như một kỷ lục độc đáo: Ngôi chánh điện bằng tôn ở hải ngoại sẽ chỉ có tại Chùa Hương Sen.

Tuy vậy, rất là hy hữu và không một lời than thở, Ni Sư Thích Nữ Giới Hương liên tục nhiều năm qua đã hoằng pháp không ngưng nghỉ -- thuyết pháp cho cộng đồng, làm thơ để phổ nhạc, viết sách tiếng Anh và Việt về nhiều đề tài Phật học, mở các khóa tu học ngắn ngày tại Chùa Hương Sen, và vẫn đều đặn đi nhiều nơi khác, kể cả về một số chùa tại hải ngoại và VN để thuyết pháp, hướng dẫn tu học, cũng như đứng lớp dạy trong một Học viện Phật giáo tại VN vài tháng mỗi năm.

Nơi đây, xin gửi bài thơ để kính cúng dường Ni Sư:

*Tâm từ đi hoằng pháp
Thương đời sáu cõi chia
Cõi này buồn vô hạn
Chỉ người qua bờ kia.*

Xin thành kính chúc mừng Ni Sư Thích Nữ Giới Hương trong dịp ấn hành “Tuyển Tập 40 Năm Tu Học và Hoàng Pháp của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương.”

Cali, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Chủ Biên Việt Báo – Miền Nam California
Nay kính,
Cư sĩ Nguyễn Giác - Phan Tấn Hải
nguyengiac@yahoo.com



Bốn thuyết trình viên tại Hội Đuốc Tuệ năm 2014 - HT Thông Hải, NS Giới Hương, Cô Bảo Ngọc và Ký giả/ nhà văn Nguyễn Giác

6.6. Ở NƠI ĐÓ...

Nơi nào đó lừng danh trên xứ lạ
Cây Vô Ưu bông trở nhánh Đàn Hương
Hoa Chiên Đàn thơm ngát tận mười phương
Hương Bát Nhã trở thành hương giải thoát.

Ở nơi đó thơm hương Từ tủa ngát
Có vị Sư vốn nặng nghiệp văn chương
Lại dẫn thân vào đạo pháp hoằng dương
Nhằm dẫn dắt quần sanh rời khổ lụy.

Kể từ thuở lia mái chùa thân quý
Nơi gương Thầy – Sư phụ Hải Triều Âm^[1]
Gieo hạt mầm, rải bóng mát Từ Tâm
Cho nhân thế sống Thái Hòa An Lạc.

Đã thệ nguyện theo Vân Thủ Bồ Tát
Nên ghi danh vào Đại Học Văn Khoa
Học việc Đời việc Đạo để giao hòa
Trong kiến thức của một người Sư Nữ.

Rời mười năm làm cánh chim viễn xứ
Nơi Phật Đường trong Đại Học Delhi
Nhận mảnh bằng Tiến Sĩ thật diệu kỳ
Rời xứ Phật, đến Hoa Kỳ cư ngụ.

Ở nơi đó, giờ có ngôi Thiên Tự
Có vị Sư đang hoằng pháp lợi sanh
Bốn mươi năm phát nguyện tạo duyên lành
Bằng Tâm Ý, Từ Bi và Trí Tuệ.

Ở nơi đó, có ngôi chùa **Hương Sen** thiện thế
Có vị Sư, pháp hiệu **Thích Nữ Giới Hương**...

Hamburg-Đức Quốc, 12.12.2019

Thân kính,

Tùy Anh (Phù Vân)

Chủ bút Tạp Chí Viên Giác

vongatuong@yahoo.de

Kính Mừng 40 năm Xuất gia và Tu học
của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương.

1. Ni sư Tiến Sĩ TN Giới Hương (thế danh Sūnyatā Phạm), sinh năm 1963 tại Bình Tuy, xuất gia năm 15 tuổi với Sư Bà Hải Triều Âm. Năm 1994, Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Sài Gòn. Ni sư du học tại Ấn Độ 10 năm, tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi năm 2003. Năm 2005, Ni sư định cư tại Hoa Kỳ. Năm 2015, Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Đại học Riverside, California và đang theo học chương trình Cao học Văn tại trường cũng như đang là giảng viên của Học Viện Phật Giáo Việt Nam, TpHCM.

Ni sư lập tủ sách Bảo Anh Lạc, đã viết và chuyển ngữ nhiều tác phẩm Anh và Việt, cũng như phát hành nhiều đĩa ca nhạc Phật giáo từ năm 2004 đến nay. Năm 2000, sư đã thành lập chùa Hương Sen, Bình Chánh, Sài Gòn (Việt Nam) và năm 2010 - đến nay, sư đã khai sơn thành lập và là trụ trì chùa Hương Sen, thành phố Perris, tiểu bang Cali, Hoa Kỳ.



*HT. Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover,
đến thăm gia đình Phù Vân tại Hamburg*

6.7. MỘT CHỮ DUYÊN

Bắt đầu từ một chữ duyên do lòng tôi (Tịnh Bình) và bà xã Quảng Trí (tiểu bang Connecticut) luôn hướng nguyện muốn được thực hiện một chuyến hành hương đất Phật. Từ trang nhà www.huongsentemple.com và Thư Viện Hoa Sen, có thông báo tổ chức 3 đoàn hành hương đi năm quốc gia Phật giáo trong đó đoàn số 2 đi Ấn Độ là chính do Ni sư Giới Hương - Trụ trì chùa Hương Sen tại Nam California, thành phố Perris hướng dẫn, thế là chúng tôi liên lạc ghi danh.

Qua trang nhà website [huongsentemple](http://huongsentemple.com), chúng tôi biết được: Ni sư TN Giới Hương là một vị xuất gia uyên bác qua sở học và công phu hành trì nghiêm mật theo truyền thống của cổ Sư bà Hải Triều Âm, một vị Ni Trưởng Bắc Đẩu của Ni giới Việt Nam, nên chúng tôi rất phấn khởi muốn tham gia.

Đoàn được 21 vị từ nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đi thăm Phật Bà Quan Âm Nam Hải, núi Phổ Đà và sau đó đi về Ấn Độ thăm Phật tích. Dưới sự sắp xếp khéo léo của Ni sư Trưởng đoàn, chuyến đi thuận duyên, không vất vả, sức khoẻ tốt và ngày nào cũng được tụng kinh, pháp đàm, đi nhiều niệm Phật và nghe lịch sử về di tích. Ni sư cũng kêu gọi cả ba đoàn thực hiện các công cuộc từ thiện: Đóng góp tịnh tài cho một trường cấp một tại Kushinagar nơi Đức Phật nhập Niết bàn; phân phát nhu yếu phẩm và thực phẩm cho 150 gia đình tại nhà khách cũng là tu viện của Hòa thượng Tiến sĩ Sudmeda tại Sarnath. Với tâm từ, Hòa thượng đã đích thân đưa đoàn chúng tôi thăm Vườn Nai Sarnath và Ngài giải thích một số địa điểm có tính đặc biệt trong lịch sử Phật giáo, Ngài đã ban quà lưu niệm cho đoàn trước khi chúng tôi già từ về Mỹ. Ngoài việc thăm viếng Tứ động tâm, một điểm son đáng nhớ khác là đoàn chúng tôi đã đi thăm viếng và tặng quà cúng dường lên 27 vị Tăng Ni Việt Nam du học tại trường Đại học New Delhi với sự tổ chức tiếp đón của Giáo sư Thượng tọa Thích Hạnh Chánh - Chủ tịch Hội sinh viên phân khoa Phật Học. Chúng tôi biết với công đức cúng dường này, đoàn sẽ gặt nhiều thuận duyên phát sinh phước báu trí tuệ vì chư Tôn Đức Tăng Ni du học sinh là những vị đang gieo mầm hạt giống trí giác Phật. Qua buổi trò chuyện thăm viếng, chúng tôi biết ra năm xưa Ni sư cũng theo học Đại học Delhi này trong mười năm (1995-2005), cùng thời với Thượng tọa Hạnh Chánh, tuy nhiên Thượng tọa đã ở lại Delhi để dạy học, còn Ni sư Giới Hương tiếp tục du học Mỹ.

Tại đây tấm lòng và nguyện vọng của Ni sư được bày tỏ rõ ràng: Ni sư không quên ngôi trường cũ thân thương và sự khó khăn của các thế hệ tu sinh sau, nên đã tổ chức chuyến hành hương Ấn Độ cũng nhằm mục đích thăm viếng và khuyến khích tinh thần quý Tăng Ni sinh trong tình đạo thăm thiết, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm học đại học Mỹ, chương trình Cử Nhân Văn Chương và hoàng Pháp tại Hoa Kỳ. Ni sư ngõ ý hướng dẫn và giúp đỡ chỗ ăn ở cho các vị, đặc biệt Ni giới, sau khi tốt nghiệp tại Ấn Độ nếu muốn qua Mỹ đi theo con đường du học của Ni sư.

Trở lại hành trình chuyến hành hương, sự kham nhẫn nhân sự, khí hậu, môi trường, thực phẩm, sức làm việc và tấm lòng từ ái của Ni sư Giới Hương, khiến chúng tôi vô cùng khâm phục. Đây là sự biểu hiện thâm lặng của công phu tu tập và đại hoàng thệ nguyện rõ ràng qua các quan tâm thăm viếng của Ni sư đến các thế hệ sau này. Ni sư có chương trình xây dựng một Ni viện tại vùng đất thuộc cơ sở chùa Hương Sen, để đào tạo chư Ni tương lai, nối tiếp các bậc tiền bối quảng bá hoàng pháp độ sinh, đem ánh sáng trí tuệ của Đức Bốn Sư ra ngoài phạm vi cộng đồng Phật tử Việt Nam.

Ni sư hướng dẫn tu tập đạo giác ngộ để phục vụ nhân sinh. Sự nghiệp viết sách, thi, nhạc, du hành thuyết Pháp nhiều nơi trong và ngoài nước, ngay cả giảng dạy cho các tù nhân tại các trại tù Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có chương trình dạy các lớp Phật học tại các học viện Phật học tại Việt Nam. Với lộ trình rõ ràng cùng lời sách tấn, nâng đỡ, Ni sư là nguồn sức mạnh tinh thần cho nhiều vị Ni trên thế giới và ở quê nhà, nguyện theo bước chân Ni sư giáo thế độ sinh. Chúng tôi vô cùng tri ân Ni sư đã

khó công tổ chức chuyến hành hương đất Phật, thăm viếng Tứ động tâm liên quan đến cuộc đời Đức Phật (đản sinh, Thành đạo, chuyển bánh xe Pháp và nhập Niết Bàn) để tự thân cảm nghiệm các Thánh tích thiêng liêng như được đề cập trong kinh sách, để phát sinh chánh tín mạnh mẽ bất động nơi ba ngôi Tam Bảo. Thêm vào đó trong suốt chuyến hành hương, mười lăm ngày ngoại trừ thời gian ngủ, đã có trọn đủ mười hạnh lành tùy duyên, tùy hoàn cảnh, để hành xử làm sinh khởi thiện tâm như các hạnh bố thí, trì giới, tu tiến hành Tứ niệm xứ, được cung kính cúng dường, và gần gũi bậc xuất gia đáng kính, thường xuyên được nghe Ni sư giảng Pháp trên các chuyến xe di chuyển đường xa, chúng tôi có nhiều cơ hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp học và hành cùng các vị Pháp lữ của hai đoàn 1 và 2 hợp lại trong những ngày chuyển tiếp tại Trung Quốc. Chúng tôi rất hạnh phúc với các điều tốt lành mà cá nhân chúng tôi nói riêng và toàn đoàn nói chung đã thực hiện; đồng thời chúng tôi không quên việc hồi hướng các công đức cho cha mẹ cùng các con được an vui và có được nhân duyên phát sinh phước báu trí tuệ trong cuộc đời, ngoài ra chúng tôi cũng thường bảo nhau sẽ tu sửa nếu có những thiếu sót trong suốt tiến trình hành hương.

Trong khi đặt bút ghi lại tâm tư mình, bắt đầu về “Một Chữ Duyên” với Ni sư Giới Hương, một niềm hỷ lạc nhẹ nhàng đã khởi lên và thấm nhuần trong thân tâm. Ký ức về các buổi vấn đáp Pháp học và Pháp hành đã được Ni sư chỉ dạy thông suốt qua kiến thức uyên bác cả hai truyền thống Nguyên Thủy (Theravada) và Phát triển (Mahayana) của Ni sư. Nhờ đó, chúng tôi có sự hiểu biết nhiều hơn về tư tưởng, nhận ra mẫu số chung và điểm dị biệt đặc biệt trong khía cạnh thực hành giữa hai truyền thống một cách tổng quát. Chúng tôi thắm nguyện cố gắng tinh cần tu học theo gương Ni sư và theo khả năng khiêm tốn góp phần trợ duyên Ni sư trong đại nguyện xây dựng Viện Phật Học tại Perris, Nam California.

Connecticut, ngày 30 tháng 11 năm 2019

Phật tử Quảng Trí và Tịnh Bình

parasan.gate@gmail.com



Tại Chùa Indo-Srilanka, Varanasi



Chánh Hảo, Ns Giới Hương, Sc Diệu Nga, Sc Diệu Hoa, Quảng Trí và Tịnh Bình cùng hai Sư cô Tây Tạng Tại trường Đại học Tây Tạng, Lộc Uyển

6.8. BƯỚC CHÂN HIỀN TRIẾT

*Áo bông bênh đời du Tăng khát sĩ
Mắt bình yên nhìn thế sự phù vân
Trao thức giả lời ngọc vàng minh triết
Tặng hiền nhân niềm cảm hứng nhân văn.*

*Từng bước nhẹ vô danh cùng hoa cỏ
Bình bát bao dung đón nhận khen-chê
Trí siêu việt giữa tâm hồn khiêm hạ
Thấy Đạo rồi: Tình thâm đượm tử bi.*

Kính tặng Ni sư Giới Hương cho Tuyển Tập “40 Năm Tu Học Và Hoàng Pháp Của Ni Sư Giới Hương.”

Thành kính tri ân các bậc chân tu, Ni sư Giới Hương và các thiện hữu tri thức xa gần.

Tuệ Thiên (Lê Bá Bôn)
lebabon04@gmail.com



6.9. NI SƯ TIẾN SĨ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG - BẬC THẦY ĐÍCH THỰC

Nguyễn Hà/Senior Editor My-Viet Magazine



Ký giả Nguyễn Hà

Là một người tham cầu nghiên cứu kinh điển cùng những tư tưởng cao sâu nhiệm mầu của Đấng Đại Giác, tôi biết đến danh tiếng của Ni Sư Tiến Sĩ Thích Nữ Giới Hương qua nhiều bộ sách tu thư giá trị do Ni Sư biên soạn. Rồi qua nhiều cơ hội phục vụ công quả cùng với nhiều anh chị em khác, tôi được giao phó cho một vài công việc nho nhỏ để tiếp tay cho chùa Hương Sen. Do vậy tôi mới được biết đến Ni Sư Giới Hương là một bậc Thầy đích thực với những cá tánh dũng cảm, trung thực, kiên trì, với một trí tuệ thông minh sáng tạo ưu việt, một tâm hồn từ bi nhân hậu, dạt dào tình cảm kính Phật thương người và yêu chuộng thơ văn, sáng tạo.

Có lẽ, một phần nào những tinh túy ưu việt tiềm ẩn trong tinh thần mẫn tuệ của Ni Sư, là do được là một đệ tử thân cận nhất của Sư Bà Hải Triều Âm, bậc Trưởng lão Ni danh tiếng, được kết hợp lại và thể hiện tự nhiên trong suốt cuộc hành trình Ni Sư xuất gia tu học từ khi còn niên thiếu, cho tới lúc trở thành Ni Sư Trụ trì một ngôi chùa, tọa lạc trên một vùng bán sa mạc hoang sơ thanh vắng nơi xứ lạ quê người.

Đọc trên trang nhà của chùa Hương Sen Perris-California, chúng ta đọc thấy phần Tiểu Sử Của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương như sau:



Ni Sư Tiến Sĩ Thích Nữ Giới Hương

Ni sư Tiến Sĩ TN Giới Hương (thế danh Sūnyatā Phạm), sinh năm 1963 tại Bình Tuy, xuất gia năm 15 tuổi với Sư Bà Hải Triều Âm. Năm 1994, Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Sài Gòn. Ni sư du học tại Ấn Độ 10 năm, tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi năm 2003. Năm 2005, Ni sư định cư tại Hoa Kỳ. Năm 2015, Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Đại học Riverside, California và đang theo học chương trình Cao học Văn tại trường cũng như đang là giảng viên của Học Viện Phật Giáo Việt Nam, TpHCM.

Ni sư lập tủ sách Bảo Anh Lạc, đã viết và chuyển ngữ nhiều tác phẩm Anh và Việt, cũng như phát hành nhiều đĩa ca nhạc Phật giáo từ năm 2004 đến nay. Năm 2000, Sư đã thành lập chùa Hương Sen, Bình Chánh, Sài Gòn (Việt Nam) và năm 2010 - đến nay, Sư đã khai sơn thành lập và là Trụ trì chùa Hương Sen, thành phố Perris, tiểu bang Cali, Hoa Kỳ.

Tủ Sách Bảo Anh Lạc

1. Bodhisattva and Sunyata in the Early and Developed Buddhist Traditions
2. Bồ-tát và Tánh Không Trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa
3. Ban Mai Xứ Ấn (3 tập)
4. Vườn Nai – Chiếc Nôi Phật Giáo
5. Xá Lợi Của Đức Phật
6. Quy Y Tam Bảo và Năm Giới
7. Vòng Luân Hồi
8. Hoa Tuyết Milwaukee
9. Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm
10. Nghi Thức Hộ Niệm Cầu Siêu
11. Quan Âm Quảng Trần
12. Sen Nở Nơi Chốn Tử Tù
12. Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ
14. Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ XIV
15. A-Hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiền não, (2 tập)
16. Góp Từng Hạt Nắng Perris
17. Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang
18. Tập Thơ Nhạc Nắng Lăng Nghiêm
19. Chùa Việt Nam Hải Ngoại (Overseas Vietnamese Buddhist Temples)
20. Việt Nam Danh Lam Cổ Tự (The Famous Ancient Buddhist Temples in Vietnam)
21. Rebirth Views in the Sūraṅgama Sūtra
22. Commentary of Avalokiteśvara Bodhisattva
23. Phật Giáo-Một Bậc Đạo Sư, Nhiều Truyền Thống
24. Nét Bút Bên Song Cửa
25. Bản Tin Hương Sen/ Newsletter: Xuân/Spring –Phật đản/Buddha Birthday – Vu Lan/Parents Day, in Vietnamese and English Language. Annual/Mỗi năm.
26. Máy Mp3 Hương Sen: 201/383 Bài Giảng, Sách và Nhạc của Ni Sư TN Giới Hương
27. Dvd Phóng Sự về Chùa Hương Sen
28. Danh Ngôn Anh –Việt: Nuôi Dưỡng Nhân Cách - *Good Sentences Nurture a Good Manner*, Thích Nữ Giới Hương Sưu tầm
29. Hương Sen, Thơ và Nhạc -Lotus Fragrance, Poem and Music, Nguyễn Hiền Đức, English Interpreter: Thích Nữ Giới Hương (Song ngữ Anh-Việt)
30. Cách Chuẩn Bị Chết và Giúp Người Sắp Chết-Quan Điểm Phật Giáo - *Preparing for Death*

and Helping the Dying – A Buddhist Perspective, Sangye Khadro, Chuyển Việt Ngữ: Thích Nữ Giới Hương

31. The Key Words in Vajracchedikā Sūtra

32. Văn Hóa Đặc Sắc của Nước Nhật Bản - *Exploring the Unique Culture of Japan* (Song ngữ Anh-Việt)

33. Take Refuge in the Three Gems and Keep the Five Precepts

34. Sống An Lạc dù Đời không Đẹp như Mơ - *Live Peacefully though Life is not Beautiful as a Dream* (Song ngữ Anh-Việt)

35. *Sārnātha - The Cradle of Buddhism in the Archeological View*, Thích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press, USA. 2019.

36. Hãy Nói Lời Yêu Thương - *Words of Love and Understanding* (Song ngữ Anh-Việt)

37. Văn Hóa Cổ Kim qua Hành Hương Chiêm Bái - *The Ancient-Present Cultures in Pilgrim* (Song ngữ Anh-Việt)

38. Cycle of Life

39. Nghệ Thuật Biết Sống - *Art of Living* (Song ngữ Anh-Việt)

40. Tuyển Tập Ni Giới trong Thời Hiện Đại - *The Contributions of Buddhist Nuns in Modern Times* (Song ngữ Anh-Việt)

41. Tuyển Tập 40 Năm Tu Học & Hoàng Pháp của Ni sư Giới Hương - *Forty Years in the Dharma: A Life of Study and Service - Venerable Bhikkhuni Giới Hương* (Song ngữ Anh-Việt)

CÁC ĐĨA NHẠC từ THỞ của Thích Nữ Giới Hương

1. Đào Xuân Lộng Ý Kinh

2. Niềm Tin Tam Bảo

3. Trăng Tròn Nghìn Năm Đón Chờ Ai

4. Ánh Trăng Phật Pháp

5. Bình Minh Tỉnh Thức (*Piano Variations for Meditation*)

6. Tiếng Hát Già Lam

7. Cảnh Đẹp Chùa Xưa

8. Karaoke Hoa Ưu Đàm Đã Nở

9. Hương Sen Ca

10. Về Chùa Vui Tu

11. Gọi Nắng Xuân Về

Mời tìm đọc Tủ Sách Bảo Anh Lạc trong Website: www.huongsentemple.com

Qua nhiều dịp làm việc trực tiếp với Ni Sư Giới Hương, người viết cũng như nhiều anh chị em khác, từ Ủy Ban Xây Dựng và Kiến Thiết chùa Hương Sen, cho đến việc thực hiện những bản tin sinh hoạt, những dịp tổ chức văn nghệ, gây quỹ, thực hiện các băng đọc kinh, sách, các cuộc tường trình hành hương, v.v... ai ai cũng nhận thấy Ni Sư Giới Hương là một người đa năng hoạt động, làm việc không nề hà khó khăn quản ngại, không bao giờ lãng phí kể cả tiền bạc lẫn thời gian. Ni Sư làm việc chăm chỉ và tích cực giống như e ngại sẽ không còn được làm việc nữa, đặc biệt nhất là những công việc sáng tạo kinh, sách, văn, thơ. Ni Sư viết sách, sáng tạo thơ văn miệt mài đêm lẫn ngày đến gần như quên hẳn bản thân với cả một tinh thần hy sinh vô ngã, hết lòng hiến dâng trí tuệ và thân trần cho Đạo pháp, cho chúng sanh, dù dưới nắng mưa hay giá lạnh.



Thầy với trò cùng lao động chân tay

Đã biết bao lần chúng tôi vô tình chứng kiến Ni Sư lẫm lũi với cái nón lá thô sơ trên đầu, đội mưa đội nắng dưới cái nóng cháy da, hay từng cơn gió lạnh hắt hiu nơi vùng bán sa mạc để cùng với Ni chúng trong chùa cuốc, xới san bằng từng tấc đất hoang vu quanh chùa. Và nếu không lao động bằng chân bằng tay lam lũ như vậy, thì chúng tôi lại không nhìn thấy Ni Sư ở đâu đó trong ngôi chùa thô sơ nhỏ bé, và khi bước tới một căn phòng đơn sơ chật hẹp thì lại nhìn thấy Ni Sư đã chăm chú đối mặt trước bàn phím computer để hoàn tất những trang sách còn đang viết dang dở. Vì vậy, mà thời gian gần đây Ni Sư đã vinh dự nhận được bằng khen và tưởng lục của Tổ Chức Kỷ Lục Người Việt Toàn Cầu.



Bằng Xác Lập Kỷ Lục ngày 15/12/2019

Ở nơi Ni Sư Tiến Sĩ Thích Nữ Giới Hương là cả một tấm gương trong sáng cao đẹp, không những qua môi trường hiến dâng cho đạo pháp, mà còn là một gương sáng lưu lại cho đời, Ni Sư quả là một bậc Thầy đích thực, rất xứng đáng để cho tất cả phàm nhân chúng ta, dù trong cửa đạo hay ở đời thường, có thể coi đó như một khuôn mẫu mực thước đáng noi theo, rất xứng đáng với bốn câu thơ mộc mạc của người viết đề tặng Ni Sư :

*“Tuệ Đăng vàng vạc bốn phương,
Giới-Hương đại giác văn chương khắp miền,
Trí đạt đỉnh - Huệ đại ngàn
Thiên thông, Địa định, Pháp đàn nở hoa.”*

Đã có đôi ba lần trong giới truyền thông ở hải ngoại, với những người đã nhiều năm trong các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, chúng tôi mạo muội đề nghị thực hiện một cuốn phim hoặc chí ít là một cuốn sách, mô tả về tiểu sử cùng cuộc hành trình mẫu mực tuy đầy gian nan nhưng rất thi vị của Ni Sư Tiến Sĩ Giới Hương. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được tôn ý của Ni Sư. Hy vọng vì những ích lợi chung cho đại chúng, đặc biệt là việc trợ giúp hướng dẫn giáo dục cho các thế hệ trẻ mai sau, Ni Sư sẽ ưu ái dành cho chúng tôi một sự đồng cảm qua lời đề nghị chân thành này.

Mong lắm vậy thay!

Nguyễn Hà
Senior Editor My-Viet Magazine
nguyenhacali@gmail.com

6.10. KỆ KHÔNG TỰA

Ni tu từ thuở kiếp nào?
Thương cha nhớ mẹ tóc lìa cuối sông
Phương Tây có bến Hương Sen
Ngược dòng Ni đứng bên bờ Giới Hương
Qua sông ngắt vợi hương đời
Thả bè theo gió sóng đùa Chân Không
Sóng về xóa dấu chân di,
Bồng dưng Ni đã bên bờ Chân Như
Tâm này chỉ một lòng thôi
Giới Hương sở trụ trên tà áo nâu
Ấn tay nở nụ hương đào
Nghiêng nghiêng tịnh độ bốn phương tuyệt vời
Mĩ cười niêm đóa sen này
Liễu dương cam lộ từ bi diệu hiền
Nghiêng soi đáy biển nhật nhòa
Nom hoài chẳng thấy Ngã là bóng ta?
Thế gian cõi mộng vô thường
Buông bè lúc đã sang bờ bến ni
Ni lên tột đỉnh Tứ thiên
Sao Mai sớm mọc cho Ngài hóa thân.

Kính tặng Ni sư Giới Hương cho Tuyển Tập
“40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp Của Ni Sư Giới Hương.”
Kính chúc Ni sư Giới Hương và chư Ni chúng Hương Sen
được mọi thuận duyên trên đường hoằng pháp.

Nam Mô A Di Đà Phật

Virginia, ngày 20/11/2019

Kính bút,

Lê Huy Trứ

tle8464953@aol.com

HÌNH

Lâu rồi không dùng kiếng chiếu yêu để soi cái bản lai yêu quái, đẹp nhất tam giới,
và cái diện mục tiêu điều cực lạc của chính mình.

*Tôi cũng đang đi kiếm tôi đây.
Tôi đến với tôi không báo trước.
Tôi đi khỏi tôi không từ già.
Thấy hình tôi tưởng là tôi thay đổi
nhưng tôi vẫn luôn luôn là tôi.*

6.11. DUYÊN NỢ VĂN CHƯƠNG HAY PHÁP QUYẾN?

Đọc lướt qua tiểu sử của Ni sư Thích nữ Giới Hương trên website huongsentemple.com, tôi cảm nhận một vài điểm như quen quen, lạ lạ.

Người sinh quán Bình Tuy, Lagi, Bình Thuận.

Ồ, đệ tử Sư bà Hải Triều Âm, một nữ Bồ tát hóa thân!!!

Vâng, đó là vùng đất ám ảnh tôi suốt thuở ấu niên, khi ba tôi là giám đốc Ngân hàng Nông Thôn nằm trên rẻo đất khô của cát biển, được gọi là Hòa Đa, không xa Phan Rí Cửa. Con đường quốc lộ nhỏ hẹp xuyên qua thị trấn lè loi xen lẫn người Kinh và người Chăm, lặng lẽ họ chung hòa nhịp sống trong thời bom đạn.

Thỉnh thoảng tôi được dự lớp học bậc trung không căn bản ở Phan Rí, thường thì phải ở nhà giữ em, đi chợ cho mẹ sai vặt. Về đêm, tôi ngủ phía nhà bếp, cách căn nhà trên bằng hành lang có mái che hẹp. Một chiếc chõng tre và ngọn đèn dầu tù mù đủ mẩn mò từng con chữ. Tôi cố nhồi nhét kiến thức và vận dụng đầu óc để làm những bài toán của em tôi đem từ trường về. Vì không được học căn bản và liên tục, tôi gặp không ít khó khăn, nhưng không biết hỏi ai để nhờ chỉ dẫn. Gắn khuya, mẹ đi xuống, còn thấy tôi thắp đèn tự học, mẹ vợ ngay que củi nhà bếp, đập vào đầu, mắng: Mấy phá của hao tổn dầu đèn của tao, cơm tốn chưa đủ sao?

Cứ thế, mảnh đất mang hơi hướng gió biển, quanh năm buồn hàng me keo rữ bóng, Tuổi trẻ lớn lên bằng sự cay nghiệt trải dài trên mảnh đất sỏi đá từ Huế vào tận miền Nam. Mỗi tỉnh 2 năm, gia đình di chuyển như con sâu đo túc tắc chậm chạp tiến dần, đến điểm dừng chân, tôi lại tìm chùa trú ẩn; chùa và nhà như con thoi đi lại. Ở nhà không được, về chùa cũng không yên. Lần cuối cùng khi gia đình đổi về Phan Thiết, định mệnh xô giạt tôi tách khỏi gia đình một cách phiêu bạt.

Ba giờ sáng, khuấy bình sữa cho em, viết vài dòng từ già mang tính tuyệt mệnh, tôi lầm lũi tiến về ga xe lửa. Chiếc cầu sắt hoen rỉ chênh vênh trên hai bờ đá, lặng nhìn ánh sáng hiu hắt phản chiếu trên mặt nước, con sông dẫn ra cửa biển, từng con thuyền câu nhấp nhô ru sóng. Nhìn về thành phố chào từ biệt gia đình, một chút nhớ nhung đàn em thơ; lờm chờm đá, sinh mệnh này đủ nuôi hà bá hay giòng máu nóng sẽ lan tỏa ra khơi! Xong một kiếp người để chọn cái chết vô nghĩa? Không, không thể kết liễu đời mình giữa tầm tối, chả lẽ không còn ánh sáng vào đời! Tôi chui rào leo lên toa, trốn vào buồng vệ sinh mỗi khi thấy nhân viên soát vé.

Những cơn đói khát dày vò suốt mấy ngày đêm. Lòng dạ bồi hồi can đảm, lạnh lùng nhìn bao hành khách nhộn nhịp bán buôn ăn uống. Một phố phường quá ư xa lạ, đèn màu, xe cộ, nhạc và người bán bao hơn quê mình nhiều quá. Ga xe lửa nằm tại chợ Bến Thành là trạm cuối cùng. Tôi ôm bộ áo quần vá chiếc mũ ngơ ngác đứng nhìn cảnh sinh hoạt thượng giới. - Cháu đi đâu? Tôi quay lại nhìn người đàn ông dong dong cao, - Dạ cháu chả biết đi đâu nữa, - Chú đợi gặp bà chủ xe, chú sẽ xin cho cháu phụ xe nhé, giờ cháu đưa chú mượn bộ đồ cầm để chú cháu ăn tối, sáng mai lấy được tiền bà chủ, chú chuộc lại cho cháu.

Vài giờ trôi qua, hình bóng người đàn ông và hy vọng đĩa cơm hay ổ bánh mì xuất hiện trước nửa đêm, tuyệt vọng bao phủ như bao phủ bóng đêm trên cuộc sống đứa trẻ xa lạ. Chú cảnh sát áo trắng đưa tôi ra khu chợ dân sinh tìm lại bộ đồ, cho vào đống trú qua đêm, điện về nhà, không ai bảo lãnh, chỉ có một chỗ hở hời bảo lãnh – Cô nhi viện Gò Vấp. Bà xơ lấy tên tuổi, đưa thẳng về chi nhánh ở Thủ Đức.

Gia đình tuy khắc nghiệt, còn có bấy em để vui chơi, chùa tuy âm đạm thanh thoát nhưng còn có tiếng kinh hai thời công phu vơi đi sâu muộn. Còn đâu những trải nghiệm đầu đời của đứa trẻ lên mười, đang chôn thân giữa tập thể ô tạp của trại cô nhi, tứ xứ gom về. Ngoài đồng cỏ, vài con bò nhớn như gặm cỏ, có biết chẳng người chăn nó cũng cô đơn không có tương lai!

Nhân đã tạo thì duyên sẽ đến, quả sẽ trở. Chị huynh trưởng Gia đình Phật tử Chánh Thọ thăm trại cô nhi. – Em ở đâu? Mặt mũi như thế sao lại mồ côi. Cốt cách em như vậy không thể là con nhà khốn khổ. Cách em chấp tay chào chị, biết em không phải người đạo Ki Tô như mấy em ở đây. - Dạ, thưa chị, em gốc ở chùa Ngũ Hành Sơn lúc 8 tuổi, trốn gia đình xin Thầy xuất gia... - Chị sẽ gửi em vào chùa...

Một ngôi chùa sâu hút trong hẻm của thành phố; cảnh và người đều xa lạ, nhưng hồn như bay bổng, nơi đây không có ánh mắt hình sự của mẹ; những chiếc áo dài bạc màu khói lam từ tốn như dòng sông Hương quê ngoại; tiếng mõ hồi chuông hai thời công phu như ấm dịu cõi lòng. Lớn dần như cọng cỏ non được tưới tắm vươn cao; thêm đi học nhưng chùa không có điều kiện, những tháng năm liên tục Phật giáo xuống đường, việc học càng xa tầm tay mơ ước; tu sĩ được Thầy Tổ hỗ trợ có điều kiện cấp sách đến trường; một đứa bé được gửi vào chùa mà không biết ai là thầy Bổn sư của mình. Chùa nề uy tín chị huynh trưởng nhận cho ở mà không chọn cho một vị Thầy để gửi gắm; cũng chả cần lắm khi sự sống an lạc thanh thản không bị đe dọa roi vọt. Cũng mảnh áo Nhật bình cũ, loang lổ nhang khói và thâm kim như một chứng tích thâm niên công vụ, thế cũng đủ hãnh diện với chòm tóc vất tai. Khi trường Bồ Đề cầu Muối khai mở, mỗi ngày cuộc bộ từ Tản Định để được tham dự lớp thiếu căn bản; “Đồng tiền là cái chi chi, dù chi chi cũng phải chi chi có tiền”. Giám thị nhắc nhở học phí, buộc phải thôi học.

Năm 1966, phong trào đấu tranh liên tục, chư Tăng tham gia đều bị tẩn xuất, lại một lần cánh nhận lưng trời. Mạnh ai tự tìm đất sống. Số tu sĩ đi du học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chiến chinh ly loạn, nhân tâm ly tán.

Sau ngày thống nhất giang san, cũng là lúc lìa xa mái ấm Tam bảo. 10 năm lao động khổ sai khi tuổi đời vừa mới 28. 28 năm chưa từng cầm cuốc xẻng, 38 tuổi đời đã dày dạn gió sương nơi núi rừng sơn lâm chướng khí. Không bà con, không bạn bè, không thầy trò thăm viếng, thế mà con “bà phước” vẫn kiên cường như loài cỏ dại sống giữa rừng hoang mà chưa biết mình tội gì! Có lẽ cái tội do nhân tiền kiếp nhất oan sinh thú!

Về đời là lúc xã hội còn khó khăn mọi mặt, chùa nào dám chứa người tù, khi màn đêm buông xuống là lúc bị kiểm tra đột xuất lúc nửa đêm. Cuộc sống luôn có lối rẽ ngoặt mục, một mái nhà mẹ cha mất sớm, một phụ nữ đơn độc giang tay đón nhận nuôi cơm khi mà họ là công nhân lương đủ tiền ăn sáng. Mỗi khuya, mượn xe đạp chở bánh dầu xuống Nhà Bè bỏ cho lò làm nước tương của chùa đủ tiền sống một ngày trai lạt; học lóm nghề bơm quẹt gas, vĩa hè bỗng trở thành địa chỉ thân thương mỗi ngày cách nhà 6km với lon cơm muối đậu. Cuộc sống bắt đầu ổn định đi vào nề nếp như con trâu hàng ngày theo lối cũ chằm rãi lê bước vô tư.

Máu viết lách bắt đầu trời dậy; tuy không được ăn học căn bản, trước 1975 từng viết cho Khởi Hành, Tiền Tuyến, Phổ Thông, Tạp chí Phương Đông của Linh Mục Hoàng Sỹ Quý. Mua được computer cũ, mần mò làm quen thao tác, tham gia Giao Điểm, rồi các Website, thỉnh thoảng vài nơi mời viết tham luận. Cái lạ, báo ngoài đời nhuận bút rất cao, nhưng không sao viết được, trong khi báo “chùa”

lúc có lúc không chưa đủ tiền xăng, thế mà vui, vì ít ra mình vẫn còn giữ được sợi dây liên lạc như con diều không lạc hướng vô định. Thân thế gian mà lòng trong Đạo. Hàng ngàn bài báo đủ mọi thể loại mà chưa hề nhiễm tục bụi trần, phải chăng đó cũng là hạt bụi đáp đền nợ cơm áo một thời với bá gia!

Nhận được thư mời cộng tác cho Hương Sen ở Hoa Kỳ, cảm thấy cái gì xa lạ mà vẫn quen quen. Chẳng lẽ hai chữ Hương Sen từng ám ảnh đâu đó? Còn Giới Hương thì đâu thể nhầm với Hương Nhũ. Mà Ni Sư thì quen vô số, Những Ni sư trí thức rạng danh Phật giáo như Trí Hải, là người duy nhất thời bấy giờ trong giới nữ tu; sau 1990, số Ni Bắc Tông và Khất sĩ thành đạt học vị cũng không thiếu. Giữa những vị ấy, có Ni sư Giới Hương. Thế tại sao, so về tuổi tác tôi và Ni sư Giới Hương thì sau nhiều thế hệ, làm sao mình quen được! So với học vấn thì mình thuộc loại chân lấm tay bùn, so với vị trí xã hội, một người giáo thọ Đại học, một kẻ kiếm sống bằng mồ hôi. Quê quán tuy cùng miền Trung nhưng xa nhau địu vợ, ấy thế mà gặp nhau trên không gian mạng cứ như Pháp quyến bao đời... Ôi thôi, sự đời không thiếu chi cái lạ, cái lạ là 6 nẻo miền viễn trôi lẫn lại gặp nhau chưa từng biết mặt! Đây là do **duyên nợ văn chương hay nợ duyên pháp quyến?** Điều này chỉ có chư Phật mới thấy rõ nghiệp lực trôi lăn. Đối với Sư bà Hải Triều Âm (sư phụ của Ni sư Giới Hương), vào năm 1967, Minh Mẫn đã có mặt trên Đại Ninh, lúc ấy Sư bà chưa đến, Sư cô Phùng Thăng và Phùng Khánh bỏ Vạn Hạnh lên trú Đại Ninh một thời gian; cái tịnh thất trên dốc thác Pongour nay bị một Mục sư chiếm, vì quý sư cô bỏ về Sài Gòn từ năm 1970 và làm việc dưới trướng Hòa Thượng Thích Quảng Độ.

Mà thôi, thắc mắc cho lắm cũng phải bắt tay vào việc, chập chững dò bước vào mảnh đất Hương Sen để thưởng thức mùi thơm của loài sen cúng Phật. Kính cẩn nghiêng mình trước ý chí kiên cường của một nữ tu, cố cầm chắc trong tay mảnh bằng Tiến sĩ khi tuổi đời không còn trẻ, và còn tiếp tục, học mãi, vừa mở mang kiến thức phục vụ văn hóa Phật giáo, vừa trao truyền kiến thức tiếp dẫn hậu lai, trước đền ơn Phật, sau đáp nợ chúng sanh. Phải chăng đó là công hạnh của vị “Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long Thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu” hơn 40 năm có mặt trên cõi đời!

Sài Gòn, cuối Năm 2019

Cần bái Hương Sen,

Cư Sĩ Minh Mẫn

cusiminhman@gmail.com



6.12. TIẾNG HÁT ĐI VÀO LÒNG NGƯỜI

Lâu lắm chúng con chưa có dịp lên thăm Ni sư Giới Hương và quý Sư cô. Lời đầu tiên, con xin kính chúc Ni sư và quý Sư cô sức khỏe an khang, thân tâm thường lạc. Hôm lễ Vu Lan, khánh thành đại hồng chung, được viếng cảnh chùa. Một thế đất 10 acres thật hùng vĩ. Con tưởng tượng khi đồ án được hoàn thành thì cảnh chùa thật khang trang và thật đẹp. Ni sư là một vị Cao Ni đức độ mới có duyên và được chư Phật gia hộ, nên đã an bài bố xứ cho Ni sư một cảnh đẹp như vậy. Con kính cầu nguyện mọi dự án của Chùa Hương Sen được hoàn thành tốt đẹp và nhanh chóng.

Nhân dịp này, nhóm ca sĩ chúng con cũng gửi lời tri ân nhạc sĩ Nam Hưng và nhiều nhạc sĩ khác như Hoàng Quang Huế, Nguyễn Tuấn, Khánh Hoàng, Khánh Hải, Võ Tá Hân, Nguyễn Hà, Hoàng Y Vũ, Uy Thi Ca, Giác An... đã phát tâm phổ thơ của Ni sư Giới Hương để chúng con có những bài nhạc đạo thật tuyệt vời, âm hưởng đi vào lòng người. Khi hát, Thúy Anh như nhận được từng dòng nhạc, từng lời thơ đã đi vào trong lòng mình, thật thấm thiết... Thúy Anh nghĩ rằng thính giả trong buổi tiệc chay, thưởng thức nhạc của chùa Hương Sen cũng sẽ có cảm xúc rung động và cảm thấy yêu đạo hơn. Chúng con cũng cảm ơn các nhạc sĩ đã đưa 11 volumn nhạc của Chùa Hương Sen lên youtube để ai yêu thích nhạc cũng có thể đọc được lời, hát theo và thưởng thức trọn vẹn từng bài được.

Xin gửi lời vấn an sức khỏe đến các nhạc sĩ, ca sĩ và thân quyến nhiều sức khỏe và có nhiều cúng dường lời ca tiếng hát nữa. Đặc biệt cảm ơn Ni sư Giới Hương tuổi trẻ tài cao, sẽ có nhiều cống hiến nữa nền cho âm nhạc Phật giáo. Chúng con đi đâu cũng hát các bài hát của Chùa Hương Sen. Mong gặp lại Ni sư sớm trong dịp đầu Xuân Canh Tý 2020.

Santa Ana, nhóm Văn Nghệ Tâm Hương ngày 20/12/2019

Kính lễ,

Ca Sĩ Thúy Anh

nguyenatam@yahoo.com



Ca sĩ Thúy Anh và Ni sư Giới Hương, Cs Lâm Dung và Cs Minh Phương (từ trái sang) tại tiệc chay chùa Hương Sen năm 2017

6.13. BÊN HIÊN NGHE KINH

*Chùa vắng bên hiên bóng lạng yên
Mở trang kinh luận: Hội Quy Nguyên
Tứ bề huyền trí không dừng chuyển
Nhất phiến diệu tâm vẫn tịch nhiên
Gươm Tuệ trượng phu vô sở úy
Mây Từ Cam Lộ thể trung viên
Đề hồ thượng vị Tào Khê lộ
Tinh mật trong ngân khắp đại thiên!*

Kính tặng Ni Sư Giới Hương, nhân dịp tuyển tập 40 Năm Tu Học và Hoàng pháp của Ni sư.

Plano, TX ngày 22/12/2019
Cẩn bút,
Nhạc sĩ Khánh Hoàng
lekhoang50@gmail.com



6.14. GIỚI HƯƠNG, ĐỊNH HƯƠNG VÀ TUỆ HƯƠNG

Ngộ mê, Mê ngộ vòng tròn
Ngũ căn, Ngũ lục tôi mòn hương đi
Học chi, học mãi, lái nhái học hoài
Ma đưa lối, quỷ đưa đường,
Mù mờ tâm trạng vẫn thường thần thơ.
May thay được biết Ân Sư,
Vén màn ẩn nấp lộ hình chân tâm
A ha!Phật bảo từ xưa,
Hoa khai kiến Phật phá màn vô minh
Gate, Gate, Para Gate, Para sam Gate
Bodhiswaha

Hoa nào thấm thấu hương lâu,
Giới Hương, Định Hương, Tuệ Hương,
Hoa khai kiến Phật phá màn vô minh
Gate, Gate, Para Gate, Para sam Gate, Bodhiswaha

Hoa nào thấm thấu hương lâu,
Giới hương, định hương, tuệ hương,
Hoa Sen ngàn cánh **Tánh Không** tìm cầu
Gate, Gate, Para Gate, Para sam Gate
Bây giờ con nguyện theo Sư,
Suối Từ Sư rưới vào tâm,
Rưới sao cho thấm ngọn ngành,
Tử Sanh, Sanh Tử để thành Vô Sanh.
Bodhiswaha, Bodhiswaha.

Kính tặng Sư Phụ Giới Hương,
nhân dịp tuyển tập 40 Năm Tu Học và Hoàng pháp của Sư Phụ.



Philadelhi, December 18, 2019

Kính bái sư phụ,

Loan Anh Small

Pháp danh: Diệu Liên

loananhsmall@yahoo.com

6.15. ĐƯỜNG VỀ QUÊ CŨ...

Kính bạch Ni Sư Giới Hương, Trụ trì Chùa Hương Sen - USA,

Con nhớ cách nay 8 năm, nhân lễ Hiệp Kỳ Về Nguồn lần 6 do GHPGVNTNHN UDL- TTL tổ chức tại Tổ đình Pháp Hoa, Adelaide, South Australia, Ni Sư có tham dự, và sau đó TT Viện Chủ Thích Tâm Phương và TT Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức ở Melbourne đã mời Ni Sư ghé thăm chùa, đồng thời ban bố cho chúng Phật tử thời Pháp nhân ngày Thọ Bát Quan Trai, được tổ chức hàng tháng tại Chùa.

Lần đó con đã có dịp chào Ni Sư khi vâng lời Sư Phụ hướng dẫn Ni Sư về phòng để nghỉ ngơi. Nhưng rất tiếc khi Ni Sư đang đàn giảng pháp thì con vì bận công việc dưới bếp nên không được tham dự.

Và cho đến hôm nay năm 2020, con có cơ duyên được Ni sư nhờ đọc duyệt chính tả tiếng Việt cho tuyển tập. Wow! Con được đọc hơn 100 bài gồm cả văn, thơ do Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni sinh và thiện tri thức thân hữu từ nhiều nơi gửi đến Ni Sư, để hợp thành Tuyển Tập “40 Năm Tu Học Và Hoàng Pháp Của Ni Sư Giới Hương”. Tất cả với lời văn thật bình dị không hoa mỹ, nhưng đã chuyển tải cho người đọc cảm nhận được những công hạnh của Ni Sư trải dài trong khoảng thời gian 40 năm. Lời tán thán của Chư Tôn Đức, sự thán phục của huynh đệ Pháp lữ, cùng lòng kính ngưỡng tri ân của hàng hậu bối Tăng Ni Sinh, đã khiến cho con, người chưa có ấn tượng gì nhiều về Ni Sư cũng phát sinh lòng kính ngưỡng. Ý chí kiên cường, nghị lực vững mạnh và niềm tin mãnh liệt tiềm ẩn trong một vóc dáng nhỏ nhắn, là nhân tố tạo nên Ni Sư Giới Hương ngày hôm nay, một Trưởng tử Như Lai với đầy đủ phẩm hạnh Bi-Trí-Dũng. Biết được đoạn đường đi qua của Ni Sư cũng lắm gian nan, trắc trở, nhưng nhờ sự nỗ lực và tinh cần ở mọi nơi, mọi thời mà Ni Sư đã vượt qua tất cả để có được sự thành đạt như ngày hôm nay, con chợt thấy hổ thẹn, xen lẫn niềm nuối tiếc. Bởi lẽ cũng đã hơn 20 năm, con tuy chưa đủ duyên xuất gia nhưng đã chọn đường học đạo, nhưng với ngần ấy thời gian, xét ra theo lời của Tổ Quy Sơn nhắc nhở sách tấn người tu đạo: “Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tránh chi đức” (nghĩa là bên trong giữ chánh niệm lập Công, bên ngoài giữ không tranh lập Đức), thì dường như con chỉ thực hiện được phần nào của câu về thứ hai, còn phần hành của về thứ nhất con chưa thực sự dụng công. Bỗng dưng con thấy buồn! Nhớ lời Sư Phụ Nguyên Tạng nói: “Người tu lấy trí tuệ làm sự nghiệp” thế mà bao năm tháng qua con đã không tận sức tích lũy cho sự nghiệp của mình. Nghĩ đến thời gian còn lại của đời người con thực sự lo âu, con sẽ còn nhận được bao nhiêu chiếc lá tri thức trong rừng giáo lý của Như Lai? Đường về quê cũ chắc hẳn sẽ còn xa...xa lắm!

*Dạ bước quay về chốn quê xưa
Gian nan trắc trở chẳng phải vừa
Duyên may, bậc trí - Người khai ngộ
Thấu hiểu chơn kinh lý Đại thừa.
Vạn pháp xưa nay đều huyễn ảo
Thị phi nhân ngã... chuyện nắng mưa
Từ nay nguyện nhớ lời khuyên dạy
Khắc niệm chi công, chẳng biếng lười.*

Kính bạch Ni Sư,

Năm nay 2020, Tu Viện Quảng Đức đảm nhận tổ chức Lễ Hiệp Kỳ Lịch Đại Tổ Sư- Ngày Về Nguồn lần 12, đồng thời là lễ Mừng Chu Niên 30 Năm Thành Lập TV Quảng Đức, theo dự định các

buổi lễ sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 10 năm 2020. Con hy vọng đến lúc đó Ni Sư sẽ sang Úc tham dự lễ, nhân tiện ban bố cho chúng Phật tử ở đây những lời Pháp nhũ, để hành trang của chúng con thêm phần phong phú.

Con kính nguyện chư Phật gia hộ cho Ni Sư Pháp thể khinh an và luôn là ngọn đuốc tỏa sáng, tiếp lửa cho những ngọn đuốc nhỏ bé của chúng con, để chúng con có thể tự dò dẫm từng bước trên con đường về quê xưa.

Mùa hè Melbourne -Úc Đại Lợi, ngày 14 tháng 1 năm 2020

Kính đề,

Phật tử Thanh Phi

thanhphi1955@gmail.com



*Thượng Tọa Tâm Phương, TT Nguyên Tạng, Ni sư Giới Hương
và đạo tràng bát Quan Trai Tại Tu Viện Quảng Đức, Úc Đại Lợi, năm 2012*



Thanh Phi đang cắm hoa tại Tu Viện Quảng Đức mùa Vu Lan 2019

6.16. NI SƯ THI SĨ

Về Tuyển Tập “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương”

Trong thời gian qua, có duyên may được phổ nhạc những thi phẩm của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương để thực hiện Album Ánh Trăng Phật Pháp, Tưởng nhớ Đấng Thế Tôn..., tôi có nhiều ấn tượng sâu đậm về một Ni Sư đã luôn phấn đấu tu học và cống hiến cho Đời, Đạo bằng thực chất trí tuệ, tâm linh của chính mình.

Tôi rất ngưỡng mộ Ni Sư về tinh thần tu học, đào sâu kiến thức (học vị Cử nhân, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ) và luôn nỗ lực nghiên cứu không ngừng nghỉ.

Ni Sư lại dành nhiều thời gian để giảng dạy ở hải ngoại cũng như ở trong nước và rất được mọi giới hoan nghinh.

Ngoài ra, tủ sách Bảo Anh Lạc của Ni Sư với 41 tác phẩm thật là đáng quý cho các giới Tăng Ni, Phật tử và các nhà nghiên cứu Phật học hiện tại và sau này.

Hơn thế nữa, năng khiếu thi ca của Ni Sư đã làm lan tỏa hàng trăm sáng tác tràn đầy cảm xúc, xiển dương Chân lý tối thượng của Đấng Như Lai.

Do đó, hàng chục Album DVD với ca từ và hình ảnh đẹp đã làm rung động các giới yêu thích ca nhạc Phật giáo và phấn khích mạnh mẽ tinh thần tu học của người con Phật.

Với sự cộng tác của nhiều văn nghệ sĩ, nhạc sĩ trong và ngoài nước, những bản Thiền ca của Ni Sư đã và đang góp phần phong phú hóa nền Ca Nhạc Phật giáo Việt Nam ngày càng thêm nhiều hương sắc.

Tôi chưa có dịp làm việc trực tiếp nhiều với Ni Sư, nhưng qua một lần được trực diện, tôi cảm nhận ngay là Ni Sư rất địu hiền, với vẻ ngoài nghiêm nghị, nhưng tâm hồn rất phóng khoáng, chan hòa, gần gũi...

Tôi thầm nghĩ, Ni Sư chính là một trong số những vị Tăng, Ni có đủ tài, đức để góp phần xây dựng, đưa Phật giáo Việt Nam lên tầm cao hơn nữa trong thời kỳ phát triển mới.

Với vài cảm nghĩ chủ quan của một giáo viên, nhà văn, triết, nhạc, 81 tuổi, tôi xin chân thành kính chúc Ni Sư Thích Nữ Giới Hương thân, tâm thường tịnh lạc trong hương vị Thiền Ca Đạo Pháp để tiếp tục đưa sự nghiệp “40 năm tu học và hoằng pháp” phát triển, tiến lên đỉnh cao vinh quang của những “Mùa Xuân Thành Đạo”.

Mong thay!

Cuối năm Sài Gòn, ngày 26-11-2019

Chân thành kính mến,

Nhạc Sĩ Uy Thi Ca

uythica@yahoo.com



*Ni sư Giới Hương và Nhạc Sĩ Uy Thi Ca
đang soạn thảo bài nhạc Tưởng Nhớ Đức Thế Tôn ngày 26/11/ 2019*

TƯỚNG NHỚ ĐẮNG THỂ TÔN

Nhạc và lời: TN Giới Hương và Uy Thi Ca
Thân tặng quý Phật tử khi đi hành hương Phật tích Ấn Độ
(chậm rãi trang nghiêm theo tiếng mõ)

Hôm nay từ bốn phương trời
Con về đánh lễ Thế Tôn
Con xin kính dâng Cha hiền
Chân thành một nén tâm hương.
Gương Cha sáng soi muôn đời
Thực hành tha thứ, yêu thương
Lo tu, thoát xa luân hồi
Nhờ Cha, đời hết mê mờ.
Bồi hồi, con nhớ ơn Cha
Biết bao gian khó bên Cha
Dấn thân đi tìm chân lý
Gió sương, mưa nắng không sờn.
Dù ngày nay Cha vắng xa
Chúng con noi bước chân Cha
Đóa sen luôn hồng tươi mới
Hiến dâng hương sắc cho đời.
Kính lạy Đấng Thế Tôn
Bậc Thầy của Thiên nhân
Đời con theo Chánh pháp
Về nương bóng Như Lai.

Mời xem Youtube: Nhạc Tưởng Nhớ Đấng Thế Tôn

<https://www.youtube.com/watch?v=JuWhHb841Ic>

Sáng tác: Thích nữ Giới Hương & Uy Thi Ca

Hòa âm: Giác An.

Mix: Đức Luân

Ca sĩ: Hiếu Ngọc & Nguyễn Quốc Thắng

Slide show: Hải Quang.

Diễn viên trong youtube: Dr Sumedha, NS Giới Hương, Sc Diệu Nga,

Sc Diệu Hoa, Dh Tịnh Bình, Quảng Trí và Chánh Hào

6.17. LỜI CHÚC TỪ NƯỚC ĐỨC

Con (Chi Phạm) là một cựu sinh viên Khoa Đông Nam Á ở trường Đại học Riverside, California, và bạn cùng học một trường và một khoa với Sư phụ Giới Hương (2014-2016). Con đã đến viếng Chùa Hương Sen và quy y với Sư phụ Giới Hương, được Sư phụ đặt pháp danh là Viên Bảo Chuyên (nghĩa là sự chuyên cần quý báu và trọn vẹn). Sau khi tốt nghiệp, con về lại Việt Nam dạy học, lấy chồng và sinh bé gái (xem hình bên dưới).

Cuộc đời tưởng như dừng tại đó, nhưng sự chuyên cần như pháp danh của con, khiến con ham mê phấn đấu học tiếp. Được sự gia hộ của chư Phật, con được học bổng chương trình Hậu Tiến sĩ khoa Văn Học tại trường Đại học Hamburg, thành phố Hamburg, nước Đức và điều đáng ngạc nhiên và đáng nể là con gái cũng được theo con đi du học ở Đức luôn. Cuộc đời của con thật không có niềm vui nào hơn, nhất là từ ngày con thật may mắn gặp Sư phụ Giới Hương và chùa Hương Sen.

Kính bạch Sư phụ, nhân dịp, chùa Hương Sen làm tuyển tập “40 Năm Tu Học và Hoàng Pháp của Sư phụ Giới Hương,” con và bé Lâm Anh kính chúc Sư phụ dồi dào sức khỏe và được vô lượng an lạc trong ánh hào quang của Chư Phật.

Lời chúc của chúng con bằng tiếng Đức là:

Ich bin dankbar, dass ich Sie kennengelernt habe.

Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Frieden und Wohlstand.

Trường Đại học Hamburg, ngày 05 tháng 02 năm 2020

Chúng con kính lễ,

Chi Phạm – Viên Bảo Chuyên

chiphamvvh@gmail.com



Viên Bảo Chuyên và con gái, Hà Tô Lâm Anh (3 tuổi) đang viếng thăm một chùa Việt Nam bên nước Đức



*Viên Bảo Chuyên và các bạn học của Chuyên
ở trường Đại học Hamburg viếng thăm 1 chùa Việt Nam ở thành phố Hamburg*

6.18. VỊ NỮ TU Ở CHÙA QUÊ

Như thông lệ, năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày cuối năm thì con gửi những lời Chúc Tết đến quý Tăng Ni mà con quen biết và hằng kính mến...

Năm nay cũng thế, mãi đến 29 Tết con mới gửi lời Chúc Tết đến Ni Sư Giới Hương, vị Ni Sư mà Tâm Tường con đã có được “duyên may” quen biết cũng đã hai năm nay rồi... Và

Sáng nay vừa mở Computer ra thì đã thấy email của Ni Sư Giới Hương dạy là Rằm tháng Giêng (Rằm Thượng Nguyên) Tâm Tường thu xếp về chùa để tu học, ngoài ra Ni Sư còn dạy Tâm Tường cố gắng viết bài cho tuyển tập của Ni Giới ở hải ngoại, cũng như viết bài kỷ niệm cho 40 năm xuất gia của Ni Sư... Ôi thật đúng là Ni Sư đã “làm khó” cho con rồi. Vì con có biết chi mô về Ni giới ở hải ngoại mà viết; nhưng về Ni Sư thì con sẽ cố gắng viết...

Thôi thì lời Thầy đã dạy, con chỉ biết vâng lời vậy... Thưa Sư Phụ.

Thật không dễ dàng gì khi viết về một Tu Sĩ, mà vị Tu Sĩ đó lại là một vị Ni... Và lại càng khó hơn nữa đó chính là Ni Sư Giới Hương. Một vị Ni Sư đã nổi tiếng và đã được không những hàng Huynh Trưởng của chúng con kính mến mà cả quý vị Cư Sĩ, cũng như đồng bào Phật tử trong và ngoài nước biết đến... Và hơn thế nữa Ni Sư còn được Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng Thiện tri thức Phật giáo thương mến và nể trọng.

Ni Sư Giới Hương không phải là một vị Nữ tu xa lạ gì trong hàng Ni Giới Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở quê nhà.

Và Ni Sư cũng là một vị Nữ tu rất quen thuộc với đồng hương Phật tử ở quê nhà, cũng như ở hải ngoại qua những bài giảng của Ni Sư cùng khắp các chùa, tự viện; ngoài ra Ni Sư cũng dẫn thân đi giảng ở nhà tù, trường học và đặc biệt nhất là ở nhà thờ... Tất cả Ni sư chỉ muốn truyền đạt lại những giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, và muốn giới thiệu Phật giáo cũng như văn hóa Việt đến với người bản xứ... (Mỹ, Pháp, Đức v.v.).

Vì vậy, cho nên khi Tâm Tường có ý niệm viết về Ni Sư thì phải chăng đó là một việc làm “quá thừa... và rất chi ư là khó”...

Thừa: Vì Ni Sư là người của quần chúng, cho nên Phật tử trong và ngoài nước đều đã biết về Ni sư. Do vậy, bây giờ Tâm Tường có viết nữa thì cũng chỉ là ”lập lại” những gì mà quý Phật tử đã biết.

Khó: Vì lẽ là Phật tử cũng đã biết về Ni Sư, mà giờ đây Tâm Tường cũng lại viết nữa, thì chỉ sợ là mình không nói lên được hết những gì mà mọi người đã từng biết về Ni sư... Thì đó là một điều rất tệ hại cho người viết lách... (vì Tâm Tường có được “duyên may” quen biết Ni Sư chỉ mới hai năm lại đây thôi.)

Nhưng thôi... Thưa Ni Sư, con cũng cố gắng viết ... viết về Ni Sư đây...

Thời gian mới đó mà đã thấm thoát gần hai năm rồi. Đúng hai năm kể từ ngày Tâm Tường con được Ni Sư hướng dẫn khóa tu học và dự Lễ Phật Đản PL. 2562 – năm 2018 tại chùa Hương sen do Ni Sư thành lập. Mau quá đi thôi thưa Ni Sư.

Và bây giờ con xin nhắc lại thời gian hai năm trước đây khi con có được “duyên may” gặp Ni Sư một chút.

Thật không ngờ như con đã từng thưa với Ni Sư... Vì Ni Sư đã chưa biết con, nhưng con thì đã may mắn gặp Ni Sư nhiều lần qua những mùa Phật Đản của Giáo Hội ở Miles Square Park và con cũng đã có đến viếng chùa Hương Sen một lần với người bạn cách đây mấy năm... Hôm đó con đã “thấy cảnh sinh tình” và đã có cảm hứng làm một bài thơ, nhưng chưa kịp gửi đến Ni Sư.

Gần đây nhất trong tình cờ và âu cũng là “duyên” khi chúng con hân hạnh được Ni Sư nhận lời giảng dạy cho chúng con, trong khóa tu học Cao cấp của Huỳnh Trưởng Gia Đình Phật Tử qua đề tài “Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ.”

Và hôm ấy con được về đây, chính ở ngôi chùa Hương Sen này là để Tu Học và tham dự Đại Lễ Phật Đản, PL 2562 do chùa tổ chức. Đó là cơ hội để cho con có được “duyên may” gặp Ni Sư và các Sư Cô trong chùa để cùng nhau tâm sự, chia sẻ những buồn vui, những nỗi niềm ưu tư, trăn trở về Đạo Phật cũng như để cho con có cơ hội học hỏi từ Ni Sư và các Sư Cô; cũng như tìm hiểu thêm về sự sinh hoạt của chùa Hương Sen do Ni Sư Trụ Trì, mà hàng Phật tử xa gần khi đến viếng đều gọi một cái tên thật thân thương là “chùa quê”... Và cũng vì kính trọng Ni Sư cho nên con thường hay gọi Ni Sư là “*Vị Nữ Tu ở Chùa quê*”. Đó chính là một tên gọi rất có ý nghĩa và buổi hội ngộ này rất chi ư là thú vị và bổ ích cho con vậy.

Vừa xuống xe, con thả bộ đi một vòng chung quanh chùa để được hít thở cái không khí trong lành của rừng núi miền quê và cũng để tham quan cảnh chùa... Và chao ơi! Cảnh trí thật êm đềm và dịu mát, đó là ấn tượng đầu tiên của con và con chợt nghĩ thật là “chùa quê”, “chùa ngoại ô” có khác..

HƯƠNG SEN TỰ

Kính tặng:

Ni Sư Thích Nữ Giới Hương

*Chiều về tĩnh mịch, nắng thôi vương
Mơ màng núi biếc nhuộm màn sương
Lao xao lá rụng, cây gọi gió
Hương Sen tỏa ngát đượm thơm hương.*

*Phong cảnh hòa quyện với thiên nhiên
Về đây tìm được chút bình yên
Lánh xa phố thị... Đời huyên náo
Thả hồn về với chốn yên nguyên.*

*Lữ khách về đây viếng Phật đường
Quên đi tất cả chuyện đời thường
Về đây mong tìm chút thanh thoát
Cố xa trần lụy, đời nhiều nhương.*

*Thôi không nghĩ đến chuyện buồn phiền
Buồn vui xả hết, tìm bình yên
Phật Tử xa gần mong tìm đến
Để tìm mầm Đạo trong án thiền.*

Hương Sen, May 26, 2018

Mùa Phật Đản, PL 2562

Tâm Tưởng - Lê Đình Cát

Đây cũng là một địa điểm rộng rãi, rất thuận lợi và quá đẹp cho những kỳ trại của tổ chức Gia Đình Phật Tử và cho những lần Tu học dài hạn về cả hai phương diện “phong cảnh và địa thế”, nhưng mà rất tiếc vì chùa còn quá thô sơ, thiếu nhiều phương tiện. Nhưng biết phải làm sao khi vị Trụ Trì là một vị nữ “Tu Sĩ” đây..? Chúng con mong có sự nhiệm mầu gia hộ của Chư Thiên đến với Chùa Hương Sen.

Mãi nghĩ ngợi mông lung, rồi cũng trong bất chợt đó, tôi nhớ là mình đã chưa vào vấn an Ni Sư, tôi vội vàng đi vào Chánh điện và may là được gặp Ni Sư đang trò chuyện với các Phật tử. Thật bất ngờ, vì Ni Sư quá trẻ, trẻ hơn cả sự tưởng tượng của tôi... vì qua giọng nói và những lời giảng của Ni Sư mà chúng tôi được lãnh giáo và qua sự cống hiến nhiều lãnh vực văn hóa của Ni sư, tôi cứ tưởng Ni Sư cũng trên “lục tuần”, ai ngờ Ni sư chỉ trên ngũ tuần. Và mặc dầu mới gặp lần đầu mà Thấy Trò chúng tôi rất thân thiện, cứ ngỡ như đã quen biết từ lâu lắm rồi. Sau khi vấn an sức khỏe và trò chuyện với Ni Sư. Tôi xin phép Ni Sư và đi theo một Sư Cô trẻ để được ăn tối (khuya thì đúng hơn).

Trong lúc chúng tôi đang dùng cơm, Ni Sư Trụ trì đã xuống và trò chuyện tiếp ...

- Tâm Tường, chắc Đạo hữu cũng biết đây là chùa Ni... và Đạo hữu là Phật tử nam duy nhất?.

- Dạ, con biết... Vì thế mà khi nhận được lời mời của Ni Sư qua email và sau đó qua điện thoại; thú thật với Ni Sư là con cũng có suy nghĩ và hơi ngại, nhưng rồi ... Đã là con Phật, hơn nữa con lại là một Huynh Trưởng của tổ chức Gia Đình Phật Tử thì phải “Chánh Tâm” và sẽ nghỉ một phòng riêng cho khách. Thế là con nhận lời Ni Sư không do dự.

- Vậy là quý hóa quá rồi... Thôi cũng đã khuya rồi. Đạo hữu và Sư còn cả hai ngày nữa để mà “tâm sự”. Bây giờ thì Đạo hữu đi nghỉ vì sáng mai phải thức dậy sớm để “công phu khuya” với quý Sư Cô nữa đó... Dứt lời, Ni Sư gọi vào trong Chánh điện:

- À, Sư Cô Viên Tiến đâu... đã sắp xếp phòng cho Bác Tâm Tường chưa?

Từ trong Chánh điện vang ra tiếng “Dạ” giọng Bắc thật trong, rồi vị Sư Cô trẻ đi xuống chấp tay chào Ni Sư và tôi.

- Xin mời bác theo Viên Tiến.

Tôi vừa cúi xuống xách túi hành lý thì Sư Cô Viên Tiến đã tiếp lấy..

- Bác để Viên Tiến xách cho..

Đi dọc theo hai dãy nhà “tiền chế” ở bên hông chùa, vị Sư Cô trẻ đưa tôi vào một căn phòng với hai giường có đầy đủ tiện nghi, mà mới thoạt nhìn vào là tôi biết phòng nầy đã có người đang ở; quay lại nhìn, Sư Cô Viên Tiến như hiểu ý tôi.

- Dạ đây là phòng của quý Sư cô. Vào những ngày Lễ lớn có đông Phật tử thập phương đến Tu học thì phải “di tản” và “nhường phòng”, bác đừng ngại... Và kỳ nầy có lẽ Bác là người “ưu tiên” vì một mình mà được ở phòng nầy... chú mọi lần là phải hai người đó.

- Dạ, Tâm Tường xin cảm ơn Sư Cô. À! Vậy thì quý Sư Cô ngủ đâu?

- Dạ, cảm ơn Bác, chúng tôi thì “Chánh điện”, tha hồ ... cứ trải nệm ra là bao nhiêu người cũng đủ.

- Thật phiền quá, hay là để cho Tâm Tường lên ngủ ở “Chánh điện” vậy.

- Dạ, không được đâu... vì nhiều người lắm... với hơn nữa Bác đã lớn tuổi rồi..

- Vậy thì Tâm Tường xin cảm ơn Sư Cô nhiều.

- Dạ, chúc bác ngủ ngon,..và sáng mai Viên Tiến sẽ đánh thức bác sớm để “công phu khuya”..?

- Dạ, cảm ơn Sư Cô... A mà Sư Cô Viên Tiến, vừa rồi Sư Cô nói là quý Sư Cô còn đi học..?

- Chúng tôi đều còn đi học hết ... bác biết không... ? Sư Cô Liên Hiếu đang học Master đó, còn tôi đang học ESL (tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai).

- Ô! Quý hóa quá, Tâm Tường phục các Sư Cô lắm đó. À mà Cô nhớ đánh thức Tâm Tường với...

- Dạ, bác yên tâm, đã có “hồng chung” giống to để đánh thức rồi bác ạ

- À ra là thế...

Có lẽ vì đi đường mệt, hơn nữa tôi vừa mới nhỏ rằng hôm thứ Năm cho nên “răng bị đau nhức”; cũng như vì nghĩ đến những tấm lòng vô lượng của các Sư Cô trẻ đã phải chịu thiệt, mỗi khi chùa có những lễ lạc hay tu học là phải chịu khó đủ mọi thứ từ cung cách tiếp đón và lo cho Phật tử từ miếng ăn, chỗ ngủ ..Thật là vô lượng từ bi... Vì vậy mà tôi không ngủ được. Mãi thả hồn với những suy tư vô có thì bất chợt nghe tiếng vọng từ đại hồng chung, tiếng chuông được giống lên vào mỗi sáng (mà đã lâu lắm rồi tôi không được nghe) để báo cho Tăng Ni tỉnh thức và chuẩn bị đi “Công Phu khuya”.

Thật là một sự bất ngờ và là một điều thú vị cho chính tác giả viết bài này (dù rằng là một Huynh Trưởng sinh hoạt trong Gia Đình Phật Tử đã lâu năm, và cũng đã từng tham dự qua nhiều khóa tu học, những kỳ trại, tổ chức, đoàn thể. Vì thế, cho nên không có những cái ấn tượng và những cảm nghĩ sâu sắc đầy đạo vị như sáng hôm nay ở nơi này. Tất cả những điều đang tuần tự diễn ra chính là những gì đã hằn sâu vào tâm thức của tôi, bỗng nhiên rộ lên trong tâm của tôi một niềm băng khuâng, một sự xúc cảm lạ... (Phải chăng vì đây là chùa Ni và tôi là Phật tử nam duy nhất, hay đó chính là tiếng chuông đầy vi diệu hầu thức tỉnh cho những tâm hồn đang lạc lối, hãy mau tìm về với chốn Thiên môn yên tĩnh này để mà tu Tâm, sửa Tánh ngộ hầu tránh bớt những nghiệp chướng của đời...). Tiếng hồng chung cũng đã đánh thức tất cả những Phật Tử trong chùa phải thức dậy để mà chuẩn bị cho công việc mà mình đã nhận lãnh hầu hoàn thành sớm và chuẩn bị cho hai ngày Lễ chính (ngày Tu học và ngày mai là Lễ Phật Đản)...

Qua lời dạy của Ni Sư, sáng nay tôi thức dậy sớm, để cùng “công phu khuya” tụng kinh Lăng Nghiêm với mấy Sư Cô, xong thời kinh thì “nhà bếp” đã gọi xuống ăn điểm tâm.

Sau bữa điểm tâm, chúng tôi “ai lo việc nấy”... Nào là quét dọn sân chùa, trang trí chung quanh chùa và sắp xếp bàn ghế, kinh sách lại đầu vào đó, cũng như trải bồ đoàn để chuẩn bị cho ngày đầu của buổi lễ... đó là ngày Tu Học.

Đúng 8:00 giờ Tứ chúng tề tựu trước Chánh điện để chuẩn bị cung đón Ni Sư lên ban bài pháp như nói về ý nghĩa của ngày Tu Học.

Qua đó, Ni Sư đã giảng cho Tứ chúng biết về sự công hiệu của việc Trì Chú Đại Bi đối với người Phật tử như thế nào... và ngày Tu học sẽ đem những lợi lạc rất nhiều cho chính thân tâm của người con Phật và cũng để cúng dường lên Đức Từ Phụ nhân ngày Đản sinh của Ngài.

Mãi cho đến giờ nầy, trong giờ tịnh chỉ... tôi “tranh thủ” thời gian nầy để đi tìm hiểu cuộc sống và sự Tu tập của quý Sư Cô trong chùa, hầu mong góp thêm phần “linh hoạt” cho bài tường thuật.

Sau một hồi trò chuyện với các Sư Cô trẻ, tôi được biết chùa cũng vừa mới thành lập năm 2013, thành phố Perris nầy chưa có nhiều gia đình Phật tử Việt Nam, chùa ở vùng sâu vùng xa, nên còn thiếu thốn nhiều phương tiện...

Đúng vì sáng nay sau khi Lễ Phật xong, tôi đã “bách bộ” một vòng trong ngoài xung quanh chùa, “quan sát” và “lượm lặt” tin tức để viết bài tường thuật về hai ngày Tu Học và Lễ Phật Đản ở chùa Hương Sen ... Ngoài ngôi nhà lớn dùng làm “Chánh điện” ở căn giữa, tuy chật hẹp, nhưng nhờ cách trưng bày gọn gàng của Ni Sư Trụ trì và các Sư Cô, đã tạo nên ngôi Chánh điện trông thật trang nghiêm, ấm cúng vô cùng... , nhìn sâu vào, bên tay trái của chùa là một nhà bếp nhỏ cùng hai dãy nhà “tiền chế”, mà mỗi dãy độ chừng ba phòng thật thô sơ đó chính là “nhà khách”.

Và một điều đặc biệt ở chùa Hương Sen là các Sư Cô (đệ tử của Ni Sư) đều trẻ, rất trẻ, ngoài việc “Tu học” và ngày đêm kinh kệ ở chùa ra, các Sư Cô đều được Ni Sư Trụ Trì cho phép tiếp tục đi học, cho

nên các Sư Cô ở đây có kiến thức cao và có bằng cấp học vấn cao (có vị đang học Master, Tiến sĩ)... Ôi thật quý hóa quá. Đó là một điều mà tôi không ngờ... và rất khâm phục Ni Sư Trụ trì cùng các Sư Cô...

Và nhất là khi mà tôi hay biết được tin này, cũng như nhận thấy các Sư Cô tuy làm việc vất vả nhưng trên khuôn mặt, làn môi của các Sư Cô vẫn luôn nở nụ cười thật tươi, thật hồn nhiên, từ hòa. Thật đúng là dù ở vào thời gian, không gian nào... và ở vào môi trường nào đi chăng nữa thì những người con Phật cũng trải lòng nhận lãnh trách nhiệm và bốn phận mà mình đã nguyện mang vào... là luôn cố tu học để hầu trao truyền giáo pháp của đức Từ Phụ đến cho nhân thế, và mong giúp cho mọi người hiểu và tu để mong thoát khỏi cảnh khổ đau của đời... Vì đó chính là chí nguyện, là lý tưởng của những người con Phật. Và nhất là đối với những vị Tu Sĩ, con của Phật vậy.

Câu chuyện giữa các Sư Cô và tôi sẽ không chấm dứt, nếu không nhờ hai tiếng gõ của cái đồng hồ treo tường... Tôi bất chợt nhìn lên thì đã 2:00 giờ sáng rồi. Tôi xin phép quý Sư Cô và về phòng nghỉ...

Đang ngon giấc trong canh ngủ muộn về sáng, bất chợt nghe tiếng đại hồng chung vang vọng cả một khoảng trời bao la. Và rồi tiếng hồng chung cũng đã đánh thức tất cả những Phật Tử trong chùa phải thức dậy để chuẩn bị cho công việc mà mình đã nhận lãnh hầu hoàn thành sớm và chuẩn bị cho đúng giờ hành Lễ chính.

Xuống giường và bước ra khỏi phòng để mong hưởng được chút khí trời trong lành của một buổi sáng ở đồi núi, thôn dã... Đâu đó tiếng chim muông gọi nhau vang rợn cả một góc trời, phá tan sự im lặng của rừng núi hoang vu... Ôi! buổi sáng ở ngoại ô thật yên bình và thú vị, khi vừa đi bộ vừa nhìn mặt trời từ từ ló dạng qua đỉnh núi trước chùa... Và rồi sau đó tôi trở lại phòng để rửa mặt, để còn lên “công phu khuya” tụng Kinh Lăng Nghiêm và chuẩn bị lễ Phật đản. Và hôm đó chính ngay ở ngôi chùa Hương Sen này, con lại có được duyên may là Ni Sư có ý nhờ con làm MC của buổi đại lễ Phật Đản. Thật con quá bất ngờ, hạnh phúc, hãnh diện và đã làm tròn trách nhiệm MC của mình...

Đó là những gì của năm 2018 mà con nhớ được và hôm nay viết xuống về “*Vị Nữ Tu ở chùa quê*”, về quý Sư Cô và sự sinh hoạt của ngôi “chùa thôn quê” Hương Sen này vậy.

Ni Sư là một vị Ni trẻ, nhưng rất năng động, có kiến thức cao từ cả hai mặt “Thế gian và Xuất thế gian.” Mặc dầu Ni Sư có học vị cao, và biết thông thạo nhiều ngôn ngữ, nhưng đối với đồng hương Phật Tử Ni Sư lại rất thân thiện và từ hòa, không phân biệt giai tầng trong xã hội... Đó chính là một điều ít thấy trong Ni Giới và cũng rất quý giá cho Phật giáo vậy.

Nhờ có kiến thức và thông thạo ngoại ngữ, nhất là Anh văn, cho nên Ni Sư cũng dần thân đi giảng ở Nhà tù, trường học, và những nơi công cộng (phần nhiều ở những nơi đó đều giảng bằng Anh ngữ)... để truyền đạt giáo pháp của Đức Phật Thích Ca cũng như giới thiệu văn hóa Châu Á, cụ thể Việt Nam cho cộng đồng Việt Mỹ hải ngoại hay người Mỹ ở địa phương.

Năm nào Ni Sư cũng thường xuyên đi về Việt Nam dạy học một khóa về Anh Văn Phật Pháp ở Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Sài Gòn, để san sẻ kiến thức và kinh nghiệm tu học cho Tăng Ni sinh trẻ ở quê nhà.

Ngoài việc tu hành, đi thuyết pháp hoặc giảng dạy cho các Phật Tử qua những khóa tu học, Ni Sư cũng viết sách, viết những bài tham luận về Phật giáo (bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh) và làm thơ (đó cũng là một cách để Ni Sư hoàng dương Đạo pháp), để đem Đạo vào Đời và mong sao cho Đời Đạo hòa nhập với nhau, hầu mong cho con người hiểu được mầm Đạo và cố tu tinh thân tâm hầu thoát khổ vậy. Và một điều rất chi li là tuyệt vời, đó là Ni Sư đã thành lập được tủ sách Bảo Anh Lạc (xin mời xem website: huongsentemple.com) qua đó đã có nhiều tác phẩm Anh Việt rất giá trị và Bản tin Hương Sen cũng được viết bằng song ngữ Anh-Việt...

Tuy có những thành quả như vậy, nhưng Ni Sư luôn khiêm tốn và hòa nhã với mọi người ... Và đó chính là đức tính và phong cách của một vị Chân Tu vậy. Ni Sư khiêm cung trong lúc giao tiếp không những chỉ với Chư Tôn Đức Tăng, Ni trưởng thượng mà cả những Tăng Ni đồng lứa hoặc là thấp hơn cũng như với tất cả những Phật tử. Với tất cả mọi người Ni Sư đều có cùng một cung cách cư xử thật vô cùng lịch sự, hòa nhã và độ lượng...

Con còn nhớ vào mùa Lễ Phật Đản PL. 2562, dương lịch 2018, trong lúc Ni Sư và con, cả hai Thầy trò đang loay hoay lo chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc, con đã khen về tài trí, đức hạnh của Ni Sư và đột nhiên con đã mạo muội hỏi Ni Sư và những câu trả lời của ni sư thật là cao thượng như sau:

- Thưa Ni Sư... Tại sao với những tài năng Ni Sư sẵn có, Ni Sư không về những vùng phụ cận quanh khu Orange hoặc Los Angeles; vì ở những nơi đó có nhiều, rất nhiều người Việt định cư và hơn nữa Phật tử cũng nhiều có thể tiện ủng hộ... để xây dựng một ngôi Tự viện... mà vì sao Ni Sư lại chọn đến nơi ‘Sơn lâm, cùng cốc... khí ho, gà gáy nầy’ mà xây chùa... ?

Ni Sư chỉ mỉm cười khiêm tốn trả lời...

- Đạo hữu Tâm Tường... Trước khi trả lời câu hỏi nầy của đạo hữu... Sư Giới Hương xin cảm ơn... vì đây là một câu hỏi quá bất ngờ và thật là thú vị mà Sư cũng đã tự hỏi chính mình; nhưng hôm nay lại được Đạo hữu hỏi thì phải chăng đây cũng là một sự trùng hợp “tương đồng” và là cái “duyên” giữa Thầy trò chúng ta? Đạo hữu thử nghĩ, nếu mà Sư tìm về những nơi đông đúc đô thị đó thì... đã không có được cái “duyên” nầy, để rồi Thầy trò mình gặp nhau hôm nay ở chốn nầy đó, phải không?

- Dạ... Dạ, thưa Ni Sư...

- Đã là Tu Sĩ thì mình cứ dấn thân vào những Phật sự khó và đầy thử thách. Đây là Phật bổ xứ, cứ cố gắng hết khả năng của mình ... Đó mới chính là mục đích để đem đạo vào Đời ... và đó mới là Hoàng Pháp vậy... .

Nói vậy, chứ trước khi về đây và dựng lên ngôi chùa nầy, Sư đã suy nghĩ nhiều và rất nhiều lần, nhưng cuối cùng... Chắc Đạo hữu cũng biết là ở Orange và Los Angeles đã có nhiều chùa rồi, cho nên Ni Sư không cần phải về nữa... Sở dĩ Ni Sư tìm về vùng “bán sa mạc” nầy là vì chính trong thâm tâm của mình... Ni Sư đã từng nghĩ, khi mình đã là con Phật và hơn nữa là một tu sĩ, thì bất cứ ở vào thời gian và không gian nào cũng như bất cứ ở nơi đâu cần mình... Nếu mình có được thiện duyên với nơi chốn đó hoặc với người đó, thì đó chính là nơi để mình “trụ” thể thôi... Và cũng qua những sự suy nghĩ đó, mà Ni Sư đã chọn vùng đất Perris nầy để dựng xây nên một ngôi chùa, để hầu đem Đạo về ở vùng sâu, vùng xa, ở những nơi chưa có chùa... thì khi đó mới “quý và cần”... cho những ai muốn Tu Đạo và Học Phật chứ... có đúng không... ?

- Dạ, thưa Sư... Dạ, đúng và đó chính là tâm của “sứ giả.” Phật chính là như vậy... Nhưng có một điều làm cho con luôn luôn suy tư và trăn trở là chùa còn quá thô sơ, thiếu nhiều tiện nghi, nếu muốn có được một ngôi chùa ấm cúng, khang trang và đầy đủ tiện nghi thì Ni Sư cũng như quý Sư Cô sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và công của... Nhưng biết phải làm sao khi mà Ni Sư chỉ là một nữ tu sĩ và chùa mình toàn là chừ Ni tay yếu chân mềm?

Và khi viết ra những lời nầy, tự dưng làm lòng con chùng xuống và “thương” cho Ni Sư, cho các Sư Cô và đồng hương Phật tử ở một nơi xa vắng như chùa Hương Sen nầy vậy...

Đúng vậy, vì ở vùng này nhiều Mỹ, Mễ và ít cộng đồng người Việt, vì thế cho nên Phật tử cũng quá ít... Đó chính là vấn đề nan giải cho Ni Sư và cho chùa duy trì và phát triển...

Vậy qua bài viết nầy, Tâm Tường tôi rất mong những người con Phật hảo tâm, những Phật tử

“mạnh thường quân” từ khắp mọi nơi hãy “thương” Ni Sư và quý Sư Cô mà quan tâm đến chùa, thì may ra trong tương lai Hương Sen sẽ là một ngôi chùa, một Tu viện khang trang có đầy đủ tiện nghi để cho những người con Phật Tử xa gần cùng về đây để Tu Học. Mong lắm thay! Cầu Phật gia hộ.

Và nếu ai đó mà có “duyên” được tiếp chuyện với Ni Sư một lần và chỉ một lần thôi thì sẽ phải kính mến Ni Sư về cả ba mặt “Bi-Trí-Dũng” và tấm lòng khoan dung, độ lượng của Ni Sư... Cũng như sẽ phục về cách giảng dạy và đối xử với các “đệ tử” của Ni Sư... Với gần mười Sư Cô ... lớn có, nhỏ có tất cả các vị đều có một vốn liếng hiểu biết rất sâu rộng về cả hai mặt

“Đạo và Đời”... Các Sư Cô lớn thì chuyên tụng kinh, còn các Sư Cô trẻ thì ngoài việc Tu Đạo, còn đi học và có vị đã học đến Thạc sĩ và Tiến sĩ rồi... ngoài ra còn có những Phật tử tại gia về chùa học Phật (như Tâm Tường vậy.)

Ôi thật không gì làm cho Tâm Tường khâm phục hơn được... Đúng là Ni Sư đã thực hành đúng tôn chỉ của Đạo Phật, là đã mang Đạo vào Đời ở vùng xa và hầu mong sao cho Đạo Đời hòa quyện với nhau. Như vậy con người mới hiểu được Đạo và làm đẹp Đời... Và từ đó mới tìm ra được chân lý sống để “thoát khổ”. Đó mới chính là giáo lý của đạo Phật và đó cũng chính là người đã học Phật đúng với ý nghĩa của đạo Phật vậy.

Đó là một điều mà người con Phật chúng ta hằng mong cầu và đã có được... Và đó cũng chính là “Những Con Tim Cùng Một Nhịp của những người con Phật” trong hai ngày Tu học này vậy.

Đó là tất cả những gì mà Tâm Tường đã có được “cơ may” hầu chuyện với Ni Sư Giới Hương trong những lần vấn an Ni Sư... Và đó là những lời thật... rất thật của Tâm Tường khi viết về Ni Sư và Chùa Hương Sen vậy.

SEEING FROM FAR THẤP THOÁNG

Kính tặng:

Ni sư Thích Nữ Giới Hương

*Bơ vơ trong chốn hồng trần
Ta ngồi ngắm lá thu tàn rụng rơi
Mà lòng buồn chán sự đời
Mặc trời, mặc đất... đổi đời cuộc chơi.*

*Được, mất cũng chỉ thế thôi
Cớ sao ta cứ mãi lo tranh giành
Lợi danh, là chuyện thế gian
Hiểu rồi mới thấy thân tâm an lành.*

*Tìm đâu được chút bình an?
Cửa Thiền chốn ấy nương thân... lánh trần
Chừ đây khép cửa tu hành
Xa trông thấp thoáng... giác chân đến rồi.*

Lake Forest, Thu Kỷ Hợi - 2019

Tâm Tường – Lê Đình Cát

Tâm Tường con luôn xin nguyện cầu cho Ni Sư trong suốt cuộc đời này vẫn là Ni Sư Giới Hương... Vẫn khiêm cung, hòa ái, vẫn trải tấm lòng độ lượng để mà thương yêu, mà dạy bảo và hoằng hoá, độ sanh cho hàng Phật tử chúng con ... Và vẫn luôn sáng tác những vần thơ Đạo hay, viết những bài Tham luận thật đầy ý nghĩa và cũng luôn giảng dạy những bài Pháp nhiều hơn nữa. Thì khi đó người xuất gia (Tăng, Ni) như Ni Sư; chính là những Tu Sĩ (là những sứ giả của Như lai) là những ngọn đuốc đã soi lối, dẫn đường cho hàng Phật tử chúng con vậy... Và cũng từ đó thì hình ảnh của Ni Sư Giới Hương... của "**Vị Nữ Tu ở chùa quê**", sẽ luôn vẫn mãi ở trong tâm trí, không những của hàng Cư Sĩ Phật tử như chúng con mà cho đến các vị Chư Tôn Đức, Tăng Ni sẽ không bao giờ phai mờ được hết...

Và cũng bởi vì những lẽ đó... Và nhất là nhờ ở tấm lòng Từ Bi, Độ Lượng và đức tính khiêm cung, hòa ái của Ni Sư mà càng ngày có nhiều đồng hương Phật Tử ở xa đã đến với chùa Hương Sen nói riêng, và đạo Phật nói chung càng đông, càng nhiều và họ đến với tất cả tấm lòng chân thành với một niềm tin vào Phật pháp vậy.

Vì khi mà người con Phật đã đặt hết niềm tin và sự kính mến vào những vị Tu Sĩ, thì khi đó đến chùa, tu viện, niệm Phật đường hay giảng đường. v.v... Hầu mong được tiếp cận với quý Chư tôn Đức Tăng, Ni mà họ hằng kính mến để được học Phật, nghe pháp hầu tiếp thu những giáo lý của đức Phật từ lời giảng của quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Tăng, Ni... v.v. cũng như cố gắng tham dự các khóa tu để trao đổi phẩm hạnh, đạo đức, nhân cách, hay nói xa hơn là tu Tâm sửa Tánh, vì giáo lý của đạo Phật là giáo lý của Tình Thương và Tuệ Giác, nghĩa là "Ở đâu có khổ đau thì đạo Phật đến đó để xoa dịu niềm đau; còn ở đâu có đạo Phật thì ở đó sẽ có an lạc, hạnh phúc cho con người vậy."

Vậy thì của thiền chính là "**Nơi chốn tìm về**", của người con Phật hầu mong tu tỉnh và học hỏi giáo pháp của đức Phật qua những bài kinh, lời kệ và những bài giảng của Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni đã giảng dạy cho hàng Phật tử chúng con, để hầu mong mở mang trí tuệ và trau dồi phẩm hạnh để cho thâm tâm được bình an.

Và từ những suy tư đó đã để lại trong tâm tư Tâm Tường biết bao nhiêu là điều bổ ích và thú vị và cũng từ nơi đây, ở chốn này (chùa Hương Sen) Tâm Tường luôn nhớ mãi những lời giảng từ hòa của Ni Sư Giới Hương (Ni Sư Trụ trì), những lời nói, những nụ cười thân thương, hiền hòa của quý Sư Cô, cùng những khuôn mặt thân yêu của những anh chị Phật tử xa gần; nhưng rất thân quen trong đời làm Phật sự của Tâm Tường vậy. Thật quá hạnh phúc và rất quý hóa!

Và từ đó Tâm Tường cũng đã thực hiện được chí nguyện và lý tưởng của mình đã hằng mong ước từ lâu là tinh tấn bước hết con đường mà mình đã chọn là dẫn thân, đó là phục vụ cho Đạo Pháp và nhiệt tình đem những gì mà mình đã học hỏi được ở Quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni, các bậc Tôn Túc, ở các người đi trước để truyền đạt lại cho các đàn em sau này hầu mong hoằng dương Đạo Pháp và cố xây dựng Đạo, đem Đạo vào Đời...^[1]

Liên Hoa, January 2, 2020

Đầu Xuân Canh Tý

Tâm Tường - Lê đình Cát

Gia trưởng: Gia Đình Phật Tử Liên Hoa

catchile@yahoo.com

1. Bài này được viết dựa theo ý từ bài "Nơi Chốn Tìm Về" của cùng Tác giả Tâm Tường và đã gởi cho Tập San VHPGVNHN.



Tác giả Tâm Tường



Tâm Tường đang đứng bên trái làm MC và Ni sư Giới Hương đang đọc diễn văn cho lễ Phật Đản ngày 27/05/2018



Tâm Tường đang tắm Phật tại Chùa Hương Sen ngày 27/05/2018

6.19. NI SƯ TÀI BA

Ni sư Giới Hương thương kính,

Nhật Quang (89 tuổi) có duyên là Phật tử địa phương cùng thành phố của Chùa Hương Sen gần 10 năm nay. Nhật Quang cũng thường xuyên tới tụng kinh, tham dự khóa tu, các đại lễ và cũng theo dõi tiến trình chùa Hương Sen phát triển từ nhỏ thành lớn, từ ít đệ tử Ni thành nhiều đệ tử Ni, từ website: huongsentemple.com đơn giản đến phong phú có 41 tác phẩm của bốn tự và nhiều tác giả khác để quảng bá.

Ni sư rất cao siêu, tài ba và đạo đức. Nhật Quang chưa từng thấy một vị Ni trẻ nào tận tâm, chịu cực hành đạo như vậy trên cõi tu hành này.

Rất tiếc có chúng sinh là người phạm bận rộn việc gia thế, chưa hiểu giá trị của một vị Ni sư tuổi trẻ tài cao đã từ tiên giới giáng trần, để hướng dẫn bá tánh trên con đường Phật pháp, và chưa hiểu nguồn lực tinh thần siêu thoát từ một ngôi chùa rất hiếm có này.

Nhật Quang thiết nghĩ Ni sư Giới hương sẽ thành công và vượt qua mọi khó khăn để đạt mục đích cao cả của Phật pháp.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Moreno Valley, Tết Canh Tý, ngày 22 tháng 02 năm 2020

Đạo hữu Nhật Quang
luongvs@yahoo.com



Ni Sư Giới Hương, Chư Ni và Bác Nhật Quang (thứ hai bên phải) trong khóa tu học tại Chùa Hương Sen, ngày 26 tháng 05 năm 2018



Cụ Nhật Quang lên đọc cảm tạ trong Lễ Vu Lan ngày 24 tháng 08 năm 2017



*Cụ Nhật Quang (đứng chính giữa gác chuông)
và cụ Đức Minh – thân phụ của Ni sư Giới Hương (ngồi) năm 2017.*

6.20. MỘT LỜI PHÁP THÍ

Cuộc đời đầy khổ đau và nóng bức. Thân phận con người là niềm cô đơn bất tận như đại văn hào Herman Hess đã diễn tả. Ni Sư Giới Hương đã làm và đang làm công việc của một người thầy thuốc để xoa dịu niềm đau và đem mát mẻ cho lòng người. Hơn thế nữa, Ni sư cùng chư Tôn đức Tăng già thay Đức Phật hướng dẫn cho con người thức tỉnh những vô minh, thân phận thấp hèn của nghiệp báo, ích kỷ và tham lam đã tích lũy trong tàng thức nhiều đời nhiều kiếp, như Ni sư Giới Hương đã diễn tả rất rõ trong luận án Tiến Sĩ của Ni Sư - “Bồ tát & Tánh Không”. Con cũng đang cố gắng để vượt qua vòng vô minh đó. Con thành thật mang ơn Ni sư đã cho con một lời pháp thí đúng bệnh để khai mở tâm mê mờ của con.

Nhân dịp Xuân Canh Tý về trên xứ ngoại quê người, con trước đánh lễ Tam bảo và sau xin có đôi lời cầu chúc Ni sư Giới Hương, chư Ni chúng cùng tất cả quý Phật tử đồng hương đại nguyện được kết tường, tu tập chứng viên thông như hạnh nguyện tự giác và giác tha của mình.

Kính tặng Ni sư Giới Hương trong dịp làm tuyển tập Kỷ Niệm 40 năm Tu học và hồng pháp của Ni sư.

Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

Thành phố lá vàng Springfield, Virginia, ngày 20/02/2020

Kính thư,

Đức Trần - Hoàng Căn
tranduc22@hotmail.com



*Từ phải: Hoàng Căn, Quảng Lượng, Ni sư Giới Hương,
Sư cô Viên An và Patrick Hưng năm 2016*



Ni Sư Giới Hương (trái) và Hoằng Cần tại tư gia của Hoằng Cần ngày 16/06/2016



Từ trái: Hoằng Cần, Quảng Lượng, Ni sư Giới Hương, và Sư cô Viên An tại Đạo tràng Thiện Đức, Virginia, năm 2016

6.21. HẠNH PHÚC THAY!

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Ni sư Giới Hương thương kính,

Con là Phật tử Thanh Mai, 80 tuổi, già yếu bệnh hoạn, nhưng con rất được chư tôn đức Tăng Ni nhiều chùa ở Miền Nam California thương con, thường đến thăm, giảng Phật pháp và khuyến khích con niệm Phật. Cho nên, hễ con vừa khỏe là Thanh Đàm và Thiện Châu đưa con đến các chùa liên (vì đây là hạnh phúc của con) như chùa Bát Nhã, Chùa Phật Tổ, Chùa Huệ Nghiêm, Chùa Hoa Nghiêm, Chùa Hương Sen, Chùa Khánh Anh... để tu tập, cầu nguyện. Gia đình con rất vui khi thấy con sống trong tình thương yêu và gia hộ của chư Tôn đức Tăng già. Đây là một hạnh phúc không còn gì hơn như kinh Pháp Cú đã mô tả:

Hạnh phúc thay Đức Phật giảng sinh

Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh

Hạnh phúc thay Tăng già hòa hợp

Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu!

(Kinh Pháp Cú, phẩm Phật Đà, bài kệ 194)^[1]

Được làm thân người là khó và được nhận tình thương quan tâm khích lệ của các Ngài thì còn gì hơn. Con nhớ mùa Phật đản năm 2018, con về Chùa Hương Sen được Sư Bà Nguyễn Thanh, Ni sư trụ trì TN Giới Hương cùng toàn thể Ni chúng Phật tử của Chùa Hương Sen an ủi, khích lệ, dỗ dành con, làm con rất cảm động biết ơn và như có thêm sinh lực sức sống hơn, khiến con vượt qua cơn bệnh trong người. Sự ân cần đặc biệt ấy làm sao con quên được.

Hôm nay về chùa Hương Sen lạy Phật, được tin ngày 22 tháng 03 năm 2020 sẽ làm lễ mừng “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương” và hôm nay là ngày cuối, ngày mai đi in sách tặng. Thế là con kịp làm bài thơ con cóc và vài lời tâm sự cúng dường Ni sư với tất cả tấm lòng thành kính và bài viết của con là bài cuối cùng kết thúc cuốn sách. Thật là hân hạnh và niềm vui vô cùng lớn cho con được hiện diện cùng với Chư tôn Thiển đức Tăng ni trong sách tuyển tập kỷ niệm này. Âu cũng là nhân duyên nhiều đời kiếp của con với Chùa Hương Sen.

Hôm nay chúng con kính chúc mừng Ni Sư Giới Hương đã trải qua 40 năm với nhiều nhọc nhằn tìm học đạo, hầu mong độ các chúng sinh.

Hương Sen mùi thơm ngát

Trong sạch sống giữa bùn

Giới Hương Định Tuệ sẵn

Tỏa ngát khắp bốn phương.

Mùa phùng nơi Long Beach, California

Ngày 01 tháng 03 năm 2020,

Con kính lễ,

Phật tử Thanh Mai

1. Kinh Pháp Cú. Kệ 103. Đa ngữ: Việt - Anh - Pháp - Đức. Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971. TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ - Sài Gòn, PL. 2539 - TL. 1995. Sưu tập và hiệu đính: Nguyễn Định Mùa Phật Đản PL.2550, 2006.
<https://thuvienhoasen.org/a10361/07-pham-a-la-han-the-worthy-194>



*Từ trái: Thiện Châu, Thanh Mai, Ni sư Giới Hương
và Thanh Đàm chụp tại Chùa Hương Sen ngày 01 tháng 03 năm 2020*





Phần VII

THƯ PHÁP

7. THƯ PHÁP

7.1. HƯƠNG DIỆU PHÁP - Thích Nhuận Tâm



7.2. HƯƠNG BÁT NHÃ - Thích Nữ Tuệ Liên



7.3. HƯƠNG TÔI ĐÚC TINH THẦN - Thích Nữ Tuệ Liên



7.4. HƯƠNG ĐỢM NÚI ĐÔI - HỒ Ý



GIỚI tánh thường tịch lặng
HƯƠNG đượm giữa núi đồi
PHÁP vô sanh chớm nở
QUANG toả khắp gần xa
HƯƠNG cúng dường chư Phật
SEN vượt thoát trần ai.

Hồ Ý

Hương Sen

7.5. SEN VÀNG THANH THOÁT - HỒ Ý



GIỚI thân huệ mạng giữ gìn
HƯƠNG lòng thành kính trọn đời tinh chuyên
HƯƠNG thơm thắm đượm vị thiền
SEN vàng thanh thoát giữa miền trần ai
PHÁP thân thanh tịnh Như Lai
QUANG lưu biến chiếu muôn loài hướng tâm.
HỒ Ý

Hương Sen

7.6. BÀY TỎ CHÂN TÂM - Gia đình Phật Tử An Lạc Pháp





7.7. KHƠI ĐÈN - Diệu Bích, Diệu Ngọc và Diệu Sen



7.8. PHÁP QUANG TỎA RẠNG - Chơn Tâm Tuyết & Tâm Hậu



7.9. NIỀM TIN TAM BẢO - Diệu Ngọc, Chân Thiện & Viên Bảo Nhẫn



7.10. ĐÀO XUÂN LỘNG Ý KINH - Giác Nguyệt, Nguyên Hạnh & Phương Anh



7.11. TRĂNG TRÒN NGHÌN NĂM ĐÓN CHỜ AI - Viên Bảo Lê & Viên Bảo Tuyên



7.12. ÁNH TRĂNG PHẬT PHÁP - Tony, Ann, Thị Cảnh, Tuyết & Oanh



7.13. TỪ LỰC HƯƠNG SEN - Diệu Linh & Thiện Đạt



7.14. LẮNG NGHE TÂM MÌNH - Thiện Giác & Ngộ Ngọc



7.15. ĐÃ ĐỦ HOÀNG TRUYỀN - Tịnh Thu, Xuân, Nguyễn & Tâm Hậu



7.16. ĐẾN ĐI TỰ TẠI – Thích Nữ Giới Hương



Đến đi tự tại giữa đời
Tùy duyên giáo hóa an nhiên thảnh thơi.

Thích Nữ Giới Hương

Chùa Hương Sen







Đề Án Xây Dựng Chùa Hương Sen - Năm 2020

Thiết Kế: Kiến trúc sư Francis Phát Ông, TPA Architects

Diễn họa Phối cảnh: Huỳnh Nhật Trường

HUONG SEN BUDDHIST TEMPLE

19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570, USA

Tel: 951-657-7272 • Cell: 951-616-8620

Email: huongsentemple@gmail.com • thichnugioihuong@yahoo.com

Facebook: <https://www.facebook.com/huongsentemple>

Web: www.huongsentemple.com