

# VIÊN GIÁC



BỘ MỚI  
SỔ

36

THÁNG MƯỜI HAI 1986

DEZEMBER 1986

AUSGABE IN VIETNAMESESISCH UND DEUTSCH



TẠP CHÍ CỦA KIỀU BÀO VÀ PHẬT TỬ VIỆT NAM TỶ NẠN TẠI CỘNG HÒA  
LIÊN BANG ĐỨC \* ZEITSCHRIFT DER VIETNAMESEN UND BUDDH.  
VIETNAM-FLÜCHTLINGE IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

# GIÁ BIỂU KINH SÁCH PHÁT HÀNH TẠI CHÙA



<u>DANH MỤC</u>	<u>GIÁ TIỀN</u> (DM)
1. Ảnh đạo vàng	10.00
2. Bài học ngàn vàng(Tập 1-2)	10.00
3. Bát nhã tâm kinh giảng giải	12.00
4. Biện minh tu chứng	8.00
5. Bông hồng cài áo	3.00
6. Câu chuyện dòng sông	15.00
7. Câu hò Vân Tiên	23.00
8. Con người siêu việt	14.00
9. CỐ' Hòa Thượng Thích Thiên Ân (GUH)	12.00
10. CỐ' Hòa Thượng Thích Thiện Minh	9.00
11. Cốt tủy đạo Phật	15.00
12. Cốt tủy nghi lễ Phật Giáo	12.00
13. Cuộc đời Đức Phật	17.00
14. Chân nguyên	5.00
15. Chìa khóa học Phật	10.00
16. Cho cây rừng còn xanh lá	9.00
17. Chứng đạo ca (GUH)	10.00
18. Duy thức nhập môn	9.00
19. Đại giới đàn Thiên Hòa	12.00
20. Đạo Phật và tuổi trẻ	8.00
21. Địa Tạng mật nghĩa (GUH)	9.00
22. Đường vào ánh sáng đạo Phật	10.00
23. Đường về cực lạc	23.00
24. Gặp nhau mùa sen nở	10.00
25. Góp nhặt cát đá	12.00
26. Gương nhân quả	8.00
27. Hai ngàn năm VN và Phật Giáo	17.00
28. Hiện tình Phật Giáo VN	15.00
29. Hoa nghiêm nguyên nhân luận	12.00
30. Hường quê cực lạc	10.00
31. Kinh A Di Đà và K.Quán Vô Lợ Thọ	14.00
32. " A Di Đà Sơ Sao trọn bộ	22.00
33. " Bát Đại Nhân Giác g.giải	8.00
34. " Diệu Pháp Liên Hoa	40.00
35. " Duy Ma Cát	14.00
36. " Dược Sư	8.00
37. " Đại thông phương quảng sám hồi diệt tội trang nghiêm thành Phật	12.00
38. " Địa Tạng	23.00
39. " Hiền Ngu	14.00
40. " Hoa Nghiêm(Trọn bộ 8 quyển)	230.00
41. " Kim Quang Minh	13.00
42. " Kim Cương Bát Nhã BaLaMật	13.00
43. " Kim Cang giảng lục	9.00
44. " Kim Cang dịch và giảng	18.00
45. " Lăng Già Tâm Ấn	22.00
46. " Lương Hoàng Sám	22.00
47. " Pháp Bồ Đản (GUH)	10.00
48. " Pháp Cú(Chùa VG)	4.00
49. " Pháp Cú(PHVQT)	9.00
50. " Pháp Cú Dụ	12.00
51. " Pháp Hoa đề cương	14.00

52. Sám Hồi diệt tội (Kinh)	10.00
53. Tâm Địa Quán	" 19.00
54. Thiên Địa Bát Dương	" 8.00
55. Thủ Lăng Nghiêm(Trọn bộ 2q.)	" 40.00
56. Thủy Sám (bìa mỏng)	" 17.00
Thủy Sám (bìa Karton cứng)	" 20.00
57. Vu Lan	" 5.00
58. Viên Giác	" 14.00
59. Kiên thức căn bản Phật Giáo	20.00
60. Lá thư Tịnh Độ (GUH)	10.00
61. Lăng Nghiêm ảnh hiện	12.00
62. Lăng Nghiêm đại định	6.00
63. Lăng Kinh đại thừa	12.00
64. Le Bouddhisme en qq. mots	7.00
65. Lịch sử gia đình Phật Tử VN	14.00
66. Lịch sử tranh đấu Phật Giáo VN	17.00
67. Liễu sanh thoát tử	7.50
68. Lời vàng ý ngọc	3.00
69. Lời tỉnh ái(thơ)	18.00
70. Lược luận câu xá luận (GUH)	12.00
71. Mài gương phục quốc	20.00
72. Miên thương uyển xua	15.00
73. Mẹ hiền Quan Âm (GUH)	9.00
74. Nét đẹp Đông phương	10.00
75. Niệm Phật thập yếu	17.00
76. Nụ ân cần(thơ)	5.00
77. Ngài Huệ Năng	12.00
78. Ngôn ngữ văn chương và thi ca thiền Phật Giáo	15.00
79. Nguồn thiên	12.00
80. Nguồn thiên như huyền	20.00
81. Nghi thức tụng niệm(bìa cứng)	17.00
82. Nhân quả nghiệp luân hồi	9.00
83. Như dòng ý thức	8.00
84. Những bước chân đi qua	10.00
85. Những mâu, chuyên đạo	17.00
86. Pháp Hoa huyền nghĩa (GUH)	12.00
87. Pháp môn tịnh độ	12.00
88. Phật Giáo VN xưa và nay	7.00
89. Phật Học tứ điện(Trọn bộ 3q.)	150.00
90. Phật học phổ thông(q.1-2-3đgchg)	20.00
" " " " (q.4-5 " " )	23.00
" " " " (q.6-7 " " )	18.00
" " " " (Trọn bộ từ kh.1 đến 12)	122.00
91. Phật học tinh hoa	22.00
92. Phật học tinh yếu	19.00
93. Phật pháp	15.00
94. Phật pháp con đường giải thoát	15.00
95. Phật pháp yếu nghĩa	13.00
96. Phật và thánh chúng	14.00
97. Phổ môn thị hiện	15.00
98. Phường trời viễn xứ	9.00
99. Qui sơn cảnh sách thượng hạ	9.00
100. Sám Dược Sư (GUH)	10.00
101. Sáu cửa thiên thất	9.00
102. Tam thiên Phật danh	12.00
103. Tánh không và kinh kim cương	12.00
104. Tiếng than người vợ trẻ	12.00
105. Tinh đời nghĩa đạo	13.00
106. Tịnh độ thập nghi luận	10.00
107. Tọa thiền tam muội	9.00

Xin quý vị xem tiếp trang cuối cùng.....

trong số này

in dieser Ausgabe

Thư tòa soạn.....	1
Kinh Thập thiện.....	4
Lá thư Tịnh Độ.....	6
Kinh Đại Biện Tà chính.....	10
Bắc Du Chơn Võ.....	12
Phật Giáo với Mác Xít.....	14
Quần Âm Thị Kính.....	17
Đạo Phật đi vào Cuộc đời.....	19
Hoa Sen Chùa Viên Giác.....	22
Thoát Vòng Tục Lụy.....	24
Thơ.....	27
Allgemeine Buddhalehre.....	28
Die Lehre Buddhas.....	31
Gefangener des Vietcong.....	34
Vu Lan Bồn.....	37
Nachrichten.....	38
Thơ.....	40
Đường Không Biên Giới.....	41
Mù Cảnh Chim Âu.....	44
Trận Chiến Quốc Cộng.....	47
Tôi Đi Học Tập Cải Tạo.....	49
Lá thư Bắc Mỹ.....	51
Đại lễ Vu Lan tại Hamburg.....	56
Tham luận: Báo chí Việt ngữ.....	58
Trang Thiệu Nhi.....	60
Tin Phật sự.....	65
Tin Xa hoi: Đoàn tu.....	70
Tin Viet Nam.....	71
Thoi su The gioi.....	75
Phuong Danh Cung Duong.....	84

**CHỦ TRƯỞNG:** Thích Như Điện  
*Herausgeber*

**KỸ THUẬT:** Thị Chơn  
*Lay out*

**CUNG SỰ CỘNG TÁC CỦA:**  
*Mitwirkung von*

Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn  
tại Cộng Hòa Liên Bang Đức  
*Vereinigung der Buddhistischen  
Viet Nam Flüchtlinge i.d. BRD e.V.*

**TÒA SOẠN:** Pagode VIÊN GIÁC  
*Redaktion*

Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo VN  
Vietnam, Buddh. Kulturzentrum

EICHELKAMPSTR. 35a, 3000 HANNOVER 81  
Tel. 0511-864638



## Thư tòa soạn

### VỀ VIỆC XÂY DỰNG CHÙA VIÊN GIÁC

Khi tờ báo này đến tay quý vị độc giả xa gần thì ngày Giáng Sinh và ngày Tết dương lịch cũng đã đến. Thời gian một năm trôi qua thật nhanh. Đến rồi đi, đi rồi đến làm cho vạn vật luôn thay đổi; con người cũng từ đó mà chịu ảnh hưởng của thời tiết xuân hạ thu đông.

Trong báo VIÊN GIÁC số 35 tháng 10 vừa rồi cũng trong mục này chúng tôi đã đề cập về việc đất đai xây dựng chùa Viên Giác, hôm nay trong số này chúng tôi xin phép lại được tiếp tục đề cập thêm về vấn đề trên.

Trước ngày 12 tháng 11 năm 1986 chúng tôi đã mời chủ đất đến chùa để bàn tính và quyết định lần cuối cho miếng đất tại đường Karlsruhe số 18, 3000 Hannover 81. Chủ đất và chúng tôi đã đi đến thỏa thuận như sau :

- Chùa chỉ có khả năng mua đến 4.000 m<sup>2</sup> để xây cất và làm bãi đậu xe; số đất còn lại sẽ mua khi nào có hội đủ điều kiện.
- Số tiền đất được chia ra đóng làm 2 lần. Lần thứ nhất từ nay cho đến tháng 12 năm 1986 phải đóng 300.000,00 DM. Lần thứ hai đóng vào cuối tháng 5 năm 1987, 240.000,00 DM không tính tiền lãi.

Sau khi đã thỏa mãn 2 điều kiện trên, chúng tôi và chủ đất đã đi đến luật sư chứng khế để ký giấy tờ mua đất vào lúc 10 giờ sáng ngày 12 tháng 11 năm 1986 tại Hannover.

Số tiền 540.000,00 DM chỉ là số tiền đất. Cộng thêm tiền Markler 4% 24.624 DM. Tiền chứng khế và tòa án khoảng 4.000 DM; tiền trước bạ 10.000,00 DM. Tổng cộng phải đóng đợt đầu gần 340.000,00 DM.

Khi quý vị nhận tờ báo này cũng là lúc mà chúng tôi đã chuyển hoàn tất đợt đầu cho chủ đất cũng như những phân liên hệ khác để chúng tôi lên đường đi thăm các trại tỵ nạn tại Á Châu. Vào ngày 1 tháng 1 năm 1987 sẽ có một lễ bàn giao và lễ thủ nhận miếng đất ấy về cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Tây Đức.

Giai đoạn đầu xem như không có gì trở ngại, vì chúng ta đã có đầy đủ tài chánh lo cho vấn đề trên. Vấn đề còn lại là từ nay đến 31 tháng 5 năm 1987 làm sao có đủ số tiền 240.000,00 DM để đóng nốt cho chủ đất. Đó là một câu hỏi mà

(Xin đọc tiếp trang sau)

câu trả lời còn nhiều phương cách và sự hưởng ứng của quý Đạo Hữu cũng như quý Phật Tử xa gần.

ĐỀ NGHỊ THỨ NHẤT :

Chương trình 1 m<sup>2</sup> đất cất chùa cho đến nay chỉ mới đạt đến được 1600 m<sup>2</sup>, còn thiếu 2.400 m<sup>2</sup>, nếu tất cả quý Đạo Hữu và quý Phật Tử hưởng ứng tiếp tục mỗi gia đình hoặc mỗi cá nhân 1 m<sup>2</sup> = 135 DM thì 240.000 DM ở trên đỡ đi vất vả rất nhiều. Vậy kính mong quý vị nào đã ủng hộ rồi cũng xin tiếp tục ủng hộ nữa và quý vị nào chưa ủng hộ xin tiếp tay cho. Mọi sự cúng dường đều được khấu trừ thuế cuối năm từ chính phủ. Nếu quý vị không đi làm mà có cúng dường cũng có thể khai thay cho những người đi làm để khấu trừ lại thuế. Khi quý vị chuyển tiền cúng dường về chùa chúng tôi sẽ tự động gửi biên nhận bằng tiếng Đức đến quý vị để tiện xin thuế vào mỗi cuối năm.

ĐỀ NGHỊ THỨ HAI :

Song song với việc cố gắng 1 m<sup>2</sup> đất xây chùa ở trên chúng tôi thành tâm kêu gọi quý vị cho mượn hội thiện mỗi cổ phần 1.000 DM để chúng tôi có đủ số tiền trên vào tháng 5 năm 87 tới. Số tiền cho mượn này của quý vị sẽ được rút thăm trả lại vào mùa Phật Đản sang năm (1987-2531) để biết là quý vị sẽ nhận lại số tiền ấy vào thời điểm nào. Ví dụ có 240 vị cho mượn thì chúng ta có đủ 240.000,00 DM ngay. Chùa sẽ rút thăm trả lại mỗi tháng 2 cổ phần. Vậy số tiền phải trả lại tất cả là 120 tháng, tức 10 năm. Trong mỗi lá thăm sẽ ghi tháng và năm được trả, quý vị nào bắt đúng thăm nào, chùa sẽ căn cứ vào đó để hoàn lại cho quý vị mỗi tháng 2 cổ phần. Nếu quý vị nào vắng mặt chùa chon người rút thăm hộ và thông báo cho ngày tháng nhận lại tiền. Nếu có vị cần số tiền ấy trước thời gian trả, chúng tôi sẽ cố hoàn tất sớm hơn theo lời yêu cầu của quý vị.

Có người bảo làm sao và lấy đâu có số tiền mỗi tháng 2.000 DM trả lại cho Phật Tử? - Xin thưa, số tiền ấy có được là từ tiền ủng hộ định kỳ và bất thường mà quý Phật Tử đã cúng chùa. Số tiền này nếu có nhiều hơn sẽ hoàn trả được nhiều phần hơn, sau khi đã trừ đi những chi tiêu chính của chùa.

Có người đặt câu hỏi - nếu số tiền hội thiện và tiền cúng dường 1m<sup>2</sup> đất không đủ thì sao? - Xin trả lời là chúng ta phải cố gắng làm sao ít nhất phải đủ tiền đất để khi xây mới có thể mượn ngân hàng được. Mượn ngân hàng chỉ là giải pháp cuối cùng thôi. Vì ngân hàng phải trả tiền lãi hàng năm là 7% + 1% Tilgung tức 8%. Nếu số tiền mượn được là 1 triệu Dm để trả tiền đất và xây cất thì chỉ tiền lãi không phải trả mỗi năm là 80.000 DM rồi. Nếu chúng ta biết tính và nếu quý Đạo Hữu cũng như quý Phật Tử xa gần ủng hộ chương trình hội thiện trên thì thay vì lấy 80.000 DM trả tiền lãi ngân hàng ở trên đem trả được 80 phần hội thiện thì quá tốt. Trả được những phần hội thiện tức chùa không còn nợ của Phật Tử nữa; trong khi đó trả tiền lãi cho ngân hàng với số tiền to lớn như thế mà nợ sau 25 hoặc 30 năm mới hoàn thành. Ví dụ chúng ta chỉ cần 1 triệu để xây cất mà sau 10 năm đã phải trả đến 1 triệu tám trăm ngàn rồi. Số tiền lãi quá to lớn mà chùa bắt buộc phải trả nếu phải mượn ngân hàng.

Nếu có 240 cổ phần lo cho tiền mua đất và 1.000 cổ phần lo cho tiền xây cất thì chúng ta có đủ tiền liền để làm mà khỏi phải lo trả tiền lãi cho ngân hàng, chỉ lo trả nợ cho Phật Tử mà thôi.

Quý vị nếu để tiền định kỳ trong ngân hàng hàng năm chỉ lãi được 3% tiền lãi. Nếu để 1000 DM trong ngân hàng 1 năm chỉ được có 30 DM. Nếu quý vị cho chùa mượn - tuy không lãi 30 DM; nhưng rất lợi về mặt tu nhân tích đức cho cháu con sau này. Con cháu nhớ phúc đức của cha mẹ mà được hưởng phước đời đời chứ không phải chỉ 30 DM trong một năm.

Có người lại hỏi - nếu đủ tiền đất rồi thì lấy tiền đâu để xây cất ?

- Hỏi như thế là một câu hỏi chung cho tất cả Phật Tử của chúng ta và chúng ta có lẽ phải trả lời câu ấy. Vì lẽ chùa là của chung của tất cả mọi người chứ không là một tài sản riêng của ai cả. Các chùa tại Việt Nam hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng đều do Phật Tử đóng góp lần hồi mà có được. Vì chùa không phải chỉ xây trong một năm mà phải chia ra làm nhiều giai đoạn. Ngoài tiền cúng dường ra phải lo vấn đề hội thiện, nếu hội thiện tiền đất có đủ thì sẽ chuyển qua hội thiện xây chùa. Nguyên tắc trả cúng giống như phần trên. Xin quý vị suy nghĩ kỹ dùm. Vì nếu mượn tiền của ngân hàng thì tiền lãi quá nặng, mà nếu có trả tiền lãi ấy chẳng đi nữa cũng là tiền của Phật Tử đóng góp mà thôi.

Nếu quý vị cho chùa mượn không lời - chùa lấy số tiền phải trả cho ngân hàng hằng năm đó trả lại quý vị hoặc xây dựng thêm cơ sở thì quý hóa biết bao! Nếu quý vị hưởng ứng chương trình này xin gửi về DEUTSCHE BANK HANNOVER, Konto Nr. 8657470 BLZ 250 700 70. Người nhận Congr. d. Verein. Vietn. Buddh. Kirche e.V. và xin ghi rõ là Hội Thiện hoặc cúng dường 1m2 đất xây chùa.

Lễ Phật Đản sang năm sẽ là ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi chùa Viên Giác có sự chứng minh của chủ tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni và chúng tôi sẽ mời đại diện các cơ quan công quyền tham dự để họ thấy được sự lớn mạnh và phát triển của chúng ta để họ có thể giúp đỡ hữu hiệu hơn và mong rằng ngày đó không còn xa với Phật Tử chúng ta mấy.

Chúng tôi xin báo một tin mừng đến bà con Phật Tử xa gần là Đại Hồng Chung và trông Bát Nhã đã về đến chùa Viên Giác vào ngày 21 tháng 11 năm 1986. Đây là những pháp bảo có giá trị ngàn đời do 3 gia đình Phật Tử tại Tây Đức cúng. Đó là gia đình Đạo Hữu Trưởng Tôn Châu ở Gießen cúng 5.000 DM. Gia đình Đạo Hữu Chiêm Quốc Vinh ở Hamburg cúng 3.000 DM và Gia đình Đạo Hữu Nguyễn Văn Quan ở Hanau cúng 2.000 DM. Số tiền thỉnh và tiền thuê, cộng tiền chuyên chở cúng vừa lên đúng 10.000 DM. Xin tán dương công đức của 3 gia đình Phật Tử đã nêu trên và xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho bầu quyền của quý vị được vạn sự kiết tường như ý.

Tượng Đức Bốn Sư đã thỉnh về chùa hơn 1 năm nay. Bây giờ chuông trống cũng đã về đến chùa, chỉ còn chùa mới là chưa có. Vậy chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị gia tâm hỗ trợ những đề nghị trên của chúng tôi để công việc chung của chúng ta sớm hoàn thành như nguyện ước.

Chúng tôi đã can lời trình bày với quý vị. Kính mong quý vị lưu tâm hỗ trợ cho. Công đức thật vô lượng vô biên.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

Trụ trì chùa Viên Giác  
THÍCH NHƯ ĐIỀN

Tin giờ chốt : Chùa đã trả 300.000,00 DM một phần tiền đất và các số tiền phụ phí liên hệ vào ngày 8.12.1986. Xin thông báo đến quý Phật Tử xa gần biết. Xin thành thật cảm ơn quý vị.

# thơ

## ĐẤT XÂY CHÙA

Chuông-trống thỉnh đã về Viên Giác,  
Đất đã mua bốn ngàn thước xây chùa.  
Một vãn đề tài chánh quá to,  
Phải thanh toán trước năm tám sáu(86).

Trên nước Đức mấy chục ngàn ty nạn,  
Sống tha hương cần có một ngôi chùa,  
Hãy cùng nhau gắng sức để chung lo,  
Gìn mối Đạo như linh hồn dân Việt.

Một việc làm quá ư cần thiết,  
Để cháu con nhớ nguồn gốc tổ tiên,  
Và không quên đất nước thiêng liêng,  
Ngày trở lại quê hương không bỏ ngỡ.

Mong Phật Tử năm Châu giúp đỡ,  
Kêu gọi chung và Tây Đức nói riêng,  
Cố phần vay chỉ có một ngàn,  
Sẽ lần lượt rút thăm chùa hoàn lại.

Một việc làm quá ư trọng đại,  
Mong bà con Phật Tử tiếp tay,  
Đất mua rồi tiếp tục dựng xây,  
Chùa xong sớm cúng là nhờ Phật Tử.

● QUANG KINH

## TRÌ KINH ĐỊA TẠNG

"Nam Mô chuyên nghiệp duyên  
Địa Tạng Bồ Tát".

Nhân duyên, nhân duyên. Ôi trùng trùng  
Vô minh, vô minh sâu mênh mông  
Quay cuồng, quay cuồng như thiêu thân  
Mê man, mê man mờ tâm thần

Minh châu, minh châu ai trao tay  
Thâm sâu, thâm sâu câu kinh này  
U minh, u minh nay còn đâu  
Trang nghiêm, trang nghiêm lối kinh màu

Nam mô, Nam mô ôi nhân lành  
Ngàn năm, ngàn năm câu vô sanh  
Diệt sinh, diệt sinh như mây bay  
Trời xanh, Trời xanh như tâm này.

● LÊ THỊ BẠCH NGÀ



# Kinh THẬP THIÊN GIẢNG GIẢI

## THÍCH THANH TỪ

(tiếp theo)

CHANH VĂN :

NÀY LONG VƯƠNG ! NẾU LÌA ĐƯỢC NGHIỆP SÁT SANH LIÊN ĐƯỢC THÀNH TỰU MƯỜI PHÁP XA LÌA PHIÊN NÀO. THẾ NÀO LÀ MƯỜI, ? MỘT, LÀ, ĐỐI VỚI CHÚNG SANH, MINH BỐ THÍ KHẬP MÀ KHÔNG SỢ. (VÔ ÚY) (nói rõ hơn, khi các loài thấy mình, chúng không có tâm sợ sệt lánh xa).

GIẢNG RỘNG :

Nói đến đoạn này, TÔI còn nhớ, thường thường trong kinh hay kết tội người SÁT SANH.. lại còn thêm cái TỘI TRỘM CƯỚP.. Ví dụ, chúng ta vui sống hiền tai; nếu có người cầm dao lại muốn giết chúng ta, vậy phải làm sao? -phải chạy trốn!.. mà trốn, tức là chúng ta không bằng lòng vì sợ họ giết phải vậy không! Cho nên mới chạy trốn. Trái lại họ không tha, cố cướp MẠNG SỐNG, giết chúng ta.. Tức là, họ muốn giết đoạt cái mà chúng ta không vui, đồng ý cho họ,.. họ lại cố muốn giết chúng ta cho bằng được. Tức là, TRỘM CƯỚP THÂN MẠNG, thân mạng CON NGƯỜI, hay THU VẬT cũng đồng nhau. Bởi thế, người SÁT SANH còn phạm thêm GIỚI TRỘM CƯỚP (thay vì trộm cướp tiền vật, ở đây chúng ta trộm MẠNG SỐNG của chúng sanh). Đến như các loài SÚC SANH, có con vật nào thấy chúng ta cầm ĐAO GẬY đến để giết, đoạt mạng sống của chúng, chúng liền đưa cô ra cho chúng ta cắt đoạt mạng sống của chúng hay không? -hay là chúng sẽ chạy trốn? -chuyện này quý vị hồi tưởng lại, khi chúng ta bắt giết nó, nó liền dấy dưa, la hét, phản kháng hết sức lực của nó để cô thoát rất là đau thương;.. nhưng, chúng ta vì có sức mạnh, mưu kế hơn, nên bắt nó giết dễ dàng.. Nó, vì yếu thế phải đành chịu chết, mất mạng sống.. Thật lý, thì chúng ta đã CƯỚP SANH MẠNG của chúng vậy!.. Ở đây,

Phật dạy, nếu chúng ta không phạm TỘI SÁT SANH, thì sẽ được oai lực như thế nào? như trên đã nói ĐIỀU MỘT, nghĩa là, bố thí cho nó những cái vui, thấy chúng ta nó không sợ

CHANH VĂN :

2/ THƯỜNG PHÁT TÂM ĐẠI TỬ VỚI CHÚNG SANH...

GIẢNG RỘNG :

Người có TÂM ĐẠI TỬ không bao giờ khởi tâm giết hai chúng sanh, trái lại thường ban rải lòng thương vô úy cho chúng. Ví dụ.. khi chúng ta đi ra bờ ruộng, thỉnh thoảng thấy con cá TRÉ, hay con cá nào đó nhảy lên bờ, nếu chúng ta là người thích ăn CÁ,.. thì lúc đó, Tôi xin hỏi quý vị, quý vị sẽ nghĩ gì về tình trạng của CON CÁ đó đây?... người nào thử trả lời cho Tôi một câu xem sao?... không ai trả lời hết. Thôi, thì Tôi trả lời dùm quý vị! Chắc chắn CON CÁ đó khó thoát khỏi tay chúng ta, bằng mọi cách phải bắt được nó về làm ăn phải vậy không!!! Hẳn nhiên lẽ thật của NGHIỆP mê lậ như vậy! Trái lại, người nào không có tâm SÁT SANH, không có AN CÁ,.. thấy nó bị nạn như thế, liền giúp liêng cho nó xuống ao trở lại. Như vậy tức là chúng ta đã phát tâm ĐẠI TỬ đối với nó rồi. Bởi không có tâm GIẾT NÓ, khi thấy nó bị ngộ nạn, chúng ta mới phát sanh lòng thương nó dễ dàng; còn thấy CÁ là món ĂN NGON MIỆNG của chúng ta, thì không thể nào có TÂM TỬ với nó được. Phải vậy không! Như vậy, nhờ không có SÁT SANH, chúng ta đã bố thí cho nó sự an vui, không sợ, lại phát lòng TỬ với nó nữa. Tức là hai cái LÀNH.

CHANH VĂN :

3/ HANG DỨT TẤT CẢ NHỮNG TẬP KHI (nghĩa là thói quen của hành nghiệp nhiều đời) SẴN HẠN.

GIẢNG RỘNG :

Chúng ta nhớ giữ được GIỚI KHỐC SÁT SANH mà dứt được những TẬP KHI, SẴN HẠN Bởi vì, khi chúng ta còn NGHIỆP SÁT, thấy chúng sanh là TÂM SÁT nổi lên, mà nổi lên đó thì gọi là TÂM HUNG DỨ,.. HUNG DỨ là gốc của SẴN HẠN vậy! Trái lại, có tâm TỬ với chúng, tức là thương chúng;.. mà thương chớ tức là dứt được TAM SẴN của chúng ta. Sau đó những TẬP KHI tử tử biến diệt.

CHANH VĂN :

4/ THÂN THƯỜNG KHÔNG CÓ BỆNH KHỔ

GIẢNG RỘNG :

Nhớ lời Phật dạy, đời này nếu chúng ta THÂN không có BỆNH KHỔ, thì biết

ràng đời trước chúng ta không có NGHIỆP SÁT SANH.. Trái lại, dùng kền than, tai sao TÔI làm lành mà BỆNH TẬT liên miên không dứt.. Để rõ là, nếu kiếp này không có NGHIỆP SÁT thì QUA KHỨ cũng đã phạm TÔI SÁT SANH, nhiều lắm rồi! Như vậy, hãy cố gắng SÁM HỐI, LÀM LÀNH cho nghiệp khiến chóng tiêu diệt, chịu trả nợ cũ, rồi thế nào cũng dứt.

CHÁNH VĂN :

5/ THƯỜNG ĐƯỢC SỐNG LÂU DÀI.

GIẢNG RỘNG :

Những người đời này có tuổi thọ có khi đến 120 tuổi, 100 tuổi, phần nhiều, những người này NGHIỆP SÁT của họ rất là ít đời này cũng như đời quá khứ.



CHÁNH VĂN :

6/ THƯỜNG ĐƯỢC PHI NHÔN (là những người có phước báu hơn người mà mắt chúng ta thấy không được như CHÚ THẦN, hay CHÚ QUÝ, cũng có nhiều hạng, mà phần nhiều những QUÝ này có khi là hóa thân của BỒ TÁT hay, sau khi nghe pháp trước Phật ngộ đạo liền phát nguyện UNG HỒ những người TU HÀNH CHƠN CHÁNH. Trích gia) THƯỜNG UNG HỒ.

GIẢNG RỘNG :

Chúng ta nếu phát tâm đồng mãnh tu hành, ba nghiệp tịnh cần hướng thượng, tùy theo giới của mỗi người đã phát nguyện thọ trì không sao lảng, sẽ có chủ vị PHI NHÔN thường theo ủng hộ cho chúng ta. Trong kinh Phật dạy, người nào giữ trì ngũ giới sẽ có 5 vị Thiên thân luôn luôn theo hộ giúp cho người đó qua các tai nạn.

CHÁNH VĂN :

7/ TRONG LÚC NGỦ KHÔNG CÓ CHIÊM BAO NHỮNG ĐIỂM ÁC MỘNG.

GIẢNG RỘNG :

Chúng ta nếu khi ngủ thấy CỌP

ruột, hay những điềm dữ khác thì biết đời trước NGHIỆP SÁT đã tạo nhiều.. Tùy theo trường hợp của mọi người nặng hay nhẹ mà thấy những điềm dữ khác nhau. Chỉ có cách hay hơn hết, chúng ta phải thường xuyên SÁM HỐI câu TAM BẢO gia hộ, phát nguyện giữ giới cho hoàn hảo thêm, như là NGHIỆP SÁT vậy.

CHÁNH VĂN :

8/ DIỆT TRỪ NHỮNG OÁN KẾT, MỌI OÁN ĐỀU TIÊU.

GIẢNG RỘNG :

Tức là những dây oan trái thù tử nhiên tiêu diệt. Bởi vì sao? -vì chúng ta không có tâm GIẾT CHUNG SANH,.. mà không có tâm để GIẾT HẠI, chùng sanh,.. cho nên không có NGHIỆP KẾT OÁN với chúng; nhờ thế, những OÁN KẾT đã không tạo đời này thêm, thì QUA KHỨ cũng như đời VÍ LAI các OÁN KẾT theo đó mà dứt tuyệt.

CHÁNH VĂN :

9/ KHÔNG CÓ SỢ RỐI (rối=đọa lạc) TRONG CÁC ĐƯỜNG ÁC. (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh).

GIẢNG RỘNG :

Bởi chúng ta không có khởi Tâm giết hại chùng sanh, nên không có TÂM lo sợ sau khi mất thân này phải bị đọa vào ba đường ác.

CHÁNH VĂN :

10/ SAU KHI CHẾT SẼ ĐƯỢC SANH LÊN CỎI TRỜI.

GIẢNG RỘNG :

Đó là MƯỜI PHÁP mà quả báo cho người giữ được giới KHÔNG SÁT SANH, nếu đem công hạnh GIỮ GIỚI này hồi hướng PHẬT QUA TẤT sẽ được như nguyện.

CHÁNH VĂN :

LẠI ĐEM MƯỜI PHÁP NÀY HỒI HƯỚNG ĐẠO VÔ THƯỜNG CHÁNH ĐĂNG CHÁNH GIÁC. SAU KHI ĐƯỢC THÀNH PHẬT,.. THỌ MỆNH TÙY TÂM, TỰ TẠI..

GIẢNG RỘNG :

Thọ Mệnh tùy tâm, tự tại,.. nghĩa là, muốn sống, kéo dài tuổi thọ của chúng ta đến bao nhiêu lâu cũng được!..Mười kiếp, trăm kiếp,.. triệu kiếp đều thọ mãn không khó. Trái lại, muốn giảm thọ đến 100 năm,.. 10 năm,.. 1 năm v.v.. tất cũng được tùy nguyện. Tóm lại, chỉ có giới SÁT SANH

Xem tiếp trang 11

# Lá thư Tịnh Độ

ÃN QUANG ĐẠI SƯ

☐  
MỘT BỨC THƯ  
PHỤC ĐÁP  
KHẮP NƠI

(Lời văn tuy quê thật, nhưng nghĩa lý vẫn căn cứ trong kinh. Nếu có ai y theo đây mà làm, sự lợi ích sẽ rộng lớn vô cùng!)

ÃN QUANG pháp sư

I.- Pháp môn Tịnh độ trùm khắp cả ba căn, gồm thâu hành lợi độn, là đại pháp của đức Như Lai, để mở phương tiện cho tất cả thánh phàm đều được giải thoát sanh tử, lên ngôi bất thối ngay trong hiện đời. Với pháp môn nhiệm đặc biệt này mà không tin không tu, thật là đáng thương, đáng tiếc!!

Pháp môn Tịnh độ lấy tín, nguyện, hạnh làm tông chỉ. "Tín" là ta phải tin cõi Ta Bà có vô lượng sự khổ; tin cõi Cực Lạc có vô lượng điều vui; tin ta là phàm phu đầy nghiệp lực quyết không thể nương cây vào sức mình để dứt hoặc chùng chờn, thoát sanh tử ngay trng hiện đời; tin Phật A Di Đà có lời thề nguyện rộng lớn, nếu chúng sanh nào niệm danh hiệu ngài, cầu về nước ngài, khi mạng chung sẽ được ngài tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. NGUYỄN là ta nên nguyện mau ra khỏi thế giới này, nguyện sớm sanh về cõi vui kia. HẠNH là ta phải chí thành khẩn thiết niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi thời mỗi khắc dùng để tạm quên, tùy theo hoàn cảnh gấp hườn lập một khóa trình, sớm tối lễ bái trì tụng trước bàn Phật. Ngoài thời khóa tụng, những khi đi đứng nằm ngồi và làm những công việc không dụng tâm, đều nên niệm Phật. Lúc ngủ nghỉ phải niệm thầm, không nên ra tiếng và chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật để dễ nhiếp tâm. Lại, những khi y phục không chỉnh tề, hoặc giặt rửa, tắm gội, đại tiểu tiện, cho đến



lúc đi ngang qua chỗ không sạch sẽ, cũng đều phải niệm thầm. Chỉ tâm niệm thầm công đức cũng đồng như niệm ra tiếng. Trong những lúc ấy nếu niệm ra tiếng thì chẳng hợp nghi thức và có lỗi không cung kính. Không luận niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm Kim Cang hoặc niệm thầm, đều phải trong tâm ghi nhớ rành rẽ rõ ràng, miệng niệm rành rẽ rõ ràng và tai nghe rành rẽ rõ ràng. Niệm như thế thì tâm không còn dong ruổi theo cảnh ngoài, vọng tưởng lần dứt, câu niệm Phật lần thuận công đức rất lớn.

II.- Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ phụng thờ sư trưởng, tâm tử bi không giết hại, tu mười nghiệp lành (Thân không sát sanh, trộm cướp, tà dâm; miệng không nói dối, nói thêu dệt, nói dối chiều, nói hung ác; ý không tham dục, giận hờn, ngu si tà kiến). Lại cần phải: cha lành, con thảo, anh em thương kính, chồng vợ thuận hòa, chủ nhân, tớ trung, mỗi người đều giữ tròn bổn phận. Ta chỉ nên làm hết nhiệm vụ mình, đừng so đo phiên trách người khác đối với mình có trọn cùng không. Nếu người nào đối với gia đình, xã hội làm tròn thiên chức, đó là người lành. Người lành mà niệm Phật thì dễ có cơ cảm, quyết định khi lâm chung được Phật tiếp dẫn sanh về Tây phương vì tâm hạnh hợp với Phật. Trái lại, những ai miệng tuy niệm Phật, song lòng không nhiếp đạo, đối với cha mẹ, anh em vợ chồng, con cái, bạn bè, làng xóm không tròn bổn phận, thì tâm hạnh trái với Phật, khó được vãng sanh. Tại sao thế? Bởi người ấy tâm không diêm tịnh thuận hòa, tự sanh ra mỗi nào phiên chướng ngại, nên khó được cảm



thông với Phật, đó cũng là lẽ tất nhiên.

III.- Người niệm Phật nên khuyên thân bằng quyến thuộc và tất cả đồng nhơn đều niệm Nam mô A Di Đà Phật và Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Mỗi ngày như niệm Phật 1.000 câu thì niệm Quán Âm 500 câu, niệm Phật 10.000 câu thì niệm Quán Âm 5.000 câu, niệm nhiều ít so theo đây mà gia giảm). Ta đã tìm được con đường giải thoát yên ổn, lại nỡ nào để cho đấng sanh thành, người quyến thuộc cùng tất cả đồng nhơn mất sự lợi ích lớn, chìm trong biển khổ ư? Hướng chỉ giữa cõi đời nhiều hoạn nạn, khó tránh sự hiểm nguy như hiện nay, nếu có thể thường niệm Phật và Quán Âm tất sẽ được lương tử bi ứng hộ, gặp dữ hóa lành. Giả sử không tai nạn mà chí tâm trì niệm, cũng sẽ được nghiệp tiêu trí sáng, chướng hết phước nhiều. Hơn nữa, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây phương, tức là thành tựu kẻ phạm phu làm Phật, công đức rất lớn, đem công đức ấy hồi hướng vãng sanh tất sẽ mãn nguyện.

IV.- Người niệm Phật khi tụng kinh, trì chú, lễ bái, sám hối, cứu tai nạn, giúp kẻ nghèo, tất cả công đức lành đều phải hồi hướng vãng sanh Tây phương, không nên cầu hưởng phước báo ở cõi trời, cõi người, trong hiện tại hoặc đời sau. Nếu có tâm niệm ấy thì mất phần vãng sanh và phải bị chìm đắm trong biển luân hồi khổ não. Nên biết, hưởng phước càng nhiều tất gây nghiệp càng lớn, qua một đời sau nữa, quyết khó khỏi đọa vào đường địa ngục, nga quỷ, súc sanh. Chúng ấy muốn trở lại làm thân người, được nghe pháp hiện đời giải thoát của môn Tịnh độ, còn khó hơn lên trời. Phật dạy chúng sanh niệm Phật cầu về Tây phương là vì chúng sanh mà giải quyết vấn đề sanh tử ngay trong hiện kiếp. Nếu ta cầu đời sau hưởng phước báo ở cõi nhơn thiên tức là trái với lời Phật dạy, như đem hạt bảo châu vô giá đổi lấy một thê lương để ăn, há chẳng đáng tiếc lắm ư! Kẻ tối tăm niệm Phật không cầu vãng sanh mà cầu hưởng phước báo, cũng như vậy không khác.

V.- Người niệm Phật không nên tập theo lối tham cứu của nhà tu thiền. Ví kẻ tu thiền hầu hết đều không chú trọng về việc tín nguyện vãng sanh. Dù có niệm Phật, họ chỉ chú trọng vào câu "Niệm Phật đó là ai?" để cầu khai ngộ mà thôi. Ta chỉ nên niệm Phật cầu sanh Tây phương, khi được thấy Đức A Di Đà lo gì không khai ngộ? Nếu ở cõi này tu thiền như hoặc nghiệp dứt hết thì có thể thoát sanh tử; thảng như hoặc nghiệp chưa dứt thì đã không thể cậy vào sức mình để giải thoát lại vì không tín nguyện nên không được nương nhờ sức Phật ra khỏi luân hồi. Hai bên tịnh độ và Phật lực đều không nhờ cậy được, người ấy

dầu thế nào thoát khỏi trần lao? Nên biết bậc pháp thân Bồ Tát khi chưa thành Phật đều phải nhờ oai lực của Phật, huống chi ta là phạm phu đây nghiệp chướng mà ưa luận về sức mình không cầu sức Phật ư? Lời ấy tuy cao, song xét lại hành vi thật là thấp kém! Suốt hơn của Phật lực và tự lực khác xa nhau như trời vực, nguyện đồng nhơn nên thế tất nghĩa này!

VI.- Người niệm Phật không nên bắt chước kẻ ngu tối, làm những việc: hườn thọ sanh, gởi kho. Bởi sự hườn thọ sanh, trong kinh Phật không có nói, do người sau bày đặt ra. Còn gởi kho là muốn cho mình khi chết rồi thành qui, nên mới sắm trước tiên của đồ vật cho thân qui dùng. Đã có tâm niệm muốn làm qui thì khó được vãng sanh. Như người nào chưa làm thì thôi, nếu đã làm, phải bạch rõ trước bản Phật như vậy: "Đệ tử là... chỉ cầu vãng sanh, những đồ mình không đã gởi khi trước, xin đem chân tế cho cô hồn". Như thế mới khế chướng ngại cho sự sanh về cõi Phật.



Lại những thứ kinh: Thọ Sanh, Huyết Bồn, Thái Dương, Thái Âm, Nhãn Quang, Táo Vương, Thái Cốt, Phân Châu, Diệu Sa... đều là kinh nguy tạo, không phải kinh của Phật nói, không nên trì tụng. Những kẻ quê tối, không chịu tụng kinh Đại Thừa (như các kinh: A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Tâm Kinh, Kim Cang, Pháp Hoa, Dược Sư, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Phổ Hiền hạnh nguyện phẩm v.v...) mà chỉ tin các thứ kinh nguy tạo ấy, muốn làm những việc: hườn thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ, mới yên tâm. Nếu có người hiểu Phật pháp khuyên bảo nói đó là những kinh nguy tạo, họ cũng không nghe lời. Nên biết, làm các Phật sự, chỉ có niệm Phật là công đức rộng lớn, nên đem số tiền hườn thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ ấy, thỉnh những vị tăng chơn chánh niệm Phật cho, thì được lợi ích rất nhiều.

VII.- Người niệm Phật nên ăn chay trường, như chưa được thế, thì giữ lục trai hoặc thập trai, để lần lần bỏ hẳn các thứ thịt của chúng sanh, mới là hợp lý. Lục trai là

các ngày: mùng 8,14,15,23,29,30; nếu thêm vào đó mấy ngày: mùng 1,18,24,28 thì thành ngày thập trai. Những tháng thiếu, nên ăn trước 1 ngày. Lại, tháng giêng, tháng năm, tháng chín là ba traingoat, nên ăn chay trường và làm các việc công đức. Dù chưa ăn chay được cũng nên mua thịt cá đã làm sẵn, chớ sát sanh trong nhà. Nếu mỗi ngày sát sanh thì cá nhả ấy đã thành lò sát, là chỗ oan qui tụ hội, không được an lành. Cho nên, sát sanh trong nhà là điều rất cấm kỵ.

VIII.- Người niệm Phật nên khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây phương. Muốn cho cha mẹ khi lâm chung quyết định được vắng sanh, thì phải dặn trước người quyền thuộc về cách trợ niệm và chớ nên khóc lóc cùng bày vẽ những điều vô ích. Lại, lúc bình thời phải vì cha mẹ giảng rõ sự lợi ích của môn niệm Phật khiến cho song thân thường niệm không quên. Thế thì chẳng những cha mẹ được lợi ích, mà quyền thuộc hiện tại hoặc con cháu đời sau cũng được ảnh hưởng giải thoát an lành. Về phương pháp trợ niệm khi lâm chung không luận già trẻ, đều phải làm đúng như thế.

IX.- Người nữ khi sắp sanh thường bị đau khổ không kham, có khi vài ngày sanh không được hoặc chết vì sản nan. Có người tuy sanh được nhưng lại bị huyết băng và nhiều bệnh nguy hiểm. Đứa con sanh ra thì bị các chứng cấp, nạn kinh phong v.v... Cho nên, người nữ lúc sanh sản, nên chí thành khẩn thiết niệm Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi niệm cần phải to tiếng, không nên niệm thầm, vì niệm thầm do tâm lực kém nên sức cảm ứng cũng kém. Lại trong lúc ấy sản phụ đang dùng sức sanh đứa bé ra, nếu niệm thầm thì nín ép hơi phải mang bệnh. Nếu chí thành khẩn thiết mà niệm quyết không có sự đau đớn, khó sanh, huyết băng, đứa con sẽ khỏi bệnh kinh phong và các chứng nguy hiểm khác. Dù gặp trường hợp khó sanh, có nguy hiểm đến tánh mạng, sản phụ cùng những kẻ hộ sanh cũng phải đồng to tiếng niệm Quan Âm. Người quyền thuộc tuy ở nơi khác, đều phải vì sản phụ niệm giúp. Như thế, không đầy giây phút, sản phụ liền được yên ổn mà sanh. Kẻ ngoại đạo không rõ lý này chấp chắc một việc cung kính, chẳng biết căn cứ theo sự mà luận lý, khiến cho mấy bà lão niệm Phật xem sanh sản là việc đáng sợ, cho đến đầu con của mình sanh cũng không dám qua sờn sóc, huống chi là vì niệm Quan Âm? Nên biết Bồ Tát lấy sự cứu khổ làm lòng, lúc sanh sản tuy lửa lò không sạch nhưng đó là việc dĩ nhiên, không phải mình tự ý buông lung, nên niệm đã không có tội lỗi mà lại khiến cho mẹ con sản phụ gieo trồng căn lành. Nghĩa này trong kinh Dược Sư đã có nói, không phải tự tôi đưa ra điều ước kiến Ấn Quang này

chỉ là người đề xướng mà thôi.

X.- Người nữ từ mười hai, mười ba tuổi đến bốn mươi tám, bốn mươi chín tuổi, đều có nguyệt kinh. Có kẻ bảo: trong lúc nguyệt kinh chẳng nên lễ bái trì tụng. Lời này rất không hợp tình lý. Thời kỳ có kinh, mau thì hai ba ngày, lâu đến sáu bảy ngày mới dứt; người tu trì cần phải niệm Phật không xen hở, đâu nên vì một chút bệnh nhỏ thiên nhiên mà bỏ lảng thời tu niệm ư? Khi có nguyệt kinh chỉ nên lễ bái ít (lễ bái ít chớ chẳng phải tuyệt nhiên không tụng), còn sự tụng kinh niệm Phật đều chiếu theo lệ thường. Nên thường thay giặt vải dơ, phải rửa tay cho sạch sẽ, dùng dũa tay dơ mà lăn chuỗi, lật kinh và đốt hương. Trong Phật pháp, pháp pháp đều viên thông, hẳng ngoại đạo chỉ chấp một bên lý, người đời phần nhiều lại ưa tin lời ngoại đạo, không rõ chánh lý Phật giáo, nên không được thâm nhuần pháp lợi.

XI.- Quan Thế Âm Bồ Tát thể nguyện rộng sâu tìm tiếng cứu khổ. Khi gặp những tai nạn: đao binh, nước lửa, đói kém, cào cào, ôn dịch, khô hạn, cướp bóc, oan gia, thú dữ, rắn độc, ác qui, yêu mị, nghiệp bệnh, kẻ tiêu nơn hãm hại v.v..., nếu phát tâm sửa lỗi làm lành, lợi mình lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quan Thế Âm không xen hở, thì quyết định sẽ được nhờ sức từ bi ủng hộ tránh khỏi tai nguy. Nếu vẫn còn giữ lòng bất thiện, dù có xưng niệm, chẳng qua là gieo chút căn lành về sau, không được sự cảm ứng hiện tại, vì chửi Phật, Bồ Tát thành tựu niệm lành cho người, tuyệt không thành tựu niệm ác cho người. Như không phát tâm sửa lỗi làm lành, lầm lạc muốn đem công đức niệm Phật, Bồ Tát để cầu cho việc ác của mình thành tựu thì quyết không được cảm ứng. Rất không nên phát tâm điên đảo ấy.

Đã niệm Phật, cần phải giữ trọn trọn luân, gìn lòng thành kính, dứt các điều dữ, làm các việc lành, giữ lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Việc nào mình làm được thì thiết thật mà làm, như không làm được cũng nên phát lòng lành ấy, hoặc khuyên người có thể lực làm, hoặc thấy người làm sanh tâm vui đẹp. Thốt lời khen ngợi việc lành cũng thuộc về công đức của tâm và miệng. Nếu việc mình không thể làm, khi thấy người khác làm được mà sanh lòng ganh ghét, đó là tâm hạnh của kẻ tiêu nơn. Như thế, quyết định phải bị mất phước tôn thọ không được kết quả tốt, cần để ý răn ngừa. Rất không giả mặt hiện lương để mua danh chuốc lợi, tâm hạnh ấy quý thân đều ghét, có thì mau cái, không thì nên cố gắng làm lành.

XII.- Có nhiều người nữ vì không rõ chánh lý

hoặc bất hiếu với cha mẹ chồng, khi đẻ chồng quá cứng yêu chiều chuộng con, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ ghẻ hiếp đáp hành hạ con riêng của chồng. Những người ấy đâu biết rằng: hiếu thảo với cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy dỗ con cái, ra ân huệ cùng hàng tôi tớ, an ủi nuôi dạy con riêng của chồng, chính là đạo thánh hiền ở thế gian mà cũng là phép tắc đầu tiên của đạo Phật. Nếu có đủ công đức ấy mà tu tịnh độ, thì quyết định danh dự thêm nhiều, phước thọ bền vững, khi mạng chung được Phật tiếp dẫn về chín phẩm sen. Nên biết đã có nhân tất phải có quả, nếu ta gieo nhân hiếu kính từ ái, tự nhiên sẽ được quả hiếu kính từ ái. Vì người tức là vì mình hại người còn quá hơn hại mình, cho nên mỗi người đều phải làm tròn bốn phần, Phật Trời tất sẽ chứng tri.

XIII.- Trẻ con khi vừa khôn lớn, phải dạy cho chúng biết đạo lý hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, và việc ba đời nhân quả, sáu nẻo luân hồi. Như thế là làm cho chúng hiếu tâm của mình cùng tâm chủ Phật, Bồ Tát, trời đất, quý thân, mỗi hơi thở thông nhau. Nếu khởi một niệm bất chánh, làm một việc không phải, thì các vị ấy thấy đều biết, như đối trước gương sáng, hình ảnh tốt xấu hiện ra rõ ràng, không che dấu được. Đã hiếu như thế tất nhiên chúng sẽ sợ hãi, gắng sức làm lành. Chẳng luận người nào, dù là con cái tôi tớ trong nhà, cũng không nên đánh đập mắng chửi thô tháo. Phải tìm cách khuyến hóa, khiến cho chúng biết phụng thờ bậc trên, nhường thuận kẻ dưới, kính trọng giấy chữ, chẳng xài phá cơm gạo, quần áo, của tiền, yêu tiếc sanh mạng loài trùng kiến, không ăn vặt vạnh để khỏi mang bệnh. Nếu dạy được như thế, thì một ngày kia quyết định chúng sẽ thành người lương thiện. Trái lại, lúc con cháu còn thơ ấu, cha mẹ chẳng chịu dạy dỗ để mặc cho chúng buông lung, khi lớn lên nếu chúng nó không là kẻ dung ngu, cũng là hạng phí loại. Chúng ấy dù có ăn năn cũng vô ích. Lời xưa nói: "Giáo phụ sơ lai, giáo tử anh hài" (Dạy con dạy thớ còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về), tánh tình phần lớn là do ảnh hưởng của tập quán, cho nên phải cẩn thận từ bước đầu tiên. Cá nhân là phần tử của xã hội, trong thiên hạ bình yên hay loạn lạc, cội nguồn đều do nơi sự hiền lương hoặc bạo ác của con người. Vậy những điều trên đây rất quan hệ, thiết yếu, không phải tôi bàn luận chuyện vô ích, xa vời...

XIV.- Ân Quang tôi năm nay đã quá già yếu, tinh thần mỗi ngày thêm suy kém, không còn đủ sức để phúc đáp những bức thơ gởi đến. Chỉ vì sự lưu thông thuận tiện, nên xa gần lắm nghe chút hư danh, gởi thơ hỏi đạo quá nhiều. Nếu tôi không đáp, vẫn tự hỏi có phụ ý người gởi

như mỗi mỗi đều phúc đáp, thật ra cũng không đủ tinh thần. Vì thế, tôi cho in bức thơ dài này để phúc đáp cùng khắp. Trong đây, những điều quan hệ về sự tu trì, cách lập thân xử thế, đạo thơ cha mẹ, dạy con cái, tôi đều nói lược qua. Về sau, ai đưa tin đến hỏi đạo, tôi đều dùng thơ này phúc đáp, hoặc có vài điều đặc biệt, cũng chỉ nên thêm đôi hàng chữ bức thơ gởi đến mà thôi. Như thế, để cho đạo niệm đôi bên được thông nhau mà tôi cũng đỡ bớt sự nhọc mệt.

Nếu vì nào muốn hiếu suốt kinh nghĩa, xin thưa hỏi nơi các bậc pháp sư dụng cao trảng pháp, tông giáo kiêm thông. Nhưng nên biết, dù thông suốt kinh pháp, cũng chưa chắc được thoát sanh tử. Muốn thoát sanh tử luân hồi, phải chú trọng nơi sự tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây phương!

(Còn tiếp)

## LẠC HƯƠNG

*Ký niệm một chuyến đi*

Thuyền lạc hướng xuôi về đâu đây nhỉ?  
Gió lộng trào người thủy thủ mê man.  
Cuồn cuộn bay vượt những đám mây ngàn,  
Đầm chiếc lá và muôn ngàn cát bụi.  
Sóng dạt dào con thuyền tôi chúi mũi.  
Vượt trùng dương đen đũi gặp phong ba.  
Ầm ầm reo thác nước dội òa òa.  
Như khúc nhạc chan hòa trong bão táp.  
Tựa mạn thuyền sóng vỗ kêu í ạp.  
Vững lòng tin thủy thủ rap lưng chèo.  
Giữa ngàn khơi, không định hướng chèo

leo.  
Muôn lớp sóng muốn trào qua khoang nhỏ  
Bị mất rồi gió đẩy ta không rõ.  
Đêm mịt mờ chẳng tỏ một ánh sao.  
Tiên về đâu, và tiến tới phương nào?  
Đề cập bến, ta cảm sào an nghỉ.  
Vượt trùng dương quyết tìm người nghĩa  
khí.

Vì lòng ta mang ý nghĩ phi thường!  
Không quản gì giải gió với dầm sương.  
Ta vẫn tiên, để tìm người trí kỷ!  
Thuyền lạc hướng xuôi về đâu đây nhỉ?  
Gió lộng trào người thủy thủ mê man.  
Cuồn cuộn bay vượt những đám mây ngàn  
Đầm chiếc lá và muôn ngàn cát bụi.

● ĐỖ ANH  
Lünen

# PHẬT NÓI KINH ĐẠI BIỆN TÀ CHÍNH

Hòa Thượng  
THÍCH TRUNG QUÂN dịch



(tiếp theo)

VẤN THỦ SỰ LỢI BỒ TÁT HỎI TÂM MƯỜI CHỪNG  
HẢO PHẠM THỦ MƯỜI

Khi bấy giờ ngài Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát bạch đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng : tám mười chúng hảo là thế nào ?

Phật bảo ngài Văn Thủ Sư Lợi rằng : người hãy nghe cho kỹ, nghe cho kỹ và khéo suy nghĩ lấy, ta sẽ vì người phân biệt giải thuyết tám mười chúng hảo nghĩa ấy sâu xa là sao ? đoạn mười ác gọi là mười thiện, đoạn năm lợi nghịch thành năm kính thuận, chế được bảy thức gọi là thất phật, hồi tám thứ gió tà mạnh thêm khúc thành tám thứ gió thơm vi diệu, chế sáu thức sinh sáu ba la mật, chẳng nhiệm sáu trần biến thành sáu thân thông, chế được sáu giác làm sáu thân vương, phong hộ pháp thành mười thiện, năm kính thuận gồm với bảy thức phật, tám thứ gió vi diệu, với sáu ba la mật, sáu thân thông vô sinh, sáu thân phong hộ pháp thân, cộng thành bốn mươi tám thứ, thiện nhiếp với ba mươi hai tướng, tổng thành tám mươi chúng hảo.

HIỆU LƯỢNG CÔNG ĐỨC PHẠM THỦ MƯỜI MỘT

Phật bảo ngài Văn Thủ Sư Lợi rằng: người là thượng túc đệ tử của ta, hay báo ân ta, phải nên tôn chỉ, tôn chỉ thế nào? Nếu người muốn báo ân ta, mỗi mỗi phải y giáo mệnh lệnh của ta. Hoàng dương pháp vương này, giáo hóa tất cả chúng sinh, chúng vô sinh pháp nhân, đó là tôn chỉ, là vì sao? Ta xưa từng được nghe đức Định Quang Như Lai và Đại Giác Thế Tôn Bồ Tát Ma Hạ Tát Chi hiện thánh chúng vô sinh pháp nhân, đều bởi tôn chỉ mà hay biết được, vạn minh biết có chí, muôn hạnh đầy đủ, rõ biết vô chí, một hạnh chẳng thành, là vì sao? Ta thuở xưa từng

cùng với tám vạn bốn ngàn đồ chúng, do lòng tôn chỉ công đức, ở trong môn muôn hạnh đầy không quá đệ nhất.

Rất khó! Rất khó! Một việc hiếm có là vì sao? Ví như có người tạo thuận tượng đồng, số có muôn muôn, đều tượng hình người, thụ trì cúng dường, đó là khó không? Đây cũng chưa là khó; vậy gì là khó? Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe nói Đại Biện Tà Chính thậm thâm diệu pháp mà sinh tín tâm, thế mới là khó.

Ví như có người tạo thuận ngàn tượng, số như hằng sa thụ trì cúng dường, ấy là khó không? Ấy cũng chưa là khó! Vậy gì là khó? Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào chỉ hiệu với sự tăng phụ mẫu tận tâm triệt để, ấy mới là khó.

Ví như có người tạo thuận kim tượng, số như đại địa thảo mộc thụ trì cúng dường, thế là khó không? Ấy cũng chưa là khó.

Vậy gì là khó? Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào hay trì nhân pháp hai ngã, ấy thì là khó.

Ví như có người dựng thuận gỗ chân lán hương làm đai phù đồ, cao tới cõi trời Phạm thiên và lấy thất bảo trang nghiêm thụ trì cúng dường, thế là khó không ?

Thế cũng chưa là khó! Vậy gì là khó? Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào lưu truyền pháp này phó chúc cho nhau không để gián đoạn, ấy mới là khó.

Ví như có người tạo tinh ốc bằng thất bảo khắp cõi Diêm phù đề thụ trì cúng dường, thế có khó không ?



Dịch giả

**LÊ HUY THIÊN**

# BẮC DU CHƠN VÕ



( Tiếp theo )

## - HỒI THƯ 23 -

### TỔ SƯ THẮNG TRẬN BAN SƯ

Nói về núi Thạch Lôi, tại núi ấy có nhiều chơn Lôi(1). Trước núi ấy có Tổng trưởng giả, gọi là Tổng Ngươn có 2 người con gái, một người mười sáu tuổi, một người mười bốn tuổi. Hai nàng ấy ăn cơm nơi nhà sau, xẻ dưa gan đem ruột dưa đổ dưới đường mương như uế. Lôi công ở trên mây coi thấp thỏ, ngỡ là cơm; nên bắt tôi hai nàng ấy hoài nuốt hột ngọc của trời liền đá hai nàng chết hết! Hồn hai nàng ấy hỏi rằng: "Chẳng hay chị em tôi tội gì mà bị Lôi đá?" Lôi công nói: "Cơm gạo là báu, thiệt hột ngọc nuôi người, chị em bậy ăn dơ, đem cơm mà đổ nơi đường mương như uế, ấy là tội phao phí ngũ cốc, chưa biết tội hay sao?" Hồn hai nàng ấy nói: "Chị em tôi nào có phao phí ngũ cốc bao giờ, ấy là đồ hột dưa gan chớ không phải đồ cơm, sao ông vu oan, giết chị em tôi ức lắm!" Lôi công nghe nói liền xuống xem lại, quả thiệt là hột dưa gan! Biết mình lầm rồi, ăn năn không kịp. Túng phải dẫn hai hồn, đem thưa với Lôi sư giả. Lôi sư giả nói: "Luận sư ấy thì Lôi công nặng tội song không phải cố sát, ấy là ngộ thương. Thôi ta xử như vậy thì lương tiện: Người thác rồi không lẽ cứu sống lại cho đặng, để ta phong chị em người làm thần. Mà chị em người tên họ là chi?" Hồn hai nàng thưa rằng: "Tôi là Tổng Bội Nương, còn em tôi là Tổng Bột Nương đều con của Tổng Ngươn trưởng giả". Lôi sư nói: "Vậy thì người chị lãnh mặt kiến gọi là Lôi điềncánh Chị làm Anh đào nương, em làm Nguyệt bột nương, hai chị em ở hai bên. Chỉ chiêu kiến làm chớp, riêng hiệu là Điềnmẫu(2). Chớp rồi coi cho rõ sẽ đánh kéo lằm, còn Nguyệt bột nương cầm cây quạt Khô lâu phiến, hãy quạt l cái thì người ấy chạy không khỏi". Hai nàng

đều lãnh chức, chị làm Điềnmẫu, em làm sao Nguyệt Bột.

Nói về Chơn Võ tổ sư đi tới núi Thạch Lôi, xảy nghe sấm nổ âm âm, chớp giăng chói mắt! Chơn Võ tổ sư xông tới, lấy gương mà chiếu, hết lớn rằng: "Các người là ai đó?" Các Lôi thần Lôi sư đồng quỳ lạy. Chơn Võ tổ sư hỏi: "Các người vì cơ nào mà ở đây?" Mấy người ấy thưa rằng: "Bởi anh em chúng tôi lừa nhau không đặng, cứ bỏ dinh nhóm lại một nơi. Bởi cơ ấy nên Ngọc Đế phạt anh em chúng tôi ở núi này không đặng về thượng giới". Chơn Võ tổ sư hỏi: "Chúng người muốn theo ta chăng?" Các Lôi thần Lôi sư thưa rằng: "Chúng tôi nghe danh Tổ sư là Kim khuyết hóa thân, lẽ nào chúng tôi không qui thuận". Chơn Võ tổ sư nói: "Bởi anh em người không lừa nhau, ta không nở ép. Vậy thì các người mùa Xuân mùa Hè ở phía Nam Mùa Thu mùa Đông ở phía Bắc". Các Lôi thần Lôi sư và Điềnmẫu đều tạ ơn, Chơn Võ tổ sư hỏi ra sự tích hai chị em, liền dâng sớ tâu với Ngọc Đế. Ngọc Đế phong các vị Lôi thần Lôi sư làm chức Cửu thiên thích lịch đại tướng quân; phong Tổng Bột Nương làm Nguyệt Bột Tinh. Lại sai phong bá lả Thần làm gió. Võ sư là Thần làm mưa, xuống ở theo đó. Chơn Võ tổ sư vui mừng. Thấy hắc khí đã hết rồi, liền ban sớ tâu với Ngọc Đế. Ngọc Đế mừng rồi phán rằng: "Nay khanh đã tiêu hắc khí, trăm phong làm Cửu thiên vạn pháp giáo chủ ngọc hử soái tướng, Huyền thiên thượng đế, Chơn Võ đẳng ma thiên tôn. Cai trị ba mươi sáu vị thiên tướng, và các du thần; đi traxét sự dữ lành trong dương thế. Và phải trận thủ Nam thiên môn, đừng cho tướng trời xuống làm yêu mà phá hại thiên hạ". Phán rồi thượng ba chén ngự tửu. Huyền thiên thượng đế tạ ơn. Ngọc Đế phán rằng: "Trăm đã ban chỉ giaphong các tướng kể sau này :

Vạn pháp giáo chủ thân công diệu tế Hứa chơn quân.  
Hải Huỳnh Bạch chơn quân.  
Oai nghiêm giáo chủ, tế vi truyền giáo Tô ngươn quân.  
Động huyền giáo chủ Tân chơn quân.  
Thanh vi giáo chủ Ngụy chơn quân.  
Hồn ngươn giáo chủ Lộ chơn quân.  
Qui Xà Thủy Hỏa Nhị tướng quân.  
Đô chương kim luân như ý Triệu ngươn soái (Triệu Công Minh).  
Chiêu Minh Dực Hồn hiển linh Quan ngươn soái (Quan Công).  
Tần hưng vương, Điềnmẫu ngươn soái phong làm Tuần tất nhị ngươn soái.  
Tần Trung Trưởng ngươn soái (Trưởng Kiến).  
Hồn khí Bàng ngươn soái (Bàng Kiêu).  
Cử sát Phó ngươn soái (Phó Ứng).  
Chánh nhứt linh quan Mã ngươn soái (Huê Quang Quân đã bắt tín đạo Châu ngươn soái (Châu

Ngan Phụ).  
 Thôi Lư Nhị tướng quân.  
 Tiên phuông Lý ngưng soái(Lý Soái, hiệu là Phụ long lý sư).  
 Hàng yêu phục tả Lương ngưng soái(Lương Đĩnh Đẳng Thành, Tân Giang, Trương An, phong Đẳng, Tân Trương, Ngưng soái).  
 Nhâm vô Biệt, Nịnh thể Khoa, phong Nhị thái bảo.  
 Ngọc Phủ Lưu thiên quân.  
 Oai linh Ôn ngưng soái(Lôi Quỳnh).  
 Thân Lôi Thạch ngưng soái.  
 Phong luân Châu ngưng soái(Châu quân Trạch)  
 Hỏa đức Tạ ngưng soái(Tạ sĩ Vinh).  
 Ly Lâu, Sử Khoán, Thông minh nhị hiền.  
 Nhơn thánh Khương ngưng soái(Khương Tịch).  
 Giảng sanh Cao ngưng soái(Cao Viên).  
 Phong đồ Mạnh ngưng soái(Mạnh Sơn).  
 Hồ khư Vương Cao nhị ngưng soái(Wương Thiết Cao Đông).  
 Cửu châu hoát lộ Vương ngưng soái(Wương Ấc)  
 Cửu thiên thích lịch đại tướng quân Lôi Công  
 Địa kỷ Vương ngưng soái(Wương Bửu).  
 Địa tư thái tuê Ân ngưng soái(Ân Cao).  
 Mãnh liệt Thiết ngưng soái(Thiết Đầu).  
 Lôi bộ diên mẫu (Tổng bột Nương).  
 Nguyệt bội thiên tinh (Tổng bội Nương).  
 Chơn Võ tổ sư là Huyền thiên thượng đế, với các tướng tạ ơn rồi đi phó nhậm.



- HỒI THƯ 24 -

HUYỀN THIÊN XƯỚNG PHẠM CỬU KHỔ

Nói về núi Võ Đương, sông Dương Tử, có con tinh Thủy Loa là con ốc, và con tinh khác, trước khi thấy Tô sư chưa về trời, thì con tinh ấy không dám dấy loạn. Nay nghe Tô sư về chúng nó lại nổi sóng mà nhận thuyền khách thương. Huyền thiên thượng đế nổi giận nói rằng: "Nếu phát cỏ chưa gốc thì nó mọc hoài" Tức thì truyền các thiên tướng thủ thiên môn liền xuất hồn xuống núi Võ Đương, đến mệ sông ấy nổi lửa phép đốt cạn sông. Giết loài thủy tinh, có hai con chạy thoát. Huyền thiên thượng đế ở tại núi Võ Đương mà rình nó. Ngày kia hai con tinh làm sóng mà hại thuyền

người, Huyền thiên thượng đế hiện hình cứu nạn tức thì hết sóng gió, các thuyền đặng bình an. Các Long vương đều châu chực.

Còn bá tánh cảm ơn khỏi chìm ghe, nên lập miếu tại núi Võ Đương lên cột mà thờ phượng Huyền thiên thượng đế ứng mộng bảo lên cột ba mươi sáu tướng mà thờ hai bên. Hàng hiện hình cứu thiên hạ. Sau đến trào Minh hồng vô cảm ơn bảo hộ, lập miếu vàng mà thờ. Sau vua Vĩnh Lạc năm thứ ba bị Huỳnh Mao thái tử làm phản, đánh vua Vĩnh Lạc đại bại, đương lúc nguy cấp, Huyền thiên thượng đế dẫn ba mươi sáu vị thiên tướng ở trên mây làm phép sấm sét, sai ong vò vẽ và ác thú đón đầu phantặc mà đánh; phantặc vỡ tan! Vua Vĩnh Lạc không biết vị thần nào cứu giá, sai sứ lên cung Thượng thanh mà với Trương thiên sư đến đền Vua Vĩnh Lạc phan rằng: "Trẫm đương đánh với giặc Đập Tử bại binh, xây thấy một vị thần bỏ tóc xà, mặt trắng râu dài, cầm gương đứng trên mây với ba mươi sáu viên tướng cứu giá; giết Đập Tử chết, trẫm không rõ là vị thần nào?". Trương thiên sư tâu rằng: "Ấy là Huyền thiên thượng đế. Sau có phật chỉ phong Huyền thiên thượng đế làm Vô lượng thọ bồ tát, phong Quan Công làm Đà lam, phong Huệ Quang làm Kiệt tướng bồ tát, miếu thờ tại núi Võ Đương". Vua Vĩnh Lạc ngự giá đến miếu đứng hương. Rồi, truyền chỉ làm chùa rất lớn, đều lên cột bằng vàng oai nghiêm hơn trước. Truyền chỉ rước Trương thiên sư đến làm chay bảy ngày đêm dùng bốn mươi tám người đạo sĩ ở chùa ấy mà hương khói. Tăng là chùa Bắc đế. Lại cấm năm trăm khoảnh ruộng chùa. Xây thấy dưới sông nổi lên một cái chuông trôi tấp vào mé. Vua sai đem lên để trong chùa Bắc đế tục truyền rằng Long vương rung chuông. Từ ấy sập sau thiên hạ quan dân có sự chi, đều đến miếu khấn cầu, đều linh hiển hết thảy.

Đến nước mình có nạn, Bắc đế có phò giúp, nên đúc hình bằng đồng đen. Tục kêu là ông thánh Đồng Đen, chớ thiệt là Huyền thiên Bắc đế.

Ấy là sự tích ông Chơn Võ bắc đế như vậy, song tích này sau, còn truyện Nam Du thuộc về lớp trước. Như các vị muốn rõ; thì xem truyện Nam Du. Truyện Nam Du nói về tích Huệ Quang khi mới xuất thân. Vậy thì truyện Đông Du, Tây Du, Nam Du, Bắc Du, gọi là Tứ du, phải coi như vậy mới phải thứ tự. Chớ không phải truyện nào ra trước là trước đâu.

(HẾT)



# Phật Giáo

## VỚI

# Mác Xít

Tác giả : Francis Story  
Dịch giả : Trần Quang Thuận  
Giới thiệu : T.T. Trí Quang  
Nguyên bản : Buddhism answers  
the Marxist challenge

(tiếp theo)

Cũng cần nhắc lại là không có gì có thể gọi là bản thể, không có gì có thể gọi là một thực thể liên tục nối liền những giây phút của ý thức lại với nhau, mà chỉ có một liên tục nhân và quả, hay là một giọng "trở nên" giống như một giọng sông, một giọng sông khô bao giờ là một từ lúc này đến lúc khác, mà vẫn theo cái mô hình mà ta nhận được là một dòng sông và hầu như có một thực thể liên tục. Phật Giáo dạy một quan niệm DÒNG về ý thức, và do đó vì nhân vị (hay "ngã kiến") nghĩa là một hiện tượng thoát hiện lên rồi thoát mất đi. Trong nhân vị đó không có gì bền vững hơn khoảnh khắc đó; bản tính của nó là Vô thường, và Vô ngã.

Một sinh vật, vì tạo thành bởi năm cái tích tụ ("Ngũ uẩn: PANCE UPADANAKHANDHAS"), chonên là một biểu lộ của Nghiệp Khởi và Nghiệp Báo nó là một hiện thân sống động của những hành vi trong quá khứ. Năm cái tích tụ đó là RUPA KHANDHA (Sắc), VEDANA-KHANDHA (Thụ), SANNAKHANDHA (Tưởng), SANKHARA-KHANDHA (Hành) và VINNANA KHANDHA (Thức) mà ta đã bàn qua trong Thập Nhị Nhân Duyên (PATICCA-SAMUPPADA). Chúng có nghĩa, theo thứ tự, là hình thể hay hình hài vật chất, cảm quan nhận thức, những khuynh hướng tinh thần hay những "chuẩn tính" do từ nghiệp xưa (có 50 chuẩn tính), và hiểu biết hay ý thức.

Trong năm tích tụ này, ta cần đề ý nhất đến SANKHARA-KHANDHA, năm mươi khuynh hướng tinh thần đó, bởi đây là một hậu quả của 1 nghiệp

xưa rất thường xảy ra và mạnh mẽ nhất.

Khi làm một hành vi nào đó, là tự nhiên có 1 khuynh hướng nhắc lại hành vi đó; nhắc lại 1 số lần rồi thì khuynh hướng lại càng mạnh hơn. Người ta gọi đó là tạo thành tập quán, một hiện tượng cũng thường thấy trong 1 vài bất động vật, thí dụ quen thuộc nhất là 1 tờ giấy bị quấn lại, khi mở cuộn giấy đó ra nó lại tự nhiên cuộn lại nữa, mặc dầu không có lực nào làm cho nó cuộn lại ngoại trừ sự kiện là nó đã được cuộn từ trước đó và vì 1 vài biến thể hết sức nhỏ nào đó đã xảy ra trong cơ cấu của tờ giấy.

Do đó ta thấy rằng tạo thành tập quán cũng có dự phần trong định luật vật lý hay định luật "thiên nhiên", và nó có tác động ở một nơi không có ý chí hoặc nếu có về cơ bản là do một hành vi ý chí ngoài nó. Nơi những vật hữu sinh thấp kém hơn, thì ý lực được biểu lộ rất yếu ớt, và ta lại thấy tác động của luật đó càng hiển nhiên hơn ở con người. Một con ruồi đậu trên cánh tay ta. Ta xua nó đi, nó bay hai ba vòng trên không, rồi lại đậu xuống ngay chính chỗ nó vừa bị xua đi. Thí nghiệm trên có thể làm nhiều lần mà kết quả bao giờ cũng là một. Lần nào con ruồi cũng đậu xuống cùng một chỗ trên cánh tay mặc dù chỗ đó chẳng có gì đặc biệt để quyến rũ nó, cho đến khi nào có gì xảy ra khiến nó bímắt đi cái tập quán đã tạo thành do hành động đầu tiên của nó.

Trong loài gà vịt ta cũng thấy được cùng một loại tập quán máy móc ấy. Một con gà quen ngủ một chỗ, nếu mang nó đi nơi khác, đến giờ về chuồng nó lại đậu đúng ngay chỗ ngủ trước của nó, và phải dẫn nó đến nơi khác trong nhiều đêm liên tiếp nó mới quen đi.

Đó là một lực mạnh mẽ của tập quán do sự nhắc lại một hành vi nào đó. Muốn phá bỏ nó đi thì ta phải cần tới một ý lực thật mạnh, hoặc phải có một thay đổi những hoàn cảnh hay điều kiện tạo ra tập quán.

Vì vậy, bất cứ hành vi nào của ta đều có thể là "cha đẻ" của một chuỗi hành vi đồng loại. Khi những hành tinh bị phóng ra khỏi khối tinh vân dư tồn đó, chúng cứ tiếp tục xoay quanh trong không gian, không phải vì có một cơ chế nào bắt chúng xoay như thế, mà chỉ bởi vì không có gì ngăn cản chúng. Cái xung lực ban đầu cứ tiếp diễn mà chẳng đòi hỏi gì hơn để duy trì nó và nó cứ tiếp tục mãi đến khi nào kiệt quệ. Sự chuyển động và vật chuyển động chỉ là một chuỗi "biến cố" trong thời gian, và đây cũng là cái định luật chi phối những khuynh hướng tâm linh. Nguyên lý này cho rằng một hành vi hoặc một biến cố lại



tạo ra một hành vi hay biến cố tương tự khác hành vi hay biến cố thứ hai lại sinh ra hành vi hay biến cố tương tự thứ ba, cứ như vậy không bao giờ dứt.

Bây giờ ta phải khảo sát toàn thể, hơn là theo từng bộ phận, triết lý nhà Phật về Duyên Khởi. Như đã thấy, nó bắt đầu bằng Vô minh (hay trạng thái "không biết"), cái điều kiện tiên khởi của trí ta. Bởi vì không biết, nên trí ta mới tác động một cách không hoàn hảo tương tự những biểu hiện hiện tượng có thực, không hiểu được bản tính thực của nó là vô thường, bệnh lao, bất mãn, và thiếu thực thể. Muốn thoát khỏi điều kiện "không biết" trên đây thì phải nhận định được Ba Đặc Tính (hay "Tam Pháp Ấn": Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn) của thế giới hiện tượng này, và giác ngộ được Bốn Chân Lý Linh Diệu (Tứ Diệu Đế), nghĩa là đau khổ, nguyên nhân của đau khổ, diệt khổ, và phương pháp để diệt nó. Không tới được trực giác đó thì vô minh còn mãi; nó như một cái lông vô hình giam giữ trí ta trong những ảo tưởng của chính nó.



Còn một tên khác nữa chỉ điều kiện đó, là VI-PALLASA, nghĩa là ảo tưởng hay mê tưởng (vọng). Nó có ba loại: SANNA-VIPALLASA (ảo tưởng về nhân thức, hay "vọng thức"), CITTA VI-PALLASA (ảo tưởng về tư tưởng, hay "vọng tưởng" và DITTHI-VIPALLASA (ảo tưởng về quan điểm, hay "vọng kiến"). Mỗi VIPALLASA này lại có bốn dạng thức: nghĩa là nói, nhân thức, suy tư hay tin tưởng rằng cái gì Vô thường lại là Thường cái gì khổ lại là sướng, cái gì Vô ngã lại là có ngã, cái gì không thoải mái (ASUBHA) lại là thoải mái.

Vì cứ ngỡ tưởng rằng có bản ngã trường tồn và có thực tại của vật chất nên mới mắc vấp vào một ngoại giới không có thực thể và vì bị ảnh hưởng của lòng tham muốn thêm khát nên mới có những vết nhớp nhớt trong ý thức; những nhớp nhớt đó là KAMA ASAVA, thèm muốn tình dục, BHAVA ASAVA, thèm khát sống, DILTHI ASAVA, ý kiến sai lầm, và AVIJJA ASAVA, ngu si. Chữ "ASAVA" nghĩa là một triệu lữu những quan niệm nhớ nhớp. Vì trí ta bị nhiều thứ

làm nhớ nên bị chi phối bởi LOBHA, DOSA và MOHA bỏ ba phẩm tục, tham, sân và si, do đó mà có những hành vi mang thành quả xấu từ kiếp này qua kiếp khác. Tam điểm của giáo lý Nhà Phật cho thế giới hiện tại này, là sự tái sinh và động tác của một định tác đạo đức làm điều kiện cho, và chế ngự, những hiện tượng vật chất.

Đến đây ta có thể thấy rằng Đạo Phật đã gạt bỏ cái hư ngụy của duy vật chủ nghĩa không phải bằng cách chối từ những dữ kiện kinh nghiệm mà bằng cách vượt qua kinh nghiệm. Vũ trụ vật chất chẳng phải là một ảo tưởng, mà cũng chẳng phải là một thực thể cố định và có hữu. Nó thế nào thì ta phải nhìn nó thế ấy: một tập hợp những yếu tố phức tạp hiện hữu tương đối với cái ý thức bất hoàn hảo của ta nó ngăn đi, nó là một "thực tại tương đối" hay một chân lý qui đốc, mà trong Đạo Phật gọi là SAMMUTTI SACCA. Thí dụ, bất cứ đối vật nào cũng có thể nhận thức theo nhiều trình độ khác nhau, và cũng được kinh nghiệm theo những trình độ ấy. Thứ nhất, ta có một trình độ nhận thức thông thường, mà nhận duy vật công nhận là lối nhận thức duy nhất. Trên bình diện này thì đối vật là một vật thể chiếm cứ không gian ba chiều. Chúng ta biết nó có là do giác quan của ta, và theo giác quan thì vật thể đó có hình thù, có tính chắc chắn có màu sắc và những đặc tính khác. Trên bình diện nhận thức cao hơn, thì "đối với vật có tính chắc chắn" đó lại được coi là một tập tụ những nguyên tử mà bề ngoài có vẻ là vật chất, một hệ thống hành tinh thu nhỏ lại nhg phần lớn gồm có không gian. Xét như vậy, ta cũng vẫn chưa ra khỏi phạm vi vật chất: những nguyên tử đó giống những hạt rắn đặc như những quả bóng chơi BILLARD, theo vật lý học Dalton. Trên nữa, thì đối vật được coi như có một hình thức những lực vô chất, và điện tử năng làm căn bản cho cơ cấu nguyên tử trở nên rõ rệt hơn. Quả bóng BILLARD nhỏ li ti vỡ tan đó bây giờ biến đi và đồng hóa vào năng lực, và năng lực là cái thực tại, duy nhất trong vật lý học ngày nay. Quan điểm cao hơn nữa, mà chỉ những kẻ thâu thì đã trực giác, được Vô Thường, Khổ Náo và Vô Ngã mới có thể có được, tiết lộ ra "Shammata" hay là cái luật cơ bản của toàn thể quá trình diễn tiến mà bản tính thực thu của nó là luôn luôn thay đổi, luôn luôn ở trong một trạng thái bất quân bình và xao động, và tuyệt đối vô chất thể. "DHAMMA" là cái luật của thực thể, chính nó thì không rõ rệt những hậu quả của nó lại rõ rệt. Trình độ trực giác tối hậu cao hơn quan điểm này thì khác hẳn: nó với tôi hỷ ở đó ngay đến DHAMMA của đối vật cũng hết và mọi tương đối đều tan biến. Hiện sinh nghĩa là tác động; trong mọi quan niệm đồng như quan niệm trong Phật giáo hay trong khoa

hoc,thi hai tu ngữ trên dùng hết như nhau.

Hiểu một cách chính xác,thi Phật giáo cũng hiện tả lời giải thích duy nhất về sự phát hiện của những hiện tượng vật chất từ 1 căn bản tâm linh,và cho biết tâm ta có thể điều khiển,về nắn và biến đổi những hình thể vật chất cho hợp với nó ra sao. Phật giáo cũng giải thích tại sao dưới những hoàn cảnh thuận lợi tâm ta lại có thể gây một phản ứng tức thời trong một vật thể.Bất cứ nơi nào mà sự chế ngự của tâm(mà hầu hết các khoa học gia đều đồng ý rằng không phải chỉ là phần óc ta)trên vật thể cũng tiết lộ cái khía cạnh quan trọng này của liên hệ giữa chúng ta.Một tu sĩ Hồi giáo, trong một trạng thái xuất thần,có thể đi trên than hồng mà không bị bỏng,bởi vì lòng tin mãnh liệt đã làm cho tâm vi đó tin rằng không bị bỏng, trong khi, như 1 thí dụ đã kể,một người bị thôi miên lại thấy rằng mình bị một cây bút chì châm bỏng.Định luật đó có tác dụng cả hai chiều,rằng vật có thể ảnh hưởng đến tâm(như trường hợp bệnh hoạn hay thương tích ảnh hưởng đến quan năng tinh thần),chúng mình rằng tâm không phải từ vật mà ra như nhà duy vật đã nói,mà chỉ là không có "Linh hồn"hay "Tụ thể" nào lại không lệ thuộc vào tác động của ngũ uẩn-Một tác động có tương quan mật thiết,có một cơ cấu động tâm vật.Một trong những lời giảng dạy đầu tiên của Đức Phật,"ANATTALAKKHANA SUTTA",có nói nhiều đến sự kiện này."Thực thể",dây đủ hình thức,dòng nhất tính và nhân cách tính, chỉ là một thành quả nhất thời của những nguyên nhân quá khứ và tiềm thể của nguyên nhân vi lai. Thực thể đó có thể coi là một phát biểu vật chất của Nghiệp nhưng chính Nghiệp lại là một định luật vượt khỏi thể giới vật chất làm căn bản cho mọi hiện tượng vật chất.

Một truyền thức người ta kể lại là có nhiều người ít ra hồi còn nhỏ,có thể nhớ lại được những đời cũ,đôi khi với nhiều chi tiết; và có nhiều trường hợp có bằng chứng rõ ràng. Do đó,vấn đề đặt ra như sau: vì khi chết, thi mọi KHANDHAS cũ đã biến mất,và KHANDHAS mới hiện ra trong kiếp tái sinh, thi có ai nhớ nổi những gì liên quan đến KHANDHAS cũ không? Ký ức là chức phận của những tế bào não tủy,và đến lúc tái sinh thi bộ óc(thành phần của RUPAKHANDHA) lại là một cơ thể mới. Vậy chẳng phải là có một "Linh hồn" đã chuyển sinh và tìm một nơi trú ngụ mới trong thể xác(mang theo với nó là ký ức)đó sao?

Thực ra không có "Linh hồn" nào như vậy cả. Ký ức được chuyển sinh do tác động của luật nhân quả khiến cho phần não mới có 1 cơ cấu tương tự như cơ cấu phần não kiếp trước.Trg thập nhị duyên khởi,liên tục hiện sinh được

tương xứng bằng Hữu: chính nhân duyên này đã lộ ra những vết in cũ liên quan tới nhóm Hành.Nên nhớ lại rằng vô minh Hành và Thức tạo nên nhóm liên hệ thứ nhất, và thức có chức phận bắt đầu sang Danh Sắc,ở đó bắt đầu một vật(thể xác)và tâm linh(tinh thần)mới, và nhóm liên hệ thứ hai bắt đầu. Cũng vậy, đến cuối nhóm giữa bắt đầu Hữu,cái liên tục hiện sinh đó,bạc cầu sang Sinh, tượng trưng cho kiếp sau.Đến đây tượng quan giữa Hữu và hai nhân duyên Hành và Thức cho ta biết ba nhân duyên này có thể tác dụng lẫn nhau để dự phóng những đặc tính nào đó từ kiếp này sang kiếp khác.

Thực ra,ký ức trước khi sinh hầu như luôn luôn là ký ức về kiếp vừa qua;thường thường nó là hậu quả của một ảnh hưởng hay ấn tượng khá mạnh lúc khoảng cuối đời, hoặc chế ngự khoảng thời gian cuối của ý thức,cái nghiệp lúc gần chết thường gây một ảnh hưởng mạnh nhất trong việc xác định cuộc đời sau, và thường nó có một tính cách cảm xúc mạnh và cảm xúc có tác dụng mạnh nhất đối với óc bất cứ ở giai đoạn nào trong đời. Đến khi tái sinh,ấn tượng mãnh liệt đó lại in hẳn vào cơ cấu tế bào não của bộ óc mới tạo,và tập hợp Danh Sắc thụ hưởng, cùng với những khuynh hướng tích lũy của Hành một vài ký ức cũ.Đó là một động tác tương tự như quá trình mà người bị thôi miên trong thí dụ đã kể. Hoạt động tâm lý đi trước thể xác và xác định sự hình thành của nó.Trong Phật giáo,BHAVANGA-SOTA tương ứng với quan niệm "tiềm thức" trong tâm lý học mới ngày nay.

Theo như vậy,thi Phật giáo đã tránh khỏi hai thái cực của duy tâm và duy vật. Trong khi dạy rằng con người suy tưởng ra sao thi hẳn sẽ trở nên như vậy,Phật giáo không cho thể giới vật chất chỉ là một giấc mộng hay một ảo ảnh.Vũ trụ vật chất có đầy những chi trên bình diện tâm linh do vô minh tạo ra. Những chiếu trong không thời gian và những diễn tiến đều đồng tính trong cái khuôn khổ luân lý của chúng,nhưng muốn hiểu luân lý đó lại phải qui chiếu nó vào một nguyên tắc cao hơn không phải một nguyên tắc siêu nhân hay trái ngược với kiến thức phạm trần, nhưng là một nguyên tắc trên một trình độ tinh thần, kết nối những dự kiến của kinh nghiệm giác quan với luật đạo đức trực giác được. Với kiến thức đó,ta có thể vạch ra được cái mô hình nhân quả trong mọi giai đoạn đời sống hữu sinh cũng như vô sinh.

SAKKAYA-DITTHI(chấp ngã)lòng tin rằng chỉ có bản ngã là có thật và nó không chịu ảnh hưởng nào của hoàn cảnh hay hành động,là một ảo tưởng của chủ nghĩa duy tâm, nó đưa đến sự chối bỏ mọi giá trị đạo đức.Mất khác chủ

Xem tiếp trang 21

# QUÁN ÂM THỊ KÍNH



## II. PHẦN CHÁNH TÔNG

### 1. LẠC CỐI HỒNG TRẦN

Cao ly là nước lớn thay,  
 Đại bang thành vốn xưa nay gọi là.  
 Lũng tài quận ấy bao xa,  
 Hồ nam, huyện bắc có nhà Mãng ông.  
 Gia tư thời cũng bậc trung,  
 Chín hiem trước cửa treo cung còn chầy(1).  
 Vết kim tiên kẻ thiêng thay(2),  
 Báo điềm mộng nguyệt(3)mãn ngày treo khăn(4)  
 Tuy chưa phải đáng Thạch lân(5),  
 Khăn cầu cũng bố người thân muợn màng.  
 Đặt cho Thị Kính tên nàng,  
 Đâm nhuần sắc nước diu dàng vẽ hoa.  
 Nào nùng chim cũng phải sa(6),  
 Người tiên cũng ở đâu ta trên đời.  
 Điềm trang tú đức đủ mười(7),  
 Cửa vương đạo để chọn người sàng đồng(8).

### THÍCH

Trong kinh Phật nói rằng: "Hết thầy chúng sinh đều lấy dâm dục làm cái nhân chính mà có "tinh mệnh". Nghĩa là có dâm dục thì mới có sinh. Ngài Thị Kính tuy tu đã gần đắc đạo nhưng vì một niệm khởi dâm: "có chẳng kiếp khác họa là" làm cái nhân, cho nên phải đọa xuống làm người, đầu thai vào nhà Mãng Ông ở Hồ Nam huyện Bắc trong thành Đại Bang, nước Cao Ly, để chịu cái báo thân làm người mà vướng cảnh trần duyên, nửa đời nửa đoạn, cho đến lúc đi tu, lại gặp Thị Mầu, vu oan chột dâm, trước sau bao nỗi đau khổ đều là vì một cái nhân dâm mà ra cả, ai người tu hành, coi đó đủ sợ.

...

- (1) Treo cung : Theo kinh Lễ để con trai thì treo cái cung ở cửa bên trái, tỏ ý con trai thì phải theo đời việc cung tên vậy
- (2) Kim tiên : Một tên riêng của Phật.
- (3) Mộng nguyệt : Bà Võ Minh Hoàng hậu đời nhà Tống, chiêm bao thấy mặt trăng rơi vào trong lòng mà có thai, sinh ra Ngụy Hậu, vì thế nên để con gái gọi là ứng điềm mộng nguyệt.
- (4) Treo khăn : Theo kinh Lễ để con gái thì treo khăn ở cửa bên phải, tỏ ý con gái thì phải trông nom việc trong nhà vậy.
- (5) Thạch lân : Bà Tăng Thị sinh ra Thạch Lân thấy có điềm lành, đến năm lên 2 tuổi có một vị sư đi qua trông thấy khen là Thạch lân, ý nói là một trẻ có quý tướng sau sẽ thành tài vậy.
- (6) Chim sa : Nói sắc đẹp chim trông thấy phải rơi xuống.
- (7) Tú đức : Bốn đức tốt của con gái là : Dung, công, ngôn, hạnh (dáng dấp, nết công, nói năng, nết ở).
- (8) Sàng đồng : Ngày xưa ông Khích Giám cho người đến trường học, ông Vương Đạo kén học trò để gả con gái cho. Các học trò thấy quan kén chồng cho con gái, ai nấy làm ra vẻ kính cẩn nết na, chỉ có ông Vương Hy Chi là chẳng thêm để ý cứ năm vươn bung trên cái giường phía đông, ông Giám liền gả con gái cho ông Vương Hy Chi

### 2. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ

Ở trong quận có họ Sùng,  
 San khuôn y bát vốn giòng căn dai(1).  
 Sinh chàng Thiện Sĩ là trai,  
 Qua vòng tổng giác(2)mới ngoài gia quan(3).  
 Kế điều tài mao cũng ngoan,  
 Gã Tào(4)kiếp trước chàng Phan(5)thân này.  
 Đã trông bạch bích dành dây(6),  
 Còn chờ bói phương chưa vậy bạn loan(7).  
 Thư trung đành có ngọc nhan(8),  
 Sách đèn còn bận buồng màn Đông xuyên(9).  
 Vãng nghe họ Mãng gần miền,  
 Lam kiều là chốn thân tiên có người(10).  
 Bức tranh Khổng tước vẽ vởi(11),  
 Tay hèn dấu bản mấy đời cho tin.  
 Đem cân mà thử bắc lên,  
 Bên tài bên sắc, đôi bên cũng vừa.  
 Mượn người đánh tiếng trình thưa,  
 Cầu hôn mới viết một tờ đệ sang(12).

### THÍCH

Đoạn này tả cái tài cái mạo của Thiện Sĩ để sòng cái sắc cái nết của bà Thị Kính, đôi bên thật là đẹp đôi rất mực, cho rõ cái tài cái sắc của thế gian vẫn ham chuộng mê say kia, nó cũng chỉ là một trò đối, nhân duyên đến thì hợp, nhân duyên hết thì ly, càng tốt

đẹp bao nhiêu, càng đau khổ bấy nhiêu, đúng như thế gian thường phàn nàn là sự đời éo le vậy.

- (1) Y bát : Nhà Phật cho sự cần cho thân nhất là 2 thứ áo và bát, áo để mặc, bát để đựng đồ ăn, là một vật không rời ra được khi nào chết thì trao cho người học trò đắc đạo nhất cái áo và cái bát ấy tỏ ý là truyền cả đạo pháp cho người ấy vậy. Đây là nói cha truyền con nối đúng khuôn phép nhà.
- (2) Tống giác : Trái đào, nói thời kỳ còn nhỏ.
- (3) Gia quan : Lễ ngày xưa con trai 20 tuổi thì làm lễ dõn mũ, đây nói đã ngoài 20 tuổi.
- (4) Gã Tào : Tào tử Kiến đời Tam Quốc có cái tài đi 7 bước làm xong một bài thơ.
- (5) Chàng Phan : Phan Nhạc người đời Tống, đẹp trai lại hay chữ, đi đâu đàn bà con gái cũng ném cho các thứ quả ăn.
- (6) Bạch bích : Ứng Bá ngày xưa gặp tiên cho hòn đá đem về trồng để sau lấy ngọc bích để cưới nàng Tử Thi.
- (7) Bói phương : Kính Trọng đời Xuân Thu muốn cưới vợ bói được quẻ có chữ phương hoàng, nên sau gọi sự kén vợ là bói phương. Đây nói chưa định kết duyên với ai.
- (8) Ngọc nhan : Trong truyện cổ chép có người học trò muốn lấy một người vợ đẹp ao ước mãi không được, sau gặp một ông Tiên bảo cứ đọc sách dài mãi mãi tự nhiên có vợ đẹp, ý nói học giỏi làm nên vẻ vang thì có vợ đẹp.
- (9) Đồng xuyên : Đồng trọng Thư hiệu là Quảng Xuyên buồn chán đọc sách không ngó ra ngoài vườn.
- (10) Lam kiều : Bùi Hằng gặp nàng Vân Anh ở Lam kiều.
- (11) Không tước : Đậu Nghị đời Đường muốn kén rể, mới vẽ 2 con công vào bức bình phong ước người nào bắn 2 tên mà trúng 2 mắt con công thì gả con gái cho, Vua Cao Tổ bắn trúng, ông gả con gái cho, sau được lập làm Hoàng hậu.
- (12) Cầu hôn : Dạm hỏi làm vợ.

### 3. VƯƠNG NỢ TRẦN DUYÊN

Mở ra họ Mãng xem tường,  
 Cùng phu nhân mới lo lường trước sau.  
 Bấy nay vốn đã quen nhau,  
 Họ người và cũng công hầu xưa kia(1).  
 Can trai rèn tập sớm khuya,  
 Nhà thi thư vẫn giữ nghề thi thư.  
 Vừa đôi vừa lứa quan thư(2),  
 Há rằng Trịnh với Tề rừ mà ngờ(3).  
 Đành rằng oanh én lọc lửa(4),  
 Lại còn nay đợi mai chờ nơi nao ?

Tơ hồng đã khéo xe vào(5),  
 Viết thư toàn cát mà trao họ Sùng(6).

### THÍCH

Bất cứ một việc gì đều phải có đủ nhân duyên mới thành tựu được. Nhân như hạt giống, duyên như đất nước khí nóng, có cả hai phần mới nảy mầm đâm lá, nở hoa kết quả được. Một lời hứa hẹn "có chẳng kiếp khác họa là" ấy là nhân nay sinh làm gái sắc lại gặp trai tài, lại thêm hai bên cha mẹ vè vào, thì trốn lối nào cho thoát trần duyên được. Vì thế nên các bậc Bồ Tát không sợ cái quả xấu, mà chỉ sợ làm gây cái nhân xấu thôi. Nếu đã trồng nhân xấu thì dù chẳng muốn, cái quả khổ nó cũng cứ kết đó là cái lẽ nhân quả tự nhiên, người tu có biết rõ như thế, mới mong có ngày thành công được.

- (1) Họ người : chỉ vào họ Sùng.
- (2) Quan thư : thơ quan thư trong kinh Thi ca tụng quân tử thực nữ lấy nhau nhân duyên tốt đẹp.
- (3) Nước Trịnh nhỏ nước Tề to, hai bên không thể kết dâu gia với nhau được.
- (4) Chọn lọc kỹ càng, mới được xứng đôi tốt lứa như chim oanh chim én.
- (5) Tơ hồng : Xưa Trương gia Trinh bảo 5 người con gái mỗi người cầm một sợi tơ đỏ ngồi sau màn để cho Đặng Nguyên Chân đứng ngoài rút, hề trúng sợi tơ hồng của cô nào thì gả cho cô ấy.
- (6) Toàn cát : Thư nhận lời ưng gả con gái viết bằng giấy đỏ.

(còn tiếp)



# Đạo Phật đi vào Cuộc Đời



Báo Viên Giác mở ra mục này không ngoài mục đích trao đổi kinh nghiệm sống Đạo trong cuộc đời và giải quyết những thắc mắc nếu có. Vì thông thường chúng ta có nhiều vấn đề khó khăn không phải chỉ có việc Đời, mà việc Đạo cũng thế, cho nên Tâm Như được giao phó cho việc này để trả lời đến chư vị Phật tử xa gần.

Trong 2 kỳ báo qua đã có nhiều người gửi thắc mắc về báo Viên Giác; nhưng xin dành ưu tiên cho các khóa giáo lý 2 và 1 nên việc trả lời hơi chậm trễ. Mong quý bạn cảm thông cho. Kỳ này có một số bài tiêu biểu của khóa giáo lý I được tổ chức tại chùa Viên Giác từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 1986. Tâm Như xin mạn phép đăng tải lên đây để cùng khuyến tấn cho nhau trên bước đường tu học Phật, thiết nghĩ nội dung của những bài viết này cũng không đi ngoài đề quá. Kính mong các độc giả thông cảm cho.

Câu hỏi được đặt ra là "vai trò của Phật Giáo đối với Dân Tộc Việt Nam như thế nào từ quá khứ cho đến hiện tại?".

Đây là những bài viết của những học viên khóa giáo lý I.

... Phát xuất từ Ấn Độ, trung tâm văn hóa đặc thù ở Á Châu - ngoài văn minh Trung Hoa và văn minh Lưỡng Hà Địa - Phật Giáo đến Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ hai sau T.C. Nguồn gốc sự truyền bá Phật Giáo vào Việt Nam đến nay vẫn được dựa vào hai giả thuyết chính :

1) Truyền từ nước Trung Hoa vào Việt Nam sau khi Bồ Đề Sư Tử đem đạo pháp vào vùng đất phì nhiêu của nhà Lương;

2) Theo gió nồm, các thuyền buôn Ấn Độ vượt eo biển Nam Dương, Mã Lai sang buôn bán với Trung Hoa đều ghé vào Luy Lâu, "kinh đô" nước ta thời ấy. Theo đó, Phật Giáo truyền vào Việt Nam trước Trung Hoa.

Được truyền vào nước ta như thế nào đi nữa, Phật Giáo, từ những hình thức hay hình tượng thể hiện ra bên ngoài như sự ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh, địa hạt, đóng vai trò quyết định trong sự thăng trầm của dân tộc và lịch sử Việt Nam vì tôn giáo phát xuất từ sự chủng đạo của thái tử Tất Đạt Đa đã thấm trọn vào huyết quản của đại đa số người được sinh, lớn và trưởng thành trên dãy đất hình chữ S bên bờ Thái Bình Dương.

Ta có thể tìm thấy các ảnh hưởng của Phật Giáo tại Việt Nam trên các lãnh vực của văn hóa và chính trị. Về hình thức, Phật Giáo chỉ thể hiện qua một vài ngôi chùa cổ kính và danh tiếng như chùa Một Cột, chùa Linh Mục cũng như vô số chùa từ thành đến tỉnh. Phật Giáo cũng nêu cao được những đặc thù của nền văn hóa dân tộc qua các chuyện du thuyết của các vị đại thiên sư thời trước hay qua cuộc lễ nhạc đặc biệt tại Nhật về nhạc Việt Nam. Nếu công trình các vị thiên sư Việt Nam đó đem lại cho tổ quốc sự kính nể của các lân bang và gián tiếp đem lại một thời gian hòa bình cho đất Mẹ, thì sự thâm nhập từ tưởng Phật Giáo của các vua Việt Nam, đặc biệt đời Đinh Lê Lý Trần Lê, được thể hiện qua vô số thi dụ trong lịch sử: Tâm tử bi - việc vua Trần cho đắp mặt và gắn thủ cấp Toa Đô vào thi hài trước khi đem liệm tử tể, hay Lê Lợi tha tù binh nhà Minh về nước; hoặc tinh thần "Sinh ký tử qui" trong Văn Tế Thập Loại Cô Hồn.

Lòng nhân qua việc vua thương tù nhân như con gái thời Trần hay các vua - vì muốn đem thịnh trị thái bình đến cho dân chúng, mà phải dùng các luật lệ gặt gao dù lòng đau khổ vì các vua vẫn xem dân như ruột thịt.

Sự sinh tồn, thăng trầm của Phật Giáo và Dân Tộc Việt Nam được thể hiện trong lịch sử từ thời Lê Mạc tới Trịnh Nguyễn phân tranh đồng thời với ảnh hưởng của các đạo khác, hay quan trọng hơn nữa, trong thời đại cận kim, vào thập niên 60 đến giữa thập niên 70 tại quốc nội và từ thời diêm đót tại quốc nội và quốc ngoại. Sau khi bị đàn áp từ thời Pháp thuộc, Phật Giáo lại kém dần ảnh hưởng vì các chính sách sai lầm trong thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Sau khi được chấn hưng năm 1964 Phật Giáo đang phát triển mạnh thì quốc nạn và pháp

nạn lại đổ ụp đến. Các phong trào chống chính quyền hiện tại đang chống lại việc áp dụng chính sách tam vô tại Việt Nam từ phía giáo dân cũng như dân chúng đã cho thấy vai trò quan trọng trong việc cứu nước một cách trực tiếp. Tại hải ngoại Phật Giáo đã, đang và sẽ là một trong những căn bản trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc, đặc biệt đối với giới trẻ - một giới đã bị sa ngã nhất trong văn minh vật chất Tây Âu.

Niềm kỳ vọng vào Phật Giáo trong vai trò cứu nước và gìn giữ văn hóa cũng như phát huy văn hóa, đặc biệt tại hải ngoại, mong rằng không phải chỉ là một niềm hy vọng, vì Phật Giáo sẽ chứng tỏ vai trò suy thịnh theo dân tộc của Đạo Pháp từ trước đến nay trong lịch sử thêm một lần nữa. Việc phải cùng một phần Dân Tộc đi lánh nạn tại hải ngoại của Đạo Pháp là một cơ duyên giúp Dân Tộc và Đạo Pháp sau cơn suy yếu sẽ trường tồn và bất diệt như chân lý muôn đời ngời sáng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.

TRẦN HỮU LỘC  
(Stuttgart)



... Hiện nay trên thế giới các cường quốc đang thi đua vũ trang, chuẩn bị cho một chiến tranh nguyên tử sắp tới thì nước Việt Nam ta cũng đang ở vào một khúc quanh hiểm nghèo dưới sự cai trị của bọn cộng nô hung tàn. Kho tàng văn hóa Việt Nam ta từ hơn 2000 năm qua thâm nhuận từ tưởng Phật, Lão, Khổng đều bị chối tử. Nhất là Phật Giáo là rường cột của đạo lý Việt Nam bị truy tâm gặt gao bởi chủ nghĩa vô thần cộng sản.

Chúng ta hãy thử tìm về quá khứ để thấy rõ sự tương quan giữa lịch sử Việt Nam và Phật Giáo.

Phật Giáo Việt Nam có mặt trên đất nước ta vào kỷ nguyên thứ hai, do các phái đoàn truyền giáo Ấn Độ đem sang. Nhưng sự phát triển còn rất phôi thai. Phải đợi đến thế kỷ thứ 6 khi ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi và ngài Vô Ngôn Thông đem giáo lý Phật Giáo vào nước ta để truyền bá thì Đạo Phật mới bành trướng mạnh. Kế đến là sự thành lập của phái Tào Động và Lâm Tế. Từ tưởng Phật Giáo được nhân dân chấp nhận nhiệt tình vì phù hợp với tâm trạng người dân thời ấy. Đất nước bị Tàu đô hộ, nhân dân đói khổ, lầm than, nên ánh đạo vàng Phật Giáo là một nguồn suối an ủi, yêu thương cần thiết để xoa dịu những thống khổ của dân ta.

Thời kỳ cực thịnh nhất của Phật Giáo Việt Nam ta ở vào đời Đinh, Lê, Lý, Trần. Những nhà vua trên là những người rất mộ đạo, hết lòng

với đạo pháp. Dưới thời Đinh Bộ Lĩnh, thiển sư Khuông Việt đã đóng góp rất nhiều cho nền độc lập nước ta thời bấy giờ và đã làm sứ Tàu vì nê. Dưới thời vua Lý Thái Tổ, công nghiệp dựng nước và giữ nước đều do Thiển sư Vạn Hạnh đảm trách. Ngài là một vị sao sáng trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam ta. Không những ngài là một vị quốc sư tài ba mà còn là một thiển sư đạo hạnh, đem hết sức tài năng, sở đắc, sở học ra phục vụ đất nước. Trong văn chương dân tộc, chúng ta hãy chiêm ngưỡng ngài như một thi sĩ lỗi lạc với bài thơ :

"Thân như bóng xế chiều tà  
Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rới  
Sá chi suy thành cuộc đời  
Thanh suy như hạt sương rơi đầu cành."

Thời kỳ này đất nước ta có rất nhiều cảnh chùa và sách vở thiên về đạo pháp. Nhân dân trong nước được hưởng cảnh an bình thái hòa và thâm nhuận nền luân lý Phật Giáo.

Đến đời nhà Hồ, đất nước ta bị cảnh khốn cực Nhà Minh muốn áp đặt ách cai trị lên dân tộc ta nên đem hết kinh điển Phật qua Tàu để đối phá hầu dễ dàng áp đặt sự thống trị của họ hơn.

Thời Trịnh Nguyễn, Gia Long, Minh Mạng, Phật Giáo bắt đầu phát triển lại nhưng ác hại thay thực dân Pháp đô hộ nước ta và đem những giáo điều ngoại lai, thuyết lãng mạn, hiện sinh vào làm cho sự bành trướng Phật Giáo bị ngưng trệ. Đến năm 1933 Phật Giáo được chấn hưng lại với sự thành lập các hội đoàn, Phật học viện. Đang trên đà đi lên thì đạo Phật gặp một cản trở to lớn với sự đàn áp của chế độ Ngô Đình Diệm. Những làn sóng phản uất của dân chúng lên cao, không chấp nhận sự đàn áp ấy, Giương sáng ngời của Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu cho ta thấy sự hy sinh cao cả của ngài vì đời và đạo.

Đến nay dưới sự thống trị của Cộng Sản, Phật giáo tuy bị ngưng trệ về hình thức nhưng vẫn ngấm ngấm phát triển. Vì đạo Phật là đạo của dân tộc ta. Như câu sau đây cho ta thấy sự gắn bó sâu xa giữa Phật giáo và đất nước ta "Dân tộc còn, đạo pháp còn; dân tộc mất, đạo pháp mất".

Nhìn qua lịch sử của đất nước, chúng ta nhận thấy rằng vào thời nào mà các vị vua ấy là bậc anh minh, biết mộ đạo Phật, biết yêu thương dân (Lý Thái Tổ, Lý Thái Tôn, Trần Nhân Tôn) thì thời kỳ ấy đất nước được an bình thịnh vượng. Dân tộc ta thâm nhuận sâu xa chân lý, đạo Phật, bất cứ quyền lực nào cũng không thể phá vỡ sự trường tồn ấy. Mặc dầu bấy giờ đất nước bị ly tán nhưng

trong mỗi chúng ta vẫn ghi sâu hình ảnh của một ngôi chùa Linh Mục uy nghi, một chùa Một Cột cổ kính và còn ghi sâu mãi những vần thơ của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Du :

"Đã mang lấy nghiệp vào thân,  
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.  
Thiện căn ở tại lòng ta,  
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài".

Ước mong thay sự trưởng tồn của dân tộc và đạo pháp !

TRẦN THỊ TRỊ TÂM  
(Thụy Sĩ)

## TIÊN CON

Tặng NGUYỄN TỬ VĂN  
(cùng niềm đau mất Mẹ)

Con rơi que nhỏ đem nông khối sừng  
Mang vào hồn buốt xé chiến tranh  
Mang cả giọt lệ trên hồ mắt long lanh  
Của người Mẹ khó gầy đứa tiên.

Con túi già trong vôi vàng quyền luyến  
Quên chung quanh, quên sợ hãi chấp chùng  
Xin giữ lại đôi môi run của Mẹ  
Giữ lại tâm lòng cao rộng Mẫu thân.

Giọt nước mắt Mẹ đẹp vô ngần  
Con mang ám ảnh từ lần ra đi ấy  
Con sẽ về khi biển yên sóng thôi dấy  
Nhún vai que yêu con ôn bài học vỡ lòng.

Nhỏ thủi đến trường vang tiếng trống  
Vào giờ "Âm đọc" thấy gọi tên  
Tra thuộc bài "Công cha như núi Thái Sơn",  
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra...".

Nhưng ngày đó con đâu hiểu chiều sâu nghĩa cả  
Đọc lâu lâu như chim hót ngoài sân  
Đầu lòn lên cũng chưa được một lần  
Tìm hiểu biển tình thương sâu vạn dặm.

Rồi chiến tranh! Chia lỵ cho con tuồng tăn  
Lòng biển trời Mẹ quý yêu con  
Giọt lệ tiên đưa vỡ từ đáy nguồn  
Con nhớ mãi suốt đời khôn quên được.

Nhưng giờ đây có mặt đường Ô Trước  
Con cũng không còn gặp Mẹ nữa đâu  
Mẹ đã qua cuối nhịp cầu Ô Trước  
Nước ngầm ngòi tử biệt lần sinh lỵ !

● HÀN CHÂU

## Tiếp theo trang 16

nghĩa duy vật cũng đưa đến cùng một kết luận nhưng bằng cách chối bỏ những phạm trù đạo đức tâm linh; vì thế Đức Phật đã tố cáo duy vật chủ nghĩa. Nếu tâm ta cứ luôn vướng víu vào những ảo tưởng vật chất, thì nó không bao giờ rời bỏ được lòng thèm muốn. Nó sẽ coi sự chốc lát là vĩnh cửu, và đi tìm hạnh phúc ở những cảnh chóng tàn. Đồng thời nó làm ý thức ô trọc, không ngờ rằng sự đó sẽ sinh ra đau khổ không nguôi. Đó quả là một hình thức thô bỉ nhất của ngu si, bởi vì mặc dù không biết đến định tắc về Nghiệp, ai cũng biết được hạnh phúc trường tồn không phải ở khoái lạc vật chất. Đã thoát khỏi vô minh thì tâm trí coi mọi vật và mọi cảm giác không thiên vị, và không mắc víu vào vật nào hay cảm giác nào đây mới là cái bí quyết thực sự để có được quân bình tâm linh, quân bình nó đem lại hạnh phúc lớn nhất trên thế giới này.

Đã nhiều thế kỷ rồi người ta đã nói tới nghệ chân lý trên, vì vậy chúng hầu như trở nên tầm thường. Chúng là những sáo ngữ triết học, nhưng chỉ có Phật giáo mới có thể đặt chúng ngời chung chiếu với những dữ kiện đời sống thường nhật và những khám phá khoa học và do đó đã cho chúng một ý nghĩa mới làm một sinh khí mới. Giáo lý nhà Phật không chối bỏ một dữ kiện khoa học nào hết, hay ngay cả một chứng cứ nào mà nhà duy vật đã cho là đi ngược với lòng tin tôn giáo. Những dữ kiện duy vật có thật - nhưng không phải chỉ có thể Phật giáo thấu hiểu những sự kiện đó, nhưng đi xa hơn chúng.

Nhà duy vật tuyên bố "Không có Thượng Đế và không có Linh hồn Bất Tử, vì vậy không có luật đạo đức, không có đời sau, vô thường vô phạt, và chẳng có gì khác nhau giữa phải và trái.

Tiếng nói của Phật đã vọng lại từ ngàn thế kỷ. "Những điều người nói có phần đúng, nhưng những kết luận của người hoàn toàn sai. BỒI VÌ không có Thượng Đế và không có Linh Hồn Bất Tử NÊN MỚI CÓ một luật tắc đạo đức. Và bởi vì có một luật đạo đức gọi thiện là thiện và ác là ác, nên cũng có một phương cách để thoát ra khỏi những cảnh khổ thế gian. Nhưng gì vật chất thì không bao giờ vĩnh cửu, nhưng những gì vô chất thì sẽ không có sinh và không có tử. Niết Bàn chính là an lạc vậy".

"SABBE SANKHARA ANICCA. APPAMADENA SAMPADE-  
THA" mỗi hiện tượng đều vô thường. Người hãy cố thoát ly khỏi chúng!"

(còn tiếp)

# HOA SEN CHÙA VIÊN GIÁC

(Kỳ 9)

Nhân việc đọc mục HOA SEN CHÙA VIÊN GIÁC kỳ rồi của các học viên khóa giáo lý 2 đã có nhiều người nao nức muốn tham dự khóa giáo lý sang năm, nên đã điện thoại và biên thư về chùa; nhưng vì chùa có thời khóa biểu ấn định cho các khóa sang năm nên quý vị xin nán lòng chờ và xin xem thông cáo trên báo Viên Giác vậy.

Sang năm có lẽ phải mở đến 3 khóa 1, 2, và 3. Vì số học viên càng ngày càng đông và ý muốn học Phật của các Phật tử càng ngày càng phát triển. Do đó vườn Sen chùa Viên Giác càng ngày càng rộng để các hương sen giác ngộ càng tỏa ngát khắp trời Tây.

Có một điều đặc biệt là khóa giáo lý kỳ 1 và 2 vừa rồi có bạn Bùi Trọng Hiệp ở Bonn tham dự, là một tín đồ ngoan đạo của Thiên Chúa Giáo nhưng đã hồi nhập giáo lý Phật Đà một cách hài hòa trong tâm khảm và trong từng mạch máu chảy về tim cũng như từng thớ thịt của bạn ấy. Quý vị nên đọc bài cảm tưởng ở Viên Giác số trước và số này của bạn Hiệp thì sẽ rõ.

Có nhiều độc giả ưa thích mục này mà cũng có một vài Phật tử khó tính thì bảo: những bài ấy có ý tăng bốc quý Thầy Cổ và hơi dài dòng văn từ. Thật ra cái gì ở thế gian này sự thật vẫn là sự thật. Người viết những cảm tưởng này là những người có những tâm hồn thật thanh tịnh sau 7 hoặc 10 ngày tu hành tại chùa, sống cuộc đời như một Tăng sĩ thì chắc rằng cái nhìn của họ không đến nỗi cục bộ như một vài Phật tử khác đã thạc mặc. Không nên lấy tâm vọng động của cuộc đời mà nhìn vào cái tâm thanh tịnh của các vị học viên ấy thì cái ý nghĩa nó đã đổi khác theo cái tâm giao động là "tri" mà không "hành" hoặc

"hành" mà không "tri" rồi. Còn ở đây đều "tri hành hợp nhất". Lời nói của những người cốt tu và có học nói ra đều là sự thật, không tăng bốc ai mà cũng chẳng ém nhem ai.

Sở dĩ Viên Giác muốn các độc giả lưu tâm nhiều về Đạo nên mới mở thêm mục này để làm cho đời có thêm ý nghĩa. Nếu đời mà không có Đạo thì đời sống đó vô ý nghĩa, như một cái xác không hồn. Còn Đạo mà không có đời thì lấy gì để nhớ cây. Vì thế Đạo và đời phải hợp nhất và nhất là những Phật tử xưa nay chỉ có danh không, chứ không chịu tu học thực hành thì hãy nên nhìn gương của bạn Bùi Trọng Hiệp mà học hỏi.

Có nhiều người tự xưng là Phật tử nhưng chẳng hiểu Đạo là gì. Do đó các khóa giáo lý mở ra là nhằm mục đích để giúp cho những người mong tu và cầu học có cơ hội để trau dồi trí tuệ của mình trên con đường giác ngộ mà chư Phật và chư Tổ đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp rồi.

Kính mong quý vị hãy lấy tâm thật thanh tịnh của mình để đọc những cảm tưởng chân thành này và xin đừng lấy tâm vọng cầu chấp trước để đọc nó. Vì đó là điều mà quý Thầy quý Cô không muốn một người Phật tử nào vấp phải khi phân đoán một vấn đề mà thiếu "chất tu" nơi đó.



... Sau mười tiếng xe lửa, thành phố Hannover xuất hiện trong sương mờ sáng. Sau cơn mưa lâm râm, không khí lạnh lạnh của buổi tinh mai thật dễ chịu sau những giờ nóng oi bức ở Zürich. Trên đường về chùa, xe taxi đi ngang qua thành phố, to lớn, bằng phẳng hơn Lausanne, một cảm giác lạnh buốt chạy xuống xương sống vì trong tầng thực hình ảnh của những trại tù, đau khổ chỉ cách đây 40 năm hiện ra trước mắt.

Tới chùa, lại so sánh chùa với chùa Khánh An kếm thờ mông hơn. Tiếng tụng niệm phát ra từ thiền đường làm ấm người, con cảm thấy bớt thất vọng. Khi ra đi, con đã chuẩn bị tinh thần ít nhiều về sự nghiêm khắc kỷ luật của Thầy Như Điền, của chùa, và của Phật tử tại đây. Chẳng biết, Thầy có biết rằng Thầy có biết danh là "Thầy tú lạnh" hay không. Bữa điểm tâm đầu tiên là một cực hình, vừa đói bụng, mì lại ngon nên con ngồi ăn chậm rãi thường thức, mới có nửa tô, bắt đầu hoang vía lên vì những cặp mắt chờ đợi chỉ về mình May mà Thầy phát lòng từ bi nói rằng "ăn hết thì để lại cho chim ăn". Chao ôi, người con cảm thấy nhẹ lại và nghĩ rằng Thầy cũng đầu đến nỗi kinh khủng như tiếng đồn. Ngày đầu tiên dài đi là dài, may một cái là ở đây



cái gì cũng sạch sẽ, ngăn nắp. Khó một cái khác là cứ phải chạy rượt theo Thầy: ăn cũng nhanh, lạy cũng nhanh, đọc Lăng Nghiêm vào buổi công phu khuya thì chịu thua. Vài ngày sau, không khí cởi mở hơn nhiều nhất là nhờ chú tiểu Thiện Phước, chỉ nhìn chú thôi cũng muốn cười rồi, khi nào đòi kẹo bánh chú cũng có, vui nhất là khi chú cầm quạt phe phẩy và ca sáu câu, y như là cậu Ba Cẩn Thơ. Trong lớp học thì có Thiện Nghiệp, cục cựa của Thầy, nhỏ nhất lớp mà tung kinh lại giỏi. Các khóa học thật là vui, không hiểu Thầy cười hoài mà sao lại bị tiếng là lạnh như tiền, Thầy tiểu lâm hoài, xuất khẩu thành thơ nên hay chê Phật tử nghèo nàn về văn chương.

Ni Sư Diệu Tâm như bà mẹ chiều con, cứ dãi dãi để tư hết ăn kem lại đến kẹo. Sư Cô Diệu Ân cảm hóa thật khéo. Trên bàn thờ lúc nào cũng có hoa tươi. Chánh điện tại chùa trang trí có mỹ thuật trang nhã ít màu mè hơn các chùa khác. Có lẽ vì ảnh hưởng của Thầy sau mấy năm sống tại Nhứt. Ở đây ăn ở ngủ chỉ cũng có qui củ, đúng giờ đúng giấc. Mấy ngày đầu tỉnh thì ít mà thức thì nhiều đi là nhiều. Nhưng sau đó con lại quen dần nên đỡ hơn. Có một điều đặc biệt của chùa này là Ban nhà bếp hiền thiết hiền, vô bếp nhưng không thấy hỏa như tại các chùa khác. Các di trâm lạng nói ít, làm nhiều và đồ ăn thật ngon. Chắc con sẽ bị Thầy la, vì ăn còn biết phân biệt ngon dở. Rất cảm động khi thấy Thầy lo cho các em nhỏ đọc tiếng Việt, lo phân phát bài vở cho từng người, dạy tư cách đi đứng v.v...

QUANG VINH  
(Zürich-Thụy Sĩ)



Viết cảm tưởng như một bài thi thật là khó quá. Ngồi nhìn tất cả các bạn đang say sưa đưa ngọn bút lướt trên tờ giấy trắng, con cố moi ra một vài ý tưởng để đặt xuống đây, nhg ý rồi lại ý. Nếu ngồi xếp ý lại để thi đua thì.. buồn quá - tất cả đều quá tạp nhạp và đa diện. Sống trong chùa trong thời gian qua mỗi giờ, mỗi phút là một cảm giác mới, mỗi khuyển mặt mang đến con một luồng gió mới, mỗi điều hiểu biết mới như giọt nước diu ngọt, xoa dịu cơn khát, mỗi tư tưởng đạo vậy quanh con như một bàn tay an ủi, âm áp, dịu con về hướng mình đang tìm (con cảm thấy hình như vậy). Xong chưa đủ, nhờ sống gần Thầy, gần Cô, gần chú tiểu để thương và để mến - nhờ ở dưới mái hiên chùa, khuya sớm kính kệ tâm hồn con thấy càng thoải mái hơn nữa. Vui sướng thì không hẳn là thế nhưng an nhiên thì đúng hơn. "Tri hành hợp nhất" thì mới được nay "tri" có phần nào, nhưng "hành" thì.. quá ít

Phải chi con đang học giáo lý đạo con, hoặc con là Phật tử thì phương châm trên mau hoàn thành hơn. Hồi các bạn thân yêu, bạn đang được cái may mắn mà tôi ao ước hy vọng rằng bạn hãy sống, hãy làm lợi từ số vốn Thầy Cô đã thương trao đến các bạn - làm cho mỗi lợi nảy sinh ra, sinh ra mãi. Nếu bạn có biết rằng cuộc sống của các bạn đã truyền đến tôi thì các bạn hãy tin rằng, bạn có bàn tay trong phần xây dựng một nhóm thân tình, một cộng đồng thân mật và một thế giới tình thương. Tiếc rằng thời gian một tuần quá ngắn ngủi, quá ngắn để tôi tìm đến các bạn với tình thân thật sự của người bạn, để tôi đủ can đảm tâm sự cùng các bạn đôi lời trên. Dù sao chệch nữa, tôi đã tìm đến phần nào trong đạo học.

Thầy kính yêu, con chẳng biết dùng phương tiện nào để cảm ơn Thầy cho số kiếp trước kia cho tâm lòng tận tụy và cho ánh mắt ẩn chứa tình thương... tiếc rằng, con chưa được may mắn đi lễ chùa ở quê nhà, hay sống trong cảnh chùa để nay con có thể so sánh - cảnh thì chắc đây chả hơn ở quê nhà rồi, vì ở đó có tiếng chuông, có lũy tre, hay vườn cây rợp lá, cây đa trước cổng, có hình ảnh chú tiểu để chòm ngày ngày quét lá, có hình ảnh của visu cụ... nhưng tình, không khí thân mật thì nhờ Thầy kê cho chúng con nghe - có lẽ không hẳn bầu không khí ở đây đâu, dù rằng ở đây có nhiều nắng hơn.

Cũng nơi đây, con được hân hạnh ngồi trong lớp học với các bạn Việt Nam, điều mà con đã thương tiếc rằng chúng đã qua đi, trở lại quá ngắn ngủi - nhưng cảm giác có phần nào phạm phùng khi Thầy đặt câu hỏi, con phải né né vào lưng người trước tránh ánh mắt Thầy... Nay ngồi đây viết bài thi, không giống như ở nhà, giống như thử đố, con không cố trao đổi mở kiến thức lấy số điểm cao mà là viết lời tâm sự...

Vui theo thế tục, vui rồi khổ  
Khổ để tu hành, khổ quá vui.

BÙI TRỌNG HIỆP  
(Bonn)



bản dịch của  
Quảng Độ

# THOÁT VÒNG TỤC LỤY

## CHƯƠNG 15

Căn phòng giam Ngọc Lâm chìm trong sự tịch-mịch của đêm khuya.

Từ sáng đến giờ, Ngọc Lâm chưa có một hạt cơm bỏ bụng, thấy đói lòng.

Buổi sáng thấy đã không ăn, sau đó lại bị áp giải về huyện, khi qua huyện cho người đưa cơm đến thì đã quá giờ Ngọ, thấy không dùng được nữa.

Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng. Gió mát, đêm thanh, Ngọc Lâm có cảm tưởng như thấy đang ngồi trong một căn thuyền thạt (chỗ các sư tham thiền).

Thời gian mỗi phút mỗi trôi qua, sự đói lòng của thầy cũng tăng thêm, thầy hơi cảm thấy khó chịu và cho rằng tối chết còn đỡ hơn tối đói.

Ngọc Lâm nghĩ đến người tỳ nữ bị giết ban sáng, thầy lâm râm niệm Phật, cầu nguyện cho oan hồn của kẻ bạc mệnh sớm được siêu thoát. Ngọc Lâm tự hỏi không biết ai đã giết nàng? Vì nguyên cớ chúng sinh nên thầy đã vui lòng chịu tội thay cho thủ phạm!

Người ta thường nói: "Nhất nhất tại tỳ thiên thu tại ngoại", có một tự do mới thầy tự do là quý. Nhưng đối với Ngọc Lâm, ngoài cảm giác đói lòng ra, lúc này thầy không thấy gì ràng buộc cả. Mặc dầu thân thể bị giam cầm, song tinh thần thầy cực kỳ giải thoát.

Đối với tuồng đời ảo ảnh, tình đời gia đời, Ngọc Lâm không hề có một ý niệm lưu luyến, một vật duy nhất mà thầy thường tiếc trên đời là Phật Giáo, thầy nguyện kiếp sau thầy sẽ là một người có tài năng, không nhiều nghiệp chướng và hoạn nạn như kiếp này, để thầy có thể chân hưng Phật giáo, cứu độ cho mọi người.

Một đêm tù đầy đã lẳng lể trôi qua. Sáng hôm sau Thúy Hồng lái vào, mang theo nhiều thức ăn và đồ cần dùng, khi thấy Ngọc Lâm, nàng không cảm thấy đau lòng như hôm qua nữa, nàng đỡ các thức ăn ra và nói:

- Bạch thầy, thật tội nghiệp, sau khi biết thầy đã tự nhận mình là hung thủ, tiểu thủ khóc ngất đi, người nói người rất ân hận, người đã báo tin về Kinh, mọi tề tướng về để cứu thầy, lúc đó xin thầy đừng nhận gì hết. Đây là các thứ điểm tâm, tiểu thủ đích thân làm cho tôi mang vào để thầy dùng.

- Các cô thật ngây thơ, từ đây về Kinh thành bao nhiêu dặm đường? Tôi là kẻ giết người, liệu có được phép chớ đến khi tề tướng về không? Hơn nữa, tôi đã cung khai rồi, dù tề tướng có về kịp cũng không dám coi thường phép vua.

Ngọc Lâm vừa nói vừa mỉm cười. Thấy không chú ý đến những thức ăn sang mà Giác Chúng đã tự tay làm cho thầy.

- Tôi không hiểu tại sao thầy lại tự chuốc lấy tội va, tại sao thầy lại tự nhận mình là kẻ giết người, tự mang tiếng xấu vào mình?

- Điều đó không quan hệ lắm, Thúy Hồng!

- Tôi biết thủ phạm không phải là thầy, mà là người trong... tuồng phủ.

- Suyt! cô im đi, cô đừng vu oan giá họa cho người khác!

- Sao tỉnh tỉnh thầy kỳ hoặc vậy? Thầy không hiểu nỗi lòng của tiểu thủ và chúng tôi đối với thầy. Tiểu thủ nói chẳng thà người chết thay thầy, chứ không thể thầy chết oan.

- Giết người thì phải đền mệnh, ai gây tội người ấy phải chịu. Cô về nói với Giác Chúng là trên cõi đời đã nhiều việc rắc rối lắm rồi, xin các cô đừng bày thêm trò rắc rối nữa. Giọng Ngọc Lâm như tức giận.

- Thầy đừng cố chấp quá như thế, nếu cần, tôi xin hy sinh cả tánh mệnh để đưa hung thủ ra ánh sáng...

- Thúy Hồng, xin cô đừng nói nữa! Đây không phải là việc đùa. Tôi giết người có bằng chứng rõ ràng, cô căn cứ vào đâu mà bảo người ta là thủ phạm? Cô đã vô tình vu không cho người ta rồi!

- Trời ơi!... Nước mắt Thúy Hồng rơi xuống như những hạt châu.

- Thúy Hồng, đừng buồn, tất cả đều do nghiệp lực, chúng ta đau đớn cũng vô ích, cần nhất là chúng ta đừng tạo ác, gây nghiệp nữa.

- Tâm lòng hy sinh của thầy thật không có bờ bến!

Thúy Hồng lau nước mắt, và vô cùng xúc động.

- Cô không nên nói thế, đó là công việc của người tu theo hạnh Bồ Tát phải làm.

Thúy Hồng mở gói thức ăn ra :

- Mời thầy dùng sáng!

- Lúc cô chưa đến, quan huyện đã cho người mang thức ăn vào cho tôi rồi, bát vẫn còn để kia. Ngọc Lâm chỉ vào chiếc bát ở góc phòng.

- Thức ăn ở đây họ làm có ra gì, thầy hãy dùng thêm chút nữa!

- No rồi, ăn không được!  
- Vậy để dành chút nữa ăn!  
- Thúy Hồng, từ khi đến Thiên Hoa Am, tôi đã nhờ cô làm việc gì chưa?

Thúy Hồng tỏ vẻ hoài nghi, nhìn Ngọc Lâm:  
- Chưa!  
- Vậy bây giờ tôi nhờ cô một việc, cô đem những thức ăn này phân phát cho những tu nhân bên kia đi.  
Thúy Hồng ngẩn ngơ:  
- Đây là những thứ từ tay tiểu thư làm.  
- Họ cũng là người như tôi vậy, cô đừng phân biệt, họ đang đói lòng, cô hãy mau lên.  
Cam thông tấm lòng thành khẩn của Ngọc Lâm, Thúy Hồng rất cảm động và đem các thức ăn chia cho mọi người trong tu.



Khi Thúy Hồng trở vào thì tiếp được tờ thông cáo của quan huyện, nói rằng buổi chiều hôm ấy sẽ thăm vấn lại Ngọc Lâm một lần nữa, mong Thiên Hoa Am sẽ cho người đến dự thỉnh.

Thúy Hồng không dám nán nã, vội cáo từ Ngọc Lâm rồi về ngay Thiên Hoa Am để báo tin cho Giác Chúng và tất cả mọi người trong chùa hay. Sau khi biết tin, Giác Chúng suy nghĩ một lát rồi quyết định buổi chiều đích thân lên huyện dự thỉnh, và nói cho quan huyện biết là không thể can cứ vào lời tự thú của Ngọc Lâm, mà phải điều tra thêm để tìm hung thủ.

Tin Giác Chúng đích thân lên huyện đã đến tai Ngô Sứ Gia. Sau khi biết tin Ngọc Lâm đã tự nhận tội giết người, Ngô Sứ Gia rất hài lòng. Tức khắc ông ta tìm cách ngăn cản Giác Chúng và tự nguyện đi thay nạng.

Giác Chúng thấy Ngô Sứ Gia xin đi thay, trong lòng nàng cũng mừng thầm, vì nàng cho rằng, dù sao Ngô Sứ Gia đến phút cuối cùng cũng tỏ ra mình có lòng giúp người, nàng bèn

đem ý định của mình dẫn dò Ngô Sứ Gia, và ông ta cứ luôn mồm vâng vâng, dạ dạ.

Chiều hôm ấy, trong tòa công đường huyện Nghi Hưng, người ta nhận thấy có quan huyện họ Lưu, Ngô Sứ Gia, mấy viên lục sự và mấy chú lính lệ. Ngọc Lâm đứng giữa công đường với thái độ rất thản nhiên, không vui mừng, cũng không sợ hãi.

Tiếng quan huyện vang lên trong tòa nhà:  
- Thầy Ngọc Lâm, tất cả những lời cung khai của thầy hôm qua đều là sự thật?  
- Vâng hoàn toàn sự thật! Ngọc Lâm đưa mắt nhìn Ngô Sứ Gia.  
- Tại sao thầy giết nó?  
- Tôi đã nói tất cả hôm qua rồi.  
- Giết người tất nhiên phải đền mệnh, thầy không sợ chết?  
- Không phải là vấn đề sợ chết, mà là vấn đề nhân quả báo ứng.  
- Thầy có trời trần điều gì không?

Một giọng than thở nào nùng lặn trong câu hỏi của quan huyện. Ông cũng cảm thấy kỳ lạ, một vị sư trẻ tuổi, đường bệ, học thức và rất hiểu đạo lý, tại sao lại làm một việc cực ác như vậy, mà cũng không sợ chết?

- Ngẩn ngơ một lát, Ngọc Lâm đáp:  
- Tôi không trời trần với ai điều gì cả, duy chỉ có mây lời muốn dẫn dò ngài.

Viên quan huyện kinh ngạc nhìn Ngọc Lâm:  
- Thầy muốn dẫn dò tôi?

- Vâng - Ngọc Lâm nhìn quan huyện và Ngô Sứ Gia - Sau khi tôi chết, xin ngài đừng cho công bố bản án này, giả sử ngài có công bố, xin ngài đừng dùng danh từ "Sử".

- Ý thầy muốn trên bản thông cáo viết tên thầy, chứ không dùng chữ "Sử"?

- Vâng. Đây là tội nghiệp của cá nhân tôi, "Sử" là tiếng xưng hô chung cho đoàn thể xuất gia thanh tịnh, cao khiết, tôi không muốn cho người ta biết "Sử" giết người, nếu như thế tôi sẽ mang tội với Phật giáo, đồng thời, khiến người đời dối dối với các sư sinh tâm kính ghét, mà tự chuốc lấy tội nghiệp.

- Tâm địa thầy tốt lắm, tôi quyết định sẽ làm theo ý muốn của thầy.

Trong lòng quan huyện cũng thầm nghĩ một người có lương tâm như thế nhất định không thể nhúng tay vào máu.

- Thầy còn nói gì nữa không?

- Không!

Quan huyện bảo viên thư ký ghi lấy những lời của Ngọc Lâm, rồi quay lại nói với Ngô Sứ Gia:

- Một người tỳ nữ trong quý phủ đã bị giết, và hung thủ đã chịu đền mệnh, ý ngài thế nào?

- Tội đáng chết, xứng đáng lắm!  
Ngô Sứ Gia gật đầu lia lịa, và về gian hùng

hiện lên nét mặt.

Những lời của Ngô Sĩ Gia vang vào tai Ngọc Lâm, thấy cảm thấy đau lòng gần muốn rớt nước mắt. Thấy lai đưa mắt nhìn Ngô Sĩ Gia, nhưng hân tưng lơ như không biết.

Vì là một chức quan nhỏ, nên quan huyện họ Lưu vẫn chưa yên lòng:

- Hiện giờ tề tướng không có đây, tôi xử như thế, ngài có phản nản gì không?

- Không sao! Không sao! Ngô Sĩ Gia đáp.

- Thế tại sao tiểu thủ cứ muốn phủ nhận tội trạng cho Ngọc Lâm.

- Là vì tiểu thủ đã di tu, không nỡ thấy người đồng đạo chịu tội, đổ hoàn toàn là cảm tình dân bà, chúng ta không thể vì thế mà bỏ phép nước.

- Hay! Phải làm đúng phép, thời giải tán!

Quan huyện rú áo, đứng dậy.

Ngay lúc ấy thì Ngọc Lâm ngất ngưỡng bước lên thêm nhà, miệng nói huyền thiên:

- Oan uống! Oan uống! Cối đời này toàn là trò oan uống!

- Ông là sư ở đâu đến đây? Giọng quan huyện phấn nộ.

Tôi là Ngọc Lâm, sư huynh của Ngọc Lâm, tôi yêu cầu quan huyện hãy mau mau thả em tôi ra.

- Tại sao?

- Vì chú ấy không phải hung thủ.

- Thế ai là hung thủ?

Ngọc Lâm dơ tay chỉ vào Ngô Sĩ Gia:

- Hung thủ ngồi ngay bên cạnh quan huyện đó Viên quan huyện nhìn Ngô Sĩ Gia chăm chăm, tất cả mọi người xung quanh đều kinh hoàng, thất sắc.

Ngọc Lâm nhìn Ngọc Lâm:

- Sư huynh, sư huynh đừng...

- Không cần gì đến chú - Ngọc Lâm chặn ngang lời Ngọc Lâm.

Ngô Sĩ Gia uất ức, mắng Ngọc Lâm:

- Ông chỉ ai? Đừng lão!

- Tôi chỉ ông, ông là thủ phạm đã giết Túy Ngọc!

- Lão sư này điên - Ngô Sĩ Gia chỉ vào Ngọc Lâm, nói với quan huyện - Ngọc Lâm giết người đã có bằng chứng, và lại, chính Ngọc Lâm cũng đã thú nhận rồi.

Nghe xong, quan huyện lại ngồi xuống và nói với Ngọc Lâm:

- Có phải nhà sư loạn óc không? Sao ông dám cả gan vu không cho người trong tướng phủ? Ngọc Lâm giết người có bằng chứng hân hời, hơn nữa, chính Ngọc Lâm cũng đã thú nhận.

- Pháp luật không phải để bảo vệ những kẻ quyền cao, chức trọng, mà hiệp đáp dân lành, tôi không loạn óc, rất tỉnh táo và sáng suốt tôi cũng không dám vu không cho người trong tướng phủ, tôi nội thật, những bằng chứng ấy, người ta có thể bày đặt ra được lắm!

- Thế ông có thể đưa ra những bằng chứng nào

khác không?

- Thưa quan huyện, ngài nên biết rằng, Ngô Sĩ Gia ghen ghét với sư đệ Ngọc Lâm tới, ông ta sợ Ngọc Lâm làm mất ảnh hưởng của ông tại Thiên Hoa Am, ông ta bèn lấy trộm chuỗi tràng của Ngọc Lâm đặt vào tay nạn nhân, rồi lai lấy tiền bạc và đồ tư trang của nạn nhân bỏ vào gói cà sa của Ngọc Lâm; lúc Ngọc Lâm ngủ, ông ta lên đèn lấy trộm chuỗi tràng và đánh rớt chiếc đầu hút thuốc, hiện giờ vẫn còn nằm dưới chân giường của Ngọc Lâm, nếu ngài không tin lời tôi, lập tức hãy phái người đèn tìm trước!

- Mi là kẻ ngấm máu phun người - Ngô Sĩ Gia sỉ và Ngọc Lâm - Mi đánh cắp chiếc đầu của ta bỏ dưới chân giường để hại ta, thật tội mi đáng phanh thây!

Tuy mồm nói thế, song trong bụng Ngô Sĩ Gia thấy hoảng sợ, vì suốt tử huyệt qua, ông ta tìm mãi vẫn không thấy chiếc đầu dậu cà.

Ngọc Lâm vỗ vào ngực, thấy mặc một mảnh áo cũ, rách, thấy nhìn quan huyện một lát, rồi chỉ vào Ngô Sĩ Gia, nói:

- Ngô Sĩ Gia! Người không nên chối cãi, ta chưa từng đặt chân vào cửa Thiên Hoa Am bao giờ.

- Thưa quan lớn, tôi yêu cầu quan lớn hãy trị tội nhà sư này thật nặng cho? Ngô Sĩ Gia nói.

Quan huyện cảm thấy vấn đề thật rắc rối, lúc đó ông không biết phải xử thế nào cho đúng.

- Ha.. Ha.. !Tri tội ta? Các người tướng đầu ta cũng như sư đệ Ngọc Lâm ta - Ngọc Lâm chỉ vào Ngọc Lâm, Ngọc Lâm yên lặng cúi đầu. Lúc này các người có bắt Ngọc Lâm mà chặt đầu cũng được, chú ấy sẽ không kháng cự, vì chú ấy tu theo hạnh nhân nhục, còn ta? Ta vì muốn đẹp trừ bọn ma quỷ ác độc mới hiện thân tu hành. Ngô Sĩ Gia, con dao người dùng để giết đứa tỷ nữ, người vẫn còn giấu trong cái rương của người; mảnh giấy mà người ghi những kế hoạch để mưu hại Ngọc Lâm hiện giờ phút này còn nằm trong túi áo của người. Tôi yêu cầu quan huyện lập tức hãy khám túi Ngô Sĩ Gia?

Quan huyện đưa mắt nhìn mấy người lính lệ rồi hất hàm, họ đến vạch túi áo Ngô Sĩ Gia và móc ra một tờ giấy.

Quả không sai, quan huyện thấy toàn kế hoạch mưu hại Ngọc Lâm được ghi trên tờ giấy đó. Lúc này mắt Ngô Sĩ Gia cắt không còn một giọt máu, toàn thân hân run lấy bầy:

- Tờ giấy này tôi đã đốt ngay lúc bấy giờ rồi, tại sao vẫn còn trong người tôi?

Ngọc Lâm nói :

- Tờ giấy người đốt là tờ giấy trắng!

- Tá hữu dậu, trời hân lại!

Quan huyện vừa dứt lời thì lập tức mây

người lính lê đến trời Ngô Sĩ Gia và đem hạ ngục.

Đồng thời quan huyện lại phái người đến Thiên Hoa Am lấy con dao và chiếc tâu hút thuốc của hung thủ.

- Thầy Ngọc Lâm - Quan huyện hỏi, - Thầy là một vị sư trẻ tuổi, thầy không giết người mà tại sao thầy lại tự nhận lấy nỗi oan uổng ấy?

Ngọc Lâm nhủ mầy, không đáp.

- Kìa! - Quan huyện hỏi sao chú không nói?

Ngọc Lâm bảo Ngọc Lâm.

Ngọc Lâm thở dài:

- Xin ngài hãy giảm tội cho Ngô Sĩ Gia, số di ông ấy phạm tội là hoàn toàn tại tôi. Còn tôi tự nhận lấy tội là vì tôi thấy rằng Phật pháp là đạo cứu người, chứ không hại người, chúng tôi xuất gia tu hạnh của Bồ Tát chỉ biết hy sinh chính mình để cứu giúp chúng sinh, đâu dám tiếc thân mệnh để hại chúng sinh?

- Thật là cao cả! một chút nữa thì tôi đã làm hại một người hiền đức rồi!

Quan huyện lại tuyên bố giải tán, và ra lệnh giam Ngô Sĩ Gia vào căn phòng mà Ngọc Lâm đã bị nhốt mấy hôm trước, đồng thời ông mời hai anh, em Ngọc Lam và Ngọc Lâm vào tứ đình ngồi uống trà.

Quan huyện, Ngọc Lam và Ngọc Lâm ngồi trên những chiếc ghế da hổ.

- Hạ quan muốn quy y Phật pháp, tôn hai đại sư làm thầy, sau này mong hai đại sư chỉ dạy cho, không biết hai đại sư có bằng lòng không?

Quan huyện họ Lưu chỉ thành khẩn cầu Ngọc Lam và Ngọc Lâm.

Ngọc Lam rũ rũ tay áo đứng dậy:

- Ấy chết! Bản tăng không dám, bản tăng xin cáo từ!

- Đó là lòng thành thực của hạ quan, vì làm quan vốn phải che chở cho dân lành, song làm quan cũng thường oan khuất người hiền, từ nay trở đi, tôi không dám làm những việc trái với lương tâm. Phật luật là phương pháp để đối phó với tội ác, song tôi đã từng thấy rằng những người đặt ra pháp luật đã không giữ đúng pháp; trên thực tế, pháp luật không phải là phương pháp hay nhất để đối phó với tội ác, mà chính Phật pháp mới là pháp luật hoàn hảo nhất, những người tu theo Phật pháp cao cả hơn những người đặt ra luật pháp rất nhiều! Xin hai đại sư đừng bỏ chúng tôi!

- Phật pháp mới là luật pháp hoàn hảo nhất? Ha... ha...! Ngọc Lam ngồi xuống.

Ba người nói chuyện với nhau rất đặc ý.

(Còn tiếp)

# thơ



## CHIỀU ĐÔNG NHỚ MẸ QUÊ NHÀ

Đông này nữa, ba đông rồi xa mẹ  
Heo may về con nhớ chôn nhà xưa  
Mái tranh cũ, khói lam chiều mở tỏa  
Giàn mướp già, trở nu giốn heo may,  
Đường mòn cũ, chắc cỏ lang ngấp lồi  
Hàng chuối buồn, rú rười đón đông sang

Đông này nữa ba đông rồi xa mẹ  
Nơi xứ người, đông lạnh quá mẹ ơi  
Trời đông lạnh, thêm lòng con lạnh giá  
Lạnh trong người, ôi nhớ mẹ khôn người  
Giờ đất khách, con lang thang vất vưởng  
Ngày qua ngày, sống tựa kiếp bèo trôi.

Đông này nữa ba đông rồi xa mẹ  
Nơi quê nhà, tóc mẹ đã bạc thêm  
Lưng mẹ chắc giờ đã còng nhiều nữa  
Thương mẹ nhiều con biết viết gì đây?  
Nơi đất khách ba năm rồi qua lệ  
Chưa làm gì báo đáp nghĩa ân xưa.

Đông này nữa ba đông rồi xa mẹ  
Nơi quê người con vong nhớ ngày qua  
Cơm chẳng đủ, ăn khoai, ăn bắp  
Đêm mới mòn mẹ ngóng sáng mong con  
Tin con thoát biết rằng xa biển biết  
Mẹ ngậm ngùi nhỏ lệ tiễn con đi.

Đông này nữa, ba đông rồi xa mẹ  
Gió bat ngàn, đất lạ thiếu tình thương  
Chiều xuống thấp, nhìn xa mù tuyết phủ  
Bên kia trời, giờ mẹ nhớ thương con  
Còn nơi đây, con muốn vẫn nhớ mẹ  
Mẹ hiền ơi, thiếu mẹ, thiếu bầu trời.

● HẠ LONG  
Vào Đông 86

# Allgemeine Buddhalehre

Text von Hochehrwürdiger Thích Thiện Hoa  
Deutsche Übersetzung von Rev. Thích Như Điển



## KAPITEL X

### DIE ACHT FASTENREGELN ( ATHANGA - SILA )

#### A. EINFÜHRUNG:

Es gibt im Buddhismus mannigfaltige Wege zur Praktizierung des Dharma. Darunter ist "BAT QUAN TRAI GIOI" (Sanskrit: Athanga-Silas, die acht Fastenregeln) eine von vielen Methoden, die für Laienbuddhisten bestimmt sind.

#### B. THEMATIK :

##### 1. Definition :

Wie die Begriffsbestimmung des "BAT QUAN TRAI GIOI" festgelegt wird.

##### 2. Aufklärung der Acht Fastenregeln.

1. Nicht-Töten von Lebewesen,
2. Nicht-Nehmen, was nicht gegeben ist,
3. Nicht-Unkeusch-Sein,
4. Nicht die Unwahrheit-Sagen,
5. Nicht-Trinken von berauschenden Getränken,
6. Nicht-Verwenden von Kosmetika, sowie Sich-Fernhalten von Tanz, Gesang, Musik und Schausstellung,
7. Sich nicht in hochgestellte Betten legen,
8. Keine Speisen zu sich nehmen, wenn die Mittagszeit vorüber ist.

#### C. SCHLUSSFOLGERUNG :

Die Nützlichkeit des "BAT QUAN TRAI GIOI" ist sehr groß und für alle Buddhisten empfehlenswert.

\*\*\*

## DIE ACHT FASTENREGELN ATTHANGA SILA

### II. AUFKLÄRUNG DER ACHT FASTENREGELN.

1. NICHT TÖTEN VON LEBEWESEN.

2. NICHT NEHMEN, WAS NICHT GEGEBEN IST.

3. NICHT-UNKEUSCH-SEIN.

4. NICHT-UNWAHRHEIT-SAGEN.

5. NICHT-TRINKEN VON BERAUSCHENDEN GETRÄNKEN.

6. NICHT-VERWENDEN VON KOSMETIKA WIE SCHMINKSACHEN UND PARFUM, UND SICH FERNHALTEN VON UNTERHALTUNG MIT TANZ, GESANG, MUSIK UND SCHAUSTELLUNG.

Die fünf Sinnesorgane: Ohren, Augen, Nase, Zunge und Körper sind die Tore, die uns den Weg zum Nirvana und zur Hölle zugleich weisen. Wenn wir sie in die Richtung öffnen wissen, die uns zur Reinheit und Stille führt, damit wir rechte Worte hören, anständige und verdienstvolle Werke sehen, reine Düfte riechen, einen von Tugend und Vernunft geprägten Geschmack erhalten, dann ist für uns der Weg zum Nirvana nicht mehr weit. Umgekehrt, wenn wir die Tore unserer Sinnesorgane öffnen, aber in die Richtung des irdischen Lebens, und Sünden herein strömen lassen, wie auch alle leidenschaftlichen Töne hören, obzöne und perverse Szenen sehen, sexualerregende Gerüche wie nach Übelkeit riechen, dann befinden wir uns auf dem breiten Weg in die Versunkenheit.

Buddha verbietet seinen Anhängern das Schminken, den Gebrauch von Puder, Rouge und Parfum etc..., sowie jegliche Unterhaltungsarten wie Tanz, Gesang, Musik und verführerische Schaustellungen, damit wir nicht in die Hölle versinken.

Aufgrund unvermeidlicher Kontakte im Gesellschaftsleben können Laienanhänger es so einrichten, daß sie sich anständig ankleiden und manchmal auch zum Konzert zu Musikveranstaltung gehen. Nur sollten sie darauf achten, daß diese Musik einen Charakter der Reinheit, des geistigen Aufbaus und der Vervollkommung wiedergibt.

Gegenwärtig begegnen wir in der Kunst neuartige Musikstücke wie z.B. Theater, Tanz, Gesang und Kinofilm etc..., die mehr oder weniger Ausschweifung und Rückschritt charakterisieren. Deshalb müssen wir achtsam und nicht so leichtsinnig sein, um in die Tiefe zu versinken.

Abgesehen vom Alltagsleben sollten wir zu mindest an einem Tag des "BAT QUAN TRAI GIOI" wie heute jede Koketerie, sei es durch Schminken oder Verwendung von Parfum meiden, und uns von jeder Unterhaltung, sei es durch Tanz oder Gesang, oder durch Teilnahme oder Besuch von Schaustellung fernzuhalten. Darüber hinaus sollten wir uns von jedem Gedanken an schadhafte Kunstarten befreien.

Wenn dies gelingt, dann können wir sehen, wie gut die Auswirkung ist, obwohl die Dauer von 24 Stunden nicht sehr lang ist.

#### 7. NICHT AUF HOCHGESTELLTEN UND LUXURIÖSEN BETTEN SITZEN ODER SCHLAFEN:

Wie die 6. Regel zielt die 7. darauf, daß der Praktizierende nicht zügellos Wünsche und Gefühle seines Körpers, der nach Bequemlichkeit und Vergnügung verlangt, befriedigt. Denn diese Gefühle erwecken unrechtmäßige Begierde und zwingen uns dazu, Sündentaten zu begehen. Aus diesem Grunde schrieb Buddha seinen Anhängern diese Regel vor. Im alten China war der Hoflehrer WU-TA ein so tugendhafter Person, daß sogar die Kaiser I-TSUNG und HSI-TSUNG ihn nacheinander vorzüglich behandelten. Einmal schenkte ihm der Kaiser I-TSUNG als Opfergabe einen kostbaren Sitz aus edlem Sandelholz. Seitdem hegte der Hoflehrer ehrgeizige Gedanken, die fatale Folgen hervorriefen. Nach und nach verlor WU-TA seine tugendhafte Eigenschaft und erlebte später viel Unheil.

Alte Meister haben früh die Gefahr von hohen und breiten Betten sowie von warmen und bequemen Bettzeug erkannt. Deshalb verzichtete PARVA, der 10. indische Patriarch, seit dem Tag seines Mönchwerden darauf, auf einer Strohmatten zu schlafen. CH'AN-Meister CAO PHONG DIEU versprach, drei Jahre lang nicht auf einer Liegerstatt auszuruhen. Bei der Suche nach der Wahrheit hatte Buddha in mehreren Jahren das Gras als Bett und den freien Himmel als Decke benutzt.

Um den Beispielen damaliger Meister zu folgen, schlafen die Mönche nur in einem schlichten und kleinen Bett, das gerade für eine Person reicht. Es ist auch für Laienanhänger ratsam, die Einfachheit und Bescheidenheit kennenzulernen. Wenn sie im Alltag diesen Rat nicht befolgen können, dann sollten sie mindestens am Tag des "BAT QUAN TRAI GIOI" versuchen, diese 7. Regel einzuhalten.

#### 8. NICHT-SPEISEN, WENN DIE MITTAGSZEIT VORÜBER IST.

Das Buch der Ordensvorschriften lehrte:

"Die götter speisen in den frühen Stunden, Buddha am Mittag, dann die Tiere am Nachmittag, Geister und Dämonen am Abend".

Deshalb sollen Mönche, dem Beispiel des Buddha folgend, auch mittags ihre Mahlzeit nehmen. Das Mittagsmahl hat in folgenden Punkten seinen Vorteil:

1. Weniger Aufkeimung falscher Gedanken,
2. Die Schläfrigkeit wird damit gehemmt,
3. Man kann sich leichter konzentrieren,
4. Weniger Windlassen und
5. Man fühlt sich wohler und wird seltener krank.

Ausnahmsweise darf man in Krankheitsfällen am Nachmittag Reisbrei zu sich nehmen, den man mit einem Schamgefühl einnimmt.

Aufgrund dieses realistischen Vorteils müssen Ordensmitglieder dementsprechend folgen. Laienanhänger, die "BAT QUAN TRAI GIOI" ausüben, sollten auch diese Regel einhalten.

- Fortsetzung folgt -



# DIE LEHRE BUDDHAS

BUKKYO DENDO KYOKAI  
(gesellschaft der buddhist. förderer)  
3-14,4-chome, Shiba  
Minato-ku, Tokyo, JAPAN  
Telephone: (03) 455-5851

ERSTE AUFLAGE 1982

Druck  
Kosaido Printing Co.,Ltd.  
Tokyo, JAPAN

Buddhas Weisheit ist so unendlich wie der weite Ozean und sein Geist ist von großem Mit leid erfüllt.

Buddha hat keine Gestalt, aber er offenbart sich auf erhabene Weise und führt uns mit seinem ganzen mitfühlenden Herzen.

Dieses Buch ist kostbar, da es das Wesentliche der Lehren Buddhas enthält, die einst in über fünftausend Bänden niedergeschrieben wurden, sich seit mehr als 2500 Jahren bis auf den heutigen Tag erhalten haben und über die Grenzen aller Länder und Rassen der Welt hinaus an uns weitergegeben wurden.

Die in diesem Buch enthaltenen Worten Buddhas offenbaren und erläutern auf wunderbare Weise wirkliche Geschehnisse des menschlichen Lebens und Geistes.

## INHALT BUDDHA

Erstes Kapitel: SHAKYAMUNI BUDDHA

- I. Das Leben des Buddha
- II Die letzte Lehre des Buddha

Zweites Kapitel: DER UNENDLICHE UND VER  
KLÄRTE BUDDHA

- I. Sein Mitgefühl und Sein Gelübde
- II. Buddhas Hilfe, Seine Mittel und Wege der Erlösung.
- III. Der unendliche Buddha.

Drittes Kapitel: DIE GESTALT VON BUDDHA UND  
SEINE TUGENDEN.

- I. Drei Wesenszüge von Buddha.
- II. Die Erscheinung Buddha
- III. Buddhas Tugend.

## DHARMA

Erstes Kapitel: DIE WIRKUNGEN DER URSACHEN

- I. Die vierfache Edle Wahrheit
- II. Die Wirkungen der Ursachen
- III. Die Kette der Verursachungen

Zweites Kapitel: DAS REIN GEITIGE UND DIE  
WIRKLICHKEIT ALLER DINGE

- I. Unbeständigkeit und Ichlosigkeit
- II. Die Tatsache des "Rein Geistigen"
- III. Der wirkliche Stand der Dinge
- IV. Der Weg der Mitte

Drittes Kapitel: DAS WESEN BUDDHAS

- I. Das menschliche Geist
  - II. Das Wesen Buddhas
  - III. Das Buddhawesen und die Selbstlosigkeit
- Viertes Kapitel: IRDISCHE LEIDENSCHAFTEN

- I. Die Menschliche Natur
- II. Das Wesen des Menschen
- III. Das Leben des Menschen
- IV. Die Wirklichkeit des menschlichen Leben

Fünftes Kapitel: DIE HILFE, DIE VON BUDDHA  
ANGEBOTEN WIRD

- I. Die Rettung durch Buddha
- II. Amida Buddhas Land der Reinheit

## DER WEG DER ÜBUNG

Erstes Kapitel: DER WEG DER LÄUTERUNG

- I. Die Läuterung des Geistes
- II. Der weg des richtigen Verhalten
- III. Die Lehre in alten Fabeln

Zweites Kapitel: DER WEG Z. PRAKT. ERKENNTNIS

- I. Die suche nach der Wahrheit
- II. Die Wege der Übung
- III. Der Weg des Vertrauens
- IV. Tugendhafte Grundsätze

## DIE BRÜDERLICHKEIT

Erstes Kapitel: PFLICHTEN D. BRÜDERLICHKEIT

- I. Brüder der Hauslosigkeit
- II. Laienanhänger

Zweites Kapitel: PRAKTISCHER WEGWEISER ZUR  
WAHREN LEBENSWEISE

- I. Das Familienleben
- II. Das Leben der Frauen
- III. Im dienst

Drittes Kapitel: AUFBAU EINES BUDDHA\_LANDES

- I. Die Harmonie der Brüderschaft
- II. Das Buddha-land
- III. Über diejenigen, die im Buddhaland die Herrlichkeit genießen

## ANHANG

- I. Kurze Geschichte des Buddhismus
- II. Die Überlieferung der Lehre Buddhas
- III. Die Geschichte d. Buches "Die Lehre Buddhas"
- IV. Index zu "Die Lehre Buddhas"
- V. Sanskrit Glossar
- VI. Dhammapada

Buddhistische Gesellschaft zur Förderung und  
Verbreitung der Schrift "Die Lehre Buddhas"

2. Buddha ist der Freund aller Menschen auf dieser Welt. Wenn Buddha einen Menschen trifft, der unter der schweren Last irdischer Leidenschaften leidet, dann fühlt er Mitleid und teilt die Last mit ihm. Wenn er einen Menschen trifft, der an Verblendung leidet, dann wird er die Verblendung durch das helle Licht seiner Weisheit überwinden.

So wie ein Kalb, das sich nur beim Muttertier seines Lebens erfreut, wollen jene, die Buddhas Lehren einmal gehört haben, ihn danach nie mehr verlassen, weil seine Lehren ihnen Glück bringen.

3. Wenn der Mond untergeht, sagen die Menschen, daß er verschwunden sei; wenn der Mond aufgeht sagen sie, daß er wiedergekehrt sei. Tatsächlich aber kommt und geht der Mond nicht, sondern er scheint unverändert am Himmel. Buddha ist genauso wie der Mond. Weder kommt noch geht er; er scheint dies nur zu tun, weil er die Menschen liebt und sie unterweisen möchte.

Die Menschen nennen einen bestimmten Stand des Mondes Vollmond, einen anderen Stand nennen sie zunehmenden Mond. In Wirklichkeit ist aber der Mond immer rund, weder zu- noch abnehmen. Buddha ist eben so wie der Mond. In den Augen der Menschen mag Buddhas Erscheinung sich öfters wandeln, aber in Wahrheit ändert sich Buddha nie.

Der Mond scheint überall; über einer grossen Stadt, einem schlafenden Dorf, einem Berg, einem Fluß. Der Mond ist in den Tiefen eines Teiches zu sehen, in einem Krug mit Wasser, in einem Tautropfen, der auf einem Blatt hängt. Wenn ein Mensch Hunderte von Meilen geht: der Mond begleitet ihn. Für Menschen scheint sich der Mond zu verändern, aber der Mond bleibt wie er ist. Buddha ist wie der Mond, wenn er den Menschen dieser Welt bei all ihren Lebensveränderungen folgt und sich darauf einstellt, aber bezüglich seines Wesen ändert er sich nicht. Das ist so, weil Buddha in seinem Mitleid und seiner Weisheit die Menschen an Ursachen und Bedingungen seines Kommens und Gehens denken läßt, um so ihr Vertrauen in seine Unveränderlichkeit zu wecken.

4. Die Annahme, daß Buddha komme und gehe, könnte sich einfach erklären lassen: Wenn die Bedingungen günstig sind, erscheint Buddha; wenn die Bedingungen ungünstig sind, zieht Buddha von der Welt zurück.

Auch wenn es so aussieht, als ob Buddha kommt

und geht, so ist er doch immer derselber. Man soll diese Wahrheit kennen. Man soll sich nicht über seine Vergänglichkeit, die Buddha aufzeigt, betrüben, sondern man soll erleuchtet werden, und die Weisheit erlangen.

Es wurde gezeigt, daß Buddha keine leibliche Gestalt sondern Erleuchtung ist. Der Leib kann als Behälter angesehen werden; der Behälter kann dann Buddha genannt werden, wenn er mit Erleuchtung gefüllt ist. Aber wenn jemand dem Irrtum verfällt, Buddha habe eine leibliche Gestalt, die sich verselbständigt und deren Vergänglichkeit zu beklagen sei, dann ist er unfähig, den wahren Buddha zu verwirklichen.

In Wirklichkeit sind alle Dinge frei von dem Merkmals des Kommens und des Gehens: es gibt zwischen beiden keinen Unterschied, auch keinen zwischen Gut und Böse. Alle Dinge sind von vollkommener Leere und vollkommener Gleichartigkeit.

Jene Menschen, die diese Phänomene falsch beurteilen, verursachen solche Unterscheidungen. Weder kommt die wahre Gestalt Buddhas, noch vergeht sie.

### III

#### BUDDHAS TUGEND

1. Die Welt zollt Buddha Ehre und Hochachtung wegen seiner fünf Tugenden. Es sind dies: Vorbildliches Verhalten, Unerschütterlichkeit des Standpunktes, vollkommene Weisheit, hohe Kunst des Predigens und die Überzeugungskraft, Menschen zur Ausübung seiner Lehre zu führen.

Außerdem zeichnen Buddha acht weitere Tugenden aus, nämlich:

- Er verleiht den Menschen Glück und Segen.
- Er bringt der Welt durch die Ausübung seiner Lehre beständiges Wohlergehen.
- Er erklärt den Menschen darüber auf, was gut und böse ist in dieser Welt.
- Er zeigt den Menschen den richtigen Weg zur Erleuchtung.
- Er führt alle Menschen auf den gleichen Weg zur Erleuchtung.
- Er zeigt weder Stolz noch Prahlerei.
- Er läßt seinen Worten Taten folgen und hält ein, was er spricht.
- Er verfolgt unbeirrt sein Ziel, den Menschen Glück und Segen zu bringen, und erfüllt seine Gelübde.

Durch die Ausübung der Meditation erwarb Buddha die innere Ruhe und einen friedvollen Geist.

Er zeigt sowohl Zuneigung als auch Mitleid allen Menschengenügen; er ist voller Seligkeit und Ruhe im Herzen, ganz ohne Leidenschaften. Dieser Zustand der Ausgelichenheit entspricht seinem reinen Herzen.

2. Buddha ist sowohl Vater als auch Mutter für die Menschen der Welt. In den ersten Wochen und Monaten des Lebens müssen die Eltern in kindgemässen Worten zu ihrem Neugeborenen sprechen, danach lehren sie es allmählich, wie ein Erwachsener zu sprechen.

So wie die irdischen Eltern umorgt Buddha zunächst die Menschen, dann verläßt er sie, damit die für sich selbst sorgen. Er achtet darauf, daß ihre Wünsche erfüllt werden, und er stellt sie unter einen friedvollen und sicheren Schutz.

Was Buddha in seiner Sprache predigt, nehmen Menschen in ihrer eigenen Sprache auf und gleichen es ihr an, als wäre es ausschließlich für sie bestimmt.

Ein Fluß wird zwar durch die Hufschläge der Pferde und Kühe aufgerührt und durch die Bewegungen der Fische und Schilkröten in Unruhe gebracht. Er fließt dennoch weiter, ruhig und ungestört, trotz solcher Kleinigkeit. Buddha ist wie der Fluß. Fische und Schilkröten anderer Lehren schwimmen zwar in ihm umher und treiben gegen seine Strömung, aber vergeblich. Buddhas Dharma fließt weiter, rein und ungestört.

3. Buddhas vollkommene Weisheit schützt vor jeder Voreingenommenheit und bewahrt ein Maß, dessen Großartigkeit nicht mit Worten allein zu beschreiben ist. Da er allwissend ist, kennt er die Gedanken und Gefühle der Menschen und schätzt ihre verschiedenen Lebensverhältnisse richtig ein.

So wie sich die Sterne des Himmels im ruhigen Meer widerspiegeln, so werden die Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen der Menschen in den Tiefen der Weisheit Buddhas widerspiegelt. Das ist der Grund, warum Buddha der vollkommenen Erleuchtete genannt wird.

Buddhas Weisheit frischt die vertrockneten Sinne der Menschen wieder auf, erleuchtet sie und lehrt sie, das Wesen dieser Welt, ihre Ursachen und Wirkungen und den Wechsel aller Dinge zu verstehen. In der Tat, welcher Bereich der Welt ist ohne die Hilfe von Buddhas Weisheit überhaupt verständlich?

4. Buddha erscheint nicht immer als Buddha. Manchmal erscheint er in der Verkörperung des Bösen, manchmal als eine Frau, ein Gott, ein König oder ein hoher Würdenträger. Manchmal erscheint er in einem Freudenhaus oder in einer Lasterhöhle.

Bei einer Epidemie erscheint er als heilender Arzt, und im Krieg predigt er Nachsicht und Gnade für die Leiden der Menschen. Jenen, die sich an den Gedanken der Unvergänglichkeit klammern, predigt er Vergänglichkeit und Unsicherheit; jenen, die auf ihr Selbstgefühl setzen, predigt er Demut und Selbstaufgabe; jenen, die in das Gewebe irdischer Vergnügungen geflochten sind, zeigt er das Elend der Welt.

Die Aufgabe Buddhas besteht darin, bei allen Anlässen und zu jeder Gelegenheit das reine Wesen des Dharmakaya.-das ist das absolute Wesens von Buddha- zu offenbaren. Aus diesem Dharmakaya strömen Buddhas Gnade und Mitleid mit grenzenlosem Licht in die endlos grosse Zahl von Lebewesen und bringen der Menschheit Erlösung.

5. Die Welt ist wie ein brennendes Haus, das ständig zerstört und ständig neu aufgebaut wird. Menschen, die durch die Dunkelheit des Unwissens verirrt werden, verlieren ihre Beherrschung im Zorn und Verdruß, bei Eifersucht, Voreingenommenheit und irdischer Leidenschaft. Sie sind wie Neugeborene, die eine Mutter brauchen; jeder ist von Buddhas Gnade abhängig.

Buddha ist der Vater für die ganze Welt. Alle menschlichen Wesen sind Buddhas Kinder. Buddha ist der Heiligste unter den Heiligen. In der Welt herrschen Not, Siechtum und Tod. Überall gibt es Leiden, aber Menschen, welche in ihrem vergeblichen Suchen nach irdischem Vergnügen aufsehen, sind nicht weise genug, diese Leiden zu erkennen.

Buddha erkannte, daß sein Vergnügungspalast wirklich ein brennendes Haus war. Deshalb floh er von dort und fand Zuflucht und Frieden in dem ruhigen Wald. Dort in der Einsamkeit und Stille überkam sein Herz großes Mitleid, und er kam schließlich zu dem Urteil: "Diese Welt des Leidens und der Vergänglichkeit ist meine Welt. Diese unwissenden, unachtsamen Menschen sind meine Kinder. Ich bin der einzige, der sie von ihrer Verblendung und ihrem Elend erlösen kann."

Da Buddha der große König des Dharma ist, kann er allen Menschen predigen, was er selbst für erforderlich hält. Deshalb erscheint Buddha in der Welt, um den Menschen Segen zu bringen. Um sie von ihrem Leiden zu retten, predigt er den Dharma, aber die Ohren der Menschen sind vor Leidenschaften taub und hören nicht.

Wer aber Buddhas Lehre zuhört, ist frei von den Verblendung und den Leiden der Welt. "Menschen können nicht dadurch gerettet werden, daß sie sich

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 38

# GEFANGENER DES VIETCONG

ERLEBNISSE EINES DEUTSCHEN  
IN SÜDVIETNAM

1963-1976

VON  
RUDOLF PETRI

## INHALT

Erster Teil  
Von Indien nach Südvietsnam

1. Von Indien nach Südvietsnam
2. Erster Aufenthalt in Saigon
3. Meine Mission für die Buddhisten Vietnams in Südasien
4. Kidnapping oder Mordversuch ? (in Colombo)
5. Seefahrt nach Malaysia
6. Von Singapur nach Saigon
7. Besuch in Japan
8. Wieder in Saigon

Zweiter Teil  
Zickzackreisen in Asien

09. Zickzackreisen in Asien
10. Begegnungen mit einem Geist
11. Die Riesenschlange
12. Ein kleines Wunder
13. Der Tiger von Vung Tau
14. Amerikaner wurde Buddhist
15. Der unsichtbare Geist
16. Der Fall Vung Tau's

Dritter Teil  
In Vietconghaft

17. In Vietconghaft
18. Selbstmordversuch im Kerker
19. Ich wurde Gefangener "Nummer Eins"
20. Drei Vietcongs in Kerkerhaft
21. Simulierter Selbstmordversuch
22. Tag der Freiheit
23. Wiedersehen mit Deutschland

Copyright C 1977  
Dr. R. Petri  
Reinbekerweg 50  
D- 2050 Hamburg 80

Nachdem das Rad ausgewechselt worden war, ging es weiter nach Saigon. Wir wurden nirgendwo von den Vietcongposten am Wege aufgehalten, man sah die Vietcongs in dem Wagen und schon konnten wir unbehelligt weiterfahren. Am Vormittag erreichten wir Saigon, die einstige Hauptstadt Südvietnams. Alles schien noch beim alten zu sein, aber anstatt amerikanische Soldaten sah man jetzt überall in Grün uniformierte VC's. Die Polizisten trugen Khakiuniformen mit gleichfarbigen Tropenhelmen. Die Marine dagegen trug einen seegrünen Tropenhelm, mit dem breiten Matrosenkragen, wie wir sie auch in der Bundesmarine haben. Die VC-Marine trug einen seegrünen Tropenhelm. Europäer oder andere Bleichgesichter sah ich keine. Wir fuhren zum Haus meines Freundes in der Phan Thanh Gianstrasse, welche die Kommunisten in Duong Dien Bien Phu umtaufte zur Erinnerung an den grossen Sieg im Jahre 1954 über die französische Nationalmacht an diesem Ort, welcher in der Nähe der laotischen Grenze gelegen ist. In dieser Strasse liegt auch das französische Generalkonsulat (früher Botschaft)

Mein Freund Simonnet stand draussen auf dem Trottoir und erwartete mich mit offenen Armen. Im ersten Augenblick waren wir unfähig, etwas zu sagen. Die Vietcong und der Fahrer des Konsulatautos verschwanden, von dem Mestizen verabschiedete ich mich, von den drei Polizisten jedoch nicht. Sie verliessen uns ohne ein Wort zu sagen. Jetzt erst fühlte ich mich frei, welches ein Gefühl nach so langer Kerkerhaft! Die Monate im Kerker würde mir bestimmt Jahre meines Lebens kosten, denn ich spürte, dass meine Gesundheit gebrochen war.

Mein Freund hatte ein Haus der Air-France gemietet, in dem früher Piloten übernachteten. Das Haus war nicht sehr breit, es hatte aber zwei Etagenwohnungen. Ich bekam das Schlafzimmer auf der zweiten Etage, um ungestört lesen und meditieren zu können.

Mein Freund zeigte mir an Hand von Durchschlägen, wie sehr er sich für

mich und meine Freilassung bei den kommunistischen Behörden bemüht hatte. Ich bewunderte seinen Mut und seiner Beweise echter Freundschaft. Professor Simonnet hatte seine Anstellung als Professor an der Fakultät für Pädagogie verloren, weil er sich in meiner Angelegenheit eingemischt hatte. Zum Glück jedoch erhielt er gleich wieder eine neue Anstellung an einer noch bestehenden französischen Mädchenschule. Aber im Juli würde er das Land verlassen müssen, weil sein fünfjähriger Kontrakt mit der damaligen Regierung zu Ende war. Eine Verlängerung des selben war ausgeschlossen, zumal die Kommunisten nun keine ausländische Professoren mehr haben wollten.

Ich hörte, dass die Südvietnamesen das kommunistische Regime verabscheuen und gerne wieder die Franzosen oder Amerikaner im Lande haben möchten, denn unter ihnen war man doch freier als jetzt und außerdem blühte der Handel besser.

Alte Beamte sassen auf ihren Plätzen, wenn sie nicht fortgeschickt worden waren, ohne Pension, versteht sich von selbst. Die Sitzengebliebenen warteten oft monatelang auf ihr Gehalt, oder auf versprochene Reiszuteilung. Viele mussten ihre Kühlschränke, Uhren, Schmuck und Motorräder verkaufen, um leben zu können. (Viele tausende Vietnamesen ohne Einkommen, weder Geld noch Reis, begingen Selbstmord; man schätzt etwa 20000-bisher -Frühjahr 1977. Hausdienerinnen wurden auf die Stasse gesetzt, weil man kein Geld mehr für sie hatte.

Mein Freund lud mich ein, bei ihm zu meiner Krankenhauseinlieferung hier in Saigon zu wohnen. Ich musste zur Behandlung, dies wollte die deutsche Botschaft in Hanoi, denn ich hatte manche Wehwehchen aus dem Kerker mitgebracht, vor allem litt ich, besonders nachts, an Atemnot. In letzter Zeit hatte ich im Kerker sehr gestöhnt, sodass meine Mitgefangenen oft Gegenstände nach mir warfen, doch sie prallten zumeist am Moskitonetz ab. Ich hatte auch noch viele Wunden über den ganzen Körper, meine Hände

waren geplatzt und eiterten, die Füsse ebenso. Meine Rippen waren leicht zu zählen, vom Rückgrad bis zum Nabel war nur ein Abstand von einigen Zentimetern, somit glich ich dem berühmten Bodhisattva von Taxila ( der Buddha als Bodhisattva vor seiner Erleuchtung ). Wir gingen zu einem Barbier und ich liess mir das lange Haar und den Bart scheren, danach sah ich wieder wie ein Mönch aus. Ich sah, dass Europäer wieder ein gewisses Aufsehen in den Strassen erregten, denn es gab nicht mehr allzu viele im Lande, und aus den kommunistischen Ländern kamen bisher nur wenige. Professor Simonnet war ein-nige Monate nach meiner Verhaftung nach Vung Tau gefahren und in einem Vihàra und Istitut eingebrochen, wie ich es ihm zu tun geraten hatte. Er hatte mehrere Bücher und Mönchgewänder heraus geholt.

Mein Freund experimentierte als Koch, um unser tägliches Essen ohne Zeitverlust herzurichten. Trotz gutem Willen gelang ihm dies nicht so gut, und wir beschlossen, von jetzt ab in einem der paar vegetarischen Restaurants zu essen. Mit Fahrradrikschas fuhr ich zum Restaurant, und mein Freund auf seinem Motorrad voraus. Das Essen war sehr gut, aber vor allem nicht billig. Ich staunte über die nun so hohen Preise, welche sich während meiner Haft astronomisch erhöht hatten. Waren diese Preiserhöhungen auch eine Segnung des Kommunismus? Allem Anschein nach musste das so sein.

Auf den Strassen bemerkte ich wenige Mönche und gar keine katholischen Priester oder Nonnen, welche vor der " Befreiung " zum saigoner Strassenbild gehörten, wie die katholischen Nonnen frühmorgens auf den Märkten von Paris. Jetzt waren andere Zeiten.

Auf dem Wege von und zu den Restaurants hatte ich Gelegenheit, manches zu beobachten, so z.B. sah eine Gruppe Halbwüchsiger in Reih und Glied über die Strasse marschieren. Alle trugen kurze Hosen weisses Hemd und darüber das rote Halstuch; es waren Pioniere, zukünftige Kommunisten, die Hoffnung des roten Regimes, welches es verstand, sofort nach der Machtüber-

nahme die Schuljugend in kommunistische Verbände zu organisieren - um den Nachwuchs zu sichern. Diese Jungens, welche ich sah, waren vielleicht nicht mehr als zehn Jahre alt. Sie schleppten grosse, rote Fahnen, die Fahne Nordvietnams! Ein VC führte den Trupp.

Etwas anderes sah ich ebenfalls, nämlich wie ein VC eine Villa bestohlen hatte. Ich sass im Rikscha, als wir eine Villengegend passierten. Plötzlich sehe ich auf der rechten Seite vor mir das Gesicht einer alten Frau durch ein etwas geöffnetes Tor rauf und herunter der Strasse schauen, dann winkte sie in den Hof hinein, und ein Vietcong in Uniform, mit einem vollgefüllten Rucksack kam schnell heraus und marschierte raschen Schrittes davon. Diebstahl am heiligsten Tage! Die Frau war sehr wahrscheinlich die hinterlassene Dienerin der Familie, welche entweder geflohen war, oder im Kerker sass, und der Vietcong war wohl der Sohn dieser Frau. Also stimmte es, wie man mir schon im Kerker versicherte, dass die Vietcong-Soldaten und Polizei die Häuser plünderten.

Überall sah man gemahlte Plakate mit Schlagworten wie " Es lebe die Wiedervereinigung Vietnams ", " Lang lebe Hochiminh " und dergleichen mehr. Das Porträt Hochiminh's war überall zu sehen. Ein grober Personenkult à la Stalin und Mao war auch in Vietnam ausgebrochen.



- Fortsetzung folgt -

# VU-LAN-BÔN

## EIN VIETNAMESESISCHES FEST IN HAMBURG

Vu-lan-bôn, Sanskrit: Ullambana, ist die Zeit der Einweisung von Dankbarkeit gegenüber den Eltern.

Shakyamuni Buddha lehrte uns, wer seine Eltern verehrt, weiß den Buddha zu verehren, entspricht dem Gesetz und hält das Gebot.

Die Einweisung dazu ist seit nun über zweitausend Jahren zur Tradition geworden, und hier in dieser nordisch deutschen Stadt empfangen sie annähernd 200 Vietnamesen am 30. August 1986, dem buddhistischen Jahr 2530. Damit beginnt das Fest, das die Vietnamesische Buddhistische Gemeinschaft Hamburg e.V. unter das Motto "EIN TAG FÜR MUTTER" stellt.

An dieser Stelle mag zur Kenntnisnahme erwähnt sein, daß gegenwärtig 22.000 Vietnamesen in Deutschland leben, davon 2.000 in Hamburg, das es heißt, 90% aller Vietnamesen seien Buddhisten, 10% Christen.

Auf der Bühne des evangelischen Gemeindehauses in Wandsbek ist der buddhistische Altar errichtet und geschmückt.

Durch den Mittelgang kommend leitet der Venerable Thich Nhu Dien in leuchtend gelber Robe die Geistlichkeit, u.a. die Ehrwürdige Bikkhuni Thich Nu Dieu Tam und als aktiv teilnehmenden Gast Rahula, den in Sri Lanka ordinierten amerikanischen Bikkhu.

Altar, Bühne, Geistlichkeit und die vielfach heimatliche Kleidung tragenden Gläubigen vermitteln uns wenigen Weißen das Empfinden in Süd-Asien zu sein. Der Klang, die Menschen schaffen sich in diesem Moment und hier Buddha-Land.

Das Ullambana Sutra ist voller Kraft und

Intensität rezitiert, unterstürzt von dem Rhythmus des hölzernen Mokugyo-Klangkörpers und dem synkopischen Einfallen der Kongregation.

Auch wir werden einbezogen, lassen uns einfallen in den Rhythmus, den Klang, in den faszinierenden Laut dieser für uns unbekannt Sprache, - sind in religio, sind verbunden. Dankbarkeit für das Aufgenommensein, Teilnehmenkönnen.

Nach diesem Rituell verteilen Mädchen "Rosen", heute sind es Asternblüten, an jeden Anwesenden. Sie stecken eine rose Blüte an, wenn die Mutter noch unter uns lebt, sonst eine weiße. Mutter symbolisiert die Liebe, die aufgehende Sonne, deren Strahlen die vier Himmelsrichtungen erhellen. Mutter bedeutet alles. Mutter ist Quelle.

Und so ist auch die Küche geschäftig. Vietnamesische Mütter haben für uns alle die leichten, vegetarischen Heimatgerichte bereitet. Bambus, Tofu; auch süße Kuchen ihrer Art.

Am frühen Nachmittag beginnt dann der so bescheiden angekündigte "musikteil" unter Mitwirkung verschiedener Gruppen aus Berlin, Hannover und Hamburg. Das sind berührend schöne Lieder, fröhliche Scetches, viele Tänze der verschiedenen Landesregionen und ein bewunderenswertes Laien-Theaterspiel.

Wieviel Arbeit der Vorbereitungen, welche Liebe zum kleinsten Teil. Alle Kleidung und Trachten sind ja wohl auch hier nachgefertigt worden, - Fluchtgepäck beinhaltet keine Tanzkleider.

So vieles Beeindruckt. Jedes Lied, jeder Tanz wird auf vietnamesisch und auf deutsch angekündigt und erklärt. Wir erhalten Völkerkunde. Wir nur? So vielen Jungen dieser Menschen wird im deutschen Alltag Vietnam fremd werden, und durch diese Fest wird das eigene Land wieder nähergerückt sein; bei den ganz jungen wohl auch erstmalig so traditionell erfahren werden.

Aus einem Gedicht, das beschreibt, wie wir unserer Mutter begegnen sollten, ihr in die Augen sehen, bleibt für mich besonders gravierend: "-mit einem stillen, unverderlichen Lächeln." Das kenne ich, das ist ein Stück Heimat in Asien, dieses Lächeln, - von Westländern manchmal als Maske gedeutet. Nein, in Asien ist das Lächeln nicht so sehr auf dem Gesicht, es wächst und lebt im Wesen des Menschen.

und noch ein Wort nehme ich mit. Die fast

akzentlos sprechende Ansagerin hatte gesagt: Wir Buddhisten haben vielleicht bisher das Christentum nicht verstanden, weil wir es nicht richtig interpretiert haben." Der Wunsch, die Bereitschaft zu verstehen. Nicht "entweder oder". Vielmehr "sowohl als auch" bringt uns weiter auf dem *dao*, dem Weg.

Nahezu zehn Stunden dauerte dieses Fest. Sein Erfolg waren Licht, Farben, Klang und die anhaltende Freude.

Es wäre schön, wenn bei einem derartigen. kommenden Ereignis viel mehr deutsche Gäste anwesend wären, sich mitzufreuen, sich hier etwas vermitteln zu lassen.

Und im Nachklang der Erinnerung-

Ihr sanfteren Geschwister, erhaltet Euch auch hier die lichte Wesensart.



( Fortsetzung von Seite 33 )

auf ihre eigene Weisheit verlassen", spricht Buddha, "nur durch Vertrauen können sie an meinem Dharma teilhaben". Deshalb sollte man auf Buddhas Dharma hören und ihn verwirklichen.

- Fortsetzung folgt -



## ANDACHTEN

### In Frankreich

Vom 17. bis 22. Oktober 1986 hat Ehrwürdiger Rev. THICH NHU DIEN, Abt der Pagode VIEN GIAC in Hannover, nach Frankreich gefahren, um dort befindete Pagoden wie Nonnen-Pagode PHO DA in Marseille, Pagode THIEN MINH in Lyon, und Pagoden KHANH ANH, TINH TAM, und LINH SON in Paris zu besuchen.

In Marseille, anlässlich des Gedenktags vom AVALOKITESVARA - Bodhisattva, hat er in der Nonnen-Pagode PHO DA einen Andacht geleitet anschließend Buddhalehre unterwiesen. Über 100 Personen in Marseille und dessen Umgebung haben an diesem Andacht teilgenommen.

Danach haben Ehrwürdiger und Herr Architekt TRAN PHONG LUU die obengenannte Pagoden besichtigt um Erfahrungen über die nach vietnamesischer Tradition Pagode-Bebauungsweise zu sammeln, zugleich einen konkreten Überblick für das Bauvorhaben der Pagode VIEN GIAC in Hannover in den nächsten Jahren zu gewinnen.

### Für Vietnam-Flüchtlinge in Wiesbaden

Es ist zum dritten Mal im diesem Jahr, daß in Wiesbaden einen buddhistischen Andacht für die dort lebende Vietnam-Flüchtlinge veranstaltet wurde, welcher am 25. Oktober 1986 stattfand. Die Lehre über den Edlen-Achtfachen-Pfad (Aryatānga-marga) wurde vom Ehrwürdigen THICH NHU DIEN für alle Anwesenden überliefert. Es gab an dieser buddhistischen Veranstaltung zahlreiche Teilnehmer.

### In Freiburg

Am 8. November 1986 hat die Vereinigung der Vietnam-Flüchtlinge in Freiburg einen Buddha-Andacht organisiert, welcher von 10 Uhr Vormittag bis 14 Uhr Nachmittag dauerte. Circa 50 Buddhisten in Freiburg und deren Umgebung haben daran teilgenommen.

Ein Vortrag über "Das Leben des Sakya-Muni Buddha" wurde vom Ehrwürdigen THICH NHU DIEN abgehalten. Anschließend gab es ein herzlich vegetarisches Mahl welches von Andachts-Teilnehmer vorbereitet wurde.

### Gast-Mönche aus Australien in Hannover

Am 15. November 1986, um 10 Uhr, fand in der Pagode VIEN GIAC in Hannover einen besonderen Andacht und Unterweisung einiger grundlegenden Buddhalehre statt, unter Leitung vom Gast-Mönche THICH



QUANG BA aus Australien. Das außergewöhnliche Merkmal an Ihm hat alle Anwesenden aufmerksam gemacht, daß nämlich sein tiefes, reines, sozusagen meditatives Intonieren beim Sutra-Rezitation und Verse-Aufsagen war. Er besitzt eine besondere Intonierensweise, die gegenüber andere Mönche und Nonnen, die zur Zeit im Ausland leben, weitaus unvergleichbar sei.

#### In Lingen/Ems

Am Nachmittag des selben Tages hat Ehrwürdiger THICH NHU DIEN und Mitglieder des Drei-Juwellen-Beschützer Ausschusses (Triratana-pala-Ausschuß) der Pagode VIEN GIAC nach Lingen/Ems gefahren, um einen Andacht für die dort lebende Buddhisten zu leisten. Dieser Andacht war die erste gütige Initiative von der Familie Buddhist PHAM HONG SAU UND einigen gütigen Vietnamesen in Lingen/Ems. An diesem Andacht gab es erstaunlich viele Teilnehmer, und nach dem Vortrag über "Das Leben des Buddha" vom Ehrwürdigen THICH NHU DIEN und einem freundlichen Teestunde kam der Abschied.

#### In Karlsruhe

Am 22. November 1986 gab es einen buddhistischen Andacht in Karlsruhe, welcher von der Vereinigung der Vietnam-Flüchtlinge in Karlsruhe veranstaltet wurde. An dieser Veranstaltung waren viele Teilnehmer angekommen.

#### In Bremen

Ein Andacht und eine Unterweisung der Buddha-lehre wurden in Bremen am 29. November 1986 stattgefunden. Dies geschah zum ersten Mal für die in Bremen und deren Umgebung lebende Vietnam-Flüchtlinge. Es gab viele Andachts-Teilnehmer.

#### In Norddeich

In einem Zyklus vom 3 Monaten gibt es dann einen buddhistischen Andacht für die in der Flüchtlings-Übergangslager in Norddeich lebende Vietnamesen. Am 14. Dezember 1986 kam Ehrwürdiger THICH NHU DIEN deshalb dorthin, um Andacht und Predigung der Buddhalehre zu leiten. An dieser Veranstaltung haben viele dort weilende Vietnamesen teilgenommen.

### **ATHANGASILAS-RESTREAT in BERLIN**

Vom 6. bis 7. Dezember 1986 fand in Berlin einen ATHANGASILA-Restreat, die 24. stündige Übung über die 8 grundlegende Sittensregeln eines Laien des Buddhismus, statt. An diesen Tagen haben die Übende die Überweisung des AMIDA-Sutras vom Ehrwürdigen Rev. THICH NHU DIEN vernommen.

An dem regelmäßigen Andacht am Vormittag des

7. Dezember 1986 haben viele in Berlin lebende Vietnamesen teilgenommen.

Außer Ehrwürdiger THICH NHU DIEN haben dennoch Ehrwürdiger Mönche und Nonne der Congregation der Vereinigten Vietnamesischen Buddhistischen Kirche -Abteilung in der Bundesrepublik Deutschland (gemeinnütziger Verein e.V.) (C.B.V.B) diesen Restreat leitend bestätigt.

---

### **ALLGEMEINE INFOS**

---

\* Am 5. Dezember 1986 trafen sich alle Mönche und Nonne der C.B.V.B, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, in der Pagode VIEN GIAC in Hannover. Zwecks dieser Zusammenkunft war der Jahreskongreß der C.B.V.B -Abteilung in der Bundesrepublik Deutschland, um Bilanz über ihre gemeinnützige, religiöse Aktivitäten zu ziehen. Zugleich wurden die künftig geistig-betreuende Missionen der C.B.V.B für die in der Bundesrepublik Deutschland lebende Buddhisten besprochen, vorallem die Bebauung der Pagode VIEN GIAC in Hannover im Jahr 1987.

\* Nach dem Andacht in Norddeich am 14. Dezember 1986 verreiste Ehrwürdiger THICH NHU DIEN nach THAI LAN, HONG KONG, TAIWAN, und JAPAN, um die in dort befindeter Flüchtlingslager weilende Vietnamflüchtlinge zu besuchen, und einige notwendige Angelegenheiten über die Bebauung der Pagode VIEN GIAC in Hannover zu erledigen.

\* Das vietnamesische traditinelle Neujahr-Fest, Jahr der Katz (in chinesisches Jahr der Hase), findet am Donnerstag den 29., Freitag den 30. und Samstag den 31. Januar 1987 statt. Der feierliche Jahreswechsel wird buddhistisch in der Pagode VIEN GIAC am Mittwoch den 28. Januar 1987 empfangen, diese Feier dauert bis Sonntag den 1. Februar 1987.

Die buddhistische Januar-Vollmond-Feier, nach dem asiatischen Zeitrechnung, wird am 15. Februar 1987 in der Pagode feierlich veranstaltet.

Das Neujahrfeiers-Programm und Einladung werden an Buddhisten und Freunden des Hauses verschickt.

---

### **VEREINS - INFOS**

---

#### Weltfriedens-Andacht mit katholischer Gemeinde in Münster

Am 27. Oktober 1986, um 19 Uhr 30, hat die katholische Gemeinde in Münster einen Weltfriedens-Andacht in der St. LAMBART Kirche, Münster veranstaltet.

Die vietnamesische Buddhisten in Münster, unter der Leitung von Herrn VO HUU XAN, haben diesen sinnvollen Andacht teilgenommen, um gemeinsam mit anderen Weltreligionen wie z.B. Katholik, Evangelismus

Lesen Sie weiter auf Seite 57

# thơ



## ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Đường giải thoát thanh thang cao đẹp quá!  
Ngát hương thiên nhẹ tỏa khói lam chiều,  
Khách nhàn du vui thích cảnh tịch liêu,  
Lòng thanh thoát rú sạch điều tục luy.

Đường giải thoát dướn nuần nền đạo lý,  
Không ưu phiền, không ganh ty hận thù.  
Không nhục, vinh không vương bận ngục tù,  
Đời giả tạm, ai ơi đời giả tạm!

Đường giải thoát chan hòa bao thiên cảm,  
Không hơn thua, không va chạm giết dành.  
Nhường nhìn nhau, không câu xé cạnh tranh,  
Đời đau khổ, đừng xây thành đau khổ!

Đường giải thoát thanh bình không giống tổ,  
Lái thuyền tử tế để chúng trầm mê.  
Xót thương ai nghiệp chướng quá nặng nề!  
Nguyên cứu vớt đưa về nơi an tịnh.

Đường giải thoát là con đường chân chính,  
Không dối lừa, không bưng bình gạt lũng.  
Hành lợi tha, thể hiện một tình thượng,  
Không bi' thủ, nêu cao gương bình đẳng.

Đường giải thoát rộng bao la bằng phẳng,  
Không ồn ào trầm lắng nét trang nghiêm,  
Ánh Từ Quang ngời sáng chằng nhọc tìm,  
Được trí tuệ rọi đêm trường vô tận.

Đường giải thoát xóa tan vòng lẩn quẩn,  
Bụi trần ai không bám máy may nào.  
Thế như như sừng sừng chằng động xao,  
Chấn tánh hải lâu lâu soi vụn vặt.

Đường giải thoát không còn cứng không mềm,  
Không bột, thêm, đặc thật vẫn là không.  
Phật, Chúng sanh, tâm thế bốn lai đồng,  
Ngộ chân lý sắc, không, nào ngăn ngại.

● Thích Nữ CHỈ KIẾN (Như Chí)

## VÔ ĐỀ

Cái thứ thanh bình theo gió bay  
Cuốn đi ngày tháng tuổi thơ ngây  
Sáo diều buông tiếng, vàng đồng nổi  
Ngồi thả cần câu ngắm bóng mây

Ngày ấy quê hương đầy bóng giãc  
Nhà tan nước mất phủ đầu thương  
Anh em lỵ tán người đời ngã  
Kẻ kiếp đua dầy kẻ tha phương

Trong ngục anh em lại gặp nhau  
Tâm tình nức nộ nhuộm thương đau  
Vì đâu nông nổi như vậy nhỉ?  
Chống chắt dằng cay với thắm sâu

Đất khách anh em lại gặp nhau  
Hàn huyên tâm sự những ưu sầu  
Vàng son thuở ấy đâu còn nữa?  
Đi đứng giờ đây chỉ gục đầu

Nặng nề hồi tiếc trong tâm thức  
Dằn vặt ưu tư hỏi tại ai?  
Trời đất mệnh mỏng trông thấu suốt  
Oan khiên cứng bỏi nghe người ngoài!!

● HUYỀN THANH LỬ

## NHA TRANG

Bồng Lai tiên cảnh, Phật là đây ???  
Khiến khách xui nên dã cảm hoài  
Rêu đá xanh xanh, in vẻ ngọc,  
Mây ngàn trắng trắng, đườm màu mai.  
Hoa bay, mặt biển, thuyền nướng sóng,  
Huệ diêm sườn non Tháp dựa Đài.  
Man mác một bầu không khí nhẹ  
Tinh thần như thoát nỗi chua cay!

● AN LAI Thôn nữ  
(1959)

## NGŨ MỎ THẤY HUẾ

Văn Lâu, Bến Ngự lạc thuyền ai ???  
Giọng hát đầy đũa, mái ngán dài.  
Xao xuyên, hừng vong làn sóng vỗ,  
Đật dờ tán tu, áng mây bay.  
Quanh sông rơi rác hồn xe ngựa,  
Đầy nước rung rinh bóng Điện dài.  
Mơ tỏ đôi trăng, buồn gió loạn.  
Mưa Tân, gió Sơ mãi lai rai !!!

● AN LAI Thôn nữ

# Đường không biên giới

## THÍCH NHƯ ĐIỂN



(Kỳ thứ 31)

Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế danh từ Hộ Phật có lẽ được dùng nhiều hơn lúc các vua chúa hoặc các vị trưởng giả, hoàng thân quốc thích, Phật tử v.v... cúng dường Tịnh Xá để có nơi Phật ở và thuyết pháp, giúp đỡ Tăng chúng để tu học v.v... Rồi khi Phật nhập Niết Bàn danh từ Hộ Phật ít thấy nhắc tới mà hay gọi là Hộ Pháp. Nghĩa là giúp đỡ cho giáo pháp của Đức Phật được lưu truyền mãi mãi. Các nhà vua Hộ Pháp như Asoka (A Dục Vương) của Ấn Độ, Thánh Đức Thái tử của Nhật Bản, Lương Võ Đế của Trung Hoa, Lý Thái Tổ của Việt Nam đã làm cho giang sơn chói lọi ánh quang minh của Đạo Từ Bi bình đẳng, làm cho mọi tầng lớp nhân dân đều thấm nhuần ơn cứu độ ấy. Rồi danh từ Hộ Tăng cũng được nghe qua các vị thí chủ giúp quý Thầy ăn học lo cho sách vở thuốc men, hoặc cúng dường trai Tăng dâng tư vật dụng v.v... để chư Tăng có đầy đủ tiện nghi mà tu học. Phật, Pháp, Tăng là 3 ngôi báu trong đời, nên cúng dường ủng hộ cho 3 ngôi báu này công đức thật vô lượng. Ngày nay người ta không còn thấy từng danh từ một chỉ riêng về cách hộ giúp Phật, Pháp và Tăng nữa mà chỉ còn dùng chung một chữ là Hộ Trì Tam Bảo. Hộ Trì Tam Bảo là giúp đỡ giữ gìn 3 ngôi báu kia thường còn ở trong thế gian này. Vì thế ngày nay các chùa đều lập ra Ban Hộ Trì Tam Bảo để gìn giữ và phát triển giáo lý của Đức Phật.

Tại Tây Đức lần đầu tiên Ban Hộ Trì Tam Bảo chùa Viên Giác được thành lập từ năm 1978 và liên tục mãi cho đến ngày nay. Lúc đầu tuy còn hơi xa lạ. Vì các anh em Phật tử trẻ cảm thấy nó hơi "già" đi. Nhưng khi đã thâm hiểu ý

nghĩa của danh từ rồi thì rất hăng say trong việc hộ đạo và giữ đạo cũng như phát triển đạo.

Trong các bài trước chúng tôi đã đề cập đến một số quý vị Đạo Hữu cũng như quý Phật tử có công hộ đạo từ lúc ban đầu. Hôm nay xin ghi thêm một số ân nhân hữu công với đạo trong thời gian tiếp theo sau đó của năm 81-82 và những năm sau này. Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến những vị hộ trì định kỳ thường xuyên từ năm này qua năm nọ; ngoài ra vẫn còn rất nhiều vị Đạo Hữu cũng như Phật tử ủng hộ bất định kỳ trong các kỳ Đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán, rằm tháng giêng v.v... thì đã đăng tải trên các số báo Viên Giác rồi. Nhớ như thế chùa Viên Giác mới còn tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay.

Đây là những vị hữu công: Đạo Hữu Lê Huy Cát, ĐH Lâm Đặng Châu, ĐH Ngô Ngọc Diệp (Hannover), ĐH Nguyễn Thị Tư, ĐH Nguyễn Thị Đẹp, ĐH Trần Thị Soan, ĐH Hồ Kim Lê, ĐH Văn Công Trâm, ĐH Vương Đắc Mân (Kiel), ĐH Nguyễn Thị Hạnh, ĐH Đoàn Thị Thu Hạnh (Braunschweig), ĐH Phạm Công Hoàng, ĐH Lê Thanh Bình (Bremen), ĐH Nguyễn Ngọc Tuấn (Stade), ĐH Nguyễn Văn Cứ, ĐH Nguyễn Văn Vân (Hildesheim), ĐH Lê Văn Hồng (Lohr am Main), ĐH Dương Văn Phương (Essen), ĐH Nguyễn Thanh Tùy, ĐH Nguyễn Thị Phụng (Recklinghausen), ĐH Mai Vi Phúc (Barntrup), ĐH Nguyễn Lưu ĐH Grimaldi, ĐH Lê Văn Hiệp, ĐH Đoàn Thị Thanh Tú, ĐH Thân Trọng Lạc, ĐH Hồ Văn Nguyên, ĐH Nguyễn Danh Đan, ĐH Lê Đình Chung, ĐH Lý Ngọc Hoa (Pháp), ĐH Nguyễn Bình Dương (Lünen), ĐH Đoàn Thị Thuận (Suisse), ĐH Trương Tân Lộc (Hanno-

ver), ĐH Lý Diêu Anh, ĐH Trương Phước Hào, ĐH Trần thục Nghi (Vechta), ĐH Nguyễn thị Thu Mỹ (Berlin), ĐH Tô văn Phước (München), ĐH Trần thị Lang (Paris), ĐH Đinh kim Thanh (Weingarten), ĐH Lâm Thành (Lingen/Ems), ĐH Diêu Niên (Hannover), ĐH Lê thị Thu Ba (Weingarten), ĐH Đặng Trinh Wallenstätter (München-Bây giờ là Ni Cô Thi Nguyễn ở Đài Loan), ĐH Nguyễn văn Xiếu (Barntrup), ĐH Trần Ngọc Sơn (Dörentrup), ĐH Lâm văn Hoàng (Weetzen), ĐH Đặng Ngọc Hải (Speyer), ĐH Nguyễn Trung Trực (Hannover), ĐH Tư Sánh, ĐH Lai Khánh Vân (Aachen), ĐH Lâm văn Tôt (Laatzen), ĐH Nguyễn Ngọc Châu, ĐH Nguyễn thị Thiệp, ĐH Phan thị Thận, ĐH Trần Liêu thị Diêu Huyền, ĐH Đặng thị Linh Thủy, ĐH Phạm Đăng Anh Tuấn (Kassel), ĐH Bùi thị Thảo, ĐH Phan Ngọc Bình v.v... và có lẽ còn sót một số vị nhưng kính mong quý Đạo Hữu và quý Phật Tử xa gần hỷ thú cho số sót này.



Từ cuối năm 1978 đến cuối năm 1980 chúng tôi đã ra được 6 số Viên Giác bộ cũ khổ A5. Đến đầu năm 1981 vì có nhà máy in nhỏ nhỏ của Bộ Nội Vụ giúp nên anh Mai Vi Phúc có đề nghị với chúng tôi là nên in khổ lớn A4, với khổ đó chúng ta đã có tờ báo Viên Giác bộ mới ngày hôm nay. Qua 6 năm được 36 số, định kỳ mỗi năm 6 số như chương trình chùa đã đưa ra và đã được Bộ Nội Vụ Công Hòa Liên Bang Đức tài trợ phần lớn. Những tờ đầu tiên của bộ mới bài vở vẫn còn nghèo nàn. Tuy có một số bài rất có giá trị của Giáo sư Nguyễn Khắc Kham sao lục cho; nhưng những phần sáng tác thì quá ít. Sau này anh Mai Vi Phúc có mời anh Hồ Trường An, anh Nguyễn Hồng Kỳ ở Pháp viết bài cho Viên Giác, nên tờ báo có một vài thay đổi. Anh Hồ Trường An có mời thêm những cây bút thật đáng giá như Bà Huyền Châu, Chi Trần thị Diễm Thi công tác, nên Viên Giác lại được nhiều độc giả ái mộ hơn. Anh Hồ Trường An có một thời sáng tác rất hăng say và rất được độc giả mến mộ; nhưng sau vì lý do sức khỏe, anh lại ít sáng tác; do đó tờ Viên Giác cũng vắng đi sự công tác của anh, kéo theo những người anh mời viết. Tờ Viên Giác lại cử thay đổi mãi. Một thời gian anh Phong Hùng Lưu Nhơn Nghĩa viết những chuyện đồng quê không

kém Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc mấy nên cũng đã có rất nhiều người ái mộ. Thời gian chuyển tiếp của Viên Giác là có thêm Tin Tức Thế Giới và Trang Thiệu Nhi. Tin tức thế giới thì anh Vũ Ngọc Long đảm trách đã làm cho nhiều người ưa thích. Vì xem truyền hình chữ được chữ mất, đọc tin tức của anh trên Viên Giác cũng đầy đủ lắm rồi. Đó là những lời khencủa độc giả dành cho anh Vũ Ngọc Long. Anh Vũ Nam viết chuyên thật khéo không khác gì Ngô Nguyễn Dũng mấy. Anh Nguyễn Hòa bút hiệu Phù Vân thì viết "Tiểu" chẳng ai bằng, cũng có nhiều người thích văn anh ấy lắm. Cô Lê thị Bạch Nga với Lá Thư Bắc Mỹ đã làm cho người đọc hấp thu được rất nhiều về tinh thần Đồi cùng như Đạo trong các bài viết ấy. Riêng bài ĐƯỜNG KHÔNG BIÊN GIỚI của chúng tôi thì có lẽ miễn bàn. Lời phê bình xin dành cho độc giả. Có lẽ mục này sẽ viết cho đến hết năm 1987 thì dừng. Đây là biên giới tạm và sau đó sẽ xuất bản thành sách, sau khi đã sửa chữa những chỗ vung về đề gởi đến các độc giả xa gần làm quà lưu niệm sau đúng 10 năm Phật Giáo Việt Nam đã góp mặt tại xứ này.

Ngoài những bài viết định kỳ trên, có một số bài được trích đăng, hoặc bài bất định kỳ cũng như thơ văn của nhiều tác giả gởi đến, làm cho tờ Viên Giác càng ngày càng khởi sắc nhiều hơn. Tuy chưa đáp ứng được mọi nhu cầu vì nhu cầu của độc giả thì bao giờ cũng khó tính (xin bỏ vào trong dấu ngoặc câu này), kẻ thích thế này, người thích thế khác. Nhưng thế nào đi nữa Viên Giác cũng chỉ là một tờ báo của Đạo, mang Đạo Phật đi vào cuộc đời. Do đó có nhiều bài Đạo có thể làm cho các độc giả khó hiểu, có thể cũng chẳng xem qua; nhưng có lẽ sẽ không thiếu mất trong tờ báo. Vì tâm lý con người là hay chuông cái để chú ý ai ưa cái khó. Nhưng đi tìm chân lý có lẽ chưa có một bậc Thánh Nhân trong thế gian này không có khó khăn, khổ hạnh mà thành công một cách dễ dàng được. Đây cũng là điểm chính yếu mà Viên Giác vẫn thường chủ trương xưa nay.

Lễ Phật Đản năm 1981-2525 được cử hành tại thế nơi chùa mới ở đường Eichelkampstr. 35a, 3000 Hannover 81 có đông đủ chư tôn Hòa Thượng Thường Toạ, Đại Đức Tăng Ni từ Pháp cũng như từ Đức về chứng minh Đại Lễ. Có hơn 1000 Phật tử về tham dự lễ này. Đây cũng là dịp để làm lễ an vị tôn tượng Đức Bổn Sư - một pháp bảo quý giá trước năm 1970 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã gởi qua Nhật Bản và năm 80 chúng tôi đã về lại Nhật để thỉnh tượng qua Tây Đức và năm 1981 lại có dịp An vị Đức Bổn Sư tại quê hương giá buốt này.

Ngày xưa có lẽ Giáo Hội cũng không nghĩ đến vấn đề đó; nhưng vì bản chất của cuộc đời là vô thường, và chuyện bấp bệ nướng dầu xuanay

đã minh thị được điều đó. Cũng như ngày xưa Giáo Hội gởi chúng tôi đi du học ở ngoại quốc và mong rằng ngày học xong về lại quê hương để phục vụ cho Giáo Hội. Đó là bổn phận của người ăn cơm của Đản Na Tín Thị, xin phục vụ lại chúng sanh để đáp đền "ân sư huân đức phu mẫu sanh thành, Đản Na Tín Chủ v.v..."; nhưng thời thế đổi thay, vật đổi sao dời, chớ tôi cũng lai phiêu bạt đến đây - không phải để làm thân lãng tử, ngày qua ngày 2 bữa đói no, mà đến đây để vì một nhân duyên Phật pháp mà hội ngộ; rồi có lẽ một ngày nào đó chúng ta lại phải chia ly. Vì lời kinh có dạy rằng:

"Hữu sanh hữu tử, hữu luân hồi  
Vô sanh vô tử, vô khứ lai".

Tam dịch :

"Có sanh có tử, có luân hồi

Không sanh không tử, không đến khứ đi".

Chuyện đến, đi, hội ngộ là chuyện thường của thế gian và cuộc đời này như Nguyên Du cũng đã nói :

"Đã mang lấy nghiệp vào thân  
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa  
Thiên căn vốn tại lòng ta  
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài".

Tất cả chúng ta hội ngộ nơi này cũng đều do nhân duyên cả. Vì có nhân duyên nên mới gặp gỡ và cùng vì nhân duyên nên mới số sự chia ly. Thế là thế, thời thì phải thế. Trong kinh Bồ Tát Giới có dạy rằng: "Tất cả Nam tử là cha ta, tất cả Nữ nhơn là mẹ ta". Vì chúng ta bị luân hồi sanh tử nhiều đời nhiều kiếp nên không suốt biết đây thôi, chứ chứ Phật và chư hiền Thánh thì đã biết nghiệp lực của chúng ta tử trong vô lượng kiếp. Vì thế nên tạo tình thương cho nhau và đừng bao giờ gieo oán thù cho nhau để rồi phải oan oan tương báo mà cảnh Phật cư xa hoải.

Chánh điện chùa Viên Giác trong hiện tại có chiều dài 25 thước, bề rộng 10 thước. Diện tích là 250m<sup>2</sup>. Ngày mới về chùa thấy rộng thênh thang nên phải ngăn ra 1 phần để tiếp khách và làm nơi công cộng, 2 phần còn lại làm Chánh điện để thờ Phật. Nhưng cho đến bây giờ mỗi lần có lễ thì không thể nào chen chún được. Chánh điện bây giờ chứa khoảng 400 đến 500 người là một chánh điện tương đối lớn so với các chùa ở ngoại quốc hiện nay, nhưng vẫn không giải quyết được các nhu cầu Phật sự mỗi khi lễ Phật Đản hay Vu Lan được cử hành tại đây.

Đền lễ Vu Lan năm 1981 thì an vị 2 tôn tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Tượng cao khoảng 130cm được thỉnh từ Đài Loan. Tượng Quan Âm cầm nhánh dương liễu và tịnh bình chứa nước cam lồ để gội sạch phiền não của trần gian. Vì thế nên Đức Quan Thế Âm là tượng trưng cho hạnh Từ Bi của Đạo Phật.

Đức Đại Thế Chí cầm nhánh hoa sen tượng trưng cho Trí Tuệ siêu phàm. Đây là 2 vị Bồ Tát hiện hầu cận Đức Phật A Di Đà nơi thế giới Tây phương Cực Lạc.

Vào chùa là vào với con đường Trung Đạo, đến với Phật là đến với Từ Bi và Trí Tuệ. Chonên người Phật tử học được ở Đức Phật hay các vị Bồ Tát là học được cái siêu phàm đó, không nên mang tâm ô nhiễm thế gian để làm vẩn đục của Thiên. Kẻ nào lấy tâm đời để lo phụng sự đạo, kẻ ấy như lấy cái vung nhỏ úp vào nồi lớn. Kẻ nào lấy tâm đạo đi phụng sự đời, kẻ ấy chính là kẻ lấy vung lớn úp trùm lên nồi nhỏ. Đó mới là người Phật tử chân chính vậy.

Năm 1981 có Đại Lễ Phật Đản, được cử hành trang nghiêm trọng thể vào ngày 15-17/5/81 và Đại Lễ Vu Lan từ 14-16/8/81. Ngoài ra còn có tổ chức 2 kỳ hội thảo về Phật Giáo, đã có rất đông Phật tử Việt cũng như Đức về tham dự.

Đây là những năm đầu tiên được mở rộng trong mọi phạm vi hoạt động của chùa cũng như của Hội Phật Tử nhằm giới thiệu những sinh hoạt và truyền thống văn hóa của Phật Giáo cũng như của Dân Tộc đến với người địa phương và với đồng bào Phật tử của chúng ta.

Năm này cũng là năm mà ông Thủ tướng Dr. Albrecht Tiểu Bang Niedersachsen đã viên trợ thêm cho chùa thuê một phòng lớn của Messengelände để làm lễ Phật Đản, ngoài những giúp đỡ của Bộ Nội Vụ Liên Bang. Vì thời tiết quá xấu nhân lễ Phật Đản năm 1981, do đó chỉ cử hành Đại lễ tại đó chứ không có nhiều người ở lại Messengelände như đã dự tính.

Có một điều đặc biệt chúng tôi muốn nói ở đây là năm nào chùa cử hành lễ Phật Đản hay Vu Lan cũng đều có mưa cả, mặc dầu cố tránh mưa nên tổ chức trước hoặc sau 1 hay 2 tuần lễ so với các năm trước, nhưng vẫn bị mưa như thường. Có nhiều người nói đó là điềm lành "mưa hoa cúng dường chư Phật". Và đó cũng là một hiện tượng chùa trên đã phát triển. Điều đó đúng hay không tùy theo mỗi người tin tưởng; nhưng riêng chúng tôi khi nhìn bầu trời u ám nhân kỳ Đại Lễ là không vui rồi.

Ngày tháng trôi qua quá nhanh như nước chảy qua cầu, bóng trăng soi cửa sổ. Do đó nếu chớ ta không biết xử dụng thì giờ để học hành, tu niệm, làm phúc v.v... thì sẽ bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội quý báu. Vì thời gian qua rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa và hãy nhớ câu: "Chớ đợi tuổi già mới học Đạo - mở hoang làm kẻ tuổi xuân xanh...".

(còn tiếp)

# MÙ CÁNH CHIM ÂU



Trở lại thành phố cũ- Saigon, lòng ta thường ngậm ngùi nuối tiếc. Thành phố dù thay tên mới- tên người chết- chẳng ai buồn nhớ hoặc già phải nhắc đến cũng chỉ bằng một lời nói thật mỉa mai- thành Hồ.

Tang thương biến đổi cả. Không phải chỉ là niềm căm thù của con người bị đẩy đưa vào một chế độ vô sản, mà cả một niềm thông hận đối với một chính sách bao tàn đôn ép con người vào tận cùng sâu thẳm của một địa ngục đọa đày khổ nhục. Chứng tích của hơn một thập niên đã để lại trên một quê hương lờ lỏi, trên một dân tộc băng hoại mà những xảo thuật tuyên truyền xảo ngữ gian trá của chính quyền về một quốc gia độc lập-tự do-ân no-hạnh phúc đã trở thành một huyền thoại, không tưởng.

Không phải chỉ là sự bất mãn của tầng lớp cán bộ, đảng viên; cũng không phải chỉ là mối thù bất công đái thiên của người quốc gia đối với công sản nữa, mà chính là mối thù chung của một dân tộc bị lừa đảo do một tầng lớp lãnh đạo già nua, dốt nát tham quyền cố vị.

Cuộc tranh đấu bây giờ phải là sự nổi dậy của toàn dân đòi tự do công bằng. Cuộc đấu tranh bây giờ phải là sự kết hợp giữa mối hận thù của dân miền Bắc hơn 30 năm bị lừa dối sống trong màn hòa mù gian trá và của dân miền Nam sau hơn 10 năm bị đẩy ai kèm kẹp...

Người ta mơ tưởng đến một diêm hên nào đó để gây hợp đoàn, một ngọn lửa nào đó để dẫn dắt đấu tranh. Người ta mơ tưởng đến một ngày nào đó dù rất xa hay chỉ là ảo tưởng, nhưng ai cũng mong mỏi, đợi chờ!

Saigon ngày xưa trong trái tim ta-đầy những nu ân căn tha thiết- những cuộc tình, những hẹn hò, những đón đưa, những mối hôn, những ta áo nữ sinh Gia Long, Trưng Vương...

Saigon của thuở nào đi vào sự nghiệp- những Văn Khoa- Luật Khoa, những Điện-Công Chánh, những Công Nghệ-Nông Nghiệp, những Y- Dược Khoa, những Quốc Gia Hành Chánh... những người trai ưu tú của đất trời, tam gát chuyên tình để lo vun xới tương lai.

Saigon của những thuở hào hùng- của Trung Tâm Huân Luyện Quang Trung, của Trường Bộ Binh Thủ Đức, của Trung Tâm Huân Luyện Cảnh Sát, Trường Võ Bị Đà Lạt...chuyên của những chàng thủ sinh "gắt bút nghiên theo việc đao cung" để giữ gìn biên cương tổ quốc.

Saigon của những tháng ngày rong chơi-những Chợ Lớn-Thủ Đức-Biên Hoà, những áp phe, những phung phi, những hộp đêm, những bồi tinh, đánh ghen...của những khuôn mặt thế lực, gian trá, ma cao ma cô.

Saigon của tháng năm xảo trộn- những trò lừa đảo chính trị, những thủ thuật nói giáo lam tay sai, những thủ đoạn đâm sau lưng chiến sĩ, những cuộc đấu tranh-xuống đường, những áp lực mua chuộc, bắt cóc, nổi tuyên, bội phản...

Saigon đầy đủ tất cả những góc cạnh của một cuộc đời, lăn lộn giữa bóng tối-ánh sáng và niềm tin. Saigon chột thức tỉnh vào một ngày tháng Tứ khi bề lủ ma quái mang đệp râu đời nón cối xâm nhập vào thành phố...

Saigon bây giờ dưới tay của một lũ người không-còn-nhân-tính, điên cuồng chạy theo chủ thuyết Mác-lê-kiểu chiến, xâm lăng-hãm dọa, áp bức-bất bỏ, giam cầm-dây dãi, khổ nhục-cải tạo-khở sai...

Ta đã chôn vùi cuộc đời còn lại trên một vùng núi rừng khai hoang lập ấp. Tâm "Giấy tam tha" từ trại cải tạo đã qui cho ta vùng đất sông-âm thẳm, cỏ đơn qua mây mùa mưa nắng. Ta dồn những cảm phần đời với lũ cai tù đã hành hạ ta trên những nhất cuộc khai phá đất hoang; ta đã chôn những hận thù về "chính sách khoan hồng nhân đạo" ở trong những luống sản nương khoai; để những tối trời mùa, dưới ngọn đèn dầu hiu hắt ta gặm nhấm lại những nỗi nhục nhân ta đã cam chịu, những đoạ dầy ta phải vác trên vai. Ta còn sống để trở về từ húa phải làm được một cái gì-một cái gì đó có ý nghĩa để chuộc lại một phần nào lầm lỗi mà ta đã góp phần trong ngày mất nước. Ai trong chúng ta cũng đều có liên đới trách nhiệm, nhưng biết cùng ai để chia xẻ lỗi lầm! ...

Trên chuyến xe đò trở về thành phố chật cứng như nêm, ta giúp một thiếu phụ đỡ 2 đứa nhỏ xuống xe. Cát bụi đường xa, mệt mỏi - chán chường, người thiếu phụ phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững được trên bến. Nỗi buồn và thời gian đã bào mòn nhan sắc của con người huống gì chỉ còn phải chịu đựng cả nỗi trông chờ vô vọng-ngាយ về của người chồng cải tạo! Người ta có thể đọc được lòng căm thù và nỗi vô vọng nào nề trong đôi mắt chi. Ta an ủi chỉ một câu tưởng như không thật lòng:

-Tôi cũng đã ở đó hơn 3 năm và được trở về! Chi cũng nên nhen nhóm và nuôi dưỡng niềm tin...

Chi thở dài chán nản:

-Bổ mấy cháu chắc chết trước khi được trả tự do. Đoạ dầy, nhục nhân, bệnh tật...

-Ở đó còn có ban tù, đồng đội. Người ta không thể chết khi mới thù chưa trả, khi nợ máu chưa thanh toán xong! Ở đó người ta sống bằng thù hận. La lũng và khổ hiểu thật, nhưng đó là sự kiện hiển nhiên chi ạ!

Người thiếu phụ không quen tư giả ra đi-cô đơn, yếu đuối trong một xã hội đầy bôn chen giành giết; chi phải cảm nẫn dưới một chế độ dầy rầy áp bức bất công. Tuy thế chi phải sống-sống để nuôi dưỡng, giáo dục các con thành-người có nhân-tính trong một hệ thống giáo dục cường bách hiện tại nhằm diệt nhân-lẽ-nghĩa-trí-tin, diệt đạo lý-luân thường để tiến đến đạo-đức-cách-mang vô sản! Chi phải sống để chờ ngày chồng "trở về sum họp gia đình" hay để được tin chồng đã bị hành quyết

ở trại tù khổ sai nào đó được mệnh danh là "trai học tập cải tạo"!

Ta gục đầu trên ly rượu ứu tù về quê hương quê nhà. Hình ảnh của những tên cán bộ quân giáo, về binh, những gã công an; những lối hành hạ tra tấn; những câu chửi rủa hạ tiện; những đòn thù dã man; những bệnh tật, đói khát; những cái chết bất đắc kỳ tử, những hận thù; những đảo điên giữa người và thú; những lũ lang sói đói lột người; những góc cạnh, những biên đông; những âm giai-hình ảnh của thời kỳ tiền sử, của thời đại đồ đá. Xã Hội Chủ Nghĩa ứu viết của cộng sản là thế-là những quần quai dân vật giữa sông và chết; giữa uồn hen và lòng tử tôn; giữa cam chịu và đối kháng; giữa sự ngã gục và đứng vững trước mặt kẻ thù; giữa giấc ngủ trong đêm kinh hoàng và niềm thao thức xót xa mỗi sáng thức dậy mắt trời soi rọi trong vòng rào kẽm gai nhà tù...

Di Tù- chủ quán, một thời trước đây buôn bán trú phủ; nay vẫn quán cũ, nhưng đồ đạc trong nhà dần dần đã đưa ra chợ trời bán đồ bán tháo. Chế độ mới đã dạy cho di hiểu rõ thế nào là chủ trường "Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ". Di Tù chẳng làm chủ được gì ngoài gian nhà trống-cũng may chưa bị tịch thu và bị ghép vào tội tiêu tù sản! Di chẳng còn gì để phải sợ khi đi đã quá nhiều năm lăn lộn giữa nếp sinh hoạt xô bồ, đầu trộm đuôi cướp ở một bên xe-nổi cung cấp thật nhiều tin tức xáo trộn, giết gân;-nơi chưa từng thấy rầy những bắt công xã hội;-nơi công khai chửi bới, bới bác cán bộ chính quyền cách mạng.

Ta quen di Tù trong cõi "thiên đàng nhỏ hẹp" đó-nơi tạm dừng chân khi ta trở về thành phố. Di trở thành người thân thích của ta và ta lại thành người khách trọ của di mỗi tháng một lần khi ta trở lại Saigon. Tên công an khu vực đã bị hạ tầng công tác vì tội tham ô, hối mại quyền thế. Tên công an mới đang đứng trước mặt ta. Đã quá lâu mà nhân quan ta vẫn chưa làm quen được với màu vàng như đất của bộ quần áo ka-ki đỏ, bởi trong đầu óc ta vẫn không bởi xóa được những mỹ từ "lũ ki-ki" của trại cải tạo Ham Tân, hoặc "lũ chó vàng" ở ngoài xã hội để gọi những tên công an nhân dân.

-Này, anh kia! Từ đâu đến đây, có mang theo giấy tờ gì không?

Ta ngừng đầu nhìn lên, cũng bắt chước thái độ hồng hách của gã, đánh một đòn tâm lý:

-"Đồng chí" nói chuyện với tôi đó hả!

Tên công an có ý e dè vì chưa rõ đối tượng

là ai. Chủ "đồng chí" tự dưng có một tác động đánh vào tâm thức về quyền lực giai cấp-lãnh đạo, chỉ huy, thừa hành... Tên công an đã quá rõ về chế độ quyền thế của từng giai cấp nên gã phải dò xét trước khi có một thái độ cư xử thích đáng:

-Nhưng...những đồng chí là ai ?

Chỉ bằng một câu hỏi này cũng đủ để ta chờ chờ ú tím. Ta lưỡng lự đáp:

-Đồng chí nghĩ là đồng chí có quyền xét giấy tờ của tôi không ?

Gã công an đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan thì đi Tú xen vào câu chuyện- cái "giọng bên xe" của đi lúc nào cũng lớn lối và cục cằn để át tiếng ồn ào và để làm áp lực người nghe:

-Này chú công an khu vực! Đó là người bà con của tôi đó nghe. Chú liệu mà ăn nói... Câu chuyện tôi đã kể cho chú nghe một vài lần rồi !

Gã công an làm một cử chỉ hiểu biết rồi nói:

-À, đã là người quen biết thì thôi... Thân tình với nhau cả mà !

Khi gã bỏ đi, ta hỏi đi Tú:

-Đi đã kể gì về cháu cho hắn nghe ?

Đi Tú mỉm cười tỉnh quái:

-Ta phong cho mày một chức vụ tối quan trọng ở một huyện vùng núi. Hắn là một loại các kẻ kỳ nhông làm sao mà kiếm chúng được thực hử!

-Đi không thấy cái nhìn thù hận mà hắn trao gửi cho cháu khi hắn bỏ đi hay sao. Thật khó hiểu !

-Có gì đâu mà không hiểu. Từ hồi mới dời về đây, hắn si mê con Tám Trái cây... Con Tám không chịu- dĩ nhiên là vậy, ai mà chịu cái lũ người rừng. Con tám còn bảo là nó đã có người yêu...

-Thế có liên quan gì đến cháu ?

-Mày sao mà dân quá ! Mấy năm rồi con Tám nó để ý, cảm mến mày. Mày sao mày vô tâm quá ! Con tám trước đó cũng là người có học, con nhà đảng hoàng. Nó có gì xấu để mày chê bai nó !

Cứ để mặc cho đi Tú xuống giọng trách móc, ta nghĩ đến con Tám Trái cây- cái tên do bà con xóm giềng đặt cho. Thật tình con Tám trái cây có một cái tên rất đẹp- Thu. Thu, sau khi đậu bằng Tú Tài thì các con đường vào Đại Học đã bị Đảng và Nhà nước đóng kín vì năng cơ thành tích của một gia đình "Ngụy" - cha đang cải tạo, anh bị tù vì tội vượt biên. Xã hội mới đã đẩy Thu vào cuộc sống lẻ đường xó chỗ. Quen Thu tình cờ trong quán đi Tú, rồi

một vài lần chuyện trò buổi tối bên quây bán trái cây, một vài bao nông phẩm do công sức lao động của chính mình ta gửi biếu gia đình nàng đồng anh em còn thờ dai. Ta xem gia đình nàng như người thân thích, ta xem nàng như một đứa em gái và thông cảm mẹ nàng có chồng học tập cải tạo. Ta không hề có một ý niệm về tình yêu với nàng và không ngờ Thu đã dành cho ta một mối tình đầu dịu ngọt... Muốn van xin lỗi Thu. Tình của nàng ta chỉ xin tâm lạnh mà không thể đáp ứng. Xin nàng hiểu cho ta bởi vì bên ta còn có một trách nhiệm để làm...



Con người dưới chế độ mới, bây giờ tranh sống tử miếng cơm manh áo, giằng giết nhau từng cở hơi để kiếm tiền. Ganh ghét, nghi ngờ, đố kỵ... đã trở thành bản chất. Những đoàn kết, thường yêu đùm bọc, những an ủi khích lệ... cũng đã trở thành hiếm hoi. Mỗi lớp tuổi có những ưu tư khác nhau riêng. Người lớn tuổi an phận, chờ thời gian mang xác thân trở về lòng đất chử tâm hồn họ đã chết trong những nước tiếc vàng son của dĩ vãng. Lớp tuổi trung niên, trai tráng rơi vào tâm trạng chán chường hiện tại, lo ngại bị bắt vào thanh niên xung phong, nghĩa vụ quân sự. Lớp trẻ ngày thơ bị nhồi nhét một số giáo điều Mác-Lê, cho nuốt những viên mè được công sản để sản sàng tổ quốc cha mẹ, anh em...

Con đường trước mắt đầy rẫy bóng tối, không có niềm tin cho lớp người hiện tại và không có tưởng lai cho thế hệ mai sau !

Một lần ghé qua Bưu Điện Saigon, tình cờ ta gặp lại vị giảng sư cũ. Nếu không có một vài liên hệ từ trước thì không tài nào ta nhận ra được ông thầy cũ một thời đã hết mình cố vũ cho chính phủ 3 thành phần, cho chính sách hoà hợp-hoà giải dân tộc. Cái cung cách bề vệ quan liêu ngày xưa không còn nữa

Xem tiếp trang 55



# Trận Chiến

## QUỐC CỘNG

(1954 - 1975)

Nguyên tác: EDGAR O' BALLANCE  
The Wars in Vietnam  
Chuyển ngữ: VŨ NGỌC LONG

(tiếp theo)

### CHƯƠNG III NHỮNG NGÀY CỦA CHẾ ĐỘ NGŌ ĐÌNH DIỆM

\* Chiếc khăn quàng đỏ nhanh chóng trở thành biểu hiệu của Mặt trận giải phóng.

DOUGLAS PIKE

Vừa bước vào năm 1959 lực lượng Việt cộng đã tạo ra những xáo trộn, và tiếp theo 1960 có thể nói là năm khởi đầu những hoạt động của Việt cộng khi họ đã tạo được cơ sở nơi những nông dân bất mãn chế độ. Các chiến dịch khủng bố tiếp tục gia tăng với các vụ ám sát các giới chức địa phương và nhân viên chính phủ đôi khi có tới 300 vụ trong một tháng. Ngay trong những làng lớn, lực lượng Việt cộng cũng gia tăng hoạt động học có thể ở lại trong đêm. Sự di chuyển tự do ở các vùng quê hàng nhiều giờ trong những đêm tối ngày một gia tăng. Chúng hoạt động từng nhóm độ 50 người xâm nhập vào các làng xã giết, ám sát, tịch thu lương thực, thuốc men. Trong khoảng giữa tháng 6 tới tháng 10 các hoạt động của VC ngày

một gia tăng mạnh mẽ tại đồng bằng sông Cửu Long; ở đây 55% dân Việt sống và sản xuất 75% số lúa gạo của Nam Việt Nam. Các cuộc phục kích quân đội chính phủ của VC đã xảy ra, biến lực lượng Việt Nam Cộng Hòa thành các lực lượng phòng thủ các cuộc tấn công.

Vào ngày 26.10.1960, Tổng Thố Eisenhower ngỏ lời chúc mừng nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập chế độ Cộng Hòa của Tổng thống Diệm và Eisenhower bảo đảm Hoa Kỳ tiếp tục yểm trợ cho chính phủ của Tổng thống Diệm. Vấn đề Việt Nam lúc này chỉ là một khía cạnh nhỏ trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Chính phủ Mỹ đã định giá vị thế chiến lược quan trọng của Việt Nam trong cuộc chiến chống Cộng sản thế giới. Tuy nhiên giới chức chính phủ Mỹ nghĩ rằng chỉ cần yểm trợ thêm cho chính phủ Diệm là có thể đánh bại lực lượng Việt cộng. Diệm muốn người Mỹ tin tưởng sự kiện này được trình bày qua các bản báo cáo do tư thuộc cấp của ông ta chuyển tới, từ các vùng đồng bằng Cửu Long, cao nguyên. Sau khi các

tin tức đã được cắt xén rất nhiều.

Vào 10.11.1960, lần thứ nhất quân đội Việt Nam đã chạm súng với lực lượng Việt cộng dọc biên giới Lào. Trong tháng 5.1961, phó Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, mở cuộc viếng thăm Nam Việt Nam và sau khi trở lại Mỹ, ông yêu cầu chính phủ Mỹ gia tăng viện trợ quân sự cho Nam Việt Nam. Số lượng viện trợ này đã tới Việt Nam vào giữa năm 1961. Chính phủ Diệm không muốn có sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam. Vấn đề chính là chính phủ Mỹ cung cấp thêm chiến cụ và viện trợ để trả tiền cho vấn đề tăng cường thêm 30.000 lính, để lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đạt con số 170.000 quân, đồng thời tăng cường sức mạnh cho lực lượng quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam. Nhiều đơn vị lực lượng đặc biệt Mỹ đã được gửi tới huấn luyện cho quân đội Nam Việt Nam. Các quan sát viên Mỹ cũng được gửi tới chiến trường và Hoa Kỳ cũng yểm trợ để thành lập 60.000 nhân viên phòng vệ dân sự trong công tác bảo vệ làng xã. Nhưng một điều không ngờ là tân chính phủ Kennedy đã chú trọng tới vấn đề Việt Nam và coi nó như là một mục tiêu trong chính sách của nội các Kennedy.

Nhiều câu hỏi về vấn đề gửi lính Mỹ sang chiến đấu tại VN đã được đặt ra. Vào 11/10. năm 1960, Tham mưu trưởng quân đội Mỹ ước tính rằng cần 40.000 lính Mỹ là có thể đánh bại lực lượng VC và phòng xa hơn nữa 128.000 quân nếu trường hợp có sự tham dự của quân đội Trung Quốc và Bắc Việt Nam.

Vào 8.11.60, Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Mac Namara tuyên bố để đề bẹp lực lượng Việt cộng quân đội Mỹ không cần quá mức 6 sư đoàn hoặc 205.000 quân. Vào 14.12.60 Mac Namara tuyên bố tiếp sự chuẩn bị gia tăng lính Mỹ chiến đấu tại Việt-

Nam và sẵn sàng 2 phi đội trực thăng được gửi tới Nam Việt Nam.

Về lực lượng quân đội Nam VN thì 4 phần 5 quân số đồn trú ở vùng giới tuyến, vùng quanh Sài Gòn, các thị trấn và những cứ điểm chính, chỉ có một lực lượng nhỏ thực hiện các cuộc hành quân. Trong 5/1961, chính phủ Việt Nam lập 5 vùng quân sự với 3 vùng chiến thuật bao gồm vùng Bắc, Trung và Nam. Vào 8/1961, hạn kỳ quân dịch được gia tăng từ 6 tháng lên 2 năm. Vấn đề này đã làm gia tăng thêm những khó khăn cho chính phủ Nam Việt Nam. Với 1 tinh thần quyết liệt độc tài tư trung ương và cứng rắn ở địa phương trong vấn đề bắt lính đã làm tổn thương uy tín chính trị của chính phủ Nam Việt Nam. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ chính phủ Nam Việt Nam kêu được số lính là 500 người một tháng và có khi còn ít hơn so với số lính mà VC bắt được tại các vùng họ kiểm soát.

Trong khoảng mùa Xuân và mùa Hè 1961, lực lượng VC đã trở nên mạnh, chúng chiếm giữ vùng châu thổ sông Cửu Long và dùng phương pháp khủng bố và gia tăng các cuộc quấy phá. Chỉ trong 2 năm 1961-62 người ta ước tính có 3.000 cán bộ xã ấp và nhân viên chính phủ bị giết và hơn 2.500 bị bắt mang đi.

Vào giữa mùa hè 1961, VC kiểm soát hầu như hoàn toàn 1/4 các làng xã của vùng châu thổ Cửu Long và nhiều nơi chúng hoạt động vào ban đêm. Chúng đặc biệt chú ý phá hoại nhằm vào các xe dò, đoàn convoy, các xe xi-cút-to 3 bánh là các phương tiện chuyên chở lương thực của nông dân. Với mục đích là làm gián đoạn các di chuyển trên các trục lộ.

Mặt khác lực lượng VC có thể tập trung lực lượng mở các cuộc tấn công cấp tiểu đoàn,

nhất là trong vùng đồng thấp mướt, vùng sinh lầy, vùng kinh rạch và các cánh đồng lúa gạo của vùng Châu thổ nằm ở phía Nam Sài Gòn. Vào 16.7.1961, hai tiểu đoàn VC đã giao tranh với lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, phía VC có 167 chết tại chiến trường, phía Nam Việt Nam có 10 chết và 57 bị thương. Đợt qua tháng 8 có 320 VC bị giết và 357 bị bắt trong các trận giao tranh, phía Việt Nam Cộng Hòa có 73 chết, 191 bị thương và 50 mất tích. Nhiều dấu hiệu cho thấy trận chiến đã bắt đầu gia tăng.

Vào đầu tháng 9/1961, khi đơn vị VC tấn chiếm 2 cứ điểm của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong vùng I chiến thuật ở phía Bắc giáp biên giới Lào. Sau đó lực lượng VC rút lui nhưng phía Nam Việt Nam có 100 chết và bị thương. Đợt xuống phía Nam vào 5.9.1961, với quân số 500 lực lượng VC đã tấn công một đơn vị VNCH vùng biên giới Việt Miên sau đó chúng rút lui. Vào 17.9.61 VC tấn công và tràn ngập quận lỵ Phước Vĩnh thuộc tỉnh Phước Thành 55 dặm phía Bắc Sài Gòn, giết nhiều nhân viên chính phủ và phóng thích một số tù nhân. Sau đó Quân đội Nam Việt Nam mở cuộc tấn công chiếm lại, lực lượng VC triệt thoái. Vào ngày hôm sau những phía Việt Nam Cộng Hòa có 75 lính và thường dân bị giết về phía VC có 100 xác đếm được. Trong 1.10.1961, VC bắt cóc một sĩ quan cao cấp của Nam Việt Nam trong Ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến khi ông này lái xe ở cách Sài Gòn 30km về phía Bắc. Sau đó xác được tìm thấy vào ngày 18.10.1961 (Đại tá Hoàng Thụy Năm bị giết tại Dĩ An Biên Hòa, phần ghi chú thêm của người dịch).

Cường độ của trận chiến đã giảm xuống trong tháng 10.61 vì lực lượng VC lo tái tổ chức đơn vị và thay đổi chiến

thuật sau những thiệt hại nặng nề. Phía Việt Nam Cộng Hòa đã gặt hái được những chiến thắng. Với chiến thuật mới VC chiếm đóng các làng xã và lấy nông thôn bao vây thành thị. Chúng tăng cường lực lượng chính quy lên con số 12.000 người, gồm các bộ đội tứ Bắc xâm nhập qua đường mòn Hồ Chí Minh vào và một số từ các đơn vị xung phong kết nạp ở miền Nam. Lực lượng của chúng đã tăng lên con số 27 tiểu đoàn chính quy chúng đồn trú trong những vùng do chúng kiểm soát, mà trong những nơi này ít khi quân đội Nam Việt Nam dám tấn công vào.

Trong khi đó các lực lượng du kích vùng cũng giới hạn các cuộc quấy phá và di chuyển. Chúng lo bổ sung quân số ở mức độ 8.000 quân và tổ chức thành 43 đại đội trong các vùng của Châu thổ sông Cửu Long, nhưng vũ khí của chúng còn rất thô sơ, trong khi đó dám du kích xã thì hoạt động trong khó khăn và không có vũ khí gì cả. Mặt khác lực lượng giải phóng miền Nam đã bổ sung thêm 21 đơn vị đặc biệt trong nhiệm vụ di thu thuế tuyên truyền và các hoạt động hành chính. Với chiến thuật mới VC đã đưa nhiều củ cà rốt ra như nông dân những đầu cái gây kín. Đồng thời giảm bớt các vụ khủng bố và gia tăng hoạt động dân vận tạo niềm tin nơi nông dân, nhằm vào tuyên truyền sâu rộng nói chung chiến đấu dành độc lập vì Mỹ tới xâm lăng cũng như Pháp trước đây.

( còn tiếp )



Hồi ký

# TÔI ĐI HỌC TẬP CẢI TẠO

TÍCH CỐC

(tiếp theo)

Ở trại này tuy lao động vất vả và ăn uống thiếu thốn nhưng được cái an ủi là ở gần nhà dân chúng địa phương, chúng tôi hy vọng một ngày rất gần sẽ tìm mọi cách liên lạc với họ hầu trao đổi những nhu cầu cần thiết như khoai, bắp, đường, muối v.v...

Vì chúng tôi đang ở tạm trong một Trường tiểu học và học sinh sắp đến ngày tựu trường 1.9.1976, do đó bằng mọi giá nếu lao động ban ngày không đủ, phải tranh thủ làm đêm để hoàn thành trại mới trước ngày 25.8.1976. Mới đầu những cán bộ cộng sản cho rằng chúng tôi là những sĩ quan, những cấp chỉ huy chỉ tay năm ngón, chỉ biết ra lệnh ngoài ra không biết gì cả. Nhưng khi chạm trán nhau trên thực tế, họ mới biết tài của chúng tôi trên mọi lãnh vực từ xây cất, trồng trọt, chăn nuôi v.v.. Về xây cất thì có Trung tá Tư Trưởng phòng 4 Bộ chỉ huy 4 Tiếp vận ở Căn Thờ làm Chef. Trong tay không có 1 cây đinh 1 sợi kẽm mà anh điều khiển anh em làm xong 3 dãy nhà dài chứa trên 500 người và 1 hội trường có cả sân khấu chứa cả ngàn người. Ngày 23.8.1976 chúng tôi trả trường lại cho các em học sinh cháu ngoan của già Hồ để dời đến trại mới cách khoảng 800m. Vừa đến nơi, tôi bị một trận bạo kinh hồn, dãy nhà tôi ở bị sập một phần, làm mấy anh bị thương, nặng nhất là một Thiếu tá (tôi không nhớ tên) ở Bộ chỉ huy Pháo binh bị gãy xương sống phải khiêng đi nằm bệnh xá, còn riêng tôi nhờ nhanh trí khi nghe kêu rần rác và thấy dãy nhà lác qua lác lại tôi vội nằm sấp xuống đất, hai tay che đầu nên khi nóc nhà sập đè lên người tôi mà không sao, chỉ bị một cây đòn dông đập lên bả vai sưng mấy ngày được

lao động nhẹ. Hú hồn! suốt cả đêm, phần quần áo ướt, phần gió thổi mạnh, chúng tôi ngồi co ro lại với nhau lấy hơi ấm trong người truyền cho nhau nhưng cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Ngày hôm sau tất cả tập trung nỗ lực sửa chữa cho xong phần bị sập và lấy cây chống giữ những dãy nhà khác. Công tác kế tiếp là làm hàng rào bao bọc chung quanh trại, rào làm bằng cây nứa, cắm chéo qua chéo lại, rào hai hàng song song, chính giữa chứa một khoảng trống 1m để bố đội đi tuần tra và để để quan sát. Có hai cửa ra vào, sáng 6 giờ mở, chiều 18 giờ đóng lại.

Lúc mới đến đây, nứa mọc chung quanh không biết bao nhiêu mà kể, nhưng sau một thời gian chặt đốn đem về làm nhà, làm rào hết sạch, lớp non mọc lên không kịp, nên phải đi xa trên 4-5 cây số mới đến được nứa.

Một hôm đội tôi bị chỉ định đi đốn nứa, phải đi qua 2 con suối, trèo 3 cái đồi mới đến được nơi có nứa mọc. Tôi và Trung tá Khương Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy 1 Tiếp vận đi cùng một toán, vừa đến gần đám nứa tôi đập phải ở ong tở về nằm ở dưới đất, nó chích tôi một mũi ở trên đầu và một mũi ở lưng, tôi đau quá té lăn xuống đất, anh Khương vội chạy lại lôi tôi đi chỗ khác. Khoảng nửa tiếng sau khi bớt đau tôi phải lo chặt nứa cho xong chỉ tiêu ấn định buổi sáng. Khi chặt được vài cây tôi thở tay trái vào bụi nứa để lôi ra thì bị gốc nứa cắt đứt mạch máu ở phía trên bàn tay trái, máu ra có vòi. Tôi kêu anh Khương, anh chạy lại cao phần nứa còn non đập lên chỗ đứt và lấy khăn lau mắt cột ghịch lại đồng thời anh lấy sợi dây nịch của tôi cột chặt phía trong cổ tay làm một cái garrot để chặn máu khỏi chảy, mặt mày tôi xanh dợt. Anh Khương bảo tôi ngồi nghỉ để anh chặt thế cho, tôi chỉ đi gom những cây anh chặt xong bó lại thành 2 bó. Trên đường về phần yếu sức vì đói khát, bị ong chích, phần bị đứt mạch máu tôi vác bó nứa đi xuống đồi gượng không nổi bị trượt chân té, bó nứa đè lên người tôi, tôi và bó nứa cùng tuột một lúc tới chân đồi, tôi nằm thẳng cẳng luôn, đứng dậy không nổi. Anh em bu lại lôi bó nứa ra và đỡ tôi ngồi dậy. Một thất vọng ê chề đang xâm chiếm tâm hồn tôi, tôi khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi không còn biết tôi là ai nữa! sao bị đát quá vậy! bao nhiêu chuyện không may dồn dập trong một khoảng thời gian quá ngắn cho một người tù cải tạo thì làm sao sống nổi! Tôi muốn chết, chết đi để đỡ phải tủi nhục về tinh thần và đỡ phải khổ sở đớn đau về thể xác. Nhưng tôi chợt nhớ lại là tôi đã quyết tâm rồi kia mà! bằng mọi giá phải cố vượt qua mọi trở ngại gian lao tủi nhục để trở về miền Nam thân yêu, nơi đó hàng ngày cha mẹ

vợ con tôi đang moi mòn trông đợi, tôi không thể sanh Nam tử Bắc đặng như vậy được. Tôi phải về, phải về miền Nam! Nghi như vậy tôi cố đứng lên, như có một phép lạ ngấm giúp tôi, tôi vác bó nứa đi phăng phăng về trại giữa sự ngạc nhiên của người bộ đội và các bạn đồng tù. Đến tối tôi mới tâm sự riêng với anh Khuông vì sao tôi có thái độ cứng rắn như vậy và cả hai thì thầm cùng an ủi cho nhau.

Trai tù đã làm xong, giờ đến trại của ban quản lý và bộ đội, vì từ trước đến giờ họ muốn tam nhà dân để ở. Chúng tôi lại phải bỏ công sức ra làm ngày làm đêm, khoảng 1 tháng sau thì xong.

Lao động vất vả không sợ, chỉ sợ đói và rét với chế độ ăn uống như tôi đã trình bày ở trên thì làm sao chịu nổi, mỗi ngày mỗi yếu đi, giữa sự chết và sự sống chỉ cách nhau trong đường tơ sợi tóc. Một hôm đội 2 đi đốn cây trong rừng có hái một số trái không biết là trái gì, nó tròn bằng ngón tay cái, màu xanh lợt, đem luộc chín ăn không có mùi vị gì cả. Tôi xin khoảng 10 trái, buổi trưa tôi ăn 4 trái, định bụng số còn lại để dành tối ăn để có một cái gì trong bụng cho dễ ngủ. Nào ngờ khoảng 13 giờ chiều có chiếc xetrau chở bắp, khoai, gạo bị lật ở dọc đường đèo, đội tôi phải khẩn trương đi cấp cứu, đi một khoảng 2 cây số tôi cảm thấy bụng tôi sa mà tự nhiên nó sinh lân lên, và nó đau ngấm ngấm tôi thở không muốn nổi, một lúc tôi đi không được nữa, tay chân bủn rủn, ngồi bẹp xuống đường tay ôm bụng, anh em bu quanh lại hỏi tại sao, tôi bèn thuật lại là có ăn mấy trái cây lạ hồi trưa, anh Trung tá Thanh bảo tôi móc cổ ối, tôi ối một lúc thấy đỡ đỡ, tôi cố đứng dậy đi theo các bạn vì sợ người bộ đội biết được bị làm kiếm điểm gây rắc rối cho các anh em khác. Hết vía! khi về trại, đầu tiên tôi làm bộ đi cầu nhưng không quên mang dấu theo mấy trái ác ôn này liệng xuống cầu tiêu và tự hứa từ nay không dám ăn bậy nữa. Các anh bên đội 2, ai ăn loại trái cây này cũng bị như tôi cả, nhưng may không có ai đi tẩu thoát vì móc cổ ối kịp thời. Sau này khi lên bắt được liên lạc với dân địa phương, họ cho biết trái đó tên là trái "Găng" thân cây có gai mọc nhiều trong rừng và trên núi không ai dám ăn cả. Ngay lúc nạn đói năm 1945 ở ngoài Bắc, dân chúng chết trên một triệu người mà người ta còn không dám ăn loại trái này nữa; tại sao? chúng tôi dám liều như vậy. Vì quá đói và vì không biết nên mới liều như thế thôi!

Khi ổn định chỗ ở cho chúng tôi xong, ban quản lý trại đưa ra kế hoạch trồng trọt và chăn nuôi, lấy ngắn hạn nuôi dài hạn vãng

năm thứ 2 chúng tôi phải từ túc lương thực và thực phẩm 50% do đó bây giờ phải lo tăng gia sản xuất để kịp cho năm tới. Trên căn bản đó trại được biến chế toàn thể lại như sau:

- Đội I : Phụ trách về trồng trọt (loại ngắn hạn như rau cải v.v., loại dài hạn như khoai mì, bắp, lúa v.v.)
- Đội II : Làm sản, gồm có tổ khai thác lâm sản, Ban mộc, Ban đốt lò làm than Ban rèn.
- Đội III : Đốn cây làm củi cho nhà bếp. Tu bổ đường xá v.v..
- Đội IV : Làm nhà bếp, chăn nuôi, làm những việc tương đối nhẹ trong trại như đan rổ rá, v.v.. gồm những người lớn tuổi từ 47 trở lên và những người bệnh hoạn. Chúng tôi gọi là đội ba-ton. Vì có một số anh đi phải chống gậy.

Trong đợt biến chế này tôi được bổ sung vào Đội III.



Đầu tiên là tất cả các đội tập trung nỗ lực để trồng khoai mì (sắn) ngoài trừ đội ba-ton. Chúng tôi hỏi nhau ở đây bao lâu mà phải trồng khoai mì? loại này sau 6 tháng mới thu hoạch được. Như vậy thì ở đây dài dài sao? Chắc gì mình trồng mà được ăn. Tư quan niệm này mà lần trồng sắn đầu tiên bị thất bại. Số là ở gần trại khoảng 2 cây số có một cái núi rất cao, cao nhất vùng, chúng tôi gọi đùa nhau là "Ma Thiên Lãnh" vì cao nên lạnh lẽo âm u, hơn nửa sườn núi rất dốc trên 70-75, đi lên thì hơi dễ còn đi xuống thì đôi khi phải lán tú cây một. Do đó dân địa phương không sử dụng để trồng trọt mới còn trồng, còn những đội khác họ đều có trồng khoai, sắn, bắp, đu đủ v.v..

Mỗi đội phân chia một khu vực, đầu tiên là khai hoang, chặt những loại cây nhỏ, để vài ngày cho lá héo, gom lại thành đống rồi đốt. Đất thật là tốt vì lá cây tự bao thế hừng chổng chắt lên nhau, mục thành một lớp phân dày.

Đến giai đoạn trồng, hom khoai mì do ban

Xem tiếp trang 54

# Lá thư Bắc Mỹ



LÊ THỊ BẠCH NGÀ

## CHIẾN TRANH

Giữa bữa ăn con tôi báo tin hỏa tốc :

- Tuần tới con đi biểu tình! Cả nhà ngạc nhiên, là thật, con bé cả ngày chỉ có ăn, học, diện đầm áo kia mode nọ, nay lại đòi đi biểu tình, làm chính trị! Chú nó trợn mắt :

- Chuyện chi vậy ?

- À, để phản đối Reagan ném bom Lybie, nhà sụp, người chết! Giọng nó trở nên sôi nổi giọng hét máy ông sinh viên hồ hào phản chiến hỏi tôi còn học ở đại học Sài Gòn :

- Mẹ thấy không! như vậy là bắt đầu chiến tranh thứ 3 rồi đó! Ai khổ? Tuổi trẻ tụi con khổ chứ ai? Ba mẹ già rồi, sắp về hưu rồi, không bị ảnh hưởng chứ tụi con mất hết cả tương lai !

Tôi nghĩ thầm. Thôi để cho nó nói cho sướng miệng, không biết cái đám nào ở trường tổ chức đây? Tôi góp ý :

- Chuyện gì cũng tứ tứ, đồng ý con đi biểu tình để kêu gọi hòa bình là tốt, nhưng con có biết ai tổ chức biểu tình không? Con có đọc báo để hiểu vì sao có vụ ném bom đột ngột đó không? Hay là chỉ nghe bạn bè kể lại rồi bạn hồ hào rủ đi là nhắm mắt đi theo, không kể nguyên nhân hậu quả, mai một tìm ra là bị lợi dụng thì hối què đó.

Quyên Quyên cười cười :

- Máy bay thì có bao giờ đọc báo thời sự? Mẹ nhớ Khôg Hôi bầu cử Phillipin, bà Aquino lên làm tổng thống cả tháng rồi mà Máy Bay còn chưa biết nữa chứ !

Máy Bay bức mình, tự dưng nổi nóng, sùng sộ liền :

- Nhưng chuyện dội bom này ai chả biết! Tụi con bàn tán suốt ngày rồi mới quyết định đi biểu tình đó, chiến tranh nguyên tử mà xảy ra là hết đời, cho nên phải kêu gào cho to lên chứ, nếu không thì ai biết tụi trẻ chúng con muốn gì ?

Tôi phải giải thích giảng hòa :

- Nói về chiến tranh thì mẹ dự biết là khổ rồi, con coi, ba mẹ sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong

chiến tranh, chú Lợi em ba đi lính chết trong chiến tranh, chú Ái chú Thành bị chiến tranh làm què chân, lưng ruột, bây giờ mình bỏ nước ra đi cũng vì chiến tranh. Cho nên mẹ có phản đối gì đâu, có điều mẹ ngại con lớn rồi, làm một việc gì cũng nên cần thận một chút, không khéo bị giắt giầy, lợi dụng về sau hối hận.

Chiến tranh đời với con tôi đến đây là xẹp, vì sau đó chả thấy nó nói đến chuyện biểu tình mà cũng chả thấy đi biểu tình.

Ôi! Chiến tranh với hòa bình! Con tôi 17 tuổi, lý tưởng bùng bùng trong mắt, chiến tranh xứ Việt Nam, Lybie, Ai Cập, Cambodge nào chưa thấy, chỉ thấy chiến tranh trên bàn ăn, trên đường phố, con tôi chống chiến tranh, mong có hòa bình, nhưng chính nó hằng hái đi làm chiến tranh, chống chính phủ, chống nhà trường, chống phụ huynh, người lớn chống xá hội để bảo vệ sự an vui cho tuổi trẻ.

Có bao nhiêu thứ chiến tranh trong cuộc đời ?

Nhiều lắm, kể không xuê. Những chiến tranh là gì? Là sự chiến đấu để tranh phần thắng về cho mình! Tại sao có chiến tranh? Tại vì ý kiến không đồng, khi có một sự tiếp xúc giữa hai khối (2 ý thức hệ) không đồng nhau là tức khắc có chiến tranh. Nhìn vào đâu cũng thấy có chiến tranh cả. Chiến tranh nhẹ nhẹ thì cãi nhau em sòm, tôn nước bọt, mặt thì giở, hao tiền của, chiến tranh nặng hơn thì đánh nhau bẻ đầu sứt trán, hôn nũa thì đâm chém nhau, giết nhau hàng loạt bằng súng ống, bom đạn, nói gì đến chiến tranh nguyên tử mà nó ra thì ôi thôi, tàn đời...Nói cho cùng chiến tranh đưa đến đau khổ, chiến tranh là đau khổ, đau khổ cho mình, đau khổ cho người, người thua đã khổ tất nhiên rồi, kẻ thắng nào có gì hơn? Chiến thắng trong hoang tàn, trong tội tã. Vì thế tôi ghét chiến tranh, tôi lại là dân bà, tôi ghét chính trị. Nhưng không phải vì thế mà tôi không biết chiến đấu đâu đâu nữa, tôi chiến đấu theo cái cách của tôi !

Ngay trong cái gia đình bé tí teo, nhân số chỉ có 5 người của nhà tôi: 2 vợ chồng, 2 đứa con và cậu em út. Vậy mà hề nói chuyện với nhau, thế nào cũng bắt đồng ý kiến, một ngày 24 giờ không nói với nhau thì thôi, mở miệng ra là không khí chiến tranh bao trùm. Nội cái chuyện đọc sách, xem báo cũng là đầu đề để cãi nhau. Hôm trước đọc mấy bài báo của tôi xong, chồng tôi căn dặn :

- Bà kỳ cục quá, đòi tu, đòi quy y, giữ giới mà còn ngã man, ham danh, già khủi rồi, con lớn sầm sầm sắp gả chồng đến nói mà làm thơ, viết văn cứ nhưn nhên để tên Lê thị BN...

Tôi ngạc nhiên :

- Không để tên Lê thị BN thì để gì ?

Ông nói sần lên, sùng sùng sộ sộ :

- Thì ai cũng có một biệt hiệu, chứ ai lại để rành rành tên thật ra? Biết mà! Bà muốn cho mọi người biết danh bà cho hả dạ !

Tôi buồn cười quá. Quả cuộc đời vô thường thấy rõ, mới lúc nào khi vui vẻ tình tứ thì anh anh, em em, cũng cũng từng bùng loạn xạ, khi nổi sần lên thì bà bà tôi tôi...la hoặc như 2 kẻ xa lạ gặp nhau trên đảo ti nạn Bidong Thái Lan, mà cùng cảnh ly hương, xa

quê nhà chắc dù không quen biết, cũng không đến nỗi lạt lẽo lạnh lùng như vậy, phải chi...

Nhưng cảm thấy lửa chiến tranh nóng phùng phùng đến, hồi gay cần quá, tôi dành thờ vào tâm tình lặng, thờ ra miệng mỉm cười :

- Ô kê! Lần sau em lấy biệt hiệu là VIT ĐEN! Chứ sao ngông trăng (Bạch Nga) không được thì vit đen !

Nhưng đến khi viết xong bài, ha bút ký tên thì tôi cảm thấy đau lòng quá. Cha mẹ đặt cho cái tên đẹp để hay ho vậy mà tại sao phải cắt đầu đi một xó rồi đưa ra một cái biệt hiệu đen thùi lụi, đọc lên nghe phát chán! Tôi đành cương quyết giữ lại cái tên cha sanh mẹ đẻ, chắc ba tôi ở dưới suối vàng cũng không phản đối chuyện này đâu.

Tôi còn một cái tên quy y, thầy tôi đặt cho lúc 9 tuổi, hồi học lớp nhì tiểu học, tôi vào gia đình Phật tử, đoàn Măng Non, 3 năm trong gia đình Liên Hoa đến bảy giờ hơn 30 năm bay vèo qua như giấc mộng, tên tôi là gì tôi quên mất, thầy tôi là ai tôi không nhớ, phiêu bạt đến chân trời xa lạ này, nhiều lúc tôi không biết tâm sự cùng ai để hỏi cho ra lẽ. Đối với tôi quả là một nghi án, để lúc nào gặp các thầy tôi sẽ xin thỉnh ý về trường hợp éo le của tôi, trong khi chờ đợi, tâm trạng của tôi thật giống hết tâm trạng của tên cùng tử đi ăn xin, về đến cửa nhà rồi mà không dám gặp cha vì cái tội bao nhiêu năm ham phiêu bạt giang hồ, say mê đắm đuối rong chơi ngoài cõi mê mờ, quên lãng...

Mà e rằng chồng tôi cũng có lý phần nào, có lẽ cái niềm "tham sân si" trong tôi còn nặng nề quá, thậm chí căn cơ để quá, biết là bậy là xấu mà bỏ không ra, dứt không nổi, dù đem hết lý lẽ này lý lẽ nọ ra mà biện hộ, mà bào chữa, nhưng tại sao tôi vẫn thích mang cho được cái tên bóng bẩy, đẹp để kia, giống như chũnhặt mặc áo đi chùa con lủa màu nào cho nhã, cho sang, cho hợp với đôi giày dúng một, cho "đi" với khăn quàng cổ dúng màu... Vậy mà tu chi nhì, niệm Phật suốt ngày mà không biết niệm Phật để làm gì, không ý thức là mình đang niệm Phật thì liệu có vật bỏ được cái "tham làm đẹp" vì tề kia không? Tôi bỗng thấy mình đang buồn cười, trớ trêu lạ, nặng nề ám chướng như tôi e lúc gặp thầy, bày tỏ tâm sự, thầy có tội nghiệp, thường tình lựa cho một cái tên, lỡ ra không được thanh tao, không được đẹp như hoa sen mùa hạ, như hoa quỳnh nở đêm thiên, e rằng tôi không dám nói, nhưng cũng hơi buồn buồn trong bụng. Ôi! Cái ngã to như cái đỉnh đeo cứng trên đầu! Như vậy cho đáng đời mãi đến hơn 40 tuổi đời, này năm học đạo mà có cái tên quy y cũng chưa có nổi, chưa dám có.

Còn chuyện đòi đi tu của người hùng tôi mới là rắc rối, nhức tim. Hồi đọc xong quyển "Cuộc đời của một Tăng sĩ" của thầy Như Điển vừa xuất bản, đức phu quân tôi bỗng đâm ra thần thớ :

- Phải chi hồi 12 tuổi vào học ở Huế, anh qua chùa lấy thầy xin đi tu quách, có đâu bây giờ đã đoàn đầu khô, đờ đờ ửng ửng như vậy! Bây giờ đi tu làm sao mà tu cho nổi, giới luật trùng trùng điệp điệp như

vậy thì anh chịu, chắc kham không nổi !

Hồi nhỏ, gia đình chồng tôi sinh sống ở Đông Hới, hết bậc tiểu học không có trường, cha chồng tôi phải gởi vào Huế học Quốc Học, từ đó chàng ở với bà ngoại và các cậu. Nhà sát cạnh chùa, mỗi sáng chàng thức dậy theo tiếng chuông công phu ngân nga trong sương sớm, đêm đêm ngồi học ngủ gục trên bàn theo tiếng niệm Phật đều đều êm như ru của ngoại. Ngày nghỉ, chàng quên sách vở, băng qua vườn rộng, chạy sang sân chùa lूम ôi, hái khế, làm bạn với mấy chú điều đầu để trái đào. Cuộc đời học sinh êm đềm trong trăng trời qua cùng với tiếng chuông, tiếng kê trách chi ngày hôm nay, sau bao năm lăn lóc mệt mỏi trên đường đời, chạm trán với khổ não, dấn đau qua bao nhiêu đời đời chưa xót, người không tiếc nuôi cái ngày xưa êm như mơ đó sao cho được! Thực tế phũ phàng, con người biến đổi những nhân lành từ ngày xưa dẫm sấn, trách chi đọc sách thầy Như Điển không thần thớ? Trách gì không nghiên ngẫm mấy chục cuốn sách của thầy Nhật Hạnh đến quên ăn quên ngủ, suốt ngày đòi bỏ vợ bỏ con đi tu...

Thấy tình hình có vẻ trầm trọng, nghệt thớ quá tôi lại thờ vào tâm tình lặng, thờ ra miệng mỉm cười :  
- Thì ai cấm anh tu đâu, từ bây giờ cũng còn kịp chán mỗi người mỗi nghiệp duyên, mỗi hoàn cảnh, mình như vậy thì mình tu theo kiểu cử sĩ tại gia, em xin làm thi giả, nấu cơm giặt áo cho cử sĩ tu.

Chồng tôi bực mình :

- Nói chuyện với bà phát bực lên! Đi tu rồi còn có thi giả đàn bà hầu một bên! nói vậy mà cũng nói được

Đó, rõ ràng gia đình, vợ con là những giây ràng buộc trói ghềnh cuộc đời mình lại, tôi cũng đồng ý với cái câu "con là nợ, vợ là giây oan" trên cửa miệng của những đảng mây râu, trưởng phu, hào kiệt... Chỉ mở trời cao đất rộng.

Nhưng tôi đàn bà thì không có quyền đi tu sao? Vậy mà tôi có đòi đi tu đâu nào? Mà có cách gì để cắt ái lý gia cái rụp cho được? Tính sao với chồng, với con, với mẹ già em đại đây? Thiệt là "có chồng như gông đeo cổ".

Nếu cái đà này, tôi nổi lên đòi quyền sống, đòi bình quyền, đòi quyền đi tu (mà thầy nào lai nhận cho cái hạn mặt tham sân si nghi mạn của tôi vào tu cho của Thiên thêm nặng nề u ám đã chớ?) thì e rằng chiến tranh trong gia đình tôi có cơ leo thang, bùng nổ giữa 2 phe chồng vợ không thua gì chiến tranh nguyên tử, giống như con tôi đã nói hôm nào trong bữa ăn, nguyên tử trong gia đình mà nổ thì tiêu tủng hết, vợ chồng con cái, nội ngoại tiêu luôn...

Đến cỡ sự như vậy, tôi không thờ vào tâm tình lặng, thờ ra miệng mỉm cười thì còn biết làm gì cho qua cơn khốn khó ?

Chuyện đàn ông đàn bà, người lớn con nít, mạnh được yếu thua... ôi mấy đời mà hết cho được !

Bấy đọc câu văn sau đây :

"Nous vivons dans un âge pourri !

Les jeunes ne respectent plus leurs parents !

Ils passent leurs temps aux tavernes et n'ont aucune

maitrise d'eux mème!".

(journal de Montréal 20.6.86)

(Chúng ta quả là đang sống trong một thời đại bỏ đi! Các con cái hết kính trọng cha mẹ!

Suốt ngày chúng nó la cà nơi quán rượu và không một chút tự trọng, làm chủ lấy mình!).

Quả là một lời than dài thống thiết, chân chương rất hiện đại, rất quen thuộc trên cửa miệng của các bậc lớn tuổi trong xã hội khi nhìn về lớp trẻ mới lớn. Từ đây đến năm 2000, câu này vẫn còn "à la mode" lắm. Đi đâu cũng có thể nghe những câu tương tự. Nó biểu hiện một cuộc chiến tranh giai cấp, đang cay giữa hai thế hệ trẻ già.

Nhưng quý vì có tương tượng rằng câu đó được tìm thấy trên một ngôi mộ ở xứ Ai Cập, ngôi mộ được xây cách đây 6000 năm, giống chữ đã được viết từ 6000 năm trước!!! Vậy thì có gì mới lạ trên quả đất này đâu? Chiến tranh và hòa bình, sung sướng và đau khổ, niết bàn và phiền não, trí tuệ và vô minh... nếu không được nhìn dưới con mắt chấp nhận "vô thường mà bất biến" thì cái miệng sẽ méo xệch ngay tức khắc.

(Vô thường là không thường hằng, không bền vững, luôn luôn chuyển động, luôn luôn đổi thay, tuy chuyển động thay đổi hoài hoài mà lại không biến mất đi mà vẫn còn đó dưới một hình thức này hay trạng thái khác cho nên gọi là bất biến. Đó cũng là ý nghĩa của "hằng và chuyển" chuyển động mà thường hằng).

Trở lại với cái miệng méo xệch, méo vì lúc cười lúc mếu, mếu cười, cười mếu... đến một lúc không biết là mình đang mếu hay đang cười nữa! Hãy nhìn vào gương xem cái mặt của mình cho rõ một lần, thật giống như tờ giấy nhàu nát vì xếp vô, mở ra quá nhiều lần, tới bởi tới tả... Vì vậy tôi nhất định:

Thở vào tâm tĩnh lặng

Thở ra miệng mỉm cười.

Không cần cười ha ha, chỉ cần mỉm cười mà không mếu, và khi cần thì cứ khóc, có sao đâu?

Tôi có một ông khách hàng lớn tuổi, đã ngoài 70, từ ngày mở tiệm, 2 ông bà cứ đều đều đến lấy thuốc, lúc nào cũng thấy họ vui tươi, đầm ấm. Ông săn sóc bà từng ly từng tí, nịnh đầm ra phết. Cuối năm vừa rồi, bà vợ qua đời đột ngột sau cơn đau gan, ông cứ tiếp tục đến lấy thuốc một mình. Ngoài bình áp huyết cao, cụ còn than nhức mỏi, ngủ không được, ốm mất 6kg, nụ cười hết tuổi. Lòng tôi thật ái ngại cho cụ, luôn luôn tôi hỏi thăm đủ chuyện cố làm cho cụ vui. Hôm nọ ông cụ khen tôi:

- Bà quả là một người sung sướng!

Tôi ngạc nhiên:

- Sao ông biết tôi sung sướng???

Ông cụ giải thích:

- Thì lúc nào tôi cũng thấy bà cười, 4 năm rồi, mỗi lần tôi đến lấy thuốc, có lúc nào tôi thấy bà nhăn nhó đâu?

Tôi phá ra cười lớn, cười tươi hơn thường lệ:

- Tôi mà khóc để cho khách hàng bỏ hết mà đi rồi tôi hành nghề gì mà sống? Bình nhân đã đau đớn, đã có vấn đề khó khăn rồi mà đến lấy thuốc chữa bình lại gặp nhảm bỏ mặt đùa dăm của tôi thì về nhà thay vì uống

một viên, họ muốn uống luôn cả lọ thuốc để mà tử tử quách. Vì vậy tôi đâu dám khóc. Tôi cười nhưng cười ngoài miệng mà tôi khóc trong lòng đó.

Ông già không tin.

Tôi hỏi tiếp:

- Vậy có bao giờ cụ khóc không?

Ông cụ lắc đầu quầy quậy:

- Tôi không quen khóc, ngay cả lúc vợ tôi chết, tôi đau khổ lắm, vậy mà tôi cũng không khóc.

Tôi ngắt lời:

- Vậy tôi nay về nhà, ông lấy một cái hình của bà ra để trước mặt, đóng chặt cửa phòng lại, nhìn thẳng vào mặt bà, rồi khóc đi, ông sẽ thấy ông sung sướng thế nào vì được khóc.

Ông khách lắc đầu, không nói, nhân thuốc, đưa tay ra đầu chào tôi rồi quay ngoắt ra cửa. Tôi không kịp nói giá trị, những khi nhìn ông quay đi, tôi có cảm tưởng ở khúc mắt ông, long lanh vừa ứa ra 2 giọt lệ. Có phải tôi hoa mắt nhìn lầm chăng? Hay tại ánh đèn chói quá, hay tại mắt tôi đã nhòa vì mong nước?? Tôi tưởng cho lòng kiêu hãnh của một người đàn ông cả một đời chỉ biết nuông chiều bảo bọc vợ con, lấy đó làm vui, làm hạnh diện. Sống trong áo ảnh hào quang như một ông vua uy quyền giữa đám thần dân quy phục, mà không dám một lần đổ lệ, sợ làm mất cái phong cách hiệp sĩ của mình đi chăng? Sợ làm cho mình yếu hèn đi chăng? Có bao nhiêu người trên cái cõi đời này mạnh đến như thế? Mạnh như thế để làm gì? Cho nên tôi khóc tài lắm, sung sướng mà khóc, thật tình mà khóc, tài khóc của tôi đối với người ngoài khờ hiểu e cũng dám cho rằng không kém gì kịch sĩ Kim Cương ngày xưa ở Saigon! Nhưng có gì đáng xấu xa đâu cái việc khóc? Khi tôi khóc thì tôi biết tôi đang khóc, vì sao mà khóc, khi tôi vui cười cũng vậy, tôi biết mình đang cười, đang vui. Có gì khó khăn đâu nào?

Tôi cầu mong mỗi ông chồng trên cõi đời này hãy có một lần ôm lấy vợ mà khóc, khóc cho vợ biết là mình tuy anh hùng khí khái như vậy nhưng cũng biết khóc như ai khi cần khóc, đứng đợi đến lúc vợ chết rồi mới tiếc là không kịp khóc với vợ một lần! Ôm cái tử thi không hôn mà khóc thì có gì vui, có gì đáng hạnh diện??

Trở lại với cái vấn đề chiến tranh không tránh được trong mỗi gia đình, quả thật có nhiều trường hợp chẳng có gì là hệ trọng lắm, anh em vợ chồng cãi nhau là chuyện thường, họ vẫn yêu thương nhau, chàm bọc lấy nhau, máu chảy ruột mềm... Nhưng già thôi, trong gia đình luôn luôn hòa thuận, thì có phải là nhẹ nhàng an lạc hơn không?

Từ ngày tôi đọc được lời khuyên trong quyển sách thiên của một vị tôn sư, tôi thích quá, nghiền ngẫm mãi: "Hãy để cái khoe miệng lên meo lên móc như cây quạt mùa đông". Mùa đông lạnh run rẩy, có ai mà cần dùng quạt. Thì cũng vậy, cái miệng không đóng, không mở thì khoe miệng sẽ đóng meo đóng móc là cái chắc, nhưng khép miệng lại thì được ích gì? Dem chuyện mở miệng khép miệng ra làm để tài tu tập thiên làm gì? Thiên có thể đi, đứng, ngồi, nằm... Chỉ có cái miệng là thấy biểu phải lặng im, khép kín và khi cần phải mở miệng thì biết mình đang mở miệng, mở miệng để ăn

hay để nói, nói gì? ăn gì?

Không nói, học thì ý thức được miệng mở thì tâm mở, miệng im thì tâm lặng, nói nhiều thì để nói bậy, nói chuyện cần nói mới hay, nói lời êm đẹp càng hay. Nhờ cái miệng tôi quen nói rồi, làm sao mà khép được? Có cách gì để giảm sự nói năng cho hiệu quả? Bất chợt trong sách thiên thầy dạy kê sát 2 hàm răng lại, công lưỡi áp lên nóc họng, ngồi yên lặng 15 phút nửa giờ còn rảnh được (với rất nhiều đau khổ). Có ngày nào tôi ngồi được một giờ cho ra hồn đâu! Không nhớ ra cái này thì cũng nghĩ ra là đang quên cái nọ vì dụ bếp chưa tắt, con đi học quên gọi đồ ăn trưa trên bàn, nói canh sắp cạn đến nói, cửa garage còn mở... Ngồi càng yên thì dòng ý thức càng xô về cuộn cuộn.. Từ ngày tôi thuộc 2 câu kệ đơn sơ của thầy Nhật Hạnh tôi bỗng tìm ra cho tôi cái chìa khóa của sự tu tập về thân khẩu ý.

Bài kệ chỉ có 4 câu, mà đầu óc tôi mê muội, học hoài chỉ thuộc được có nửa mà thôi, nhưng 2 câu này đủ cho tôi quá rồi, đó là 2 câu :

Thở vào tâm tĩnh lặng

Thở ra miệng mỉm cười.

Tôi thường ngồi nghe và nhìn 2 đứa con tôi tranh luận bất cứ về một đề tài gì. Ví dụ chuyện học hành, giải trí hay thời trang... đứa này chỉ trích đứa kia tận tình, phê bình nhau kịch liệt, tìm đủ mọi lý lẽ mà ha đối phương, chúng nó phùng mang trợn mắt, hoa chân múa tay, nói phỉ nước bọt ra mà tranh phần thắng về cho mình, tôi ngồi lặng nghe, hồi trước thế nào tôi cũng vọt miệng ra mà phê bình hay nạt to lên để đẹp cho xong cái chuyện to tiếng cái lớn không đến đâu kia đi, bây giờ kệ thuộc nằm lòng, tôi theo dõi hồi thở, tâm tư yên tĩnh, lặng nghe các con, mỉm cười và quan sát.

Cái mệt nghỉ, cả 2 đứa quay qua hỏi mẹ :

- Mẹ thấy sao? ai đúng?

Nó hỏi thì tôi trả lời, tôi nói lên ý kiến của tôi, ý kiến riêng của tôi vào lúc đó. Tụi nó chấp thuận hay không là việc khác. Các con tôi đã lớn, không cần phải ra lệnh này nọ...

Cái pháp môn "Thở ra thở vô" tôi đem ra áp dụng với chồng tôi và ngạc nhiên làm sao, tôi bỗng nhận ra rằng ông cũng đang áp dụng với vợ, áp dụng từ lâu rồi mới kỳ chứ! À, mấy năm đọc sách của thầy Nhật Hạnh có khác, chồng tôi đã thay đổi, đang tiếp tục thay đổi mà tôi nào có biết. Tôi nói như khướu, nói không kịp thở, cái miệng không kịp nghỉ, không kịp dậm dậm non thì giờ đâu mà nhớ đến người khác, cho người khác chen vô! Pháp môn của Phật thầy đem ra dạy, tôi dùng để áp dụng vào cái thân tứ đại của mình vào đời sống hàng ngày của mình, thấy được việc quá, tưởng rằng mình là kẻ thông minh nhất đời, đã khám phá ra bí mật của vũ trụ, té ra ông chồng tôi đã học và áp dụng từ khuya, quê quá!!!

Nhưng không sao, tính tôi để tha thứ, hay quên. Tha thứ ai? Quên gì?? - Thì tha thứ cho mình, quên cái lỗi bịch của mình đi mà chỉ lấy cái hiện tại, cái kết quả làm vui. Hiện tại là bữa ăn không cần nói, không cần cãi nhau, chỉ cần nhìn nhau mà mỉm cười, mà biết là mình đang được ngồi với nhau, đang sum họp cùng

nhau. An Lạc là giờ phút hiện tiền trước con mắt, tìm đâu cho xa tận khung trời quá khứ để mà thân thờ, tận chân trời tưởng lai để mà chơi với theo mộng tưởng?

8 vạn 4000 pháp môn của Phật để ra cách đây hơn 2500 năm đã là nhiều. Với thời đại chiến tranh hỏa tiễn bầy giờ, sự đau khổ càng gấp bội, số pháp môn các thầy đem ra dạy chắc phải tăng lên gấp đôi và được mang những tên mới, vậy thì có gì là cái pháp môn thầy đã trao lại cho tôi và tôi đặt tên là pháp môn "thở vô thở ra" nghe nó quê mùa, cục mịch không văn hoa tí nào, nhưng cũng còn khá hơn là pháp môn "rửa chén" pháp môn "ăn cơm" pháp môn "lái xe" pháp môn "nghe điện thoại" pháp môn "trồng sà lách" pháp môn "đắc cái đi chơi" ... Ôi! còn nhiều lắm của các bạn trong khóa thiền tập của tôi ở làng Phong.

Vậy thì tôi xin cúi đầu dâng lễ thầy và hết lòng tri ơn. Nhờ thầy, từ nay tôi đã biết thở, không phải thở phỉ phò, thở vô ý thức, mà thở trong tĩnh lặng. Nhờ thầy, từ nay tôi đã biết cười, không phải cười ngớ ngẩn, cười a dua theo kẻ khác, mà cười trong an lạc. Giây phút tôi thở, tôi cười có đẹp tuyệt vời hay không thì chỉ có mình tôi biết, dù có muốn chia sẻ tôi cũng không chia cho quý vị được (tôi không biết làm sao mà chia) nhưng nếu muốn đự vào trò chơi thì quý vị hãy thử đi rồi sẽ biết, hãy đến nhìn xem và sẽ thấy, bây giờ mở miệng phân trần giải thích, càng nói càng sai, chỉ bằng khép miệng lại và mỉm cười.

LÊ THỊ BACH NGA

## Tiếp theo trang 50

quản lý mua của dân địa phương, được chặt từng khúc khoảng 2cm, và lưu ý là hai đầu phải còn hai cái mắt để từ đó nó sẽ mọc mầm lên cây. Mỗi anh mang một túi đeo lưng đựng hom và một cái cốc hoặc một cái cúp, đến nơi tất cả sắp hàng ngang dưới chân núi và từ đó vừa đi lên vừa trồng. Cứ cách khoảng độ 6cm cốc một lỗ dài, bỏ hom xuống và lấy chân lấp lại là xong. Sườn núi dốc ngược, lưng mang một túi hom nặng 10-15kg, vừa đi ngược dốc vừa trồng, sáng mỗi người hưởng được lương khoan hồng có một củ khoai, một tiếng đồng hồ sau ai cũng rụng rời tay chân để đỡ bớt mang nặng trên lưng, chúng tôi lấy một số hom liêng trong mây bụi cây rậm. Việc làm này không ngờ một tháng sau bị lộ tẩy. Thật ra thì trong chúng tôi không ai muốn làm như vậy, nhưng quá mệt mỏi vì lao động khổ sai, thiếu ăn và bức tức vì sự lường gạt của tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Hà Nội trước sau như hai của chúng.

( còn tiếp )



thay vào đó ông có một thái độ chịu luykhách một cách cung cúc tận tụy để có thể bán được một ly nước mía. Ta nhìn cuộc đời đời, cuộc đời lộng người trắng trợn, đen bạc. Nhâm nhi ly nước ta cay đắng hỏi ông:

-Thầy còn nhận ra đứa học trò cũ không ?

Ông nheo mắt nhìn ta suy nghĩ thật lâu rồi tê tái trả lời:

-Mặt ta bây giờ đã kém, không nhân diện được rõ ràng. Trí nhớ ta cũng đuối chột, nên ta cũng không còn nhớ đến chuyện dĩ vãng nữa !

-Nhưng chắc thầy chưa quên đứa học trò đã dám tranh luận với thầy trong ngày thi cuối khóa và thầy đã thẳng tay đánh hỏng nó. Bây giờ tưởng thầy nên mở mắt ra thật lớn để nhìn rõ đại cuộc đời thay. Thầy cần phải khởi lại trí nhớ để đối chọi những chuyện cũ không quá xa với để thầy có thể quên hết !

-Anh là...

-Vâng, tôi là đứa học trò mặt nết, khó dạy của thầy vì nó không có thể dễ dàng búi tai nghe thầy dẫn dắt tuổi trẻ đi vào màn hòa mù bên cạnh đày vức thâm tối tăm. Thế nhưng tôi cũng không thể tránh được họa ngục. Tôi ở trong họa ngục cải tạo mới được thả một vài năm. Cái vốn liếng học thức từ quý thầy ban cho, bây giờ tôi đã chôn vùi trên vùng ruộng rẫy. Sau cuộc đời đời, tôi cứ tưởng thầy đang ngất ngưỡng trong chính quyền mới với những ân sủng do cách mạng ban cho công trạng của thầy. Chử ngờ đâu...

Ông thầy cũ đỡ cánh tay gầy khẳng khiu chặn lại và buồn buồn bảo ta:

-Chuyện cũ xin đừng nhắc lại thêm đau lòng. Ai cũng có một thời sai trái. Ta có lỗi và đang ăn năn hối cải...nhưng cũng chẳng đem lại được lợi ích gì cả, bởi lứa tuổi của ta đã quá ngu tối mà tương lai của thế hệ mai sau cũng chẳng sáng sủa gì...

Ta cũng ngậm ngùi, dằn vặt, tủi hổ. Nơi tù ngục, khổ đau không phải chỉ riêng ta, riêng ông mà chung cho tất cả dân tộc. Ta đọc lại những lá thư định gửi cho bạn hữu và người tình- những lá thư đầy những ưu tư thao thức, đầy những ân tình về những kỷ niệm xưa cũ. Ta mỉm cười xe nát ra từng mảnh vụn thả bay trong gió chiều. Ta ngồi nghe tâm hồn ta tan tác quẩn đàu như những góc cạnh của cuộc đời bị những mảnh chai sắc bén của nát vào da thịt.

Ta có người yêu đi tản theo đoàn lưu dân. Ta có đồng đội vượt biển đóng vai thuyền nhân. Ta có một cuộc tình để nhớ- dù xa cách muôn trùng. Ta có những cánh chim âu để mong chờ một ngày nắng ấm nào đó trở về !

Ta sống bằng những mảnh vụn quá khứ- từ ngày rời sân trường Đại Học để đi vào cuộc đời xây dựng lại bằng ảo giác;- từ những đam mê của tuổi mới lớn chạy đuổi theo bóng dáng của những người con gái đến những nỗi thất tình đoái đoan khi biết tin người yêu một sớm lên xe hoa về nhà chồng;- từ những vấp ngã trên bước đường danh lợi đến sự mất mát cuộc đời cuối cùng;- từ những thân tưởng đàn anh được tổ son thếp vàng đến những thất vọng khi nhận ra được những bề mặt thực lừa đảo, gian trá.

Ta đổi chỗ bằng tất cả hoài vọng một ngày nào đó phát cổ giống rồng- ta sẽ đóng góp được một cái gì, làm được một việc gì xứng đáng với nhiệm vụ của người ở lại; xứng đáng với bạn hữu- đồng đội đã ngã gục trước sự hành hạ của kẻ thù !

\*

Bạn;

Ta thường trở lại Saigon, đi dọc theo đường Lê Thánh Tông. Lá me từng mùa vẫn rơi vàng lối đi. Khác với năm xưa chung bước với tình nhân, giờ ta lăm lăm tìm dấu gót hài của người xưa cũ và tưởng như nu cười e ấp vẫn còn vương vất trong những tia nắng cuối mùa. Ta gửi cho mây trời, cho gió ngàn những thương yêu, nhưng nhớ. Ta chẳng còn gì, chẳng lưu lại gì ngoài những kỷ niệm của một cuộc tình- còn một cuộc tình để nhớ !

Riêng bạn, ta có những hoài bão để mong đời- đời ngày về của những cánh chim âu. Một lần bạn và ta ngồi trước cột cờ Thủ Ngự, bạn ước mơ thành cánh chim âu bay vút vào cuối chân mây. Bạn vẽ ra một chương trình hành động khi bạn tìm được một khung trời thực sự tự do. Bạn sẽ đem công bố trước dư luận thế giới những dân áp bức công của chế độ ; bạn sẽ là thành mớ không công rao truyền sự lừa dối, bịp bợm của công sản; bạn sẽ kêu gọi đoàn kết của lớp người lưu dân để tạo một lực lượng cho ngày trở về. Bạn sẽ...Bạn sẽ...

Bây giờ bạn đã trở thành cánh chim hải âu - đang tích cực hoạt động hay đang rong chơi ở một phương trời nào đó. Mây mùa nắng ấm đã qua những bóng chim giăng hải vân mặt mù.

Cánh cũ chôn xưa vẫn còn đó- mong ngóng đời chờ. Cái bắt tay giá từ vẫn còn nồng ấm. Lời giao kết kẻ ở người đi vẫn còn vang vọng. Ta đã mời bạn một bữa sân khoai, một bát nước chè xanh. Buổi tiễn đưa không có nước mắt, chỉ có mùa dầm bùn đất lầy lội trên vùng ruộng rẫy. Hương vị quê hương quá nhiều để mà nhớ. Tâm tình của thân hữu quá nhiều để

thường. Mùi đất nông dãi của tổ quốc quá quí để mà bảo trọng. Ban ra đi hành trang không có gì những tâm tư trĩu nặng lòng hoài hương, tình dân tộc nghĩa đồng bào.

Nơi đây, từ cuộc đời đời, ta đã mất mát quá nhiều và đang đấu tranh đòi lại cho bằng được những gì đã bị cường đoạt! Ngoài khung mây của một chân trời nào đó, từ ngày ban rời bỏ quê hương, ban cũng đã mất mát những tình tử dân tộc, những hình ảnh thân thương của quê cha đất tổ mà không một nơi nào thiết tưởng ban có thể tìm kiếm được!

Bạn;  
Ta vẫn thường ngồi đây trên bến sông Saigon-con nước thủy triều từng nhịp ngóng trông, ta vẫn mong đợi ngày về của đàn chim hải âu trong một buổi nắng âm tràn ngập niềm vui trên quê hương.

Ta vẫn ngồi đây- điểm hẹn, chờ một người đưa tin và ta biết sẽ phải làm một cái gì có ý nghĩa...

(Hamburg, Vào Đông 86).



R. Robert Reinhold B.

**Đại lễ**

**VU LAN**

**tại Hamburg**

Vu-lan-Bồn, tiếng Phạn: Ullambana, đó là thời gian để tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ.

Đức Thích Ca Mâu Ni dạy rằng, thờ kính cha mẹ là thờ kính Phật, - là giữ giới luật.

Với truyền thống hơn 2.000 năm, Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2530 vào ngày 30-8-86 tại tỉnh miền Bắc Đức được đón nhận khoảng 200 người Việt Nam (số tham dự chính thức khoảng 700 người- chủ thích của Ban Tổ chức). Đại lễ được Tỉnh Thất Bảo Quang Hamburg tổ chức với chủ đề "MỘT NGÀY CHO MẸ".

Tưởng cũng nên nhắc lại ở đây, hiện nay có độ 22.000 người Việt sống tại CHLB. Đức và khoảng 2.000 người trong số trên sống tại Hamburg. 90% theo đạo Phật, 10% còn lại theo Thiên Chúa giáo hay Tin Lành.

Trên sân khấu hội trường tại Wandsbek, bản thờ Phật được thiết trí rất tôn nghiêm.

Từ giữa hội trường tiến đến, Đại Đức Thích Như Điển trong bộ cà sa màu vàng, cùng Ni Sư Thích Nữ Diệu Tâm, cũng như Đại Đức Rahula - một tăng sĩ người Hoa Kỳ đã tu học tại Tích Lan- đã chứng minh buổi lễ. Chánh điện trang nghiêm trên sân khấu hội trường, không khí thanh tịnh cũng như những bố quốc phục của những người Phật Tử đã đem lại cho chúng tôi - một ít người da trắng, có cảm tưởng mình đang ở một vùng của miền Nam A' Châu. Tiếng kinh kê hòa hợp với tiếng chuông mõ, người Phật Tử đã tạo dựng nên ở đây, trong giờ phút này một cảnh Phật.

Tiếng kinh Vu Lan được trí tụng một cách hùng mạnh dưới sự chủ lễ của chủ Đại Đức, Tang, Ni.

Kể cả chúng tôi cũng bị lôi cuốn theo qua âm thanh của chuông mõ và tiếng kinh kê của một ngôn ngữ xa lạ, nhưng vẫn có sự kết hợp trong tinh thần tôn giáo. Xin cảm tạ sự đón nhận, sự hợp đoàn này.

Sau phần trí tụng kinh Vu Lan, quý thanh nữ Phật Tử đã gắn bóng hồng đỏ- lần này hoa được cài là hoa cẩm chướng- cho những người hiện diện. Một hoa màu đỏ cho những người có mẹ còn tại thế; một hoa màu trắng cho những người có mẹ đã quá đời. Mẹ biểu hiện của Tỉnh Thường, của Ánh Sáng soi sáng khắp cả bốn phương. Mẹ là Tất Cả. Mẹ là Cội Nguồn...

Và sau đó là phần của nhà bếp rộn ràng: những người Mẹ Việt Nam đã sửa soạn cho tất cả chúng ta những bữa cơm chay, măng non, đậu hủ; bánh ngọt nhiều loại khác nhau.

Buổi chiều bắt đầu một chương trình Văn Nghệ mà Ban Tổ chức đã giới thiệu một cách khiêm nhường, với sự cộng tác của Chi Hội Phật Tử Berlin, Hannover, Hamburg. Những bài hát vô cùng gợi cảm, những màn hài hước vui tươi, những điệu vũ duyên dáng từ 3 miền Việt Nam và một vở tuồng hồ quảng. Bao nhiêu công lao trong việc sửa soạn tổ chức, tập dượt văn nghệ; bao nhiêu tâm lòng cho việc sửa soạn từng li từng tí. Tất cả áo quần và đồ trang hoàng có lẽ được sản xuất tại nơi đây. Trong va li của người tỵ nạn chắc chắn không có những bộ đồ vũ.

Tất cả gây cho chúng tôi một ấn tượng sâu sắc. Mỗi bài ca, mỗi điệu vũ đều được giải thích bằng Việt và Đức ngữ. Qua đó chúng tôi được giải thích về địa lý, nhân chủng học. Chỉ có riêng chúng tôi ở? Không, còn nhiều em thiếu niên Việt Nam trẻ tuổi trong cuộc sống hàng ngày ở Đức đã có quên dân Việt Nam. Hôm nay, qua buổi nghệ này, các em đã trở về gần lại với quê hương; các cháu thật bé thì có thể đây là lần đầu tiên được sống với truyền thống tổ quốc.

Một bài thơ diễn tả, khi chúng ta gặp Me, nhìn Me thật lâu thật kỹ, vẫn nụ cười tươi lãng và bền. Nụ cười đó tôi đã biết đến như là một phần của A' Đông. Nụ cười đó thỉnh thoảng ở Tây phương bị hiểu lầm như là một mắt na. Không, ở A' Đông nụ cười không phải chỉ ở trên khuôn mặt, nụ cười nở ra và sống trong tâm hồn con người.

Và còn một câu nói tôi ghi nhớ. Người nữ xướng ngôn viên nói tiếng Đức - như là người Đức, đã cho tôi biết: "Những người Phật Tử chúng tôi tới nay vẫn chưa hiểu về Thiên Chúa Giáo, bởi vì chúng tôi đã không giải thích đúng...". Lòng mong muốn, sự chấp nhận thông cảm. Không phải chỉ là "hoặc tôn giáo này hay tôn giáo kia". Hơn nữa, sự chấp nhận " cả đạo này lẫn đạo kia", tin h thần đó sẽ mang chúng ta đến gần với Đạo, với Con Đường.

Đại lễ Vu Lan kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ. Sự thành công là Ánh sáng, Màu sắc, Âm Thanh và Niềm vui.

Điều mong ước là những đại lễ đến sẽ có sự tham dự của nhiều quan khách Đức hơn, để cùng vui, để cùng hiểu.

Trong âm hưởng của tưởng nhớ, hỏi những người anh, chị, em hiền dịu, hãy giữ vững những đặc điểm tươi sáng của các bạn, ở đây dù xa quê hương bạn.



Fortsetzung von Seite 39

lium, Judismus, Hinduismus den Frieden für die Welt zu beten.

An dieser Veranstaltung haben circa 1500 Personen teilgenommen, es lautete nach der Berichtserstattung der Westfälischen Nachrichten vom 27. Oktober 1986. Dies war besondere Hinweise über die Harmonie der Weltreligionen in der Bundesrepublik Deutschland für den Frieden der den Frieden der Welt und allen Lebewesen.

#### Gründung einer Untergruppe der V.B.V.F. in Fürth, Erlangen und Nürnberg

Am 1. November 1986 haben circa 40 vietnaesische Buddhisten in Fürth, Erlangen und Nürnberg im Haus von der Familie Buddhist DUC HUONG und DIEU TINH zusammengetroffen, zunächst einen Buddha-Andacht zu organisierten und anschließend eine Untergruppe der Vereinigung der Buddhistischen Vietnam-Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland -gemeinnütziger Verein e.V.- (V.B.V.F) zu gründen.

Die Vorstandmitglieder der V.B.V.F Untergruppe in Fürth, Erlangen und Nürnberg bestehen aus folgende Personen:

Vorsitzender	: Herr Ho Chuyen
	Dharma-Name QUANG NGO
Vize-Vors. (Internes)	: Herr Nguyen Mong Cuu
Vize-Vors. (Externes)	: Herr Dang Hoang Hien
Schriftführer	: Herr Ho Thanh
	Dharma-Name DUC HUONG
Schatzmeister	: Frau Tieu Thi Thi
	Dharma-Name DIEU THIEN

und Ausschüßen:

Finanzwesen	: Herr Diep Namg Tai
Küchewesen	: Frau Mai Bich Lan
Sozialwesen	: Herr Dang Nhu Nam
Buddht. Familie	: Herr Nguyen Duc Hai
	Frau Vo Thi My
Drei-Juwelen-Beschützer:	Frau Vo Thi Ly
	Dharma-Name DIEU HUONG
	Frau Le Thi Cao

Dies ist ein recht anerkennende Aktivität der in Fürth, Erlangen und Nürnberg lebende Buddhisten, und am 21. März 1987 wird diese V.B.V.F.-Untergruppe samt ihre Vorstandmitglieder in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt.



# BÁO CHÍ VIỆT NGŨ Ở HẢI NGOẠI VÀ CÔNG CUỘC GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC



Tóm lược bài tham luận của Cụ ĐOÀN HỮU TRÍ TẬP CHÍ GIAO CHI

Ai cũng biết báo chí VIỆT NGŨ hải ngoại có ảnh hưởng đến độc giả rất nhiều, nhưng muốn báo chí đóng góp phân tích cực cho công cuộc giải phóng đất nước VIỆT NAM, và dĩ nhiên báo chí là một trong những vai trò có trách nhiệm quan trọng hướng dẫn dư luận, cho nên báo chí cần phải có những đường hướng được vạch ra phù hợp với mục đích đó.

Nhưng, cho tới bây giờ, báo chí chỉ mới có mục đích khiêm nhường là: "phổ biến tin tức, - phát huy văn học, - tranh đấu những chưa phối hợp được với nhau những sự tranh đấu đó, - phục vụ cộng đồng địa phương - đó là chưa kể có rất nhiều báo chí đặt vấn đề thương mại và tài chánh lên trên những mục tiêu lý tưởng và cao xa hơn, hơn nữa còn có nhiều báo chuyên đề cao cá nhân, mặt sát đối tượng, hoặc bôi xấu lẫn nhau, cốt gây thị hiếu thấp kém, làm mất uy tín người quốc gia chân chính...".

Trong những năm tới, công cuộc giải phóng sẽ cấp thiết hơn, báo chí phải giữ vai trò quan trọng, tích cực hơn nữa và đạt mục tiêu là góp phần vào công cuộc giải phóng.

Mục tiêu như vậy, tuy rộng nhưng phương hướng thực hiện có thể cụ thể hơn bằng những tiêu chuẩn sau :

- 1- Tạo một niềm tin ở độc giả về sự đáng tin tưởng nơi báo chí, cũng như sự tất thắng của chính nghĩa tự do, sự bại vong tất nhiên của tà thuyết Cộng Sản.
- 2- Giáo dục quần chúng về những điều có ích lợi cho người Việt ở hải ngoại và công cuộc giải phóng quê hương.
- 3- Hoạt động theo một chiều hướng đoàn kết để tiến năng được phát triển và các mũi dùi tấn kích Cộng Sản được hữu hiệu hơn.

Nghĩa là đường hướng của báo chí trong tương lai tóm lại trong 3 điểm chính :

- TẠO NIỀM TIN
- GIÁO DỤC QUẦN CHÚNG - và
- THỰC HIỆN ĐOÀN KẾT

...

## A.- TẠO NIỀM TIN :

### 1/ TẠO NIỀM TIN VÀO SỰ ĐÚNG ĐẮN CỦA BÁO CHÍ.

Muốn cho độc giả nhận biết báo chí thật sự đúng đắn báo chí nên luôn luôn đề cao cảnh giác, không chủ quan, không mắc cảm, chấp nhận sự phê bình đúng đắn v.v... Sau đây là một số vấn đề cần thực hiện để vai trò báo chí tạo được niềm tin :

- Đàng những điều đã kiểm soát cẩn thận.
- Tham luận, nghiên cứu phải có tài liệu căn cứ (dĩ nhiên được viết lại bằng lời văn càng dễ hiểu càng tốt), phải có tinh thần khoa học và dựa trên những phát kiến mới nhất.
- Tránh các bài viết chủ quan, không có tính cách khoa học và sai lầm trong phương pháp khảo cứu (dùng điều xác định làm tiền đề).
- Không phóng đại tin, dù là tin xấu của địch và tin tốt của ta.
- Tựa báo tránh những lời đao to búa lớn làm mất cảm tình của độc giả.

### 2/ KHI ĐỘC GIẢ ĐÃ TIN TƯỞNG Ở BÁO CHÍ THÌ BÁO CHÍ MỚI LÀM ĐƯỢC VAI TRÒ TẠO NIỀM TIN KHÁC.

#### 2a/ TẠO NIỀM TIN TẤT THẮNG CỦA CHÍNH NGHĨA TỰ DO

- Bằng các bài nghiên cứu cho thấy xu hướng tất nhiên của các chính quyền là: tự do (sự chuyển hướng của Trung Cộng, sự nổi lòng tự do của các nước thực khôi thứ ba), vì tự do là con đường đúng nhất để xây dựng quốc gia, và đem lại hạnh phúc cho con người.
- Bằng sáng tác cho thấy tự do là ước vọng và được phát xuất từ nhiên từ tâm từ mỗi người.
- Cho thấy chính thể dân chủ, công hòa thật sự là chính thể không thể thay thế được.

#### 2b/ TẠO NIỀM TIN TƯỞNG Ở CON ĐƯỜNG BẠI VONG CỦA TÀ THUYẾT CỘNG SẢN.

- Các bài nghiên cứu, tham luận, phóng sự cho thấy :
- Cộng Sản bị phản đối khắp nơi.
  - Dân ở đó khổ sở, muốn có tự do, người ta bỏ nước ra đi.
  - Các xứ Cộng Sản dần dần chuyển mình.
  - Lý thuyết Cộng Sản không đúng với sự biến đổi chánh trị của thế giới và sự phát triển kỹ thuật, kinh tế, xã hội.

- Cộng Sản Việt Nam lại lệ thuộc Nga (và tương lai là Trung Cộng). Như vậy đương nhiên đem đến sự bức tức trong lòng dân vốn dĩ quý tự do và tinh thần dân tộc cao.

- Cho thấy lý thuyết vô nhân không phù hợp với dân tộc Việt Nam.

- Cho thấy mọi sự kềm kẹp nào cũng có lúc bị nổ bung đó là thời điểm xóa tan chế độ Cộng Sản Việt Nam.

#### B.- GIAO DỤC QUẢN CHUNG :

##### B1/ VỀ NHỮNG ĐIỀU CÓ ÍCH CHO NGƯỜI VIỆT NAM HẢI NGOẠI :

- Tìm hiểu lịch sử và văn hóa của ta, của nước ta đang tạm trú.

- Đưa ra đường lối hòa hợp cho những khác biệt nếu có.

- Vạch ra ưu điểm của ta để phát huy (sự cần mẫn trong công việc, chăm chỉ trong việc học, lòng thành thật đối với người, trong tinh thần gia đình, có đời sống tôn giáo...).

- Kêu gọi bài trừ những điều xấu (băng đảng, vui chơi, không nghĩ đến đại cuộc, gian thương, ganh tỵ, chia rẽ...).

- Vạch ra rằng cuộc sống ở xứ người đâu thành công cũng là người khách trọ, cuộc sống đâu sao cũng trống rỗng ít tình họ hàng, hàng xóm, bạn bè...

- Bằng những bài khảo cứu, sáng tác cho thấy tình dân tộc, tình quê hương, tình bằng hữu, tình gia đình, chỉ phát triển được tới đã ở trên đất nước chúng ta mà thôi.

##### B2/ VỀ NHỮNG ĐIỀU ÍCH LỢI CHO CÔNG CUỘC GIẢI PHÓNG :

- Đăng tin bất lợi của Cộng Sản nói chung và Cộng Sản Việt Nam nói riêng.

- Đăng tin sự lớn mạnh của các hoạt động hội đoàn Việt Nam và các tổ chức chính trị ở quê nhà cũng như ở hải ngoại.

- Khuyến khích lớp trẻ nhập cuộc vào chính trị đoàn thể cũng như các đoàn thể áp lực địa phương để đòi hỏi những điều chính đáng và giải độc khi cần.

- Đăng những loạt bài về tự do, nhân bản, công bình, bác ái, các chính thể dân chủ cũng như vạch ra những mâu thuẫn, xảo trá của chính thể Cộng Sản.

- Đăng các bài tham luận về điều cần phải làm của một cá nhân có suy nghĩ, một đoàn viên hoạt động của hội đoàn, một con đường cần đi của đảng phái cách mạng vô vị lợi.

#### C.- THỰC HIỆN ĐOÀN KẾT :

##### NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM :

##### TAO SỰ ĐOÀN KẾT CÁC BÁO :

- Liên lạc, trao đổi thường xuyên để có sự thông cảm

- Cùng nhau thực hiện một số nhiệm vụ. Hãy phân công mỗi tờ báo một số nhiệm vụ. (Có báo đi ngoài đường đó, ta cũng không vì vậy mà chửi bới, ta cứ đi con đường của ta, quan chúng sẽ hiểu sau đó).

- Hội ý trước những vấn đề lớn cần phải đối phó trước mặt bằng các cuộc hội thảo, đại hội báo chí.

##### NHỮNG ĐIỀU BÁO CHÍ KHÔNG NÊN LÀM :

Chúng ta ở xứ tự do nên những điều cần làm, những điều không nên làm tùy thuộc tâm của chúng ta, đối với báo chí, vấn đề này lại tùy thuộc lập trường, tôn chỉ và khả năng tài chánh của tờ báo. Vì vậy, đưa ra những điều NÊN hay KHÔNG NÊN này, chúng tôi nhận mạnh trên sự đòi hỏi của mục tiêu chung của dân tộc, dĩ nhiên có thể có những chi trường khác tùy theo tờ báo, nhưng những nguyên tắc sau đây lâu nay các báo có ý thức dân tộc đều đã làm, đã theo đuổi một cách mặc thi, hay không.

##### TRÁNH CHIA RẼ :

- Không đăng chuyện cá nhân, chuyện xào xào đoàn thể chuyện bất đồng ý kiến của đoàn thể này và đoàn thể nọ.

- Không nhấn mạnh đến tính cách địa phương, tôn giáo đảng phái của bất kỳ ai.

- Không đề cao cá nhân hay đoàn thể mà chưa biết rõ ràng về quá trình và lập trường cũng như những hoạt động tương lai.

- Không bút chiến gây gổ chửi bới.

- Tránh lệ thuộc và làm mất lòng tin của độc giả.

- Không đăng quảng cáo các cơ sở kinh tài của Việt Cộng dưới mọi hình thức.

- Không đăng chuyện dâm ô hạ cấp.

- Không bịa chuyện mặc dầu có lời cho đường lối đấu tranh (tin chiến sự tưởng tượng, phóng sự tưởng tượng...).

- Không nhận trợ cấp từ cá nhân hay đoàn thể.

- Tránh sự căm nê...

##### CẢNH GIÁC :

1.- Tin tức có thể sai lầm :

Phải kiểm chứng, cần thì hy sinh đăng chậm, để thì giờ phối kiểm, trao đổi, suy nghĩ

- Để ta không thay đổi lập trường mâu thuẫn trước sau.

- Để tạo một niềm tin đúng đắn về sự đáng tin của báo chí.

- Để sau này báo chí kêu gọi thì người đọc sẽ mạnh dạn tin, nghe.

2.- Địch có muôn ngàn thủ đoạn phá ta :

- Cảm thân với những tài liệu mà ta nghĩ là có hại cho uy tín quốc gia, sự đoàn kết người Việt và cảm tình của dân tộc ta đang tạm trú.

- Với những phân tử có quá trình đáng ngờ, tài liệu họ cung cấp phải phối kiểm.

- Tránh những khích động của những phân tử quá khích trong tờ báo.

- Đừng bị động để vướng vào những cuộc tranh luận hơn thua, thì phi không có ích cho đại cuộc.

3.- Ủng hộ hết sức việc có ích cho mục tiêu giải phóng và 3 vai trò cần bàn trên.

NGẮN HẠN : Viết lên báo những điều ích lợi :

##### Thí dụ :

- Ủng hộ nhớ ngày quốc hận 30.4.75

- Ủng hộ các việc gây quỹ giúp người tỵ nạn

- Ủng hộ các cuộc tranh đấu cho dân quyền

Xem tiếp trang 64



# TRANG THIẾU NHI



Chắc đã có một lần em nghe hoặc đọc đến tên nước Mônacô. Đó là một nước nhỏ bé nằm giữa biên thùy hai nước Pháp và Ý Đại Lợi. Mặc dù nhỏ bé nhưng là nước lắm chuyện ly kỳ. Hôm nay TRANG, THIẾU NHI xin giới thiệu đến các em truyện "ĐẮC QUÁ" của nhà văn hào Nga Leo Tolstoy.

## ĐẮC QUÁ

Gần biên thùy nước Pháp và nước Ý Đại Lợi, trên bờ Địa trung hải, có một nước nhỏ bé gọi là Mônacô. Nhiều tỉnh nhỏ miền quê có thể tự hào còn có nhiều dân hơn nước đó, vì nó chỉ có chung bảy nghìn người kể tất cả, và nếu hết cả đất đai trong nước có chia ra thì cũng không được một mẫu cho mỗi người dân. Nhưng trong nước nhỏ xíu này có một tiểu vương thực sự, và ông có cung điện, dinh thần, thượng thư, giáo chủ, võ quan và quân đội.

Đó không phải là một đảo bình lớn, nó chỉ có sáu mươi người tất cả, dầu vậy nó vẫn là một đảo bình. Trong nước đó cũng có thuế má như nơi khác: thuế đánh vào thuốc lá, rượu vang, rượu mạnh và thuế thân. Nhưng dù dân ở đây uống rượu và hút thuốc như mọi người nơi khác, họ vẫn ít quá đến nỗi nhà vua sẽ thiếu tiền nuôi dinh thần, công chức và cả chính mình nữa, nếu không tìm thấy một nguồn lợi mới đặc biệt. Mỗi lợi đặc biệt này lấy một sông bạc, ở đây có chơi ru-let(1). Người ta chơi, và dù được hay thua, người chủ sông vẫn được tiền hồ về số tiền người ta bỏ ra đánh; và trong số lãi này, hẳn nộp một món tiền lớn cho nhà vua. Số dĩ hẳn trả nhiều thế là vì đó là sông bạc độc nhất còn lại ở Âu Châu. Một vài tiểu vương Đức trước đây cũng mở các sông bạc như thế nhưng cách đây vài năm, các ông ấy bị cấm không được làm thế. Số dĩ họ bị cấm là vì những sông bạc đó sinh nhiều tai hại. Một người sẽ đến thử

canh may rủi, rồi y sẽ liêu tất cả tiền của mình có và bị thua, rồi liêu cả số tiền không thuộc về mình và cũng thua nốt, rồi trong khi thất vọng, họ sẽ trảm mình hay tự sát bằng súng lục. Bởi thế người Đức cấm các nhà cầm quyền không được làm tiền bằng cách ấy; nhưng không có ai để ngăn cản vua xứ Mônacô, và ông đã được hưởng độc quyền về việc đó.

Bởi thế ngày nay ai muốn đánh bạc thì đến Mônacô. Dù họ được hay thua, nhà vua vẫn được lợi vào đó. "Ta không thể có lâu dài bằng cách làm ăn lương thiện" phương ngôn thường nói thế; và tiểu vương Mônacô biết đó là công việc bán thịt, nhưng biết làm thế nào? Ông phải sống; và lại kiếm lợi ở rượu chè và thuốc lá cũng chẳng phải là một việc đẹp để gì. Vì thế ông đã sống và cai trị, vợ vét tiền và họp triều đình với tất cả các nghi lễ của một ông vua thực sự.

Ông có lễ đăng quang, các cuộc đón tiếp linh đình, huân thưởng, tuyên án và ân xá, cũng có các cuộc duyệt binh, hội đồng luật lệ, và tòa án: y như các vua khác, duy chỉ theo một quy mô nhỏ.

Cách đây vài năm, có xảy ra một vụ án mạng trong lãnh thổ của vị tiểu vương này. Dân trong nước vốn hiếu hòa, và tư trước, một việc như thế chưa bao giờ xảy ra. Các quan tòa họp lại long trọng và xử trường hợp đó theo quy tắc tòa án. Có quan thẩm phán, biện lý, bồi thẩm viên và trạng sư. Họ tranh luận và xử án, rồi sau cùng kết án phạm nhân phải chịu xử trảm như luật dạy. Tới đây mọi việc đều xuôi. Rồi họ đệ án lên vua. Vua đọc án và phê chuẩn "Nếu nó phải hành hình, thì xử tử nó đi".

Chỉ có một chỗ bẻ tắc trong vấn đề là họ không có máy chém để chặt đầu, mà cũng chẳng có người hành hình. Các thượng thư suy xét vấn đề đó, và quyết định gọi thư thỉnh cầu

sang Chính phủ Pháp, hỏi xem người Pháp có thể cho họ mượn chiếc máy và một nhà chuyên môn để chặt đầu phạm nhân, và nếu có thể, thì yêu cầu người Pháp vui lòng cho biết tổn phí là bao nhiêu. Thư gởi đi. Tuần sau thư phúc đáp đã tới; máy chém và nhà chuyên môn, họ có thể cung cấp, và giá tiền là 16.000 quan (phật lạng). Việc này đã tâu lên vua. Vua suy nghĩ về việc đó. "Mười sáu ngàn quan! Thằng khốn nạn ấy không đáng số tiền đó", vua nói: "Không thể làm cách nào rẻ hơn được ư? Trời ơi! 16.000 quan nghĩa là tăng thuế hơn hai quan vào mỗi đầu người trong toàn dân rồi. Dân sẽ chẳng chịu và việc này có thể gây nên cuộc nổi loạn!".

Vì thế một cuộc hội đồng được triệu tập để xét xem có thể làm được gì hơn; và người ta quyết định gởi thư thỉnh cầu như thế sang nước Ý. Chính phủ Pháp là chính phủ cộng hòa nên không kính trọng vua chúa; nhưng vua nước Ý là một quốc vương láng giềng, rất có thể ngại bằng lòng việc ấy với một giá rẻ hơn. Vì vậy lá thư đã được tháo ra, và họ nhận được thư trả lời chóng vánh.

Chính phủ Ý đáp rằng sẽ sung sướng cung cấp một cái máy chém và một tay chuyên môn; tất cả sẽ hết 12.000 quan, kể cả lộ phí. Giá này rẻ hơn, nhưng xem ra hãy còn quá đắt. Thằng ranh ấy không đáng giá số tiền đó. Món tiền đó vẫn có nghĩa là gần hai quan thêm vào thuế đánh vào đầu mỗi người. Một cuộc hội đồng khác lại được triệu tập. Họ bàn luận xét xem có thể làm cách nào với ít phí tổn hơn. Hay là có thể gởi một người lính báo họ làm việc ấy một cách vụng về đơn giản vậy chẳng? Ông đại tướng được triệu tới và hỏi ý kiến: "Ông có thể tìm cho chúng tôi một người lính để chặt đầu thằng ấy không? Lúc chiến tranh họ không ngại gì giết người. Thực ra đó là việc họ đã được luyện tập để thi hành. Thế rồi ông đại tướng bàn qua việc ấy với quân lính xem có ai sẽ đảm nhận công việc đó chẳng. Nhưng chẳng người lính nào muốn làm. Họ nói: "Không, chúng tôi không biết cách làm; đó không phải là điều người ta đã dạy chúng tôi".

Vậy bây giờ phải làm gì? Các thượng thư lại xét đi xét lại lần nữa. Họ triệu tập một hội đồng, một ủy ban, và một tiêu ban; rồi sau cùng, họ quyết định rằng thượng sách là đổi án tử hình thành án chung thân. Giải pháp đó sẽ làm cho vua có thể tỏ lượng khoan hồng, và như thế lại rẻ hơn.

Vua đồng ý và như thế đã xong xuôi. Nhưng bây giờ còn một điều ngăn trở nữa, là không có một nhà lao thích hợp cho người bị án chung thân. Có một nhà giam nhỏ để nhốt phạm nhân tạm thời, nhưng không có nhà tù kiên

cố thích hợp cho việc dùng thường trực. Tuy vậy, họ đã tìm được một nơi thích hợp, và nhốt chàng thanh niên kia vào đây rồi cử một người canh giữ. Người lính gác phải coi phạm nhân và cũng phải đi lấy đồ ăn cho hắn tại nhà bếp ở hoàng cung.

Tù nhân ở lại đây hết tháng này qua tháng khác cho tới khi một năm đã qua. Nhưng khi một năm qua, một hôm vị tiêu vương nhìn đến số chi thu đã nhận thấy một khoản tiêu mới. Khoản đó là việc giam giữ phạm nhân ấy; và lại nó cũng chẳng phải là một khoản ít ỏi gì. Đã phải có một người lính gác riêng, lại còn phải có lương thực cho phạm nhân ấy nữa. Số tiền đó tới hơn 600 quan một năm. Và tệ hơn cả là thằng ranh ấy còn trẻ trung khỏe mạnh và rất có thể sống đăm chục năm nữa. Khi người ta xét kỹ món tiền đó, thì công việc thật là nghiêm trọng. Để vậy không được cho nên vua triệu các thượng thư tới và truyền rằng :

"Các ông phải tìm cách khác rẻ hơn để đối phó với thằng ranh ấy. Kế hoạch hiện tại tổn phí quá". Và các thượng thư họp để xét đi xét lại, cho tới khi một vị nói: "Thưa các Ngài, theo thiên ý tôi, ta phải thải người lính gác đi". "Nhưng, như thế" một vị thượng thư khác tiếp lời, "Nó sẽ trốn đi". Người thứ nhất lại nói: "Ồ! mặc nó trốn đi, kệ xác nó!". Rồi họ đề trình kết quả cuộc bàn cãi lên vị tiêu vương và Ngài cũng đồng ý với họ. Viên lính gác đã bị thải, và họ đợi xem rồi công việc sẽ ra thế nào. Tất cả các điều xảy ra là : đến giờ cơm, phạm nhân mò ra, và khi không thấy người lính gác, hắn đi đến bếp nhà vua để kiếm bữa cơm của mình. Họ cho gì thì hắn lấy thứ ấy, rồi trở về tù, khóa cửa tứ nhốt mình lại, và ở lý trong đó. Hôm sau lại việc như thế xảy ra. Hắn mò đi tìm ăn vào đúng giờ; nhưng còn chuyện vượt ngục thì tuyệt nhiên hắn không tỏ một dấu hiệu nào. Vậy phải làm thế nào? Họ xét lại việc đó.

"Chúng ta sẽ phải báo thẳng với hắn"-họ nói thế- "rằng chúng ta không muốn giam giữ hắn. Bởi vậy vị thượng thư bộ Hình truyền đưa hắn đến trước mặt ông.

"Sao anh không trốn đi?", ông thượng thư hỏi "Chẳng có người lính gác nào canh giữ anh. Anh có thể đi đâu tùy ý thích và nhà vua cũng mắc kệ".

"Tôi có thể nói rằng nhà vua mắc kệ là phải người kia trở lời, nhưng tôi chẳng có chỗ nào mà đi. Tôi làm được gì? Với bản án của các ngài, các ngài đã phá hoại đời tôi, và người ta sẽ hắt hủi tôi. Và lại, tôi không còn quen làm việc nữa. Các ngài đã xử với

tôi tệ lắm. Như thế không công bằng. Điềm thứ nhất là một khi các ngài đã kết án tử hình cho tôi, nhỡ ra các ngài đã phải rút tội rồi, nhưng các ngài lại không làm như vậy. Đây là một việc mà tôi không ta thán gì cả. Rồi các ngài kết án tôi phải cầm cố chung thân và lại bắt người lính gác để đem cơm nước cho tôi, nhưng sau một thời gian các ngài lại thả người ấy, và tôi đã phải tự đi lấy đồ ăn. Lần nữa tôi cũng không than phiền gì. Nhưng bây giờ các ngài lại muốn cho tôi đi khỏi ư! Tôi không đồng ý việc ấy. Các ngài muốn làm gì thì làm, nhưng tôi nhất định không đi".

Vậy làm thế nào bây giờ? Lần nữa hội đồng được triệu tập. Họ phải theo cách hành sự thế nào? Thăng ấy không chịu đi. Họ suy đi xét lại. Cách duy nhất để trừ khử hẳn là cấp cho hắn một số tiền hưu trí. Và họ tưởng trình việc đó với vua. "Không còn cách nào khác nữa" họ nói, "và dù sao ta cũng phải trừ khử hắn". Món tiền đó đã được ấn định là 600 quan, và họ đã nói việc này cho tù nhân biết "Được" hắn nói, "chẳng sao cả, miễn là các ngài hứa trả cho đều đều. Với điều kiện đó tôi bằng lòng đi".

Như thế là vấn đề đã được ổn định. Y đã lĩnh trước một phần ba số tiền niên kim, rồi rời khỏi lãnh thổ nhà vua. Một mười lăm phút đồng hồ trên xe lửa, y đã đi di cư và lập nghiệp ngay bên kia biên thủy, ở đây y tậu một mảnh đất, bắt tay làm nghề trồng rau để bán, và bây giờ y sống để chịu làm. Cứ đúng hạn là y đi lĩnh tiền hưu trí. Sau khi lĩnh tiền rồi, y vào sông bạc, đánh vại ba quan, khi được khi thua, rồi trở về nhà. Y sống 1 cuộc đời bình thản và yên ổn.

Cũng là điều may mà hắn đã không phạm tội ở một nước mà họ không ngại phí tổn để chặt đầu người, hoặc giam giữ phạm nhân suốt đời tại nhà lao.

● LEO TOLSTOY



## CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ

Ông Yên Ly mang một tên vô lai ngoài giữa chợ. Đêm về ông vẫn thản nhiên đi ngủ, cửa chẳng cài then. Tên vô lai nửa đêm lên tới kê dao bên cổ ông Yên Ly mà dọa rằng: Người có 3 tội đáng chết, đã làm nhục ta giữa chợ làm nhục xong không bỏ trốn mà lại về nhà ngủ, về ngủ lại không đóng cửa để ta đến tận giường. Yên Ly nghe nói liền cười ghê rợn và trả lời tên vô lai: Người cũng có 3 tội đáng chết mà không biết đó thôi: Bi ta làm nhục giữa chợ mà không biết làm gì là một, phải đợi lúc tối của mớ mới dám vào định giết ta là hai, phải leo lên giường kê dao vào cổ ta rồi mới lên giọng hăm he là ba, chưa thấy nhục sao còn đứng đó? Nghe ông Yên Ly nói xong tên vô lai bèn lấy dao của cổ tú vụn.



## TÌNH ANH EM

Riêng tặng các con KHANH, ĐIỀM, BÊ TỬ.

Ngày xưa có hai anh em nhà quê, sớm mất cha mẹ. Người anh có vợ còn người em ở một mình. Hai anh em cùng làm ruộng chung nhưng hai bồ lúa chứa riêng nằm cạnh nhau ở ngoài đồng và cùng đồng phân như nhau.

Một hôm người anh nói với vợ: "Cha mẹ sinh ra hai anh em, tôi thì đã có vợ trọn phần êm ấm, không lo lắng gì cả, chỉ thương cho em tôi sống lẻ loi một mình".

Người vợ bàn với chồng: "hay là mình đem bớt phần lúa của mình cho chú ấy để chú có thêm tiền cưới vợ". Người anh hội ý nên tối hôm đó hai vợ chồng cùng ra đồng vát lúa của mình sang bồ lúa người em.

Cũng đêm đó người em nằm trần trọc không ngủ được, người em suy nghĩ: "Mình sống một mình thành thói, còn anh mình có vợ phải lo nhiều hơn hay là mình sang bớt phần lúa của mình cho anh chị". Thế là khuya hôm ấy người em ra đồng thật sớm vát lúa của mình sang qua bồ lúa người anh. Sáng hôm sau hai anh em cùng ra đồng làm việc, cả hai ngạc nhiên vì hai bồ lúa vẫn bằng nhau như trước. Tối hôm sau người anh một lần nữa thực hiện ý định của mình, anh ta chờ đến nửa đêm ra đồng vát lúa của mình sang cho em. Cũng đêm đó người em cũng suy nghĩ như người anh nên đợi đến nửa đêm ra đồng vát lúa của mình sang bồ lúa của người anh. Tình cờ hai anh em gặp nhau trong lúc đang vát lúa. Cả hai cảm động ôm chầm lấy nhau. Thật là hiếm có trong tình anh em vậy.

● NHIÊN - Lingen/Ems



## Sư tử và chó sói

Hồi xưa, trên Hy Mã Lạp Sơn, có một con sư tử làm chúa tể sơn lâm, ngồi trên năm trăm con sư tử. Về sau, chúa già thường bị bệnh, cho nên mình ốm, mắt mờ.

Một hôm, chúa dật năm trăm con sư tử đi, rúi sụp té xuống một cái hầm khô, năm trăm con hùm bèn bỏ đi, không thèm cứu. Lúc đó, gần hầm có một con chó sói nhỏ, thấy chúa bị nạn, nó nghĩ rằng: "Mình ở núi này được bình yên và được ăn thịt no nê, thỏa thích, ấy là nhờ đức lớn của ngài, nay vua bị nạn, nó nào ngồi ngó cho danh?". Bấy giờ gần hầm có một nguồn nước, chó sói bèn lấy lưới và chân mà tát nước cho qua hầm, giấy lát, nước ngập đầy hầm, sư tử mới lồi lên khỏi.

Một vị thần trên núi, thấy vậy mới ngâm bài kệ này :

Oai thế vang lừng thay chúng ghê,  
Còn khi nhờ lấy bon hèn què.  
Chó khinh kẻ thấp tài sơ tiên,  
Hùm mạnh nhằm phen chó cứu về.

Chúng ta đã nghe qua câu chuyện trên của tác giả La Fontaine, có lẽ thi sĩ La Fontaine xem sách cổ, thấy sự tích này liền nảy ý mà viết thành bài "SƯ TỬ VỚI CHÓ SÓI" hay là "SƯ TỬ VỚI CHUỘT". Chúng ta cũng nhận thấy rằng: "Dẫu ai có sức mạnh và oai thế đến đâu cũng có lúc phải nhờ đến kẻ hèn yếu và thấp thỏi hơn mình. Như chúa sơn lâm trong chuyện La Fontaine, nhân khi ngoạn cảnh vương bầy, vùng mãi không ra, may nhờ có con chuột thương tình, bèn lai cắn đứt dây và cứu lấy vua, cũng như chuyện chim và người: "Bởi con chim quá sợ con ó nên con chim bay đến để nhờ ta che chở cho, tuy cái mỏ nó không thốt ra lời được, chở con mắt nó dưới ướm vì nó diên. Vậy ta nên dùng đủ phương thế mà dùm bọc nó và cứu mạng cho nó".

Các việc làm (hay cái nghiệp) của tôi là của cái của tôi. Các việc làm của tôi là cái thái của tôi. Các việc làm của tôi là cái thái bực lấy tôi. Các việc làm của tôi là hàng phái của tôi. Các việc làm của tôi là chỗ tôi gói thân. Những việc làm của ta đâu có mất, nó sẽ kết quả một ngày kia.



● MINH HIẾU (Gießen)

## NÓI THẬT CÓ THƯỜNG, NÓI DỐI BỊ ĐÒN

Ngày xưa có một người học trò nghèo phải xin đi làm công cho nhà một ông quan. Quan tướng công thấy mặt mày của người làm công thông minh dĩnh dạc nên lấy lòng thương mà hỏi :

- Nhà người làm gì, nhà không đủ ăn sao mà đến đây làm công kiếm ăn ?

Người học trò thú thật, nhà mình nghèo, không đủ tiền ăn học nên xin đi làm công kiếm tiền. Quan tướng công nghe thế mới muốn thử tài người học trò nên chỉ con Bạch mã (ngựa trắng) đang ăn cỏ và bảo :

- Nếu nhà người làm được 4 câu thơ vinh về con ngựa được ta sẽ ban thưởng. Người học trò cất giọng :

Bạch mã mao như Tuyết,  
Tứ túc cương như Thiết.  
Tướng công kỵ Bạch mã  
Bạch mã phi như Phong.

Dịch :

Ngựa trắng lông như tuyết  
Bốn chân cứng như sắt  
Quan tướng công cỡi ngựa  
Ngựa chạy nhanh như gió.

Quan tướng công nghe xong liền khoái và thưởng ngay cho người học trò tiền bạc để mang về cho gia đình.

Ở gần xóm có anh chàng nghe xầm xì về chuyện đó nên nổi lòng tham. Anh học thuộc 4 câu thơ và giả dạng xin vào nhà quan tướng công làm việc. Y như người học trò nghèo trước, anh chàng cũng được quan tướng công chỉ ngay một bà già và nói :

- Nếu nhà người vinh được 4 câu thơ về bà già thì ta sẽ thưởng. Chàng thanh niên cất giọng :

Bà lão mao như tuyết,  
Tứ túc cương như thiết.

Nghe xong hai câu tướng công đã biết là đồ giả rồi nhưng vẫn hỏi tiếp : "sao nữa".

Anh chàng sẵn dịp tiếp luôn :

Tướng công cỡi bà lão  
Bà lão phi như phong.

Nghe xong tướng công nổi giận bắt anh chàng giả mạo học trò nghèo đó nằm xuống đánh một trận và đuổi ra khỏi nhà quan.

(Trích trong tập truyện cười Việt Nam)





## DANH NHÂN NƯỚC VIỆT

### Cụ MẠC ĐÌNH CHI (Sứ giả Trưng Nguyên)

Người huyện Chí Linh (tỉnh Hải Dương, Bắc Việt). Ông dẫu trang nguyên năm 1304. Vóc người nhỏ bé tướng mạo xấu xí, thoạt đầu ông bị vua Trần Anh Tôn có ý ghét bỏ, nhưng nhà vua thay đổi ý kiến sau nhiều lần ông tỏ ra có tài tranh luận. Vì thế ông được cử đi sứ qua Trung Quốc và vua Tàu cũng phục tài phong là "Lưỡng Quốc Trưng Nguyên".

\*\*\*

### TỤC NGŨ CA DAO

Lời nói không mất tiền mua,  
Lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau.



### EM CÓ BIẾT ?

Tiêm thuốc Tây (Apotheke) lâu đời nhất của nước Đức là tiệm thuốc Tây hiệu Löwen-Apotheke ở tại thành phố Trier đường Graben. Nó được mở ra năm 1241.

\*

Bé by nặng nhất thế giới ra đời năm 1879 tại tỉnh Neuschottland phía Đông nước Canada. Vừa mở mắt chào đời em đã cân nặng 10,7 kilogramm và cao 0,76 mét.

\*\*\*

### CHUYỆN VUI

#### GOTT SEI DANK!

Ông C. lớn tuổi làm lò bánh người Đức. Ông có tính kiên nhẫn, cố học tiếng Đức nhưng học mãi chẳng nói được câu nào. Hàng ngày ông hết sức bức mình nào là những thằng Đức làm chung nó sai ông, lại còn thằng nhóc con mới vào học nghề cũng bắt chước bọn kia ăn hiếp ông. Ông cố chịu đựng những tức quá Ông nghĩ ra "mình phải học nói một vài câu tiếng Đức cho nó nề mình". Ở nhà, con ông dạy ông nói được một câu. Ông phải học đi

học lại năm mười bốn và tin rằng ông không bao giờ quên câu này.

Sáng hôm sau vào sở, ông chỉ tờ lịch tuần tới, có 2 ngày lễ in màu đỏ, ông nói với thằng học nghề:

- Gott "zeit" Dank !

Thằng nhóc con hàng ngày hay lên mặt ăn hiếp ông, hôm nay nó đứng ngăn ngõ nhìn ông nó chẳng hiểu ông muốn nói gì.

Ông tức quá, nghĩ bụng "Á! thì ra mày lại dốt tiếng Đức hơn tao". Một lần nữa ông chỉ tay vào tờ lịch rồi chỉ tay lên trời lặp lại câu :

- Gott zeit Dank !

Thằng Đức học nghề chợt hiểu, nó phát lên cười to và vỗ vai ông.

- Gott sei Dank !

Ông C. then độ mặt và một lần nữa ông đành "chịu thua thằng Đức con".

(Viết theo lời kể của một ông lớn tuổi)  
NHIÊN - Lingen/Ems

### Tiếp theo trang 59

- Các kháng thư, các biểu tình chống Cộng
- Đả đảo các cuộc bang giao của nước ta tạm trú và CSVN
- Tranh đấu để đoàn tụ những người còn kẹt ở Việt Nam
- Tranh đấu để người ở đảo sớm định cư.

#### DÀI HẠN :

- Phổ biến lại những tài liệu có ích lợi cho công cuộc chung.
- Cố võ cho các việc xin và tiêu thụ sách báo có đường hướng đảng theo đảng kích lệ.
- Thịnh thoàng có những bài nghiên cứu về sự sụp đổ của hệ thống tư tưởng và kinh tế Cộng Sản.

#### KẾT LUẬN :

Muốn cho báo chí đóng góp phần tích cực của mình vào công cuộc giải phóng đất nước Việt Nam có hiệu quả, báo chí cần phải đoàn kết thật sự, đoàn kết sẽ tạo được niềm tin nói độc giả, thì sự hướng dẫn quần chúng sẽ đem lại ích lợi thiết thực cho chính nghĩa tự do trong công cuộc giải phóng đất nước.



# TIN TỨC



● Từ 17 đến 22 tháng 10 năm 1986, Đại Đức Trụ Trì chùa Viên Giác đã đi Marseille, Lyon và Paris để thăm các chùa Phổ Đà, Thiên Minh, Khánh Anh, Tịnh tâm và Linh Sơn. Trong chuyến viếng thăm này Đại Đức đã chú lễ và thuyết giảng nhân ngày vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tại chùa Phổ Đà ở Marseille. Đã có hơn 100 Phật Tử về tham dự lễ này. Những ngày sau đó Đại Đức cùng với ĐH Kiến trúc sư Trần Phong Lưu đã đi thăm các chùa nêu trên nhằm mục đích thu thập thêm những kinh nghiệm về việc xây cất chùa, để có một cái nhìn cụ thể cho việc xây chùa Viên Giác tại Tây Đức trong năm tới.

● Đây là lần thứ 3 tại địa phương Wiesbaden tổ chức buổi lễ Phật vào ngày 25 tháng 10 năm 1986. Có một số đông Phật Tử quanh vùng đã về đây tham dự lễ. Sau buổi lễ Phật quý Phật Tử đã được nghe Đại Đức Thích Như Điển giảng về Bát Chánh Đạo.

● Vào ngày 8 tháng 11 năm 1986 Hội Người Việt Ty Nạn tại Freiburg đã tổ chức một buổi lễ Phật cho đồng bào Phật Tử quanh vùng. Buổi lễ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng và chấm dứt vào lúc 14 giờ chiều. Có khoảng 50 Phật Tử đã tham dự lễ này. Sau phần nghi lễ, quý Phật Tử đã nghe Đại Đức Thích Như Điển giảng về "Niềm tin của người Phật Tử". Sau buổi giảng là buổi cơm chay thân mật do các Phật Tử khoản đãi.

● Vào 10 giờ sáng ngày 15 tháng 11 năm 86, Đại Đức Thích Quảng Ba - từ Úc đến - đã thuyết giảng tại chùa Viên Giác cho đồng bào Phật Tử về một số vấn đề giáo lý căn bản. Điều mà Phật Tử hiện diện hôm đó chú ý đến Đại Đức là âm điệu Thiên vị trong giọng tụng kinh cũng như tán kệ của Thầy. Đây là một giọng đặc biệt mà có lẽ ngày nay ở Hải Ngoại ít có Thầy nào sánh được.

● Buổi chiều cùng ngày trên Đại Đức Thích Như Điển đã cùng với Ban Hộ Trì Tam Bảo chùa Viên Giác đến Lingen/Ems để làm lễ và thuyết giảng cho đồng bào Phật Tử tại đây. Đây là lần đầu tiên do gia đình Đạo Hữu Phạm Hồng Sáu và một số bà con Đạo Hữu thiện chí tại địa phương tổ chức; nhưng cũng đã qui tụ được khá đông đủ bà con Phật Tử về tham dự. Sau buổi lễ, quý Phật Tử nghe giảng về "Cuộc Đời Đức Phật". Sau đó là tiệc trà thân mật và chia tay.

● Ngày 22 tháng 11 năm 1986 Hội Người Việt Ty Nạn tại Karlsruhe đã tổ chức một buổi lễ Phật cho đồng bào Phật Tử quanh vùng. Có một số đông Phật Tử đã tham dự lễ này.

● Ngày 29 tháng 11 năm 1986 tại Bremen đã tổ chức một buổi lễ Phật và nghe thuyết giảng. Đây cũng là lần đầu tiên địa phương Bremen tổ chức buổi lễ Phật cho đồng bào Phật Tử quanh vùng và cũng đã có rất đông đủ bà con Phật Tử về tham dự. Sau buổi lễ Phật có thành lập Chi Hội Phật Tử tại địa phương này.

● Tại Bá Linh đã tổ chức một buổi lễ Thọ Bát Quan Trai 24 tiếng đồng hồ và buổi lễ Phật định kỳ cho đồng bào Phật Tử vào ngày 6 và 7 tháng 12 năm 1986 vừa qua. Trong ngày Thọ Bát Quan Trai quý Phật Tử đã nghe Đại Đức Thích Như Điển giảng về Kinh A Di Đà. Buổi lễ Phật định kỳ có rất đông đồng bào Phật Tử tham dự. Ngoài Đại Đức Thích Như Điển ra còn có quý Thầy và quý Cô trong Chi Bộ GHPGVN Tây Đức cũng đã chứng minh lễ này.

● Ngày 5 tháng 12 năm 1986 quý Thầy và quý Cô đã vân tập tại chùa Viên Giác để họp định kỳ của Chi Bộ. Mục đích của buổi họp là kiểm điểm thành quả hoạt động trong thời gian qua và hoạch định chương trình làm việc trong thời gian tới - nhất là việc xây cất chùa Viên Giác trong năm tới.

● Tại Norddeich cứ 3 tháng 1 lần có tổ chức một buổi lễ Phật định kỳ cho đồng bào Phật Tử còn ở tạm cư trong trại. Do đó Đại Đức Trụ Trì chùa Viên Giác đã về đây vào ngày 14 tháng 12 năm 1986 để làm lễ và thuyết giảng cho đồng bào. Buổi lễ đã quy tụ khá đông đồng bào Phật Tử trong trại.

● Sau khi dự lễ tại Norddeich Đại Đức Thích Như Điển sang Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan và Nhật Bản để thăm các trại ty nạn cũng như thực hiện một vài công việc Phật sự cần thiết về việc xây cất ngôi chùa Viên Giác tại Tây Đức.

● Tết Đinh Mão nhằm vào ngày 29, 30 và 31 tháng 1 năm 1987, tức nhằm ngày thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Chùa Viên Giác sẽ đón giao thừa vào tối ngày 28 (thứ 4) tháng 1 năm 87 và Tết sẽ kéo dài cho đến cuối tuần và rằm tháng giêng sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 2 năm 1987 (quý vị sẽ nhận được thư mời Tết trong thời gian tới).

---

## TIN NIỆM PHẬT ĐƯỜNG THIỆN HÒA

---

Đã từ lâu, đồng bào Phật Tử Düsseldorf và vùng phụ cận hằng mong ước có một ngôi Niệm Phật Đường, để làm nơi nương tựa tinh thần cho quý vị lớn tuổi, cũng như cho những ai phải quần quật với công ăn, việc làm nơi hằng xưởng, tìm nơi thoái mái trong những ngày cuối tuần. Cơ duyên đã đến, vào đầu tháng 12/85, đồng bào Phật Tử nơi này, đã cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Phú về thành lập ngôi Niệm Phật Đường THIÊN HÒA tại số 123 Münster Str. thành phố Düsseldorf. Nhưng vì nơi này quá chật hẹp, không thể dung chứa được số Phật Tử qui tụ về trong những ngày lễ

via. Đại Đức Thích Minh Phú quyết định tìm nơi khá  
địa rộng rãi hơn. Ngày 22.9.86 vừa qua, Niệm Phật  
Đường THIÊN HÒA được di chuyển về Gutenberg Str.24,  
4050 Mönchengladbach 1, Tel.02161/601750.

Hôm 25.9. vừa qua, Niệm Phật Đường đã tổ chức buổi  
lễ Phật đầu tiên nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm, gần  
100 Phật Tử đã về lễ Phật và tung kinh cầu an.

Buổi lễ hôm nay có đặc phái viên báo Đức đến tìm  
hiểu về sự sinh hoạt của đồng bào Phật Tử và nghi  
thức hành lễ của Phật Giáo. Đặc biệt trong giờ hành  
lễ, có ông bà Becker - Người có phòng cho thuê để  
làm Niệm Phật Đường - đến dự suốt thời kinh. Mặc dù  
những động tác, hoặc chấp tay, hoặc xá chào hấy còn  
ngượng ngập nhưng biểu lộ sự thành tâm, thành kính  
vô cùng của ông bà người Đức này. Ông bà dùng bữa  
cơm chay đạm bạc, sau đó bà Ana Becker cùng đồng bào  
Phật Tử trao đổi những mẫu chuyện rất lý thú, đầy  
đạo vị.

Có thể đây là duyên lành đến với ngôi Niệm Phật  
Đường, vì trong một dây chung cử khó tìm được những  
người lân cận có lòng mến mộ đạo Phật, họ không lấy  
làm khó chịu với hội chúng, tiếng mõ trong những  
thời công phu sớm tối. Đồng bào Phật Tử quanh vùng  
cũng đã đồng tâm khấn nguyện cùng Long Thần Hộ Pháp  
hộ trợ cho ngôi Niệm Phật Đường THIÊN HÒA ngày càng  
tăng huy.

\*\*\*

## TIN PHẬT GIÁO NAM ÚC

### LỄ TÔN TRÍ KIM THÂN ĐỨC BỒN SỨ VÀ THÁNH TƯỢNG ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TẠI CHÙA PHÁP HOA (NAM ÚC) THÀNH CÔNG VIÊN MÃN.

Nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị Phật  
rất được sùng bái, tác tượng tôn thờ tại nhiều quốc  
gia trên thế giới. Tôn danh tiếng Phạn của Ngài là  
Avalokiteshvara Bodhisatva, tiếng Trung Hoa là Kwan  
Yin, Kwan Am, tiếng Nhật là Kwan Non, Tây Tạng là  
Tchenréjigs, v.v...

Ngài là một vị Bồ Tát đồng thời với Đức Thích Ca Mâu  
Ni, từng tham dự vào việc diễn giảng kinh PHÁP HOA  
(Saddharma Pundarica) của Đức Bồn Sứ.

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Nam Úc đã lấy tên bộ kinh  
này đặt tên cho ngôi chùa của Hội.

Ngài là Đức Phật Tử bi Cứu khổ. Không một lời nguyện  
cầu, kêu cứu nào của chúng sinh đau khổ mà không  
được Ngài quán nghe và đến tế độ, dù phát xuất từ  
nơi thôn quê hay thành thị, trong núi thẳm rừng sâu  
hoặc trên sông dài biển rộng. Oai lực của Ngài rất  
to lớn, khó thể nghĩ bàn.

Nhân dịp lễ vía năm 2530 của Ngài, Hội Phật Giáo VN  
tại Nam Úc tổ chức lễ tây trần kim thân Đức Bồn Sứ  
và thánh tượng Đức Quán Thế Âm vào tối thứ sáu 24.10  
1986 tại chùa Pháp Hoa. Buổi lễ đã diễn ra trong

không khí trang nghiêm, theo nghi thức Đại Thừa dưới  
sự chủ lễ của Thượng Toạ Thích Như Huệ, Phó Hội Chủ  
Tông Hội Phật Giáo VN tại Úc Đại Lợi, kiêm Lãnh đạo  
Tinh thần Hội PGVN tại Nam Úc, kiêm Hội Trưởng Hội  
PGVN tại Nam Úc và sự tham dự của hàng trăm Phật Tử,  
bà con đồng hương Việt Hoa. Điều cảm động là dù gió  
mưa rét buốt, tất cả Phật Tử vẫn tiến ra lễ đài lễ  
thiên trước sân chùa để dự lễ tây trần.

Sáng 25.10.86, từ tờ mờ sáng, Phật Tử khắp nơi lần  
lượt kéo về chùa để dự lễ an vị kim thân Đức Bồn Sứ  
và thánh tượng Đức Quán Thế Âm.

Vào lúc 11,00 giờ, đại lễ chính thức được cử hành.  
Trước hết Đạo Hữu Hoàng Phi Lưu Hoàng Nguyên thay  
mặt Ban Tổ Chức tuyên bố khai mạc, nói qua ý nghĩa  
cũng như thông qua chương trình buổi lễ.

Thượng Toạ Phó Hội Chủ kiêm Lãnh đạo Tinh thần Hội  
Phật Giáo VN tại Nam Úc đã chào mừng các quan khách  
đến tham dự, gồm Ông Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt  
Tự Do Úc Châu Nam Úc, ông Đan biểu đời lập tại Nam  
Úc, Linh mục Jefferies Foale, Chủ tịch Hội Ty Nan  
Đông Đương tại Nam Úc, các Ni Sư người Úc thuộc Phật  
Giáo Tây Tạng, quý vị đại diện các tôn giáo, cơ quan  
đoàn thể Việt Úc, quý thân hào nhân sĩ, quý Phật  
Tử Việt Hoa và bà con đồng hương tu hội tông cộng  
trên năm trăm người.

Kế tiếp, Thượng Toạ nói qua ý nghĩa ngày lễ vía Đức  
Quán Thế Âm, lễ tôn trí kim thân Đức Bồn Sứ và thánh  
tượng đức Quán Thế Âm. Thấy đã tận thân sự phát tâm  
đóng góp nhân, tài, vật lực của tất cả bà con nhớ đó  
mới có được các bức tượng, bộ chuông mõ, lư hương to  
lớn thỉnh từ Đại Loan về. Kim thân Đức Bồn Sứ cao  
2,60m trong thế tịnh tọa uy nghi ngồi trên tòa sen  
nơi chánh điện, ánh vàng thép lóng lánh trên vô  
tướng phước điền y của Ngài càng làm rực tỏa những  
tướng tốt trên khuôn mặt tử bi của đức Bồn Sứ. Nhiều  
Phật Tử say sưa chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài thật  
lâu mà không chớp mắt, không muốn rời chánh điện.

Thánh tượng đức Quán Thế Âm màu trắng, cũng cao 2,60  
mét, được an vị trên một bệ cao trước kỳ đài. Đôi  
mắt diệu hiền của Ngài đang nhìn xuống cõi trần gian  
nhiều đắng cay, khổ ải và trên tay luôn có nước tinh  
canh dường.

Có thể nói hôm nay là ngày vui mừng nhất của chư  
Tăng Ni và Phật Tử Nam Úc, vì chùa có được hai bức  
tượng xinh đẹp, to lớn nhất ở Úc Đại Lợi.

Sau khi cử hành lễ an vị Phật xong, chư Tăng Ni và  
quý quan khách, Phật Tử cùng bà con đồng hương sang  
hậu đường dùng bữa cơm chay thân mật.

Sau đó, lúc hai giờ chiều, ông Chris Hurford, Tổng  
trưởng Di Trú và Sắc Tộc Sư Vụ Liên Bang đã từ Can-  
berra đến viếng thăm chùa và chiêm ngưỡng dung nhan  
hai thánh tượng. Tượng cũng cần nhắc rõ là trước  
đó một ngày, ông Tổng trưởng đáp lời mời của Hội  
Phật Giáo, đã gửi một điện tín đến Hội, cáo lỗi vì  
bận công vụ ở Canberra, nên không thể đến dự lễ lúc  
11.00 giờ sáng, và ông sẽ đến vào lúc 2,00 giờ chiều

cùng ngày. Ông Hurford đã bày tỏ sự vui mừng khi thấy trong một thời gian ngắn, Hội Phật Giáo VN tại Nam Úc đã phát triển một cách nhanh chóng và tốt đẹp về nhiều mặt, từ cơ sở vật chất đến các công tác xã hội, văn hóa, những đóng góp đáng kể cho cộng đồng đa văn hóa này.

Thượng Tọa Hội Trưởng thay mặt cho Phật Tử Nam Úc, cảm ơn ông Tổng Trưởng về những sự giúp đỡ Hội trong quá khứ và mong ông cũng như chính phủ luôn quan tâm đến các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người Việt ly hương chúng ta.

Cũng xin ghi nhận thêm là đáp lời mời của Ban Tổ Chức nhật báo địa phương Advertiser, dù rất bận rộn trong ngày Nam Úc có tổ chức cuộc đua xe quốc tế Grand Prix, báo vẫn cử ký giả, nhiếp ảnh viên đến dự đại lễ, phỏng vấn, chụp ảnh và ở lại dùng cơm chay thân mật với Hội.

Hoàng Phi LIU HOÀNG NGUYỄN

\*\*\*

## TIN SINH HOẠT HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM TỰ NẠN tại TÂY ĐỨC

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 1986 Giáo Hội Thiên Chúa Giáo tại Münster đã tổ chức một buổi lễ cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới tại Thánh Đường St. Lamberti Münster.

Các tín đồ Phật Giáo tại địa phương đã được Đạo Hữu Võ Hữu Xán hướng dẫn đến tham dự buổi lễ, cùng chung cầu nguyện với các tôn giáo khác như Thiên Chúa, Tin Lành, Do Thái Giáo và Hồi Giáo.

Buổi lễ đã quy tụ gần 1.500 người như tờ Westfälische Nachrichten Münster ngày 27.10.86 mô tả. Đây là điểm đáng lưu ý trong vấn đề hòa đồng tôn giáo tại xứ này cho việc hòa bình của Thế giới và nhân loại.

● Ngày 1 tháng 11 năm 1986 gần 40 Đạo Hữu và Phật Tử tại 3 vùng Fürth, Erlangen và Nürnberg đã tập trung tại nhà của Đạo Hữu Đức Hương, Diệu Tịnh để lễ Phật và sau đó có họp để bầu một Chi Hội Phật Tử tại 3 địa phương này.

Kết quả đã được ghi nhận như sau :

Chi Hội Trưởng	:	Đạo Hữu Quảng Ngộ Hồ Chuyên
Chi Hội Phó Nội Vụ	:	" " Nguyễn Mộng Cui
Chi Hội Phó Ngoại Vụ	:	" " Đặng Hoàng Hiến
Thư Ký	:	" " Đức Hương Hồ Thanh
Thủ Quỹ	:	" " Diệu Thiện Tiêu thị

và các Tiểu Ban. Thị.

Tài Chánh - ĐH Diệp Năng Tài, Trai soạn - ĐH Mai Bích Lan. Tướng tế Xã hội - ĐH Đặng Như Nam, Gia đình Phật Tử - ĐH Nguyễn Đức Hải và ĐH Võ thị Mỹ, Hộ Trì Tam Bảo - ĐH Diệu Hương Võ thị Lý và ĐH Lê thị Cao.

Đây là một thành quả đáng được khích lệ và vào ngày

21 tháng 3 năm 1987 sắp tới tại địa phương Fürth sẽ tổ chức buổi lễ ra mắt Ban Chấp Hành của Chi Hội Phật Tử tại đây.

\*\*\*

## LỄ MẶN KHÓA LỚP VIỆT NGŨ tại DÜSSELDORF

Vì tương lai con em mai sau, Hội Người Việt Tự Nạn C.S. tại Düsseldorf có mở khóa dạy tiếng Việt vào mỗi thứ bảy từ 10 - 12 giờ 30. Sau bốn tháng, kết quả được ghi nhận rất tốt đẹp.

Khoá học gồm hơn 60 em, chia làm ba lớp. Lớp 1A cho các em chưa biết đọc, viết chữ Việt, chữ Đức. Lớp 1B cho các em đọc, viết được chữ Việt, chữ Đức. Lớp 2 cho các em đọc hiểu, viết chữ Việt khá thông thạo, lớp này các em được giảng dạy về văn học, sử học và địa lý Việt Nam.

Hôm 25.10.86 vừa qua, ban Giảng Huân tổ chức lễ MẶN KHÓA, qua sự trợ giúp của INVICCS Düsseldorf và Hội Phụ Huynh Học Sinh quyên góp và một ngày công hiến cả giờ bán gây quỹ, mua sách vở, dụng cụ học sinh, làm phần quà tưởng thưởng cho các em giỏi cũng như khen ngợi khuyến khích các em siêng năng, hiếu học.

Được biết khóa kế tiếp mở vào ngày 15.11.86. Với 4 lớp, phân chia tương tự. Đặc biệt có lớp Toán cho các em ở những năm cuối của bậc trung học Đức, lớp này do anh chị sinh viên thiện chí đảm trách.

Sau khi phát phần thưởng cho các em, tiếp theo chương trình, Giáo sư Trịnh Chuyết lên nói trước gần 100 cử tọa về đề tài "TÂM QUAN TRỌNG CỦA TIẾNG VIỆT TRONG CÔNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ NẠN TẠI HẢI NGOẠI". Tưởng cũng nên nhắc lại về ông bà G.S. Trịnh Chuyết. Bà Trịnh Chuyết nữ danh Tạ thị Xuân. Mặc dù Bà ở tuổi hưu, nhưng rất tích cực trong việc vận động đồng bào phụ huynh học sinh quanh vùng gửi con em tới học. Bà cũng tận tâm hướng dẫn anh chị em Giáo viên trong việc giảng dạy. Đứng trước kết quả khả quan sau những tháng tận tâm của ban giảng huân và sự phụ lực của phụ huynh, Bà bày tỏ sự ao ước là làm thế nào để thành lập "Hội Bảo Vệ Tiếng Việt Cho Con Em" cho có hệ thống và đồng nhất, mặc dù, theo Bà biết, mỗi nơi mỗi Hội đoàn, đều có lớp Việt Ngữ, nhưng đó chỉ là những cố gắng đơn lẻ, không thể nào mang lại kết quả mỹ mãn. Theo Bà nghĩ, tại CHLB Tây Đức, có hai nơi có thể cân đáng việc này. Một, Trung Tâm Văn Hóa Độc Lập; hai, Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Viên Giác. Bà ước mong những nơi này có những xúc tiến cụ thể hơn.

Giáo sư Trịnh Chuyết, có lẽ nhiều người biết ông qua những bài sưu tầm trên báo Độc Lập và rải rác vài tờ báo khác. Nếu biết rõ về Ông hiện giờ, sẽ cảm phục lòng nhiệt quyết của Ông đối với Văn hóa và Dân tộc. Hiện Ông lâm trọng bệnh, di chuyển bằng xe lăn, mất ngủ, phải dùng nhiều loại kính lúp để đọc sách báo, thế nhưng Ông luôn luôn kiên nhẫn, phấn đấu với bệnh tật để đóng góp sự hiểu biết của Ông cho đồng bào.

# Giới thiệu

● Quang Trung Hội (Người Việt Quốc Gia St. Gallen)  
Postfach 161-9014 St.Gallen, Suisse - sẽ tổ chức Tết  
vào lúc 16 giờ ngày thứ 7, 28.2.1987 tại địa điểm

Evang. Kirchengemeindehaus  
Haldenbul Gossau (St.Gallen)

Ngoài việc vui xuân còn có văn nghệ giúp vui gây quỹ  
giúp Tàu Cap Anamur. Vậy xin các đồng hương tham  
gia ủng hộ chương trình này.

\*~\*

● Một ngôi chùa Phật Giáo đầu tiên nơi Thánh Địa Bồ  
Đề Đạo Tràng (Bouddha Gaya) tại Ấn Độ đã sắp thành  
hình do sự thao thức thực hiện của Thầy Lâm Trung  
Quốc và môn đệ của Thầy. Đây cũng là một tin mừng  
chung cho Phật Tử chúng ta. Quý vị nào có hảo tâm về  
Phật sự này xin gửi về chùa PGVN, Bồ Đề Đạo Tràng  
BP 541 P 147 - 75667 Paris Cédex 14 - FRANCE hoặc  
chuyển thẳng vào Konto Nr. 00050491501-43 Société  
Général - AE Denfert, 5 Av. du Gal Leclerc, 75014  
Paris - FRANCE.

\*~\*

● Danh sách Ban Chấp Hành Hội Người Việt Ty Nạn Reut-  
lingen và Vùng phụ cận nhiệm kỳ I (1986-1987) :

Hội Trưởng : Anh Lý Văn Văn  
Hội phó Nội vụ : Ông Ngô Chiêu  
Hội phó Ngoại vụ : Anh Trần Quốc Doanh  
Thủ quỹ : Chị Đậu Thị Thu Nguyệt  
Thủ ký : Anh Phùng Đức Tuấn

Ban Văn Hóa, Sinh hoạt, Thể thao :

Anh Nguyễn Anh Tuấn (TB)  
Anh Phạm Văn Phú (PB)  
Chị Lương Thị Ngọc Thịnh (PB)

Ban Văn Nghệ :

Anh Nguyễn Đức Tuấn (TB)  
Anh Trần Văn Huyền (PB)

Ban Liên Lạc :

Anh Đỗ Văn Nho

Ban Xã Hội :

Chị Lai Ngọc Loan

Ban Âm thực, Tiếp tân :

Bà Huỳnh Kỳ (TB)  
Chị Nguyễn Thị Sửu (PB)

Ban Cổ vấn :

Ông Vũ Ngọc Tuấn (Reutlingen)

và đại diện vùng :

Ông Đinh Trí Chính (Reutlingen)  
" Lê Thọ Hạng (Metzingen)  
" Kiều Thái (Lichtenstein)  
" Hoàng Đôn Trinh (Tübingen)  
Anh Trần Thành Công (Gomaringen)  
" Ngô Văn Phương (Düßlingen)

Địa chỉ liên lạc :

Hội Người Việt Ty Nạn Reutlingen và Vùng phụ cận  
C/o LÝ VĂN VĂN  
Brühlstr. 13 - 7413 Gomaringen  
Tel. 07072/8414

## ● MĂNG NON

Tờ báo trẻ viết hải ngoại. Thư từ bài vở  
xin gửi về :

MĂNG NON  
C/o VIDİ Postfach 844  
4600 Dortmund 1 - West Germany

● Đón đọc SAU NGÀY TANG - Tuyển tập truyện ngắn của  
Vũ Nam (gồm những truyện viết rải rác từ năm 1981  
đến nay).

. Đọc "Sau ngày Tang" để tìm về lại quê hương Việt  
Nam với những khổ đau triền miên.

. Đọc "Sau ngày Tang" để sống với những ngày tháng  
vui buồn trong cuộc đời ty nạn.

. Đọc "Sau ngày Tang" để thấy mình còn một quê hương  
để nhớ về.

Sẽ do Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam tại Han-  
nover (Tây Đức) xuất bản và phát hành vào năm 1987.

● Đón đọc Nguyệt san Văn hóa, Xã hội  
VIỆT NAM

của Giáo sư Phạm Việt Tuyền sẽ bắt đầu phát hành sau  
Tết Đinh Mão. Địa chỉ liên lạc :

Việt Nam  
14, rue de l'Ail - 67000 Strasbourg  
France

● Nhà Thuốc Tây mới mở do Dược sĩ người Việt Nam  
chúng trông coi.

. Nhận cung cấp thuốc theo toa Bác sĩ trên toàn nước  
Đức.

. Nhận bán và gửi thuốc Đức về Việt Nam.

Quý đồng hương xin liên lạc về :

Lý Huỳnh Bá  
Kurt Schumacher Apotheke  
Kurt Schumacherstr. 118  
4650 Ge.-Schalke Tel. 0209/872035

\*~\*~\*

# Thông báo

\* Quý vị gửi bài cho Viên Giác xin gửi vào đầu và  
giữa tháng lẻ để còn kịp thời giờ đánh máy cũng như  
trang trí cho tờ báo, xuất bản vào tháng chẵn. Xin  
thành thật cảm ơn quý vị.

\* Báo Viên Giác đang cần một họa sĩ thiện nguyện,  
cộng tác thường xuyên để thay đổi các hình vẽ trên  
báo và nhằm làm trẻ trung hóa tờ báo. Quý họa sĩ có  
lưu tâm vấn đề này xin cho thư về chùa.

\* Viên Giác là một tờ báo đạo đi vào cuộc đời, do  
đó cần có thêm nhiều cây bút biên khảo và viết về  
văn nghệ, truyền ngôn v.v... Những vị nào có khả  
năng về lãnh vực này xin đừng quên Viên Giác.

\* Tin về việc xây chùa Viên Giác xin xem phần "Thư  
Tòa Soạn".

\* Tại chùa có phát hành lịch treo tường gờ từng ngày có đầy đủ ngày âm dương và lịch tử vi coi tuổi trọn năm Đinh Mão. Quý vị nào cần có những lịch trên xin gửi về chùa - 20 DM cho lịch treo tường và 22 DM cho lịch tử vi kê cả cước phí.

\* Mỗi khi có sự liên lạc về chùa, xin quý Đạo Hữu Phật Tử vui lòng ghi địa chỉ rõ ràng chữ in càng tốt để tránh sự thất lạc thư từ khi hồi âm.

✽✽✽✽

## Cảm tạ

Trong thời gian qua Viên Giác đã nhận được các kinh, sách, báo chí của các chùa, Hội Đoàn v.v... Xin thành thật cảm ơn và xin giới thiệu đến các đạo gia xa gần.

Tại Đức : Vidi Information số 8/4, Entwicklung und Zusammenarbeit số 10/86, Độc Lập số 9+10/86, Tây Đức Kiêu Báo số 159+160, Măng Non số 22, Viên Đông số 11, Developpement et Coopération số 5/86, Nhân quyền số 14, Arbeiterwohlfahrt, Dân Chúa Âu Châu số 54, Tự Bi Âm số 3, Der Mittlere Weg 11/86, Thông Tin số 9/86, Informationsmaterial Südostasien Flüchtlinge, Thập Huệ U Mặc Tập, Hồn Việt số tháng 8+9+10+11/86.

Tại Bỉ : Tuệ Giác số 3, Vượt Sóng số 47.

Tại Pháp : L'essentiel du Bouddhisme (Yếu nghĩa Phật pháp) HT Thích Huyền Vi, L'espérance số 18, Khánh Anh số 32, Chiến Hữu số 34, Ai Hữu số 58, Lời Chúa số 72+73.

Tại Hoa Kỳ : Thơ Hồn Việt (Đấng Phướng), Chí an Newsletter, Nguồn Đạo số 12; Nguồn Sống số 6, Thanh Niên Hành Động số 8, Proper Dharma Seal, Tự Do Dân Chủ số 10+11, Kinh Vạn Phật, Lương Hoàng Sám + Nghiên Cứu Kinh Phật, Yếu Chỉ Thiên Tông, Kinh Thiên Địa Bất Động (Chùa Đức Viên).

Tại Canada : Liên Hoa số 52, Từ Ân số 14, Dân Quyền số 101, Lửa Việt số 69, Pháp Âm số 8, Bulletin số 4.

Tại Úc : Vì Nước số 51, Phổ Quang số 7.

Tại Đài Loan : Hiện Đại Phật Giáo số 65, Trung Ngoại số 365.

## Nhắn tin

● Tìm hai con là TRẦN QUANG VINH và TRẦN HOÀI HÃ ra đi bằng đường bộ theo ngã Ban Mê Thuật từ năm 1976. Hai con nay ở đâu, xin liên lạc về địa chỉ sau :

Trần Văn Quang  
Spinnereistr. 1/W254 - 3000 Hannover 91  
West Germany

Bà con cô bác ai biết tin về 2 cháu cũng xin vui lòng thông báo về địa chỉ trên. Xin cảm ơn trước.

✽

● Cháu Tuấn,  
Vừa đọc báo Viên Giác thấy cháu cần gặp hay biết tin Ông Trần Đình Thứ (Đồng Thành) hiệu vàng ở Qui Nhơn.

Bác đây rất thân thích với hai ông bà. Vậy bác gửi địa chỉ của hai ông bà con Ông Thứ.

Nhưng rất tiếc là hai ông bà ấy đã đi Mỹ lập nghiệp từ năm ngoài, có lẽ chỉ còn con cái ở Stuttgart. Vậy cháu hãy thử cho gia đình rồi con cái sẽ chuyển sang Mỹ. Chờ Bác không có địa chỉ ở Mỹ.

Vài hàng tin châu rú.

Trần Đình Thứ

BA Zuritweg-7000 Stuttgart 75

Heimaden

Tel. 0711/442709

Nếu không có trả lời thì cho bác biết theo địa chỉ sau  
Lê thị Mèo

Niederstr.10 - 4300 Essen 1

✽

● Vũ Viết Tâm con trai của Bồ Ngái ở địa chỉ Hermann Oberender Wallstr.20 - 4352 Herten Bertlich, Tây Đức muốn tìm Cô Mai, con của Ông Ba Y, cháu Ông Tư Cầu trước ở làng Khương Thượng, Hoàn Long Hà Nội, lấy chồng cảnh binh Pháp tên là Jo. Sang Pháp năm 1946 nay ở đâu, xin liên lạc về địa chỉ trên.

## GIỚI THIỆU HỘI ĐOÀN

Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản Hamburg e.V. đã bầu lại Ban Chấp hành nhiệm kỳ 1986 - 1988 vào ngày 15-11-1986 với thành phần như sau:

Chủ tịch: Ô. Phạm Văn Thế

Phó Chủ tịch Nội vụ: Ô. Huỳnh Thoảng

Phó Chủ tịch Ngoại vụ: Ô. Nguyễn Văn Lộc

Thủ quỹ: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Ủy viên Thể thao: Ô. Lương Hữu Cẩm

Ủy viên Thông tin Báo chí: Anh Từ Tuấn Kiệt

Ủy viên Xã hội: Anh Diệp Văn An

Địa chỉ liên lạc:

Văn Phòng Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản Hamburg  
Bei den Höfen 21

2000 HAMBURG 70

Tel. 040 - 654 69 24

(tin NH)



# TIN XÃ HỘI

## ĐOÀN TỤ THÂN NHÂN TẠI ĐÀO

Theo thông tư mới nhất của Cơ quan Từ Thiện CARITAS, Info 2, trong th áng 11.1986 cho tất cả người Đông dương hiện đang tị nạn tại Tây đứ c, khoảng 3 nói rằng:

Bản thông tư có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cho biết họ đã mới quyết định lại tiêu chuẩn cho trường hợp đặc cách xin đoàn tụ với thân nhân còn độc thân, không có con cái (con ruột, hoặc anh chị em) hiện đang sống trong các trại tị nạn ở đông nam A châu, và không được quá 35 tuổi.

Việc này Bộ Ngoại giao đã thông báo đến các Tiểu bang và được sự thỏa thuận.

Vậy những vị nào có thân nhân hiện đang ở trên đảo thỏa điều kiện trên có thể làm đơn xin đoàn tụ với thân nhân mình, đơn gửi đến Bộ Ngoại giao Tây đứ c.

Ban Xã hội Hội Phật tử VN tỵ nạn tại Tây đứ c xin thông báo việc này đến cùng toàn thể Quý đồng hương.

Đơn xin đoàn tụ có thể liên lạc trực tiếp đến Bộ Ngoại giao, cũng như các Tổ chức Xã hội giúp người Tỵ nạn tại Tây đứ c. Ngoài ra Quý đồng hương có thể liên lạc qua 2 cơ quan sau đây để nhận đơn, cũng như mọi thắc mắc liên quan đến việc này sẽ được chỉ dẫn.

### \* Ban XÃ HỘI

Hội Phật tử Việt nam tỵ nạn tại Tây đứ c

C/o Chùa VIÊN GIÁC

Eichelkampstr. 35a

3000 Hannover 81

Tel. 0511 - 864638 hoặc

Tel. 05131 - 95002

\* Trung tâm Cố vấn Tâm lý Xã hội cho người Việt tỵ nạn tại Tây đứ c

Heimstätte Nazareth

Z.Hd. Herrn Ngô Vĩnh Phúc

Friedenstr. 1

2980 Norden - Norddeich

Tel. 04931 - 8039

Vài giấy tờ cần thiết cho việc nộp đơn là:

- Bản Fotokopie thông hành người đứng đơn
- Bản khai sanh đã dịch ra tiếng Đứ c của người đứng đơn xin,
- Bản khai sanh đã dịch ra tiếng đứ c của thân nhân ở bên đảo,

## VIỆT NAM

VIỆT NAM nước mất... mười một năm  
Nhưng cảnh tang thương, đi! triệu, trăm  
Bao kẻ lạc loài vương dau khổ  
Chết biển, rừng sâu, ngấm khóc, thắm...  
Người ở, người đi làm sâu nhớ  
Phụ tử chia rời hết ngày thờ,  
Mẹ già thui thui đêm canh vắng  
Buồn, hận ngập tràn thưở nào với...

Để ta trở lại cùng quê cũ  
Ấm áp tình người, gió nhẹ ru  
Không còn băng giá từng đông đến  
Lê nhen lũng tròng tủi cỏ hương...  
Vùng trời ngày đó ta thêm sống  
Không tiếng đàn, bom, dỏ máu hồng  
Nghìn xưa kinh, sử muôn oai, vệ  
Tiền đứ c, sánh vai mái thắm lòng !

HUYNH MINH

(Quang Minh Từ Chicago)

## GIỚI THIỆU

Các bạn yêu thơ hãy tìm đọc

TẬP SAN **thi ca**

Vườn thơ hải ngoại

Bài vở phong phú

Trình bày trang nhã

Phát hành ba tháng một lần

ĐẶC BIỆT: Hình thức báo tặng



Thư về:

TẬP SAN THI CA  
BERLINERSTR. 100  
8000 MÜNCHEN 40  
WEST GERMANY



# TIN VIỆT NAM

## VN ĐỒNG Ý KHÔI PHỤC KẾ HOẠCH O.D.P.

Tin Bangkok.- Tin mới nhất từ Sài Gòn cho biết, Chính phủ VC đã khôi phục "kế hoạch xuất cảnh có trật tự" (ODP). Bản công bố mới này do Phan Quang Khải - UBND Thành phố Hồ Chí Minh ký tên, nhưng điều kiện cứu xét so với lúc trước khắc khe hơn nhiều.

Trong công văn cho biết, Chính phủ VN đồng ý xử lý 60 ngàn hồ sơ (cộng 300 ngàn người) đi dân xuất ngoại. 60 ngàn hồ sơ này được phân phối như sau :

1.- 15 ngàn đơn xin đi Mỹ, thuộc thành phần nhân viên kỹ thuật có văn bằng Đại học, trước đã từng làm trong cơ cấu quân đội Mỹ ở Saigon.

2.- 35 ngàn đơn xin đi Úc, thuộc thành phần công nhân, trước kia đã từng phục dịch trong cơ cấu quân đội Mỹ ở Saigon, như công nhân tạp dịch, vệ sinh v.v...

3.- 10 ngàn đơn xin đi Mỹ của thành phần con lai Mỹ, hoặc đoàn tụ gia đình.

Điều đặc biệt cần nên lưu ý là người đứng ra bảo lãnh hiện đang ở ngoại quốc, phải thi hành cái gọi là "Nghĩa vụ", tức là phải đóng "Tiền chuộc thân", thì thân nhân mới được quyền bước lên máy bay xuất ngoại.

Theo kế hoạch ODP muốn xin đi Mỹ, thì "Tiền chuộc thân" là 7 ngàn Mỹ kim, còn các quốc gia khác thì chỉ cần đóng 5 ngàn Mỹ kim thôi (rẻ được 2 ngàn Mỹ kim). Tuy vậy, trong đó không có ghi rõ là tính mỗi đầu người, hay cho mỗi gia đình.

Trong bản công bố mới còn cho biết thêm, Chính phủ Mỹ còn phải hoàn trả tiền "Sinh hoạt phí" cho các cựu sĩ quan quân đội miền Nam bị giam trong các trại cải tạo, mỗi người mỗi ngày 2 Mỹ kim, và tính từ ngày 30.4.75 đến ngày rời khỏi Việt Nam, bằng không sẽ không được xuất ngoại. Còn những cựu quân nhân này, nếu đã có lập gia đình rồi, cũng chỉ được phép đi một mình thôi, chờ sau khi đến Mỹ, mới bảo lãnh cho vợ con qua sau.

Những hồ sơ bảo lãnh của thân nhân ở ngoại quốc, nếu là người vượt biên sau ngày 30.4.1975, thì đều không được cứu xét.

Ngoại trừ Chính phủ ngoại quốc dùng "Văn kiện hợp pháp" (hoặc văn kiện có hiệu lực tương đương) can thiệp với Chính phủ Việt Nam, lúc đó mới xem tình hình mà xử lý cho thích hợp.

Qui định này rất mở hồ, vì phân đông những đơn xin cho gia đình đoàn tụ, đều thuộc tình hình này, nên có rất nhiều người đều bị dồn vào thế tuyệt vọng. Cái câu "Chính phủ ngoại quốc có thể dùng văn kiện hợp pháp can thiệp với Chính phủ Việt Nam" là chỉ tình hình cá biệt, hoặc chỉ Chính phủ ngoại quốc và Chính phủ Việt Nam song phương đạt thành hiệp nghị? Có thể phải chờ có thêm "Công bố mới" lúc đó mới giải thích minh bạch.

Chính phủ Việt Nam còn kêu gọi những người không thể xuất ngoại, như công chức, giáo sư Đại học, Bác sĩ y khoa, và Kỹ sư v.v... phải ở lại để phục vụ cho quốc gia, nếu nhà cửa của họ đã bị Cục quản lý nhà cửa của Chính phủ đăng ký tiếp thu, thì có thể hủy bỏ đăng ký trước, và cấp hoàn nhà cửa lại.

Còn về phần con lai Mỹ muốn theo kế hoạch ODP sang Mỹ, nếu người mẹ của đứa con lai đã tái giá, thì không được cùng xuất ngoại. Đứa con lai sau khi được định cư tại đất nước gia, lúc đó cũng chỉ được phép bảo lãnh cha mẹ ở Việt Nam mà thôi.

Chính quyền VC còn cho biết, nội dung trong công bố mới về kế hoạch ODP là "Quyết định của cộng đồng thỏa hiệp giữa 3 Chính phủ Việt Nam, Mỹ quốc và Úc Châu".

## 349 NGƯỜI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP XUẤT CẢNH

Tin Bangkok.- Nhân viên phụ trách cơ cấu kế hoạch ODP của Tòa Đại sứ Mỹ ở Thái Lan vừa cho biết, ngày 30.10.86 vừa qua, có 349 người Việt Nam được phép xuất cảnh rời khỏi Saigon, sang Mỹ để đoàn tụ gia đình.

Phát ngôn viên Tòa Đại sứ Mỹ cho biết tiếp, trong số 349 thân nhân Việt Nam, có 338 người với lý do đoàn tụ gia đình, còn 11 người thuộc thành phần đi dân sang Mỹ.

## VẬT GIÁ TẠI SÀI GÒN LÊN KINH KHỦNG

Tin Bangkok.- Theo tin từ Saigon cho biết, tình trạng sinh hoạt tại Saigon-Chợ lớn gần đây không có biến đổi nhiều, chỉ có vật giá

thì leo thang không chịu nổi và kinh người, tất cả giá hàng gia tăng thật cao và thật nhanh, được kể là đứng đầu các thành phố trên thế giới.

Thứ bảy tuần trước, mua 1 kilo thịt heo 1800 đồng, qua thứ hai tuần sau lên đến 3.000 đồng (có lẽ tính theo tiền cũ); 1 tách cà phê trong 1 tháng có thể điều chỉnh 3 lần giá cả, đầu tháng mỗi tách là 80 đồng, cuối tháng đã lên đến 200 đồng. Dầu hôi chợ đen mỗi lít 800 đồng. Còn giá vàng và đồng đô la Mỹ, mỗi ngày sáng và chiều giá thị trường chợ đen khác xa nhau.

Dân chúng ở Saigon-Cholon, luôn luôn sống trong tình trạng hồi hộp và lo sợ, họ mong nhận được quà tiếp tế của thân nhân ở ngoại quốc gửi về để đỡ đói nhất, và họ cầu trời khấn Phật, hy vọng sớm được nhận giấy xuất cảnh, hầu thực hiện giấc mộng xuất ngoại, để đoàn tụ gia đình.

## **ĐỒNG BẠC VIỆT NAM BỊ XUỐNG GIÁ THÊ THÂM**

Tin Bangkok.- Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam ngày 8.11.86 công bố về hồi suất tiền tệ cho biết, đồng bạc Việt Nam từ 15 đồng đổi 1 đồng Mỹ kim, nay phải 80 đồng mới đổi được 1 đồng Mỹ kim. Như vậy, cho ta thấy đồng bạc Việt Nam đã xuống giá một cách thê thảm, và trị giá hồi suất đã giảm xuống 530%.

Nhân sĩ trụ giới kinh tế ngoại quốc tại đây nhận xét, đồng bạc Việt Nam bị xuống giá một cách thảm bại, là vì Hà Nội đứng trước tình hình kinh tế bị khó khăn và quá nghiêm trọng đành phải chọn lựa một cách đau khổ.

Trên thực tế, trường kỳ đến nay, vật giá trên thị trường Hà Nội đã không ngớt leo thang, đã sớm chứng tỏ là trị giá của đồng bạc Việt Nam cũng sẽ tiếp tục mất giá.

## **\*CỤ QUÂN NHÂN Ở SÀI GÒN BỊ HẠN CHẾ XUẤT NGOẠI**

### **\*NGƯỜI THẤT NGHIỆP NHIỀU-SỐNG NHỜ MẤY THÙNG QUA**

Tin Bangkok.- Tại Saigon hiện nay, có hơn 40 ngàn chiếc xe xích lô đạp 3 bánh, mà phu xe đạp xích lô phần đông đều là cựu quân nhân của Chính phủ Việt Nam trước kia.

Về đêm, họ trải chiếu trên vỉa hè trước công

nhà Quốc Hội cũ, tức là nhà hát Tây xưa, hoặc dưới các đài kỷ niệm trong thành phố. Tội nghiệp họ không có nhà, và cũng không còn nhà để trở về, vì họ sau khi được phóng thích từ các trại giam để học tập cải tạo, lại bị đuổi đi "Khu kinh tế mới", họ lên trôn về Saigon.

Có rất nhiều cựu quân nhân, sau khi từ trại tập trung được phóng thích trở về đến nhà, thì người nhà đã vượt biên xuất ngoại. Hiện họ chỉ còn một nguyện vọng duy nhất là được thân nhân ở ngoại quốc bảo lãnh, và đi theo "Kế hoạch xuất cảnh có trật tự" (ODP) để rời khỏi Việt Nam, nhưng gần đây kế hoạch ODP đã có biến động, Chính quyền VC không cho phép những người vượt biên sau 30.4.75 ở ngoại quốc bảo lãnh thân nhân, khiến cho nhiều người dân sau bức màn sắt phải vì thế mà sa vào vòng tuyệt vọng.

Miền Nam Việt Nam bị VC quấy động từ sau ngày 30.4.75 đến nay, chẳng những về mặt kinh tế bị khó khăn, mà nhân tài cũng bị chôn vùi. Trước ngày 30.4.75, Saigon có trên 2 ngàn Bác sĩ Y khoa, đến lúc Saigon bị thất thủ, thì có hơn 800 bác sĩ leo lên phi cơ trực thăng sang Mỹ. Số còn lại, cũng không ít người vượt biên thành công trong việc rời khỏi bức màn sắt.

Những Bác sĩ Y khoa hoặc nhân viên kỹ thuật hiện còn bị kẹt tại Saigon cũng chưa chắc gì được Chính quyền VC trọng dụng. Nhà đương cuộc Hà Nội không tin nhiệm họ, còn cưỡng bách họ đi lao động bằng thể lực. Vì vậy, nên số Bác sĩ còn lại, và đang hành nghề tại Saigon, không bằng 1 phần tư số người trước ngày 30.4.75.

Gần đây, do nơi kế hoạch ODP có biến động, nên Chính quyền Cộng đảng mới kêu gọi những nhân viên kỹ thuật không được phép xuất ngoại, hãy ở lại phục vụ cho nhà nước, nhưng trên thực tế thì không bao giờ có cơ hội để phát huy sở trường của họ.

Số người thất nghiệp hiện ở Saigon rất nhiều các gia đình phần đông đều nhớ lãnh quà ở ngoại quốc gửi về để nuôi sống. Có nhiều gia đình, mỗi năm đều lãnh được 4 thùng quà từ ngoại quốc gửi về. Theo lời một người Việt tỵ nạn mới từ sau bức màn sắt vượt biên đến đây cho biết, anh ta có người con định cư ở Pháp, gửi 1 thùng quà trị giá 350 đồng quan Pháp về Việt Nam, thế mà đủ nuôi sống cho họ trong thời gian 4, 5 tháng. Thuốc tây ở Việt Nam rất hiếm, đến nỗi mấy ông Bác sĩ cũng tìm ở bán lậu thuốc Tây để mua, hầu về bán lại cho bệnh nhân.

...

Bệnh viện Chợ Rẫy hiện nay là Bệnh Viện lớn nhất tại Saigon-Cholon, nhưng cũng thường không đủ thuốc để cấp cho bệnh nhân. Vì vậy nên có nhiều người bị tai nạn xe cộ, được đưa vào bệnh viện, Bác sĩ phải trao 1 toa thuốc cho thân nhân của bệnh nhân, trong đó ghi những món thuốc cần dùng (gồm cả băng vải để băng bó vết thương), và dẫn họ đến Chợ trời mua đủ rồi mới bắt đầu điều trị.

Rất nhiều học sinh đều không cố tâm đi học, làm cha mẹ cũng không trách mắng con mình, vì họ biết rằng dù cho con cái của mình có cố gắng học hành đến đâu đi nữa, thì cũng chẳng nhằm gì, vì họ chỉ lo nỗi sợ cho con mình phải thường xuyên hối hận và kiểm thảo nhất là học tập chủ nghĩa cộng sản. Có điều đáng mừng là nhiều học sinh lại thích theo học khóa Anh văn, có người không tiếc tiền dăm mỗi giáo sư Anh văn đến nhà dạy kèm.

\*\*\*

## TIN VIỆT NAM VŨ NGỌC LONG

### SÔ VIẾT ÁP LỰC: CÔNG ĐẢNG VN THAY ĐỔI LỚN

#### \*VĂN TIẾN DŨNG BỊ LOẠI?

#### \*THANH TRÚNG, TRÈ TRUNG ĐẢNG!

Vào ngày 12.8.86 tức chưa tròn 1 tháng sau ngày lên nắm chức Tổng bí thư Đảng, Trưởng Chính và bầu đoàn đá vôi vàng đi Nga bệ kiến dân anh vĩ đại Gorbachow, cuộc Nga du của Trưởng Chính lần này được báo chí thế giới mô tả là thất bại. Với sự đón tiếp lạnh nhạt của giới lãnh đạo điện Cẩm linh. Theo Tạp chí Kinh tế Viễn Đông (F.E.E.R) ghi lại trong số phát hành 9/86 như sau : Trưởng Chính chỉ được hai nhân viên ngoại giao cấp trung của Sô Viết ra đón ở phi trường, báo này ghi tiếp, trên phép lịch sự ngoại giao chưa khi nào đón tiếp một phái đoàn chủ tịch nhà nước và Tổng bí thư Đảng, Sô Viết lại hành động như vậy". Sau mấy ngày lưu lại Mạc Tư Khoa Trưởng Chính đã được gặp Gorbachow và một số yêu nhân Sô Viết. Nhưng sau đó không có một bản thông cáo chung nào được tuyên bố. Giới quan sát tình hình thế giới đưa ra nhận xét Trưởng Chính đi Nga lần này để năn nỉ, van xin Gorbachow cho được tiếp tục nắm chức

Tổng bí thư Đảng sau Đại hội kỳ 6 vào tháng 12/86 này. Đồng thời nhận những chỉ thị của Sô Viết trong vấn đề cải tổ đảng CSVN cũng như thiết lập quan hệ lại với Trung Quốc. Mặt khác ban "huân lệnh" của Gorbachow đọc ngày 28.7.86 tại Vladivostok phải được đảng CSVN tuân hành triệt để. Sau chuyến Nga du của Trưởng Chính hơn 2 tháng, giới du khách Tây phương ghé Hà Nội về cho biết Trưởng Chính đã bị giới lãnh đạo Mạc Tư Khoa phiến trách về sự phung phí các khoản viện trợ của Sô Viết một cách quá đáng. Cho tới nay những điều nghe được trên của du khách Tây phương được xác nhận là đúng. Theo Tạp chí Kinh tế Viễn Đông số ra ngày 27.11.86 loan tin Văn Tiến Dũng Tổng trưởng Quốc phòng đã bị loại khỏi sự tuyển lựa đợt đầu về phía quân đội, để được đề cử là đại biểu trong số 78 đại biểu tham dự Đại hội Đảng kỳ 6.

Chúng ta còn nhớ vào tháng 5/84 Văn Tiến Dũng cầm đầu một phái đoàn của Hà Nội qua Nga cầu cứu. Sau khi có những cuộc đụng độ mạnh với bộ đội Trung Quốc ở vùng biên giới và Trung Quốc hăm dọa dạy cho CSVN bài học thứ hai. Đáp lời kêu cứu hàng triệu tấn chiến cụ của Sô Viết đã ào ạt đổ vào Việt Nam. Chuyến Nga du của Văn Tiến Dũng được mô tả là thành công. Có lẽ với số chiến cụ mà Sô Viết viện trợ cho CSVN mà trong hơn 2 năm qua bộ đội CSVN không làm nên trò trống gì ở chiến trường Kampuchea. Nên đó là lý do Văn Tiến Dũng đã bị loại khỏi hàng ngũ lãnh đạo chớp bu trong đảng CSVN lần này. Trong khi đó cũng có những tin đồn tướng Lê Đức Anh sẽ là người thay thế Văn Tiến Dũng trong chức vụ Tổng trưởng Quốc phòng.

#### \*THEO GƯƠNG QUAN THẤY SÔ VIẾT TRÈ TRUNG HÓA HẰNG NGŨ.

Thời gian Đại hội Đảng kỳ 6 đã gần kề, Hà Nội bây giờ trong rộn ràng, bận loạn. Phía dân chúng khắp nơi thì đang mong ngóng, chờ đợi một biến cố. Phía đảng viên cán bộ thì âu lo hồi hộp, mình có phải là con đẻ tế thân không? Còn hàng ngũ lãnh đạo chớp bu thì đang vận động kéo bè kết cánh mài dũa, rỗng, của để cán xé miếng dính chung trong kỳ Đại hội sinh tử lần này. Khác với tất cả kỳ Đại hội lần trước kể từ ngày 3.2.1930 ngày thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương. Đại hội Đảng kỳ 6 lần này mang một tầm mức tối quan trọng cho tương lai và sự nghiệp chính trị của hàng lãnh đạo già nua chớp bu CSVN. Những phán quyết của Đại hội nó có thể làm vinh quang hay đốt cháy tất cả cuộc đời của những tên đồ tể trong Bác bộ phủ. Tạp chí Kinh tế Viễn Đông số 27.11.86 ghi : Năm 1986 có thể coi là một niên biểu quan trọng của Đảng CS VN, nó coi như là một điểm mốc sinh tử. Một

năm với nhiều biến cố dồn dập, vào tháng 7/86 với sự ra đi châu Marx Lê của 2 đảng viên cao cấp kỳ cựu là Tổng bí thư Đảng Lê Duân và Tướng Hoàng Văn Thái. Cả 2 là người đã ở vai trò trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng hơn 1/2 thế kỷ qua. Trong khi đó sự thôi thúc, áp lực từ phía Sô Viết trong vấn đề trẻ trung hóa hàng ngũ lãnh đạo Đảng. Mặt khác sự kèn cựa, tranh giành giữa 2 phe thực dụng và không tưởng trong hàng ngũ lãnh đạo Phe nào cũng cho rằng chủ trương của mình là sẽ cứu nguy được tình trạng chính trị và kinh tế rối bời hiện nay. Tuy nhiên trong năm qua với những thất bại trong vấn đề cải tiến kinh tế của phe không tưởng đã làm Tố Hữu và Trần Phương phải khấn gó ra đi. Ở trong một tình trạng đầu sôi lửa bỏng, Sô Viết áp lực trẻ trung hóa hàng ngũ lãnh đạo đảng thì chia 2 phe, dân chúng thì ta thần ngất trời, đảng viên cán bộ các nơi thì tan vỡ niềm tin. Đây là lúc mà ai cũng thấy tập

đoàn lãnh đạo Hà Nội như bầy kiến bò quanh miêng chén, lối nào là lối thoát. Nhưng dù thế nào đi nữa. Với 5 tỷ dollars mỗi năm hà hơi tiếp sức để nuôi sống chế độ CSVN, nó sẽ là sức mạnh vũ bão quyết định mọi vấn đề cho tập đoàn lãnh đạo CSVN. Tạp chí Cộng Sản số ra 5/86, theo "huấn lệnh" của Sô Viết đã lên tiếng mở đầu. "Nhiều đồng chí thì già và thiếu khả năng lại không còn sức khỏe tốt ham thích sống xa hoa, nhưng lại muốn đòi hỏi một cuộc cách mạng trong hàng ngũ đảng" Ví thế chúng ta phải trẻ trung hóa hàng ngũ lãnh đạo. Tạp chí này ghi tiếp: Để trẻ trung chúng ta nên ấn định một số tuổi cho các cấp lãnh đạo. Tuổi từ 40 đến 50 thuộc cấp tỉnh, tuổi từ 35-45 thuộc cấp quận hoặc có thể trẻ hơn càng tốt. Với chủ trương trẻ trung hóa này, có lẽ trong thời gian tới đây chúng ta sẽ thấy những cá nhân không tên tuổi xuất hiện. Từ đó khó ai có thể tiên đoán được chính sách đối nội và đối ngoại của CSVN vào những năm tới sẽ như thế nào. Tất cả chỉ có thể chờ đợi các diễn tiến sẽ lần lượt xảy ra. Tuy nhiên nếu không quá lạc quan thì chúng ta có thể nhìn vào những thay đổi ở Liên Xô từ tháng 2/85 khi Gorba-chow lên nắm quyền. Chúng ta có thể suy ra các diễn biến ở Việt Nam rồi sẽ lần lượt xảy ra theo khuôn mẫu đó. Một điều nói không quá đáng trong thực tế, Việt Nam ngày nay được Sô Viết coi như một tỉnh huyện của Liên Bang Sô Viết.

Sau 11 năm chiếm trọn 2 miền Nam Bắc, với quyền hạn có trong tay, tập đoàn lãnh đạo CS Hà Nội đã hoàn toàn thất bại, tỏ ra thiếu khả năng trong vấn đề chấn dân, trị nước. Khả năng duy nhất của họ là đẩy đọa và xua đuổi dân đi tha phương lập nghiệp khắp nơi cũng như khả năng đem 60 triệu dân Việt làm

nô lệ cho đế quốc Sô Viết. Giai đoạn hóa thế của đảng CSVN đã phải đến, tất cả chúng ta hãy chờ xem.

VŨ NGỌC LONG  
Tây Đức 11/86

## PHÂN ƯU

Được tin buồn :  
Bác Đoàn Quang Nhân

Thân phụ của anh Đoàn Quang Danh, đã từ trần ngày 23.10.1986 tại Schwalbach/Saar. hưởng dương 53 tuổi. Xin thành kính chia buồn cùng anh Danh và tang quyến Nguyễn cầu linh hồn Bác Nhân sớm tiêu điều miền Cực Lạc.

Cộng đồng Người Việt Ty Nạn vùng Saarland



Được tin thân mẫu của Đạo Hữu Diệu Nhật, Trưởng Ban Hộ Niệm Chi Hội Phật Tử VNTN tại Bà Linh là Cụ Bà :

LƯƠNG THI VÀNG PD Giác Phú  
thọ Bô Tắt Giới tại gia đã mãn kiếp Ta Bà  
ngày 25 tháng 11 năm 1986 tại VN  
Thượng thọ 89 tuổi

Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn tại Tây Đức, và các Chi Hội Phật Tử tại các địa phương Hannover, Berlin, Hamburg đồng kính phân ưu và nguyện cầu cho Hương Linh của Cụ Bà sớm sanh về cõi Phật.

## CHIA BUỒN

Được tin chẳng lành  
chủ ruột

Ông HUYNH HÙNG  
(tức Trường Hùng - Ba Xuyên)  
đã từ trần tại Canada.

Thành thật chia buồn cùng gia quyến và nguyện cầu hương hồn chủ được hưởng phúc an lạc đời đời.

Gia đình Kiều Thái tại Tây Đức và Hoa Kỳ

## TIN TỨC THỜI SỰ THẾ GIỚI



### VIỆT NAM

#### "VŨ BÁO TỬ LIÊN XÔ" HAY ĐỘNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM.

Ngon gió cải cách từ Xô Viết đã ào ào thổi tới VN như vũ bão. Sau lời tuyên bố của Tổng bí Thư Đảng CS. Xô Viết : Gorbachev vào ngày 28-7-86 tại Vladivostok "Vấn đề cộng sản phải bình thường hoá bang giao với Trung Hoa, đó là căn bản để giải quyết toàn bộ vấn đề Đông Dương". Ngoài ra trong tháng 8-86, Trưởng Chính gặp Gorbachev ở Mạc Tư Khoa đã bị phiên trách của Gorbachev về vấn đề phụng phí những khoản viện trợ mà Xô Viết đã đổ vào VN (5 tỷ US\$) chiếm cụ mỗi năm (Trích Tuần báo Kinh Tế Viễn Đông 13-11-86). Sau chuyến đi Nga của Trưởng Chính về, Đảng CS Việt Nam biến chuyển mạnh; để chuẩn bị cho đại hội đảng kỳ 6 dự định tổ chức trong tháng 12/86 này. Theo lời Hoàng Tùng phụ trách công quan tuyên truyền trung ương Đảng CSVN nói với tờ báo Nhật Akahata rằng vào kỳ đại hội Đảng lần này sẽ có một cuộc cải tổ nhân sự rộng lớn từ trung ương xuống địa phương. Mặt khác tin Reuter từ Bangkok Thailand một hồi đồng bộ lão đã đề trình một bức tâm thư yêu cầu giới lãnh đạo chớp bu của Đảng CSVN phải có những cải tổ để cải tạo nền kinh tế và những lầm lẫn trong vấn đề điều hành guồng máy nhà nước. Trong khi đó về phía cán bộ đảng viên đã có những giao động mạnh mẽ về những tin tức cải tổ. Ta thấy Lê đức Thọ trưởng ban tổ chức Đảng, hiện là nhân vật đứng thứ 2 sau Trưởng Chính, đã đưa ra những lời nhận định đầy bi quan về hơn 10 năm thống nhất 2 miền Nam Bắc dưới ngọn cờ Đảng CS như sau: "công tác xây dựng Đảng chưa được bao nhiêu, khuyết điểm tồn tại trong công tác tổ chức xây dựng Đảng còn nhiều và có những mặt rất nghiêm trọng", Thọ nói tiếp: "11 năm qua những cam đo của vật chất, lối sống tư sản đã giết dần giết mòn phẩm chất, đạo đức của cán bộ đảng viên...".

Trong khi đó với chủ trương nói rộng ảnh hưởng ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Xô Viết đã đưa ra những nhượng bộ đối với Trung Quốc, rút 6000 quân ở A Phú Hãn hạn chốt lại

cuối năm 86 và sẽ rút quân ra khỏi Mông Cổ. Mặt khác vào tháng 10-86, cuộc hội nghị lần thứ 9 giữa Xô Viết và Trung Quốc đã thảo luận tới việc giải quyết vấn đề Kampuchea. Xô viết đã thúc giục Trung Quốc nói chuyện thẳng với CSVN, trong khi đó Trung Quốc đòi bộ đội CSVN phải rút trước khỏi Kampuchea rồi vấn đề thông thảo mới đặt ra. Cho tới nay phía Xô Viết đã không đưa ra lời tuyên bố nào về vấn đề bộ đội CSVN rút ra khỏi Kampuchea, vì Xô Viết thấy rằng đó là một vấn đề nan giải cho CS Việt Nam trong lúc này. Tuy nhiên giới quan sát quốc tế thì cho rằng Xô Viết và Trung Quốc đang cố của trả giá về vấn đề bộ đội VN rút khỏi Miến, vì vấn đề này Trung Quốc đưa lên hàng đầu trong 3 điều kiện bình thường hoá Trung Xô. Ngoài ra giới phân tích chiến lược quốc tế cho rằng vấn đề Kampuchea cũng sẽ được giải quyết và năm trong bản tuyên bố tại Vladivostok của Tổng Bí Thư đảng CS Xô Viết. Theo tạp chí Kinh Tế Viễn Đông vào 3-9-86, 1 phái đoàn du khách Nhật gặp Đảng Tiểu Bình ở Bắc Kinh. Đảng đã tuyên bố "Dù mối quan hệ Trung-Xô được nối lại, nếu Gorbachov có giải quyết xong vấn đề Kampuchea, nhưng không thể nào mối giao hảo tốt đẹp trở lại thời kỳ "tràng mật" Trung-Xô trong những năm của thập niên 60". Điều up mở của họ Đảng cho thấy vấn đề Kampuchea đã được Xô Viết và Trung Quốc giải quyết. Bộ đội CSVN sẽ lần lượt rút về, điều mà Phạm văn Đồng rảo trước đơn sau, nói với báo chí Mỹ, cũng như Nguyễn cơ Thạch đã tuyên bố có thể bộ đội CSVN rút khỏi Miến trước hạn kỳ 1990 mà phía Hà Nội đưa ra hồi năm ngoái.

Hơn 5 tháng nữa chức Tổng Bí Thư Đảng, Trưởng Chính thừa hưởng một gia tài do Lê Duẩn để lại, một Đảng rã rời muốn mảnh, nào giới già giới trẻ, giới bảo thủ, giới cải cách, phe Nam, phe Bắc cùng những vật chất xa hoa rồi rớt của chế độ Nam VN để lại đã làm mờ mắt và hủ hóa hầu hết cán bộ, đảng viên. Kinh tế thì rời rạc một tình trạng cực kỳ bi thảm. Xã hội lui về 40,50 năm trước cầm ấm, áo mặc đã trở thành những giẻ xé hoa, phù phiếm của đại đa số trong 60 triệu dân 2 miền Nam Bắc VN - trừ tầng lớp cán bộ, đảng viên.

Trong khi đó thiên tai bão lụt, hạn hán, mất mùa. Xô Viết thì ngày một càng kềm kẹp mạnh mẽ hơn, mọi thứ từ người cho đến nguyên vật liệu đều bị Xô Viết vờ vét đem về Liên Xô, trong khi đó giới CSVN mang tiếng mỗi năm nhận 5 tỷ đô-la viện trợ của Xô Viết - nhưng thực tế là những xe tank, phi cơ, AK, SAM1-SAM2... để làm nghĩa vụ quốc tế. Dân đói khổ, cán bộ hoang mang giao động, Xô Viết kềm kẹp, VN bây giờ là 60 triệu dân thống khổ còn thống khổ điều linh hơn thời kỳ Pháp thuộc. Trận chiến ở Kampuchea vẫn dai dẳng, bao mở ước thống trị toàn bộ Đông Dương của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội giờ thực sự đã tan theo mây khói. Tình hình thế giới với những biến chuyển dồn dập, Nga-Mỹ đã có những thỏa ước mật trong vấn đề phân chia vùng ảnh hưởng trên thế giới qua hội nghị ở Genève và Băng đảo. Sau chính sách kết thân với Trung Quốc của giới lãnh đạo Điện Cẩm Lĩnh được Gorbachov tung ra ở Vladivostok ngày 28-7-86. Khối chủ hầu đàn em ở Đông Âu đã lũ lượt kéo nhau qua ve vuốt Trung Quốc. Có lẽ vào một ngày không xa Trưởng Chính và bè lũ cũng lục tục kéo qua Bắc Kinh để bệ kiến Đảng Tiểu Bình và rồi giới lãnh đạo "đỉnh cao trí tuệ Hà Nội" lại ca

bài tình hữu nghị Việt Trung đối đầu bất diệt, VN-Trung Quốc như môi với răng-môi hở răng lạnh! Chúng ta hãy chờ đợi giới lãnh đạo chớp bu Hà Nội dờ' trò nhỏ liếm. Mặt khác bởi xường lính Mỹ là mặt hàng cuối cùng để Hà Nội cho mỗi một phái đoàn Mỹ qua VN và cho biết tin tức mới về 1800 lính Mỹ mất tích ở VN, ngoài ra phái đoàn Mỹ được CS ân cần dẫn đi xem những dấu tích các nòi máy bay Mỹ bị bắn rớt trong những năm chiến tranh VN. Nhưng cho tới nay CSVN cũng chưa được Mỹ bố' thí cho chút đồ la nào.

Mọi biến chuyển sẽ chắc chắn xảy ra vào năm tới sau kỳ đại hội Đảng vào tháng 12-86 này.

---

## ĐẠI HẠN

---

### CĂNG THẰNG NAM BẮC

"Nếu chính phủ Bắc Hàn không để ý gì đến lời yêu cầu của chính phủ chúng tôi trong vấn đề ngưng xây đập Kungangsan thì bắt buộc chúng tôi phải có hành động tự phòng, trước khi những lo ngại thực sự xảy ra!". Trên đây là lời tuyên bố của Tổng trưởng quốc phòng Nam Hàn Lee Ki Baek với báo chí tại Hán Thành. Đube' biết trong mấy tuần qua, vấn đề đập nước thủy điện Kungangsan, nằm hạ lưu sông Han giáp raph biên giới phân chia Nam - Bắc Hàn đã gây sôi động. Với một chương trình kéo dài trong 10 năm tốn phí 1 tỷ 7 \$US sẽ cung cấp 800.000 Kilowatt điện cho một vùng dân cư ở Bắc Hàn rộng 193 dặm vuông. Với đập nước này sẽ ngăn một khối lượng nước vĩ đại, ước chừng 20 tỷ tấn nước sẽ tràn lan gây ngập lụt toàn vùng miền Nam khu phi quân sự và cả thủ đô Hán Thành đe dọa cho 15 triệu dân trong vùng thung lũng sông Han của Nam Hàn. Theo giới chức Nam hàn chỉ cần 900 triệu tấn nước khi vỡ đập có thể gây nên một trận lụt nguy hại gấp 10 lần hơn trong trận lụt năm 1984 làm 164 người chết, 25 người mất tích và hàng ngàn người không nhà cửa. Mặt khác người ta cũng lo ngại rằng, Bắc Hàn sẽ gấp rút xây đập ngăn nước để gây cảnh lụt lội cho thủ đô Hán Thành trong dịp thể vận hội 1988 tổ chức tại Nam Hàn.

Vấn đề trở nên căng thẳng cho 2 miền Nam Bắc Hàn. Chưa biết chính phủ Nam Hàn sẽ hành động như thế nào để ngăn chặn chương trình xây cất đập của Bắc Hàn.

Đube' biết chủ tịch nhà nước Bắc Hàn mỗi đây di Liên Xô, cuộc thăm viếng này có mục đích kêu gọi Liên Xô ra lệnh cho các xí CS dân em tẩy chay thể vận hội 1988 tổ chức tại Hán Thành. Mấy tháng qua Bắc Hàn cố gắng làm áp lực Nam Hàn để xin được cũng đứng ra tổ chức thể vận hội 88 nhưng chính phủ Nam Hàn đã nhất quyết từ chối. Mỗi đây Bắc Hàn đã tẩy chay không tham dự A' Vận Hội tổ chức tại Hán Thành.

---

## IRAK

---

### MÂY MÙ CHIẾN TRANH BAO PHỦ

Trận chiến kéo dài giữa Iran và Irak đã bước vào giai

doan khốc liệt. Trong mấy tuần qua Iran đã trải một lực lượng trên 650.000 quân dọc theo biên giới giữa 2 nước. Theo giới quan sát quốc tế, Iran chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công Irak vào những tháng sắp tới. Với cuộc tấn kích này Iran hy vọng sẽ đè bẹp Irak, trong khi đó mấy tuần qua phi cơ Irak đã tấn công sâu vào lãnh thổ Iran. Pháo binh Iran đập lể lại vào các tỉnh ở phía Nam Irak. Mặt khác theo giới quân sự thì cơ thể bắt đầu vào mùa mùa tới Iran sẽ mở cuộc tấn công Irak, lý do thời tiết mùa mưa sẽ làm giảm khả năng phi pháo của Irak. Iran với dân số 48 triệu, trong khi đó Irak chỉ có 15 triệu. Irak được Sô Viết và khối cộng cung cấp chiến cụ; còn Iran thì được Trung cộng, Do Thái bán vũ khí.



Một khu dân cư của Iran bị phi cơ Irak dội bom

Mỗi đây một tổ báo ở Beirut khui ra vấn đề Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Iran qua tay Do Thái. Cuộc trao đổi vũ khí để lấy lại những con tin bị Iran bắt. Vấn đề liên lạc giữa Iran và Hoa Kỳ làm sôi động báo chí thế giới trong mấy tuần qua. Vì từ năm 1979 sau vụ hãm 500 con tin Mỹ bị Iran bắt giữ, 2 nước đã cắt đứt mọi liên hệ, Iran coi Mỹ là tử thù.

---

## ALBANIA

---

### " THIÊN ĐƯỜNG ĐỎ " TỚI TÀ

Đã trải qua 42 năm trong chế độ CS, Albania hiện đang là quốc gia nghèo nhất Âu châu. Hơn 4 thập kỷ qua từ ngày chế độ độc tài CS- theo mô thức của chế độ Stalin do Enver Hoxha lãnh đạo, biến xã hội này thành nghèo đói áp bức. Đube' biết trước đây Albania được coi là " quê hương của những cánh chim ưng", xã hội với núi đồi bao bọc (11.000 dặm vuông) rất nên thơ. Nhưng từ ngày chế độ CS được thành lập tại đây, Hoxha tuyên bố Albania là quốc gia chính thống của chủ nghĩa Marx-Lenin trên thế giới này và thực hiện một xã Albania hoàn toàn tự lập, tự quyết, cắt đứt mọi liên hệ văn hoá, chính trị, kinh tế với cả Đông và Tây (Albania vẫn không có liên hệ ngoại giao với Mỹ và Sô Viết).

Vào năm 1985 Hoxha chết ở tuổi 76 nhưng người kế vị là Ramiz Alia vẫn theo đuổi chính sách của Hoxha. Tháng rồi trong đại hội cộng đảng Albania, Alia tuyên bố trước

1500 đại biểu "đang chúng ta quyết tâm thực hiện những điều dạy dỗ đầy can đảm và sáng suốt của Hoxha!". Trước ngày Hoxha chết Albania có những dấu hiệu thay đổi chính sách cai trị và có những bước tiến chậm nhưng đây cần thận tới thể giới văn minh.

Được biết từ 1944 đảng CS Albania do Hoxha lãnh đạo đã kháng chiến chống quân đội Đức và thiết lập chế độ CS ở xứ này sau khi Hitler bại trận. Cho tới năm 1961 Albania đã cắt đứt liên hệ với Số Việt sau khi Tổng Bí thư Số Việt Khushev lên án những hành động đã man đữi chế độ Stalin. Riêng đối với Trung Cộng, trong các nam của thập niên 70, Hoxha noi Bắc Kinh theo chủ nghĩa xét lại và cắt đứt liên hệ kinh tế với Bắc Kinh. 85% dân chúng sống trong những thành phố nhỏ và làng mạc, mọi phương tiện di chuyển của dân chúng là xe ngựa và đi bộ cả xứ sở chỉ có chừng vài trăm chiếc xe hơi. Mọi tôn giáo đều bị cấm cản, các tu sĩ Hồi và Thiên chúa giáo đều bị bắt tới các trại lao động hoặc thủ tiêu.

Mới đây Ramiz Alia đã thay đổi chính sách và bắt đầu xa dân chủ nghĩa Mác-Lê. Albania bây giờ thiết lập quan hệ với 104 quốc gia và trao đổi buôn bán với các xứ láng giềng cũng như mới đây Albania ký giao kèo với Tây Đức, Thụy Điển, Pháp, Ý để thiết lập các xưởng hãng sản xuất dụng cụ truyền thông và vận tải. Có lẽ đã đến ngày các xứ theo chủ nghĩa Mác-Lê đều đã nhìn thấy sự lỗi thời và sai lầm của chủ nghĩa này. Cuối đường của chủ nghĩa CS là tá tởi và đói khổ, chứ chẳng là no cơm, ăn áo như các trùm đỏ rêu rao!

## LIÊN HIỆP QUỐC

### THỜI KỲ BI THAM ...

Sau khi Hoa Kỳ cắt bỏ hơn một nửa số tiền 210 triệu đồng góp cho quỹ Liên Hiệp Quốc ( chỉ còn 100 triệu) cho năm 1986. Tình trạng này gây một sự khủng hoảng lớn cho ngân sách điều hành của LHQ. Mới đây Tổng Thư Ký LHQ - Javier Pérez de Cuéllar đã đình ký giao kèo với 9 trong số 61 trưởng ngành trong các cơ quan đầu não LHQ ở New York và có kế hoạch giảm thiểu nhân viên là 18% trong số có cả 6 phụ tá Tổng thư ký và 3 bí thư của T.Thư ký LHQ. Sự cắt giảm này tiết kiệm được 1 triệu 15 cho ngân sách. Lý do Hoa Kỳ cắt giảm sự đóng góp vì các xứ CS đã không chịu chung sức trong vấn đề ủng hộ tài chánh cho cơ quan quốc tế này, trong khi đó họ lại lợi dụng diễn đàn LHQ để chống Mỹ.

Tình trạng tài chánh eo hẹp đã khiến LHQ đang trải qua những ngày tháng khó khăn. T.Thư ký Pérez de Cuéllar đang cho thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng bắt đầu từ tháng 12-86 này với dự trù tiết kiệm 20 triệu và dần dần tới 40 triệu. Sự tiết kiệm này đã hủy bỏ đa số chương trình hội nghị và các vấn đề quốc tế; các chi phí di chuyển của nhân viên LHQ cũng bị giới hạn. Các ngân sách dành cho các tổ chức Lương Nông Quốc tế, giáo dục, xã hội đều bị ảnh hưởng nặng nề. Tại London, ngân sách của Phụ Cao Ủy Ty nạn bị cắt giảm 20%. Tại Nairobi các chương trình học bổng, giáo dục, cấp phát quân áo

cho các trai ty nạn ở Phi châu đã bị cắt giảm; chương trình thực phẩm cho nhi đồng cũng bị cắt bớt. Được biết LHQ được thành lập từ 26-6-1945 với sự tham dự của 51 quốc gia tại hội nghị ở San Francisco (Hoa Kỳ) cho tới năm 1981 có 156 quốc gia hội viên. Kể từ ngày thành lập, bây giờ là lúc cơ quan này gặp khó khăn nặng nề về tài chánh. Với mục đích duy trì hòa bình và thịnh vượng chung cho thế giới như tôn chỉ được ghi trong Bản Hiến Chương LHQ, nhưng hơn 40 năm qua chiến tranh vẫn xảy ra ở nhiều nơi, hoà bình luôn luôn bị đe dọa. Mọi cuộc dân xếp cho các trận chiến giữa các phe phái do LHQ đứng ra hoà giải đều không đạt kết quả. Chỉ có lãnh vực văn hóa, xã hội là thanh công. Với tình trạng khó khăn hiện tại, chưa biết tương lai của tổ chức quốc tế này sẽ ra sao.

## TRUNG CỘNG

### " ĐÓN MỸ CỬA TRƯỚC, RƯỚC NGÀ CỬA SAU "

37 năm kể từ năm 1949, khi Mao Trạch Đông chiếm Lucia trung Quốc tại thành phố Quảng đảo (Qingdao), chiến hạm USS Reutz của Hoa Kỳ lại trở lại hải cảng này. 21 phát đại bác được tàu Mỹ bắn lên chào mừng, đồng thời ban nhạc của chiến hạm trở bài "Happy days are here again" trong khi phía hải quân Trung Quốc và dân chúng đã dành cho chiến hạm Mỹ một cuộc đón tiếp thật trọng thể. Sự kiện này chấm dứt sau hơn 3 thập kỷ khi trận chiến Triều Tiên 1950 xảy ra làm mối liên hệ Trung-Mỹ căng thẳng. Một cựu thủy thủ 54 tuổi Trung Quốc đã sống ở Qingdao từ 1949 khi chính quyền CS thiết lập ở thành phố này và cũng là năm những tàu chiến Mỹ yểm trợ cho quân đội Tưởng Giới Thạch rút lui, đã nói với 1 phóng viên báo Time "Tôi biết cái ngày nay- ngày tàu Mỹ trở lại- sẽ có ngày xảy ra!".



Tổng trưởng Quốc Phòng Mỹ Weinberger (phải) thăm viếng Đặng Tiểu Bình (82 tuổi, bên trái).

Từ lệnh hạn chế phía bắc của Trung Quốc Thủy Sư đo đạc Ma Xinchun đã cầm đầu phái đoàn trung Quốc để chào đón từ lệnh Ham đội Thái bình dương của Mỹ là đô đốc James A. Lyons. Sau cuộc gặp gỡ giữa đô đốc Mỹ-Trung, đô đốc Lyons tuyên bố đây như là một sự kiện lịch sử quan trọng

cho mối quan hệ giữa 2 nước vì nó ảnh hưởng đến vấn đề Số Việt tăng cường hạn chế ở Thái bình dương.

Mặt khác mỗi đây cuộc viếng thăm của Tổng Trưởng quốc phòng Mỹ Weinberger tại Bắc kinh, Hoa Kỳ đã đồng ý một ngân khoản 550 triệu \$US để tán trợ các chiến đấu cơ phản lực cho Trung Cộng. Ngoài ra Trung Cộng cũng mua nhiều dụng cụ cho phản lực cơ của Mỹ. Như chúng ta biết song song với chính sách mở cửa về kinh tế, Trung quốc đang thực hiện một cuộc canh tân hoá các đơn vị quân đội. Về hai quân tư lấu Trung quốc vẫn cho là một lực lượng chủ yếu sau bộ binh và không quân, nay vì sự biến tướng của Hải quân Số Việt ở Thái bình dương, Trung quốc đã nghĩ đến việc cải tiến các hạn chế về lương cũng như phẩm. Trung quốc đã mua nhiều máy tàu có trọng tải lớn của Mỹ, mà các chiến hạn lớn của Mỹ đang dùng. Trong lần chiến hạn Mỹ thăm Qing đảo có trên 1000 thủy thủ Mỹ đã được lên bộ viếng thăm thành phố hải cảng này và được đón tiếp nồng hậu của dân chúng Trung quốc.

Trong khi đó mối quan hệ Trung-Số đã có những tiến triển. Sau khi Gorbachev tuyên bố một đường lối ngoại-giao mới của Số Việt ở Vladivostok ngày 28-7-86. Mỗi đây ngoại trưởng Trung quốc và Số Việt gặp gỡ nhau tại New York trong kỳ đại hội đồng LHQ nhóm họp, 2 bên đã thảo luận một cuộc gặp gỡ hàng thủ trường vào đầu 1987 để thảo luận vấn đề liên hệ giữa 2 quốc gia này. Được biết từ 1969 các cuộc hội nghị Trung-Số về biên giới 2 nước đã tan vỡ, tuy nhiên vẫn duy trì mối quan hệ, tuy nhiên vẫn có những sự đụng độ ở biên giới. Nhưng 1978 thì không còn gặp gỡ nhau nữa để thảo luận về việc tranh chấp biên giới. Mối quan hệ Trung-Số ở vào tình trạng tồi tệ nhất và Số Việt đã tăng cường quân sự để bao vây Trung quốc. Mỗi đây phi đoàn chiến đấu cơ MIG-23 đã được Số Việt cung cấp cho Bắc Hàn; trong 10-1985 Trung quốc đã phản đối Số Việt về các phi vụ thám thính tại vùng Shanghai. Mỗi đây Tổng Thư Ký Đảng CS Trung quốc - Hu Yaobang đã nêu vấn đề trên với phái đoàn quốc hội Ba Lan khi viếng thăm Trung quốc.

Được biết cho tới nay Trung quốc đưa 3 điều kiện để tái quan hệ bình thường với Số Việt là: vấn đề giảm số Hồng quân Số Việt ở dọc biên giới Nga-Hoa; Số Việt rút quân ra khỏi A Phú Hãn, và vấn đề quan trọng hàng đầu là sự triệt thoái quân đội CSVN ra khỏi Miến. Vào 3-9-86 vừa qua Đảng tiêu Bình nói với một phái đoàn thượng gia Nhật mối quan hệ Trung-Số chỉ tiến triển khi quân đội VN chiếm đóng Miến được giải quyết.

Trong khi đó vấn đề thường mại giữa Nga Hoa đã có những bước tiến triển rõ rệt, nhiều hợp đồng đã được ký kết, ước tính trị giá trao đổi giữa 2 nước trong 5 năm tới lên đến 14 tỷ đô la.

## PHI LUẬT TÂN

VẾT XE ĐỒ CỦA VIỆT NAM ĐANG TỪ TỬ XÂY RA.

8 tháng nắm quyền của nữ Tổng Thống Corazon Aquino sau

gần 2 thập kỷ 54 triệu dân Phi dưới quyền của nhà lãnh đạo độc tài Marcos. Phi luật tân với trên 7100 đảo liên hợp, sau gần 4 năm với những xao trộn chính trị và trên 15.000 du kích CS quấy phá ở nhiều nơi. Vào tháng 2-86 với sự ủng hộ của quân đội và dân chúng Phi Aquino đã lên nắm chính quyền. Nhưng với một di sản do chính quyền Marcos để lại, một đất nước nghèo đói, tham nhũng, nền kinh tế suy sụp với gần 26 tỷ \$US thiếu nợ quốc tế. 1/2 trong số 74 tỉnh có sự hoạt động của du kích CS. Ngay khi lên nắm quyền, Aquino đã cố đeo đuổi một cuộc thắng thuyết với CS hầu chấm dứt cuộc chiến tranh phá hoại làm tiêu hao tài lực quốc gia. Với những mưu đồ của Aquino đối với phe CS đã bị phe quân đội dưới sự chỉ huy của Tổng trưởng quốc phòng Juan Ponce Enrile chống đối.



Tổng Tư Lệnh quân đội Phi-Tướng Ramos, cố gắng hòa giải sự tranh chấp giữa Tổng Thống Aquino và Tổng trưởng quốc phòng Enrile (Hình nhỏ là TT. Aquino-Enrile và Ramos)

Cương độ căng thẳng giữa Aquino và Enrile ngày một gia tăng. Nhiều tin đồn về một cuộc đảo chính của quân đội do Enrile cầm đầu đã được tung ra nhiều tháng qua. Mỗi đây cuộc công du Hoa kỳ của TT. Aquino đã thu đạt được kết quả tốt đẹp. Chính giới Mỹ đã tỏ ra có nhiều thiện cảm với chính quyền của Aquino. 200 triệu \$US đã được Mỹ chuẩn cấp để viện trợ cho Phi. Sau chuyến công du Mỹ thành công này người ta nghĩ chính quyền Aquino sẽ đủ mạnh để leo lái quốc gia. Tuy nhiên vấn đề chính trị có nhiều uẩn khúc của nó. Phía quân đội do Enrile cầm

đầu vẫn gia tăng áp lực với chính quyền Aquino. Trong cuộc gặp gỡ hòa giải vào ngày 21-10-86 giữa Aquino và Enrile vẫn không đạt kết quả tuy 2 bên tuyên bố ngừng công kích nhau, nhưng đầu tháng 11-86 vừa qua tin đồn sẽ có một cuộc đảo chính xảy ra. Trong khi đó Aquino đã mở một cuộc thăm Nhật vào ngày 10-11, trong 4 ngày để xin viện trợ.



Ngoài sự chống đối chính quyền Aquino đã mềm dẻo với CS Enrile còn phản đối về bản dự thảo Hiến pháp của Phi, nếu được phê chuẩn Aquino sẽ nắm quyền đến năm 1992. Trong khi đó Enrile muốn có một cuộc tổng tuyển cử mới vào tháng 2-87. Vấn đề đã trở nên nóng bỏng vào 4-11-86 tức là một tuần trước khi Aquino công du Nhật, quân đội Phi đã bắt giữ 3 nhân vật quan trọng trong chính phủ Aquino: Tổng Thư ký hành chính của Aquino, Tổng trưởng Bộ chính phủ địa phương và Tổng trưởng lao động; lý do quân đội thu thập được nhiều tài liệu có sự liên hệ của 3 nhân vật nói trên với một phong trào dân chủ quốc gia một trong những tổ chức trá hình của CS Phi. Vấn đề này Phó Tổng thống Laurel cũng đồng quan điểm.

Để hòa giải giữa Aquino và Enrile, Tư lệnh quân đội Phi tướng Ramos- người cho tới nay được coi là đứng giữa sự tranh chấp, đã triệu tập tư lệnh chỉ huy 12 vùng quân sự của Phi và cảnh cáo rằng, bất cứ một cuộc đảo chính quân sự nào chỉ đưa tới sự đổ máu vô ích. Về cuộc thương thuyết giữa chính phủ và CS đã tan vỡ. Quân đội Phi đã bắt đầu mở cuộc tấn công các căn cứ địa của du kích CS ở nhiều nơi. Về phía chính phủ đưa đề nghị ngừng bắn 30 ngày, trong khi phía CS đòi 100 ngày. Một cuộc tấn công lớn của quân đội Phi vào 2 tỉnh có căn cứ địa quan trọng của du kích CS ở đảo Luzon.

Sau đây là vài nét về Tổng trưởng quốc phòng Phi Juan Ponce Enrile- người mà báo chí tây phương gọi là kẻ "đói khát quyền lực". Enrile năm nay 62 tuổi, con trai của 1 luật sư ở Manila. Enrile sinh ra ở làng Cagayan về phía Bắc tỉnh Luzon. Năm 1955 Enrile tốt nghiệp Master of Laws ở đại học Harvard (Mỹ), 3 năm sau lấy vợ là Cristina Castaner gốc Tây Ban Nha. Từ năm 1966 nắm chức Tổng trưởng quốc phòng dưới chính quyền Marcos; vào tháng 2-86 Enrile và Ramos đã giúp Aquino lên nắm quyền T. Thống

hội hợp giữa các lãnh tụ SPD và phía Đông Đức về một hành lang phi nguyên tử dài 186 dặm chạy dọc biên giới Đông Tây Đức bằng qua Tiệp Khắc. Mặc dù phía chính phủ Kohl đã nhanh chóng tuyên bố đây chỉ là những cam kết của SPD và của CS Đông Đức mà thôi.



Thủ tướng Kohl hội đàm với Tổng thống Mỹ Reagan tại Tòa Bạch Ốc- Hoa Kỳ, sau hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Băng Đảo. Những gương mặt vui tươi chứng tỏ rằng cả 2 đã đạt được một thỏa hiệp tốt đẹp.

Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Mỹ-Sô năm ngoái ở Genève và năm nay ở Băng Đảo đã tạo nên sự lo ngại cho các quốc gia Tây Âu về một sự thỏa hiệp tài bình. Một số hòa tiền tâm trung của Mỹ, và Sô Viết sẽ hủy bỏ. Tây Đức nói riêng và các quốc gia Tây Âu nói chung, 41 năm qua được sống trong an bình là nhờ "chiếc dù an toàn" về vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ che chở cho, nếu không thì Hồng quân Sô Viết đã tiến chiếm Tây Âu từ lâu. Tổng trưởng quốc phòng Mỹ Weinberger cũng trấn an các đồng minh Tây Âu: "mọi hiệp ước tái giảm vũ khí nguyên tử được ký giữa Mỹ-Sô, Hoa Kỳ đều nghi tới sự cân bằng lực lượng ở các nơi khác nữa!".

Trong khi đó vào tháng 1-87 cuộc tổng tuyển cử tại Tây Đức sẽ diễn ra, với lập trường khuyến khích của ứng cử viên SPD- Johannes Rau đã làm dân chúng Đức e ngại một sự xao trộn. Sô viết và khối CS Đông Âu đang cố gắng tạo những scandal chính trị ở Tây Đức để yên trí cho sự nắm quyền của Rau. Nhưng trong những cuộc thăm dò của báo chí Đức vào những ngày gần đây nhất thì đường kim Thủ tướng Kohl vẫn dẫn trước Rau 10%; và mới đây trong cuộc bầu cử ở tiểu bang Bayern (Bavaria) đang CSU của Franz J. Strauß, liên minh ruột thịt của Đảng chính quyền CDU đã cả thắng với tỷ lệ 55,8%. Kết quả này tạo niềm tin hơn cho sự đắc thắng của Helmut Kohl vào cuộc tổng tuyển cử tới đây. Được biết trong lần công du Hoa Kỳ, Th.T Kohl đã đạt lời mời T.T Mỹ Reagan trong năm 1987 qua Bá linh thăm dự ngày kỷ niệm 750 năm của thành phố Bá linh.

Trong khi đó mấy tháng qua vấn đề người tỵ nạn ở các xứ Trung Đông, Bắc Phi, Tây Á tràn vào tây Đức đã đưa tới những phản ứng giữa các đảng phái chính trị ở Tây Đức. Mới đây một phiên họp các Tổng trưởng Nội vụ của 11 tiểu bang đã đưa tới một thỏa thuận trong tương lai số người tỵ nạn có thể được trả về nguyên quán dù nội đó tình trạng chính trị như thế nào. Ngoài ra các Tổng trưởng cũng đồng ý tư nay giữa chính quyền liên bang và tiểu bang phải có một sự phối hợp trong vấn đề giải quyết người tỵ nạn ở Tây Đức.

## MOZAMBIQUE

## TÂY ĐỨC

### THỦ TƯỚNG KOHL ĐẦY HY VỌNG ĐẮC CỬ

Lần thứ 5 sau 4 năm nắm quyền, Thủ Tướng Kohl của Tây Đức đã công du Hoa Kỳ với mục đích lập lại cho chính phủ Mỹ biết, tây Đức luôn luôn là đồng minh của Mỹ và đồng thời muốn biết rõ những gì đã diễn ra trong cuộc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Sô ở Băng Đảo. Kohl là nhà lãnh đạo đầu tiên của Tây Âu gặp riêng T.T Reagan sau cuộc họp Mỹ Nga ở Băng Đảo. Nhiều vấn đề đã được trao đổi giữa Kohl và Reagan. Sau 3 ngày tiếp xúc với các yếu nhân Mỹ, Thủ tướng Kohl tuyên bố đã có những chia sẻ giữa mỗi quan hệ Đông Tây. Reagan và Kohl đã đồng ý cuộc gặp gỡ Băng Đảo vừa qua là một cuộc tấn công hòa bình ở mặt ngoài của Sô Viết, và lúc này là lúc để đưa tới sự xao trộn tình đoàn kết giữa các nước đồng minh của Mỹ ở Tây Âu. Về phía Thủ tướng Kohl cũng đưa ra nhận định "Gorbachev đã tạo nhiều sự giảm thiểu mối căng thẳng quan hệ Tây Đông, nhưng không vì thế Sô Viết sẽ đặt chúng ta vào vị thế thụ động trong các cuộc hội nghị tương lai!". Trong khi Kohl tuyên bố là một đồng minh thân thiết của Mỹ, thì đảng đối lập SPD của chính phủ Kohl đang cố gắng thỏa hiệp với phía cộng sản Đông Âu. Nhiều cuộc

## TIẾNG NÓI "ĐỒ" ÔN HÒA Ở PHI CHÂU "BẬT TIẾNG".

6 lính Nam Phi đã bị thương trong vụ nổ ở một bãi mìn do c theo biên giới Mozambique và Nam Phi. Tướng Magnus Malan, tổng trưởng quốc phòng Nam Phi, đã nhanh chóng lên tiếng cảnh cáo tới Tổng thống Mozambique Samora Machel "hãy tự mang khủng bố tới cho hỡi!". 10 ngày sau đó trong chuyến bay ngay biên giới giữa 2 nước, Machel, 53 tuổi đã bị tử thương trong một tai nạn phi cơ cùng với 33 người của đoàn tùy tùng ngay trên không phận nổi bãi mìn làm cho 6 lính Nam Phi bị thương.

Cái chết của Machel làm cho tình hình căng thẳng ở vùng Nam Phi châu. Các tổ chức chống Nam Phi ở mọi nơi trên thế giới đã cho Nam Phi chủ mưu trong vụ bán phi cơ này. Một căn về của Machel sống sót trong vụ rớt phi cơ đã cho báo chí biết, đã nghe tiếng súng nổ từ phía dưới bắn lên, làm phi cơ mất thăng bằng và đâm xuống đất phát nổ. Tại Nam Phi có một số sinh viên da đen biểu tình chống chính phủ, phản đối về trách nhiệm của Nam Phi về cái chết của Machel. Tại xứ láng giềng Zimbabwe hàng ngàn thanh niên đã biểu tình tấn công người da trắng trên đường phố, đập phá cửa sổ các văn phòng làm việc của người nam Phi, Hoa Kỳ, Malawi (xứ Phi châu đen duy nhất còn lập quan hệ với Nam Phi).

Được biết chiếc phi cơ chở Machel là loại Tupolev 143-B của Sô Viết. Máy bay chở tất cả 44 người trong số đó có 5 người Nga. Phi cơ lấy nhiên liệu ở Lusaka rồi bay dọc biên giới Zimbabwe hướng về phía nam thủ đô Maputo của Mozambique. Trong lúc đang bay gặp bão, gần tỉnh Komati-poort của Nam Phi. Phi cơ đã đụng các ngọn cây và đâm xuống một vùng đồi phía dưới. Tuy nhiên phía chính quyền Mozambique thì đổ cho nam Phi chủ mưu.

Được biết Mozambique được Bồ Đào Nha trao trả độc lập năm 1975 và quốc gia này theo chủ nghĩa CS. Sô Viết đã ảnh hưởng nặng nề ở đây. Với diện tích 799.380 cây số vuông với 8,2 triệu dân; hơn 10 năm qua Mozambique lâm tình trạng đói kém khủng khiếp, mỗi năm phải nhận 200 \$US viện trợ thực phẩm cứu đói của quốc tế. Trong thời gian gần đây Machel đã có tư tưởng thay đổi chính sách cai trị xa dân đường lối CS và kêu gọi phía tây phương bỏ vốn đầu tư vào Mozambique. sau cái chết của Machel TT. Reagan tuyên bố là rất tiếc thương và ông nói Machel là "tiếng nói ôn hòa của vùng nam Phi châu" và cử con gái Maureen tới thăm dự đám tang. Chưa có gì chắc chắn người kế vị Machel sẽ thực hiện được những ý hướng cải thiện quan hệ với tây phương.

## LÀO

### ÔNG HOÀNG "ĐỒ" BỊ HẠ BỆ LÀO BIẾN CHUYỂN

Vào 30-10-86 đại phát thanh Vạn tượng loan tin chủ tịch nhà nước Lào ông Hoàng đồ Souphanouvong từ chức, lý do không được nêu ra. Souphanouvong năm nay được 74 tuổi, trở thành chủ tịch nhà nước Lào CS từ 12-1975. Được biết Souphanouvong là người sáng lập ra lực lượng Phathet Lào

từ những năm của thập niên 50. Phathet Lào với sự huấn luyện và yểm trợ của CSVN đã thiết lập chính quyền CS, hiện có từ 40.000 tới 60.000 bộ đội CSVN chiếm đóng. Souphanouvong được CSVN đặt lên chức vụ chủ tịch bù nhìn, mọi quyền hành nằm trong tay Kaysone Phoumivihan - một cán bộ CS do CSVN huấn luyện. 2 ngày sau khi Souphanouvong từ chức, Phoumi Vongvichit, 77 tuổi - nguyên là phó thủ tướng từ năm 1974 - phụ tá cho Souphanouvong chỉ huy lực lượng Phathet Lào trước đây, lên kế vị. Sự rút lui của Souphanouvong trước khi Đại hội đảng CS Lào dự trừ tổ chức vào cuối năm 1986 này, theo tin có lẽ Souphanouvong đau nặng, phải đi Sô Viết chữa trị. Mặt khác, từ lâu Souphanouvong có sự bất đồng quan điểm với chính sách của CSVN ở Lào.

Được biết trong 3 nước CS Đông Dương, Lào đã mở đầu chính sách mở cửa; có một số quan hệ văn hoá, thường mại với Tây phương. Theo quan sát viên quốc tế, CSVN coi Lào như một cánh tay để quan hệ với Thái Lan, và Lào cũng được coi là nơi thí nghiệm chủ trương mở cửa của CSVN đối với thế giới bên ngoài. Vào tháng 9-86 phụ tá ngoại trưởng Thái cầm đầu một phái đoàn qua Vạn tượng để thảo luận với chính phủ Lào về vấn đề thường mại, vấn đề ty nạn ở Thái Lan và một số vấn đề khác (Thái-Lào buôn bán trong năm 1985 trị giá 12,2 triệu \$US).

Mọi sự buôn bán của Lào và Thái Lan đều do CSVN chỉ đạo CSVN với mục đích tuyên truyền cho thế giới biết là Lào hoàn toàn độc lập. Thực ra CSVN và Sô Viết đã nắm mọi quyết định ở Lào. vào tháng 10-86 vừa qua chính phủ Lào cũng mời đại diện của khối thị trường chung Âu châu (EG) qua thăm Lào. Sau đó có cuộc họp báo của đại diện khối EG và thủ tướng Bồ ngoại giao Lào. Đây như là một dấu hiệu rõ rệt nhất cho mối quan hệ giữa Lào và thế giới Tây phương. Theo giới quan sát quốc tế cả phía Đông Âu, thì chính sách quan hệ của Lào với tây phương được sự đồng ý của Liên Sô và đây là mở đầu những thực hiện các lời tuyên bố sống chung hoà bình của Gorbachev tại Vladivostok vào ngày 28-7-86 vừa qua. Có thể kể tiếp là VN. Mặt khác nguồn tin của một số du khách tới Hà Nội về cho biết lãnh tụ Sô Viết đã đưa ra những lời phiến trách đối với Tổng Bí thư đảng CSVN trưởng Chính về sự phung phí các nguồn viện trợ của Sô viết cho VN. Trong khi đó đại hội đảng CSVN và Lào dự định tổ chức vào tháng 12-86 nhưng vẫn chưa công bố rõ ràng ngày nào.

## THỤY SĨ

### VỤ NỔ NHÀ MÁY HÓA HỌC GÂY XÚC ĐỘNG MẠNH

Trên 440 tấn lưên, cả đã thì nhau chết nổi lên khắp mặt sông Rhein; chỉ một ngày sau khi trận hỏa hoạn xảy ra tại nhà kho của hãng hoá học Sandoz ngoại ở Canton-Basel của Thụy Sĩ. Được biết hãng Sandoz là hãng hoá học và dược liệu lớn hàng thứ 2 ở Thụy Sĩ. Vào đêm 1-11-86, nhà kho chứa hoá phẩm gồm 820 tấn insecticides và 12 tấn fungicides cùng cả trăm tấn hoá học khác. Đám cháy đã phát một lúc một mãnh liệt; lực lượng cứu hỏa Thụy Sĩ đã được huy động tới để dập tắt ngọn lửa, hàng trăm

ngăn mét khối nước đã được sử dụng. Khi chứa cháy giới an ninh và cuối hoà đã không nghĩ tới vấn đề số lượng nước dùng để tắt lửa sẽ mang theo những chất độc hoá học bị cháy cháy xuống sông Rhein nằm bên hẻm. Người ta ước tính có khoảng 30 tấn độc được trong các chất hoá học này đã tuôn xuống sông Rhein. 10 ngày sau các chất độc này theo dòng nước chảy dọc theo dòng sông từ Thụy Sĩ, Pháp, Đức và Hoà Lan. Một ngày sau khi hoà hoãn cá, lươn bắt đầu chết. Giới chức của hãng Sandoz nói rằng "lúc đầu chúng tôi không nghĩ tới vấn đề sông Rhein, mà chỉ lo sợ không khí bị ô nhiễm" nên ngay khi đám cháy giới an ninh ở Basel đã kêu gọi dân chúng quanh khu vực đóng kín cửa, không nên ra ngoài đường.

Nguyên nhân vụ hoà hoãn vẫn còn bí mật, người ta cho rằng đây là một vụ phá hoại do một tổ chức khủng bố nào đó chủ mưu. Một giáo sư ở Đại học Darmstadt (Tây Đức) nói "sông Rhein sẽ chết vào những năm tới đây". Trong khi đó một giáo sư hoá học ở Đại học Straßburg (Pháp) thì lạc quan hơn, ông nói "Sông Rhein thì không chết mà sẽ ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của các loại cá, lươn..."

Sau vụ hoà hoãn có trên 10.000 người ở Thụy Sĩ đã biểu tình là ở phần đối và yêu cầu chính quyền Thụy Sĩ cũng như các nước khác phải có biện pháp an toàn tối đa nói các hãng xuống sông hoá học. Các người biểu tình đã căng cao các biểu ngữ: "Hôm nay cá, lươn chết...ngày mai tôi lột chúng ta..."

## HOA KỲ

### MẶT TRÁI CỦA CHÍNH TRỊ TÂY PHƯƠNG

Trong mấy tuần qua tình hình chính trị Mỹ đã đón đáp những biến chuyển với những vấn đề bất lợi cho uy tín của Tổng Thống Reagan. Từ vụ phi công Eugene Hasenfus lái chiếc C123 chở vũ khí tiếp tế cho kháng chiến quân Nicaragua, bị bộ đội của chính quyền Sandinista bắn rớt. Hasenfus bị chính quyền Sandinista mang ra trình diện báo chí; Hasenfus khai được CIA thuê chở. Trong khi đó cuộc bầu cử quốc hội, đảng Dân chủ tăng thêm ghế Thượng Viện 57 ghế Dân chủ trên 45 ghế Cộng hòa. Về phía chính quyền địa phương Đảng Cộng Hoà đưa ra 16 ứng viên ở 16 tiểu bang tranh chức Thống đốc chỉ có 4 người đắc cử.

Mặt khác vụ chính quyền Reagan bán vũ khí cho Iran với những vụ liên lạc bí mật giữa một số giới chức cao cấp trong chính quyền Reagan với chính phủ Iran mà quốc hội Mỹ không hề biết.

Vào 31-10-86 tạp chí Al Shira'a ở Beirut - thủ đô Libanon, tung ra tin nguyên cố vấn an ninh Robert Mc Farlane đã bí mật qua Iran. Nội vụ đã được diễn tiến ra theo thời gian như sau:

- tháng 7-85 thủ tướng Do Thái Shimon Peres nói với giới thương mại Do Thái rằng Mỹ và Do Thái sẽ bán vũ khí cho Iran để đổi lấy con tin Mỹ đang bị Iran giam giữ.
- tháng 8-85 Tổng thống Reagan cử John Poindexter và Oliver North liên lạc bí mật với giới thương mại Do Thái.
- đầu tháng 9-85, 2 máy bay chở chiến cụ từ Do Thái tới Iran.

-ngày 14-9-85 giao sứ Benjamin Weir của Mỹ được Libanon thả.

-ngày 18-9-85 một chuyên DC-8 chở súng phóng không, súng chống tank từ Do Thái ghé Thổ Nhĩ Kỳ và tới Iran.

-vào tháng 10-86 Iran và Poindexter (hồi 11 là phi tá cố vấn an ninh) gặp nhau bí mật ở Genève.

-trong tháng 11-86 một tàu Mỹ khởi hành từ một cảng ở Ý với các bộ phận của máy bay F-4 và trực thăng do Mỹ sản xuất đi tới Do Thái. Tại đây chuyển qua một tàu khác để chở thẳng tới cảng Bandar Abbas của Iran.

-tháng 1-86 Reagan bí mật ký kết với Iran trong vấn đề cung cấp chiến cụ cho Iran.

-tháng 2-86 Tổng trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ báo cáo tóm tắt cuộc giao thiệp với Iran cho TT.Reagan biết.

-ngày 28-5-86 cựu cố vấn an ninh Robert Mc Farlane bay tới thủ đô Iran mở cuộc thăm viếng 4 ngày.

-ngày 26-7-86 Lawrence Jenco con tin Mỹ được Libanon thả kể tiếp ngày 9, 12-9 và 21-10-86 thêm 3 con tin Mỹ Frank-Reed, J.Cicippio và E. Tracy được phóng thích.

-ngày 17-10-86 một tàu Thụy Điển chở 26 kiện hàng của Do Thái chứa các chiến cụ cho xe tank và pháo binh của Mỹ tới Iran.



-ngày 31-10-86 báo Al Shiroa ở Beirut tung tin Mc Farlane đi Iran.

-ngày 2-11-86 David Jacobsen con tin Mỹ được thả.

Cho tới nay nội vụ đã đổ bể, TT Reagan đã mời các Dân biểu và Thượng nghị sĩ lãnh tụ các khối đến Toà Bạch Ốc để trình bày nội dung của vấn đề. Sau đó Reagan lại lên TV để trình bày với dân chúng Hoa Kỳ.

Sau đó hãng ABC thăm dò dư luận Mỹ về sự liên hệ với Iran, 56% cho rằng đó là việc làm không tốt, nhưng 72% lại đồng ý rằng nếu vấn đề cung cấp vũ khí để bình thường quan hệ với Iran là hành động nên làm.

Trong khi đó vào tháng 10-86 cuộc gặp gỡ thường định Mỹ Nga ở đảo Chop Nhoang và chỉ chuẩn bị trước 2 tuần. Báo chí cho rằng, một cuộc trao đổi thường mại cũng không đúng nghĩa và một cuộc hội nghị lại càng không đúng nghĩa hơn, trong khi các giới chức cao cấp ở Bạch Ốc thì đưa ra những lời tuyên bố về kết quả hội nghị lại khác nhau. TT.Reagan xuất hiện trên TV lại cho là một cuộc hội nghị đạt kết quả mong muốn. Còn ngoại trưởng Shultz thì cho cuộc gặp gỡ Reagan-Gorbachev đã thất bại.

Tuy nhiên đã có những trao đổi bí mật văn để tài giảm  
vụ khí giữa Mỹ-Sô. Có lẽ chỉ có thời gian người ta mới  
biết rõ cuộc buôn bán giữa 2 siêu cường Mỹ-Sô và xi  
n hực tiêu nào sẽ là con đẻ tề thân...

## SÔ VIẾT

### NHĂM VỀ THÁI BÌNH DƯƠNG VE VƯỢT TRUNG QUỐC, NHẬT,...

Ngày 28-7-86 tại Vladivostok - một căn cứ hải quân lớn  
nhất Đông Nam Á của Sô Viết, Tổng Bí Thư Liên Xô Mikhail  
Gorbachev tuyên bố "tương lai của Sô Viết nằm ở vùng U-  
rals và Á châu" (Urals là vùng có nhiều mỏ vàng, platin,  
và các khoáng sản khác, nằm phía Nam Liên Xô chạy dài  
trên 2000 Km). Sau đó Gorbachev còn nhấn mạnh thêm sự  
tiến bộ phục hưng của lịch sử nhân loại được nắm dọc  
theo vùng Thái Bình Dương. Được biết từ tháng 6-86, Bộ  
ngoại giao Liên Xô đã lập thêm một văn phòng mới mang  
tên "Văn phòng Thái Bình Dương" ngay đó sau một số phái  
đoàn ngoại giao đã được gọi đi liên lạc với Úc, Tân Tây  
Lan và 6 xi trong khối Asean. Trước đó từ 1-86 ngoại  
trưởng Sô Viết đã tới Tokyo - đó là cuộc thăm viếng đầu  
tiên trong cả một thập kỷ qua.

Từ sau thế chiến thứ 2, Thái Bình Dương được coi là vùng  
biên độc quyền của Hạm đội 7 Hoa Kỳ. Từ tháng 10-84, TT.  
Reagan đã tuyên bố vùng Thái Bình Dương nơi đây là tương  
lai của thế giới. Tuy nhiên sự sai lầm chiến lược bảo  
vệ Thái Bình Dương của Mỹ đã xảy ra khi Hoa Kỳ đã triệt  
thoái khỏi 3 nước Đông Dương. Sự lầm lẫn này đã kéo theo  
một tình thế vô cùng bất lợi cho Mỹ ngày nay. Thái Bình  
Dương không còn là "một hồ của Mỹ nữa" điều mà chính  
Tổng Bí Thư Sô Viết đã nói "Cam ranh trở thành một căn  
cứ hải quân quan trọng của Liên Xô ở Đông Nam Á" sau  
Vladivostok và cùng với 2 căn cứ ở vùng cực Bắc là So-  
vetskaza Gavan và Petropavlovsk. Ngày nay Sô Viết đang  
mở rộng tầm hoạt động tới các quốc gia đảo quốc nằm  
sâu trong vùng Đại dương Châu thuộc vùng Úc và  
Tân Tây Lan. Từ 3-84 Sô Viết đã cuộc tiếp xúc với chính  
phủ đảo quốc Kiribati nằm ở cực Nam Thái Bình Dương.  
Sau đó 2 nước đã ký kết một hiệp ước thương mại, đánh  
cá. Từ đó tại bè của Sô Viết đã đi lại vùng biển này  
do phía đông bắc của Kiribati là Hawaii của Mỹ và phía  
tây bắc là đảo Guam của Mỹ. Sự đi lại của tàu bè Sô  
Viết trong vùng đảo quốc Kiribati sẽ dễ dàng quan sát  
mọi hoạt động của 2 căn cứ hải quân Hoa Kỳ là Trân-  
châu cảng (Pearl Harbor) và căn cứ không quân Guam. Chỉ  
trong hơn một thập kỷ lực lượng Sô Viết ở vùng Đông Nam  
Á và Thái Bình Dương ngày nay đã tăng gần trăm tàu  
chiến gồm 2 hàng không mẫu hạm và 115 tàu ngầm gồm cả  
những loại có mang hỏa tiễn đầu đạn nguyên tử. Về hải  
quân có 180 loại chiến lược, 90 loại vận tải và  
175 loại chông tàu ngầm. Một khác khoảng 48 sư đoàn  
Hồng quân trú đóng quanh cảng Vladivostok.

Để tạo ảnh hưởng nhanh và nhiều hơn ở Á châu, Sô Viết  
đã có những nhượng bộ với Trung Quốc hầu nối lại quan  
hệ giữa 2 nước. 6000 quân Sô viết rút khỏi Á phú Hân  
vào cuối năm 1986, và sẽ rút quân ra khỏi Mông cổ, đồng

thời Sô Viết ra lệnh cho các đơn em Đông Âu nhanh chóng  
bắt liên hệ với Trung Quốc. Lãnh tụ các xi Đông Âu đã  
lưu luyệt qua thăm Bắc Kinh, mở đầu là Tổng Bí Thư Đảng  
CS Đông Đứ Honecker. Mặt khác Sô viết cũng tăng cường  
chiến cụ cho Bắc Hân. Chiến đấu cơ MIG-23 đã được chố  
tới Bình Nhưỡng thủ đô Bắc Hân. Di thế, Đảng tiêu  
Bình tuyên bố không có dấu hiệu nào có những bước tiến  
khả quan đi tới sự quan hệ với Sô Viết. Tuy nhiên trong  
tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng ngoại giao trung quốc đã  
gặp Bộ trưởng ngoại giao Sô Viết ở Đại hội đồng LHQ, 2  
bên đã thỏa thuận những cuộc thảo luận về vấn đề biên  
giới của 2 nước.



Buổi chia tay sau hội nghị thượng đỉnh ở Bắc đảo, mặt  
của TT. Reagan trở như đã trong khi Gorbachev có tạo  
một nụ cười méo xeo.

Trong chính sách ngoại giao mới của Sô Viết, nhằm tạo  
hoà hoãn cho cuộc chạy đua vũ trang giữa 2 siêu cường  
Nga-Mỹ, đồng thời mở rộng ảnh hưởng của Sô Viết ở Đông  
Nam Á và Thái Bình Dương.

Tương lai sẽ có những cuộc tranh chấp giữa 2 siêu cường  
về vùng biển Thái Bình Dương. Chưa ai tiên đoán được  
những gì sẽ xảy ra cho các nước nhược tiểu ở Đông Nam Á  
và Thái Bình Dương khi các siêu cường đều giương cặp  
mắt "cú vọ" nhìn về nơi này.

## tin văn

\*Bà góa phụ Tổng Mỹ Linh (Soong may Linh) vợ của cố TT.  
Tướng giỏi Thạch Đài Loan, đã trở lại Đài bắc sau 10  
năm sống ở Long Island (New York). Được biết 4-1975, TT.  
Tướng giỏi Thạch chết ở tuổi 88, bà Mỹ Linh đã qua sống  
ở Mỹ. Năm nay bà trở về Đài Loan để kỷ niệm ngày sinh  
nhật của TT. Tướng, ngoài ra cũng có tin bà về để sắp  
xếp người kế vị cho con của bà là đường kim TT. Tướng Kim  
Quốc.

\*Chính phủ Úc đã ra lệnh cấm công ty BP. Australia bán  
5000 tấn Uranium oxide trị giá từ 25,7 đến 32,1 triệu  
\$US cho Đài Loan. Lý do 2 nước đã không có những quan  
hệ ngoại giao rõ rệt, trong khi đó các công ty hầm mỏ  
Úc thì coi Đài Loan là một thị trường mới.

\*Tổng Bí Thư Đảng CS Bắc Hàn Kim Il Sung đã viếng Moskau trong 5 ngày, Nhiều cuộc tiếp xúc với các yếu nhân Sô Viết trong đó có Tổng Bí Thư Gorbachev của Liên Sô. Theo tin giới ngoại giao Tây phương thì chuyên viên thăm Sô Viết của Kim nhằm vận động Liên Sô để ủng hộ Bắc Hàn trong vấn đề đứng ra tổ chức thể vận hội 88 với Nam Hàn. Sau cuộc thăm viếng của Kim phía Sô Viết chưa đưa ra một lời tuyên bố nào về vấn đề trên.

\*Mới đây trong cuộc hội nghị giữa 3 nước CSVN-Lào-Miên tại thành phố Saigon bàn về vấn đề chống nạn nghiện hút trong giới thanh niên, sinh viên, học sinh của 3 nước. Được biết phần lớn số sinh viên 3 nước đang du học ở Liên Sô đều mắc chứng bệnh nghiện ngập.

\*Các lực lượng kháng chiến ở Miền đã được Trung Cộng cung cấp súng phòng không nhằm chống lại không lực của CSVN, trực thăng và MIG-24 Sô Viết mỗi viên trợ cho.

\*Phi công Cheng Tsaiheng, 26 tuổi của không lực Trung quốc đã lái chiếc MIG-19 đáp xuống phi trường Nam Hàn và xin tỵ nạn ở Đài Loan, trong khi đó chính phủ trung quốc yêu cầu Nam Hàn giao trả cho phi cơ lẫn phi công cho trung quốc. Được biết chính phủ Đài Loan trao giải thưởng cho các phi công Trung quốc trốn qua được Đài Loan 6650 oz vàng trị giá 2,76 triệu \$US. Vấn đề trên đã gây khó khăn cho Nam Hàn, vì Nam Hàn và trung quốc đang muốn tiến lại gần nhau.

\*Tổng Bí Thư Đảng CS Đông Đức Erich Honecker đã mở cuộc thăm viếng Trung quốc sau gần 25 năm mối quan hệ tồi tệ. Được biết tất cả các quốc gia Đông Âu, trừ Rumania đã có liên hệ lạnh nhạt với trung quốc từ những năm đầu của thập niên 60 khi Trung Cộng và Sô Viết có những căng thẳng. Honecker là người đầu tiên của khối Varsovie đến viếng thăm Trung quốc. Sau đó Tổng Bí Thư Đảng CS Ba Lan vào năm tới. Tiếp khác và Hung gia Lối sẽ lần lượt viếng thăm Trung quốc để nối lại mối quan hệ sau khi Sô Viết kết thân lại với Trung quốc.

\*103 Giám Mục giáo hội Thiên chúa Giáo Phi luật tân đã hội họp trong 2 ngày vào cuối tháng 11-86 tại Manila để thảo luận về bản dự thảo hiến pháp của Phi. Được biết cho tới nay giáo hội Thiên chúa giáo ở Phi vẫn ủng hộ mạnh mẽ nữ TT. Aquino.

\*Hàng ngàn sinh viên đại hàn trong 6 Đại học ở Hàn Thành và Pusan đã dùng gạch, đá đánh nhau với cảnh sát, trong các cuộc biểu tình chống chính phủ và chống Mỹ, cảnh sát đã dùng trực thăng, lựu đạn cay, vòi nước để đàn áp.

\*147 người được phóng thích nhân ngày kỷ niệm sinh nhật của cố TT. Tướng giỏi Thạch, trong số này có 3 người can tội chính trị chống chính phủ của TT. Tướng Kim Quốc.

\*Vyacheslav Michailovich Molotov đã từ trần ở tuổi 96. Molotov cựu Bộ trưởng ngoại giao gần 40 năm của lịch sử Đảng CS Nga. Ủy viên chính trị thời Lenin, đứng đầu nhà nước Sô Viết trong những năm 1930 và 1940, ngoại trưởng Molotov đại diện Sô Viết đã ký hiệp ước bất tương xâm

Nga-Đức, để Hitler xóa quân xâm lăng Ba Lan, mở đầu thế chiến thứ 2.

\*Rolando Olalia chủ tịch Đảng của nhân dân, lãnh đạo tổ chức lao động lớn nhất ở Phi, đã bị bắn chết ở trên xa lộ ngoại ô Manila. Đảng của nhân dân là một tổ chức có khuynh hướng liên minh của Đảng CS Phi. Phía đối lập thì cho rằng quân đội Phi chủ mưu vụ ám sát này.

\*Phụ tá chủ tịch Đảng Bảo thủ Anh (Đảng đảng cầm quyền) đã từ chức trong ngày khi một tờ báo ở Anh đăng một bài nói trang 5 về tin Jeffrey Archer đã tặng cho một gái điếm tên Monica Coghlan 2800 \$US và hẹn một cuộc gặp gỡ Jeffrey Archer, 46 tuổi, là tác giả của 6 cuốn truyện bán chạy hàng đầu ở Anh. Archer mới nhận chức Phụ tá Chủ tịch hội đồng năm 1986. Trong hơn 20 năm qua Đảng Bảo thủ Anh đã bị các vụ tương tự như vụ Archer mấy lần. Năm 1963 Tổng trưởng quốc phòng Anh đã phải từ chức vì đã liên hệ với gái điếm Christine Keeler bán tài liệu cho Sô Viết. Năm 1983 chủ tịch Đảng Cecil Parkinson phải từ chức vì có thư ký tuyên bố có bầu với ông ta.

\*Tờ Washington Post loan tin đường kim Tổng thống Áo là Kurt Waldheim trong năm 1942 là sĩ quan tiếp liệu của quân đội Hitler, trong cuộc hành quân ở vùng Kozara đã giết hàng ngàn kháng chiến quân Nam Tư. Mới đây ngoại trưởng Mỹ ghé thăm thủ đô Wien để gặp ngoại trưởng Sô Viết. Ông tuyên bố sẽ không gặp Tổng thống Áo Waldheim, lý do Waldheim chỉ có danh nghĩa là đứng đầu xứ Áo, ông gọi đó là trường hợp không bình thường. Nhưng sẽ gặp ngoại trưởng Áo.

## ● VŨ NGỌC LONG

(Lichtenstein- 23-11-86)

### Tiếp theo trang 86

(Canada) 10 Can. ĐH Quảng Thịnh và ĐH Diệu Đạt (") 20 Can. ĐH Diệu Liên (") 5 Can. ĐH Diệu Tôn (") 10 Can. ĐH Diệu Huệ (") 15 Can. ĐH Thiên Nguyệt (Pforzheim) 50 DM. ĐH Đỗ Văn Nho (Reutlingen) 50 DM. ĐH Lê Vương Vĩnh Toàn (") 50 DM. Chùa Khánh Anh (Pháp) 3.000 FF.

Mọi sự cúng dường, ủng hộ, quý vị có thể gửi thẳng về chùa trong bao thư hoặc qua một trong 2 số Konto của Ngân hàng Deutsche Bank Hannover như sau : Chùa Viên Giác Konto Nr. 8650228 BLZ 250 700 70. Hoặc số Konto Congr. d. Verein. Vietn. Buddh. Kirche e.V. 8657470 BLZ 250 700 70. Xin thành thật cảm ơn quý vị.

# Phương danh Quý Đạo hữu Phật Tử ủng hộ



## BẤT THƯỜNG

(Tính đến ngày 3. tháng 12 năm 86)  
 NPH Tâm Giác (München) 200DM. ĐH Thái Châu (Hòa Lan) 25Guld. GĐĐH Lữ Cường ("") hồi hướng hương linh thân mẫu Trần Mau 350Guld. GĐĐH Nguyễn Linh Hồng (Schorndorf) 100DM. ĐH Vương Chân Quối (Pháp) 100FF. ĐH Tú Ngọc Phong (Hamburg) 20DM. ĐH Huỳnh Minh Sơn (Nettetal) 30DM. ĐH Thiên Hóa (Canada) 100Can. ĐH Lâm Nga và ĐH Huỳnh Mộc Lan (Bad Pyrmont) 20DM. ĐH Lâm Muối và ĐH Lâm Thủy Tinh (Gronau) 10DM. ĐH Lê thị Hương (Konstanz) 25DM. ĐH Trần Hải Vinh (Bochum) 50DM. China Restaurant (Münster) 50DM. ĐH Helene Antony ĐỒ (Düsseldorf) 60DM. ĐH Lai Huệ Muối (Wittmund) 50DM. ĐH Trần Quý (Lichtenstein) 50DM. ĐH Đặng Hồng Tú (Aalen) hồi hướng hương linh Đặng thị lợi 100DM. ĐH Hồ thị Thu Hà (Münster) 100DM. H. Herthe Otto (Einbeck) 20DM. ĐH Đắc Huệ Vũ thi đấu (Aachen) hồi hướng hương linh thân phụ Vũ Ngọc Lý PD Nguyễn Chón 110DM. ĐH Nguyễn Văn Minh (Wiesbaden) 25DM. ĐH Huỳnh thị Xuân Hương ("") 20DM. ĐH Lý Thu Chóng ("") 20DM. ĐH Bảy Trước ("") 50DM. ĐH Ng. Ngọc Châu ("") 20DM. GĐĐH Thái Gia Tuấn (Frankfurt) 50DM. ĐH Như Uyên Nguyễn Hữu Cù (Canada) 30Can. ĐH Lý Tâm (Berlin) 50DM. ĐH Hứa Trường Hưng ("") hồi hướng hương linh thân phụ Hứa Ngọc Thái 200DM. ĐH Nguyễn thị Hồng Trinh (Ulm) 20DM. GĐĐH Đoàn Quang Danh (Lingen-Schwalbach) 200DM. ĐH Lai Minh Viên (Lingen/Ems) 100DM. GĐĐH Trương Văn (Unna) hồi hướng hương linh PT Trương Vĩnh 100DM. ĐH Trạc Nghinh (Vierson) 50DM. ĐH Tô Thọ Huyền (Hamburg) hồi hướng hương linh ĐH Tô Đạt 300DM. ĐH Tăng Nữ Sơn (Laatzten) 20DM. ĐH Vương Vĩnh Sanh (Göttingen) 20DM. ĐH Nguyễn Hữu 50DM. ĐH Chón Ngọc Búi

thị Mỹ Hồng (Obertshausen) 100DM. ĐH Bành Quốc Vinh (Thuy Điện) 100Kr. ĐH Giang Phước Lợi (München) 20DM. ĐH Trương Nguyễn 45, 04DM. ĐH Trưởng (Alb-stadt) 20DM. ĐH Lê Văn Lợi (Konstanz) 20DM. ĐH Nguyễn Văn Lộc (Hòa Lan) 40DM. ĐH Simon Tsang (Bielefeld) 20DM. ĐH Thẩm Say Và (Ahaus) 40DM. ĐH Diệu Đạo (Pháp) 100FF. ĐH Vương Quan Sen (Dorsten) 20DM. ĐH Khuê An Vinh (Freiburg) 50DM. ĐH Ẩn Danh ("") 5DM. ĐH Đào Văn Dưỡng ("") 30DM. ĐH Bùi Thắng Long ("") 20DM. ĐH Huỳnh thị Hoàng ("") 100DM. ĐH Phạm Nguyễn Tuyên 20DM. ĐH Trương Thực Thanh (Albstadt Ebingen) 20DM. GĐĐH Lâm (Pappenburg) 20DM. ĐH Trần Hồ (Thuy Điện) 100Kr. ĐH Ngô Pen ("") 100Kr. ĐH Đỗ Văn Tý (Bi) hồi hướng hương linh Huỳnh thị Hồn 125DM. ĐH Tăng Cảnh Thái (Meppen) 30DM. ĐH Lâm Thành (Lingen) 30DM. ĐH Hứa thị Túc ("") 20DM. ĐH Dương Vực (Meppen) 30DM. ĐH Lôi Thị Sun ("") 50DM. ĐH Ô thị Tốt (Haren) 50DM. ĐH Huỳnh thị Hoa ("") 15DM. ĐH Phan Ngọc Thu Hồng (Meppen) 20DM. ĐH Ẩn danh ("") 40DM. ĐH Hoàng Nguyễn Hải (Bad Bentheim) 20DM. ĐH Lý Văn Y (Nordhorn) 100DM. ĐH La Ty ("") 100DM. ĐH La Văn Thắng ("") 100DM. ĐH Lê Hồng Hải (Meppen) 70DM. GĐĐH Nguyễn thị Thành (Neustadt) hồi hướng hương linh ĐH Nguyễn Văn Tú 300DM. GĐĐH Nguyễn Xuân Tân ("") hồi hướng hương linh ĐH Nguyễn Văn Tú 200DM. ĐH Huỳnh thị Muối (Thuy Điện) 200Kr. ĐH Trịnh Hy (Saarbrücken) 40DM. ĐH Giang Lăng Mai ("") 20DM. ĐH Giang Lăng Cui ("") 10DM. ĐH Trương Quang Phục (Moschheim) 30DM. ĐH Văn Đoàn (Hannover) 10DM. ĐH Tú Tuyết Viên ("") 38DM. ĐH Tuyết Viên (Garbsen) 38DM. ĐH Huỳnh Gia Tuấn (Bremen) 20DM. ĐH Châu Thái Thái ("") 20DM. ĐH Huỳnh Diệu Hạnh ("") 10DM. ĐH Huỳnh Trí Trang ("") 20DM. ĐH Châu Ngọc Lan (Braunschweig) 20DM. ĐH Lương thị Búp (Bochum) 30DM. ĐH Smolinski ("") 20DM. ĐH Nguyễn Đức (Úc) 130, 78DM. H. Haase (Isernhagen) 1.000DM. ĐH Lê Văn Đức (Neustadt) 15DM. ĐH Möller (Frankfurt) 57DM. ĐH Trần Văn Huệ 150DM. ĐH Phạm thị Kim Hoa (Düsseldorf) 40DM. ĐH Trần Đắc Phát (G. marienhütte) 30DM. Hội Người Việt Ty Nan (Saarbrücken) 65DM. ĐH Phạm Đăng Anh Tuấn (Kassel) 30DM. ĐH Trần Xía (Pforzheim) 10DM. ĐH Hoàn ("") 20DM. Quý Đạo Hữu và Phật Tử tại Karlsruhe 250DM. ĐH Phùng Tiêu Đào 20DM. ĐH Phạm thị Hiệp (Canada) 40Can. ĐH Trương Đức Sung (Euskirchen) 20DM. ĐH Diệu Thuật Phạm thị Nghệ (Hoa Kỳ) 20US. ĐH Ngọc Văn Phạm Muối (Bad Iburg

hồi hướng hương linh Tea King 40DM. ĐH Tịnh Thông Lê thị Thu (Laatzten) hồi hướng hương linh Trần Hợp Đức 100DM. ĐH Nguyễn Xuân Phúc 50DM. ĐH Huỳnh Tường Hoan (Berlin) hồi hướng hương linh Lữ Minh tuấn chung thất 200DM. ĐH Họ Lý (Achim) hồi hướng hương linh ĐH Lý Cảnh Hoa tuấn chung thất 200DM. ĐH Đặng thị Linh Thủy (Pforzheim) 300DM. ĐH Giang Phước Lợi (München) 20DM. ĐH Kiều Thái (Lichtenstein) 20DM.

.....

## LỄ VU LAN

ĐH Lannes Jacques (Pháp) 200FF. GĐĐH Trần Dương Vinh (Köln-Bonn) 100DM.

## RẼM THÁNG MƯỜI

ĐH Ngô Ngọc Tạ thị Y (Weil am Rhein) 50DM. ĐH Dương Văn Suối (Bingsen) 20DM. ĐH Vi Thanh Xuân (Deuzlingen) 50DM.

## ĐỊNH KỶ

ĐH Đoàn thị Thanh Tú (Pháp) 300FF/7-12/86. ĐH Hồ Văn Nguyễn ("") 300FF/7-12/86. ĐH Phan Ngọc Bình 10DM/10/86. ĐH Nguyễn Ngọc Châu 50DM/10-11/86. ĐH Bùi thị Thảo 20DM/10/86. ĐH Nguyễn thị Thiệp 40DM/10-11/86. ĐH Lý Diệu Anh (Vechta) 50DM/10-11/86. ĐH Phan thị Thìn 40DM/10-11/86. ĐH Lê Văn Hồng (Lohr am Main) 60DM/10-11/86. ĐH Trần Liễu thị Diệu Huyền 40DM/10-11/86. ĐH Nguyễn Bình Dương (Lünen) 80DM/9-12/86.

## CÙNG DƯỠNG XÂY CHÙA

ĐH Nguyễn thị Hoàn (Böblingen) 50DM. ĐH Dương Văn Quảng (Grenzach) 100DM. ĐH L.N. Trương (Hòa Lan) 50DM. ĐH Mai Ngọc Sáng (Hamel) 50DM. ĐH Nguyễn thị Ngọc EM và ĐH Trần Việt Chóng (Mühlheim) 100DM. ĐH Vũ thị Tuyết Mai và ĐH Trần Toàn Chí ("") 50DM. ĐH Nguyễn thị Hộ và ĐH Trần Hoàng Minh ("") 50DM. ĐH Trần thị Kim Chi và ĐH Phan Hà ("") 50DM. GĐĐH Nguyễn Hoàng Cao (Lippstadt) 50DM. ĐH Trần thị Chuẩn (Aschaffenburg) 100DM. ĐH Trần Văn Lê (Ba-benhausen) 50DM. ĐH Le Goff (Pháp) 300

FF.ĐH Trưởng Mỹ Hạnh(Minden)10DM.  
 ĐH Trưởng Mỹ Hiền("")10DM.ĐH Nguyễn  
 thị Thu Hương(Enden)50DM.GĐĐH Đoàn  
 Quang Danh(Lingen)hồi hướng hướng  
 linh thân phụ Đoàn Quang Nhân 500DM  
 ĐH Nguyễn thị Mỹ Hoa(Neugablang)  
 10DM.ĐH Huỳnh thị Thảo Trang(Würz-  
 burg)40DM.ĐH Hồ thị Thu Hà(Münster)  
 100DM.ĐH Thẩm Say Và(Ahaus)hồi hướng  
 hướng linh Ngoại tổ Trưởng thị Màng  
 và Phan văn Ngồi 30DM.ĐH Lưu Phạm  
 (Viersen)30DM.ĐH Trần văn Mưu(Freiburg)  
 100DM.ĐH Dương văn Quang("")50  
 DM.ĐH Huỳnh thị Hạnh(Suisse)80FS.  
 ĐH Huỳnh thị E("")50FS.ĐH Ngô Quốc  
 Hùng("")50FS.ĐH Hà Đức Dài("")50FS.ĐH  
 Phạm thị Hai("")20FS.GĐĐH Vương("")  
 30DM.ĐH Trần Khôn Mậu("")20FS.ĐH  
 Trần Đức Vinh("")20FS.ĐH Mã Trần  
 Thanh("")20FS.ĐH Nguyễn Ngọc Vê("")  
 20DM.ĐH Nguyễn Thanh Phong("")20DM.  
 ĐH Trần thị Lý(Pháp)25OFF.ĐH Nguyễn  
 thị Thất("")25OFF.ĐH Nguyễn thị Kim  
 Quang("")250DM.ĐH La Đình Bảo Đức  
 Sơn Diệu Khang("")250OFF.ĐH Thanh Hồ  
 thị Anh Toàn("")250OFF.ĐH Nguyễn thị  
 Nội("")260OFF.ĐH Diệu Bảo Cự Châu("")  
 200OFF.ĐH Nguyễn thị Hai("")100OFF.ĐH  
 Nguyễn thị Xuân Mai("")50OFF.ĐH  
 Hạnh Nguyễn thị Hiền(Seelze)50DM.  
 ĐH Diệu Hóa(Bi)500FB.Mme Hazard(Bi)  
 200FB.ĐH Quảng Quốc(Hoa Kỳ)20US. ĐH  
 Ngô văn Hoài("")50US.ĐH Lê(Canada)  
 40Can.ĐH Mã thị Sang("")20Can.ĐH  
 thị tuyết Mai("")10Can.ĐH Tạ Kim Tiên  
 (")20Can.ĐH Diệu Liên("")10Can. Hội  
 Người Việt tại Canada 50Can.ĐH Ng.  
 thị Bon("")20Can.ĐH Lê Kim Liên("")  
 50Can.ĐH Lê Ngọc Lan("")30Can.ĐH La  
 Trung(Aalen)10DM.ĐH Thái Căn(Kob-  
 lenz)10DM.ĐH Nguyễn Sửu(Pháp)200OFF  
 ĐH Trịnh văn Hui(Köln)20DM. Union  
 Beton Niedersachsen(Hannover)4.000  
 DM.

.....

## MỘT THƯỚC ĐẤT CẤT CHÙA

Dr. Vương Thế Anh(Stuttgart)1th/135  
 DM.ĐH Vương thị Chi("")1th/135DM.Đr  
 Cao Chí Thuần(Korntal)1th/135DM.ĐH  
 Đặng Ngọc Trân(Reutlingen)1th/135DM  
 ĐH Trần văn Huyền("")1th/135DM.GĐĐH  
 Từ Quyên(Aachen)10th/1.390DM/hồi  
 hướng hướng linh ĐH Huỳnh Mui(Thân  
 mẫu của Từ Sinh - số tịnh tài này  
 do các vị đồng hướng phụng điệu).  
 ĐH Diệu Pháp Nguyễn văn Kiều(Pháp)

1th/500OFF.ĐH Ngô thị Nhi(Bochum)150  
 DM.ĐH La Tuyết Mai(Nienburg)0,5th/  
 70DM.ĐH Huỳnh Lệ Thu(ĐanMach)0,5th/  
 200Kr.ĐH Lê Tấn Phát(Norderstedt)  
 2th/270DM.ĐH Diệu Hiếu(Canada)2th/  
 200Can.ĐH Lương Mỹ Phụng và ĐH Lo  
 Hing Tai(Hamburg)3,70th/500DM.ĐH  
 Diệu Mỹ Trường Hồng Kết(Thụy Sĩ)  
 1th/135DM.ĐH Nguyễn thị Hiền và ĐH  
 Nguyễn văn Qui(Filderstadt)2th/300  
 DM.ĐH Lâm Ngân(Nordenham)1,50th/200  
 DM.ĐH Möller(Frankfurt)1,50th/200DM  
 ĐH Tăng Thiệu Quyên(Göttingen)1th/  
 150DM.ĐH Huỳnh Thiệu Hùng("")1th/150  
 DM.ĐH La Tuyết Mai(Nienburg)0,50th/  
 70DM.ĐH Triệu Chí Hùng(Saarlouis)  
 1th/135DM.ĐH Trần Tô(USA) và ĐH Thị  
 Liêng Thăng(Phi Luật Tân)1th/140DM.  
 ĐH Hồ Kim Lê(Kiel)0,50th/70DM.ĐH  
 Phạm Minh Đăng(Lindau)1th/135DM.ĐH  
 Nguyễn Phi Hùng(Bad Bentheim)1th/  
 135DM.ĐH Huỳnh văn Sang(Bad Oldes-  
 loe)1th/135DM.ĐH KomSonn(Kiel)1,50m  
 /200DM.ĐH Lê thị Hương(Konstanz)1th  
 /135DM/hồi hướng hướng linh ĐH  
 Thiện Quối,ĐH Thanh Tịnh và ĐH Minh  
 Hiếu.ĐH Trình Chung,ĐH Chân Tâm,ĐH  
 Nguyễn Gia Âu,ĐH Lê thị BN và ĐH Lê thị  
 Diệu(Canada)0,50th/50Can.ĐH Lưu  
 Cẩm Văn(Wiesbaden)1th/135DM.ĐH  
 Trưởng thị Lành("")1th/135DM.ĐH Lê  
 Tô Đào("")1th/135DM.ĐH Nguyễn văn  
 Minh("")1th/135DM.ĐH Thái Gia Tuấn  
 (Frankfurt)1th/135DM.GĐĐH Trần  
 Tiểu Hàng(Nürnberg)5th/675DM/hồi  
 hướng hướng linh Thân mẫu Huỳnh  
 Nguyệt Thuồng,ĐH Lâm Thu Hà(Ao)  
 1th/1.000 Schilling.ĐH Hữu Kỳ  
 Cang(Hannover)1,50th/200DM.ĐH  
 Nguyễn thị Hải(Texas-USA)22,50th/  
 US 1.500.ĐH Hà thị Tú(Fürth)1th/135DM  
 ĐH Đoàn Bảo Quốc(Darmstadt)1th/135  
 DM.ĐH Ngô Thái Sơn(Laetzen)1th/135  
 DM.ĐH Mã thị Kim Hồng(Nettetal)1th  
 /150DM.ĐH Phan Trường Trần Vũ(Hamm)  
 1th/170DM.ĐH Hồ Kiên Minh(Ebersbach)  
 1th/135DM.ĐH Nguyễn văn Lộc(Hòa  
 Lan)1th/135DM.ĐH Huỳnh Châu Văn  
 Long(Thụy Sĩ)4,50th/600DM.ĐH  
 Hứa Kinh Minh(Celle)1th/135DM.GĐĐH  
 Họ Lưu/Huỳnh Tưởng Hoan(Berlin)hồi  
 hướng hướng linh PT Lữ Minh 15th/  
 2.000DM.ĐH Nhật Minh Phạm thị Khai/  
 Huệ Dóng(Thụy Sĩ)hồi hướng hướng  
 linh Cộông Lê Quyên PD Thị Tế  
 1th/160DM.ĐH Hữu Gaston Nguyễn  
 thị Năm(Pháp)1,50th/200DM.ĐH  
 Khuê thị Ngáo(Bielefeld)1,50th/  
 200DM.ĐH Nguyễn Hồng(Minden)  
 1th/140DM.ĐH Thái Bình(Nienburg)  
 0,5th/70DM.ĐH Diệu Quang Trần thị  
 Nhật(Saarbrücken)1th/135DM.Sđ  
 Cô Thị Nguyễn(Đài Loan)3th/200US.  
 ĐH Quảng

Diễn Nguyễn văn Quang(Pháp)1th/450  
 FF.ĐH Tâm Lễ Đoàn thị Thanh Tú("")  
 1th/450FF.ĐH Diệu Lan Thị thị Quê("")  
 1th/450FF.ĐH Nguyễn văn Liêm("")1th/  
 450FF.ĐH Thái văn Chân("")2th/900FF  
 ĐH Vũ Ngọc Hoat("")1th/450FF.ĐH  
 Nguyễn Hữu Trí(Tám Xoan)("")2th/  
 900FF.ĐH Huỳnh Phú Nhuận("")2th/  
 900FF.ĐH Trịnh Hồng An("")1th/  
 450FF.ĐH Giác Ngộ("")1th/450FF.  
 ĐH Huệ Hòa("")2th/900FF.ĐH  
 Diệu Phưởng Nguyễn thị Lai("")2th/  
 900FF.ĐH Trung Diễm Trần thị Kim  
 Hoa("")1th/450FF.ĐH Tuổi,ĐH  
 Diệu Nghiêm Chúc Huệ("")1th/  
 450FF.ĐH Tâm Hương Lê thị Linh  
 Quy("")1th/450FF.ĐH Tâm Hương  
 Lê Khắc Hương Lan("")1th/450FF  
 ĐH Diệu Quang Nguyễn thị Vân("")  
 1th/450FF.ĐH Diệu Lạc Phạm thị  
 Tuyết("")1th/450FF.ĐH Diệu Đức  
 Lê Kim Dung("")1th/450FF.ĐH  
 Quảng Trí Thái văn Minh("")1th/  
 450FF.ĐH Hồ văn Mừng("")2th/  
 900FF.ĐH Diệu Thịnh Thân Trọng  
 Lạc("")1th/450FF.ĐH Tâm Hiếu  
 Phạm Doãn Đề("")1th/450FF.ĐH  
 Diệu Hòa Lai K.Loan("")1th/450FF.  
 ĐH Hồng Văn Phạm Đăng Sum("")  
 1th/450FF.ĐH Nguyễn Đình Ký"  
 1th/450FF.ĐH Minh Lợi Võ văn  
 Hoa("")1th/450FF.ĐH Chấn Phong  
 Nguyễn văn Nguyên("")1th/450FF.  
 ĐH Tôn Thất Tuấn("")1th/450FF.  
 ĐH Đoàn Hòa("")1th/450FF.ĐH  
 Đông Định("")1th/450FF.ĐH  
 Trần Hùng Riệu("")1th/450FF.ĐH  
 Phưởng("")1th/450FF.ĐH Phan  
 Thanh Thảo("")1th/450FF.ĐH  
 Minh Hạnh Hoàng thị Nhân,ĐH  
 Phạm thị Xuyên,ĐH Nguyễn thị  
 Nguyễn("")1th/450FF.ĐH Diệu  
 Chai Hồ v Nguyễn("")2th/900FF.  
 GĐĐH Nguyễn Duy Trung("")1th/  
 450FF.GĐĐH Huỳnh Phước Lộc  
 (Canada)1th/450FF.ĐH Vương  
 văn Trâm(Pháp)1th/450FF.ĐH  
 Diệu Pháp Nguyễn thị Xuân  
 Diễm("")1th/450FF.ĐH Tâm Đức  
 Đoàn thị Thuận(Suisse)1th/450FF.  
 ĐH Diệu Tường Trần thị Khánh  
 (")1th/450FF.ĐH Nguyễn Khánh  
 Hồ Ngọc Hoa("")1th/450FF.ĐH  
 Tâm Thế Nguyễn H.Đào("")1th/  
 450FF.ĐH Dương Hồng Tuấn  
 (")1th/450FF.ĐH Nguyễn Hữu  
 Viên("")1th/450FF.ĐH Hoa Ngọc  
 Trương thị Nền(Binzen)1th/  
 135DM.ĐH Đặng văn Thanh  
 (Freiburg)1th/135DM.ĐH Hồng  
 thị Ngành("")1th/140DM.ĐH  
 Huỳnh văn Đậu(Ermendingen)  
 1th/135DM.ĐH Nguyễn văn  
 Lữ(Lahr)1th/135DM.ĐH Huỳnh  
 văn Hồng(Freiburg)1th/135DM.  
 ĐH Trần Xuân Hòa(Ermendingen)  
 1th/135DM.ĐH Nguyễn Trung  
 Thành(Freiburg)1th/135DM.ĐH  
 Hữu Lâm Tấn Khôi("")1th/135DM.  
 ĐH Hữu Cao Thanh Bình(Östringen)  
 1th/135DM.ĐH Hữu Văn thị Bày  
 (Baden Baden)1th/135DM.ĐH  
 Phan Diệu Hy(Freiburg)1th/135DM.  
 ĐH Lâm thị San("")1th/135DM.ĐH  
 Lê thị

Đền(Pháp)5th/2.500FF.ĐH Diệu Thuận  
(")hồi hướng hướng linh Nguyễn thị  
Hội PD Diệu Thọ 4th/2.000FF.ĐH Chủ  
tiệm ăn Le Grand China(")5th/2250FF  
ĐH Nguyễn thị Quy(")hồi hướng hướng  
linh Nguyễn thị Chủ PD Diệu Năng  
1th/450FF.ĐH Chí Hùng Mỹ Hoa(")4th  
/1.800FF.ĐH Ngọc Lâu Nguyễn thị Ngọc  
Lâu(")1th/450FF.ĐH Philippi Jean  
Claude(")1th/450FF.ĐH Nguyễn Xuân  
Hùng(")1th/500FF.ĐH Nguyễn thị Thu  
Thảo,ĐH Nguyễn thị Ngọc Diệp,ĐH Ng.  
Phước Bình(Freiburg)1th/135DM.ĐHầu  
Đặng Văn Đốc(Köln)1th/150DM.ĐH Huỳnh  
Huệ Thuyền(Ao)1th/140DM.ĐH Lôi Vĩnh  
Hoa(Celle)2th/270DM.Sđ Cô Thị Nguyễn  
(Đài Loan)5th/300US.ĐH Phan thị Thu  
Hồng(Meppen)1th/135DM.ĐH Hải Xuân  
Hải(Lingen/Ems)1th/135DM.ĐH Ngô Công  
Đức(Bordeaux-Pháp)1th/135DM.ĐH Thiên  
Tân Vũ Quang Tú(Seelze)1th/140DM.ĐH  
Trần Duy Hoành(Bad Wurzach)1th/140  
DM.ĐH Diệu Ân Phạm thị Ngọc(Canada)  
1th/50US.ĐH Lưu Kiên và ĐH Thị Hồng  
(Spaichingen)1th/135DM.ĐH Liên Hồng  
Nguyễn thị Hồng(")0,50th/70DM.ĐH  
Châu Nam và ĐH Bành Thắng(")1th/135  
DM.ĐH Diệu Hải Cao thị Sâm(")1th/  
135DM.ĐH Minh Chiêu Nguyễn Chí Sáng  
(")1th/135DM.ĐH Nhựt Lạc Phạm thị  
Chạm(Pháp)2th/270,27DM.ĐH Diệu Hạnh  
Trương Xuân Phùng(Thụy Sĩ)1th/135DM  
ĐH Võ Phước Lâu(Laatzzen)1th/135DM.  
ĐH Dương thị Mỹ(Wiesbaden)2th/300DM  
ĐH Minh Hồng và ĐH Châu thị Nguyễn  
Hữu(Lachwigsburg)2th/270DM.ĐH Nguyễn  
thị Thọ(Berlin)2th/300DM.ĐH Hà thị  
Lan Anh(Schorndorf)1th/135DM.ĐH Minh  
Ân Nguyễn thị Long(Pháp)1th/500FF.  
ĐH Vị Quốc Huỳnh Quốc Cường(Karls-  
ruhe)1th/135DM.ĐH Huỳnh Liêu(")1th/  
135DM.ĐH Trương Quang Thanh(")1th/  
135DM.ĐH Mã thị Mai(")1th/135DM.ĐH  
Đào Trọng Hợp(")2th/300DM.GĐĐH Tăng  
Lý Dũng(Kuppenheim)2th/270DM.ĐH Bùi  
Xuân Thảo(Bühlerthal)2th/270DM.ĐH  
Nguyễn Thế Vinh(Heidelberg)1th/135  
DM.ĐH Phạm Doãn Đông(Mannheim)1th/  
135DM.ĐH Vũ Âu(Karlsruhe)1th/135DM.  
ĐH Nguyễn thị Trí(")1th/135DM.ĐH Lê  
Mạnh Hùng(")1th/135DM.ĐH Nguyễn Trung  
Trúc(Hildesheim)9th/1.200DM.Ni Sđ -  
Thích Nữ Diệu Tâm(Hamburg)1,50th/  
200DM.ĐH Trần Văn Huệ(München)1th/  
135DM.Hồi hướng hướng linh Nguyễn  
Văn Khải PD Chánh Tiên(Canada)1th/-  
80Can.ĐH Nguyễn Thành Cát(Gießen)  
2th/270DM.ĐH Lê Trần(Ravensburg)1th  
135DM.ĐH Thiên Chơn Trần thị Thu  
Loan(Laatzzen)2th/270DM.ĐH Nguyễn Văn  
Quan(Hanau)2th/270DM.ĐH La Tuyết Mai

(Nienburg)1th/135DM.ĐH Möller(Frank  
-furt)1,50th/200DM.

.....

## HỘI THIÊN

Ni Cô Thích Nữ Diệu Ân(Rottershausen)  
2.000DM.Sđ Cô Thích Nữ Trí Hạnh  
(Thụy Sĩ)1.216,50DM.ĐH Thiên Nguyễn  
Lý Hùng Sơn(Celle)1.000DM.ĐH Hoàng  
thị Tron(Encken)2.000DM.ĐH Võ Thanh  
Tông(Stuttgart)1.000DM.ĐH Đức Hồng  
Hồ Thanh(Fürth)1.000DM.ĐH Diệu Thiên  
Tiêu Thị Thi(Erlangen)1.000DM.ĐH  
Diệu Hương Võ Thị Lý(Erlangen)1.000  
DM.ĐH Quảng Ngô Hồ Chuyên(Fürth)  
1.000DM. Và một số ĐH PT khác đã  
hứa góp phần Hội Thiên....

## BẢO VIÊN GIÁC

ĐH Lâm thị Hồng Đào(Pháp)100FF.ĐH  
Vũ Tất Niên(")100FF.ĐH Nguyễn thị  
Bảy(Dan Mạch)100Kr.ĐH Giung Văn  
Dương(USA)20US.ĐH Trần thị Thơm  
(Saarbrücken)10DM.ĐH Helene Antony  
Đo(Düsseldorf)20DM.ĐH Lê Huy Phúc  
(Úc)300kkm.ĐH Bùi Liên(Bỉ)500FF.  
ĐH Tinh Niệm và ĐH Lâm Xuân Quang  
(Canada)50US.ĐH Nguyễn thị Thu Hồng  
(Encken)20DM.ĐH Lưu Sinh(Dan Mạch)  
66,15DM.ĐH Vui Ngọc(M Gladbach)20DM  
ĐH Đỗ Trọng Hoàng(Esslingen)10DM.ĐH  
Hồ Chí Hòa(Pháp)120FF.ĐH Hữu Nguyễn  
Thanh Hiệp(Hamburg)20DM.ĐH Lưu Phạm  
(Viersen)20DM.ĐH Lâm Phương Thủy  
(Nürnberg)20DM.ĐH Dương Quỳnh(Frei-  
burg)20DM.ĐH Dương Văn Suối(Bingsen)  
20DM.ĐH Phạm Nguyễn Tuyên 10DM.ĐH  
Đỗ Văn Tý(Bỉ)500FF.ĐH Giang Lăng Mai  
(Saarbrücken)30DM.ĐH Trương Quang  
Phục(Moschheim)20DM.ĐH Quang Tiến.  
(Hòa Lan)10DM.ĐH Diệu Ân Phạm thị  
Ngọc(Canada)10US.ĐH Diệu Bửu(")30Can  
ĐH Huỳnh thị Bích Hồng(")20Can.ĐH  
Phạm thị Liên(Bergkamen)10DM.ĐH Phạm  
thị Kim Tiên(")10DM.ĐH Diệu Đức  
Huỳnh thị Công Dung(Bỉ)500FF.ĐH Đào  
Công Chân(Regensburg)20DM.ĐH Trần  
Văn Huệ(München)15DM.ĐH Thái Căn  
(Koblenz)10DM.ĐH Lương Ngọc Phách  
(Bielefeld)10DM.ĐH Lê Trung Hiếu  
(Pháp)150FF.ĐH Đinh Ngọc Nam(Garbsen)  
30DM.ĐH Đỗ Hữu Quý(Canada)20Can  
ĐH Hồ Ngọc Tuấn(Canada)60Can.ĐH Dương  
Ngọc Phát(Thụy Sĩ)20DM.ĐH Phường Thế  
Ngọc(Dan Mạch)100Kr.ĐH Võ thị Dạ Lan  
(Hòa Lan)100Guld.ĐH Kiều Thái(Lich-  
tenstein)20DM.

## ẤN TỔNG KINH SÁCH

ĐH Nguyễn thị Bảy(Dan Mạch)100Fr.ĐH  
Trịnh Thị Liên(Köln)5DM.ĐH Nguyễn  
Văn Quan(Hanau)20DM.ĐH Đức Hồng và  
Diệu Tinh(Fürth)50DM.ĐH Hồ thị Thu  
Hà(Münster)50DM.ĐH Hồng Kiên Minh  
(Ebersbach)15DM.ĐH Dũng Văn Thanh  
(Freiburg)65DM.ĐH Ngô Ngọc Tạ thị Y  
(Weil am Rhein)50DM.ĐH Lê Trung Hiếu  
(Pháp)50FF.ĐH Nguyễn Hữu Nghĩa(Köln)  
ấn tổng Kinh Pháp Hoa 50DM.

Phường danh quý ĐH PT ấn tổng Kinh  
Đại Bát Nhã :

ĐH Kim Châu(Berlin)300DM.ĐH Trần  
Diệu Huyền(Ravensburg)20DM.ĐH Diệu  
Thông Lý Tô Hồng(Rottenburg)50DM.  
ĐH Minh Hiếu Lý Quốc Nghĩa(")50DM.  
ĐH Thị Chánh Trưởng Tân Lộc(Laatzzen  
100DM.ĐH Dương Ngọc Phát(Thụy Sĩ)30  
DM.

## TÔN TƯỢNG ĐỨC BỒN SƯ

ĐH Hồng Kiên Minh(Ebersbach)50DM.ĐH  
Dương Phối Hoành(Anh)5Anhkim.

## CHUÔNG TRÔNG BÁT NHẢ

ĐH Huỳnh Thanh Tòa(Freiburg)50DM.ĐH  
Ngô Ngọc Tạ thị Y(Weil am Rhein)50DM.  
ĐH Phú Kim Anh(Freiburg)20DM.GĐĐH  
Trưởng Tôn Châu(Gießen)5.000DM.GĐĐH  
Chiêm Quốc Vinh(Hamburg)3.000DM.GĐ  
ĐH Nguyễn Văn Quan(Hanau)2.000DM.

## GIÚP CAP ANAMUR

ĐH Đặng Ngọc Trân(Reutlingen)15US.  
Hội PGVN tại Hòa Lan 400Guld.ĐH  
Möller(Frankfurt)100DM.GĐĐH Trương  
(Moschheim)30DM.ĐH Lâm Bung Hoàng  
(Kempten)20DM.ĐH Nguyễn thị Thu  
Hồng(Encken)30DM.

Số tiền 570DM đã chuyển vào trường  
mục của Cap Anamur ngày 5.12.1986.

## GIÚP TRẠI TỶ NẠN

ĐH Vui Ngọc(M Gladbach)80DM.GĐĐH  
Hồng Hoa(Canada)100Can.GĐĐH Trần thị  
Ích(")20Can.GĐĐH Nguyễn Quang Di(")  
50Can.ĐH Tỉ Ngọc Duyên(")10Can.ĐH  
Lê Quang Minh(")20Can.ĐH Đỗ Hữu Quý

Xem tiếp trang 83



108.	Tông phái Phật Giáo Nhật Bản	12.00
109.	Tông hội Phật Giáo VN tại HoaKỳ	12.00
110.	Tô Thiên Tông	14.00
111.	Tu tâm dưỡng tánh	14.00
112.	Tứ tướng Phật học	15.00
113.	Tứ diệu đế	10.00
114.	Thâm ý qua hình tượng Phật, Bồ Tát	6.00
115.	Thế giới quan Phật Giáo	9,50
116.	Thiền căn bản	10.00
117.	Thiền đốn ngộ	16.00
118.	Thiền đạo tu tập	22.00
119.	Thiền luận(T.Thượng 3q.bìa mỏng)	50.00
	Thiền luận(Trọn bộ " bìa cứng)	90.00
120.	Thiền môn nhứt tụng	20.00
121.	Thiền qua tranh chấn trầu	12.00
122.	Thiền sử Việt Nam	17.00
123.	Thoát vòng sống chết	6.00
124.	Thoát vòng tục lụy	14.00
125.	Triết học Phật Giáo	14.00
126.	Triết học về tánh không	12.00
127.	Trung Hoa chú Thiên Đức hành trạng	50.00
128.	Trực chỉ chơn tâm	13.00
129.	Trưởng ca biến thái	10.00
130.	Vấn đề nhận thức trg duy thức học	9.00
131.	Việt Nam Phật Giáo sử lược	16.00
132.	Xuân trong cửa thiền	15.00
133.	Ý nghĩa người tại gia	13.00
134.	BẢN ĐỒ VIỆT NAM(chỉ phát hành tại chùa)	6.00

Lịch treo tường	20.00
Lịch Tư Vi	22.00

### PHÁP BẢO

1.	Hình Phật Di Đà màu	4.00
2.	Hình Phật Thích Ca(H.chụp trổ đen)	5.00
3.	Hình Phật Quan Âm ( -nt- )	5.00
4.	Hình Phật Thế Chí ( -nt- )	5.00
5.	Hình Phật Quan Âm (Hình trắng đen)	3.00
6.	Tượng Phật Thích Ca	50.00
7.	Tượng Phật Quan Âm(đứng-ngồi)	40.00
8.	Một bộ chuông mõ số 1	170.00
9.	Một bộ chuông mõ số 2	100.00
10.	" " " " số 3	65.00
11.	" " " " số 4	55.00
12.	Chuỗi tràng(108 hạt trầm lớn)	40.00
13.	" " (108 " " trung)	35.00
14.	" " (108 " " nhỏ)	30.00
15.	" " (108 " nhựa nhỏ)	25.00
16.	" " ( 18 " " lớn)	8.00
17.	" " ( 22 " " nhỏ)	7.00
18.	Áo tràng lễ	60.00
19.	Nhang hộp(mỗi hộp 5 thẻ)	4.50- 5.50
20.	Nhang vòng	5.50
21.	Treo xe có hình Phật	12.00-18.00
22.	Tượng hình Phật Quan Âm cài áo	17.00
23.	Giấy chuyên có mặt hình Phật	12-20.00



### BẢNG KINH KỆ

1.	A Di Đà câu siêu	10.00
2.	Bát nhã ba la mật đa tâm kinh	10.00
3.	Báo ân phụ mẫu	10.00
4.	Câu an phồ môn	10.00
5.	Cúng vong câu siêu	10.00
6.	Lãng nghiêm	10.00
7.	Phật Đản lễ vía xuất gia	10.00
8.	Tịnh độ sám hối	10.00
9.	Vu Lan nghĩa	10.00
10.	Dược sử	10.00
11.	Phồ môn câu an 1	10.00
12.	A Di Đà câu siêu 2	10.00
13.	Sám hối tịnh độ 3	10.00
14.	Phật Đản Vu Lan 4	10.00
15.	Thủy Sám (Trọn bộ 3 băng)	30.00

### BẢNG GIẢNG

1.	Con đường giải thoát	10.00
2.	Cuộc đời Đức Phật	10.00
3.	Hạnh nguyện độ sanh của QTABT	10.00
4.	Tứ diệu đế	10.00
5.	Thuyết pháp của Th.Toạ Hộ Giác	10.00
6.	Vô thường	10.00
7.	Ý nghĩa cuộc quy y Tam Bảo và thọ trì Ngũ Giới	10.00

### BẢNG NHẠC

1.	Chí Tâm 1 và 2 (mỗi băng)	12.00
2.	Méodies nostalgiques	12.00
3.	Tiếng chuông chùa	12.00
4.	Vân Việt Ngữ	12.00



. Tất cả kinh sách trên đây và những pháp bảo phát hành tại chùa đều chưa tính cước gởi.

. Quý vị muốn rõ thêm chi tiết xin liên lạc về chùa Viên Giác; Eichelkampstraße 35A 3000 Hannover 81. Tel.: 0511-864638 .

Quý vị gửi tịnh tài về cúng chùa có thể gửi trong thư bảo đảm hoặc thư thường để tên chùa Viên Giác. Quý vị cũng có thể gửi qua ngân hàng Deutsche Bank Hannover. Konto Nr. 865 74 70. BLZ 250 700 70. Với tên người nhận là Congr.d.Verein.Vietn.Buddh.Kirche e.V. Hoặc Pagode Viên Giác Hannover. Konto: 8650228/BLZ 250 700 70. Deutsche Bank.

Quý vị thỉnh những kinh sách và Pháp Bảo xin gửi về Postgiro Konto Hannover với số Konto 109594-307. Cong.d.Verein.Vietn.Budd Kirche.e.V. Xin thành thật cảm ơn Quý vị.



# EM BÉ QUÊ



(Nhạc dạo .....)



Ai bảo chăn  
Trâu hỏi trâu



trâu là khô' chăn trâu siêng lắm chú . Ngồi mình trâu phát  
đi đi cây trâu đi đi cây nhè. Đòng ruộng kia với



ngọn cỏ lau và miêng hát nghêu ngao. Vui thú không  
đôi cỏ kia là của những dân quê. Em bé dân



quên học đâu Năm đôi non gió mát... Cát tiếng theo tiếng lúa đang reo  
quê Việt-Nam là mâm non tười thơm...Sức mai sau xây đắp quê hương



Em đánh vần thật mau . Chiều vường tiếng diều trên bờ  
Cho nước giàu mạnh luôn . Vàng trên cánh đồng khi trời



đê vắng xa . Đường về xóm nhà chú  
vường rãnh đường . Trẻ thơ lớn dây giũ



ì chú tờ . Lúa trâu nhốt chuồng gánh nước nửa là  
quê giũ vườn . Đồi vui thái bình cây lúa sớm trờ'



xong . Khoai lùi bếp nóng ngon hơn là vàng :  
bông . Cỏ ngàn thơm phức trâu ăn đây đồng .

Trích từ tuyển tập 99 bài ca sinh hoạt Gia Đình Phật Tử của Hàn Lệ Nhân  
sáng tác và sưu tập; chùa Khánh Anh Paris xuất bản năm 2.526 - 1982 .