

VIÊN GIÁC



BỘ MỚI

SỐ

32

THÁNG TƯ 1986

APRIL 1986

AUSGABE IN VIETNAMEISCH UND DEUTSCH



Hoàng Hậu Ma Ya nằm mộng thấy voi trắng sáu ngà

TẠP CHÍ CỦA KIỀU BÀO VÀ PHẬT TỬ VIỆT NAM TỴ NẠN TẠI CỘNG HÒA
LIÊN BANG ĐỨC * ZEITSCHRIFT DER VIETNAMESEN UND
BUDDHISTISCHEN VIETNAM-FLÜCHTLINGE IN DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

GIAO HỘI PHẬT GIAO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

CHI BỘ TÂY ĐỨC (gemeinnütziger e.V.)

HỘI PHẬT TỰ VIỆT NAM TY NAN TẠI TÂY ĐỨC

(gemeinnütziger e. V.)

Chùa Viên Giác; Eichelkampstr. 35A, 3000 Hannover 81. Tel. 0511-864638

Thư mời

Hannover ngày 14 tháng 4 năm 1986

Kính gửi: Quý Đạo Hữu và quý Phật Tử xa gần

Trích yết: v/v mời tham dự Đại Lễ Phật Đản 2530 được tổ chức tại chùa Viên Giác Hannover trong những ngày 9, 10 và 11 tháng 5 năm 1986 (từ thứ sáu đến chủ nhật).

Nam Mô Bồ Tát Sư Thích Ca Mâu Ni Phật;

Kính thưa liệt quý vị;

Hàng năm đến ngày trăng tròn tháng 4 âm lịch mọi người con Phật khắp năm châu đều tổ chức kỷ niệm ngày Giáng Trần của bậc vĩ nhân xuất thế. Đó là sự Thiện của Đức Bồ Tát Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta.

Để kỷ niệm ngày lâm phàm lần thứ 2530 của Đức Tứ Pháp Thích Ca, năm nay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thông Nhất-Chi Bộ Tây Đức cùng với Hội Phật Tự Việt Nam Ty Nan tại Đức sẽ tổ chức kỷ niệm lễ Đản Sanh của Ngài vào các ngày 9, 10 và 11 tháng 5 năm 1986 tại chùa Viên Giác Hannover (xin xem chương trình mặt sau).

Chương trình văn nghệ năm nay rất đặc biệt-không hoàn toàn cải lươngnhưng năm trước mà là một chương trình "Đại Nhạc Hội"rất phong phú từ nội dung đến hình thức gồm có các nghệ sĩ Thành Đức, Phượng Mai, Kim Loan(Đức), Chi Tâm, Quốc Anh, Minh Tâm, Tài Lương(Pháp) v.v...cùng với sự tăng cường hùng hậu của Ban Văn Nghệ Gia Định Phật Tự Quang Đức thuộc chùa Khánh Anh(Pháp)- Ban Văn Nghệ Hội Phật Tự Việt Nam Ty Nan tại Tây Đức, Ban Văn Nghệ Gia Định Phật Tự Khánh Hòa, cùng với các Ban Văn Nghệ của các Chi Hội Phật Tử địa phương Hamburg, Hannover và các cá nhân đặc sắc tại Tây Đức trong các điệu vũ, điệu hô của Dân Tộc. Vậy mong quý vị Phật Tử cũng như không Phật Tử về chùa tham dự lễ đồng đủ để thưởng thức chương trình văn nghệ trên.

Đồng thời chùa cũng sẽ tổ chức xổ số kiến thiết chùa Viên Giác vào ngày 10 tháng 5 năm 1986 cũng như đi xem phần đất sẽ mua để cất chung xem chương trình mặt sau. thay vì ngày 14 tháng 6 năm 1986 như trong vé số đã ghi).

Vậy kính mong quý Đạo Hữu và quý Phật Tử bồ tát nhiều thi giỗ quý báu để tham dự Đại Lễ trên. Trước là đi lễ bài nguyện cầu, cùng dâng sứ Đản Sanh của Đức Phật. Sau - vui vẻ hàn huyên trong những câu chuyện đạo đời; đồng thời tham gia chương trình văn nghệ và xổ số như đã được nêu trên.

Nguyện cầu cho буддийскими силами quý vị được vạn sự kiết tường như ý và Bồ Đề Tâm tăng trưởng trong cuộc sống tha hương nơi Hải Ngoại ngày nay.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

TM.Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản 2530-1986



Thích Như Diển



Thị Chánh Ngõ Ngọc Diệp

trong số này

In dieser Ausgabe

Thư Tòa Soạn	Trang 01
Kinh Thập Thiên	02
Lá thư Tình Đố	04
Kinh Phật thuyết sư tu	07
Bắc Du Chôn Võ	09
Phật Giáo với Mác Xít	12
Đạo Phật trên đất Phù Tang	15
Đạo Phật đi vào cuộc đời	17
Hoa sen chùa Viên Giác	19
Thoát vòng tục lụy	22
Thơ	25
Die Lehre Buddhas	26
Der unendliche und ver. Bu.	28
Allgemeine Buddhalehre	30
Gefangener des Vietcong	35
Nachrichten	38
Đường không biên giới	40
Cơn sốt giữa đêm	43
Tôi đi học tập cải tạo	47
Người Bắc Sĩ "Nguy"	50
Lá thư Bắc Mỹ	52
Thơ	55
Văn tế các thuyền nhân	56
Cứu tôi với	57
Tin Xã Hội	59
Trang thiếu nhi	61
Tin tức Phật sự	66
Tin tức thế giới	69
Phuông danh quý Phật Tử	76

CHỦ TRƯỞNG: Thích Nhại Diện
Herausgeber

KỸ THUẬT: Thị Chòn
Layout

CÙNG SỰ CỘNG TÁC CỦA:

Mitwirkung von
Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn
tại Cộng Hòa Liên Bang Đức
Vereinigung der Buddhistischen
Viet Nam Flüchtlinge i.d. BRD e.V.

TÒA SOẠN: Pagode VIEN GIAC
Redaktion

Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo VN
Vietnam Buddhist Kulturzentrum

EICHELKAMPSTR.35a, 3000 HANNOVER 81
Tel. 0511-864638



Thư tòa soạn

Mùa Xuân đã thật sự trở về sau một mùa đông giá buốt. Cây cối đã đậm chồi nảy lộc đón Chúa Xuân sang. Tất cả chúng ta đều vui mừng đón nhận những tia nắng ám áy.

Sau Đông là Xuân, sau Hạ là Thu; hết lạnh lẽo tới âm áp; hết nắng cháy đến tuyết rơi. Đó là định luật của thiên nhiên và tạo hóa. Loài người của chúng ta cũng vậy. Hết đau khổ đến vui tươi; hết bận rộn đến khi nhàn rỗi... Hết trẻ đến già cũng như hết Xuân sang Hạ vậy. Là Phật Tử, chúng ta hiểu rõ sự vô thường của cuộc đời và sự đổi thay của tạo hóa nên cũng chẳng bận tâm và không nên để cho lòng mình thay đổi theo trán cảnh bên ngoài. Cảnh trán có đổi thay; nhưng lòng ta vẫn chánh niệm, thì đâu ở nơi đâu và ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, tâm ta vẫn cảm thấy an bình.

Ngày nay thế giới bất an, lòng người thay đổi, không phải vì bị khoa học chuyển đổi đời sống của loài người, mà chính vì tâm của chúng ta không an thì làm sao thế giới an bình được. Do đó chúng ta có thể nói rằng: "Tâm bình thê giới bình, tâm loạn, thế giới loạn". Nếu tâm chúng ta an, dù chúng ta sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cảm thấy an ổn. Nếu tâm chúng ta loạn, dù chúng ta sống trong cung vàng điện ngọc, làm đến chức Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng cảm thấy bất ổn như thường. Vì thế, đã là một Phật Tử, chúng ta nên cố tạo tâm của mình thật an; có như vậy, dù có sống ở đâu chả ta cũng sẽ không bị cảnh trán chi phối chúng ta được.

Trước cảnh đổi thay của tạo vật; mong rằng tâm chúng ta không thay đổi và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát và chư vị Tổ Sư thùy từ gia hộ cho tất cả chúng ta - những người Phật Tử đang ly hương, sống đây đó trên quả địa cầu này, bồ đề tâm được kiên cố và cố gắng hoàn thành bổn phận của a người Phật Tử tại gia cũng như xuất gia cho bấy giờ cũng như mai hậu.

VIEN GIAC

Kinh THẬP THIỆN GIẢNG GIẢI

THÍCH THANH TỬ

(tiếp theo)

Đó là TÔI đã trình bày rõ cho quý vị về chủ NGHIỆP trong ĐAO PHẬT khác hơn những người không phải Phật tử thường nghĩ là đều do SỐ MỆNH. Vì cũng như toàn thể quý vị hiện diện ở đạo tràng này, nếu quý vị đều cho rằng: con người sinh ra đời này bởi do SỐ MỆNH thì quý vị có chuyên được NGHIỆP của mình hay không ??? vì nếu, đã chấp nhận SỐ MỆNH, có ai nghĩ đến CHUYÊN NGHIỆP, rồi dành bất lực. Cho nên, NGHIỆP là hành vi tạo tác của chúng ta. Trước đã có tạo tác NGHIỆP XÂU, bây giờ gấp KHÓ ĐAU thì cứ y nơi THẦN NGHIỆP đó, lần lần chuyên NHỮNG NGHIỆP XÂU ĐÓ ĐI !!! TÔI ví dụ cụ thể câu chuyện: như lúc xưa chúng ta có vay nợ Ông, Bà nợ một số tiền lớn hai trăm ngàn; vì bị nợ, nên chủ nợ phải đòi... thì bây giờ chúng ta muôn cho hết số nợ kia, chì bằng cách là trả; nếu không, đi làm dành dụm trả cho chủ nợ lần lần - chắc hẳn, số nợ kia sẽ hết. Đó là một sự thật không người nào trong chúng ta cài chối lě thết này được cả. Chớ còn, đó thưa tai CÁI SỐ MỆNH TÔI THIỀU NƠ NÊN TRÀ CÙNG VÔ ÍCH. Trong chúng ta, có ai chấp nhận kiểu SỐ MỆNH này, có lẽ sẽ vào sổ bìa đen (có ý rằng: ngồi tù) sớm quá! phải vây không!!! Cho nên, chúng ta lỡ làm ăn thất bại thì phải chịu; bằng đủ mọi cách, làm sao trả cho dứt số nợ của người lúc đó rồi chúng ta sẽ hết nợ. Đây, ĐAO PHẬT đã dạy chúng ta CHUYÊN NGHIỆP hết sức thât tê và sáng suốt vô cùng.

Cũng có hai cách CHUYÊN NGHIỆP (Thiên sú nhắc lại một vài ý trên) như TÔI đã giảng ở trên.

1/- Trước hoàn cảnh đăm tham, chúng ta có tri khôn ngoan chân đúng lồng tham ấy lại được, thì chúng ta sẽ thoát được cái tham; nhờ dứt biêt những vọng niệm tham vừa dậy lên, nên chuyên nô ngay lúc đó, NGHIỆP XÂU không còn mạnh mẽ làm cho chúng ta tham nữa. Mà không có tham, thì không có KHÓ ĐAU đến với chúng ta đâu vậy !

.....

2/- Vì như chúng ta đang ở trong hoàn cảnh NGHÈO, TÚNG, KHÔ SỎ, BỆNH TẬT, v.v... thì chúng ta rắng ăn hiền, ở ngay... tập hạnh bố thí, thương người; rồi từ từ chúng ta sẽ chuyên được những NGHIỆP XÂU ở hiền tại - cũng như đời TƯỞNG LAI. Nói đến NGHIỆP, tự mỗi người chúng ta có khả năng chuyên hoán tất cả !

CHÁNH VĂN :

Tôi nghe như vậy; một hôm PHẬT ở tại LONG CUNG TA KIẾT LA cùng với 8000 chúng Đại Tỳ Kheo và ba muôn hai ngàn những vị Bồ Tát lớn,

GIẢNG RỘNG :

Đọc khoảng trên, chúng ta thấy hơi lạ, vì trước xưa... có khi PHẬT thuyết pháp ở nhơn gian; có khi PHẬT thuyết pháp ở cõi TRỜI ĐAO LỢI; có khi PHẬT thuyết pháp ở LONG CUNG (tức là Cung của Vua Rồng ở). Thành thử, bài KINH này chỉ những vị nào có THẦN THỐNG mới theo Phật xuống LONG CUNG được. Cho nên chỉ có các vị Tỳ Kheo chúng qua Tu Đà Hoàn, nhân đến A LA HÀN và các vị BỒ TAT mới đủ sức mà thôi ! Ngoài ra, còn có LONG VƯƠNG, với các vị đệ tử (như là: TÔM, CUA, SÒ, ÔC, HÈN, CÁ v.v...) đồng đủ dự buổi thuyết pháp này.

Tôi nghe như vậy; "TÔI đây" có nghĩa là NGÀI A NAN tường thuật lại. Để cho chúng ta biết rằng, trong hội thuyết pháp ở LONG CUNG đều có các vị TỲ KHEO, ĐẠI BỒ TAT, LONG VƯƠNG và binh lính của Ngài nuã !

CHÁNH VĂN :

KHI ÂY, ĐỨC THỀ TÔN BẢO LONG VƯƠNG RĂNG : TẤT CẢ CHÚNG SANH DO TÂM TƯỞNG KHẮC NHAU, CHO NÊN MỐI CÓ LUÂN CHUYÊN TRONG MỌI THỦ.

GIẢNG RỘNG :

Mở đầu bài KINH này, quý vị thấy PHẬT bảo LONG VƯƠNG một câu hết sức gọn . (Thiên sú nhắc lại hai câu CHÁNH VĂN trên). Tôi xin hỏi tất cả quý vị đang có mặt ở đây TÂM CỦA QUÝ VỊ CÓ GIÔNG NHAU HAY KHÔNG ? à không! bởi vì sao? vì chúng ta mỗi người có cái TƯ TƯỞNG RIÊNG, nên mới có HÌNH TƯỞNG KHẮC NHAU và TẠO TẠC NGHIỆP cũng riêng biệt. Vì thế, tướng trạng cũng sai biệt. Cố kẽ thì chết dây liền sảnh lên cõi TRỜI, cõi NGƯỜI, ĐỊA NGỤC, NGA QUÝ, SÚC SANH v.v... có hiện tượng đó, tại nguyên nhơn gì thưa quý vị? Tại BAN TÂM của chúng ta PHÂN BIỆT, TÌNH LƯỞNG mà ra cả! Tâm của chúng ta SUY NGHĨ THIỀN thì THẦN TAO HANH NGHIỆP THIỀN. Vì cũng như chúng ta vui vẻ, tinh táo, nghĩ chuyện gì cũng tốt, tất nhiên chúng ta sẽ PHẬT THÀNH KHẨU HIỀN, hành động cũng hiền. Nhưng, có lúc nào TÂM chúng ta nổi nóng lên thì - nổi ra LỢI có HIỀN được chăng??? thì ôi thôi! biết bao nhiêu lời CỌC CẮN, THỔ LỐ, HUNG DỮ tuôn ra bất chấp phải thê không quý vị! Như thế, cho chúng ta

kinh nghiệm rằng, mọi HÀNH NGHIỆP của THÂN-KHẨU-Y đều do TÂM CHỦ ĐỘNG mà có HIỆN THỰC. Người nào muốn CHỦ ĐỊNH KHÔ VUI của mình, thì luôn luôn phải biết NGHIỆP LÀ QUÁ NHƠN CỦA NGHIỆP LA TÂM. Chúng ta là những người tu theo đạo Phật phải lấy TÂM LÀM GỐC. Vì thế, Phật dạy hai câu trên cho chúng ta hiểu rõ, có LUẬN HỒI, hình tương sai biệt, khác nhau như thế đều do TÂM TƯỞNG, PHÂN BIỆT của chúng sanh mà ra. Trái lại, ai cũng nghĩ tưởng giống nhau hoàn toàn, khi chết chỉ sanh vào lò chảo. Còn những người TỰ HÀNH, sau khi chết, họ đời đời cũng sẽ là BAN LŨ với nhau hết; phải vậy hồn thưa quý vị!!! Bởi chúng ta cho TÂM của mọi người nghĩ tưởng giống nhau, lẽ tất nhiên, chết rồi phải gặp nhau lại, như thế mới đúng. Còn trái lại, kẻ thù nghĩ lên người thì nghĩ xuống, sau khi chết không mong gặp nhau lại đó vậy! Đó là TÔI đúng vè NGHIỆP QUA mà nói.

CHÁNH VĂN :

NAY LONG VƯƠNG ! ÔNG CÓ THẤY NHỮNG VỊ ĐANG Ở TRONG HỘI CHÚNG BIỂN CẢ NÀY NAO LÀ HÌNH SẮC, CHỦNG LOẠI... MỐI LOẠI CÓ KHÁC NHAU HAY CHẲNG ?

GIẢNG RỘNG :

Trên đây Phật đặt một câu hỏi cho LONG VƯƠNG chú ý, rồi NGAI trả lời.

CHÁNH VĂN :

NHƯ THẾ, ĐÂU KHÔNG PHẢI DO TÂM TẠO THIÊN VÀ CHẲNG THIÊN(tức là ác), BỜI BA HÀNH ĐỘNG CỦA THÂN NGHIỆP, KHẨU NGHIỆP, Y NGHIỆP MÀ ĐỀN NHƯ VẬY.

GIẢNG RỘNG :

Sở dĩ có hình dáng, chủng loại khác nhau, đều do TÂM khởi tưởng, phân biệt bởi vong niêm... cho nên THÂN-KHẨU-Y nghĩ tưởng xâu bãy, mới chiêu cảm ra những HÌNH TƯỞNG XÂU XA, KHÔ NÃO; TÂM NGHI THIÊN thì THÂN KHẨU Y cũng theo đó mà THIÊN TỐT, mới chiêu cảm ra những HÌNH TƯỞNG TỐT ĐẸP như chư ĐẠI BỘ TÁT PHẬT v.v... Như thế, để chúng ta thậm chí hiểu rằng: NHỮNG TƯỞNG TRẠNG SAI BIỆT CỦA CHÚNG SANH ĐỀU DO TÂM TẠO TAC MÀ CO. Bây giờ, chúng ta đừng kẽ nhau, những người sai biệt ở dưới LONG CUNG ngày xưa; mà chúng ta, hãy nhìn lại mỗi người của quý vị hiện diện hôm nay.. có thấy khác nhau hay không?? Ờ, có khác nhau đó cũng là do THÂN-KHẨU-Y NGHIỆP tạo tác ra đó vậy! chứ không phải khi không, thành tựu thế đăng. Do TÂM không giống nhau, cho nên mặt của mỗi người cũng không ai giống ai. Trái lại, có hai người TÂM TƯỞNG giống hệt, khi sanh ra họ phải có KHUÔN MẶT, HÌNH DẠNG cũng phải giống nhau phải vậy không??? nhưng vì, TÂM TƯỞNG, MIÉNG NÓI, THÂN HÀNH ĐỘNG đều khác, nên HÌNH TƯỞNG của mọi người cũng khác. Nhìn tất cả quý vị đang có mặt ở đây khoảng mấy chục

người, ai này cũng đều khác nhau hết, kể luôn cả hoàn cảnh cũng như vậy. Để thấy rằng, những tướng trạng khác nhau, đó là do NGHIỆP CHỦ ĐỘNG. Thân chúng ta đây, Phật gọi nó là THÂN TỔNG TÁC tức là NGHIỆP BÁO chung. Sao gọi là NGHIỆP BÁO CHUNG? Vì trong đây baogồm NGHIỆP THIỀN ÁC đó vậy! Khi mang thân này, nó baogồm chủ tác tất cả mọi NGHIỆP LỰC của chúng ta. Vì thế, có nhiều người ở trong hoàn cảnh giàu có, sung sướng lại bị tật nguyền... Cũng có những người giàu có, nhưng lại đốt nát thiêu, học; còn có người ở trong hoàn cảnh nghèokhổ, lại thông minh v.v... Để thấy rằng, tuy cùng mang thân người, nhưng vì nghiệp lực, chiphối nên đều sai khác cả. Ấy là do TÂM TƯỞNG vậy!



CHÁNH VĂN :

VÌ TÂM KHÔNG CÓ SẮC, NÊN KHÔNG THẤY ĐƯỢC, CHỈ LÀ GIẢ DỘI, DO CÁC PHÁP TẠO NÊN, RỎT LẠI NÓ KHÔNG CÓ CHỦ THẾ, KHÔNG CÓ CÁI TA, CŨNG KHÔNG CÓ CAI GÌ LÀ CỦA TA.

GIẢNG RỘNG :

Như trên Phật đã dạy, tất cả mọi loài đều có HÌNH DẠNG SAI BIỆT do TÂM mà thành. Nhưng TÔI(Thiên sứ)xin hỏi quý vị TÂM có HÌNH SẮC hay không, và TƯỞNG TRẠNG nó như thế nào, quý vị chỉ cho TÔI thử xem??? tìm được dum TÔI không? chắc chắn không thể thấy và không thể nắm bắt được TÂM..... (đến đây băng mắt hết một đoạn).

CHÁNH VĂN :

TUY ĐỀU TÙY NGHIỆP HIỆN RA KHÔNG ĐỘNG, MÀ TRONG ÂY THỰC KHÔNG, CÓ TÁC GIẢ NÊN HẾT THẤY PHÁP ĐỀU KHÔNG THẾ NGHĨ, BAN ĐƯỢC VỀ TỰ TÍNH NHƯ HUYỀN CỦA NÓ.

BẮC TRÍ GIẢ BIẾT THẾ RỒI, NÊN TU THIỀN NGHIỆP DO ĐÓ SANH RA NĂM UÂN MƯỜI HAI XỨ (SAU: CĂN: nhẫn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý-CĂN./ SAU TRẦN: sắc, thanh, hương, vị, súc, pháp) MƯỜI TAM GIỚI (12 XỨ TRÊN công thêm 6 THỰC: nhẫn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý-THỰC)... ĐỀU ĐƯỢC ĐOAN CHANCH, AI TRÔNG THẤY CŨNG ĐỀU VUI VẺ KHÔNG CHAN.

NAY LONG VƯƠNG! ÔNG XEM THÂN CỦA PHẬT, TỪ TRÂM, NGHÌN, ỨC PHƯỚC ĐỨC SINH RA MỌI TƯỞNG
xem tiếp trang 11

Lá thơ Tịnh Độ

ẤN QUANG ĐẠI SƯ

Thơ khuyên dạy
Người mới phát tâm học Dao

A.- Tôi thường nói : Muôn được sự thât ict của Phật pháp, phải tìm nơi lòng kinh sô. Có một phần cung kính, tiêu một phần tội nghiệp thêm một phần phước huệ. Có muôn phần cung kính, tiêu muôn phần tội nghiệp tung kinh niêm Phật thêm muôn phần phước huệ. Nếu không may may cung kính, thì sự tung niêm Phật tuy chăng phải hoàn toàn không lợi ích, nhưng do tôi khinh lòn áy, trước phải bị nhiều kiếp doa vào tam đồ. Đến khi tội hết, mới nương nơi nhân lành áy, lại được nghe pháp tu hành, ăn chay niêm Phật, cầu về Tây Phương để thoát đường sanh tử? Nếu hiện đời này hết lòng thành kính thì hiện đời có thể nương sức từ của Phật đời nghiệp vãng sanh. Và một phen được, vãng sanh, thì vượt phẩm vào Thánh, thoát khỏi luân hồi, hằng xa lìa các sự khổ, chỉ thuần hưởng những điều vui.

B.- Con người tu phước và tạo nghiệp, tóm lại chẵng qua ba nghiệp sáu căn. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Năm căn trước thuộc về thân nghiệp, một ý căn sau thuộc về tâm, tức là ý nghiệp. Ba nghiệp là nghiệp thân, khẩu và ý.

Thân nghiệp có ba : sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ba việc này tôi rất nồng, người học Phật phải để tâm gìn giữ. Về phần sát sanh: phạm là động vật, tất đều biết tham sống sợ chết, ta không nên giết hại, nếu giết mà ăn thịt thì sẽ kết thành nghiệp sát, đời sau phải bị nó giết lại. Vậy người Phật tử nên, ăn chay, vay yêu tiếc sành mang. Về phần trộm cắp: chẵng luân vật lớn nhỏ của người khác, ta không nên lấy khi người không cho. Trộm vật nhỏ thì mâu tinh cách minh, trộm vật lớn thì hãi hán mang người. Trộm đồ vật người xem đường như cõi đời



nhưng thật ra chính mình bị gián phước tho, có khi mất tánh mang, so với của trộm được sự tôn thât lại càng nhiều hơn bội phần. Nếu dùng mưu kế áy, hoặc dùng thế lực ép bức, lây hay thâm lén mà lấy, đều thuộc về trộm cắp. Người trộm cắp, tất sanh con lulu đàng, trái lai ké liêm khiết thì sanh con hiền lương, đây là nhân quả nhất định theo lý, thiên nhiên vậy. Về phần tà dâm: nếu chẳng phải thế thiếp của mình, thì không luận kẻ sang hèn, đều không được cùng nhau làm điều tà dâm. Tà dâm là việc trái ngược nhón luân, chính là đâm thân người mà làm hành súc sanh, hiên đời da như thê, kiếp sau khó khỏi dọa vào súc loại. Người đời cho việc con gái lang cha là điều đặng sỉ hổ, nhưng đâu nghĩ rằng con trai tà dâm nào có khác chi? Kẻ tà dâm tất sanh con không trinh khiết, có ai lai muôn cho con cái mình không trinh khiết ư? Ấy cũng bởi chính mình trước đã làm việc đó, con cái tho bãm khí chất của mình, quyết khó được trinh chánh. Lại nữa, chẵng những không được dâm theo ngoài sác, mà vợ chồng chung cha với nhau cũng phải có hạn chế; nếu chẳng thế thì con người đã bị suy tàn hoặc phải chết non. Kẻ tham viêc phòg thất rất khó sanh con, dù sanh cũng khó, nên người, và dù cho được nén người cũng lâkeyêu đuổi không thành tựu việc chi. Tình đời cho hành dâm là vui, dầu biết vui trong giây phút, khổ đến tron đời, có khi còn đi hại cho con cháu nữa! Ba điều trên đây không làm thí thân nghiệp lành, làm thí thân nghiệp ác.

Khẩu nghiệp có bốn : nói dối, nói trau chuốt nói dối chiêu, nói hung ác. Nói dối là nói lời không thành thât, lời đà không thành thât thì tâm cũng không thành thât, do đó nhân cách bị tổn thât rất nhiều. Nói trau chuốt là nói lời

phù phiếm hoa tinh, khiến cho người sanh ra tâm niệm dâm dang. Nhưng thanh thiêu niêncòn non dai nghe lời ây lâu, nếu không tà dâmcho, mất nhân cách, thì cũng làm việc thủ dâm đê hai, sặc thân. Ké nói lời có hại cho người như thế, dù không tà dâm cũng phải bị dọa vào đại địa ngục, từ trong địa ngục ra, hoặc làm giống cái trong loài súc vật. Nếu sanh trong loài người, sẽ làm hàng gái lâu xanh, ban sơ còn tuổi trẻ sặc đẹp cũng chưa mây khô, lần lán noc dâm phong tình phát ra, sự khố sờ sẽ khô cùng! Đã có miệng khéo nói năng sao chẳng vì người chi đường hạnh phúc, lai thốt chi nhugs lời ta vay trau chuốt đê gây họa cho chính mình và kẻ khác ư? Nói dối chiêu là nói khêu khích thọc mách sự phải quấy giữa đôi bên, nhỏ, thì làm lạc người, lớn thì hù nhà hãi nước. Nói hung ác là nói lời ác dâm như gùdm dao, khiến cho người khó nhận chịu sanh ra buồn khổ. Bốn điều này không làm thì khâu nghiệp lành, làm thì khâu nghiệp ác.

Ý nghiệp có ba: tham dục, giận hờn và ngusi. Tham dục là đối với tiền tài, ruộng đất, đồ vật v.v... đều muốn cho về nơi mình, dù được nhiều, vẫn còn thấy ít. Giận hờn là: khô luận mình phải hay quấy, nếu có ai không thuận theo bốn ý liên phát sanh giận dữ, dù kẻ khác dùng lẽ phải khuyên bảo cũng chẳng nghe theo. Ngusi là chẳng phải tuyệt nhiên không biết việc chi. Chính như kẻ đọc hết sách thê gian, vẫn tú qua mắt liên thông thuộc, mở miếng thành thi bài, mà không tin lý nhân quả ba đời cùng sự luân hồi sáu nẻo, cho rằng người chết thì mất không có đời sau v.v... đều gọi là ngusi. Nhưng sự hiểu biết như thế làm cho hồn nước hai dân còn quá hồn nan nước lụt, thú dữ. Ba điều này không làm thì ý nghiệp lành làm thì ý nghiệp ác. Người ba nghiệp thân, khâu, ý đều lành, khi tung kinh niệm Phật, công đức lớn hơn kẻ ba nghiệp ác gấp trăm ngàn lần.

C.- Người học Phật cần phải giữ lòng tốt nói lời tốt, và làm việc tốt. Giữ lòng tốt là khô nên khởi những tâm niệm ác, trái chánh lý, có hại cho mình và người. Nếu tâm niệm ây thoát nổi lên, phải lập tức sanh lòng hổ then sám hối, khiến cho nó liên tiêu diệt. Lai phải giữ gìn những tâm niệm: hiếu, dể, trung, tín, lè, nghĩa, liêm, si, có lợi vật lợi người. Đối với điều lành, sức mình có thể làm được việc chi, nên thiết thật mà làm; nếu không làm được thì cũng nên thường tâm niệm. Nói lời tốt là nói lời có ích cho người và vật, cho không, phải nói xu phu cốt để cho người vui vẻ vừa lòng là lời tốt đâu? Đây chính là nói những lời răn dạy con cái, khuyên người làm lành, lành dữ, giữ trọn nhơn luân, gắng tu phước huệ. Làm việc tốt là phải thật hành việc hiếu thảo cha, cung kính sú trưởng, hòa thuận anh em, khuyên hóa moi người. Và nói những việc lè sám, niêm Phật, tung kinh, thân tâm phải chí

thành cung kính.

D.- Người học Phật, ban đêm không nên ở trán mặc quần dùi mà ngủ vì một Phật tử lúc nào cũng phải gìn lòng như đối trước Phật. Đến bữa cơm không nên ăn quá độ, thúc ăn dùngon hợp miếng cũng chỉ nên ăn tam chín phần mà thôi. Nếu ăn dùi mỗi phần thì kẻ khác phải bị thiêu, mà tăng phủ minh cũng thoái thương. Phước đức của phàm phu đâu có bao nhiêu, nếu thường ăn như thế, tho lộc phải giảm. Vả lại khi ăn quá nhiều, thân tâm mờ mịt, nếu thực phẩm khô tiều, tất ra hơi dưới. Việc này rất khô thanh nhã, tội lỗi rất to. Như sự dốt hường ở diện Phật chẳng qua là để tiêu biếu lòng cung kính xét lại mùi thơm đâu có bao nhiêu? Nếu ăn quá no đê cho ra hơi dưới... mùi hơi thúi xông đến Tam Bảo, thì đối sau tất phải bị quả báo làm loài voi. Vậy muốn tránh lỗi ấy, tốt hơn là nên ăn cho có điều độ. Thắng như bao tử yêu bi chứng, hàn, đói ăn khó tiêu, cảm thấy muốn ra hơi dưới, thì nên bước ra ngoài, đến chỗ trống cho ra, đợi khi hơi tan lại đi vào trong. Nếu có việc không ra ngoài được, thì



phải dùng sức nén lại, giây phút hơi sẽ tiêu tan ở trong bụng. Có kẻ cho rằng làm như thế sanh ra bình, lỗi này không nên nghe theo, vì nếu giữ một chút vệ sinh không đáng vào đâu mà đê cho ra hơi dưới nơi diện Phật, nhã tăng, thì khổ báo của tội lỗi còn nặng gấp, hơn muôn phần. Trong giới luật của Phật chê chúa nói đến việc này, có lẽ người xưa thân thể mạnh khỏe, không tham ăn, chẳng có điều bất nhã ấy, nên Phật chưa nói, nếu như có, tất Phật đã nói ra rồi! Vậy chờ cho rằng Phật khô chê giới ngăn cấm điều ấy, mà tùy ý cho ra hơi dưới. Làm như thế là tự rước lấy sự doa lạc, chứng ấy Phật muốn cứu độ cũng không biết làm sao? Thủ xưa đức Không Tì lây từ cách bậc thánh nhân đến chầu vi, quốc, quân, phàm phu, khi còn ở dưới thêm sắp muôn bước vào triều đã nén nhẹ hơi thở, huống chi lúc dối trước mặt vua? Cho nên, sách Luận Ngũ nói: "So vac áo bước lên đèn, thân mình cuí xuống, nhẹ hơi duồng như không thở". Chúng ta là phàm phu đầy nghiệp lực, đang lúc ở nơi diện Phật, một dũng trội trong hàng trội, thánh trong hàng

thánh, là chỗ Tam Bảo đây dù mà không dê tâm thúc liêm, mặc ý cho ra hơi hôi thúi nỗi ôi tội lỗi ấy lớn biết chừng bao? Xin chờ cho rằng tôi nói ra đây việc không thanh nhã, tôi chẳng ngại gì mang tiếng không thanh nhã chỉ sợ cho những kẻ thô suýt lầm gáy ra nhân dọa lạc làm loài vòi tủa đó thôi.

E.- Người học Phật, sớm mai thức dậy và sau khi đãi tiếu tiễn đều phải rửa tay. Khi dùng tay gãi nỗi thân, chà dưới chón cùng rơ các chỗ không sạch khác, đều cũng phải rửa. Dù tháng nóng bức, cũng không nên tự do mồm nút áo để phơi ngực hoặc vén quần bày bắp về. Tùy tiện khác đàm hỉ mũi là một việc rất tốn phước. Chẳng những ở trong Phật điện, tăng đương, không được hỉ nhỏ, mà bên ngoài điện đương chỗ đất sạch sẽ cũng không nên làm việc ấy, vì nơi đất sạch mà bị khạc nhổ thì liền hiện ra, tương dờ. Có người thô tháo khê kiêng dè, cù hỉ nhỏ bùa trong phòng, trên đất, nơ i tượng, thành ra trong nhà chỗ nào cũng có đàm dãi. Ké ấy cho rằng khạc đàm là được thô trê và bỏ chất dơ ra ngoài, nhưng không dè mỗi ngày thường nhổ như thế thì bao nhiêu tinh hoa của chất ăn uống đều biến thành đàm, nhiều ngày sẽ sanh ra bịnh. Trong thân người có gì tinh sạch, tốt hơn là nên nuốt đi, lâu ngày sẽ không còn đàm nữa. Đây là phương pháp dùng đàm trừ đàm, rất thần diệu. Nếu khẽ nuốt được thì nên nhổ vào khăn tay, phải hành động cho khéo dùng để người thấy. Nhưng việc này cũng nhọc công và không sạch, chẳng bằng nuốt đi dã không nhọc nhăn lại không bày ra sự nhổ nháp; hơn nữa còn dứt được bịnh đàm. Vài điều trên đây, đương như không đáng nói, có thể lại cho rằng nhở nhất không mấy dê tâm. Nhưng người học Phật phải, giữ tu cách lê nghi, và biết sợ tội, nếu chẳng thể thì thành raké thô tháo sốt sắng, hiên dối phước giám tội thêm, kiếp sau phải bị đọa lạc.

G.- Người học Phật, một cù một động đều phải lưu tâm. Trong khi niệm Phật, cần phải c h i thành, nếu có lúc thấy nỗi lòng sanh ra, bị cảm đó là tướng căn lành phát hiện. Tuynhiên cũng cần phải dè dặt, dùng dê, cho nguồn cảm thường phát lộ, nếu chẳng thể tất sẽ bị loài ma bi thường nhập vào. Phàm có việc chí vùa ý cũng không nên quá vui mừng, vui mừng quá độ sẽ bị loài ma hoan hỉ ám nhập. Khi niệm Phật, mi mắt phải sụp xuống và không nên quá dùng tinh thần khiến cho tâm hoảng hồn lên. Nhưng lúc cảm thấy trên đỉnh đầu tê rắn, ngứa nhức, đó là hiện tướng dùng tinh thần chuyên chú nhiều, cần phải điều độ cho vừa chừng. Khi niệm ra tiếng, không nên dùng sức lẩm, phải ngứa sú mang bình, lẩn chuỗi mà niệm có thể trú chung biếng trê, nhưng khi ngồi yên không nên lẩn, lẩn thì tay động tâm thần mỏi nhọc không an, lâu ngày tất mang bịnh.

H.- Người học Phật, khi xem kinh luận và các sách vở, chẳng nên quá vội vàng, vội vàng, thì tâm thân rối loạn không yên, rất khó hiểu dê ý thú. Đến nay, nhiều người có đôi chút thông minh, khi được một bộ kinh, sách liền quên ăn, bỏ ngủ, xem một lần cho hết. Qua đến lần thứ hai thì không còn hứng thú xem nữa, dù có xem cũng như trạng thái phô phắc mặt thân. Hạng người này khó làm thành tuệ việc chi, vậy phải gắng rắn giữ. Ông Tô Đông Pha nói: "Sách xưa chẳng chấp trăm lần đọc. Đọc kỹ suy cùng ý vị sâu!". Đức Khổng Tử là bậc thánh nhân, mà còn đọc kinh Diệc nhiều phen đến nỗi giây, sách ba lần mòn dứt. Từ chất như Ngài, vẫn từ qua mặt liền thông thuộc, tai sao lại c ẩn phải xem vẫn mà đọc? Nên biết xem vẫn có chỗ rất hay, bởi đọc thuộc lòng phần nhiều là sự lâu thông ngoài miêng, xem vẫn thì dê biết ý thú mỗi chữ mỗi câu. Vậy chúng ta nên lấy đó, làm gương, dùng một mặt ưa đọc thuộc lòng dê tỏ ra mình là người thông minh, nhớ giỏi...

(Còn tiếp)

thơ

XIN BÁO TÌN MỪNG

Một tin mừng, báo cùng Phật Tử
Ở khắp nơi, trên nước Đức, Tây phương
Ấ, Âu Châu, đã gửi cung đường
Để xây cất, ngôi chùa Tân Viên Giác.

Phật đã thỉnh, gần hai năm trước
Nhưng chùa mua được đất, dê xây chùa
Thầy Trụ Trì đang thương lượng, dê mua
Một thửa vuông, gần trăm tu Đức Mã.

Chỉ còn chờ, hai bên thuận giả
Là khởi công, dê xây cất ngôi chùa
Nhưng...còn tiền, vẫn chưa đủ dê mua
Bốn ngàn mét, số tiền đâu phải ít.

Lời kêu gọi, thật là tha thiết
Cùng đồng bào, Phật Tử, ở bốn phương
Đã cung rỗi, và hứa sẽ, cung đường
Xin gửi gấp, dê Thầy ảo mua đất.

Mua được đất, lại còn xây cất
Một vạn dê, to tát, phải chung lo
Đất định mua, cũng ở cận chùa
Rất thuận tiện, cho bà con Phật Tử.

PHẬT đã thỉnh, ĐẤT xây chùa có
Mong bà con, mau Phát Dao Tâm
Hy vọng ngày PHẬT ĐẢN sang năm
Có CHÙA MỚI dê chúng ta, MỪNG LỄ.

QUANG KINH

KINH

PHẬT THUYẾT SƯ TỬ NGUYỆT PHẬT BẢN SINH

Dịch giả

Hòa Thượng THÍCH TRUNG QUÁN



(tiếp theo)

A La Hán nói kệ rồi ngồi yên tĩnh.
Khi bấy giờ Di Hâu thiên tử thưa rằng: Bạch Đại Đức, tiên thân con làm tội nghiệp gì mà sinh trong loài Di Hâu, có phúc gì mà lại gặp được Đại Đức, thoát khỏi Súc Sinh được sinh lên trời?

La Hán đáp rằng: Người nay nghe cho kỹ và suy nghĩ cho khéo. Đời quá khứ Châu Diêm Phù dê này, có đức Phật ra đời, tên là Bảo Tự Ý Như Lai ứng cúng chính biến tri, mười hiệu đầy đủ, xuất hiện ra đời, thị hiện ba thứ, sau khi vào Niết Bàn. Trong đời tướng pháp có một vị Tỷ Khuẩn tên là Liên Hoa Tang, phân nhiều cùng với Quốc Vương trưởng giả cư sĩ kết làm bạn thân, tà mạnh thiêm khúc, chẳng trì giới hạnh, thân hoại mệnh chết bởi vì đối trả, cũng như kẻ tráng sĩ giờ tay vào trong địa ngục A Tuy, viên sắt nóng rơi xuống như mưa trên đầu, trăm nghìn lửa dữ và vành sắt nóng, vô lượng vô biên trên không rơi xuống hết số tho mệnh ở ngục A Tuy một kiếp, kiếp hêt lại sinh như thế trải qua ở trong địa ngục dù tám muôn bốn ngàn kiếp. Từ địa ngục được ra phải sinh trong loài quỷ đói, uống nước đồng sôi, ăn viên sắt nóng. Qua tám vạn bốn ngàn năm, từ loài ngạ quỷ được thoát ra trong năm trăm thân, phải làm thân trâu, năm trăm thân sinh làm loài lạc đà, năm trăm thân sinh trong loài lợn, năm trăm thân sinh trong loài chó, năm trăm thân sinh trung loài Di Hâu. Duyên trước cúng dàng, trì giới tỷ-khuẩn, kết lời thề trong yêu, nay được gặp ta tấm kệ trong sạch được sinh lên trời. Trí giới tỷ-khuẩn tức là thân ta, phóng dật tỷ-khuẩn tức là thân người.

Khi bấy giờ Di Hâu thiên tử nghe lời nói đó kinh sợ giòn lồng, sám hối trước rồi về thiên cung.

Phật bảo vua rằng: Di Hâu tuy làm súc sinh

nhất kiến gặp vị La Hán, thụ trì tam quy ngũ giới, duyên công đức ấy siêu việt ngàn kiếp cực trong ác nghiệp, được sinh lên trời, được gặp Nhất sinh bố thí bồ tát, từ đây về sau gặp Phật vô số, tịnh tu phạm hạnh dù sáu Balamat trú thủ lăng nghiêm tam muội, trú ngôi bát thoái, sau thời Phật Di Lặc ra đời, sẽ thành đạo vô thường chánh đăng chánh giác. Vua tên Bảo Quang, cõi nước trong sạch, như cõi trời Dao Lợi, sinh ở nước ấy, chúng sinh đều tu theo mươi diệu lành, đức Phật là Sư Tử Nguyệt Như Lai, dù mươi hiệu. Nếu có chúng sinh nào được nghe tên đức Phật ấy, sinh xứ nào cũng được thoát thân súc sinh, trừ vô lượng kiếp tống sinh tử.

Phật bảo vua rằng: Muốn biết nước đức Phật Sư Tử Nguyệt kia, ở trong hội này thi Bà Tu Mật Đa tỷ khứu vậy.

Khi bấy giờ vua Tân Ba La nghe nói như thế, đứng dậy chấp tay mõm hôi khắp mình khóc như mưa, hồi quá tư trách, hướng về Bà Tu Mật Đa, dâu mặt lê xuống đất, tiếp tục lê sám hối tội lỗi của mình.

Phật bảo vua rằng: Muốn biết tam vạn bốn ngàn kim sắc Di Hâu đó, tức là đời quá khứ thời đức Phật Câu Lâu Tân, nước Ba La Nai, nước Câu Diêm Di trong hai nước gồm có tám muôn bốn ngàn tỷ khứu ni, làm phi pháp cùng với người bách y thông tinh tín mệnh, phạm các giới cấm nặng trang sức cho thân thể, như Càn thát bà nữ không có hổ thiện, đâm làm chuỗi ngọc đeo, nhưng sự phạm giới dùng lận tràng hoa, cấm phuóng kiêu mạn, đánh trọng công cao, gảy đàn cầm phóng túng, khen tiếng hát ác sáu, cuồng ngu vô trí, si như Di Hâu, thấy hảo tỷ khứu hòa lành có đức, coi như thù tạc.

Khi đời bấy giờ có vị Tỷ khứu ni tên là Thiên An Ôn đặc qua A La Hán, tam minh lục thông,

đủ tám giải thoát, đến chốn các tỳ khưu ni kia nói rằng : Các chí, Đức Thế Tôn tại thế thường nói bài kệ rằng :

"Nêu Tỷ khưu ni nào
Chẳng tu theo bát kính
Chẳng phải gái họ Thích
Cũng như chiên dà la
Nêu Tỷ khưu ni nào
buông lung pham tam trọng
Nên biết là hết thay
Giặc lớn trong trời người
Thương ở ngực A Tuy.
Trái qua mươi tám cách
còn ngoài ba đường ác
Làm minh nơi vườn rừng
Trăm ngàn vô lượng kiếp
Chẳng nghe tên tam bảo
Phải ăn viên sắt nóng
Hàn băng ôm cột đồng.
Như thế hết tội rồi
Sinh làm thân cù cáp
Rắn độc chuột lang sói
Rắn rết loài trăm chân
Nhưng tạp loại như thế
Đều trái qua trong đó.

Khi bấy giờ các tỳ khưu ni nghe vị A La Hán Tỷ khưu ni nói bài kệ ấy, lòng sinh giáng túc mắng nhiếc ác khâu, nói con khi già ở nơi nào lại đây ác ngôn ác ngữ, nói càn đianguc,

Khi đó A La Hán thấy các ác nhân sinh lòng hất thiền, liền khởi tâm từ bi bay lên hư không làm mươi tám phép biến hóa. Các ác nhân thấy phép biến hóa, đều cởi vòng vàng rai trên vị La Hán ni, và nguyên dời đài i được thân sắc vàng. Vừa làm điệu ác này, chép con nguyện xin sám hối, duy nguyện từ bi thương xót chúng con, nhận chút cúng dàng.

Khi đó La Hán tỳ khưu ni, từ trên hư không xuống nhận các ác nữ cúng dàng.

Sau đó các ác nhân mệnh hết, dọa xuống địa ngục A Tuy, như liên hoa nở khắp đây trong ngục, lần lượt vào mươi tám địa ngục khác, mỗi mỗi địa ngục dù một đại kiếp. Cứ nhứt thế trong chín mươi hai kiếp, thường ở địa ngục. Từ địa ngục được ra, trong năm trăm đài i thường làm ngạ quỷ. Từ ngạ quỷ được ra, một ngàn thân làm loài Di Hầu (khi) thân sắc vàng.

Đại Vương nên biết khi bấy giờ, tam muôn bốn ngàn tỳ khưu ni phạm giới mắng A La Hán. Ở trong hội này là tam vạn bốn ngàn kim sắc Di Hầu đó. Người cúng dàng các ác tỳ khưu ni nay là Đại Vương vậy.

Các Di Hầu này nhân tập đài trước cấm hoa cấm hương cúng dàng Đại Vương đây.

Còn những người làm ô uế tỳ khưu ni, nay là Cù Ca Lê năm trăm hoàng môn trong nhà vua.

Phật bảo Đại Vương : Thân khâu ý nghiệp - phải cảm thân. Khi đó đức Thế Tôn nói bài kệ rằng :

"Giới là thuốc cam lô
Uống vào chẳng già chết.
Giới đức khá cậy nương
Phúc báo thường theo mình.
Trí giới được an ổn
Sinh nơi không hoan nan,
Cũng được thấy chư Phật,
Thọ pháp được giải thoát.
Phá giới đọa địa ngục,
Cũng như loài Di Hầu
Sinh nơi thường hèn ha.
Địa ngục khổ ép mình
Đại Vương nên nghe kỹ,
Thôi ác, Tu điệu lành.



Khi đó vua Tân Bà Sa La nghe Phật thuyết bài kệ ấy, đổi trước Phật, sám hối tư trách, khoát nhiên giải ngộ được quả A Na Hảm, còn tám ngàn người theo vua, xin vua xuất gia a vua đồng ý cho.

Khi đó Phật nói "Thiên lai tỳ khưu" râu tóc rụng hết, áo cà sa thấy mặc tại mình, thành tướng sa mòn, cúi lê dưới chân Phật, chùa ngắn đầu lên, đã thành A La Hán, tam minh lục thông tám giải thoát.

Ngoài ra vua còn đem theo một vạn sáu ngàn người đều phát tâm bố để, tám vạn chư thiên, cung đều phát tâm, tám vạn bốn ngàn kim sắc Di Hầu, nghe Phật nói duyên trước của mình then hối tư trách, nhiều Phật nghìn vòng, hương lên Phật sám hối, rồi phát tâm vô thương đạo, tùy theo tuổi thọ, lần lượt mênh chung. Sau khi mênh chung được sinh lên cõi trời Đầu Xuất gặp đức Phật Di Lặc, tu hành tinh tiến đến ngôi bất thoái.

Khi bấy giờ Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp thấy việc như thế, bảo đại chúng rằng : Bồ Tát công hành thanh tịnh, còn khiến loài súc sinh phát

.....

Dịch giả

LÊ HUY THIỆN

BẮC DU CHƠN VÕ



(tiếp theo)

HỒI THỨ MƯỜI BÁY

Trước đã Đăng Ngũ Lôi

Nói về tỉnh Tây Xuyên có một hòn núi Sát Tư trong núi ấy có một cái miếu, trong miếu có năm cốt thần là Châu Xương, Triệu Quang, Sử Định, Lưu Trạch, Bùi Tiệm.

Khi ấy Chơn Võ tổ sư đi ngang qua miếu ấy, mắng mưa lớn, nên thầy trồ vào miếu mà đứt mưa. Xảy thấy khỉ yêu ngui ngút! Chơn Võ tổ sư há kinh, ngó lên thấy năm cốt thần đều chuyển động, ý muốn đánh mình. Chơn Võ tổ sư muỗn chạy ra, tức thì khôi tỏa mít mù, sấm vang inh ôi. Chơn Võ tổ sư nhức đầu như búa, ngã xuống nằm mê! Các tướng kinh hãi, sai Caonguồnsoái đăng vân lên thỉnh Diêu Lạc thiên tôn xuống cứu thầy, trong lúc nguy hiểm.

Lúc này Diêu Lạc thiên tôn đã đóng ngồi trong điện Trường Sanh, xảy thấy Cao ngươn soái ra mắt, Diêu Lạc thiên tôn hỏi rằng: "Người theo thầy đi bắt yêu quái, nay đến đây có chuyện chi?" Cao ngươn soái thưa hết sự tích. Diêu Lạc thiên tôn nói: "Ấy là miếu Ngũ Lôi, năm vị thiên lôi làm hại thầy người đó. Nếu muỗn cứu thầy người tinh lại, thì hỏa tốc qua cùa đông thiên, mà thỉnh Lôi Tô mới đăng(1)". Caonguồn soái thưa rằng: "Chẳng hay Lôi Tô là ai?" . Diêu Lạc thiên tôn nói: "Lôi Tô họ Đăng tên Thành gọi là Đăng Thiên Quân, ở tại cung Thái Huê. Người hãy đi hỏa tốc".

Khi ấy Cao ngươn soái từ ta Thiên tôn, liền đến cung Thái Huê ra mắt Đăng Thiên Quân, Đăng Thiên Quân hỏi rằng: "Người theo phò Chơn

Võ tướng quân mà thâu hắc khí, nay đến đây có chuyện chi?" Cao ngươn soái thưa rằng: "Tôi theo thầy đi thâu yêu quái đến một cái miếu có năm vị thần, đánh lộn với nhau mà sấm sét vang miếu. Thầy tôi bắt tinh nhơn sự, nên tôi đến cầu Diêu Lạc thiên tôn, Thiên tôn nói năm vị thần ấy là bộ tướng của Thiên Quân, dạy tôi đến cầu Thiên Quân cứu thầy tôi, và thâu năm vị thần ấy". Đăng Thiên Quân nghe nói, liền lấy cờ lệnh, đi với Cao ngươn soái đến miếu Ngũ Lôi.

Nói về chủ tướng thầy Đăng Thiên Quân giáng hạ, đều đến ra mặt. Đăng Thiên Quân làm phép, phun nước vào mặt Chơn Võ tổ sư. Chơn Võ tổ sư tinh dậy, ta ôn cứu mang. Đăng Thiên Quân cầm cờ lệnh, đến trước mặt năm vị thần, hé lèn 1 tiếng. Năm vị thần đều xuống quỳ trước mặt Thiên Quân. Đăng Thiên Quân niệm chú, năm vị thần ấy hiện nguyên hình là năm cái trống! Đăng Thiên Quân chỉ qua hướng Nam, có năm vị Lôi công bay tới có cánh nhỏ như gà, tay cầm búa, và lưỡi cầm sét; đến xách năm cái trống đồng quỳ trước mặt Thiên Quân. Đăng Thiên Quân nói: "Ngũ Lôi đừng theo ta làm chi, hãy theo Chơn Võ tướng quân mà đi đánh yêu quái!" Chơn Võ tổ sư nghe nói rất mừng. Đăng Thiên Quân tủ giã, dâng vân vê cung Thái Huê. Còn Chơn Võ tổ sư thâu Ngũ Lôi, đi với chủ tướng.

Nói về núi Bạch Nham có động Bạch Thạch(2), chủ động ấy là Diên Quai, nguyên Diên Quai là cây viết của Giang chơn nhơn thành tinh. Bộ hạ của Diên Quai có mươi hai tướng, thứ nhất là Sơn yêu, thứ nhì là Thủy yêu, thứ ba là Thạch yêu, thứ tư là Nham yêu, thứ năm là Kim yêu, thứ sáu là Mộc yêu, thứ bảy là Thủ yêu, thứ tám là Hỏa yêu, thứ chín là Nê yêu, thứ mươi lăm là Sa yêu, thứ mươi một là Nhơn yêu, thứ mươi hai là Tinh yêu. Diên Quai có một pháp bửu là cuộn sổ hơn ba mươi tờ, thần thông hay lắm, he thấy ai đi tới liền giờ cuộn sổ ra, thì thâu vào đó, bắt mà ăn thịt.

Ngày kia Diên Quai sai mươi hai con yêu, đem sổ ra ngoài đường, đón bộ hành thâu và ăn thịt. Rủi cho Chơn Võ tổ sư và chủ tướng đi ngang qua, bị thâu vào sổ, đem về dùng cho Diên Quai. Diên Quai truyền hâm rượu, đặng bắt các người ấy ra mà làm tiệc. Chơn Võ tổ sư nghe nói kinh hãi. Châu ngươn soái thưa rằng: "Bộ sổ là loài giấy; để chúng tôi đỡ lửa quật gió mà đốt nó thì ra khỏi". Nói rồi hóa lửa đốt cháy rồi chạy ra, đặng ít tưởng. Diên Quai ngó thấy liên tục lửa, xếp sổ mà ôm.

Còn các tướng ra ngoài, điểm lại còn thiêu Chơn Võ tổ sư và nhiều tướng khác. Nên mấy tướng phải lên ra mặt Tam Thanh, và thưa các việc như vậy. Tam Thanh với Diêu Lạc Thiên Tôn đến mà nói rằng: "Nay đệ tử người mắc nạn, bị Diên Quai thâu vào sổ, nên chúng tướng lêncầu

HỘI THÚ MƯỜI TẤM

Sau lại thâu nhị tướng

cứu, người phải ra công". Diêu Lạc thiên tôn thưa rằng: "Nếu muốn cứu các người ấy, thì phải đi thỉnh chủ nô là Giang chonnhohn". Tam Thanh nói: "Vậy thì người với các tướng mau mau di thỉnh họ Giang". Diêu Lạc thiên tôn tự ta Tam Thanh, đến am lập tức. Giang chon nhơn ở núi Bạch Nham, liền ra nghinh tiếp, vào đài trà nước. Diêu Lạc thiên tôn hỏi rằng: "Pháp bùu của ông còn dò chăng?" Giang chon nhơn thưa rằng: "Pháp bùu của tôi giao cho Điền Quai giữ trong động Bạch Thạch". Diêu Lạc thiên tôn nói: "Hãy lấy ra xem thử? Giang chon nhơn vào động không thấy Diên Quai, kiểm cung khê đăng cuộn sổ, hối kinh ra nói với Thiên tôn rằng: "Không biết ai lấy rồi, tôi kiểm hoài chặng đãng!" Diêu Lạc thiên tôn cười rằng: "Ông luyện bùu pháp ấy mất công hết nua ngàn năm, sao không giữ gìn cho kỹ lưỡng? Tôi cũng vì chuyện ấy mà đến đây". Giang chon nhơn thưa rằng: "Thiên tôn nói vì pháp bùu của tôi mà đến đây, chắc là biết bùu pháp tôi lạc tại chỗ nào? Xin làm ơn chỉ cho tôi kiểm". Diêu Lạc thiên tôn: "Để từ ta là Bắc phuong Chon Võ tướng quân vung ngọc chí(3) đi thâu hắc khê. Đi ngang núi này, bị tướng người là Điền Quai giở bùu pháp người mà bắt dễ từ ta và các thiên tướng, lẽ nào người chặng hay? Hãy mau mau di thâu Điền Quai, lấy pháp bùu lại, mà cứu đệ tử ta, kéo phạm thiền diều ngọc luật (4)". Giang chon nhơn nghe nói hối kinh, liền theo Diêu Lạc thiên tôn, đến trước động Bạch Thạch mà kêu lớn rằng: "Điền Quai, Điền Quai mau ra cho ta bảo?" Điền Quai nghe thấy kêu không dám ân mặt, phải hiện hình và dẫn mười hai tướng ra ngoài nghinh tiếp. Giang chon nhơn hiện nguyên hình là ba con mắt, mặt xanh nanh bạc, hét lớn rằng: "Người khê hiện nguyên hình, còn đợi chặng nào nữa?" Điền Quai đứng ôm cuộn sách trong mình, bời hiện nguyên hình là cây viết, nên rót cuộn sổ xuống đất. Giang chon nhơn chỉ cuộn sổ một cái, tự nhiên lật ra từ tơ. Chon Võ tổ sư và các tướng đều ra hết, ta ơn Diêu Lạc thiên tôn.

Còn Giang chon nhơn bảo Điền Quai hiện hình người, rồi mắng nhiếc một buổi, lại nói rằng: "Người sanh sự làm cho ta mang tiếng, đáng lẽ thì giết người mới đáng, song tướng nghĩa thầy trò cho người theo Tổ sư, lập công mà phục tội". Diêu Lạc thiên tôn giả tú, đăng vân về Thượng giới. Giang chon nhơn từ giá về am.

Khi ấy Chon Võ tổ sư kêu Điền Quai mà nói rằng: "Thầy người đã thú tội, người chịu theo ta chặng?" Điền Quai quì lạy thưa rằng: "Thầy tôi đã thâu pháp bùu rồi, tôi là người vô dụng. Nếu Tổ sư đoái thương phận hèn mọn, tôi tình nguyện theo hâu". Chon Võ tổ sư nói: Nếu người muôn theo ta, thì phải uông hòa đơn vào bụng. Điền Quai vung lời lấy thuốc mà uống. Chon Võ tổ sư đi với các tướng khỏi núi Bạch Nham.

Ngày kia Chon Võ tổ sư đi với các tướng, đến núi Tụ Huê. Trong núi ấy có động Huỳnh Sa, chúa động ấy là Lưỡng Điền, mình rồng mà mặt quỷ, hình dung quái gỡ di thường! Nó có một pháp bùu gọi là dà thiền trưởng(5), và năm ngàn bình yêu, hằng làm loạn tại núi Tụ Huê, mà nhiều hại thiên hạ.

Ngày kia Chon Võ tổ sư đi tới núi ấy, thấy có vũng mây yêu, tức thì có một vật quái gỡ mặt quỷ mình rồng, tay xách cái mùng quăng vãi nửa lồng, tự nhiên tối tăm trời đất, nó không thấy mặt nhau! Chon Võ tổ sư kinh hãi, bị Lưỡng Điền lây cờ mà phất, thâu tổ sư với các tướng vào cờ, rồi cuộn cờ dựng xuống đất.



Thời may Ngũ Lôi đi sau, nên khỏi thâu vào đó thấy tổ sư mắc nạn với các tướng, liền đăng vân lên cung Thái Huê, thưa với Diêu Lạc thiên tôn vì sứ thầy cùng các tướng bị bắt như vậy. Diêu Lạc thiên tôn nói: "Áy là bộ tướng của Trường Thiên Quân, không can chi mà sợ. Để ta kêu Trường Thiên quân xuống đó, thâu nó và cứu thầy người". Nói rồi dẫn Ngũ Lôi đến Trường Thiên quân. Trường Thiên quân nghinh tiếp vào cung hỏi rằng: "Chặng hay thiền tôn đến tôi có việc chi?" Diêu Lạc thiên tôn nói: "Lưỡng Điền dùng pháp bùu mà bắt Chon Võ tướng quân, với các Ngodon soái, may Ngũ Lôi chạy khỏi mồi đến cầu ta. Ta đến nói cho Thiên quân hay mà xử gia tướng". Trường Thiên quân nghe nói kinh hãi than rằng: "Muốn việc về kẻ lớn tôi chịu tội đã dành. Vậy thì xin Thiên tôn trả về cung mà nghỉ, để tôi đi với Ngũ Lôi, xuống cứu Chon Võ tướng quân, và triệt tiêu tốt". Diêu Lạc thiên tôn y lời ấy, liền giắt trổ lại cung Thái Huê.

Còn Trường Thiên quân đi với Ngũ Lôi, nó thấy dà thiền trưởng giảng nửa lồng trời, liền bảo Ngũ Lôi khêu chiến, dụ nó ra đây sẽ hay.

Ngũ Lôi vung lịnh xông vào hỗn chiến, Lưỡng

Điền nỗi giận, dân tiều yêu phù vây, Ngũ Lôi và đánh và chạy dụ lân ra tới ngoài xa. Lưỡng Điền cù đuổi theo mãi. Ngũ Lôi đứng lại cự chiến, trăm hiệp cầm đồng.

Khi ấy Trưởng thiên quân ở trên mây niêm chung ngâm nước phun xuống, cầm gươm và chỉ Lưỡng-Điền; Lưỡng Điền hiện nguyên hình là tinh linh bài. Trưởng thiên quân lấy lệnh bài cầm tay, niệm thần chú thâu dà thiên trưởng; dà thiên trưởng hiện nguyên hình là cây cổ linh. Trưởng thiên quân cầm cổ linh dù một cái Chơn Võ tổ sư và các Ngươn soái đều vang ra. Ngũ Lôi thuật chuyên vân vân. Chơn Võ tổ sư mới rõ, coi lại dà thiên trưởng thành cây cổ sắc vàng. Thầy trò đồng tạ ơn giải cứu.

Trưởng thiên quân niệm chú tâm linh bài hiện ra Lưỡng Điền như cũ, nắn nิ xin theo làm bộ hạ Tổ sư. Trưởng Thiên Quân về tâu với Ngọc Đế. Ngọc Đế phong Lưỡng-Điền làm Hàng Yêu Lô ngươn soái⁽⁶⁾ tay cầm cổ vàng theo hầu Chơn Võ tổ sư mà thâu yêu quái. Lại phong cho Trưởng An là Trưởng thiên quân làm Chánh Lôi Tổ, bên tả có Đăng thiên quân là Đăng Thành, bên hữu có Tân thiên quân là Tân Giang Phi, đồng coi về Lôi Bộ, để coi về việc tru yêu quái.

Còn Chơn Võ tổ sư đưa một hột hỏa đòn, cho Lưỡng Điền uống, rồi đi qua núi Hắc Hồ.

Nội về Hắc Hồ Sơn có hai hung thần, là Nhậm Vô Biệt với Ninh Thể Khoa, hay xách búa ngọc đi đập người mà ăn thịt như cẩm bùa.

Ngày kia Chơn Võ tổ sư đi đến Hắc Hồ Sơn. Nhậm Vô Biệt với Ninh Thể Khoa xách búa đòn đe dọa, Khuông ngươn soái đi trước, cù khô lại hai vị hung thần. Khuông ngươn soái đỡ tướn mà đốt búa ngọc, búa ngọc cháy ra tro. Khuông ngươn soái quăng chuông vàng, nhốt hai tướng mà bắt sống; đem nạp cho Chơn Võ tổ sư. Nhậm Vô Biệt, Ninh Thể Khoa đều quì lạy, xin chén hàng đầu. Chơn Võ tổ sư bảo hai người uống 2 hột hỏa đòn, rồi đồng qua khỏi núi.

- (1) Lôi Tổ, là chúa lôi công
- (2) Đăng áy tuyễn sắc đá trắng
- (3) Ngọc chỉ là chiêu chỉ Ngọc Đế
- (4) Thiên diệu, là phép trói; ngọc luật là luật Ngọc Đế
- (5) Mùng che trời
- (6) Hàng yêu, là trừ yêu.

(còn tiếp)

tếp theo trang 3

TRANG NGHIÊM, ÁNH SÁNG RỰC RỠ TỎA KHẮP ĐẠI CHÚNG; DÙ CÓ ĐÈN VÔ LƯỢNG ỨC VĨ TỰ TAI PHẠM, THIÊN VƯƠNG CŨNG KHÔNG THỂ HIẾN HIẾN NHƯ THỂ ĐƯỚC. AI ĐƯỢC CHIỀU NGƯỜNG THẦN CỦA NHƯ LAI LẠI KHÔNG CHÓA MẤT!

ÔNG XEM LAI THÂN CỦA CÁC VĨ ĐẠI BỘ TÁT ĐÂY, DIỄU SẮC NGHIÊM TỈNH, HẾT THÁY ĐỀU DO TU TẬP PHƯỚC ĐỨC THIỆN NGHIỆP SINH RA.

LẠI, CÁC HÀNG THIÊN LONG BÁT BỘ (TRỜI RỒNG, DA XOA, CÀN THÁT BÀ, A TU LA, KIM SÍ DIỀU, KHẨN NA LA, ĐẠI MĂNG, THẦN bay là loài ĐỊA LONG - vậy). CÓ UY THỂ LỚN CUNG BỐI CÓ PHƯỚC ĐỨC THIỆN NGHIỆP SANH RA.

VÀ, NGAY TRONG ĐẠI HẢI NÀY CÓ NHỮNG CHÚNG - SANH HÌNH SẮC THÔ XÂU, HOẶC LỚN, HOẶC NHỎ CŨNG ĐỀU DO NHỮNG TƯỞNG NIỀM NƠI TỰ TAM TAO RA NHỮNG NGHIỆP BÁT THIỆN CỦA THẦN, MIỆNG, Ý, NỀN TÙY NGHIỆP, HỌ TỰ CHỊU LÂY BẢO THÂN NHƯ THỂ.

NAY ÔNG THƯỜNG NÊN TU, HỌC NHỮ THỂ VÀ CŨNG NÊN LÀM SAO CHO CHÚNG SANH HIỆU THẦU NHÓN QUÀ, THIỆN NGHIỆP, TỰ TẬP NHƯ VẬY. ĐƯỢC THỂ, NHÂN CHỖ CHÍNH KIỀN BÁT ĐỘNG ẤY... (đoạn chánh văn này trong băng thiêu sót, nên TRÍCH GIÁ, trích lại BẢN DỊCH của HÒA THƯỢNG TRU TRÌ CHÙA TƯ QUANG Ở NICE. THƯỢNG TÂM HA CHÂU).

CHÁNH VĂN :

ÔNG SẼ KHÔNG RƠI VÀO TRONG ĐOẠN KIỀN VÀ THƯỜNG KIỀN. ĐÓI, VỚI CÁC PHƯỚC ĐIỀN, CÁC ÔNG HOAN HÝ, CUNG KINH CUNG DƯƠNG, THỂ NÊN CÁC ÔNG CUNG ĐƯỢC NGƯỜI, TRỜI TÔN KINH, CUNG DƯƠNG.

(còn tiếp)



Phật Giáo

với

Mác Xít

Tác giả : Francis Story
 Dịch giả : Trần Quang Thuận
 Giới thiệu : T.T. Tri Quang
 Nguyên bản : Buddhism answers the Marxist challenge

(tiếp theo)

MỘT NỀN ĐẠO ĐỨC THUẦN LÝ

Vậy đâu là những nguyên tắc căn bản, vượt khung gian và thời gian, của đạo đức? Để làm những người đã được dẫn đường cho Phật tử, những nguyên tắc ấy có thể tóm tắt trong Năm Điều Qui Huân (NGŨ GIỚI) của Đức Phật. Phải nhớ rằng đây là những qui tắc chỉ đạo: chúng không phải là những giáo điều.

Ai cũng có tự do để phạm những qui huân đó nếu muốn, hoặc nếu không thể đứng được, nhưng người Phật tử nên hiểu rằng, theo Nghiệp, thì việc phạm qui hay không là tùy ở nơi người và tất nhiên người ấy sẽ phải chịu trừng phạt nếu đã phạm.

Qui Huân thứ nhất là đừng sát sinh. Nó có một nghĩa rộng hơn câu "Người không được phép giết" của Thiên Chúa Giáo. Câu sau này chỉ áp dụng cho loài người; nhưng Phật Giáo, khoa học hơn, xếp mọi kiếp sống vào cùng một loại và người Phật tử nên trải rộng tình thương lên khắp mọi sinh vật, đừng phân biệt mà cũng đừng hạn chế. Tất cả đều vướng víu vào cõi Ta Bà và đang cố vươn lên, tiến hóa tới một cái gì cao cả hơn. Đồng thời, tất cả đều chịu đau khổ, và không ai được tự ý lâm tăng lên sự đau khổ trên thế giới, hay cố ý ngưng cái tánh động của Nghiệp người khác. Song song với luật đó là luật truyền rằng kẻ nào giết sẽ lại bị giết, bởi vì hận đã tạo ra một điều kiện do sự thúc đẩy cõi ý của tư tưởng và hành động hận gây ra. "Kẻ nào sống bàng gươm sẽ chết bàng gươm" là một sự thật tâm thương, nhưng DHAMMA đã tăng cường quyền lực của câu đó

bằng cách vạch ra căn bản của nó là nguyên tắc nhân quả. Đây là ý nghĩa của chữ "vô hại" trong Phật Giáo, nên móng của METTA và KARUMA. Cứ nguyên một định tắc này nếu được tôn trọng trên thế giới, thì mọi chiến tranh, sát nhân và bạo động sẽ chấm dứt, và mọi dân tộc sẽ sống trong an ninh.

Qui Huân thứ hai là đừng lấy cái gì không thuộc quyền sở hữu của mình (đạo tắc). Nó tương đương với câu này trong Thiên Chúa Giáo: "Người không được trộm cắp". Đây cũng là nguyên tắc căn bản, nghĩa là nếu không có nó thì không xã hội nào có thể tồn tại được. Theo sự hiểu biết của tác giả, thì trong suốt lịch sử chỉ có mỗi xã hội thành Sparte xưa kia là không lên án tội trộm cắp (nhưng về sau thì luật của Sthens thăng thế). Trộm cắp là kết quả của lòng tham, và với phạm nhân lại có tội hơn là với nạn nhân.

Qui Huân thứ ba là đừng say mê dục tình quá độ. Mỗi khi Qui Huân này được dịch là đừng say mê dục tình BẤT HỢP PHÁP nhưng theo tiếng Pali thì KAMMA chỉ có nghĩa là dâm đảng. Nó không nói gì đến hợp pháp hay bất hợp pháp. Như đã thấy, luật pháp thay đổi với thời trang và Đức Phật cũng chẳng quan tâm gì tới những hình thái tư tưởng nhất thời hoặc những tập tục địa phương. Ở Ấn Độ hơn hai ngàn rưỡi năm trước đây, một người giàu có có thể lây nhiễm vợ mà không hề bị coi là vô luân lý hoặc bị pháp luật kết tội. Thực ra, Qui Huân này khuyên không nên say mê quá độ trong bất cứ khoái lạc cảm giác nào, nhưng đặc biệt là trung hoài lạc nhục dục. Lòng ưa thích nhục dục là cái KILESA (nhơ nhấp) lớn nhất, bởi vì nó đã trói buộc người ta chặt nhất vào bánh xe tái sinh trong cõi Kamma-loka. Phật Giáo đồng ý với quan điểm của Freud cho rằng tình dục là động cơ chủ yếu của mọi hành vi nhân loại và động vật, và là một lực mạnh nhất cho ta bám víu vào cuộc đời. Phật tử nên tự kiềm chế mình bằng cách tiết dục. Đó là phương pháp rất hữu ích cho cả thể xác lẫn tinh thần, bởi nó thanh lọc thân trí, tăng cường ý chí, và bảo tồn sinh lực. Các vị Tăng Lữ, trái lại, phải hoàn toàn giữ độc thân, bởi đó là luật của BRAHAMACHARIYA.

Đến đây có một sự kiện ta nên chú ý, bởi nó có một liên hệ mật thiết với một trong những vấn đề nan giải trong kinh tế học ngày nay. Như mọi sinh viên kinh tế học đã biết, trong những xứ ít người thì mức sinh hoạt rộng quát bao giờ cũng cao hơn cả. Ở những xứ có nạn nhân-mất như Ấn Độ và Trung Hoa, hàng triệu người luôn luôn thiếu ăn, và do đó, phải mang bệnh tật. Trong những xứ ấy, đời con người vẫn còn rẽ rủi, mỗi năm có hàng triệu người chết, đôi mà không một ai biết đến, lại còn mồi thู chứng bệnh, loạn lạc, bởi lẽ không đủ thuốc phẩm

dâ'nuôi dưỡng một dân số mỗi ngày mỗi tăng. Nơi nào có số' gia tăng dân số' cao và trình độ hiếu biết về vệ sinh kém, thì bệnh tật có nhiên phải là một điều kiện bình thường của số' đông dân cư, và ngay đến một số' tử c a o chưa chắc đã đối phó được với tai họa đó. Chỉ cần so sánh vóc dáng của một dân Án trung bình ở những giai cấp nghèo với vóc dáng của một dân Miền, chẳng hạn, cùng một giai cấp, ta cũng sẽ thấy ngay một điều biệt rất lớn do mức sinh hoạt cao của dân Miền. Miền Điện, như những xứ Phật Giáo theo phái Thượng Tọa khác, thì tương đối ít dân; trải qua bao nhiêu thế hệ, toàn cõi Á Châu có lẽ đó là nước ít dân nhất. Vì vậy một người dân Miền nghèo nhất cũng vẫn khỏe mạnh, lực lưỡng và hoạt động, trừ trong những hoàn cảnh bất thường như khi có giặc giã hoặc ngoại xâm thì mới là ngoại lệ. Miền Điện và Thái Lan, cả hai đều có ruộng đất phì nhiêu mà dân cư lại thưa thớt, mặc dù theo bản tánh thì họ là những dân sinh nở' nhiều và mau mắn. Lý do cũng chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa. Qua hàng thế kỷ, phần lớn nam phái ở những xứ này đã sống độc thân và các Phật tử đã áp dụng phương pháp tiết dục mạnh mẽ hơn các nơi khác - kết quả trực tiếp của giáo lý Đạo Phật.



Đây là hình thức tốt nhất và chắc chắn nhất cho công cuộc hạn chế nhân khẩu. Phương pháp này đã mang lại cho những xứ theo hệ phái Thượng Tọa một trình độ thịnh vượng khôn lường A Châu nào so kịp và chỉ có thể sánh được với vài nước ở Âu Châu, và lại là những xứ thưa dân như Scandinavie. Trong khi các quốc gia khác bắt buộc phải tuyên chiến với các lân bang để nuôi sống dân mình, thì Miền Điện trong quá khứ, đã được sống yên ổn, được hưởng những quả tốt từ những ruộng đất phì nhiêu mà không hề có mâu thuẫn giai cấp hay những tai họa khác do sự tranh đấu đe' sinh tồn gây ra trong đám hàng triệu người thiêu ăn. Duy trì một dân số' thật thấp là phương pháp duy nhất để tiến tới một quốc gia bình đẳng - nếu có bao giờ ta có thể' tới được. Miền Điện, một xứ theo Phật Giáo, hoàn toàn vô tình đã đạt được mức độ đó ngay cả trước khi Tây phương phát triển ra những ý thức hệ dựa

trên giai cấp đấu tranh, hoặc trên sự bành trướng đế' quốc, hoặc trên sự đàn áp tự do cá nhân.

Đây là một điểm mà các sinh viên kinh tế' học phải nghiên cứu và nhớ kỹ nếu muốn biết đâu là những nguyên nhân xâu xa của nghèo đói và bất ổn kinh tế'. Họ sẽ phải công nhận rằng sở dĩ' những xứ theo Đạo Phật ở Á Châu đã được cái may đó là do sự có mặt của Hội Tăng Già Phật Giáo cùng cái giáo lý đáng kính của Đạo Phật trong việc tiết chế' tình dục. Đây là một trong những ơn trên cho Hội Tăng Già mà trong kinh điển Phật Giáo không thấy nói đến, nhưng đã được biểu lộ ra qua thời gian và lịch sử. Ta có thể khảo sát hoa chuông minh nó dưới ánh sáng của luật nhân quả. Những ai muốn đòi bằng chứng cụ thể' về những điều lợi đó cho Phật Giáo, theo một nghĩa huyền ảo thì đây là một bằng chứng mà một kinh điển nhất cũng không thể' phủ nhận được - bằng chứng là nuôi dưỡng một Hội Tăng Già gồm những vị Tăng độc thân sẽ mang thịnh vượng cho xứ sở, chứ không phải là một gánh nặng cho tài nguyên kinh tế' như Mác Xít đã tuyên truyền. Nếu Hội Tăng Già Phật Giáo trở thành một tổ chức quốc tế, thì mọi nguyên nhân xâu xa của nổi thông khổ' thế' giới, như chiến tranh, đói kém, bốc lột v.v... sẽ tự động tan biến diệt trong khoảng vài chục năm. Đó không phải là một lý tưởng viễn vông, mà là một lý tưởng dựa trên lẽ thường và những nguyên tắc kinh tế' chắc chắn, mà bất luận người nào có chút thê' minh cũng phải đồng ý. Chủ nghĩa Mác Xít, vì luôn luôn bóp méo sự thực, đã quên hẳn sự kiện rằng, khi thế' giới bị nạn nhân mãn thì không bao giờ có thể' có một sự chia sẻ đồng đều như những tài nguyên, hay có đủ tài nguyên để nuôi một số' dân cư thăng dư với một mức độ tương đối có thể' sống được. Chỉ có Phật Giáo mới có thể' giải quyết vấn đề' khẩn trương này, và giải quyết một cách hợp đạo lý, không cần đến những phương pháp nhân đạo và có hại trong việc hạn chế' nhân khẩu. Malthus (nhà kinh tế' học người Anh, 1766-1834), trong cuốn sách cổ điển nhan đề' "Liểu Luận về Nguyên Tắc Nhân Số": Ảnh hưởng của nó đối với việc "Cải Thiện Xã Hội Tương Lai" (ESSAY ON THE PRINCIPLE OF POPULATION AS IT AFFECTS THE FUTURE IMPROVEMENT OF SOCIETY), có nói đến việc (MORAL - RESTRAINT) (tiết chế' luân lý) như một trung nhủ yêu tinh chính có thể' ngăn ngừa nguy hiểm về nạn nhân mãn. Malthus dùng thông kê' để' chứng minh rằng nếu dân số' trên thế' giới cứ tiếp tục tăng gia, thì thế' nào cũng đến ngày mà quả đất sẽ cạn sạch thực phẩm để' nuôi dưỡng tất cả nhân loại. Từ hồi đó đến nay, khoa học đã làm tăng cái nguy cơ về' nhân mãn bằng cách diệt trừ' được nhiều chủng bệnh và làm cho đời sống trung bình lâu thêm vài năm; đồng thời, do những lý thuyết bành trướng quốc gia húc đẩy, nhiều nước trên thế' giới còn đua nhau

tăng gia dân số thêm hơn nữa.Nga Sô, chẳng hạn, đã làm như thế bằng cách hủy bỏ mọi qui tắc đạo đức trong tôn giáo có liên hệ đến hôn nhân và sinh sản.

Con người là động vật duy nhất không có nhữ thời kỳ bất động tự nhiên về tinh dục nhờ đó thể xác có thể lấy lai được sinh lực, và bất hạnh hơn nữa là nên văn minh hiện thời của Tây Phương chú trọng quá nhiều cái khía cạnh dâm tình của đời sống bằng cách thương mại hóa nó, đến nỗi con người ngày nay ngô khôn nảo và đi đến đâu cũng bị dục tình tấn công từ phía.Một phần lớn các bệnh thần kinh này là do một tình trạng bất quân bình trong đó phái nam thì muôn độc thê mà phái nữ lại để khuyến khích "duyên dáng hóa" - không như ng đàn bà A Đông để cho chồng mình mà thôi, mà chính để kích thích những đam mê ở moingười đàn ông khác, những đam mê mà xã hội cảm đoán không được vướng víu tới.Trong đời sống bình thường của người đàn ông cũng như người đàn bà, tinh dục phải có một chỗ đứng xứng đáng của nó; ta không được kiêm tỏa nó đến độ hại cho sức khỏe, mà cũng không được quá đỗi dung túng nó.Nó phải luôn luôn được kiềm制 chẽ bởi ý chí nêu thực ta muốn coi tinh dục là một biểu lộ lãnh mạnh của con người.

Qui Huân thứ tư : "MUSAVADA VERAMANI SIKKHA PADAM SAMADIYAMI", không những có nghĩa là đừng nói dối, nhưng còn có nghĩa là tránh mọi lời nói độc ác, như chửi rủa, vu khống, xuyên tạc... , cốt ý làm thương tổn và làm đau đớn kẻ khác(vọng ngữ).Đây cũng vậy, muôn hiếu qui luật này, ta cần phải có tinh thương và lòng bác ái.Tránh MUSAVADA nghĩa là tránh nói những lời với người khác mà chính mình không muốn cho mình.Nó có nghĩa là thực thà và trong sự thật, và hơn nữa : ôn hòa và khoan dung.

Điều thứ năm là nên tránh mọi thứ thuốc, sái rượu... hay bất cứ thứ gì có thể làm điên đảo hệ thống thần kinh ta(cảm tửu). Thiên Chúa Giáo không có giới luật này, nhưng Phật Giáo đòi ta phải hoàn toàn làm chủ nhữ quan năng tâm trí, đòi hỏi một trí thức sáng suốt để xuyên thấu qua được cái ảo ảnh của SAMSKARA trong cuộc di tìm thực tại.Những người có trí óc quân bình không cần phải ăn trên trầu tuỷ giời.Say sưa là kết quả của một thán tri bị đè nén.Nó chỉ bám được vào những người mà trong tiềm thức họ, họ nhận ra rằng họ là những kẻ thất bại, mặc dù họ rất thành công theo nghĩa phẩm trần.Nó là một lối ăn trên khỏi KHO, nhưng là một ăn trên nhất thời và giả hiệu, không chất ảo tưởng này lên áo đồng kia, một niềm hoan lạc ở trên bờ vực thẳm của tuyệt vọng.Kết quả cuối cùng không thể khác hơn là một sự phá sản thể xác và tinh thần.

Nghiên cứu kỹ năm Qui Huân giản dị này một

cách khách quan ta sẽ thấy rằng cũng đủ để dẫn dắt và điều hợp cuộc sống hàng ngày của ta, bắt luận ở tuổi nào và bất cứ nơi đâu. Chúng không có tính cách nhất thời hay địa phương, mà có tính cách thật sự căn bản. Hơn nữa quan điểm và định chỉ của chúng lại rất lãnh mạn và quân bình.Chúng không được xây dựng trên những giáo điều như "Người không có một hương dê nào khác ngoài ta... bởi ta Thương dê" của người, là một vị thần ghê tuồng nhưng trên một lý trí minh bạch và hiền - hiền.

Đáng sau mỗi Qui Huân, có một mục đích rõ ràng là phải vượt qua được lồng dục do lồng ý gây ra, và đó mới là cái tai họa thực sự. Trong Phật Giáo, thiện và ác có những nghĩa khác hẵn mọi hệ thống tư tưởng khác."Ác" chỉ là bất cứ cái gì nó trói buộc ta vào ảo ảnh về ngã, và giữ ta luân hồi mãi trong những kiếp tái sinh.Nó là sự tự lừa dối mình, dục vọng, dâm dăng, ghen ghét - tất cả những ASA-VAS(nhơ nhopies) của tâm ta.Những hành động phát ra từ đó chỉ là những biểu lộ bên ngoài của cái ác thực sự, và chính nó lại là cái bản chất của mọi vật hiện tượng.Nó đi trước mọi hành động và những kết quả của hành động ấy "MANO PUPPAGAMA; MANOSETTHA, MANOMAYA": "Tâm đi trước mọi hiện tượng, tâm là chủ; mọi sự đều do tâm mà ra".

(Còn tiếp)

THƠ

NHỚ QUÊ

Đã tinh không dì, tối mây lẩn,
Tuổi già lại thay hanh dàn.
Vội vàng giọng ruồi vưởn mèm hạc,
Khắp khẽn bốn ba dòi gót lẩn.
Tưởng bóng quê cha buôn giò Sô;
Hình dung đất mẹ, ngân mla Tân.
Duyên may vui hồi cùng con cháu,
Vẫn nhớ nền xưa bậc tri nhân.

Vẫn nhớ nền xưa bậc tri nhân,
Công linh gầy dựng, mây phong tràn.
Bao phen biến đổi, không hồn oán,
Một lúc tang thương hóa hận sâu.
Nặng gánh sơn hà. Ai! chê khê,
Tôi bối xá tặc, bút thi thần.
Bốn phương ước vọng trang Hồ thi,
Non nước trông vời, đội tiếng ngân.

AN LAI thôn nǚ

Đạo Phật đi vào Cuộc Đời

*

Hỏi 30 : Lâu nay tôi vẫn theo dõi mục "Đạo Phật đi vào cuộc đời", thấy bạn giải đáp nhiều câu hỏi rất hay; nay tôi xin trình bày một thắc mắc lớn của tôi và mong bạn giải đáp dùm. Vì đây là một vấn đề khá cẩn thận.

Chúng ta phải quan niệm thế nào về vấn đề ăn chay trong Phật Giáo. Nếu khi ta ăn thịt, hoặc giết gà v.v... thì đó là sát sanh. Nhưng có sự khác biệt về tội ác giữa việc giết gà và giết người không? Bên Thiên Chúa Giáo quan niệm rằng giết súc vật không có tội, vì con vật không có linh hồn (tôi được nghe giảng vậy). Nhưng theo Phật Giáo thì tất cả mọi sự sống đều phải được coi trọng, vì con vật cũng ham sống như người. Như vậy có phải là người nào không ăn chay đều lập nghiệp ác mỗi ngày? Và những người đã quy y Tam Bảo rồi thì có bắt buộc phải ăn chay trường không?

Xin cảm ơn bạn rất nhiều nếu bạn dành chút thời gian để giải đáp thắc mắc này.

PHƯƠNG LAN - Holland

Đáp :

Xin cảm ơn bạn Phương Lan về câu hỏi trên, và Tâm Như nghĩ rằng đây là một câu hỏi cẩn thận của moi người Phật Tử chúng ta vậy. Tâm Như cố gắng giải đáp thắc mắc của bạn đây.

Bạn chỉ đặt có một câu hỏi thuộc về ăn chay nhưng có rất nhiều câu phải trả lời mới đầy đủ ý nghĩa được. Tâm Như lần lượt trả lời cho bạn vậy.

.....

Việc ăn chay và không ăn chay (ăn mạng) có những điểm khác nhau như sau:

a) Lý luận của những người ăn mạng:
Xưa nay người ta thường nói "Vật dưỡng nhơn, chư nhơn đâu có dưỡng vật"; con vật sinh ra trong thế gian này là để cung phụng cho loài người. Do đó loài người sử dụng hay giết hại loài vật không có tội. Nếu không giết loài vật thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở đầy trên quả đất này làm sao loài người có chỗ mà sống. Hoặc có người cũng lý luận rằng, loài vật không có linh hồn, chỉ có loài người mới có linh hồn. Vậy giết loài vật không phải là giết nên không có tội.

Đứng trước những lý luận này, chúng ta lanh lợi người Phật Tử phải quan niệm như sau: Thuyết "Vật dưỡng nhơn, chư nhơn không dưỡng vật" không còn đúng với thời đại bây giờ nữa - một thời đại mà các dân tộc mạnh chuyên giúp đỡ hoặc bênh vực cho những dân tộc bị trị, thế cô, súc yếu; một thời đại bình đẳng giữa người và người, thương yêu loài vật đôi khi còn đồng nghĩa với chính bản thân mình. Do đó lý luận trên ít còn có giá trị nữa. Nếu lý luận loài người không ăn thịt súc vật thì súc vật nhiều quá làm sao? Lý luận như vậy cũng chỉ là lý luận của kẻ mạnh đi uy hiếp kẻ yếu. Nếu chúng ta thử đặt lại câu hỏi như sau thì câu trả lời tức khắc sẽ dễ giải đáp. Loài người đâu có ai ăn thịt mà cung tồn tại và phát triển trên thế gian này? Theo quan niệm của Phật Giáo phải hiểu rằng: tất cả vật gì trên thế gian này cũng đều phải biến chuyển qua 4 giai đoạn thành, trụ, hoại, diệt, chứ không có một vật gì có thể sống ra ngoài luật ấy cả.

Một con vật - như con chó, nó biết vui, mừng, giận, ghét, hờn v.v... khi thấy chủ nó đi đâu về nó quay đuôi mừng và khi thấy người ăn thịt chó, nó sủa. Vậy cái tánh biết ấy là gì?

- Một con hến, con ốc, nếu nó không có linh hồn (tánh biết) tại sao khi ta sờ mó đến nó, nó co rút vào trong vỏ. Nếu nó là vật vô tri (không có tánh biết) làm sao có những phản ứng ấy. Đạo Phật quan niệm rằng: tất cả các loài hữu tình chúng sanh (có tánh ham sống sợ chết) đều có một giá trị tâm thức - cao thấp có phần khác nhau; nhưng việc đầu thai trong luân hồi sanh tử của sáu nẻo Trời, Người, A-Tu-La, Địa Ngục, Nga Quí, Súc sanh đều giống nhau. Ta giết hại sinh vật tức là ta đã giết hai chính thân ta rồi. Vì trong kinh Báo Ân phu mẫu Phật đã dạy rõ ràng như thế. Biết đâu đời này hoặc đời trước những con vật kia là ông bà cha mẹ ta. Nhưng vì luân hồi sanh tử mà ta không biết được. Do đó những gì có tâm thức, có đầu thai thì không nên giết chúng vẫn hơn. Giết vật không nặng tội bằng giết người (vì người là một động vật siêu đần, không có luật pháp bảo vệ); nhưng cũng là sự giết

hai vây.

b) Lợi ích của sự ăn chay :

Người ăn chay lồng Tử Bi được tăng trưởng, thương thân minh cũng như thương thân người yêu quý bản thân ta như thế nào thì thương yêu loài vật cũng không kém. Ta khôn giết hại chúng sanh mà còn tìm cách phòng sanh các loài vật bị giam cầm thì đời này được sống lâu mà đời sau nếu được làm người có trí tuệ minh mẫn và được trường thọ. Ăn chay cung cấp sanh - giết sự sống - nhưng là sự sống của cây cỏ - chúng không đi đâu thai (vì khôn có tâm thức) trong vòng luân hồi sanh tử; nên khôn có tội. Nếu ăn mang, chúng ta làm mất đi nhiều mạng sống khác kẽ truyền. Vì giết một con vật, sẽ khôn có con vật sinh ra tiếp tục từ con vật bị giết ấy nữa. Nhưng nếu cắt một bụi cây để ăn, mang cắn nó khôn mất mà còn đâm chồi này lộc nhiều hơn nữa, làm cho cây cối sum suê - chúng ta khôn mang tội sát hại tâm thức - mà còn giúp cho chúng phát triển hơn nữa. Vậy sự lợi ích giữa ăn chay và ăn mang có khác nhau nhiều như vậy. Là Phật Tử chúng ta cần lưu tâm đến.

Như trên đã trình bày, người sát hại sinh vật sẽ trả quả bị sát hại về sau; người cứu vớt sinh vật, cuộc đời của mình được cao quý, khôn bị giảm tuổi thọ mà sợi giây luân hồi sinh tử chúng ta đã cởi được sự trói buộc từ từ rồi. Nếu còn giết hại, tức còn bị sa vào lưới sinh tử, giảm giết hại tức đã chọn cho mình lối đi cao thượng hơn.

Những người đã quy y Tam Bảo (tức quy y Phật quy y Pháp và quy y Tăng) cũng như đã thoái ngũ giới - (không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu) là những giới căn bản của người Phật Tử tại gia cũng như cho giới xuất gia sau này, đều có giới không được sát hại sinh mạng từ loài người cho đến các loài vật. Người tại gia còn bận biu sinh kế, nên mỗi tháng ăn chay ít nhất là 2 ngày rồi lên 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày ăn chay kỳ rồi kể đó là ăn chay trường. Có nhiều người tại gia ăn chay trường nhưng sức khỏe vẫn đầy đủ, nếu biết cách ăn chay. Nhưng việc ăn chay trường hay ăn chay kỳ ở cương vị người Phật Tử tại gia có tinh cách rộng rãi chứ không bắt buộc. Nếu muốn thâu ngắn đường luân hồi sanh tử, đỡ tạo các nghiệp ác chuyên tu các hạnh lành, ăn chay trường vẫn quý hơn ăn chay kỳ và người ăn chay kỳ vẫn hơn người suốt đời không ăn chay được 1 ngày nào cả.

Người xuất gia mục đích cũng chỉ để thoát ly sanh tử luân hồi, chúng được liêu sanh thoát tử. Nên việc từ bỏ chuyên ác thực hiện việc lành là tốn ý của chư Phật vậy.

Văn tắt đôi hàng Tâm Như xin trả lời Phương Lan và mong rằng Phương Lan sẽ thỏa mãn được ít nhiều về câu hỏi trên. Hẹn bạn ở những lần khác trong mục này.

(Còn tiếp)

THƠ

hồ Tahoe (Mỹ quốc)



Lặng lẽ mặt hồ xanh
Soi non nước an lành
Dưới khung trời cao rộng
Màn Vô Thủy - Vô Chung.

Đây, hình ảnh thanh bình
Gọi hồn năng lung linh
Đầu trần cảnh vô tình
Phơi bày nét tươi xinh.

Rồi lúc hoàng hôn xuống
Mây giăng khuất trời xanh
Vân vũ hỗn thanh tịnh
Đen tối lập chân hình!...

Bình minh kia, lại hiện
Chiều rơi trời vô biên
Lòng nhân sanh thay chuyển
Theo mưa nắng hão huyền.

Vui, buồn theo hư vọng
Say chấp cảnh mơ màng
Theo hình rỗi bất bόng
Ôi... đau đớn khôn cùng.

Chiều hôm nao chợt tỉnh
Bόng thấp trong u hồn
.. Có bình minh sáng chói
Trần ngập ánh quang minh.

Ôi, cái nhìn thay đổi
Những sông nước say trôi
Núi non chư vẫn đây!
Mà... CHÂN LÝ đâu đây!...

cô Ni cô THÍCH NỮ TRÍ TÁNH
Hồ Tahoe-California
Mỹ Quốc

HOA SEN CHÙA VIÊN GIÁC

(Kỳ 5)

MỘT NGÔI CHÙA CHO TÂY ĐỨC

Kính thưa quý Đạo Huỷ và quý Phật Tử,
Bắt đầu thời gian vận động xây chùa Viên -
Giác tính cho đến nay đã gần 2 năm. Hai năm
trôi qua tương đối khá dài với sự chờ đợi của
mọi người; nhưng cũng rất quá ngắn ngủi đối
với một công trình to tác như vậy. Có người
lô lăng, có kẻ lạc quan; cuối cùng rồi cũng
chỉ "CHO MỘT NGÔI CHÙA".

Người ở xứ này trông đến xứ kia thấy có nhiều
khác lạ. Người ở xứ no mong được như ở xứ này.
Nhưng ở đâu rồi nó cũng có cái để dãi và bắt
cứ nơi nào trên quả địa cầu này cũng đều có
cái khó khăn của nó cả. Vấn đề quan trọng là
chúng ta phải tự làm chủ tình hình, làm chủ
chính ta mới được. Không vì người khác thành
công mà chúng ta vội vã, cũng chẳng phải vì
mình thất bại mà lai buông xuôi mọi việc trôi
theo giòng đời. Người học Phật phải hiểu minh
là ai và phải làm cái gì. Đó là những vấn đề
then chốt.

Trở lại vấn đề xây chùa, đã có lần chúng tôi
có văn thư gửi đến quý Phật Tử xa gần và đăng
trên báo Viên Giác cách đây 2 năm về trước
rằng: muốn thành hình một đại công trình như
vậy cần ít nhất phải là 5 năm. Và sau 2 năm
đã trôi qua rồi chúng ta đã gặt hái được gì?
- Đây là những thành quả.

Sau thời gian vận động tại chùa cũng như tại
các địa phương, số tiền quyên góp được cá c
Phật Tử đóng bằng tiền mặt là 130.000,00DM.
Số tiền hứa cũng nhưng chưa gửi đến chùa
khoảng 120.000,00DM. Như vậy tổng cộng là 250
.000. Chúng tôi có dự định phát hành 10.000
vé số. Giá mỗi vé 20 DM. Nếu bán hết sẽ được

200.000DM. Trong 200.000 DM này số tiền trúng
giải là 50.000DM. Vậy còn lại là 150.000 DM.
để sung vào quỹ cải tạo chùa. Nói là như vậy, nhưng
trong thực tế không dễ dàng như vậy. Mặc dù
có nhiều Đạo Huỷ đã lãnh vé số đi phát hành
khắp nơi trên nước Đức cũng như tại Âu Châu
nhưng số ủng hộ thì không như chúng ta nghĩ
Hôm nay(2.4.86) - ngày xổ số gần kề(10.5.86)
vé số lần lượt được trả về - số phát hành
chưa được 50% dự định. Như vậy số tiền trúng
giải có thể đã có trong nhưng vé đã phát hành
mà cũng có thể còn lại nơi chùa. Nhưng số tiền
thâu vào để sung vào quỹ làm chùa chỉ có thể
tính khoảng từ 40-50.000DM thay vì 100-150.
000 DM như đã dự định. Như vậy số tiền mặt
cho đến lễ Phật Đản 2530(1986) chỉ có thể lên
đến 180.000DM mà thôi.

Gần đây chúng tôi đã có đi tìm đất-may thay
gần chùa hiện tại họ có bán 2 lô đất-1 trước
chùa và 1 lô khác nằm ở sau chùa. Cả 2 lô này
theo chủ đất nói đều có thể xây nhà thờ, chùa,
chỗ buôn bán, trung tâm văn hóa v.v....
Chúng tôi có hỏi giá cả 2 nơi và được biết
rằng giá mỗi mét vuông là 135DM. Số đất mà
chùa cần mua để xây là 4.000 mét vuông. Số
tiền phải có tổng cộng là 4.000x135DM= 540.
000DM cộng chung với tiền của Markler(người
trung gian) ăn 4% khoảng hơn 20.000DM và thuế
má n้า là gần 570.000DM. Trong khi đó, thực
tế chúng ta mới có tiền mặt là 180.000DM +
với 120.000DM các Phật Tử hứa cúng.

Có nhiều người bảo tại sao mua đất đắt quá
vậy?

- Nếu mua đất rẻ, không phải là không có; nhưng
xa thành phố, xa phương tiện di chuyển (như
trạm xe Bus, xe điện, xe lửa v.v...). Và lại
mua đất trong rừng chưa chắc gì chúng ta có
thể xây nơi tụ họp công cộng được. Đất thỉ
nhưng tiền đặt ông công và điện, gas rất tốn
kém. Do đó đâu cũng sẽ vào đây cả.

Có nhiều người bảo chùa phải dời xuống miền
Trung nước Đức cho tiện lợi - nhưng làm sao
hoạt động được khi nơi đó chưa có một ngoại
giao nào với chính quyền và các cơ quan từ
thiên địa phương? Và đó là chưa nói đến
những thành kiến của những người khác Tôn giáo
ở tại địa phương ấy. Ở đây xú lanh, muôn trùng
sen phải lựa nơi chôn mà trồng; nếu chúng ta
hấp tập sen không mọc được tươi tốt, trong
vườn chùa mà sinh ra ưng thoi gốc rễ. Đó là
diều đại họa cho Phật Giáo xứ này. Sở dĩ chùa
chọn xây ở tiểu bang Niedersachsen vì nơi đây
đã quen với người lối xóm, quen giao tiếp với
chính quyền và quen với các cơ quan từ thiện.
Và lại quan niệm về tôn giáo của người địa
phương ở đây tương đối cởi mở hơn; nên chúng
tôi chọn nơi này làm chùa vậy.

Sau 2 năm công việc đã đến đây, giai đoạn sáp

đến là giai đoạn mua đất, chúng ta cố gắng phải mua đất trong năm nay(86) và năm 87 trước để bắt đầu xây cất sau khi có giấy phép. Dĩ nhiên tiền đất cũng chỉ sẽ trả sau khi đã xin được giấy phép cất chùa. Nếu trả tiền đất trước mà chùa có giấy phép thì khó cho chúng ta về sau này chẳng biết phải để miếng đất ấy làm gì và chủ đất cũng chịu như vậy. Vậy vấn đề của chúng ta là phải đủ tiền. Mà muốn có đủ số tiền thì phải làm sao ?

- Số tiền hùa cúng của quý Phật Tử coi như đã chắc chắn và mong rằng quý vị nào chung với chùa, xin vui lòng tuân tự gởi về, để có số tiền chắc chắn mới có thể mua đất được và xin thưa mọi sự cúng dường xây chùa hoặc cúng dường Tam Bảo đều có thể xin lại thuế khâu trừ nơi chính phủ vào mỗi cuối năm. Do đó quý vị nào đi làm có khai thuế xin cho chùa biết để gởi biên lai bằng tiếng Đức đến quý vị.

- Có một số ý kiến rất hay được đề nghị như sau :

Số tiền đất để chung thay quá lớn, nếu kêu gọi bà con đóng góp mỗi cổ phần 1.000 hay 2.000 thì quá nhiều mà bà con Phật Tử không có khả năng. Vậy xin kêu gọi mỗi người hoặc mỗi gia đình 1 mét vuông đất. Mỗi mét trị giá 135DM. Nếu người nào có khả năng hơn, xin cúng nhiều mét. Người nào không có khả năng xin chung lại nhiều người để có 1 mét vuông đất cúng dường xây chùa. Thật ra số tiền ấy đối với 1 gia đình không lớn mà cũng không nhỏ. Nhưng nếu được 3.000 đến 4.000 gia đình tại nước Đức ủng hộ thì việc mua đất chóng hoàn thành. Nếu được vậy thì phước báu biết là bao. Quý vị nào ủng hộ chương trình này xin gửi thư và tinh tài về chùa để ngoài bí thư "1 THƯ ỦY ĐẤT CẤT CHÙA". Nếu đủ 4.000 gia đình trên nước Đức ủng hộ, số tiền hiện có xin sung vào quỹ xây chùa. Chúng tôi mong mỗi ở điểm này nhiều nhất. Để 135DM ăn uống tiêu xài một cái cuối tuần cũng hết, chỉ bằng cúng chùa 1 mét đất mà có nơi tụ họp cả ngàn người, có nơi lễ bái thờ tự, chư Phật chư Tô cúng như thành phần quá vắng của gia đình mình từ đời này qua đời nọ thật phước đức vô cùng. Chỉ 135DM thôi mà chúng ta có thể lưu lại hàng 100 năm sau 1 di tích lịch sử về Phật Giáo tại xứ này. Nên mong thay! chúng tôi đang đón chờ lòng hảo tâm của quý vị.

- Có nhiều người hỏi - Vậy có đất rồi lấy tiền đâu để xây chùa ?

Xin thưa : Có nhiều người ngân ngại chùa có dường nhiều vào công cuộc xây chùa vì chưa thấy có thể có đất - nếu bắt đầu xây là có nhiều hổ trợ ngay. Nhưng con số này dĩ nhiên là chưa biết chắc chắn bao nhiêu. Do đó chúng tôi có thêm 1 ý kiến như thế này: - Sau khi đã mua đất - lấy tri giá của đất để thế chung ngân hàng mượn 1 số tiền tương đương như vậy

hoặc lớn hơn để xây và nợ phải trả trong vòng 30 năm hoặc ít hơn tùy theo số tiền trả lại ngân hàng hàng tháng nhiều hay ít. Số lãi hàng tháng là 12%. Nếu muốn nhiều thì số lãi sẽ nhiều và lãi suất sẽ tăng hoặc giảm theo thị trường chứng khoán. Vì thế cho nên trước đây chúng tôi có chương trình mượn hộithien của Phật Tử là vậy. Số tiền mượn sẽ không có tiền lời và chùa sẽ rút thăm trả lại từng cổ phần sau khi đã xây xong chùa. Nhưng số này ít có người hưởng ứng. Có nhiều bacu bảo rằng Bây giờ tôi già sắp chết, có năm ba trăm xin cúng xây chùa, chủ cho mượn biết bao giờ tôi mới nhận lại được, vì tôi sắp gần đất xatrời rồi. Kể ra cũng có lý nhưng chùa phải cần có đủ số trước. Do đó đồng tay mới vỗ nêu kêu, có bột mới giót nên hô !



- Có người lại hỏi làm sao để có thể trả nợ cho ngân hàng ?

Xin thưa : Số tiền nợ của ngân hàng sẽ được trả nhờ vào tiền cúng dường hàng tháng của quý Phật Tử xa gần. Nếu trung bình mỗi tháng Phật Tử cúng vào chùa 5.000DM, để lại 1/2 chi phí và 1/2 trả lại ngân hàng.

- Còn chính phủ Đức thì như thế nào ?

Xin thưa : Kể từ năm 79 đến nay là 8 năm gần 7 năm dài chính phủ giúp chúng ta rất nhiều. Nếu không có chính phủ Đức thì chúng ta đã không thể phát triển như ngày hôm nay được. Chính phủ giúp mỗi tháng 3.300DM để trả tiền thuê chùa trong hiện tại. Mỗi năm là 39.600 DM. Giúp 6 tờ báo Viên Giác trong mỗi năm khoảng 25.000DM. Giúp mỗi năm xuất bản 1 cuốn sách chúng tôi viết 6.000DM. Giúp lể Phật Đản 6.000DM. Lê Vu Lan 4.000DM và một số chi phí lể tết tổng cộng gần 100.000DM. Đây cũng là một hánh diện lớn của đồng bào Phật Tử Việt Nam tại Tây Đức của chúng ta. Chùa có 1 chính phủ nào trên thế giới đã giúp đỡ Phật Giáo hàng năm như vậy. Ở Úc có, nhưng chỉ giúp một lần; các nước khác Âu Châu cũng có nhưng gián đoạn chứ không liên tục như chúng ta. Dĩ nhiên chính phủ chỉ giúp 2/3 xuống còn 1/3 mọi chi phí của chùa. Khi nào chúng ta có đủ khả năng thi chính chúng ta phải tự giúp đỡ ta vậy. Nhưng thời gian ấy có lẽ còn lâu. Các

chi phí phụ vào điện, nước, điện thoại, Gas, bút chì văn phòng, di chuyển lốp, trang trí trong chùa v.v... chính chúng ta phải dài thọ và phải có một số tiền lớn để bảo trì máy móc cũng như những chi tiêu cần thiết cho chùa. Số tiền ấy do tiền cúng dường bất thường và định kỳ của quý Đạo Hữu, Phật Tử xa gần mà có.

Nhưng việc xây chùa mới thì sao?

- Chúng tôi có đã đơn lén xin - nhưng chính phủ liên bang cũng như tiểu bang có trả lời là họ chưa đủ khả năng tài trợ 1 lần lớn để xây chùa. Vì tình trạng kinh tế của họ còn quá khó khăn.

- Việc Phật Tử đóng thuế hàng tháng như nhẽ tín đồ của các Đạo khác thì sao?

Chùa cũng đã xin phép chính quyền, nhưng chùa đủ túc số người theo đạo mà chính quyền mong muốn, nên phải chờ vậy.

Có người đồng ý việc này; nhưng cũng có lâm người chống. Vì sao đồng ý? Vì những ngài Phật tử này quan niệm rằng: sở dĩ các đạo khác mạnh cũng nhờ vào sự đóng thuế và ủng hộ định kỳ hàng năm hàng tháng của các tín đồ nên họ mới có cơ hội phát triển, còn Phật Giáo mình lúc nào cũng "của ít lòng nhiều" hoặc "con giàu 1 bó, con khốn 1 nén" nên chẳng phát triển đều đặn và số tiền mượn của ngân hàng sẽ lệ thuộc vào sự hưng thịnh của Phật Tử thì cũng đáng lo ngại lắm.

Có nhiều người không đồng ý vì bảo rằng như thế là ép buộc quá, họ sẽ ra khỏi đạo vì suốt đời họ có đi chùa đâu mà đóng thuế. Họ chỉ cần chùa 1 lần trong đời lúc lâm chung thôi. Vả lại Đạo Phật là Đạo tự do. Phật tật tâm mà - làm gì có chuyện đó!

Giữa hai quan niệm ấy cái nào cũng có lý cả. Nhưng người khôn khéo nhất là người có bốn phận phải gánh vác trách nhiệm Đạo Pháp cũng như Dân Tộc trên vai. Đó là hàng Tăng Sĩ - trưởng tử của Như Lai. Sự hưng thịnh của Đạo Pháp lẽ thuộc vào khả năng hành đạo và truyền đạo của họ cũng có - nhưng có ít - mà lẻ thuộc vào khả năng tài chánh và lòng tin đạo của tín đồ không phải là không nhiều.

Riêng về chính phủ Đức, chúng ta cứ hy vọng; nhưng chính chúng ta phải tự giúp chúng ta trước. Sau đó người khác sẽ giúp chúng ta. Chắc chắn thành công hơn "aidez-moi, aidez-toi". Châm ngôn của Âu Châu cũng như của Á Châu là như vậy.

Chúng tôi mong rằng những hoài bảo của chúng tôi cũng là hoài bảo của quý vị, và mong rằng những đề nghị cụ thể của chúng tôi mỗi gia đình hoặc mỗi cá nhân 1 thước đất cát chùa thì công đức được vô lượng vô biên mà hạnh-

nguyên của chúng tôi cũng sớm đạt thành nua.

Hỏi bao giờ chùa sẽ cất? hoặc

Hỏi tại sao lâu quá chưa thấy cát chùa? cũng chính là tự hỏi lấy lòng mình đã đóng góp được gì cho chùa trong thời gian qua chưa - hay chúng ta vẫn còn đúng ngoài lề của sự việc ấy. Nói như cố Tổng Thống Kennedy đã nói "Các bạn không nên hỏi rằng đất nước đã làm được gì cho các bạn, mà các bạn hãy tự hỏi rằng mình đã làm gì được cho đất nước". Nếu ai trong chúng ta cũng đều thực hiện được lời nói của cố Tổng Thống Kennedy thì chắc rằng Dân Tộc ta sẽ thịnh, đất nước ta sẽ phồn thịnh và chắc chắn rằng hàng trăm, hàng ngàn ngôi chùa Việt Nam khắp nơi được xây dựng, chứ không riêng gì một ngôi chùa Viên Giác tại Tây Đức.

Thành kính chấp tay nguyện cầu cho đại nguyên chóng viên thành và muôn người, muôn loài đế ân, triều pháp nhủ của đức Điều Ngự chiếu soi để chúng sanh thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử.

Trụ Trì chùa Viên Giác
THÍCH NHƯ ĐIỀN

Thơ

Người dì ...

Người dì noi của Phật,
Siêu thoát đường, Diệu Thông (1)
Tâm mươi năm khoảnh khắc,
Gót hải, nèo vô cùng.

Người dì noi của Thiên,
Tà áo ngát hương sen.
Tiếng chuông ai niệm Phật,
Ngân dài lúc trăng lên.

Người dì đê thương nhớ,
Đê bao kẻ bơ vơ.
Người dì noi tinh đê,
Nắng tràn gian thân thê.

Người dì chôn sen nở,
Người dì noi ngát hương,
Người dì noi thanh tịnh,
Gót hải sạch bụi đường.

(1) Diệu Thông là pháp danh của Mẹ.

Kinh dâng hương linh Mẹ
VIÊN CĂN

bản dịch của Quảng Độ

THOÁT VÒNG TỤC LỤY

Chương II

THỜI gian thăm thoát trôi qua, bỗng chốc trôi
đã sang xuân; hoa đua nhau nở, đèn đâu cũng
thấy một màu xanh biếc và trên khắp các nẻo
đường tràn ngập hương xuân.

Hôm ấy Ngọc Lâm dậy sớm, làm các việc thường
lẽ xong, rồi lên xin phép hòa thượng Thiên Ân
sư ông trì khát và sư ông Duy Na nghĩ hai
ngày để đi dự lễ xuất gia của Vương tiều thuỷ
được cử hành tại Thiên Hoa Am.

Từ sau ngày Thúy Hồng được gặp Ngọc Lâm, về
thuật lai cho Vương tiều thủ biết là trù phi
nàng quyết chí xuất gia, thì Ngọc Lâm mới gấp
nàng để nói chuyện.

Trong thời gian đó, Vương tiều thủ vẫn viết
thư tin cho Ngọc Lâm, mỗi lần Thúy Hồng mang
thư đến đều được trao tay cho Ngọc Lâm.
Ngọc Lâm thấy lời lẽ trong thư rất lưu loát
và hết sức vui mừng khi biết Vương tiều thủ
nhất quyết xuất gia, vì thấy cho rằng nàng đã
nhận thức được con đường nên đi!

Vương tiều thủ muốn Ngọc Lâm đến dự lễ xuất
gia của nàng, lúc đầu thấy từ chối, vì thấy tự
nghi, Vương tiều thủ tuy có nhiều thiện căn,
song dầu sao nàng cũng chỉ là một người con
gái, thấy đã từng làm lê thành hôn với nàng,
cùng tế bái trời đất, bây giờ xuất gia, tuy là
việc rất đáng mừng, song lúc cù hành lễ, vốn
đi đa tình, làm sao nàng có thể tránh khỏi
xúc động và thường cảm. Thêm vào đây, Vương
tiều thủ cù hành lê xuất gia rất trong thể,
cha mẹ nàng và họ hàng thân thích đều có mặt
lúc đó, thấy sẽ phải nói với họ thế nào? Ngọc
Lâm nghĩ tới đây liền nhất định khép tham dù.
Song Vương tiều thủ không những chỉ nói Ngọc
Lâm đến chừng kiến lê xuất gia của nàng, mà
còn muôn tay Ngọc Lâm xuống tóc cho nàng

Không thể từ chối được, hồn núa thấy vẫn còn
nhớ lời sứ huynh Ngọc Lâm nói là cứu người
phái cứu đến nơi đến chốn, nên cuối cùng Ngọc
Lâm phải miễn cưỡng nhận lời.

Trước khi lên đường, Ngọc Lâm suy nghĩ 1 hồi
nên phục sức thế nào. Thầy có một chiếc áo
bông do Vương tiều thủ biếu, chiếc áo đó vừa
mới vừa đẹp, nhưng hiện giờ tiết xuân ấm áp
ai lại đi mặc áo bông? Mà dù có mặc, được
chẳng nuda, thầy cũng không nên mặc chiếc áo
ấy để đi du lê. Ngoài chiếc áo ấy ra, Ngọc Lâm
không còn cái nào đáng kể là cái áo. Nếu mặc
chiếc áo đó thầy sẽ tăng thêm vẻ mỹ quan,
người ngoài có thể làm tưởng thầy vẫn cò n
muôn mầu đồ gi. Người tu có màu sắc của người
tu, bởi thế thầy quyết định mặc chiếc áo cũ
hàng ngày đến Thiên Hoa Am du lê.

Khi tới Thiên Hoa Am, Ngọc Lâm đã thấy người
ra vào tập nập, ngoài cửa Am có bốn người tỳ
nữ đứng đón khách, nhưng người này Vương
tưởng mới muôn dè hầu hạ Vương tiều thủ. Hôm
nay họ được cất đứng ở cửa đón khách.

Lúc Ngọc Lâm định tiến vào cửa, bốn người tỳ
nữ đưa mắt nhìn thầy một lượt từ đầu đê' n
chân, rồi với giọng riết mát, họ hỏi :

- Ngài từ đâu đến a?

Ngọc Lâm thật thà nhìn họ :

- Tôi từ chùa Sùng Ân!

- A! Ngài từ chùa Sùng Ân? Thế có phải Van
Kim hòa thường Ngọc Lâm cho ngài đến để báo
tin trước?

Chả là, nhưng người tỳ nữ ấy thấy Ngọc Lâm còn
ít tuổi, lại mặc áo cũ, rách nên lầm tưởng là
người hầu của Ngọc Lâm!

Bị hỏi dồn như thế, lúc đầu Ngọc Lâm nhíu mày
màm môi, sau đó thấy biết là họ lầm, vì họ
tưởng Ngọc Lâm là một vị Van Kim hòa thường
đường đường tăng tướng, đâu có ăn rác rách
rưới như thế, nên Ngọc Lâm tự nghĩ: tại sao
nhưng người này chỉ nhìn người bằng phu scic
bè ngoài mà không để ý đến những điểm khác;
giá sự bây giờ đem một bộ áo long bào cùa
nhà vua mặc cho một người bằng gỗ, không biết
sau họ có chịu kết hôn với người đó không?

Ngọc Lâm lại nghĩ rằng, cuộc đời vốn là một
tấn tưởng, lúc thi đóng vai con cái, lúc thi
đóng vai cha mẹ. Họ đã tưởng mình là ng. hầu
của Ngọc Lâm đến báo tin trước, tại sao mình
không lợi dụng cơ hội ấy để diễn 1 hồi kịch.

- Ngọc Lâm hóa thường cũng sắp đến a!

Không biết khói trê giò không?

- Có phải Ngọc Lâm hóa thường sắp đến thi
thôi, ông đừng nói lái nhái nữa!

Đó là câu nói của Thúy Ngọc, một trong 4 ng.
tỷ mì. Với một giọng hết sức kiêu mạn, nàng
nói tiếp:

- Lúc này Vương tể tướng và các quan khách, cùng các đại lão hòa thường hiện đang ngồi trong phòng khách nói chuyện, tiêu thụ và cô Thúy Hồng đang ở nhà trong, ông đứng có xông xáo, đây có căn phòng nhỏ, ông走进去, tam một lát đi! Dứt lời, Thúy Ngọc đưa tay chỉ vào căn phòng ở đầu hối dây nhà bên tay mặt.

Ngọc Lâm không nói gì thêm vì thấy cho rằng nói với những người ây cũng vô ích, thấy chỉ thường hai cho họ đem thân làm tội tống người ta, đã không biết túi hô thì thôi, lại cõi hồn hình lên mặt, tướng ta đây vinh dự lắm, thật cũng đáng thưởng!

Ngọc Lâm tiến vào căn phòng, đưa mắt nhìn một lượt mới biết đó là phòng ngủ của người làm.

Ngọc Lâm ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm tư. Ngọc Lâm cũ ngồi yên trong căn phòng, không ai doi hoài đến thấy, cũng không ai cho 1 chén nước. Một lúc sau, lại vẫn con hâu Thúy Ngọc chạy vào, nói :

- Tiêu thủ cho cô Thúy Hồng ra hỏi tại sao giờ này mà thấy Ngọc Lâm vẫn chưa tới?
- Tôi không biết hỏi ho xem! Ngọc Lâm đáp.
- Thế thì Ngọc Lâm có dãy ông gì không?
- Người nói đến là khác đến, không có dãy gi ai hết?
- Chán mòi đời, cái ông sú này thật ngốc quá!



Thúy Ngọc cũng đứng như Thúy Hồng lúc ban đầu đến chùa Sùng Ân, cây thế của Vương tể tướng và tiêu thủ, ra bờ ta dây giong khinh khinh, miệt thị Ngọc Lâm.

Thúy Ngọc bước ra, Ngọc Lâm nhìn sau nàng, bất giác than dài: "Thế mà loài người từ cho là thông minh lắm!".

Sau một lúc lại vẫn con Thúy Ngọc kiêu mạn ấy vào, nói :

- Tiêu thủ cho Thúy Hồng ra hỏi ông đó, ông ra ngay đi!

Ngọc Lâm lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Thúy Hồng vĩa thấy Ngọc Lâm vội cúi đầu rồi quay xuống :

- Bạch thầy, thầy đã đến rồi!

Hiện nay Thúy Hồng vì cảm phục, nhân cách của Ngọc Lâm và lai dược Vương tể tướng bảo nên đổi với lễ nghi trong Phật giáo nàng đã hiểu rất nhiều.

- Tôi cũng mới đến, ngồi nghỉ trong này một lúc cho khỏe.

Thúy Hồng nhìn bốn người tỳ nữ :

- Thầy đến mà các người không chịu đón tiếp lại nói là thầy chưa đến, tôi hãy mách tiểu thủ xem các người sẽ nói sao!

Thúy Hồng lấy tư cách của một người tỳ nữ kỳ cựu khiếu trách những người hầu nôis, làm họ không dám hé răng và toàn thân run như cây sậy.

- Dừng trách họ, họ không biết tôi đến là vì tôi không nói rõ tên.

- Ngọc Lâm nhận lỗi về phần mình để gởi cho những người tỳ nữ.

- Bạch thầy, tiểu thủ đang nóng lòng chờ đợi thầy, xin thầy vào ngay!

- Không được! - Ngọc Lâm nói - Đem tôi vào cháo Vương tể tướng da.

Thúy Hồng đưa Ngọc Lâm vào nhà khách.

- Bạch thầy, sao hôm nay thầy lại mặc áo rách vậy? Thúy Hồng khẽ hỏi Ngọc Lâm.

- Phục sức chẳng qua là để che đậm thân thể và ngăn ngừa gió rét; còn mặc xấu hay mặc tốt thì cũng thế. Người ta cần có nhân cách và đức tính, chứ y phục không quan trọng lắm. Vả lại chiếc áo này của tôi vẫn còn tốt, mặc chưa được năm năm mà!

- Hôm nay là lễ phát xuất gia trọng thể của tiểu thủ, Vương tể tướng tuy không mơi ai, song những khách quý đến dự lễ cũng rất đông, mặc áo cũ kỹ số có mất thể diện chăng?

- Cô nói đúng, người đời phản đối nhất là nhoáng bên ngoài!

Ngọc Lâm cho rằng trong trường hợp ấy không nên bàn cái cao xa, nên thấy phu hoa với Thúy Hồng bằng một giọng trầm buồn.

Khi Thúy Hồng đưa Ngọc Lâm đi ngang qua Phật điện, thấy đứng chính giữa vái ba vái. Thầy để ý nhìn cách kiến trúc ở Thiên Hoa Am, rất nguy nga tráng lệ, Vương tể tướng đã xây cất ngôi chùa này cho con gái trong sáu tháng trời.

Sau đó Ngọc Lâm tiến vào nhà khách, gặp Vương tể tướng và thấy được Vương tể tướng giới thiệu với mọi người. Ngọc Lâm không có vẻ gì luồng cuồng cá, nhưng rất thản nhiên. Sau khi giới thiệu, Vương tể tướng khen ngợi Ngọc Lâm nói với quan khách :

Một người chân chính xuất gia học đạo, tài sắc, danh lợi không thể làm động tâm, thật đáng quý!

Sau khi nghe Vương tể tướng nói, trong số quý khách có người nhìn Ngọc Lâm bằng ánh mắt

kính mến, song cũng có người hoài nghi, cũ
nhìn thấy châm chích Ngọc Lâm ngồi xuống ghế
được một lát thì Thúy Hồng đứng bên cạnh đưa
mắt ra hiệu dục thầy vào nhà trong gặp Vương
tiểu thư, nhưng Ngọc Lâm cứ tảng lờ như không
biết.

Giờ làm lễ thế phát đã đến, tất cả quan khách
đều được mời lên chính điện Vương tiểu thư
quỳ trên chiếc chiếu giữa bàn Phật, Ngọc Lâm
đứng bên cạnh nàng tay cầm con dao, khi các
vị tăng, ni đứng hai bên, dâng hương, trì chú
xong Ngọc Lâm đặt con dao lên đầu Vương tiểu
thư và nhẹ nhàng cao ba đường tóc, rồi nói
với Vương tiểu thư :

Dao thứ nhất : dứt trừ hết mọi điều ác;
Dao thứ hai : nguyện làm hết thảy mọi điều
thiện;
Dao thứ ba : thê dô hết thảy chúng sinh.

Lúc này tóc đen huyền của Vương tiểu thư rời
xuống đất, Ngọc Lâm vẫn bình thản và Vương
tiểu thư thi lặng lẽ cúi đầu; nhưng người
dàn bà quý phái đứng ngoài, thấy thế đều rót
nước mắt. Xưa nay thấy một người thê phái xuất
gia tức là người ấy bỏ con đường khổ náo mà
trở về con đường yên vui, điều đó là 1 việc
đáng mừng, chính họ cũng thường nói như thế,
họ cho rằng Vương tiểu thư di xuất gia tức
là từ nay nàng sẽ sống một cuộc đời thanh
tịnh, tự tại, kiếp trước quả nàng đã có nhiều
thiên can. Song dù sao thì dàn bà vẫn là dàn
bà, họ nói và nghĩ thế, nhưng giờ đây nhìn nhau
sợ tóc của Vương tiểu thư kẽ tiếp nhau rời
xuống, họ lại thở ngắn than dài và chan hòa
mắt. Tâm lý của người dàn bà thật phức
 tạp, người ngoài khó mà hiểu được.

Ngọc Lâm dõi với việc Vương tiểu thư t h e
phát xuất gia, bế ngoài tuy tỏ ra bình thản,
song trong lòng không khỏi cảm khái. Mặc dầu
còn ít tuổi, chưa từng trai nhiều về trường
đời, nhưng xưa nay thầy vốn không đồng ý việc
để con gái còn trẻ tuổi di xuất gia. Vì không
còn cách nào để thoát ra khỏi vòng tinh ái
mà Vương tiểu thư đã lôi cuốn thầy vào, nên
Ngọc Lâm đành phải dùng biện pháp khuyên
nàng xuất gia. Nhưng đồng thời thầy cũng ký
thác một hy vọng lớn lao vào việc xuất gia
của Vương tiểu thư, vì thầy nhân thấy rằng dàn
bà cũng chiếm một số lớn trong đoàn thể xuất
gia của Phật giáo. Trên danh nghĩa, tuy họ là
đệ tử của Phật, có nhiệm vụ giác ngộ cho đời
song trên thực tế, chính họ cũng mê mẩn như
người trong mộng; đại đa số ở chùa, ngoại trừ
sáu tôi hai thời công phu ra, họ không còn
hiểu gì Phật pháp, như vậy thử hỏi làm sao
Phật giáo có thể hưng thịnh và tồn tại? Giả
sử một số ít người có quan tâm đến sự sống
còn của Phật giáo thì họ lại cho là trách
nhiệm của các vị tăng, cho nên, những trang sú
.....

huy hoàng của Phật giáo Trung Quốc trong
khoảng hơn một nghìn năm đều do các vị tăng
ghi lại. Ni chung là một phần tư trong xã hội
phu nữ Trung Quốc, địa vị của nữ giới Trung
Quốc chưa được ngang hàng với nam giới, nimbô
trong Phật giáo cũng chịu chung một số phận.
Chê độ trong Phật giáo cũng chưa cho phép
chúng được ngang hàng với tăng chúng, mà
chính ni chung cũng chưa hề tranh thủ địa vị
bình đẳng cho mình.

Hiện giờ Ngọc Lâm đặt hy vọng vào Vương tiểu
thư, mong nàng có thể thành một con hac trang
giữa đám chim sẻ, vì nhớ ở tài tri thông minh
thêm vào đó là hoàn cảnh thân thể rất có thể
nàng vì Phật giáo mà cũng vì bản thân tạ o
nên một sự nghiệp oanh liệt, bởi thế thầy mới
khuyên nàng xuất gia, mong có cơ hội chinh
đốn lại ni chúng.

Khi xuống tóc, Vương tiểu thư cúi đầu, nhắm
mắt, nàng muốn nhìn Ngọc Lâm và muốn nói với
thầy: "Đây, bây giờ thầy đã thấy tôi xuất gia!"
trong lòng nàng thầm nghĩ như vậy, song bầu
không khí trang nghiêm trong điện Phật, khói
trầm nghi ngút, thần tho làm nàng không thể
biết lô được tâm tư; lúc đó lòng nàng cũng
chẳng phân biệt được buồn hay vui, nàng chỉ
biết rằng nàng xuất gia là do Ngọc Lâm muốn
thế. Vì vẫn còn yêu Ngọc Lâm, và cũng vì biết
rõ đời rõ cuộc sống chỉ là khổ, nên Vương
tiểu thư chỉ còn biết hăng hái đón nhận lấy
lẽ sống mới để trở thành con người hoàn toàn
mới.

Sau lễ thế phát, Ngọc Lâm đặt Pháp hiệu cho
Vương tiểu thư là Giác Chứng, có nghĩa là
ngày nay Vương tiểu thư không những tự mình
đã giác ngộ, mà sau này nàng sẽ giác ngộ cho
người khác.

Sau cuộc lễ, quan khách lần lượt ra về, Vương
tiểu thư vào tịnh thất nghỉ, bảo Thúy Hồng
tiếp đón Ngọc Lâm và mời thầy lưu lại may hoà
nàng còn nhiều vắn đề muốn hỏi thầy.

Thúy Hồng dĩ nhiên phải vâng mệnh tiểu thư,
nhưng do đó mà Ngọc Lâm phải một hồi chịu
oan uổng!

(Còn tiếp)

Thơ

Khánh Dản

Xuân lại về mang chiếc áo xanh
trần gian nắng doi chiêu trên cành
hân hoan rộn rã hoa chào đón
vũ trụ ca bài Bát Diết Xuân

Ngài đã về trong ánh quang minh
Ưu Đàm rạng rỡ nét huyền linh
có hoa Sen nở ra tung cánh
để đón chân Ngài TẤT ĐẠT sanh

Ngày ấy Người qua cửa chào đón
mang bao Tứ Ái đến nói noi
trần gian này có bao khổ ái
DIỆU ĐÊ Ngài mang day cho đón

Ngài hãy về trên đất nước con
để muôn người hát tiếng cười đón
để thanh bình nở hoa muôn dão
và để đau thương dứt tiếng hồn.

Thương quá, bao giờ hết chiến chinh?
Thê gian chủ khoác áo an bình
với bao chiến sĩ VÀNG Y trán
quyết tiếp chân Ngài DIỆT VÔ MINH

Thương quá, bao giờ hết TỬ SINH?
và chúng sanh dứt LÃO, BỆNH hình
Trí Tâm là dóa Sen giải thoát
đem lại muôn đón, sống Vô Sinh

Ngài đã RA ĐI giữa cuộc đời
Tôi tâm Ngài chuyên hòa ngàn nói
Thành tâm con cúi xin

Ngài hãy
vì Đại Tú Bi tiếp, độ người...

CỘ NI CỘ THÍCH NỮ TRÍ TANH
27.4.83

Tuyết rơi

Hôm nay mưa tuyết trắng như bông,
Lồng rủ trần ai, sạch bụi hồng!
Tam giác hầu nghe, mùi huệ ướp,
Năm căn thâm gội, vị hương xông.
Ba tầng "hoa phán", ba tầng sáng,
Bốn bức "giống ngắn", bốn bức trong.
Ôn Phật Điện Đăng, hòa Khí Ám,
Vui duyên Bát Nhã, cảnh chốn không.

AN LAI Thôn nǚ

Kỷ vật Quê hương

Việt Nam đi muôn đồi tôi vẫn nhớ
Giồng sông dài uốn khúc lảng, lờ trôi
Hàng cây xanh rủ bóng ngã xê chiêu
Tôi ôm ấp và ghi vào tâm khảm.

Tôi nâng niu từng vật làm kỷ niệm
Của Việt Nam của đất nước tôi yêu
Tôi nhung nhớ ôm trong giấc ngủ vùi
Như ôm ngàn đau khổ của cuộc đời.

Có, những sáng trống ra bông tuyết ão
Vắng loài người vắng cả tiếng chim kêu
Cây trui lá trơ trơ cùng Tuế Nguyệt
Biết đâu được đổi có lúc đổi thay.

Ta tạm quên cái buồn đang dần vặt.
Trong âm vang truyền thống của Tổ Tiên
Đáp lời mới của Việt Nam sống núi
Diệt Cộng Nô tô thầm lai Quê Hương.

ĐỨC NGUYỄN(Witten)

Xuân 86

Hôm nay nhận được thư nhà,
Chữ chí chít, nhỏ, chửi mèm mang sâu.
Mùa Xuân tuyết phủ rải dày,
Một con chim nhỏ.. lạc bầy.. bơ vơ..

Cơn đau

Gió chát lây kỷ niệm đẹp ngày xưa,
Của một giò chót bùng lên nỗi nhớ.
Đêm buối sáng, trời còn mơ sương phủ
Đêm buối trưa, trời ủ rủ tuyết rơi
Đêm buối chiều, trời buồn nhẹ buông lơi
Sẽ êm đẽ trong một vùng kỷ niệm.

Bơ vơ già ngoài trời đông, giá rét,
Loài chim nào căt được tiếng lùi lo?
Loài cây nào nở được nụ hoa tuyết?
Ta cúi mặt.. vì trời giáng mưa nhỏ.

Quanh quẩn mãi trên nhẽ đường phố lingleton
Bông chót thường những ngọn gió lang thang,
Bông chót, thường chú chim nhỏ lạc dần
Ta cúi mặt.. vì bụi vương trong mắt.

Gió chát lây kỷ niệm đẹp ngày xưa,
Của một giò chót bùng lên nỗi nhớ,
Cho đêm về nụ cười nở ngây thơ,
Cho hy vọng vẫn còn trong cuộc sống.

BÌNH DƯƠNG
Lünen tháng 2-86

DIE LEHRE BUDDHAS



BUKKYO DENDO KYOKAI

(Gesellschaft der buddhistischen Förderer)

3-14, 4-chome, Shiba
Minato-ku, Tokyo, Japan
Telefon: (03) 455-5851

Erste Auflage, 1982

Druck
Kosaido Printing Co., Ltd.
Tokyo, Japan

Buddhas Weisheit ist so unendlich wie der weite Ozean und sein Geist ist von großem Mitleid erfüllt.

Buddha hat keine Gestalt, aber er offenbart sich auf erhabene Weise und führt uns mit seinem ganzen mitfühlenden Herzen.

Dieses Buch ist kostbar, da es das Wesentliche der Lehren Buddhas enthält, die einst in über fünftausend Bänden niedergeschrieben wurden, sich seit mehr als 2500 Jahren bis auf den heutigen Tag erhalten haben und über die Grenzen aller Länder und Rassen der Welt hinaus an uns weitergegeben wurden.

Die in diesem Buche enthaltenen Worte Buddhas offenbaren und erläutern auf wunderbare Weise wirkliche Geschehnisse des menschlichen Lebens und Geistes.

INHALT

BUDDHA

Erstes Kapitel SHAKYAMUNI BUDDHA
I. Das Leben des Buddha
II. Die letzte Lehre des Buddha

Zweites Kapitel DER UNENDLICHE UND VERKLÄRTE BUDDHA
I. Sein Mitgefühl und Sein Gelübde
II. Buddhas Hilfe, Seine Mittel und Wege der Erlösung
III. Der unendliche Buddha

Drittes Kapitel DIE GESTALT VON BUDDHA UND SEINE TUGENDEN
I. Drei Wesenszüge von Buddha
II. Die Erscheinung Buddhas
III. Buddhas Tugend

DHARMA

Erstes Kapitel DIE WIRKUNGEN DER URSAECHEN
I. Die vierfache Edle Wahrheit
II. Die Wirkungen der Ursache
III. Die Kette der Verursachungen

Zweites Kapitel DAS REIN GEISTIGE UND DIE WIRKLICHKEIT ALLER DINGE
I. Unbeständigkeit und Ichlosigkeit
II. Die Tatsache des "Rein Geistigen"
III. Der wirkliche Stand der Dinge
IV. Der Weg der Mitte

Drittes Kapitel DAS WESEN BUDDHAS
I. Der menschliche Geist
II. Das Wesen Buddhas
III. Das Buddhwesen und die Selbstlosigkeit

Viertes Kapitel IRDISCHE LEIDENSCHAFTEN
I. Die menschliche Natur
II. Das Wesen des Menschen
III. Das Leben des Menschen
IV. Die Wirklichkeit des menschlichen Lebens

Fünftes Kapitel DIE HILFE, DIE VON BUDDHA ANGEBOTEN WIRD
I. Die Rettung durch Buddha
II. Amida Buddhas Land der Reinheit

DER WEG DER ÜBUNG

Erstes Kapitel DER WEG DER LÄUTERUNG
I. Die Läuterung des Geistes
II. Der Weg des richtigen Verhaltens
III. Die Lehre in alten Fabeln

Zweites Kapitel DER WEG ZUR PRAKTISCHEN ERKENNTNIS
I. Die Suche nach Wahrheit
II. Die Wege der Übung
III. Der Weg des Vertrauens
IV. Tugendhafte Grundsätze

DIE BRÜDERLICHKEIT

Erstes Kapitel DIE PFlichten DER BRÜDERLICHKEIT
I. Brüder der Menschlichkeit
II. Laienanhänger

Zweites Kapitel PRAKTISCHER WEGWEISER ZUR WAHREN LEBENSWEISE
I. Das Familienleben
II. Das Leben der Frauen
III. Im Dienst

Drittes Kapitel DER AUFBAU EINES BUDDHA-LANDES
I. Die Harmonie der Brüderschaft
II. Das Buddha-land
III. Über diejenigen, die im Buddha-land die Herrlichkeit genießen
Quelle

ANHANG

- I. Kurze Geschichte des Buddhismus
- II. Die Überlieferung der Lehre Buddhas
- III. Die Geschichte des Buches "Die Lehre Buddhas"
- IV. Index zu "Die Lehre Buddhas"
- V. Sanskrit Glossar
- VI. Dhammapada

Buddhistische Gesellschaft zur Förderung und Verbreitung
der Schrift "Die Lehre Buddhas".

DER UNENDLICHE und VERKLÄRTE BUDDHA

I

SEIN MITGEFÜHL UND SEIN GELÜBDE

1. Der Geist Buddhas ist Barmherzigkeit und Mitgefühl. Durch seinen liebenden Geist will Buddha alle Menschen mit allen erdenklichen Mitteln erlösen. Mit seinem Geist ist Buddha mit den Menschen krank und erleidet deren Leiden mit.

Er ist der Geist, mit dem eine Mutter ihr Kind nährt und schützt. "Euer Leiden ist mein Leiden und euer Glück ist mein Glück," - diesen Satz vergißt Buddha nicht einmal für einen einzigen Augenblick, denn es ist das Wesen des Buddha, alle Gefühle der Menschen zu teilen.

Buddhas mitfühlender Geist kommt einem entsprechenden Bedürfnis des Menschen entgegen; das Vertrauen des Menschen ist die Antwort auf diesen Geist, und er führt ihn zur Erleuchtung: Eine Mutter verwirklicht ihre Mutterschaft, indem sie ihr Kind liebt, und wenn das Kind diese Liebe verspürt, fühlt es sich sicher und wohl.

Dennoch verstehen die Menschen diesen Geist Buddhas nicht, und sie leiden wegen ihrer falschen Hoffnungen und Wünsche, die ihrer Unwissenheit entspringen. Das Karma, das durch weltliche Leidenschaften angesammelt wurde, lässt sie leiden und in den Bergen der Verblendung mit einer schweren Last des Schmerzens wandern.

2. Man soll nicht denken, daß das Mitgefühl des irdischen Buddha nur dem augenblicklichen Leben gilt. Es offenbart nur den zeitlosen Geist des ewigen Buddha: Er ist wirksam, seit die Menschheit ihre ersten Irrtümer beging, die aus Unwissenheit herrührten.

Der unendliche Buddha zeigt sich den Menschen gegenüber immer mit größter Freundlichkeit und steht ihnen mit größter Klugheit bei.

Buddha wurde Gestalt in Shakyamuni, der als Prinz dem Geschlecht der Shakya entstammte, dann aber die Bequemlichkeiten seiner Umgebung verließ, um ein Leben in Askese zu führen. Durch das Asketentum erreichte er die Erleuchtung. Er predigte den Dharma unter seinen Anhängern und offenbarte ihn schließlich mit seinem irdischen Tod.

Buddha wirkt ewig, weil die menschliche Unwissenheit beständig bleibt; und so bodenlos die Tiefe der Unwissenheit ist, so grenzenlos ist das Mitleid Buddhas.

Als Buddha sich entschloß, das irdische Leben aufzugeben, legte er vier große Gelübde ab: Alle Menschen zu retten, allen irdischen Wünschen zu entsagen, alle Weisheiten zu erlernen und vollkommene Erleuchtung zu erlangen. Diese Gelübde entstammten nicht seinen eigenen Ideen, sondern waren nur die Offenbarung der Liebe und des Mitgefühls, die dem Wesen eines Buddha entstammen. Denn der Geist eines Buddha ist Barmherzigkeit und Mitgefühl.

3. Buddha übte sich zuerst darin, jedem beseelten Wesen gegenüber freundlich zu

sein und die Sünde, irgendein Lebewesen zu töten, zu vermeiden. Mit diesem tugendhaften Streben verband er zugleich den Wunsch, daß allen Menschen die Glückseligkeit eines langen und erfüllten Lebens zuteil werde. Buddha übte sich, die Sünde des Stehlens zu vermeiden, und mit diesem tugendhaften Streben verband er den Wunsch, daß alle Menschen all das erhalten mögen, was sie benötigen.

Buddha übte sich darin, schlechte Taten zu vermeiden, und mit diesem tugendhaften Streben verband er den Wunsch, daß alle Menschen die Ruhe des Geistes kennenlernen sollten.

Buddha übte sich, die Lügen zu vermeiden, und mit diesem tugendhaften Streben verband er den Wunsch, daß die Menschen nur Gutes über ihre Lippen bringen mögen.

Buddha übte sich, jede Doppelzüngigkeit zu vermeiden und mit diesem tugendhaften Streben verband er den Wunsch, daß alle Menschen die Freude an der Gemeinschaft derer kennenlernen mögen, die seinen Lehren folgen.

Buddha übte sich in der Vermeidung, andere zu verleumden, und mit diesem tugendhaften Streben verband er den Wunsch, daß alle die Geistesklarheit erhalten mögen, die eintritt, wenn man mit anderen in Frieden lebt.

Buddha ließ von eitlen Reden ab, und mit diesem tugendhaften Streben verband er den Wunsch, daß alle lernen mögen, die Glückseligkeit, sich auch ohne große Worte zu verstehen, zu erlangen.

Buddha, der diese Ziele anstrebte, übte sich, von Begierden frei zu sein, und mit diesem tugendhaften Streben verband er den Wunsch, daß alle Menschen die Friedfertigkeit kennenlernen mögen, die sich bei der Freiheit von jeglicher Begierde einstellt.

Buddha übte sich, den Haß zu vermeiden, und mit diesem tugendhaften Streben verband er den Wunsch, daß alle Menschen einander lieben mögen.

Buddha übte sich darin, die wahre Bedeutung der Dinge zu verstehen und Torheiten zu vermeiden, und mit diesem tugendhaften Streben verband er den Wunsch, daß alle Menschen das Gesetz des Karma verstehen und beachten mögen.

In diesem Sinne schließt das Mitgefühl des ewigen Buddha alle Menschen ein, und stets wünscht er, ihrem Glück dienlich sein zu können. Er liebt die Menschen wie Eltern ihre Kinder lieben, und er wünscht ihnen die höchste Glückseligkeit, nämlich, daß sie fähig sein sollten, den Ozean von Leben und Tod zu überwinden.

(Fortsetzung folgt)



Allgemeine Buddhalehre

Text von Hochehrwürdiger Thich Thiện Hoa
Deutsche Übersetzung von Rev.Thích Nhu Diên



KAPITEL VII

DER BUDDHA - VEREHRUNGSKULT, DIE VERBEUGUNG VOR BUDDHA, DIE OPFERGABE - DARBRINGUNG AN BUDDHA .

A. ZUR EINFÜHRUNG :

Berühmte Persönlichkeiten die große Verdienste für die Menschheit geleistet haben, wurden hochgeachtet. Diese Ehrerbietung bringt die Dankbarkeit und die andenkende Bewunderung zum Ausdruck.

B. THEMEN :

I. Der Buddha-Verehrungskult.

1. Buddha ist eine verehrungsvolle Persönlichkeit.
2. Wie sollen wir Buddha verehren.
3. Verehrung an welchen Buddha.
4. Die Prinzipien zur Buddha-Verehrung.

II. Die Verbeugung vor Buddha.

1. Bedeutung
2. Wie verbeugen wir uns vor Buddha
 - a). Die richtige Art
 - b). Die falsche Art
3. Vier innere Prinzipien der Verbeugung :
 - a). Reinheit der Entfaltung des Geistes
 - b). Verbindung mit allen Dharmas
 - c). Betrachtung der Wahren
 - d). Gleichheit der wahren Natur

III. Die Opfergabe-Darbringung an Buddha.

1. Bedeutung
2. (äußere Verrichtungen) Welche Opfergaben werden an Buddha dargebracht.
3. (innere Grundsätze) Fünf Wunder-Düfte(sad-ghanda) als Opfergaben-Darbringungen :
 - a). Der Duft der Sittlichkeitsregelns-Befolgung(siladhara-ghanda)
 - b). Der Duft der inneren Beruhigung(samàdhi-ghanda)
 - c). Der Weisheits-Duft (Prajna-ghanda)
 - d). Der Duft der Erlösung (Nirvàna-ghanda)
 - e). Der Duft des Erlösungswissens (Nirvàna-jnàna-ghanda)
4. Opfergaben an Dharma
5. Opfergaben an Sangha

C. ZUSAMMENFASSUNG :

Ermunterung zur geistigen Entfaltung des wahren Anvertrauens von Verehrung - Verbeugung - und Opfergabe - Darbringung an Buddha und die davon entstehenden heilsamen Nutzen.

III. DIE OPFERGABEN-DARBRINGUNG AN BUDDHA.(ARGPYA)

Die Opfergaben-Darbringung an Buddha(Argpya) ist der abgekürzte Ausdruck; vollständiger Sinn ist die Argpya an die Drei-Juwelen(Triratna), nämlich:Buddha,Dharma, und Sangha.

Die Opfergaben-Darbringung(Argpya) bedeutet die Lebensunterhalts-Versorgung, und Pflegung.

1. Bedeutung über die Argpya an Buddha :

Es gäbe auch Fragen, daß Buddha Nicht-Werden(Arhat) und Nicht-Vergehen(Anirdha) gewesen sei, warum sollte man ihn denn noch versorgen und pflegen(Argpya) ? In Wirklichkeit war Buddha befreiend vom Leben und Tod(Samsara), unabhängig vom Essen & Trinken. Die Argpya an Buddha stellt lediglich nur eine Verehrungsform an Ihn dar, d.h. trotz das Nirvana vom Sakya Muni Buddha schon über 2500 Jahren hinweg ist, sei Er uns noch lebendig.

In der Lebzeit Buddha's, wie seine Jünger ihn verehrten und Opferdargebracht hatten, werden wir dieses ehrbietige Verhalten aufrechterhalten und weiter praktizieren. Die Argpya an Buddha bringt uns nah zum Buddha/Buddha-Natur(Buddhata), anderseits fühlen wir, daß wir ständig bei Ihm sind. Aufgrund des Buddha-Verehrungskults, der Verbeugung vor Buddha, der Argpya verbinden wir heilsamerweise mit Buddha, daß wir klar das vorbildliche Leben Sakya Muni Buddhas erkennen, und damit Buddha's Beispiel folgen.

2. Welche Opfergaben werden an Buddha dargebracht : (äußere Verrichtung)

Trotz des Wissens, daß wir Argpya an Buddha ausführen als ob er noch lebe; wenn wir aber mit großer Verrichtung aller Speisen und Getränke, sogar mit großem Festessen als Opfergabe darbringen, sind dies verschwenderische Vorbereitungs-kräfte und vergeudete Geldausgaben. Zugleich führt diese Darbringungsweise zu falschem Sinn der Argpya an Buddha.

Um die wahre Bedeutung der Argpya an Buddha zu vollziehen, sei es genügend, wenn wir bloß duftende Räucherstäbchen, brennende Kerzen, schöne Blumen, frisches Obst, reines Wasser und gelegentlich mal ein paar Schälchen Reis als Opfergaben an Buddha darbringen.

3. Fünf Wunder-Düfte(sad-ghanda) als Opfergaben-Darbringungen(innere Grundsätze) :

In Punkt III 2. wird die Argpya an Buddha als äußere Vorgänge beschrieben. Dennoch über die inneren Grundsätze der Argpya an Buddha sind folgende Fünf Wunder-Düfte(sad-ghanda)dargestellt :

a) Der Duft der Sila-Befolgung(siladhara-ghanda) :

Dharma-Körper Buddha's(Buddha-dharmakaya) ist klar und rein(Visuddhi). Mit der äußeren Verrichtung werden duftende Räucherstäbchen als Opfergaben dargebracht, aufrichtig nach den Sittenregeln(Siladhara-Vyuha). Diese Sila-Befolgung ist die vollkommene Art der Opfergaben-Darbringung an Buddha, welche die äußeren Vorgänge sowie innere Prinzipien umfasst.

b) Der Duft der inneren Beruhigung(Samàdhi-ghanda) :

Unser Leib(kaya) und Geist(Citta) sind irreführend unruhig und verblendet in allen Lebensumständen. Mit der Ruhelosigkeit des Leibes sowie der Verblendung des Geistes können wir eben die Buddha-lehre(Buddha-dharma) nicht wahrnehmen und praktizieren. Deshalb bemühen wir uns täglich, stündlich, minütlich, sekündlich, ksana-lich die innere Beruhigung(samàdhi) unseres Geistes zu erlangen, wir lassen keine Eindringung von unheilsamen Verhalten, Gedanken in

unseren Geist, welche uns die Ruhelosigkeit bringen. Die Bemühung zur Beruhigung des Geistes ist die Samādhi-ghanda als Opfergaben-Darbringung an Buddha

c) Der Duft der Weisheit(Prājna-ghanda) :

Der Duft der Weisheit als Argya an Buddha ist die ständige Achsamkeit an Drei klare Dinge :

- Hörende Weisheit ist das Wahrnehmen der würdigen Belehrungen von Buddhas, Patriarchen und Sangha.
- Denkende Weisheit : ist das Nachdenken an solche Belehrungen, an Buddha-Lehre(Buddha-dharma). Analysierend und gründliches Durchdenken an die Buddhadharma dienen uns zum Erkennen was falsch ist, welches richtig ist; was wahr ist und welches unwahr ist, somit können wir nicht auf den falschen Weg gehen.
- Praktizierende Weisheit ist Entschlossenheit der Ausübung, welches wahr ist und der Vermeidung, welches falsch ist, damit die klardeutende Buddhalehre richtig praktiziert sowie durchgeführt wird.

d) Der Duft der Erlösung (Nirvāna-ghanda oder moksha-ghanda) :

Der Duft der Erlösung ist die Entschlossenheit zur Beseitigung der vorbehaltenden Ichheit(atman), welche die Ursache des Leidens(dukkha), des Kreislaufes von Leben und Tod(samsara). Wir üben die Methode der Betrachtung(Vipas' yana) an das Nicht-Ich(anātman) aus; nehmen diesen aus vier Elementen(Fest-, Flüssige-, Hitze-, Wind-Elemente) geschaffenen Leib(Bhūta-kaya) nicht das Ich an; und betrachten aber auch das unterscheidende Handeln-Verstand(karma-vijnāna) nicht das Ich. So zu leben, können wir uns aus dem Kreislauf vom Leben und Tod befreien.

e) Der Duft des Erlösungswissens(Nirvāna-jnāna-ghanda) :

Wir kennen die Methode der Betrachtung an das Nicht-Ich(vipas' yana-anātman), um die vorbehaltende Ichheit(atman) zu beseitigen; wobei wir uns aber noch an die "vorbehaltenden Dharma" zügeln, deshalb erlangen wir noch nicht die Welt der friedlichen Gelassenheit(Vasavartin) und Unbekümmertheit wie die des Buddhas. Aber noch an die vorbehaltende Dharma haften wir, und sie werden von uns als wahrhaft bzw. unvergänglich angenommen; sie sind zum Beispiel : Erde (pathavi), Wasser(apo), Wind(vāyo), Feuer(tajo); oder die Empfindlichkeit von Freude, Trauer, Glück und Leid. Die Vier Elemente(bhūta)scheinen uns wahr zu sein, und wir sie bislang unwissend so annahmen. Diese Empfindung dringt in uns hervor, weil wir uns noch in dem menschlichen Karma befinden. Die Fische z. Beispiel ist das Wasser für sie nicht das, welches wir als Flüssigkeit betrachten, sondern ihre Gebäude, Häuse. Holz ist Ernährungsmittel und Bewohnungsmöglichkeit für die Holzwürmer, deshalb ist Holz für die Holzwürmer nicht im Sinn wie wir Holz angenommen haben. Auch diese Auffassung gilt dennoch für die Freude, der Trauer, das Glück, das Leid, welche durch die Gegensatz Gesetzmäßigkeit entspringen.

Dengemäß sind dann Dharma sowie Ichheit(atman) unwahr bzw. vorgetäuscht. Sie sind nicht wahr, sondern nur Leere, nichtssagende Terminologie.

Ständige Betrachtung der Unwahrheit von Dharmas werden wir die Anbindung an vorbehaltende Dharma los, so sei dies nämlich der Duft des Erlösungswissens (nirvāna-jnāna-ghanda) als Argya an Buddha.

4. Opfergaben an Dharma(Buddhalehre) :

Dharma im Sinn von den Drei-Juwelen(Triratna) versteht sich als die Belehrung Buddha's, Buddhalehre(Buddha-dharma), welche alle Lebewesen sich danach richten, zu praktizieren. Mit den Willen Buddhadharma Opfergaben dazubringen, sollen wir uns zunächst die Lehre-Verkündigung(zusammengefaßt in Form sog. Sutra) widmen, die von uddha erstellte Sittlichkeitsregeln(Sila für seine Jünger sowie Laien)

befolgen, die von Buddha beehrten Abhandlungen(abhidharma) oder die von buddhistischen Patriarchen geschrieben bzw. verkündeten Abhandlungen(sāstra) studieren. Nur so können wir klar wahrnehmen, daß Buddhadharma die Wahre Lehre bzw. die Lehre der Wahrheit ist.

Wir bemühen uns, mit der uns verfügbaren Fähigkeit und Möglichkeit die Buddhadharma in verschiedenen Landessprachen zu übersetzen, zum Beitrag der Verbreitung der Buddhalehre in dieser Welt. Mit finanziellen Spenden können wir auch beitragen, zum Drucken bzw. Publizieren von Sutren, Abhidharma- und Sāstra-Bücher zur Popularisierung der Buddhadharma. Solche heilsamen Leistungen sind Argpya an Buddhadharma.

5. Opfergaben an Sangha (Mönch-, Nonnengemeinschaft) :

Mit innerer Aufrichtigkeit vehehren wir Buddha, selbsverständlich richten wir uns auch nach Sangha. Sangha ist der Sammelbegriff von Mönch- und Nonnengemeinschaft. Mönche und Nonnen vertreten Buddha um uns die Buddhalehre weiterzuvermitteln, weshalb sollen wir sie nicht achten? Es soll keine Unterscheidung geben woher ein Mönch stammt, in welcher Pagode er sich weilt, oder an welcher buddhistischen Schulung er angehört.

Alle Mönche und Nonnen, welche Sittlichkeitsregeln-Verdienste(Silakkhana) besitzen, werden aufrichtig verehrt, und sollen wir Ihnen stets Opfergaben darbringen.

C. ZUSAMMENFASSUNG :

I. DIE NUTZEN DER VEREHRUNG, VERBEUGUNG UND OPFERGABEN-DARBRINGUNG AN BUDDHA :

Wie oben beschrieben verehren und bringen wir Buddha Opfergaben dar, wegen unserer tiefen Dankbarkeit gegenüber einer Persönlichkeit, welche für unsere ewige Glücklichkeit alles geopfert hatte.

Zweistens ist die Verehrung und Opfergaben-Darbringung(argpya) eine Form, welche uns hilft, die vorbildliche Aufrichtigkeit, Güte und Ästhetik des Buddhasleben und seiner Lehre immer wahrnehmen und uns danach zu richten. Wenn die Weise der Verehrung, Verbeugung und Opfergaben-Darbringung an Buddha mit großer Aufrichtigkeit, guten Willen und dem wahren Sinn der Art praktiziert würden, brachte es dem Übenden viele Nutzen für sein Leben in der Gegenwart, sogar in der Zukunft.

1. In der Gegenwart würde sich der Übende und dessen Familie in einer reinen Familienatmosphäre befinden, und die heilsame, segensreiche Einwirkung vom Buddha empfangen. Wir leben korrekt, rituellvoll; harmonisch; da jede Gedanken, jedes Verhalten, Benehmen, und jede Rede von uns würden von den klaren Augen Buddha's herablicken.

Wir wagen uns nicht ein unordentliches Leben zu führen, wiedersinniges Benehmen und unrechte gedanken zu haben, während Buddha sich in uns, in unserer Familie befände. Nur mit einem leeren Geist, ohne Glauben, ohne Verehrung an irgendeiner heiligen Persönlichkeit kommt man zu einem ausschweifenden und verkommenen Leben entgegen.

In einer Familie, wenn man sich ein glücksreiches, harmonisches Familiensleben, die Kinder nicht auf die schiefe Bahn geratend wünschen möchte, möge das Familienoberhaupt einen Buddha-Altar verrichten, damit die Familienangehörigen sich täglich vor Buddha verbeugen, ihm Opfergaben

darbringen können, und die Unterweisung der Buddhalehre üben, um mit den Kindern ein aufrichtiges, buddhistisches Leben zu führen.

2. In der Sterbephase würden unsere heilsamen Karmen, welche sich täglich angehäuft haben, die grenzenlose Güte und Barmherzigkeit von Buddha und Boddhisattva reflektiert. Wegen der Gesetzlichkeit "Aktion und Reaktion", würden Buddha und Boddhisattva unser geistiges Dasein empfangen und zum reinen Land voller glücklicher Ruhe und gelassener Kummerlosigkeit führen.

II. MOGEN ALLE LEBEWESEN OFFNEND DEREN ENTSCHESSENHEIT ZUM WAHREN ANVERTRAUEN IN DER VEREHRUNG, VERBEUGUNG UND OPFERGABEN-DARBRINGUNG AN DEN DREI-JUWELEN (Triratna) :

Um in der Gegenwart sowie in der Zukunft heilsame Folgen zu ernten, mögen wir uns unseren Willen zum aufrichtigen Anvertrauen entfalten. Mit der falschen Verrichtung von der Verehrung, Verbeugung und Opfergabendarbringung an den Drei Juwelen bringt es uns keine Nutzen, im Gegenteil, es werden Unheilsame hervorgebracht und wir verkehren ewig in dem Kreislauf vom Leben und Tod (Samsara).

Mit großer Entschlossenheit sollen wir anvertrauen, daß :

1. Buddha eine vollkommene erleuchtende Persönlichkeit ist. Er befindet sich aus dem Kreislauf vom Leben und Tod, und besitzt die heilige Fähigkeit und Macht alle Lebewesen aus dem Samsara zu führen. Er ist würdig als unser Lehrer in Drei Welten/triloka : Sinnenwelt(Kamadhatu), Formenwelt (rupadhatu) und formlose Welt(arupadhatu). Deshalb verehren wir Ihn aufrichtig.
2. Die Buddhalehre(Buddhadharma) ist ein wunderbares Heilmittel, welches alle Ursachen des menschlichen Leidens beseitigen kann; deshalb richten wir uns nach der Buddhalehre.
3. Mönche und Nonnen, die reine Verdienste besitzen, sind unsere klarenken- den Lehrer, unsere guten Freunde. Deshalb verehren wir sie und bleiben ihnen engverbunden, um ihre Praktiserfahrungen zu erlernen.
4. Die klare Buddha-Natur(Buddhakata) verfügt sich in jedem Lebewesen. Mit eisernen Willen die Buddhadharma praktizierend, erleuchtet man bestimmt und ganz sicher.
5. Die Gesetzlichkeit von Ursache und Wirkung ist die Wahrheit; wer gute Keime sät, so erntet er bestimmt gute Früchte.
In allen heilsamen Keimen gibt es keine bessere als "die Verehrung an Buddha, Verbeugung vor Buddha und Opfergaben-Darbringung an die Drei-Juwelen", im wahren Sinn der äußeren Vorgänge sogar der inneren Prinzipien.

(Fortsetzung folgt)



GEFANGENER DES VIETCONG

**ERLEBNISSE EINES DEUTSCHEN
IN SÜDVietnam**

1963–1976

**von
RUDOLF PETRI**

INHALT

**Erster Teil
Von Indien nach Südvietnam**

1. Von Indien nach Südvietnam
2. Erster Aufenthalt in Saigon
3. Meine Mission für die Buddhisten Vietnams in Südasien
4. Kidnapping oder Mordversuch ? (in Colombo)
5. Seefahrt nach Malaysia
6. Von Singapur nach Saigon
7. Besuch in Japan
8. Wieder in Saigon

**Zweiter Teil
Zickzackreisen in Asien**

09. Zickzackreisen in Asien
10. Begegnungen mit einem Geist
11. Die Riesenschlange
12. Ein kleines Wunder
13. Der Tiger von Vung Tau
14. Amerikaner wurde Buddhist
15. Der unsichtbare Geist
16. Der Fall Vung Tau's

**Dritter Teil
In Vietconghaft**

17. In Vietconghaft
18. Selbstmordversuch im Kerker
19. Ich wurde Gefangener "Nummer Eins"
20. Drei Vietcongs in Kerkerhaft
21. Simulierter Selbstmordversuch
22. Tag der Freiheit
23. Wiedersehen mit Deutschland

20. DREI VIETCONGS IN KERKERHAFT

Mein Extraessen wurde schlechter und weniger, tagelang bekam ich keine Eier mehr oder auch kein Gemüse oder Fleisch, sondern 5 - 7 kleine Schrimps und Karottenstückchen. Einmal hatte ich nur ein viertel Ei in der Schüssel, an dem Ei sah ich noch die abgedrückten Zähne des Übeltäters, welcher sich mein Essen einverleibte. Vertraulich erzählte mir ein Mitgefangeiner, dass die Burschen in der Küche mein gutes Essen vom Restaurant mit anderem vertauschten, und das gute Essen selbst assen. Ich hatte es gehahnt. Ich verweigerte die Schüssel mit dem Viertel Ei. Man rief die Wache. Er wurde zornig und befahl mir, das Essen anzunehmen, sonst würde er mich mit meinem Stock zusammenschlagen. Ich blieb stur sitzen und rührte mich nicht. Die Wache setzte den Griff des Stockes an meine rechte Schläfe, es half nichts, ich blieb wie aus Erz gegossen sitzen. Die Wache schlug nicht. Die ganze Zelle stand um uns, man war gespannt, was jetzt geschehen würde. Der Millionär von der anderen Seite kam zu mir und flüsterte mir ins Ohr, dass es besser sei, das Essen zu nehmen, oder wenigstens die Schüssel an mich zu ziehen, daraufhin würde die Wache verschwinden. Gesagt, getan, ich nahm die Schüssel, die Wache erhob sich sofort und verließ die Zelle. Was tat ich? Alle waren gespannt, ich nahm die Schüssel und ging zur Toilette und warf das ganze Essen in den Abfalleimer. Ich bekam keine missbilligenden Blicke, ganz im Gegenteil, achtungsvolle. Gewiss, ich hatte Hunger und war wie der Bodhisattva vor seiner Erleuchtung abgemagert, aber ich wollte mich nicht erniedrigen lassen.

Einige der Gefangenen, Männer und Frauen, wurden an vietnamesischen Feiertagen, Ho Chi Minhs Geburtstag, Wiedervereinigung Vietnams, Weihnachten und am vietnamesischen Neujahr (Tết) freigelassen, so wenigstens glaubten sie und ein Teil von uns. Einige Mitgefangeine aber, welche den Vietcongs nicht trauten, sagten, dass nicht alle in die Freiheit gingen, sondern nach dem Konzentrationslager in Binh Hoa; dort sollten bis zum Augenblick bereits 30.000 Häftlinge leben. Nicht alle würden je die Freiheit wiedersehen. Gab es überhaupt eine individuelle Freiheit unter dem Kommunismus? Sicherlich nicht, wie uns Tau-

sende, ja Millionen Flüchtlinge aus allen kommunistischen Ländern bezeugen können. Ganz Vietnam war jetzt nach der "Befreiung" ein einziges grosses Konzentrationslager.

Unter den Gefangenen gab es einen ehemaligen Vietcong, er hatte sechs Jahre auf Seiten der roten Guerillas gekämpft, dann aber die Lust verloren und war desertiert. Nun sass er, wie viele seinesgleichen, bei seinen ehemaligen Waffenbrüdern in Haft, schon seit den ersten Tagen der Befreiung. Ihm blühte nichts Gutes, so dachten wir. Er machte sich beliebt, indem er Tische, Stühle und Schränke, sowie neue Pritschen zimmernte. Der ehemalige Vietcong war ein Herkules von Gestalt und bog die Eisenstangen mit blosser Hand oder zertrümmerte Holz mit den Seiten seiner schaufelgleichen Hände. Er schien gutmütig von Natur zu sein, ich merkte es, als wir uns einige Male unterhielten. Er erzählte, dass sein Beruf Taucher sei, das konnte stimmen, denn er hatte einen Brustkasten wie ein Fass. Der ehemalige Vietcong lief ständig mit entblößtem Oberkörper umher, auf seinen Armen sah man blaue Tätowierungen obszöner Art. Die Krankenschwestern forderten, dass, wenn sie uns besuchten, jeder ein Hemd anziehen müsse. Wir lachten über diese Prüderie, die ganz und gar nicht zu ihnen passen wollte. Ich las dem ehemaligen Vietcong die Linie seiner Hand, um festzustellen, ob er eine Chance zur baldigen Freilassung habe. In Indien hatte ich von kompetenten Yogis gelernt, die Handlinien zu lesen, und ich muss gestehen, dass oft etwas Wahres in den Linien ist. Ich wurde zu dieser Ansicht schon auf meiner ersten Indienreise auf dem polnischen Schiff "Batory" bekehrt. Ein Yogi las auf Wunsch die Handlinien mit 90% Exaktheit, und er gab mir den Rat, es zu lernen, wie man die Handlinien liest, denn in Indien würde man sehr viel von mir erwarten, vor allem diese "Kunst". Ich kaufte mir in Kalkutta die englische Übersetzung des Sanskritwerkes "Hasta Shashtra" und studierte sehr eifrig darin, mit dem Resultat, dass ich in Kürze ein "Fachmann" wurde. In Vietnam habe ich oft die Handlinien gelesen und vielen Leuten Warnungen gegen dieses und jenes Übel gegeben. Natürlich hat der Buddhismus nichts mit Palmsterie und Astrologie zu tun, doch in der heutigen, wie wohl damaligen Zeit, konnte kein Mönch oder Priester existieren, wenn er nicht diese "Künste" beherrschte. Tatsächlich sah ich, dass der Taucher bald aus dem Kerker entlassen würde, ob er aber seine Freiheit erhielt, war eine andere Sache. Der Taucher hatte auch seine Frau und oder neue Geliebte unter den verhafteten Frauen, es

war ihm gelungen, sie schwanger zu machen, zum grossen Gaudium vieler Häftlinge.

Kurz hintereinander lieferte man zwei noch in grüner Uniform gekleidete Vietcongs ein. Beide waren Gewaltverbrecher. Einer von ihnen hatte seine ganze Jugendzeit im Dschungel verbracht. Jetzt zum ersten Mal bekamen sie zu sehen, wie wohlhabend die Südvietnamesen doch unter der kapitalistischen Regierung gewesen waren. Um sich einen solchen Lebensstandard zu verschaffen bracht er in Villen und Häuser ein und stahl soviel er konnte, und immer in Uniform, weil dies eventuelle Hauseigentümer erschrecken würde, denn in den ersten Wochen und Monaten war der allgemeine Schreck vor den Vietcongs noch sehr gross. Der Vietcong machte den Fehler, auch in bewohnte Häuser einzubrechen, und einfach zu nehmen, was er wollte, niemand hatte es bisher gewagt, ihn zu hindern. Als er aber einmal von einem Mädchen gehindert wurde, schlug er dieses zusammen, so dass es starb. Daraufhin erhoben die Hausbewohner ein grosses Geschrei, und man rief die Vietcong polizei, welche den Übeltäter sofort verhaftete und in diesen Kerker warf. Der andere Vietcong hatte ein Mädchen vergewaltigt, auch er wurde erwischt und eingekerkert; beide konnten sich auf Jahre im Kerker gefasst machen oder würden vielleicht sogar erschossen werden. Plündern, Morden und Vergewaltigen war nach der Befreiung streng verboten und wurde streng bestraft.

Es wurde noch zwei halbwüchsige Burschen eingeliefert, weil sie versucht hatten, Autoreifen abzumontieren. Die Jungen waren vielleicht nicht mehr als 8 oder 10 Jahre alt, ja früh übt sich, was ein Autodieb werden will! Sie weinten, als sie den Kerker und all die geketteten Gefangenen sahen. Die Homosexuellen Typen waren begeistert und nahmen sich ihrer sofort an, um sie "väterlich" zu betreuen. Die beiden Diebe schließen an verschiedenen Stellen in der grossen Zelle. Die Vietcong hatte sie nicht gefesselt. Abends spät hörte ich den Schrei des älteren der beiden; wahrscheinlich machte einer der Homosexuellen einen Versuch, doch der Junge war nicht von der gleichen Sorte. Am nächsten Tage wurden sie mit einer strengen Verwarnung entlassen. Sie würden so schnell nicht wieder bei uns erscheinen, denn der Schreck war ihnen ganz ordentlich in die Knochen gefahren, wie man leicht an ihren verstörten und verweinten Gesichtern sehen konnte.

Aus Langeweile oder Gehässigkeit fuchtelte

wieder einmal ein Vietcong mit seinem Maschinengewehr vor meiner Nase, im Beisein vieler Gefangener und er sagte u.a.: "Sie sind ein Westdeutscher sehr schlecht, man sollte Sie erschiessen, am liebsten wollte ich sie dort an die Wand stellen und abknallen!".

Ich antwortete kaltblütig: "Worauf warten Sie denn noch?". Diese und ähnliche Antworten irritierten die Vietcongs, welche doch aus den Kriegszeiten gewohnt waren, dass man Angst vor ihnen hatte.

Ein anderes Mal legte mir einer der drei schlechtesten Wärter meinen Stock um den Hals und zog kräftig daran, sodass ich stechende Schmerzen im Genick bekam und Wochenlang spürte. Ich verstand, worauf er hinaus wollte. Er wollte mich zur Gegenwehr reizen, weil er mich in diesem Falle ungestraft niederschiessen könnte, denn er war schon recht lange, dass die Vietcongs ihre Schiesseisen benutzten. Ich reagierte nicht, sondern dachte wie so oft :

"Allen Gewalten zum Trotze sich erhalten, nimmer sich beugen, mutig sich zeigen, lenket die Arme der Götter herbei".

Ja, nimmer sich beugen, mutig sich zeigen; solange ich mich an diese Maxime halten konnte, würden mich die buddhistischen Schutzgötter oder Geister nicht verlassen. Jede Beleidigung und Verunglimpfung prallte an mir ab und fiel auf jene zurück, welche sie geäussert hatten; wie Staub, gegen den Wind geworfen, auf den Werfer zurück fällt.

Eines Tages sagte Señor Riggolo, welcher nun viel ruhiger geworden war, dass seine Frau gestern von den VC's (Vietcongs) erschossen worden wäre. Niemand wusste etwas davon. Ich fragte einen der noch freundlichen Wärter, aber er meinte, dass Mister Riggolo spinne, denn seine Frau befindet sich wohlbehalten in einer Nebenzelle. Ich sagte zu ihm, dass er sie auf den Hof spazieren lassen solle, sodass ihr Mann sie sehen könne. Der Vietcong tat es, und wir alle sahen die Dame, nichts war geschehen, ausser dass sie, wie alle, abgemagert und ergraut war. Nicht im mindesten überrascht, grinste der Filippino, als er seine Ehehälften lebend sah.

Ich selbst trug nun fast Schulterlanges, weißes Haar und einen bis zur Brust reichenden Bart, denn nur einmal hatte ich mich rasieren und mir die Haare schneiden lassen können. Wir hatten einen verhafteten Friseur im Kerker, doch in einer anderen

(Lesen Sie bitte weiter auf Seite 58)

Nachrichten.

Neujahr- und Januar-Vollmond-Feier :

Nach dem Neujahr-Fest, Jahr des Tigers, folgte die traditionelle Vollmond-Feier des Januars nach dem Mond-Kalender. Dieses im buddhistischen Sinn aufgeführte Ritual ist der Anlaß zum Anbeten und Fürbitten für alle Buddhisten.

Vom Neujahrfest bis zu der Feier des Januar gab es in der Pagode VIEN GIAC in Hannover über 1000 Besucher. Diese Zahl spricht für sich, daß trotz des Berufslebens, der familiären Angelegenheiten und wetterbedingten Umständen vergessen Buddha-Schüler auch nicht die traditionelle Feier des vietnamesischen Volkes und des Buddhismus.

Pilgerfahrt nach Amerika (vom 1.3 bis 22.3.1986)

Um Kontakt, Verständigung und Verbindung mit den Vietnamesischen buddhistischen Institutionen in Amerika herzustellen, hatte die Pagode VIEN GIAC eine Pilgerfahrt nach Amerika vom 1.3 bis 22.3.1986 organisiert. Leiter war Rev. THICH NHU DIEN, Abteilungsleiter der Congr.d.Verein. vietnamesischen buddhistischen Kirche(CVB)- Abteilung der Bundesrepublik Deutschland und der Abt der Pagode VIEN GIAC - vietn.buddh.Kulturzentrum - in Hannover. Mit dabei waren auch Nonne Ven. THICH NU DIEN TAM, Ritualreferenz der CVB in Deutschland, Abt der Vihāra BAO QUANG in Hamburg; und Herr THI CHON Ngo Ngoc Diep, Vorsitzender der Vereinigung der buddh. VN-Flüchtlinge in Deutschland(VBF). Besonders war die Teilnahme von sudvietn. traditionell, musikalisch bekannten Künstler THANH DUOC. Auf dieser Amerika-Pilgerfahrt gab es insgesamt 27 Teilnehmer.

Nach der Ankunft in Los Angeles wurden wir von Mönchen, Nonnen und der buddhistischen Familie LONG HOA von der Pagode VIET NAM herzlich empfangen; danach vom Ven. Dr. THICH MAN GIAC, Abt der VIETNAM Pagode in LA. - er ist Vorsitzender der Union der vietn.buddh. Kirche in Amerika.

In den beiden Tagen 2. und 3. März hatten wir 10 vietn.Pagoden und buddh.Institutionen in LA besucht.

Es waren Pagode VIET NAM, Pagode A DI DA, Pagode PHUOC HUE, Internationale buddh.Institution(PHAT HOC VIEN QUOC TE), Pagode HUE

QUANG, Vihāra MINH DANG QUANG, Pagode VIET NAM in Orange County, Pagode DUOC SU, Pagode XA LOI und Pagode PHAT TO in Long Beach.

(Es gibt in California ca. 30 vietn.Pagoden, in Amerika insgesamt 100 Pagoden und buddh. Institutionen). Außerdem wurden folgende Orte, wo sich vietn.Pagoden befinden, besucht: in San Francisco, Pagode TU QUANG; St. El Palo -alto, pagode GIAC MINH; San Jose, Vihāra PHAP DUYEN und Pagode DUC VIEN; Institut-Kloster KIM SON in Walsonville; Pagoden KIM QUANG und DIEU QUANG in Sacramento; Pagode QUANG NGHIEM in Stockton; Pagoden CO LAM und VIET NAM in Seattle; Pagode QUANG MINH in Chicago; Pagode VIET NAM in Connecticut; Pagode NAM TUYEN in Washington DC; Vereinigung der buddh. VN-Flüchtlinge in Florida; Pagoden TU DAM, LIEN HOA und PHAP QUANG in Dallas.

Die Pilgerfahrt endete am 22.3.1986.

Predigt-Reise und Aktivitäten :

Norden Norddeich(5.4.86)

Reverend THICH NHU DIEN hielt Andacht und Buddhalehre für buddh. Vietnam-Flüchtlinge in Heimstätte Nazareth in Norddeich ab. Diese Veranstaltung wurde von der Zentralen Beratungsstelle für die psycho-soziale Betreuung-Beratung und Begleitung von Vietnamflüchtlingen(Zbs-Norddeich)organisiert.

Andacht für Buddhisten in Wiesbaden am 12.4.86

Diese Veranstaltung wurde von der Vereinigung der VN-Flüchtlinge in Wiesbaden veranstaltet.

Zusammenkunft der VIEN GIAC-Zeitschrift Redaktion(19.4.86)

Zur Vervollkommenung der Technik bis zum Inhalt der Zeitschrift VIEN GIAC sind alle Mitarbeiter der Redaktion am 19. April 1986 in die Pagode Vien Giac gekommen. Sie haben Erfahrungen ausgetauscht, Bilanz gezogen und das künftige Programme entworfen.

Vorbereitung zum 2530-ten Vesakfest (Buddhageburtstag-Feier)

Zur Vorbereitung der Feier des 2530-ten Buddha-geburtstages haben sich Freunde des Hauses und Buddhisten am 20. April 1986 in der Pagode Vien Giac getroffen, um alle Einzelheiten über technische und organisatorische Probleme des Festes zu besprechen.

2530. VESAKT-FEST(Buddhageburtstag-Feier)

Die 2530. Buddhageburtstag-Feier wird in diesem Jahr vom 9. bis 11. Mai 1986 von der Congr.d.Verein.vietn.Buddh.Kirche

(Lesen Sie bitte weiter auf Seite 58)

thơ



Chùa Bảo Quốc cảm tác

Cảnh trại thiên nhiên, khéo dê' dành,
Nghìn thu Bảo Quốc vẫn lưu danh.
Không, không đinh ngô xa trân tuc,
Sắc sắc giồng Huống Lặng sóng tình.
Riu rít dầu non châm lồng kẽ,
Vật dở mặt nước cá, nghe kinh.
Hồi chuông cảnh tĩnh hồn mê mông,
Khói đức Tứ Bí dô chúng sanh.

AN LẠI thôn nǚ

Nhớ...

(Tiếp theo kỳ trước)

... Giờ ta kê tiếp thê nào,
về Quê Huống cũ dat đảo trong tim.
Xin em chờ có ưu phiền,
khi ta kê mái triền miên không ngừng.
Dù cho thê'sư suy hưng,
lòng ta chỉ có một vầng Trăng thôi.
Dù cho vật đổi, sao đổi,
Tình yêu Quê Mẹ vẫn ngồi trong ta.
Nghìn trùng nay đã cách xa,
nhưng ta nhớ mãi mãi nhà Việt Nam...
... Đang sau vườn tỏa khói lam,
bóng ai như Nội, đang lo cơm chiêu.
Chiêu nay cá Bống kho tiêu,
ngoài vườn gió thổi hiu hiu, đậm đà.
Còn xong còn có Chả Lã,
kẹo Dừa, kẹo Chuối, "của nhà đó con".
Bánh Xèo thơm ngọt, thơm đậm,
Sê-ry, xoài, Mít, làm "mòn" mắt ai.
Mùi thơm trong gió, hoa Lài,
ngày mai, Nội sẽ làm thêm Chả Giò.

Nội đi, cháu thích cái to,
thích luôn mắm cá Lóc kho cốt dừa.
... Hoa Bằng Lặng tím dong dưa,
trên giồng sông nhỏ, Hè, mùa qua mau...

Trói lại Sài Gòn có nắng hanh,
hoa Phượng rói xác đỏ, trổ cành.
Sân trường rộn rã ngày khai giảng,
có tiệc mùa Hè trôi qua nhanh?
Nhớ trái Ô Mai ngọt ngọt bùi,
Những ngày đi học thật là vui,
mang theo, chẳng có gì trong túi,
chỉ có Ô Mai, với kẹo Mứt.

Ngày xưa khi Cha Mẹ cưới nhau,
trà sen gói đỏ, lá Trầu Cau,
bánh Côm, Xu Xê, mừng Hạnh Phúc,
đôi lứa uyên ương đến bạc đầu.
Bánh Côm xanh, Xu Xê màu vàng,
được đem chia cho cả họ hàng.
Và khi Tết đến, mùa Hợp Cẩn,
tả áo cô dâu quá dịu dàng.

Ta ở Sài Gòn với Mẹ Cha,
canh rau Day, cà Pháo mặn mà,
Mẹ cho ăn hoài nên vẫn nhớ,
màu rau xanh, cà trắng nuột nà.
Phở Bò đi, sao lầm mó màng.
Rau Răm thường ăn với bún Thang.
Bún Riêu, bún Óc, màu do đỏ,
ói! "xúp" Quê ta rất đậm đà.
Chờ mong Tết đến có bánh Chưng,
có cân giò Thủ, có mứt Gừng.
Trên bàn thờ Phật, nào Hồng, Vái,
dầm đìa chè Kho rắc tí Vừng...

Mẹ thường hay kể về miền Trung,
bánh Tẻ nhân Tôm Mẹ vẫn dùng,
thêm vào nước Mắm, màu xanh đỏ,
ớt Hiếm, sao cay quá, lạ lùng!
Bún Bò Huế, cay quá, Trời ơi!
Đôi rèm mi ướt nước mắt rồi,
Mẹ cưới khi nhớ lời Tục ngữ:
"Ớt nào mà ớt chẳng cay hổ Minh?"
Con cá Trâu Mẹ bắt dưới ao,
mắm Tôm, mắm Ruốc, Mẹ thêm vào,
canh chua thơm ngọt, mùi ngon quá
món "tù" miền Trung, rất ngọt ngào.
.....

Đôi hàng nước mắt tuôn rơi,
Ai, người xa xứ nhớ Trời Quê Huống?
Em yêu dấu, ta còn ao ước,
một sáng mùa Xuân, sẽ trở về.

NGUYỄN THÌ
Saarbrücken



Đường không biên giới

THÍCH NHƯ ĐIỀN

(Kỳ thứ 27)

Khi những tia nắng yếu ớt của mùa Hè năm 77 dội chiếu vào không gian u tịch nơi vòm trời Tây Đức gần bước sang Thu; những cây trái hoa quả đã đổi màu, cũng là mùa thu hoạch của ngô bắp xú. Tôi đã có lần nghe nhiều người nói về cuộc sống của các sinh viên ở các nước Âu Châu nhân mùa nghỉ hè, họ đi hái trái cây để kiếm tiền phụ vào học phí và chi dụng hàng ngày; nhưng tôi chưa có cơ hội nhìn tận mắt, đến tận nơi. Nên mùa Hè này tôi quyết định đi theo một số anh chị em sinh viên và một số kiều bào mới đến tỵ nạn tại Tây Đức để hái trái "Kirsche". Nhiều người gọi nó là trái "Anh Đào"; nhưng loại trái anh đào thực sự của Nhựt Bản không thể nào ăn được, chỉ để làm kiêng thôi. Kirschela là một loại trái cây màu đỏ, khi chín ngã sang màu tím, có nhiều loại ngọt, mà cũng có lăm loại chua. Loại ngọt được bày bán khắp nơi các cửa tiệm rau cài. Trái chua hình như đế làm mức ăn với bánh mì hoặc làm rượu hay một vài loại bánh ngọt. Loại trái cây này có khắp nơi trên nước Đức và hầu như Âu Châu nước nào cũng có.

Khoảng 5 giờ sáng chúng tôi đã rời gare xe lửa Kiel để đến tỉnh Plön - một địa phương du lịch khá nổi tiếng về mạn Bắc của nước Đức sau hơn 2 tiếng đồng hồ chúng tôi đến nơi hẹn - vườn trái cây Kirsche của chủ nhà. Vườn rộng mênh mông, cây trái triều nắng lây cành, thỉnh thoảng có chen một vài chiếc lá vàng nõi những thân cây yếu ớt ấy.

Người chủ giao hẹn cho bắt cứ ai nếu hái xong một giờ sẽ được 5DM (tương đương với 2 US \$ thuở bấy giờ); nếu ai hái được nhiều thì kết quả sẽ nhiều và việc làm ấy lệ thuộc vào sự cố gắng của mỗi cá nhân trong ngày. Cứ

mỗi giờ như vậy cân nặng đồ 10kg. Nếu người nào hái giỏi, mỗi ngày có thể hái được 10 giờ 50DM lúc bấy giờ đối với nhũng sinh viên Tăng sĩ nghèo như tôi và một số người tỵ nạn mới đặt chân nơi nước Đức nó có một giá trị khẽ nhỏ. Tôi đã đi làm 3 tháng như thế hết vườn này đến vườn khác, hết vùng này đến vùng nọ, kể cũng vui vui. Không phải tôi mới bắt đầu đi làm trong cuộc đời của một sinh viên Tăng sĩ từ năm 1977 mà cách đó năm sáu năm về trước tôi đã đi làm thuê tại Tokyo trong những ngày mưa tuyêt nắng hạt rồi. Tôi biết rằng đi du học là chấp nhận mọi sự khó khăn cho chính bản thân mình; nên đầu gian khổ để đâu cũng phải cố gắng. Giáo Hội thi nghèo, Phật Tử hưu tâm thì cũng chỉ thời gian thôi, có ai giúp đỡ mình suốt cả cuộc đời được; nên con đường nào mình đã chọn phải cố gắng đi cho trọn lối - đường đời cũng như néo đạo.

Viết đến đây tôi nhớ lại những năm cực khổ tại Tokyo, vừa đi làm, vừa đi học. Nhiều khi đội tuyêt đậm sương khổ cực, cố gắng làm việc và học hành cho được kết quả để chính mình được vui và Thầy Tổ không hoài công mong đợi, mà cảm thấy nao nao trong dạ làm sao. Và ngày nay có nhiều Thầy, nhiều Cô đã ra trường từ Nhựt, đang hành Phật sự khắp nơi tại Âu Châu Mỹ Châu cũng như Úc Châu đều đã trải qua nhũng gai đoạn gian khổ ấy cả. Sau năm 1975, khi việc chuyển ngân từ Việt Nam sang ngoại quốc không còn thực hiện được nữa thì mọi sinh viên, cả quý Thầy và quý Cô cũng phải đi làm, tự lực cánh sinh để tự nuôi lấy bản thân mình mà học hành và tu niệm. Có ai biết được nhũng sự kiện ấy chăng! Ngày nay quý Đạo Hữu và quý Phật Tử khắp nơi được gần gửi quý Thầy và quý Cô đã tung gian khổ, qua là một hưu duyên vây. Ngày nay gặt được quả tốt, chặng

ta nên nhớ những nhân xưa, để chia sẻ với quý Thầy, quý Cô trong khi gặp những Phật sự khó khăn ở những nơi mình cư ngụ.

Đời người tu chỉ có học hành và tu niệm, nhằm để trên đèn bồn ơn năng và dưới cùu khố muôn loài. Ngoài ra chẳng có gì để họ bântâm cả. Mặc dù phải ăn, mặc, ngủ, nghỉ như mọi người hiện sống trong thế gian này. Nhưng họ không phải để sự khổ chí phôi, mà tất cả đều "tri túc".

Những ngày cuối năm 1977 tôi đã nhiều lần viết thư về chùa cũ ở Tokyo cũng như thăm - hỏi ý kiến của một vài người đi trước, thúc có nên tiếp tục ở lại Đức hay về lại Nhật tiện hơn. Vì Sư trụ trì người Nhật không có ý kiến rõ ràng, còn đa số khuyên tôi nên ở lại Đức. Lý do tại sao nên ở lại - vì thuở bây giờ ở Nhật chưa có chính sách tỵ nạn và ở Đức chùa có vị lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo. Nhìn hai lý do trên khiến tôi có thể chọn lựa dễ rồi. Nhưng nhìn tấm vé máy bay khứ hồi Tokyo - Hamburg và Hamburg-Tokyo có giá trị trong vòng một năm, tôi cũng muốn trở lại Tokyo, khi mà lòng mình vẫn còn muốn tiếp tục việc học ở cao học Phật Giáo. Thời gian cuối 1977 đến đầu 78 tâm trạng tôi như con quỷ, gọi hồn, như con nhạn kêu đêm, chẳng ai hiểu mình, chẳng ai có thể quyết định dùm cho mình ngoại trừ mình cả. Nhưng lúc như thế tôi thường hay đến trước bàn Phật tung một thề kinh, hay ngồi yên lặng như thế thật lâu để suy niêm.



Một hôm tôi năm mồng thay một cảnh tượng thật lạ lùng mà chắc rằng trong đời tôi có lẽ sẽ không bao giờ thay được lần thứ hai nữa. Tôi đang ở trong một lâu đài, chung quanh lâu đài ấy bao bọc băng tuyết, trăng xoa cả một khung gian rộng rãi bao la. Chung quanh lâu đài không khí lạnh ngắt như điện dài và lạnh lùng như cảnh vật của đêm đông. Nhưng lá thay cây bô đề của tôi trồng trong lâu đài đó có những cảnh lá vươn lên và vượt ra ngoài khung gian to rộng hiu quanh lạnh lẽo của đêm đông giá buốt ấy; cảnh lá cứ vươn cao và không bị ngăn chặn bởi một trở lực nào cả. Trong giấc mơ tôi mừng rằng cây bô đề của mình trồng

không bị không gian và hoàn cảnh chi phối, nên yên tâm ngủ tiếp. Sáng hôm sau thức dậy, chiêm nghiệm lại diêm chiêm bao trên, tôi thấy giả nhưng mà thực; thực nhưng mà giả. Vì cuộc đời vốn dĩ là như vậy; nên tôi vẫn cất dấu diêm chiêm bao ấy mãi trong lòng chặng nói với ai cả. Biết đâu nó không thành sự thực thì sao. Còn nếu nó thành sự thực thì cũng chẳng muôn màng gì để sẽ nói về sau này vậy.

Thời gian lảng lẽ trôi nhanh như chặng đợi chờ ai cả. Một hôm tôi cùng Trâm ngồi lại bàn một vài chuyện quan trọng - là có nên ở lại Đức hay về lại Nhật để tiếp tục học hành. Chúng tôi đã trao đổi nhiều kinh nghiệm sống trong thời gian sắp tới và kiểm điểm những việc làm trong một năm qua. Trâm trước năm 1963 là bạn học cùng trường Tiểu học tại quê hương xứ Quảng. Đến 1964 tôi xuất gia học đạo, Trâm ra Đà Nẵng và Hội An để học Trung học. Năm 1968 Trâm du học sang Tây Đức, 1972 tôi đến Nhật - Năm 74 cả hai về lại Việt Nam thăm quê hương sau mấy năm xa cách, gặp nhau trên hè đường Lê Lợi mà nhận diện chặng ra - nhận lầm ra một người ban khác - Sau đó Trâm trở lại Đức, tôi trở lại Nhật để tiếp tục học hành và năm 77 mới có cơ duyên gặp lại. Bây giờ Trâm đã là một Bác sĩ làm việc trong 1 bệnh viện ở gần biên giới Hòa Lan. Tình bạn ngày xưa là vậy đó. Trâm bây giờ vừa là đệ tử của tôi mà cũng vừa là ban học. Hai khuôn mặt, 1 cuộc đời. Có nhiều tần tuồng trên thế gian này chỉ mót kép mà đóng nhiều vai. Ở đây tôi cũng thế, lúc vai làm Thầy, lúc vai làm ban. Kể cũng vui vui. Đúng trước công chúng, chúng tôi là tình nghĩa Thầy trò, mà khi ngồi nói chuyện riêng, chỉ đối đãi với nhau như tình bạn. Không những chỉ có Trâm, mà những người thuở trước là bạn, là anh, là Bác sĩ, Kỹ sư, Tiên sỹ v.v..., bây giờ rất nhiều người là đệ tử của tôi và đệ tử của 3 ngôi Tam Bảo. Tôi không muốn giới thiệu tướng cá nhân vào đây; nhưng vì những người này có công với đạo và liên hệ với sự tồn vong của Phật Giáo xứ Đức này; nên phải nhắc lại để những người đi sau biết mà hiểu dùm.

Sau khi học xong khóa Đức ngữ tại Đại học Kiel, tôi nhờ anh Châu tại Hannover nộp đơn vào Đại học Giáo Dục. Đơn tôi đã được chấp nhận và thế là tôi đã có thêm một cơ hội nữa để được ở luôn tại xứ Đức này.

Bây giờ việc quyết định ở lại xứ Đức đã xong nên phải lo chuẩn bị nơi ăn chốn ở. Khi về Hannover, đọc báo tìm phòng cá tháng nhí vẫn không có kết quả, sau có người mách giúp nên đã thuê được một căn nhà 2 phòng, một nhà bếp nhỏ nhò, một nhà cầu xinh xinh và một cái sân để mèn. Giá tiền 180DM một tháng. Với giá tiền này tôi không kham nổi nên môt số anh em sinh viên tự động đóng góp vào mỗi tháng như sau

Thi Minh Văn Công Trâm 20DM.Thị Chơn Ngõn Ngoc Diệp 20DM.Anh Nguyễn Ngọc Tuân và chị Nguyễn thị Thu Cúc 20DM.Cô Đoàn thị Thu Hạnh 20DM.Anh Lâm Đăng Châu 20DM.Anh Nguyễn Tân Đức 20DM.Đó là số tiền căn bản.Vì chi là 120DM.Ngoài ra còn một số ít đóng bất thường.Nhưng đâu phải chỉ tiền nhà không,còn tiền ăn uống và lếu lắc nứa chử.Do đó phải xin thêm tiền trợ cấp nhà cửa của chính phủ.

Nhà này có 5 người đến làm công qua,dầu tiên là Thi Chơn Ngõn Ngoc Diệp,Nguyễn Hữu Tỉnh,Lê Đức Hiếu,Nguyễn Minh Hưng và anh Ng Tiết Hồi.Hiếu,Hưng,Hồi lo quét vôi,trải thảm,Thi Chơn lo cây,ván và thiết tri bàn Phật để chuẩn bị làm lễ An Vị Phật vào ngày 2 tháng 4 năm 1978.

Nhân việc đi dự Đại Hội Công Giáo kỳ 3 tại Königstein do Hội Sinh Viên Công Giáo tại Đức tổ chức,Thượng tọa Thích Minh Tâm từ Pháp sang và đã ghé Niệm Phật Đường Viên Giác để làm lễ An Vị Phật.Niệm Phật Đường nhỏ bé này nằm tại số 37,Kestnerstr. 3000 Hannover 1.Sở dĩ tôi chọn tên Viên Giác để đặt cho Niệm Phật Đường này,vì cách đó gần hai mươi năm,ngôi chùa tôi đặt chân đến đầu tiên để xuất gia học đạo do Thầy Bôn Sư tôi trú trì gọi là Viên Giác,nên giờ đây nơi hải ngoại đặt lại như vậy để nhớ ơn các bậc Thầy Tổ,tôn sư đã dày công huân duc nên người,nhằm để đáp phần nào ân nghĩa trong muôn mốt,nên mới lấy tên là như vậy.

Trong lễ An Vị Phật hôm ấy dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Minh Tâm,còn có sự hiện diện của Đạo Huỷ Diệu Ngọc đến từ Paris.Đạo Huỷ trước đây là giáo sư Pháp văn trường Trung Vương ở Sài Gòn và nhân ngày lễ An Vị ấy Đạo Huỷ cũng dường 2 cành hoa lan thật đẹp.Ngoài ra có gia đình Đạo Huỷ Dương Văn Phương Đạo Huỷ Lê Huỷ Cơ đến từ Essen,gia đình Đạo Huỷ Nguyễn Thành Tùy đến từ Recklinghausen,và một số anh chị em Phật tử tại Hannover - cũng như những người nông cốt vừa kể trên.

Trên bàn Phật có một tôn tượng Thích Ca thật nhỏ thỉnh từ chùa Khánh Anh về,2 bình bông,2 đĩa trái cây,2 chân đèn,lư nhang và 3 chén nước lanh.Bên dưới có một chậu cá để làm lễ phỏng sanh và một ít kinh câu an,an vị Phật đã được photocopy ra trước đó.Sau buổi lễ tẩy trần an vị Phật,Thượng tọa Thích Minh Tâm có ban cho một thời pháp nhan để là "Cái khố" của người ty nạn".Và cũng nhân lễ An Vị Phật này Thượng tọa đã cho tôi mượn 2.000FF số tiền rất lớn thuở bấy giờ và số tiền này mãi đến bây giờ tôi xin phép Thượng tọa vẫn chưa hoàn trả lại.Thượng tọa vẫn đóng ý.Không phải vì chùa Viên Giác thiếu khả năng để trả 2.000FF(tương đương với 600 DM);nhưng tôi muốn để hoài như vậy để nhớ ơn Thượng tọa đã

giúp tôi trong những lúc ngặt nghèo.Nếu trả đi ngay lúc bấy giờ hay những năm về trước,он ấy dễ quên đi,làm sao nhớ được ơn của người khác đã giúp mình và tôi cũng rất cảm ơn gia đình của Đạo Huỷ Nguyễn Thành Tùy và gia đình Đạo Huỷ Dương Văn Phương là 2 gia đình tiêu biểu trong mấy ngàn gia đình tại nước Đức đã đóng đinh kỳ liên tục trong suốt hơn 8 năm qua.Sự thành công sơ khởi của Phật Giáo VN.ngày nay tại nước Đức là do những bàn tay nhỏ bé đã đóng góp cho sự tồn vong chung của Đạo Pháp tại xứ này.

Sau lễ An Vị Phật tôi vẫn tiếp tục di học tại Đại Học Giáo Dục Hannover,ngành tâm lý giáo dục học người lớn và sau đó tôi đã làm đơn chính thức xin tỵ nạn chính trị tại nước Đức.Ngày xưa bắt cứ đồng bào tỵ nạn hay sinh viên muôn tỵ nạn tại nước Đức phải làm đơn xin tỵ nạn với những lý do chính đáng vì sao phải tỵ nạn,chứ không đơn giản như sau năm 1979 trở đi khi quốc hội Đức đã có những đạo luật riêng cho người tỵ nạn.Có nhiều người tỵ nạn qua từ năm 1975,nhưng đến 78 vẫn chưa có giấy tỵ nạn chính thức.Vì khi khai lý do để xin tỵ nạn không chính đáng bởi lý do chính trị mà bởi những lý do khác có liên quan đến kinh tế hoặc một vài lý do khác không thích hợp.Tôi đến từ một nước thứ 3,lại là thành phần sinh viên Tăng sĩ du học trước 1975, lể ra tôi không được tỵ nạn ở Đức;nhưng nhờ những lý do sau đây mà được ở lại Đức cho đến ngày nay.

Lý do thứ nhất là kể từ năm 1977 thành phần lãnh đạo của Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thông Nhất hầu hết đã bị bắt.Do đó tôi không thể trở về lại Việt Nam sống chung với người cộng sản khác chánh kiến và khác Tôn giáo được.

Lý do thứ 2,vì ở Nhật từ sau ngày miền Nam-Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản,tất cả các sinh viên cũng như kiều bào đều không được hưởng một quy chế tỵ nạn chính trị.Do đó tôi muôn tỵ nạn tại Đức.(Sau hội nghị tại Genève vào 20,21 và 22 tháng 7 năm 1979 tại Thụy Sĩ, Nhật Bản mới bắt đầu chấp nhận quy chế này)Và lý do thứ 3 để tôi phải ở lại đây,vì là một Tăng sĩ - lãnh đạo tinh thần cho đồng bào Phật Tử - ở Đức chưa có chùa,chưa có người lãnh đạo,nên tôi muôn ở lại đây để giúp đỡ đồng bào.Đó là 3 lý do chính mà đơn xin tỵ nạn của tôi đã đệ trình lên sở tỵ nạn trung ương tại Zirndorf,Tây Đức và đã được chấp thuận.

Đây chỉ mới là giai đoạn đầu của việc tổ chức Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức.Kỳ đến chúng tôi sẽ viết rõ hơn về sự hình thành và phát triển của Phật Giáo tại xứ này.

(Còn tiếp)

CƠN SỐT GIỮA ĐÊM

*Gởi về hứ không cho hổng linh của
V.Hoàn đã chìm vào lòng Đại dương.

Hoàn xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà tôi. Nụ cười nụ miếng bắt hù và niềm vui sáng lên trong mắt khi hắn nhìn thấy tôi:

-Cuối cùng rồi tui mình cũng gặp lại nhau ! Lay Phat mà vẫn còn sống từ miền hỏa ngục để trở về đây !

Hai đứa tôi ôm choàng lấy nhau. Tôi nhớ nhẹ nói với hắn:

-Tao vê được một tuần từ trại Cải tạo Xuân Lộc. Đã ba năm rồi, giờ tao mới lại được tự do...

Hắn ngâm ngùi im lặng. Nhưng giọt nước mắt của hắn tràn đầy trên má, thấm ướt trên vai áo tôi. Tôi biết hắn khóc chân thành, thường cảm lanh vui mừng. Nhưng giọt nước mắt của hắn gọi nhắc tôi kỷ niệm kinh hoàng của "CƠN SỐT GIỮA ĐÊM".

*

Màn đêm Saigon 29-4-75 được thắp sáng bằng ánh đèn trước thang Mỹ văn vũ tung đoàn trên khung trời. Tiếng động cơ, cánh quạt máy bay tạo nên một cơn bão lửa trong lòng người ngạc và kinh hoàng, tột độ. Tiếng kêu gọi buông súng đầu hàng của Đường văn Minh vẫn lặp đi lặp lại trên dải phát thanh như những nhát chém túi nhục hắn sâu vào niềm kiêu hãnh của quân đội Cộng Hòa. Tiếng kêu gọi côn là âm vang buốt đau phản bội như một viên đạn pháo của kẻ nội thù bắn sau lưng chiến sĩ. Tôi cảm thấy lòng mình quẩn thẩn theo tiếng động cơ trực thăng lèn xuống đón những nhân viên Mỹ hoặc có liên hệ với chính phủ Hoa Kỳ ở những dinh thự hay trên các cao ốc. Chiến

dịch di tản nhân viên ngoại kiều và Việt Nam Cộng Hòa bị thay đổi bất ngờ theo áp lực trao trả của Việt Cộng. Cái không khí chờ đợi nóng bỏng, dày hầm doa bao trùm lên thành phố về đêm. Những quả đạn pháo của tui Cộng rót ồ bö sông Saigon, ồ Khánh Hội, tàn phá mặt tiền khách sạn Majestic. "Saigon sẽ chìm vào biển lửa, Saigon tăm máu" là những ẩn tượng kinh hoàng của người dân qua hình ảnh chém giết, chôn sống hàng triệu người dân Cam Bốt vào đầu tháng 4 khi Cộng Miền tiến chiếm thành phố Phnom Penh. May mắn trước đây, dân chúng Saigon bồng bênh au lên phi trường Tân Sơn Nhất, hoặc kéo xuống bến cảng Saigon, hoặc chen chúc nhau ở các Tòa Đại sứ... để mong tìm kiếm một phồng tiên rỗi bỏ quê hương. Kẻ chạy ngudec, người chạy xuôi khi được tin các vị lãnh đạo đất nước, các vị chỉ huy các đơn vị chiến đấu đã đào thoát, bỏ ngũ. Tên Giám đốc Sở tài, tuần trước cũng đã đào nhiệm và ngay cả một vài vị Tướng lãnh đã tung tuyên bố chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, cũng đã đem thê tử lên các chiến hạm. Tướng Lê Văn Hùng, tư thủ tại tuyến Xuân Lộc, đã cho thả trái bom CB-600 mâu nhiệm cuối cùng, cũng chỉ làm tê liệt một số hoạt động của một vài đơn vị địch quân và cũng không cứu vãn được tình thế. Cú diem Xuân Lộc vỡ, cú diem Long An tan. Tôi ngồi chết lặng ở sân thượng, hết nghe đài VOA, BBC đến đài Việt Cộng. Quân đội miền Nam tan rã. Chết đở Việt Nam Cộng Hòa哉 chung ! Tôi nhớ lời dẫn dò của thằng bạn Cảnh Sát, Trung Tá Trường F. đặc biệt, thân cận với tên cố vấn Mỹ Stanley, đặc trách chiến dịch di tản và lập "con đường an toàn Saigon-Vũng Tàu"; hắn đã nói với tôi trước khi rời khỏi Saigon vào hạ tuần tháng 4:

-Nếu 2 cú diem cuối cùng Xuân Lộc, Long An tan rã thì Saigon sẽ mất vào tay Việt Cộng. May phải liệu lý sóm thoát thân !

Hắn viết cho tôi, sau tấm lịch treo tường, cái toa đồ của các chiến hạm Mỹ đậu ở biển Vũng Tàu để đón người di tản.

Cái gạt tàn thuốc bên tôi đã dày ắp. Tôi không hiểu đã hút bao nhiêu điếu thuốc dở dang và dui mắt. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi hút nhiều đến nỗi khô căng cả cổ họng. Tôi hút đến không còn cảm giác để nỗi đau cay đắng và trong niềm đau như. Tôi hút có lẽ không phải để tiêu thường cuộc đời hiện tại mà để nghĩ đến thân phận mai hậu của một người bại cuộc. Tôi hút để cô giết chết trí giác, mà trí thức vẫn còn tiềm ẩn, vẫn cố vùng dậy trong những hoang mang, lo sợ của một kẻ bất lực trước thế cuộc đổi thay - một cuộc đổi thay bất chợt, khủng khiếp, không cách đổi pha.

Tôi cũng đã chạy dưới vội vang theo thời

gian ngắn ngủi để tìm phương cách thoát thân. Nhưng những cảnh chen lấn, đập lên nhau để tìm cuộc sống an ổn đã làm cho tôi nhút chí. Từng bước chân hồn loạn dẫm đạp nhau để tranh vào công Tòa Đại Sứ hay chen lên cầu tàu; tiếng reo gõ khóc lóc, gáy gô, chửi rủa... trong cái loạn động từ thân xác đến tinh thần đã làm cho tôi ngã lóng. Tôi thương tôi, tôi thương người. Tôi tủi hổ cho tôi, cho người. Vài tháng trước đây, dân tôi sống an vui trong trật tự kỷ cương của xã hội, bây giờ là như vậy đó sao!

Đến bên cạnh nhà tôi bắt sáng. Gia đình ông Ba sĩ hàng xóm lại khăn gói trở về sau nhiều lần bon chen vượt thoát không thành. Ông ta ra sân thương nhìn lên bầu trời. Máy bay trực thăng vẫn còn vân vũ. Ông gật đầu chào tôi, nói trong không:

-Thê là hết!

Nhìn gương mặt phờ phạc, đôi mắt thất thần của ông, tôi nghĩ chắc mình cũng chẳng khác gì. Tôi thở dài hỏi ông:

-Bây giờ ông Tu tính sao?

Tôi nghe giọng mình khẩn đặc chán chường. Ông ta suy nghĩ một hồi rồi nói nhẹ nhàng, thái độ cam chịu:

-Về quê!

Tôi lại chìm vào ưu tư. Ông ta quê miền Lục tỉnh, còn có cơ hội để trở về. Còn tôi - quê tôi ở miền Trung đã rời vào tay Việt Cộng từ hơn một tháng trước. Còn về làm gì nữa!

Có tiếng oang oang của Hoàn-thăng ban tôi, từ nhà dưới đi lên. Bàn chất ôn ào, trực tính, dễ nhay cảm nên hồn thường dễ bị những hoạt cảnh bên ngoài chi phối. Thấy tôi ngồi thu mình ngoài sân thường, hồn trách:

-Trời, may vẫn còn ngồi li ở đây sao? Đi! Đi với tao!

Tôi dịu dàng hỏi hồn:

-Đi, đi đâu bây giờ?

Hồn đứng khụng lại, ngo ngoe một hồi rồi bảo:

-Đi đâu cũng được! Cản xuôi ngược, nếu không tao sẽ điên lên mất!

-Không, tao ở nhà! Mỗi mét, chán chường quá rồi!

Hồn tuôn ra một tràng chửi thề và vào nhà lấy một chai Johny Walker, mồ tu súng sục. Tôi đứng dậy dẫn lấy chai rượu, ăn nốt ngồi xuống ghế và bảo:

-Hoàn, chúng ta cần tính tao để định liệu!

-Định liệu cái me gi nữa. Mất, mất hết! Nhục

nhả quá! May mang danh Sĩ quan Công Hòa mà may không nhục sao?

Tôi im lặng. Hồn, sau khi thu huân quân sự o' Trưởng Võ Bì Thủ Đức, đã ra đơn vị chiến đấu một thời gian, rồi trở về ngành chuyên môn. Còn tôi được biết phái ngay sau khi mìn khóa o' quân trưởng. Hiện nay với cấp bậc Đại úy, tôi Trung úy-Trung úy biệt phái, không có một ngày o' đơn vị quân đội. Niềm vinh dự về quân đội Cộng Hòa của tôi cũng ít ỏi so với hồn.

Nó đã sống một thời gian trong tinh huynh đệ chí binh, biết tiếc thương đồng đội đã ngã gục, biết rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của kẻ con sống đối với người đã hy sinh. Một thủ tinh cảm, một thủ trách nhiệm thiết thực chư không phải chỉ bằng lời ca tiếng hát, bằng những lời hoa mỹ trên văn tú hay trên các bài diễn văn để múa lẩy một chỗ ngồi trong quê hội lưỡng viễn hay trong các chức vụ của cõ quan chính quyền. Hồn đã lẩn tránh các cuộc chiến đấu, nên hanh biện rõ ràng sống chết trên đường tờ kẽ tóc. Hồn biết giá trị hy sinh và hiến thân của người lính cho tổ quốc, cho an sinh của dân tộc... Vì thế khi trở về đối sống dân sự, hanh nhận thức được sự lừa dối, lối dụng của các cấp lãnh đạo, chỉ huy suốt đời chỉ du dù o' thành phố để phục vụ cho một giai cấp hay cho bản thân của mình và gia đình.



Quyền thế, danh vọng, tiền tài kéo con quay nhân thế vào xáo trộn tham nhũng; kéo kỵ cương xã hội vào các cõi mía nguồn bão loan bằng các cuộc biến đổi khang; tạo cơ hội thuận lợi cho kẻ nội thù tiếp tay với Việt Cộng làm lung đoan, đánh phá hàng ngũ quốc gia.

Đứng ra hồn có ưu thế để chửi rủa cuộc đời này, ngay cả ông bố vợ của hồn - một vị Đại Tá, bị cho về hưu non vì có nhiều thành tích hối mai quyền thế, hồn cũng xếp vào thành phần "ăn hại đáy nát" - theo lời hồn

nói. Tôi quen với gia đình ông ta, nhưng tôi không để tâm và nhận xét về những hành động của ông ta. Cứ mỗi lần tôi từ Tỉnh về Saigon công tác ông ta cho tôi mượn chiếc xe Toyota và căn phòng nhỏ tại trung tâm thành phố. Tôi đã sử dụng tiền nghỉ đó không phải chỉ cho công tác mà còn vào những lạc thú riêng tư. Tôi rong chơi suốt thời gian này, hết các nhà hàng đến các hộp đêm; từ Nhà bè đến Khánh Hội, từ Thủ Đức đến Biên Hòa ... Phóng đăng, trác táng! Hầu như ông ta không hề quan tâm đến việc làm của tôi - một việc mà đạo đức xã hội quay mặt; ông cũng không lưu ý đến sự hiện diện của tôi cho đến khi tôi đến giả từ để trở về địa phương.

Tháng bạn tôi đã chưởi cuộc đời, chưởi cấp lãnh đạo chỉ huy, chưởi dân trí thôé khoa bảng, chưởi tôi và chưởi cả chính nó. Tôi không thể ngăn cản thái độ thù hận cuộc đời của hắn, không thể khuyên giải và cũng không thể tìm ra một giải pháp nào thích hợp cho nó...

Giờ trong giờ phút bi đát này, hắn đến tìm tôi trong bầu không khí sôi động của Saigon mà chính ngay tâm tư tôi cũng bị khùng hoảng tột cùng. Hắn chồm đèn định lẩy chai rượu, vẫn cái giọng cay cú hàn bão:

-Mày còn ngồi đó mồ móng, ru đồi sao ! Phải làm một cái gì chửi ! Tui Vem sẽ đem xác mày ra đâu tố vào một ngày nào đó không xa !

Tôi chưa nghĩ tôi điêu đố, nhưng hắn lại có nhิều kinh nghiệm cay dắng về chè đỗ Cộng Sản. Nó là dân Bắc Kỳ di cư. Cha hắn bị xếp vào thành phần địa chủ và bị đánh tố đến chết trong chiến dịch cải cách ruộng đất tại miền Bắc. Nó theo mẹ vượt sông bến Hải vào Nam từ hồi tuổi còn đê chòm. Quang đài tho áu đầy truân chuyên do vẫn luôn gởi nháé cho hắn mỗi thù Cộng Sản. Mẹ hắn đã gởi thân nồng nhõ của Phật ở một ngôi chùa nhỏ trong vùng Gia Định từ khi hắn trưởng thành. Hắn thâm nhập chính sách lọc lừa, vô nhân của Cộng Sản vào trong giòng máu với nhũng dù kiện hắn đã chứng kiến từ vùng hoà nguemiền Bắc và nhũng kinh nghiệm súng với Cộng sản mà mẹ nó đã kể lại để làm di sản kiến thức cho hắn nhận chân bộ mặt gian trá của lũ cáo đội lốt người; để làm thứ vũ khí trang bị cho hắn vào cuộc đối đầu điện với kẻ thù.

Tôi hiểu Cộng Sản qua chủ thuyết Mác Lê và thảm cảnh của hàng chục ngàn người dân vô tội bị chôn sống, thảm sát qua các cuộc tấn công nổi dậy vào Tết Mậu Thân 1968 tại Huế, Mùa Hè đó lừa 1972 tại Quảng Trị-Thừa Thiên.

Tôi ngược mặt lên nhìn trời. Nhũng chuyến

trực thăng rước người di tản đã thưa. Tiếng động cơ tan loãng trong mènh mông của niêm xót xa thân thể của dân Saigon. Trời sáng dần- ánh sáng của một ngày soi mói vào cuộc đổi đổi, đánh dấu một chẽ đứt mới mà khởi đầu con người qua một đêm không thể chớp mắt được bởi nhũng kinh hoàng tốt đẹp hùng phiến não không cùng...

Tôi thở dài nhân chịu tủi nhục của một kẻ bại trận. Hắn ôm tôi thốn thúc, khóc như 1 đứa trẻ. Nước mắt hắn thấm ướt vào vai áo tôi... Tôi lẩy xe đưa hắn về, vì tâm hồn hắn bất định. Hắn yêu cầu tôi chờ hắn đến ngôi cổ tự- nơi mẹ hắn dù không thi phát xuất gia nhưng đã nguyên suốt đổi nồng nhõ của Phật Từ Bi. Hắn muốn đến thăm và giả từ mẹ, vì kẻ từ ngày mai gia đình hắn sẽ thu xếp về quê vợ. Hắn tròn chay và nhất tâm không phục vụ cho chính quyền Cộng Sản.



Tui tôi đến Chùa vừa đúng giờ công phu sáng. Tiếng kinh tung niêm đều hòa. Phiên nào, ô trùt của thế giới bên ngoài không lọt vào tâm thanh tịnh nỗi dậy. Mẹ nó đang quí gối trang nghiêm, tất cả tâm tư, định, niệm của bà đều hướng về Tam Bảo. Bằng tất cả chân tâm chúng tôi làm lễ đúc Tú Phu và nguyện cầu Ngài soi rõ cho chúng tôi một con đường sáng để nương theo. Chúng tôi lắng lẽ tiếc vè, bởi không muốn mang bụi hồng trần làm hoen o của Phật; và riêng hắn không muốn đem mối ưu phiền về tình cảm riêng tư làm rối loạn cuộc thanh tu của mẹ.

Khi tôi trở về lai nhà, trời đã hùng sáng. Bà Bay, hàng xóm, đang dẫn 3 tên Cảnh sát Công vào nhà bà. Tôi hoảng sợ thật sự. Tú hồi dọn vè o'dây, bà Bay là người thân tinh của tôi. Tôi thường trao chìa khóa và gởi nhà cho bà trông nom giúp mỗi lần tôi đi công tác xa. Túng xó xinh, đỡ đat của nhà tôi bà Bay hâu nhui quá quen thuộc. Công việc làm

của tôi bà cũng biết một phần nào. Tôi hoảng hốt, không phải vì 3 tên Việt Cộng đầu tiên mà tôi gặp với nón cối, dép râu, nhưng điều mà tôi không ngờ là bà Bay hiền hòa, cởi mở kề dịch năm vùng.

Tôi vào nhà trông vắng và cảm thấy chưa bao giờ có đơn như lần này và tôi chẳng biết phải làm gì và đi đâu...

*

Khi tôi bị nhốt vào các trại lao tù cải tạo tập trung thi Hoàn về quê thay tên đổi họ, mai danh ẩn tích làm một người nông dân tay lấm chân bùn. Một thời gian sau hồn trở về lại Saigon, mọc nỗi mua chuộc bon Công An Phường lũy hô khẩu và lẩn xã vad các khu Chợ Trời tìm kiếm cơ hội vượt biển.

Gặp gỡ lần cuối trước khi chia tay, hồn nhác nhớ tôi nên sớm đào thoát. Mùa thu năm 1979 hồn dong thuyền ra khỏi đê vượt thoát chế độ Cộng Sản. Tôi chờ đợi tin của hồn từ một miền đất tam dung nào đó, nhưng định mệnh thất khắc khe, thay vì đơn được tin lành, tôi được hung tin cùng những người chung thuyền vượt biển: Gia đình hồn đã đánh đổi sinh mệnh để tìm tự do muôn thuở dưới lòng Đại dương. Hồn được thuỷ tán và biến mất đã rửa sạch cho linh hồn hồn hết những doa đay phiền não xót xa.

Khi tôi được tàu Cap Anamur vớt giữa lòng biển khơi, trong biển giới của miền tự vong trơ vê sự sống, tôi viết tên hồn trên một mảnh giấy nhỏ, thay hương hoa, thả vào lòng biển và làm lời cầu nguyện cho gia đình hồn sớm được siêu thoát. ♦

30 THÁNG 4 NĂM NAY

Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Tây Đức năm nay sẽ tổ chức ngày 30.4 tại Bonn gồm biểu tình tuần hành và biểu tình trước sứ quán cộng sản Việt Nam từ 12 giờ tại Minsterplatz-Bonn đến 17:30 cùng ngày. Kính mong đồng bào hưởng ứng và tham gia đông đủ.

Ủy Ban Tổ Chức ngày Quốc Hận tại Stuttgart sẽ tổ chức vào lúc 11 giờ ngày thứ bảy 3.5.1986 tại Schlossplatz-Stuttgart; gồm có biểu tình tuần hành trong đường phố và văn nghệ đấu tranh v.v.. Vây kính mong quý đồng hương cố gắng tham gia hưởng cuộc biểu tình trên để gặt hái được nhiều thành quả trong năm này.

Thơ

TUY ANH

Cánh Hồng vút bay

Thôi rồi hôn bồng bay cao,
Một đêm thanh thoát hôn vào cõi tiên.
Xác thân thành khôi trâm yên,
Trở về cát bụi của miền địa không.
Nở trán một kiếp trả xong,
Nghịệp duyên nhẹ tua cánh hồng vút bay.

*

Lòng tôi ngớ gió heo may,
Thành cồn trôi xoáy nhăng ngày điêu linh
Sâu lén chất ngắt mông mênh,
Tả tôi cánh tuyệt phu thành màu tang
Tú ân thôi đã muôn màng,
Đóc lòng cũng dở, dốc tâm cũng thưa.
Cung buồn hòa điệu đêm mưa,
Như lỗi di huân ngày xưa vọng về...

Ôi thôi hôn thoát cung mê,
Một đêm thanh thoát hôn về cõi tiên.
(Để tưởng niệm hưởng hôn
phụ thân - 01/86).

Mưa trên thân phận

Ngờ rằng nắng âm niêm tin,
Trên miền đất lá ối tìm yêu thường
Ngờ rằng ủ áp nhu hướng,
Nào hay đợi đoạn mù sương lối về.
Mưa buôn giáng phù lè thê,
Ưu phiền mang đèn cung mê rã rời.
Ngờ rằng son phấn lên ngồi,
Ưom trên tóc rói nuô dỗi phiêu du.
Ngờ rằng rũ sach ưu tư
Lặng quên thân thê mệt mù tha hướng.
Ngờ rằng tung sỏi tờ vuông,
Xe duyên kết tóc yêu đương muôn màng.
Nào hay tung giọt phù phảng,
Mưa trên thân phận tung hàng lè rời.
Niềm tin nào để ru đổi
Ôi! đổi đâu biến như lỗi ca dao.
Cung xưa âm điệu ngọt ngào,
Tự tình giáng mạc khi nào đổi thay?
Ra khói vượt cõi đoa dày,
Ra khói để nhớ một ngày về quê.
Xin mưa đừng phủ cỏ mê!

(Trích trong DẤU CHÂN TUYẾT GIÀ)

Hồi ký

TÔI ĐI HỌC TẬP CÁI TẠO TÍCH CỐC

(tiếp theo)

Mặc dù Việt Cộng triệt để ngăn cấm không cho người ta bên K. này liên lạc với bên K. khác nếu ai vi phạm sẽ bị nhốt vào thùng sắt; nhđ tin từ nhân cải tạo sẽ bị dày ra Bắc chặng bao lâu được truyền lan qua tất cả các K. trong trại. Mỗi lần đi lao động, gặp nhau chúng tôi làm dấu hiệu ngầm bằng cách chỉ ngón tay cái về hướng Bắc là gật đầu có ý đáp nhận hiệu. Một hôm người bộ đội dồn chúng tôi đi trong đậu phòng, trong lúc nghỉ giải lao anh hỏi chúng tôi :

- Tại sao các anh biết được các anh sắp đi ra Bắc?

Tôi liền hỏi lại ngay :

- Tại sao anh biết chúng tôi sẽ đi ra Bắc? Anh bộ đội áp úng trả lời :

- Tôi được tin trong số các anh cho biết, và anh nói tiếp :

- Làm gì có chuyện ra Bắc. Tôi còn không biết được làm sao các anh biết. Rồi anh lên lầu chúng tôi một hồi, nào là :

- Đúng nghe tin đồn thất thiệt của bọn CIA, bọn phản động, phản cách mạng... Cố gắng học tập tốt, lao động tốt, tiên bộ rồi sẽ được về v.v...

Thật vậy, anh là bộ đội Các Ké, bộ đội của mặt trận giải phóng miền Nam mới bị xáp nhập vào bộ đội miền Bắc, vừa liêng cái nón tai bèo đội lên cái nón cối thi làm sao anh biết về việc làm của tập đoàn lãnh đạo Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng.

Chúng tôi lao động rất ủi oải, mỗi người mang một hoàn cảnh riêng tư khổ đau khác nhau, nhưng cùng một tâm trạng chung là làm sao thoát ly khỏi ngục tù Cộng Sản; nếu bị dày ra Bắc thì biết đến bao giờ mới được thấy mặt cha mẹ, vợ con! Việt Cộng biết được việc này để trấn an tinh thần chúng tôi và để đánh lạc hướng ý đồ của chúng, chúng gọi các anh B

và K trưởng lén họp và cho biết là để Cái thiện đói sòng của chúng tôi theo đúng chính sách của Đảng và nhà nước (cứng laci chính sách), trưởng trại sẽ cho đóng trần nhà để bớt nóng và tráng xi măng nền nhà để ngủ khỏi bị hơi đất gây ôm đau. Kế hoạch sẽ được thực hiện ngay ngày hôm sau. Mỗi B phải tự đóng trần nhà và tráng nền xi măng cho giải nhà mình đang ở. Vật dụng do xe dân sự chở đến trại. Trần nhà làm bằng lá buông (loại lá để làm nón, hoặc làm áo tối (áo mưa) của những người làm ruộng trước kia).

Nhờ cái trần lá cứng cản được một phần nào cái nóng như thiêu như đốt của những mài ôn vào mùa nắng hạ. Vì cái trần nhà và cái nền xi măng mà có anh đã trên 7 tháng sống, với Cộng Sản vẫn còn tin và lạc quan, chờ rằng VC chắc chắn sẽ giam mình ở tại Suối Mẫu chứ không có di chuyển đi đâu, nên mới sửa soạn lại trại giam có tính cách lâu dài. Riêng cá nhân tôi thì hoàn toàn không tin bất cứ một câu nào do từ miệng của người Cộng Sản nói ra, chúng nó rất nhiều thú đoan và xảo trá. Đã sống với con người Cộng Sản hối lâu, mỗi lần nghe chúng nói điều gì, tôi cũng đều đem đối chiếu với việc làm của chúng tôi - thấy không có việc nào đúng cả. Nhưng không hiểu tại sao với cái trò lường gạt cũ rích, xưa như trái đất được Cộng Sản lập đi lập lại mà vẫn có những người nghe theo; mà lại những ngò khoa bảng, trí thức nữa chả! Có lẽ vì tiền tài và danh lợi chăng? Việt Cộng dùng danh lợi và tiền tài làm miếng mồi để câu những người tài cao mà trí thấp, học rộng mà thấy nông, quên ơn Tổ quốc bán rẻ lương tâm làm thân con cá cắn hai bả tài danh làm tay sai cho bọn quỷ vô thần, rước đế quốc phi nhân vào đất nước cha đất tổ, nhuộm đỏ quê hương gây bao cảnh thảm thương tang tóc, vứt xa chồng con phải lìa cha! thật là túi hổ!

Trong khi đang tiến hành việc đóng trần nhà và tráng nền xi măng thì trưởng trại thông báo cho biết còn hai ngày nữa tức là ngày X (tôi không nhớ rõ) sẽ có một tòa án mật trận được lập tại trại để xử án hai cải tạo viên trốn trại. Mặc dù chúng tôi tìm đủ mọi cách để biết coi hai đồng bạn sắp ra tòa là ai. Nhưng tin tức thô thô dược rất hạn chế, chỉ biết được một anh cấp bậc Thiếu tá và 1 anh Đại úy từ trại khác vừa chuyển đến. Hai anh đã tìm cách vượt trại, khi bị giam ở trại cũ. Nghe nói dường như có một anh bị thương do Việt Cộng bắn trong khi vượt rào kẽm gai - chạy trốn. Để dàn mặt, lấy uy đắc với chúng tôi, nên Việt Cộng mới tổ chức một tòa án mật trận, ngay trong trại. Hãy chờ xem chúng nó còng giài trò gì nữa đây!

Ngày hôm sau trại trưởng gọi tất cả B và K, trưởng lén cho biết là mỗi B phải để cử một

người đại diện đi nghe xử án, đồng thời chúc cho bắt loa tại mỗi K cho chúng tôi nghe trước khi chúng nó xử án. Tòa án mất trán xử tối thiểu cũng từ 5 năm trở lên, còn tôi là tử hình. Với luật rừng của Việt Cộng là không có luật sự biện hộ cho bị cáo, không có kháng án. Thật là buồn tủi cho số phận của những người bại trận cố bám víu lấy quê hương để sống nhưng chẳng được yên thân!

Không khí trong trại thật nồng nặc, sinh hoạt như ngừng lại, ai cũng tự hỏi số phận của 2 anh bạn tù đó rồi sẽ ra sao? 5 năm, 10 năm hay tử hình? Riêng tôi thì không baogiờ dám nghĩ tới bản án cuối cùng. Ngoài trong bóng đêm của trại tù không ánh sáng, tôi cố xua đuổi cái ám ảnh đó đi. Nhưng không hiểu tại sao nó cứ lớn vồn trong đầu tôi mãi. Chợt tôi tưởng tượng đến những người thân thường như chame, vợ con của hai anh khi hay được tin hai anh bị bản án... tử hình! thì trời ơi! đau khổ quá! Đêm nay bầu trời không sao, đèn không được thắp, cảnh vật chìm trong màn đêm tối, đã quá 1 giờ khuya mà tôi thấy chưa anh nào ngủ, người nào cũng ngồi ủ rủ. Một con ngựa sau cả tàu không ăn cỏ. Hai ngày trôi qua mà không sự pháp, phòng lo sợ, chúng tôi mong chờ trại đất ngừng xoay, thời gian dừng lại để kéo dài ngày xử án hầu có phượng thức nào giải cứu được không? Nhưng ác nghiệt thay! thời gian không dừng, cũng như trái đất không ngừng, ngày xử án đến!



Tất cả các B và K trưởng, được đại diện cho cả cài tao đi nghe xử án. Mới 5 giờ sáng tất cả chúng tôi đều dậy, thật ra thì suốt đêm có anh nào ngủ được đâu! Như một điểm gì bá o trước sự bắt hành của hai anh bạn tù hay sao mà tất cả trong chúng tôi đều thấy lo sợ và hồi hộp lạ lùng!

7 giờ 30 sáng, các loa vang dội tiếng nói của chính trị viên trại thông báo đúng 8 giờ 30 tòa án mặt trận sẽ nhóm để xử án hai đối tượng trốn trại (Việt Cộng gọi chúng tôi khi thi hành đối tượng, khi thi hành) yêu cầu các người được chỉ định tham dự phiên tòa phải có mặt tại Bộ chỉ huy trại đúng 8 giờ, còn tất cả các ng

khác phải theo dõi phiên tòa xử. Buổi sáng hôm nay Việt Cộng cho chúng tôi nghỉ không dilao động để nghe chúng xử án. Thật là quan trọng. Bầu trời hôm nay âm u, không có nắng, gió không thổi, cây không động, sao ám đậm thê lương quá. Có lẽ Thương đế muốn chia sẻ, cảm thông cái khổ đau của dân tộc Việt Nam, một dân tộc - trên 40 năm gánh chịu bao nhiêu chết chóc, đau thương, nay đến lúc được tạm gọi là hòa bình mà sao huynh đệ vẫn còn tàn sát lẫn nhau. Người chung một Tổ giết hại nhau hoài!

8 giờ 30. Phiên tòa bắt đầu họp. Mở đầu trại trưởng giới thiệu thành phần gồm có :

- Chánh án : Trại trưởng
- Phó chánh án: Trại phó
- Công tố viên: Chánh trị viên trại
- Luật sư biện hộ cho bị cáo: Không có
- Một số bộ đội Việt Cộng tham dự
- Một số cải tạo viên dự thính
- Và 2 Bị cáo

Nhìn vào thành phần tổ chức nhân viên của 1 phiên tòa mặt trận chúng ta cũng thấy được sự áp bức, bất hợp pháp của chúng. Quan tòa Chánh và Phó kể cả Công tố viên đều là những kẻ có thành tích giựt mìn xe đò, ném lựu đạn vào rap hát, quán ăn giết hại đồng bào vô tội. Với bản tính hiếu sát của chúng nay được giao xử án thì thử hỏi làm sao chúng tôi không lo âu cho được. Hơn nữa không có luật sư biện hộ cho bị cáo. Xử sao chịu vậy, thật dã man! Dã man còn hơn những bộ lạc sơ khai thời cổ người còn ăn lông ở lỗ.

Giữa căn phòng nhỏ có kê một cái bàn cho các người xử án ngồi, trên bàn trải tấm vải đỏ, màu máu, màu mà Cộng Sản dùng làm nền Cờ, có nghĩa là Cộng Sản di đến đâu thì có máu đổ, đâu rọi, xương phơi trơng đất tới đó. Hai bị cáo đứng trước cái bàn khoảng 3 thước, tay bị còng, thân hình tiêu túy, nhưng gương mặt cứng rắn, mắt nhìn dăm dăm vào 3 tên quỷ đỏ, lộ vẻ bất phục tùng. Hai bộ đội cầm súng đứng gác hai bên. Các tham dự viên đứng thành hàng đôi diện cái bàn để nghe chúng nó xử án.

8 giờ 40. Phó chánh án đứng dậy đọc bản cáo trạng dài gần một tiếng rưỡi đồng hồ, gồm có như lý lịch, quá trình xây dựng bản thân, quá trình hoạt động trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và quá trình học tập cải tạo đến khi vượt trại bị bắt. Sau khi đọc xong, Công tố viên đứng dậy buộc tội từng anh một, tha hồ nó buộc tội. Chúng tôi là những người bị tra tấn hiện giờ như Cá nầm trên thớt, chúng nó muốn làm gì thì làm. Đã chấp nhận đi vào đời lính hiến dâng cuộc đời mình cho Tổ quốc quê hương đã từng cầm súng đương đầu với địch để giữ vững mái nhà đất, từng bờ kinh con rạch, từng đinh núi ngọn đồi, cái chết chẳng biết đến lúc nào mà còn không sợ. Nhưng hôm nay

đứng trước hoán cảnh này ai mà khô buôn hận.Nó buộc tội hai anh bạn tù tới đâu,tim chúng tôi nhói đau tới đó.Chúng tôi có cảm tưởng như nó buộc tội ngay cả chính chúng tôi .Gian phòng không một tiếng động ngoài tiếng nói của con quỷ khát máu,phi nhân; thỉnh thoảng nó ngửng lại để lấy hơi và uống một hớp nước để thâm giọng xong lại tiếp,trên 2 tiếng đồng hồ.Sau khi buộc tội xong con quỷ đó xin tòa tuyên án tử hình.Tôi tự thanhêm Trời!tử hình!hai tiếng tử hình nô ngắn ngủi nhưng sao đau thương khủng khiếp quá!Tại sao phải bị tử hình?Hai anh tội gì?Tôi dám ở lại chiến đấu bảo vệ Tổ quốc không cho loài quỷ vô thần phi nhân nhuộm đỏ quê hương đê dấp đèn dn sông núi!Gương mặt hai anh rất hiên ngang,không lộ vẻ gì sợ sệt cả,có lẽ 2 anh biết trước việc gì sẽ đến và đã chuẩn bị cho mình một cuộc ra đi đầy chí khí hào hùng của người lính chiến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Tất cả im lặng,một sự im lặng làm đau buốt con tim của những đồng đội đang có mặt cũng như các bạn ở tại lán đang theo dõi qua các loa phóng thanh.Khoảng 2 phút trôi qua, trại trại với tư cách Chánh án hỏi hai anh bị cáo có gì để nói không ?

Anh Đại úy X nói: -Chúng tôi là quân nhân thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,theo Đảng và nhà nước bảo chúng tôi là có tội,bắt đi học tập cải tạo,vậy bây giờ tùy đảng và nhà nước quyết định.Còn anh kia thì đúng hiên ngang không thèm nói một lời nào.Ba con quỷ đó khát máu cùng đứng dậy vào phía trong khoảng 5 phút trở ra,trại trưởng Chánh án nói - Nhân danh đảng và nhà nước CHXHCNVN tôi tuyên án tử hình anh Nguyễn văn X. và anh Trần văn Y.Hai bị cáo không được quyền kháng án,bản án được thi hành ngay lập tức.Vừa nói xong anh Đại úy Nguyễn văn X.vội la to lên :

- Tổ Quốc Việt Nam Muôn Năm !
- Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa muôn năm!

Hai tên Việt Cộng gác gân bên không kip phản ứng,một tên khác chạy lại nhét 2 trái chanh vào miệng của hai anh để chặn tiếng nói hào hùng bất khuất của hai anh đồng thời rút 2 miếng vải bít mắt hai anh lại và dẫn hai anh đi.Hành động của chúng đã được tính trước ,bản án tử hình đã được định sẵn,phiên tòa được lập ra là một hình thức hẫu che đằng sau dã man và tàn bạo của tập đoàn Cộng Sản mà thôi.Việt Cộng dãnh hai anh đi khoảng 50 th.nơi đó có một mỏ đất cao,dã có máy tên bô đội cầm súng đứng sẵn để chờ thi hành bản án .Nhìn theo hai người bạn tù đi ra pháp trường mà lòng đau như ai cắt,ai trong số chúng tôi sẽ là người nói tiếp hai anh bạn kia ?

Đúng,đúng,đúng... tiếng súng ác nghiệt xé

tan bầu không khí yên lặng của buổi trưa hè mà cũng xé tan da thịt của hai anh,đưa hồn 2 anh về thế giới vô hình.Máu của hai anh chảy vào lòng đất mẹ,cuộn vào hòn thiêng sôgnúi mà trải qua bốn ngàn năm lịch sử đã có hàng hàng lớp lớp tơ tiên ta nối tiếp nhau dà y công un đúc.Hai anh chết đi để lại trg lòng chúng tôi một sự kinh phục vô biên.Tất cả chúng tôi cải tạo viên trại Suối Máu hôm nay xin dể tang hai anh và xin thành thật chia sẻ nỗi buồn đau của thân quyến.Thả chết vinh hơn sống nhục,hai anh dám chọn cái chết anh hùng để trả ơn Tổ quốc,trả nghĩa đồng bào .Tên hai anh sẽ được ghi vào lịch sử như tướng Nguyễn Khoa Nam,Trần văn Hai,Lê văn Hưng,Lê Nguyên Vĩ và những anh hùng liệt sĩ khác... Xác hai anh tuy không có QUỐC KÝ che p hủ biểu tượng 4 chữ TỔ QUỐC GHI ƠN,nhưng 2 anh được nằm trong lòng đất mẹ,hài lòng viễn giỗ trọn lời thề trước núi sông khi làm lễ mấm khóa tại trường Võ bị là SỐNG CHIẾN ĐẤU,CHẾT CHO QUÊ HƯƠNG.Xác hai anh không biết chúng chôn tại đâu? Nhưng nơi nào đi nữa cũng là quê hương của mẹ.Hai anh yên tâm,cácanhchết oai hùng cho đất nước,sau lưng các anh đã ,đang và sẽ có hàng triệu người tiếp tục sự nghiệp dang dở của các anh.Lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam không phải được viết lên trong vài tháng hoặc vài năm mà từ thế kỷ này sang thế kỷ khác và đã chứng minh rằng Chánh nghĩa bao giờ cũng thắng bạo tàn.Đã 10 năm trôi qua,mỗi lần nhớ đến cảnh tượng giết người dã man tàn bạo của tập đoàn Cộng Sản,tôi cảm thấy ghê tởm chúng còn hơn sút hùm beo,thuồng luồng,cá sâu.Hôm nayngòi viết những giòng hồi ký này để tưởng niệm cáichết đau thương nhưng kiêu hùng của 2 đồng đội mà cũng đồng tử,cái giờ lanh thứ 10 của hai anh.Tôi xin thay mặt những tù cải tạo trại Suối Máu Biên Hòa trong thời điểm đó cầu nguyện hương hồn hai anh được về thế giới Cực Lạc, nơi đó chắc chắn không có bon chen,không có hận thù chém giết,không khổ,không đau,hưởng được các sự vui sướng,an nhàn,cực diệu.

Kể từ ngày Việt Cộng xử bắn 2 anh,tinh thần chúng tôi bị khủng hoảng trầm trọng,laodông uể oải.Mỗi lần chúng tôi đi ngang qua chỗ 2 anh bị bắn đều im lặng,dở nón cúi đầu. Việt Cộng thấy vậy không dãnh chúng tôi đi đường đó nữa.

Tin chúng tôi bị dãy ra Bắc vẫn được anh em bàn tán thảo luận,mỗi ngày phổi kiểm lờinồi và hành động của các bộ đội thì thay đổi như lời dự đoán.Chúng cho lập danh sách lại theo từng binh chủng để phân loại,ra lệnh rõ đặc phái được sắp xếp gọn gàng khi cần di chuyển ngay v.v... Rồi đây sẽ có một cuộc -khô sai lầm dãy không hẹn ngày về !!!

Nơi nào có áp bức bóc lột,nơi đó có đấu tranh Nơi nào ? CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM !!!

(Còn tiếp)

không cho ăn gì cả chỉ trừ suối hoặc nước cháo để tránh nguy hiểm đến ruột. Suối thì nắng không có và chỉ cộn nước cháo mà thôi. Bên cạnh đó lại còn ván để tinh thần. Thể xác đau mệt tinh thần vẫn không được yên. Sau cái ngày nghe vị y sĩ cách mạng nói về tình trạng của nàng, và về vụ thuốc chợ đèn thì nàng thấy như con bệnh khờ lồng hết khol.

- Hiện tại cô thấy trong người như thế nào? Người bác sĩ hỏi.
- Da tôi thấy mệt quá, và chỉ chờ chục ngày tôi sẽ khỏe.

- À! Cái đó là triệu chứng của bệnh thường hàn, để rồi chúng tôi liệu tình xem sao.

Nàng nghe rõ tiếng thở dài sau khi người bác sĩ dứt lời. Nàng không hiểu tại sao, nhưng nàng thấy bỗng nhiên tĩnh táo và cảm sau câu nói ấy. Nàng nhìn rõ thi trước mặt giờ đây không phải là mấy ông bác sĩ cách mạng phe với nàng. Trước mặt là người bác sĩ trẻ, người mạnh, khuôn mặt đẹp, mà nàng biết chắc đây là người "Bác sĩ Nguy". Cái vẻ bên ngoài, cách xưng hô, cùng cách thức ăn mặc làm nàng nhận ra ngay được điều này liền.

không có tấm thuốc nǎo để do sự chân già - giả chân của con người; nàng nghĩ như thế.

Ngày qua ngày, cứ mỗi lần tới ca trực người "Bác sĩ Nguy" là mỗi lần tim Thư lại rộn ràng nhảy nhíp. Cái lồng lảng xao xuyến, cái ôm nhẹ nhàng mà nàng bắt gặp trong mình mỗi khi người bác sĩ này cõi dịp chân bệnh, cầm tay bắt mạch, xem nhịp, để cho nàng biết ngoài căn bệnh thường hàn đang mắc phải nǎo đã lây dân căn bệnh tinh mã nǎo cũng là bệnh nhân đón phương nhận chịu. Sau nhiều ngày không thấy bệnh Thư chuyên gian, Phong đã quyết định tìm thuốc bên ngoài điều trị cho nàng và đã nói điều đó ra trong một lần khám bệnh.

- Tôi sẽ mua một số thuốc bên ngoài để điều trị cho cô, đúng như các bác sĩ khác đã nói. Nếu không có thuốc bên ngoài bệnh tinh mã nǎo không thể nào thuyền giàm được.

- Nhưng mà bác sĩ tôi không có tiền.

- Cô đừng nghĩ đến việc đó. Hiện tại sức khỏe cô là điều cần thiết nhất. Cô cứ để tôi lo trí trước, còn việc thuốc men tiền bạ c thì mong cô khoan nghĩ đến. Tuy nhiên cũng nói để cô yên tâm là vì tôi có một số

xin chụp bắc sĩ một tấm hình. Vì là vì ân nhân tôi muốn luôn luôn bên minh hình ảnh của bác sĩ. Nếu bác sĩ không cho tôi là ng. em lồng tin yêu bác sĩ, thì bác sĩ cứ xem tôi như là một bệnh nhân không thể nào quên vì ân nhân đã cứu minh. Bên cạnh cái ơn, tôi còn có cái lồng tin yêu và sự kính trọng bác sĩ. Phong nhận lấy thư mà một phần chẳng đã biết nội dung của nó. Biểu đồ để hiện rõ qua ánh mắt và lời nói dịu dàng như ru của Thư

- Cô Thư! Tất cả bon tôi đều như thế, không riêng cô mà đối với ai cũng vậy. Nếu cô thể giúp được gì cho bệnh nhân chúng tôi sẽ giúp hết lòng. Chúng tôi đều tin cho mình một ý nghĩ đẹp, một đời sống hy sinh, đời sống thường. Tôi rất hân hạnh khi biết Thư có ý muốn chụp lấy một tấm hình để làm kỷ niệm. Nào, bây giờ chúng ta có thể đi được rồi!

Từ trong cái túi để ở đầu năm lâu nay không dùng châm đèn, Thư lấy ra một cái mây chụp hình; mây vẫn còn đẹp, nhỏ nhưng xinh xắn. Nàng cầm gọn trên tay cô vẻ nhu quí trong nỗi vỗ cùng. Hai người dồn nhau ra trước một cái sán của bệnh viện, mặc tình cho nhau mắt chung quanh nhìn ngắm. Những hàng cây xanh mát, những bảng đã lanh lẹo chờ vở, chỉ có lồng hai người là ẩn áp hạnh phúc!

Khi Phong đã đứng gần một gốc cây to, sửa lại mái tóc và thê đúng, thì cũng là lúc Thư đã chỉnh xong bộ xà và ảnh sáng của mây. 1 tiếng kêu "tắc" nhỏ vang lên báo cho Hứa biết; kể từ giờ phút này Thư sẽ hoàn toàn giữ hình ảnh Phong bên mình, nhưng cả người Phong mà nàng vẫn ước ao sẽ còn là em gái, mà nàng không thể trả lời ở thời điểm này được...

Bệnh viện đêm 6-7... Bác sĩ!

Vài ngày nửa Thư sẽ rời viện. Trước khi đi Thư muốn nói lời cảm ơn bác sĩ rất nhiều bằng những lời thư này. Nếu như không có sự tận tình cũng như không có sự lo toan thuốc men của bác sĩ, thì cô lẽ đến nay Thư cũng chưa thoát khỏi căn bệnh hiem nghèo, hoặc là vĩnh viễn nhầm mắt không chứng. Điều này có lẽ bác sĩ biết rõ hơn Thư. Thật sự phai nội sinh mang Thư được cứu sống là nhờ ơn của bác sĩ.

Khi bảy tối với bác sĩ nhưng giông chử này trong Thư vẫn chìm vào nỗi cô đơn chát ngắt. Sự tồn thât về thân xác về tinh thần người ta có thể chịu đựng hoặc tạo lại được. Còn một sự tồn thât về niềm tin cõi lâcайн rõ nét mà con người không bao giờ tẩy xóa trong tim bá được. Điều đó Thư muốn nói nhất là Thư đã cố gắng theo đuổi cái lý tưởng cách mạng, cái lý tưởng "giải phóng miền Nam" từ muối mặn năm nay mà Thư đã được nhồi nhét. Nay phút chót, nay vacham vào thực tế, gấp được bác sĩ, trong chốc lát tất cả những lớp son, những gấm che phủ, sự dối trá đã được lột xuống trong Thư 1 cách tham hại. Nói rõ ra là những lời tuyentruyết nhưng khẩu hiệu ở miền Bắc Thư sống chí là mì dân, chí là mưu đồ cho một chủ nghĩa từ một số người... Thư gián quâ nên không thể viết tiếp được, vì khi viết tiếp tục ở đây Thư sẽ viết bằng những lời lẽ không hay đẹp

Bác sĩ có thể đánh giá lời lẽ này là những kẻ ngô nghê vung dài; điều này Thư không giận nhưng bác sĩ đúng công khai hồn bức thundy cho mọi người biết. Đó là lời cầu xin thành thật của Thư. Ví nếu bị đưa trả lại về Bắc hoặc bị đưa vào các trại cải tạo tư tưởng Thư sẽ không sợ mà điều sợ nhất của Thư là để một lần nữa lại bị mất niềm tin, mà cái niềm tin ấy Thư đã tìm lại trong thời gian ngắn nhất gần đây; khi Thư được vào Nam, để cẩn kẽ với tinh người, khi bệnh và khi được bác sĩ tận tình chữa cháy. Hãy để cho Thư niềm tin mãi mãi về cái tinh người trgsacs thanh cao ấy. Bác sĩ hãy hứa với Thư. Thực ra bác sĩ rất nhiều về những lần thuốc cho

anh em bạn bè bên ngoài, họ giúp thuốc trước mà không cần thanh toán tiền bạc trước, lần hồi trả sau cũng được.

- Ơn của bác sĩ tôi sẽ không lấy gì đền đáp được.

- Nếu còn nghĩ đến ơn thì không phải là nghệ của chúng tôi. Vì thế mong cô đừng nói đến chuyện ơn nghĩa.

Hai tháng sau, Thư đã hoàn toàn bình phục, chỉ chờ vài ngày nữa vì lý do thủ tục và 1 cái hộ tống đường lâ. Thư có thể xuất viện. Nhưng ngày cuối cùng ở bệnh viện đổi vở i Thư là những ngày chờ mong vô tận. Cứ từng giờ từng phút nàng đều mong Phong trở lại khu bệnh nâng đang nằm. Nàng muốn những giờ giờ cuối cùng này là những giờ phút manh mối ôm cõi trọn vẹn một khố người, 1 khuôn mặt, 1 tám lồng, mà Phong là hiện thân đã đưa nàng từ một người thuần vê tinh nguyên, tinh hân thù trả về một đời sống nỗi tám, biêt suy nghĩ, biêt thân thường, biêt giùi gìn lè lời ký cương, nhưng cũng biêt đối xử với nhau trong tinh người. Rất may mắn, trong ngày cuối cùng rời viện, Thư lại gặp lại Phong, và ngày ấy nhằm ngày trực của Phong. Thư đã trao một bức thư cho Phong, bức thư mà nàng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết ra, và nói những lời sau cùng.

- Bác sĩ! Trước khi tôi về tôi muốn đón phép

Lá thư Bắc Mỹ



Kính thưa thày,
Tết năm nay trời rất âm, khác với mấy năm trước lạnh thấu xương, vì vậy tuy tuyêt chưa tan, đất vườn tráng toát như bông mà trời vẫn xanh, tĩnh thoảng vài cơn gió nhẹ thoảng qua và nắng đặc biệt vàng, vàng tươi, vàng óng, con tưống chung chỉ thiêu cõi tràng pháo Tết nula thì rõ ràng minh đang hưởng một mùa xuân trên cao nguyên nào đó ở quê nhà.

Buổi chiều thu xếp công việc xong xuôi, con có ý định theo bà dì lên chùa lễ Phật. Đến chùa thì buổi lễ trưa đã xong từ lâu, chánh điện bàn thờ sáng choang còn nghi ngút khói hương nhưng đã vắng người. Còn vài bắc đang lâm Phật sự ở nhà sau và nhà khách.

Chúng con vào đến nơi, mọi người chào nhau bằng cách chấp tay niêm A Di Đà Phật, bà dì con gặp được bạn cũ thời thiếu tít vui vẻ hàn lèn, một lát sau ni cô xuống mời mọi người lên lễ Phật. Tiếng chuông lại vang lên trong không gian yên tĩnh ấm áp, thanh thỏa.

Cả ngày mùng 2 Tết, cứ thế cho đến chiều, lại rai, khách đến lễ Phật, có lúc khách khá đông thay bà dì đang vui với, mây, cu, không nỡ duei đòi buộc, con tìm một gốc vang, đơm mây tờ báo và quyền kính vừa, tĩnh được ra xem, xem đãi đổi, sẵn có đĩa mứt gừng và bình trà trước mặt, con ngồi nhâm nhi nhìn thiên hạ.

Nhóm người này đi, kẻ khác đến, cu già có, thanh niên thiêu nul có, có người đi một mình có ke đi với cả gia đình cùng con nít.

Ngoài công chùa, mây cu bà người Trung Hoa xí xô xí xa rộn ràng, nhưng khi vào đến điện -

Phật cúng chấp tay niêm Nam Mô A Di Đà Phật rất rõ ràng làm con ngạc nhiên hết sức, à thì ra câu niêm Phật ở chùa này xem chừng như là một câu chào Quốc tế rồi, vì sau đó hoai lai xoay ra nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung Hoa, rất may là ni cô cũng biết nói tiếng Tàu để tiếp khách, nhưng các bác, cũng cho biết họ đến đây lễ Phật thường lắm.

Dù quen hay lạ, khi gặp nhau trong chùa, ai cũng chấp tay niêm cao tiếng Phật hiệu, có vài người hơi bối rối, nhưng khi thấy ni cô và các bác chấp tay cùi dâu niêm A Di Đà Phật họ cũng vội chấp tay đánh lê ngay, và lúc ra về thì chính họ đã từ động chấp tay, chào trước và niêm Phật hiệu thay vào lối chào thường lê.

Con lâu nay ít đi chùa, mây ngày trong tuần thì quần quật đi làm, về đến nhà mệt nhoài, còn lò cơm nước, có mây ngày cuối tuần thì chờ búa, nhà cửa, con cái, ngày tháng quái vùn vụt chẳng hay biết, lúc nào cũng thấy quay cuồng thay thiêu thì giờ.

Nhớ năm nào đó, lâu rồi thay dây rào thời imat pháp là thời mình dang sống dây, người học Dao thì nhiều mà người chung đạo thì khôn có VĨ SAO? - Vì học thời học theo chánh pháp mà hành thời hành theo tà pháp hay hành không đúng. Vả lại, căn cơ của con người cũng không được bền nhau như xưa cho nên giáo pháp của Phật vẫn còn đó mà thể nhân mê mờ không hiểu thấu rồi dám ra nghĩ ngợi, thôi chì mà mâu tinh.

Nhưng đức Phật từ bi, đã tiên liệu như vậy nên đã để lại một Pháp môn đặc biệt gọi là PHÁP MÔN TÌNH ĐỘ để lưu lại cho mọi người, nếu có ai TÌNH, NGUYỄN HÀNH theo thời sẽ được giải thoát.

Giải thoát như thế nào?
Hành pháp môn tình độ đến một cao độ nào đó thì tâm minh được thanh tịnh, thân minh được nhẹ nhàng, an tịnh và nhất là khi rời cõi thế chết dì (có ai mà không phải chết ??) sẽ được về cõi tinh độ của Phật A DI ĐÀ.

Có người thắc mắc: Phật đã nói từ bấy giờ (thời imat pháp) - thì không chung được, không thành Phật được, vậy dù có chết đi, được về tinh độ, cũng đâu có phải dung nghĩa thành đạo?

Con nhớ mãi câu trả lời của thày, đầy ẩn nấp và tư bí:
Về cõi tinh độ, con chưa thành Phật, nhưng con có dù phuông tiên, dù có duyên để thành Phật. Tai sao vậy? - Vì như con nghe người kia nói ở xú nọ, rất xa, có một hòn núi đáy chầu báu, nhưng đường xa thăm, khó đi, phải đi bằng xe,

ngoài ra phải có lương thực, tiền bạc gõi
ghém mang theo để ăn tiêu đọc đường. Còn muôn
dân đó, nhưng con không có phương tiện, không
có xe, không có tiền, không có lương thực thì
con chỉ nghe thấy mà không bao giờ đi được,
không bao giờ đến nơi được.

Trái lại, nếu con về cõi tinh độ, tức là con
đã được ngồi trên chiếc xe, thân tâm đã được
an tĩnh, ngồi lên xe, xe chạy thẳng một mạch
đến nơi, khỏe khoắn, mau le.

Xứ tinh độ trong kinh ta, là một cõi đầy đủ
vật báu, con người tuổi đẹp, không còn lo đến
nhưng nhu cầu thể trước vì du ăn uống, may
mặc, mà, lại có thêm những trò duyên như cảnh
sắc, tốt đẹp, an tĩnh, trang nghiêm, êm ám, hoa
trái rai mía pháp, chim quí ca hát giảng kinh...
Tóm lại, chúng ta, lúc đó chỉ còn có một
việc là học và tu để thành chánh quả, thành
Phật, mà không sợ những ma chướng phá hoại,
bởi vì không có ma chướng trong cõi Tinh Độ

Thầy day tiếp :

Phương cách tu tinh độ này rất dễ, một đứa bé
3 tuổi vừa biết nói, đã có thể bắt đầu cho
dến, 1 bà già 99 tuổi, tai điếc, mắt mù vẫn có
thể hành được.



Tu cách nào ? - Một ngày 24 giờ, trừ giờ ngủ
và giờ làm việc ra (làm việc thì phai chühết
tâm, trai vào việc thì mới nên việc) còn thi
khỏi niêm A DI ĐÀ PHẬT, Con hãy niêm như vầy
NAM MÔ (tức là nghĩ đến, nghĩ về),
A DI ĐÀ PHẬT (tên của vị Phật cõi tinh độ là
A DI ĐÀ).

Nghĩ đến Phật tức là nghĩ đến mình sẽ vervo
Phật A DI ĐÀ ở cõi tinh độ, ở đó Phật A DI ĐÀ
đang ở, đang giáo hóa những người đã tới và
đang chờ đón những kẻ muốn tới với Ngài.

Con có thể niêm thầm, niêm không ra tiếng (ví
du đang ở giữa đám đông, nói công khai), hãy
niêm ra tiếng (trước bàn thờ Phật hay ở chùa)
tùy ý con, nhưng hãy niêm đều, càng nhiều càng
tốt trong mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày ...

Từ buổi đó, con về nhà, cờ găng niêm Phật, có

hôm, lúc mới bắt đầu, thật là buồn cười, cả
ngày quên lửng vì nhiều việc, chả nhớ gì đến
lời thầy, chỉ tối đèn, vào giường cầm quyển
sách hay báo Phật học trên tay thì mới nhớ
ra, vội vội vàng vàng niệm vài ba câu, lâu sau
mỗi buổi sáng thức dậy, lại rảng niệm thêm
vài câu nữa, mãi đến một ngày kia, con, bỗng
nhận ra rằng, trên chuyến xe bus đi đến sân
con đang niệm thăm Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT, Nam
Mô A DI ĐÀ PHẬT, niệm Phật mà mắt vẫn mơ' to
nhìn thấy mọi người qua lại, nghe mọi người
nói cười mà mình vẫn hiểu họ đang nói gì,
rất tinh tảo, an nhiên mà không cần cõi găng.
.. Qua là một ngạc nhiên kỳ thú để chịu !

Tết năm nay, tình cờ nghe lại tiếng niệm A DI
ĐÀ PHẬT vàng vằng dồn mãi chùa vùng Bắc Mỹ
xa xôi này, lòng con như được trở về, được thơ
hưởng xưa. Đất nước diệu tàn, chùa chiền đồ
nát, thây tơ phiêu bat nỗi nào, nhưng ở đây
không gian nào đó, ở một diêm thời gian nào
đó, tại đây, nói nay, hôm nay con bắt gặp lại
và thấy rõ Pháp môn đang sống dậy, đang tiếp
tục cuộc hành trình như đã tiếp tục từ ngàn
đời để chuyên chờ đợi người về cõi tinh độ.

Con người rồi sẽ đi qua (thế hệ nay tàn, thế
hế khác sinh ra, lớn lên). Thời gian rồi bay
mất (hôm nay sẽ biến thành quá khứ vào ngày
mai) thế nhưng vẫn có 1 cái gì bền vững hơn
mây thư kê trên, đó là tiếng niêm hòng danh
Phật, đó là một phần bông dáng của Phật, đó là
một phần của giáo pháp. Con không dám nói là
pháp môn tinh độ sẽ thường còn mãi mãi, nhưng
thứ nhìn sâu vào mây ngàn năm lịch sử của
Phật Giáo, có bao nhiêu tông phái thi nay còn
lại được mây tông ? Trong mây tông còn lại,
có mấy người dù cẩn cõi, dù duyên hợp để nhập
môn ?

Con nhớ có một lần được nghe thầy Nhất Hạnh
nói như sau khi có một Phật tử tờ ý ban
khoản về sự sai biệt của 2 pháp môn Tinh Độ
và Thiền Tông, không biết chọn pháp môn nào
cho đúng ?

Thầy bảo :

Pháp môn tinh độ chuyên về tung hòng danh -
Đức Phật A DI ĐÀ. Nếu câu niêm Phật đó chuyên
chờ, được một cái gì thi rất có ích lợi. Còn
nếu niêm Phật mà niêm suông thi vui như một
người lái xe muôn xaya nhà, mà cứ đi đi về về
với chiếc xe trông rỗng thi ngàn năm cũng
không xaya lên được cái nhà, vật liệu đâu mà
lắp nhà ? xaya nhà ?

Cũng vầy tung kinh, niêm Phật suông thi làm
sao mà thành Phật cho được ?

Rồi thầy nói thêm : Mình gặp nhau hôm nay, ở
đây là để học tinh giác tinh giác hay tinh
thức còn được gọi là BUDDH, người tinh giác gọi
là BUDDHA, BUDDHA được người Trung Hoa dịch ra
là PHẬT, vầy Phật là người tinh giác hay ng-

tinh thức). Lâu nay chúng ta sống, đi, đứng, nói, cười, ăn, ngủ, làm việc, nhưng sống trong quên lãng, trong mê mờ, có lúc đi mà không biết mình đi, nói mà không ý thức mình nói gì, còn ăn, vì quá nhiều lo âu, phiền não, toan tính, ăn mà cũng không biết là mình đang ăn gì, ăn có ngon không? mùi vị ra làm sao? thì nay, như một đứa bé tập đi, tập nói, chúng ta tập sống trong tinh giác, đi trong tinh thức, nói trong tinh thức. Vì thì biết mình đang đi, đi đâu? thở thì biết mình đang thở, thở một hơi dài thì biết mình thở một hơi dài ...

Và như thế, buổi thực tập thiền hành bắt đầu trong im lặng, mọi người có lẽ đang theo dõi hơi thở, đặt hơi thở vào bước chân, hay đang ngâm nghĩ những điều thầy dạy, riêng con, vì con quen niệm Phật rồi, nên mỗi bước chân con lại niệm Phật hiệu một lần cùng với hơi thở.

Gần đây, vì đã quen thiền hành, con không biết vì hơi thở có dài hơn một chút hay vì bước chân có chậm lại một tí, con đã phải thêm vào câu niệm Phật chữ tịnh độ. Và câu niệm Phật của con trở thành :

NAM MÔ TỊNH ĐỘ A DI ĐÀ PHẬT.

Vậy là con đã chờ cõi tịnh độ theo câu niệm Phật của con rồi mà không hay biết. Cõi tịnh độ không còn là một xứ xa vời, chỉ đến được sau khi tan hoại thân này, mà cõi tịnh độ đã dính liền theo câu niệm Phật của mình, trong sát na thời gian hiện tại, trong mỗi bước chân đi, trong từng hơi thở, trong ngọn cỏ bên đường, trong tiếng chim kêu buổi sáng, trong nắng ấm mùa xuân ...

Nhưng thôi thưa thầy, nói gì đến những điều xa xôi không tưởng đó, ai nghe nói cũng có thể cười dài. Nói đến PHIỀN NAO thì có vẻ hiện thực hơn phải không thưa thầy? Ai không có phiền não? Con rời chùa là cõi đạo, bước vào đời là đã có phiền não kẽ bên, chờ đón, vây bọc.

Nhưng ở đời, có đường vào thì phải có đường rẽ, rẽ như vây, và như con sinh thì phải có tử, có thay thì phải có trò cho nên còn khổ não thì còn có đường giải thoát, còn chúng sanh thì vẫn còn có Phật để độ chúng sanh..

Tâm vạn bốn ngàn Pháp môn của Phật vẫn còn đó, chỉ cần phải lựa Pháp môn nào hợp với căn cơ, với duyên nghiệp của mình mà tu, mà tiến đến giải thoát.

Con nghĩ là các thầy đã có lý khi muốn xiển dương ý nghĩa Pháp môn tịnh độ, vì thật không biết bám vào đâu để làm cái mốc, từ đó để em giáo pháp của Phật ra mà giáo hóa chúng sanh làm sao cho hợp với mọi căn cơ của Phật. Từ từ thấp lên cao, từ bậc hạ căn đến bậc thường tri ...

Con ước mong sao, hòng danh Phật A Di Đà cùn với ý nghĩa của lời niêm Phật còn vang vọng mãi đến ngàn sau, song song với sự giảng dạy giáo pháp trong các chùa Việt Nam.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thư,
LÊ THỊ BẠCH NGA



thơ

Hoài Khê (Hamburg)



Giả từ địa ngục

Nhiều người từ chung thân
Nhân được lệnh tha
Tôi cầm trong tay
Tờ Giấy Thông hành
Rồi bỏ quê hương.
Tôi cầm ôn Viêm Vulong
Vâm mồ của địa ngục.
Tôi cầm ôn qui sứ
Đã cho tôi tự do.
Ôi, tháng Tư đến năm 75 còn đó
Tôi ra đi ôm thân phân lùn dày.
Người o' lại mang nỗi buồn nô le.
Ké ô', người đi thường nhau là thế
Nước mắt nào nói hết nỗi bi thường
Muỗi năm qua tôi đi giữa đêm trường
Nước mắt, nhà tan, vào tù ra khám
Miếng cõm mạnh áo nhức nhối hàng ngày
Đồng bào tôi, năm mươi triệu hôm nay
Bàn tay trăng dập gót giày công sản.
Cố dỗ quê tôi những tên vong bần
Lấy Lê nin làm thầy, Liên xô làm tổ quốc
Đau tranh giải cấp, giải phóng công nông
Reo rắc hận thù, lừa bịp nhân dân.
Người dân nghèo chỉ ăn toàn bánh vẽ
Với Liên xô làm đàn em nô le
Bốn mươi năm ròng làm tên lính đánh thuê
Chủ nghĩa Mác Lê như ngon mác lưỡi lê
Đâm trúng vào tim tổ quốc !

Tôi ra đi ước hẹn một ngày về
Ngày giải phóng trên hai miền Nam Bắc.
Sách bóng quân thù, hết loài rắn độc.
Triệu bàn tay xây dựng lại quê hương
Những bước chân reo vui những con đường
Và Việt Nam bước vào trang sử mới!

(Thân tặng PHÙ VÂN)



thơ

Bên này Đại Dương

Tôi sống bên trời Tây
 mỗi ngày vướng nước mắt
 bên kia biển mịt mù
 quê hương giờ xa lắc
 từ ngày giặc dò tràn về
 xóm làng tiêu diêu xơ xác
 người lạc người muôn nếp tha hương
 hối dùm tôi họ hàng bằng hữu cũ
 có còn không hay chết tư thuở nào.

Tôi linh chiên
 bờ quê hương ngày giặc dò tràn về
 nói xú người buông súng lặng hồn cầm
 ghi cán bút viết nhung lời thơ thép
 nhớ Bình Ngô Hịch tướng sĩ ngày xưa
 và mơ tưởng ôi một ngày trở lại.

Tôi có người vợ trẻ
 cười chua tròn năm thì giặc tràn về
 buổi chia tay lặng nhìn nhau chảngnói
 nước mắt lưng trong em khóc buổi biệt
 ly
 bắt tin em từ ngày tôi ly xú
 hối dùm tôi em phiêu bắt nỗi đâu
 em có còn không hay yên nghỉ ngàn thu
 trong biển lạnh hay bên lề r้าง cõi
 hoang ngập phủ

Tôi cũng còn người mẹ già
 lưng cong mất lòa quá nua đời trại dời
 trại đợi chồng chồng chết ngóng đợi con
 tuổi già bóng xé vò vỗ đòn cõi
 tang chồng ngày mẹ dôi mồi
 quyết gìn giá ngọc con nuôi nên người
 nhưng có sớm giấc tràn về
 mẹ nát lòng "thôi con phải đi" di
 giờ con phuong trời biển biệt
 mẹ mỗi mòn héo hắt ngóng tin con

Đêm nay trời vào thu trời lạnh
 núi mây mờ đất khách chạnh lòng đau
 nhớ gường xưa mài kiêm dưới trảng tàn
 ghi cán bút viết nhung giòng chữ máu
 hối ai người tri kỷ hãy cùng tôi...

(Trích tập "Dâu châm tuyết giá")
 HÀ LONG



Trước gió Xuân

Bé ái tuy vương chút bụi trán
 Dài sen nhẹ rũ sạch lảng lảng
 Tình đời đâu cuộn trôi man mác
 Sóng đào l่าน theo đám ngại ngần
 Xứ thê tháng ngày câu nhã đam
 Tề gia hôm sớm ý duy tân
 Anh vàng ban rái hồn thanh tịnh
 Vâng né hương lòng trước gió xuân.

Cuộc đời đâu bê lặm ưu phiền
 Rửa sạch trán tâm cây Pháp liên
 Thành trụ Hoài không đều mộng ảo
 Chân nhũ pháp tánh mới chu viền
 Tham sân gạt bỏ vui miên tục
 Danh lợi không mang ấy cảnh tiên
 Bên giác mênh mông chờ tư giác
 Thuyền tu đưa khách đến an nhiên.

TÔN NỮ CHUNG ANH

Chim gọi đàn

Hồi nhung, đàn chim Việt
 Đã lìa tố non Nam,
 Sông lưu vong khắp chốn
 Hãy cùng nhau kết đoàn

Xin đừng quên đất Mẹ
 Xin đừng bỏ quê hương,
 Xin đừng vui riêng rẽ
 Mà không còn tiếc thương

Tổ quốc ta còn đó
 Giồng nòi vẫn còn đây
 Sông âm thầm đau khổ
 Trong hỏa ngục lưu dài

Hãy trỗi lên diệp khúc
 Hãy vang dậy lời ca,
 Cho những ai say ngủ
 Chưa biết gì quê ta

Xin thấp ngồi ánh đuốc
 Nguyên cầu giữa đêm đen,
 Cho những người nằm xuống
 Với bớt hận đau thương

Hồi đàn chim nôit Việt
 Đã lìa tố non Nam
 Hãy cùng nhau đoàn kết
 Tung cánh về Quê hương.

Cho tình thương gấp lại tình thương
 Đập tan xiêng xích dưới phuôngvong nô
 Việt Nam hăng vân mong chờ...

HOÀI NHÂN



VĂN TẾ CÁC THUYỀN NHÂN TỪ NẠN TẠI BIỂN ĐÔNG

(Theo thể Đường-phú độc-vận)

THAN ÔI !

- Tôi phản quốc-gia
Thú loại cộng-san.
- Cuối cưa, bắt người,
Lùa thày, phan ban !
- Bao nhiêu năm chinh chiến, đêm ngày toàn dân mong thấy thanh bình,
Chỉ một phút lôi-làm, bong chóc cả nước gặp toàn nhiều-loan.
- Bọn công-an khu-vực dã-man luôn gây chuyện kinh-hoàng,
Đoàn can-bộ địa-phương ngu-dốt lại giờ trò bệnh-hoan.
- Hết kiém-ke roi tay nào, phải ba đời bàn có may ra mới được tin dùng,
Nay hộ-khau, nợ quốc-doanh, nên các giới địa hào hầu hết bị đem phản-tán.
- Chẳng còn nhân-pham, ép về vùng kinh-tế hoang-vu, nơi là sinh cơ, lập-nghiệp, nhưng thực ra thì đổi rét quanh năm,
Đau co tự-do, dày tới trại tập-trung heo-hut, khoe chẳng báo oán, trả thù, mà sao vẫn bị tù dày xa láng ?

VÂY CHO NÊN

- Nói có vượt biển,
Thành ra tí nan,
- Sóng chẳng được yên,
Chết đâu có ngán !
- Gom vàng, gop bạc, mua nhót, đóng tàu,
Kiếm thợ, tìm người, giấu xăng, chôn ván.
- Lương kho tích sẵn, con mua thêm hàng-hai địa-bàn,
Nước ngọt chuyên dàn, lại kiếm dù viễn-duyên dò-ban.
- Giúp bạn tố-chức, kiền-trí chờ-dự, mong tới diểm khởi-hành khi hãy còn đêm
Mua bến công-an, bí-mật hẹn-ho, phải ra ngoài hải-phận lúc chưa kịp sáng.
- Gái, trai, già, trẻ, xa rời tổ ấm, lòng luôn thè khó-cyc cùng không lo,
Công, cán, sỉ, binh, trốn vượt trại giam, chí đã quyết gian-nguy chẳng quán.

NHƯNG BUỒN THAY ..

- Bộ-dội ủn-ủn,
Công-an nhan-nhan,
- Có sức ruột theo
Hết lòng ngân-can.
- Gặp giờ hén thi không phải dương đầu
Con ván xấu át có phen chạm tran!
- Bị bắt về là lại vào ngục-that e-chè
Đu di thoát ván chưa thay tương-lai sán-lan.
- Vừa gặp bọn côn-dò Đông-hai, đam chòng, hiếp vợ, mặc mẹ già van lạy, lũ
đầu trâu ván dâm-loạn, diên-cuồng.
Lại vào tay hai-tắc Thái-lan, chặt cổ, bẻ răng, dù con trai khóc-than, loài
mặt thu cang dã-man, quai-dan.
- Chạy nhầm tới vùng sóng gió, thuyền bè tan vỡ, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ luôn
bè-bạn, đau lòng tuyệt-vọng phải buông xuôi,
Di lạc vào biển san-hô, lương-thực chẳng còn, ăn ốc, ăn rêu, ăn cá thịt
người, mỏi mắt trông chờ dành chết thảm !

NÊN GIỜ ĐÂY

- Sau lễ Giáng-sinh
Trước ngày Phật-dản
- Làm lễ cầu siêu
Gọi hồn thủy-tangible.
- Cầu xin Đức Chua Cứu-Thế giúp đỡ vong-nhân kể tới trăm ngàn
Cúi lạy Phật-Tổ Từ-bi độ-trí từ-nạn tinh-hàng chục vạn.
- Đề những oan-hòn sớm được siêu-thăng
Cho bao uổng-tư không con bất mẫn.
- Giữa chốn mê-dồ, cầu cho bao hồn mát trước tìm ra lục tho trong cõi
an-bình
Trong cõi khó-cyc, nguyện giúp những kẻ đi sau gặp được cứu-tinh loại
tàu Anh-sang.
- Ủy-ban bao nguy giúp người vượt biển vẫn còn ra sức điều-hành
Tổ-chức quyên góp cho tàu ra khơi nay sẽ hết lòng cảng-dâng...

THƯƠNG-HƯỚNG

BẢO-VÂN phụng soạn (tháng Hai, 86)

Cứu tôi với !

- Một người tỵ nạn -

Ngày 9 tháng 8 năm 1979 vào lúc 15 giờ 4 phút một chiếc tàu mang tên "CAP ANAMUR" rời bến Kobe(Nhật Bản), trực chỉ hướng biển Nam Hải, với sứ mạng đem lại sự sống cho những thuyền nhân Việt Nam đang chết đói, chết khát, chết đói và chết ngắc ngoài dưới sự tàn ác mọi rợ của bọn hải tặc.

Cap Anamur, một tổ chức Tây Đức, đã chứng minh hùng hồn cho sự nhân đạo trong lòng hàng triệu người dân Tây Đức; không vị kỷ, không bị ảnh hưởng chính trị, những người dân Tây Đức đã không ngần ngại, không tính toán hờn hít chung sức đóng góp để cứu mạng cho những người quen, không biết, không họ hàng ruột thịt.

Với 20,8 triệu Đức Mã, Cap Anamur đã vớt 9507 thuyền nhân Việt Nam kể từ ngày ra khơi cho đến ngày 26 tháng 7 năm 1982.

20,8 triệu Đức Mã này không do chính phủ, không do một đảng phái hay một tổ chức tôn giáo nào cung cấp, mà là sự góp nhặt của hàng triệu đóng góp nhỏ bé từ một vài đồng bạc.

Dr.Rupert Neudeck, theo gương chương trình "Un bateau pour le Vietnam" của Pháp(Ile de Lumière), là người đã đứng lên tổ chức, hội họp được những nhà văn, chính trị gia thuộc mọi khuynh hướng, để hỗ trợ cho chương trình, và những bác sĩ, y tá, chuyên viên máy móc làm việc không thù lao.

Rupert Neudeck, mà các thuyền nhân coi như vị cứu tinh - một số thuyền nhân hiện nay tỵ nạn tại Tây Đức, còn hô hào khắc mổ dai hình ông để tỏ lòng biết ơn tôn kính, đã nhắc lại câu nói của Albert Camus như sau :

"Chúng ta có thể tự hổ nếu chúng ta chỉ mưu cầu đạt tới hạnh phúc một mình".

Và ông còn tiếp: "Nền tảng của lòng nhân đạo là giúp đỡ mà không đặt câu hỏi Anh là ai?"

Ngày 5 tháng 3 năm 1986.

Cap Anamur lại rời bến Singapur, lại trực chi-

hướng biển Nam Hải, lại với sứ mạng đem lại sự sống cho những thuyền nhân Việt Nam vẫn đang chết đói, chết khát, chết đói và chết tức tưởi dưới sự tàn ác mọi rợ của bọn Hải tặc.

Lần này hiện diện ở Tây Đức còn có hơn 20 ngàn người Việt Nam tỵ nạn dù mọi tôn giáo, dù mọi thành phần. Chúng ta đang làm gì? Giờ này Cap Anamur đang lệnh đèn ngoài khơi, trong phút sinh tử của bao thuyền nhân Việt Nam, mang trong thân tàu 98 người vừa dành dụt từ tử thần về.

Rupert Neudeck chưa có một lời nhắc nhở. Nhìn người Việt Nam chúng ta có cần chờ không hay sẽ tự đứng lên nhận lãnh lấy phần trách nhiệm của mình?

Đây là một vấn đề nhân đạo, là một vấn đề tự trọng, là một cách trả ơn giàn tiếp, nhưng đây cũng là một vấn đề tinh túy dân tộc.

Không có một lý do nào để chúng ta không đóng góp. Người dân Tây Đức đã góp nhặt từ năm mươi đồng để gửi tới Cap Anamur, không có lý do người Việt Nam trong số hơn 20.000 người tỵ nạn chúng ta mỗi ngày không đóng góp được một đồng bạc để trực tiếp cứu đồng bào mình!

Mỗi một ngày ở ngoài khơi là Cap Anamur cần 8.000 Đức Mã.

Chúng ta có lòng tin vào Phật Pháp. Chúng ta quyết tâm tranh đấu cho chính nghĩa cho tự do dân chủ. Chúng ta cực lực chống lại sự vụ không chung ta là những người tỵ nạn kinh tế, chỉ muốn hưởng thụ.

Chúng ta lại càng phải tỏ sự đoàn kết với những đồng bào ruột thịt đang lâm vào thảm cảnh trên đường đi tìm tự do.

Mọi sự đóng góp quý Đạo Hồi và quý Phật Tử có thể gửi thẳng về:

CAP ANAMUR II

Projekt : "SOS für Vietnam - SP"

Spendenkonto Nr. 222 2222

BLZ 37050198

Stadtsparkasse Köln

Hoặc quý vị cũng có thể gửi thẳng về chùa trong bao thư hay qua Trưởng mục của Ngân hàng

Deutsche Bank Hannover

Cong.d.Verein.Vietn.Buddh.Kirche e.v.

Konto Nr. 8657470 BLZ 250 700 70

Số tiền nhận được sẽ đăng trên báo Viên Giác và sẽ gửi chung về Spendenkonto của Cap Anamur II, sau đó sẽ công bố biên lai chuyển tiền trên các số Viên Giác tiếp theo.

Mặc dầu chưa kêu gọi trực tiếp quý Phật Tử,

nhưng chùa đã trích từ quỹ ra trước 1.200DM để chuyển giúp tàu Cap Anamur vào ngày 1.4. 1986 vừa qua để ủy lao những người khốn khổ hơn chúng ta còn lênh đênh trên biển cả.

Chùa sẽ gửi giấy chứng nhận, theo lời yêu cầu để cuối năm trừ thuế từ chính phủ.



tiếp theo trang 8

đạo tâm. Bà Tu Mật Đa còn hay như thế, làm việc Phật rất lớn, huống các bồ tát khác uy đức vô lượng.

Khi đó các thiên tử, sơn thần, địa thần, thiên long, tám bộ, thây Di Hâu phát tâm bồ đề, được sinh lên trời, chứng ngôi bất thoái chuyển, tâm sinh vui mừng mà bạch Phật rằng

Kính lạy đức Thê Tôn! Những Di Hâu này dù bao thời mĩa thi được thành Phật.

Phật nói rằng: Qua trăm vạn ức na dotha A tăng kỳ hăng hà sa kiếp, kiếp gọi là Đại Quang, ở kiếp đó được thành Phật. Tám vạn bốn ngàn đức Phật lần lượt ra đời, cùng chung 1 kiếp, đều tên là Phổ Kim Quang Minh Vương Như Lai, đủ mười hiệu.

Khi đó đại hội nghe Phật nói thụ ký chocác Di Hâu đao bồ đề, liền cởi chuỗi vàng quý giá dâng cúng đức Như Lai và tỳ kheo tăng khác, miêng cùng tiếng khen đức Thê Tôn vô lượng công đức. Như Lai xuất thế chính vì những loài Di Hâu này, lành thay lành thay, lạy Đức Thê Tôn. Di Hâu nghe pháp còn được thành Phật há rằng lũ ta đời mai sau chẳng thành Phật hay sao?

Đại chúng nghe Phật nói xong, vui mừng phung giáo lẽ tạ mà lui.

— H E T —

(Fortsetzung von Seite 38)

(CVB) Abteilung der BRD und Vereinigung der buddhist. VN-Flüchtlinge in der BRD (VEVF) veranstaltet. Diese Feier wird in der Pagode VIEN GIAC, Eichelkampstr. 35a Hannover stattfinden.

Am Samstag, den 10. Mai 1986, um 19:00 findet ein Kulturabend im Theater am Aegi in Hannover statt, unter Mitwirkung von der Kulturguppe der VBF, Volkloretanzgruppen von Vihāra BAO QUANG in Hamburg, und Junge Buddhist-Familie KHANH HOA in Barntrup. Außerdem wird dieser Kulturabend von vietn. bekannten Künstlerinnen und Künstlern aus Frankreich sowie aus Deutschland unterstützt.

Das Hauptritual zur Andacht des 2530-ten Buddhageburtstages wird am Sonntag, den 11. April 1986, um 10:00 in der Pagode Vien Giac abgehalten.



(Fortsetzung von Seite 37)

Baracke; einmal schnitt er allen Gefangenen im Hof die Haare, Rasieren brauchte er kaum jemand, denn die Vietnamesen haben nur einen sehr dünnen Bartwuchs. Die Barthaare ziehen sie sich meistens mit einer Pinzette selbst aus. Neugierig berührten die Vietcongs meinen Vollbart und sie meinten, der sei sehr stark und spröde, und es machte ihnen Spass, mich manchmal am Bart zu ziehen, denn manch einer der Vietcongs war trotz des Kriegshandwerks noch ziemlich kindisch im Auftreten. Einer von ihnen jonglierte z.B. mit seinem Gewehr vor den Frauen herum, um ihnen zu imponieren, doch da ging plötzlich ein Schuss ab; zum Glück ging er in einige Dachziegel. Die Frauen liefen erschreckt in ihre Zellen. Der Vietcong stand überrascht auf demselben Fleck und konnte es scheinbar nicht fassen, dass ein Schuss los gegangen war. Die andere Wache kam, der Vietcong wurde versetzt.

(Fortsetzung folgt)



TIN XÃ HỘI

NGUYỄN LÊ NGHĨA

Trợ cấp dưỡng dục

Kể từ đầu năm 1986 có nhiều thay đổi về luật lệ xã hội. Một số đạo luật được điều chỉnh như luật hỗ trợ lao động (Arbeitsförderungsgesetz), luật trợ cấp tiền nhà (Wohngeldgesetz) v.v... Một số đạo luật khác mới được ban hành và áp dụng kể từ 1.1.86 như đạo luật về trợ cấp dưỡng dục (Erziehungsgeldgesetz). Sau đây chúng tôi xin trình bày về trợ cấp dưỡng dục mà gần đây nhiều gia đình người Việt tỵ nạn thường hay nhắc đến.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ HƯỚNG TRỢ CẤP DƯỠNG DỤC :

Trợ cấp dưỡng dục hay trợ cấp nuôi dưỡng con cái là một loại trợ cấp của chính phủ Liên Bang nhằm giúp đỡ khuyến khích các bậc cha mẹ sinh, nuôi dưỡng và chăm sóc con cái. Tất cả các bậc cha mẹ có con sinh từ 1.1.86 trở đi, có thể xin hưởng trợ cấp này với điều kiện phải thật sự nuôi dưỡng con mình. Trong trường hợp người mẹ sinh con, nhưng giao con cho người khác nuôi, thì người mẹ không được hưởng trợ cấp dưỡng dục.

Thông thường người mẹ (hay cha) được hưởng trợ cấp dưỡng dục 10 tháng liên tiếp, mỗi tháng trung bình 6000DM. Kể từ năm 1988 thời gian được hưởng trợ cấp tăng thành 12 tháng. Trong vòng 6 tháng đầu tiên tiên trợ cấp dưỡng dục được cấp đầy đủ theo đơn xin, không phân biệt người mẹ giàu hay nghèo, ở nhà nội trợ hay đã làm. Kể từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 10 tiên dưỡng dục được cấp tùy theo mức lợi tức của gia đình. Cụ thể theo tiêu chuẩn sau : gia đình 1 con sẽ hưởng trợ cấp dưỡng dục đầy đủ (6000DM/1 tháng) nếu mức lợi tức hàng tháng sau khi đã trừ thuế (Netto) không quá 2.450DM. Nếu gia đình đông con thì mức lợi tức hàng tháng giới hạn trên sẽ được tăng thêm 350DM mỗi đứa con. Nếu lợi tức gia đình người dùng đơn xin trợ cấp dưỡng dục vượt quá mức quy định số tiền trợ cấp sẽ giảm đi. Thông thường những cơ quan có trách nhiệm căn cứ vào số lợi tức gia đình 2 năm trước ngày làm đơn để định mức cấp phát tiền dưỡng dục. Nếu người dùng đơn

xin trợ cấp có số lợi tức hiện tại thấp hơn số lợi tức của mình trong khoảng thời gian 2 năm trước về trước, nên làm đơn xin lấy lợi tức hiện tại làm tiêu chuẩn.

THỦ TỤC :

Tùy theo từng tiêu bang nơi cư ngụ, đơn xin trợ cấp dưỡng dục phải nộp tại những cơ quan sau đây :

- Ở tiêu bang Baden Württemberg nộp đơn tại Landeskreditbank.
- Ở Berlin nộp đơn tại Bezirksamt (Abteilung Jugendamt).
- Ở Bayern, Hessen, Nordrhein Westfalen nộp đơn tại Versorgungsamt.
- Ở Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Saarland, Schleswig Holstein nộp đơn tại Arbeitsamt (Kindergeldkasse).
- Ở Rheinland Pfalz nộp đơn tại Jugendamt.

Nên làm đơn xin trợ cấp ngay sau khi sanh con. Cha hoặc mẹ có thể đứng đơn xin nhận tiền dưỡng dục. Trong trường hợp không xác định rõ, người mẹ sẽ nhận trợ cấp.

LIÊN HỆ GIỮA TRỢ CẤP DƯỠNG DỤC VÀ NHỮNG LOẠI TRỢ CẤP KHÁC :

- a/ Trợ cấp xã hội (Sozialhilfe), trợ cấp tiền nhà (Wohngeld), học bổng Bafoeg, Nafoeg, Lafoeg trợ cấp Garantiefonds, trợ cấp UVG của Ty Thanh Niên, trợ cấp em bé (Babygeld), trợ cấp của Hiệp Hội Mẹ và Con (Stiftung Mutter und Kind), phụ cấp thất nghiệp (Arbeitslosenhilfe) v.v... : Người nhận những loại trợ cấp này có thể được hưởng thêm tiền dưỡng dục.
- b/ Trợ cấp thất nghiệp (Arbeitslosengeld), trợ cấp đau ôm (Krankengeld), trợ cấp sinh sống (Unterhaltsgeld), trợ cấp thương tật (Verletzungsgeld), trợ cấp lao động ngắn hạn (Kurzarbeitergeld), trợ cấp thời tiết -

(Schlechtwettergeld), trợ cấp sinh sống tạm thời (Übergangsgeld) v.v... : Người nhận những loại trợ cấp này không được hưởng thêm tiền dưỡng dục.

c/ Trợ cấp sinh con (Mutterschaftsgeld) : Nếu trợ cấp sinh con ít hơn tiền dưỡng dục thì người mẹ sẽ nhận thêm được số tiền sai biệt. Trong trường hợp trợ cấp sinh con cao hơn tiền dưỡng dục người mẹ chỉ nhận được trợ cấp sinh con. Sau khi hết hạn lãnh trợ cấp sinh con người mẹ sẽ được nhận được tiền dưỡng dục nếu hội đủ điều kiện. Trong trường hợp người cha làm đơn xin tiền dưỡng dục và người mẹ lãnh tiền sinh con thì số tiền dưỡng dục sẽ được cấp giống như trên, có nghĩa là tiền dưỡng dục sẽ được tính vào tiền sinh con.

NHÌN PHÉP NUÔI CON (ERZIEHUNGURLAUB) :

Nếu người mẹ sau khi sinh muộn ở nhà 1 thời gian để chăm sóc con, có thể làm đơn tại hãng xưởng xin nghỉ phép nuôi con. Thời gian có thể xin nghỉ phép là 10 tháng.

Như trong việc nộp đơn xin trợ cấp dưỡng dục người cha cũng có quyền làm đơn xin nghỉ phép nuôi con (nam nữ bình quyền), hoặc cha và mẹ bàn thảo chia nhau thời gian nghỉ phép nuôi con, chẳng hạn cha 3 tháng, mẹ 7 tháng. Tuy nhiên nếu một trong 2 người từ trước đến nay ở nhà nội trợ, thì người kia không được xin nghỉ phép nuôi con.

Nếu trong hai vợ chồng một người đi làm, một người đi học hoặc thất nghiệp có đăng ký tại Ty Lao Động, thì người đi làm có quyền xin nghỉ phép nuôi con. Trong thời gian nghỉ phép nuôi con, hãng xưởng không có quyền sa thải, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt ngoại lệ.

Muốn nghỉ phép nuôi con phải làm đơn xin tại hãng, xưởng một tháng trước khi nghỉ. Khi làm đơn phải ghi rõ thời gian mình muốn nghỉ, chẳng hạn 5 tháng hay 10 tháng tùy theo ý muốn. Thời gian nghỉ phép nuôi con không bắt buộc phải là 10 tháng. Tuy nhiên sau khi đã thỏa thuận về thời gian nghỉ phép nuôi con, mọi sự thay đổi về thời gian nghỉ phép chỉ có giá trị khi người chủ hãng cũng như người làm đơn xin nghỉ đều đồng ý về sự thay đổi này.

Khi lãnh trợ cấp dưỡng dục và nghỉ phép nuôi con, người mẹ vẫn được bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm hưu trí.

NHỮNG ĐIỀU NÊN LUU Ý :

1/ Khi làm đơn xin trợ cấp dưỡng dục các bậc cha mẹ nên suy nghĩ kỹ càng trong việc

quyết định ai sẽ lãnh tiền trợ cấp. Mọi sự thay đổi sau khi nộp đơn không phải đồng giản. Vấn đề nghỉ phép nuôi con cũng như vậy.

2/ Vì những cơ quan có trách nhiệm cấp phát trợ cấp dưỡng dục khác nhau tùy theo tiêu bang, nên khi di chuyển chỗ ở từ tiêu bang này sang tiêu bang khác sẽ gặp chậm trễ trong việc tiếp tục nhận tiền dưỡng dục.

3/ Sinh đôi, sinh ba hay sinh bấy cũng chỉ nhận được 600DM mỗi tháng. Riêng quí vị nào có ý định để con làm giàu "đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái" sẽ gấp ráo rít khi làm đơn xin tiền dưỡng dục trong năm 1988, vì thời gian xin hưởng trợ cấp trùng nhau.

4/ Thời gian sinh và nuôi dưỡng con cái được công nhận tương đương một năm thâm niên hưu trí. Cha hoặc mẹ có thể xin tính thời gian này vào thâm niên hưu trí của mình. Theo mức cấp phát hưu bông hiện tại, mỗi một đứa con có thể sau này được lãnh thêm 25,40 DM/1 tháng tiền hưu. Đối với quí vị nào đi làm lãnh lương cao thì nên lưu ý, vì việc xin hưởng thâm niên nuôi con không những làm tăng mà có thể làm giảm mức hưu bông của mình. Do đó nên đến cơ quan bảo hiểm hưu trí nhờ có văn trước khi nộp đơn hưu.



Tìm đọc

DẤU CHÂN TUYẾT GIÁ

*Tuyển tập THƠ của TÙY ANH & HÀ LONG

*Bià và Phụ bản : Hoàng Văn Toàn

Trên 50 bài Thơ vè:

- Những túi hồn, vết nghẹn của những người tú khố sai trong các trại Cải tạo CS.
- Những thao thức không nguôi của một kiếp người tha hương lưu lạc.
- Những tình tự dân tộc gợi nhắc về quê hương yêu dấu.
- Những tổ giác về chế độ vô nhân, dã man của tập đoàn Cộng Sản Hà Nội.
- Những ước vọng về cuộc đấu tranh cho một ngày trở về cũ.

*Phát hành trong năm 1986

*Do Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo tại CHLB. Đức xuất bản.



TRANG THIẾU NHI

Khi trang báo này đến tay các em là mùa Lê Phật Đản Sinh(23.5. dương lịch, 15.4. âm lịch) - lai sắp về.Chúng ta lại đón lễ trên xứ người trong niềm vui buồn lẫn lộn.Vui vì chúng ta có dịp tề tựu gặp lại nhau tại các chùa,các nơi thờ tự sau những ngày tháng bận rộn sinh kế,học hành,dê' ôn lại sự tích Đức Phật,noi gương Người,giữ tròn đạo hạnh.Buồn vì đất nước ta vẫn còn trong vòng oan nghiệt,đạo Pháp tan hoang.Và đồng bào mình,bạn bè các em sẽ không được vui vẻ và tự do để cử hành đại lễ này !

Trang Thiếu Nhi chúc các em một mùa Phật Đản vui vẻ và hẹn gặp lại nhau trong mùa Phật Đản năm nay.

. TỤC NGỦ CA ĐAO :

- Dâu xây chín dót phù đồ,
Không bằng làm phúc cứu cho một người.
- Người mà tròn đạo làm con,
Mai sau mới biết làm tròn đạo cha.



. VĂN THƠ NƯỚC VIỆT :

Nay Trang Thiếu Nhi xin giới thiệu đến các em bài thơ Tân Đà Nguyễn Khắc Hiêu qua bài thơ "Sách Việt Ngữ". Qua bài thơ Cụ Tân Đà muốn khuyên các em cố gắng trau dồi tiếng mẹ đẻ của ta.

Sách Việt Ngữ	Miệng phải đọc	Em lén sáu
Chữ nước ta	Tai thì nghe	Học vớ lòng
Con cái nhà	Điếc ngủ nhẹ	Đọc cho thông
Đều phải học	Chó lát túa	Thầy me qui.

. SỰ TÂM :

- NHỮNG CHIẾC SAO CHỒI ĐẦU TIÊN.

Đầu năm nay báo chí, truyền hình nói nhiều về Sao Chổi (Komet) vì trong đầu năm nay Sao Chổi Halley sẽ xuất hiện - Những vệ tinh nhân tạo từ Tây Âu, Nhật Bản, Nga Sô đã được phóng đi từ lâu đã chuẩn bị thu hình "Halley" và truyền về trái đất cho đồng bào mình xem.Theo báo chí thì mắt thường chúng ta cũng có thể thấy được.Sao Chổi đầu tiên đã xuất hiện trg thế kỷ thứ 7 trước Thiên Chúa Giáng sinh.

Các Em có biết ?

- CUỐN SÁCH "NĂNG NHẤT".

Được trưng bày trong cuộc triển lãm tại Frankfurt năm 1978.Sách nặng 8 tấn được làm thành từ đá hoa cương.



Dòng nhật ký cho Ba

Cứ mỗi dao Thu về mang theo những cơn mưa tầm tã là làm con nhớ đến mùa mưa ở Việt Nam thật nhiều. Nhất là buổi chiều mưa tháng 7 của mươi năm trước đây. - Hai người đàn ông lạm ám đến nhau mình, không biết họ nói gì lúc đó mà con thấy ánh mắt Ba vươn buông lo âu, còn Mẹ khóc nức nở. Một lúc sau thì họ nắm cánh tay ba đặt ra cửa....

Trong khói ốc non nớt của con ngày đó, tuy con không hiểu rõ được câu chuyện của Ba nói với hai người lạ mặt ấy nhưng trong lòng con đã cảm thấy một điều gì đó không lành đến với gia đình mình và nhất là đến với Ba. Ba đi rồi bao giờ Ba về? Con đã hỏi Mẹ có hàng ngàn câu hỏi ấy, mà lần nào cũng vậy, Mẹ khóc rồi vuốt đầu con bảo là vài ngày nữa Ba sẽ về! Mẹ đến bẩn thỉu thấp mèn nhang, con cũng đứng kề bên chấp tay, rồi hai mẹ con cùng quỳ trước đền Phật cầu kinh suốt buổi chiều....

Ngày tháng cứ trôi qua mà Ba cũng chưa về với Mẹ với con. Con khôn lớn dần theo thời gian, và con đã hiểu hai người đàn ông lạ mặt ấy là ai và họ đã làm gì Ba. Con hận họ thật nhiều lại sao họ cùng màu da với mình cùng nói chung một ngôn ngữ mà họ lại tàn nhẫn quá? Nơi miến Bắc có lẽ họ chỉ thích học nhưng bài học đánh nhau và học cách trả thù giữa người với người, nên trong con người họ đã không còn một thứ tình cảm nào nữa cả. Ngay đến cái tình cảm của cha mẹ đối với con cái và của con cái đối với cha mẹ là một thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà họ cũng không có và không hiểu được nữa. Trong lúc họ cười sung sướng trước cái cảnh chia ly của gia đình mình, thì họ đâu biết rằng mẹ con của con đau khổ biết bao. Từ ngày ấy Mẹ phải bôn ba kiếm tiền để nuôi con, bùa đỡi bùa no hai mẹ con nương nhau mà sống. Con đâu còn được mặc những bộ đồ mới để đón Xuân về, đâu còn biết hương vị ngọt ngào của những viên keo ra sào nữa. Còn Ba ở nhà thì con đâu phải thiếu thốn như vậy. Nếu những người cán bộ Cộng Sản họ thâu hiếu được rõ ràng ý nghĩa của 2 câu thơ: "Con cha gót đỡ như son. Một mai cha mất gót con đèn sì" trong một bài học thuộc lòng mà ngày học lớp ba bậc tiểu học sơ cấp con đã học được, thì có lẽ họ không nhân tâm bày ra cảnh chia ly tang tóc trên miền Nam quê hương của mình đâu. Và có lẽ họ sẽ không bắt Ba ra đi như vậy, bỏ lại con và Mẹ bơ vơ.

Ngày được tin Ba đã chết trong tù, con bàng hoàng khóc nức nở như hình ảnh của Mẹ ngày trước đứng nhìn người ta bắt Ba đi, và bây giờ con khóc để tiễn linh hồn của Ba....

TRẦN THỊ DIỆU THIÊN

CHUYỆN VUI

TRÚNG SỔ' TOMBOLA

Ngày Lễ Vu Lan vừa qua một anh bạn hỏi Bé Tú :

- Nhà em có mấy chiếc xe hơi?

Bé Tú nhanh nhảu trả lời :

- Bây giờ thì 2 nhưng sang năm nhà em có tới 3.

Anh bạn ngạc nhiên.

- Tại sao sang năm lại có tới 3?

- Sang năm nhà em trúng sổ' Tombola thêm 1 chiếc nữa.

Anh bạn ! ! !



NHÍEN (Lingen/Ems)

Bài học cuối cùng

ALPHONSE DAUDET

bản dịch : g/s Lê Bá Công

Sáng hôm ấy tôi đi học rất trễ và lo bị quở mắng lám, nhất là vì ông Hamel đã nói là sẽ hỏi chúng tôi về phân tư, mà tôi thì chẳng biết lấy một chữ đâu về nó. Trong một lát, tôi đã nghĩ đến việc trốn học và quanh ngày hôm đó bên ngoài nhà trường.

Trời âm quá, sáng sủa quá! Chim chóc đang ríu rít ngoài ven rừng; và trên khoảng đồng không sau nhà máy cửa, quân lính Phổ đang tập hành. Xem họ tập hành thi thú hơn là các luật về phân tư. Nhưng tôi đã có nghị lực chống lại sự cám dỗ đó và đã ráo bước đến trường.

Khi đi qua tòa thị chính, tôi thấy có một đám người đứng trước bảng yết báo cáo. Dòng đã trong hai năm qua, tất cả các tin không lành đều do đó mà ra - những cuộc bại trận, những lệnh trừng phạt, những mệnh lệnh của các vò quan chỉ huy - và tôi liên miên tự nghĩ: "Bây giờ lại có thể xảy ra truyện gì đây?".

Thế rồi trong khi tôi vội vã đi, người thợ rèn, là ông Wachter, dừng đỗ với người thợ học việc đang đọc báo cáo, họ gọi tôi :

"Đừng đi vội thế, bé con à; còn nhiều thời giờ tới trường mà!".

Tôi cho là ông ta nhạo tôi, thế rồi tôi vội tới khu vườn nhỏ nhà ông Hamel, nhọc hết cả hơi.

Thường thường, khi bắt đầu học, thì có tiếng ôn ào lám, ngoại phô cũng nghe thấy - tiếng mồm và đóng nắp bàn, tiếng bài học đồng thanh nháy lại rất to, tay chúng tôi úp vào tai để hiểu rõ hơn, và tiếng thầy giáo dập thước kẻ lớn trên bàn kêu tanh tách.

Nhưng lúc này sao tất cả đều yên lặng thế! Tôi đã tưởng nhớ vào lúc xôn xao để lẩn vào chỗ tôi mà không bị ai trông thấy, nhưng dĩ nhiên, hôm ấy mọi vật đều im lặng như buổi sáng chủ nhật. Nhìn qua cửa sổ, tôi trông thấy các bạn học đã ngồi vào chỗ, và ông Hamel di

đi lại lại, chiếc thước kẻ sắt dang sơ cấp dưới cánh tay. Tôi phải mở cửa đi vào trước mặt mọi người. Ban có thể tưởng tượng tôi ihen và sợ hãi thế nào.

"Vào chỗ mau lên, Franz. Chúng tôi đã bắt đầu mà thiếu anh".

Tôi nhảy qua ghế và ngồi vào chỗ. Mãi tôi khi tôi hết cơn sợ, tôi mới trông thấy thầy giáo chúng tôi mặc chiếc áo ngoài đẹp màu xanh lá cây, chiếc sơ mi có viền, chiếc mũ den nhô bằng lụa có thêu, nhưng thứ mà không bao giờ thấy dùng trù vào những ngày thanh tra khám trường, và lê phát thường. Ngoài ra cả trường có vẻ kỳ lạ và nghiêm trang.

Nhưng điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất là thấy dưới những hàng ghế cuối cùng vẫn bỏ trống mãi, dân làng ngồi yên lặng như chót, ông già Hauser với chiếc mũ ba góc, ông nguyên lý trưởng, ông nguyên trưởng phòng bưu điện, và ngoài ra còn nhiều người khác nữa.

Mọi vật đều có vẻ buồn. Cụ Hauser có mang một quyển sách vở lồng cũ, quyển sách tập đọc cho người mới học, gác sách đã bị ngón tay cái làm bẩn, và cụ đặt nó ở trên đầu gối, với bộ kính lớn của cụ đặt ngang trang sách.

Trong khi tôi đang ngân ngó về tất cả các điều đó, ông Hamel trở lại chỗ ngồi của ông, và với cung một giọng trịnh trọng và dịu dàng mà ông đã nói với tôi khi này :

"Hỏi các con, đây là buổi học cuối cùng thầy dạy các con. Lệnh đã từ Bá Linh tới bắt chỉ dạy tiếng Đức trong các trường xứ Alsace và Lorraine. Ngày mai thầy giáo mới sẽ đến. Đây bài học tiếng Pháp cuối cùng. Thầy muốn các con phải rất chăm chú".

Nhưng lời này thật là một tiếng sét đánh ngang tai tôi!

Trời ơi! quân khốn nạn áy: đó là lệnh chúng



đã yết ơ tòa thi chính hắn ?

Bài học Pháp vẫn cuối cùng của tôi! Trời ơi tôi hảu như chưa biết viết! Tôi sẽ không được học nữa! Tôi phải thôi à? Ôi, tôi ân hận biết bao vì không học bài, tôi đã đi tìm trung chim hoặc đi trượt băng trên sông Saar! nhưng quyền sách của tôi, một lát trước đây chỉ là vật vô dụng, nồng chiểu, cuốn văn phạm và truyền các thánh của tôi bây giờ là những ban cù của tôi mà tôi không thể rời bỏ. Và cả ông Hamel nữa, cái ý nghĩ rằng ông sắp đi và không bao giờ tôi sẽ lại thấy ông nữa, làm cho tôi quên băng cái thuốc kẻ của ông và tinh cầu kính của ông.



Tôi nghiệp ông ấy! Thế ra vì muốn làm tăng vế trình trong của buổi học cuối cùng này, ông đã mặc những quần áo đẹp dùng ngày chủ nhật và bây giờ tôi hiểu tại sao những cụ già trong làng lại ngồi kia, dưới cuối lớp. Đây là họ cảm tạ thầy giáo chúng tôi về bốn mươi năm người tận tụy làm việc và tỏ lòng kính cẩn đối với tổ quốc không còn là của họ nữa.

Đang khi tôi suy nghĩ về tất cả những điều đó, thì chợt nghe thầy gọi tên tôi. Đến lượt tôi đọc bài. Tôi sẽ vui lòng đánh đổi bất cứ cái gì để có thể đọc trôi chảy được cái định luật ghê gớm về phân tư, đọc to và rõ ràng mà không bị vấp váp một lỗi nào. Nhưng tôi bị lẩn lộn ngay từ những tiếng đầu, rồi dừng ý đây, tay nắm láy bàn, tim thiập, và không dám nhìn lên. Tôi nghe thấy ông Hamel nói với tôi :

"Thầy không muốn mắng con đâu, Franz, con phải cảm thấy nhục nhẫn lắm rồi. Xem đây! Hàng ngày ta đã tự nhủ : 'Ô, tôi có nhiều thời giờ. Mai tôi sẽ học'. Và bây giờ các con thấy kết quả ra sao. Trời ơi, đó là cái lỗi lớn của xứ Alsace, nó trì hoãn việc học cho tới ngày mai. Bây giờ những quân ngoài kia có quyền bảo các con: 'Thế nào đây, các anh tự nhận là ng. Pháp, mà không nói được và cũng chẳng viết được tiếng nước các anh à?'. Nhưng Franz, con không là người tệ nhất đâu. Tất cả chúng ta đều đáng tự trách lắm.

"Cha mẹ các anh đã không lo lắng bắt các anh

học tập. Họ thích để các anh làm việc ngoài đồng áng hoặc chở máy xay, như thế để được thêm một ít tiền nữa. Còn tôi? Tôi cũng đáng trách. Tôi đã chẳng hay sai các anh đi tưới cây cảnh thay vì học bài đó ư? Và khi muốn đi câu tôi đã chẳng cho các anh nghỉ ư?".

Thế rồi, từ điều này đến điều khác, ông Hamel cứ tiếp tục nói về tiếng Pháp, ông nói rằng đó là một ngôn ngữ hay nhất thế giới, rõ ràng nhất hợp lý nhất, mà ta phải duy trì giữa chúng ta và không bao giờ quên được, vì khi một quốc gia mắc vào vòng nô lệ bao lâu mà còn duy trì để lấy ngôn ngữ thì nó là chìa khóa sẽ mở được cửa tù.

Rồi ông mở quyền văn phạm ra, đọc bài cho chúng tôi. Tôi ngạc nhiên thấy tôi hiểu rất rõ. Các điều ông nói thấy dễ thế, dễ quá! Tôi nghĩ rằng chưa hề bao giờ tôi chăm chú nghe như thế, và ông ấy chưa bao giờ giảng giải kiên nhẫn như thế. Hỉnh như ông muốn ban cho chúng tôi tất cả kiến thức của ông trước khi rời đây và hành nó vào óc chúng tôi ngay một lúc.

Sau bài văn phạm, có bài tập viết. Hôm ấy ông Hamel cho chúng tôi những quyền vở mới, viết bằng chữ tròn và đẹp : France, Alsace. France, Alsace. Trọng chúng nó như những lá cờ phát phói khắp phòng học, treo tự dâu que trên trước bàn chúng tôi. Ước gì bạn được mục kích mọi người làm việc lúc đó, và quang cảnh yên lặng lầm sao! Tiếng động duy nhất là tiếng sột soạt của ngòi bút lướt trên tờ giấy. Một lần có mấy con giáp trùng bay vào; nhưng không ai để ý tới dù những đứa bé nhất cũng không, chúng cứ làm việc calm thận trọng như những số tháng, ý chúng những gạch thăng này cũng là chữ Pháp vậy. Trên mái nhà, chim bồ câu se sẽ gù gù, và tôi tự nhủ :

"Cá những con bồ câu này, rồi họ cũng bắt chắt nó hót bằng tiếng Đức chắc?".

Cứ mỗi khi nhìn lên khòi bài viết, tôi trông thấy ông Hamel ngồi không nhúc nhích trên ghế và mồ mang nhìn hết cái này đến cái khác. y như muôn in vào tâm trí hình dạng của mọi vật trong phòng nhỏ này. Ban tưởng tượng xem! Suốt bốn mươi năm, ông đã ở nguyên một chỗ, với cái vườn của ông bên ngoài cửa sổ, và lớp học ở đằng trước mặt ông, đúng ý như thế này. Chỉ có bàn ghế đã bị mòn nhẵn; nhưng cây hành đào - ngoài vườn đã lớn hơn, và cây hởi bồ chính tay ông trông đã xoắn quanh cửa sổ lên tới mái. Điều đó đã làm cho ông đau lòng biết bao khi phải rời tất cả, đáng thương cho ông quá; ông đã nghe thấy em ông đang đi lại ở phòng trên thu xếp hòm xiêng! Vì hôm sau họ phải rời bỏ miền này.

Nhưng ông đã có can đảm giảng bài cho chúng

tôi tới phút cuối cùng.Sau bài viết, chúng tôi học sứ,rồi các đứa nhỏ nghêu ngao nhúng vân ba,be,bi,bo,bu.Dưới kia,ở cuối lớp, cụ Hauser deo kính và hai tay cầm quyển sách khai tâm,cụ đánh vần tung chui với chúng.Bạn cũng có thể thấy rằng cụ cũng đang khóc : tiếng cụ run run vì cảm động,và nghe cự thật ngộ nghĩnh quá,chúng tôi đều muốn cười, muốn muốn khóc.Chao ôi!Sao tôi nhớ thế, cái buổi học sau cùng ấy !

Bỗng nhiên,dòng hô' nhà thơ diêm nài hai tiếng.Rồi dến "chuông nguyện trưa".Ngay lúc đó,tiếng kèn quân Phổ di tập vang lên dưới cửa sổ chúng tôi.Ông Hamel,mặt tái nhợt đứng dậy khỏi ghế.Không bao giờ thấy ông cao lớn như thế.

"Các bạn",ông nói,"Tôi... Tôi..." Nhưng có gì làm ông nghẹn ngào.Ông không nói tiếp được.

Rồi ông trở về bằng đèn,cầm miếng phán và hết sức nhấn mạnh lên,ông viết rất to :

"Vive La France !" (Nước Pháp vạn tuế!)

Xong,ông ngừng lại và đưa đầu vào tường,rồi không một tiếng nói,ông vẩy tay ra hiệu cho chúng tôi.

"Tan học rồi - các con về đi".

— HẾT —

Ô Chữ

- Đố em : 1. Chim tượng trưng Hòa Bình
 2. Ngược với chiến
 Ngược với uổng
 3. Đồng nghĩa Nachbar
 4. Ngược với thiểu
 Ngược với buồn

- Giai đập : 1. Bố già
 2. Họa, an
 3. Lời xóm
 4. Bù, vũ

TỤC NGŨ CA DAO

- "Tiên học lẽ,hậu học văn.
- "Ăn cây nào,rào cây nấy.

THƠ



TÚ TUYỆT

- Quê hương dây khôn khô
 Nước mắt tươi rói sâu
 Xương trắng phổi đồng nội
 Máu đào tuôn ngập đầu
- Tự do ai cướp đoạt
 Hạnh phúc ai chôn vùi
 Hy vọng ai tiêu diệt
 Tương lai là kẻ đợi
- Tự do phơi phới bay
 Hạnh phúc thật tràn đầy
 Hy vọng như hoa thăm
 Tương lai như trời mây
- Toàn dân ta đứng dậy
 Như thác lũ tuôn tràn
 Đập tan bầy qui đỗ
 Xây dựng lại giang san

(Trích :
 Đoạn Trưởng thi tập)
HUYỀN THANH LƯU





• Sau Tết Nguyên Đán năm Bình Dần là Lễ Rằm Tháng Giêng Cầu an giải hạn cho toàn thể quý Phật Tử; chùa Viên Giác tại Hannover lại tiếp nắp kệ tới người lui lội hải đảo Xuân, Lễ bái nguyên cầu, cho người côn được an lạc và kệ thắc sớm siêu sanh. Mặc dầu thời tiết vào đông năm nay rất lạnh; nhưng từ Lễ Đán giao thừa cho đến rằm tháng giêng đã có hơn 1.000 Phật Tử về chùa. Điều đó đã nói lên được rằng người Phật Tử đều bận bịu với công việc làm và hoàn cảnh gia đình bị ràng buộc nhưng cũng đã không quên ngày lễ cổ truyền của Dân tộc và Đạo Pháp.

• Trong chuyến hành hương sang Hoa Kỳ để thăm viếng các chùa và tham nhau do chùa Viên Giác tổ chức cho đồng bào Phật Tử tại Tây Đức vào ngày 1 tháng 3 năm 1986 vừa qua đã có được 27 người tham dự. Lẽ ra số người tham gia còn đông đảo hơn thế nữa; nhưng vì một số người tham dự chuyến hành hương không đáp ứng thỏa đáng những điều kiện của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Đức yêu cầu nên bị giới hạn như trên.

Khi phái đoàn đến Hoa Kỳ đã có quý Thầy và quý anh em Gia Định Phật Tử Long Hoa ra tận phi trường Los Angeles để tiếp đón. Cũng đi với phái đoàn có nghệ sĩ Thành Đức, cũng đã được một số anh chị em nghệ sĩ tại Cali ra tiếp đón. Không khí chan hòa tinh thần đạo và tinh đồng hương. Phái đoàn đã về chùa Phật Giáo Việt Nam được Thượng Tọa Hội Chủ Thích Hán Giác ân cần thăm hỏi. Ngày 2 và ngày 3.03.1986 phái đoàn di hành hương tháp tư gồm có các chùa sau đây: Chùa Phật Giáo Việt Nam, chùa A Di Đà, chùa Phước Huệ, Phật Học Viện Quốc Tế, chùa Huệ Quang, Tịnh Xá Minh Đăng Quang, chùa Phật Giáo Việt Nam vùng Orang County, chùa Dược Sư, chùa Xá Lợi và chùa Phật Tổ tại Long Beach. Đến chùa nào phái đoàn cũng được quý vị Hòa Thượng, quý Thượng Tọa và chư Đại đức Tăng Ni tiếp đón niềm vui thăm tịnh. Ngoài Đại đức Thích Như Diện, còn có Ni Sư Thích Nữ Diệu Tâm (Tây Đức), quý Thầy thuộc chùa Phật Giáo Việt Nam tại Los Angeles và Ông Huân Thị Chơn Ngõ Ngoc Diệp đại diện Hội Phật Tử Việt Nam ty nạn tại Tây Đức còn có rất nhiều quý Đạo Hữu và quý Phật Tử từ Đức và tại Hoa Kỳ tháp tùng chuyến hành hương tháp tư tại Cali này. Sau khi cùng dâng Tam Bảo là phần chụp hình lưu niệm chung giữa quý Thầy quý Cô và quý Phật Tử. Đây là chiếc cầu đầu tiên mà Tây Đức đã bắt sang tận vùng Los Angeles Hoa Kỳ. Hy vọng trong tương lai gần có nhiều phái đoàn tương tự như vậy để sự hướng dẫn của quý Thầy quý Cô, trao đổi từ Châu này sang Châu khác để các Phật Tử xa gần được gần gũi nhau hơn.

Sau chuyến hành hương tại Los Angeles, một số đồng bào ở lại thăm thân nhân của mình và chờ ngày để về Đức chung với phái đoàn vào 22.3.86. Số còn lại đi thăm các chùa tại miền Bắc Cali. Ngày 4.3.86 phái đoàn còn lại Đại đức Thích Như Diện, Ni Sư Thích Nữ Diệu Tâm, Ông Huân Thị Chơn Ngõ Ngoc Diệp, Ông Huân Niệm và anh Huynh Đa Thúc đến San Francisco thăm chùa Từ Quang, đến St. El Palo Alto - thăm chùa Giác Minh, qua San Jose để thăm Tịnh Xá Pháp Duyên và chùa Đức Viên. Sau đó phái đoàn đi thăm tu viện Kim Sơn ở Watsonville với Đại đức Thích Tịnh Tú, cuối cùng đến Sacramento để thăm chùa Kim Quang và chùa Diệu Quang cũng như chùa Quang Nghiem ở St. Stockton. Sau khi thăm viếng các chùa miền Bắc Cali phái đoàn lại chia đội thăm một lần nữa. Đại đức Thích Như Diện và Ông Huân Hồi Trường Hội Phật Tử Việt Nam ty nạn tại Tây Đức đi vòng quanh nước Mỹ để thăm viếng các chùa cũng như nói chuyện với đồng bào Phật Tử. Nhưng nơi đã đi qua gồm có như sau: Chùa Cố Lãm và chùa Việt Nam tại Seattle, chùa Quang Minh tại Chicago. Đại đức đến Chicago vào ngày 10.3.86. Tối ngày 10 và 11 đã có 2 thời thuyết giảng tại

chùa Quang Minh. Mặc dù gặp ngày ối lâm trong tuần, nhưng đã có rất nhiều Đạo Hữu và Phật Tử về tham dự. Ngày 12.3 thăm New York và sau đó đến Connecticut để thăm Đại đức Thích Thiền Tường. Tối hôm 13.3 tại chùa Connecticut có khóa thiền cho người Việt và Mỹ do Đại đức Thích Thiền Tường hướng dẫn. Nhân cơ hội này Đại đức Thích Như Diện cũng đã có bài kinh tiếng Việt và tiếng Anh để mọi người hiện diện. Chiều 14.3 đến Washington DC thăm chùa Nam Tuyền, chùa Giác Hoằng và chùa Kỳ Yên. Ngày 16.3 Đại đức và Ông Huân Ngõ Ngoc Diệp đến Miami để thăm Hội Phật Giáo nam Florida ở đảo. Lễ Phật và thuyết giảng giáo lý vào tối 17.3.86. Mặc dù ngày ối lâm trong tuần nhưng đã có rất nhiều người về tham dự lễ. Nơi này chùa Thầy hướng dẫn tinh thần; nhưng niềm tin của mọi người con Phật râmanh. Điều đó đã chứng minh được rằng tinh thần dân tộc và Đạo Pháp vẫn luôn tồn tại nơi đây, mặc dù chung quanh chưa có nơi nào nương tựa trong lãnh vực tinh thần. Ngày 18.3 đến Dallas để thăm chùa Từ Đàm chùa Liên Hoa và chùa Pháp Quang. Đến ngày 20.3 Đại đức đã về lại Los Angeles để chuẩn bị chờ ngày về lại Đức vào 22.3.86 với phái đoàn.

• Ngày 5.4.86 Đại đức Trí chùa Viên Giác đã về Norddeich để tham dự buổi lễ Phật định kỳ do Trung Tâm tạm cư cho người tỵ nạn tổ chức. Đó là một buổi lễ Phật và thuyết pháp, đã có đông đồng bào Phật Tử về tham dự.

• Vào ngày 12.4.86 vừa qua Hội Người Việt tỵ nạn tại Wiesbaden đã tổ chức một buổi lễ Phật và thuyết pháp, đã có đông đồng bào Phật Tử về tham dự.

• Để kiện toàn nội dung cũng như hình thức của tờ báo Viên Giác nên vào ngày 19.4.86 vừa qua một số quý Đạo Hữu và quý Phật Tử - khắp nơi đã vân tập về chùa Viên Giác tại Hannover để duyệt xét lại những thành quả trong thời gian qua và hoạch định chương trình làm việc trong thời gian tới.

Sau buổi lễ Phật định kỳ tại chùa Viên Giác ngày 20.4.86 quý Đạo Hữu và quý Phật Tử đã họp và bầu thành phần của Ban Tổ Chức Đại Hội Phật Đản năm 2530. Lễ Phật Đản năm nay sẽ được tổ chức như một Đại Nhạc Hội gồm các nghệ sĩ tên tuổi đến từ Pháp, và Đức để cùng dâng sự Thị Hiền Đản Sanh của Đức Phật. Đồng thời trong buổi họp này quý Đạo Hữu cũng như quý Phật Tử đã đồng góp ý kiến thiết thực cho việc xây dựng ngôi chùa Viên Giác sẽ thể hiện qua việc mua đất cất chùa trong thời gian gần trong năm nay. Tất cả các kết quả sẽ được thông báo trên Viên Giác vào những số tới.

Để chuẩn bị cho Đại lễ Phật Đản 2530 vào ngày 9, 10 và 11.5.86 - sắp đến Ban Văn Nghệ Hội Phật Tử tại Berlin, Hamburg, Hannover và gia đình Phật Tử Khánh Hòa đang ráo riết tập dượt để công diễn chung với các nghệ sĩ tên tuổi vào tối ngày 10.5.86 sắp đến tại rạp hát Aegi.

• Sau mùa Phật Đản là mùa An Cự Kiết Ha của chư Tăng và chư Ni từ 15.4 cho đến 15.7 âm lịch (23.5 - 20.8.86) tại chùa Viên Giác - Hannover. Trong thời gian An Cự Kiết Ha sẽ có tổ chức 2 khóa Giáo lý căn bản I và II cho các Phật Tử xa gần. Khóa II bắt đầu vào ngày 26 tháng 7 đến 3 tháng 8 năm 86 (khóa này dành cho những ai đã tốt nghiệp trên điểm trung bình của Khóa I năm 85 vừa qua). Khóa Giáo lý căn bản I sẽ bắt đầu vào 4 tháng 8 đến 10 tháng 8 năm 86 dưới sự hướng dẫn của quý Thầy và quý Cô tại Đức cũng như tại Pháp. Quý Đạo Hữu và quý Phật Tử trong cùng như ngoài nước Đức xin liên lạc về chùa để ghi tên nếu muốn tham dự nhưng khóa trên. Ngoài 2 khóa Giáo lý căn bản trên có mỗi cuối tuần vào 10 giờ sáng thứ bảy đến 10 giờ sáng chủ nhật trong mùa An Cự đều có tổ chức lễ Thothat Quan Trai giới một ngày một đêm cho quý Phật Tử tại gia học hạnh của người xuất gia. Quý vị nào muốn tham dự cũng xin liên lạc về chùa để ghi tên. Ngoài những lớp học vui tết đặc biệt trên trong mùa An Cự chùa còn có những buổi lễ sám hối vào tối 14 và 30 (nếu tháng thiếu 29) cũng như nghi lễ quét đường, ngồi thiền, kính hành nhiễu Phật cho người Việt lân người Đức. Cũng như trong những mùa An Cự Kiết Ha trước chư Tăng và chư Ni mong rằng sẽ không tiếp khách, không nói chuyện điện thoại cũng như không ra khỏi vườn chùa trong vòng 3 tháng (ngoại trừ trường hợp giải quyết cho phép). Vây kính mong các bậc trưởng thượng, quý Đạo Hữu và quý Phật Tử xá gian già tâm hồn trợ tu vật chất đến tinh thần cũng như hoan hỷ cho những vấn đề đã nêu trên. Chùa vẫn mở cửa và liên lạc với quý Đạo Hữu bên ngoài qua các Đạo Hữu có trách nhiệm trong chùa. Vây mọi việc cần thiết quý vị cũng có thể gọi điện thoại hoặc biên thư về chùa để các Đạo Hữu này sẽ trực tiếp giúp đỡ quý vị.

TẾT VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ALLENSTEIG :

Các em học sinh Việt Nam tại trường Allensteig, một thành phố nhỏ thuộc Baden-Württemberg, năm nay đã cùng nhau đóng góp và tổ chức vào ngày 15.2.86 một đêm văn nghệ thật là ngoạn mục. Mặc dù phòng tổ-

chúc khôn g được lớn cho lóm, nhưng đã có khoảng 300 người từ khắp nơi được mời về tham dự. Ngôi trường Altensteig nằm trên một ngọn đồi nhỏ và có nhà nội trú của Jugenddorf cho các học sinh ở xa. Tại đây số học sinh Việt Nam có vào khoảng 100 em, và đang theo học các lớp từ 6 đến 13. Trong những năm qua nhiều học sinh đã được công nhận là xuất sắc và đậu tú tài với số điểm cao nhất của toàn trường khiến các học sinh Đức phải trầm trồ khen ngợi.

Mặc dù học hành bé bối nhưng các em đã dành thời gian để tập dợt văn nghệ, để mọi người biết những nét văn hóa và truyền thống của dân tộc Việt Nam mình. Những màn ca, vũ và kịch hài hước, đặc biệt nhiều màn bằng Đức ngữ, đã được khán giả hoàn nghênh kịch liệt.

Các cô nữ sinh và những chàng gioi về nội trợ đã trổ tài nấu bếp của mình để các quán khách thường thức những món ăn hương vị Việt Nam tuyệt vời. Những lô xố số trong giờ giải lao đã đem lại hào hứng và may mắn cho mọi người không ít.

Một số tiền khà lớn của các quan khách trao tảng đã được ban tổ chức thâu nhẫn và chuyển vào ngân quỹ của con tàu Cap Anamur.

T.B. ghi

Thông báo

• Tại chùa Viên Giác có mở một lớp đan áo "len" cho các Bà và các Cô sau mỗi lần lễ Phật Đinh Kỷ mỗi tháng 2 lần vào chủ nhật thứ nhất và chủ nhật thứ 3 dưới sự hướng dẫn của Đạo Huân Diệu Nhụy. Vây quý vị nào muốn tham gia khóa học trên, xin ghi tên nơi văn phòng của chùa.

• Quý vị nào muốn nhận báo Viên Giác xin gửi tên họ và địa chỉ về chùa để chùa sẽ gửi đến quý vị. Việc ủng hộ để tờ báo sống còn xin quý vị tùy hỉ.

• Thư viện chùa Viên Giác vẫn tiếp tục cho mượn các loại sách thuộc các phái vi Tôn giáo, Văn hóa, Xã hội, Tiểu thuyết, Kiểm hiệp. ... Vây quý vị nào muốn làm hội viên của Thư Viện xin gửi về chùa 1 con tem 1,700M để gửi thư mục và điều kiện mượn sách cho quý vị. Thư viện sắp có thêm một số sách mới và kiểm hiệp về từ Hoa Kỳ. Sau đại lễ Phật Đản sẽ bắt đầu cho mượn.

Quý vị mượn sách và trả sách nhớ gởi cho thời kỳ, xin đừng gởi bằng giấy báo trả về chùa, khiên để bị rách và sách để bị hư. Kính mong quý vị tân tĩnh chiêu cõi cho.

• Quý vị Phật Tử trong thời gian qua có phật hành dùm về số kiền thiết chùa Viên Giác tại các địa phương, xin tiếp tục cố gắng phật hành cho đến 30.4.86 hoặc chậm nhất là 9.5.86 xin gửi cùi về số về chùa. Để ngày xổ số 10.5.86 (thay vì 14.6.86 như đã ghi phía sau giấy số) có đầy đủ những vé để phật hành và biết người nào trúng các lô đã được xổ. Các giấy số phật hành sau ngày này kể như không có giá trị và tất cả các cùi vé số trả về sau ngày 10.5.86 cũng không có giá trị. Kính mong quý vị lưu tâm cộng tác cho.

• Đại lễ Phật Đản 2530 năm nay được lần lượt tổ chức như sau: 9, 10 và 11.5.86 Hannover, 17.5.86 Phật Đản chung các chùa tại Pháp, Khánh Hòa Tây Đức. Ngày 18.5.86: chùa Thiên Minh Lyon-Pháp, Tịnh Thất Bảo Quang-Hamburg, Niêm Phật Đường Tâm Giác München-Tây Đức. Ngày 24.5.86 Lễ Phật Đản tại Na Uy và chùa Pháp Hoa Marsei - lle và lễ nhập hạ an cư 3 tháng của chủ Tăng Ni tại chùa Viên Giác Hannover Tây Đức. Ngày 31.5.86: Phật Đản tại Đan Mạch và ngày Thủ Bát Quan Trai đầu tiên trong 3 tháng hạ tại chùa Viên Giác Hannover. Ngày 15.6.86: Phật Đản chùa Khánh Anh tổ chức tại Paris. Ngày 21.6.86 Niêm Phật Đường Thiên Hòa Tây Đức. Ngày 29.6.86 cũng có thể là Lễ Phật Đản cuối cùng được tổ chức tại Hà Lan.

• Chi Hội Cứu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh tại Tây Đức vừa gửi thư mời đến các thành viên xa gần để họp bầu Ban Chấp Hành. Chi Hội nhiệm kỳ 86-88 và chuẩn bị tham gia biểu tình ngày Quốc Hận 30.4, vào lúc 11 giờ ngày 26.4.86. Phiên họp sẽ được tổ chức tại tu sĩ gia Võ Thành Văn (DS 9) Gustav-Overhoff Str. 2 - 4020 Mettmann süd (gần Düsseldorf). Vây mời thành viên của Chi Hội, xin liên lạc về địa chỉ trên.

Giới thiệu

• Trong thời gian qua chùa Viên Giác đã xuất bản và ấn đồng quyền Hoa Nghiêm Nguyễn Nhân Luân của Hỏa Thượng Khánh Anh. Sách xuất bản lần đầu tiên Phật lịch 2496-1952 tại Việt Nam và được tái bản lần đầu tại Tây Đức năm 1986. Sách dày 232 trang. Nội dung rất sâu sắc, phong phú, rất có giá trị về tâm thức. Muôn đời Bộ Kinh Hoa Nghiêm của Thượng Tọa Thích Trí Tịnh dịch 8 cuộn, dày hơn 4.000 trang, quý vị nên đọc trước bộ luân này. Đây thuộc về luận tối thượng thừa của Phật Giáo. Giá sách 12DM một quyển cộng thêm cước phí.

• Ngoài ra chùa cũng đã in kinh Pháp Cú - đánh máy lại bản mới nhất được định chính bởi Tắc giả - Thượng Tọa Thích Minh Châu năm 1977. Sách dày 70 trang, gồm các bài kê tung hoành toàn bằng tiếng Việt dịch từ nguyên bản tiếng Pali rất thâm trầm tề nhị. Đây là một quyển kinh được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất trên thế giới. Giá ưng hộ 40M chưa kể cước phí. Quý vị muôn có 2 sách trên, xin liên lạc về chùa Viên Giác Hannover.

• Quyển Cố Túy Nghi Lê Phật Giáo của Thượng Tọa Thích Tín Nghĩa cũng đã được chùa Viên Giác tái bản. Sách dày 390 trang, bìa in rất trang nhã. Nội dung rất phong phú cho các lễ nghi tại chùa cũng như tại tư gia trong các vấn đề quan, hôn, tang, tế... Giá phát hành 12, 00 DM một cuốn. Sách có tại chùa Viên Giác Hannover, chùa Khánh Anh Pháp, Phật Học Viện Quốc Tế, Tổ Đinh Từ Đàm Hoa Kỳ, và chùa Pháp Bảo Ðức.

• Trong thời gian tới chùa sẽ in quyển Ngôn Ngữ Văn Chương và Thi Ca Thiền Phật Giáo của Đạo Huân Tâm Trí. Một tác phẩm mới nhất về Phật Giáo được xuất bản lần đầu tiên tại Hải Ngoại. Quý vị nào yêu chuộng thi ca - nhất là Thiền nên ăn tông và có đóng bàn bè hùn phước ăn tông quyền Thiền thi này. Giá Đinh Đạo Huân Tâm Trí đã cung đường 1.000 US\$ để ăn tông quyền này và mong quý Phật Tử xa gân hổ trợ thêm.

• Chùa Khánh Anh (Paris) và chùa Viên Giác Tây Đức sẽ hùn 1 phần trong việc tái ăn tông quyền kinh Đại Bát Khả do Thượng Tọa Thích Trí Tịnh dịch và được phát hành năm 1972 tại Việt Nam. Bộ kinh dày trên 1.000 trang, phi tần án loát gần bằng bộ Phật Học tự điển. Vây kinh mong quý Đạo Huân và quý Phật Tử xa gân hùn phước ăn tông bộ kinh trên. Công đức thật vô lượng vô biên. Ngày nay tại Việt Nam các kinh sách không được xuất bản lưu hành; ở đây chúng ta có đầy đủ phương tiện nên góp sức với các chùa để hoằng truyền Phật Pháp, phổ biến giáo lý Phật Đản, biệt đâu ngày sau chúng ta còn có cơ hội mang Phật Pháp trở lại Việt Nam, khi quê hương chúng ta đã thanh bình thịnh trị.

• Hiệp Hội Dr. Hermann Schmitt-Vockenhausen-Stiftung tại Bad Soden vừa mới xuất bản 1 quyển sách nhan đề là "Weckt die Vergangenheit noch Sehnsüchte, Nehmt oder Alpträume?" - Lyrik und Kurzprosa von Indochina Flüchtlingen. Với sự giới thiệu của ông René van Rooyen đại diện phủ Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại nước Đức. Nội dung sách gồm có 16 người Việt, Miến, Lào đang tị nạn tại nước Đức viết các đoạn văn và thơ về cuộc hành trình tị nạn của họ trong quá khứ và nỗi ước mơ về tương lai tại xứ này. Sách dày 56 trang, bìa in 4 màu, loại sách bỏ túi. Giá phát hành 6,50 DM. Quý vị nào muốn có sách xin thư về Dr. Hermann Schmitt-Vockenhausen-Stiftung 6232 Bad Soden.

• Trong thời gian qua tại Đức có thành lập thêm 1 Niệm Phật Đường tại Düsseldorf lấy tên là Niệm Phật Đường Thiên Hòa do Bai Đức Thích Minh Phú Trụ Trí. Vây mời sự liên lạc xin gởi về địa chỉ: Münsterstr. 123 - 4000 Düsseldorf 30. Tel.: 0211-463435.

Nhấn tin

• Hội Hồng Thập Tự tại München (DRK - Suchdienst Infanteriestr.

7A, 8000 München 40) đắc trách về việc tìm kiếm thân nhân, có gởi đến chùa Viên Giác một mẫu nhân tin như sau:

Ông Ông Bảy hiện ở tại đảo Puerto Princesa City, Palawan, Philippines
tôi muốn tìm Ông Nguyễn Văn Quý (tư là Điện) khoảng 57 tuổi. Sinh
quân tại Nha Trang là tín đồ Phật Giáo. Địa chỉ tại quê nhà là :
Vịnh Nguyễn, Nha Trang, Phú Khánh, Việt Nam, ngày nay tháng 4 năm 85
đến Đức trong chương trình Đoàn Tu Gia Định với thân nhân tại Đức
xin cho biết tin về địa chỉ trên, hoặc qua địa chỉ Hồng Thập Tự -
München chuyển giao để biết tin tức gia đình.

Tổ chức Tranh Đấu đối nhân quyền tại Việt Nam của người Việt
ở Hải Ngoại - Postfach 3763 - 3000 Hannover 1, Tel.: 02536-1781 -
vừa ra một văn thư tiếng Việt gởi đến các tổ chức Hội Đoàn Việt
và một thư bằng tiếng Đức gởi đến các Thủ Tướng của các Tiểu
Bang cũng như các cơ quan công quyền nhằm kêu gọi giúp đỡ chiếc
tàu Cap Anamur II ra khơi với người tị nạn trên biển đông.

Mời sự ủng hộ xin gởi về Spendenkonto Nr. 222-22222 Stadtsparkasse
Köln. Projekt: "SOS für Vietnam - SP". Ngoài ra quý vị có thể xem
bài "CỦU TỐI VỚI" để biết thêm tin tức.

Cần gặp bạn học là anh Ngô Chí Dũng đã đến Đức được 6 năm,
đã cùng với 5 anh chị em, họa sĩ đang ở Karlsruhe; nhưng không có
địa chỉ. Xin liên lạc về bạn là : Nguyễn Mộng Sâu - Hermann Brill
Str. 8, 6200 Wiesbaden. Hoặc ai biết xin chỉ dùm. Thành thật đa tạ.

Chồng là Trần Văn Tư, vợ tên là Nguyễn Thị Lê muốn tìm các
cháu : Trần Thành Liêm-1968, Trần Thị Mỹ Dung-1970, Trần Thành
Phước-1972, Trần Thị Mỹ Hạnh-1973. Các con đã vượt biển bảy giờ
đến, trước các con là địa chỉ 459 Thiệu Trị, Chợ Phù Lỗ, Quận 6, TP.
phố Sài Gòn. Hãy liên lạc về với cha mẹ hiện ở tại :
Nguyễn Thị Lê - 13 Ruttiweg, 3047 Bremgarten - Suisse
Tel.: 4131-233846.

Muốn tìm cháu trai con của người anh, hiện đang ở Hà Lan với
người dì tên là Phạm thị Lý, trước đây ở địa chỉ Pareig Ras : 53,
Speykenisse - Holland. Nay đã xin thư về cho người thân trong
gia đình là : Thích Minh Lộc 9250 Columbus Ave. Sepulveda CA
91343 - USA để biết tin.

Cám ơn

Trong thời gian qua chùa Viên Giác đã nhận được các sách báo sau
xin cảm ơn dưới đây :

ĐỨC : Viên Đingo số 7; D + C; Bản tin Tâm Giác số ra mắt Xuân Bình
Dawn; Sự Thực số 3; Dân Chúa Âu Châu số 47, 48; Hoài Hương số 7;
D + C; Tây Đức kiều Bão số 152, 153; Bệnh liệt khênh; Dörfliehe-
Kulte im traditionellen Vietnam; Đức Lập số tháng 2 và 3/86; Việt
Nam Tư Do số 10; Tätigkeitsbericht 1985; Flüchtlingshilfen heute
an den Grenzen des Humanität: Development and Cooperation; Weckt
die Vergangenheit noch Sehnsüchte, Wehmutter oder Alpträume? Việt
Nam điện bao.

PHÁP : Quê Mẹ - Giải phẫu Xuân Bình Dần 1986; Kinh Pháp Cú Dụ -
Kinh Pháp Cú (bản tiếng Pháp); Lời Chúa 66 và 67; Điện Dần Xuân
Bình Dần; Con Đường tu tập; Nhân Quyền (bản tiếng Pháp).

BR: Vượt Sông số 40.

ANH : Linh Sơn Anh Quốc số 15 và 16.

HÓA KÝ : Bồ Đề số 17; Nguồn Sóng số 1, 2, 3, 4; Chân Newsletter
Thánh Niên Hành Động số 4, 5, 6; Thể hiện thông nhất; Chùa Phật
Tử; Xuân Bình Dần; Tập San Phật Học số 4; Viên Giác số 8; Bản tin
Cô Lâm số 15.

CANADA : Chính Giác số 6; Lá Thư Bồ Lão số 28; Xuân Bình Dần Chùa
Quán Âm; Tạp chí Liên Hồi số 14; Dân Quyền số 94/95; Liên Hoa số
50; Sen Trắng - Nội San đệ nhất chu niên GĐPT Quán Âm Montréal;

ĐC : Cho cây rừng côn xanh lá (chùa Pháp Bảo); Pháp Bảo số 13.

NHẬT BẢN : Tư chủ số 46. **HỒNG KÔNG :** Trung Ngoại số 357.

ĐÀI LOAN : Hiện Đại Phật Giáo.

Giải đáp tranh vẽ XEM HÌNH ĐỌC TÊN của họa sĩ BẢO THẠCH

- | | |
|--|------------------------------|
| 1/ Hoa hồng | 31/ Hến |
| 2/ Hoa xà | 32/ Hình ống |
| 3/ Hồ rượu, Hồ lô | 33/ Hình bình hành |
| 4/ Hồ ly | 34/ Hình lục lăng |
| 5/ Hoa sỉ | 35/ Hình cầu |
| 6/ Hoa Kỳ (Mỹ quốc) | 36/ Huy chương |
| 7/ Hồ mang (Rắn hồ mang) | 37/ Hộ mã |
| 8/ Hồ Hùm | 38/ Hải đảo |
| 9/ Hát hảu (đá bảng 2 chân sau) | 39/ Hòn rồng |
| 10/ Hành già, Hành khất | 40/ Hòn mứt |
| 11/ Hạch tâm, Hạt nhân | 41/ Hoạt họa |
| 12/ Hải cẩu | 42/ Hoàng Hoa Thám |
| 13/ Hải âu | 43/ Hoành phi |
| 14/ Hành, Họ | 44/ Huy hiệu |
| 15/ Ha canh | 45/ Học sinh, Học trò |
| 16/ Hòa hoan | 46/ Hải |
| 17/ Hói đầu | 47/ Hành lý |
| 18/ Hòn nhân, Hòn nõm | 48/ Hải cốt |
| 19/ Hải Giang | 49/ Học văn |
| 20/ Hải Ninh | 50/ Hảng không mâu ham |
| 21/ Hoàng Liên Sơn | 51/ Hào (Rahn nước đèo quanh |
| 22/ Hồng Hà | 52/ Hòn thư biếu thành cao) |
| 23/ Hòn Nỗi | 53/ Hảng rào |
| 24/ Hải Phòng | 54/ Hải đăng |
| 25/ Hòa Bình | 55/ Hái miêng |
| 26/ Hương Giang | 56/ Hải nhỉ |
| 27/ Huê | 57/ Héo |
| 28/ Hòn Giang | 58/ Hoa huê |
| 29/ Hòn Tiên | 59/ Hồng tâm |
| 30/ Hải tặc |
 |
| 60/ Hướng dương | |
| 61/ Hợp lưu (nơi các dòng sông gặp nhau) | |
| 62/ Hạ lưu (phía dưới của dòng sông) | |
| 63/ Hạt trại | |
| 64/ Hít le | |
| 65/ Hòn hít | |
| 66/ Hup (lặn xuống dưới nước) | |
| 67/ Hiệu sách (Hàng hóa) | |
| 68/ Hòn mẩy | |
| 69/ Hòn quẹt (Hòn diêm) | |
| 70/ Hướng sen đê tắm | |
| 71/ Hù | |
| 72/ Heo | |
| 73/ Hòn cõi | |
| 74/ Hoa hòn | |
| 75/ Hướng vòng | |
| 76/ Hiệu số (kết quả của tính trừ) | |
| 77/ Hồ điệp (bướm) | |
| 78/ Hòn như nhau (giống hệt nhau) | |
| 79/ Hòn sỏi | |
| 80/ Hòn thuỷ | |
| 81/ Hòn lô | |
| 82/ Huyết quản (mach máu) | |
| 83/ Hòn số (số không có đơn vị kèm theo) | |
| 84/ Hòn | |
| 85/ Hòn nước | |
| 86/ Hòn | |
| 87/ Hướng đạo sinh | |
| 88/ Hòn diêm sòn | |
| 89/ Hòn tiền | |
| 90/ Hung dữ, Hung ác, Hung tàn | |
| 91/ Hòn lô | |
| 92/ Hòn | |
| 93/ Hòn non | |
| 94/ Hòn đơn, Hòn phiêu | |

Theo đúng lời hứa, ban nào đáp đúng hết sẽ
được tặng một cuốn CẨU ĐẤT DÂN GIÁN của
Bàng Bá Lân do nhà xuất bản QUẾ HƯƠNG gửi
tặng. Bởi với các bạn giải đáp sai chút ít
sẽ nhận được phần thưởng khuyến khích và
xin hẹn sẽ gặp lại Quý bạn trong kỳ thi vào
đầu năm Đinh Mão với các hình vẽ đắtцен
bắt đầu bằng chữ M của họa sĩ BẢO THẠCH và
nhà xuất bản QUẾ HƯƠNG.

TIN TUC THOI SU THE GIỚI

Thời sự thế giới bước vào những tháng đầu của 1986 đã có nhiều biến chuyển quan trọng. Các lãnh vực chính trị, kinh tế thế giới đã chuyển biến đổi dấp. Từ sự ra đi của chế độ Marcos từng tồn tại 20 năm được Mỹ yểm trợ moi mòn, đến vấn đề dầu sút giá trên thị trường quốc tế, cùng sự phá giá đồng dollar Mỹ...

Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin tức được đưa lên hàng đầu trong những tháng vừa qua.

"Trung quốc phải trên 30 năm sau mới thấy sự sai lầm của chủ nghĩa CS, CSVN sau 10 năm đã nhìn thấy sự sai lầm ấy!". Theo nhận xét của giới phân tích tình hình chính trị thế giới, những chuyên hướng trong đường lối kinh tế CSVN trong những tháng qua, đã tạo những biến động sinh tử đến quyền hành của giới chấp bu CSVN. Các phe nhóm bảo thủ và sửa sai đã công kích lẫn nhau. Trong khi đó tin tức Lê Duẩn đau thân nặng phải đi Nga trị bệnh được loan ra. Duẩn đã không xuất hiện trong ngày Tết Nguyên Đán Bính Dần, cũng như kỷ niệm Cường Đài Viễn Cảnh Mạng 2-2. Một khác cung theo tin của tạp chí K.T.V.D (Kinh Tế Viễn Đông) số trong tuần tháng 01/86 Trần Phượng, Phó Thủ tướng đặc trách kinh tế được coi là một lý thuyết gia kinh tế của đảng CSVN đã phải từ chức. Tin được cơ quan thông tấn VN loan đi "hội đồng nhà nước đã quyết định cách chức Trần Phượng", nhưng đã không đưa ra lý do cách chức này. Được biết Trần Phượng là Phó Thủ tướng, Thành viên Ủy ban Trung Ương đảng đặc trách chương trình phát triển kinh tế. Trần Phượng được bao chí quốc tế mô tả, mặc dù là người tham gia chủ nghĩa Mát-xít nhưng lại là người có ý hướng am hiểu nhưng ưu điểm của chủ nghĩa tư bản. Trong những lần nói chuyện với phái đoàn ngoại giao và báo chí Âu Mỹ tối VN, Trần Phượng đã đưa ra những lời tuyên bố đầy bí quan về chính sách kinh tế hiện tại của CSVN. Những lời nói này đã khiến trở thành những lời phê bình vào đậm đà đối với CSVN. Va có lẽ do là nguyên nhân đưa tới sự mất chức của Trần Phượng. Một khác các giới chính trị cũng cho rằng Trần Phượng là con đê tê thân của nhóm Duân-Thọ để xoa dịu đậm đà bảo thủ trong Đảng CSVN trước những cái cách kinh tế trong những tháng vừa qua.

Một khác bắt đầu từ 01/86 CSVN cho áp dụng bộ Hình Luật mới được mô tả là rất hà khắc. Bộ luật này đặc biệt lưu ý những tội phạm chính trị và kinh tế. Đại đê xin ghi lại với nét chính sau đây:
-chống phá nhà nước XHCN, phạt tù 12 năm đến tử hình - (tội phản động)
-cố tự tử bằng cách đốt hoặc tuyên truyền chống CNXH, tù 3 đến 10 năm (phản cách mạng).
-tội vuột biển cung liết vào tội trên.
-phó biến văn hóa phản động, tù 6 tháng đến 12 năm.
-ân cấp tài sản XHCN, cơ thể bị tu hình...

Một đê bộ Hình luật được coi là rất khắc khe nhưng thực tế những ai đã tung sống dưới chế độ CS đều biết rõ, mọi luật lệ chỉ là hình thức. Đam Đặng viên, cán bộ CS đã áp dụng những luật lệ "đã thu" đối với nhân dân còn gấp 100 lần các luật lệ này. Hình ảnh Phạm Văn Đồng đang hì hục đưa giòn với dân chờ Nhật trong khuôn viên Bác Bộ Phủ Hà Nội được phóng viên tuần báo Newsweek chụp lại và đăng tải. Qua hình ảnh này, có người đã nói "đam lanh đảo Hà Nội khoái chơi đưa với sức vật nên đã mang lòng căm thù ra chấn dàn, tri nước". Có lẽ câu nói trên đã diễn đạt trọn vẹn ý nghĩa của luật lệ VN bây giờ.

Trong khi đó vào đầu năm dương lịch 86, nhiều báo chí thế giới đã loan tải những tin tức về những chuyến "phà ty nạn" do đậm đà cán bộ CS tổ chức. Được biết những chiếc tàu này được những chiến ham của hải quân CSVN hộ tống đưa tới gần biển của các xứ Thái Lan, Ma Lai và Nam Dương. Sau đó các người ty nạn được đỡ lên bờ, các tàu này lại về rước khách tiếp. Được biết vào khoảng tháng 10 năm ngoái, ngoài trường Nam Dương đã phản nán với Nguyễn Cơ Thạch nhân chuyến viếng thăm của Thach tại Nam Dương về vấn đề xuất cảng người của CSVN, nhưng Thach đã lờ đi và nói tránh qua vấn đề khác.

Theo tin tức của những người ty nạn tại Thái, Ma, Nam Dương thì hành khách của những chuyến "phà ty nạn" của nhà nước CSVN phải đóng 4 lưỡng vàng y đổi với người lớn và trẻ em dưới 12 tuổi đóng 2 lưỡng.

Một khác về lãnh vực ngoại giao trong những tháng vừa qua CSVN đã dùng mọi thủ thuật luôn cùi van xin để xin quan hệ với Mỹ. Một vai diễn hiệu cho thấy các trại lay lục của tập đoàn Hà Nội đã lay động các tay "lai buôn" chuyên buôn bán, bán đồng minh của Mỹ. Một phái đoàn Mỹ do thủ trưởng quốc phòng Richard Armitage cầm đầu cùng với thủ trưởng ngoại giao đặc trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương Paul Wolfowitz đã tới Hà Nội. Cuộc hội kiến giữa phái đoàn Mỹ và Hà Nội do Thach cầm đầu đã diễn ra. Sau đó có cuộc di thám viếng vai nói có máy bay Mỹ bị bắn rơi trong những năm chiến tranh trước đây. Thach cũng mời phái đoàn Mỹ thiết lập một văn phòng thường trực ở Hà Nội để chuyên lo vấn đề đào bới tìm kiếm cốt lính Mỹ. Phía Mỹ đã đồng ý lập một văn phòng kỹ thuật

Việt nam

Hơn 20 năm trước, Trưởng Chính lý thuyết gia hàng đầu của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội, đã đưa ra nhận xét về chủ nghĩa tư bản như sau: "đây là chủ nghĩa biếu trung của áp chế, bóc lót không thương xót, là một loại ác quỷ cực kỳ để man hàng ngày đang hoành hành ở các quốc gia trong chủ nghĩa tư bản!". Với những lời đao búa lật miệt thị của Trưởng Chính này đã trái ngược. Trong mấy tháng qua CSVN đã chuyển động lớn trong hệ thống kinh tế cũ, đang mon men áp dụng những phương thức của kinh tế tư bản mà bấy lâu nay chúng mat sát. Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiết và Trần Phượng đang đổi mới lực pha bó những cấu trúc cũ của chủ nghĩa kinh tế CS mà lâu nay chính tập đoàn này coi như khôn vang thước ngọc. Nay đậm "định cao trí tuệ" đã mở mắt thấy trước đây họ mù lòa, ngu dở. Vào ngày 23-9-1985 chính phủ Hà Nội công bố một hệ thống trả lương mới cho công nhân viên nhà nước và bộ đội. Cách tính lương bằng căn cứ vào tiêu chuẩn, mức độ khó của việc làm hoặc tài năng cần thiết để hoàn tất một công việc. Và chậm dứt trễ cập vào thực phẩm cho đảng viên, cán bộ và công nhân viên và khôi phục trả lương bằng tiền mặt. Với phương thức hoạch định tiền lương của kinh tế tư bản này đã được đậm lanh đạo CSVN áp dụng. Sự việc này đã gây ra những xáo trộn, làm suy yếu lòng tin tưởng của đảng viên, cán bộ bị hao tổn. Quan trọng hơn nữa là tình hình của đậm đảng viên, cán bộ CS giao động mạnh về những sai lầm to lớn mà đảng và nhà nước CS bao lâu nay đã lầm. Sự chuyển hóa sang thiên đường XHCN là một chuyện không tưởng.

Một khác trong những năm qua, với những khó khăn kinh tế ngày một chồng chất, Sô viết và khôi Cộng sản Đông Âu không thể nào giúp đỡ CSVN để phục hồi kinh tế được. Tập đoàn lãnh đạo Hà Nội đã dùng mọi thủ thuật tu mờ gọi đến van xin lay lục các quốc gia kinh nghệ Âu Mỹ giao thương cung hưa hen nhưng thay đổi trong chính sách cai trị là khác với dân chúng và hiệu chiến với các lân bang. Cho tới nay có lẽ đã có quá nhiều điều kiện giới lãnh đạo Hà Nội phải chấp nhận, do các quốc gia Âu Mỹ đặt ra để được sự giao thương của các quốc gia này. Sự kiện trên được tạp chí Kinh Tế Viễn Đông (F.E.E.R) ghi lại lời tuyên bố của một doanh gia Nhật

đến Hà Nội.

Sau cuộc viếng thăm của phái đoàn Mỹ ở Hà Nội về, bộ ngoại giao Mỹ đã đưa ra lời tuyên bố: "vẫn để tìm kiếm xác lính Mỹ không thể hoàn tất trong 2 năm".

-chưa bao giờ Mỹ lại được Hà Nội tao cho điều kiện tốt đẹp để tìm kiếm xác lính Mỹ như hiện nay.

Qua cuộc thăm viếng trên người ta đã không thấy phái đoàn Mỹ đã đồng ý với những tư nhân cải tạo VNCH còn bị CSVN giam giữ. Một khác vào tháng 10/85, 30 chuyên gia kinh tế của giới tư bản Mỹ đã tới Hà Nội và Saigon. Một công ty dầu hỏa của Mỹ đã chuẩn bị tới VN khaithác dầu cung với công ty dầu của Anh và Nhật cũng đã nhảy vào với cuộc triển lãm của các công ty Nhật như Toyota Nissan, Hitachi... trong 10 ngày ở Saigon. Đây được coi là một cuộc triển lãm đầu tiên của một quốc gia tư ban d'VN từ sau ngày 30-4-75.

Theo giới quan sát quốc tế với các mặt hàng được triển lãm, dân chúng VN hiện nay khó có thể du lịch mua được trừ những tên hàng viền gốc cổ lớn...

Theo tạp chí KTVN số phát hành vào cuối tháng 3/86 đăng lại tin của nhật báo Nhân dân vào ngày 1-3-86 phát hành tại Hà Nội, có ghi rằng, một nhân viên cao cấp Mỹ tuyên bố "có tinh cách ham hao" "Mỹ có thể dùng tối ưu lực, nếu thấy cần thiết để giải cứu cho các tù nhân Mỹ sống sót còn bị giam giữ" "tại Đông Dương". Một khác mới đây một phái đoàn dân biểu Mỹ đã thăm Hà Nội và tiết lộ có những dấu hiệu cho thấy Hà Nội còn giữ một số lính Mỹ bị giam giữ trong các vùng rừng núi và trong những hầm. Đáp lại lời tuyên bố này Hoàng biển Sơn, phó ngoại trưởng CSVN nói rằng, VN không còn giữ bất cứ người Mỹ nào. Đáp một câu hỏi của báo chí hỏi có thể còn những người Mỹ ở VN mà chính phủ Hà Nội không biết Sơn trả lời: "rất có thể như vậy, vì không thuộc sự kiểm soát của chính phủ". Mới đây cuộc gặp gỡ giữa Mỹ và Hà Nội, 2 bên đồng cam kết sẽ dành cho nhau nhưng để đảng. Hà Nội thí muôn nhưng lời cam kết được ghi rõ ràng, nhưng Mỹ không đồng ý. Về tin còn lính Mỹ bị giam giữ ở VN, Thach nói đây là sự tưởng tượng theo kiểu "Rambo".

Trước khi có lời tuyên bố của dân biểu Solomon, phía Hà Nội đã trên trang hy vọng tháo gỡ được thê mê lấp hiên tại nền quan hệ được với Hoa Kỳ. Nhưng nay vẫn để lại nay thêm những khó khăn mới cho Hà Nội. Chắc chắn sẽ còn nhiều mâu thuẫn, phản bội lẫn nhau giữa "mặt của miopia" đảng.

Trong khi đó một số báo Việt ngữ xuất bản ở Mỹ và Úc đưa theo bản tin của Chử bá Anh từ Hoa thịnh Đồn loan đi, rằng theo tin của Tân Hoa Xã Trung Cộng, một cuộc đảo chính hụt đã xảy ra tại Hà Nội vào dịp Tết. Bình Dân do Hoàng minh Chính, Viên trưởng Viện Triết Học Mật Lô ở Hà Nội, cùng một số tướng lãnh như Đặng Kim Giang, Tổng cục trưởng Cục Hậu cần quân đội, Chu Văn Vinh là Thiếu tướng Tư lệnh quân Khu 2, Vũ Đình Huỳnh, Vũ trưởng Vũ Lê Tân Bộ ngoại giao... Cuộc đảo chính dù đánh vào ngày 3-2-86, ngày kỷ niệm thành lập Đảng CS Đông Dương nhưng thất bại, một số bị bắt giữ. Tân Hoa xã của Tr. Quốc có mơ cuộc phỏng vấn Tướng Dương hiền Quốc trong lực lượng đảo chính và đang tự nan tại Trung Quốc.

Đặc biệt tin trên chí được Tân Hoa xã của Trung Quốc loan tải, còn các báo chí Á châu và Âu Mỹ không hề đả động tới. Tạp chí KTVN ở Singapur cũng không có một tin nào về vụ đảo chính hụt này cả, mặc dù tạp chí có loan tin Duẩn đau thần nặng phải qua Nga trị bệnh và phó Thủ tướng Trần Phương bị mất chức.

đường phố. Khác với các nhà lãnh đạo của Âu châu, Palme vẫn tin rằng với một tinh thần thực sự dân chủ của Thụy Điển, các phe nhóm đối lập có thể tranh thủ tài nghị trường. Palme cũng tự hào rằng mô hình tinh thần xã hội của Thụy Điển là toàn hảo so với tất cả các quốc gia Âu châu trong sinh hoạt chính trị.



Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme - người được mệnh danh là "bản cát dân nghèo và áp bức, đã bị kẻ vô danh theo dõi và ám sát trên đường phố tại Thủ đô Stockholm vào đầu tháng 3-86

Chiều 6 phút vào quá nửa đêm sau khi bị bắn, Olof Palme đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Sabbatsberg. Palme là nhà lãnh đạo thứ 2 của Thụy Điển bị ám sát chết sau vua Gustav V và 3 cũng bị bắn chết khi đang ở trong bệnh viện.

Cho tới nay hung thủ ám sát Palme vẫn cao bay xa chạy. 650 người có khuôn mặt hao hao giống kẻ sát nhân mà hình dung được một phụ nữ tinh có nhìn thấy sau khi hung thủ bỏ chạy. Phu nữ này đã mô tả lại nét mặt và cảnh sát Thụy Điển đã đưa theo đó vẽ ra hình hung thủ. Một thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi là thủ phạm, nhưng qua các cuộc thẩm vấn có lẽ kẻ sát nhân không phải là thanh niên này.

Được biết Olof Palme là lãnh tụ xứ Bắc Âu luôn có lập trường chống Mỹ. Trong năm 1968 khi Mỹ bом Bắc Việt, Palme đã cùng với một số nhà ngoại giao Hà Nội tuần hành trên đường phố Stockholm chống Mỹ. Trong các năm gần đây mỗi lần Mỹ và Thụy Điển có những căng thẳng, khi Palme phản đối Mỹ trong vấn đề Nicaragua. Một khác Thụy Điển là quốc gia Âu châu duy nhất còn viễn trú ch CSVN với dự án nhà máy giấy Bãi Rằng trị giá 650 triệu đô la. Sau khi CSVN chiếm Cam bốt vào cuối năm 1978, (Dự án này đã thất bại, một số chuyên viên Thụy Điển đã bỏ về nước).

Sau cái chết của Palme, quốc hội Thụy Điển đã bỏ phiếu tín nhiệm Ingvar Carlsson làm Thủ tướng. Tân Thủ tướng Carlsson được mô tả là người tháo vát, linh hoạt, trước từng là Tổng trưởng Giáo dục. Ông tuyên bố vẫn trung thành với khuyễn hướng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng tiền nhiệm và không thay đổi chính sách đối ngoại. Vào tháng 4-86 Carlsson sẽ qua Nga gặp Gorbatschov.

Tây Ban Nha

O.K. : NATO

Vào thường tuần tháng 3-86 trên 750.000 dân chúng Tây Ban Nha đã tuần hành trên đường phố thủ đô Madrid với mục đích yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Felipe González Márquez thực thi lời hứa là Tây Ban Nha rút ra khỏi khối NATO. Được biết cuộc biểu tình do các phần tử thiên tá, CS và phản chiến tổ chức. Đàm biểu tình được gọi Thủ tướng Marquez là một loại các kế thay đổi màu sắc và một tên nói láo. Trước sự chống đối ngày một lan rộng Thủ tướng Marquez đã quyết định một cuộc trưng cầu dân ý là Tây Ban Nha nên là hội viên NATO hay rút ra. Một kết quả bất ngờ đã xảy ra trái với tất cả những con số của các cơ quan thăm dò: 52,5% dân chúng Tây Ban Nha

Thụy Điển

THỦ TƯỚNG PALME - BẢN CỦA DÂN NGHÈO VÀ ÁP BỨC BỊ ÁM SÁT.

2 phát súng do một kẻ vô danh đã bắn và kết thúc cuộc đời của Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme, cũng được báo chí đặt tên cho là "người bạn của dân nghèo và áp bức". Vào một buổi chiều đầu tháng 3-86 tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, Thủ tướng Olof Palme, 59 tuổi, cùng vợ Lisbeth sau khi xem xong phim "The brothers Mozart" một phim mới của Thụy Điển, cả hai người cùng đi dạo trên

muốn vẫn là hội viên NATO và 39,8% muốn rút khỏi.

Được biết trong cuộc ván đồng bầu cử 1982 Marquez tuyên bố nếu đắc cử, Tây Ban Nha sẽ rút ra khỏi NATO, nhưng sau khi đắc cử ông đã thay đổi lập trường và chủ trương Tây Ban Nha phải ở trong NATO. Tuy nhiên lãnh tụ Đảng đối lập Manuel Fraga, người chủ trương Tây Ban Nha phải ở trong khối NATO nhiều hơn Marquez thì cho rằng trong cuộc bầu phiếu vào cuối năm nay Marquez sẽ lại thay đổi lập trường nếu tham dự có thể thất cử. Tây Ban Nha là một trong 16 quốc gia hội viên của khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Libya

NGƯỜI KHÙNG GADDAFI HOÀNG SỐ

Sau vụ thảm sát của khủng bố quân Palestine nhóm này do chính phủ của Đại tá Gaddafi đã đầu gãy ra ở phi trường Rome và Vienna làm cả trăm người vừa chết vừa bị thương. Mỗi quan hệ giữa Mỹ và Libya bây giờ này càng thăng, nay lại trở nên nóng hổi hơn. Để gọi là cảnh cáo chính phủ Libya, Hoa Kỳ đã bắt đầu liên hệ ngoại thương, đồng thời gửi 2 hàng không mẫu hạm Coral Sea và Saratoga tới vùng biển Sidra của Libya; Hàng trăm phản lực cơ chiến đấu cùng 23 chiến hạm đã trải dài dọc vùng biển của Libya.



Đại tá điện mừng Gaddafi đưa tay nắm tay với Tổng thống Hoa Kỳ.



Phản lực cơ chiến đấu mang loại bom F111 cất cánh từ hạm đội Saratoga để bom hủy diệt các chiến hạm của Libya.

Trong khi đó Đại tá Gaddafi đã cấp tốc yêu cầu Sô Viết tăng cường viện trợ chiến sự, 12 hỏa tiễn SAM5 đã được Sô Viết thiết bị do thám bờ biển Libya. Các chiến đấu cơ của 2 hàng không mẫu hạm Mỹ đã bay lên kiểm khinh các phi công Libya ngoài 300 dặm, các phi công Libya đã bỏ chạy và sau đó Đại tá Gaddafi tuyên bố lấn ranh cuối cùng là 130 dặm nếu phi công Mỹ xâm phạm là khai chiến. Một khác Gaddafi cũng tuyên bố nếu phi công Mỹ tấn công Libya, Gaddafi sẵn sàng gửi cảm tử quân sang tấn công dân chúng Mỹ ngay trên đất Mỹ. Gaddafi đã được KGB của Sô Viết huấn luyện cho gần 1000 cảm tử quân. Các vũ khí được chế tạo bằng loại chất nhựa hóa học. Với các loại súng này sẽ vô hiệu hóa các máy điện tử phát hiện các vũ khí hàng không loại nơi các vị trí mà lâu nay các cơ quan an ninh phi thường thường dùng.

Người ta cứ nghĩ rằng Hoa Kỳ chỉ thị oai với Libya, đó cao mà không đánh. Nhưng mới ước đoán đều sai. Vì Tổng thống già nhất của lịch sử Hoa Kỳ đã tỏ ra quyết tâm hơn trong vấn đề ngăn chặn CS. Vào 11 giờ 30 đêm (giờ Hoa Kỳ) 23-1, 3 hàng không mẫu hạm Mỹ bắt đầu tung lên 150 phản lực có tên là "thao lược" trên vùng biển Libya. Sau đó vào 24-3 lúc 1 giờ khuya, 2 tàu chiến thuộc hạm đội xâm nhập lấn ranh mà Gaddafi cho là "lấn ranh chết", phía Libya đã sử dụng SAM5 nhưng không kết quả. 2 chiếc MIG 25 của Libya bay lên nghinh chiến nhưng bị phi công Mỹ ruột cháy. Kế đó Libya tiếp tục dùng SAM5 và SAM2 bắn phi công Mỹ, nhưng không phi công nào rơi. Phi công Mỹ bắt đầu đánh dập 3 chiến hạm của Libya ở trong và ngoài "lấn ranh chết". Sau 5 ngày "thao lược" TT Mỹ tuyên bố ngừng. Tổng Trưởng quốc phòng Mỹ Weinberger nói cuộc hành quân đã đạt kết quả tốt đẹp. Người ta không biết có có ván Sô Viết nào bị tu thương trong cuộc hành quân này không?

Dân chúng Mỹ đã tỏ ra phản kháng trong hành động cứng rắn này với Libya của TT Reagan. Tuy nhiên phía quốc hội có nhiều phản ứng trái ngược. Có lẽ cuộc khung hoảng sẽ còn kéo dài, nếu Gaddafi còn trả đũa bằng các cuộc khung bối dân chúng Mỹ trên đất Mỹ.

Nicaragua

CHUYÊN DÀI CHỐNG CỘNG

Quốc hội Mỹ đã bác đề nghị của hành pháp với số tiền 100 triệu đô la viện trợ cho phe kháng chiến Nicaragua. Cuộc ván đồng của chính phủ Reagan đã được quốc hội chuẩn chỉ số tiền trên đã hao tổn nhiều thời gian và sức lực nhưng không có kết quả. Một khác nó còn mang màu sắc của một cuộc tiến ván đồng cho cuộc bầu cử một số ghế dân biểu và nghị sĩ trong tháng 11-86.

Được biết trong năm trước đây với sự yểm trợ đối đầu của Mỹ, qua sự tiếp tay trực tiếp của C.I.A, 15.000 khang chiến quân chống chế độ Mát xít Nicaragua đã có những hoạt động trên 3/4 lãnh thổ. Nhưng trong thời gian gần đây, mức viện trợ sút giảm và quốc hội Mỹ kiểm soát gắt gao nhưng hoạt động của C.I.A. Giám đốc cơ quan tình báo C.I.A đã phải ra điều trần trước ủy ban an ninh thường viễn. Cho tới nay chỉ còn 4000 khang chiến quân, còn đủ tiếp liệu để hoạt động. Được biết lực lượng chính của phe kháng chiến là lực lượng dân chủ Nicaragua (F.D.N) có khoảng 15.000 với 4 hàn cư ở xứ Honduras; 2 nhóm nhỏ hơn thi hoạt động bên trong và phía Nam Nicaragua có hàn cư ở Costa Rica. Trong thời gian gần đây vì thiếu tiền Mỹ viện trợ nên lực lượng FDN chỉ hoạt động cầm chừng và huấn luyện. Còn 2 nhóm nhỏ hình thành mỏng mảnh và cuộc tấn công nhỏ.

Trong khi đó quân đội của chính phủ Nicaragua tham gia được Sô Viết viện trợ các loại trực thăng MI.8 và MI.24 và các trong pháo cỡ nòng, mặt khác có nhiều cố vấn Cuba ở Nicaragua.

Được biết bước qua năm thứ 7 của chế độ Mát xít Nicaragua thì trận chiến ở đây vẫn còn dài dằng, tuy nhiên nó mang một tính cách quan trọng cho tương lai về an ninh của Hoa Kỳ vào nhưng năm tới đây, vì tại Nicaragua phe Mát xít và phe Thần học giải phóng của các Linh mục La Mã cấp tiến phối hợp cầm quyền. Nicaragua được coi là thí điểm của phe Thần học GP ở Mỹ chúa La tinh. Một sự vụ nồng nhiệt của chế độ Mát xít ở Nicaragua sẽ đe doạ an ninh toàn vùng Mỹ chúa Latinh cũng ảnh hưởng tới nền an ninh chính trị tại Hoa Kỳ, đồng thời nguy hại cho sự hợp nhất của Giáo Hội Thiên Chúa Giáo La Mã.

Sô viết

DÀI HỘI C.S. ĐẢNG SÔ VIỆT KÝ 27
GORBATSCOV TÓM THẬU QUYỀN HÀNH

Trong bài diễn văn dài 5 giờ 30' của Gorbatschov, trước 5000 đại biểu tham dự đại hội kỷ 27 của Công Đảng Sô Viết, Gorbatschov đã nhấn mạnh vấn đề tham nhũng và thiếu hiếu năng của đảng viên, cán bộ nhà nước Sô viết, đồng thời đưa kế hoạch phát triển nông nghiệp để không iết thuốc thực phẩm ngoại bang. Một khác Gorbatschov lại đưa kết quả trong chiến dịch chống say sưa của nhà nước khi Gorbatschov lên nắm quyền. Được biết da só dân Nga đều nghiên rượu. Trong cuộc họp bắt thường Geidar Aliyev Ủy viên bộ chính trị cho biết nuô sô iết tuc quốc gia thu được do tiêu bán rượu, tri giá 446 tỷ đồng/năm. Từ khi có luật giới hạn bán rượu, chi cồn thu được 66 tỷ đồng, nhưng theo nhà ngoại giao Tây phương thì tin trên của Aliyev có vẻ quá phóng đại, vì nếu như vậy đó đồng một người dân Nga kẽm cá dân ống, dân bà và trẻ em mỗi năm tiêu hết 800 đô la cho tiền rượu.

Một khác trong mối quan hệ với Mỹ, Tổng Bí Thủ Đảng CS Sô viết cũng lập lại đề nghị mà Ông tuyên bố vào 15-01-86 vừa qua trong vấn đề tái giám binh bi giia Nga và Mỹ. Theo đề nghị này Sô viết và Hoa Kỳ cung thao bo tất cả các gian hoa tiễn SS-20, Pershing-2 ở Đông và Tây Âu trong thời gian từ 5 tới 8 năm, cùng với điều kiện Anh, Pháp, không được tối tân hóa thêm vũ khí nguyên tử của 2 xu này. Cho tới năm 2000 tất cả các quốc gia đều giải trừ tất cả các vũ khí nguyên tử. Đáp lại lời đề nghị của Gorbatschov, TT Reagan cho rằng đây là một đề nghị có tính cách xa với và nang mâu sắc tuyên truyền. Reagan cũng đáp lại với một văn thư gửi Gorbatschov, Mỹ đồng ý Sô viết và Nga cung thao gõ tất cả các hoa tiễn đã đặt ở Âu châu và Trung Á châu trong thời gian 3 năm rưỡi, cùng giảm thiểu 50% tất cả lượng hỏa tiễn tầm trung ở Âu Châu và Trung Á châu trong năm tới và các loại vũ khí tầm trung vào năm 1990. Một khác trong đại hội Đảng CS Sô viết kỷ 27 này Gorbatschov cũng nói rằng cần phải có sự tiến bộ trong kỹ giao giao thông và TT Mỹ Reagan chúc ông ta không muôn giao giao nhau để nói chuyện suông.

Ngoài ra đại hội cũng bầu lại hơn 1/2 các Ủy viên trong Trung Ương Đảng- có quan vạch ra chính sách của nhà nước. Có một vai thay đổi với một số trẻ trung hóa Đảng, nhà nước: Lev Zaikov, 62 tuổi, Chủ tịch Đảng ở Leningrad được bầu Bí thư Đảng và Ủy viên chính thức Bộ chính trị và là người thứ 3 sau Gorbatschov và Yegor Ligachev- 1 lý thuyết gia của Đảng. Alexander Yokolev, 62 tuổi, được bầu làm Phó Thủ tướng Canada 73-83, năm lãnh vực tuyên truyền. Người thứ ba là bà Alexandra Biryukova, 57 tuổi, năm phần vụ giao thương. Bà này đã được sự cát nhã và thân tín của Gorbatschov, bà ta trước nguyên là thư ký và được bầu vào Ủy ban Trung ương hơn 10 năm qua. Số để cử Biryukova là cốt nhám vào sự ủng hộ của nửa dân số Nga là phụ nữ và công nhân.

Ngoài ra còn vài thay đổi các đại sứ Mỹ và Pháp cũng thêm 2 phu tá ngoại trưởng.

Haiti

"BABY DOC" RỦ ÁO RA ĐI

28 năm cầm quyền của Baby "Doc" tức Tổng thống muôn đời Jean Claude Duvalier đã phải từ chức và ra đi trước sự chống đối của 6 triệu dân Haiti ngày một lan rộng.

Haiti là một đảo trong vùng biển Caribbean, trước là thuộc địa của Pháp, sau được trao trả độc lập. Francois Duvalier hối lâm Tổng thống được dân chúng gọi là "Papa Doc". Một chế độ độc tài hà khắc, cảnh sát triệt để tại đảo quốc này. Các phản tú chính trị đối lập bị cầm tù tra tấn dã man. Một lực lượng cảnh sát đặc biệt gồm 26.000 người chuyên bắt bớ, tư đầy những ai có hành động chống đối. Sau một thời gian cầm quyền "Papa Doc" nhường chức lại cho con là "Baby Doc" lúc 19 tuổi. Kể từ cha Baby Doc cũng rập theo những luật lệ của cha lập ra. Một chế độ độc tài vô nhân được duy trì và công thêm về của Baby Doc là Michele tiêu xài phung phí hàng triệu đô la hàng năm cho các mỹ phẩm, quần áo và đồ trang sức. Ngân sách quốc gia ngày một thâm thủng, dân chúng ngày một đối khố lâm thanh hàn. Vào tháng 10-85, sinh viên ở thành phố Gonaives biểu tình chống chế độ của Baby Doc, 3 người bị bắn chết, lòng căm phẫn của dân chúng dâng lên ngùn ngụt và các cuộc biểu tình lại xảy ra nhiều lần. Đồng thời áp lực của Mỹ ngày một mạnh, cuối cùng Baby Doc đành phải từ chức ra đi.



Baby Doc, 34 tuổi, và vợ Michele, 35 tuổi, cai trị Haiti bằng chế độ độc tài, cảnh sát tri.

Được biết với số tài sản tinh 400 triệu đô la ở các ngân hàng thế giới, gia đình Baby Doc đã bay qua Pháp để xin tỵ nạn. Nhưng sau gần một tháng chính phủ Pháp đã từ chối tiếp nhận cho Baby Doc tỵ nạn chính trị. Sau khi Baby Doc từ chức ra đi, một hội đồng chính phủ Quốc gia do Trung tướng Henry Namphy cầm đầu đảm nhận việc điều hành quốc gia. Các sinh hoạt dân chúng Haiti dần dần trở lại bình thường sau những phản ứng đập phá và đảo mả của "Papa Doc". Namphy đã tổ chức một cuộc họp báo và tuyên bố vào một ngày gần đây sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử.

Trong khi đó Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ viện trợ 26 triệu cho Haiti để mau chóng tổ chức cuộc Tổng tuyển cử cho đúng hạn kỳ.

Nam hàn

ÂM HƯỜNG PHI LUẬT TÂN DÂN CHUNG BIỂU TÌNH

Sự sụp đổ của chế độ độc tài ở Haiti và Phi luật Tân Đông trở thành một gương sáng cho dân chúng của các quốc gia đang khát khao dân chủ. Vào trung tuần tháng 3-86 trên 4000 dân chúng Đại Hàn đã tuần hành trên nhiều đường phố ở Han thành dưới sự cầm đầu của Kim Đại Dung (Kim Dae Jung) một lãnh tụ đối lập của Tổng thống Chun doo Hwan, mới từ Mỹ trở về từ năm 85.

Đây có thể coi là một cuộc biểu tình lớn nhất của lực lượng chống chính phủ từ 6 năm cầm quyền của TT. Chun. Được biết Đảng New Korea Democratic của Kim Đại Dung đang vận động 10 triệu chữ ký để tu chính hiến pháp và sửa đổi Điều 16 bầu cử Tổng thống, để cuộc bầu cử diễn ra sớm trước năm 1988. Kim Đại Dung đã kêu gọi dân chúng Đại Hàn nên theo gương dân chúng Phi. Nhìn theo các quan sát viên chính trị thì giữa Đại Hàn và Phi có những khác biệt, vì Đại Hàn ngày nay là một quốc gia mở mang, thè lực công giáo ở Đại Hàn không có ảnh hưởng nhiều, chỉ chiếm 5% dân số Đại Hàn, trong khi ở Phi có tới 85% là Thiên chúa Giáo. Ngoài ra TT. Chun cũng là cựu Tướng lãnh nên được sự ủng hộ mạnh của quân đội, chỉ có một Biểu khát lá phiến bắc Đại Hàn là một quốc gia CS Bắc hàn. Một khác qua kinh nghiệm của Phi cuộc diễn hành của đoàn biểu tình không bị sự đàn áp nặc. Lực lượng cảnh sát được gọi là chí để duy trì trật tự, mặc dù cho đoàn biểu tình là hết phần lỗi. TT. Chun cũng mời một số lãnh tụ đối lập tới để thảo luận cải tổ.

Pháp

DÀNG XÃ HỘI THUA ĐẬM

DÀNG ĐỔI LẬP GIỮ GHẾ THỦ TƯỞNG

28 năm trong lịch sử của nền đệ ngũ Cộng Hòa Pháp, bảy giờ là giai đoạn khởi đầu cho một kinh nghiệm san sẻ quyền lực giữa chức vụ Tổng thống và phái đối lập với nhiệm vụ hành pháp.

Sự kiện đã diễn ra đúng như sự tiên đoán của chính giới quốc tế. Đảng Xã hội của đương kim TT Francois Mitterand sẽ không chiếm được đa số ghế trong quốc hội

Hoa kỲ

CHỦ THUYẾT REAGAN ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG.



Cánh hữu đối lập thắng thế trong cuộc bầu cử quốc hội, reo hò chiến thắng trên đường phố Paris. Sau đó Jacques Chirac, nguyên Thị trưởng Paris được chọn làm Thủ tướng.



Cuộc bầu cử quốc hội trong tháng 3-86 vừa qua Đảng Xã hội chỉ chiếm được 32% số phiếu với 290 ghế trong quốc hội liên minh, đối lập chiếm 577 ghế tất cả. Sau kết quả bầu cử này TT Xã hội Mitterand, 20 ngày phải thành lập tân chính phủ. Sự kiện không chiếm được đa số ghế trên, bắt buộc chức vụ Thủ tướng, hoặc một số ghế Tổng trưởng phải dành cho phe đối lập. Tình trạng sẽ xảy ra những bất ổn cho chính trị Pháp vào những tháng tới đây và chắc chắn rằng khó tránh khỏi. Đây có lẽ là kế hoạch của mô thức Tổng thống chế của nền độc lập Cộng Hòa pháp. Trong 5 năm nay quyền của Đảng Xã hội, với chủ trương kinh tế kiểm soát từ 18-32% tất cả các cổ phần công nghiệp đã bị quốc doanh nắm dưới sự kiểm soát của chính phủ. Chính sách kinh tế của Đảng Xã hội gặp sự thất bại với sự chống đối của nhiều tầng lớp dân chúng trong các cuộc tuần hành 3 năm trước đây và trong cuộc bầu cử địa phương vào năm 1983 Đảng Xã hội cầm quyền đã mất 33 thành phố trong kiểm soát của họ trước đây về tay cánh hữu. Trong những tháng cuối của năm 1985 với những cuộc vận động mạnh mẽ của TT Mitterand và Thủ tướng Fabius cùng Skandal về vụ gián điệp Pháp đánh đắm tàu của Phong trào hòa bình xanh d' Tán cây lan và mới đây vụ thử bom bắt 7 người Pháp lâm con tin của đám khủng bố Hồi giáo Shi'ite ở Beirut. Tất cả nhằm mục đích khôi dậy lòng ái quốc của dân Pháp, hứa đoán kết sau lưng Đảng Xã hội của TT Mitterand qua 14 phiếu ủng hộ cho Đảng cầm quyền. Đồng thời chính phủ Xã hội đã dồn nén lực lượng quyết nan lạm phát từ 13,5% của 5 năm trước xuống 4% và kinh tế tăng 3% trong năm 1986, đồng thời mức thất nghiệp giảm xuống còn 10% tức là 2,4 triệu. Tuy nhiên nó lùi để không là phép là con vót vát cho Đảng Xã hội của TT Mitterand. Qua kết quả bầu cử quốc hội mới đây cho thấy rõ ràng sự bất tín tưởng của dân chúng Pháp trong sự lãnh đạo của Đảng Xã hội.

Được biết Đảng CS Pháp cũng chịu sự thất bại chua cay, chỉ chiếm được 9% số phiếu với 30 ghế trong quốc hội, và 30% phiếu với phong trào quốc gia chống ngoại kiều cũng 9% với 30 ghế. Sự thất bại của Đảng Xã hội trong cuộc bầu cử, buộc TT Mitterand phải chọn một trong các lãnh tụ đối lập là Jacques Chirac, Thị trưởng Paris của Đảng Neoguillist làm thủ tướng.

Tưởng lại chính trị Pháp trong 2 năm tới sẽ how hen nhiều bất ổn trước khi cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 1988 diễn ra.

Để lấy lại niềm tin nơi dân chúng Mỹ và các quốc gia đồng minh, trong nhiệm kỳ 2 năm của TT Reagan đã quyết tâm hơn trong sách lược chống đế quốc CS do Sô viết cầm đầu. Sách lược này được thực hiện trên sự hung hăng và tàn nhẫn của Mỹ, đồng thời nỗi lai nhưng giao thiệp với Sô viết trên các bến bờ biển. Một khác để ngăn chặn những mầm mống đưa tới sự sinh sôi này là các lực lượng Mat-xít trong các quốc gia thiểu số đang là đồng minh của Mỹ. Trong những năm qua chính phủ Reagan đã hành động từ khuyến cáo, áp lực hay lật đổ các chính phủ độc tài tại vùng Mỹ chau la tinh, vùng vịnh Caribbean và mới đây là tại Phi律宾. Tại nam Mỹ chau các chính phủ dân cử đã ra đời. Trong khi đó để ngăn chặn những hành vi của Sô viết ở các nước, chính phủ Reagan đã nỗ lực yểm trợ cho các lực lượng kháng chiến ở A-phu Han, Nicaragua, Angola, Miền và Ethiopia.

Để quyết tâm hơn trong việc thực hiện chủ thuyết Reagan, cuối tháng 2 vừa qua TT Mỹ đã viếng thăm đảo quốc Grenada trong vùng biển Caribbean (tháng 10/83 Thúy quân Lực chiến Mỹ và Nhảy dù đã đổ bộ lên đảo này và lật đổ chế độ CS nói trên). Tại Granada trong 5 giờ, TT Reagan đã gặt 9 nhà lãnh đạo các quốc gia trong vùng Caribbean. TT Reagan hứa sẽ tiếp tục ủng hộ các xứ này trong vấn đề phát triển kinh tế.

Một khác để kêu gọi các dân biểu nghị sĩ Mỹ ứng hối trong đề nghị viên trù 100 triệu đô la cho kháng chiến Nicaragua, trước quốc hội Mỹ TT Reagan đã tuyên bố "Anh không thể chiến đấu chống các lực lượng do phi công Cuba lái bằng những band và mùng chống muỗi".

Trước những cung rắn của chính phủ Reagan với Sô viết chúng ta thấy thái độ hung hăng của Sô viết và khôi CS Đông Âu đã sụt giảm. A-phu Han và Đông dương hy vọng có những biến chuyển lớn trong sự lui bước của khôi CS

Với sự thất bại trong cuộc vận động viễn trợ cho kháng chiến Nicaragua, TT Reagan đã tỏ ra cung rắn hơn nữa trong quyết tâm ngăn chặn CS ở Trung Mỹ. Tính hình quân sự đã được quay cho sô đồng trở lại ở Nicaragua, đặc biệt là ở Libya. Chắc chắn rồi đây quốc hội Mỹ sẽ chấp thuận các yêu cầu viễn trợ của TT Reagan khi tính hình quân sự ở Libya và ở Nicaragua tăng cao.

Một khác Tổng trưởng ngoại giao Mỹ Shultz đã mở chuyến Âu du thăm thô-nhĩ Ký và Hy Lạp. Shultz đã hội đàm với 2 nhà lãnh đạo của 2 xứ này để bàn về các vấn đề các căn cứ Mỹ ở Thổ và Hy Lạp. Hiển Thổ có 12 căn cứ Mỹ và Hy Lạp có 10 căn cứ. Mỹ và Hy Lạp có 4 căn cứ. Thổ có 830.000 quân quốc gia có lực lượng quân đội cao nhất của NATO, mỗi năm tốn 1,2 tỷ долa cho quốc phòng (1/5 ngân sách quốc gia).

Vẫn để lo ngại các căn cứ của Mỹ trong 2 xứ này có lẽ vẫn chưa giải quyết được hoàn toàn vì chủ trương Bì dày giùa Mỹ và Nga của Thủ tướng Hy Lạp Papadreion khó có thể lường trước được.

Song song với cuộc thao lược ở biển Libya, Hải quân Mỹ cũng mở những cuộc thao duỗi ở vùng bờ biển vào sâu sát biển giới Sô viết chỉ còn cách 12 dặm. Với chiến hạm Yorktown tiến sát Sô viết để thu nhận các tin tức về sự chuyển quân của Sô viết và để ngăn chặn nguồn tiếp liệu của Sô viết cho Libya. Sô viết đã phản đối mạnh mẽ về hành động này của Hoa Kỳ.

Phi luật Tân

KẾ ĐỘC TÀI MARCOS KHẨN GÓI RA ĐI.



"Cory" Aquino - Tân Tổng thống Phi, đưa hai ngón tay cái và ngón trỏ biểu hiệu chống đối và TT độc tài Marcos.

20 năm trong chức vụ Tổng thống Ferdinand Marcos đã làm cho dân chúng Phi biếu đựng. Hơn 70% dân số sống trong nghèo đói, nêu công hóa son trẻ của Phi luật tân đã bị lung lay. Lực lượng du kinh quân CS ngày một già tăng, chiếm cứ nhiều nơi trong lãnh thổ Phi. Trong khi dân chúng nghèo đói làm thanh thó Marcos và vố và phanh hóm đã sống cực kỳ xa hoa phung phí. Imelda Marcos có trên 2.500 đôi giày và những chiếc áo thôitrag trị giá 20.000 đô la Mỹ/cái.

Trong Revolution from the center Ferdinand F. Marcos-1978, Marcos đã viết: "Tôi không thể trong cương vị của một Tổng thống ngồi nhìn cái chết của nền CH.Phi".

Nhưng mọi sự đã trái ngược sau 20 năm cầm quyền tại quần đảo trên 7.100 đảo liên kết với dân số 54 triệu. F. Marcos đã túi nhục nuốt hận rỗi Phi cùng 88

người gồm gia đình và bênh nhom, và đặc biệt mang theo 22 thùng lớn và 278 ket nhỏ gồm kim cương, vàng, sán phẩm nghệ thuật giá trị...cùng 1,4 triệu Pesos (tiền Phi). Mất khác uốc tính của Tân TT. Aquino thi số gia san của GIA ĐÌNH Marcos cũng vây cánh ướt lường từ 5 đến 10 tỷ đô la Mỹ. (Tin từ Guy Sacerdoti o' Manila, Thông tin viên của tạp chí KTVB). Được biết số tiền trên trong 20 năm cầm quyền Marcos đã chuyển vào các ngân hàng ở Ba tây, Thụy Sĩ, Mỹ. Ngoài ra còn những bất động sản như trung tâm buôn bán Herald Square o' Manhattan và Lindenmere o' Long Island thuộc tiểu bang New York. Tất cả trị giá trên 350 triệu đô la Mỹ. Được biết trong những số tiền đặc biệt có khoang tiền 80 triệu đô la mà công ty Westinghouse Electric của Mỹ vào năm 1976 đã chi cho Marcos để được thầu xây cát trung tâm điện nguyên tử tại đảo Bataan.

Sau khi cuộc bầu cử diễn ra ngày 7-2-86, Marcos đã dùng tất cả những phương pháp tư mua phiếu tối gian lận, áp lực (165 người bị chết). Marcos đã tốn 500 triệu đô la Mỹ để mua phiếu trong khi phe đối lập chỉ tốn 10 triệu. Dù gian lận nhưng số phiếu của Marcos chỉ được 10.807.179 và Aquino được 9.491.716 phiếu. Sau hồn một tuần kết quả chính thức được công bố, lần sóng cấm phan của dân chung Phi được phia đối lập xach động để tổ chức một cuộc biểu tình vi dai với 1 triệu người tham dự đòi Marcos phải từ chức. Một khác trước sự chống đối của dân chúng ngày một bốc phát mạnh và chuyển qua chống Mỹ. Trước những biến chuyển chính trị nhanh chóng có thể nguy hại đến số phận của 2 căn cứ Mỹ Subic Bay và Clark, nên chính phủ Mỹ đã rút lui khỏi gọi là liên minh giữa Marcos và Aquino trong một chính phủ hòa hợp, chuyển qua áp lực bắt Marcos từ chức. Marcos đã phải rú áo ra đi sau 20 năm nắm quyền.

Vài nét về Ferdinand Marcos: sinh 9-1917 trong 1 gia đình thay giáo ở miền Tây bắc đảo Luzon. Trong tuổi 18 thay Marcos là một học sinh xuất sắc và một tay thể thao có hanger. Trong độ tuổi chiến Marcos được 28 huy chương trong trận chiến o' Thái Bình Dương. Đặc biệt Marcos đã chỉ huy 3 đặc công tấn công vào đơn vị pháo binh Nhật làm triệt hoán mức độ tiến quân của Nhật nhiều tuần lễ, vì thế đã giúp cho cuộc đổ bộ của Thủy quân Lục chiến Mỹ lên đảo Bataan đỡ hao tổn một số sinh mạng.

Ngày 4-7-1946, CH.Phi được Hoa Kỳ trao trả, Marcos là anh hùng chiến tranh trẻ tuổi nên đã để đăng được dân chúng tin nhiệm trong chức vụ dân biểu của quê hương Marcos, tỉnh Ilocos Norte. Từ đó cuộc đời chính trị của Marcos ngay một tảng tiền vun vút. Vào tháng 11-65 Marcos đã đại thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống và tái đắc cử vào năm 1969 và là Tổng Thống đầu tiên của Phi tái cử. Kế tiếp năm 1972 tuyên bố tinh trang thiết quân luật và sửa đổi hiến pháp toàn tính làm T. Thống muôn đời. Nhưng áp lực của Mỹ ngày một già tăng trong vấn đề thực thi dân chủ o' Phi. Năm 1982 Marcos hủy bỏ thiết quân luật, nói rõ ràng một vài quyền tự do cho dân Phi. Tháng 3/83 Aquino, một nghị sĩ bị Marcos cầm tù nhiều năm, sau vi bênh nặng được cho qua Mỹ trị bênh, và vào tháng 3/83 đã trở về toàn tính lập một chính trị đối lập với Marcos. Nhưng khi vừa mới bước xuống máy bay tại phi trường Manila, Aquino đã bị bắn chết. Từ đó tinh hình chính trị o' Phi thuộc phe khuyễn và đối lập lối dụng triết để. Các cuộc biểu tình diễn ra hàng ngày, trước đó làm sáng tỏ cái chết của Aquino, sau tien xa hơn đối Marcos từ chối. Trước nhung



F. Marcos với chiếc nón đánh Gold đang xuống máy bay tại phi trường đảo Guam để bắt đầu cuộc đời ty nan o' Hawaii.

tỷ đô la, mức độ làm phát phi mã, thế lực của phe Marcos vẫn còn mạnh ở nhiều nơi đang tìm cách quay pha.

Vào ngày 15-3-86, cựu Tổng Trưởng lao động Blas Ople đã tuyên bố thành lập một đảng láy tên Philippine Nationalist Party, đây là một Đảng mà tiền thân là Đảng Chính trị của Marcos thành lập ra tên là K.B.L (The Kilusang Bagong Lipunan).

Tuống lai của 54 triệu dân Phi vào những tháng tối cõi huỷ hẹn nhiều bất ổn. Chưa ai có thể tiên đoán được những gì sẽ xảy tới cho Phi luật tân.

tin văn

*Ấn Độ là quốc gia Á châu duy nhất có 2 hàng không mảm. Biển hải quân Ấn có 2 Hạm đội, một o' vùng biển Arabian, một o' vùng biển Bengal. Mỗi hạm đội có 1 hàng không mảm; cả 2 chiếc đều mua của Anh. Chiếc mới đây có tên HMS trị giá từ 73-88 triệu đôla Mỹ.

*Hai vợ chồng cấp tài tu' Nam hàn Sing Samg Ok và vợ là Choe un Hi đều coi là hàng đầu trong giới tài tu' o' Nam hàn. 8 năm trước đây trong một cuộc viếng thăm Hongkong đã bị gián điệp Bắc Hán bắt cóc, sau đó tiếp tục dien anh o' Hung giá lối. Mới đây đã trốn vào Toà đại sứ Mỹ ở thủ đô Wien của Áo xin ty nan chính trị. Chính phủ Bắc Hán đã gửi kháng thư tới chính phủ Áo và nói Mỹ đã chủ mưu bắt cóc cấp tài tu' này.

*16 dân ty nan A phu hàn đã bị chết và 11 người khác bị thương trong khi họ muôn vượt qua bắc mìn o' tinh Saddam giáp phia tây Pakistan và A phu hàn để mong rời bờ chép CS A phu hàn qua ty nan o' Pakistan.

*Chính phủ Anh và Trung quốc đã chấm dứt sau 3 lần gặp

góp đỡ để đi tới một hiệp ước an ninh cho các hoạt động thương mại cho Hồng Kông sau 1997 (năm Hồng Kông trở về chính quốc).

*Cuộc gặp gỡ bí mật của Phó Thủ tướng Trung Quốc Li Peng với lãnh tụ Sô viết Gorbatschov ở Macau Khoa 12-85 đã thất bại, nên mới đây Trung Quốc đã tiết lộ tin này.

*Gần 700 Km giáp biên giới Miền-Thái đã trở thành một hòn đảo tự do, sau khi CSVN bắt đầu chứng Miền dấp đường và thiết lập những bến mìn ở đây. Trong mấy tháng qua có trên 30 dân Thái đã bị chết vì các bãi mìn này.

*Dân số Âu châu sẽ sút giảm vào năm 2000. Hiện tại Tây Âu có 341,4 triệu tới năm 2020 còn 336,8 triệu, Tây Đức chỉ còn khoảng 49,9 triệu hiện tại có 61 triệu.

*Vào nửa đêm 31-12-1999 chính phủ Panama sẽ toàn quyền quản trị kinh đào Panama, sau khi hiệp ước ký kết với Mỹ mìn han. Ngay từ bây giờ chính phủ Panama đã lo ngại cho vấn đề tự quản và vi hiến tại Mỹ đã nhận mọi điều hành với các căn cứ quân sự và mỗi năm trả cho Panama 470 triệu đô la Mỹ cũng 12.000 công nhân Panaman làm việc cho Mỹ. Sau năm 1999 khoảng tiền trên sẽ không còn nữa.

*Tổ 28.000 chiếc bán được trong năm 1981, hảng xe hơi Porsche đã bán được 49.000 chiếc trong năm 1985 và 50% thị trường tiêu thụ là Hoa Kỳ. Tại Đức xe Porsche chỉ bán được 5%. Trong tháng 3-86 này hảng Porsche sẽ tung ra thị trường những chiếc xe Model 959 với tất cả kỹ thuật cao và tự động từ tháng cho tới tăng hay giảm vận tốc, ngoại ra xe có thể chạy 4 hay 2 bánh tùy ý tài xế.

Được biết người sáng lập ra công ty Porsche là kỹ sư Ferdinand Porsche, nhưng lúc đầu hàng chuyên sản xuất xe tank cho trận chiến thế giới thứ 2. Từ năm 1946, con trai của Ferdinand là Ferry Porsche bắt đầu sản xuất xe hơi. Từ đó đến nay hảng Porsche đã chiếm một vị thế khá vững trong kỹ thuật chế tạo xe hơi của thế giới.

*Jiddu Krishnamurti, nhà triết học Ấn Độ, tác giả của trên 40 cuốn sách, người có tham vọng trở thành một vị giáo chủ của một tôn giáo mới ở Đông phương. Triết lý của ông, chối từ tất cả những ràng buộc của các tôn giáo và chủ trương giải phóng tinh thần và ý nghĩa trog tự thực của chính mỗi cá nhân. Krishnamurti bị ưng thư là lách và qua đời ở Ojai California (Mỹ), tháng 90 tuổi. Nhiều tác phẩm của ông đã được dịch ra Việt ngữ trước năm 1975 (như Tự do đầu tiên và cuối cùng - Đường vào hiên sinh...).

*Trong những tháng đầu năm 1986 giá trị đô la Mỹ đã xuống trên thị trường tiền tệ quốc tế. Đây là quyết định của chính phủ Mỹ sau khi sự thảm họa của ngân sách quốc gia tới 148,5 tỷ đô la trong năm 1985. Được biết vào 9-85, 5 Tổng trưởng tài chính Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Pháp đã họp ở New York quyết định cho giá đồng đô la để cho giá trị đích thực của nó. Từ tháng 12-85 đô la Mỹ đã xuống 19% so với đồng Yên của Nhật và 8% với đồng Mark của Đức. Sự xuống giá đô la Mỹ đem lại lợi ích cho nhiều công ty Mỹ vì giá các hàng nhập cảng đã tăng, dẫn chứng Mỹ sẽ ít mua sắm hàng ngoại quốc và dùng hàng trong nước (các đồ nhập từ Nhật vào Mỹ giá tăng 5%, xe Mercedes từ Đức nhập vào Mỹ tăng 5,8%).

*Trong mấy tháng qua giá dầu trên thị trường quốc tế đã xuống giá nhanh chóng do sự cạnh tranh của các công ty dầu của Anh ở Biển Bắc và các quốc gia OPEC. Sự xuống giá dầu này làm cho các quốc gia trong khối OPEC điều đứng. Nếu giá dầu sụt xuống 15 đô la/lít thùng thì một số quốc gia trong khối OPEC và Anh sẽ thắt thu một số lít túc cho dầu bán mang lại so với 1985 như sau: Anh mất 3,5 tỷ, Venezuela 5,5 tỷ, Libya 4 tỷ, Mexico 4,5 tỷ, Iran 5 tỷ, Nigeria 6 tỷ. Vào đầu tháng 3-86 các công ty dầu ở Texas Mỹ đã xuống giá 14 đô la/lít thùng mà trước đó 6 tháng giá 27 đô la/lít thùng. Các quốc gia khối OPEC đang ngắt nguy với giá dầu giảm và đã ngừng bắt sản xuất. Riêng A-rập Saudi lại giá tăng sản xuất tối đa quyết để cạnh tranh tối cung với Anh và Na Uy. Một số chuyên gia kinh tế tiên đoán, giá dầu rồi sẽ từ từ lên lại vào các tháng tới của năm 1986.

*Sự căng thẳng giữa quốc hội Mỹ và cơ quan C.I.A tăng cao đưa tới sự yêu cầu của chủ tịch ủy ban an ninh Thượng Viện Mỹ với Giám đốc C.I.A William Casey, cung cấp tài liệu về các hoạt động chiến lược của C.I.A trong 10 năm tới đối với Sô viet và các quốc gia trong thế giới thứ 3. Cuối tháng 2-86 Casey đã chuyển tới Nghị sĩ Công Hội Duranberger - chủ tịch ủy ban an ninh thường viễn lịc tài liệu dày 40 trang.

*15.000 quân của chế độ Mat xít Nicaragua vượt biển giới tấn công căn cứ khang chiến quân ở Honduras và trực thang Mỹ đã được sử dụng để tiếp cứu phe khang chiến. Tồn thắt 2 bên được ghi nhận là cao.

*3 hàng không mẫu hạm Mỹ Coral Sea, Saratoga, America đã được gửi tới vùng biển Libya cung 200 loại phi cơ chiến đấu tới tấn.

*Khang chiến quân A phủ Hahn đã bắn 20 hỏa tiễn vào tòa đại sứ Nga ở Kabul.

*Quân đội Án đã gửi tới tiểu bang Punjab để ngăn chặn lực lượng chống đối ở đây.

*Đệ nhất Phó thủ tướng Sô viet Arkhipov đã viếng thăm Trung quốc 1 tuần lễ, hai nước đã ký kết một thỏa ước Sô viet sẽ cung cấp đồ kỹ thuật cho trung quốc. Được biết trong những năm của thập niên 60 có 10.000 công nhân Sô viet ở Trung quốc.

*Hàng không Singapur đã đặt mua 20 máy bay Boeing 747 400S trị giá 3,3 tỷ đô la.

*Tú bản Nhật cho Trung quốc mượn 625 triệu đô la Mỹ. Được biết hiện nay Nhật là quốc gia buôn bán nhiều nhất với Trung quốc sau đó là Mỹ.

VŨ NGỌC LONG



CỐI ĐOA ĐÀY

*Truyện ký Tù của VŨ NGỌC LONG

*Truyện được viết rộng rãi gần 4 năm

*Những sự kiện chưa từng ghi trong các hồi ký tù đã xuất bản.

XIN ĐỘC GIẢ ĐÓN XEM-RA MẮT '86 .



Việc thiện

. Niệm Phật Đường Linh Phong tại Thụy Sĩ dưới sự chủ trì của Sư Cô Thích Nữ Trí Hanh dự định sẽ mua đất cất chùa trong thời gian tới. Vậy mọi sự hycung xin liên lạc về :

Niệm Phật Đường Linh Phong
5 Avenue Ruchonnet - CH - 1003 Lausanne
SUISSE. Tel.: 021 200153.



thơ



Tuổi Xuân

1. Em sanh giờ mùa Xuân,
Trong lúc Mẹ gian truân,
Cánh nhà hoang vắng lạnh,
Cha cài tạo Cà Tum !...
2. Quê Nội em lớn dần,
Sông rạch sông cỏ bẩn,
Luồng khoai công Chủ Bác,
Sớm hôm Mẹ tảo tần !
3. Chập chùng đi bước đầu,
Bập bé hỏi "Ba đâu?"
Hai Tết rồi Mẹ hỏi !
Ba nhỏ lệ âu sầu !
4. Chiều ba mươi theo Bà,
Cùng Mẹ đến thăm Ba,
Ba con kia Con ạ !
Ngó ngác nhìn không ra ?!...
5. Lặng lẽ theo đường mòn,
Mẹ đã buồn héo hon,
Ba nghe tim nức nở,
Không muốn tủi lòng con !...
6. Tết này Tết thứ ba,
Mẹ dắt con khỏi nhà,
Bảo rằng ràng ngoan nhé !
Rồi có ngày gặp Ba !
7. Chiều xuống đưa lướt nhanh,
Giữa trời biển đèn xanh,
Dưới hầm con thiếp ngủ,
Má Mẹ hàng long lạnh !...

8. Buổi sáng âm nắng hồng,
Nước trời trái mènh mồng,
Con không đùa với bạn,
Hải đảo ngóng chờ trông !...
9. Rồi ngày kia lên tàu,
Con nỗi sỏi biết bao,
Học khôn được vài tiếng,
Tiếng nước lạ hỏi chào !...
10. Thành phố mới lấp đèn,
Xe cộ vội bon chen,
Mặt con nhìn mê mải,
Hết cõi thay đêm đèn !...
11. Đến tuổi con vào trường,
Tiếng Mẹ nói dẽ thương,
Tiếng nước người bắt buộc,
Ngày càng nói giờ luôn !...
12. Ô kia pháo nổ vang !
Quần áo thật là sang,
Mẹ ơi đến Tết hả ?
Sao Mẹ chưa thắp nhang ?!...
13. Thịt ra Tết xú người,
Thay Mẹ sao bùi ngùi !
Mẹ ơi, thù ai đó ?
Đọc con nghe Mẹ ơi !...
14. Thâm thoát Xuân lại về,
Con của Mẹ giờ ghê,
Một năm qua rảng học,
Đọc, viết tiếng Việt nè !...
15. Năm năm rồi cách xa,
Con đợi mãi thu Ba,
Sao lâu quá Mẹ nhỉ ?
Bao giờ về thăm Bà ?
16. Con ơi chẳng còn đâu !
Hôn Ba ở rừng sâu !
Còn Bà về thăm Ngoại !
Mẹ ngất liêm từng câu ...
17. Con nức nở khóc òa,
Ôm lấy Mẹ chan hòa,
Giữa chiều ba mươi Tết,
Đón giao thừa phuông xa...
18. Con ơi, ràng chắm ngoan,
Rồi xuân nào lai sang,
Me, Con về thăm mộ,
Đất nước hết bạo tàn !...

HOÀNG GIANG SƠN
(Xuân Giáp Tý 1.84)

MỪNG NGÀY PHẬT ĐÁN

HOAN HÌ

Y MAI và ĐĂNG LÊ NGUYỄN

Ngày rằm tháng tư sáng tui về đây . Trời bình
Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui . Mừng hào
minh ngàn chim liú lo vòn cây . Ngày tràn gian vui
quang bừng soi sáng nói ngàn phượng. Mừng tràn gian u
đón Đức Phật Tù Tôn . Trong nắng mai huy hoàng mừng
tôi không còn đau thường. Bao chúng sanh vui mừng ngày....
ngày Đán Sanh . (Ngày)rằm tháng tư . Nam
Mô Bôn Sư Thích Ca Phật Đà : Nam Mô Bôn
Mô chúng con kính xin lạy Ngài : Nam Mô chúng
Sư Thích Ca Phật Đà . Hào quang đã sáng soi vè muôn
con kính xin nguyên câu . Cầu cho muôn chúng sanh đời thôi
lỗi hết biến khó đau ngàn và trùng tú dương lượt trời niềm tin khắp nói .
Nam....
...trong ánh sáng Đạo vàng



Trích từ tuyển tập 99 bài ca sinh hoạt Gia đình Phật Tử của Hàn Lê Nhân
sáng tác và sưu tập; chùa Khánh Anh Paris xuất bản năm 2.526 - 1982 .

MỪNG NGÀY PHẬT ĐÁN

HOAN HÌ

Y MAI và ĐĂNG LÊ NGUYỄN

Ngày rằm tháng tư sáng tui về đây. Trời bình
Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui. Mừng hào
minh ngàn chim liú lo vòn cây. Ngày tràn gian vui
quang bừng soi sáng nói ngàn phượng. Mừng tràn gian u
đón Đức Phật Tù Tôn. Trong nắng mai huy hoàng mừng
tôi không còn đau thường. Bao chúng sanh vui mừng ngày....
ngày Đán Sanh. (Ngày)rằm tháng tư. Nam
Mô Bôn Sư Thích Ca Phật Đà : Nam Mô Bôn
Mô chúng con kính xin lạy Ngài : Nam Mô chúng
Sư Thích Ca Phật Đà. Hào quang đã sáng soi vè muôn
con kính xin nguyên câu. Cầu cho muôn chúng sanh đời thôi
lỗi hết biến khó' khỏi đau ngàn và trùng tú' dương lướt trôi niềm tin khắp nói.
Nam....
...trong ánh sáng Đạo vàng



Trích từ tuyển tập 99 bài ca sinh hoạt Gia đình Phật Tử của Hàn Lê Nhân
sáng tác và sưu tập; chùa Khánh Anh Paris xuất bản năm 2.526 - 1982.