

VIÊN GIÁC



BỘ MỚI
SỐ

20 THÁNG TƯ NĂM 1984
APRIL 1984

AUSGABE IN VIETNAMESEISH UND DEUTSCH



TẠP CHÍ CỦA KIỀU BÀO VÀ PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
ZEITSCHRIFT DER VIETNAMESEN UND VIETNAMESISCHEN BUDDHISTEN
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

**Trong số này
in dieser Ausgabe**

Thư Tòa Soạn	Trang
Ý nghĩa việc An Cứ	01
Thư so sánh triết lý	04
Biển Chân Tâm Diệu Minh	06
Quan điểm của Phật Giáo	09
Lá thư Tịnh Độ	11
Thiền Vị, Đạo Vị, Thi vị	13
Việt Nam Phong Sú	17
Quốc Sú tạp lục	20
Truyện Hùng Đạo Vương	23
Dịch Lý	27
Allgemeine Buddhalehre	30
Gefangener des Vietcongs	33
Die ill. Geschichte Buddhs.	37
Das Wunder, wach zu sein	40
Thờ	44
Nghệ thuật chiêu cảm	45
Đường không biên giới	49
Ngọn đèn	53
Kỷ niệm hồng	56
Hạnh phúc của Thi	59
Vụ án Thị Lô	61
Trang GLGDPPT	68
Điểm sách	70
Gia Chánh Chay	74
Tin Tức	75
Phương Danh Quý Phật Tử	78



Thư tòa soạn

Mùa Đông đã ra đi và mùa Xuân đã đến rồi. Van vật hoan ca đang mừng mùa Xuân mới. Cây cối đang đậm chồi nảy lộc để đón Xuân sang, lòng người cũng hân hoan cùng với muôn loài và vũ trụ.

Trong tình thương yêu nhân loại của Đáng Tử Tôn, của các bậc Đại Giác và các vị Bồ Tát vì hạnh nguyên dô sanh, có lẽ các Ngài cũng vui khi thấy lòng người đang có mầm hy vọng vươn lên trong cuộc sống và có lẽ các Ngài sẽ hoan hỷ hơn khi nhân loại biết quay về nோ thiêng, gây nhân tích đức trong đời này cũng như cho vị lai để có được một kết quả đẹp trong giông dời trôi chuyển này.

Người Phật tử Việt Nam tại Tây Đức cũng trong niềm hy vọng ấy, nên đã, đương và sẽ phát nguyện tạo dựng một ngôi chùa cho xứng đáng là mái nhà chung cho mọi người, để có nơi chôn lê bái nguyên cùa, hàn huyên tâm sự trong lúc sống xa quê hương Tổ Quốc như ngày nay.

Ước nguyện thi bao la nhưng khả năng thi giới hạn, nên kính mong các bậc Thiên Hữu tri thức, các bậc Tôn Túc và quý vị Phật tử xa gần gác tâm ứng hộ và cầu nguyện để công việc đại sự trên chóng thành như nguyện ước. Cho đến nay chính quyền Tây Đức vẫn chưa có quyết định đứt khoát về việc giúp đỡ chùa ở phương diện nào, nên chưa thông báo đến đồng bào Phật tử được. Khi nào có tin tức rõ ràng, chí tôi sẽ thông báo đến quý vị.

Nguyện cầu thế giới sớm thanh bình, dân tộc Việt không còn diêu linh thống khổ nữa và lòng người muôn độ lại nở hoa và nguyện cầu cho ngôi chùa Viên Giác tại Tây Đức sẽ được thành tựu như ý nguyện.

Chủ trương Thích Nhu Diết
Herausgeber
Kỹ thuật Thị Chơn
Lay out
Cùng sự cộng tác của
Mitwirkung der
Hội Sinh viên và Kiều bào
Phật tử Việt nam
tại Cộng hòa Liên bang Đức
Vereinigung d.vietn.buddh.
Stud.u.Vietn.in d.BRD e.V.
Tòa soạn Pagode VIÊN GIÁC
Redaktion
Trung tâm Văn Hóa Phật Giáo VN
Vietnam, buddh. Kulturzentrum
Eichelkampstr. 35a, 3000 Hannover 81
Tel. 0511. 864638

VIÊN GIÁC

Ý nghĩa việc

AN CƯ KIẾT HẠ

THÍCH NHƯ ĐIỀN

Đã có nhiều vị hiểu rõ ý nghĩa của việc an cư kiết hạ; nhưng cũng có lắm người Phật tử chưa; nên hôm nay chúng tôi xin viết và nói sơ lược về ý nghĩa "AN CƯ KIẾT HẠ".

Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế mỗi năm Ngài và đệ tử của Ngài đi du phương hóa độ chỉ 9 tháng - 3 tháng còn lại, Đức Phật và Tăng chúng ở một nơi yên ổn - không di chuyển đi nơi khác, để tu hành và chuyên tâm vào việc hành trì giới luật cũng như thực tập thiền định. Ba tháng này bắt đầu từ rằm tháng 4 đến rằm tháng bảy âm lịch. Ba tháng ấy là mùa mưa của xứ Ấn, côn trùng hay sinh sán n nhiều. Đức Phật không muốn dâm chân mình lên bao vạn sinh linh, nên Ngài chế ra phép an cư kiết hạ là vì lý do như trên.

Rồi từ đó Đạo Phật dần dần được truyền sang các nước khác ở phương Bắc và phương Nam Ấn Độ; chư Tăng vẫn một mức hành trì. Đối với những vị đã tho giới Tỳ Kheo, nếu mỗi năm có an cư thì mới kể 1 tuổi đạo. Đối với các vị Tăng sĩ mới xuất gia hay tho Sa Di, việc an cư cũng trở nên cần thiết, vì đó là cơ hội để học hỏi và tu trì. Các vị cư sĩ tại gia Bồ Tát hay ngũ giới cũng có thể theo hộ đạo và học hỏi để tiến tu đạo nghiệp.

Thông thường những Phật Học Viên, các Tỳ Kheo hoặc các chùa Tôn tại Việt Nam mỗi năm đều tổ chức An cư kiết hạ như vậy. Các vị Tăng sĩ ở những chùa nhỏ, hay những nơi không tổ chức được an cư cũng tự hối về một nơi nào đó để nhập chúng an cư.

Theo đúng luật Phật chế, cứ 4 vị đã, tho giới Tỳ Kheo trở lên có làm phép Yết Ma bạch Phật nhập hạ thì mới đúng phépancú. Nếu không được 4 vị - 3 vị hay 2 vị hoặc 1 vị trở xuống cũng có thể làm phép kiết giới an cư; nhưng đó chỉ gọi là Tam Niệm An Cư hoặc đối chúng an cư mà thôi.

Thường sau Đại Lễ Phật Đản - vào sáng sớm ngày 16 tháng 4, Tăng chúng vân tập nơi i hầu tó' của chùa để nghe Thầy Tri Sư cáo bạch cùng các bậc tôn túc để làm phép Yết. Ma cho việc An Cư kiết hạ. Chư Tăng lê tó' và vân tập lên chánh điện.

Sau khi lễ Phật và làm lễ hòa hợp Tăngyi trú trì, hay một vị Thượng Toa lối tu ối đạo nhất đi làm phép kiết giới chung quanh vườn chùa (đất Giả Lam) và những nơi quan trọng trong chùa, như giếng, nhà trù - Ông Tây Nam Bắc, 4 hướng chung quanh cհ ủ a. Phép này cho biết là ranh giới của cհ ủ Tăng được ở và ngoài ranh giới này thì phải làm phép Yết Ma. Sau đó vị Tri Sư sẽ thông báo chương trình tu học trong 3 tháng để chư Tăng lãnh hội và lần lượt lể Phật lê Tô' lui về hậu đường.

Theo đúng phép an cư kiết hạ - vi Tăngsi an cư đầu là bậc Hòa Thương, Thượng Toa, Đại Đức Tăng, Đại Đức Ni, Thức Xoa Ma Ni, Sa Di, Sa Di Ni đi chặng nữa phải ở trong 90 ngày đêm trong đại giới đã làm phép Yết Ma kiết giới - không đi ra khỏi vườn chùa mới hợp lệ. Nhưng nếu vị duyên sư Phật pháp cần phải đi xa khỏi chùa môt ngày một đêm nhân đến 40 ngày đêm cũng được phép nhưng với điều kiện sau: Vì nào đi khỏi nơi kiết giới một ngày một đêm thì có thể xin phép một vị Thượng Toa lớn tuổi đạo nhất để đi, không có lỗi. Nếu từ 2 đêm đến 7 ngày 7 đêm phải có 4 vị Thượng Toa đồng ý. Nếu từ 7 ngày đêm đến 40 ngày đêm phải được tất cả chúng tăng đồng ý. Nếu trong chúng có một người không đồng ý, việc ra đi không thành. Nếu đi qua 40 ngày đêm khỏi chỗ kiết giới xem như việc an cư không thành và không có tuổi đạo.

Chương trình tu học hàng ngày rất nghiêm nhặt - Từ sáng sớm khoảng 4 giờ 30 phút thức dậy - tham thiền. 5 giờ công phu khuya, trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm-

Đến 7 giờ chập tối - làm những công việc ngoài vườn và trong chùa. 8 giờ sáng dùng cháo. 9 giờ đến 11 giờ 30 phút và 15 giờ đến 17 giờ là giờ học tập kinh diển, giáo lý của chúng Sa Di, Sa Di Ni, hoặc Thức Xoa Ma Ni hoặc Cư Sĩ. Nếu những vị đã tho Tỳ Kheo và các bậc Tôn Tú c Thương Túa khác dành thì giờ này để dịch kinh, dịch sách hoặc dạy Tăng chúng. 12 giờ trưa là giờ cúng quá đodon, dùng cơm và đi kinh hành, sau đó xuông nghỉ trưa khoảng 1 tiếng đồng hồ để tiếp tục khóa học buổi chiều. 17 giờ 30 phút là giờ công phu chiều hay còn gọi là Thi Thực Cô Hồn - khoảng 18 giờ 30 phút là giờ dùng cháo. Đến 20 giờ có khóa lễ Tịnh Đô Tứ 21 giờ đến 23 giờ là giờ học bài và ôn bài. Trước khi đi ngủ tất cả Tăng chúng ngồi Thiền độ 30 phút.

Ngoài ra tối 14,30 hoặc 29 tháng thiêu âm lịch đều có lễ Hồng Danh Sám Hối. Sáng rãm và mồng một có lễ Chúc Tân, Thủ An và Tụng Giới.

Vào các ngày thứ bảy và chủ nhật thường hay tổ chức Thọ Bát Quan Trai cho các Phật tử tại gia - một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, học hành của người xuất gia để tạo nhân lành giải thoát.

Gần đến rãm tháng bảy có một lễ khaguang trong gọi là lễ Tư Tứ - nghĩa là lê tho nhẫn tuối hạ và sám hối đối với bắc Tôn Túc, bên trên hoặc ngang hàng. Lễ này nhằm kiêm điểm thành quả tu tập của vị Tăng sĩ trong 3 tháng an cư kiết hạ - có thể mới thấy được những điểm hay và nhược điểm nên tránh trong cuộc đời hành đạo của người Tăng sĩ.

Phật chế giới cho Tăng sĩ cũng như Cư Sĩ không ngoài mục đích là giữ gìn môi đạo cho có quy củ. Vì Đức Phật có dạy rằng: "Giới Luật là Thầy của tất cả - Giới Luật còn Phật pháp còn, Giới Luật mất, Phật pháp mất". Một vị Tăng sĩ không có giới đức, sống xa giới luật chẳng khác nào con hổ - loài chúa tể sơn lâm đã xa lìa khỏi núi. Vì thế mới có câu răn g: "Tăng ly chúng Tăng tàng, hổ ly sơn hổ bài".

Thế nhưng ai đã tho giới và phạm giới, chính người ấy chịu, chứ không có ai chịu

thê' được cho ai cả. Vì cũng vì thế nên người nào tho ở giới nào chỉ hành trì tro ng phạm vi của giới ấy - nhưng giới cao hơn không được quyền biết đến - nếu chưa tho giới. Vì dù như vi cư sĩ không được quyền nghe giới của Sa Di. Vì Sa Di không được quyền nghe giới của vi Tỳ Kheo. Sự rắc ng những người không ý thức được giá trị của giới luật sinh tâm kiêu mang, khi thấy người khác không hành trì, hoặc hành trì sai chính người không tho giới đó dẽ doa vào nơi khốn nạn (và chính người không hành trì cũng thế) nên chư Phật và chư Tôn ché r a điều đó rất nghiêm nhặt, nhăm ngăn cản những người tâm không doan chính.

Cũng chính vì tâm niệm việc an cư và giữ giới quan trọng như thế nên năm nay (1984) sau Đại Lễ Phật Đản 2528 ngày 25, 26, 27/5 1984 chư Tăng chùa Viên Giác tại Tây Đức quyết định an cư kiết hạ để kiêm thời trung thuân tâm, tu hành công đức - nhiên hâm mộ có thể phục vụ đồng bào một cách đặc lực hơn.

Cũng chính vì thế - nên chúng tôi xin được yên tĩnh tu hành trong 3 tháng hạ, bốn tháng công đức trong vô lượng công đức của người tu, xin được phép không nghe lời thoại - đây là chuyện tối cần - trung suốt 3 tháng an cư kiết hạ - có thể chỉ trả lời thó; nhưng rất giới hạn. Tuy nhiên quý vị cứ liên lạc về chùa. Vì o đây sẽ có những vị cư sĩ hộ đạo, trả lời cho quý vị. Nếu chẳng may trong lúc chư Tăng an cư kiết hạ mà gặp người qua đời - chúng tôi cũng xin được phép không đi đưa đám. Nếu tang chủ muôn cầu siêu độ hoặc làm tuân thất cho chư hương linh có thể về thăm chùa để chư Tăng làm lễ chüz nguyện.

Thứ bảy và chủ nhật hàng tuần tại chùa Viên Giác đều tổ chức lễ Thọ Bát Quan Trai - quý vị Phật tử cư sĩ tại gia cũng sẵn xếp việc nhà để về chùa tu tập công đức ấy thật vô lượng vô biên.

Nếu trong 3 tháng an cư kiết hạ ấy, có vị cư sĩ tại gia nào gia duyên không bị ràng buộc, có thể về chùa o luôn trong 3, 2 hoặc 1 tháng tu tập và hộ đạo, giữ giới, trai v.v... chúng tôi cũng xin nhiệt liệt tán dương công đức.

Sau bao nhiêu năm làm việc cho đồng bào,

hay tu niêm cho chính mình thi đúng hơn - chúng tôi cần di dưỡng tinh thần trong thời gian tối thiểu là 3 tháng như thế. Kính mong các bậc Tôn Túc từ bí mẩn nấp và đại xã cho những điều tâm linh. Kính đến quý vị Đạo Hữu và quý Phật tử gần xa một mồi Đạo Tình thâm hậu và dâmmong rắng quý vị không phiền, không trách chư Tăng bị khiêm diện trong các buổi lễ cưới hay ma chay hoặc sự tham dự với các đoàn thể bạn trong những cuộc lễ 100 c, thuyết trình... Và để chư Tăng có đầy đủ điều kiện trong việc tu hành - Kính mong quý vị dần na thi chu tiếp tục h ộ đạo từ vật chất đến tinh thần như trước đây để mùa An Cư năm nay được thành công viên mãn.

Kính nguyên Đức Bồ Sư tử bi gia hộ cho đại nguyên của chúng con sớm đạt thành và nguyên cầu cho thế giới được hòa bình nhân sinh an lạc, vạn sự kiết tường như ý.

KÍNH NGUYỄN



Khánh Dần Xứ Phật

Ta qua xứ Phật ngày Khánh Dần
Quý xuống nâng niu cát bồi Hằng
Mở dấu chân NGƯỜI bao thế kỷ
Còn thơm mùi ĐẠO thuở tiên căn

Giồng Thiêng luân chuyển từ vô lượng
Ta rót vào tim giọt Cam Lộ
Đèm hết tử sanh vào đáy nước
Cho hồn trẻ lại tuổi cắn khô

Sắc không không sắc ta nào biết
Trang trại lòng trên lớp Sóng thiêng
Hãy gọi cho trong nghìn nghiệp di
Hãy tươi cho xanh những phước ðiển !

Ta qua xứ Phật ngày Khánh Dần
Tìm lại nghìn xưa gốc Phật Đà
Nhấm mắt đưa hồn lên Linh Thứu
Thấy chặng Tịnh Độ giữa Ta Bà !...

* Rishikesh PHẬT ĐÀN 83
THỊ NGUYỄN

Thứ so sánh triết lý hành động của Thiền tông với Tịnh độ giáo

THÍCH HẠNH TUẤN

(tiếp theo)

Trở về với thế giới tự Tâm Phật tánh của mình mà còn đem lại nhiều lợi lạc cho quần sanh một khi phép quán từ bi đã thuần thực. Với phép quán số tức giúp cho hành giả không vọng động tâm tuồng, thường an trú nỗi chốn tâm tích diệt trở về vòi chân nghĩa của Thiền để đạt được trí tuệ. Một cách rõ ràng nhất, khi quán thân bất tịnh, nếu hành giả vào thiền để trút cõi tiếc quán sát sự chuyển đổi của xác chết qua chín giai đoạn, từ thanh ử tuồng đến bạch cốt tuồng, chắc chắn hành giả sẽ không còn ưa thích gì xác thân ngũ ẩm già tạo nên nữa. Tâm niệm nhảm chán này như thế rất dễ cho hành giả nhập định, Sắc tràn gioi đây chỉ còn như mộng huyễn, như quang năng có, còn gì tác động đến tâm lý của hành giả.

Với Tịnh độ cũng có những phép quán để giúp cho hành giả trụ tâm khi niêm Phật như phép quán tuồng niệm Phật, quán cõi tịnh độ, có Y chánh trang nghiêm. Chính vì những uế trước phiền muộn ô coi ta bàng xa lìa, cho nên hành giả tu theo phép niệm Phật để được vãng sanh như bùn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trong cái thế giới ta bà, đầy đau khổ này từ khỉ hâu cho đến hoàn cảnh chung quanh không có gì là an vui cả, nó luôn luôn bức bách và nung nấu con người trong tâm thứ khố. Vì vậy Đức Phật đã hiện thị thế giới cực lạc có mọi điều kiện an vui để cho chúng sanh tu niệm mà được thắc sanh về đó. Lối tu hành duy nhất để được vãng sanh là niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đến giai đoạn nhất tâm bất loạn. Nhưng vì sự mê mõi phong túng của xác thân, sự phan duyên của tâm trí, hành giả khó mà định tâm một chỗ. Cho nên trong kinh Vô Lượng Tho Đức Phật có dạy 16 phép quán - Quán tuồng y, bát áo chánh báo trang nghiêm của thế giới, cực lạc. Đây là phuờng tiện để cho hành giả a duyên tâm ý mình vào một đối tuồng mà đối

tuồng đó chính là cảnh thanh tịnh gianh thoát đẹp đẽ của thế giới cực lạc. Cứ quán tuồng lâu ngày như thế tâm sẽ được chuyên nhất một chỗ. Đến lúc tâm chung chắc chắn sẽ được vãng sinh. Hay ngay trong đời này, trong một chiêu hướng cao hồn, khi hành giả đã thuần thực được 16 phép quán này có thể xem tư tánh mình là tịnh độ mà ngài Văn Thế Chân Hoằng đã diễn tả trong Di Đà Sở Sao.

Ngoài ra hai tông phái còn có một số quán tuồng cao độ là quán tuồng Thật Tuồng với lối quán tuồng tam muội. Thay vì nương trên một đối tuồng để quán sát tâm tịnh như Bát chu tam muội, nhất hạnh Tam muội (Lăng Nghiêm tam muội) để thầy tâm ta khô ngoài tất cả, tất cả đều nằm trong tâm ta. Thiền còn dạy phép quán từ tâm ta là Thật tuồng bình đẳng với tất cả các pháp, tất cả các pháp bình đẳng không ngoài tự tâm chúng ta. Theo phép quán thật tuồng của thiền thì bắt cứ lúc nào hành giả cũng phải nhinvào tự tâm tự tánh của mình, mỗi ý niệm tâm tư luôn luôn hài hòa với tự tánh của mình. Tâm và Phật không hai.

Tất cả những phép quán của Thiền và Tịnh cuối cùng đều trở về chân tánh tự tánh Niết Bàn hàng còn. Chính sự gấp gối trong lối quán tuồng đã tạo cho chúng ta một cảm thông về sự nỗ lực của hành giả của mõi tông phái. Dĩ nhiên sự nỗ lực này sẽ nhằm đến một đối tuồng. Chúng ta sẽ tìm hiểu nỗ lực đó qua ý nghĩa tự lực và tha lực.

Đối sống là một sự tranh đấu không ngừng để đạt được những mục đích như ý, con người phải nỗ lực. Kết quả này là do tự thân của mỗi chúng ta tự đem lại hay từ ngoài mà vào? Vì thế trong quá trình phân đấu để tồn của kiếp người đã gây sinh nhiều ý hướng. Cũng có những nỗ lực của chính bản thân đã không đem lại kết quả như mong

muôn, cho nên cuối cùng có sự mắng khai ở một đẳng thần linh hay mắng khai cho một thường đế. Sự kiện này đã là tôn chỉ của nhiều tôn giáo trên thế giới. Còn đối với Phật giáo trong ý nghĩa này thì thế nào? Có chủ trương mắng khai nội đẳng giáo chủ của mình hay không? Chúng ta cũng nhanh chóng hiểu ý nghĩa này qua triết lý hành động của hai tông phái Thiền và Tịnh độ.

Như phần triết lý chủ yếu của thiền mà chúng tôi đã có dịp đề cập ở trên, chúng ta thấy Thiền hoàn toàn nhầm vào ý chí tự nỗ lực để đạt đến đích, ngay cả đến vantage kinh điển cũng không dùng (Bất lập vantage giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhơn tâm kiền tánh thành Phật). Như vậy đã có gắng nỗ lực để khai thác bản tâm Phật tánh của mình mà không nhớ cậy vào một sự mắng khai của một thần linh nào, ngay cả đến Đứa c Phật. Thiền chủ trương khai triển khả năng con người đến tận độ, đến nỗi đã không bao giờ muôn lý luận về Phật. Cho nên Văn Môn đã không ngại ngừng gì khi trả lời cho thầy Tăng hỏi về Phật là gì - Cần thiền quyết (Que cút khô) "Vân Môn nhân Tăng vẫn như hả thi Phật? Văn Môn Văn: Cành thi quyết (Vô môn quán tát 12).

Đang lẽ một đệ tử của Phật luôn luôn ca tụng tên tuổi của thầy mình để được teted. Thay vào đó họ lại xưng tụng chữ "Vô", chữ Vô một thứ triết lý phi lý đã ăn sâu tận xưởng túy của Thiền sự mãi cho đến nỗi bừng sáng chung ngõ. Ở đây Thiền gióng với chủ trương tự lực của Phật giáo guyễn thủy: "Phải tự mình thắp đuốc lên mà đi".

Khác với Thiền, Tịnh độ khi thực hiện lối niêm Phật để cầu vãng sanh lên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Hình thức này hoàn toàn mắng khai ở sức tiếp dâncua Đức Phật A Di Đà, hay đúng hơn là để hòa nhập với nguyện vọng thiết tha trong thế nguyên của mình. Ngài nguyện rằng: "Saunày nếu có chúng sanh nào xứng danh ngài mà không được vãng sinh, ngài thể không thành chánh Giác". Qua đây chúng ta thấy Tịnh độ hoàn toàn chủ trương tha lực. Tuy nhiên chúng ta chịu khó đặt lại vấn đề một chút thì tự lực và tha lực không có gì tương phản nhau. Khi một hành giả niêm Phật để được vãng sinh cực lạc, điều kiện tiên quyết phải đòi hỏi nỗi hành giả một nỗ lực ghê gớm mới có thể gạn lọc tâm trí để

đưa đến chỗ nhất tâm bất loạn. Nếu không có sự nỗ lực của tư thân thì không thể đạt đến trạng thái nhất tâm được. Vì vậy trong ý nghĩa tha lực này đã hàm chứa ý nghĩa tự lực. Còn Thiên tông cũng thế, đã chủ trương tha lực nhưng hành giả tu tập đến giao i đoán chín mùi của Tâm thức mà không có sự khai ngộ của thầy, thì chưa hội đủ nhanh duyên để cho tâm trĩ bừng sáng. Người đệ tử bầy giờ ví như con gà nằm trong vỏ sấp nổ đèn thời kỳ cũng phải nhớ sự khai ngộ của gà mẹ, sự khai ngộ cũng đúng lúc đúng thời

Chánh Pháp nhẫn tạng thật tướng vô tướng vì diệu pháp môn hôm nay trên núi Linh Thủu nếu không có Đức Phật cầm hoa đưa lengiữa chúng hội thì Ca Diếp cũng không có cờ duyên để được truyền thừa. Như thế, sự khai ngộ của vị thầy ở đây không kém phần quan trọng. Cái tự lực của Thiền sẽ không thành tựu nếu không có tha lực. Chúng tôi xin mường lời của Tiên sĩ Kimura Taiken trong Đại Thừa Phật Giáo Tự Tướng Luân Chứng nói về ý nghĩa tự lực tha lực để kết thúc phần này. "... và theo chỗ tôi hiểu thì về ý nghĩa tôn giáo, cái gọi là tự lực thalực chẳng qua là sự bắt đồng trên văn tự hoặc khai niêm, chứ về bản chất thật ra không có sự khu biệt nào cả. Trong tự bao hàm có tha và ngược lại trong tha bao hàm có tự. Nhưng vì quá câu nệ về danh tướng cho nên chia ra có tự có tha...".

E.- KẾT

Chúng ta cũng không cần luận giải dài dòng quanh co, nếu chúng ta có trực giác nhận thấy vào phần triết lý chủ yếu của Thiền và Tịnh. Trong khi Thiền chủ trương trung thực chỉ nhân tâm để Kiến tánh thành Phật và Tịnh chủ trương Tự tánh Di Đà duy tâm tịnh đế. Hai lối diễn dịch này của hai tông phái đã nêu lên được sự thông nhất triết lý, chỉ khác nhau là khác trên văn tự là anh túc. Một bên gọi là tự tánh, một bên gọi là nhân tâm, cả hai cùng một thể. Do đó, trung khi khai triển giáo lý để đưa vào đê đồng lối tu tập, Thiền và Tịnh có khác sau cũng cung trở lại gặp nhau ở điểm chung đó, hay nói bao quát là cùng chung ở dưới mái nhà Phật giáo, cho dù luật tông hay mật tông và các tông phái khác cũng thế. Cả Mười tông đều khởi đi từ một dòng rồi cũng đều trở về với biển cả của Phật Pháp. Do đó qua phân tích tìm hiểu giữa Thiền và Tịnh đã có sự gặp nhau tự nhiên như thế, chúng ta

Biển Chân Tâm Diệu Minh

TAI SAO KHỎI VỌNG ?

TỊNH LIÊN NGHIỆM XUÂN HỒNG

(tiếp theo)

Do đó, chưa hiểu nỗi cái kỳ diệu của Diệu tâm này, cũng như chưa thể thấy rõ đ ứ ợc cái bí ẩn của sự Khởi vọng. Vì khởi vọng là ở nơi tột bờ mê, ở sự khởi lên của cái mầm Vô minh cực kỳ vi tế, mà đạo nhẫn của các ông chưa nhìn nổi.

Từ trước đến nay, các ông thường chăm chú nghĩ rằng: có những phiền não cùng vominh (chỉ mắt), cần phải gột cho sạch. Vào công phu siêng năng lau chùi gột rửa ấy, nên vô minh ngày càng tiêu trừ, và Tâm ngày càng sáng tỏ, ngày càng trở thành Minh.

Nhưng đó là một kiên chấp sai lầm lớn. Vì nếu quả thực cái Tâm đó cần phải lau chùi thì mới Minh ra được, thì làm sao mà giải thích nỗi cái bí ẩn của kiếp sống và của pháp giới này?!... Nếu Tâm đó là do lau chùi mới có được, nghĩa là trước không may có, thì chẳng hỏa ra Tâm cũng là pháp nhân duyên hay sao, cũng rất vào vòng nhân quả hay sao?! Nếu thế thì Chư Phật Thế Tôn nhiều như vi trùn cũng chẳng còn lý do gì để hiện hữu, và pháp giới này cũng chẳng còn chút gì là huyền nhiệm lạ lùng nữa?! Và nếu các ông chỉ suy nghĩ sâu hơn một chút, thì sẽ thấy rằng pháp giới này chẳng thế là gì khác, mà chỉ có thể gọi là kỲ diệu LẠ lùng...

Bởi thế, nên các ông cần phải học, và ghi tâm khắc cốt lời này: cái Tâm ấy nó vốn ĐIỀU vomin MINH. Nó là bất khả thuyết, không thể nghĩ bàn. Nó vốn trong sáng tốt bức, chẳng cần phải ai lau chùi hết, và hào quang của nó, thì đạo nhẫn của các ông chưa chịu đựng nổi. Nó lại vô cùng kỳ diệu

vì có thể làm LỐI lên mọi cảnh giới... Vô minh cũng khởi lên tự nó, và tuy có hống khởi, nhưng vô minh vốn không có thực thể, nên vẫn phải nương vào Diệu tâm. Và chỉ có Tâm này mới là Thật thể, mới là Thật tướng thôi...

Đó là lời dạy của Ngài về Diệu tâm, ch o nhuống bậc Thanh văn.

- Sau đó chừng ít trang, Phật lại dạy về sự Khởi vọng. Dạy bằng một câu chuyện có thực xảy ra trong thành Thất La Phiệt, câu chuyện của chàng Diên Nhã Đạt Đa.

Chuyện của anh chàng này cũng hơi tương tự như chuyện chàng Narsisse trong thần thoại Hy Lạp,dam mê cái dung nhan Tông Ngọc của mình, nên hay ra đứng bờ suối, soi bóng mình xuống giòng nước. Nhưng câu chuyện của Diên Nhã rõ rệt và thăm sâu hơn.

Lời Phật kể sơ sài như sau: "Này Phú lâu na! Như trong thành Thất La Phiệt này, có anh Diên Nhã Đạt Đa, buổi sớm lấy gương soi mặt, bỗng nhiên ưa cái đầu trong gương, cùng lồng mày con mắt có thể thấy được... Rồi giận trách cái đầu mình, sao lại không biết nhìn thấy mặt mày, cho là giống yêu quái, rồi không cớ gì phát cuồng bỏ chạy... Ông nghĩ sao? Người đó vì nguyên nhân gì mà phát cuồng bỏ chạy?!"

Thiên nghĩ có thể phân tích lời dạy trên như sau:

a)- Buổi sớm lấy gương soi mặt: anh chàng Diên Nhã nếu cứ tiếp tục hiện hữu một cách hồn nhiên thì không sao ca. Nhưng một buổi sớm, bỗng Mông niệm muôn CHIỀU SOI cái bản mặt mình trong GƯƠNG... Tức là mông niêm muôn TƯ CHIỀU SOI, muôn ngầm nghĩa cái bản mặt của mình, và như thế là tự tạo một tâm

lắng kinh lưu ngai,và làm LÓE lên(mirot - tement)một HƯ ANH.

Đó là sự khởi vong uyên nguyên,là niêm mê mờ vô thuỷ,muôn tự chiêu soi,muốn tự ngắm nghĩa mình.

Cũng tương tự như Tâm chúng sanh,bỗng quên mình là trong sáng tột bức,viên mãn nhiệm mâu,diệu dụng vô cùng,rồi mông niêm muôn chiêu soi,muốn ngắm nghĩa.Nhưng chiêu soi cái gì,vì ngoài Tâm ra chẳng có gì khác??!

Nên dành quay lại chiêu soi chính mình,và làm LÓE lên dù mọi thứ hư ảnh tức là cảnh giới... Trong sự khởi vong này,Tâm chúng sanh tự lìa bỏ cái viễn mãn nhiệm mâu tức là Diệu,và chỉ giữ lại được một chút Hư minh của cái Minh,để tiếp tục le lôi chiêu soi.

b)- Nhưng không phải chỉ có thế... Khi hư ảnh lôi lên trong gương rồi,thì Diện nhã lại bồi thêm một lớp vong thứ 2 nữa.Là vì anh ta nhìn thấy cái mặt trong gương,nhưng lại không nhận rarằng cái ban,mặt đó chính là mình,mà cứ tương là của 1 kẻ khác.

Đó là lớp vong thứ 2.

Cũng tương tự như Tâm chúng sanh,khi t ư chiêu soi và làm lôi lên dù mọi hư ảnh giới rồi,lại vẫn tiếp tục u mê,không nhận ra rằng những cảnh giới ấy đều là do tâm thức mình xoay vần miên viễn rồi tao dựng nên.Và cứ tương rằng cảnh giới là có thực,và biệt lập với mình?!

c)- Rồi lại thấy cái mặt mũi trong gương thật là phương phi dẹp đé,và khởi tâm ƯA THÍCH cái mặt đó.

Đó là lớp vong thứ 3.

Cũng tương tự như Tâm chúng sanh trở thành đắm nhiễm,ưa thích say mê những cảnh giới huyền hiên,rồi trôi lẩn chạy theo chúng ,ngày càng xa Chân tâm.

d)- Đã đắm say mê mê cái mặt mũi trong gương rồi,nên Diện nhã lai khởi thêm nhiều mê vọng chẳng chít nữa:bỗng nghĩ rằng cái mặt trong gương có đâu hồn hoài,vậy chắc chắn cũng có đâu... Nhưng ư! nếu mình cũng có đâu,thì tại sao cái đâu mình nó lại không trông thấy mặt mình? Hay là mình mất đâu? Hay đâu mình là ma quái?!... Rồi bỗng nhiên phát cuồng, chạy khắp phòng la lối để kiểm cái đâu?!... Trong khi cái đâu vẫn lung lung ở trên cần cù...

Đó là những lớp vọng chồng chất chẳng chít.Cũng tương tự như Tâm chúng sanh,khi đã lạc bước vào mê đắm phô của Vọng rỗ i,

thì mỗi cát chân nhắc tay,mỗi lời nói,mỗi tâm niêm... đều chỉ là di tư vọng dênh vọng.Khiến cho lắng xang chạy Đông chạy Tây lén lén xuông xuông không ngừng trong các nẻo luân hồi,lúc nào cũng mơ màng la lối,muốn tìm kiếm cái Tự ngã hay cái Tâm của mình.Mà không biết rằng Tâm ấy vẫn SỞ SỞ ra đó và không có 1 sát na nào mà mình khôn nương tựa vào nó,không sử dụng đèn cái t r ương lực của nó...

Sau khi kể câu chuyện Diện nhã,Phật dạy : "Này Phú Lâu Na! Ấy cái Mê vọng nô là như vậy.Nó tương tự như một cơn mê sảng,m ô t giác chiêm bao.Một cơn mê sảng thì làm sao có nguyên nhân được?! Vì nếu có n g u yên nhã,thì lại không còn là mê sảng...".

Cũng tương tự như trong Đạo Đức Kinh,ngài Lão Tử nói rằng: "Trong cái vong Hư vô đồ bỗng DO HỐT DO HOANG... rồi Nhất sanh Nhị Nhì sanh Tam... mà sanh ra các vật..." .Nhưng Lão Tử chưa chỉ rõ được rằng cái vong Hư vô đồ chính là cái Tâm mê vọng của chúng sanh.

Hoặc như bên Bà La Môn giáo nói rằng: "Vũ trụ này chỉ là một giấc chiêm bao của dâng Phạm Thiên... ".Lời nói này,tuy hàm chứa nhiều chân lý,nhưng lối nhìn còn sặc mùi thê tuc,và nhiều thiên trọng nhân ánh hóa.Và lại,nếu dâng Sáng Tao Phạm Thiên mà còn năm chiêm bao,thì đâu còn có thể gọi là dâng Tư tai được nữa?! Một dâng Đại Tư Tại không hề bao giờ năm chiêm bao.Tỷ dụ như Phật,là Bậc đã gột sạch mọi lớp mê vọng ,nên tuyệt nhiên không bao giờ chiêm bao mộng mị...

Điêm "mê vọng không nguyên nhân" này, là điêm không thể nghĩ bàn của mọi ban t h ết luận(ontologie).Nó tương tự như một突破口(horizon, hay fissure, origine) của mọi ban t h ết luận,một thứ định đê (postulat) khó t h ết miêu tả được,mà chúng ta phải chấp nhận.Ké hở uyên nguyên,vì chuyen từ lãnh vực Vong thức sai biệt lên chốt Tật bờ mê,để bước sang bình diện Vô sai biệt.Nên nhà Phật nói: Pháp nhí như thị.Và tuy nó là một cơn mê sảng,nhưng nó lại H A NG KHỎI trong tâm chúng sanh.Vì hằng khôn nênh bất tư nghĩ...

- Rồi sau đó chúng vài chục trang,Phật lại dạy thêm 2 câu kê:

Tự tâm TRỞ LẠI chấp Tự tâm,
Không phải huyền hiên,trở thành Pháp Huyền
Y nghĩa câu này rõ rệt là: Tự tâm ấy trở

lại TỰ CHIẾU SƠI, nên làm LỎE lên vô lường
cánh giới. Biên Tâm vốn không phải huyền,
nhưng vì mê vong, đã làm lỏe lên những cánh
giới huyền hiện không cùng không tận...

Thế là Tâm đã chuyên hiện thành Thức, rồi
bỏ cái Trạm nhiên vô tướng mạo, để mở cuộc
hành trình đi vào con đường hiện tượng hóa
(processus phénoménologique), vào cái NHIỀU
vào VÔ LƯỢNG.

Chương 3 kế tiếp sẽ trình bày về cái Vòng
Huyền Hiện này của THỨC BIÊN.

(Trích tập Lặng Nghiêm ảnh hiện)
TÌNH LIÊN
NGHIÊM XUÂN HỒNG



Tiết thứ trang 5

không lấy gì làm ngạc nhiên. Cho đến ngày
nay tiếng niêm Phật đã trở nên thông dụng
trong chốn thiền môn. Thay vì nhà sư phải
nỗ lực để duy trì một công án thì bây giờ
là tiếng niêm "Nam Mô A Di Đà Phật" tuyệt
diệu thay.

Ba cùn gai, Que cùt khô, Cây tùng trước sân
Vô, Vô, Vô... không còn là một công án của
Thiền nữa. Theo thời gian tiếng niêm Phật
có sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến cho tất cả mọi
người trong chúng ta mang danh là kẻ hậu
còn của dòng thiền vẫn không thấy hổ hận
khi niêm Phật. Đang sống chết với danh
hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nếu cho rằng
Thiền tồn tại song song với Tịnh thiêng
không có gì đáng hay trái lại. Tịnh
đang chiếm ưu thế mạnh nhất, cả hai đều
tưởng tồn tại.

Mai kia một nụ khi nhắm mắt buông tay,
chúng ta sung sướng được Đức Phật A Di Đà
Đức Quán Thế Âm, Đẳng Đại Thế Chí, Cửu
Thánh chúng mỉm cười phóng hào quang mà
tiếp dẫn chúng ta vậy.

Hết

THƠ

Về Bến



Tinh thức dậy trong bình minh chuyên động
Sáng tờ dần với mạch sông bao la
Mảnh trăng yên cồn tờ đầy Ngân Hà
In rõ bóng cỏ hoa dần tĩnh giác

Tinh thức dậy trong bầu trời bình lặng
Và tiếng chim tô điểm bản hoan ca
Rộn rã lòng mạn mạch nở muôn hoa
Mở tất cả cửa trời ôm vũ trụ

Say xưa đổi những âm vang nhạc vũ
Chim tung bừng chào đón ánh bình minh
Hàng cây xanh vẫn lặng đứng in hình
Dần sáng tờ giữa không trung ảo mộng

Hồn ai đó đang dâng tràn nhịp sông
Đang lặng lâng hòa vũ rộn trời hoa
Nhưng cớ sao vẫn tịch tĩnh an hòa
Chân đẹp đất! đội trời cao mây rộng!

Và ý mới ngang nhiên vào mạch sông
Hòa tan trong bất động vạn nơi nao
Kìa, bến thuyền, một khói ngời cao ngao
Tròn nợ trăng hiện hữu tự bao giờ...

Tinh thức dậy một bình minh lặng gió
Lặng sóng còn giữa nhân thế ưu lo
Như xưa kia trở lại với con đò
Cưới... tinh mộng trâm luân, Về bến Giác

.....

Mặc khách trở Về nơi bến hoa
Để ai đãm mãi cõi ta bà
Phản tranh cao thấp ham mộng huyền
Lỡ chuyên đò ngang - bóng xế tà...

Tại HANNUT BỈ QUỐC
(Couvent des Pères SAINTE CROIX)
THÍCH NỮ TRÍ TÁNH

Quan điểm của Phật Giáo

PIYADASSI MAHÀ THERA

PHẠM KIM KHANH trích dịch từ quyển *The Buddha's Ancient Path*

(tiếp theo)

Một đặc điểm khác nữa là phuông pháp mà Đức Phật đã áp dụng để truyền dạy Giai áo Pháp (Dhamma). Đức Phật không đồng ý với những vị đạo sĩ có "giáo lý bí truyền". Ngài nói: "Bí truyền là biểu hiệu của một giáo lý sai lầm". Ngõ lối cùng Đài Đức Ananda, vị thi giả thân tín, Đức Bổn Sư dạy: "Này Ananda, Nhì Lai đã truyền dạy Giai áo Pháp mà không có bất luận phân biệt nào về giáo lý công truyền và giáo lý bí truyền bởi vì đối với Giáo Pháp, này Ananda, Nhì Lai không bao giờ có bàn tay nắm lại của vị đạo sĩ còn giấu hàng tín đồ 1 vài kiến thức chính yếu nào". (Digha Nikaya, Trưởng A Hàm, 16). Ngài tuyên bố Giai áo Pháp (Dhamma) tự do và đồng đều cho tất cả, không giữ lại điều gì và không baogiờ muốn rút tẩy nỗi hàng mòn độ một đức tin mù quáng và phục tùng, vào ban thân Ngài và vào giáo lý mà Ngài truyền dạy. Ngài đặt trọng tâm vào sự khảo sát sáng suốt và quán xét phân biện. Trong một bài kinh mà về sau được gọi rất đúng là "Hiền Chế Đầu Tiên Về Tự Do Tự Tưởng" Ngài mạnh mẽ khuyên khích người Kàlama với những lời lẽ quả quyết, không thể nhầm lẫn. Bài kinh nói trên, tula để Kàlama Sutta, đại khái như sau:

Kesaputta là một thiền nhở nằm trong vương quốc Kosala. Dân cư trong thiền này được gọi là Kàlama. Khi dân chúng ở Kesaputta nghe tin Đức Thế Tôn vào thành phố mình thì tụ hội đến xin được Ngài giảng. Họ bạch với Đức Thế Tôn: "Bach Hóa Đức Thế Tôn, có những vị đạo sĩ ăn dật và những vị Bà La Môn đến truyền giáo tại thành Kesaputta. Khi thuyết giảng giáo lý của mình thì những vị ấy trình bày đầy đủ và rõ ràng, còn khi đề cập đến quan điểm của những vị khác thì các Ngài

bóp méo, chê xấu và khiên trách. Rồi đêe n các vị kia cũng vậy, nói tốt cho mình và chê bai người khác. Bạch Hóa Đức Thế Tôn, vì lẽ ấy chúng con nghi ngờ và hoang mang không biết nên nghe theo vị nào và không nên nghe vị nào".

"Đúng vậy, hỏi người Kàlama, các con nghi ngờ là phải. Khi vẫn đêe khả nghi thì sủi ngõi vúc tự nhiên phát sinh. Nay hỏi người Kàlama, các con không nên nhẹ dạ nghe theo những lời rêu rao đồn đại, báo cáo, hay tập tục cổ truyền, hay những lời nghe đì lập lai, hay những gì đã được ghi chép trong kinh điển tôn giáo, hay chỉ lập luân suy diễn suông, hay những hình dáng kinh bế ngoài, hay sau khi suy tú và chấp nhận một vài lý thuyết, hay những gì hình như có thể có thật, hay sau khi suy nghĩ rằng "vị này là thầy ta". Nhưng, này hỏi người Kàlama, khi tự các con biết chắc chắn rằng "những điều này là bất thiện, đáng bị khiên trách, không đem lại lợi ích", chừng ấy đúng vậy, con hãy bác bỏ.

"Và sau khi các con tự biết chắc chắn rằng, "những điều này là thiện, không bị khiên trách, và đem lại lợi ích", chừng ấy các con hãy tận lực gia công thực hành và ẩn nấp trong những điều ấy".

Lúc bấy giờ Đức Phật hỏi những người Kàlama:

- Bây giờ, này hỏi người Kàlama, các con nghĩ thế nào khi tham, sân, si phát sinh đến một người, điều ấy có lỗi hay có hại cho người ấy? Tham, sân, si ấy có đáng bị khiên trách không?

- Bạch Hóa Đức Thế Tôn, điều ấy có hại cho người kia. Tham, sân, si ấy đáng bị khiên trách.

- Bây giờ, các con nghĩ thế nào, hỏi người Kàlama, khi không tham, không sân, không si phát sinh đến một người, điều ấy có lợ i

hay có hại cho người ấy? Không tham, không sân, không si, ấy có đáng bị khiển trách không?

- Bạch Hóa Đức Thê Tôn, điều ấy có lối cho người kia. Tính không tham, không sân, không si, ấy không đáng bị khiển trách.

- Như vậy, này hỏi người Kàlama, bây giờ tôi lời tuyên ngôn của Như Lai đến các con là "Chỗ nên nhẹ dạ nghe theo... khi từ các con biết chắc chắn rằng những điều này là thiện, không đáng bị khiển trách và để em lại lời ích, chúng ấy, đúng vậy, các con hay tấn lực gia công thực hành và ăn náo trung những điều ấy". Đó là lý do tại sao Như Lai tuyên ngôn như vậy.

(Anguttara Nikaya, Tăng Nhứt A Hàm, i, 188, sutta 65. Xem Tăng Nhứt A Hàm, i, sutta 66 và Tăng Nhứt A Hàm, ii, Bhaddiya sutta 193

Sự kiện vội vã chấp nhận và tin tưởng quá thật không nằm trong tinh thần của Phật Giáo. Và chúng ta có thể nhận thức, điểm này xuyên qua cuộc đàm thoại giữa Đức Thê Tôn và một số các đệ tử Ngài:

- Nếu bây giờ, biết và chấp giữ, tin 1/4 y điều này, các con có nói chăng rằng, "chúng ta tôn kính Đức Bổn Sư. Vì quý trọng Ngài chúng ta phải kính trọng nhưng lời dạy của Ngài"?

- Bạch Hóa Đức Thê Tôn, các con không nói như vậy.

- Nay chỉ để tử, điều nào mà các con công nhận, có phải chăng vì chính từ các con đã nhận thức rõ ràng, thấy, và nắm vững điều ấy không?

- Đúng vậy, Bạch Hóa Đức Thê Tôn.
(Majjhima Nikaya, Trung A Hàm, 47)

Đúng với thái độ hoàn toàn chân chính để khảo sát và tìm chân lý ấy, trong một khái luận về luận lý học Phật Giáo có dạy rằng, "Cũng như người thông minh sáng suốt thì vàng bằng cách hở nóng lên, cắt ra và co sát trên hòn đá (loại đá dùng để thử vàng cũng thế ấy), quý vị chấp nhận lời của tôi sau khi quan sát tận tường chỗ không phải vì nể kính tôi" (Jnandasara-samuccaya, 31).

Phật Giáo không hề lôi kéo và cưỡng bách ai và cũng không bao giờ đòi hỏi người tín đồ phải nhắm mắt tin cậy. Trước tiên người có bản tính hay nghi ngờ sẽ lấy làm thỏa thích mà nghe rằng Phật Giáo luôn ôn hòa, luôn kêu gọi nên quan sát, quán xét nghiên cứu. Từ đầu đến cuối Phật Giáo luôn luôn được mở rộng cho tất cả những ai có mắt miên thiêng và có tâm trí để hiểu biết.

Một lần nữa, lúc ấy Đức Phật ngủ tại rừng xoài, ở Nàlandà. Upali, nguyên là một tín đồ nhiệt thành của Nigantha Nataputta (Giáo chủ phái Jaina Mahavira, một trong sáu đạo sứ thời Đức Phật. Để hiểu thêm về vấn đề này xin xem bài kinh Samannaphala Sutta, Digha Nikaya, Trưởng A Hàm, 2) đến viếng Đức Phật với mục đích duy nhất là tranh luận và làm cho Đức Phật phải chịu đùi lý. Để tài là lý nghiệp báo mà cả hai Phật Giáo và giáo phái Jaina đều dạy, mặc dầu có một vài quan điểm đồng. Sau cuộc đối thoại rất thân thiện Upali được Đức Phật thuyết phục hoàn toàn, nhìn nhận quan điểm của Đức Phật là chân chính và sẵn sàng quy y, trở thành đệ tử tại gia (upasaka, thiện nam) của Đức Phật. Tuy nhiên, Đức Thê Tôn cảnh cáo Upali: "Này ông cư sĩ, trước khi chấp nhận điều nào là chân lý hãy quan sát đây đủ và tận tường trước khi chấp nhận điều nào là chân lý". Nghe Đức Phật cảnh cáo như vậy Upali lại càng vui mừng thỏa thích và xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo.
(Majjhima Nikaya, Trung A Hàm, Upali-sutta

Mẫu chuyện trên giải thích rằng Đức Thê Tôn không chú trọng về việc tranh đố ác tín đồ, ngoại trừ khi đường sự tự minh cảm hóa — một bài học mà các nhà truyền giáo nên học.

(còn tiếp)





Lá thơ Tịnh Độ

ẤN QUANG ĐẠI SƯ

thơ đáp một cư sĩ
(Phụ nguyên thơ)

(Bí nhân rất tin pháp môn Tịnh độ, đã quyết định phung hành, nhưng với hai chữ "nguyên, hanh" còn phải nhờ dạy bảo.

"Nguyên cùng hanh nên đi riêng hay chung vẫn để nầy lâu nay tôi vẫn hằng thắc mắc Xin chia hai phương diện để luận:

1/- Nếu nguyên và hanh riêng, thì trước khi niệm Phật phải phát nguyện cứu sanh, như đọc bài văn trong nghi thức Thập niêm của ngài Tử Văn chẳng hạn, rồi sau mới niệm. Và, khi niệm Phật phải làm sao cho ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, tâm và miệng như một, cứ như thế mà niệm mãi, tuyệt chẳng có ý nguyện cứu sanh. Y theo phương pháp này mà niệm thì sanh về thường phẩm. Đây là căn cứ theo lời của ngài Triết Ngộ thiền sư.

2/- Nếu nguyên và hanh chung, là trong khi niệm kiêm cả nguyên, thì tiếng cùng là phải tha thiết như trẻ thơ té xuống nước cầu cứu với mẹ. Đây là lời của ngài Ngọc Phong thiền sư. Lại, Kiên Mật đại sư cũng bảo: "Sáu chữ hồng danh, trong mỗi niệm dù tâm ưa chán", cùng với thuyết của ngài Ngọc Phong vẫn đồng.

So hai phương diện trên đây, thuyết thứ nhất dường như thiếu sự khẩn thiết trong khi niệm Phật. Ngẫu nhiên đại sư đã bảo: Cứu sanh Tịnh độ toàn nhờ nơi tín ngưỡng yên, thiếu hai điều kiện này, dù niệm đến giờ thôi không vào, mua rói chẳng lọt, chắc như tung đồng vách sắt, cũng không được vãng sanh". Thế thì nếu theo thuyết thứ nhứt, khi niệm đến một lòng không loạn, cũng

chưa đúng vững. Như theo thuyết thứ hai, thì trong khi niệm Phật nơi tâm còn giữ chữ nguyên, sợ rằng dù lòng không lo an, cũng khó được thuận nhất. Cần dây, sự Vivaldi Hằng Châu cũng to sự lo ngại về việc "nguyên hanh chẳng thể kiêm, chẳng thể không kiêm" như tôi.

Với hai thuyết trên, kẻ mac học tôi đã mâu chà biết giải quyết thế nào? Tưởng rằng bậc cao hiền chắc có lời luôn xác đáng, xin vì người sau chỉ rõ bên bờ).

Pháp môn Tịnh độ lấy tín, nguyên, hanh làm tông, như cái dành có 3 chân, thiếu một tật không đúng vững. Các hạ siêng tu tinh h nghiệp, với chữ "tín" đã quyết định không còn nghi, dến như "nguyên, hanh", thì tớ hối có sự chấp kia dây dỗi dài, nên không thể suốt thông dung hôi. Vì thế, nói pháp viên diệu không ngại bóng tự sanh nhiều diệu chướng ngại, khiến cho ánh trăng sáng mòn vắng của ngài Triết Ngộ, Kiên Mật, Ngẫu Ích chỉ nhận một sợi tơ trước mắt mà thành ra cách phân. Thật cũng đáng tiếc lắm!

Người chọn niệm Phật, trong khi niệm vẫn đầy đủ ba món tín, nguyên, hanh. Như con nhà mẹ, lúc cảm thương kêu gọi, quyết chẳng khi nào có tâm niệm không tin và không nguyên thay bóng từ thân. Thế thì còn hỏi chi "nguyên, hanh chung hay riêng", còn nói chi "có nguyên tâm không thuận nhất" và "chẳng thể kiêm chẳng thể không kiêm". Ay là không việc mà thêm việc đó! Xem lời các hạ và

luận diệu của vị tăng kia, dường như cả 2 đều chưa thiệt thật hành trì trong cát niêm Phật, không khác nào người chưa cất bước đi, đã vội nghĩ ngợi dến cảnh tương lúc về nhà. Thế nên, với những pháp ngữ đôi tri sự phân biệt của cô nhân, trở lại càng thêm phân biệt! Thú hỏi: "ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm", chẳng khán thiết mà được như thế ư? Không tínguyên mà được như thế ư? Lời của hai ngài Triết Ngộ, Kiên Mật tuy có khác, song thật ra ý nghĩa vẫn giúp đỡ thành tựu lẫn nhau, các hạ lại nhận làm "nguyện hạnh chung, riêng có thể gọi là thiêu con mắt trách p h áp đó! Đến như lời của Ngẫu Ích đại sư chính là món pháp được để dõi tri hang, người mường tựa Thiên tông, niêm đức Di Đà tự tánh, canh Tịnh độ duy tâm, không tu, đúng theo tông chí của môn niêm Phật, chỉ câu được một lồng không loạn làm mức c u ô i cùng. Áy là việc ngoài tông Tịnh độ, sao các hạ lại dẫn ra so sánh với diêm tín nguyên đầy đủ của sự chân tu, khiến cho dường lôi lẩn lẩn như thế?

Trên đây là ước về lý mà nói chung, nêu ước về sự, thì phát nguyện nên ở vào kinh sám, tối, khi niêm Phật xong. Lúc ấy hoặc dùng bài văn "Tiêu Tịnh độ", như có, dù thời giờ, nên đọc bài Tịnh độ văn của Ngài Liên Trí. Bài này lời ý đều đầy đủ, dù ng đầy các bài văn Tịnh độ xưa nay. Nên biết đọc nguyện văn là ý theo văn mà thất tâm phát nguyện, không phải đọc qua một lần là phát nguyện đâu! Trừ lúc phát nguyện sớm và tối, trong tất cả thời khắc chỉ hết lòng khẩn thiết niệm Phật mà thôi.

THO ĐÁP CỦ SĨ trần huệ siêu

Được thô, biết cù sỹ lòng mō đạo thâm thiết, tôi rất vui mừng! Nhưng vì duyên sự quá nhiều, thêm phải gấp giao dinh lại bộ An sỹ toàn thơ, nên sự phúc đáp có phần chậm trễ.

Tâm tham, giận, mê, người người đều có, song nếu biết đó là bình thì thế lực của nó cũng không đến đỗi lấy lừng. Vì như kệ trâm

vào nhà nêu chủ nhân nhận làm là n gười nhà, tất nhiên tài vật đều bị nó lấy hết. Như già chủ biết đó là kẻ trộm, đuổi ngay liền tức khắc, thì trong nhà yên ổn, cùa cái mới được bảo toàn. Cô Đức nói: "Không sơ niêm khởi sám, chỉ lo giác ngộ châm". Tham, giận, mê dù có nói lên, giác ngộ được tâm áy liền tiêu diệt. Trái lại, nếu an nhiên xem nó như người trong nhà, thì có khác nào nhận giác làm con, bao sao tiền của không bị hao mất?

Niệm Phật không thể khán thiết, vì chẳng biết cõi Ta Bà khổ lụy, miên Cực Lạc a n vui. Phải nghĩ rằng: "Thân người khó được trung quốc khó sanh, pháp Phật khó nghe, môn Tịnh độ lại càng khó gặp. Hiện thời, nếu ta không chí tâm niêm Phật, một khi vô thường đến, nhút định sẽ theo nghiệp ác nặng nề trong đời này hoặc kiếp trước mà doạ vào ba đường dữ, chịu sự khổ lâu dài, biết chừng nào mới được thoát ly?" Thượng nghĩ như thế, sẽ tự tinh ngộ, tha thiết. Và phải tuông đến sự khổ nơi dia ngục mà phát tâm bồ đề. Bồ đề tâm là lòng lối minh lợi người. Khi phát tâm này, như đồ máy dc gắn điện, có năng lực rất mạnh mẽ mau le, sự tiêu nghiệp chướng thêm phước huệ, nhanh lành công đức bình thường không thể sánh kịp.

Bì cảnh xoay chuyên là do công tu hãy còn can cốt, nên khi trong lòng có sự gian ác, mỉa, nét xấu, đẹp hiện ra nơi mặt. Nếu chính niêm nhiều, tự nhiên tất cả phiền não đều giảm nhẹ. Cho nên, người chón tu tuy ở cảnh trần lao, hàng tinh chuyên rèn luyện, khiên cho nghiệp tập lẩn lẩn tiêu diệt. Áy mới là công phu thiết thật, và như thế tâm sẽ được tự chủ, thoát khỏi sự chi phối do hoàn cảnh bên ngoài.

Người tại gia không theo chúng, sự tự ng niêm đều tùy mình, hoặc ngồi, đứng, quỳ, di chuyển quanh đều được, không nên chấp định một lối nào. Nếu chấp định, người sẽ dễ học tâm khó tương ứng. Nên châm chước theo sức khoẻ, công phu của mình, lava diều thích hợp mà làm, mới có lợi ích. Cứ theo lệ thông thường, thi trước nên di chuyển quanh, kể đó ngồi, rồi sau quỳ. Như di chuyển và quỳ thay đổi nhoc, nên ngồi niêm, ngồi lâu, sanh hôn trầm, thi di chuyển quanh bàn Phật hoặc đứng niêm, đợi khi hôn trầm tan mới trờ lại ngồi. Khi niêm nên cõi theo dòng hố định thời, đứng lẩn chuỗi, vì lẩn chuỗi khó dường tâm.

(còn tiếp)

THIỀN VỊ, ĐẠO VỊ, THÌ VỊ trong Văn chương Việt nam

Đông Hồ

(tiếp theo)

Bắt đầu, đoạn tả cảnh Bích Câu:
Thành Tây có cảnh Bích Câu
Cỏ hoa góp lại một bầu xinh sao
Đua chen thu cúc xuân đào
Lựu phun lửa hạ mai chào gió đông
Xanh xanh dây liễu ngàn thông
Cỏ lan lối mực, rêu phong dâu tiêu
Một vùng non nước quỳnh đào
Phật phor gió trúc đậm đìu mưa hoa.
Khắp soi trong cõi ba nghìn
Yên hà riêng nửa lâm tuyến chia đôi
Thú vui bốn bạn thêm vui
Khắp trong bể thánh dù ngoài rừng tao...

Đoạn tả cảnh hội chùa:
Ngọc hồ có đám chay tăng
Nước nô cảnh Phật tung bừng hội xuân
Đập đìu tài tử giai nhân
Ngôn ngang mã tích xa trần thiêu ai
Thương xuân, sinh cũng đạo chơi
Thơ lồng lồng túi rượu với voi bầu
Mảng xem cây phạm thú mâu
Vùng kim ô đã gác đầu non tê
Tiệc thôi ai nấy cùng về
Gió chiều lay bóng hoa lê la đà
Bên cầu dẫn lũ năm ba
Thần tiên trước mắt ai là kẻ hay
Sinh vừa tựa liễu nương cây
Lá hồng đâu đã thôi bay lại gần...

Đoạn Tú Uyên gặp tiên nữ, và hai đảng đối thoại:
Thầy người trước cửa tam quan
Theo sau ba bảy con hoản nhơn nhớ
Lạ lùng con mắt người thi
Hoa còn phong nhuyễn trắng vừa tròn gương.

Khách rằng: trong hội Vô già,
cửa không ngàn giác đây là từ bi...

Giọng kiều nhẹ lọt bên tai
Đã gần bờ sắc khôn với sóng tinh
Thưa rằng chút phân thư sinh

Đèn từ soi đến tâm thành với nao
Kỳ viễn nở hép hồi sao
Mở đường phượng tiện chút nào được chẳng?

Tiên nữ từ chối vì không muốn nói chuyện
bướm ong ở nơi thiên trai thanh khiết:
Bè từ có hép chi ai
Đốc đem thuyền giác độ người bên mê
Ngán cho bên cõi bồ đề
Phải đường ong bướm đi về đây sao...

Tú Uyên năn nỉ khẩn cầu:
Rắng: đây lần xuống mê tân
Tiên duyên xin để kim thân tu đèn
Ba sinh chưa vẹn mươi nguyên
Nhờ tay kim tướng đưa duyên xích thằng
Gây linh mượn phép cao tăng
Phá thành sâu khổ cho băng mới cam...

Rồi tiên nữ biến mất:
Người còn gợi gió cợt mây
Gót tiên khách đã trở già làm thịnh
Ngóng theo đèn Quảng Văn Đinh
Bóng trắng trông đã trên cảnh lượt qua
Ôn lòng nhẫn liễu thăm hoa
Biết đâu sắc vẫn là không không
Thoát thôi lẩn bóng ngàn thông
Hương trầm còn thoảng cánh hông đã khơi

Đọc các đoạn trích dẫn đó, chúng ta thấy vẽ ra trước mắt những hình ảnh như hư n hư thực, nửa chân nửa mộng chập chờn.

Viết đến đây, tôi nhớ lại một chuyện vui i vui, ngày nhỏ. Lứa tuổi học trò, đang thời say đắm, say đắm nghĩa lý văn chương và say đắm danh lam thắng cảnh. Đọc truyện Tú Thủ đọc truyện Bích Câu, lòng tôi cứ định ninh hẽ đến hội chùa thì thế nào cũng gặp được nhữ nàng tiên đẹp giáng trần. Tôi đã có lúc say mê Hội chùa. Hội chùa nào tôi cũng đến chơi, lòng những ước ao mơ mộng có lúc minh được là Tú Uyên, tìm ở đó một mối duyên kỳ ngộ.

Hiện nay, hội chùa có rất thường và có rất nhiều; không biết các câu thủ sinh bây giờ có những mồ dốc ngày thô và nên thô đó nữa hay không.

Truyện Bích Câu thì phải đổi đến lúc cõi hội chùa mới tìm gặp mối duyên tiên kỵ ngộ. Truyện Phan Trần thì bao dạn hồn và phàm tục hồn. Tác giả Phan Trần đã lây trọng cảnh thiền môn làm bối cảnh cõi duyên gặp gỡ giữa Pháp Sinh và Diệu Thủ. Trọn vẹn tác phẩm trữ tình này, được bao bọc nuôi dưỡng trong cảnh vật thiền phòng trai giái, nhắc cho chúng ta nhớ rằng: Một vài nét nền thô thì biết bao thi vị, mà khi đã râm rạp chí li thì hóa ra phong iên tạp túc trân. Thiên vị đã mất mà thi vị, cũng không còn nữa.

Kể từ đây, tôi đã nhắc nhiều đến truyen ngâm khúc, truyện dien ca; còn một truyện, cõi lê độc giả hãy làm sao mà chia lài tôi đã động tới. Tôi bỏ quên hay là tõi dành phần đặc biệt cho bài này.

Xưa nay, nói đến văn chulong Việt Nam, mọi nhà phê bình đều bằng lòng công nhận Truyền Kiều là áng văn kiệt tác. Giả sử văn học, tác phẩm của Nguyễn Du đột ngột, vứt lên như một ngọn cõi phong độc tú. Chẳng những trên phương diện văn học nghệ thuật, trên phương diện nhân sinh, xã hội, mà đến nay xét trên phương diện triết lý Phật giáo, cũng cho chúng ta thấy tác giả Tô Nhữ Nguyễn Tiên quả thật là một nhà thơ thiên tài bách luyễn.

Xưa nay, mọi người đều biết Truyền Kiều là một chuyện phong tình, nhân vật chủ động trong truyện là một cô gái trang hoa, nhưng điều làm cho chúng ta ngạc nhiên là Nguyễn Du đã xây dựng tác phẩm của mình trên nền triết lý giải đị phô thông của Phật giáo. Đành rằng cốt truyện là săn của Thanh Tâm Tài Nhân đối Minh, nhưng yêu tố chính phái là cõi ngời bút tài tình của nhà thơ Hà Tinh. Và các truyện Nôm của ta như Hoa Tiên, Nhị Đệ Mai, Phan Trần, Lâm Tuyên Ký Ngộ chẳng hạn, chuyện nào không lõi cõi tò chuyện Tau, nhưng yì tác giả các truyện đó không sánh kịp Tô Nhữ mà Truyền Kiều vượt bậc.

Nhưng mà thôi, vẫn để đó không thuộc vào bài này. Ở đây, chúng ta trở lại để tòi m thường thức mùi thiền và mùi đạo, đaphang phát từ cảnh vườn Lam Thúy lan truyền cho

dến dòng nước Tiên Đường. Chúng ta k hông cần bàn rộng đến thuyết nhân quả, đê ên nghiệp "karma" của nhà Phật mà Nguyễn Du đã áp dụng chứng minh trong truyện, đúng hay là không đúng, mà chỉ biết rãnhnhanvật chánh của tác giả là Nàng Thúy Kiềuđasống trong nếp tin tưởng đó. Bất kỳ lúc nào nàng Kiều cũng thay mình bị bao vây bằng mõi vòng lưới túc khiên, nghiệp chướng, k hông thoát được; rồi cũng nhờ dựa vào nhân quả nghiệp duyên đó mà sống, mặc dầu sống trog kiếp yên hoa luân lạc.

Nàng Kiều không phải sống với Kim Trọng, không phải sống với Thúc Sinh, Tú Hải mà à thực sự thì nàng đã sống với hai nhân vật do học thuyết nhà Phật tạo nên: Một là hồn ma Đam Tiên, hai là sứ bà Giác Duyên. Ở i nàng Kiều cứ y như gặp lúc khó khăn, không giải quyết được, thì có hai nhân vậtđó xuất hiện, vè néo chí đường, vach cho một lối i thoát. Hồn ma Đam Tiên đã xuất hiện ba lần trong đời nàng Kiều: Một lần, bula cõi elli ngày Thanh Minh, bắt đầu đến trước bà tên nàng vào số đoạn trường:

Ấu danh qua kiếp nhân duyên,
Cùng người một hội một thuyền đâu xa.
Một lần thứ hai, đến để ngăn không chonàng chết, khi liêu mạng với Tú Bà, bắt nàng phải sống để trả cho hết tiền căn nghiệp báo:
Ri rằng nhân quả đờ dang,
Đã toan trốn nợ đoạn trường đưoc sao.
Và một lần thứ ba, đến để giữ số cho nàng.
Đoạn trường số rút tên ra,
Đoạn trường thơ phải dón mà trả nhau.

Còn sứ bà Giác Duyên, cũng ba lần đến với nàng: Một lần đầu, cho nàng nương náu ở Chiêu Ân am khi nàng lõi bước xây vôi; lần thứ hai, ở doanh trại tướng quân Tú Hải để chứng kiến hậu quả của ân của oán, và cũng để thông báo trước lời tiên định của Tam Hợp đạo cõi; rồi lần thứ ba, cứu vớt nàng ra khỏi trầm luân, sống nước Tiên Đường, đểcho nạn xưa trút sạch.

Độc giả chắc không trách tôi kê lê' dà i dòng. Vì có nêu rõ như vậy, mới thấy cả một thiền tịnh sứ thi vị của Nguyễn Du lúc nào cũng chưa chan thiền vị.

Tôi không vũ đoán và cũng không lập dị. Ngay bắt đầu chõ Hội Đạp Thanh trong tiết Thanh Minh, đê' dọn cho việc Thúy Kiều tiếp xúc với hồn ma Đam Tiên, tác giả đã băt

nhân vật của mình nhún, khác với mảnh hìn của khách du xuân "đỗ lá tìm hoa". Trong cảnh "cỏ non xanh rộn chân trời, cảnh lè tráng điểm" mà lại xen vào trong đó cảnh "râu râu ngọn cỏ nứa vàng nứa xanh". Trong cảnh rộn rãp tưng bừng "ngựa xe như nước áo quần như nêm" mà lại xen vào đó cảnh "nấm đất xè xè, vắng tanh hương k h ôi". Tiếp theo, là cảnh chiêu tà bông xê, âm khí nặng nề:

Kiều rằng những dâng tài hoa
Thác là thể phách còn là tinh anh
Đã hay tình lai gặp tình
Cho xem át thấy hiền linh bầy giờ
Một lời nói chưa kịp thưa
Phút đầu ngọn gió cuốn cờ đèn ngay
Áo áo đỗ lộc rung cây
Ở trong đường có hương bay ít nhiều
Đè chừng ngon cỏ lân theo
Đầu giây từng bước in rêu rành rành
Mặt nhìn ai nấy đều kinh
Nàng rằng này thật tinh thành chẳng xa
Hữu tình ta lại gặp ta
Chớ nể u hiền mới là chí em.



Đọc đoạn văn vừa trích dẫn đó, có phải đúng là chúng ta đang thấy cảnh u ám bí thu thê lưỡng thâm đậm của ngày hè Vụ Lan:

Tiết tháng bảy mưa dầm sùt sùt
Toát hơi may lạnh ngắt xương khô
Não lòng thấy cảnh chiêu thu
Ngàn lau nhuốm bạc giêng ngô rụng vàng
Đường bạch dương bóng chiêu man mác
Ngọn đường lê lác đặc sương xa
Lòng nào lòng chẳng xót xa
Cõi dương còn thế nứa là cõi âm
Trong trường dạ tối tăm trời đất
Có khôn thiêng phảng phát u minh
Thương thay thập loại chúng sinh
Phách đơn hồn chiếc linh đinh quê người
Hương khói đã không nơi nương tựa
Phận mồ côi lân lửa đêm đèn
Còn chi ai khó ai hèn
Còn chi mà nói ai hiền ai ngu.

Mấy câu trong bài Chiêu Hồn trên đọc cùng của tác giả Đoan Trường, Tân Thanh, đã nêu ra đây so sánh nghe thử, đã có khác gì nhau với đoạn văn trước mà Đạm Tiên:

Bắt đầu Truyện Kiều, trong những điệp văn chương và tâm lý mâu thuẫn, chúng ta đã thấy có mùi thiêng, mùi đạo. Rồi thì từ đó về sau, hay còn bao nhiêu lần nữa, chúng ta thử theo bước thi sĩ Tô Như Ý và cảnh chùa chiêm.

Văn Truyện Kiều thật là đột ngột, đang giữa tiết tháng ba quang đãng, bồng có cảnh thí bảy sương sa cỏ áy, sút sùi, ngay trong vườn nhà họ Hoan ác nghiệt, danh đà chua ngoa, bồng xuất hiện cảnh bắc ái tử bi của Quan Âm Các:

Sân Quan Âm Các vườn ta
Có cây trăm thước có hoa bốn mùa
Có cổ thụ có sơn hô
Cho nàng ra đó giữa chùa chép kinh.

Đó cũng là một cách Hoạn Thư giam lỏng nàng Kiều, bắt nàng và Thúc Sinh phảiutherford trực chịu đựng trong cảnh:
Gác kinh việc sách đói no
Trong gang tác lại gấp mươi quan san.

Nhưng mặc dù là bị giam cầm đó, mà cõi nhung ngực tủ kia, êm đềm mắt mê biết chừng nào. Ngoài phong cảnh thiên nhiên, cổ thụ sơn hô Hoạn Thư đã lò liệu thật là chu đáo:

Tảng tảng trời mới bình minh
Hương hoa ngũ cung sẩm sanh lè thường
Đưa nàng đến trước Phật đường
Tam qui ngũ giới cho nàng xuất gia
Áo xanh đồi lây cà sa
Pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyên
Sớm khuya tĩnh đùi đầu đèn
Xuân Thu cắt sắn hai tên hương trà.

Gửi chùa chép kinh trong cảnh thanh nhàn đó, lại thêm có cả hai cổ tiêu hâu hương trà khuya sớm, thì dầu trong cảnh "quán phòng then nhặt khóa mai" nữa, ai mà không muốn tu cho trót, hương chỉ là nàng Kì ệu đang giũa lúc chán chường:

Nàng từ lánh gót vườn hoa
Dương gần rừng tía dương xa bụi hồng
Nhân duyên đâu lại còn mong
Khôi diệu then phản túi hồng thi thôi
Phật tiên thảm lập sâu vui
Ngày pho thủ tự đêm nỗi tâm hương
Cho hay giọt nước cảnh đường
Lửa lòng tưới tắt mọi đường trần duyên.

Tất chúng ta lâу làm lạ, tại sao mà Hoan Thủ lại phải phục vụ người tình địch của nàng chu tất đến như vậy, trong khi sắn quyền sinh sát trong tay. Chắc có ngài nghĩ rằng phải tạo nên ngoại cảnh đó mới đánh báу được chàng Thúc và cô Kiều, cho 2 đảng đều không lưu tâm e ngại, lập lùng thủa ulla. Để đến một hôm, nàng thư vãng nhà, quanh viên cá Thúc Lang và Trạc Tuyễn đều mắc vào báу của nàng giudong:

Tiểu thư phải buổi ván an lại nhà

tức thì

Thưa cơ Sinh mới lên ra
xãm xãm đến chốn vườn hoa với Nàng.

Tôi thì nghĩ khác. Hoan Thủ báу giờ đãa
người cõi ghen tức. Chẳng những đến lúc đó
cõi ghen tức mới người, mà chắc rằng đãa
người từ khi:

Giọt đồng canh đãi điểm ba
Tiểu thư nhìn mắt đường đã cam tâm
Lòng riêng tấp tết mùng thâm
vui nây đã bõ đau ngâm xưa nay.

và cũng đãi động lòng trắc ân từ khi:
Cúi đầu quí trước sân hoa
Thân cung nàng mới dâng qua một tờ
diện tiên trình với tiểu thư
Thoát xem đường có ngãm ngơ chút tinh
Liền tay trao lại Thúc Sinh
Rắng: tài nén trọng mà tinh nén thường
Ví chàng có số giàu sang
Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên
Bể trán chìm nỗi thuyền quyền
Hữu tài thường nỗi vô duyên là đài.

Thì việc Hoan Thủ hậu đãi Thúc Kiều
Quan Âm Các là do mối từ tâm, Phật tinh
võn săn cõi của lòng người. Điều suy luận
của tôi đã có chứng minh.
Sau khi nghe hai đảng kê lê:
Rành rành kê tóc chân tờ
Mấy lời nghe hết đãi dư tố tưởng
Bao nhiêu đoạn khổ tinh thường
Nỗi ông vất và nỗi nàng thở than.

cho đến khi "chán tai Nàng mới rẽ h o a
bước vào". Dẫu biết rằng:
Đối quanh Sinh mới liệu lời
tim hoa quá bước xem người chép kinh.

mà nàng vẫn cười cười nỗi nỗi ngọt ngào.
đó là Nàng cười nỗi ngọt ngào thằng thắn
và Nàng cũng đãi thằng thắn thường t h ức
tài nghệ của cô Kiều:

Khen rằng bút pháp đa tình
So vào với thiếp Lan Ðình nào thua
Tiếc thay lưu lạc giang hồ
Nghìn vàng thực cõi nên mua lấy tài.

Chúng ta sẽ thấy hành động phát xuất do
Phật tinh xui nên đó là Hoan Thủ đã gây
một cái nhân rất tốt cho mình. Chúng ta
xem đến hồi bão án báo oán. Giảm cảnh:
Quân trung gùm lớn giáo dài
Về trong thi lập cơ ngoài song phi
Sẵn sàng tể chính uy nghi
Bắc đồng chật đất, tinh kỳ rợp sân.

Chắc chắn rằng bao nhiêu oán hờn, oán khóc
bao nhiêu đau đớn ê chề mà nàng Kiều chịu
đứng trong mươi mấy năm trời đều đã trút
tất cả lên đầu một người:
Dưới cõi gùm tuốt nắp ra
Chánh danh thủ phạm tên là Hoan Thủ.

Chỉ nghe một tiếng chào của nàng Kiều cũng
đủ cho chúng ta đoán được nỗi căm hờn tức
tối dâng lên tận độ trong lòng Nàng:

Thoát trong Nàng đãi chào thưa
"Tiểu thư cũng có báy giờ ở đây!"

Tiếng chào đó quả là tiếng phán quyết cuối
cùng rồi. "Báy giờ ở đây!" Trời ơi! Nghe mà
khiếp đảm kinh hồn. Và trước khi tuyên án,
nàng Kiều cũng đã tuyên bố cho Thúc Sinh
biết số phận của vợ chàng, để cho c h à ng
khỏi trách:

Vợ chàng quí quái tinh ma
Phen nầy kê cắp bà già gấp nhau
Kiên bò miêng chén chưa lâu
Mùa sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa.

"Trả nghĩa" cho "mùa sâu". Thiết là g h ê
gõm! Tánh mang của Hoan Thủ thật không có
cách nào đảm bảo cho an toàn sau baonhiêu
lời nghiên răng tuyên bố đó. Ấy thế mà, khi
nghe Hoan Thủ nhắc đến câu:
Nghĩ cho khi Các chép kinh

tức khắc:

Truyền quân lính xuống trường tiênthangay

Thật là có ai dám ngờ, bàn án của Hoan Thủ
được xử nhẹ nhõm để dàng khoan hồng đ ên
như thế.

Chúng ta đãi thấy chia, cái nhân lành m à
Hoan Thủ gieo ở Quan Âm Các là để chonàng
hai được cái quả tốt ở cửa viễn môn l ú c
báy giờ đó.



Việt Nam phong sứ

Nguyễn Văn Mại - Bản dịch của Tạ Quang Phát - Học giả Mặc Khách sưu lục

(kỳ 19)
CHƯƠNG 67

Ai lên Phố (2) Cát Đại Đồng,
Hồi thăm cô Tú có chồng hay chưa?
Có chồng năm ngoái năm xưa,
Năm nay chồng vắng như chưa có chồng.

Thơ phong sứ này thuộc tý.
Phố Cát Đại Đồng thuộc tỉnh Tuyên Quang.

CHƯƠNG 68

Kéo quân qua cửa Hùng Quan,
Chim muôn tiếng hót, hoa ngàn thức đưa.
Nhớ ai ngờ ngắn, ngắn ngờ,
Nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai?

Thơ phong sứ này thuộc phủ mà tý.
Cửa Hùng Quan thuộc tỉnh Tuyên Quang.
Vũ Văn Uyên, người ở Ba Đông huyện Gia Lộc
hùng dũng khác phàm, trong thời vua Lê
Chiêu Tông vì việc giết người phải chạy
trốn vào Đại Đồng rồi ẩn nấp trong chinh
lập được chiến công, được thăng Tuyênn
Quang Đô Tông-binh-sứ.

Lúc Mạc Đăng Dung soán ngôi nhà Lê, Vũ Văn
Uyên chiếm cứ thành Tuyên Quang chống lại
họ Mạc.

Vũ Uyên mất, em là Vũ Mật thống lĩnh quân
đội trấn thủ Tuyên Quang, gấp lúc ấy vua
Lê Anh Tông sai Trịnh Kiểm từ núi Thiên
Quan đưa quân ra Tuyên Quang đánh giặc
Mạc. Vũ Mật giúp binh và tài lương cung cấp
Trịnh Kiểm, cùng với Thái Thú trấn tướng

Lạng Sơn làm thế giúp đỡ nhau, vì có công
được phong Giả Quốc Công và được truyền
con nối đời đời giữ chức Trấn Thủ t h ành
Tuyên Quang.

Đường lúc ấy Ngụy Mạc tung hoành, mười b a
thừa tuyên (tỉnh) đều không thuộc về nhà
Lê nữa, vậy mà hai anh em họ Vũ một m i nh
lại có thể hùng tâm nghĩa cử trấn thủ một
phương, không quên ơn vua cũ, cho nên có lời
hát này.

Thiên trên (Ai lên Phố Cát...) giả thác
lời dò hỏi vợ, lấy việc nhớ chồng ám chỉ
việc nhớ vua.

Thiên dưới (Kéo quân ra cửa Hùng Quan...)
để cao rạng rỡ việc quân và ẩn ngụ ý nhớ
vua. Lòng trung nghĩa đã tràn ra ngoài lời
nói.

Nhân dân ở Tuyên Quang thật đáng bia danh

CHƯƠNG 69

Bên sông thanh vắng một mình,
Có ông ngư phủ biết tình mà thôi.

Thơ phong sứ này thuộc phủ.
Lúc nhà Mạc soán ngôi nhà Lê, vua Lê
tránh nơi hành tại An Trường, có mở rạch
khoa để chọn lây ke sĩ.
Lúc đó có Nguyễn Nghị, người làng Phúc Thọ
huyện Đông Sơn, ra ứng cử, đi thuyền qua
sông Lô Hiên (tại huyện Lôi Dương tỉnh Thanh

Hoa) ban đêm nghe ngư phủ (người đánh cá) hát lên câu này.

Khi vào trường thi, trưởng quan ra để thơ Quốc Tử (quốc=nước, tử=con). Sĩ tử t r o ng trưởng đều làm bài về Quốc Tử Giám (trưởng Đại học của triều đình ở kinh đô).

Riêng Nguyễn Nghi nhớ lời hát của ông chài, làm bài về ngày con nước (thủy triều nhật) có câu:

Giang hồ tịch mịch vô nhân văn,
Duy hửu ngư ông thức dắc tình.

江湖寂寥無人問
惟有漁翁識得情

Dịch nghĩa
Sông hồ tịch mịch không ai hỏi,
Chỉ có ngư ông thấu nỗi tình.

Trưởng quan duyệt phê là câu thân.

Đến khi yết bảng kết quả, Nguyễn Nghi đỗ đệ nhất giáp đệ nhị danh, và được ngự. Đời gọi Ngư ca giáp đệ (đỗ khoa nhở câu hát của ông chài) (1).

CHƯƠNG 70

Chợ khinh chùa Tích không thờ,
Mà đem xôi oản cúng nhở gốc cây.

Thơ phong sứ này thuộc tý.
Chùa, chùa Phật, xôi oản, lè vật cúng Phật.
Gốc cây, cây ở bên chùa.
Nhà Nguyễn Mạc soán ngôi nhà Lê Trịnh Kiểm lập Lê Trang Tông (1533-1548) lên làm vua để tiêu diệt nhà Mạc phục hưng nhà Lê, truyền đến đời vua Lê Trung Tông (1548-1556), Trịnh Kiểm lấy chức Thái sư c o i việc chính trong nước, mọi việc đều do bàn tay của Trịnh Kiểm quyết định cả.

Vua Lê Trung Tông không có con nối ngôi, Trịnh Kiểm nghi nan lưỡng lự việc làm vua mới sai sứ giả đến hỏi Trịnh Quốc Công Nguyễn Bình Khiêm. Trịnh Quốc Công bảo: "Năm nay mất mùa, làm ruộng thường dùng giống lúa cũ".

Cụ lại bảo đến chùa Yên Sơn, sai tân quét dọn đốt hương ngâm ngâm tỏ ý bảo: "T h ở Phật thì được ăn oản".

Và lại lúc ấy vua Lê thì yêu, họ Trịnh thì mạnh. Sĩ phu triều nhà Lê đều đến Phủ liêu họ Trịnh, phần nhiều hùa theo người có

quyền thế mà nương cậy vào nhà họ Trịnh để mong được phú quý.

Câu phong dao này dùng chùa Tích sánh với vua Lê, dùng gốc cây vĩ với họ Trịnh, rắn bao chờ thấy vua Lê yêu mà dựa theo họ Trịnh.

Này, thiên hạ là thiên hạ của nhà Lê. Ao mào của họ Trịnh là của nhà Lê làm nô may nở mặt cho. Nhà Lê sống thì họ Trịnh còn. Nhà Lê tiêu thì họ Trịnh mất. Huống chi trước đây công đức đuổi trừ quân Minh còn có bia đá kỷ niệm ở sông núi Lam Hồ n g. Vận nhà Lê tuy suy yếu ở nửa chừng, nhưng quyền của vua thì tự tại, phận làm tôi thì lo lắng không trông, tôi dân giúp đỡ tôn phò vua làm đạo nghĩa, phải sùng bái vua, thành kính với hương hỏa khấn chúc vua để cả thiên hạ chung một vua và cùng vui với thiên hạ tôn kính vua, nhưng không ồ ạt đòn ngõ mong muôn những điều trái phản. Ý tứ của nhà thơ sâu xa thay!

CHƯƠNG 71

Thế gian ôm trá cho mình,
Oan đi hối ức, vốn tình minh không!

Thơ phong sứ này thuộc phu.
Thái tử Duy Vi, con của vua Lê Hiển Tông, tính người cường trực quyết đoán, thường giận quyền thần (chúa Trịnh) lấn vượt mảng uất hận, cố chỉ giành lại quyền cương.

Trịnh Sâm không ưa Thái tử, bèn cung hoạn quan Phạm Huy Đĩnh, âm mưu phế Thái tử, không có lời gì để buộc tội, mới vu không cho Thái tử thông dâm với cung nhân, đem cáo trạng tâu lên vua Lê Hiển Tông xin bắt Thái tử trói lại bồ vào ngục.

Thái tử nghe biến, mới vào ở nơi điện của vua cha. Phạm Huy Đĩnh đem binh vào tìm bắt.

Thái tử tự biết không thoát khỏi, bèn ra cho trói. Đĩnh dẫn Thái tử đến phủ chúa. Trịnh Sâm bảo phải cởi mao để chờ tộ. Thái tử không chịu, bảo: "Phé lập là việc xưa nay của nhà mày. Tôi của ta không cần có nữa, (mày cứ giết đi) đã có sú xanh ngàn thu còn đây".

Trịnh Sâm cho thắt cổ giết Thái tử.

Ngày thơ hình của Thái tử, ban ngày mà tối tăm, trầm họ đều cho là oan ức.

Câu phong dao này than thở nỗi vô tội của Thái tử.

Đời truyền rằng con trưởng của Trịnh Sâm tên Khải không được Trịnh Sâm yêu thương. Trịnh Sâm đã hại Thái tử, và sau lại sinh ra Trịnh Cán. Trịnh Cán có dáng mao giông in như Thái tử Lê Duy Vi, lúc ngồi thường lắc đầu, được Trịnh Sâm cưng làm. Mẹ của Trịnh Cán là Tuyên phi Đặng thị Huệ, phê Khải lập Cán lên ngôi Chúa, đúng là đỗ nđốc việc sớm suy vong của họ Trịnh đây. Oan oán tương bão, làm sao biết được con heo ở Bối Khâu chẳng phải Bành Sinh đâu thai ra?

CHƯƠNG 72

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Nào ai vun quén cho mày đặng ăn?

Thơ phong sứ này thuộc tý, nói về việc chuyên quyền của họ Trịnh.

Theo Việt sử, sau thời Trung Hưng của vua Lê Trang Tông, họ Trịnh đã đời năm giỗ quyền chúa, uy phúc do ở mình họ Trịnh. Vua Lê Anh Tông bị Trịnh Tùng giết. Vua Lê Kinh Tông cũng bị Trịnh Tùng hại. Trịnh Tráng nói theo, phế vua Lê Duy Phù orton. Trịnh Cương nói theo ép vua Lê Ý Tông g nhường ngôi. Thái tử Lê Duy Vi bị Trịnh Sâm cho thất cổ giết chết.

Nhân dân thấy những việc ấy mới nghiên rắng than oán mà không dám nói thẳng ra, mới lấy việc ăn quả (trái) và sánh với.

Nói ăn quả phải nhớ người đã trồng cây, lại đến nói rút hái ba bốn lần mà không đoái đến thì có thể nhân tâm hay sao? Nói Chúa Trịnh thật là vô nhân đạo.

Lão lâm vườn tưởng rằng cũng không vu i mà có đưa giữ vườn ấy.

(2) Sách chép sai ra Khô Cát.

(1) Thế thì chương này là một câu vu vơ mà một ông chài nào đó đã hát lên trong đêm khuya đã ám ảnh Nguyễn Nghi và làm cho ông mất trí hiếu chữ quốc tú là con nước thủy triều. Và các trưởng quan khoa ấy đã trông gà hoá quốc, đã cho đỡ đẽ nhất giáp đẽ nhị danh lisi tử làm bài lạc đẽ. Vậy chuyện này là chuyện trào phúng không có thật.

(còn tiếp)

Câu :
Nghĩ cho khi Các chép kinh

của Hoạn Thủ và câu :
Truyền quân lính xuống trường tiễn sang gay của Thúy Kiều, quả là hai câu hàm súc bao nhiêu đạo vị trác tuyệt, bao nhiêu thi vị thâm trầm, nếu không phải là tay thi hào o trác tuyệt thâm trầm thì không làm sao mà sáng tạo cho nên.

Tôi đã đưa độc giả vào văn cảnh Quan Âm Các hời lâu một chút, cho nên chúng ta không đủ thì giờ ghé lại thăm am Chiêu Ân với sự trường Giác Duyên, cùng với túp thảo đường đã chia hai nước biếc với mây vàng. Và cũng nghĩ khi đã nói đến Truyền Kiều đây dù đủ tiêu biểu cho loại truyện diễn ca rồi, tôi thấy thôi không cần trích dẫn tác phẩm khác.

Nhưng tôi phải nhắc đến một tác phẩm do một Hoà Thủ viết về thời cuối Lê. Đó là quyển Sơ Kinh Tân Trang của Phổ Chiêu thiên sư, tức là Chiêu Lý Phạm Thái. Tác giả là một thiên sư lảng漫, tự nhận bản thân tác phẩm phải là một thiên Phật truyền nên thơ và đầy đủ Phật pháp, Phật sự hơn hết. Một vài dòng không đủ để cặp tôi xin phép bớt qua.

Ngoài những văn chương trường thiên, hãy còn biết bao thi văn khác chưa chan mùi đạo, mùi thiên.

(còn tiếp)





QUỐC SỬ TẠP LỤC

3. QUỐC HIỆU NƯỚC TA

Từ An Nam đến Đại nam

Bưu Cầm

Học giả Mặc Khách sưu lục

(tiếp theo)

về sự kiện này, chúng ta nên tin theo sử ta hay sử Trung Hoa? Tôi xin trả lời dứt khoát rằng: chúng ta nên theo sử Trung Hoa, nhất là liệt truyện của Lữ Đại và Lục Dận trong Ngô Chi là một bộ chính史 chép về nước Ngô đời Tam Quốc (Lữ Đại và Lục Dận là người nước Ngô). Dù Lữ Hưng có làm An Nam tướng quân năm 264, thì trước đó, Lữ Đại (năm 220) và Lục Dận (năm 248) đã giữ chức ấy rồi.

Có lẽ các sử gia nước ta đã làm lẩn chúc An Nam tướng quân của Lữ Đại và Lục Dận với chức Nam Trung tướng quân của Lữ Hưng chẳng? Nam Trung tướng quân nghĩa là "vị tướng quân ở đất Giao Nam". Nhờ Ngụy đã phong cho Lữ Hưng chức đó thật hợp lý, vì Lữ Hưng vốn là một viên quân lại đã nỗi lên làm phản, giết chủ tướng là thái thú Tôn Tư của Ngô, rồi quay sang hàng Ngụy và xin được thay Tôn Tư làm thái thú Giao Chỉ, chứ Hưng không có công bình định Giao Châu (8). Khác với Lữ Hưng, Lữ Đại và Lục Dận đã đến Giao Châu trong lúc ở đây có biến loạn và đã dẹp yên giặc giã, đem lại sự thanh bình trong châu quận. Bởi vậy, Lữ Đại và Lục Dận mới được phong chức An Nam tướng quân, nghĩa là "vị tướng quân cùa đất Giao Nam yên ổn" hay là "vị tể ở ng quân đã bình định cùa Giao Nam".

Nguyễn văn Tố sau khi dựa vào những tài liệu trong Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Đại Việt sử ký tiền biên và Đại

Việt sử ký toàn thư (đã dẫn ở trước) để chứng minh danh xưng An Nam có từ năm Lữ Hưng làm thái thú Giao Chỉ, đã kết luận rằng: "Tuy hai chữ ấy là một tên quan, mà chức quan ấy chưa làm gì ở nước ta, nhưng tìm cội gốc nên cho hai chữ "An Nam" có từ năm 264". (9).

Nay theo liệt truyện Lữ Đại và Lục Dận trong Ngô Chi, chúng ta nên đính chính lại thuyết của Nguyễn văn Tố và cho hai chữ An Nam đã có trước thời Lữ Hưng. Nhưng danh xưng An-Nam không tốt đẹp gì đối với nước ta, vì nó đã ghi lại những sự kiện lịch sử nhục nhã trong thời dân tộc ta ở dưới ách đô hộ của Trung quốc.

(3)

Khâm Định Việt sử tiền biên quyển 3, tờ 10 a-lla, chép: 甲申 (吳孫皓元興元年 魏咸熙元年)
秋七月 吳復分交趾之地置廣州是歲吳割南海蒼梧
悒林三郡立廣州治番禺交趾九真日南合浦為交趾
治龍編交廣之分始此……魏以呂岱為安南將軍
都督交趾諸軍事以南中監軍霍弋遂領交趾刺史
便宜選用長史戈表贊各（一作贊各）
為交趾太守率牙門董充王素等將兵助吳未至
為功曹李統所殺卒死。

= Giáp thân (Ngô Tôn Hạo, Nguyễn Hưng nguyên), thu thất nguyệt, Ngô phục phân Giao-

Châu chí dia, tri Quang Châu. Thị tuế Ngô cát Nam hải, Thương ngô, Uất lâm tam quân, lập Quảng châu, tri Phiên ngung(ngu); Giao chí, Cửu chân, Nhật nam, Hợp phố vi Giao châu tri Long biên. Giao Quảng chí phân t h úy thứ (...) Ngụy di Lữ Hưng vi An Nam tướng quân, đô đốc Giao châu chư quân sự; di Nam trung giám quân Hoắc Đức dao linh G i ao châu thứ sứ, đặc di tiện nghi tuyên dung trưởng lại; Đức biếu Thoán Cốc(nhất t á c Phàn Cốc) vi Giao chí thái thú, suất n h a môn Đông Nguyên, Vượng Tố dâng, tướng binh trợ Hưng, vi chí, Hưng vi công tào Lý Thông sô sát, Cốc diệc tử = Năm Giáp thân (hiệu Nguyên hưng thứ nhất của Tôn Hạo nhà Ngô hiệu Hâm hy thứ nhất của nhà Ngụy), m ù a thu, tháng 7, nhà Ngô lại chia đất c h â u Giao, đặt làm châu Quảng. Năm đó, nhà N g ô cắt ba quận Nam hải, thương ngô và Uất lâm lập ra châu Quảng, đặt châu tri tại Phiên ngung; các quận Giao chí, Cửu chân, Nhật nam và Hợp phố làm châu Giao, đặt châu tri tại Long biên. Sự phân chia giữa Giao và Quảng bắt đầu từ đây (...). Nhà Ngụy dùng Lữ Hưng làm An Nam tướng quân, coi hết m ọ i việc quân ở châu Giao; cho chức Nam trung giám quân Hoắc Đức ở xa mà lĩnh thứ sứ châu Giao và được tiên nghi tuyên d ụ ng các trưởng lại. Hoắc Đức dâng biếu xin cho Thoán Cốc(hoặc Phàn Cốc) làm thái thú Giao chí, cho bọn nha tướng là Đông Nguyên và Vượng Tố đem quân đến giúp Lữ Hưng, nhưng chưa đến nơi, Hưng đã bị công tào Lý Thông giết, Thoán Cốc cũng chết". Đại Việt sử ký tiền biên, ngoại kí, quyển 4, tờ 7a, c ữ n g chép như vậy. Đại Việt sử ký toàn th ứ , ngoại kí, quyển 4, tờ 4b, chép có hơi khác bởi câu này:

時吳已附于晉晉以呂岱為安南
將軍都督交州諸軍事。

= Thời Ngô di phu vu Tân, Tân di Lữ Hưng vi An Nam tướng quân, đô đốc Giao châu chư quân sự = Lúc đó, nhà Ngô đã phu thuộc nhà Tân, nhà Tân dùng Lữ Hưng làm An Nam tướng quân, coi cả các việc quân ở Giao châu". Toàn thư đã chép sai, vì nhà Tân kế n h à Ngụy từ năm 265, còn nhà Ngô đến năm 280 mới diệt vong.

(4)

Tam quốc chí 三國志, Ngô chí 吳志, quyển 15, tờ 6b-7a, chép về Lữ Đại có đoạn như sau: "延康元年代步陰為交州刺史到州高涼賊帥

錢博乞降岱因承制以博為高涼西郡都尉又
悒林夷賊攻圍郡縣岱討破之是時桂陽漢陽
賊主金合眾於南海界上首亂為害據又詔岱討之
岱縛金送詔都尉殺首獲生凡萬餘人比安南將軍封都
鄉侯

= Diên khang nguyên niên, đại Bộ Chất v i Giao châu thứ sứ. Đáo châu, Cao lương tắc, súy Tiên Bác khất hàng. Đại nhân thừa chế di Bác vi Cao lương Tây quận đô úy. H ụ u Uất lâm di tắc công vi quận huyện, Đại thảo phá chi. Thị thời Quế đương Trinh d ụ tắc Vượng Kim hợp chúng ư Nam hải g i ới thương thủ loạn vi hại. Quyền hựu chiêu Đại thảo chi, sinh phuộc Kim tông nghệ đô trâm thủ, hoạch sinh phàm vạn dư nhân. Thiên An Nam tướng quân, phong Đô hương hâu = Năm Diên khang thứ I(220) Lữ Đại thay Bộ Chất làm thứ sứ Giao châu. Lúc Lữ Đại đến Giao châu, thi người đầu sô bọn giặc Cao Lương là Tiên Bác xin hàng. Nhân đó, Lữ Đại thừa lệnh trên dùng Tiên Bác làm đô úy C a o lương Tây quận. Lại bọn giặc rợ ở Uất lâm vây đánh quận huyện; Lữ Đại đánh phá được bọn ấy. Lúc bấy giờ tên giặc ở huyện Trinh đương quận Quế đương là Vượng Kim tụ họp bọn nó ở biên giới Nam Hải làm loạn gây nên tai hại. Tôn Quyền ra lệnh cho Lữ Đại đến đánh bọn giặc ấy, bắt trói Vượng Kim đưa về kinh đô chém đầu, và bắt sống được hơn một vạn người. Do đó, Lữ Đại được triều chúc An Nam tướng quân và được phong tước Đô hương hâu". Đối chiếu với LỮ SĨ BÃNG 吕士朋, Bắc thuộc thời kỳ đế chế Việt Nam

北秦時期的越南, Hướng cảng, Trung văn đại học Tân Á nghiên cứu xuất bản, 1964, tr.59.- Tam quốc chí 三國志, Ngô chí 吳志, quyển 16, tờ 10a, chép về Lục Dân có đoạn như sau: "赤烏十一年交趾九真夷賊攻沒城邑文
部將(驍)勸以胤為交州刺史安南校
尉胤入南界喻以恩信務崇招納[...]
交域清泰就加安南將軍.

= Xích ô thập nhất niên, Giao chí Cửu chân di tắc công một thành áp, Giao bộ taodòng di Dân vi Giao châu thứ sứ, An Nam hiếu úy Dân nhập Nam giới, dụ di ân tín, vụ s ủ ng chiêu nạp (...) Giao vực thanh thái, tulu gia An Nam tướng quân = Năm Xích ô thứ II (248), giặc rợ ở Giao chí, Cửu chân ở á nh lấy thành áp, dân Giao châu chấn động. Ngô Chúa dùng Lục Dân làm Giao châu thứ sứ,

An Nam hiệu úy; Dân vào đất Giao nam, lấy điều ân tín mà hiếu dụ dân chúng và chiêu nạp những kẻ hiền tài (...) Khi cõi bắc Giao châu đã được yên ổn, nhà Ngô bèn giao cho Dân chức An Nam tướng quân". Vậy là trước lúc được giao chức An Nam tướng quân, Dân đã làm chức An Nam hiệu úy; hai chức ấy đều có chủ An Nam.

An Nam chí nguyện 安南志原, hiệu bản của Pháp quốc Viện Đông Học viện, Hà nội, IDEO, 1932, quyển 2, tr. 152, chép rằng: "陸督名胤字恭家 [...] 吴赤烏十一年交趾九真賊攻沒城邑以胤為交州刺史入界誘以恩信務崇招納意以財物賄私及兵莫不稽服 交州清矣由安南將軍封郡侯".

= Lục Duệ, danh Dân, tự Cung tông (...) Ngô Xích ô thập nhất niên, Giao chí Cửu chán tắc công một thành áp; di Duệ vi Giao châu thủ sứ; nhập giới, dụ di ân tín, vụ sùn g chiêu nạp, di di tài vật, tắc chúng cập dân mạc bất khé tảng. Giao châu thanh thãi. Do An Nam tướng quân phong Đô đinh Hầu = Lục Duệ, tên Dân, tên chữ là Cung tông (...) Năm Xích ô thứ 11 đổi Ngô, giặc ở Giao chỉ, Cửu chán đánh lây thành áp. Nhà Ngô dùng Duệ làm Giao châu thủ sứ. Duệ đến nơi, lấy điều ân tín mà dụ dỗ dân chúng và chiêu nạp những người có tài năng, lại đem cát của cải cho họ; bọn giặc và nhân dân đều cúi đầu phục mệnh. Giao châu đã được tản bình. Duệ do chức An Nam tướng quân được phong tước Đô đinh Hầu". An Nam chí lược

安南志略, hiệu bản của Viện Đài học Huế, 1961, phần chữ Hán, quyển 7, trang 90, cũng chép như thế.

(5)
Khâm định Việt sử, tiền biên, quyển 3, tờ 8 b-9a, chép: "戊趙姬聚衆攻掠郡縣
刺史陸胤擊平之".

= Mậu thinh (Ngô Xích ô thập nhất niên, Hán Diên hy thập nhất niên, Ngụy Chính thứ 9) (cửu niên), Cửu chán Triệu Âu tụ chung công lục quân huyện; thủ sứ Lục Dân kích binh chi = Năm Mậu thinh (hiệu Xích ô thứ 11 của nhà Ngô, hiệu Diên hy thứ 11 của nhà Hán, hiệu Chính thứ 9 của nhà Ngụy) Triệu Âu ở Cửu chán họp nhiều người lại rồi kéo đi đánh cướp quân huyện; thủ sứ Lục Dân đánh dẹp yên giặc áy. Đó là phần cương, còn đây là phần mục: "九真復攻陷城邑郡搔動吳主以衡陽

督軍都尉陸胤為刺史兼校尉胤入境論以恩信降者三萬餘家卅境復清九真郡女子趙姬聚衆攻掠郡縣胤擊平之".

= Cứu chán phục công hầm thành áp; cհ ա u quân tao động. Ngô chủ di Hành dương đ ô c quân đô úy Lục Dân vi thủ sứ kiêm hiệu úy Dân nhập cảnh, dụ di ân tín, hàng giả tam vạn dư gia, châu cảnh phục thanh. Cứu chán quận nữ tử Triệu Âu, tụ chúng công lựu c quận huyện, Dân kích binh chi = Người Cứu chán lại đánh phá thành áp, làm cho cհ ա u quận chấn động. Ngô chúa cho Hành dương đ ô c quân đô úy Lục Dân làm thủ sứ kiêm hiệu úy Dân vào Giao châu, lấy điều ân nghĩa và thành tín để hiếu dụ dân chúng, có hơn ba vạn nhà quý hàng; do đó, trong châu lựu i thanh bình như cũ. Người con gái ở Cửu chán là Triệu Âu tụ họp nhiều người kéo đi đánh phá quân huyện; Dân đánh dẹp yên giặc áy. Đại Việt sử ký toàn thư (ngoại ký, quyển 4, tờ 3b-4a) và Đại Việt sử ký tiền bì ên (ngoại ký, quyển 4, tờ 6ab) cũng chép như vậy và tuyệt nhiên không nói tới chức "An Nam tướng quân" của Lục Dân.

(6)
Khâm định Việt sử, tiền biên, quyển 3, tờ 10 a-lla; Đại Việt sử ký toàn thư, ngoại ký, quyển 4, tờ 4b; Đại Việt sử ký tiền biên, ngoại ký, quyển 4, tờ 7a.

(7)
Tam quốc chí, Ngụy chí, quyển 4, tờ 27b, đã ghi rõ chức tước của Lữ Hùng như thế này: "都督交州諸軍事南中大將軍封定安縣侯".

= Đô đốc Giao châu chư quân sự, Nam trung đại tướng quân, phong Định an huyện hầu".

(8)
Khâm định Việt sử, tiền biên, quyển 3, tờ 9b "黎末(吳永安六年漢炎興元年魏景元四年)夏五月交趾郡吏昌興殺其太守孫譖以郡降于魏".

= Quý vị (Ngô Vĩnh an lục niên, Hán Vị è m hưng nguyên niên, Ngụy Cảnh nguyên tueni) hạ ngũ nguyệt, Giao chí quân lại Lữ Hựng sát kỷ thái thú Tôn Tư, di quân hàng vua Ngụy = Năm quý vị (263, hiệu Vĩnh an thứ 6 của nhà Ngô, hiệu Viêm Hưng thứ nhất của nhà

TRUYỆN HÙNG ĐẠO VƯƠNG



Lê văn Phúc và Phan Kế Bính soạn. In lần thứ nhất tại Đông Kinh ấn quán Hà Nội năm 1914.

Học giả Mạc Khách sưu lục
HỘI THÚ MUỒI TÂM

Phụ lục các bài văn tân
Bài văn tân Hùng Đạo đại vương

Bắc thân thánh danh cao trong cõi,
Một chữ trung thọ với giang sơn.
Tài kiêm Gia Cát, Phân Dương,
Chẳng qua trong tâm cương trường suy ra.
Cõi Nam từ Đông Á về trước,
Biết bao người đẹp nước yên dân.
Song mà kiên kiên vương thân,
Muôn người có một đức Trần Thái sư.
Vốn dòng dõi kim chi ngọc diệp,
Đủ kinh luân khang tết tài cao.
Sơ sinh diêm ứng chiêm bao,
Thanh y giáng thế trời trao anh hùng.
Chí da ngựa, tinh thông thao lược,
Khoác áo rồng bì chúa Trân Kiều.
Gặp cõi quốc bộ hiêm nghèo,
Khang khang vẫn giữ một diệu tận trung.
Kièc giặc Đát ruồi rong vó ngựa,
Trái bà phen đạp vồ trùng quan.
Buồn khi chim gáy hoa tàn,
Phát phor cờ thủy mây ngàn rồng thông.
Có kẻ giờ ra lồng Vệ Luật,
Có người xoay ra mặt Bang Xương.
Trời Nam còn có chủ trường,
Nhị tâm dã thây nhưng phuông bạc đèn.
Đang khi ây cảm quyền thống ngự,
Một Thái sư giàn giữ phong cương.
Vì mà bắt chúa Kinh Đường,
Bắc vương dã cháp, Nam vương khó gì?
 Ghét nhũng truyền thừa nguy mai quốc,

Gác ngoài tai nhũng chúa hàng Nguyên.
Đầu còn thi đạ vẫn bén,
Đạ nay Sát Đát chúa in chua lòa.
Mũi gậy rút, rõ ta vô nhi.
Tổ hịch treo, khuyên kè đồng cùu.
Tức gan với dứa thiên kiêu,
Thì dem dạ sắt mà liêu tay lang.
Khi chúa đặt thương giang phóng phiệt,
Khi kế bày binh trường đại doanh.
Có khi dù giặc lui binh,
Giông chông dây nước dê rình thuyền qua.
Chi dịch khái, bóng tà kéo lai,
Người tiêm cùu, tay trái đều day.
Mây phen rồng chơi tuyêt bay,
Người dê cờ nghĩa, người bày mưu trung.
Người đan kị, nhảy xông cuồng trận,
Người chích thuyền, chèo sân cuồng lan.
Ây ai đánh vồ thuyền lương?
Ây ai Hảm Tú, Chi Đóng Dương đua tài?
Ngựa đá cưng bô hối chiến trận,
Nước triều cưng nỗi giận ba đảo.
Gió mây theo ngọn cờ dào,
Thân, nhân hiệp tán giặc nào chẳng tan?
Người Hoan nở xa ngàn dặm trút,
Chàng Đô kia liêu một thân tàn.
Còn như Ô Mã, Sâm Đoàn,
Bá Linh, Cơ Ngọc vào đoàn tù dây.
Lặng gió ái cờ cây lại tối,
Đặt ấu vàng non nước đều yên.
Ngâm cờ liệu dịch sao thiêng,
Ngày xưa hai chủ "tắc nhản" không ngoa.
Quân ta mạnh chẳng qua nhẽ thảng,
Việc nước xong bồi gǎng lòng trinh.
Hiên phủ dưới khuyết cáo thành,
Đến án sơn hải chút tình quyền ai.
Trên thánh dê giáng bài ngọc du,
Chiêu đình thần làm số quân công.
Tùy công lớn nhỏ gia phong,
Thái sư tên ở đâu dòng gác Yên.

Phong vuông tước gia thêm chữ Dai,
 Đến sinh tử ngự lai dê bia.
 Thiên đình trích dã mãn kỳ,
 Tạ tử số tấu dan tri một phong.
 Đưa xe hạc gió trong giăng dam,
 Ngày hai mươi tháng tám giã lènh.
 Muôn năm Vạn Kiếp miêu đình,
 Độ dân là Phật, hiên linh là Thần.
 Còn nhật nguyệt trung thành còn giải,
 Còn phong đình nghĩa khai còn vang.
 Tuồng chi là giõng phạm Nhan,
 Thác chưa biết xáu còn làm nhớp gùom.
 Nào những lũ ma vương, lê qui,
 Nào những loài mộc súy, thach tinh.
 Liếc trông dã khiếp uy linh,
 Lợ cây kiêm thu, lợ hình đào san.
 Cho biết đúng thần tiên xuất thê,
 Khắp vùng trời chính khí hao nhiên.
 Ông đời giúp nước an biên,
 Qui thân thì vẫn hiền nhiên như còn.
 Tiêng khú bạo, gùom mòn vẫn sắc,
 Uy trù hung, chiêu rách còn thiêng.
 Tình trung ưng hộ Nam thiên,
 Ất là quốc thái dân yên đời dài.

Bài văn tân bôn vị Vương Tú
 Về phượng tốt, vở mao cung tốt,
 Tính lân nhân, sủng góp cung nhân.
 Xưa nay con thánh cháu thân,
 Khuôn trời lại dúc thánh thân như in.
 Thùa Trần để gây nên bàn thạch,
 Trong tôn thân nhiều bức ảnh hiền.
 Thái sư khôn ngoại cảm yêu,
 Việt mao chống với giặc Nguyên mấy lần?
 Việc nhà nước muôn phần gian dại,
 Nghĩa chí thân dành phải ra tay.
 Hoàng thiên chúng dạ thảo ngay,
 Lại sinh thánh từ để thay việc ngoài.
 Tú thánh từ bắc tài vẫn vỗ,
 Cung ngang tay tam lược, lục thao.
 Khi ngạc lăng, kinh đảo tâm nội,
 Lũ giặc trời quyết chém chẳng đong.
 Con quan tướng, nội dòng quan tướng,
 Chữ tướng môn hữu tướng xưa nay.
 Khuôn nhà luyện tập những ngày,
 Cứu cung, Bát quái trong tay dã nhòng.
 So vào bậc đồ long không kém,
 Có như ai học kiêm không nêu.
 Trông với bể ngạc chưa êm,
 Dã ngày mài sắt, lại đêm gối đồng.
 Nghi minh cũng là dòng dã trụ,
 Nặng dãi vai quân phu ái ân.
 Sao cho quét sạch Hồ trân,
 Đến ơn sơn hái vài phân chút nao.
 Sá chi lũ xôn xao ong kiên,

Đề' nhoc người dã chiên, duy trú.
 Rắn mình trong đám chính trú,
 Thư sinh mà trưởng thiên phu mới kỳ!
 Khi vâng linh truy tùy thánh giá,
 Khi dồn dương giết phá Nguyên binh.
 Khi ngày phục no rừng xanh,
 Khi đêm bạt trại tiêu binh Thoát Hoan.
 Khi chém tướng xông ngang trên trận,
 Khi ghìm thuyền chèo sân tràng giang.
 Dã khi thu phục An bang,
 Lại khi đánh vỡ thuyền lương Vân đôn.
 Ấy là bậc hoàng tôn, vương tư,
 Mà cung liêu xuất tử nhập sinh.
 Cho nên mãnh tướng hùng binh,
 Ai ai cũng nức lòng thành cẩn vương.
 Thơ ai đọc: "Giang sơn hoành sáo?"
 Cờ ai dã chử: "Báo quốc ân?"
 Hai bên vẫn vỗ tướng quân,
 Cung dũng nhất dũng nhất tâm khác gì?
 Kìa những đứa Nguyên binh tham bạo,
 Trông ngon cõi phải thảo cho mau.
 Lưỡi gùom liếc sach lầu lầu,
 Tan, Nùng y cựu môt mâu xanh xanh.
 Thương tướng vịnh: "Thái bình chí lực".
 Thương hoàng khen: "Nhớ sức gia nhân".
 Ân phụ tử, nghĩa quân thân,
 Gặp khi bahn đăng thuân thân rổ ra.
 Vì tú thê mới là cung chúc,
 Hứng sự nây ây thực đồng bào.
 Nhà nghiêm dang lúc phiêu lao,
 Khinh cùu người vẫn ra vào thảnh thoai.
 Công bình tặc ghi nổi Yên các,
 Sắc phong vương sau trước vinh hoa.
 Mưa on vê cả một nhà,
 Linh thung mệt gốc, lê hoa bôn cảnh.
 Truyền Hoàng Việt sứ xanh còn đó,
 Sông Bạch Đăng nước đỡ bầy lâu.
 Võ công tiêng dã nghìn thâu,
 Trời Nam đồng vũng kim âu són hà.
 Thành bao kiêm trú tà phụ chính,
 Cảnh linh phù cứu bệnh phù nguy.
 Những người khán nguyên việc chí,
 Cầu danh, cầu tự khắc kỷ ứng ngay.
 Đến Vạn Dược hương bay gió đức,
 Cửa bể Đông sóng rực uy linh.
 Muôn dân ai cũng ngưỡng chiêm,
 Phản hương dính lê một niêm qui y.

Bài văn tân hai vị Vương nữ
 Năm trăm năm vua kỳ sinh thánh,
 Sông Hoàng Hà nhấp nhánh quanh trong.
 Triều Trần đang thuỷ hùng long,
 Vua tôi cá nước, mây rồng duyên ưa,
 Trời sinh đức Thái sư giúp tri,
 Giá nguyên thân lại vị ý thân.

Trong triều này mục cảm cân,
 Ngoài biên thiết việt mây lân sủa sang.
 Một sân dát cành vàng lá ngọc,
 Đồng kỉ lân, chi giắc liên sinh.
 Một nhà trung dính trâm anh,
 Đồng a sáng vè, bắc đinh thêm xuân.
 Tiên Bông đảo vui trân bay xuông,
 Phật Quan Âm cúng giáng chân thân.
 Mơ màng giắc quê đêm xuân,
 Sao sa diêm ứng thánh thân thác sinh.
 Hoa sau trước dõi cành chia nở,
 Đóa hai đường hồn hố chiêu xuân.
 Dài dài các, vè thanh tân,
 Song song ngọc đúc, vàng cân khác thường.
 Tư trời lai doan trang minh mẫn,
 Việc khuê môn giảng sẵn gia đình.
 Nữ tài bằng bắc khoa danh,
 Quyền vàng sách ngọc tập tành trong cung.
 Buổi vương phu bệ rồng vàng chiêu,
 Linh kiêm cờ tiên tiếu giắc Nguyên.
 Trâm thoa dát với cung tên,
 Giúp trong khôn nội chu tuyễn dám dang.
 So Nương tử nhà Đường thưa trước,
 Hào hùng trong khuê các nhường ai?
 Nên nhân của tướng khác vời,
 Năm mây có chiêu trên trời truyền trao.
 Đức thánh nữ tuyễn vào cung cảm,
 Quản lục cung dám thăm thiên hường.
 Giúp trong trị nước yên bang,
 Chu mươi tối, có Ấp Khuông mới vừa.
 Đức nghĩa nữ duyên ưa quyền quý,
 Tước Phu nhân Điện súy ngồi cao.
 Bia non ghi tac huân lao,
 Rõ ràng chung định, giỏi giáo móc múa.
 Khôn đức đều ven bờ trinh thục,
 Giá dã dành kim ôc nhường ai?
 Phòng tiêm sớm đợi ơn trời,
 Trâm anh nêp cũ, lâu dài nên xưa.
 Trên tú diên sớm trưa chầu chúc,
 Áo cảm bào súc nức danh hường.
 Thâm nghiêm lâu Hán, cung Đường,
 Kia triều dương với phần hường khác nào.



BÀI VĂN TÁN PHẠM ĐIỀN SÚY THƯỢNG TƯỚNG QUAN

Buổi trời đất xây nên thêm thái,
 Trên thánh quân duối lai hiên thẩn.
 Tao phùng long hô phong vân,
 Ngoài biển trong nước kinh luân có người.
 Hoàng Trần thưa thay trời ngự thê,
 Vũng áu vàng kê kế thưa thua.
 Võ công qua vượt nghìn xưa,
 Sông Đăng tâm ngạc quét trứ sach trong.
 Thiên tử mới khoan lòng cán thủ,
 Thuởng phu vừa nghi sút ưng đường.
 Cơ trời sâu sắc khôn lường,
 Lại gây ngoại hoạn, dê cuồng quân tâm.
 Khói lang chợt âm thầm ngoài đì,
 Chiêm Lào quen phong mải thói xưa.
 Ấy ai chém tướng giật cờ?
 Nỗi thør thương phu bầy giờ chưa ai.
 Đời có loạn sinh tài deo loạn,
 Sá chi bần Lý Quang, A Phu.
 Hải đường nay dát đường phủ,
 Địa hình ngũ ma, ngũ phủ tú chung.
 Mach Vàn Khúc hôi long cổ tò,
 Cảnh hưu sa bạch hổ chiên kì.
 Đất thiêng sinh bắc anh kì,
 Kén tài thương tướng trời kia đã dành.
 Gánh non sông, thu hành nhất sáo,
 Thết hùm beo, khí tảo thiên quân.
 Tài cao ngũ bôn cầu thân,
 Tôn, Ngô, Lý, Đô, v.v. văn gồm tài.
 Mắt sót biết ai quoc si,
 Mũi kim qua châm vè Tô công.
 Lặng ngồi chàng chút động dong,
 Mặc ai xe ngựa ruồi rong trên đường.
 Dũng thường phu có gương Đức Thảo,
 Coi tướng người dong mao hiên ngang.
 Hồi ra tài hoc phi thường,
 Đã thông kinh sử, lai tướng lược thao.
 Định Van Kiếp áo trao Hán tử,
 Lôi Thường hông xe ngựa Tê Khúong.
 Quản sảnh êm khúc Ioan hoàng,
 Trong quân Nương tư chủ trướng có người.
 Lương sướng hải yêu tài bão chưởng,
 Cuả tư vân kén tướng can thành.
 Từ khi đánh phá Nguyên binh,
 Linh quân Đức thánh tuân hành nam cường.
 Y kỹ luật, cờ giương trông giông,
 Chính uy dung, đại rồng cửu khinh.
 Tràng an thiên tử tri danh,
 Trao tướng án, tối biên thành đồng binh.
 Hộ thánh giá thân chinh Lao khâu,
 Cửu thân vương phá thâu trùng vi.
 Trúc can lâm liệt ra uy,
 Dư muôn tuân tướng xô vê một tay.
 Cờ đại tướng tuyết bay sao ruồi,

Sông Tràng Long kinh nỗi sóng êm.
Tiếp thư hai thứ dâng lên,
Cố cương đem lại thốn kim sơn hà.
Chiêu ngọc bê khen tay kham bát,
Trái ba triều gánh vác gian lao.
Nam lân phù ân vinh bao,
Tiên phong Diên súy du vào súng chướng.

Bài văn tán các quan văn võ bô hả
Trên ngọc diên chín lân mây phủ,
Cõi Việt Nam dia tú chung linh.
Trần triều dang thua thanh bình,
Nửa nghìn năm, gấp hối lành minh luồng.
Đức vương phụ thiên hoàng diên phái,
Ngọc phô trong dòng dõi thân minh.
Thư xem tạo hóa huỷ tình,
Bé pon dúc cá tú linh một nhà.
Cửa vương mâu gió hòa mưa thuy,
Mộng Thanh bào tiên tử giáng sinh.
Tài văn võ, đức thông minh,
Biên cương thành vững, triều đình cột cao.
Nghe Nguyễn khâu tàu vào cửa bê,
Tờ hịch trong chín bệ ban ra.
Khâm truyền hoàng thúc hung qua,
Thánh vương trao linh ân cơ Nguyễn nhung.
Bên vương tú quốc công tiết độ,
Bên tiếp túy phò mà thương công.
Vinh lâm là tướng tiên phong,
Ta Yết, hưu Dã hai ông chu toàn.
Môn khách nhúng Phùng Hoan, Mao Toai,
Văn giúp mưu, võ lai giúp uy.
Ba quân vâng linh chỉ huy,
Gia thần gia nghĩa chủ trì phen này.
Đã được kẻ chém cây, khoan ván,
Lại sai người bắn dan buông tên.
Hoàng thân quốc thích quý quyền,
Giubhg uy cung qian giác Nguyễn quật cường
Khắp miêu đương luồng ban văn võ,
Liệt quan quân đội ngũ chu doanh.
Đều cùng khâm mệnh đê định,
Đồng cuu một niêm tiên chinh cõi ngoài.
Thầy Mã Nhi chôn nồi bụng cá,
Xác Bá Linh ba ngã chia phanh.
Sòn hả rửa sạch hôi tanh,
Tiêng ca lung lây quân thanh khai hoàn.
Trên bệ ngọc long nhan hồn hơ,
Nhạc Thiệu tâu tiệc mồ thương công.
Vường, công, hâu, tướng vinh phong,
Nỗi danh hai nước anh hùng nộp uy.
Hai nhạc dã thu về chính khí,
Đến Dược sơn tự tuy tinh anh.

H E T

tiếp theo trang 22

Hán, hiệu Cảnh nguyên thứ 4 của nhà Ngụy) mùa hạ, tháng 5, viên quân lại quận Giảo chí là Lữ Hùng giết thái thú Tôn Tư rồi đem quân hàng nhà Ngụy". Đại Việt sử ký tiền biên (ngoại ký, quyển 4, tờ 6b) và Hoàng Việt giáp tú niên biên (quyển thường, trang 193) cũng chép như vậy. Đại Việt sử ký toàn thư, ngoại ký, quyển 4, tờ 4a, chép có khác bởi câu này:

呂興殺請及詢(荀)而請太守於晉.

= Lữ Hùng sát Tư cập Tuân nhi thỉnh thái thú Ư Tân = Lữ Hùng giết Tôn Tư và Đăng Tuân rồi xin chức thái thú nơi nhà Tân". Như thế là làm, vì Tam quốc chí, Ngô chí, quyển 3, tờ 9a, đã chép khá rõ ràng như sau "永安六年五月交趾郡吏呂興等反殺太守孫詳[...]呂興犯殺孫詳後如魏請太守".

= Vĩnh an lục niên ngũ nguyệt, Giao c h i quận lại Lữ Hùng dâng phản, sát thái thú Tôn Tư (...). Lữ Hùng ký sát Tôn Tư, sùsùnhu Ngụy thỉnh thái thú = Năm Vĩnh an thứ 6, tháng 5, quận lại Giao chí là bọn Lữ Hùng làm phản, giết thái thú Tôn Tư (...). Sau khi đã giết Tôn Tư, Lữ Hùng sai sùsang nhà Ngụy để xin linh chức thái thú".

(9)
NGUYỄN VĂN TỔ, Sứ ta so với sứ Tàu, trong tuần báo Thanh Nghị, năm thứ 3, số 68, ngày 3.6.1944, trang 17.

(còn tiếp)



Dịch lý Sào Nam Phan Bội Châu

NẠI SƠN sao lục

(tiếp theo)

HÀO TỬ VÀ TIỀU TƯỢNG

I.- SƠ LỤC, TÌNH NÊ BẤT THỰC, CỰU TÌNH VÔ CẨM.

Tuyên nghĩa sáu hào quẻ này, chỉ thủ tướng bằng giêng, là có công nuôi được người, mà sơ dì nuôi được người là vì có nước mạch, nước mạch thường có hơi âm thuộc dương, nên trong quẻ phải lấy hào dương mà thí dụ bằng Tuyên, tuyên tức là nước mạch ngọt đã không nước mạch thời sao gọi bẩn g giêng được.

Hào sơ lục âm nhu mà ở dưới, bản chất hèn hạ, bản chất đã hèn hạ, trên, lại không ng. dùi đất mình, thì không thể nào làm được công dụng nuôi người, tương như giêng khô nước mạch mà chỉ thấy những bùn, nên không ai tới mức nước ăn, giêng đã không ai tới mức nước ăn tức nhiên lâu ngày thánh giêng bỏ, chẳng những người không ngo tới mà dẫu loài cầm thú có khát chẳng nửa cống không ngo tới làm gì. Hào tử này chỉ nói tới một hạng người hèn hạ, mà tinh nết lai dở bẩn không khác gì giống bùn, chính là một hạng người bỏ ở trong đời mà thôi.

Tương viết: Tình nê bất thực, hạ dã; cựu tình vô cảm, thi xã dã.

Tình nê bất thực, là phẩm cách mình quát y hả vây. Cựu tình vô cảm; là bị đói chê bỏ vây.

Phụ chú.- Ở về đời tình, nếu đã thiệt tình rồi thì còn ai nỡ bỏ đâu. Nhưng sơ lục vì sao mà bất thực? Vì sao mà thời xã; cái đó chỉ nên tự trách bản thân sơ lục, sơ lục như giêng không nên giêng, còn ai dùng đến mình nữa đâu. Vậy nên chúng ta ở trong đời muôn cho đói quý trọng mình trước hết phải bồi dưỡng lấy nhân cách đức hàn h minh, người ở đời chờ lo không ai biết đến

mình, mà chỉ lo làm sao cho xứng đáng được người đời biết đến. Như hào sơ lục này vẫn không tư cách khả tri, làm sao mong người tri mình.

2.- CỰU NHỊ, TÌNH CỐC, THIỆC PHU, ỦNG TÊ LÂU

Công dụng của giêng là cốt đưa nước lèn trên miệng giêng, mà lại cần người ở trên mực lèn, vậy sau giêng mới có công dung. Cửu Nhị tuy có tài dương cương, nhưng mà ở vềナ thể, trên không có người viễn giúp đỡ cho mình, và lại người thân cần với mình là sơ lục, lại là người vô dụng. Vậy nên không làm nổi việc nuôi người, tương như giêng ở trong hang, mạch nước tuy có chôn chảy ra, nhưng chỉ lách tách nằm bảy giọt bần vào trên lưng con Phụ, in như chum vai nứt vừa mà nước chảy rỉ ra. Như thế thiệt là không công dụng, nói cho đúng thời chỉ giêng không thành giêng mà thôi.

Tương viết, tình cốc, thiệc phu, vô dư dã. Cửu Nhị vẫn không đến nổi vô tài, nhưng ở trên không nghe lời ứng viên cho mình. Tỷ như Cố chút ít nước mạch mà ở trên không có người kéo lên cho, thế là vô duyên, nên hào tử nỗi, tình cốc thiệc phu. (Vô duy, nghĩa là: không người giúp mình).

Phụ chú.- Ở vào thời tình mà hang người như Sơ với Nhị, thay là người vô công vô thi, nhưng nguyên nhân thời khác nhau. Sơ là tài bất kham dung, nên hào tử nỗi rằng, tình nê. Nhị có tài nhưng khôn với hoàn cảnh, nên hào tử nỗi rằng: Tình Cốc.

Giêng mà bùn là đồ bỏ đi đã dành, chung giêng mà ở hang thời còn có nước mạch, chẳng phải là tuyệt đối vô dụng, nên tương tự hào sơ nỗi Thi Xã, mà tương tự hào Nhị thì nói rằng Vô duy, là có ý thường tiếc cho Nhị.

3.- CỦU, TAM, TÍNH ĐIỆP BẤT THỰC, VI NGÁ TÂM TRẮC, KHẢ DỤNG CẤP, VƯƠNG MINH, TÍNH THU KÝ PHÚC

Cửu tam, bản chất dương cương, ở vào vịnh chính lại dung vào ở trên địa vị nội quái, chính là một hạng người có tài dụng đói, mà sẵn có tâm lồng bắc ái, in như giếng mạch tôt, nước trong, đang le người ta mực nước ăn mới phải, mà ai dễ địa vị còn ở hạ quái, in như nước giếng chưa mực lên trên thành ra chưa ai biết, chưa ai ăn đến nước giếng ấy. Vì thế, nên nói những người đi đường ai cõi than thở cho giếng trong tréo thê này mà không ai dùng tới. Ngã là chỉ vào Cửu Tam; tâm trắc nghĩa là trong lồng lây lâm đao đớn, người đi đường mà đau lòng là vì Cửu Tam có tài mà chưa gặp thời đó vậy.

Tuy nhiên, le trong thiên ha, đã sinh ra tài ở một thời là cốt để làm việc hữu dụng cho đói, ấy. Giếng đã trong sạch như Cửu Tam, chắc người ta cũng dùng tới nước giếng ấy mực lên mà ăn. Hoặc có một ngày gặp bùa của Vương minh đút độ xuất hiện, lúc đó người trên dùng tài mà người dưới được hiến dung, người dưới có tài thì người trên cũng được nhờ hai bên thấy đều có phúc khánh (Vương minh là vị vương có đức minh). Trái, lai vương mà ám thì giếng này cũng chỉ bát thực mà thôi. Nói tóm lại, giếng nước trong là Cửu Tam, người dùng nước giếng là vị vương có đức minh.

Tương viết: Tinh điệp bất thắc, hành trắc dã, cầu vương minh, thụ phúc dã.
Giếng trong sạch mà không có người dùng để ăn, cũng như trong xã hội có bức tài đúc mà không ai dụng tới nơi, thiệt là một vĩệc đáng đau đớn cho xã hội, nên đến nỗi hành trắc. Hành trắc là người đi đường trông thấy giếng mà tái ruột vì đói không có vú ống minh đúc. Nếu có bậc vương minh, đại độ thi thiên hạ thấy thụ phúc.

Hảo tử này chú trọng ở chữ Tâm Trắc và chữ Vương Minh.

4.- LỰC TỰ, TÍNH THU, VÔ CỰU.

Thu là ghép gạch ở bờ giếng và lồng giếng làm cho nước giếng được trong sạch hơn. Lực tự tuy là bản chất âm nhu, nhưng thường tiếp cùu ngũ là một bậc dương cương trung chính mà lại ở ngôi tồn, tự lại ở vị đắc chính, nhớ thế lực của ngũ mà làm xong bốn phần của mình, Tưởng nhớ giếng nước, mạch chẳng được bao

tầm, mà trau dồi thấy ra tử tế không đến nỗi tinh Nê như Sơ lục, tuy không công gì lớn, mà không tội lỗi.

Tương viết, tinh thu vô cựu, tu tính dã. Tinh thu mà được vô cựu, nghĩa là ghi êng này không công gì lớn, nhưng thường hay tu lý, thời không đến nỗi thành giếng bỏ theo như tài chất của lục tú được như thế là hay rồi.

5.- CỦU NGŨ, TÍNH LIỆT, HÀN TUYỀN THỰC.

Nước giếng quí nhất là trong veo J à n h buổi, mà lại mực lên được cho ngói ta ăn. Cửu Ngũ dương cương trùng chính, tượng như mạch nước giếng rất trong. Nên nói rằng:

Tinh liệt, liệt là trong veo lạnh buốt. Ngũ lại ở vào thường quái, đứng đia vịt; tượng như nước giếng mực lên trên măt giếng mà người được ăn, nên lại nói: Hàn Tuyền thực. Vì vậy ôn trạch được thấm nhuần khắp thiên hạ.

Tương viết: Hàn tuyên chi thực, trung chính dã.

Tinh đến Cửu Ngũ, mới có Hàn tuyên thực, là vì Ngũ có đức Trung chính, đức của Ngũ chắc hơn hết ở thời Tinh, chính là một cái giếng rất tốt đó vậy.

6.- THƯỢNG LỤC, TÍNH THU, VẬT MẠC, HỮU PHU, NGUYỄN CÁT.

Công dụng của giếng là cốt đưa nước lên khỏi miệng giếng. Thường lục ở trên hết què, chính đúng với miệng giếng. Tinh đao đến đó vừa hoàn thành, là nước giếng đã mực lên rồi, thời nên để cho tất cả thiên hạ đều dùng, chờ nên che trùm lại. Vật mạc là cầm chỉ che trùm lại.

Bởi vì cái giếng đó nên đưa làm của công mà không để làm của riêng một nhà, hể ai muôn mực thì tùy ý mực. Hiền nhân quân tử đem tài trí mình làm ích lợi cho thiên hạ cũng như thế, nên nói rằng: Tinh thu, Vật mạc.

Tuy vậy đã dành, những công việc tế thieran dân, hả phải một chốc một lát mà làm nên được đâu, tất phải làm mãi mãi mà không cùng in như cái giếng kia, mạch chảy mãi mãi mà không hết, người mực nước luôn mà không kiệt. Nên nói rằng: Hữu phu Nguyên cat. (Hữu phu: Hữu thường không thay đổi. Nguyên cat: an lành, rộng lớn).

Hết việc đói, làm lợi ích cho thiên hạ, rồi cứ làm mà chẳng bao giờ tiếc công riêng lợi, ấy là: Vật mạc, đã xuất lực nhầm lao,

xem tiếp trang 52



Cái Ta

Tặng TA

Cái TA là cái chi chi
Lặng xǎng trật tự tân ti nực cười !
Cái Ta lớn gấp muôn người
Trời cao đất rộng tuyệt vời khó dung !
Si mê, tham giận lâng lung
Tự cao tự đại, tranh hùng tranh vương...

Rồi ra một phút vô thường,
Về đâu TA hối, trãm đường mù tăm !

● THỊ NGUYỄN



Bến mơ

Kính dâng QUAN THẾ ÂM THỊ HIỆN
Từ những nhớ nhung đầy tim thức
Ta viết cho người một bài thơ
Tâm thường như cỏ cây hoa lá
Vì ta không biết Sao tử !

Những ngôn ngữ tuyệt vời nhất trên thế giới
Dù viết lên cũng không sao tả nổi
Những ngôn ngữ kín bí của trần tâm
Họa chặng ta chỉ nhìn người trong ký ức
Mong truyền giao nhũng cảm nghĩ âm thầm

Ôi đôi mắt áy đã xâm nhập hồn ta !
Nụ cười áy đã nảy mầm trong cơ thể !
Ta biết trốn lánh phượng nao
Hồng hỉnh người bao la như vũ trụ !
Ta biết ngọt cùng ai
Ngoài những lời độc thoại ngu ngơ !

Người là ai ?
Người từ đâu hiện hiện ?
Mà Dung mạo như thiên vương tuyệt đỉnh
Mà mắt ngời như Sao !
Mà nụ cười như Cam lô tinh hạnh
Gợi hồn ta sạch những vết trần lao !

Ta biết tim đâu ?
Ta biết làm sao !
Người chỉ đi về trong giấc mộng,
Mà hồn ta thi triển miên trig nối nhớ bao giờ !
Ngày và đêm qua đi như hơi thở
Giấc Nam Kha giật mình bở ngớ
Ước gì ta đã chặng gặp nhau.
Thì có đâu là nhung là nhớ
Tình trân cõi Ta Bà
Là trói buộc thiên thâu !

Dù là tình thiêng liêng
Hay yêu đương ủy mi
Cũng chỉ là ngoa nguy ma vương !
Quần quanh trong cõi vô thường
Xuống lên dấp đổi sâu đường chuyển xoay !

Nhưng biết làm sao với quả tim này ?
Quả tim vô tình không phân biệt
Và trái huệ thì lu mờ từ vạn kiếp
Đã quen rồi với tú ngục trói trăn !...

Ta khấn cầu Quan Thế Âm Bồ Tát
Giọt nước cành dương
Gội mát tim trân
Cứu người ra khỏi trãm luân
Hào quang chiếu rọi khắp cùng BÊN MÈ !...

Đài Bắc Mùa Đông
● THỊ NGUYỄN

Allgemeine Buddhalehre

Text von Hochehrwürdiger Thich Thiện Hoa
Deutsche Übersetzung von Rev. Thich Nhu Diên



KAPITEL V

DIE FÜNF SITTENREGELN (PAÑCASTLA)

A. Zur Einführung

Auf die "Zufluchs"-formel folgt dann das feierliche Ablegen der für alle Laienanhänger der Buddhalehre verbindlichen fünf Gelübde oder Sittenregeln(pañcasīla).

Sittenregeln(prātimokṣa)bezeichnet die grundlegende moralische Gesetze eines von Buddha gewiesener Befreiungsweg Beschreitender.

B. Themen

- I. Bedeutungen von den Fünf Sittenregeln.
- II. Bestandteile der Fünf Sittenregeln.
 - 1) Abstehen vom Töten (Pāṇatipāta)
 - 2) Abstehen vom Nehmen des Nichtgegebenen(adinnādāna)
 - 3) Abstehen von unrechtem Wandel hinsichtlich der Sinnenlüste (kāmīsumichācāra)
 - 4) Abstehen vom Lügen. (Musāvāda)
 - 5) Abstehen vom Rauschmitteln. (Sura-meraya-majja pamāda-thāra)

C. Schluß-folgerung

Buddha-Schüler, die die Sittenregeln nicht erfüllen, seien nicht mehr Buddhisten.

Nicht-Buddhisten mögen diese Sittenregeln auch ins Herz nehmen.

DIE FUNK SITTENREGELN (PANCASILA)

Nach der Zufluchtnahme zur Drei-Kleinode(Tri-sarana) sollen buddhistische Laienanhänger das Leben nach der vom Sakyamuni Buddha aufgestellten grundlegenden Gesetzen nehmen, um den Befreiungsweg des Leidens und des Wiedergeburtsprozesses zu beschreiten. Diese Gesetze sind die Fünf Sittenregeln(pancasila).

Die Taoisten folgen den drei Grundregeln sozialen Verhaltens: Pflichten als Herrcher, Vater und Ehemann und die fünf Hauptugenden: Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Gesittung, Klugheit, Treue. Ein Taoist kann nicht ihre drei Grundregeln aufnehmen, und auf die fünf Hauptregeln des Taoismus verzichten; auch so kann ein Buddhist die Zuflucht zur Drei-Kleinode nehmen, und die fünf Sittenregeln vernachlässigen.

Jener, der mit innerem Entschluß die Zuflucht zur Drei-Kleinode nimmt, hat seinen Fuß auf die Stufe der Befreiungstreppe gesetzt. Wenn er die fünf Sittenregeln jedoch nicht befolgt, sei dieser Schritt nur auf den ersten Stufe, und dort bleibend; er könnte leider nicht die endgültige Befreiung erreichen.

Diese fünf Sittenregeln, welche alle Wesen nicht nur auf den Befreiungsweg des Buddha leitet, bringt auch Ordnung für den Staat, Ruhe für die Gesellschaft und Frieden in die Familie. Die fünf Sittenregeln sind unzweifelhaft moralische Grundsätze zur Entstehung der persönlichen und gemeinschaftlichen Glückseligkeit; sie sind unserer Lehrer in der Rückgangsperiode des Buddhismus, um uns zur Verhinderung von unheilsamen Aktivitäten zu verhüten. Sakyamuni Buddha hat uns deshalb seinen dringenden letzten Willen für seinem Eintritt ins Nirvana überliefert:

"Nach meinem Eintritt ins Nirvana sollen alle buddhistischen Praktiker die Sittenregeln als eigenen Lehrer würdigen; selbst wenn ich noch tausend Jahren auf dieser Welt existiere, um euch die Buddhalehre zu unterweisen, würde ich auch nichts anderes hinzufügen außer der gesetzlichen Grund-Sittenregeln".

Es gibt zahlreiche Sittenregeln, die vom Sakyamuni Buddha für Mönchsorden und Laiengemeinschaft erstellt wurden.

Bhiksu(Mönche), Bhiksuni(Nonne), Sāmanera(Novize), Sikhamāna(Novizin) gehören zu den Mönchsorden, sie erfüllen die besonderen Ordensregeln. Für buddhistische Laienanhänger dazu gehören Laienanhänger(Upasaka) und Laienanhängerin(Upasika), gibt es nur Fünf Sittenregeln; wenn wir diese Fünf Sittenregeln aufrichtig beherrschen, würden sie uns und Anderen unbeschreibaren Nutzen bringen.

I. BEDEUTUNGEN VON FUNK SITTENREGELN

Fünf Sittenregeln sind unerlässliche Grundlagen für das weitere Fortschreiten auf dem Heilsweg, sind fünf verbotene Disziplinen der Buddha-Jünger, welche Sakyamuni Buddha für sie erstellt hat. Fünf Sittenregeln dienen zur Verhütung von unheilsamen Gedanken, von bösen Reden, von üblen Handlungen.

Die sind also:

- 1) Abstehen vom Töten (panatipata)

- 2) Abstehen vom Nichtnehmen des Nichtgegebenen (adinnādāna)
- 3) Abstehen von unrechtem Wandel hinsichtliche der Sinnenlüste (Kāmisumichācāra)
- 4) Abstehen vom Lügen (Musāvāda)
- 5) Abstehen vom Rauschmitteln (Sura-meraya-majja-pamāda-thāna)

Diese fünf Disziplinen lassen sich auf dem Liebe-Güte-Geist, der Gleichheit beruhen, wurden allerdings aus dem Standpunkt zur Austreibung persönlicher Sünden, zum Hervorbringen von fester Sicherheit und wahren Frieden der Gesellschafts-Struktur errichtet.

Buddha verlangte von uns kaum, diese Sittenregeln streng zu befolgen, sowie er uns bestrafend bedroht, wenn wir sie verstößen würden. Die Befolgung der Sittenregeln liegt ja an uns.

Buddhismus ist zwar an diesem Standpunkt ganz differenziert gegenüber anderen Weltreligionen, denn Buddha sei kein hoher Richter, der über jemanden Strafe wegen moralischen Regelverstoßes verhängt !

Ein gütiger bzw. böser Gedanke, eine sanfte oder grobe Rede, eine üble oder rechte Handlung tragen sich selbst den Samen der Auszeichnung oder Bestrafung. Buddha ist zwar nur ein klardenkender und liebgütiger Führer. Er weist uns darauf hin, wo der klar gangbare Weg und wo der gefährlich ungangbare Weg ist.

Es liegt jedoch an uns, den Weg aufzusuchen. Wenn wir den zweisten wählen, würden wir Unheilen begegnen; Buddha bringt kaum Unglück hervor, um über uns Strafe zu verhängen. Das Gerichtshof ist nämlich das Kausalgesetz. Jener, der heilig lebt, erntet Gutes, und im Gegenteil, Böses.

Fünf Sittenregeln sind gewiß fünf Schutzmauern, die unsere Verirrung auf dem unheilsamen Weg verhindern; sie sind wohl fünf Schranken, die unsere Stürze in die Tiefe während des Beschreitens auf dem vom Buddha gewiesenen Erlösungsweg zu unterbinden.

(Fortsetzung folgt)



GEFANGENER DES VIETCONG

**ERLEBNISSE EINES DEUTSCHEN
IN SÜDVIETNAM**

1963–1976

VON

RUDOLF PETRI

INHALT

Erster Teil Von Indien nach Südvietsnam

1. Von Indien nach Südvietsnam
2. Erster Aufenthalt in Saigon
3. Meine Mission für die Buddhisten Vietnams in Südasien
4. Kidnapping oder Mordversuch ? (in Colombo)
5. Seefahrt nach Malaysia
6. Von Singapur nach Saigon
7. Besuch in Japan
8. Wieder in Saigon

Zweiter Teil Zickzackreisen in Asien

9. Zickzackreisen in Asien
10. Begenungen mit einem Geist
11. Die Riesenschlange
12. Ein kleines Wunder
13. Der Tiger von Vung Tau
14. Amerikaner wurde Buddhist
15. Der unsichtbare Geist
16. Der Fall Vung Tau's

Dritter Teil In Vietconghaft

17. In Vietconghaft
18. Selbstmordversuch im Kerker
19. Ich wurde Gefangener "Nummer Eins"
20. Drei Vietcongs in Kerkerhaft
21. Simulierter Selbstmordversuch
22. Tag der Freiheit
23. Wiedersehen mit Deutschland

(Fortsetzung)

Nach einer Woche kam Herr R.C.A. wieder, diesmal in Zivil, er hatte den Dienst quittiert und machte vorläufig Urlaub; diese Zeit wollte er nun dazu benutzen, um den Buddhismus bei mir systematisch zu studieren. Er kam täglich für einige Stunden. Ich lehrte ihm vor allem Theravāda Buddhismus d.h. den angeblichen Urbuddhismus, wie ihn die Theravāda Sekte lehrte. Zum besseren Verständniss dieses Pāliwortes will ich nichtbuddhistischen Lesern die Hauptunterschiede der größten Schulen des Buddhismus erklären. Theravāda setzt sich aus zwei Wörtern zusammen; Thera bedeutet ältere und vada Lehre, also bedeutet Theravāda die ältere, ursprüngliche oder auch die Lehre der Älteren (Mönche). Eigentlich gehört diese Sekte zur Hinayāna-Schule, welche vor langer, langer Zeit aus 18 Sekten bestand welche aber bis auf die Theravādins wieder ausstarben. Der Theravāda wurde durch den Sohn des indischen Kaisers Asoka, ungefähr 200 Jahre nach Buddha, auf Ceylon eingeführt und konnte sich dort bis auf den heutigen Tag erhalten; aber nicht nur dies, buddhistische Missionare verbreiteten von Ceylon aus den Buddhismus in benachbarten Ländern und er ist auch bis zum heutigen Tage - trotz aller Widerwärtigkeiten, noch eine lebende spirituelle Kraft, aus der das sinhalische Volk bewußt oder unbewußt schöpft. Der Pālikanon, der s.g. Tipitaka (Dreikorb) wurde auf Ceylon um das Jahr 29 vor unserer Zeitrechnung niedergeschrieben, denn bislang lernten die Mönche des Buddha den ganzen Kanon in Pāli auswendig! Es ist der einzige noch vollständig existierende buddhistische Kanon und es wird behauptet, daß es die ursprüngliche, ungemischte, reine Lehre des Buddha ist; dies ist sehr möglich, dennoch nicht ganz sicher. Solange wir die einst existierenden Kanons der anderen Sekten nicht entdecken, ist und bleibt die Einzigartigkeit des Pālikanons eine Streitfrage buddhistischer Gelehrter. Einen Sanskrit-Kanon im Sinne des Tipitaka gibt es indes nicht es gibt aber viele hunderte und tausende Übersetzungen aus dem Sanskrit ins Chinesische und Tibetische.

Ich gab Herrn R.C.A: die erste Weihe, die Upasākaweih d.h. als ein Laienanhänger des Buddhismus, welcher gelobt, nach besten Können die vorher erwähnten fünf Gelübde zu halten und an buddhistischen Feiertagen 8 oder sogar 10 solcher Gelübbe. Gleichzeitig erhielt mein neuer Schüler einen aus dem Sanskrit Stammenden buddhistischen Namen. Ich war also der Guru eines Amerikaners und er der Chela (Schüler eines deutschen buddhistischen Oberpriesters geworden). Die kurze dazu gehörende Zeremonie hielt ich in Pāli, Sanskrit, Tibetisch und Englisch. Die Frau meines Schülers war ebenfalls gegenwärtig und nahm aufmerksam an der Andachtsstunde vor dem Buddhaaltar teil. Von dem Tage seiner Weihe an war Herr R.C.A. für mich nur noch der Chela Tāranātha (Tāra=Stern, nātha=Herr). Ich gab ihm diesen Namen zur Erinnerung an den einst berühmten tibetischen Historikers Lama Tāranātha, welcher eine Geschichte des Buddhismus in Indien schrieb, etwa im 10. Jahrhundert unserer Zeitrechnung.

15. DER UNSICHTBARE GEIST

Etwa einen Monat später ereignete sich folgendes : ich lag mit offenen Augen auf meinem Feldbett. Mein zimmer war dunkel, pechschwarz, denn ich kann nur in dunklen Zimmern schlafen. Mein neuer Kater lag neben mir, ich streichelte sein schwarzes Fell und er schnurrte behaglich, bis er plötzlich die Haare sträubte, aufsprang und aus dem Zimmer verschwand. Fast im selben Augenblick danach fühlte ich kalte Luft über mir, obwohl Türen und Fenster geschlossen waren und ich vor lauter Hitze ohne Decke dalag. Was war das? Nun fühlte ich, wie etwas um mich fasste und durch den Mund in mich hineindringen wollte. Wie ein Blitz verstand ich, daß ein Geist von meinem Körper Besitz ergreifen wollte. Ich sträubte mich, ein Medium zu werden und sagte rasch ein Abwehrmantra in Sanskrit, und die Kälte und damit auch den Geist verschwanden sofort. Ich fühlte mich erleichtert. Sonderbarerweise wußte ich instinktiv, daß es ein weibliches Wesen gewesen war, welches von mir Besitz ergreifen wollte, denn es war mir gewesen als ob ich ein gewisses französisches

Parfüm spürte; aber vielleicht war dies nur Einbildung. Wie man sich denken kann, schließt sich diese Nacht nicht besonders gut, sondern war scharf wie ein Spitz auf der Lauer, denn wer wußte, ob der Geist es nicht noch einmal versuchen würde?

Am nächsten Tage war es wieder sehr heiß, dennoch spürte ich mehrere Male wie kalter "Wind" links und rechts über meine entblößten Arme strich. Der Geist! Ein süßlicher Parfümgeruch bestätigte meinen Verdacht. Ich setzte mich an den Tisch und tat so, als ob ich den Geist ignorierte, aber er ließ sich nicht vertreiben und wirklich, ich wollte ihn nicht vertreiben, sondern Verbindung mit ihm herstellen, aber wie? Ich sprach laut in französisch; keine Antwort, ich benutzte Englisch und diesmal bekam ich in meinem Kopf Antwort; der Geist sagte: "Ich bin Cô Nguyễn Thi Mai Lan, gestorben vor drei Jahren."

Ich fragte: "Warum und wo?"



"In der Nähe von Vung Tau. Ich töte mein illegitimes Baby und starb dabei selbst d.h. besser gesagt, mein Körper starb, mein ICH lebt noch - leider!"

"Also ist es richtig, daß es im eigentlichen Sinne keinen Tod gibt?"

"Ja, es stimmt, dieses mußte auch ich erfahren, früher habe ich über so etwas gelacht - denn ich war Studentin und sehr

modern in meinen Ansichten, die dennoch alle grundfalsch waren, obwohl sie aus Frankreich und Amerika stammten."

Ich fragte weiter: "Wie alt sind Sie jetzt?"

"Ungefähr vierundzwanzig Jahre alt."

"War der Vater des ungeborenen Kindes etwa ein Amerikaner?"

"Das ist richtig und gerade derum wollte ich abtreiben - mit einer langen Nadel, ich stach den Foetus und mich selbst, so ungeschickt war ich. Ich verblutete im Laufe der Nacht." Wie fühlen Sie sich in der jetzigen Verfassung?"

"Ganz miserabel, ich möchte richtig sterben, doch wie ich von anderen Geistern erfahren habe, kann man nicht sterben, sondern man wird, ob man will oder nicht, wiedergeboren."

"Warum kommen Sie zu mir und warum wollten Sie gestern Nacht von mir Besitz ergreifen?"

"Ich hatte den Drang, mich Ihnen mitzuteilen, denn ich weiß genau, daß Sie keine Angst vor Geistern haben, außerdem sind Sie ja buddhistischer Mönch."

"Sie wollten vielleicht durch mich sprechen?"

"Ja, das stimmt, aber wie ich sehe, geht es auch ohne."

"Wie kommt es, daß ich kalte Luft und Parfüm verspüre, sobald Sie in der Nähe sind?"

"Leider weiß ich dies nicht genau, aber Parfüm, besonders französisches, habe ich immer sehr geliebt, vielleicht ist es darum, daß der Duft des Parfüms mir anhaftet. Wir haben weder Fleisch noch Blut, deshalb die Kälte, obwohl wir einen sehr feinen astralen Körper haben, den Sie bei mir nicht sehen können, zum Glück nicht, denn ich bin vollständig - nackt."

"Wie kommt denn das? Ich weiß, daß Geister meistens in dem Kleid erscheinen, welches sie im Tode trugen."

Der Geist des Fräuleins Mai Lan lachte und sagte: "Na eben deshalb; denn ich hatte nichts an, als ich den Abortversuch machte. Meine Eltern und Brüder haben mich so gefunden - schrecklich!"

"Können Sie, wenn Sie wollen, sichtbar werden?"

"Nein, dies kann ich nicht, es hängt von der Ebene ab, auf der man sich befindet."

"Haben Sie ein Gefühl, daß Sie bald wieder geboren werden?"

"Ja, das kabe ich seit einiger Zeit, vielleicht wird es bald geschehen, aber am Liebsten wollte ich wie Buddha das Nirvana erreichen, doch bis dahin habe ich wohl noch recht lange im Kreise der Geburten und des Sterbens zu wandern. Erst jetzt als sogenannter Geist wird mir die Wahrheit in der Lehre des Buddha klar, früher habe ich mich, wie schon gesagt, nie darum gekümmert. Ach, ich muß gehen!" Mit diesen Worten verschwand der vietnamesische Geist.

Für die Gegenwart dieses Geistes habe ich zwei Zeugen, einen Amerikaner und einen Vietnamesen; beide fühlten die Kälte und das Parfüm, aber sie konnten nicht mit dem Geist kommunizieren, ein Beweis dafür, daß man sozusagen auf der gleichen Wellenlänge wie der Geist sein muß.



Im Laufe von zwei Monaten bekam ich fast täglich Besuch dieses einsamen Geistes. Plötzlich war der Geist abwesend, er kam nicht mehr, höchstwahrscheinlich wurde er irgendwo wiedergeboren und ich hoffe in eine glückliche und intelligente Familie

Ich bekam Besuch eines amerikanischen Zivilisten, welcher vorher drei Jahre Militärdienst in Südvietnam gemacht hatte; auch er war am Buddhismus, Spiritualismus, Okultismus usw. interessiert und hatte schon eine Masse Bücher über diese Themen gelesen. Mr. D.P. wollte, daß ich ihn im Buddhismus unterrichte, ich stimmte sofort zu, denn ich sah, daß der junge Mann intelligent und ehrlich war.

Beim nächsten Besuch brachte er seine vietnamesische Frau mit, welche recht wenig Englisch sprach, aber ihr Mann konnte ziemlich gut Vietnamesisch, weil er immer mit Vietnamesen zusammen arbeiten mußte und zwar als ihr Ratgeber in Elek-

tronik. Kurz darauf weihte ich auch diesen Amerikaner als Upasaka Ananda 2; der erste Ananda wohnt in Singapur.

Im Juli 1972 liess Upasaka Tāraṇātha ein sieben Meter hohes tibetanisches Chörten (Stūpa) bauen zum Andenken an den grossen ungarischen Gelehrten und Buddhisten Alexander Csoma de Körös (in ungarisch Csoma Körösi Sandor). Csoma wurde 1784 im Dorfe Körös in Transsilvanien (Siebenbürgen) als Sohn aristokratischer Gutsbesitzer geboren und studierte später in Wien und Göttingen Medizin; doch er verließ diese Studien, um sich der Philologie zu widmen mit dem Ziel, die Herkunft der Magyaren (Ungarn) zu erforschen und Csoma vermutete, daß die Urheimat seines Volkes sich in den Gebieten des Transhimalaya befindet. Der eifrige Forscher begab sich im Jahre 1820 auf den langen Weg nach Indien und Tibet. Er wanderte, mit Rucksack auf dem Rücken und Wanderstab in der rechten Hand mutig gegen Osten. Csoma war zu dieser Zeit erst 36 Jahre alt und noch voller Energie, darum gelang es ihm, Persien, Afghanistan, und den Pandschab und Kaschmir zu Fuß zu durchqueren, um sich im Klein Tibet d.h. in dem nun zu Indien gehörenden Ladakh niederzulassen. In Kanam in unmittelbarer Nähe der tibetischen Grenze wurde er in einem Lamakloster aufgenommen und studierte dort bis zum Jahre 1831 tibetisch und die Heiligen Schriften der Lamas; Csoma lebte, ohne zu klagen, in primitiven Verhältnissen und seine tägliche Speise war zumeist Buttertee. In den Jahren des Studiums hatte Csoma ein Englisch Tibetisches Wörterbuch geschrieben. Um dieses eventuell in Kalkutta herausgeben zu lassen, verließ er Ladakh und wanderte in Etappen nach dem fernen Bengal. In Kalkutta wurde er dann Unterbibliothekar der Royal Asiatic Society of Bengal. Diese Gesellschaft gab dann auch sein Wörterbuch heraus, aber doch erst im Jahre 1834, nachdem man ein anderes von einem Missionar geschriebenes Wörterbuch als ungünstig befand. Csoma schrieb viele Artikel in dem Organ der Gesellschaft, meist über Lamaismus und alles Tibetische.

(Fortsetzung folgt)

Die illustrierte Geschichte Buddhas

Text von Hoang Van - Deutsche Übersetzung von Nguyen Ngoc Tuan

(Fortsetzung)



Eines Tages erweckte in Buddha, während er meditierte, eine Vorahnung, daß es seinem Vater, dem König Suddhodana, etwas passierte. Unmittelbar danach wurde ihm eine Botschaft übermittelt, daß sein königlicher Vater schwer erkrankte. Sofort machte er sich in Begleitung von Ananda, Nanda, Rahula und dem Hofgesandten auf die Heimkehr.



Suddhodana war schon 93 Jahre alt. Buddha wußte bereits, daß der Gesundheitszustand seines Vaters sich nicht verbessern werden konnte. Beim Wiedersehen mit Buddha freute sich der König. Am Krankenbett seines

Vaters predigte Buddha über die Leere und die Nichtigkeit des Lebens sowie über das "Reine Land" im "Paradies des Westens" des Amida. Der König befolgte den Rat des Buddha, an Amitabha zu denken, den Namen des Buddha der unermeßlichen Lichtglanz zu sprechen und ihn um Erlösung zu bitten. Eine angenehme Duft verteilt sich in diesem Augenblick im ganzen Zimmer. Schmerzlos verließ der König das Leben und wurde im "Paradies des Westens" wiedergeboren.



Am Sarg des Königs, der für einige Zeit im Hof verblieb, nahmen alle Hofbeamten Abschied von dem Monarch. Am Tag der Beisetzung trug Buddha zusammen mit Nanda, Ananda und Rahula den Sarg bis zur letzten Ruhestätte. Seine rührende Akt der Pietät bewegte die himmlischen Götter. Deshalb kamen sie herab, um ihn zu stärken.



Tränend verfolgte die Bevölkerung Kapilavatthu Buddha mit den Augen. Noch nie war ihr Respekt für Buddha so hoch wie jetzt. Sie alle waren der Meinung, daß er nicht nur seine weltlichen Verpflichtungen erfüllt hatte, sondern auch alle universelle Methode des Dharma verwirklicht.



Nach der Trauerzeremonie blieb der Buddha noch einige Tage in seiner Heimatstadt. Bei der Gelegenheit überreichte ihm seine Stiefmutter Mahāprajāpatī als Opfergabe zwei neue Kassaya. Jedoch nahm er nur ein und bat sie, das andere an einem anderen Mönch zu geben.



Mahāprajāpatī äußerte sich mit dem Wunsch, zusammen mit 500 anderen Frauen Nonnen zu werden. Aber der Erhabene machte ihr klar, daß es in der Gemeinschaft keine weibliche Person gäbe und daß Frauen gleichzeitig ihr Glauben praktizieren könnten und dabei ihr Zivilleben weiter führen sollten. Mit Tränen in den Augen reichten die 500 Frauen das Gesucht mehrmals. Aber der Buddha lehnte es strikt ab.



Um nicht weiter gestört zu werden, wechselte der Buddha seine Wohnstätte. Aber nach wie vor blieben die Frauen bei ihrem Entschluß. So ließen sie sich den Kopf kahl rasiieren, sich eine Kutte legten und hinter dem Buddha her zogen.



Im neuen Domizil trafen sie Ananda, trugen ihm den Wunsch vor und baten ihn um Unterstützung. Dieser versprach ihnen diese Worte weiter an den Meister zu leiten. Nach mehrmaligem Versuch erhielt Ananda die



Der Vater einer wohlhabenden Familie hatte 7 Söhne. Sechs von ihnen folgten Buddha. Nur der Jüngste fuhr sein weltliches Leben weiter. Wie die Zeit schnell verging, sorgte sich der Vater für die Fami-liengründung des Jüngsten. Er bekam eine Frau, die zwar bildhübsch war, aber ihr Charakter war unertragbar. Denn sie zeigte sich ungehorsam gegenüber ihren Schwiegereltern und konnte die Lehre des Buddha nicht tolerieren.



Da sie sich nicht anpassen konnte, wollte die junge Frau immer zurück zu ihren Eltern gehen. Während dessen dachte der Schwiegervater schon daran, daß nur Buddha diese schwierige Situation retten konnte. Aber er wog immer noch nicht, dem Meister die Sache vorzutragen.



Das Familienverhältnis scheinte sich zu verschlimmern. Die junge Frau benahm sich immer unmöglich und weigerte sich, den Buddha zu sehen. Endlich ging der Vater zu Buddha, um Rat zu suchen. Aber als er vor dem Erhabenen stand, wußte dieser schon seine Absicht. Er versprach deshalb, morgen die Familie zu besuchen.



Als der Buddha kam, standen alle am Eingang, außer der Schwiegertochter, um ihn zu begrüßen. Der Vater war sehr wütend, aber Buddha sagte: "sei unbesorgt, deine Schwiegertochter werde schon bald freiwillig kommen, um mich zu begrüßen".

(Fortsetzung folgt)

m m m m m m m m m m

DAS WUNDER, WACH ZU SEIN

EIN MEDITATIONSHANDBUCH
VON
VEN. THICH NHAT HANH

aus dem Vietnamesischen ins Englische übersetzt
von Mobi Quynh Hoa, aus dem Englischen ins Deut-
sche übertragen von Hermann Schiewe

Englische Ausgabe: The Miracle of Being Awake -
A Manual on Meditation for the Use of Young Acti-
vists. Buddhist Publication Society, Kandy (Sri
Lanka) 1976. The Wheel Publication Nos. 234 - 236.

(Fortsetzung von Viên Giác 19)

Deshalb ist nicht das Vertreiben irgendeines Gedankens oder das Verweilen bei ihm das Wichtige. Das Wichtige ist, sich des Gedankens bewußt zu sein. Diese Betrachtung ist keine Objektivierung des Geistes: Sie stellt keinen Unterschied zwischen Subjekt und Objekt her. Der Geist ergreift nicht den Geist, der Geist stößt den Geist nicht fort. Der Geist kann sich nur selbst betrachten. Diese Betrachtung ist keine Betrachtung irgendeines Objektes, das etwa außerhalb und unabhängig vom Betrachter wäre.

Erinnere Dich des Koans vom Zenmeister Bach An, der fragte: "Was ist der Ton einer klatschenden Hand?" Oder nimm als Beispiel den Geschmack und die Zungenerfahrungen: Was trennt den Geschmack von den Geschmacksknospen? Der Geist erfährt sich selbst direkt in sich selbst. Dies ist von besonderer Bedeutung, und deshalb benutzte der Buddha im Sutra der Achtsamkeit immer die Formulierung: "Achtsamkeit des Gefühls im Gefühl, Achtsamkeit des Geistes im Geist." Einige Leute haben gesagt, der Buddha habe diese Formulierung benutzt, um mehr Nachdruck auf solche Worte wie Gefühl und Geist zu legen, aber ich glaube, sie haben Buddhas Absicht nicht vollkommen erfaßt. Achtsamkeit des Gefühls im Gefühl ist Achtsamkeit des Gefühls unmittelbar im Gefühl, unmittelbar während das Gefühl erfahren wird, und sie ist gewiß nicht die Betrachtung irgendeiner Vorstellung vom Gefühl, die man erschafft, um dem Gefühl irgendein objektives, getrenntes, eigenes Dasein außerhalb von einem selbst zu geben. Achtsamkeit des Geistes im Geist heißt, der Geist erfährt die Achtsamkeit des Geistes im Geist. Die Objektivität eines außenstehenden Beobachters, der etwas untersucht, ist die Methode der Wissenschaft, aber sie ist nicht die Methode der Meditation. Deshalb ist die Vorstellung von dem Wächter und den Besuchern, die den Hauptgang des Geistes betreten und verlassen, nicht ausreichend, um die achtsame Beobachtung des Geistes angemessen zu verdeutlichen.

Der Geist gleicht einem Affen, der sich im Wald von Ast zu Ast schwingt, sagt das Sutra. Um den Affen bei einer plötzlichen Bewegung nicht aus den Augen zu verlieren, müssen wir ihn ständig beobachten - das Sutra sagt, eins mit ihm sein. Der Geist, der den Geist betrachtet, gleicht einem Gegenstand und dessen Schatten - der Gegenstand kann den Schatten nicht abschütteln, die zwei sind eins. Wohin der Geist auch geht, er liegt im Geschirr des Geistes. Das Sutra benutzt manchmal den Ausdruck: "Fessle den Affen!", wenn es darauf hinweist, den Geist unter Kontrolle zu bekommen. Aber die Vorstellung von dem Affen ist nur ein sprachliches Mittel. Wenn sich der Geist erst einmal unmittelbar und ständig seiner selbst bewußt ist, gleicht er nicht mehr einem Affen. Es gibt keine zwei Arten Geist: einen, der sich von Ast zu Ast schwingt, und einen anderen, der diesem folgt, um ihn mit einem Strick zu fesseln.

Der Mensch, der die Meditation ausübt, hofft gewöhnlich, 'in sein eigenes Wesen zu schauen', um die Erwachung zu erreichen.

Aber wenn Du gerade anfängst, warte nicht darauf, 'in Dein eigenes Wesen zu schauen'. Besser ist es vielmehr, auf überhaupt nichts zu warten. Warte insbesondere nicht darauf, den Buddha oder in irgendeiner Form die 'letzte Wirklichkeit' zu erblicken, während Du sitzt. Versuche in den ersten sechs Monaten nur, Deine Kraft der Meditation zu stärken, eine innere Ruhe und reine Freude zu schaffen. Man muß sich in dieser Weise bemühen. Du wirst Besorgnis abschütteln, Du wirst Dich völliger Ruhe erfreuen und Deinen Geist besänftigen. Du wirst erfrischt sein und einen weiteren und klareren Blick für die Dinge gewinnen, und Du wirst in Dir die Liebe vertiefen und verstärken. In der Meditation zu sitzen, ist genauso eine Nahrung für Deinen Geist, wie es Nahrung für Deinen Körper ist. Durch das Sitzen gewinnen sie Harmonie, sie fühlen sich leichter und sind befriedeter. Der Weg von der Beobachtung Deines Geistes bis zum Blick in Dein eigenes Wesen wird nicht zu uneben sein. Wenn Du erst einmal in der Lage bist, Deinen Geist zu beruhigen, wenn Dich erst einmal Deine Gefühle und Gedanken nicht mehr stören, dann wird Dein Geist an diesem Punkt anfangen, im Geist zu verweilen. Dein Geist wird den Geist auf eine direkte und wundervolle Weise unter Kontrolle bekommen, wobei nicht mehr zwischen Subjekt und Objekt unterschieden wird. Beim Trinken einer Tasse Tee wird sich der scheinbare Unterschied zwischen einem, der den Tee trinkt, und dem getrunkenen Tee verflüchtigen. Das Trinken einer Tasse Tee wird zu einer direkten und wundervollen Erfahrung, in welcher der Unterschied zwischen Subjekt und Objekt nicht mehr existiert. Ein zerstreuter Geist ist auch Geist, genauso wie Wellen, die sich kräuseln, auch Wasser sind. Wenn der Geist den Geist unter Kontrolle bekommen hat, wird irregeführter Geist zu wahrem Geist.

EINS IST ALLES, ALLES IST EINS

Quang, ich möchte hier ein paar Zeilen den Methoden widmen, die man anwenden könnte, um sich von beschränkten Anschauungen zu befreien und um die Furchtlosigkeit und das große Mitleid der Bodhisattvas zu gewinnen. Diese Methoden sind die Betrachtungen über die gegenseitige Abhängigkeit, die Unbeständigkeit und das Mitleid.

Während Du in der Meditation sitzt und nachdem Du Deinen Geist unter Kontrolle bekommen hast, kannst Du Deine Konzentration darauf richten, das Wesen der gegenseitigen Abhängigkeit bei bestimmten Objekten zu betrachten. Diese Meditation ist kein diskursives Nachdenken über die Philosophie der gegenseitigen Abhängigkeit: Sie ist ein Eindringen des Geistes in den Geist selbst, wobei das Konzentrationsvermögen dazu benutzt wird, die betrachteten Objekte dazu zu bringen, ihre wirkliche Natur zu offenbaren.

Diejenigen, welche die Vijñānavada-Lehre kennen, wissen, daß der Begriff 'Vijñāna' (Bewußtsein) sowohl Subjekt als auch Objekt des Wissens kennzeichnet. Das Subjekt des Wissens kann nicht unabhängig vom Objekt des Wissens existieren. Zu sehen bedeutet, etwas zu sehen, zu hören, etwas zu hören, ärgerlich zu

sein, über etwas ärgerlich zu sein, zu hoffen, auf etwas zu hoffen, zu denken, an etwas zu denken und so weiter. Wenn das Objekt des Wissens (das Etwas) nicht gegenwärtig ist, kann es kein Subjekt des Wissens geben. Der Übende meditiert über den Geist, und indem er das tut, ist er imstande, die gegenseitige Abhängigkeit des Subjektes des Wissens vom Objekt des Wissens zu erkennen. Wenn wir die auf den Atem gerichtete Achtsamkeit üben, dann ist das Wissen über den Atem Geist; wenn wir die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit üben, dann ist das Wissen über den Körper Geist; wenn wir unsere Achtsamkeit auf Objekte außerhalb von uns richten, dann ist das Wissen von diesen Objekten ebenfalls Geist. Deshalb ist die Betrachtung des Wesens der gegenseitigen Abhängigkeit aller Objekte ebenfalls eine Betrachtung des Geistes.

Jedes Objekt des Geistes ist selbst Geist. Im Buddhismus werden die Geistesobjekte Dharmas genannt. Man unterteilt die Dharmas gewöhnlich in fünf Gruppen:

- 1) körperliche und physische Formen
- 2) Gefühle
- 3) Wahrnehmungen
- 4) Willensregungen
- 5) Bewußtsein

Diese fünf Gruppen werden die fünf Anhäufungen genannt. Die fünfte Gruppe, das Bewußtsein, enthält jedoch alle anderen Gruppen und ist die Grundlage ihrer Existenz.

Die Betrachtung über die gegenseitige Abhängigkeit ist ein tiefer Blick in alle Dharmas, und sie hat das Ziel, zu deren wahrer Natur durchzustoßen, damit sie als Bestandteile der großen Masse der Realität gesehen werden und damit erkannt wird, daß diese große Realitätsmasse unteilbar ist. Sie kann nicht in Stücke geschnitten werden, die für sich selbst eigenes Dasein haben.

Das erste Objekt der Betrachtung ist unsere eigene Person, die Ansammlung der fünf Gruppen in uns selbst. Der Übende kontempliert gerade hier und jetzt über die fünf Gruppen, die ihn ausmachen.

In seinem Körper ist sich der Übende der Gegenwart von körperlicher Form, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregungen und Bewußtsein bewußt. Er betrachtet diese 'Objekte', bis er erkennt, daß jedes davon eine enge Beziehung mit der Welt außerhalb von ihm hat: Existierte die Welt nicht, dann könnte auch die Ansammlung der fünf Gruppen nicht existieren. Denke zum Beispiel an einen Tisch. Die Existenz des Tisches ist durch die Existenz von Dingen möglich, die wir als 'Nicht-Tisch-Welt' bezeichnen könnten: durch den Wald, in dem das Holz wuchs und wo es geschlagen wurde, durch den Tischler, das Eisenerz, das zu Nägeln und Schrauben verarbeitet wurde, durch die zahllosen anderen Dinge, die Beziehung zum Tisch haben, angefangen bei den Eltern und Vorfahren des Tischlers, bis hin zu Sonne und Regen, die dem Baum das Wachsen ermöglichten. Wenn wir die Wirklichkeit des

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 48



Một lời Nguyễn

Xuân về trên chôn quê ai
Cho người dân Việt quên thay lạnh lùng
Gió tròn bao nỗi nhớ nhung
Làm quà đao vị tuyêt cùng đơm hoa
Nở trên cành trời nôn nǎ
Lời kinh chào đón Phật đà vang vang
Rước Ngài Di Lặc xuân sang
Chùa chiền cung thỉnh ngút ngàn tràn hương
Nhớ mười phương Phật xót thương,
Đất dùi nhân loại thoát đường tử sanh
Lá kia còn có cây cảnh
Con người quên cội cho dành lòng sao
Ngày ngày tháng tháng qua mau
Sắc son một nguyện trần lao đáp đèn
Xa nhà biển cả mông mênh
Thành tâm khấn Phật được lên đất liền
Bấy giờ gần gửi Thây hiền
Đệ huynh xum họp cửa Thiên gieo duyên
Qua rồi lăm nỗi truân chuyên
Kính mong Phật từ xây nguyên ngôi chùa
Kẻ công người của góp mua
Xuân đi Thu đến bốn mùa chung lo
Đủ đầy cơm áo ân no
Xác thân thong thả nhớ cho tinh thần
Bên nào mình cũng nên cần
Vun bồi để được phước phần hậu lai
Ngày mai lìa cõi trần ai
Cỗ công có quả Như Lai thương tình
Độ lìa xa cõi Ư Minh
Về gần bên Phật nghe kinh Liên Trì.

* THÍCH NỮ DIỆU ÂN

Nhớ Quê Nam

* HỒ TRƯỜNG AN

Rồi có buổi ta về đất cũ
Vườn mận xưa đơm nụ trắng cành
Thảm giàn mướp rực nắng hanh
Thêm yêu cái ngọt bát canh mẹ hiên
Đôi bờ kinh nổi liền cầu gốm
Bãi phù sa bên đỗ ghe thuyền
Vàm sông cồn bãi tiếp liền
Mường dừa nước rậm, đỗ quyên gọi sâu.
Ngoại trồng mươi gốc cau Bà Đêm
Nọc trâu vàng cuối bến nước trong
Trâu cau đậm với vôi hồng
Thảm duyên mùa cưới, đẹp lòng lúa đỗ
Bùn mịn mát liếp bối trồng chuối
Nửa mảnh vườn rợp bưởi, quýt, cam
Xoài thơm hương đất miền Nam
Ơi chua tặng khách về thăm quê nhà
Rau cải thê cỏ gà, cỏ mực
Mường dọc ngang đầy ốc lác, bưởu
Từ ngày ông ngoại về hưu
Sân nhà, chậu kiêng bén màu xanh tươi
Rầm Hạ Nguyễn tháng mười mau tối
Vàng trăng trong mờ lối hẹn hò
Khoai lang, hột mít lùi tro
Thoảng trong gió mát thơm tho hương mùa
Trên sân trăng vui đùa em bé
Gạo quê hương sữa mẹ ngọt hiền
Tuổi thơ đầy mong thần tiên
Đời xuôi êm ái bên triền sông xanh
Tôi lớn lên với tình yêu đất
Nước ngứa nghiêng vui cất bước đi
Mười năm dưới bóng quân kỳ
Lưới vây đạn pháo sá giò thân trai ?
Trên chiến đao thây phơi ngang dọc
Néo địa đầu lân quật từ Thành
Mười năm theo bước hành quân
San bằng chốt địch, bao lần vượt nguy
Rồi vận nước tới khi tai biến
Rợ Bắc kia tiên chiêm miền Nam
Đập vùi, khổ ái đã cam
Nhìn gương tráng sĩ núi Lam, thận minh
Đường vượt biển, hải trình sóng gió
Tìm tự do, dành bỏ quê hương
Góc trời lưu lạc Tây phương
Ngậm ngùi tưởng nhớ thiên đường âu thơ
Trồng bốn phía mít mờ tuyêt trăng
Hòn cầm hoài nhớ nắng Cà Mau
Đêm mơ hương mít, hương cau
Miệng thèm chén mắm, diễm rau thuở nào.
Ơi đất cũ làm sao trở lại ?
Để được nghe gà gáy rạng đông
Để trong phản nội hương đồng
Ta tìm suối ngọt thâm lòng héo khô.

Nghiệp thực chiêu cảm

NGUYỄN VIẾT QUANG

Trên cõi Sắc là cõi Vô Sắc gồm bốn tầng trời, cao nhất là tầng Phi tưởng phi phu tưởng xứ. Chúng sinh ở đây không còn hình hài nữa, chỉ còn tâm tưởng thôi. Tuy không có hình hài, nhưng vẫn có thọ mạng vì còn có cái Thức.

Như đã nói ở trên, bậc Tu Đà Hoàn có thể thấy một tiểu thiên thế giới từ cõi sở thiên trời xuống. Bậc Tu Đà Hành có thể thấy trọn một tiểu thiên thế giới từ cõi Phi tưởng phi phu tưởng xứ trời xuống. Bậc A Na Hành có thể thấy một cõi trung thiên. Bậc A La Hán có thể thấy một đại thiên thế giới. Sau đây là con số về mỗi thiên:

Một tiểu thiên gồm một ngàn thế giới nhỏ. Một ngàn tiểu thiên thành một trung t h iên ($1.000 \times 1.000 = 1.000.000$). Một ngàn trung thiên thành một đại thiên ($1.000.000 \times 1.000.000 = 1.000.000.000.000$). Còn Tam Thiên đại thiên thế giới thì bằng ba lần cõi đại thiên.

Năm tầng trời chót của cõi Sắc, tức là năm cõi Bát Hoàn thiên, là nỗi cùn ngũ tiêu dao của các thánh đắc quả A Na Hành (Bát lai). Còn bốn tầng trời cõi Vô Sắc là nỗi cùn ngũ của A La Hán. Các vị đạt thành quả này quanh năm suốt kiếp nhập cõi thiên định, chỉ lấy cái Thức duy trì thọ mạng mà thôi. Nhưng dù sao, cái Thức vẫn là lớp sa mù che lấp Chân tâm. Thức là chặng cuối của ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), người hành đạo cần phải vượt qua để đạt tới Phật quả, không nên an lạc trong cõi tam muội, ở đây để khỏi phải phụ bản hoài chí Phật mồi phuồng là lúc nào cũng muốn chúng sinh đạt tới mức Chính Đẳng Chính Giác (Phật).

Ngoài ra, trong một tiểu thế giới ở khoảng giữa, chỗ 3 thế giới giáp nhau là vô量 ánh địa ngục với đủ mọi hình phạt, để trừng rắn kẻ gây nhiều tội ác lúc còn sinh tiền. Vô gián địa ngục được nói nhiều ở trong Lameron Hoàng Sám và nhất là ở Kinh Địa Tạng. Những chặc ban cũng biết rằng, các quốc độ, các Tam thiên đại thiên đều như huyền cảo. Chúng số đí có, là do nghiệp, lực của chúng sinh đó thôi. Những chúng sinh đồng một cộng nghiệp tốt sẽ ở trong một cảnh giới sung sướng như cõi Cực Lạc, hoặc các tầng trời từ trời Tứ Thiên Vương, trời lên, hoặc quốc độ của các chư Phật mười phương mà trong Kinh Hoa Nghiêm, nhất là ở phẩm "Như Lai Hiện Tưởng" đã đề cập tới. Còn những chúng sinh nào có công nghiệp xấu đều bị ở trong cảnh giới xấu, trong một quốc độ uế trước. Ở phẩm thứ năm, tức phẩm "Hoa Tạng Thế Giới" trong Kinh Hoa Nghiêm có nói:

Có cõi không ánh sáng
Đen tối nhiều lo sợ
Đau khổ túa dao dâm
Ké thay từ đau xót.

hoặc :

Có cõi rất đáng sợ
Tiếng gào thét kêu khóc
Tiếng rên rỉ náo nùng
Ai nghe cũng ghê sợ
Đường địa ngục súc sinh
Và đến cõi Diêm La.

Cũng đồng thời thác sinh làm người, vậy mà tùy nghiệp lực, người sinh ở châu này, k

sinh ở châu nọ.Vì ở bốn hướng của núi Tu Di có:

- Đông Thăng Thần Châu.Người khi chết, thân trung âm nếu được sinh về châu ấy thì sẽ thấy một cái hồ lớn mênh mông, chim hồng, chim nhạn ruột đuổi trên mặt nước.Châu ấy an vui,nên chúng sinh ở đó mãi đầm vui mà quên tu thân.

- Tây Ngưu Hóa Châu.Người khi chết, thân trung âm nếu được sinh về châu ấy sẽ thấy cái hồ, chung quanh có trâu bò gặm cỏ.Châu ấy giàu có,vẫn làm chúng sinh ở đó phê bô dao hành.

- Bắc Cu Lô Châu,nếu thân trung âm được thác sinh về châu đó,sẽ thấy một cái hồ có súc vật,cây cối.Chúng sinh ở châu đó có thể mang dài, và sung sướng.

Ba châu Đông Thăng Thần Châu,Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Cu Lô Châu không có Phật pháp lưu hành.

- Nam Thiêm Bộ Châu,nếu thân trung âm được thác sinh về châu đó,sẽ thấy hiện rácung điện huy hoàng.Ở đây Phật pháp đang lưu hành,chúng sinh ở đây có thể tu trì được.Nam Thiêm Bộ Châu tức là cõi trần gian mà chúng ta đang sống.Phật pháp đang, tiết giao am nhiều vì đã đến thời kỳ mat pháp... Nhưng nếu chưa có thể tu Tịnh Độ để vẫn sinh nổi cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà, thì ngay từ bây giờ,ta phải lập thể nguyện,nếu khi chết không được vẫn sinh vào cõi Cực Lạc thì được thác sinh ở quốc độ nào có Phật pháp lưu hành như nói Nam Thiêm Bộ Châu chẳng hạn.

Mỗi một nghiệp thíc dã giới hạn nhau quan của loài chúng sinh tưởng ứng với n g hiếp thíc ấy.Nhữ Cù sỹ Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng đã viết trong quyển "Lăng Kinh Đại Thừa" cũng một dài suối, trong mà loài người thi thấy đó là dài suối; loài ngựa quỉ thi thấy một nguồn suối lúa; chỉ thiên thi thấy một dài băng chau ngọc,trân bao; còn loài rồng thi thấy đó là lâu dài băng pha lê hay băng thủy tinh.Và ta có thể suy ra, có loài chúng sinh không thấy gì cả,vì loài chúng sinh có nghiệp thíc không tưởng ứng với quang minh dài suối ấy.

Bạn đi, thời dừng nói đâu xa.Loài người có thể thấy con kiến,nhưng con kiến bất q u á chí thấy bàn chân loài người là cùng.Mà đối với chúng bàn chân của chúng ta to cung như chúng ta đối với một ngọn dồi hay trái nùi.Loài kiến còn như thế đó,huống chimit loài chúng sinh nhỏ hơn con kiến tức là vi trùng hay con siêu vi trùng thi đối v ới bàn chân của chúng ta, chúng đã tìm thấy cả một quốc độ.

Trong các kinh Phật, thường thi khi giảng Kinh Hoa Nghiêm, các đệ tử của ngài, ngay trong Pháp hội, phải nhổ súc gia trì của Phật mỗi thấy được cảnh giới Hoa Nghiêm; trog hội giảng kinh Pháp Hoa cũng thế,nhổ Phật phóng quang minh nên chúng sinh trong Pháp hội mỗi thấy rõ các cõi Phật.Đó là Phật nâng đỡ nghiệp thíc chiêu cảm của chúng sinh cho nghiệp thíc đỡ nhẹ hơn, thanh thoát hơn để nhìn thấy các quốc độ dã từ lâu binh hán quan phàm phu giải han.Thường thi trong các Pháp hội đó, qua mọi gai đoạn, thường, các chúng sinh tham dự được một số tam muội hoặc đặc một trong qua Tú, Thánh, vì họ ở kiếp trước có trồng căn lành với Phật,nên kiếp này được Phật nâng đỡ.Bởi vậy,không ai lấy lầm lị vào thời kỳ chính pháp,lúc Phật còn hoảng pháp,rất nhiều Phật tử chứng 1 trog các qua Tú Thánh rất nhiều.Đó là do sự gia trì của Phật vậy.Và lại, thời kỳ chính pháp tuy cẩn của chúng sinh còn thông lanh,nên dễ tu,dễ chứng,nghiệp thíc chiêu cảm của họ không ám dộn,nặng nề.

Bạn đi, thế giới tâm linh của chúng ta,đối với con người,còn nhiều mê vọng như chúng ta đây là thế giới vô sai biệt.Khoa học giờ không sao cắt nghĩa thông suốt.Nhà phân tâm học Sigmund Freud cũng cố gắng đem nền móng tinh dục lặn sâu trong cõi tiềm thức để thăm để cắt nghĩa,để xếp loại từng thứ mặc cảm,tùng thủ biến cố tâm trạng.Ông ta đã thành công được một phần nào.Nhưng có nhiều thứ ông không hề thấu triệt tối chắng hạn như sự giải phóng tâm thíc,những nghiệp thíc trong vòng nhân quả tưởng ứng.

Bạn là người ham đọc văn chương Tây Âu,bạn ít khi thấy các nhà văn Tây Âu đã động tới cái thế giới vô sai biệt của kiếp nhân sinh.Nhưng trong cuốn "Shidarta" của Hermann Hess,nhân vật chính trong truyện có lý luận với Đức Phật qua thế giới có sai b i ết, qua hệ thống tư tưởng thuần lý thành ra ông ta chỉ là nạn nhân của cái óc tạm gọi là

thông minh của ông ta, và là nụ nhảm của hệ thống lý luận sắc bén của ông ta. Nhưng ở các chặng sau, nhân vật chính đã trải qua những chặng nghiệm dục lạc, những biến kholm đau khổ, đã tìm về một dòng sông yên tĩnh, sông một cuộc đời dung dị, lành mạnh, tìm được sự bình an cho tâm hồn. và ở chặng cuối, nhân vật chính lại bao rằng mình không thể tin tưởng tuyệt đối những gì Phật đã giảng, mà chính ngay ở nét mỉm cười của Phật đã gieo cho ông ta biết bao sự huyền nhiệm của cái không cùng. Thế giới, vô sao, biệt bất đầu thế hiện ở chỗ đó. Làm sao cắt nghĩa nụ cười của Phật? Làm sao cắt nghĩa nụ cười của Ngài Ma Ha Ca Diếp khi Phật đưa lên một cành hoa? Nhưng Ngài Ma Ha Ca Diếp đã mỉm cười vui khi Phật đưa lên cành hoa. Ngài đã đón ngộ trong vân tóc tâm truyền, tâm, trong khi đó nhân vật chính của Hermann Hess khi gấp cái mỉm cười của Đức Phật phai đi. Trải qua bao chặng nghiệm khổ luy moi, có một vài ý niệm mờ hồ về cái huyền nhiệm... Nhưng dù sao đi nữa, Hermann Hess đã dấn thân trên con đường tìm về tư tưởng Phật giáo. Cái thông minh của kẻ phàm phu vốn là cái sở tri chướng, chỉ làm cái nghiệp thícchieu cảm của chúng ta thêm nặng nề trước ánh sáng đạo hạnh của Phật mà thôi.



Trong quyển "Chân Dung của chàng Dorian Gray", của Oscar Wilde, nghiệp thícchieu cảm đã dila cho chàng Dorian thấy tâm chân dung của mình vẽ trên khung vai bằng nét sơn dầu rất đẹp như thiên thần khi tâm hồn chàng còn thánh thiện; nhưng khi chàng kinh hỷ u ngạo, những tay vào tội ác, tâm chân dung trên khung vai trở nên già nua, sầu khố, xấu xí. Trong truyện "Thằng Khùng" của Sommerset Maugham, nhân vật chính vào đêm trăng nồng bức da nghe tiếng cười bên kia bức tường, trong khi chàng ta đau khổ, bất an, và tiếng cười đó thường trở về chàng ta trong những đêm trăng tròn, trong khi đó những người chung quanh chàng không hề nghe. Nhà khoa học thì cắt nghĩa đó là những ảo giác. Nhưng mà hỏi bạn thân mến, ai dám bảo cái ảo giác đối với chúng ta mà không là sự thật của người khùng kia? Ai dám bảo rằng ông ta đã không nghe? Cuộc đời ta đối với kẻ pham phu như chúng ta đều là thật vì ta phải sống trong đó; nếu có người săn có ý niêngiác ngộ thì nó như huyền, còn với các bậc đã chứng ngộ đến mức toàn giác rồi, thì đều là huyền. Ảnh của một người hoàn toàn sống trong đó thì là do nghiệp thícchieu cảm riêng biệt của đường sự đối với nó, trong khi đó cuộc đời vẫn là huyền đối với Phật mà là thật với kẻ phàm phu. Nếu như lời Cù sĩ Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng trong quyển Lặng Kinh Đại Thừa rằng: Tỷ dụ như tại một xóm, heo lánh nào đó, có chừng độ 200 ngàn ngô, sống với nhau. Trong số đó có người bị cái ao giác, luôn luôn nhìn thấy một vật hì nhì, thì quái dị bò lâm ngâm chung quanh mình. Người đó kể chuyện cho kẻ khác nghe, thì nhì kẻ khác đều cười, cho là ao giác..., Nhưng nếu tất cả 200 ngàn người ấy đều bị chung lão giác đó và bị liên miên, thì chắc là họ sẽ nghĩ rằng con vật quái dị có thể là có thật.

Cũng trong kho tàng văn chương nước nhà, truyện "Ảo Tường", của Thiều Chi (một bút hiệu

của thầy Nhất Hạnh) có nói về một cô gái bị hộp cà chua rớt trên đầu. Cô ta có thể thấy những việc xảy ra cách hai ba ngày hoặc hai ba tuần sau, cái cảnh trong ảo giác xảy ra như hệt. Những cảnh xảy ra trong vài ngày hay vài tuần sắp tới. Và một ông Huân Tước trong một truyện ngắn của Somerset Maugham, có thể cùng kể, thử ông ta cùng đồng thầy họ gặp nhau trong cùng một cồn mông và chiến đấu như hệt ở ngoài đời. Đi xa hơn, trong "Đoàn Trường Tân Thành", Võ Lòng Thúy Kiều được Đam Tiên báo mộng nói ra về tướng lai về nhân quả nghiệp báo. Trong "Hồng Lâu Mộng" của Tào Tuyệt Cân, nhân vật chính là Gia Bảo Ngọc trong một giấc mơ, đã lạc vào Thái Hù Huyền Cảnh, đã đọc cuốn "Kim Lăng Thập Nhị Thoa" để rõ số phận chí em nǚ tỳ của mình mai sau. Và rồi số phận của mười hai nǚ con gái đẹp (thập nhị thoa) đều xảy ra đúng như những gì đã biên chép trong sách "Kim Lăng Thập Nhị Thoa" kia. Trong cuốn "Kim Bình Mai" của Võ Lòng Nguyễn Mỹ, trong một đêm ở chùa, người vợ lớn của Tây Môn Khanh là Ngô Nguyệt Nương, đã thấy vong hồn của c ác hồn thiêp, con rể, nǚ tỳ của chồng mình nhờ phép giải oan của thiền sư lần lượt đi vào nோ đầu thai...

Bạn có thể cho rằng tôi lầm cẩn, tin theo lời bia của các nhà văn. Nhưng có sự bia đặt nào ngoài nền tảng của sự thật, ngoài cái nền tảng kiến thức của con người đâu? Huống chi những lời bia ấy phù hợp ở một số sự kiện mà kinh điển các tôn giáo đều nói. Song có điều mà tôi cần nhấn mạnh với bạn, là Phật tử, chúng ta không nên cho là g i'a khi chúng ta lạc vào thế giới vô saj biệt của loài người, và chúng ta không nên chờ là chân khi chúng ta đang sống, đang nắm bắt, qua thế giới tri giác. Liêu Tuyên tiên sinh (Bồ Tát Tùng Linh) há không viết hai câu thơ trong truyện "Giang Thành" hay sao?

Kiếp trước không phải già
Kiếp này chẳng phải chán...

Tất cả đều như huyền, do tâm ta tạo ra. Kiếp người, cảnh giới ta đang sống, địa, n g ụ c, Niết Bàn đều do tâm ta, tạo ra. Ta đã tạo cho ta một nghiệp thực chiêu cảm để sống trong cảnh giới tưởng ứng với nghiệp thực đó và chỉ có một con đường giải thoát; đó là con đường của Thanh Văn, của Duyên Giác đưa dẫn lên con đường của Bồ Tát Thủ, và sau hết là con đường Phật Thủ.

HÈ T

(Fortsetzung von Seite 43)

Tisches erfassen, werden wir erkennen, daß im Tisch selbst alle jene Dinge gegenwärtig sind, von denen wir normalerweise denken, sie gehörten zur 'Nicht-Tisch-Welt'. Wenn Du irgendwelche dieser Nicht-Tisch-Elemente wegnehmen und sie zu ihren Ursprüngen zurückbringen würdest - die Nägel zurück zum Eisenerz, das Holz in den Wald, den Tischler zu seinen Eltern - der Tisch würde nicht mehr existieren.

Ein Mensch, der beim Betrachten eines Tisches das Universum sehen kann, ist ein Mensch, der den Weg sehen kann. Der Übende meditiert über die Ansammlung der fünf Gruppen in sich selbst auf die gleiche Weise. Er meditiert über sie, bis er imstande ist, ihre Gegenwart in sich selbst zu sehen, und bis er erkennt, daß sein eigenes Leben und das Leben des Universums in enger Wechselbeziehung stehen. Wenn die fünf Gruppen zu ihren Ursprüngen zurückkehren, existiert das Selbst nicht mehr. In jeder Sekunde nährt die Welt die fünf Gruppen. Das Selbst ist von der Ansammlung der fünf Gruppen nicht verschieden. Ebenso spielt die Ansammlung der fünf Gruppen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung, Erschaffung und Zerstörung aller Dinge im Universum.

(Fortsetzung folgt)



Đường không biên giới

THÍCH NHƯ ĐIỂN

(kỳ thư' 15)

Đã bao năm sông dâng mải Tổ Đinh Phước Lâm yên ôm ấy. Bỗng chiến tranh trở mình trong cơn giông tố của thời đại. Biết bao nhiêu chiến sĩ áo nâu, kẻ đã ra đi, người còn ở lại, tạo cho cán cân mệt thăng bằng cùa đổi sông người Tăng sĩ với tướng chaodùa muối.

Người dân xứ Quảng càng cực khổ baonhiều với ruộng vuông, thiên tai, hạn hán, thi nọ. tu sĩ của xứ Quảng cũng bị ảnh hưởng lây. Trong kinh có dạy rằng: "Cái nghèo cũng là một cái tội" - nên biết đâu kiếp trước những người sinh ra nòi xí nghèo này, đều đã tạo ra nhiều tội lỗi, nên kiếp này phải trả chặng?

Chùa chiến rất đẹp đẽ, nguy nga; nhưng ruộng vuông chung quanh chỉ toàn là cát trắng. Trắng trot rất khó khăn và phải tốn lắm công nhiều sức mới có được chút hoa lợi cuối mùa. Món ăn chính của các chùa miền Trung xứ Quảng là nước tương, rau laza ng, hoặc rau muống - chỉ có thể thôi - mà đó là ở giai đoạn mẩy chục năm trước. Còn bây giờ chắc còn dù bi khổ não hơn nữa.

Ở trong sự khôn khéo tột cùng của tâm thức con người thường hay đi tìm Tôn Giáo để nương tựa; nhưng khi vết thường đã chữa lành, để được mẩy ai quý trọng phung thoả! Nếu người nào đó, ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào của thời đại, họ vẫn một lòng đầu cho có phong ba bão tố hay dòng đời xuôi ngược, thay đổi đổi thay - người ấy đáng phúc lẩm. Vì họ đang mang một tâm hồn kim cương bất hoại.

Người đổi thay vở đổi chồng, thay den đổi

trắng - ấy là chuyện thường tình của thế gian. Nhưng không lẽ người tu theo Phật cõi bi ảnh hưởng ấy hay sao?. Câu trả lời dĩ nhiên cho tất cả chúng ta - cho những người còn thao thức đến quê hương, tình người và Đạo pháp.

Rồi ngôi Tổ Đinh Phước Lâm, bạn có thể trực chi hưởng Tây Bắc để di đến Tổ Đinh Vạn Đức. Ngôi chùa này nằm trong tận cùng của núi rừng xứ Quảng. Suốt ngày chỉ nghe thấy chim kêu và nước chảy, không có bóng dáng một người qua lại, ngoại trừ hình bóng của những chiếc áo nâu sống dã nhuộm màu cùa năm tháng của những vị Tăng si sống n ở i chôn Giả Lam này. Chung quanh ngôi Tổ Đinh Vạn Đức không thấy một ngôi nhà nào, cũng chẳng thấy một thảo am nào của những người tu kín - chỉ núi và dội trùng trùng diệp diệp, chồng chất lên nhau và kéo dài thăm thẳm tạo nên một cảnh đẹp của thiên nhiên trong phong vị của Đạo Thiên.

Ké nào muốn lánh tục vào dây chắc là hòn lám. Nhưng lánh tục chùa dù, mà phải l à lòng trần là chuyện khó hơn. Biết đâu khung cảnh thiên nhiên này rất tốt cho những tâm hồn muôn thoát tục; nhưng rất khổ sở, dày vỏ, ray rứt cho những người chạy trốn cuộc đời, muôn chôn tất cả mọi mối tình vào trại vắng. Cái gì con người chạy trốn, chúng thường hay đến quây phá ta hoài. Ngược lại cái gì chúng ta muốn rứt bắt chúng, chúng xa lìa ta trong muôn thuở. Đó là thế và cuộc đời chỉ có thể! Nên tu là chấp nhận tất cả và phải vượt qua tất cả. Tu là chấp nhận và đối diện với cuộc đời và dung bao

giò chảy trôn cuộc đời.Vì càng chảy trôn
thì cuộc đời sẽ ruột bát ta.

Có nhiều người nghĩ rằng - qua bao mòn i
tỉnh dang dở,nên vào chùa để mong cõi ôn
đầu kỷ niệm xưa vào nỗi đáy lòng,và sẽ
quên đi tất cả; nhưng có ngòi đầu tìêng
chuông chùa thông thả ngân nga,như đệm
mùi Thiên,làm tăng vẻ đẹp của thiên nhiên;
nhưng càng làm cho tâm hồn của kè bị đời
hắt hủi kia trở nên xôn xang và đau khổ.
Tưởng rằng vào chùa để với di những nỗi
khổ,nhưng khổ vẫn chất chồng - vách
sanh ấy chùa dùt được vọng tâm với trần
cánh.

Bước đến công Tam Quan của Tổ Đinh Vạn
Đức thấy nước chảy,thông reo,chim ca,hoa
nở - có nhiều người đã muốn đi tu; nhưng
chỉ trong giây phút ấy.Vì:
"Lên chùa thấy Phật muôn tu,
về nhà thấy Mẹ công phu chua đèn".
Nhưng:

"Muôn di tu công phu chùa có,
Muôn lên chùa chuông mõ cũng không".
Hành trang của người tu chỉ có chuông và
mõ,với kệ,với kinh,với nâu sòng áo vải và
chỉ một tấm lòng thanh khiết hiền dâng
cho đạo.Chỉ có thể thôi,dồn giàn lấp;ngh
rất khó tìm trong chôn trần ai tục lụy
này.

Cuộc đời đã chán chường,nhưng đường vào
tu viện không thông dong như đường vào
tình sử.Mặc dầu có hoa thơm cỏ lè dãy;
nhưng là đường chao đưa muỗi,không phải
là men ngọt của tình yêu.Biết chấp nhận
như thế thì mới mong :

"Vui theo thế tục yui rồi khô,
Khô đê tu hành khô hóa vui".

Càng đi sâu vào bên trong,khung cảnh uy
nghị hùng vĩ của Đại Hùng Bửu Điện và 2
gian nhà Tà Hưu dựng lên ở hai bên,nhìn
bao bọc bởi giò sòng và làm tăng nên vẻ
thiên nhiên thoát tục nỗi núi rừng cõi
quanh ấy.

Nỗi dây một bóng sứ giả,một cây gậy trúc,
một chén nước trà sẽ được mời gọi khách
thập phương vào dây để lắng lòng trân trọng
giấy lát,dầm dạo một vài mươi chục Thiên
- bạn sẽ thấy mình đáng sống và đắc sòng,
biết bao trong cuộc đời tham sanh úy tư
này.

Bên trong chánh điện của Tổ Đinh Vạn Đức

có thờ Tam Thế Phật - quá khứ,hiện tại
và vị lai - Những bần thờ chính giữa được
xếp theo Cửu phẩm liên hoa - chín tầng
như hoa sen trên thế giới Cực Lạc.Phiên
sau thờ Tổ và Chủ Đại Lão Tổ Sư Hòa Thượng
truyền giáo cũng như khai sơn chùa.Ngôi
hậu đường có thờ chân dung của Ngài Nghia
Huyền đại lão Tổ Sư - Người sáng lập Lâm
Tế Tông bên Trung Quốc.Hai bên phòng
trường dùng làm Tăng phòng và thủ phòng
cho Tăng chúng.

Bước sang nhà trai,Khách thập phương chiêm
ngưỡng được dung nhan của vị Giám Traisú
giá,người minh ден,trên tay cầm cái búa.
Ý nói rằng vị này là người lo tiếp Tăng
đó chúng qua hạnh nguyên làm công việc
gánh nước bùa cùi cho chùa.Trong số sách
Phật Giáo không thấy có nói nào nói Giám
Trai sứ giá là Lục Tổ Huệ Năng - nhưng kể
viết bài này đoán chắc là đúng.Vì Ngày
Huệ Năng là con lai chủng,có nước da đen
khi gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn chỉ làm cỗng
tác xay lúa,bùa cùi già gạo cho Tăng ché
về sau được Ngũ Tổ truyền tâm ân;nên các
chùa Phật Giáo Đại Thừa - nhất là những
Tổ Đinh,vì muốn nhớ công ơn của Ngài nên
thờ tượng ấy chẳng? Trong các chùa Phật
Giáo Nguyên Thủ hâu như không thấy có -
ngay cả hình tượng Đức Phật A Di Đà,Quan
Thê Âm Bồ Tát,Đại Thế Chí Bồ Tát...cũng
vậy.

Sân vườn chùa bên sau thường rộng hơn hay
bằng sân chùa phía trước.Thông thường
theo người thời gian hay cắt nhà lùi ra
phía sau cho phía trước có phần đất nhiều
hòn;nhưng ngôi chùa bao giờ cũng cất ngay
để chính giữa cục đất,để thấy rằng cõi ôn
tâm của vũ trụ và vạn hữu nằm nỗi ấy.Chùa
không khoe khoang mặt tiền - mà tiền,hậu,



trung, thường, hạ, đều cân đối nhau, không có bên nào lấn át bên nào. Nhưng ngôi chùa và nhà quê - mỗi chùa thường hay có dão một hay nhiều cái giếng để lấy nước uống hoặc tưới rau cài trong vườn. Nước giếng cũng cần mọi nhu cầu cho Tô Đinh hay chùa trang các công việc nấu nướng giặt giũ, ngay cả nước cúng Phật. Nhưng nhiều khi có chùa và không cúng Phật bằng nước giếng mà cúng bằng nước mưa hay những giọt sương mai - gọi là nước cam lồ. Cam là ngọt, lồ hay lộ là giọt sương mai. Tượng trưng cho sự trang sạch của tâm hồn.

Tô Đinh Vạn Đức cũng như Tô Đinh Chùa Úc Thánh và Phước Lâm được kiến trúc cùng 1 kiểu giống hệt nhau. Tuy nhiên mỗi chùa đều có một sắc thái riêng biệt.

Chùa Chúc Thánh với lịch sử Tô truyền của giòng Thiền Lâm Tế nổi xứ Quảng. Chùa Úc Phước Lâm nguy nga, đồ sộ, nửa cổ nửa tân, như chia sорт, như cộng hưởng giữa cá i thanh thoát u nhã và an nhiên tịch mịch của Chúc Thánh và Vạn Đức. Chùa Vạn Úc như đã nói trên - là một cảnh Thiên môn yên tĩnh nổi núi rừng xứ Quảng - là một phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ nổi tần đáy của tâm hồn.

Tại Hội An còn các ngôi chùa khác như Long Tuyền, Viên Giác, Bảo Thắng và Tịnh Hội - là những ngôi chùa có lịch sử khoảng 100 năm trở lại đây nên lối kiến trúc có vẻ tân thời hơn so với 3 Tô Đinh trên đã có mặt trên quê hương xứ Quảng hơn 400 năm rồi.

Chùa Long Tuyền - sau này biến thành Phật Học Viên Long Tuyền - gởi dâng tạo mâm non của giáo hội - cho những người tác nghiệp Lai sứ, hành Nhập Lai sứ. Trước chùa Long Tuyền có an trí pháp thân của Hòa Thượng Phổ Thoại trong một ngọn tháp 7 tầng. Hòa Thượng Phổ Thoại là một cao tăng và là 1 danh tăng của Phật Giáo xứ Quảng nói riêng và Phật Giáo Việt Nam nói chung trong thời cận hiện đại mà trong quyển "Phật Giáo Việt Nam sử lược" của Thượng Tọa Thích Mật Thể đã có lần đề cập đến.

Chùa Viên Giác, trước đây là một ngôi đình của làng Cẩm Phô, sau này cúng lại cho Giáo Hội để biến thành một ngôi chùa. Ngày xưa có nhiều ngôi nhà biến thành chùa để thờ Phật gọi là: "Cải gia vi tự". Bây giờ chùa Viên Giác tại Hội An "Cải đình vi tự" có lẽ cũng trong ý nghĩa này.



Chùa Tịnh Hội trước đây là cơ quan hành chính của Tịnh Giáo Hội Quảng Nam - sau này được đổi ra là chùa Pháp Bảo. Lấy pháp hiệu của Tô Minh Hải để đặt tên cho ngôi chùa chung ấy. Chùa Pháp Bảo có lối kiến trúc rất tân thời; nhưng cũng không kém phần trang nghiêm cổ kính. Chùa này nằm ở trung tâm thành phố Hội An - nơi dễ liên lạc với những ngôi chùa khác và đồng bào Phật tử tại phố Hội cũng như trong Tịnh.

Bên cạnh chùa Pháp Bảo là trường Trung Học Bồ Đề được xây dựng từ năm 1964, đến năm 1970 hoàn thành với 2 cấp bậc Trung Học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp. Vị trí của ngôi trường này nằm trên một ngôi tảng đá Chàm đã bị hư hỏng qua bao cuộc biến đổi tang thường của thời đại. Công tháp Chàm vẫn còn đây; nhưng người Chàm không bao giờ còn thấy nữa ở quê hương nghè oán này. Kinh đô Đồ Bàn có lẽ là đây. Và hiện giờ này vẫn còn một vệt tích ấy. Khô biết thời gian và năm tháng dần trôi có 1 à m cho những chất liệu lịch sử này phai dần vào lắng quên của thời đại chăng? Đứa ng trước cảnh hoang ấy, nếu ai có lòng hoài cổ, cũng không khỏi ngậm ngùi cho một dân tộc đã bị diệt vong trong một dân tộc khác ôi! Thế sự thăng trầm! Ôi! Quê hương, tinh người và sông núi!!!

đi về miệt của Đại khát thập phuông sê
gặp một ngôi chùa Sư Nữ mang tên là Bảo
Thắng Ni Tự - Tên này có lẽ rút ra từ Kinh
mà có được. Chùa này cũng mới thành lập p
khoảng 50 năm trở lại đây. Ngôi chùa hùng
cử trên một khu đất có phong cảnh khát hủ
tinh. Nào non, nào nước, nào cảnh, nào người.
với bàn tay khéo léo của những Ni Cô, đã
chăm bón vườn cây, cho đèn chánh điện trai
đường - nỗi đau cũng sạch sẽ và thử lớp.
Người dân bà ở thế gian ti mỉ, ngăn nắp
bao nhiêu, thì người tu trong cửa đao càng
cao thường và giải thoát bấy nhiêu. Những
mái tóc xanh đã đổi thành những tràng hạt
dài - để niêm thành câu danh hiệu - Nam
Mô A Di Đà Phật. Thời gian và năm tháng
chết chồng - những tâm lòng thanh tịnh nh
của quý Ni Cô đã gieo vào câu Niệm Phật:
"Lục Tự Di Đà vô biệt niêm, bất lao dở n
chỉ đáo Tây Phuông" là thế đó.

Thời gian có trôi đi, không gian có ngừng
lại lòng người Sư Nữ vẫn chập chùng với
lối kinh tiếng kệ; với Kinh, với Luật không
chút bận lòng - mặc cho thế sự nhanh chóng
nhuộm. Đã có nhiều vị Tăng sĩ xuất gia
rồi hoàn tục; nhưng ít thay vì Ni Cô nào
đã đoạn kết ái ân lại trở lại với giadinh.
Phải chăng khi người dân bà đã quyết chí
rồi thi chặng bao giờ thay đổi lòng dạ
của họ?...

Quê hương ta giờ đây đã phủ mờ một lớp bụi,
không phải bụi chính ý của người tráng sĩ
ra ngoài trán mạc, mà bụi của thời gian,
bụi của cuồng ngông và bạo lực, của tham
tàn và của tục lụy thời gian. Những ta có
quyền hy vọng rằng một ngày mai đây trời
sẽ sáng, mang lại thanh bình cho đất nước
cho quê hương xứ Quảng nói riêng, chotinh
người cho mỗi đạo ở quê hương ta dù thi
nhau đua sắc thăm.

Viết về 1 quê hương của những anh hùng dân
tộc Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh
Thúc Kháng, Ôn Ich Khiêm... chỉ chừng đó
chưa đủ - những đó là một vài nét dại
cũng nhằm giới thiệu những nét đặc thù
về chùa chiền và lanh vĩ tinh thần của
quê hương xứ Quảng. Hy vọng kỳ sau, Đèo
Không Biên Giới sẽ còn tiếp tục nêu dại
mang mọi người về chốn Thiên Kinh - vòi
sông Hưởng, núi Ngũ Núi xứ Huê êm đềm.

(còn tiếp)

Lịch thư trang 28

lại chỉ công bắc ái tử bị dẫu trâm nấm
cứng như một ngày là Hữu Phú. Công viết
cứu đói đến lúc hoàn toàn mỹ mãn là Nguyễn
Cát.

Tưởng viết: Nguyễn Cát tại thương, xã
thành đã ở trên hết quê mà được Nguyn
Cát. Bởi vì công dung của giêng cốt đã
nuốt lên trên, bây giờ đã đến vị trên hết
ấy là công dụng Tinh đã đến lúc đại thành
rồi.

Phụ chú.- Thông lệ trong dịch đền, hào
thượng cuối cùng thời phái biến, tốt cùng
cực biến ra xâu, duy quẻ Tinh không thường
nghĩa bằng cực mà thường nghĩa bằng chung.
Tinh chi chung, là nước đã đem về nhà, nên
đến hào thượng là thành công, tượng truyền
cô chủ tài thượng là muôn cho độc giả à
hiểu ý ấy,

Bây giờ bàn tóm cả sáu hào quẻ tinh, văn
lý rất tiếp tục ý nghĩa rất chiêu ưng với
nhau, bởi vì tên quẻ Tinh là muôn một vật
mà người vào đao lý, ví dụ: như ở chùa là
cái giêng đao lý, người mục đao lý là vôt tảng
vô đắc, bắt sanh bắt diệt, người mục đao lý
phải có cái gầu tâm cho bền vững, sợi dây
tri tuệ hành nguyên cho chắc chắn, đến lúc
chung là: Hữu Phú, Nguyễn Cát.

Vậy nên, trong sáu hào, hào thượng cuối cùng
được Tinh thu Nguyễn Cát, văn lý rất hay
rất đúng, mà bảo rằng đao lý với sự thực
chẳng bao giờ trái nhau, mong độc giả tham
nghiêm suy lý.

HẾT



Nhấn tin

Tô Đình Chân con ông Tô Đình Chiêu đến Úc
ngày 1/1984 muôn tìm anh Tô Đình Hải (Tây
Đức), chị T. Lê Hằng (Pháp), cô T. Đ. H. Ông
(Mỹ), T. B. Tuyết và các cô, bác, cháu hiện ở
Mỹ, Canada... Mọi thư từ và giúp đỡ xin
liên lạc về Tô Đình Chân, 134 Aschridge
Road - Darra 4076 Brisbane - Queensland-
Australia.

NGỌN ĐÈN

HỒ TRƯỜNG AN

Kính tặng MINH HÙNG NGUYỄN HỮU BẮNG

Hồi đó, mẹ Đạm Phương và Hằng Phương qua đời đã ba năm. Bà tục huyền thêm một lần nữa và bà kể mâu thuẫn của hai cô sinh thêmmột gái đặt tên là Thẩm Phương và cậu trai út tên Tuấn.

Hai chị em sống hụ hi bên cạnh bà nội, nên tránh khỏi cảnh mẹ ghê con chồng. Bà nội rất yêu hai cô cháu sớm mồ côi mẹ. Vòng tay bà dang rộng, rợp bóng mát thưòng yêu dể che chở cho hai cô bé. Khi em Thẩm Phương lên tám thì Đạm Phương đã được 12 tuổi, Hằng Phương lên mười một. Nhà của bà chỉ có anh Tường là con bà vợ trước của bà, anh Lương đưa con rể của bà được bao thưa nhau, bà vợ chót của bà và em Tuấn mà thôi. Bà nội thường than:

- Thằng con trai của tôi có số sát thê. Chưa đầy bốn mươi mà nó đã trải qua 3dời vợ, bốn đời con rể.

Ba cô Phương sống dưới gối bà nội, và nh phúc tràn trề. Nội cho các cháu gái mặc áo quần vải trắng hoặc màu tươi sáng. Nội sắn sóc răng, tóc và móng tay, móng chân cát ác cháu. Nội siêng làm bánh, làm món ngon cho các cháu ăn, và cầm các cháu ăn quà bán ở ngoài chợ vì nội chê quà bày bán đã không tinh khiết mà còn bị ruồi lẩn làm ônheim thêm.

Nội dè dặt nhưng lại khó khăn trong vấn đề vệ sinh và tin ngưỡng. Không bao giờ ở nội cho phép các cháu thổi tắt đèn, nên . Nội thường bảo:

- Ngày xưa, có vị cô Phật có tên là Nghiêm Đăng, ứng thân vào các ngọn đèn. Muôn tắt đèn, tui bây nén dùng quạt mà tắt. Mìêng tui bây là miêng, ăn thịt cá, ô uế lầm, dùng miêng hà hơi thổi đèn, mang tội chết.

Thúr đó, đâu lúa khan hiếm. Ở thôn quê làm gì có đèn điện, nước đá? Trên bàn thờ bức hình A Di Đà Tam Tôn, ngọn đèn luôn luôn được chong sáng bên cạnh bình bông và đĩa quất tết. Nội dùng dầu dừa. Nhưng mây cây dừa trong vườn không cung cấp đủ trái để nội nào cắm dừa và thắp lây dầu. Nội băn khoăn

lắm. Bất cứ giá nào ngọn đèn ở bàn phòng phải được thắp sáng cả ngày lẫn đêm, năm nay sang năm nọ. Dầu dừa, dầu phong khidốt đèn, toa ra mùi thơm. Nhưng dầu dừa có dùng để xức tóc, và cùng với dầu phong nói, dùng để chiên xào các món ăn chay và để thoa các thứ bánh chay như bánh ích, bánh qui, bánh bò, bánh cúng, bánh cáp trước khi đem hấp trong những chiếc xứng lớn.

Dì ghé bảo nài:

- Bây giờ vào mùa lúa, ở đồng có nhe iêu chuột. Chuột ăn lúa, thịt rất thơm. Vuông rông con có rết mươi con chuột, dể cho cả nhà ăn, lúa chuột mập tròn có nhiều mỡ. Dân làm ruộng xứ mình ưa thắp đèn bằng mỡ chuột, mỡ cá...

Nội nhăn mặt, nguyệt nàng dầu:

- Bắt chuột xe thịt rồi lấy mỡ dể thắp đèn cúng Phật, dể khỏi mắc tội sát sanh? Nói vậy mà nghe được hay sao chở? Bà dì ghé cụt húng, mặt đỏ râm, rồi nhìn bà cười châm chích.

Thuở nào, đâu lúa rẻ, nội có thể chong đèn Hoa Kỳ, loại đèn đốt lên có hình búp măng toa một khoảng rộng ở nhà sau. Nội cùn chỉ Lùn, người tó gái có thể sấy cau khô, gài mầm, u dâu nành dể làm tương cho tui canh ba. Bốn bà cháu có thể quây quần bên mâm chè hoặc mâm cháo khuya. Nội kê chuyện "Tâm Cám", "Nàng Ốt", "Đường Ngọc" cho ba chị em nghe. Chuyện dời xưa bên canh quan niêm Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa còn nêu lên tình yêu quê hương, tình yêu ruộng đất. Cô Tâm nuôi cá trong ao, dì chăn trâu, dì xúc cá. Nàng Ốt trông ráy dưa trước chòi tranh. Nàng Đường Ngọc trồng khoai. Họ đều là thôn nữ. Đạm Phương thích chí khi nghe họ được Thái Từ cưới làm vợ, hương vinh hoa, phú quý, mặc áo gấm, đeo vòng vàng rồi cõ ta ngủ ngày khô khò. Riêng Hằng Phương thì thao thức, tưởng tượng đến thuở hàn vic của ba cô thôn nữ kia. Dời sông ở thôn giao suốt thời thơ ấu của họ chắc là thô mộng lắm. Họ cũng ăn măm, ăn rau, hit thơ giao

dòng, tẩm nước phủ sa. Vậy mà có sao họ lại dẹp, da trắng, tóc dài đậm đà? Tuy có nho, nhưng Hằng Phương thưa biệt chị em có đều có làn da trắng mịn, mày rất thanh, răng trắng khít khao. Cô không hiêuchuyên tình ái, nên không mơ đến một Thái Tử, một hoàng tử hay một công tử nào. Nhưng cô bé tin rằng mai sau chỉ em cô sẽ sung sướng, tuy không ở cung cấm hoặc chốn phồn hoa, nhưng cũng sẽ được mặc lụa lả, được bàn nối cho ăn những món ăn hợp khẩu, được tẩm mát mai trong phong vị của cuộc đời săn da.

Dù có nghĩ ngợi lan man, nhưng Hằng Phương cũng ngủ thiếp đi. Đôi lúc thức dậy sớm, cô bé có thể nhìn ngon đèn chong lú ô n toả sáng trên bàn Phật. Trong ánh rọi mờ áo, mùi nhang, mùi hoa, chúng trong bì nh, mùi trái chín chưng ở diễm qua từ, mùi i chuối giú trong lu khap bốc ra ngan ngát. Ở dưới bếp, ánh đèn lán ánh lúa lò chiếu qua khung cửa, khe kẹt. Chị Lùn xay bột cút kít. Nồi nấu cháo, pha trà, nướng kinh sắc, kho cá. Mùi cháo, mùi thức ăn cẩn g thoảng tối chỗ cô bé nằm. Bởi đó, khi nhìn ánh đèn, Hằng Phương có thể liên tưởnng đến khung cảnh thân yêu, lòng bồng dâng cảm xúc quen thuộc của bà nội.

Đao Khan hiếm đâu lúa, mỗi đêm, bà nô i thường tắt đèn sớm. ập lúc trôi có trăng bón bà cháu thường rải chiếu bên thêm. Mọi người vừa thường trăng, vừa ăn mì a, ăn khoai lèi, bắp nướng, ăn keo mạch nha a trét từng vệt nâu đậm trên những chiếc bánh tráng nướng. Đôi lúc, nội nướng kinh mực, khô cá dương, khô cá gốc để cho cá cháu châm vào tương diêm đưa chua và ớt băm nhỏ.

Gặp lúc đêm tối trôi, để làm công việc khuya, nội cho thấp đèn khí dâ. Đèn khí dâ tuy sáng, nhưng đó là một thứ ánh sáng lạnh buốt, không được thân mật bằng ánh đèn dầu. Lại nữa đèn khí dâ lại tiết ra mùi hôi, ánh sáng của nó quyền rũn hùng con thiêu thân, con mồi cánh trắng nhanh lện trong vùng chói chan để rồi chiếc thiêu, xác phơi ngón ngang.

Dầu cá mồi, mồi cá chài cũng có thể tắp đèn được, nhưng có mùi tanh tươi bay khắp đó đây. Dầu, mồi lân lén nước nên lúc thấp thường nổ, reo tí tách ở đâu ngon bá. Nội bảo các cháu gái:

- Hồi xưa, nhà ông có bà cố nghèo, nên các anh của nội và nội không được đi học. Giờ đây, nội chong đèn ở bàn thờ Phật, cầu Phật độ cho con cháu học hành thông minh, dẫu ước sang láng, có ba chữ để một khi ra đời kiếm gạo, kiếm cơm...

Một hôm nọ, sau khi dùng cơm trưa. Đam Phượng rủ Hằng Phương:

- Đất Mả Vôi có trồng nhiều cây mù u. Hột mù u có thể đem ép lấy dầu, đốt đèn để làm chớ.

Tử lâu Hằng Phương rất thích đèn Đất Mả Vôi. Đó là khu đất trước kia thuộc giadinh ông Bá Hộ Vàng, dùng để an táng dòng họ ông. Sau đó, ông bà Bá Hộ lặn lướt khuất núi, lùi con cháu làm ăn thất bại, ly tán khắp nơi. Đất Mả Vôi bị bỏ hoang. Hòn mười năm mẩy xanh rêu, có rồng chầu, có cù, có gà moc loan xa. Loại bìm săn, cây trinh nữ cũng che rợp mặt đất. Chung quanh Đất Mả Vôi, những cây mù u sống trên năm chục năm âm thầm tօa bóng mát. Tuy khu đất đã biến thành vùng hoang phế, nhưng những ngôi mà vẫn còn khắc vì được xây bằng vôi trộn với đường hũ và nhựa cây đã được chắt và cung hòn bê tông cốt sắt hay đá hoa cương.

Hằng Phương thích đèn vùng Đất Mả Vôi vì đó có những cây bằng lăng thường trổ hoa tím, những cây ngọc lan, hoàng lan bên khe nước trong. Hoa ngọc lan trổ sau cơn mưa, thơm ngát cả một vùng. Khe nước trong chảy vào một dãy nước viền dãy cây diên dã i ên trổ hoa vàng, và loáng thoáng mọc nhũng khóm hoa sen, hoa súng. Chính ở dãy nước này, có lân Hằng Phương theo chị Lùn đến câu cá và hôm đó chỉ được nhiều cá rô, cá lóc, cá sặc rắn, cá sặc bream. Vùng Đất Mả Vôi tuy hoang vắng, nhưng có một hắp lực mạnh liệt vơi tâm hồn ngập tràn thơ mộng của Hằng Phương. Nhưng cô bé không dám đến đó một mình. Trong không khí yên tĩnh và lạnh lẽo như phảng phát có những hồn ma bóng quê. Mỗi cơn gió lạnh thổi tối làm cô bé tưởng như muôn hồn thơ của ma gõp lại. Ngoài việc câu cá, hái bông ngọc lan, hoàng lan, Hằng Phương có n thích bể cọng bông súng, hoa diên dênh vè nứu canh chua, ngon không kém canh chua dâng bạc hà (đọc mùn) hay bông so dâ.

Hằng Phương nhìn chị, rồi ngáp ngắn:

- Em thích đến đó chơi, nhưng em sợ malam Chó áy có nhiều mồi mả.

Đam Phượng cười trấn an:

- Ban ngày làm gì có ma?
 - Nhưng nội biết được thì chỉ em mình bị ăn dòn nứt đít.
 - Ngày mai nội đi vào "ngon" thăm ruộng, tự mình ở nhà mặc sức mà thả rong.
- "Ngon" đây tức là ngon của dòng rạch chảy vào rạch Long Hồ, trước khi đổ ra sông Cửu Chiên. Thành phố Vĩnh Long nằm ở vàm rạch Long Hồ, cách ngôi nhà tư dưỡng của nội 4 cây số.

Hôm sau, vừa ăn cơm trưa xong, nội lây bao trái cam hồng mít, một mớ keo chuỗi choc các cháu rồi bảo:

- Nội đi vào ngon thăm ruộng. Các cháu ở nhà dưỡng có phơi đâu ngoài nắng mà mía ng bình. Chịu nội sẽ về, nội mua bún về cúng các cháu chan với nước cá duồng kho.

Vừa khi nội khuất ở ngoài ngõ, Đam Phương bắt hai em thay quần áo den, rồi dỗ mồi cô bé tay cầm roi, đóng cửa nhà, cửa rào, hầm hở tiến về vùng Đất Mả Vôi.

Trời nắng gắt. Gió ở đồng ruộng dổi về thóm mùi lúa chín. Ba chị em vách cổ lườt trên nền gạch âm rêu lướt những trái mít. Chỉ chừng giập ba trầu là ba chị em đã lười om được ba roi dây. Thẩm Phương chỉ một cành trúng cá ở cuối gốc vươn:

- Kià, cây trúng cá. Lóng rày trúng cá sai trái, ở trường em, trúng cá đóm dây tráichín dỗ. Chị em mình lai dàngh dỗ xem sao.

Ba cô bé hôm đó bê trống cá đầy cá sấu cái túi áo rộng, lại còn bê thêm ôi chua, trái mua (giống như trái sim), trái bình bát. Khi ba chị em trở về nhà thì nội vẫn chưa về. Nắng chưa chêch mái hiên. Ven khóm dufanốc tiếng dỗ' quyền gọi ra rả. Đam Phương dề nghị:

- Nước chưa lớn. Tui mình di tát cá, hái rau di.

Hằng Phương e dè:

- Nếu khi về nhà, nội thấy quần áo tui mình dính đầy bùn sinh thì sao?

Đam Phương cười nhẹo mết:

- Em khỏe quá. Khi tát cá xong, tui mỉm hì giặt quần áo dem phói khô. Nắng hè là nắng gắt quần áo ướt phói khô mấy hồi.



Nội chỉ vắng nhà có một buổi mà ba chị em cô Phương đã thực hiện giấc mộng phiêu lưu của mình. Thật sự, ba chị em không thiết gì đến cá tép mà cả ba đã xua được, hoặc bông súng, bông diên diên hay trái bình bát, trái mua, trái trúng cá mà cả ba đã hái. Cả ba đã thèm đến Đất Mả Vôi từ lâu, đã xem nơi đó là chốn có nhiều cái kỳ bí rất quyến rũ.

Khi ba chị em về tối nhà thì nướng dã chêch khỏi mái hiên. Đam Phương dẫn hai em:

- Khi nội về thì chị em mình nói trái và rau là do má con Tim cho, còn cá này dỗ tui mình câu được.

Hằng Phương hỏi:

- Còn mớ tép bạc này?

- Chị sẽ cháy tép rồi gộp chung vào mớ tép cháy cũ, nội không biết đâu. Giờ tui i Hằng giặt quần áo rồi đem phói. Chị tui xong sẽ cháy tép. Còn con Thẩm mau phơi mì u dỗ' ép lây dâu.

Đam Phương tẩm cục xà bông sà dỗ' tẩm gội cho thóm, tẩy sạch mùi bùn sinh bám ở tóc da. Rồi dỗ' cô bé làm tép, rồi cháy tép.

Khi nội và chị Lùn về tối nhà, thì áo quần đã khô, được Hằng Phương xếp vào rủi ống, không quên thả vào đó hai thỏi long não. Nội khen mớ cá tươi, khen cộng bông súng, và hoa diên diên són sơ. Nội kho nhũng con cá lùn vụn trong cái ổ đất, kho sáu con cá rô mập map trong chiếc tô sành và chọn 3 con cá lộc to bằng cùm tay để nấu canh chua với bông diên diên và cộng bông súng.

Việc "phiêu lưu" của ba chị em tưởng dẫu chép được mất nội, nếu chị Lùn không phát giác mớ tép cháy. Dẫu sao, Đam Phương vẫn là đứa trẻ nít, nên cháy tép còn vụng về. Lại nữa, đêm đó, Thẩm Phương bị cảm nắng nóng mê man. Chị tốn mươi phút điều tra, nỗi i biết rõ tự sự. Nội bắt Đam Phương và Hằng Phương nằm dài trên ván qđ, đánh mồi cõi bé ba roi, bắt hai cô hứa chưa bỏ. Xong xà, nội xuông bếp cháy lại mớ tép, hâm lại ổ cát kho lùn vụn và tố cá rô mè. Nội pha trà gừng và quế cay để hiệp với thuốc cảm Mao Phat Tân cho Thẩm Phương uống chữa bệnh.

Dì ghé cẩn thận với bà:

- Má chỉ vắng nhà có một buổi mà cô Tư, cô Năm nhà mình đã tác yêu, tác quái rồi. Kể vào thứ bắc trong hàng ngũ anh em thì Đam Phương được lũ già bôc gọi là cô Tư, còn Hằng Phương được gọi là cô Năm.

KÝ NIỆM HỒNG

Chị Mỹ Nam thân yêu,
Paris lúc này đang giữa mùa đông, khá lạnh rói đó. Vậy mà, đường phố vẫn tấp nập, nhất là khu 13, nơi tụ họp của người Á Châu. Họ đi thật nhanh để tránh những cơn mưa tuyet phốt nhẹ như bụi bay. Đây là khu em ở với các quán ăn, tiệm thực phẩm, tiệm tạp hóa bán toàn những sản phẩm, thực phẩm Á Châu. Porte de Choisy thật ra là khu người Tàu trong k h i khu Maubert mới là khu của người Việt Nam. Em ở cao ốc, cứ vào mùa đông là em lướt xuống phố. Căn phòng của em quay mặt về hướng một công viên, cả căn bếp cũng vậy. Ngày sao m à mau tối! Hết tuyet đồ tối mưa r�i r�i sa mù torda trắng đục, tiết trời già lạnh, buộn lâm chí đì. Ngồi đây mà nhớ tới quê nhà, nhớ tới nồng ấm ở Gành Ráng, nhớ tới sông biển, đảo San hô cùng bầy chim én. Em muốn biến thành con chim én vào mùa rét bay về nơi đó tÙm nồng ấm, giò biển và âm thanh của biển reo bất tuyet.

Chị đi, hồi đó, sau hai năm nghỉ học, bắt ngờ chị em mình gặp nhau ở Hải Phòng trên đất Bắc. Rồi đó, chị em mình đi viếng Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long với những chỏm đá lô nhô giữa vùng biển phẳng lặng, ít khi nổi sóng. Chị em mình cho chiếc thuyền chèo chậm chậm lùi qua những khe đá. Khi chúng mình vào trong Thạch Động thì bên ngoài đã đổ mưa to. Sám chớp nở lòe liên hồi. Sóng biển vỗ vào gộp đã từng chắp áo ạt. Bên trong Thạch Động tối mờ. Nhìn những ánh đuốc của du khách mà chị em mình được ngâm thach như buông thông trăng xoa, phản chiếu ánh đuốc. Trên vách đá là những bài thơ lưu niệm dù mọi màu mè. Em cũng để trên vách vài hàng chữ, giờ thì em quên mất rồi.

Chị Mỹ Nam, tiếc rằng chị em mình không có cơ hội được deo đuôi theo nghiệp cầm ca; vậy mà chưa ai yêu bộ môn cải lương bằng chị em mình. Bốn mươi năm trôi qua, chị cũng nhuần vân thích đi xem cải lương mỗi khi có chút tĩnh thi giờ. Hồi còn học ở trường bà sơ ở Qui Nhơn, Bạch Trang và chị được chị Ngọc Trâm giao những vai mỹ nhân sắc nước hương trời để đóng tuồng do nhà trường tổ chức. Còn em thì bị giao những vai hề, vai tuồng cũp về mặt quần quen như con chó vẹn, trông chẳng giống ai, mồi hai con giáp chẳng g i ông con giáp nào. Ấy vậy khi chị Ngọc Trâm chọn người diễn tuồng "Triệu Trinh Nữ Long", em được thủ vai bà Triệu Âu mặc áo vàng, đi hài nhưng ống cao, buộc dây ngọc dài, oai phuông lâm lâm. Bạch Trang và chị không dám thủ vai nữ tuồng. Chị yên hòp những vai ôn ễn, lặng lẽ, được giao vai bà Đinh Nữ Vỹ, chị dâu của Triệu Âu, vì đó kỵ cô em chồng mà tư thông với giặc Tàu để mưu hại quân khởi nghĩa chống xâm lăng, nhưng âm mưu bại lộ bị Triệu Âu tuồng chém rung đầu. Bạch Trang vốn chuyên thủ vai thường cầm, được giao vai người đàn bà bị tuồng Tàu bắt làm tỳ thiếp, nhưng cô lòng yêu nước, giúp đỡ nghĩa quân để rồi bị chết trong cuộc loạn lạc. Ôi là lần đầu em được thủ vai chính, nhưng Bạch Trang và chị nói định nói đám đầu cô kém gì em.

Cũng ở Qui Nhơn, các nhân sĩ, những nhà tài múa trong tỉnh có tổ chức đêm hát giúp các cơ quan từ thiện, chị được thủ vai Hàn Tổ Mai, em được thủ vai Đào Tam Xuân trong vở tuồng "Trâm Trinh An". Em gồng mình làm Tào võ, để thường lên ngựa, cất giọng ròn ràng, gõ gǎn cho điều bộ thật oai, mồi hôi tuôn đậm áo giáp, cô họng rất vĩ hét lớn khi nghe tin chồng là Trịnh An bị cô à Hàn Tổ Mai mưu hại. Vai này cũng giống như vai Triệu Âu; em đã từng xem bà Bảy Năm thủ vai nữ tuồng như Tiêu Anh Phùng, Đào Tam Xuân, Mộc Quế Anh nên cô bắt chước theo bà và khi nhận được những tràn vỗ tay của khán giả là một ngọt ngọt. Bạch Trang kỵ đó già trai làm Trịnh An đã làm cho khán giả thường cầm. Em không sao khỏi tức cười là trước khi tập tuồng, em và chị xích mích nhau. Đến màn Đào Tam Xuân về trào, bắt Hàn Tổ Mai xử tội; Hàn Tổ Mai trốn dưới ngai vàng của vua, bị Đào Tam Xuân ân

phát giác, bị lôi ra để đào.Tam Xuân xúi tội lăng trì.Lúc đó, thay vú nǎm tay kéo chira em ghết tóc chị, bão hoa cài đầu cùng trâm thoa rói tung tóe.Chị vừa đồng tuồng vừa che quạt chui em và vỉ túc giận nên chị khóc như mưa, như gió.Khán giả vôn ghét vai Hàn Tổ Mai; nhưng chính nhờ màn khóc này, qua vai Hàn Tổ Mai, chị được khán giả hò anh hinh nhiệt liệt.Khi vào hậu trường, em cảm phục tài chị, xin lỗi chị, được chị tha thứ.

Cũng trên đất Bắc, có một thời kỳ chị em mình ở gần Nhà Hát Tây cùng một căn phòng trọ khách sạn Yên Tân.Một hôm, được tin gánh Phi Phung từ Sài Gòn ra diễn, chị em mình chọn xem tuồng "Phụng Nghi Đinh".Tối hôm đó, Phùng Hà thủ vai Lữ Bố, Nam Phi trong vai Diêu Thuyền, nghệ sĩ Năm Định (chồng bà Bé Bé) thủ vai Đồng Trác.Nhiều họ đồng tuồng, chị em mình cảm thấy xáu hổ; tài nghệ chị em mình mà có nhãm nhè chỉ với những nghệ sĩ chuyên nghiệp đứng vào hàng thường thặng.Sau này, bà Phùng Hà thường tố chức hát hội, dí ên tuồng "Phụng Nghi Đinh" với toàn nũ ban.Bà luôn thủ vai Lữ Bố với năm nàng Diêu Thuyền qua năm màn diễn.Hôm đó, chị em mình cũng có dí xem.Ở màn đầu, bà Thanh Tùng thủ vai Diêu Thuyền lạy trăng sáng, cầu cho đất nước bình an; bà đẹp kiêu sa, hơi ca khàn khàn thật ấm.Ở màn hai, nữ nghệ sĩ Kim Chung thủ vai Diêu Thuyền giốn mặt Lữ Bố thật lồng, thật tình tú.Ở màn ba, nữ nghệ sĩ Kim Cúc đồng vai Diêu Thuyền ve vãn Đồng Trác thật diêu luyện đúng mức.Đến màn thứ tư, kỹ nữ Kim Cương thủ vai Diêu Thuyền trց lớp, nhõng nhẽo đẽ mê hoặc Đồng Trác lại càng tuyệt vời hơn, làm khán giả cười tưng chập.Ở màn chót, nữ nghệ sĩ Kim Lan đẹp như tranh tô nǔ, diễn tả vai Diêu Thuyền trước Phụng Nghi Đinh vừa bi thảm, vừa lồng, vừa hào hùng, thật đáng đồng tiền bát gạo.Vai Đồng Trác thì giao cho nữ nghệ sĩ Kim Thoa hoặc nam nghệ sĩ Trưởng Xuân; nhưng chắc chula ai quan nỗi ông Năm Định qua vai này.Muôn làm một nghệ sĩ trình diễn đều phải dí.Phiết có Tô đái, phải có tài năng và kinh nghiệm.Chị em mình trước sau vẫn là tài tử vì yêu nghệ thuật mới leo lên sân khấu mà thôi.

Hồi còn dí học, chị thuộc vào hàng con ông cháu cha; còn em chỉ là con người Tàu lai chuyên nghệ hốt thuốc bắc và làm rây.Chị đã làm cho bạn bè bắt mìn vì chị ý cha mình làm Tham tá.Khi đến trường chị dí bằng xe kéo sơn đèn có gong đồng bông loáng.Vào lớp chị nhõng nhẽo với bà sơ.Hết cô con nào chọc chị giận, chị cũng hậm hực về nhà méc bá chị để ông ta bỏ tù n đó cho một gông mới thời.Em cũng có vài lần ứng chamar với chị.Thế mà, nhớ tánh ái nợ ca kịch cái lồng, chị và em cảm thấy càng ngày càng gần gũi nhau hơn và thường yêu thành thật với nhau hơn.

Hồi đó, em liêng thoảng, nghịch ngợm nên ít được mấy anh nam sinh mê mẩn.Chị và Bạch Trang thi khôi női; họ mê cả hai như điêu đố.Chị thi kiêu sa, quý phái.Bạch Trang thi đẹp và sâu mộng như đào thường Bích Hợp.Cô lận, chị bảo em:

- Huyền Châu đâu có đến nỗi nào.Nếu em bớt liêng khi thi cũng ra vẻ tinh tú như ai.Trường minh có bốn cô női bật là Ngọc Trâm, Bạch Trang, Mỹ Nam và em nǚa đó.

Chị Mỹ Nam, khi viết đến đây, em mừng tuồng lai bài biến Gành Rango xưa với những tặng dila tời bời trong gió lộng, với hàng thông vể lên nền trời nét đậm và sắc sảo.Thuở đó em vừa dí học vừa phụ giúp má em vun tuối sơ rây.Những ngày nghỉ học, em phải phụ với má em tía những cây cải, bồ những bô rau, bô hoa để sáng hôm sau, má em đem rau và hoa ra bán ở ngoài chợ.Hồi em mới bốn tuổi được cha mẹ nuôi trả về nhà cha mẹ ruột, suốt mấy năm đầu, ngày nào em cũng bị ba má em lả rây vì tội nghịch ngợm; gần tuối dậy thì mà lúc nào em cũng rắn mác như con trai.Má em rên:

- Chắc theo cái véo này thi con Huyền Châu khó lấy chồng.

Ngoại em phàn nán:

- Con gái gì mà ham leo trèo, cười giốn; chắc mu bà nǎm lộn.Cạnh nhà em có cây me keo lâu đài, gốc to, nhánh lá sum suê; mỗi năm đến mùa đều có trái chén, có thể hái đem ra chợ bán cả gánh.Cây me keo đây gai nhọn.Cha mẹ lây rựa p hác bớt gai và lót ván trên cao, che mái như một cái ghồi canh,máu nǎng gỉ cũng có thể làm chõ o được.Có một cái thang cao gần hai thước để leo lên chõi.Mỗi chúa nhặt, ba em giam em ở trên đó.Khi em leo lên chõi rồi thi cha rút thang ã è

cho em khỏi ơi phá làng phá xóm, phá miếu phá chùa, để cha khỏi bị hàng xóm mắng vĩnh vi
em thường hay đánh lộn với lũ con họ.
Cây me keo chí cao bao nhiêu đó, đối với em mà nhầm nhò gì. Em tuột xuống cái mệt; và tới
chỗ leo lên chòi, em chỉ cần hai tay ôm gốc, hai chân kẹp vào thân cây, để ợt như trèo
cau, trèo dừa.

Một hôm em quen thói, tuột xuống đất vào xóm chơi với tụi con Lan. Quen thói chơi gác,
em bị tụi nó vây đánh, và một mình em chống cự, chạy trốn chết về nhà. Khi về tối, em đã
thấy ba em đứng sẵn dưới gốc me keo, tay cầm chiếc roi mây. Ba má con Lan cũng đứng sẵn
ở đó, mặt hổn hển, đứng chết trân, tay chân lạnh ngắt. Cha em hé:

- Huyền Châu vào năm trên bộ vẫn mau.

Em riu riu vang lệnh. Ba em nhịp roi lén mông đít em, hãi tội:

- Huyền Châu tại sao con dám trốn khỏi chòi mà không xin phép ba? Tại sao con dám
đánh con Lan sừng mồi tú vù như vậy?

Em lạnh móm lạnh miệng:

- Đâu phải chí một mình con Lan, tụi nó bốn đứa ý đồng hành hung con. Con đánh ráo trọi
hết á. Tụi nó chỉi con nặng lấm, nói con là con của Chết luộc.

- Ồ, thì con là con người Minh Hường, không phải là con Chết hay sao mà con hành hung
chúng nó?

Em úc lấm, rống lên khóc, cãi lại:

- Tại ba không biết. Chết luộc mà nói lái thì thành chuột lệt. Rồi con Lan chê con là
con nuôi ông thầy phù thủy làng Hường Thạnh, chê mặt con tròn và súng phu cái bánh bò,
chê con xấu như Chung Vô Viêm, dữ như con mẹ Chẳng Tình. Bởi vậy, con nổi sùng, đây cùi
chỗ vô quai hàm nô cho bö ghét chơi.



CHÙA QUỐC NHƠN

Bạch Trang lúc đó cũng có mặt. À ta thấy em leo lự quá cũng phát ghét nén nát em vĩ à
thưa biết em da chơi gác thiên hạ lại hay xú xon nữa:

- Im cái miệng lại, súp bị ăn đòn mà cũng còn xía lía. Nếu còn leo lự bị ăn thêm mội t
chục roi nữa.

Em ngồi dậy xúi xói Bạch Trang:

- Nè, lát nữa, tôi lượt mày nghe tao hãi tội.

Cha em hé lớn bắt em nằm dài:

- Nên đừng có hôn. Con Trang là vai chí, sao con dám kêu nó băng mây xưng tao. Con giỏi
chạy tội lấm mà. Còn một tội nữa là tại sao con dám đe thằng Tuấn, lúc trong ruột nái nó
lấy tiền? Con gáy gì mà dữ như con gáu ngủi vậy?

- Con đâu có gút tiền thằng Tuấn. Con làm việc nghĩa mà ba. Chính mắt con thấy thằng
Tuấn chơi chẵn lẽ với thằng Ngọc. Thằng Tuấn gian lận ăn hết tiền thằng Ngọc. Thấy thằng
Ngọc đứng khóc, con chịu không nổi nên con ra tay đe cho thằng Ngọc có tiền đi mua dây
lila kèo bị má nó đánh đòn. Trước khi ra tay, con cũng có nán nị thằng Tuấn trả tiền cho
thằng Ngọc; nó ý lớn chửi con là con Chết luộc.

Nhận thấy cha em có vẻ tin lời, em khoe:

- Thằng Tuấn còn hảm nếu con còn lén xộn, nó sẽ đánh cho con hộc máu. Con nỗi nồng xẩn
lại gần nó. Nó khinh thường con là trẻ nít nên không đe phòng. Con vung chân mặt moc vào

Hạnh phúc của Thi

Yên Nú Hiên Thùy

(tiếp theo)

Thế rồi ngày thứ hai đã chấm dứt, chuông reo báo hiệu tan giờ. Học sinh ô-át tranh nhau ra khỏi lớp. Dọn xong tập vở vào cặp Thi theo các bạn ra về. Vừa đến công trường Thị gặp chị Hoàng Uyên chi Hai của Bích Thuyền đứng đợi. Thị chào chị và hỏi: "Chị Uyên ơi! Thị nghe Lan Thảo và Thùy Trang bảo Thuyền nó bị sốt phải không chị?". Chị Uyên trả lời: "Đúng đây Thị à, Thuyền nhăn với chị bảo Thị chiều nay sang chơi với nó". Chị Uyên vừa nói xong thì chị Liên Hương cũng vừa đến đón Thị về. Thị vội vã trả lời chị Uyên: "Tạ, chiều nay Thị qua chi a". Thị vội chào chị Hoàng Uyên và nói gót theo chị Liên Hương lại chỗ đậu xe. Đầu đó xong xuôi hai chị em dắt xe về nhà.

Còn trưa xong, sau khi làm bài tập ở nhà. Thị xuống lầu xin mẹ đi qua thăm Bích Thuyền. Sau khi nhận chuông, chị Thu Nhi ra mở cửa cho Thị vào, rồi đưa Thị lên phòng B. Thuyền lúc này cô bé còn dang mê ngủ. Thị di nhẹ nhẹ đến bên giường cô bé khẽ ngồi xuống bàn học của nó. Tò mò Thị nhìn vào mảnh giấy cô để trên bàn có hàng chữ viết còn lem nhem nước: "Giận Diêm Thị vô bờ, hờn Diêm Thị vô kể, buồn này không bao giờ nguôi!". Đochàng chữ đó Thị đã hiểu được tâm tư Bích Thuyền, thi ra vì cô bé ghen với Thanh Thảo mà dám ra tức giận Thị. Thật là tính nhỏ mon của trẻ con. Thị giật mình vì tiếng trớ mình của cô bé. Nhưng rồi nó thiếp ngủ trở lại, gian phòng thật im lìm tĩnh thoảng có vài con chim xanh đến bên cửa sổ hót líu lo trên nhành cây sú.

Ngồi một lát, Thị di thật nhẹ đến bên giường Bích Thuyền, khẽ ngồi xuống bên cạnh cô bé nó vẫn thở đều. Thị đặt nhẹ bàn tay mình lên trán nó, thi ra nó sốt thật, đúng như lời chị Hoàng Uyên đã nói với Thị ban sáng. Bất giác đôi môi nhỏ máp mía thầm gọi: "Thi à! Thị vội vàng nắm lấy bàn tay cô bé khẽ nói với nó: "Bích Thuyền nè! Tình dày di Thuyền có Thị đến chơi với Thuyền". Cô bé từ từ mở mắt và hỏi: "Thi đến từ bao giờ đây?". Vội trả lời nó: "Thi đến từ lúc Thuyền còn ngủ cơ!". Thuyền nắm tay Thị nói tiếp: "Thi nè Bố có giận Thuyền không?". Thị đáp: "Giận gì cơ?". Thuyền nói: "Thi giận hôm nọ dichoi Tết Trung Thu đó". Thị vuốt tóc cô bé an ủi và nói: "Thi chả bao giờ giận Thuyền đâu! Nghe Thị đáp cô bé mỉm cười sung sướng mà hỏi lại: "Thật nhé Thị... ". Thị nắm tay Bích Thuyền hai đứa bạn nhỏ nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc như hôm nào hai đứa mới quen nhau. Chiều xuống dần...

Sáng nay trời trở lạnh bất ngờ! Có lẽ do cơn mưa kéo dài dắng, từ đêm hôm qua, giờ chỉ còn lại những làn bụi bay lất phất trong màn sương dày đặc phủ kín lên phố Sài Thành đang dần chìm trong ướt át và lạnh lẽo của những ngày sắp lập đông. Không khí ở nơi đây hôm nay có vẻ dễ thương không khác gì với thành phố mù sương Đà Lạt. Thị chợt buông mắt nhìn về một phương trời xa xăm nào đó... Trong bối cảnh lâng xút động với lá thư đang cầm trên tay đã bị nhão nát từ lúc nào, lá thư của Thanh Thảo gửi cho Thị sáng hôm qua, đây cũng là lần đầu tiên cô bé viết thư cho Thị kể từ khi chia tay hôm nay. Thanh Thảo mở đầu thư bằng một câu rất dễ thương mà Thị cảm động đến rơi nước mắt lúc bóc thư ra xem...

Biên Hòa, ngày...

Chị Diêm Thị thường yêu của bé Thảo,

Chị Thị ơi! Từ ngày chị em mình chia tay đến nay cũng khá lâu rồi chị nhỉ. Sao hôm nay Thảo thấy nhớ chị ghê dó, vì vậy Thảo mới cố gắng "nan" ra vài chữ cho nó thành m ô t

lá thư viết bằng những dòng nước mắt, với bao tình cảm chân thành của đứa em bé nhỏ ở phương trời xa như những lời nhắc nhở lại dì vắng hôm nay mà hai chị em mình ngồi ở dưới gốc mận tâm sự nhau nghe. Chí thương của Thảo, những ký niêm đẹp hôm đó nó sẽ mãi trong ký ức Thảo không làm sao có thể quên được, dấu rằng đất Sài Thành hoa lệ có nhiều thú vui mà chị đã chóng quên!!! Tuy nhiên Thảo vẫn nhớ mãi mãi...

Chí của Thảo, dù rằng chí lưu lại nội dây thành phố quê mộc mạc nghèo nàn này chỉ dỗ vài hôm nhưng chí đã ban cho Thảo thật nhiều hạnh phúc, giá như chí là chí ruột của Thảo thì chắc Thảo sẽ là người sung sướng nhất đời phải không chí Diêm Thị của bé Thanh Thảo? Dù đó là lần đầu tiên Thảo gặp chí nhưng sao Thảo thấy thân thiện với chí ngay, thế sao Thảo không thể nói hết ra đây trong lá thư nhỏ bé này...

Thảo chí giữ và ghi nhớ trong ký ức Thảo nhiều hơn Thảo nói ra đây với chí. Đã nhiều lần Thảo muốn viết lên những gì của chúng mình cho chí nhưng sao khi cầm bút viết,.. rồi nữa chừng lại bỏ. Thảo thấy mình có miếng nhưng không nói lên được tình cảm của mình dỗi với bạn mình lúc ấy??? ... Rồi để bày giờ muốn tâm sự tỏ bày thì không còn ở gần chí nữa!

Chí Diêm Thị ơi, Thảo không muốn làm mất nhiều thì giờ của chí vì chí phải học bài nữa cơ. Thôi đã hồn mười một giờ rồi chí cho phép Thảo được dừng bút nói dây di ngủ kẹo mai còn đi học. Cuối thu Thảo thường chúc chí Thảo luôn luôn vui vẻ, tuổi trẻ, gặt hái nhiều mày mán và nhất là chí học nhiều điểm mới nhé...

Em của chí,
HOÀNG THỊ THANH THAO

Đồng hồ khẽ gõ tích tắc, báo hiệu bây giờ sáng. Thôi, sắp đến giờ đi học rồi, Thi giật mình chui ra khỏi mền sửa soạn tập sách để đến trường. Thế rồi một tuần chóng quanh năm trên lịch ngày mai là chủ nhật di sinh hoạt Thi mỉm cười sung sướng. Đi học về, sau khi ăn cơm chiều, làm bài tập Thi ủi sổ lại bộ đồ đoàn cho ngày mai. Đầu đó xong xuôi Thi thông thả leo lên giường nằm đọc tiếp chuyện cổ tích "Tâm Cám"...

Mặt trời đã lên cao, với những sắc hoa đua nhau trong vườn, tiếng chim hót vang dội trên cành cây làm Thi chót thức giấc. Cánh cửa phòng xích mèo bước vào nhỉn Thi và hỏi: "Bố hôm nay con không đi sinh hoạt sao?". Thi đáp lời mẹ trong ngày ngủ: "Đi chở mẹ, vì hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong tuần của con mà". Mẹ tiếp lời: "Thi nhanh lên cô a, đi tắm rồi thay đồ mẹ đánh bình tóc cho". Nghe mẹ bảo Thi chộn le vào buồng tắm. Mười lăm phút sau Thi ra nhìn mẹ cười xòa. Bây giờ, mẹ đã ngồi sẵn ở đầu giường, tay cầm chiếc lược dỗi mồi và cạnh bà có chiếc hộp con chàu những dụng cụ làm dáng của Thi. Thay đồ xong, Thi dến bên giường ngồi ngay ngắn để mẹ làm tóc cho Thi. Vừa chải tóc mẹ vừa nói: "Thi này, mẹ di chở Saigon thấy có bán nô mầu xanh nước biển lót trông dễ ợp mắt mà con chưa có nên mẹ mua hai thùng để hôm nay thắt nô cho con đó". Vừa nói tay mẹ thoáng thoát thất, phút chốc Thi đã có hai cái bình thật xinh...

Mẹ với tay sửa lại cô áo cho Thi và nói: "Xong rồi cô nồng, lại kiêng xem có vú ý không? Nhìn vào giường trông thật đẹp, thật đúng như lời mẹ nói Thi vui sướng ôm chầm lấy mẹ mà hôn và trả lời: "Đẹp tuyệt vời, mẹ yêu quý nhất đời của con. Mẹ gõ tay Thi bà nói tiếp: "Hả! Cô khéo nịnh. Thôi le lên di keo trẻ bây giờ". Nhìn đồng hồ Thi vội chào mẹ con di. Bà nhìn theo cho đèn bóng Thi vừa khuất dạng dưới cầu thang.

Vừa đèn công chùa Thi đã thấy bọn Nhũ Hưởng, Bích Thuyên, Tô Nga, Bảo Thúy, Miên Trường, Hạ Vũ... đứng đợi trước sân. Thấy Thi đèn tui nó reo lên: "Chà! Diêm Thị hôm nay xị xixon ghê neh". Anh chàng Miên Trường nhìn Thi ngờ ngẩn. Hạ Vũ buột miệng nói: "Diêm Thị hôm nay trông đẹp hơn thường ngày, Miên Trường nhỉ?" Nghe Hạ Vũ nói, chàng ta giật mình gật đầu tỏ vẻ đồng ý lời Hạ Vũ vừa nói. Còn Bảo Thúy cười nhẹo nết nói: "Này Thi, a i đánh bình thất nô cho bố mà xinh thế kia?" Thi nhìn các bạn ra vẻ kiêu hãnh thong thả trả lời Bảo Thúy, mẹ Thi đó.

xem tiếp trang 63

VỤ ÁN THỊ LỘ

PHONG HƯNG

(tiếp theo)

Đối với Lê Lợi, Nguyễn Trãi không những là một công thần dũng công, mà còn là bạn tù khi năm gai ném mặt. Câu "Lê Lợi vì quân, Nguyễn Trãi vì thân" ít nhiều ám chỉ điều này.

Lê Thái Tổ đã đền công hết sức xứng đáng cho các khai quốc công thần; dưới mắt khách quan thật hợp lý. Nhưng việc bình định giặc Minh khai quốc dựng nghiệp để đâu phái chí có Nguyễn Trãi duy nhất đóng góp? Liệu mình cứu chúa có Lê Lai, Trần Tuy Động cõi nõng chém tướng đoạt kỵ còn có Đinh Lễ, trấn Chi Lăng Liễu Thăng rồi đâu nhớ Lê Sát, tưởng công không nhở. Lê Thái Tổ không làm sao thỏa mãn tất cả mọi người vì mỗi bộ chỉ một Thượng thư, mỗi triều một Tể tướng. Trong thâm tâm ai cũng nghĩ mình lập công dẫu riêng định chung, cần dai áo mào, uy quyền và an súng vây mà có hắp lực phi thường. Sự ganh tỵ và đèn xiêm của các bạn đồng liêu gây hại cái chết cho Tả tướng quốc Trần Nguyễn Hân và Thái úy Phạm Văn Xảo đối với Quan phuc hau Nguyễn Trãi nhen nhum rồi; việc giao tế của Nguyễn Trãi đối với họ không biết thảm thiết hay lột lạt ra sao.

Về già, Nguyễn Trãi thể xác và tinh thần mệt mỏi, quy ân ở Côn Sơn, vui với thiên nhiên Lê Thái Tổ cũng đã mất (Lê Thái Tông lên thay). Nguyễn Trãi sống庵dật cho đến ngày gặp Thị Lộ.

Nguyễn Trãi có âm mưu hoặc ý định thi vua Lê Thái Tông không?

Mục đích duy nhất khi âm mưu thi vua là để soán ngôi. Công tác thi vua không dễ dàng và nhanh chóng, chỉ có thể xảy ra khi triều vua đó đã suy yếu, như cuối triều Lý, Lý Chiêu Hoàng công chúa mới 7 tuổi, quyền binh lọt ca vào tay Trần Thủ Độ. Hoặc như cuối đời Trần, Hồ Quý Ly đã vây cánh, triều đình quan lại, triều số không kết hợp được để phản kháng... Đáng nói, Nguyễn Trãi đã từ quan về hưu ẩn, xa lánh triều đình. Ông lai già nua mệt mỏi, chỉ muôn yên thân, không tham vọng chính trị.

"Côn Sơn có suối nước trong,
Ta nghe suối chảy như cung đàn cầm.
Côn Sơn có đá tầng vâng,
Mưa tuồng dâng sạch ta nǎm ta chơi."

(Côn Sơn ca)

Ông sống với cỏ rau nước lá yên thân và không canh muôn chung nghìn túc nên việc thi vua để đoạt ngôi không hợp lý.

Bắt buộc hay tự nguyện khi cho Thị Lộ theo Lê Thái Tông về triều, Nguyễn Trãi dù phát lòng cũng giữ phần lỗi trung hổ mồi không ôn. Đối với một đại thần thời tiền đế, Lê Thái Tổ như Nguyễn Trãi, thì Lê Thái Tông (lúc bấy giờ mới lên 20 tuổi) chỉ là kẻ hầu sinh. Nguyễn Trãi bắt lực nhún sự xoay vần thế bắt lợi về mình, thêm lũ nịnh thần hầu sinh lúc trước ông không buồn để ý, giờ đây họ lên mặt cậy quyền.

Cây muôn láng, gió không ngừng. Nguyễn Trãi "cõi thế" trong phút bốc đồng bỉ mật giao phó cho Thị Lộ công tác thi vua Lê Thái Tông để thỏa lòng ghen hờn, dĩ nhiên ông cũng dư biết hậu quả. Vì mưu thân cao trai này không dài gì giao cho Thị Lộ, một cô gái tâm thường dù thông minh, thi hành công tác trọng đại như vậy.

BI CÁO THỨ HAI: NGUYỄN THỊ LỘ

Không ai biết xuất xứ Thị Lộ trừ Nguyễn Trãi và những người đồng thời ở Tây Hồ, súkhép. Xuyên qua bài thơ đối đáp duy nhứt giữa Nguyễn Trãi và Thị Lộ, người đối sáu phỏng đoán là nàng gốc ở Tây Hồ, thuộc giới công thương, làm nghề bán chiếu gon, tuổi từ

16 đến 18 (trăng tròn lê), độc thân. Ngoài tài ứng đối, Thi Lộ chắc phai đẹp hay ít nhất có nhan sắc, sắc xảo hay phúc hậu, hoặc có duyên nào đó làm Nguyễn Trãi mang về làm hậu thiếp, và vua Lê Thái Tông say đắm, dù gặp một lần, đến đối mang nàng luôn về triều. Chỉ một lần gặp Nguyễn Trãi, Thi Lộ làm lão già nghệ sĩ nay thương mến, và cũng 1 lần gặp Lê Thái Tông, Thi Lộ cũng dù khéo năng chính phục vị vua trẻ này say mê.

Đối với Thi Lộ thì Nguyễn Trãi, lão quan già này là ban tri âm tri kỷ, một người bao năm cầm thư tuyệt vời. Nhưng còn thi tuối tác chênh lệch, tuổi đang xuân thì làm vợ lê lão quan già mệt mỏi thế xác lân tinh thần, cuộc sống gõi chán phu phụ quá không bằng giao làm hưng thê.

Gặp Lê Thái Tông, vị vua trẻ đa tình, thập niên cùu hạn ngộ vũ phùng (nắng hạn mười năm gặp mửa rào) e rằng nhu cầu đòi hỏi nàng quá độ.

Tại sao Thi Lộ "được" "bị" vua Lê Thái Tông mang theo về triều?

"Có lê", Thi Lộ lời dung cơ hội duy nhất, dùng khéo năng nhan sắc quyến rũ vua Lê Thái Tông để thoát khỏi Nguyễn Trãi. Thời đó, là vợ lẽ, dù không chết không có lẽ tái giao, phải thủ tiết thờ chồng, nhút là thế giá uy quyền của Nhập nội hành khiêm Nguyễn Trãi. Thi Lộ biết ngày gần đó, nàng sẽ trở thành góa phụ trẻ của bậc công thần quyền uy, địa vị có tiếng không có miếng bắt nàng thủ tiết suốt đời theo nết nếp nho phong. Ngoài Lê Thái Tông ra, không ai dám ngầm nghệ nàng được.

Theo Lê Thái Tông về triều, với sự sủng ái của vua, Thi Lộ đương nhiên bước lên hàng vương phi, gia đình nàng cũng sẽ hưởng lộc vua, hàng xóm khen là cô tiên nắng chôn nhambi khu đất mặt phung phát phi tần, một cuộc sống vương giả trước mắt, giống trường hợp bà chúa Chè Đặng thị Huệ thời Trịnh sau này.

"Có lê", trời ban cho Thi Lộ tài sắc làm vua say đắm, dù trái với sự mong mỏi của nàng và nàng vẫn còn chờ Nguyễn Trãi với da phu thế trọn ven. Nàng bị Lê Thái Tông bức bách theo về triều. Nguyễn Trãi còn không dám hé môi, nàng làm gì hơn được, nên phòm hénh cho trời.

Thi Lộ có chủ tâm hạ sát Lê Thái Tông không?

Chủ tâm thì vua chắc Thi Lộ không bao giờ dám nghĩ. Phận cô nôi hoa hén, diện kiến Long nhan còn rung rẩy, nói chí đến thi vua. Khi theo về với Lê Thái Tông, Nguyễn Trãi có giao phó hay dặn dò nàng điều gì? Một liêu thuở độc? Giả thuyết này, không xác đáng. Nếu ngô độc, ngũ ý và triều thần cần vẽ tai hành cung đã phát giác. Sư chép bình nêu n vua băng bất ngờ. Hoặc giả Thi Lộ vì thùy chung tuyệt đối với Nguyễn Trãi đã liêm minh dùng đến gươm hạ sát vua Lê? Lại một giả thuyết. Liệu nàng dư khéo năng can đảm cầm gươm thi vua không? Suốt đời nàng quen dết chiêu gòn. Ngoài ra còn cần vẽ và không ai được mang binh khí đến gần vua. Chỉ có hai cách thi vua vừa kê, nếu có chước khác mà không bị khám phá, duy có Nguyễn Trãi bấy vẽ mới xong. Thi Lộ yêu đuối không thi hành nổi.

NAN NHÂN: VUA LÊ THÁI TÔNG

Vì vua trẻ này lên ngôi lúc 11 tuổi, không thừa hưởng trọn vẹn đức độ tài năng của tiền đế Lê Thái Tổ, người khai sáng đế nghiệp Lê triều. Lúc lên ngôi, quyền hành trong tay Phụ Chính Lê Sát, chúc Đại Tư Đồ; tuy Lê Sát ít học. Lê Thái Tông thông minh, sau thời gian lên ngôi đã dám tham chính, thâu hết quyền hành về tay mình, giết luôn Lộ thần Lê Sát, dẹp giặc và sửa đổi lề lối, thi cứ: Có điều Lê Thái Tông còn trẻ, háo thắng, không người phụ tá giỏi, thường đam mê túu sắc. Nguyễn Trãi đã vẽ hưu nên liên hệ không thăm thiết như thời Lê Thái Tổ. Triều đình lâu vua điều gì? Cố lối, hay bắt lối cho Nguyễn Trãi? Một vua ghê tham công thần thời tiền để sau cái chết của Lê Sát bạn đồng ng liêu với Nguyễn Trãi là nghĩa gì?

Nguyễn Trãi cho Thi Lộ ra hầu Lê Thái Tông, hay chính vua vô tình gặp Thi Lộ? hay cần tham lâu yết về Thi Lộ? Rất nhiều nghi vấn đặt ra. Thi Lộ nhan sắc đến đỗ nào? Cô bẩn chiêu gòn hơn hẳn bao nhiêu vương phi mỹ nữ trong cung vua hay sao? Hành động mà ng Thi Lộ vẽ có phải là lối cảnh cáo Nguyễn Trãi, rằng quyền uy ngày trước ông đã mất, hãy xem gương Đại Tư Đồ Phụ Chính Lê Sát.

Lý do gì vua Lê Thái Tông băng thành lình, khi ây bên cạnh có ai, ngoài Thị Lộ? Hai i mươi tuổi đâu, với đoàn tùy tùng cận vệ đầy đủ, hành cung không đủ ấm cho Lê Thái Tông. Nếu phong hàn chắc ngực y thừa khả năng chúa khôi, không ai chết vì đi đường mệt mỏi. Lê Thái Tông đi duyệt binh ở Chí Linh về, phải đầy đủ sức khỏe, nếu không, cuộc du yết binh đã được hoàn lại. Chết vì nọc rắn của Thị Lộ nghe hoang đường, thời bấy giờ cắc quan và tôn thất tin không? Không ngộ độc chết, thì chỉ vì túu quả chén và sác quá độ.

(còn tiếp 1 kỳ)

Quảng cáo

. Đại Nhạc Hội Hoài Hương sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy 23.6.84 lúc 15 giờ chiều tại rạp Robert Schumann Saal - Ehrenhof 4 4000 Düsseldorf, do các nghệ sĩ Thái Hiền, Kim Anh, Huyền Châu, Gia đình Phạm Duy, Hương Lan, Duy Quang và ban nhạc lừng danh Saigon Dreamer's trình diễn. Giá vé 25 DM và 30 DM. quý vị nào muốn có vé xin liên lạc về địa chỉ: Vũ Duy Toại Im Ardeytal 1 5810 Witten.
Tel. 02302/63989



Tiếp thu trang 60

Loay hoay mà đã đến tầm giò anh D. chị V. và các anh chị thiều nam thiều nữ cũng vừa đến. Sau khi tụng kinh nói chánh điện cả bọn ôm ống kéo nhau ra sân. Anh D. vừa ra, và thời kèn tập họp các đội oanh vũ lai. Anh đứng giữa và nói: "Các em đội sen hồng và sen xanh chuẩn bị thi liên llop. Các em nhỏ học kỹ lại phần giáo lý bậc oanh vũ thí dụ như "Ý nghĩa huy hiệu hoa sen", Ba điều luật Oanh Vu, Phưởng châm của đoàn dài khai sinh hứa vậy. Hôm nay anh mặc bộ họp các anh thiều niên, chốc lát sẽ có chị Thụy Loan sẽ đến đây thay anh sinh hoạt với các em.

Anh D. vừa di khuất, Bích Thuyên nắm tay Thi và nói: "Lát nữa, chị Thụy Loan đến tụi i mình để, nghị chị ây kể chuyện cho mình nghe nha mấy bồ? Cả bốn đội oanh vũ đồng nháy mắt, thoa thuận. Mười lăm phút sau chị Thụy Loan đến trong chiếc áo dài màu lam thau thuốt, trên áo chỉ gấm, huy hiệu hoa sen, tay xách cái giỏ cũng màu lam lại thêu huy hiệu hoa sen mà Thi hăng mồ ước. Bây giờ, các ban đã chia nhau ngồi thành vòng tay ờn. Chị Thụy Loan bước vào giữa vòng, tay cuộp và nói: "Các em ngoan quá nhỉ. Bây giờ các em muốn chơi trò gì thi phát biếu. Chị vừa nói dồn dập cả bọn oanh vũ đồng thanh lato "Chị Thụy Loan ơi, kể chuyện cho chúng em nghe nhé". Chị nhìn ban Thi khe nói: "Suyt, các em đừng la to chửi, chị V. rầy bây giờ đó. Đê từ từ chỉ nhỏ lại chửi. Thời được, chị sẽ kể chuyện Ngài Trưởng già Pháp Quân cho các em nghe nhé. Các em trong bốn đội bao nhiêu ngồi thật yên lặng chăm chú nhìn chị... Nuốt nước miếng chị Thụy Loan bắt đầu và o chuyện..."

Thuở xưa, ở nước Phóng Bát có một ông Trưởng Già tên là Pháp Quân nhà giàu nhất nước ấy. Võ ông sinh được một đứa con trai, nhân gấp lúc ấy nhà vua đi xuất quân đánh trận nên đặt tên là Tiên Na... Sau đó bà lai sinh thêm một cậu nữa giữa lúc nhà vuathắng trận bèn đặt tên cho đứa con trai thứ là Thắng Quân...

(còn tiếp)

Bệnh Thâm Phượng không bớt. Bà nghĩ là bệnh thường hàn, nên đưa cô Sáu nhà ta đi đến phòng mạch bác sĩ ngoài chợ Vinh Long. Quả vậy! Thâm Phượng vướng bệnh đó. Trong cơn mê li bì, cô bé thường nói lầm nhầm:

- Ba rõ mù u. Dù mù u thấp đèn cúng Phật đi ghế khóc rồi day nghiêng;
- Cũng tại hai con chi trời ơi đất hối mà con gái tui mắc bệnh nặng. Vùng Đất Mả Vôi là vùng đất âm hồn. Con gái tui bị tà ma khuấy phá.

Bà cau mày:

- Tại nó ăn bảy nén trúng bệnh, chờ tám nǎo khuấy phá?

Nội la át:

- Tui nó di lướm mù u ép dùn để thấp đèn cúng Phật, le nào tà ma dám khuấy phá nó hay sao?

Dùn mù được vắt ra sên sít. Từng chiết chốt nâu nâu được bô ra, bảy lớp cơm màu vàng nhạt, chỉ lùn già cơm hột mù u thật nhuyễn phoi chung hai cù năng là có dùn rổi. Ngọn đèn thở ở bàn Phật vẫn được cung sáng. Đạm Phượng và Hằng Phượng quỳ trước tranh A Di Đà Tam Tôn cầu nguyện cho cô em được tai qua nạn khói.

Thâm Phượng suốt cả tháng ròng chỉ uống sữa và nước xúp rau đậu, nhưng đã cai u thuốc, dần dần bình phục. Nhưng ngay khi còn sốt dần lui, Thâm Phượng vẫn còn mê man thường xuyên. Một hôm, trong giấc mê, cô bé thấy mình lạc vào vùng Đất Mả Vôi. Cũng vẫn những ngôi mộ đó, nhưng cổ hoang bùm săn và cây trinh nữ biền mêt, chỉ còn những phiến gạch tàu sạch bóng, phơi màu nâu do. Hàng cây mù u rói tung trái xuống gach, biến thành những ngọn đèn, búp thuôn thuon như ngọn đèn chong trên bàn Phật. Khắp nơi tha ma mờ dia, đèn nỗi lên nhử sao sa trong vùng mờ mờ ào ào. Một người đàn bà mặc áo trắng đèn bên cô bé, khuôn mặt giống như mặt Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong bức hình A Di Đà Tam Tôn. Người đàn bà phẩy tay áo, một luồn gió mát như phả vào mặt, vào tóc, vào da thịt cô bé, nên cô cảm thấy khoan khoái. Người đàn bà âu yếm vuốt tóc cô bé bảo:

- Dũng bắt cá, bắt tép ở đây nghe bé. Bé còn ngây thơ, bé bồng mà sớm nhúng tay vào cuộc sát sinh hay sao?

Thâm Phượng vụt có cảm giác hụt hóng như bị bể bồng rồi ném ra xa. Cô giật mình hồn hồn, bắt gặp khuôn mặt đậm đìa nứt nẻ của bà nội kê gân khuôn mặt mình Tiếng mẹ Thâm Phượng vang vang:

- Nó đã tinh rồi. Tạ ơn Trời Phật, cơn nóng cũng đã dịu bớt.

Trong đêm đầu tiên mà Thâm Phượng không mê sang, còn lại chút ít dù mù u, nội cung röt vào thêp đèn trên bàn Phật. Thâm Phượng ngâm ngon đèn, lòng như nở hoa, dù dùn óc cô bé còn váng vắn, xây xâm, mom miêng cô dăng nghét. Trong không khí tôn nghiêm vắng lặng, làng vắng mùi nhang thơm ngát, loại nhang bách dản mà nội mua ở tiệm làm nhang gần chùa đầu cầu Thiêng Đức. Trên đầu ngon bắc, ánh lúa rung rung. Nội ê a tung kinh Cầu An trong đó có chú Đại Bi, chú Tiêu Tai Cát Tường và kinh Bát Nhã Ba La Mật Da. Tiếng mõ gỗ dòn dẩy theo giọng câu kinh, thỉnh thoảng chậm rãi ê亨 chuông thanh tao, lành lạnh. Dưới bếp, chỉ lùn dang sắc thuốc, mùi thuốc bắc hàng hắc trộn vào mùi nhang thơm.

Đạm Phượng, Hằng Phượng và bé Tuân mặc áo tràng màu khói nhang, cúc cung lê bát i trước bàn Phật. Ngoài việc cầu cho Thâm Phượng chóng bình phục, Hằng Phượng còn cầu vong hồn mẹ có linh phù hộ cho 2 chị em mình. Người mẹ đã sớm lìa đời, mà mùi của bà trong những tấm ảnh để lại thật hiền hậu và thùy mị. Những ngay trong giờ phút quỳ trước bức tranh A Di Đà Tam Tôn Hằng Phượng tưởng tượng mặt mẹ minh giông như hình Đức Quan Thế Âm, với cái nhìn âu yếm, với nét mím cười tươi sáng và hiền dịu. Cô bé tin chắc rằng mẹ mình luôn luôn ở bên cạnh mình chẳng những phù hộ cho 2 chị em mình mà còn phù hộ cho những kèm cô bé thương yêu.

Khi Thâm Phượng bình phục, bà dì ghê cũng bớt eo óc, xéo xát hai chị em. Anh Tường và anh Lương thường đèn thăm Thâm Phượng. Bà dì ghê cần dặn lũ con trai của chồng:

- Các con đến thăm em, nhớ đừng cho em ăn bảy, nó ăn bảy sẽ bị chết vì lùng ruột.

Anh Tường năm đó mươi sáu tuổi, tiếng dì vò bể, tro' nén ôi. Anh thường cầm tay Thâm Phượng, kể cho cô bé nghe sự tích con dom dom. Cô bé mở cặp mắt den huyền theo dõi câu chuyện cô công chúa độ kỹ nhan sắc người chi xinh đẹp của mình, lén ăn cắp xâu chuỗi ngọc mầu nhiệm của chi vật di vì xâu chuỗi ngọc này hé' nào xáu video vào cũng tro' thành mỹ nhân. Trời phạt bắt cô công chúa hóa thành con dom dom; dê m đêm dom dom tự thấp, sáng minh mây cuamình dê' di kiêm xâu chuỗi ngọc. Nghe xong câu chuyện, Thâm Phượng trầm ngâm baoanh Tường

- Em mà như cô chi, em sẽ chia một n ứ a chuỗi ngọc cho cô em. Còn nếu em là cô em em sẽ không tranh giành xâu chuỗi n g ợc làm gì.

Thẩm Phượng lúc nào mà chẳng hiện d i u, chẳng tốt bụng? Hàng Phượng nghĩ rằng con người như Thẩm Phượng làm sao đoán mệnh cho được. Nhìn em xanh như tàu lá, Hàng Phượng cảm thấy mình có lỗi vì đã không ngăn cản em để em đi dang nắng dâm nước suốt ca'buổi trưa.

Điều Dạm Phượng, cảm thấy mình có lỗi in ắng hơn hết vì đã xuôi hai em làm nhữ chuyện mà bà nội đã ngăn cấm. Cô ta ra n g o a n ngoan, khuất phục bà dì ghê. Nhưng lúc dì ngồi canh chưng Thẩm Phượng, cô ta săn sóc bé Tuấn thay thế cho dì. Khi mọi người trong nhà đều tin chắc Thẩm Phượng tai quabenh khỏi, cô có cảm tưởng mình trút khỏi vai gánh nặng nghìn cân.

Bé Tuấn sau khi nghe anh Tường kể chuyện con dom dóm và xâu chuỗi ngọc, liền d ờ i dên dêm, bắt dom dóm bỏ vào lọ thủy tinh, dây nút lại, đem tặng Thẩm Phượng. Cô bé không bằng lòng:

- Tuấn bắt dom dóm bỏ vào chai dây nút, rủi dom dóm chết thì Tuấn sẽ mang tội sát sinh. Hãy thả dom dóm ra đi, dê' cho nó d i tìm xâu chuỗi ngọc; nếu nó tìm được rồi, nó sẽ hoá kiếp dom dóm, trở thành n g ười như chị em mình.

Tuấn đâu có tiếc hùi hụi, cũng dành mòn nút thuỷ tinh cho dom dóm bay ra ngoài vườn. Từ sáu tuổi, Thẩm Phượng dù chưa hiểu rõ đạo Phật, vẫn mà cô bé không hề giết icon sâu, cái kiêng nào. Có lần dì ghê mua xâu éch vê làm thịt. Khi dì đem éch cắt cõi, lù éch như chắp hai tay van lạy. Trước cảnh tượng đó, Thẩm Phượng khóc ngất, nước mắt chan hòa mặt mũi. Từ đó, cô bé khج bao giờ rõ tội thịt éch. Dì ghê có biệt tài là m món éch xào lèng, éch xào nghệ và cà r ỳ cay, éch chiên bơ... Nhưng chỉ nhìn d i a thịt éch thôi, mặt mày Thẩm Phượng tái ắng, cô bé muôn ngất xỉu. Từ đó, mỗi khi mõi gá, làm cá, dì ghê hoặc chỉ Lùn đều làm khuất mặt Thẩm Phượng. Nội thường bảo:

- Con Thẩm có căn tu.

Khác với mọi đứa trẻ, khi bình phục là dòi ăn chèo chẹo, Thẩm Phượng ngoan ngoãn, bà nội và mẹ cho gì thì cô bé ăn nấy. Bà nội vừa khi thấy cháu gái có thể ăn uống như thường bèn nấu cho cô bé một tô cháo thịt.

Trên mâm cám dành cho Đạm Phượng và Hàng Phượng, nội đón một tô canh rau tập tăng nấu tôm thịt, một mẻ cá bông trúng khotieu một dĩa tôm kho tàu nước gach dòi, một dĩa suon heo nướng thơm ngào ngạt. Nội kêu chỉ Lùn đến ăn chung với các cháu. Riêng nội, nội dùng cám chay với dĩa nấm t r àm kho nước tương, một dĩa rau luộc và 1 dĩa muối sả ớt.

Sau bữa cám, nội hái lá sà, lá bưởi, lá t ù bi về nấu nước tắm gội, rồi thí phát d ế trọn lời van vái cầu cháu sòn tiêutaitrù bệnh.

Ngon đèn chong trên bàn Phật vẫn duoc tiếp tục cháy sáng. Hôm trước, bà đã di kháp xóm thuê lú tré lướm mù u chưng ba chiếc thg giã dẽ ép lây dầu. Dầu mù u cũng có m ùi thơm không thua các loại hương du nhisdầu tó hợp bao nhiêu.

Ngon lửa trên bắc cú cháy mãi, soi rõ nhữ cuộn khói nhang eó lá lướt qua, sáng rực trong tâm tư ba cô cháu gái. Hàng Phượng tự nghĩ về kỷ bối trường tối, cô bé sđoc truyện tàu cho nội nghe, nội thơ Lục Văn Tiên, Phạm Công Cúc Hoa cho nội giải muộn. Dầu sao, cô bé cùng dã biết đọc, biết viết rồi, và may mắn khỏi bị mù chữ. Nội đã thắp đèn chong ở bàn thờ Phật là cầu cho các cháu học hành sáng dạ thì tại sao Hàng Phượng không biết đọc truyện cho nội nghe dẽ nội dẽ vất vả vì phải mướn chi Tâm Hô ở cuối xóm đọc truyện cho nội giải muộn lúc nội rảnh rang. Ngon đèn ở bàn Phật đã rọi một ánh sáng vào tâm hồn Hàng Phượng. Đó là ý tưởng đưa nội vào các tâm gương trung, hiếu, tiết, nghĩa rải rác trong truyện tàu, truyện thơ mà vì mù chữ, nội muôn xem mà khó tìm dịp xem một cách dễ dàng.

Hồ Trưởng An



cấp giò nó cho nó té ngã, tay trái con cầm tay trái nó vẫn tréo, còn tay mặt con loi vào ba sườn nó. Nó đau điêng, ta hỏa tam tinh; thà dịp đó còn ngồi lên lồng nó, xáng cho nó mây bạt tai cho nó xiêng liêng, luôn tiện con móc ruột nái nó lấy tiền trả chothăng Ngọc.

Ai này đều cười rộ lên. Nã em xen vào:

- Được rồi, con chạy tội cũng có lý. Về rồi ba má hỏi lại, nếu con lão lứa đặt điều là sẽ lãnh một trăm cái roi mây. Còn thêm một tội nữa là con dám viết thơ tình dùm cho cô Hai viết xong mỗi bức, con đòi cô trả cho con năm xu. Con còn con nít, hí mũi chula sao cắc hí, biết ái tình ái tiếc gì mà viết thư? Con bày đặt chuyên mèo mỡ cho người khác, xấu lầm mà cũng kỳ, nó mà biết văn chương, văn hoa gì mà viết thư chó? Cái thư con nít gì mà tình quái, ranh mãnh vậy cà?

Em đênh chánh liền:

- Con ăn cấp ván trong tiêu thuyết của hai ông Hồ Biểu Chánh và ông Phú Đức. Con đâu có đòi tiền; tại cô Hai thấy con viết thư mủi tối ôn xưởng sống nên mới cho con tiền để mua lược cái và chèo thuyền.



Chí Mỹ Nam, hồi còn bé, sở dĩ em tình quái, nghịch ngợm như vậy là tại em yên chí mình xấu xí, lớn lên chẳng có ma nào dì coi mặt, chẳng có anh chàng nào tố tình hoặc cầu hôn. Vậy mà từ khi được làm bạn thân với chí, em mới biết mình "cũng không đến nổi nà o". Chí dạy em những cử chỉ, những dáng điệu để lôi kéo sự chú ý của mấy anh nam sinh ở trường nam tại tỉnh nhà. Chí dạy em tủi bớt đuôi chân mà mọc hòn. Chí dạy em mướn may những kiểu áo ôm eo ôm ngực cho thận thể được vẻ mềm mại, duyên dáng. Bà ngoại hãi lòng

- Càng lớn lên con Châu cũng ra vẻ yêu diệu đó chớ.

Chí còn nhớ chí, có lần gánh xiếc Ta Duy Hiền ở ngoài Bắc vào Qui Nhơn. Họ che lều trên sân Xóm Bầu để trình diễn. Đó là gánh xiếc lớn nhất ở đất Bắc. Em rủ Bach Trang đến xem nhưng khi tới rạp, em phải thú thiệt với nó rằng em không có tiền. Em nói cung:

- Mấy cứ đứng đây. Tao lại đây chúc gác cửa. Tao làm sao thấy kệ tao miễn túi mình vào xem hát được thì thôi.

Bach Trang không biết nói sao, đứng ngơ ngẩn, mắt buồn bùi, sau khi nguyệt em một cái toé lila. A đâu có là gì tật nói lão của em; lão thiên, lão địa tú Bà Rịa lão vô. Trong rạp, tiếng vỗ tay rền như sấm. Bach Trang quỳnh lên, giục em:

- Mau lên Châu. Họ đã trình diễn rồi đó.

Em đi lại gần chúc gác cửa. Thấy chúc mập lù, gương mặt hung dữ mà em phát ngán. Nhưng em cố bặt gan đến trước mặt chúc, cười mờ:

- Chúc có cần cháu giúp gì không?

Chúc gác cửa lạnh lùng lắc đầu. Em vẫn cười thiệt tươi:

- Chúc à, chúc có muôn cháu làm trò cho chúc coi hay không?

Chẳng đợi chúc trả lời rằng chúc hay không chúc, em ngồi xuống ôm hai chân và lòn mèo rồi chống hai tay xuống đất, đưa hai chân lên trời, nhưng vẫn giữ cho đầu không khỏi mất đất. Và với cái tú thể đó, em xé dịch bằng tay, miệng tia lia:

- Nè chúc, đây là trò trông chuối ngược. Chúc coi được không?

Chúc ta cười lớn và vỗ tay khen:

- Chà chà, con bé này giỏi quá, làm trò xiếc được lắm. A, còn trò gì nữa không? Thủ biếu diễn xem nào.

Còn nhiều nữa. Nè chúc xem đây.

Em lấy cây tre đang chấn ngang cửa, tay mặt em cầm một đầu cây, chân mặt đá vào đầu cây kia. Khi cây tre văng ra, em lẩy tay mặt chụp cây lại và múa may tự tung ngũ hò à nh. Tiếng vỗ tay chung quanh em dồn dả. Thì ra, những khán giả đến còn ẵng lai xem em giờ trò khỉ. Nhưng họ cũng không quên thường tiền cho em. Thế là em có đủ tiền mua hai cái vé và còn thừa tiền để mua bánh kẹo nai ngau suốt buổi trình diễn.

Chi Mỹ Nam, đó chỉ xem. Từ nhỏ, em đã có thiên bẩm khác thường như vậy. Đó là bão hiệu em phải xông xáo một khi lìa khỏi gia đình để bước ra đời lập nghiệp.

Chỉ còn nhớ chặng một buổi chiều chùa nhứt trên bãi biển Đô Sơn? Lúc đó, mặt trời đã chàm dần sau núi, ánh hoàng hôn chiếu sáng nên trời màu cam và làm cho núi trở thành màu đen, cảnh rực rỡ biển thành vết mực tàu. Ngoài khơi, sóng khơi bay lồng vắng. Trên hòn Đá, ánh đèn chớp tắt liên hồi. Chỉ em mình cùng ngồi trên bãi cát, ngâm trôi nước mènh mông. Em đang mơ lại bãi biển Gành Ráng ở quê nhà. Chỉ ngồi sát bên em, nhìn cảnh buồm thấp thoáng ngoài khơi, nước mắt rưng rưng:

Châu đi, không có gì sướng sướng hơn khi còn sống với cha mẹ. Tôi đã xa nhà hai năm rồi để theo chồng. Như Châu biết, chồng tôi là người Pháp; con gái mà lấy chồng đích chung thì bị lăng nindle khinh rẻ. Cảnh nhà tôi gặp hồi ức tan. Ba tôi lấy vợ bê, mà tôi là con bình rồi từ trần. Anh Thành tôi đi qua bên Tây dẫu quân đánh tại giặc Đức. Tôi sống chính chồng. Còn có ai thân thuộc ở Quí Nhơn đâu nữa mà về nơi đó? Mỗi chiều chuẩn holt nào tôi cũng ra bãi biển này để vong về bãi biển Gành Ráng, để mộng tưởng lại những tầng düa lồng gió, xóm chài với những mải tranh lụp xụp, ánh đèn chớp tắt trên đảo San Hô, hàng thòng reo bên bờ cát trắng...

Lúc đó em muốn khóc. Em cũng xa gia đình. Em bỏ gia đình với cha mẹ đã già yếu mà còn phải cuốc rới sở rây, mảnh vilon để sinh nhai. Em đang trốn mối tình dẫu vì hai bên đều khác tôn giáo, không cùng một giai cấp. Em gồng mình với cuộc kiêm sống khe khắt, làm vợ bê cho một người lớn tuổi, tánh hẹp hòi, ghen tuông.

Khi màn trời tối màu đen sẫm, mảnh trăng thường huyền nhô lên khỏi mặt biển và t h ú y triều lên khỏi một khoảng cát xa, hai chỉ em mình ngâm ngùi ra về. Chiếc xe ô tô c h ạy lầm lũi dưới bầu trời chan hòa ánh trăng và nạm sao lấp lánh. Từ Đô Sơn, chỉ lái qua Kiên An, băng qua Cầu Bảo Túc là xóm Khâm Thiên rồi về tới khách sạn Yên Tân. Em đã khóc trên vai chỉ suốt lộ trình khi nghĩ đến những ngày phải đỗng dẫu sắp tối.

Chi Mỹ Nam, giờ đây em ở kinh đô ánh sáng Paris. Em đâu có một bãi biển để hưởng vong về Gành Ráng. Em đâu còn bến vũng niêm tín để trở về khu xóm chài bên bờ biển thuở áu thơ. Vành rặng em luôn tin tưởng sẽ trở về Việt Nam, nhưng người thân thuộc ở cố hương lốp thi chét, lốp xiêu lạc, còn ai ở đó để em về thăm?

Ở bên Mỹ, chỉ chắc chắn con Ngọc và con An là bà con bạn dì của em? Chỉ còn nhớ Ngọc là dâu của ông thường già Lâm Thành Cẩn ở đường Gia Long, thi xã Quí Nhơn? Vào khoảng năm 1970, hai cô con gái của Ngọc làm cho sở Mỹ và gia đình họ cuộn gói qua Mỹ trước ngày 30.04.75. Vào năm 1972 em có về lại Quí Nhơn thăm con An, nhưng năm ngoái một vài bạn bè em cho em biết nó cùng với gia đình đã chui được và hiện đang định cư bên Mỹ.

Khi nào có dịp đến Paris nghỉ hè, xin chỉ nhớ ghé thăm em. Hai bà già mà cùng ngồi nhác chuyện xưa, chắc chắn là thú vị. Chỉ, qua tấm ảnh cũ, gởi cho em, hãy còn đẹp, nếu hóa trang khéo cũng có thể leo lên sân khấu bộ túi nào đó để thủ vai Hán Tô Mai. Riêng em, sút c khoẻ em hao hụt nhiều, chắc không thủ vai nữ tướng nổi đâu. Còn hơi sức dẫu mà hết, mà cất giọng ron rãng để thường lên ngựa? Em cũng không còn phản kháng đóng vai hè, tượng cướp, chọc cười khán giả.

Mỗi kỳ Tết, ở quận Paris 12, nhóm Phong Trào Thanh Niên Hành động Xã Hội có tổ chức tiệc tất niên. Buổi lễ có chào quốc kỳ, có phút mặc niệm các anh hùng vì quốc vong thân. Nhiều khi đốt hương trên bàn thờ tổ quốc, vốn là niêm trường, em được cử ra niêm hương. Mỗi lần thấp hương là mỗi lần em khóc không sao cưỡng lại được. Ngày về sao mà thăm thăm, chỉ Mỹ Nam ơi! Nhưng nếu không tin tưởng nó thì cuộc đời chúng ta còn có gì để bám víu nữa đâu? Em đừng bút nghe chỉ. Nhớ viết thư cho em đều đều.

Thường nhớ chỉ nhiêu
HUYỀN CHÂU

Trang Giáo lý GDPT Bậc Chánh Thiện

Mười hai NHÂN DUYÊN

I.- ĐỊNH NGHĨA CHỦ NHÂN DUYÊN

1). Nhân duyên: Năng lực phát sanh lànhân các trợ duyên giúp cho năng lực được phát sanh là duyên. Ví dụ: Hạt cam có năng lực phát sanh cây cam là nhân: đất, nước, không khí, ánh sáng v.v... là những trợ duyên giúp cho hạt cam được phát sinh và tăng trưởng là duyên.

2). Duyên sanh hay duyên khởi: Nhân duyên cũng có nghĩa là duyên sanh hay duyên khởi
a- Duyên sanh: là chỉ cho sự vật khi đủ duyên thì được phát sanh. Ví dụ: Cái tưởng là do đủ các duyên (tức các nguyên liệu) như đất sét, nước, ánh nắng mặt trời, nhân công v.v... giúp nhau tạo thành cái tưởng.

b- Duyên khởi: là chỉ sự quan hệ, sanh khởi của sự vật. Sự vật sanh khởi đều có quan hệ và làm duyên sanh khởi cho nhau. Ví dụ: Cây cam có quan hệ đến hạt gai ông cam, và chính hạt giống cam đã làm duyên sanh khởi cho cây cam. Trái cam có quan hệ đến cây cam và chính cây cam đã làm duyên sanh khởi cho trái cam. Sự vật, cái này quan hệ với cái kia, cái kia quan hệ với cái khác..., và cũng như thế, cái này làm duyên sanh khởi cho cái kia, cái kia làm duyên sanh khởi cho cái khác v.v... (trùng trùng duyên khởi). Do sự quan hệ và sanh khởi như vậy, mà sự vật được thành tựu.

II.- HÀNH TƯỞNG MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

12. Nhân duyên là Vô minh, Hành, Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão tử.

1). Vô minh: Mê lầm, tối tăm, không sáng suốt. Nghĩa là đối với ngoại cảnh (sự vật) không nhận chân được thực tướng của chúng là già dỗi, vô thường mà cho là thực có, là vi nh viên; đối với nội tâm không nhận chân được tự tâm là thanh tịnh, luôn luôn quay cuồng theo vọng tâm phân biệt (ý thức). Nhận thức

mê mờ như vậy gọi là vô minh. Chính vô minh này là nguồn gốc gây nên mọi kết quả khổ đau cho nhiều đời nhiều kiếp và nó là căn bản của 11 môn sau này:

2). Hành: Hành động chỉ cho những nghiệp lực của phiền não. Vì nhân vô minh nên có những hành động bất thiện, sai lầm và chính những hành động này, là sợi giây gút chặt ta vào vòng đau khổ. Hai môn Vô minh và Hành trên đây, nếu đem phôi với nhân quả 3 đời, thì chúng thuộc về nghiệp nhân quả khứ. Nghĩa là, do hai môn này làm nhân để kết thành qua báo trước hiện tại.

3). Thức: Vọng thức phân biệt. Nghĩa là do Vô minh và Hành ở trên, nên kết thành những sự phân biệt, hiểu biết sai lầm. Vì sự hiểu biết, phân biệt này, nên chấp có/nâng/cố số. Nâng là mình, sờ là ngoại vật. Do sự chấp trước này nên sinh lòng bảo thủ thân mạng và những tâm niệm vui, buồn, thường, ghét... cũng do đó mà sinh ra. Thức này là một trong 3 điều kiện cần yếu "tho, no, ăn, thức" để thụ thai và tạo thành thân mạng.

4). Danh sắc: Danh sắc là tổng bao tàng của tài hữu tình khi còn ở trong thai tang. Nhờ có tâm thức (danh) và tinh huyết của cha mẹ (sắc) hòa hợp tương tựa với nhau, nên thai chất mới dần dần được sanh trưởng, không bị tiêu diệt.

5). Lục nhập: Sáu tròn tiếp nhận với sáu căn gọi là Lục nhập. Nghĩa là sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) của cái thai tuy chưa trực tiếp tiếp xúc sáu tròn (sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp) bên ngoài, nhưng có thể gián tiếp tiếp xúc do sinh khí sáu tròn của người mẹ truyền vào nuôi dưỡng, do đó thai mới sống và được sanh trưởng.

6). Xúc: Xúc chạm đối đãi.Nghĩa là sau khi thai chất rá đối,các giác quan (cảm) đã tiếp xúc với ngoại cảnh(trần),nhưng vì còn nhỏ,các giác quan còn yếu,chưa có thể tiếp nhận và phân tích ngoại cảnh 1 cách đầy đủ và tinh tế được,nên trong giao i đoạn này gọi là xúc.

7). Thọ: Lành thọ.Đây là giao i đoạn đầu bé đã được 7,8 tuổi kể từ khi ra đời.Bây giờ vẫn để tiếp thọ ngoại cảnh đã có phần tiến bộ nghĩa là đứa bé đã biết tủi khóc trước những điều trái ý,biết vui cười i trước những cảnh vui,lòng v.v...Nắm món thức,danh sá,luç nhập,xúc,t h o trên đây,nếu đem phôi với nhân quả 3 đời thì chúng là quả báo hiện tại do nghiệp nhân quá khứ vô minh,hành gây nên.

8). Ai: Tham ái.Đã biết khóc tủi tr ước những điều trái ý,biết vui cười trước cảnh vui lòng,nhưng thế túc là đã biết vui buồn,thường ghét và do đó sinh lòng tham ái,đãm trước theo những gì tốt đẹp ưa thích,ruồng bỏ những gì xấu xa chán ghét.

9). Thu: Giành giữ lấy.Nghĩa là do lòng tham ái,đãm trước nêu những gì tốt đẹp ưa thích thì cố giành giữ lấy,và chính vì vì giành giữ này mà gây nên muôn vilen tội lỗi vậy.

10). Hữu: Hậu hưu.Nghĩa là do hai môn Ái và Thu.Tâm nghiệp nhân,nên phải tiếp nội thọ sanh thân hậu hưu; để chịu những qua bao sanh tử đau khổ trong 3 đời.Ba môn: ái,thu và hữu sau đây,nếu đem phôi với nhân quả trong 3 đời thì 3 môn này thuộc về nghiệp nhân hiện tại để tạo lấy quả báo Sanh,Lão,Tu'đi tướng lai.

11). Sanh: Sanh mạng.Chi' chung cho tông bao thân của loài hữu tình(tâm và sá) ; trong ấy gồm cả thể chất(vật lý) và tinh thần(tâm lý)sống còn trong một thời gian tùy theo hành nghiệp của sinh mạng ấy quyết định.

12). Lão tu': Lão là chỉ cho giòng s i nh mạng đã hau tàn.Đến giao i đoạn này t h ân thể đã mòn mõi,tinh thần đã suy nhược ,tất cả sinh lực trong người đã dần dâng khô cạn.Tu' là chết,là kết chung giao i ô ng sinh mạng của một đời người.Hai môn sanh,lão tu' trên này,là quả báo đời vị lai vậy.

III.- PHÂN LOẠI VÀ CÔNG NĂNG MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

1). Phân loại

a- Hoặc: Là chỉ cho trạng thái mê mờ của tâm Tý,nên nhân định nổi tâm,n g oai cảnh rất sai lầm,không sáng suốt.Vô minh ái,thu là phan ảnh của tâm lý ấy.

b- Nghiệp: Chỉ cho những hành động sai, lầm phát ra ở thân,tâm.Hành và hữu là phan ảnh của những nghiệp đồng tác ấy.

c- Khô: Quá bão đau khổ do n g h iệp nhân mê mờ(vô minh,ái,thu)và hành động sai lầm(hành,hữu)gây nên.Thức,danh sá,luç nhập,xúc,tho,sanh,lão tu' là qua bao phan ảnh của những nghiệp nhân mê mờ và hành động sai lầm nói trên.

2). Công năng:

a- Muôn châm dứt luân hồi sanh tử thì phải đoạn trừ nguyên nhân "hoặc" và "nghiệp".Nghĩa là muôn thoát ly qua bao hiện tại và tưởng lai,thì phải đoạn trừ nghiệp nhân hữu lâu.Vô minh,hành,ái,thu, hữu,là những nghiệp nhân hữu lâu. Những nghiệp nhân nếu đã đoạn trừ,thì qua bao thức,danh sá,luç nhập,xúc,tho,sanh, lão tu' không còn tiếp nối sanh khởi nữa.

b- Khi đã nhận định sáng suốt nghĩa là vọng tâm không còn sanh khởi và có công tu tập để đoạn trừ các nghiệp nhân hữu lâu(hoàn diết)nói trên,thì không còn, bị trôi lảng vào giòng sanh tử(lưu chuyên)và trí giác sẽ được phát hiện hoàn toàn.

c- Các vị Duyên giác khi còn ở nhân địa tu hành,nhớ chuyên tinh nghiên cứu ; quan sát,tu tập theo 12 nhân duyên nay mà các nghiệp nhân hữu lâu được đoạn trừ, châm dứt được vòng luân hồi sanh tử và chứng được quả vị Bích Chi Phật(qua vị giác ngộ cao nhất của Tiêu Thủ).

IV.- PHẬT TU' ĐỐI VỚI GIAO PHÁP 12 NHÂN DUYÊN

1). Giáo pháp 12 nhân duyên cho ta thấy rõ sự thật của sự vật.Về không gian sự vật chi' là sự hòa hợp của tâm lý và vật lý(vô ngã);về thời gian sự vật chi' là sự nối tiếp giữa quá khứ và tương lai (vô thường).Vì thế,cho nên sự vật không phải là một bản thể cố định(về thời gian) và đơn độc(về không gian).

2). Hiểu rõ những nghiệp nhân căn bản tạo thành sinh mạng và nhận rõ những sự biến đổi của sinh mạng từ đời quá khứ đến đời vị lai.

Trợ cấp "GARANTIEFONDS..

Hiện nay chưa có một tài liệu nào c h o biết chính xác về tình trạng học vấn và nghề nghiệp của người Việt tỵ nạn t ại CHLB Đức. Tuy nhiên theo tin tức của cơ quan Otto Benecke Stiftung, và qua c ác bánh tường trình về vấn đề người tỵ nạn của một số tiểu bang thì tình trạng học vấn và nghề nghiệp của người Việt tỵ nạn không được khả quan lắm. Tình trạng trên thật sự cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố khách quan như tình hình kinh tế, t u ổi tác, hoàn cảnh v.v... Nhưng điều này dù sao cũng là điều đáng buồn, vì nếu d ân trí là yếu tố quyết định sự phát triển của một quốc gia, thì tình trạng học vấn và nghề nghiệp của một nhóm người thiểu số sống nhỏ trên một nước khác -như ng. Việt tỵ nạn chẳng hạn- cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tư thế, việc ổn định đời sống của nhóm người đó o'quê người. Trong một công trình k h ào cứu xã hội về vấn đề người ngoại q u ốc tại thành phố Hannover, người ta di đến một kết quả khá ngạc nhiên là người Nam Tư (Jugoslawe), dù cũng là thợ khách (Gastarbeiter) nhì những nhóm người khác đến từ Tây Ban Nha, từ Thổ Nhĩ Kỳ, từ Hy Lạp, ... nhưng cuộc sống của họ rất ổn định, ít gặp khó khăn, được dân Đức công nhận, vì đến hai phần ba số người Nam Tư tại Hannover là thợ chuyên môn (Facharbeiter). Thật sự người Việt tỵ nạn không p h ài i thiếu người có nghề nghiệp, hoặc có trình độ học vấn. Tiếc là nghề nghiệp của daso không được công nhận. Tình thần hiếu học của người Việt cũng rất cao. Trừ một số người quá lớn tuổi, hầu như tất cả những người tỵ nạn mới vừa đến Đức đều tò ý muốn đi học. Không học chì thi cũng ráng học cái nghề. Một thời gian sau đó bạn bè của nhiều người không thực hiện được vì gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống mới. Cũng có nhiều người muốn đi học nhưng chẳng biết học gì, o'dâu, ai trợ cấp để giúp các bạn trên giải quyết một phần nào nhưng khó khăn của mình, chúng t ôi

xin trình bày sau đây một số kiến t h úc căn bản về trợ cấp Garantiefonds.

1/ Trợ cấp Garantiefonds là loại trợ cấp q i?

Trợ cấp Garantiefonds là một loại trợ cấp của Chính phủ Liên Bang dành cho người tỵ nạn còn trẻ và những thanh thiếu niên gốc Đức từ các nước Đông Âu hồi hương. Mục đích của trợ cấp Garantiefonds là để giúp đỡ những người này hội nhập dễ dàng vào đời sống tại đây, nhất là về các lanh vực học vấn, nghề nghiệp và xã hội.

2/ Ai được hưởng trợ cấp Garantiefonds ?

Tất cả những người Việt tỵ nạn (Kontingentflüchtlinge) đều được hưởng trợ cấp Garantiefonds nếu hội đủ các điều kiện sau.

3/ Điều kiện để được hưởng trợ cấp Garantiefonds :

a) Kế' từ lúc nộp đơn xin trợ cấp Garantiefonds (viết tắt là GF) không được quá 35 tuổi.

b) Trong vòng 24 tháng kể' từ ngày đến Đức phải làm đơn xin trợ cấp GF.

c) Có đủ khả năng theo học nhì ngành nghề mà bạn xin theo học. Những ngành nghề này phải giúp bạn sau này hội nhập v ào cuộc sống tại đây.

4/ Tương quan giữa trợ cấp Garantiefonds và các loại trợ cấp khác.

Trợ cấp GF là một loại trợ cấp thứ y ê'u (nachrangig) so với các loại trợ cấp khác. Bạn chỉ xin được trợ cấp GF để ăn hoc nếu bạn không nhận được các loại trợ cấp khác (nhì học bổng Bafög hay trợ cấp của Ty Lao Động). Tuy nhiên trong thời gian bạn chờ đợi các cơ quan khác quyết định về đơn xin trợ cấp của bạn, trợ cấp GF h a y nói đúng hơn quy Garantiefonds sẽ ứng trước cho bạn một số tiền để sinh sống. Thí dụ: Tự khi nộp đơn cho đến khi nhận được học bổng Bafög thông thường bạn phải

chờ ít nhất là ba tháng. Trong thời gian này bạn có thể làm đơn xin các cơ quan phụ trách về trợ cấp GF ứng trước cho bạn một số tiền sinh sống. Điều kiện để nhận được tiền ứng trước là bạn phải nộp giấy chứng minh đã làm đơn xin học bông Bafög. Trong trường hợp học bông Bafög (hay các loại trợ cấp khác) ít hơn mức trợ cấp GF, bạn có thể nộp đơn xin số tiền sai biệt tại các cơ quan phụ trách về trợ cấp GF.

5/ Có thể xin trợ cấp Garantiefonds để đi học những ngành gì?

Bạn có thể nhận được trợ cấp GF nếu bạn:

- a) đi học nghề (Berufsausbildung) theo chương trình học nghề đã được quy định, kể cả việc đi làm thực tập để đi học nghề

- b) đi học tại các trường phổ thông, các trường dạy nghề (allgemeinbildende Schule berufsbildende Schule und schulische Lehrgänge), hoặc tham dự các khóa học tiếng Đức, các khóa học ôn lại kiến thức văn hóa của mình. Bạn sẽ không được hưởng trợ cấp GF nếu bạn đi học trường Grundschule và trường Hauptschule. Có trường hợp ngoại lệ nếu bạn đi học các trường đặc biệt dành cho người ngoại quốc hay tỵ nạn như Förderschule, Förderinternat (để lấy Hauptschulabschluß).

- c) tham dự các khóa tu nghiệp (Fortschulung) dành cho những người đã có nghề nghiệp, nhưng cần tu nghiệp, bổ túc kiến thức chuyên môn thêm để đi làm việc, hay để đạt đến trình độ nghề nghiệp cao hơn. Bạn chỉ được tham dự các khóa tu nghiệp này, nếu nghề cũ của bạn tại Đức không được công nhận tương đương, hay là vì lý do chính trị tại Việt Nam bạn không thể đi học những khóa tu nghiệp thuộc loại này. Các khóa tu nghiệp trên phải được các cơ quan liên hệ công nhận.

- d) tham dự các khóa chuyển nghề (Umschulung), nếu bạn ở Đức không thể đi làm lại nghề cũ của mình, hay là vì lý do chính trị tại Việt Nam bạn không thể đi học nghề trên.

- d) tham dự những khóa học Đức ngữ đặc biệt để đi học nghề hay để đi làm.

- f) tham dự những khóa học để đi học Đại học, chẳng hạn các khóa Đức ngữ, các lớp Dự bị Đại học, các khóa luyện thi Tú tài đặc biệt...

- g) đi học Đại Học.

- h) tham dự những khóa học Đức ngữ đặc biệt dành cho những người đã tốt nghiệp

Sai học ở Việt Nam để di làm lại nghề cũ của mình.

Cơ quan Otto Benecke Stiftung có trách nhiệm xét cấp GF cho những khóa học từ f) đến h). Những khóa học khác từ a) đến e), là lãnh vực trách nhiệm của Thành phố hay Tỉnh (Landkreis).

6/ Thời gian được hưởng trợ cấp Garantie fonds.

Thời gian được hưởng trợ cấp GF tối đa là 36 tháng kể từ khi nhận được trợ cấp, hay nói đúng hơn kể từ ngày bắt đầu khóa học (ngoại lệ là 48 tháng nhưng rất hiếm). Điều này có nghĩa là thời gian chờ đợi giữa các khóa học cũng bị tính vào thời hạn 36 tháng trên.

Thí dụ: Sau khóa học tiếng Đức căn bản 8 tháng bạn phải ở nhà 4 tháng chờ đợi đi học những khóa học khác. Trong thời gian chờ đợi này bạn không được hưởng trợ cấp GF. Dù vậy thời gian 4 tháng chờ đợi vẫn bị tính vào thời hạn 36 tháng của trợ cấp GF. Vì tính chất giúp đỡ hội nhập của trợ cấp GF, bạn sẽ không nhận được trợ cấp này nữa sau 60 tháng kể từ ngày bạn đến Đức. Bạn cũng không nhận được trợ cấp GF nếu bạn bỏ ngang khóa học của bạn mà không có lý do chính đáng. Trong trường hợp bị bighting hay sinh đẻ có những điều quy định riêng.

7/ Trợ cấp Garantiefonds gồm có những khoản nào?

Trợ cấp Garantiefonds gồm có :

- tiền học (Ausbildungskosten)
- tiền sinh sống (Kosten des Lebensunterhalts)
- và tiền nhu cầu đặc biệt (Sonderbedarf)

7.A/ Tiền học gồm những khoản tiền gì?

Tiền học gồm có :

- a) tiền trường, tiền học thêm, tiền lệ phí thi cử
- b) tiền mua sách vở (tối đa 15 DM 1 tháng)
- c) tiền sắm dụng cụ để học (tối đa 15DM một tháng)
- d) tiền xe đi học và tiền xe về nhà gia đình (nếu đi học xa nhà)

7.B/ Tiền sinh sống gồm có những khoản tiền gì?

Tiền sinh sống gồm có :

- a) tiền ở (Unterbringung)
- b) tiền ăn (Verpflegung)

c) tiền tiêu(notwendige persönliche Bedürfnisse)

Nhưng bạn nào trên 16 tuổi ở chung với cha mẹ trong thời gian đi học chỉ được lãnh tiền ăn tiêu mỗi tháng là 125,00 DM (nếu thiêu Ty Xã hội sẽ bù thêm). Tiền nhà không được cấp. Nhưng bạn nào dưới 16 tuổi cũng có trường hợp trên thì không đủ 125 DM nhận tiền sinh sống. Điều này đối với những gia đình đang sống nhờ vào trợ cấp xã hội không quan trọng.

Nhưng bạn nào phải đi học xa, không thể ở chung với cha mẹ, thì được lãnh tiền ăn tiêu mỗi tháng với mức gấp đôi số tiền tiêu chuẩn hàng tháng để sống của trung cấp xã hội (xin xem bài Trợ cấp xã hội trong báo Viên Giác số 19). Ngoài ra bạn sẽ được lãnh trợ cấp tiền nhà theo tiêu chuẩn sau

- 140 DM một tháng nếu bạn ở không có trường đại học.
- 160 DM một tháng nếu thành phố bạn ở có trường đại học.

Có trường hợp ngoại lệ nếu tiền thuê nhà của bạn cao hơn mức trên. Nếu tiền thuê nhà của bạn thấp hơn mức trên thì bạn chỉ nhận được số tiền thuê nhà thực sự của bạn. Ngoài ra nếu nhận được tiền trả cấp thuê nhà (Wohngeld) bạn phải hoàn trả số tiền trả cấp đó cho cơ quan cấp GF.

Trong trường hợp bạn ở trong một trường nội trú (Internat) thì bạn chỉ nhận đủ số tiền tiêu với mức một phần ba của tiêu chuẩn hàng tháng để sống của trung cấp xã hội. Tiền ăn ở của bạn sẽ được cơ quan có trách nhiệm chuyên trách cho trường nội trú.

Nhưng bạn đi học nghề và nhận được trợ cấp học nghề của Ty Lao động (Thí dụ: trợ cấp B A B), hay tiền học nghề của chủ hàng thì sẽ không nhận được tiền sinh sống của trung cấp GF.

7.C/ Tiền nhu cầu đặc biệt gồm có những khoản tiền nào?

Tiền nhu cầu đặc biệt gồm có tiền để trả các lạm phí phiền dịch, thi thực, công nhận bằng cấp, tiền bảo hiểm sức khỏe... Để hiểu rõ thêm về cách tính tiền trung cấp GF xin bạn xem các thí dụ sau :

Thí dụ I: Anh A(20 tuổi) sống với người dì anh ruột tại Stuttgart(tiêu ban Baden-

Württemberg) và đang theo học khóa Đức ngữ căn bản tại trường Volkshochschule. Anh A nộp đơn xin trợ cấp GF tại Ty Xã hội Thành phố Stuttgart và nhận được trợ cấp GF hàng tháng như sau:

tiền học phí(thí dụ)	20 DM
tiền sách vở(")	15 DM
tiền di xe Bus ")	40 DM
tiền ăn tiêu	624 DM
tiền thuê nhà	160 DM

(phần Anh A)

tiền bảo hiểm sức khỏe 50 DM

Tổng cộng ... 909 DM

Sau khi học xong khóa Đức ngữ Anh A xin đi học trường Berufsschule. Từ khi nộp đơn cho đến khi nhập học, anh A phải ở nhà 4 tháng. Trong thời gian này anh A lãnh trợ cấp xã hội. Sau khi nhập học, anh A phải làm đỗ n xin học bằng Bafög. Nếu học bằng Bafög ít hơn số tiền trợ cấp GF(909 DM) anh A sẽ nhận được số tiền sai biệt từ Thành phố.

Thí dụ II: Anh B(16 tuổi) học nghề tại một trường nội trú dạy nghề ở Thành phố München. Anh B nhận được trợ cấp GF hàng tháng như sau :

tiền sách vở(thí dụ)	15 DM
tiền sắm dụng cụ ")	15 DM
tiền tiêu	104 DM

Tổng cộng ... 139 DM

Tiền ăn ở và tiền bảo hiểm sức khỏe được cơ quan liên hệ chuyên trách cho trường nội trú. Nếu so sánh với anh A thì anh B nhận được ít tiền hơn. Nhưng trong việc học thì anh B dễ thành công hơn vì được trường nội trú lo lắng tất cả mọi chuyện : tư vấn, giải trí cho đến các thủ tục giấy tờ, dạy thêm, hướng dẫn v.v...

8/ Trường hợp bạn có tài sản hay tiền thu nhập.

Trong thời gian đi học được lãnh trợ cấp GF nếu bạn có tài sản hay tiền thu nhập (chẳng hạn qua việc đi làm thêm), thì tiền thu nhập của bạn sẽ được cơ quan liên hệ tính để khấu trừ.

9/ Trường hợp vợ, chồng, cha mẹ của bạn có tài sản hay tiền thu nhập.

Tài sản và tiền thu nhập của những người có trách nhiệm nuôi dưỡng bạn(vợ, chồng cha

mè không liên hệ gì đến trợ cấp GF của bạn. Thí dụ: Vợ vân lai được trợ cấp GF dù chồng di làm có lương dù nuôi già dinh. Sau 36 tháng hưởng trợ cấp GF mà bạn vẫn còn tiếp tục nhận được GF, thì lúc đó mới có vấn đề tính toán tiền thu nhập của người thân vào việc cấp trợ cấp GF.

10/ Làm đơn xin trợ cấp Garantiefonds ở đâu? Như thế nào?

Tùy theo ngành và khóa học của bạn (xem lại số 5), bạn phải làm đơn xin trợ cấp GF tại cơ quan Otto Benecke Stiftung, hay tại Thành phố, Tỉnh nơi bạn di học. Nhận đơn xin trợ cấp GF thường là Ủy Xã hội của thành phố/hay tỉnh. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì bạn ít gặp khó khăn khi nộp đơn tại các văn phòng đại diện của cơ quan Otto Benecke Stiftung, vì lỗi làm việc tại đây có tiêu chuẩn rõ ràng, có hệ thống quy củ. Tại các Thành phố/Tỉnh bạn phải chuẩn bị kỹ càng trước khi di nộp đơn: chẳng hạn giấy tờ phải đầy đủ, đơn phải trình bày rõ ràng. Nhớ dùng quên những chữ sau đây: die Beihilfe nach den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften über Beihilfe zur Eingliederung junger Aussiedler, junger Zuwanderer aus der DDR und Berlin(Ost) sowie junger ausländischer Flüchtlinge - 50g. Garantiefonds - (AVV-GF). Đây là "họ tên chính thức" của trợ cấp GF.

Vì trợ cấp GF là loại trợ cấp được cấp phát tùy theo sự quyết định của thành phố, cho nên tốt hơn hết bạn đến một văn phòng cổ vân xã hội dành cho người tỵ nạn, hay người dân gốc Đức hồi hương (Beratungsstelle für Kontingentflüchtlinge für Asylberechtigte, für Spätaussiedler) để được cổ vân hướng dẫn giúp đỡ trước cung như sau khi di nộp đơn. Những điều chúng tôi trình bày trên đây là những vấn đề cần bản của trợ cấp GF. Có những trường hợp ngoại lệ, nhưng điều quy định chuyên môn và lỗi áp dụng những điều sau khoản quy định về GF trên thực tế chúng tôi trọng một bài báo không thể trình bày tất cả được. Địa chỉ các văn phòng cổ vân bạn có thể hỏi các cơ quan làm công tác xã hội tại địa phương như Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt, Diakonisches Werk, Caritas. Trong trường hợp nơi bạn ở không có các văn phòng cổ vân

trên, bạn có thể biên thư về báo Viên Giác ghi rõ những thắc mắc và nguyện vọng của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ bạn. Nếu không tra lỗi được thư riêng, chúng tôi sẽ trả lỗi chung trên những số báo kỷ niệm.

TÓM LẠI :

Trợ cấp GF là một giúp đỡ quý báu của chính phủ Đức dành cho những bạn mưu sinh trên thân trên đường học vân cung nghiệp. Chẳng hạn những bạn trẻ thuộc lứa tuổi trên dưới 15, 16 có thể xin trợ cấp GF để theo học các trường trung học đặc biệt, các trường nội trú (tiền lệ phi an học ở những trường này khá cao) để được hưởng dân giúp đỡ tận tình trong việc học. Hay đối với những bạn thuộc lứa tuổi "nửa chặng xuân" (từ 23, 24 tuổi trở lên) muốn đi học nghề, tu nghiệp hay chuyên nghề, thì trợ cấp GF là một loại trợ cấp lý tưởng để thực hiện ý muốn trên.

Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng trợ cấp G.F chỉ lý tưởng và quý báu cho bạn nếu bạn biết "xử dụng" nó. Vẫn để lắc lỏng dại là trợ cấp GF chỉ được cấp trong vòng 36 tháng và chấm dứt sau 60 tháng kể từ ngày bạn đến Đức. Nếu không biết tính toán hoạch định cho mình một chương trình học rõ ràng thì thời gian 36 tháng quá ngắn để bạn thực hiện được ý muốn của mình. Trong trường hợp lý tưởng bạn phải chuẩn bị, lập cho mình một chương trình an học ngay từ khi mới đến nước Đức. Điều này đối với một số bạn đã quá trễ, nhưng bạn có thể giúp đỡ hướng dẫn cho thân nhân bạn bè của mình mới vừa đến Đức. Chúng tôi tin rằng, nếu bạn và thân nhân của bạn có khả năng, có ý chí và lập kế hoạch đúng thì trợ cấp GF sẽ giúp các bạn thành công.

Một điều sau cùng không kém quan trọng, bạn cần lưu ý là nên "xử dụng" trợ cấp G.F theo cách hợp lý, đúng với mục đích và ý nghĩa của nó. Như đã trình bày ở trên, trợ cấp GF tương đối rộng rãi, có thể giúp bạn yên tâm học hành không lo nghĩ về vấn đề tài chính. Điều này cũng có thể đưa đến ý nghĩa nguy hiểm là trợ cấp GF có thể giúp bạn có tài chính, mà không cần lo nghĩ đến việc học; hoặc lúc lập cho mình một chương trình học thì yêu tố tài chính là yếu tố quyết định; thời gian học, ngành học, mục tiêu học chỉ là vấn đề phụ. Gần đây có cơ quan Caritas vừa phổ biến một bản duckết

công tác làm việc xã hội giúp đỡ người tỵ nạn Đông Nam Á (hay nói đúng hơn là người Việt vì người Campuchia và người Lào là thiểu số không đáng kể) tại tiểu bang Nordrhein-Westfalen. Một trong những nhân xét của các nhân viên xã hội Caritas là trợ cấp của chính phủ Đức dành cho người tỵ nạn Á Châu quá đỗi dào, đã đưa đến kết quả không tốt như thái độ không thích di làm việc, không thích hoạt động. (Cũng theo bản phúc trình một trong những nguyên nhân đưa đến việc giảm thành tích học hành của học sinh tỵ nạn tại một số trường trung học Förderschule ở Köln là trợ cấp dồi dào G.F.). Và một trong những đề nghị của họ là giảm bớt tất cả các loại trợ cấp, từ Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe cho đến trợ cấp G.F., xuống ngang với mức trợ cấp xã hội để người tỵ nạn khỏi có tính ý lại, không chịu di làm việc. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của nhân viên xã hội Caritas tại tiểu bang Nordrhein-Westfalen. Những nhận xét chủ quan một chiêu, nhưng nhận định đặt trên căn bản lấy tiêu số 1 làm tiêu biểu cho đa số của nhân viên Caritas chúng tôi không muốn phân tích ở đây. Dù sao sự kiện này cũng làm chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện tại, không ai lấy làm ngạc nhiên nếu những điều khoản quy định về trợ cấp G.F. được thay đổi lại như trước năm 1979. Đó là trợ cấp G.F. chỉ dành cấp cho những người dân gốc Đức hồi hương (Spätaussiedler) và những người được công nhận tỵ nạn chính trị (Asylberechtigte). Dân tỵ nạn Việt Nam (Kontingentflüchtlinge) không được hưởng đặc quyền trên. Đây là điều thiệt hại lớn cho tập thể người Việt tại CHLB Đức.

Quyền lợi bao giờ cũng đi đôi với trách nhiệm. Chỉ nghĩ đến quyền lợi mà quên trách nhiệm không sớm thì muộn quyền lợi cũng sẽ bị mất. Không những mất quyền lợi của riêng cá nhân mình, mà đến cả quyền lợi của thân nhân, của những người Việt sống ở đây, của tất cả người Việt trên nước Đức này. Bạn nghĩ sao?



THÁNG TƯ ĐEN

Tháng tư làm thơ đen
Trong vườn đầy tuyết trắng
Ai ? Đẫm đỗi chân gầy
Mang da phiết cay đắng

Trời tháng tư không nắng
Trong căn phòng im lặng
với đôi bàn tay gầy
Viết lên đầy trang giấy

Tháng tư ngày ngực tù
Mắt em buồn ủ rủ
Nồng trường kinh tế mới
Giờ hồn ai yên ngủ !

Tháng tư ngày diêu linh
Đánh mắt ánh bình minh
Trên hoa đồng cỏ chết
Tan nát cả gia đình

Tháng tư giờ lại đến
Còn có nhớ ? hay quên !
Quê hương mình đau khổ
Người giết người từng đêm

Tháng tư năm Ất Mão
Rách nát mảnh dư đồ
Do bọn người mãi quốc
Làm giặc cướp thủ đô

Chín năm trời đau khổ
Ai ? gục chết chiến hào !
Người từ binh bại trận
Ngồi nhặt lá vàng khô

Ba mươi tháng tư đen
Trong sân vườn tuyết trắng
Viết bài thơ khóc lóc
lấy thành đồng lè đắng.

* THANH SƠN (Ravensburg)



Cào thơm lăn giờ trước đèn

Phép lạ trong “Phép lạ của sự TÌNH THỨC”

Nguyễn Đạo



XIN THƯA

Rằng, xin molon câu thơ của ông Nguyễn Du
làm để tựa đề mà lúc kết thúc thi n h ở
ông Du Nguyễn nói giùm:

Lời quê chắp nhất đồng dài,

Mua vui cũng được một vài trống canh.

Rằng, đây là những tạp ghi của một người
trẻ nhân đọc cuốn sách trên (đã lập thì
không có nguyên tắc gì cả). Hơn nữa ai đó
có lần nói đại ý là: kẻ đọc sách cũng là
kẻ hòa điệu cùng tác giả và cùng sáng
tác một lần nữa. Đã sáng tác mà n g uyên
tắc thì còn gì là sáng tạo.

Rằng bây giờ ta đang mang kiếp sống vong
quốc của những người Do Thái trước đây,
giữa bao nhiêu cái ôn ào này mà còn cùng
bàn luận với nhau được con đường tìm về
chân như thế này là đã quý hóa lắm rồi.
Ít nhất trong ta vẫn còn cái gì của ta.

Chúng ta đã vượt qua khói tai họa c ủ a
Công Sản là một điều may mắn. Nhưng bên
cạnh đó ta lại phải đương đầu với 1 thảm
hỏa mới to lớn, gấp mấy lần, đó là cái xã
hội đầy cảm động của bao thứ vật chất này.
Công Sản có thể giết chết phần thể xác
của ta nhưng không thể nào làm sạch được
những gì trong tâm hồn ta. Nhưng nh g cái
chung quanh ta hiện nay, ngày một n g ày
hai nó sẽ gầm nhầm thật êm dịu và ngọt
ngào cả linh hồn nenh mà mình không hay
Thứ nghĩ nêu ngày nào đó mình trở về Lại
Việt Nam với tinh trạng đổi nghèo n h ư
hiện nay thì liệu mình sống nổi không?
Phải để phòng!

Nếu hình ảnh đau khổ của quê hương mìn
là hình ảnh một con người không cóm ăn
áo mặc, không có c đ tiếng nói; thì người
lại hình ảnh một con người của xã hội Âu
Châu ngày nay là hình ảnh của những con
người hấp tấp với vã, chời với chạy theo
những đồ vật máy móc, sơ hãi sự t r ô ng
rỗng hiu quanh và sơ hãi cả chính mình.
Rồi lại c đ lập đầy nô bằng Video, bằng
nhạc Disco, bằng những cú chạy xe t h ực
mạng với những chiếc xe thời trang, bằng
bia rượu vân vân và vân vân. Rết rồi lâm
phụng tiền ây chính là mìn, Đã có những
đồng bào mìn ở trong số người đó. Buồn
thay!

Người lại ở thái cực khác cũng có người
muốn tu, nhưng có lẽ chẳng thoát ra cái nô
lệ của bao nhiêu thứ phuông tiện c h ung
quanh nên lại muốn tu theo lối cấp t ố c
như Computer: bấm một cái nút t m linh là
có thể bay vút lên không như kiêu p h im
Kungfu. Thật là vạn sự nan giải, bất khả t
nghi.

Ai bây giờ rồi cũng phải đi làm, hoặc đi
học, hoặc lý do này nọ mà bận rộn với công
việc của mìn. Ngày c đ chùa cũng thay lu
bu nhiêu công việc mới lạ ch ứ không thông
đong từ tại như ngày xưa ở Việt Nam. Bởi
vậy phải có phuông pháp thích nghi, t h i
mới mong tìm được phép lá.

Thứ bắt buộc như người ãi câu ngày xưa,
đời Tân bên Tàu, c đ yui chân bước đèn bên
Võ Lăng thì mới biết thế giới thần tiên
của đám dân tránh nạn bạo Tân ngàn năm về
trước, họ sống không liên lạc g i với thế
giới bên ngoài; như hai câu thơ của Thủ Đô
Sĩ Huệ Trung:

Đi !

Nhược giả bắt nhân mê dịch ngạn
Hổ vi dắc đáo Võ Lăng khê ?

Trúc Thiên dịch :

Oi !

Già chăng mê theo bờ lau lách
Làm sao đến được bên Võ Lăng
Bờ lau lách bây giờ thì tràn khắp.Cứ bước
vào thử xem sao.

PHÉP LA LÀ ĐI TRÊN MẶT ĐẤT :

Có thể do những thói quen phát xuất từ những nhu cầu vật chất chung quanh đã làm chúng ta có khi quên mất cả chính mình . Đó là điều đau đớn không gì bằng ! Cũng có thể chúng ta đã để niềm tin của chúng ta phiêu lưu vượt khỏi cả trí tuồng thường của chúng ta! Chúng ta đã đánh mất tất cả những gì từ đời sống,nhân cách và cả Phật-trong-chúng-ta. Đức Phật đã từng dạy: "Kẻ nào nhân ngay lời ta nói không suy xét túc,là kẻ hùy báng ta.Các người phải tự thắp đuốc lên mà ái". Chúng ta đã quá tham lam,không tìm tòi iđạo Phật bằng thái độ của kẻ muốn cầu đạo giải thoát,mà bằng thái độ của kẻ mưu ôn chiêm hulu đạo Phật. Sẽ không có gì cản trở đạo Phật để chúng ta chiêm hulu.Sau 49 năm thong dong đây đó thuyết pháp đồ sanh ; Đức Phật đã nói: Ta chưa từng nói một lời nào.

Hãy trở về với Phật-trong-chúng-ta.

"Anh đi những bước đi vững chãi trên con đường đất đỏ hai bên cỏ xanh và khởi CHÂN NIỀM trong trái anh, ý thức được là mình đang đi trên con đường đó, cogn đường dẫn tới làng.Anh tập trung ý tưởng vào đôi tuồng quán chiếu duy nhất ấy:tôi đang đi trên con đường đầu làng.Trời tanh hoặc trời mưa, đường khô hay đường lầy lội anh cũng duy trì chánh niệm.Có người niệm Phật như một cái máy trong lúc tâm ý đi phiêu lưu xa thực tại ngoài ngàn dặm.Tôi nghĩ niệm Phật như thế còn tệ hơn là không niệm Phật..."

... Người ta thường nghĩ rằng đi trên mặt nước hay đi trên than hồng là thực hành phép lạ.Tôi nghĩ phép lạ không phải là đi trên mặt nước hay đi trên than hồng mà là đi trên MẶT ĐẤT.Hàng ngày ta thực hiện phép lạ mà ta thường không hay biết ..."
(trang 19)

Chỉ đơn giản như thế!

Trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh.
Phải cùng nhau đánh thức Phật tánh trong chúng ta để cùng vui trong niềm vui của đạo giải thoát.Đừng cầu mong những phép

lá kinh thiêng động địa của bọn làm trào thuât.

BỐI THẾ RUÀ CHÉN CŨNG LÀ ĐAO :

Ta cũng gặp trong tác phẩm này anh chàng Steve mà có lần tác giả có nói tới trong "Nếu về của 9". Câu chuyện như sau: Steve với hai đứa con là Mickey và Zoë . Từ khi cặp vợ chồng Steve-Marie có thêm cháu Zoë thì cô họa sĩ Marie phải buông bút vì cứ phải luôn luôn xoay hoay cho úa bé.Lو đến đó nữa đêm giật mình thức giấc và vấp quá mệt nên bảo Steve đến xem chung thư Zoë còn thở không.Nhiều khi quai Steve nói: "thì mới một giờ tết đây nó đang thở mà! Không lý do gì bâay giờ nó hết thở".Rồi do những thúc bâay bức thiết của cuộc sống: phải chia thì giờ đến số, chơi với con, giúp vợ việc nhà Steve đã tìm ra phuông pháp cho mình: "Những bây giờ tôi không còn chia thì giờ như vậy nữa.Tôi lâay luôn thì giờ của Marie và của Mickey làm thì giờ của tết i.Khi tôi học bài chung với Mickey tôi không còn có ý niệm: Đây là thì giờ tôi dành cho Mickey,sau khi xong việc này tôi mới thật có thì giờ cho tôi.Trái lại tôi tìm cách sống cho tôi trong khi học bài với Mickey.Tôi chia sẽ sự có mặt của nó.Tôi tìm được hứng thú trong khi học bài với nó,và như thế là thì giờ CHO NÓ trở thành thì giờ CỦA TÔI.Đối với Marie,cũng vậy : Bất ngờ tự nhiên tôi có VỐ SỐ THI GIỚI CHO TÔI".
(trang 11)

Đó là câu chuyện về một người Tây phương không phải là Phật tử ở cái xứ ngựa xênh như nước áo quần như ném này.Tác giả viết là đã kể câu chuyện trên trong một buổi giảng kinh Quán Niệm và muôn nói là ta cũng có thể học Phật pháp ở cả những ngã không phải là Phật tử:

"Tôi nhớ lại câu nói quen thuộc trang Phật giáo Đại Thừa: Phật pháp tức là thế gian phap/phuông pháp của Phật cũng là phuông pháp của cuộc sống và Phật pháp tại thế gian,bất ly thế gian phap/phuông pháp của Phật áp dụng trong cuộc sống không tách rời sự thực tinh của cuộc sống).Vậy ta có thể nói: Phuông pháp của kinh Quán Niệm cũng dính líu với sự thực tinh của Steve,phải không?"
(trang 13)

Đọc giả chúng ta có thể đọc ở phần sau của tác phẩm Kinh Quán Niệm và đối chiếu

với hành động của Steve. Ví dụ đoạn: "...khi đi tới hoặc đi lui, hành giả cõi chiêu dụng ý thực sáng tỏ của mình về sự đi tới đi lui ấy; khi nhìn trước, nhìn sau, cùi xuống, vươn lên, hành giả cũng chiêu dụng ý thực sáng tỏ ấy; khi mặc áo, mang bát, hành giả..." (trang 90)

Với với cá nhân tôi, là một người đọc, tôi càng tâm đắc hơn câu chuyên của anh chàng người Mỹ Jim Forest và cái thuyết rủa chén này.

"Mùa Đông năm kia Jim qua đây chơi. Tôi i thường hay rửa bát sau khi ăn cơm, xong trước khi lên ngôi uống trà. Một tối Jim đòi, rửa bát. Tôi nói: rửa thì rửa, nhỉ phải BIẾT CÁCH rửa. Jim nói: bộ thày nói t ô i không biết cách rửa chén sao. Tôi nói: có hai cách rửa chén, cách thứ nhất là rửa để cho xong, cách thứ hai là rửa không phai là để cho xong. Jim thích quá nói: tôi sẽ chọn cách thứ hai, rửa để mà rửa thôi. Từ đây Jim hay dành rửa chén. Tôi trao" trách nhiệm" cho anh ta trong cả tuần. Sau đó về xú, anh đã tuyên truyền chủ nghĩa "rửa bát để mà rửa bát" trong nhiều bài báo. Anh đã tuyên truyền nhiều quá, ngay cả trong già đình nữa khiến Laura cướp báp anh: ở dưới bếp chỉ còn chén bát sạch, nếu anh thích thì sao anh không xuống đem chén bát sạch ra mà rửa lại một lần nữa đi?" (tr. 14)



Tôi - người viết bài này - không có may mắn, đọc được mấy bài báo của anh Jim. Cũng chẳng may gặp cuốn "Phép lạ của sự tĩnh thức" này quá trễ. Mà nếu trước đây có gặp thì chưa chắc tôi đã "thâm" được bài học này, nếu không có thời gian (dù rất ngắn) ở tại chùa Viên Giác. Bếp chùa thì nhỏ, mà lúc nào cũng đầy chén bát... đỡ. Từ 5 giờ sáng đã thấy mặt nó rồi. Lúc đầu thì tôi cũng hơi bức bối. Nhưng nhìn lại n仇恨 người chung quanh như bác B., bác N., cô P và những người khác nữa vẫn làm hoài, có khi còn nhiều gấp bao nhiêu lần mà cũng vẫn vui vẻ cả. Tôi nghĩ, mình không làm thi

những người khác cũng làm và vui vẻ làm, chùa vẫn tập nập đông người lui tới, vẫn cứ trơ gan cùng tuệ nguyệt, có sao đâu. Mộ Phật, té ra tôi đã có cơ duyên ở gần nhũng bậc tôn túc của Dao... rủa chén mà tôi có mặt cũng như mù nên chẳng hay biết. Giật mình! Đến bây giờ tôi vẫn cứ thầm n g hỉ mãi, phải chẳng chính họ đã thông t r iết được tinh thần Kinh Quán Niệm: khi r ủ a bát mà ý thức được rõ ràng sự kiện chính mình đang rửa bát. Phải chẳng chính họ là những người ý thức được phép lạ trên tất cả những phép lạ: i trên mặt đất?

Cái ma chướng nào trước đây cú bám m ã i lây chúng ta. Chúng ta đã vê cuộc đời trg những chiếc khung bát khổ thẳng vượt, chđg ta đã bày ra những định kiến và cù k h ủ, khu ôm lây nó. Cứ coi Lục Tổ Huệ Năng chỉ bùa cùi và bùa cùi năm này tháng nọ madda đến ngô.

Từ bên mè đến cửa tinh không thể nào đem ý niệm hình học để do, cũng không thể dùg đơn vị thời gian mà lưỡng được. Cuộc sống vẫn trôi qua như ngon đèn bách lấp, có lúc sẽ tàn. Không Tự đến cuối cuộc đời m i nh cũng đã nói: Trời chảy mãi đêm ngày không ngừng nghỉ như thế này ư! (thế giờ nhưu phủ, bát xá trú đại); và chính Ngài cũng đã phủ nhận tất cả những gì Ngài đã nói. Trg, cuốn Nho Giáo của Trần Trọng Kim có k è câu chuyện (tr. 101):

Ngài [Không Tự] bảo thày Tự Công rằng: "Vì dục vô ngôn" (ta muôn không nói).

Thày Tự Công thưa: "Tự như bất ngôn, tắc tiêu từ hà thuật yến" (nếu Phu Tự khg nói thì để tự biết nói vào đâu?).

Ngài nói rằng: "Thiên hà ngôn tai! T ú thời hành yên, bách vật sinh yên. Thiên hà ngôn tai!" (Trời có nói gì đâu! Bốn m ù a chuyên vận, trăm vật sinh nở. Trời có nói gì đâu?)

Trời đất vạn vật vẫn xoay vẫn. Đường t u rộng mở cả tâm van bón ngàn pháp môn, nhìu tưu chung vẫn từ cái "Tâm Phật Phật tâm" của con người, hay như tác giả đã nói ở trên: "Phật pháp tại thời gian, bất ly thời gian giác". Kể cả chuyên rửa chén cũng vậy.

...

LỜI THÚA CUỐI :

Tác giả cuốn sách - Thượng Tọa Nhất Hạnh - là người mà hầu như người Việt nào cũng có lần nghe tên. Thời những tôi có lục tìm trong nhiều tài liệu về tiểu sử tác giả thì tuyệt nhiên chưa tìm thấy một t à i

liệu nào. Theo chô chúng tôi biết thì tác giả là người đã sáng lập Viện Cao Đẳng Phật Học (sau này là Đại Học Văn Hậu), sáng lập Phong Trào Thanh Niên Phụng Sứ Xã Hội, là giáo sư đại học của nhiều đại học tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Hòa Lan. Tác giả có mặt trong mọi lãnh vực: văn hóa, xã hội, tôn giáo. Tác giả đã cho xuất bản nhiều tác phẩm (có lẽ lên đến hàng mươi chục tác phẩm) dù mọi đề tài từ Triết học, Phật học, Xã hội học v.v... đến văn học, thi ca.

Theo suy nghĩ cá nhân tôi, có lẽ tác phẩm của Nhất Hạnh là tác phẩm được dịch nhiều nhất ra nhiều loại ngoại ngữ khác nhau (không có cù liệu chính xác).
Riêng cuốn PHÉP LÀ CỦA SỰ TÌNH THỰC, CẨM NANG TƯ THIỀN DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI TRẺ CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG đã được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Hòa Lan, Thái và tiếng Đức. Bản tiếng Đức đang in trên báo Viễn Giác do Hermann Schwiebe dịch với tựa đề: Das Wunder, wach zu sein; ein Meditationshandbuch.

Sách dày 116 trang. Gồm 3 phần chính. Phần đầu như thể loại tùy bút gồm nhiều tiêu đề nhỏ, ví dụ như Lãnh hòa bình và i mươi quýt, Hãy là nụ cười, Du ngoạn trên hang đợt sóng sanh tử v.v... (gồm 19 tiêu đề). Phần hai là ba mươi một bài thực tập về quán niệm, và phần cuối là Trích kinh lục.

Tác phẩm viết thật nhẹ nhàng. Có khi như một lời tâm tình, có khi là một mẩu chuyện nhỏ, có khi sắc bén như chiếc dao nhanh vạch tan bức màn vô minh của chúng ta. Ngày đọc, nhân thấy rải rác ở cùng khắp, tách các phần trái và hành kết chất với nhau như một thể đồng nhất.

Tác phẩm đưa ta về con đường sáng tạo: sáng-tạo-lại một thế giới mới trong chính cái thế giới của chính chúng ta; đặc biệt là đối với những người trẻ. Ở đó ta có thể tìm thấy mỗi dòng mỗi chữ là một mảnh đời mỗi mảnh đời thoại là một công án Tự Lực của thời đại hôm nay.

Về kết thúc (vì không biết nói đến ba giờ thi mới hết), chúng tôi xin trích bài thơ Sinh Tú của tác giả (theo Thủ Tôn Dãu Chân Trên Cát). Theo tác giả cuốn TTTDCTC, thì bài thơ này được viết trong một buổi họp về tôn giáo ở Tịch Lan năm 1974, vì các đại biểu và các lãnh tụ tôn giáo cũ phát biểu lý thuyết quá nên Thượng Tọa ngồi làm bài thơ như sau:

Sinh Tú

Sinh sinh, sinh tú sinh
tú sinh sinh sinh tú
tú sinh sinh, sinh tú
tú sinh tú, sinh sinh.

Được dịch nghĩa tiếng Việt như sau:

Tù bao nhiêu đời rồi (sinh sinh) sinh tuâa phát sinh (sinh tú sinh).
Sinh tú này (tú sinh) kéo theo sự phát sinh (sinh) của sinh tú khác (tú sinh).
Khi quan niệm về sinh tú phát sinh (tú sinh sinh) thì đó là sinh tú (sinh tú).
Và khi quan niệm về sinh tú mất (tú sinh tú) thì sự sống chân thực mới phát sinh ra (sinh sinh).

Bài thơ 4 câu, chỉ vần ven 2 chữ sinh và tú. Đáng suy ngẫm lắm thay...

Nhất Hạnh - Phép là của sự tình thực, cẩm nang tư Thiền dành cho những người trẻ hoạt động. Pháp, Lã Bối, 1976.

Tiếp theo trang 69

3). Sự vật không phải do tạo hóa, tự nhiên hay vô nhân mà có ra, trái lại sự vật đều do nhân duyên sanh khởi, tồn tại và biến diệt.

4). Tóm lại, khi đã thấy rõ sự thật của sự vật là vô thường (thời gian) vô ngã (không gian) thì có thể trừ bỏ được vọng tam tham trước; hiểu rõ những nghiệp nhân cần bản tạo thành sinh mạng và sự biến đổi của sinh mạng, thì có thể chuyên đổi để dứt nghiệp qua xâu xa trở thành tốt đẹp; và khi đã nhận rõ sự vật chỉ là biến trạng của nhân duyên không phải do tạo hóa v.v... dung nê, thì có thể cải tạo được cuộc đời đầy khổ đau trở thành an vui tự tại.

Là Phật tử đối với Giáo pháp 12 nhanh duyên này, chúng ta cần phải nghiên cứu, quan sát và chuyên tâm tu tập, đồng thời khuyến khích mọi người nghiên cứu, quan sát và tu tập như mình, để cùng đắc thoát ly sự sống chết luân hồi và đắc giải thoát an vui.

(còn tiếp)

th



TRUNG TÂM V.H.P.G.V.N

TRUNG, đại, tiêu, thừa ba pháp môn
TÂM qui thâu đạt đại càn khôn
VĂN tài đạo mâu soi tánh Phật
HOA ra pháp diệu rọi tâm không
PHẬT tâm bồn tánh tìm chốn ngã
GIAO lộ tùy duyên thoát sắc không
VIỆT kiêu xa xú duy trì đạo
NAM bang chờ đợi Hội Mây Rồng.

* HÀ PHƯỚC THÁO

NGÀY KẾT HẠ

Mây lanh lấp lánh trăng sao
Mỗi duyên thi tứ ngát ngào đom bông
Phú xuân triều mộng tinh phong
Đành xin lỗi hẹn ta lòng Thi Nhân
Nam Giao kết hạ tâm chân
Lần theo ánh đạo vượt tầng biên khơi
Liên hoa khoe sắc tuyệt vời
Tịnh Tâm trăm đóa đón mồi cõi nhân
Bút đào ta bạn đồng song
Hột thơ vắng bóng gieo vần thư tha.
Sen ta Mai thay đã mây lanh
Vườn thơ lỗi hẹn với Thi nhân
Minh niêm dự lễ Tam Thiên hiệu
Khai hạ vào đàm Ngũ Bách xuân.

* CHUNG ANH
Saigon 1962

BÀI KỆ LÂN CHUỒI TRÀNG 108 QUÀ

Quả trước đức Phật Thích Ca
Ô đâu thương đánh độ hoài ai ai
Bảy quả là thất Như Lai
Tương niệm tiếp dãm mọi loài mọi phương
Tâm quả là Bát Kim Cương
Bốn quả Bồ Tát ngày thường độ ta
Sáu quả là Lục Ba La
Tứ bì hỷ xã ây là thiên lương
Bốn quả là Tứ Thiên Vương
Ba mươi ba quả Thiên Đường chư Thiên
Mười lăm quả chư Địa Tiên
Thập bát Địa ngục cứu miên trầm luân
Tám quả độ bát nan thân
Một quả Thiên Địa trọng ân thay là
Một quả Long thần hộ ta
Hai quả cha mẹ sinh ra thân này
Năm quả năm Phật tòa đây
Mười quả chư Phật ở rày mươi phương
Một trăm tam quả rõ ràng
Năm ngôi ái áng, niệm thường niệm lâu
Trong kinh Phật dạy rất mâu
Hết tin đạo Phật thân sau được toàn.

* CHUNG ANH sưu tầm

HU KHÔNG

* THUY KIM (Ravensburg)
Đỉnh cao, lũng thấp, lùi phiến
Trên cao ta đứng như miên hư không
Hòn trời theo gió mênh mông
Tím ngôi tinh Đâu phiêu bồng trời sương
Tháng Tư đèn vạn tang thường
Những năm lưu lạc tha hương ê chề
Dư âm vang vọng mồi mè
Núi nghiêng nghiêng dựng hòn quê nghẹn lời
Nhìn theo chiếc lá tàn rơi
Lạ người, lạ cảnh, mù khói mệt mènh
Biển đông giông bão hải trình
Vực sâu nồng rung ân tình với ta
Thế gian trong cõi ta bà
Hư hư, thực thực, như là trong mơ
Gió ơi! xin gọi vẫn thơ
Quê nghèo cõi quốc hoang sơ tiêu điều
Tâm thân cõi tịch liêu
Nghe trong vũ trụ những chiều Đông Sơ
Gâm suy tuệ gác đèn bờ
Trong tâm hạnh ngộ huyền cơ nhiệm mâu
Thế gian là cuộc bê đầu
Lợi danh, cat bụi, công hâu còn không?
Ngàn xưa cái kiếp phiêu bồng
Ngàn sau thoát kiếp hư không trở về.

GIA CHÁNH CHAY

MINH LOAN phụ trách

Canh khoai mỏ

A. VẬT LIỆU: 1 củ khoai mỏ loại trắng
1 miếng tàu hủ tươi
200 g chả lụa
1 lá tàu hủ ky
1 cây poireau
1 ít rau om, ngò gai

GIA VI: : đường, muối, bột ngọt, tiêu, dầu ăn.

B. CÁCH LÀM: Tàu hủ b López nhỏ, poireau xắt nhuyễn. Cho dầu ăn vào chảo đợi nóng, doan dê poireau vào khuỷu vàng xong cho tàu hủ vào chà với một chút màu gạch tôm, gia vị đường, muối, bột ngọt, tiêu cho vừa ăn (gia làm tôm hầm). Tàu hủ ky chiên vàng bết miếng. Bắc một nồi nước hòn một lít nêm sô đường, muối, bột ngọt. Khoai mỏ gọt vỏ, rửa sạch nạo bằng dao hay muỗng cึง dứt điểm. Nước sối, lấy muỗng cà phê mức từng cucharada vào nồi, phần còn lại một ít thì cho luôn vào nồi quậy đều tay. Khoai vừa chín tới, cho tàu hủ chà ban nãy với tàu hủ ky chiên, nêm nếm lại cho vừa ăn, hơ lửa riu-riu. Chả lụa xắt miếng bằng hai lòng tay. Ngò gai, rau om rửa sạch xắt nhuyễn. Xong mức khoai mỏ ra tô sấp lên mặt canh nấm bày miếng chả lụa, bên trên nêm một chút rau om, ngò gai, và sau cùng rắc lên một chút tiêu cho thơm.



Tàu hú kho

A. VẬT LIỆU: 1 miếng tàu hú tươi
1 cây poireau
1 trái ớt chín
1 muỗng cà phê nước màu
2 muỗng súp nước tương (Maggi)

GIA VI: : đường, muối, bột ngọt, tiêu, dầu ăn.

B. CÁCH LÀM: Tàu hú xắt từng miếng dày hòn 1 cm, khứa xéo sớ trên mặt. Poireau 1/2 y phần trắng đậm nhuyễn, với ớt già và đường muối, bột ngọt, tiêu, nước màu, nước tẩm ướp vào tàu hú doan dê hai muỗi phút cho thâm. Bắc chảo nóng cho vào 4,5 muỗng súp dầu ăn doan cho tàu hú vào chiên sơ hai mặt xong vớt ra. Phần dầu còn lại tẩm ướp chảo, cho poireau vào khuỷu vàng kê chophần nước ướp tàu hú còn lại, tiếp đến tàu hủ vào kho chung, ban dầu lửa to, sau bớt lại còn riu riu. Gia vị cho vừa mặn ngọt. Xong mức ra đĩa rắc lên một chút tiêu. Món này ăn với cơm nóng và rau, giá (hoặc rau, cải luộc) rất ngon theo khẩu vị nhà quê.

(Kỳ tết : "GỎI CUỐN")

Tin tức

- Sau Tết Nguyên Đán và Rằm Tháng Giêng Giáp Tý, theo lời mời của Hội Phật Giáo Quan Âm Montréal Canada, nên Đại Đức trú trì chùa Viên Giác Hannover đã đến làm lễ rằm Thượng Nguyên, thuyết pháp và hướng dẫn Quý Đạo Hữu cùng như quý Phật tử nơi đây về cách thức thực tập chuông mõ và giáo lý.

Niệm Phật Đường Quan Âm nhờ vào sự gộp công góp sức của bà con Phật tử, nên trong thời gian ngắn đã mua được một khu đất khang trang 50m x 30m tọa lạc tại Côte de Neige trị giá 50.000 Canada đô la. Nơi đây rất thuận tiện cho việc lui tới lễ bái, nguyện cầu của đồng bào Phật tử. Hội cũng đang kêu đầu thầu, tiến hành việc xây chùa và hy vọng với tiến trình này, Hội sẽ cử hành lễ an vị Phật chùa mới vào tháng 10 sắp đến.

- Trong thời gian lưu trú tại Canada, Đại Đức đã cùng với 40 Đạo Hữu và Phật tử thuộc Niệm Phật Đường Quan Âm đã hành hương đi Ottawa, thăm viếng và lễ Phật tại chùa Từ Ân.

Trước khi rời Montréal để đi Chicago, Đại Đức có ghé thăm chùa Liên Hoa và mạn đàm Phật sự với Hòa Thượng Thích Tâm Châu tại tịnh thất của Ngài.

- Đại Đức Thích Thiện Quang trú trì chùa Quang Minh tại Chicago cũng đang vận động xây dựng chùa Quang Minh ở địa điểm khác. Nhân chuyến viếng thăm chùa của Đại Đức cùn trú trì chùa Viên Giác, đã kêu gọi đồng bào Phật tử gộp công, sức vào Phật sự tết Giêng này, đã được đồng đảo đồng bào Phật tử nhiệt liệt hưởng ứng. Chùa Viên Giác tại Tây Đức cũng đã đóng góp vào quỹ xây dựng chùa này 1.000,000DM.

Vào ngày 6.03.84 Đại Đức trú trì đã về lại Hà Lan để sau đó về lại Tây Đức.

- Ngày 11.03.84 vừa qua tại Tịnh thất của Ni Cô Việu Hanh (Barntrup) có khoảng 70 đồng bào Phật tử từ khắp mọi nơi vẫn tập về để làm lễ cầu an, thực tập chuông mõ, nghe thuyết pháp và thường thức chuông tết Cảnh văn nghệ do các em oanh vũ và thanh triều niêm Phật tử thực hiện.

Nhân buổi lễ này Ni Cô Việu An cũng đã kêu gọi bà con Phật tử đóng góp vào việc xây dựng ngôi chùa Viên Giác trong tương lai. Mọi người đã hoan hỷ ủng hộ, tổng số tiền tài lén lên đến trên 4.000,000DM.

- Ngày 17.03.84 tại chùa Phật Giáo Đức Hamburg có khoảng 70 đồng bào Phật tử đến tham dự buổi lễ Phật đản kỷ. Trong giờ ở thuyết pháp, Đại Đức Thích Như Ý đã diễn giảng phần còn lại của lần trước về "Kiếp sống nhân sinh theo tinh thần Phật Giáo".

- Tại chùa Viên Giác Hannover có mỗi tháng 2 lần vào chủ nhật thứ nhất và chủ nhật thứ 3 đều có cử hành lễ cầu an, cầu siêu, sám hối v.v... Lần này nhằm ngày 16.2 âm lịch - tháng có nhiều lễ vía nhất trong năm, nên đã cử hành lễ vía Xuất Gia của Đức Phật thật trang nghiêm trọng thể. Sau lễ vía, Đại Đức trú trì chùa Viên Giác có giảng về ý nghĩa xuất gia của Đức Phật và chương trình chuyên công du Phật sự tại Canada cũng như Mỹ Quốc vừa qua cho đồng bào Phật tử tham dự lễ nghe. Hôm đó có khoảng 50 Phật tử về tham dự lễ.



- Một giới dân Sa Di và Tỳ Kheo được tổ chức tại chùa Hoa Nghiêm - Pháp - dưới sự chủ dân và dân đầu Hòa Thượng khai giới của Hòa Thượng Thích Trung Quán, đã được diễn ra vào ngày 25.3 vừa qua.

Đại Đức trú trì chùa Viên Giác cũng đã đến chùa Hoa Nghiêm và tham gia trong giờ di dân này.

- Ngày 31.3 và 1 tháng 4/84 vừa qua Ban Chấp Hành Hội Phật tử Tây Đức đã họp tại chùa Viên Giác nhằm kiểm điểm những hoạt động trong thời gian qua và hoạch định

chương trình làm việc cho những năm tới, đặc biệt là kỳ lễ Phật Đản sắp đến này.

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 1984

- Vào ngày 7.4.84 sẽ có buổi lễ Phật cho đồng bào Phật tử vùng Uelzen.
- Ngày 14.4.84 sẽ có buổi lễ Phật cho đồng bào Phật tử vùng Stuttgart và p h ụ cận do Trung Tâm Độc Lập tổ chức.
- Ngày 15.4.84 sẽ có lễ Phật cho đồng bào Phật tử vùng Sindelfingen.
- Cứ 3 tháng 1 lần tại Norddeich có buổi lễ Phật định kỳ cho đồng bào. Lần lễ Phật tới nhằm vào 3 giờ chiều ngày 28/4/84 Kính mong quý vị tham gia đồng ý.
- Bắt đầu tháng 5 cho đến giữa tháng 6/84 là mùa Phật Đản - nên chư Đại Đức Tăng Ni tại Đức sẽ tham dự một số địa phương sau:
 - Ngày 5.5/84 Lễ Phật Đản tại Đan Mạch.
 - Ngày 12.5/84 Lễ Phật Đản tại Niêm Phật Đường Khánh Hòa - Tây Đức.
 - Ngày 13.5/84 Lễ Phật Đản tại Na Uy.
 - Ngày 20.5/84 Lễ Phật Đản tại Niêm Phật Đường Quán Âm - Montréal - Canada.
 - Ngày 25,26 và 27/5/84 Lễ Phật Đản tại Hannover.

Tuồng cải lương nổi tiếng "Đường G ử ơ m Nguyễn Bá" sẽ do các nghệ sĩ tài danh sau đây trình diễn: Chí Tâm, Phương Thảo, Minh Tâm, Tài Lương, Mỹ Hòa, Ánh Tuyết, Ngọc Lulu, Hùng Tiên, Hoàng Tèo, phản nhạc đêm có Minh Thành, Thiệu Phong, Trần Ngọc Mỹ. Các kèn phụ có Duy Thắng và Hoàng Trọng. Giúp vào cửa sẽ có tại chùa trước 1 tuần đêm văn nghệ trình diễn. Quý vị ở xa có thể đặt vé trước. Giá vé đồng hạng 30 DM cho mỗi người vào cửa.

Trong 30 DM này được tính như sau:

- . 10 DM là trang trải tiền thù lao cho các nghệ sĩ và tiền phòng ôc.
- . 20 DM ứng hộ việc xây dựng ngôi chùa.
- và Quỹ vị nào tham gia trong 3 ngày lễ sẽ đóng thêm 20 DM lệ phí cho sự am thíc và ngủ nghỉ. Nếu chỉ tham gia một ngày sẽ đóng lệ phí 10 DM.

Để bảo đảm sự yên lặng trong khi lễ Phật và trong đêm cải lương mong quý vị ở

đó cũng như những Phật tử đang mang theo các cháu nhỏ dưới 10 tuổi. Vì hàng năm vẫn xảy ra những việc ngoài ý muốn của Ban Tổ chức. Kính mong quý vị thông cảm cho.

- Ngày 28.5.84 là ngày nhập hạ an cư. Năm nay, ngoài chư Đại Đức Tăng Ni tại Đức còn có Đại Đức Thích Nhứt Chơn và Đại Đức Thích Thiên Huệ từ chùa Khánh Anh c ũng sang nhập hạ an cư. Trong suốt thời gian an cư 3 tháng - cứ mỗi thứ bảy từ 9 giờ sáng đến sáng chủ nhật tại chùa đều có tổ chức lễ Thờ Bát Quan Trai cho các Phật tử tại gia. Hàng ngày tại chùa đều có nghi lễ quā đường, niêm Phật, kinh hành, ngồi thiền v.v... và cũng trong thời gian an cư này chư Đại Đức Tăng sẽ hướng dẫn quý vị Phật tử tại gia về nghi lễ, chuông mõ, giáo lý cũng như học hỏi những kinh nghiệm tu hành. Quý vị Phật tử tại gia nào muốn tham gia chương trình tu học trên, xin liên lạc với chùa từ nay cho đến ngày nhập hạ b àn g điện thoại để biết thêm chi tiết. Và từ ngày nhập hạ trở đi xin liên lạc bằng thư (Muốn rõ hơn về việc An Cư Kiết Hạ, xem bài "9 nghĩa việc an cư kiết hạ" có đăng trong số này).

- Ngày 2 và 3 tháng 6/84 Phật Đản tạ i Hòa Lan và Bordeaux.

- Ngày 9.6/84 lễ Phật Đản tại Lyon.

- Cuối cùng ngày 17.6/84 sẽ là lễ Phật Đản do chùa Khánh Anh Paris tổ chức.



THÔNG CÁO

* Đại lễ Phật Đản năm nay tại Hannover ngoài những chương trình thường lệ như mọi năm, có một số anh em thanh niên Phật tử trẻ dự định tổ chức một cuộc đấu bông bàn giao hữu vào ngày thứ bảy 26.5/1984; Vậy các cá nhân và các đoàn thể nào muốn tham gia cuộc đấu trên, xin có mặt trong ngày Đại lễ để tham dự.

* Trong thời gian qua quyển sách "Hướng dẫn khai thuế" do Ban Xã Hội Hội SV và KB Phật tử ân hành đã được bà con chiếu cố

rất nồng nhiệt.Ấn bản lần thứ nhất đã hé t. Xin quý vị nào cần,cô gặng đợi đến l ân tái bản vào cuối năm 84 và đầu 85.Kính mong quý vị thông cảm cho.

* Quyển sách "Cuộc đời của người Tăng Sĩ" do Thượng Tọa Thích Bảo Lạc và Đại đức Thích Như Diên biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Đức. Sách dày 350 trang, bìa in 4 màu, đẹp lộng lẫy. Do Bộ Nội Vụ Công Hòa Liên Bang Tây Đức tài trợ. Quý vị n ân muôn có sách trên,xin gửi thư và tem về chùa để gửi biếu, quý vị. Việc ứng hộ xin tùy hỷ.Số in chỉ 1.000 cuốn.Sau 3 tháng phát hành chỉ còn 400 cuốn.Vậy mong quý vị hãy liên lạc sớm để có sách - nhất là những người Phật tử Việt Nam muốn g iới thiệu Đạo Phật Việt cho người Đức,nên có quyển sách này.

* Quyển "Kiến Thức Căn Bản Phật Giáo" do Thượng Tọa Thích Bảo Lạc biên soạn - Phật Học Viện Quốc Tế tại Hoa Kỳ xuất bản năm 1983 1.000 cuốn. Đến đầu năm 84 đã hết và chùa Khánh Anh đã tái bản 1.500 cuốn, để đáp ứng nhu cầu học Phật của Phật tử. Sách dày hơn 500 trang.Giá tương ứng 20 DM.Sách có phát hành tại chùa K h Anh Anh và chùa Viên Giác.

* Quý xây dựng chùa Viên Giác cho ã ê n nay sau 7 tháng hoạt động của chùa cũng như của đồng bào Phật tử địa phương,kết quả tiền cúng dường và Hội Thiện lên ã ê n 135.000,00 DM.Trong số đó có viễn chinh tiền trước,có vị chùa,cho đến khi k h ết sẽ cúng dường.Mong rằng với công, đức to lớn này,kính mong quý vị Phật tử x a gần chiêu cõi cho,để Tây Đức chúng ta có được một ngôi chùa như ý nguyện.

GIẢI BÓNG BÀN THÂN HỮU MÙA PHẬT ĐẢN 2528

Trong những lần Đại Lễ Phật Đản và Vu Lan vừa qua, chúng tôi nhận thấy có n h ững khoảng thời khắc có thể tạo những s i nh hoạt nhỏ, ngoài chương trình Đại Lễ chính do đó những gian hàng thông tin, c h i ếu phim, tâ nan v.v... được thiết lập.

Tuy thế' cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của thanh thiếu niên về tham dự. Để những Anh Em trẻ, không có phân sự trong việc tổ chức có những sinh hoạt lành mạnh, chúng tôi sẽ tổ chức một giải bóng bàn "thân hữu" vào ngày thứ 7. (26.5.1984)

- Từ lúc 9.00 sáng đến 17.00 chiều, tại Jugendzentrum Linden.

- Giải này không có tiêu chuẩn quốc tế, vì phuơng tiện và hoàn cảnh có giới hạn. Mong tất cả các ban tre thông cảm chí có 3 bàn, phòng chật hẹp,...

- Thời ghi tên: han chót là ngày 1.05. 1984 (sau đó sẽ khóa sổ).

- Các người tranh giải sẽ tự ngồi chung với nhau vào ngày thứ bảy lúc 8.00 giờ sáng để thành lập ban trọng tài và chia trận đấu.

Ban tổ chức Đại Lễ sẽ cử người điều khiển và hướng dẫn, những người đã ghi tên không có mặt đúng lúc 8.00 giờ sẽ bị loại bỏ.

- Số đầu theo tiêu chuẩn vòng loại.

- Giải thưởng sẽ được phát tại chùa sau nghi lễ Phật Đản.

(Mọi chi tiết xin liên lạc qua điện thoại số 05131.95002)

Quảng cáo

Thứ bảy 12.5.84 16 giờ Thứ bảy 12.5.84

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ VĨ ĐẠI

với sự tham dự của ba đoàn vũ c h u y ên nghiệp Cam Bốt - Lào - Thái và nhiều ca sĩ tên tuổi Việt Nam - Lào - Trung Hoa : Chê Linh - Thành Mai - W. Vithavong - So Savoeun - Shine Mai Ly - Rasa Menaka In-Dradevi - Folklorique Lao.

Sau chương trình văn nghệ là phần dạ vũ do ban nhạc nổi tiếng tại Pháp GTI phụ trách.

STADTHALLE DÜSSELDORF

12. MAI 1984

Mua vé và mọi liên lạc :

NGUYỄN THANH HÀ Tel. 02151 754876
Bückerfeldstr. 14, 4150 Krefeld 1

Phuong danh qui Đạo Hữu Phật Tử ưng hộ

Bất thường

(Tính đến ngày 26 tháng 3 năm 1984)

PT Nguyễn Ngọc Đằng(Minden-Dützen)20DM.
Cầu siêu hồn linh Nguyễn thị Sâm PD
Hồng Trúc 50DM.ĐH Tô Mỹ Hanh 20DM.ĐH
Phạm văn Chuông 20DM.ĐH Lê thi Lan(Wun-
storff)20DM.ĐH Nguyễn văn Minh(Schwein-
furt)50DM.ĐH Nguyễn Ngọc Lan(München)50
DM.ĐH Chan Swee Ching(Nordenham)10DM.ĐH
Lok Peng Fong(")20DM.ĐH Huỳnh Thanh Tùng
(Uelzen)10DM.ĐH Huỳnh thị Thanh Thúy(")
10DM.ĐH Nguyễn thị Tư(Sindelfingen)30DM
ĐH Trần Phúc Hiền(")10DM.ĐH Nguyễn thị
Thanh Nhàn(Uelzen)20DM.ĐH Đỗ Tân Phát
(")20DM.ĐH Quách Hùng(Nordenham)20DM.ĐH
Lâm Đại Sanh(Nienburg)20DM.ĐH Đỗ thị Cúc
20DM.ĐH Nguyễn thị Việt Tâm(Düsseldorf)
20DM.ĐH Nguyễn văn Kiên(")30DM.PT
Ngô Bôn(Dörentrup)50DM.PT Nguyễn văn Xiêu
PD Thiện Thông 20DM.ĐH Đỗ văn Chánh(Uelzen)
20DM.ĐH Cam+Ngô(Berlin)50DM.ĐH Ký, Kinh
Chi(Helmstedt)20DM.ĐH Lâm Minh Đức(Fil-
derstadt)20DM.ĐH Phạm văn Dũng 20DM.ĐH
Nguyễn thị Teo(Düsseldorf)20DM.ĐH Đỗ Lê
Uyên(Sindelfingen)20DM.ĐH Trần Quang Lân
(Neuhausen)100DM.ĐH Lưu Cầm 20DM.ĐH
Đỗ Chánh Dân(Sindelfingen)20DM.ĐH Viên Kim
Huy(")70DM.ĐH Hélène Antony(D'seldorf)
50DM.ĐH Ngô văn Quốc(")50DM.ĐH Đặng văn
Danh(")20DM.ĐH Trần Kế Cường(Nordenham)
20DM.ĐH Nguyễn Ngọc Trụ(Seelze)10DM.ĐH
Nguyễn thị Lý(Göttingen)10DM.ĐH Lê thi
Tư(")10DM.ĐH Trần thi Bông(Norden)20DM.
ĐH Nguyễn Hữu Hanh(Uelzen)50DM.ĐH Phạm
Hồng Sáu(Lingen/Ems)50DM.ĐH Hồ A Sang
(Recklinghausen)25DM.ĐH Lâm Kim Liên(M'
gladbach)30DM.ĐH Hà thi Mai(")10DM.ĐH
Trần Bàn Vinh(Hildesheim)10DM.ĐH Âu Đức
Toàn(Braunschweig)20DM.ĐH Ngô văn Chi(D'
seldorf)20DM.ĐH Nguyễn thi Lan(Essen)50
DM.ĐH Trần văn Sáu(Uelzen)10DM.ĐH Thái
thi Thu(Hameln)10DM.ĐH Tạ Ngọc Phượng
(Hamburg)20DM.ĐH Nguyễn văn Minh(Braun-
schweig)10DM.ĐH Trần văn Sang(Dörentrup)
50DM.ĐH Liêu Mạnh(Helmstedt)10DM.ĐH
Trần Minh Châu(Wunstorf)5DM.ĐH Bình thi Toàn
Antony(D'seldorf)20DM.ĐH Hà Lê(M'glad-
bach)10DM.ĐH Lý Phước 20DM.ĐH Nguyễn v.
Nữ(Claustral-Zell)20DM.ĐH Trần V.Quang
(Barntrup)50DM.ĐH Huỳnh thi Mai(Uelzen)

20DM.ĐH Nguyễn Hữu Thiên(Braunschweig)20
DM.ĐH Nguyễn thị Hương(Minden)20DM.ĐH
Hữu Tảng Ngu Sơn(Stadthagen)20DM.ĐH Đỗ Lê
Uyên 20DM.ĐH Phan văn Quang(Hamburg)10DM
ĐH Phan Lê Minh(")10DM.ĐH Tảng Hồng Sương
(Bad Oldesloe)50DM.Fam.Karl+Gäi Bartos-
zezyck(Lüdenscheid)150DM.ĐH Lôi Cung Mạnh
20DM.ĐH Tảng Quốc Lương(Hannover)20DM.ĐH
Tảng Quốc Cố 20DM.ĐH Lý Vĩnh Cường 40DM.
ĐH Tô Tỷ 100DM.ĐH Huỳnh thị Khiêm(Hamburg)
30DM.ĐH Lê văn Hiên(D'seldorf)20DM.ĐH
Bùi Xuân Thảo(Baden-Baden)100DM.ĐH Phạm Quốc
Việt(Recklinghausen)50DM.ĐH Nguyễn Ngọc
Đảng(Minden)20DM.ĐH Phạm văn Phụng(Hil-
desheim)40DM.ĐH Dương Sang(Helmstedt) 20
DM.ĐH Nguyễn văn Nam(Braunschweig)30DM.
ĐH Trưởng Nam Hoa(Aachim)100DM.ĐH
Dương Cầm Mậu(Braunschweig)20DM.ĐH
Ngô Quế Chi (")40DM.ĐH Lý Chân Lợi(Salzbergen)50DM.
ĐH La Cù 50DM.ĐH Châu Ngọc Lan(Braunsch-
weig)50DM.GDP Tuệ Hoa(")100DM.ĐH
Châu v. Dương(Neustadt)10DM.ĐH Dương thi Bé Tú
(")10DM.ĐH Lý Vĩnh Cường(Alfeld)20DM.GDP
T Lê Quang Tường 30DM.ĐH Lê thi Kim Hoảng
(Büchesburg)30DM.ĐH Nguyễn văn Linh(Seel-
ze)50DM.ĐH Trần Duyệt Như(Braunschweig)
40DM.GDP Lê Đức Khiêm(Laatzen)50DM.ĐH
Thanh Nguyễn(Hannover)100DM.ĐH Chu Khu An
(Spring)50DM.PT Văn Công Tuân(Hannover)
300DM.ĐH Nguyễn Thanh Nhung(Dortmund) 20
DM.ĐH Lê Chảng(Düsseldorf)30DM.ĐH
Lương Nai(Aachim)30DM.ĐH Huỳnh Thiết Huê(Helm-
stedt)30DM.ĐH Lâm Cam(Braunschweig)10DM.
ĐH Giang Xâu(Salzburg-Ao)10DM.ĐH Lục Chân
Hung(Aachim)20DM.ĐH Tường Phượng + Nguyễn
văn Luận(Seelze)20DM.ĐH Nguyễn văn Hậu
(D'seldorf)20DM.ĐH Đỗ văn Lợi(")40DM.PT
Thi Văn(Kiel)hồi hồn linh thân
mẫu Lê thi Bông 200DM.ĐH Nguyễn Hữu Kiêm
(Sindelfingen)20DM.ĐH Nguyễn văn Phong
(Hildesheim)100DM.ĐH Phan Bình Minh(Dort-
mund)20DM.ĐH Dương thi Quy(Essen)20DM.ĐH
Chung Dinh(Schüttorf)50DM.ĐH Vũ Thành Tân
(Bühl-Baden)20DM.GDP Thái thi Sáu(Reutlin-
gen)10DM.ĐH Trần Tú Anh(")10DM.ĐH Lê Hiep
(")10DM.ĐH Nguyễn thi Tuýêt(")20DM.ĐH
Trần văn Huyền(")10DM.ĐH Võ thi Dương
Minh(")20DM.ĐH Trần Kim Thi(")10DM.ĐH
Hữu Phùng Phú(")10DM.ĐH Lê thi Xuân(")10DM.
ĐH P.thi Nhiêu(Tegelen-Hoa Lan)50 Guld.

ĐH Lữ Tố Nguyệt(Tegelen-Hoa Lan)25 Guld.
 ĐH Vương Thủy Lệ(Köln)30DM.Đao hưu Hổ Đạt
 (Pforzheim)50DM.ĐH Trần Huê(Oldenburg)20
 DM.ĐH Lưu Châu(Kiel)50DM.ĐH Võ thi Kiều
 Oanh(Suisse)62.26DM.ĐH Nguyễn Đức Hạnh
 (Oberhausen)20DM.ĐH Phan thi Bình Minh
 (Dortmund)20DM.ĐH Lê Phuốc Non(München)
 50DM.ĐH Cham Chân Tông(Ao)50DM.ĐH Nguyễn
 Danh Phuồng(Stuttgart)30DM.ĐH Hà Đức Vinh
 (Weißenburg)30DM.ĐH Nguyễn Luân(Bonn)50
 DM.ĐH Trần thi Diệu Hoa(Ravensburg)20DM.
 ĐH Tôn Thất Đinh(Berlin)50DM.ĐH Nguyễn
 thi Hạnh(Braunschweig)100DM.ĐH Trần Đạt
 Vinh(Hildesheim)40DM.ĐH Ngô Anh Mỹ 50DM.
 PT Diệu Hạnh(Paris)300FF.Cô Hồ Ngọc Hoa
 (Paris)100FF.ĐH Chung A Sang(Pforzheim)
 20DM.ĐH Đoàn văn Thới(")100DM.ĐH Nguyễn
 thi Tốt(TX-USA)60US.ĐH Huỳnh Phú Minh
 (Suisse)50Frs.ĐH Nguyễn Lệ Anh(Stade)20
 DM.ĐH Võ Đong Cường(Lichtenstein)20DM.
 ĐH Voòng Siu Khảm(Moers)50DM.ĐH Châu Tam
 Muội(")50DM.ĐH Lý Ất(Papenburg)50DM.
 ĐH Nguyễn văn Hào(Aachen)30DM.ĐH Nguyễn thi
 Long(Rheine)40DM.ĐH Phùng Kim Liên(Lar-
 vik Na Uy)100DM.ĐH Quách Hán Kiên (Dor-
 stien)50DM.ĐH Nguyễn Chồn(Chicago-USA)10
 US.ĐH Minh Nghiệp(")30US.ĐH Diệu Quang
 (")20US.ĐH Diệu Ngọc(")20US.ĐH Diệu Nhã
 20DM.ĐH Diệu Đạt 50DM.Hội PG Ottawa-Hull
 142Can.ĐH Thiện An và ĐH Chí Pháp 100Can.
 ĐH Trường Tôn Châu(Gießen)150DM.ĐH Đặng
 văn Khoa(Kiel)100DM.ĐH Phan Ngọc Anh(Ber-
 lin)30DM.ĐH Tăng Bích Phân(Lingen/Ems)50
 DM.ĐH Nguyễn văn Lý(Tennenbronn)50DM.ĐH
 Trung Hữu Lợi(Wittmund)60DM.ĐH Trần Duy
 Vinh(Bonn)200DM.ĐH Nguyễn Thanh Tùy (Reck-
 lingenhausen)100DM.ĐH Trần thi Tuy(Dort-
 mund)100DM.ĐH Nguyễn văn An(Viersen)30DM
 ĐH Trần Sang(Würzburg)50DM.ĐH Võ Đong Khanh
 Giang(Oberhausen)66DM.ĐH Lâm Hồng Nguyên
 (Aachen)30DM.ĐH Tô văn Phuốc(München)20
 DM.ĐH Huỳnh thi Mai Trâm 50DM.ĐH Thẩm Xây
 Vâ(Bochum)40DM.ĐH La Cửu 10DM.ĐH Chu Hoàng
 Kim Anh 20DM.ĐH Thái thi Thu(Hameln)20DM
 ĐH Lương Tuệ Hoa 200DM.ĐH Lương Mỹ Ngọc
 100DM.ĐH Lương Mỹ Nương 10DM.ĐH Lo Hing
 Pong và Lương Dũng 50DM.ĐH Phạm Hữu Phuoc
 (Burbach)20DM.ĐH Phạm Tùng(Braunschweig)
 20DM.PT Minh Không(Lausanne-Thuy Sĩ)100
 Frs.PT Đào Đinh Xuân(Hamburg)hồi hướng
 hướng linh Nguyễn văn Châu 200DM.ĐH Tiêu
 Phú Hùng và Gia đình(Idar-Oberstein)20DM
 ĐH Trịnh Văn và Gia đình(")20DM.ĐH Viên
 Á Nhì và Gia đình(Koblenz)20DM.ĐH Trịnh
 Minh Tài và Gia đình(Kastellaan)20DM.ĐH
 Nguyễn Hồng Kỳ(Marseille)100FF.ĐH Nguyễn

Thể Tâm(Paris)200Fr.ĐH Huệ Hòa(")200Fr.
 Gia đình ĐH Thành Trạch(Wuppertal) hồi
 hướng hướng linh thân mâu Trịnh Tuyết Anh
 650DM.ĐH Trịnh Mâu(Hamburg)20DM.ĐH Đào Hưu
 Chí(")20DM.ĐH Hà Ngọc Anh (Kalten-
 kirch)10DM.ĐH Quách Chí(Hamburg)10DM.ĐH
 Lý Vinh Lợi(")20DM.ĐH Phan Ngọc Lan(")20
 DM.ĐH Nguyễn thị Thủ Đồng(")20DM.ĐH Lương
 Ngọc Dân(")50DM.ĐH Ngô Thoai Bình(Bad I-
 burg)100DM.ĐH Nguyễn thị Nguyệt(Mannheim)
 30DM.ĐH Lê Hữu Khải(Tastrup-Đan Mạch)100
 kr.ĐM Nguyễn Khắc Cân(München)hồi hướng
 chư hướng linh quá vãng 300DM.ĐH Hữu Võ Đong
 Muội Muội và Chuyên Đàm(Stade)50DM.ĐH Hữu
 Phùng Nguyễn Nhi(")50DM.G.Đinh Lý Duy Bân
 (Landstuhl)40DM.ĐH Võ thi Lê(M'gladbach)
 20DM.ĐH Hoàng Tuân Dũng(München)100DM.ĐH
 Nguyễn văn Thi(Tennenbronn)50DM.Đông bão
 Phật tử Hamburg hồi hướng hướng linh Lâm
 Hai 400DM.Thầy Thích Phật Đạo(Pháp)100FF
 ĐH Phạm Nam Sơn và Đỗ Ngọc Hiên(NY-USA)
 30US.ĐH Trần thi Huỳnh Mai(Pforzheim)20
 DM.ĐH Diệu Bảo(Paris)100FF.ĐH Chí Hướng
 (")50FF.

Dịnh kỳ

ĐH Nguyễn văn Trực(Hannover)300DM/6 tháng
 ĐH Phạm Quốc Việt(Recklinghausen)50DM
 ĐH Nguyễn Thanh Tùy(")120DM/1-12/84.ĐH Hữu
 Nguyễn Bình Dương(Lünen)400DM/1-2/84.ĐH Hữu
 Grimahldhi(Paris)300FF/1-6/84.ĐH Đoàn thi
 Thanh Tú(")300DM/1-6/84.ĐH Lý Diệu Anh
 (Vechta)75DM/2-4/84.ĐH Đoàn thi Thanh Tú
 (Créteil-Pháp)300FF/1-6/84.Đao hưu Hồ Văn
 Nguyên(Paris)300FF/1-6/84.ĐH Hữu Grimahldhi
 (")300FF/1-6/84.ĐH Nguyễn Lực(")300FF/1-
 6/84.ĐH Tú Sánh(Aachen)240DM/1-12/84.ĐH
 Phạm Đăng Dung(Lindenberg/Allg.)50DM/3/
 84.ĐH Lâm Thành(Lingen/Ems)45DM/3-4-5/84
 ĐH Lý Diệu Anh(Vechta)25DM/3/84.ĐH Phạm
 Đăng Anh Tuân(Kassel)20DM/2/84.

Cung đường xây chùa

ĐH Vũ Quang Tú(Seelze)đợt 2/100DM.ĐH Ng.
 văn Linh(")150DM.ĐH Tô Mỹ Hạnh 1000DM.GĐ
 Trần Đinh Khải 50DM.ĐH Lâm Kim Liên (M'
 gladbach)50DM.ĐH Hà Lê(")50DM.ĐH Tạ Ngọc
 Hoa(Wedel)100DM.ĐH Lý Thanh Tân(Braunsch-
 weig)150DM.ĐH Lê văn Hiền(D'seldorf)100
 DM.ĐH Nguyễn Thanh Tùy(Recklinghausen)
 500DM.ĐH Lê Chánh(D'seldorf)200DM.Đao hưu
 Huỳnh Lê Minh(Neuss)50DM.ĐH Võ thi Bạch
 Tuyết(")50DM.ĐH Nguyễn văn Linh(Seelze)

150DM.ĐH Nguyễn thị Gioi(Neuss)30DM.ĐH Đỗ văn Lợi(D'seldorf)200DM.ĐH Lại thi Hiếu ("")100DM.ĐH Trần văn Út(Schramberg)100DM.ĐH Phù Kim Anh("")400DM.ĐH Hữu Vũ văn Hùng (Furtwangen)100M.ĐH Loan Wolfe(Wiesbaden) 50US.ĐH Nguyễn thị Tú Qui(St.Georgen)50DM.ĐH Nguyễn thị Suối và Trần thi Sô("")50DM.ĐH Nguyễn văn Tràng("")20DM.ĐH Nguyễn Ngọc Thành("")20DM.ĐH Triệu Viên Minh("")20DM.ĐH Trường thi Văn và Lưu thi Út("")20DM.ĐH Hữu Triệu Minh Chí("")20DM.ĐH Lê Thọ Hằng("")20 DM.ĐH Trường Quốc Việt("")30DM.ĐH Huỳnh Văn Hiếp("")100M.ĐH Đặng Ngọc Trần("")20DM.ĐH Hữu Lưu Minh("")20DM.ĐH Trinh Lệ Hướng("")20DM.ĐH Lâm Kiêm Huê("")20DM.ĐH Nguyễn Kỳ Sương ("")20DM.ĐH Phạm thi Lộc(Wilhelmshaven) 20 DM.ĐH Nguyễn thị Tho(Aachen)100DM.ĐH Phạm thi Nhiều(Tegelen-Hoa Lan)100Guld.ĐH Phạm thi Thủ Ông(")100Guld.ĐH Thái Grieves Diêu Tuồng(Virginia USA)80US.ĐH Hữu Nguyễn Chồn (Chicago-USA)10US.

GĐĐH Diệu Bích và ĐH Thị Pháp Huỳnh Phước Bằng 2.000,00Can.đô la.ĐH Nguyễn văn Chính 30Can.ĐH Nguyễn Quang Di 200Can.ĐH Trần Văn Hữu Long và Tâm Anh 300Can.ĐH Lê Văn Thu 150Can.ĐH Hồ Sĩ Dũng 20Can.ĐH Trần Thị Hướng 20Can.ĐH Huỳnh thị Tâm 10Can.Đao Hữu Diệu Bửu 20 Can.ĐH Đức Phước 10Can.ĐH Lê Văn Cỏ 20Can.ĐH Trần văn Đức 30Can.Đao Hữu Đăng Tân Nam 10Can.ĐH Lê Quang Minh 30Can.ĐH Tôn Nữ Tâm Giảng 50Can.ĐH Diệu Huệ 150 Can.ĐH Nguyễn Minh 10Can.ĐH Phạm thi Ngo 30Can.ĐH Huỳnh Ngọc Trọng 30Can.ĐH Hữu Định Xuân Thảo 50Can.và 20US.ĐH Mã thi Sang 30 Can.ĐH Nguyễn Bình Tuyên 80Can.ĐH Trần Nhã Nguyễn 10Can.ĐH Lý Lan Phượng 10Can.ĐH Hữu Trần Thị Hiệp 40Can.ĐH Lê Huy Nhâm 20Can.ĐH Phan Trọng Hảm 50Can.ĐH Lâm Xuân Quang 20Can.ĐH Lâm Tô Bông 10Can.ĐH Tôn Thất Xưng 100Can.ĐH Nguyễn Xuân Quang 50US và Niêm Phật Đường Quan Âm 500Can.

ĐH Nguyễn văn An(Viersen)20DM.ĐH Lý Huỳnh Dũng(Stuttgart)20DM.Ni Cô Diệu An và Ni Cô Diệu Hạnh(Barntrup)200DM.ĐH Trần Ngọc Thận PD Minh Hiếu("")100DM.ĐH Trinh Khả Hằng("") 100DM.ĐH Võng Hội(")50DM.ĐH Nguyễn Văn Phát(Hiddenhausen)50DM.Một Phật tử tại Badolynhausen 100DM.ĐH Nguyễn Văn Xem(Hid-denhause)40DM.ĐH Lê Cảnh Tú(Minden)50DM.ĐH Trí Minh và Hiền Ngọc(Hameln)200DM.ĐH Trinh Minh Tân và Diệu Bằng 200DM.Ấn danh 200DM.ĐH Nguyễn Hoàng Minh(Hiddenhausen) 200M.ĐH Nguyễn Thành Toàn(Barntrup)10DM.ĐH Trần Văn Quang PD Thiện Nguyên I.000DM.ĐH Nguyễn Văn Xiểu PD Thiện Thông 1.000DM

ĐH Huỳnh thị Vinh(Barntrup)50DM.ĐH Trần Văn Sáng(Dörentrup)600DM mỗi năm cho đến khi nào chưa cất xong.ĐH Phạm Xuân Phúc (Dörentrup)50DM.ĐH Nguyễn Hữu Tuân("")200 DM.Cu Động Cửu(Barntrup)100DM.ĐH Lê Văn Thành(Dörentrup)50DM.ĐH Nguyễn Văn Sôn (Dörentrup)mỗi tháng 10DM cho đến khi nào chưa cất xong. .GĐ Nguyễn Ngọc Đường và Đào thi Thu Thủy - Ngọc Đăng DM 500.ĐH Trịnh Mâu(Hamburg)400DM.ĐH Huỳnh Trường Sanh("")400DM.ĐH Hồng Phước(") 500 DM.ĐH Nguyễn Công Lợi(")400DM.ĐH Phan Bôn (")500DM.ĐH Trần Cho("")100DM.ĐH Đặng Hữu Hảo("")500DM.ĐH Lâm Đức(")500DM.ĐH Nguyễn Hữu Thi Mùng Chi(Oberhausen)200DM.ĐH Lê Hữu Khai(Tastrup-Đan Mạch)200Kronne.ĐH Hữu Tú Sánh(Aachen)60DM.Đông bào Phật từ vùng München 960DM.

Báo Viên Giác

PT Nguyễn Ngọc Đăng(Minden-Dützen)20DM .ĐH Nguyễn Văn Kiên(D'seldorf)20DM.Đao Hữu Hélène Antony("")20DM.ĐH Lâm Kim Liên (M'gladbach)20DM.ĐH Trần Thị Hiền(Clausthal) 20DM.ĐH Hà Lê(M'gladbach)10DM.ĐH Nguyễn Ngọc Đăng(Minden)20DM.ĐH Nguyễn Văn Lương (D'seldorf)20DM.ĐH Nguyễn Văn Sáu(Wilhelmshaven)30DM.ĐH Hà Kiến Hùng (Osnabrück)100DM.ĐH Lê Đức Khiêm(Laatzen)20DM.ĐH Nguyễn Thị Phượng Liên(Suisse)100FF .ĐH Đoàn Thị Thuận("")100FF.ĐH Vương Thùy Lê(Köln)17DM.ĐH Thái Grieves Diệu Tường (Virginia-USA)20US.ĐH Mã thi Kim Hỗn g (Nettetal)10DM.ĐH Diệu Hiếu(Chicago USA) 50US.ĐH Nguyễn Quang Di(Montréal-Canada) 20Can.GĐĐH Hồ Ngoc Tuân 20 đô ĐH Nguyễn X. Quang 30US.ĐH Nguyễn Văn An(Viersen)10DM.ĐH Thái Văn Châu(Paris)200Fr.Ấn danh(Bad-Iburg)100DM.ĐH Giang Lăng Hia(Hamburg)20 DM.ĐH Nguyễn Thị Hồng(Langenthal-Suisse) .ĐH Lê Hữu Thắng(Niefern Vorort)20DM.ĐH Hữu Huỳnh Lý(Aachen)20DM.ĐH Diệu Thuận(Paris) 300FrF.ĐH Phạm Thị Nghệ(CA USA)10US.

Mọi sự cung đường, ủng hộ, Quý vị có thể gửi thẳng về chùa trong bao thư hoặc qua 1 trong 2 số Konto của ngân hàng Deutscher Bank Hannover như sau:Chùa Viên Giác Konto Nr.8650228. BLZ 250 700 70.Hoặc số Konto Công.d.Verein.Vietn.Buddh.Kirche e. V. 865 74 70. BLZ 250 700 70.

Xin thành thực cảm ơn quý vị.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2528 NĂM TẠI HANNOVER ĐƯỢC TỔ CHỨC TỪ NGÀY
25.-27 THÁNG 5 NĂM 1984**

Thứ sáu ngày 25-5-1984:

- | | |
|-------|--|
| 15:00 | Các Ban Văn Nghệ, Ban Trai Soạn tập trung tại Jugendzentrum Hannover Badenstedterstr. 41. Tel. 0511-445 835 và tại chùa Viên Giác, Eichelkampstr. 35A, 3000 Hannover 81. Tel. 0511-864638. |
| 18:00 | Cốm tối |
| 20:00 | - Họp Ban Tổ Chức tại Jugendzentrum
- Thuyết pháp tại chùa Viên Giác do Thượng Tọa Thích Minh Tâm dì ễn giảng và xem phim Việt Nam. |
| 24:00 | Chí tịnh |

Thứ bảy ngày 26-5-1984:

- | | |
|-------|---|
| 07:00 | Công phu tại chùa |
| 08:00 | Điểm tâm |
| 09:00 | Các Phái Đoàn về tham dự Đại Lễ tại Jugendzentrum và tại chùa |
| 10:00 | - Lễ cầu an, thuyết pháp và lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa. (Quy vị nào xin Quy Y Tam Bảo, xin có mặt vào giờ này) |
| 12:00 | - Ban Chấp Hành Hội Phật Tử họp tại Jugendzentrum
- Ngõ trại, và lễ tiên linh chiếu hương linh qua vãng thơ tại chùa. |
| 14:00 | - Thuyết pháp tại chùa do Thượng Tọa Thích Minh Tâm và chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức thuyết giảng; |
| 15:30 | - Diễn giảng tại Jugendzentrum do Đại Đức Thích Như Diên đảm trách. |
| 17:00 | - Tông đợt tại rạp hát Aegi
- Cốm tối |
| 19:00 | - Di chuyển sang rạp hát Theater am Aegi
Đêm văn nghệ mừng Phật Đản 2528 năm do sự đóng góp của Ban Văn Nghệ Hội Phật Tử Tây Đức và Đoàn cải lùng Năm Châu đến từ Paris cùng các nghệ sĩ lùng danh trình diễn trong vở tuồng "ĐƯỜNG GIƯỜM YÊN BÁ", với nhiều tiết mục cảm động trong tinh thần đạo, do các nghệ sĩ sau đây thực hiện: CHI TÂM, PHƯƠNG THANH, MINH TÂM, TÀI LƯƠNG, MỸ HÒA, Á NH HUYỆT, NGỌC LƯU, HÙNG TIỀN, HOÀNG TẾO, và Ban nhạc đêm gồm có: MINH THANH THIỀU PHONG, TRẦN NGỌC MỸ. Các kèn phụ như: DUY THẮNG, HOÀNG TRỌNG..... |
| 21:00 | Nohi giải lao |
| 23:30 | Đêm Văn Nghệ chấm dứt. |

Chủ nhật ngày 27-5-1984:

- | | |
|-------|---|
| 07:00 | Công phu tại chùa |
| 08:00 | Điểm tâm |
| 09:00 | Di chuyển từ Jugendzentrum về chùa |
| 10:00 | - Cử hành Đại Lễ Phật Đản chính thức dưới sự chứng minh Đạo Sư của Hòa Thượng Thích Trung Quán viện chủ chùa Hoa Nghiêm tại Pháp và chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni |
| 12:00 | - Tụng kinh mừng Khánh Đản |
| 15:00 | - Cảm niệm ngày Đại Lễ |
| 16:00 | Lễ cúng dâng trai Tăng, dâng tú vật dụng. |
| | Thi thực cỗ hồn |
| | Hoàn mâm |



MỪNG NGÀY PHẬT ĐÀN

HOAN HỈ

Y MAI và ĐẶNG LÊ NGUYỄN

Ngày râm tháng tư sáng tươi về đây . Trời bình
Ngày râm tháng tư chúng ta mừng vui . Mừng hào
minh ngàn chim liu lo vốn cây . Ngày tràn gian vui
quang bừng soi sáng nói ngàn phuông. Mừng tràn gian u
đón Đức Phật Tứ Tôn . Trong nồng mai huynh hoảng mừng
tôi không còn đau thường. Bao chúng sanh vui mừng ngày....

ngày Đản Sanh . (Ngày) ...râm tháng tư . Nam
Mô Bôn Sú Thích Ca Phật Đà . Nam Mô Bôn
Mô chúng con kính xin lạy ngài . Nam Mô chúng
Sú Thích Ca Phật Đà : Hào quang đã sáng soi về muôn
con kính xin nguyên câu : Cầu cho muôn chúng sanh đổi thới
lỗi biển khỏi ngàn trùng đường lượt trãi niềm tin khắp nơi
hết khõ' đau và tú' đây sông....

Nam....
...trong ánh sáng Dao vàng .