

Dao San

VIÊN GIÁC



Số 05
tháng 8. 1986

CƠ QUAN NGÔN LUẬN, THÔNG TIN, LIÊN LẠC CỦA
SV và KB PHẬT TỬ VIỆT NAM tại C. H. L. B. ĐỨC

LỜI ĐẦU

Vu Lan - Mùa Báo Hiếu một lần nữa lại
về với người Phật Tử chúng ta trong
bao cảnh tháng trâm của nhân thế! Đất
nước ta trải qua biết bao nhiêu nấm
binh lửa, giờ đây vẫn còn lặn ngập trong
cảnh khốc của chiến chinh. Đã có biết
bao nhiêu người đã liá mắt bà con thân
thuộc trên đường vượt biên tìm tự do,
hay đã bị thiêu đốt trong lửa của bạo
tàn nguy khốc.... Biết nói thế nào cho
hết chuyện, biết kể thế nào cho hết nh
những khốc đau. Vì Đức Phật vẫn dạy rằng
"nước mắt của chúng sanh tràn đầy hơn
4 bể của Đại Dương", nên nếu không biết
hồi tâm hướng thiện, thì con người kh
đau cứ chồng chất và hận thù không bao
giờ được giảm mà cứ tăng. Do đó ngày
Vu Lan cũng là ngày để cho người con
Phật tự hướng về nội tâm của mình và
cũng để chung sức nguyện cầu cho những
người đã mất được siêu sanh và người
còn được an lạc. Có như thế mới thực
hiện được hạnh nguyện tự lợi, lợi tha
của chư Phật.

Hiện tượng tử sanh

- PHẠM-KIM-KHÁNH -

Theo triết học Phật-Giao (Vi-Diêu-Pháp), hiện-tưởng có thể xuất-hiện cho con người thấy trong giai-doan hắp hối là Nghiệp (Kamma), Hiện Tưởng Của Nghiệp (Kamma Nimitta), và Biểu Hiệu Lâm Chung (Gati Nimitta).

Kamma (Nghiệp) là vài hành-dộng tốt hay xấu trong đời sống hoặc ngay trước phút lâm chung, là tư-tưởng tốt hay xấu. Nếu người hắp hối đã phạm một trong năm trong tội (Garuka Kamma, ngũ nghịch trọng tội: giết mẹ, giết cha, giết một vị A-La-Hán, làm tổn thương Đức Phật hay chia rẽ Tăng Chúng), hoặc người ấy tu thiền có kết-quả (Jhāna), thì chúng nghiêm hãi è n tượng Kamma trước khi chết. Nhưng hành động thiện hay ác đặc-biệt ấy có năng lực thật mạnh, chep vào, áp dào tất cả các hành-dộng khác và biểu hiện thật rõ ràng trước mặt người hắp hối.

Nếu không có nghiệp nặng như vậy thì có thể tiên trình tư-tưởng cuối cùng của người ấy deo, niu theo cái nghiệp vừa tạo, liền trước khi chết, gọi là Asanna Kamma, hay Cân Nghiệp. Cân Nghiệp là hành vi cuối cùng hay hành vi nào mà chấp tư-tưởng cuối cùng nhỏ đến, liền trước khi lâm chung.

Nếu không phải Cân Nghiệp thì có thể là Thủ-đồng Nghiệp (Acinna Kamma), hành-dộng tö thay-xấu thường ngày hay những việc mà ta thường nhở đến và ưa thích hơn hết. Trong trường-hop này, nếu người hắp hối là một bác-si thì thấy đang sẩn sòc bình nhän, một tỳ-khưu thi thấy da ng

thuyết pháp, một tên trộm thi thấy đang cạy cửa, khóc vách ...

Nếu ba trường-hợp trên không xảy ra thì Nghiệp, Tích Trú (Kattata Kamma) xuất-hiện. Nghiệp tích trú gồm tất cả những trường-hợp không có kẻ trong ba loại nghiệp trên, nhưng hān động, tốt hay xấu, không quan-trọng.

HIỆN-TƯỞNG CỦA NGHIỆP (Kamma Nimitta) là những biểu-tượng xuất-hiện trong tâm-thức của người hấp hối dưới hình-thức sắc, thính, hương vị, xúc hay pháp, tức là những hình sắc, tiếng động, mùi, vị hay tú-tưởng mạnh mẽ, quen thuộc trong nếp sinh-hoạt hằng ngày, tốt hay xấu, như người đã tê thi thay con dao hay con thu chét, bác-si thi thay binh-nhân, người mò dạo thi thay các món lè vặt ...

BÌÊU HIẾU LÂM CHUNG (Gati Nimitta) là yāi dấu hiếu có liên-quan đến cảnh giới mà người hấp hối sắp được tái sanh vào. Do đó một người sắp lâm chung thường lộ vẻ vui sướng hoặc đ.á u khổ. Khi triều chúng phát sanh, nếu là xáu thì ta có thể sửa chữa được kịp thời bằng cách giảng kinh, nói Pháp, gē tạo, đổi-tuồng tốt đẹp trong tú-tưởng người sắp chết. Những biếu-hiệu lâm chung thường là lửa, rồng, vũng sơn cốc, vú mẹ, thiên-cung ...

Dẫu trong trường-hợp bất-đắc-ký-tử, tiến-trình tú-tưởng của người sắp chết vẫn diễn-tiến và đổi-tuồng của chấp-tú-tưởng cuối cùng ấy là một trong ba hiện-tuồng: Nghiệp, Hiện-Tuồng Của Nghiệp và Biểu-Hiệu-Lâm-Chung).

Thí-dụ một người sắp lâm-chung và tái-sanh vào cảnh người. Đổi-tuồng của chấp-tú-tử ở ng cuối cùng là một vãi hanh-đông (nghiệp) t.ố.t. Tiến-trình tú-tưởng của người ấy diễn ra như sau: Luồng Bhavanga ngừng rung động trong hai

chấp rồi diệt. Liên khi ấy Ngũ Môn Huống Tâm phát sanh rồi tắt. Ké đến một giai-doan ta m lý quan-trong: Tiễn-trinh, Javana, lúc bình thường phát sanh liên tiếp trong bảy chapnhung trong tú-tưởng cuối cùng thi chí phát sanh trg năm chấp liên tiếp. Tiễn-trinh này không có nang lục tái tạo mà chỉ có nhiệm-vụ diệu h q a kiếp sống mồi (Abhinavakarana). Trong trường hợp của người sắp tái sanh trở lại cảnh người, đối-tưởng của luồng Javana cuối cùng là m ô t nghiệp tốt, vây là tâm thiên Đang-Ky-Tâm (Tada-lambana Citta), có phân sú ghi nhận, có thể phát sanh mà cũng có thể không phát sanh. Đó là chấp tú-tưởng tối hậu của kiếp sống hiện tại.

Cá ngưới làm tưởng rằng Tú Tâm (Cuti Citta) tạo diệu-kien để tái sanh. Thiết ra Tú-Tamkhô có một nhiệm-vụ đặc-bié特 nao. Chính tiễn-trinh Javana tạo diệu-kien cho sự tái sanh sắp đến.

Cái chết thật sự đến lúc Tú-Tâm tắt. Ké tú đó tâm vâ vật thực (Cittaja va Aharaja) khô cõn tạo nang lục vật chất nua. Chỉ cõn m ô t loại nang lục vật chất phát sanh do hối nồng (Utuja) tiếp tục tồn tại đến khi thê xác tan rã⁽²⁾.

Lúc Tú-tâm vừa tắt thi Thức-Tái-Sanh phát hiện. Cũng một lúc cùng phát sanh "mười-thanh-phân của thân", "mười-thanh-phân của giống(nam hay nữ)" và "mười-thanh-phân của can".

Như vậy, theo Phật-Giao, tính chất nam hay nữ đã được quyết-dịnh ngay lúc tho thai yă do Nghiep tạo diệu-kien chở không phải là một sự hòa hợp ngẫu nhiên của minh-châu và tinh-trung.

Sự diệt tắt của tâm trong kiếp vừa qua là cơ-hối để cho một tâm mới phát sanh trong kiếp sống kế. Tuy nhiên không có cái gì vĩnh cửu, nguyên vẹn, đon thuần, không biến đổi, d u' 8 c chuyển từ quá-khứ sang hiện tại.

Cũng như bánh xe lăn trôi trên đường, mỗi một lú^c chí có một điểm của bánh xe chạm v^ề i đường, nói một cách chính xác, chung t^à e hⁱ sống trong từng chap tú-tuồng. Ta chỉ sống tr^{ong} hiên-tai và hiện-tai nh^{ất} định phải tr^{ời}, v^à q^ua-kh^ú. Trong tiến-trinh luôn luân biến đổi của đời sống, trong một khoảnh kh^ách, mỗi chap tú-tuồng, sanh, trú, rồi diệt v^à trong khidiết, chuyển-tat c^an^ăn l^{ực} v^à cảm gi^{ác} d^âa ghi nh^ănh cho chap tú-tuồng k^eo. V^y, m^{ỗi} chap tú-tuồng m^{ỗi} g^ồm nh^{ưng} n^ăng l^{ực} ti[ ]em t^ăng c[ ]ủa chap tr^{ướ}c v^à th[ ]êm vao do ch[ ]ut g[ ]i kh[ ]ac. Đến lú^c ch[ ]et, chap tú-tuồng cuối cung ch[ ]am d[ ]it, c[ ]ung nh^{ưng} tr^{ong} đ[ ]i sống m^{ỗi} chap tú-tuồng đều phai diệt, d[ ]ến h[ ]u[ ]ng ch[ ]o cho, chap tú-tuồng k^eo ph[ ]at sanh tr^{ong} kⁱếp sống m^{ỗi}. V^y, c[ ]ai th[ ]uc m^{ỗi} g^ồm ch[ ]ua-tat c^an nh^{ưng} kinh-nghi[ ]em tr^{ong} qua-kh^ú vi tat canhuh[ ] cảm gi^{ác} tr^{ong} qua-kh^ú, đều đ[ ]u[ ]ca ghi nh^ănh tr^{ong} c[ ]ai tam bi[ ]en đổi v^à tat c^an ti[ ]em n^ăng đều đ[ ]u[ ]oc ch[ ]uyen tu kⁱep n[ ]ay sang kⁱep kh[ ]ac, m[ ]ac d[ ]au v[ ]at ch[ ]at tan ra. Vi le ay doi khi co nguoi, c[ ]on nh[ ]o đ[ ]u[ ]oc kⁱep qua-kh^ú c[ ]ua minh. Ne[ ] tri nh[ ]o chi tuy thuoc kh[ ]oi nao, tuc-nhien kh[ ]ong the co nguoi nh[ ]o đ[ ]u[ ]oc tien kⁱep minh.

"Ch[ ]ung sanh m^{ỗi} l[ ]a s[ ]u bi[ ]eu hi[ ]en hi[ ]en t[ ]ai c[ ]ua lu[ ]ong nghi[ ]ep, kh[ ]ong gi[ ]eng het cung kh[ ]on g[ ]dong nh[ ]ut v[ ]oi ch[ ]ung sanh tr^{ướ}c k^eo do. Nh[ ]u ng[ ] thanh ph[ ]an (ng[ ]u u[ ]an) tao n[ ]en ch[ ]ung sanh ay kh[ ]ong gi[ ]eng het cung kh[ ]ong dong nh[ ]ut v[ ]oi thanh ph[ ]an (ng[ ]u u[ ]an) da tao n[ ]en ghung sanh tr^{ướ}c. Tu y[ ] n[ ]hi[ ]en, cung kh[ ]ong phai hoan toan l[ ]a kh[ ]ac vi ca[ ] hai cung nam chung tr^{ong} mot lu[ ]ong nghi[ ]ep m[ ]ac d[ ]au bi[ ]eu hi[ ]en duoi hinh-thuc moi, tr^{ong} t[ ]he gian ma ng[ ]u quan ta co the thau nh[ ]an v^à ta cho la co mot ch[ ]ung sanh moi" (3)

Theo Ph[ ]at-Gia[ ], c[ ]ai ch[ ]et l[ ]a s[ ]u ch[ ]am d[ ]u[ ]ca đổi sống tam v[ ]at-ly c[ ]ua mot ca-nh[ ]an. Ch[ ]et l[ ]a s[ ]u di[ ]et tat c[ ]ua bon yeu-to: Sinh l[ ]uc (Ayu), đổi sống tam v[ ]at-ly (Jivitindriya), ho[ ]inong (Usam) v^à th[ ]uc (Vinnana). Ch[ ]et kh[ ]ong phai la

sự tiêu diệt hoàn toàn của một chúng sanh, mặc dù kiếp sống chán dứt. Cái tiêm lục lâm sống chúng sanh không bị tiêu diệt. Cũng như ánh sáng đèn điện là biểu hiện bê ngoài mà ta có thể thấy được của luồng điện ý hình, chúng ta là biểu hiện bê ngoài quá luồng nghiệp ý hình. Bóng đèn cơ thể ý và ánh sáng có thể tắt nhưng luồng điện vẫn tồn tại và ánh sáng cơ thể phát hiện trả lại nếu ta đặt vào đây một bóng đèn khác. Cũng thế ấy, sự tan rã của thể xác vẫn không xáo trộn luồng nghiệp ý của và sự chán dứt của thức hiện tại dẫn đến sự phát sinh của một thức mới. Tuy nhiên, không có gì trưởng tồn bất biến, như một thức thường thuần, "chuyển" từ hiện tại sang tưởng lai.

Trong trường hợp nêu trên, người chết tái sanh trả lại vào cảnh người, chấp tú tự ở ng cuối cùng tức nhiên là một loại tâm thiện. Thức-tai-sanh từ tâm thiện ấy phát sanh tật nhiên chuyển đổi hat minh châu và tinh trùng tưởng-xung trong cảnh người, và tất nhường cho những chấp Bhavanga nói tiếp.

Như thế, lúc chết, luồng nghiệp lực vẫn luôn luôn trôi chảy, không có một điểm thối gian gián đoạn. Ngay lúc chết những chấp tú tưởng vẫn liên tục kế tiếp như trong đời sống.

Hiện tượng tú sanh, chết ya tái sanh diễn ra tức khao, đau ốm não, cũng như lặn song điện phát ra trong không gian được thâu tóm khác vào bộ máy thau thanh. Luồng nghiệp lực trực tiếp chuyển tú cai chết ngay đến tái sanh, không trai qua trạng thái chuyển tiếp nào (Antarabhava). Phật-Giao-thuần-tuy không có hủ trưởng co linh-hồn người chết tam trú ở một, nơi nào, chờ đợi khi tìm được một nơi thích hợp để đầu thai.

Trong kinh Milinda Panha đức vua Milinda hỏi Đại-Đức Nagasena:

"Kính bạch Đại-Đức, nếu có một người chết ở đây và tái sanh vào cảnh trời Phạm Thiên và một người khác cũng chết ở đây và tái sanh tại Kashmir, người nào sinh ra trước?"

- Tâu Đại Vương, cả hai cũng sanh ra một lượt, Đại Vương sanh ở đâu?
- Kính bạch Đại-Đức, trong một lăng gọi là Kalasi.
- Lăng Kalasi cách đây bao xa?
- Bạch Đại-Đức, lối 200 dặm.
- Tâu Đại Vương, Kashmir cách đây bao xa?
- Bạch Đại-Đức lối 20 dặm.
- Bảy giờ Đại Vương hãy nghỉ đến lăng Kalasi.
- Bạch Đại-Đức, tối đã nghỉ xong.
- Vào bảy giờ Đại Vương hãy nghỉ đến Kashmir.
- Bạch Đại-Đức, tối đã nghỉ xong.
- Trong khi nghỉ đến hai nơi, nơi nào tú tuồng của Đại Vương đến mau và nơi nào chậm?
- Bạch Đại-Đức cả hai đều bằng nhau.
- Vậy, tâu Đại Vương, cùng một thể ấy, người chết ở đây và tái sanh vào cảnh Phạm Thiên không chậm hơn người chết ở đây và tái sanh ở Kashmir.
- Kính bạch Đại-Đức, xin Ngài ban thêm cho một thí-dụ khác.
- Tâu Đại Vương, nếu hai con chim đang bay trên trời và cả hai cùng đập một lục. Một con đập trên ngọn cây cao, con còn kia thi đập trên ngọn cây thấp. Đại Vương nghỉ thế nào, bong của con nào rơi xuống đất trước?

- Cả hai cái bóng đều rời xuống đất cùng 1 lúc. Không có cái nào rời trước, cái nào rời sau.5"

Tạ tú hỏi: "Tâm đầu luôn luôn có minh -
chân và tinh-trung sẵn sàng để tiếp nhận Thức
tái-sanh?"

Theo Phật-Giao, số chúng sanh vô cùng tần,
vô hạn định và nổi trú ngụ của chúng sanh cũng
vậy. Báo thai cũng không phải là nổi duy nhất
cho sự tái sanh. Qua đia cầu chỉ là một điểm
nhỏ sô với vũ-tru bao lá, không phải là cả nh
giới duy nhất có thể trú ngụ và con người cũng
không phải là chúng sanh duy nhất⁶. Vậy, tin
rắng luôn luôn có một nổi thích ứng để tiếp
nhận Thức-tái-sanh cũng không có gì quá da ng.
Nếu ta tung lên trời một hòn gạch, hòn gạch sẽ
rơi xuống và luôn luôn có một điểm nào trên
mặt đất sẵn sàng tiếp nhận hòn gạch.

1. Quyển "The Tibetan Book of the Dead" cùa
tác-giả Dr. W.T. Evans-Wents có trình-bày đầy
dữ chi-tiết.

2., Theo Phật-Giao, năng lực vật chất do 4 yếu
tố tạo nên: a.- Nghiệp (Kamma) là hành động
thiện hay bất thiện trong quá khứ. b.- Utu -
Sự biến đổi vật chất hay là Tejo (hỏi nóng)
Thành-phân-vật chất thường gọi là lửa (trong
tử đại), gồm cả nong và lạnh. Lạnh là một hình
thực nong. c.- Citta - gồm Tâm Vôognition và Tâm
Sơ. d.- Ahara - Sức dinh-dưỡng trong vật thực.

3. Bhikkhu Silacara.

4. Bác-Sĩ Evans-Wents viết rằng theo kinh sách
Tây-Tạng, có một trạng-thái chuyên tiếp tú cai
chết đến lúc đầu thai, Linh hồn người chết
phải ở trong trạng-thái ấy 1,2,3,4,5,6 hay bảy
tuần-lê, tức 49 ngày. Quan-niệm như vậy trai
với giáo-ly của Đức Phật.

THIỀN HỌC

Đại lão Hòa-Thuởng Thiền-Sư
YOSIOKA TOICHI soạn - nguyên
tác, "Zen".
Thích-Nhử-Điện dịch từ Nhật
ra Việt ngữ.

§§

Con người sống trong xã hội hiện tại hay mong muốn cái gì cũng giống như sự giáo-đucciua sự hợp lý chủ-nghĩa, nghĩa là dấu cho nó i ү c ít nhung phái có kết-quả. Do đó ta có thể nêu hối rằng: việc tọa thiền có công dụng như thế nào?

Sau thời kỳ hậu chiến (1945) các tôn giáo mới lại xuất-hiện nhiều. Đúng về phuởng diện tôn-giáo thì có nhiều kết-quả lợi ích, ví dụ như là bài dề được lãnh binh ... có thể nói rằng đó là thuộc về quan-niệm tôn-giao nguyên thủy.

Thế nhung sự ngói thiền ở đây tôi (tác giả) không cho là một loại thuộc hay.

DOGEN (Đạo nguyên) Thiện sự đã tu Trung Quốc về (Nhật) đến Kyoto mò chùa Huệ Thánh Tự. Tại Trung-Quốc Ngài đã học về Phật-Giáo hiến thời. Nhung nêu có hỏi Ngài đã tu được gì thi Ngài trả lời rằng: "Được thấy mắt ngang, mũi thẳng và trở về quê bằng hai tay không." Dưới

triệu Nhã Tông năm thứ 5, Ngài phát hiện ra chuyện mạt nǎm ngang, mũi ngay thi đâm có khác gì chuyện ngày nay như người ta biết. Vâng, thi Ngài chẳng tu học được cái gì, về nước bao hai tay không sao?

Thiên không thể nói như một món hàng bán ngoài quán được. Nếu cứ hỏi chuyện lối i ch của Thiên hoặc giả vờ ra mục-dịch chẳng hạn thi người đó không thể nào tiếp xúc được với bản chất của Thiên mà cứ đứng quanh quẩn ngoài ngoài Thiên.

Ngài Đạo Nguyên đã cho biết, rằng: "Hay bỏ danh-lối và lấy đạo-tâm". Nếu muốn thanh con, người tiếng tam-hoặc di-tim-sứ lối i-ch chính minh thi Thiên là một giới luật nghiêm khắc không được vào cửa ngo của Thiên vậy.

Nói vậy nhưng ngôi Thiên không phải là không có hiểu qua. Thế nhưng không phải y i cai-hiểu quá ấy mới ngồi Thiên. Trong lúc ngồi Thiên cái tự tánh hiền-hiển ra, nó khác với cái hiểu qua trên. Ngôi một chút là thành Phật một chút. Ngôi một thuốc lá được dạy cho một thuốc thành Phật. Điều này được hiểu là: nếu có ngồi thi Phật tánh mới hiển lộ.

Ngoài tu Thiên, chơn chính được gọi là ngôi Thiên "vô số đặc" lai nữa, đó cũng gọi là "Bốn chúng điêu tu" của sự tọa Thiên.

Ngoài ra, đó không phải là sự định, đó mục-dịch cho sự tu Thiên mà trong đó phái biết được cái "bản lai diệm hưu" là được đi và o Thiên vậy.

Ngoài Thiên thi phái ngồi cho đúng cách. Điều chỉnh hơi thở cho điêu đẫn. Thực hành đúng như vậy thi từ chỗ hoạt động không bình thường của mũi, ruột, khí quản... ở vị trí

không an định, trở thành điêu hoa. Ở trong một thời-gian nhất định, sau khi đã thực hành đúng nguyên-tắc thi tất cả các cơ nang vận động hợp lý, Người ta thường nói con người không ăn 2 tháng không sao, nhưng nếu không thở chừng năm phút thì sẽ bị chết. Khi nói tạng dưới nấm trong một-vị-trí điêu chỉnh đúng đắn thì máu lưu thông đều dạn và các tế bào qua cơ-thể sinh hoạt bình thường. Điêu đó có thể duy trì sức khỏe của con người có hiệu quả.

Nếu thân thể được tráng kién, tinh thần an định thi tự nhiên sủ phiến nao tiêu tan. Ngoài cảnh không thể phá rối được và các lực bên trong tăng trưởng thuận chiêu. Tham, săn bị mệt. Từng ngày, từng khắc có thể sống một cách bình thường.

Thế nhưng, toa Thiên không phải là 1 phuỗng pháp lâm cho thân thể khỏe mạnh mà cũng chẳng phải toa Thiên để được sống lâu. Ngài Đạo Nguyễn 54 tuổi, đã quý tịch. Ngài tổ của Thiên Lâm-Tê (Bach-An 1685-1768) sống tới 83 tuổi.

Nhưng kể toa Thiên cũng không thể negirang việc sống lâu là sai sự thật. Sống lâu trăm tuổi thành hận với đời. Nếu trong một ngày không làm được việc gì thi sống trăm tuổi cũng chẳng lối gi. Trăm tuổi dối với sự sống của thanh hàn là trở thành tự do vậy. Đó không phải là vẫn đề tính toán của toán học mà là vân-dê, sống cho có phuỗng-pháp trong một ngày, một khac.

Tôi (tác-giả) đã gần 30 lần thăm viếng Việt Nam trong luo chiến-tranh. Phật-Giao Việt-Nam và Phật-Giao Nhật-Bản đã nó lúc trong yiêc giao thiệp với nhau. Có một lực nô trước mặt tôi là cả một việc nguy hiểm đã xay đến, nhưng trong thân tâm tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện nguy hiểm là gì.

Ngẫu nhiên vào năm Showa thứ 48 (1973) ngày

mã hiệp-dinh Ba-Lé được ký kết 27.1.73 về sự hoà-bình của Việt-Nam, tôi đã dùng máy bay Cathay Pacific bay đến Việt-Nam và ở tại nhà của một vị tinh trưởng tại thành-phố m i ền Trung VN Phu-Bông.

Khoảng 10g trưa mọi người có liên qua n trong tinh trưởng đều sẵn sàng ứng tiệp. Trong lúc mọi người gặp gỡ nhau thi đốt nhiên óphia sau dinh tinh trưởng khoảng 30m, các tiếng đại bao nổ rầm trời. Tiếng súng nổ làm cho g h é cũng bay tung lên được.

Sau khi hồi ký thi được biết rằng cách đó 5Km có một toán đặc-công Việt-Công xuất hiện khoảng 400 người và vi ly-dó đó nên lính mới nổ súng. Xa xa mỗi lúc lại nghe tiếng pháo nổ, mọi người gương mặt đều đót dat, trai dái một thời gian kinh dị. Thế nhưng đối với tôi lúc đó cha có gì xảy ra ca.

Tinh trưởng nói: "Họa-Thưởng người Nhật coi bộ không sợ hãi?" Thế nhưng trong tôi không phải là không sợ nguy-hiem đó, mà tôi là người trả lại sự ho-hấp binh thường trước mọi người, nên xem tôi có vẻ bình-tinh như vậy."

NGÔI THIÊN LÀ MỘT PHƯƠNG-PHÁP AN LẠC:

"Tọa Thiên không phải là tập Thiên, tuy cái này trở thành một pháp môn an lạc". Điều này ở trong "Phô khuyễn tọa thiên, nghi" đã thuyết như vậy. Ngôi Thiên không phải là sự, vui i thích mà cung cháng phải là vị trí thực. Ngôi Thiên được gọi là lâm cho rời xa việc khổ náo và trụ vào trong một thế-giới an lạc, gọi là Thiên.

Sau đây tôi xin nhắc đến cảm-tuồng cũ a những người nhân-viên tuổi 20, ngôi Thiên tại đạo tràng của tôi.

"Ngủ dậy lúc 5g. Giờ này lũ giếng bao giờ cũng buôn ngủ. Sau đó rửa mặt đi lên Thiên đường. Đây là ngày ngôi Thiên thứ 2 nên hôm nay ngôi Thiên với phuông-pháp vô ngôn (không lời nói) như hôm qua đã được học hỏi. Lúng ngôi thật ngay ngắn. Buổi sáng ở Thiên đường người ta có thể thơ hit không khi tắt thật là sung sướng. Xa xa nghe tiếng chim kêu vỗng lại..." (Lời của một thiếu nữ).

"Chính việc làm của mình không phải đồng ruồi khác chỉ bảo mà chính mình phải cảm nhận cái không-khi thoái mai tự-nhiên ấy để thăng tiên". (Lời của một thanh-niên).

"Tôi đã nói công việc ngoài Thiên cho cha mẹ của tôi nghe. Sau khi đi ngoài Thiên về, không biết có phải là tôi đã bị ám ảnh bởi những lời thuyết-pháp không xưa những từ nhiên thấy khó có thể giải-thích rằng mọi công chuyện tôi đều làm xong một cách có thủ tự vui vẻ. Điều tôi ước này tôi mong muốn luôn được giữ mãi". (Lời ước của một thanh-niên).

Điều này cho thấy rằng mỗi người ngôi Thiên có mối kết quả khao nhau. Ngôi Thiên không phải chỉ một phuông diện mà Thiên sẽ thuận ứng tùy theo thể chất và nhiều phuông-diện của ta từng ca-nhân một. Thế nhưng nói chung lại thì quả sự thể nghiêm của việc ngôi Thiên có thể nói rằng "trò về với giao-ngo bản thân" và ý. Điều này có thể gọi là kết-quả của một pháp môn an-lạc.

Ngài Đạo Nguyên đã nói: "Người học Phậtđạo là kẻ học tu chính minh. Học tu chính minh là điều hòa ở chính minh. Điều hòa ở chính minh là chứng đặc van pháp. Chứng đặc van pháp là chính tự thân tâm của ta và thân tâm của kẻ khác được giải-thoát vây". (Chánh pháp nhẫn tang, hiển thành công án).

Ngài Đạo Nguyên đã nói việc học Phật là Đạo lá toa Thiên. Nếu mà tọa Thiên thì chính mình và tha nhân, nhân-loại được liá khói sự châp trước mà đặt được sự giác-ngộ chân thật. Điều đó được gọi là một chân lý Đại tự-nhiên vậy.

Đạo này khi đêm đến khi trỗi nóng nực nhiều người ngủ không được. Lúc muôn ngủ mà không có thể ngủ được, chả phải là điều hạnh-phúc. Nếu càng tinh-tân ngồi Thiên thi chuyển khó ngử kia trở thành một pháp môn an lạc vậy.

Tại sao mà lại khó ngủ? Tai vì trong quá khứ đã có bao nhiêu chuyện, đồn dập, cùnghiden chuyện này chuyện kia, thất bại, thành-công... rồi sinh ra mắt ngủ.

Một điều nữa, là như trước đã trình-bày từ cái lòng mong muôn không được đáp ứng cùng sinh ra khó ngủ. Khi mà còn lo nghĩ nhiều như vậy thi trung khu nao bộ phải lâm việc nhiều và sinh ra khó ngủ, "Đại-Huệ thô" còn gọi là "Thiên tịch" đã thuật lại những chuyện như dưới đây.

Đại-Huệ (1089-1163) Thiên Tăng đổi nhanh Tông đã viết rằng: "Việc trong quá-khứ không thể nghĩ lượng được hoặc là xấu, hoặc là tốt", và nữa "cái việc của tướng-lai cũng không thể do lượng được". Không phải vì cái việc xấu trong quá-khứ mà phải viết lại, cũng chả phải cái việc thiện mà không lâm bốn-phận, ngoại ra cũng đừng nên phân biệt tướng-lai là phải làm như thế này hoặc thế nò..

Nếu mà như vậy thi phải theo thế nào mới tốt được? Dai-Hue suy nghĩ như sau: "Đầu cho cho bắt cùnghopper nào, công việc tốt hay xấu nếu mà quên nhất tâm niệm thi thời gian đi qua, nhân duyên lạc mệt, như vậy cái lý của sự tự nhiên không thuận ứng được.

Đây là cảnh dia của "Thiên, Định, tam-muối" vậy. Lúc muôn ngủ thi ngủ, muôn thức thi thức.

Takemura Yoshimigi Vé mòn lá người nói danh về giàu có mà cũng là một hành giả cuadão Thiên. Ông ta trong lúc làm việc tại ngân hàng Yasuda đã xây ra 226 vụ kiện. Giữa đường gấp lùc đà nan thày chuyên trước mắt không thảnh, nhiều chuyên, không tốt đã xảy ra liên tiếp nên ông muôn kiêm mòn ăn lót da, đã cam quyền sách Thiên đi vào trong núi.

Ba đậm đầu tiên, trong đầu óc ông ta đã hiện ra nhiều thứ nhưng đến năm đậm rồi dần dần không còn sức lực nữa để suy nghĩ, than tẩm cũng mệt lả đi, lúc đi được 6,7 đậm thi nhung, buông chân đi không còn ý thức nữa. Quay trở lại nhà, đi tắm một chút rồi đi ngủ, sáng hôm sau thức dậy trở nên dễ chịu là thường. Để kết luận cho việc này người ta thuật lại là một phuông-phap đúng nhất.

LỊCH-SỬ THIÊN:

Thiên là một phuông-phap tu hành được phát xuất từ Ấn-Độ. Nếu nhìn văn-hoa Tay-Phuông thi không có thi dụ nào để nói cả.

Thiên tiếng Pali gọi là Jhāna. Cúng vichú mâu nên cuối cùng được tinh lược thánh Jhan, nên chữ Hán viết là Thiên nhưng đọc là ch'ān. Lúc Đức Thích-Ca thuyết-phap bằng tiếng bì nh dân, của người Ấn-Độ dùng lúc bấy giờ, ấy là tiếng Pali. Thế nhưng vào thời cổ đại của xứ Ấn-Độ, vì sự phân chia của tôn-giao nên tiếng Sankrit (Phạn ngữ) được dùng đến nhiều nên Đức Thích-Ca cũng đã thuyết bằng tiếng Sankrit. Thiên được gọi là Dhyana. Đây là họp chung nói dung tu-tuồng của tôn giáo yay. Tiếng Trung Hoa dịch là "Tự tánh tu" hoặc là "Tinh Lú".

Chủ Thiên được coi là lâu đài trong văn hóa của Ấn-Độ và đó thuộc về kỷ-lục của văn h i ền. Thế nhưng việc ngồi Thiên thức tiên thuộc v _e tôn-giáo, đó là Đức Thích Tôn vầy. Trong những chùa thuộc về Thiên Tông thường thờ 7 Đức Phật trong thời quá-khu trước Đức Thích-Ca và mỗi buổi sáng thường đọc kinh, phung tri bao ă n. Biêu này không phải là ý kiến của Thê-Tôn. Ma sau khi Thê-Tôn tích diệt chuyên này mới xảy ra và văn hóa cổ đại của Ấn-Độ bị ảnh-hưởng việc trên như là một chuyên cõ-tích.

Sau khi Thê-Tôn tích diệt, Phật-Giáo Ấn-Độ đã bao phen hưng thịnh, suy ýong. Trong những người tu Thiên, có kẻ lìa đời sống bình thường dì, vào trong núi lập chùa để tu, xa rời đ c i sông hiền thát tạo thành những nhóm đé-tú-thiên. Đây được gọi là phái Thiên tiêu cúc và để phản đối khuynh-hưởng này: Thiên là vĩ tha nh â n chủ không vĩ tử kỵ nên phải tích-cúc đai chung hóa được dân sánh. Nhóm sau này về đồi hau-lai cũng còn gọi là Đại Thuà Phật-Giáo vầy.

Cũng từ sự lưu chuyên này mà Bô-Dé-Đat-Ma (?-528) đã mang Thiên truyền sang Trung Quốc. Trước Bô-Dé-Đat-Ma là thời kỳ Hậu Hán (25-220) ở tai Trung-Hoa Thiên cũng đã được truyền sang những lau hiêh lô-chân lý Thiên, thực tu, thực chứng về Thiên thi phải kể bắt đầu từ Bô-Dé-Đat Ma. Kết quả là Thiên được phát sinh từ Ấn-Độ được truyền bá rộng rãi sang Trung-Hoa và Thiên được truyền sang Nhật Bản là Thiên của Trung Quốc chứ không cón phong vị Thiên của Ấn-Độ nữa.

Thiên của Trung-Quốc từ Bô-Dé-Đat-Ma đến ngũ tôte Hoằng-Nhân (691-674) thi Thiên được phân chia giao đoàn. Những người tin theo cũng tăng nhanh, trước đây những người tu hành trong núi non bầy giế cũng xuất-hiện nói thi từ và đà, trực-tiếp giáo hóa nhân dân như một việc l à m tích-cúc.

Đat-Ma đến Trung-Hoa chừng khoảng 200 năm sau, thi Huê-Năng (618-712) và Thân-Tú (606-706) xuất-hiện. Huê-Năng chủ trương đón tu và ở phía nam Trung-Quốc. Thân-Tú thi chủ trương tiêm ngõ và ở Bắc phuơng Trung Quốc. Tú ở lãnh-vực truyền đạo rộng rãi. Thiên đầu tì ên chia ra làm hai Tông Nam-Bắc, giao ly cung-phân hóa và người binh-dân cảng ngày cảng theo và tin theo Thiên nhiều hơn.

Thuyết Bắc-Tông của Thân-Tú chung mày đổi sau thi bi-mắt, và Thiên của Huê-Năng cảng ngày cảng tăng trưởng nhưng nêu nói theo hế-thống thi Ma-Tô của Hồng-Chau-Tông, Thân-Hội của Ha-Trạch-Tông. Dược-Sơn và Thạch-Đâu của Dược-Sơn-Tông là những sú bắt đầu. Cung-dâ có chia ra làm nhiều phái nhỏ nhưng đối với địa-phuơng rộng lớn như Trung-Hoa thi không có gì đáng nói.

Trong lục này vào thời kỵ của n h à Đường thi Hoai-Nhuồng (677-744) là thuộc vè Thiên-Lâm-Tê. Quy-Ngưởng của 2 Tông-tu Thanh-Nguyên (?-740) Táo-Đông, Văn-Môn, Pháp-Nhẫn ba Tông được đán-sanh. Ngoài Lâm-Tê-Tông ra, Hoằng-Long, Dưỡng-Ki hai phái được chia ra. Sau nha-Tông thi xưng Thiên theo hế-thống "người già-thất-tông" (năm nha bay-nhanh). Thiên được truyền sang Nhật-Bản là thuộc vào trong lịch-sử đó.

SỰ THĂNG TIẾN CỦA THIỀN NHẬT-BẢN:

Thiền-Nhật-Bản được truyền từ Trung Quốc qua truyền Tây-Du-Ký với danh tiếng của Đường-Tam-Tang đã dạy cho Đạo Chiếu (629-700). Đã o Chiếu đã dùng chùa Nguyên-Hưng và đã dùng nên Thiền đường tại đó.

Đạo-Tuyễn (702-760) là tăng đối nhâ Đường đã đến Nhật-Bản năm Thiên-Binh-thứ 8 (730) Thiên-Sự là người được truyền thừa thiền phuơng Bắc của Thân-Tú.

Vào sơ kỳ thời Heian, Tối-Đǎng sáng lập Thiên-Thai Tông (767-822). Thiên Ngưu Đáu cũng được truyền sang từ Trung-Hoa. Thời òn được gọi là hiện giao vì ca sú lần ly đều sáng tối để đối chiếu với thần chúa là giao-lý của Mật giáo, nhưng Thiên-Thai Tông của Trung-Quốc cũng ngôi Thiên. Trong lúc ngôi Thiên cũng đã quan pháp thật tưởng.

Sau Tối-Đǎng là Viên-Nhơn (794-864) và Viên-Trân (814-891)... cũng sang học Thiên tại Trung-Quốc đã mang thiên tích và thiên ph áp về truyền cho Nhật-Bản. Hiện tại Thiên Thai Tông cũng còn ngôi Thiên gọi là mặt thiên. Nhưng cái này Thiên Tông Trung-Quốc còn gọi là thời kỳ lạm thường vì Thiên ở triều Đường bị gián đoạn và Thiên được thành hành nhất là Thiên dưới đời Tông và Thiên này được truyền sang Nhật-Bản.

LÂM-TÊ-TÔNG:

- Thiên Tông của Nhật-Bản có Lâm-Tê Tổ đóng một hê phái với Hoằng-Bich Tông. Ân Nguyễn (1562-1615) là Tổ khai sáng. Nói chô rõ, rang thi tại Trung-Quốc không có gọi Hoằng Bich Tông là một Tông phái mà Ân-Nguyễn là xuất thân từ Lâm-Tê Tông, đã đến Nhật và mang Thiên vào truyền tại đây.

An-Nguyễn đã chạy loạn vào cuối đời nhà Minh năm Thanh-Úng thứ 3 (1654) cũng với mònđe khoảng 20 người đã đến Nagasaki và yết kí ến tướng quân Gia-Vống. Sau đó họ ở lại Nhật và lập chùa Van-Phuộc Tự. Sứ trang sức trong chính điện, ngôn từ... tất cả đều ảnh hưởng nhà Minh Trung-Quốc. Trong thời kỳ bế quan toả cảng Nhật-Bản đã sanh ra một giáo phái mới về Thiên.

Nhưng tu sĩ của Lâm-Tê, Tao-Động đã giao thiệp với nhau và tạo nên 1 môn "Trâ Dao". Sau này văn-hóa của Thiên được đề-cập đến luôn.

TAO BONG TONG:

Vì khai sáng Tao-Dong Tong là Ngai Dao Nguyen (1200-1252), đầu tiên lên núi Bi-Due Sơn tu theo Thiêng-Thai Tong. Sau đó thi học Thiêng của Minh-Toàn đè-tư của Ngai Dinh-Tuy ở chùa Lãm Tế Kiên-Nhân Tự. Trinh-Ung năm thứ 2 (1223) cùng với Minh-Toàn đã đến Trung-Hoa vào triều nhà Tống. Đến núi Thiên-Dộng Sơn lâm học-trò của Nhu-Tinh, đến năm An-Trinh thứ 3 (1228) thi trổ về Nhất và sáng lập ra Tao-Dong Tong của Nhất-Bản.

Ngai Dao-Nguyen đã đưa cao chi, nguyễn yết Thiên của Ngai Nhu-Tinh, đã liên kết với các tông phái khác. Dao-Nguyen đã liên kết với các nhà quyên thế của quốc-gia lúc bấy giờ trong túng cúc-doan và đã tuyển chọn đất bờ hoa ngang của dân lập nên chùa Vinh-Binh (Eiheiji). Ngai đã cũng những bậc chân tu, hành đạo ở đó. Đứng về phương-diễn vẫn học Ngai Dao Nguyen rất có tài đã viết y-chinh của Tong minh vào quyển thứ 95 "Chánh pháp nhẫn tang". Hoài-Hai (720-814) của đời nhà Đường đã dùng Bách-Trưởng Thanh Quy và Ngai Dao Nguyen cũng đã dựa theo tha nh quy này chế ra "Vinh-Binh Thanh-Quy". Vì sự học đạo của kẻ khác nên Ngai cũng đã soạn ra "Học đạo dung tâm tập" và quyển sách này cũn g đã xác định được phương-phap căn-bản của giáo đoàn Tao-Dong.

Ngai Dao-Nguyen mới 54 tuổi đã viên tịch, sau đó giao-doan một thời đã hồn loạn. Đầu thu tu là Bao-Sơn (1268-1325) mới thực-hành nguyên lý chí, đạo của Dao-Nguyen và truyền-bá rộng rãi. Đã đường, dọc nhiều bắc anh tài và đã xác lập được giao-doan của Tông Tao-Dong. Sứ phát triển giao-doan của Bao-Sơn lâm cư điểm ở Tông Tri tự tại Nang-Đang. Nhưng vào khoảng cuối thời Minh Tri bị chiến loạn nên mới đổi về Yokohama và do là trụ sở chính cho đến bây giờ.

Trong các đế-tù của Bảo-Sơn có Nga-Sơn, M Minh-Phùng là những báu anh tài xuất chung. Bá có ảnh-hưởng rất lớn trong việc truyền đạo cho toàn nước Nhật.

Tào-Đông Tông đã phát-triển một cách tốt bức vào thời kỳ Giang-Hồ (Eido) là do công lao của Nguyệt-Chu (1617-1696). Tào-Đông Thiên Tăng An-Nguyễn dưới triều nhà Minh đã mang một không-khi Thiên mơi vào Nhật và chính đây là sự không thay đổi của giao đoàn Tào-Đông Tông.

PHÓ HÓA TÔNG:

Trong các Tông Thiên tại Nhật-Bản, ngoài ra còn có Tập Đoàn Hù Vô Tăng của Tông Phổ-Hoa nữa. Phổ-Hoa (?-860) là Tổ của Thiên này, được khai tông dưới đời nhà Đường. Không dùng kính điện, mặc áo trang, cầm và kiêm ngan. Họ thối sáo, tiếng sao-vang, đối khắp nước. Khi thi như vậy họ điều chỉnh hơi thở. Khi vào cát nh Thiên thi có tông chi của Thiên, nên năm Minh Tri thứ 4 (1871) vì đó chung tế hai, nên Tông này đã bị phế chí.

LÂM TẾ TÔNG VÀ TÀO ĐỘNG TÔNG:

Lâm-Tế và Tào-Đông là 2 Tông Thiên dù có truyền sang từ Trung-Quốc. Cả hai phái Thiên đều có những sự khác nhau.

Lâm-Tế Thiên còn gọi là Khán-Thoại Thiền. Khi được giao cho một công-án thi giải đáp và ngộ đạo tung nác-thang một (tung bước một) nên còn gọi là "Thiên bậc thang" hay là "giai đoạn Thiên".

Tào-Đông Thiên còn gọi là Mắc-Chieu Thiên. Đặc-biệt không có trao công-án, ngôi Thiên ya ngộ được Thiên nên gọi là "Thiên ngôi ngũ" hoặc là có nhiều người xấu miếng cũng gọi là "Đại-

"Ngô Thiên". Cả 2 loại Thiên trên, trong lú c
ngồi Thiếu đều được người sú-trưởng chỉ đạo và
giảng-nghia Thiên cho đại chúng nghe. Khi vi
sú-trưởng vào phòng thi-tưng người một được đi
vào phòng và được hỏi đạo tưng người.

Các tông phái của Phật-Giáo có phiêu loại
kinh điển khác nhau, gọi là "Giáo tuồng, phán thích". Tứ phái này có nhiều sự phê phán bình
luận phái kia nhưng 2 phái của Thiên trên đây
ngay cả sú tranh luận giao-ly và giao-hoc hâu
như không có. Thiên Tông không cần-cá và kinh
diễn nhiều nên chuyện luận tranh về giao lý khg
co.

Ngược lại, Lâm-Té, Tào-Động, Hoang-Bích khi
va chạm với Phổ-Hoa Tông thì có nhiều khuy-nh
hướng di biệt khác nhau. Các tông phái c' a ng
ngày càng không liên kết chặt chẽ với nhau m'a
kế từ khi hậu kỳ của Minh-Trí, vì sú xác nhận
c' câu của tưng Tông-vụ một h'ien đã xay rachuyện
trên cho đến bấy giờ.

Nói một cách tổng-quát Lâm-Té Tông là được
truyền vào ở giai-tầng cao trong xã-hội và việc
tu hành nghiêm ngặt. Còn Tào-Động Tông là được
truyền cho nhân dân nên việc tu hành có vẻ đế
chiu.

Nhưng trên thực-te nếu bước vào đạo tràng,
của tưng Tông một thi cũng không đúng, hẳn nh' u
điều trên đã thường hay nghe thay. C' Tào-Động
Thiên, Ngài Đạo-Nguyên đã cho thấy rằng: "Tham
Thiên là lâm cho thân tâm nhẹ nhàng, phải điều
chỉnh hơi thở cũng như cách ngồi". Gần n h' át
của việc toa Thiên là đã được thuyết trong
""Chánh pháp nhận tang". Trong "Kỳ Khoa Ngọc
Diệu" của Lâm-Té Tông có chí dẫn của "Bích-Nham
Luc" và gần nhất là giải thuyết các công a-n.
Điều đương nhiên là không có sự chối bỏ các công
án này. Ma ngược lại Thiên Lâm-Té vào thời đại
Chiêu-Hoa của Cự Tương Kato Canh-Sohn đã viết:

Văn thơ Dao Lý

- T.T. THÍCH-GIÁC-NHIÊN -

1/GÂY BÁO HIỀU TRONG ÂN

LÊ ghi kỷ tích mấy ngàn năm ...
 VŨ nghĩa cao sâu phải cố tâm
 LAN rộng MỤC-LIỀN nhớ đặc qua
 NGÀY nay đèn trả được thâm ân
 BÁO, đèn Cha Mẹ công sanh dưỡng
 HIỀU hanh trọn niềm vẹn tiếng tâm
 TRỌNG nhứt trên đời chí khó sánh
 ÂN sâu nghĩa nặng đáp cho nhầm

2/UC-KIỀM-LIỀN CHÍ HIỀU

ÂN thâm Phu Mẫu sánh băng non
 ĐAI, đức MỤC-LIỀN giữ vẹn tròn
 HIỀU thảo bát cõm dâng đèn Mẹ
 MỤC thân thầu rõ nỗi lòng con
 KIỀM tâm cố giữ niêm trung hiếu
 LIỀN kết găng giũn dạ sát son
 BỘ phô đồ sanh tròn bồn phản
 TAT lai vĩnh kiếp tiếng thóm côn

3/HẬT LÀ ĐÂNG TOĀN HIỀU

Phật xưa hiếu thảo, kể hả sa
 Đến kiếp hiện nay cũng đậm đà
 Dao lợt Vương cung về viếng Mẹ
 Ca-Tỳ La-Vệ đến tìm Cha ...
 Khom lưng đánh lêđôi xưởng trắng
 Đua mắt cho hồn một Mẫu già
 Đến thác Kim-quang, cõn bắc nấp
 Soi cõng hiếu tú mây người qua

/-/ ĂY NƠI GƯƠNG CHÍ HIẾU

Hồi này Phật-Tú hãy noi gương
 Trả hiếu MỤC-LIÊN lâm đoạn trường
 Cứu Mẹ thoát qua cõi khổ phật
 Độ sanh siêu rỗi rộng tinh thường
 Hám lấp thế-ký cảng lưu dấu
 Tháng bảy TRUNG-NGƯỜI mãi hưu thường
 Phật-Tú cẩn noi gương chí hiếu
 VŨ LAN TỰ TÚ độ mười phường

/-) N CAO DÂY

ÂN CHANGHĨA ME sánh băng non
 Đao hiếu cẩn nén giữ vẹn tròn
 Mười tháng cứu mang sanh đẻ trẻ
 Ba năm bồng ẵm dường nuôi con
 Ân cay uống đắng gian lao khổ
 Vóc thê me cha cung thốn mòn
 Tu cứu Cửu-Huyền cung thất Tổ
 Thâm ân báo bồ' được vuông tròn

/-) N TRỐI BIỂN

Công ơn Cha Mẹ sánh trời cao
 Hiếu tử đáp đèn trả sớm mau
 Mang nặng đẻ đau nhiều khó nhọc
 Tanh hôi đỡ thúi chảng hê nào
 Hy-sinh suốt kiếp vì con trẻ
 Gian khổ trọn đời chờ quản nao
 Bồn-phận lâm con cần báo đáp
 Lã trang chí hiếu đắng anh hão

T/ÂN-HẠNH HIẾU VI TIỀN

Hiếu hạnh được coi đúng hạng đầu
 Làm người phải biết gốc tu đâu
 Ân Cha dưỡng dục hồn non thái
 Nghĩa Mẹ sanh thành tộ biển đâu
 Bồn-phận lâm con tròn hiếu đạo
 Đến ăn trả nghĩa ý mong cầu
 Tiếng thơm lưu mãi trọng muôn thuở
 Hiếu hạnh được coi đúng hạng đâu

THƯƠNG NHỚ CHA MẸ

Thương nhớ cha mẹ thật quá chừng
 Mùi lồng nước mắt chảy rùng rùng
 Thương cha công khó nuôi săn sóc
 Mến Mẹ gian lao khó chẳng ngưng
 Đốc bảo Tú Ân, đèn đáp nghĩa
 Thủy chung nhút dạ mới đánh ứng
 Đôi đói kiếp kiếp không phai mất
 Nghĩa Mẹ ân Cha thật quá chừng

CƠN BÁO HIẾU

Tú thuở âu niên dến trưởng thành
 Lúc nào cũng nghĩ dến công sanh
 Ân Cha dưỡng dục bao gian khổ
 Nghĩa Mẹ ấm bồng thật thui tanh
 Từ lúc cùu mang trên chín tháng
 Đến khi nở nhuỵ khổ nám canh
 Dưỡng nuôi khốn lốn cho ăn học
 Hiếu thảo danh xong dạ mới đánh.

HÂM ÂN CHA MẸ

Mẹ Cha sinh dưỡng nghĩa ân đồng
 Bốn phận lâm con phải trả xong
 Cây cối nước nguồn nên, vĩ sánh
 Trời cao biển thăm nhớ ghi lồng
 Ba thương Má mến cùng yêu quý
 Mẹ đẻ Cha nàng bê ấm bồng
 Cha Mẹ vĩ như trời biển rộng
 Lâm con đạo hiếu phải cho đồng

ĐI HIẾU VI TIẾN

Cha Mẹ hơn trời biển, rộng sâu
 Lâm con hiếu thảo đúng hàng đầu
 Thương cha cục khổ lo nuôi nàng
 Mến Mẹ gian truân gánh nặng, bầu
 Nghĩa Mẹ ân Cha cao rộng, lớn
 Sanh thành dưỡng dục chẳng hại đâu
 Thương Cha mến Mẹ cho đồng xứng
 Bốn phận lâm con hiếu đúng đâu.

X)AO NGHĨA HIẾU TRUNG

Vô thuỷ đền nay triều kiếp sinh
 Tho ân sanh chúng vạn muôn nghìn
 Mỗi đời thay đổi Cha, cùng Mẹ
 Mỗi kiếp đổi Thầy đổi đệ huynh
 Vạn vật muôn loài đều góp sức
 Chúng sanh các pháp giúp duyên minh
 Ơn sâu hòn biển hòn non thái,
 Đạo nghĩa hiếu trung phải gắng gĩn.

Tu thân

- HOÀNG-VÂN -

Chuông chùa thông thả ngân vang
 Như đưa kẻ mộng trở sang bến bờ
 Thuyền tinh như một giấc mơ
 Sớm còn tối mắt hùng hồ buông trôi
 Chúng sanh hết dừng lại ngồi
 Bằng khuêng tự hỏi thế rồi lâm sao?
 Xưa nay trong thế biết bao
 Tu mi nam tú, má đào khô thay!
 Muôn cho sự khổ khói đây
 Mau tu giải thoát chờ ngày tái sanh
 Duyên lành trong chôn quân anh
 Không cõn, không mất, không sanh, không già

Chu du trong chốn ta bà
 An vui hóa độ hạnh là vì tha
 Mau tu dừng đê kéo già
 Tiếc công hồi re' thật là khô tâm
 Tình thương Phật tổ không lầm
 Từ minh giác ngộ chán tâm to bay
 Huân tu đạo nghiệp tu nay
 Chờ giờ giải thoát, đợi ngày khai tâm
 Trăng rằm sáng tỏ sơn lâm
 Hang cũng ngo hẻm nhứt tâm hướng về
 Đồng xây đạo qua Bồ-Đề
 An vui thoát tục trọn bê tu thân.

Công tham ăn cha mẹ

- T.T. THÍCH-GIÁC-NHIÊN -

Ân Cha hòn núi Thái-Sơn
Nghia Mẹ hòn nước trong nguồn chảy ra
Một lồng thó Mẹ kính Cha
Vẹn tròn hiếu thảo mới là đạo con.

++++

Ân cha dưỡng cũng nhiều công khó nhọc
Tuy không sanh, mà sánh tờ hòn sanh
Mẹ có thai, Mẹ mang nặng đã đánh
Cha gánh vác, thế mọi điều cực nhọc

Vì thương Mẹ, và thương con trong bọc
Lo thức ăn, miệng uống cho Mẹ hiền
Khi khai hoa, Cha ngồi đúng chàng yên
Nào chắc lưỡi, hít môi và bóp trán

Thương con, vội thắt vồ cùng vô hạn
Vừa lọt lồng, thi té dạ hàn hoan
Miễn gái trai, như được ngọc được vàng
Mong trọn vẹn, xác thân không tàn tật

Não cung phung, dù dây trong mọi vật
Giặt rửa dỗ ô uế cũng chẳng màng
Lòng thương con, cực khổ đam não than
Não bồng bê, nứng niu con từ chút

Vì thương con, không nghỉ ngồi giây phút
Làm suốt ngày, tối tám rửa nôi con
Khi con đau, thi gan dạ héo von
Ngồi thức suốt, nằm cạnh không dám ngủ

Lo đời sống cho các con đầy đủ
Sợ thiêu ăn, thiêu mặc chúng chè cười
Day học hành, cho con được nên người
E thua sút sợ bạn khi chúng ngạo

Coi săn sóc tū manh quān mánh áo
Tú guốc giày, dép nón mũ dù khăn
Cha thường con thi đấu có ai bằng,
Khuya thức giấc nhắc chúng con gắng học

Quá thường con, Cha mẹ thường chăm sóc
Tôi giữ mùng, giữ chiếu sẵn cho con
Tú thực ăn miêng uống cũng cho ngon,
Đên cái ghế cái giường che ngay thăng

Tiền bánh mứt mỗi ngày dành con săn
Mỗi tháng mă, dù hạng được lành thêm
Quá thường con nên Cha phải theo kèm
Lúc ban thường lúc ra uy phạt dà

Khuyên con học đúng đẽ thua thiên hạ
Con nên danh là Cha Mẹ thơm lây
Đồi sông con thi vật chất đủ đầy
Còn Cha Mẹ vẫn minh trong lao khổ

Con vui sướng con ăn nǎm kín chỗ
Còn Mẹ Cha thi vật và phong sướng
Giờ học xong con ra khói công trường
Xe chục săn chỗ con Cha đón rước

Tó mò sáng nhắc con dùng bánh nước
Rồi lên xe đưa con tận nhà trường
Ngồi trên xe Cha Mẹ dạy moi đường
Không thiếu sót tùng ke răng chân tóc

Vì sợ con bị bao người đâu độc
Ham vui chơi bỏ bộn-phận học đường
Tú đỡ tường rồi mặc phải vẫn vướng
Thi suýt kiếp trộn dơi con chim lũy

Lời cha Mẹ con nghe căng thẳm thủy
Ở trên đời ai thường xót báng Cha
Chi Mẹ Cha tâm lớn tạ hải hả
Sanh xác thịt, còn sanh luôn tâm trí

Ân Cha Mẹ, không lấy gì sánh vi
Hòn trời cao biển rộng cát sông Hằng
Phân làm con phải đèn trả sao băng
Mới xứng-dáng là người con hiêu thảo

Khi con bệnh Mẹ Cha lo cõm cháo
Nào thuốc thang săn sóc dưỡng nuôi con
Đầu lương y bác-sĩ ở đâu non
Hay gõe bê, chân trời đâu cũng tới

Miễn con mạnh có tôi đâu là tôi
Đâu bán nhã bán đất bán ruộng vươn
Đi g' thuê làm muôn cũng xem thường
Miễn có thuốc chạy cho con lành mạnh

Về luân-lý dạy con trốn đạo thánh
Giúp Tâm Cang gìn đạo hanh ngút thường
Ở ăn sao được ngay thảo hiền lương
Cho xứng đáng là người con hiếu thảo

Phản con gái Cha thường hay dạy bảo
Phản tam tùng tử đức phải cho trốn
Giữ nết na đầm thăm hỏi nghe con
Việc bánh trái, thêu thùa cho khéo léo

Việc nội trợ thi nũ lưu phái khéo
Việc tế gia thi nam giới phái rảnh
Lo cho con tim phương kê mưu sanh
Chứng khôn lớn lo lập bê gia thất

Lo nhã của đủ mọi bê thủ vật
Sắm cho con tủ cái ghê cái giường
Tạo cho con tủ cái tủ cái rương
Mua cái chén cái ly tùng cái muỗng

Cha biết ý nhúng cái gí con muôn,
Cha Mẹ, biết nhúng cái gí con muôn
Đều sẵn sàng cho sắm tạo đủ đầy
Công ơn Cha thật lớn rộng cao, dày,
Còn nghĩa Mẹ không lâm sao kê xiết

Nay mượn bút mảnh giấy này tạm viết
Đôi vần thơ lưu niệm của đời con
Đầu biển khô sông cạn núi kia mòn
An Cha Mẹ không bao giờ quên được.

Những con tâm đó

- MAI-VI-PHÚC-

Có tiếng chân người bước vã, sau đó, ngọn đèn phía trước ngôi biệt thự bật sáng lên. Chỉ quay sang Thụy, nói nhỏ:

- Anh Tuyên có nhà không?

Những người mở cửa vào là một cô gái còn trẻ với giọng nói miền Bắc:

- Ba cháu đang có khách. Mời hai chú vào.

Hai người đầy xe vô trong sân, dừng bênh một gốc cây và nôい gót theo cô gái. Phòng khách hép những dài, ẩn, thông nới tận cùng với mèt cản phòng khác của đóng lại. Phía trai mở ra lối sang gian bên kia biệt thự, nơi người con gái vừa khuất dạng.

Thụy ngồi xuống ghế xa-lông, lướt mắt qua sự bài trí trong phòng khách. Anh naoang ngạc nhiên khi trông thấy cái băn thó dung có vélac lồng nôi cuối phòng, bên trên là một tấm vải chỉ chít chu Tầu. Cách bài trí như vậy sẽ khg là một khung cảnh lạ mắt nếu ở một nơi nào khác. Nhưng đây là nhâ của một nhân vật nỗi tiếng của Mát Trần Giải-Phóng Miền Nam: Đai-Tá Phan-Lạc Tuyên. Tên tuổi của ông thường được giới ván nghệ sĩ Saigon nhắc nhở tại những nôi họp mặt: nhâ hàng Kim-Sơn, câu-lạc-bô văn-hóa trước năm 1963 và tại nhâ hàng Thanh-Thê, La Pagode sau ngày chế-độ Ngô-Đinh-Diệm sụp đổ.

Hình như cũng nhận ra được vẻ ngạc-nhi ên của Thụy, Chi nói:

- Anh Tuyên có một tâm-hồn chuộng cô'. Cái tượng đó cũng xưa lắm.

Thuy nhìn theo ngón tay của Chi. Đó là tượng một vũ-nữ Chăm. Trước đây, Chi có nói cho anh biết Tuyên chuyên về sắc-tộc Chăm và luân-án tiên-si của anh đã được Phạm-Văn-Đông góp ý khi vị Thủ-Tướng này ghe qua Ba-Lan.

Người con gái, trô' ra với hai tách nư c'c' trà. Mùi trà khiến Thuy nhớ tới bài thơ phô nhạc của người mà anh sắp đối diện:

... nỗi cảm ghê đỡ
bất nước chè xanh
ngồi ăn kê chuyên
tâm tĩnh thâu cảnh !!!

Bản nhạc này mở đầu bằng những câu nhanh lối báo trước của định-mang: "Các anh đừng dây dây dã lâu rồi..." Mười tám năm đã trôi qua a kê từ ngày ấy. Cuối năm 1960, tin đại-ýnh này dù Phan-Lạc-Tuyên bỏ vắng mặt khu, sau cuộc đảo chính không thành-công của đại-tá Nguyễn Chánh Thi nhằm lật đổ Tổng-Thống Ngô-Dinh-Diệm, được lan truyền mau lẹ trong giới văn-nghệ thủ đô. Thoạt đầu, không mấy người nghĩ rằng đó là một sự thật. Nhảy dù là một binh chủng được nhà Ngô tin cẩn nhất sau những chiến thắng trước Bình-Xuyên và các lực-lượng giáo phái vũ trang. Phan-Lạc-Tuyên là đại-ý của binh chủng này, vừa là một thi-sĩ nổi tiếng, anh cũng là tác-gia các cuốn biên-khảo về Tagore, về thi ca việt chung với nhà văn Kiêm-Dạt. Người ta vẫn tiếp tục nghi ngờ mặc dù sau ngày Mặt Trận Giải-Phóng Miền Nam ra đời, tên tuổi anh thường được đài-bí-mật của Cục R để cập tới trong kế-hoạch binh vận của họ. Cho đến 4 năm sau, mới nghi ngờ mới hoàn toàn biến khi Phan-Lạc-Tuyên chỉ-huy quân giải phóng gây thiệt hại nặng cho một tiểu đoàn Dù trong trận Bình-Gia, một trong số các trận đánh có tính cách chiến-lược lầm cho Hoa Kỳ

phải, thay đổi cách thức can thiệp của họ vào chiến tranh Việt-Nam.

Sự hối tiếc của Thụy bị gián đoạn vì Chi lên tiếng:

- Anh Tuyên sắp ra tối. Khách sắp về.

Khách là một thanh niên côn tré tuổi, theo lời Chi, là một cộng-tác viên tại Viện Khoa-Học Xã-Hội thành-phố Hồ-Chí-Minh.

- Họ thường tới đây để nhờ Anh Tuyên giới thiệu với Anh Đương, Trưởng Ban. Cũng có nhiều người ...

Câu nói của Chi bị bỏ dở nửa chừng vì của phông tần cung mở ra. Theo sau người thanh niên mà Chi vừa nói là một người dân ông tâm thuở c, hơi ôm, mặc áo sơ-mi trắng cứt tay.

Người thanh niên chào từ giã và khuất dạng sau cánh cửa.

Chi giới thiệu:

- Anh Tuyên ... Anh Thụy.

Sau, cái bắt tay chung mực, cả hai ưỡi ngồi xuống ghế.

- Chi có nói qua về anh và tôi cũng đã có xem qua các bản photocopy những văn-bản anh đã đỗ tại đại-học.

Tuyên vào để ngay bằng giọng nói khẽ cao không thấp, nhưng có hơi mâu so với dáng điệu thoảng vẻ uể oải và nét mặt trầm lắng của anh. Vẻ mâu-thuẫn ấy làm cho Thụy cảm thấy bối rối phân não. Thật ra anh không chờ đợi đối diện với một con người chọc, trời khuây nức, mà là con người theo kiểu mâu cát vị anh-hùng Lữ đoàn Sơn-Bạc lâm liệt và ngang tàng.

Từ bốn năm qua, anh đã quen mắt cái màu
người héo úa của Mặt Trận Giải-Phóng Miền Nam.
Áo bộ đội màu xanh lá cây đậm mà ho thường bẩn
cảng lâm tư ngửi héo úa kia thêm phần chí nh
xác. Mẫu xanh luốt, mà bệnh rét rùng dãkhoát
lên khuôn mặt họ, đôi môi thâm, nhưng cái i
răng âm vắng lớp khói thuốc lão ngã sang màu
khận khiên họ giống như những chiếc lá sấp
sua lìa cành. Nói con người họ, sinh khí chí
còn lại trong đôi mắt, hay nói đúng hơn, trong
ánh mắt của miệng và tay chân. Đôi chân họ
vẫn còn giữ được sự linh le thuận thục của
nhiều năm bôn tập trong rừng. Anh mắt họ vẫn
còn sáng lên những tia thu hồn khi họ nói tới
"Mỹ Nguy". Nó chỉ người lại, khi họ vẽ ra các
hình ảnh của một nước Việt-Nam ngày mai. Thụy
không hiểu rõ nét với với trong ánh mắt kia
lá do một niềm ngày ngắt có thật hay đang dõi
theo một thiên-dương không hề có nói chonhán
gian. Nhưng dù vậy vẫn còn dù nồng lượng đê
khiên hai cánh tay của họ hoạt động tròn tru.
Chúng rất linh-hoạt khi của miệng họ thaothao
bất tuyệt chánh sách và đường lối của Đảng mà
 họ thuộc lòng, cũng như những lời ca tụng Mác
Lê-Nin và "Bác Hồ" vĩ đại. Dù quen mắt với màu
người của Mặt Trận, Thụy vẫn không tránh được
sự ngạc-nhiên khi nhìn kỹ về người của Tuyên.
Từ anh không thấy toát ra một dáng dấp tài hoa
não hết và, nếu lột đi cặp kính, anh sẽ dễ
bi nhận là một thợ-ký hàng buôn nho nhỏ hagy
quá lầm cũng chỉ là một thầy giáo lảng.

- Nay mai anh Đường sẽ về. Anh hãy ra Hà
Nội dù hồi nghỉ. Tôi sẽ trao cho anh Đường
số yêu lý-lịch của anh cùng với bài vở. A -
ngừng một thoáng - Tuyên hỏi tiếp:

- À, anh viết xong chưa?

- Thưa đã xong phần vô vi. Riêng phần phô
độ thi ...

Thuy ngập ngùng, không biết phải giao thiêng như thế nào đây. Người Công-San chia tách giao ra làm 2 phần: Phần vô vi và phần phô-dô. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật, "vô vi" sẽ là giao ly và "phô-dô" có nghĩa hoang pháp.

- Anh cứ trình bày. Nếu có sự trả lời nào mà tôi có thể giải tỏa được họ anh, tôi sẽ cố gắng. Tuyên nói, dõi mắt nhìn Thuy dăm dăm.

Thuy có giữ vẻ mặt bình thản chịu dùn g cái nhìn ấy và dè chuẩn-bị cho một câu trả lời không thật.

- Riêng phần phô-dô tôi thấy cần phải xưởng Bên-Tre và Côn Phung mới có thể bao-dام một bài viết tuồng-xứng với sự giới-thiệu của anh.

Thuy đã nói dối một cách suông sε. Sứ thật, anh đã bo hàn bài viết sau khi tự nhanh thấy bản-chất Mac-xit Lê-nin-nít không thích hợp với tam-hòn anh. Và anh cũng không bị dồn vào trong một tình thế bắt buộc phải nhận nắn bản chất ấy vào trong con người mình để tồn tại.

- Cũng không khó giải-quyết lắm đâu, trường hợp của anh, Tuyên nói, tam thối anh hay gác bài ấy lại và chỉ cần viết một bài về chùa Linh Quang. Phần vô vi của phái này, các tai lieu mà anh đã nhỏ Chi trao lại cho tôi xem qua dù dè viết bài. Phần phô-dô, cũng dè thôi vì chùa này ở cung quan yòi anh. Anh chỉ cần viết rõ tổ-chức và cò-só của họ.

Với Tuyên, quả thật viết một bài nhủ vầy không có gì là khó. Người Công-San quan niệm chỉ có một tổ-chức duy nhất cần phải cung còng banh-trường. Đó là Đảng Cộng-San Việt-Nam. Khi họ nói tới một tổ-chức nào nay ngoài Đảng Cộng-San VN, người ta cần phải hiểu sớm muộn gì tổ-chức "phản động" ấy sẽ bị làm cho tan ra, bằng cách này hay cách khác. Khi trao cho Chi cao

bản photôcôpy nhúng vân băng mà anh đã dâu tai dai-hoc, Thúy không hề có ý muốn trở thành một tên tinh-bao. Anh chỉ mong sao sớm rời khỏi nhà Văn-Hóa Quận 6 mà anh đang công-tác. Quận 6 là quận có nhiều người Tàu cù-ingu, do đó là môi-trường thích-hợp cho các điệp viên Trung Quốc. Nhận chí-thì từ Bắc-Kinh; các điệp viên này qua ngo Ha-Nội, dùng mọi phương-tiện -vàng bạc, gái đẹp, kê-ca sú khung-bo - để mua chuộc các can-bô hủ-hóá và bằng đường xe lửa Ha-Nội-thanh-phố Hồ-Chí-Minh xâm-nhập vào Chợ-Lớn để hoạt-dộng tuyên-truyền và khung-bo. Thúy là dâu ngành vẽ Chuyên dề và Kịch nói tại đây. Trong các cuộc hội-thảo hay trong các vở kịch của anh, Thúy cần phải thi-hành dung theo chí-thì Đang đưa ra làm nỗi bất tinh cách phảidong của nhà cầm quyền Bắc-Kinh. Người Tàu tro ng quận phản động không thích ché-dó Cộng-San Ha Nội nhưng họ cung không ưa gì chánh-phu Bắc Kinh. Nhận được giấy gọi, họ di hóp vi không dám làm ngược lại. Nhúng từ khi đèn cho tối lục ra về, họ đã phản-ứng bằng sự im lặng, khg phát biểu một lời nào. Sinh-hoạt hoài trong bụng không khí như vậy Thúy dám chán nản và có ý định về công-tác với Viện Khoa-Học và h ôi thành-phố. Thúy không thể ngờ sẽ có một buổi chiều như chiều nay. Anh tới nhà Phan Lã ở Tuyên lân dâu tiên và cung là lân cuối cung. Ngay mai khi trôi rạng sang anh sẽ lui ghe và có thể là mai mai khung cảnh này trở thành ký niệm.

Ngày mai tôi sẽ viết báo đó. Thúy lên tiếng trả lại. - Anh có thể cho tôi muôn lai cuốn "Hoa-Nghiêm nguyên nhân luận" vái hôm.

Tuyên đứng lên và di vaø trong. Thúy coi đồng-hô tay, con vài phút nữa là 6 giờ. Anh cam thay sốt ruột. "Điển se cup vào lúc 6 giờ chiều nay". câu nói của Nga trả lại trong đầu anh như một lối bao-dông. Dầu chí eo thể tái sang ụ ghe trong khoang thời-gian ấy. Từ vài

tháng nay, để tiết-kiem điện cho thành-phố
thành uy đã ra lệnh nhà máy điện tuân tú cúp
điện tại các khu vực theo ngày giờ nhất định.
Và tại u ma Thụy đã muôn-dòng ghe, điện sẽ cúp
vào lúc 6g chiều. Đó là thời-gian thuận tiện
để Sơn cho ghe chờ đậu dột ngọt áp sát bờ và
bốc dầu chuyen băng ngang dọc cầu dem vò trong
ü. Nhưng người công-an chìm ngồi trong các
quán nói bên đó sẽ không khám phá được. Dưới
anh-sang leo lết của các ngon đèn dầu, tam-mát
của họ bị giới-hạn. Chỉ con ngại người duado
nhưng thời-lượng muối lầm, hai mươi phút anh
ta cần co dế nỗi liền hai bờ khiến anh ta khg
con nguy-hiem cho lầm, nếu Sơn tổ-chức bô c
dầu thật khan cấp.

Tuyên trò rã cung yói cuôn sách. Th ụ y
nhận lấy và chuẩn-bí tú già ra về. Nhưng Tuyên
cầm giữ anh lại.

~ Còn sớm. Tôi nay tối ranh. Chúng ta có
thể thao-luân về Phật-Giao. Chỉ có nói a n h
có một tu sách Phật-học với nhiều tài li êu
hiểm. Cuôn này chẳng hạn.

Tuyên nói vừa chỉ tay cuôn "Hoa-Nghi ê m
nguyễn-nhân luân".

- Anh đã đọc hết rồi chả? Thụy hỏi, lòng
hoài nghi. Anh không tin rằng Tuyên có thể
hiểu được cuôn luân đó. Không phải vì Tuyên
không đủ thông-minh để hiểu. Thụy ngại rằng
nep tú duy quen theo duy vật biến chung selam
chuống ngại lớn cho Tuyên.

- Tôi đã đọc xong ya có thể di đến kétluân
la... Tuyên thoáng ngáp ngứa. - Tốt hồn nên
đọc trực-tiếp các bộ kinh. Luân là một cách
hiểu xuyên qua cái hiểu của người khác.

Tuyên nói đúng. Thụy thâm-nghi. Nhú ng
tú do để di tôi sự phu-nhan các bộ luân là dieu

mà ít có người dám làm. Bỗng nhiên sự tö mờ khiến Thuy muốn nán lại vài phút.

- Anh có nghĩ là Phật-Giáo miền Nam rỗi sẽ tan lui hay là ...

Thuy bỏ lửng lở câu nói, anh biết mình vừa hỏi một câu có phần nào táo bạo. Trước một con người Công-San như Tuyên, điều cần tránh tuyệt đối là khong nên tỏ ra nghi ngờ kha-nang-chuyen chính của Đang. Nhưng câu tra-lời của Tuy ên quá thật bất ngờ.

- Tôi nhận thấy việc đó dối hoài thói già n, Tuyên nói giọng trầm ngâm, người miền Nam hay đọc sách Thiên, Khong lam sao tim mua c h o được những cuốn cõi giá-tri. Họ giàu mà hèt. Nếu cõ thi già lai qua măc.

Tuyên muôn nói đến hiên-tuong cát giâu và mua bán "sách Nguy" tại thành-phố Hồ-Chí-Minh. Nhưng cuốn sách bị liệt vào loại "tac-pham van hóa dồi truy", được các tay lái sách thu mua với giá rẻ để sau đó bán lại với giá thật măc. Nhất là các cuốn về Thiên của Suzuki, của Thượng Tọa Thich-Thanh-Tú hay giao-sư Nguyễn-Đang Thục..

- Những người tu Thiên - Tuyên lên tiếng trả lời - không cần đền chùa, không cần đền sự tö chúc. Họ không là đối-tuong cho nên...

Tuyên ngập ngừng, không nói hết câu. Thuy cũng đoán được những gì đang sau sự im lặng bắt chót đó. Và lòng anh thoang gọn lên nói vui mừng. Đúng ra không phải chờ tôi sự thú nhận giàn tiếp do của Tuyên, Thuy mới hiểu dù ở c rảng người Công-San se hoai công nếu muốn tiêu diệt Phật-Giáo miền Nam bằng ghanh-sach khu ng bố và cô-lấp. Nhưng được nhìn thấy sự giảo a o động dù rat kheo che dây của một đảng viên Công San, sự giao động của đức tin "bach chiến bách thang", dù sao cũng làm cho Thuy cảm thấy thư vi phan nao. Người Công-San có thể thach thuc

thời-gian, với sự quyết tâm trung ky của họ. Họ có thể không mang tới các giới-hạn của không gian, qua một ao-tưởng về một giá-tri tinh-thần - tinh-thần quốc-tế và san - mà họ ngờ rằng sẽ đạt tới được bằng sự trung ky chiên-dâu. Nhưng họ sẽ làm được nhưng gì trước "kẻ thù" khô ng trở thành đối-tưởng. "Kẻ thù" đang gó mình ra khỏi những hứu-hạn của kiếp người, mà mọi ý-niệm về không-gian đã trở thành như thế nhưn g lõe-tát của một vết phu-du.

Thúy nhìn Tuyên và sự giao nhau ấy gi ủa hai anh mắt khiên lồng anh chung xuống lại một niềm thương hại. Anh mắt sưng sỏ kia Thúy khg với nghĩ là do nỗi tiếc thương một tuối thanh xuân hoai công han-ma. Anh chỉ muốn nghĩ d o là sự khuất-nhục của một người biết rằng lý tưởng mà mình đang theo đuổi có thể rồi sẽ khg đưa minh tới đâu...

CÔNG DỤNG TỌA THIỀN NHƯ THẾ NÀO (Tiếp trang 20)

"Việc xử-dụng công-án hay nghĩ di sẽ nghĩ như thế nào? Công-án là lâm-cho đầu óc phải suy nghĩ." Nhưng cấp-bậc dưới của Thiên-Lâm-Tếthi phục-tuổng công-án, nhưng những bậc chí-dạo thi có người phu-nhận công-án.

Lâm-Tếthi và Tào-Động Thiên sai kh ác như thế nào? Giữa Khán-Thoại Thiên và Mạc Chiêu, Thiên đầu luân thuyết cho đến đầu di chặng nǚa cung không hiểu được Thiên, mà trở lại c h à p trước giữa các Tông phái với nhau, bằng chihòn là hãy thực-hành Thiên là điều quan-trọng hơn cả:

(còn tiếp)

Phóng sự Đại Lễ Phật Đản
2524
tại Hannover

Đại-lễ Phật-Đản năm nay được tổ-chức tại Hannover trong những ngày 24, 25 và 26.5. 1980 để kỵ-niệm Đản-Sanh lần thứ 2524 năm của Đức c Thích-Ca Mâu-Ni.

Giao-hội Phật-Giáo VN Thông-Nhất - Chi Bộ Tây-Đức cũng như Hội Sinh-Viện và Kiêu-Bảo-Phật, Tự VN tại Tây-Đức đã gửi giấy mời tham-du lễ trước đó 2 tuần. Số người tham-du đại lễ năm nay được ấn định là 7 đến 800 cho người Việt, ngoài ra là quan khách Đức.

Tất cả các ban văn-nghệ của Hội Phật Tử (Bá-Linh), cũng như các hội đoàn bạn: Kiel, Lübeck, Paris, Rottenburg và ban trại soan ở Braunschweig, Barntrup đã tập trung tại Jugendzentrum vào ngày thứ bảy để gặp gỡ, hội họp và phân chia công-tác ...

Tối thứ bảy 24.5. Ban tổ-chức cũng đã tổ chức một đêm văn-nghệ riêng cho người Việt Nam do sự đóng góp của các đoàn-thể và cá nhân như Gia-Đình Phật-Tư Quảng-Đức, Phật-Tư tại Bá Linh, Hội Kiel, Ban Tam ca GMC (Pháp), Ban hòa tấu, ca-sí Elvis Phương, Anh Tiên, Hân-Lê-Nhân ... số khán giả trong đêm này khoảng 300 người.

Chiều chủ-nhất vào lúc 2g Ban Văn-Nghệ và Ban Trang-Trí có mặt tại nhà hát ở Aegi, gần đồng-bảo Phật-Tư thi tập trung tại nhà số 22 của Messegelände để cử-hành Đại lễ PD 2524.

Trên báu chí lê có chủ Đại-Đức Tăng, Nitô Phap cũng như Đức đền. Có Đại-Đức T.Tuệ-Minh, Sứ Kim-Bang (Pháp), Đại-Đức Nhủ-Diễn, ĐĐ Minh Thân, Thầy Thiện-Tâm, Thầy Minh-Phu, Đại Đức Giác-Minh, Cô Diệu-Ân, Cô Diệu-Hạnh và Cô Diệu Chuông (Đức) ... và đồng-báo Phật-Tú Paris gần 100 người, cũng đã cùng hơn 400 đồng-báo Phật-Tú VN trên khắp nước Đức, Hòa-Lan đã thăm dòile này.

Trong khi hành lễ dài truyền hình ZDF đã thâu hình và phát hình cùng ngày vào lúc 10giờ hôm đó trên dài 2 của đài vô tuyến. Hàng AAB của Mỹ và các báo chí khác như Die Welt, Hannoversche Allgemeine Zeitung, Neue Presse, Bild Zeitung, Hildesheim Allgemeine Zeitung ... cũng đã có mặt và tất cả những tờ báo này đã đã ng tin cù hành lễ Phật-Đản của người VN tại Tây Đức vào ngày 27.5.80.

Buổi lễ được châm dứt qua lời ban đạo từ của Đại-Đức T. Tuệ-Minh và nói về ý nghĩa Đản-Sanh của Đức Phật do Sư Giác-Ninh đọc cũng như lời cảm tạ, sự tham dự của đồng-báo của Đại-Đức T. Nhủ-Diễn.

Dùng 19g cùng ngày đồng-báo đã tập trung tại nhà hát Aegi và dùng 20g thi các quan khách chính-quyền, tôn-giáo người Đức đến. Đặc biệt trong lần này có Ông Seldholt (Đại-diện Bộ Văn Hóa của Tiều-Bang Niedersachsen) lên ngồi ở vị chào mừng đồng-báo VN, Ông Stort đại-diện P.G Đức cũng đã nói về cuộc đời và giáo-lý của Đức Phật, Ông Berhowsky đại-diện Malteser Hilfseinst đã ngồi lối chào mừng và ngồi khen người VN tại CHLB Tây-Đức.

Đêm văn-nghè gồm có 2 phần chính, đó là các diệu vũ dân-tộc và Phật-Giáo như múa trông cỏm, múa hoa sen, múa đèn, múa kim hoàn, múa rồng khuya sôn cuốc... Phần hai của chương trình là thoại kịch "Phật-Giáo VN trong cõi n

"pháp nạn" đã kéo dài hơn 45 phút gồm 4 màn, đã lâm cho đa số khán giả Việt cũng như Đức khóc nước nở qua sự diễn xuất tài tình của các diễn viên của hội Lübeck. Tờ báo "Die Welt" là tờ báo lớn nhất nhì của Đức đã đăng tin là: "Điểm cao nhất của đêm văn-nghệ Phật-Dản năm nay là thoại kịch ấy".

Đêm văn-nghệ Phật-Dản năm nay gấp ngay lê Phuc-Sinh nên quan khách Đức ít tham dự hơn như điều của Ban Tổ-Chức đã dự tính. Tuy nhiên số người tham dự trong đêm văn-nghệ ấy trên dưới khoảng 1000, người. Khoảng 11g15 thì đêm văn-nghệ đã chấm dứt, một số đồng-bảo về lại Messe-gelände và một số đồng về Jugendzentrum để ngủ lại đêm đó.

Sáng hôm sau có lễ quy-y tại Messegelände nhưng số người quy y quá ít so với sự rộng lớn của lễ dài, nên Đại-Đức T. Như-Diên đã cho dời về chùa để hành lễ.

Đại lễ Phật-Dản được chấm dứt lúc 11g trưa ngày 26.5.80. Mọi người ra về vui vẻ và hẹn gặp lại năm tới.

Đặc-biệt năm nay phái-doãn Phật-Tứ bênh Pháp thuộc chùa Khánh-Anh do Đại-Đức T. Minh Tâm hướng-dẫn đã lên đến 100 người và trước khi ra về đồng-bảo PT bên Pháp còn hen lai rằng lễ Phật-Dản năm sau sẽ qua đồng hơn gấp 2 hay 3 lần như lần này nữa. Được hỏi tại sao - thi qui vi, ấy trả lời rằng: "Ban tổ-chức lo chưa đáoqua". Đặc-biệt nhất là Ban Trai-soan và Ban Văn-Nghệ. Tuy nhiên vẫn còn một vai khuyết điểm là tết vặt nhưng đó là một điều hiển nhiên vì đồng người, đồng tổ-chức, bao giờ cũng vậy. Cái khéo là làm sao dung hợp được tất cả, ấy mới chính là tinh thần "vì mình, vì người" của Phật-Giao vậy.

Anh trang trên cồn

- MAI-VI-PHÚC -

Đêm nay sóng biển năm thoi thóp
Nghe trôi miền man tiếng đá trắng
Nhưng tiếng nghìn nam xe cat hạn
Xây bao thành quach của hủ không

Miệt mài trong hội ba dâng áy
Trung đường bao tố đá tu xưa
Não biết bao lối thô đá tắt
Trên biển nhán gian cát bụi mù

Trung tu mây độ hoai rêu biếc
Môn hao đá gói múa thoi gian
Nghìn sau trong giong trieu the thiết
Côn vong chảng ngưới tiếng đá xanh

Côn vong chảng ngưới trong tiếng sóng
Tiếng cheo khua ron nối trầm luân
Thuyền ngưới chờ nắng đợi đầu biển
Nối sâu qua mây bến nhán gian

Hay sẽ cuộn theo cung tuê nguyết
Trung đường xanh biếc cuộn tưng trang
Mit mỏ lớp sóng nghìn xưa áy
Còn lại trên cồn một anh trang

TRANG GIÁO LÝ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ BẬC HƯỚNG THIỆN

T.T. Thích Thiên An
T.T. Thích Minh Châu
Đ.Đ. Thích Đức Tâm
Đ.Đ. Thích Chân Trí

GIA-DÌNH PHẬT-TỬ
PHẬT PHÁP

THIỀU NIÊN THIỀU NỮ
PHẬT-TỬ

2

A. BẬC HƯỚNG-THIỆN

1. Biết sự tích Đức Phật Thích-Ca từ s ở sinh đến xuất gia.
2. Biết hai chuyện tiên thân hay mâu chuyền đạo.
3. Thuộc và hiểu bài Sám-hối.
4. Hiểu châm-ngôn và 5 điều luật của Gia Định Phật-Tử.
5. Hiểu ý nghĩa hoa sen và mục-dịch c ú a đoàn.

B. BẬC SƠ-THIỀN

1. Biết sự tích Đức Phật Thích-Ca từ xuất gia đến thành đạo.
2. Biết sự tích Đức Phật A-Di-Đà và Đức Quan Thế-Âm.
3. Biết ba chuyện tiền thân hay mâu chuyện đạo.
4. Biết ba Ngôi báu ba Pháp quý-y, sáu phép hoa kinh.
5. Hiểu ý nghĩa ăn chay niệm Phật.
6. Hiểu và thuộc nghi thức thông thường.

C. BẬC TRUNG-THIỀN

1. Sự tích Đức Phật Di-Lặc.
2. Sự tích Ngài Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát.
3. Sự tích chùa Quốc-Ân.
4. Sự tích chùa Thuyền-Tôn.
5. Lý nhơn duyên sanh.
6. Lý Nhơn quả
7. Lý Luân-hồi
8. Năm giới
9. Mười điều thiện
10. Bốn ân
11. Bốn nghiệp pháp
12. Tám điều giác-ngộ của bậc Đại nhân.
13. An cư kiết hạ
14. Lịch-sử đạo Phật VN từ thời đại du nhập đến đời Lý.
15. Biết năm mâu chuyện đạo.

D. BẮC CHÁNH-THIỀN

1. Sự tích Ngài Ma-Ha Ca-Diếp
2. Sự tích Ngài A-Nan
3. Sự tích Ngài Nguyên-Thiều
4. Sự tích Ngài Liễu-Quán
5. Giới Định-Huệ
6. Mục-nghưu-Đô
7. Bốn Đề
8. Mười hai nhón duyên
9. Tám chánh đạo
10. Kinh mười diệu Thiên
11. Thiên ác nghiệp báo
12. Sáu bộ
13. Quán tướng và niêm Phật
14. Tám quan trai
15. Lịch-sử Đạo Phật VN từ đời Trần đến cǎn dại.

HIỆN TƯỢNG TÙ SANH (Tiếp theo trang 7)

5. Milinda's Questions, trang 127, 128.
 6. Trên dây ngân hà có lối 1 triệu hành tinh trên ấy có sự sống - The Nature of the Universe, Fred Hoyle, trang 87 - 89.
-

BÀI SÁM HỎI (Tiếp theo trang 63)

tù tu hành không phải mưu cầu lợi riêng cho mình mà còn nguyên cùu đồ tất cả mọi loài cũng được giác-ngộ như mình.

Lịch sử Đức Phật Thích Ca từ sơ sanh đến xuất gia

1. THÂN THẾ CỦA THÁI-TỬ TẤT-DAT-DA

Đức Phật Thích-Ca tên là Tất-Dat-Da, hiệu Thích-Ca một nhánh của họ Kiêu-Tát-La, một dai quý tộc ở Ấn-Đô. Hộp ca tên lâm họ là Kiêu-Tát-La Thích-Ca Tất-Dat-Da. Ngài con vua Ti-nh Phan nước Ca-Tỳ-La-Vệ. Mẹ Ngài là Ma-Gia phu nhân. Nước Ca-Tỳ-La-Vệ ở Ấn-Đô thời ấy là một nước rất phồn thịnh, nay tức là xứ Therai, ở phía đông-bắc thành Ba-La-Nại, phía nam n ước Népal.

2. NGÀY VÀ CHỖ ĐẢN SANH

Bà Ma-Gia năm mồng tháy con voi trắng, sau ngà nén bà có thai sanh Thái-Tử. Thái-Tử sanh lúc mặt trời mọc, ngày rằm tháng hai Ấn-Đô tức là ngày mồng tám tháng tư theo lịch Tàu, vào năm 544 năm trước tay lịch. Như vậy đến năm 1980 là đúng với Phật lịch 2524. Ngài sanh dưới cây vô ưu, trong vườn Lâm-Ty-Ni trong khi Bà Ma Gia đang dạo chơi vườn canh.

3. TƯƠNG MẠO THÁI-TỬ VÀ LỜI TIÊN ĐOÁN CỦA A TÙ ĐÀ

Khi Thái-Tử sanh có nhiều diêm la, trùmuda hoa thắm, nhạc trống chúc tụng, qua đất rung

đồng. Thái-Tú sinh ra có 2 tướng tốt. Ông A. Tú Đá đến đoán tướng Ngài nói rằng: "Thái-Tú có đủ 2 tướng tốt, nếu làm vua thi làm vĩ Chuyên-luân thành vuông, nếu xuất gia tu hành thi sẽ thành Phật.

4. SỰ GIAO-DỤC VÀ TÀI-NĂNG CỦA THÁI-TÚ

Sau khi sinh Thái-Tú được bảy ngày thổi Ba-Ma-Gia tú trán. Vua Tịnh-Phạn giao Thái-Tú cho người di tên là Ma-Ha-Ba-Xà-Ba-Đế nuôi nấng chăm sóc. Vua hết sức lo sự giáo-dục cho Thái-Tú. Ngài cho mài những bao giáo-sứ có tiền g nhặt ở trong nước về ván cung như về yo. Thái-Tú rất thông-minh, chỉ học qua một lần đã hiểu rõ, văn võ toàn tài không ai sánh kịp. Các vị giáo-sứ đều bài phục.

5. ĐỒI SÔNG CỦA THÁI-TÚ:

Thái-Tú được vua Tịnh-Phạn yêu quý, ngày sống trong cảnh phong lưu sung sướng. Vua xây cho Thái-Tú những tòa lâu dài hợp với mùa của xứ Ấn-Độ. Mùa nóng có chỗ mát, mùa lạnh có chỗ ấm, mùa ôn hòa có chỗ không nóng không lạnh. Cung-diện trang-hoàng cực kỳ mạy, vươn cao có đủ hoa thơm cỏ lá. Vua Tịnh Phạn lại ban cho 500 thê nữ kiêu diễm đêm ngày, a mùa dân hát, các mon vui chơi trong nước không còn thiếu một mon gì. Tuy Thái-Tú sống trong xa hoa lộng lẫy nhưng Ngài không bao giờ say đắm, trên mặt luôn luôn lộ một vẻ buồn kín đáo, thường ngồi riêng mọi vật. Tuy Ngài vẫn vo hòn người, Ngài vẫn khiêm tốn lè dở, khongkiêu căng tự dắc.

6. THÁI-TÚ LẬP GIA-DỊNH

Đến 19 tuổi, Ngài vâng theo lời của Phu vuông kết hôn với nàng Da-Du-Dà-Là. Theo tục quỷ phai xưa, Thái-Tú đã chiến-thắng tất cả

thanh-niên đến dù các buổi thi và lứa nòng Da Du là người tuổi dẹp thuần thục nhất trong các công-chúa muôn được làm vở Ngài. Thái-Tú sanh được một người con tên là La-Hầu-La.

7. THÁI-TÚ TIẾP XỨC VỚI ĐỒI

Vì có lời tiên đoán của Ông A-Tú-Dà nên vua Tịnh-Phan không cho Thái-Tú tiếp xúc với cảnh khóc, nhưng vì Thái-Tú khấn khoan cầu xin, vua Tịnh-Phan để cho Thái-Tú đi du ngoạn và tr ụ c tiếp với thực trạng của cuộc đời.

a. Cảnh khóc thứ nhứt - Sông là khóc:

Một hôm Ngài theo vua cha dù lè cày cấy, thấy người vật vất ya, khóc đau đớn anh n ặng thiêu đốt đê đồi lầy bát cõm, chìm chốc dán h nhau mò an các loài côn trùng giay giuata r ên luồng đất mồi, Ngài thường xót buồn rầu vô han. Ngài thường chung sanh đau khổ vì phải s ống, thấy chung sanh vì mon an mà phải giết hai lân nhau.

b. Ba cảnh khóc cuộc đời: Già, bệnh, chết là khóc:

Lần sau Ngài lại xin phép phu vuông ra cửa thành dạo chơi. Lần thứ nhất Ngài gặp một ông già tiêu tuy, da nhăn, lưng cõm, mặt lõe, tai diếc. Lần thứ hai Ngài thấy một người tật bịnh bung tó cổ trường ren la khô sờ. Lần thứ ba Ngài gặp một đám tang, thân nhận gào khóc thảm thiết. Ngài nhận hiểu được rằng: sông ở đồi giàu nghèo sang hèn đều bị đau khổ doanh vâyap bức: già là khóc, bệnh là khóc, chết là khóc.

8. TÂM-TRẠNG CỦA THÁI-TÚ SAU KHI TIẾP XỨC VỚI ĐỒI:

Trước thuộc trang đau khóc của kiếp n g ười, Ngài bị xúc động mạnh mẽ. Sau khi thấy sự đau

khô của chúng sanh, Ngài luôn luôn tuồng nghi đến những nỗi đoa dày lâm than của chúng sanh và Ngài luôn luôn trú nghỉ suy tâm phuồng-pháp cứu chúng sanh thoát khỏi biền trám luân khóa. Một Ngài thý ống hiền ve lo buồn cho chúng sanh, Ngài trám mạc dê tim phuồng-pháp cứu độ chúng sanh thoát khỏi đau khổ.

9. CĂNH GIẢI-THOÁT VÀ THÁI-TỬ XUẤT-GIA:

a. Cánh giải-thoát:

Lần thứ tư ra đạo chồi ngoài cửa thành Ngài gấp một vỉ Sa-môn đáp: "Tôi là người đã thoát khỏi sự đau khổ cưa gia, đau, chết". Thái Tử liền hiểu được rằng, chỉ có phuồng-pháp cứu chúng sanh thoát khỏi bể khổ mهن mong là phải xuất gia tìm đạo.

b. Thái-Tử' xuất-gia:

Một đêm kia, sau buổi yến tiệc linh đình, Ngài thua lúc mọi người đang ngủ say, lảng le ra khỏi cửa thành. Ngài định thức Ba Da-Du-Đà La ngồi dậy tui biệt, nhưng sợ lông nhí nổ, hay bịn rịn có thể ngán trở ý định, Ngài chỉ dành nhín vợ nhín con lần cuối cùng, rồi gởi người hầu cận trung-thành lā Xa-Nặc, tháng ngựa Kiêu-Trắc, hai thầy trò ra đi, quân canh côn mải ngủ chẳng hay biết gì cả. Ngài ra đi vào ngày trăng tròn tháng hai.

10. KẾT-LUÂN:

Cứ-chí' của Ngài xuất-gia là cả một gươ ng sáng cho mọi người soi chung. Vì lòng thư ống chúng sanh, lòng thương nhân-loại. Ngài đã bỏ cung điện giàu sang, giường cao nem ấm, cao lương mỹ vị và cả ngôi báu. Cho đến vợ đẹp con yêu, Ngài cũng dành từ giã để di tìm hạnh-phúc chôn thật cho chúng sanh đang đau khổ. Cứ chí' Ngài ra đi nhắc như cho muôn loài biết r ắn g

hạnh-phúc không thể tìm trong danh vọng tài-sắc
và những người thật thương yêu chúng sanh phải,
tìm chôn-lý để soi sáng cho chúng sanh. Cúchi
của Ngài lục ra đi là cá, một sức mạnh quyết-tim
chôn-lý: và chôn-lý chỉ đèn với những tâm-hồn
cao-ca thoát-tục, tràn đầy một lòng vì tha khg
bố-bến.

Hai chuyện tiên thần

1. CẮP MẮT THÁI-TƯ CÂU-NA-LA
2. LÔNG HIỀU CHIM OANH VŨ

I

1. CẮP MẮT THÁI-TƯ CÂU-NA-LA:

Thuở xưa ở Ấn-Độ có một ông vua tên là A
Dục-trị dân rất công bình. Hồi còn trẻ t i' nh
Ngài hay giận dữ nhưng dần dần Ngài trở nên rất
hiền từ, dịu dàng. Nhờ gương sáng của Ngài
hầu du đưa ra, Ngài dạy cho dân tính nhã nhặn
đối với mọi người và lòng bác ái đối với kẻ-khô
sor. Ngài lập bệnh-viện để chữa người bị bệnh,
lập công-viện để người và vật có chỗ nghỉ ngơi,
sai dão giêng để khách bộ hành và vật khỏi khát
nước, sai trồng hai bên đường những cây ăn quả
và cây để làm thuốc.

Người con đầu của Ngài có cặp mắt dẹp-hiên
tú như chim "Câu-Na-La" vì thế người ta gọi
chẳng là Câu-Na-La. Đức vua rất đời, yêu m e n
Hoàng-Hậu Liên-Hoa là mẹ của Thái-Tư. Họ đã

Hầu hết sớm nhường Thái-Tú' rất được vua chia yêu dấu và tin dùng. Lòng từ ái, tinh diệu dâng và khiêm nhượng của Ngài lâm nhândân rất mến yêu và kính trọng. Vợ Ngài rất dịu dàng bao giờ cũng lâm vừa lòng Ngài, tên nàng là Ma-Da-Vi.

Hoàng-hậu mệt, vua A-Dục lấy một người vợ kế, kiêu căng, dạo áo tên là Xích-Di. Sau khi nàng sinh được một con, nàng ước ao nó sẽ được nối ngôi thay Câu-Na-La và tuy không để lộ ra một cù-chí gi, lòng nàng rất ghét người con ghe.

Nhận khi vua mắc bệnh nặng, các tháp y thuộc đánh chịu bó tay, nàng Xích-Di tìm cách chữa khỏi. Vua ngõ ý muốn ta ôn nàng. Nàng xin vua chờ nàng được nối ngôi. Thật éo le cho nhà vua. Ngài lấy lâm buồn rầu vì khôn, g chịu lòng àn-nhàn và Ngài nhắc lại lời hứa với Chánh-hậu lúc lâm chung chỉ truyền ngôi cho Thái-tú' Câu-Na-La mà thôi. Ngài nói: "Ta có thể bỏ ngôi báu chứ không thể phụ lời hứa được".

Thấy chuyện không thành, Xích-Di xin vua được cầm quyền chánh một ngày mà nàng sẽ định sau. Vua nghe lời và nàng sẽ định nhân dịp ấy mà lâm nhưng việc ghê gớm.

Trong nước có một thành gọi là Đắc-Xô Thi-La nổi lên chống với các quan cai-trị của nhà vua. Chính hoàng-hậu Xích-Di cũng dính vào việc ấy. Thật thế, trước hết nàng cho các quan tiền rồi bảo lấy thuế dân thành ấy thật nặng, sau xúi dân nổi lên làm loạn. Họ ăn g, hảu lại xúi dân ném yêu-cầu mưa cho thái-tú, Câu-Na-La ra cai-trị thành ấy, lấy cớ rằng chỉ có thái-tú là công bằng mới dẹp loạn được. Các đại-biểu thành Đắc-Xô-Thi-La sang hôm sau đến để yêu cầu việc ấy, Xích-Di tâu vua cho được, từ tiên dùng án của Ngài, là cai án dũng, đẻ niêm-phong nhưng sứ mệnh gởi đi. Thế túc là

nắng nám được quyền hành trong ngày ấy. Rồi các đại biểu đến. Hoàng-hậu tán thành lời yêu cầu của họ, tâu vua rằng chỉ có hoàng-tú được dân khâm phục và vì thế đưa dân đến chỗ bình an mà không có cuộc bạo-dông gì. Vua nghe lấy là mồi rói vì Ngài nghĩ hoàng-hậu có manh tâm.

Có gì nguy-hiem bằng sai thái-tú đến một thành phiền loạn. Thấy vua lo âu, hoàng-hậu giả vờ đau đớn nói rằng: "Nếu nhà vua cõn nghĩ ng ở lồng nắng thí tú nay nắng không nói gì nữa". Nắng giả, bộ giận đổi trả án lại cho vua vĩnh viễn, biết thê nào vua cũng không nỡ thu. Thật thê, vua A-Dục trọng lời hứa không dám lấy, án lại. Thái-tú cũng một mực xin đi, Ngài phai bẩn gông lồng. Nhưng muốn chắc chắn, Ngài định cho một đội quân đi hộ thân hoàng-tú. Hoàng-tú tách rời việc ấy vì Ngài nghĩ muôn tranh việc đồ mả u, phai hành động rất mau, nếu đi với đạo quân thi mất nhiều thi giờ. Ngài lại nói rằng: "Nào phai thấy gùom giáo như rồng, nghe tiếng ngựa hí, voi gầm, tiếng xe, tiếng trống, tiếng kẽm, mà yên nhàn tâm được đâu".

Vua không nói gì nữa. Thái-tú từ giã Ngài, tú già nắng Ma-Đa-Vi rồi một mình cõi con ngựa Mãng-Đa-La phi đi mau như gió. Chẳng có gì ở đâu sau lưng chàng có người kỵ-ma đang phòng nước đại. Đó là một người rất trung-thanh với hoàng-hậu, đường mang trong mình một sự mang có niềm an kỵ-lưỡng.

Thái-tú cõi bạch mã đi mau như bay. Hai bên đường lăng mạc núi đồi đồng lúa rừng xanh như thuỷ lũi lại. Nhưng cái tên chàng đến cõi nhanh hơn vì nhân gian mong Ngài đến làm. Họ sửa soạn tiếp chàng. Ké thi rắc hoa xuống dưới đường, ké thi hai qua để tiến, đâu đâu cũng nỗi dậy tiếng hoan hô. Nhân dân xin thái-tú tha tội vì dân chúng không dám nói lên chống vuamá chí vì bọn tham ô quan lại. Nghe tiếng kêu van Ngài lấy làm thường hại, tha lỗi và đi vã o

thành giữa tiếng nhạc vang lừng. Thái-tử đặt lai thuê má, cho người công bfnhra trị dân và phái dài-biều về tâu vua tò bụng trung thành và ca tung Thái-tử đã đưa lại cho họ sự yên ổn.

Thành Đắc-Xô-Thi-La đang vui vẻ thi bông chiêu ngõi cõi ngựa theo Thái-tử vua đến và giao cho công-chức trong thành một cái Dự. Mở ra xem ai này đều sững-sốt sợ hãi vì Dự r'a lệnh "phải móc mặt thái-tử Câu-Na-La kẻ thù lợi hại của nhà vua và là kẻ đã lâm nhổ nhuốc nỗi giỗng". Đao Dự lại nói rằng khi đã l' à m hình phạt ấy rồi, không người dân nào được cứu giúp thái-tử và cầm không được nói tên N gai nữa.

Các viên chức không dám cho thái-tử biết dao Dự vô nhân đạo ấy. Sau một đêm lo ngai, họ nói với nhau rằng: "Nếu ta không tuân lệnh sẽ bị nhiều nguy hiểm. Đến hoàng-tử là người tốt đối đãi với tất cả thiên hạ mà nhã vua a còn bắt tội nữa là chúng ta".

Ngày mai họ dâng dao Dự lên cho Hoàng-tử. Đọc xong, Ngài nói: "Đây là chánh lệnh của nhà vua, vì có niêm ấn rõ ràng. Các người cứ thi hành theo lệnh ấy". Ngài cũng biết rằng vua cha chẳng bao giờ đã ra lệnh hành hình con, đó là do hoàng-hậu nhưng đã cờ niêm ấn thf phải tuân theo. Dân gian được tin rằng sẽ thi hành mệnh lệnh tại một khoảng đất rộng, giữa thành-phố. Đến giờ dao phủ được lệnh móc mặt của thái-tử, nhưng bọn này chỉ cung kính chấp tay xin chịu: "Chúng tôi không ai dám dám làm việc ấy".

Thái-tử tháo chuỗi ngọc mang trên đầu đưa cho dao phủ nói rằng: "Đây là tiền thưởng cho các người để làm tròn phận sự". Chúng vẫn một mực từ chối. Sau cùng có một người hinh thủ quái gò, đến xin thay chân bọn dao phủ nhưng

anh này cũng không có gan dùng tay móc măt. Anh ta đèn đồng lúa lớn nung một thanh sắt đeo lên rồi lại gân thái-tú. Thái-tú ngồi tịnh hiên để cho đậm vào cặp mắt. Cảnh tượng bày giờ rất là đau đớn đèn nỗi hằng nghìn người chung quanh đều khóc vang lên.

Hành hình xong, thái-tú một tay chống trên người kia, ra hiệu bảo người chung quanh yên lặng. Thái-tú khuyên phai xa Ngài ra, không được cứu giúp Ngài và kêu tên Ngài, y như trong đạo lệnh. Họ cùi dấu vừa di vừa khóc, trong khi ấy, Thái-tú nằm phục xuống đất. Nghe nấc ngợi nồng, Ngài lê đèn một chỗ có bóng mát để nghỉ. Lầu lăm chung quanh Ngài yên tĩnh, không một tiếng động bỗng Ngài nghe tiếng chân người đậm gân rót eo nhưng tiếng kêu tham thiết. Nhận là con ngựa Mang-Đa-La, Ngài nói: "Còn con nữa, con cũng nên bo thây con".

Cõng qua quanh quẩn vài lần rồi di xa, ra khỏi thành-phố, một mình lui về trại lại con đường mà nó đã vui vẻ đưa thái-tú đi. Mặt trời lặng. Một vài người động lòng muốn giúp Ngài. Song đã có lệnh cấm, họ đánh dừng xa, nhín nhau lắc đầu. Sau mãi một bã lao nghèo di lại gần. Ngài lấy nước rửa chỗ đau và lấy cỏ băng lấp. Bã đỡ Ngài dậy, diu ra khỏi công lang rồi đánh thở dài trở về.

Trong lúc thái-tú đang đau đớn, thi Đa-i biểu thành Đắc-Xô-Thi-La được vua tiếp dài ăn cắn. Thầy nói thái-tú được hoan hô tôn trọng, lòng nàng Ma-Đa-Vi cũng bớt lo sợ vì nghe không nàng phải di dẹp loạn lòng nàng vẫn ay nay không yên.

Mấy ngày sau, sốt ruột, nàng di đến cõi ônàng tự biệt chồng. Qua ngày thứ ba, nàng bông thầy con ngựa Mang-Đa-La trở về một mình. Một tú-tuồng ghê gớm thoáng qua óc nàng rồi như cây gỗ bị đốn gốc, nàng ngã xuống bất tỉnh.

Tỉnh dậy, nàng nghĩ rằng có lẽ chồng nàng đã bị dân nô lén giết chết. "Sao ta lại không tin chồng ta còn sống? Nếu chưa được tin chắc chắn, sao không đi tìm chồng?", Nghĩ vậy, nàng không để mắt một phút, trờ về cung, trút bỏ đồ trang sức, ăn vận như một người thường dân rồi trốn đi tìm chồng, nàng không dám cho vua biết, sợ vua vì thường mà cầm lại chàng.

Nàng lẩn thẩn đi về phía thành Đắc-Xô-Thi-La, ruột đau như cắt. Đọc đường gặp ai nấy cũng hỏi có gặp thái-tú không? Đi ngày nay sang ngày khác chàng được tin gì ca. Một buổi sáng vừa ra khỏi chỗ trú đêm, nàng liền gặp một người nông phu đang gièo mạ. Người ấy nói lúc rạng đông, nhận di qua cánh rừng nhỏ thấy một người tre tuổi mắt mù, mặc áo rách rách, người nông phu liền cho người mày qua cây hái ăn trong rừng và một chén nước lá.

Nàng Ma-Đa-Vi liền đến chỗ ấy thì nàng thấy Câu-La-Na một mình trên viên đá. Nàng đau đớn thấy cặp nhón tuyển của chàng đã tattered. Nàng khóc nức lên và quỳ trước mặt chàng nghẹn ngào, cầm lấy tay chàng. Nghe nước mắt nhỏ xuống tay, Thái-tú cảm động, đoán là nàng Ma-Đa-Vi nhưng chàng chưa dám tin. Đến khi nghe rõ tiếng nàng không nghe ngờ gì ca. Chàng bao nàng ngồi xuống, trong lúc đang đau khổ ấy được gặp người thân yêu, nỗi vui mừng khôn xiết. Thái-tú thuật lại cho vợ nghe những chuyện xảy ra. Rồi do nàng đỡ chàng đứng dậy, đưa chàng cung về ra mắt vua cha.

Về phần vua A-Dục tử khi được tin con ngựa Mang-Đa-La về một mình và nàng Ma-Đa-Vi ditrốn, Ngài rất lo ngại. Tức khắc sai sứ đến thành Đắc-Xô-Thi-La để hỏi tin thái-tú và tìm nàng Ma-Đa-Vi. Nhân dân trong thành, thấy vừa lòng ngai cho thái-tú liên hiếu họ bị cái Du dã u tiên lừa. Sở bị nghiêm trị, họ liên tiếp cách nói dối sứ giả rằng thái-tú đã một mình về triều.

Dân chung quanh không dám hé răng vì họ biết rằng nói ra sẽ bị trừng phạt. Số già nghĩ dân đã giết thái-tú nhưng không có chứng cớ gianh trả về.

Trong khi ấy hai vợ chồng, thái-tú cũng đặt nhau về kinh. Bấy giờ thái-tú đã trút bỏ bộ áo quần ông hoàng mà khoác đồ rách rưới vì trong tinh cảnh ấy đồ trang sức chỉ lầm thêm daulông. Đi qua làng hai vợ chồng cát tiếng hát diudâng trong treo, dân làng động lòng cửa, cho đồ đến uống. Một ngày kia hai người đi đến cung điện nhà vua. Linh canh cửa thấy người lạm lú nên không cho vào. Nhưng thấy canh thường hại a o rách bùn lấy bụi bặm nên cho vào trú trong chỗ chứa xe. Mỗi mệt, hai người ngủ thiếp. Ngày vua A-Dục con buồn rầu nghĩ đến con thi. Ngài giút mình vì nghe tiếng hát quen tai, đó là tiếng thái-tú hát trong nhà chứa xe. Vua nhận ra tiếng con nhưng còn sợ lâm, Ngài sai ra hỏi ai đang hát. Căn thân tàu ràng đó là tiếng hát của người ăn may mắn với một người vợ. Vua liền sai dân cặp vợ chồng kia đến sân rộng. Thoạt đầu thấy người ăn mặc rách rưới, vừa còn nghĩ ngờ chưa đam nhận là con nhưng bộ mặt hiền từ phúc hậu kia thật là cao thái tú, còn lâm sao được. Hòn nửa đầu nang Ma-Da-Viao quần thô kệch cũng còn dê nhặt, vuợ đưa m át nhìn đầu, nhìn con rồi ôm choàng ca nai mà khóc nức nở.

Một hồi lâu vua mới định thân lại, hối thai-tú vì sao mắc nạn. Khi hiếu nguyendo, vua nói giận nói rằng: "Đứa nào dám dùng ăn cua Trâm để làm việc tài trời kia?" Thái-tú ngồi im vì chàng không muốn nói, số hoàng-hậu bị nghiêm phạt. Hồi mài, nang Ma-Đa-Vi mới nhắc lại cho vua hay rằng hoàng-hậu Xien-Di có được phép dùng riêng ăn vua một ngày. Đã nhiều lần vua nghĩ hoàng-hậu có bụng ác với thái-tú. Vì Ngài nghĩ rằng, hoàng-hậu muốn con được nói ngợi túc là muốn trả hoàng-tú Câu-Na-La. Tuy

nghĩ vậy Ngài vẫn không dám tin. Nhưng bấy giờ sự đã rõ ràng, Ngài cho truyền lệnh vội vàng hầu dền.

Về phần hoàng-hậu, từ khi thi-hanh được thử đoán, mắt ăn mắt ngu, hể chớp mắt là thấy hiện ra cảnh mắt thái-tú bị hành hình. Tћ hе rồi vừa tinh dậy vừa la. Nàng lo rằng tội nàng sẽ có ngày tiết-lđ. Nàng tưởng tượng từ vua chí dân, ai cũng nhìn thấu rõ tâm can minh và nàng càng thêm khóc khoai lo sợ.

Khi cơ lệnh đòi, nàng đoán biết là việc bại lộ. Lúc thấy tất cả cáo tội ác của mình h, nàng hồi-hận nhưng không nói ra tiếng nùa chỉ cúi gầm mặt xuống, đợi lối tuyên án. Thái độ ấy rõ ràng hơn lời thú tội.

Vua A-Dục nỗi giận mắng lớn và truyềн rāng trước khi đưa hoàng-hậu ra máy chém cõn, bắt chịu nhiều cực hình đau đớn dã. Thái-tú tâu xin vua mở lương tú bị giám tội cho nàng. Những vua vạn không nghe, thái-tú bèn quay xuống nói rằng: "Tâu lại Phu vương, nào phải một miình hoàng-hậu phạm tội dâu. Đó chí vĩ kiếp trước con có làm nhiều tội ác nên nay bị nghiệp báo thù. Đã từ lâu con cõi nhớ xem lại kiếp trước con đã tạo nên tội ác gì nhưng mãi đến tối hôm qua, con mới nhớ rõ..."

Vua ngắt lời: "Như con thi có tội gì? Con là người tốt nhất trên đời". Thái-Tú cảm động đáp: "Một người hiến lương cung chúa hán là vô tội, vì nếu kiếp này ăn ở hiện là ăn h nhưng kiếp trước bạc ác thi cứ phải chịu quả báo. Tâu phu-vương, thuở xưa, có một người đi săn, một hôm thấy 50 con dê rúng trong núi, liền dùng lưới bắt hết. Anh ta nghĩ rằng nếu giết hết thi tiêu thụ làm sao cho hết, chỉ bấy ta móc mắt chúng đi, chúng không tròn được, ta sẽ lẩn lút đưa từng con tới tinh mà bán. Nghĩ thế anh ta không ngần ngại đưa tay mõ c

mắt chúng di rồi thả vào hang núi để bán dân
dân. Người di săn ấy là tiên kiếp của con n.
Người di săn ấy lâm khổ 50 chúng sanh, ngã y
nay chính là ngày người ấy trả nợ vậy.

Vua nghe lấy thật cảm động, nhưng còn
phản vân chưa tin thi thái tử ngồi ngay ngắn
lại, chắp tay trước ngực mà nói rằng: "Nếu
lời tôi nói đúng sự thật thi xin Phật chủ ng
minh cho và mất tội sáng lại". Lời nói vừa
dứt, mặt thái-tử bỗng sang như thường, vua A
Dục và na-na Ma-Đa-Vi xiết bao vui mừng.

Vua dẹp giận, ra lệnh ăn xá cho nàng Xích
Di, chỉ buộc nàng phải tìm chỗ yên tĩnh để sam
hối tội lối. Vua từ đó ngồi báu vung vàn g,
còn thái-tử được chính thức phong Đống-cung để
nội ngồi sau này và na-na Ma-Đa-Vi sẽ là Hoàng
hậu.

§
§ §

2. LÒNG HIẾU CỦA CON CHIM OANH VŨ:

Thuở xưa ở núi Tuyết-Sơn, có một con chim
oanh vũ, cha mẹ đều mồ, thường đi tìm trái cây
thơm chín dâng cha mẹ dùng. Lúc bấy giờ có
vị diên chúa mới cây lúa bên phát nguyện rằng:
"Lúa tôi đây, xin nguyện cho chúng sanh ăn
dùng". Chim oanh vũ thấy vị diên chúa phà tam
bồ thí như vậy, bèn thường bay xuống lấy lúa
cung đường cha mẹ. Người diên chúa đi xem lúa,
thấy loài chim, loài tr匡 phá hoại lúa qua a
sao, bèn nỗi giận đặt lưới bắt được chim oanh
vũ. Chim oanh vũ thưa vị diên chúa rằng:
"Trước đây ông có lòng tốt bồ thí nên tôi mới
đám lấy lúa của ông, sao ông lại đặt lưới bắt
tôi?" Người diên chúa hỏi: "Người lấy lúa làm

Mẫu chuyện đạo

1. BÀ GIÀ CÚNG ĐÈN

2. THẦY TỶ-KHEO VỚI CON NGÔNG

)

1. BÀ GIÀ CÚNG ĐÈN:

Một thời Đức Phật ở nước La-Duyệt-Kỳ tại
tai núi Kỳ-Xà-Quật, lúc bấy giờ, vua A-Xà-Thê
thỉnh Đức Phật dự lễ trai tăng trong Hoà-n g
cung. Sau khi tho trai, Đức Phật trở về Tinh
Xá Kỳ-Hoàn. Vua bèn hỏi Kỳ-Bà rằng: "Ta đã
thỉnh Phật tho trai xong, nay không biết nên
lắp gì?" Kỳ-Bà nói: "Ngài nên đem rất nhiều
đèn để cúng dường Phật". Vua liền sai chém
trăm thùng dầu về Tinh-Xá Kỳ-Hoàn.

Có một bà già nhà rất nghèo, có tám con
thành mướn cúng dường đức Phật mà không có tiền.
Bà thay vua A-Xà-Thê làm công đức như vậy rất
lắp lам cẩm kích. Bà đi xin được hai tạ đèn,
liền đến nhà hàng mua dầu. Chủ hàng hỏi: "Bà
rất nghèo tung, xin được hai tiền, sao không
mua đồ ăn mà lại mua dầu?" Bà già đáp rằng:
"Tôi nghe đồn gặp Đức Phật rất khó, ván kiếp
mỗi được một lần. Tôi nay may mắn được sanh
đời Phật, mà chưa có dịp cúng dường. Nay
tôi thay vua làm việc đại công đức, tôi tuy

cứng khó, cung muôn cung dường ngọn đèn để làm
cánh bờn cho đời sau". Lúc bấy giờ người chủ
quán cam phuc chí nguyện của bà già, liền đồng
thêm cho 3 tiền thanh được 5 tiền đậu. Bâden
trước Đức Phật thắp đèn lên từ nghỉ đậu tháp
không qua nửa đêm, bà phát nguyện rằng: "Nếu
sau này tôi được chứng đạo Vô-thuộc như Đức
Phật thời ngọn đèn này sẽ suốt đêm và sáng
tối khác thường". Phát nguyện xong bà lê Phật
rồi về.

Các ngọn đèn của vua cung dường, có ngọn
tắt, có ngọn do, tuy có người săn sóc như ng
không được chu toàn. Riêng ngọn đèn của bà
lão thi chiếu sáng hơn các ngọn đèn khác, suốt
đêm không tắt, đậu lại không hao.

Trời sáng, Đức Phật bảo Ngài Mục-Kiền-Liên rằng: "Trời đã sáng, hãy vào tắt những ngọn đèn". Ngài Mục-Kiền-Liên vâng lời thổi
lấp các ngọn đèn, nhưng riêng ngọn đèn của bà
già thôi tắt ba lần cũng không được, sau lấy
cái áo cà-sa mà quấn, ngọn đèn lại dở rực rõ
hơn. Đức Phật bèn bảo rằng: "Hãy dùng lá i,
ngọn đèn ấy là hào-quang công đức của một vị
Phật tương-lai, không thể lấy thân thông của
người mà trừ diệt được".

Vua A-Xà-Thé nghe nói, liền hỏi Ký Bà:
"Ta làm công đức rộng lớn như vậy mà Đức Phật
không thọ ký cho ta thành Phật, còn bà già kia
chỉ thắp một ngọn đèn mà được thọ ký là có làm
sao?" Ký-Bà đáp rằng: "Ngài cung đèn tu y
nhiều mà tâm không chuyên nhất, không bắn g
được tâm địa thuần thánh của bà kia dồi v'õi
Phật".

(A-Xà-Thé vương thọ quyết Kinh)

2. THẦY TY-KHEO VỚI CON NGÔNG:

Có một vị ty-kheo đến khát thuốc tại một nhà kia, được mời vào trong phòng ngồi một mi nh. Người chủ lên tiếp chuyện tay có đeo chiếc hán, vô ý đánh rơi mà không biết. Lúc ấy có con ngông đi ngang nuốt vào bụng. Vì Ty-kheo thấy, nhưng không nói gì. Một lát, người chủ mới biết mặt chiếc nhẫn bên lên tiếng tìm hỏi. Vì Ty-kheo im lặng không đáp. Người chủ sanh nghi, hỏi dồn, vì Ty-kheo vẫn im lặng. Không thể né tránh nữa, người chủ mang chui và đánh dập nhưng vị Ty-kheo vẫn cam chịu không nói một lời gì. Lúc ấy có người nhà, chạy lên thưa với người chủ rằng: "Không biết vì sao con ngông của nhà, tự nhiên nã chết ngoài sân kia" Nghe lời nói xong, vị Ty-kheo mới thông thạo trả lời: "Khi hỏi tôi thầy con ngông nuốt c h iếc nhẫn". Người chủ liền bao người nhà đem mổ bụng con ngông thi tìm được chiếc nhẫn.

Người chủ hỏi hận liền thua với vị Ty-kheo: "Bạch Thầy, sao khi hỏi Thầy lại không nói ngay cho con biết, để đến nỗi con sanh nghi, xúi c phạm đến danh thê của Thầy".

Vị Ty-kheo trả lời: "Ông nghĩ cũng phai nhưng nếu tôi nói ngay thì con ngông sẽ bị ông giết vì lời nói của tôi, việc ấy tôi không bao giờ dám làm ca, đâu có hại đến tánh mạng tôi cũng vậy".

LÒNG HIỀU CỦA CON CHIM OANH VŨ(tiếp theo tr.56)
gi "Chim Oanh Vũ đáp: "Tôi có cha mẹ mù, nên phải lây lúa cúng đường" vì diên chủ nói rằng "Tú nay về sau người cũ lây lúa mà dùng, dùng e ngại gì cả". Loài súc sanh còn biết hiếu thuận với cha mẹ hường nữa là người.

Chim Oanh Vũ là tiên thân Đức Phật Thích Ca .
Người diên chủ là tiên thân Ông Xá Lợi Phat.

Bài sám hối

"Đệ tử kính lạy, Đức Phật Thích-Ca, Phật A Di-Đà, Thập phuông chư Phật, vô thường Phàm-Phật, cùng Thánh-Hiền Tăng. Đệ-tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giặc kiêu căng, si mê lâm lạc, ngày nay nhớ Phật, bỉết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối, tránh điều dữ, nguyện làm việc lành, ngoài trong ôn Phật-tát, tú-bi gia hộ, thân không bệnh tật, tâm không ngang phiền não, hàng ngày an vui tu tập, phép Phật nhiệm màu, dê mau ra khỏi luân hồi, minh tâm kiết tánh, trí huệ sang suốt, thân thông tự tại. Đặng cứu độ các bậc tôn-trưởng, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, cũng tất cả chúng sanh, đồng thành Phật đạo".

GIẢI-NGHĨA:

I. ĐẠI-Ý: Bài này có 3 ý chính:

1. Xin thứ nhận những lỗi mầm minh đã lâm.
2. Xin nguyện lâm các việc lành theo lời Phật dạy.
3. Xin nguyện hồi hương công đức cho cha mẹ, anh chị em, cũng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo.

II. DÀN-BÀI: Bài này có thể chia làm 3 phần:

1. Từ câu "Đệ tử kính lạy..." đến câu "...cùng thánh hiền tăng". Đoạn này đề xin kính lạy Phật, Pháp, Tăng.
2. Từ câu "Đệ tử lâu đời" đến câu "...thân thông tự tại". Trong đoạn này, đề xin sám-hối những lỗi lầm đã lâm, xin

nguyện lâm các việc lành, xin nhờ ôn chủ
Phật gia-hộ để vâng theo lời Phật dạy.

3. Từ câu "Đảng cứu dã cáo bắc..." đến hết bài. Trong đoạn này, đệ tử xin hồi hướng công đức cho cha mẹ, anh em cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo.

GIẢI-NHĨA:

Sám-hối: Sám là xin thú nhận những lỗi đã làm. Hối là xin nguyện từ nay về sau không phạm các lỗi ấy nữa. Bài này gọi là bài Sám-hối, chúng ta dồi trước Phật, Pháp, Tăng, tố bấy nhưng lỗi lầm của mình đã phạm từ trước đến nay, rồi xin nguyện từ nay về sau không phạm một lần nữa.

Đệ-tu: Đệ là em, là học trò. Từ là con, là tiếng các Phật-tu xứng đôi với Đức Phật. Đức Phật là thầy, mình là học-trò, là con, vì nhờ Đức Phật làm tăng trưởng trí-huệ và phước đức, và vì Đức Phật thương tất cả chúng sanh như con.

Kính-lạy: Kính là tôn kính, tôn la trọng, lạy là nắm vóc gieo xuống đất. Kính-lạy là cù chi tạ lòng cung kính tôn trọng đối với Phật, Pháp, Tăng.

Đức Phật Thích-Ca: Đức Phật là một vị giác ngộ cho mọi loài, cho minh, hai giác hạnh đều hoàn toàn viên mãn. Thích-Ca là Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni làm giáo-chủ ở cõi Ta-Bà. Dịch nghĩa là Nắng nhơn tịch mạc: Nắng nhơn là có lòng nhơn từ. Tịch là trong sạch không có các tanh xấu, mạc là an tĩnh không có các phiền não nhiễu loạn.

Phật A-Dì-Đà: Đức Phật làm giáo-chủ ở cõi Tịnh Độ. A-Dì-Đà có nghĩa là Vô lường thọ nghĩa là sống lâu không lường và Vô lường quang nghĩa là sáng suốt không lường.

Thập phương chủ Phật: Các Đức Phật trong mười phương: nam, đông, tây, bắc, đông-nam, tây

nam, đông-bắc, tây-bắc và phương trên, phu' ống
dưới. Đây chí' phương nào cũng có rất nhiều Đức
Phật, số nhiều như số cát sông Hằng không thể
kể được.

Thánh Hiên Tăng: Tăng là chí' các vị Tăng già
xuất gia theo đạo Phật. Thánh-Hiên Tăng d á, y
chí' cho các vị Bồ-Tát, các vị A-La-Hán từ trước
đến nay đã tu hành chứng quả.

Lâu đời lâu kiếp: Đời là khoảng thời-gian t ủ
khi sanh đến khi chết. Kiếp là gồm có n h iêu
đời. Y nói dệ-tu' trải qua rất nhiều đời, nhiều
kiếp về trước.

Nghiệp chuồng nặng nề: Nghiệp là sự hành-dộng,
có 3 nghiệp là thân nghiệp nghĩa là những hành
động về thân, khẩu nghiệp là những lời nói, ý
nghiệp là những ý nghĩ tư-tưởng. Chuồng là
chuồng ngai trên con đường chánh-dạo, con đường
giải-thoát. Nhưng nghiệp lâm tư trước đến nay
rất nặng nề, lâm chuồng ngai sự tu học, sự giải
thoát của mình.

Tham giận kiêu căng: Đây là 3 tánh xấu thường
có của người. Tham là tham lam, ham muốn như
ham tiền, ham ăn... Giận là nóng nảy giận dữ.
Kiêu căng là khoe khoang ý mình tài giỏi khinh
người.

Sí mê lâm lạc: Đây là một tánh xấu nữa: u mê
ngu đờt, không biết phải trái, nên làm việc sai
lạc. Bởi tánh xấu này là tánh xấu cội gốc của
còn người bao nhiêu tánh xấu khác đều do b ôn
tánh này mà ra.

Ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi lầm: Ngày hôm
nay nhờ Phật chí' bay dạy về nén tu biết nhưng
diều sai lầm, nhưng tánh xấu.

Thành tâm sám hối: Xin thành tâm sám hối tất
ca' nhưng tội lỗi.

Thế tránh diều dữ, nguyện lâm việc lành: nghĩa
là đừng trước Phật, Pháp, Tăng xin tự hứa chắc

chắn bắt đầu tu^{nay} bô^{tất} cǎ^{diêu} uú^{ng} g^uo^m
lãm tất cá diêu lanh lại người.

Người trống ồn Phat^tu^bi^gia^ho: Nghĩa là
trống mong lồng tu^bi^gia^ho của Đức Phat^tu^bi^gia^ho thường^tu^{ng} hộ, giúp đỡ.

Thân không bệnh tật tâm không phiền não: (phiên
não là nung nấu não loạn) nghĩa là trống mong
ồn Phat^tu^bi^gia^ho cho thân thể khõi các bệnh tật,
tâm được an tĩnh, khõi những phiền não làm rối
loạn.

Hằng ngày an vui tu^tập: Tu là những tánh xâu,
tập là làm theo những hạnh lành, nghĩa là được
an tịnh vui vẻ, sửa đổi những tánh xâu, tảp
lãm hạnh lành.

Phép Phat^tu^bi^gia^ho: Những phương-pháp Ph^tu^bi^gia^ho
day áp dụng theo, sẽ có nhiều kết-quả rất nhiệm
khô lưỡng^dược.

Minh tâm kiến tánh: Sáng tố chơn tâm, thấy rõ
thể tánh, tức là được giải-thoát giác-ngô như
Đức Phat^tu^bi^gia^ho, sáng suốt thấy rõ tâm tinh chơn thật
của minh và của mọi người.

Trí tu^tu^s sáng suốt: Không còn u mê tối tâm, trí
não^dược sáng suốt, hiểu rõ mọi sự mọi việc.

Thân thông tu^tai: Thân thông là những ph ép
bí mật huyền-diệu, người thường không lãm nổi,
chỉ riêng các vị giác-ngô mới hiểu^dược lãm
dược. Tự tại là tự do tu^y, không bị hoàncanh
xung quanh tr^ongai, tùy theo ý muốn làm gi^c
cũng^dược.

Đảng cứu độ các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em,
thân bằng quyền thuộc cũng^tat cá chung s^a nh
dòng thành Phat^tu^bi^gia^ho: (Cứu độ là cứu giúp duat^u
đau khổ^dến an vui, tu^mê lãm dến giác-ngô.Tôn
trưởng là các vị trưởng lão^d Nhiều tuổi, nhiều
dắc dũng dầu trong một họ, một phái. Chú^u n^g
sanh chỉ^d cho tất cá các loài có sinh mạng, có
sống chết như loài người, loài súc sanh, loài
chú thiền...) Đây là lời nguyện^d của một Ph^tu^bi^gia^ho

*Châm ngôn và năm điều luật của
Gia Định Phật Tử*

A. CHÂM NGÔN: BI, TRÍ, DŨNG

BI: Là cho vui, cứu khổ, đem hạnh-phúc đến cho mọi loài, cứu khổ, diệt trừ mọi nỗi thống khổ cho chúng sanh. Đạo Phật là đạo từ-bi, Đức Phật là hiện thân của từ-bi, nên Phật-tử phải làngười thiệt hành hạnh Từ-Bi, đem vui cứu khổ cho mọi loài. Người Phật-tử cõ-gắng không lâm đau khổ một ai, đau là đối với súc vật: Người Phật-tử không thán-nhiên trước sự đau khổ của muôn loài, Phật-tử phải ra tay cứu giúp. Phật-tử đến đâu cần phải cõ-gắng diệt trừ đau kinh ô, đem hạnh-phúc an vui gieo vải cung khắp.

TRÍ: Là hiểu biết sáng suốt, cung kính ấp, nhận chân được sự thật. Đạo Phật là đạo Giác Ngộ. Đức Phật là hiện thân của Giác-Ngộ, nên Phật-tử phải là người thiệt hành hạnh Tri tuệ, luôn luôn tìm hiểu, hướng tiên đến sự thật. Người Phật-tử không cam tâm chịu đốt, chịu mê mờ. Phật-tử phải tìm hiểu, học hỏi, luôn luôn tìm chòn-lý. Phật-tử khai sáng cho minh, còn có bón-phận khai sáng cho người, từ minh tìm hiểu để bày về cho mọi người tìm hiểu. Phật-tử học Phật pháp tức là học pháp như Thật để tìm hiểu sự thật, tức là học những phương-pháp song như thật để hướng tiên đúng mục-dịch như thật.

DŨNG: Là dũng mãnh, tinh-tẫn, không yếu đuối, hèn nhát, luôn luôn quả cảm, không giải

dăi, gián-doạn. Đạo Phật là đạo Hùng lực. Đức Phật là dâng Đại hùng Đại lực, nên Phật-tử phải là người anh-dũng quả-cam luôn luôn tiên dến giác-ngộ. Giải-thoát của đạo Phật, luôn luôn đem vui cứu khổ cho muôn loài, luôn luôn tinh hiếu học hỏi khai sáng trí huệ cho mình, cho mọi người. Người Phật-tử cố-gắng vượt qua mọi sự thử thách gian lao, mẫn cưới trước nguy hiểm, tự tại trước thất bại, vững chí cường qúyết dùng tiền trên con đường Đạo.

B. NĂM ĐIỀU LUẬT CỦA GIA-ĐÌNH PHẬT-TỬ:

1. Phật-tử quy-y Phật, Pháp, Tăng và giữ giới đã phát nguyện.
2. Phật-tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự Sống.
3. Phật-tử trau dồi trí huệ, tôn trọng sự Thật.
4. Phật-tử trong sạch tư thế-chất dến tinh-thân, từ-lỗi nói dến việc làm.
5. Phật-tử sống hy-xả để dũng tiên trên đường Đạo.

Phật-tử quy-y Phật, Pháp, Tăng: Là tôn Phật, Pháp, Tăng làm thầy, tron đời quy ngưỡng ý chỉ Phật, Pháp, Tăng, không theo Thương-Đế, ta-sù, không theo ngoại đạo ta-giáo, không theo bá-n dâng dêc ác, lỗi nại, ý nghĩ, việc làm dêu hướng về Phật.

Giữ giới đã phát nguyện: Giới là những giới luật của Đức Phật ché như 5 giới của người tại gia. Trong 5 giới ấy, tuy nguyện tuy sức dà tho lanh giới nào, thời triết để giữ giới ấy, không lúc nào trái phạm. Nếu trái phạm thì phải làm lè sám hối rồi cầu xin giữ lại.

Phật-tu' mō' rđng lóng thường, tôn trọng sự Sóng: Phật-tu' thiêt hành hạnh Tu-Bi, mō' rđng lóng thường cùng khắp mọi người, mọi loài vā tōn trọng sự sống của tất cả sinh vật. Phật tu' không thường riêng thân minh, riêng gia-dinh của mình, mà phải mở rộng lồng thường cùng khắp mọi người, mọi gia-dinh. Phật-tu' không thường riêng loài người mà còn thương yêu các loài sinh vật nữa. Phật-tu' tôn-trọng sự sống nghĩa là không giết hại mạng sống của bất cứ sinh vật nào, mà còn phải bao-tôn tôn trọng tất cả sự sống, dầu là sự sống của những sinh vật nhỏ-nhiêm. Phật-tu' giữ giới không sát hại và ăn chay cũng là giữ diêu luật này.

Phật-tu' trau dồi trí huệ tôn trọng sự Thật:

Phật-tu' thiêt hành hạnh trí huệ bằng cách phát, chiêu trí huệ và tôn trọng sự Thật. Phật tu' dùng trí huệ để tìm hiểu học hỏi, dùng lý trí để xét đoán, không mê-tính để đoán. Đôi với các học thuyết, Phật-tu' lấy con mắt trạch pháp tìm hiểu, nếu phải thi công-niệm, nếu trái thi không tin theo. Đôi với Phật Pháp, Phật-tu' hết sức tìm hiểu chân nghĩa của Phật, dùng lý-trí phân tích, thiêt nghiệm, tìm hiểu để thực-hành, để sống như lời Phật dạy vì Phật-tu' nhận rõ rằng chỉ có sự thiêt hành mới phất sinh trí tuệ con người. Phật-tu' tôn trọng sự Thật nghĩa là biết phung sự lè phai và sự Thật. Phật-tu' sẽ không nói lao vì nói lao là nói lời trái với sự Thật. Phật-tu' không xuyên tạc sự thật để mua cùudanh lời hay để bệnh-vực lồng tự-ái của mình.

Phật-tu' trong sách tu-thể-chát đến tinh-thanh-tu
lời nói đến việc làm: Phật-tu' thiêt hành hạnh Thanh-tinh, hành hoa sen trong trắng, giữ gìn thân thể, lời nói, ý nghĩa, việc làm cho tinh-sach trong trắng. Phật-tu' giữ y phục, thân-thê sach vò, nhã của sach sè. Phật-tu' chỉ nói lời chôn trực hoà giải, như thật, như hoa. Ph à t tu' không nghi, không làm các diêu ác, chỉ nghĩ, chỉ làm các diêu thiện có lợi minh cá ldingười.

Phật-tu' sông hỷ-xă dẽ dung tiến trên đường dao:
Phật-tu' thiết hành hanh Hy-xă và Tinh-tan. Phật tu' sông hỷ-xă là luôn luôn hoan hỷ vui vẻ, đâu gặp những nghịch cảnh, trồ lực. Phật tu' vui vẻ hỷ-sinh dẽ giúp đỡ cứu khổ cho mọi người mọ i loài, không dẽ tâm ganh ghét thù hận một ai.
Phật-tu' tinh-tan trên đường dao, không dungnghi không thối thát. Phai làm việc gì thi lâm đến kỵ cung, cho đến khi thành tựu mới thối. Dầugấp thát bại, Phật-tu' không có quyền thối thát, định chí rút lui. Dầu gặp nghịch cảnh trồ lực, Phật tu' phải luôn luôn gắng sức. Khi nào mục di ch chưa thành tựu my man, người Phật-tu' vẫn ph_ái hoan hỷ, xa bỏ tất cả, dẽ dung tiến trên đường g Đạo sáng.

LỜI CẢM TẠ

Trong thời gian qua chùa Viên Giác đã nhận được những tạp chí, sách báo của các Tổ Chức cung như những Hội Đoàn khắp nơi trên thế giới cung như sự ủng hộ định kỳ và b_ất thường của chư Phật Tu'mươi phương về việc thuê mướn ngôi Niệm Phật Đường trong hiện-tại. Xin hồi hướng công đức của chư liệt vị được phước báu trang nghiêm, đạo tâm kiên cố dẽ luôn luôn dung tiến trên con đường phát huy tinh thần Dân Tộc cung như Đạo Pháptại xứ người.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TÂN BỐ TÁT MA HA TÁT .

KIẾU MỤC DỊCH G.D.P.T. và HUY HIỆU HOA SEN

A. MỤC-DỊCH CỦA GIA-ĐÌNH PHẬT-TƯ:

Mục-dịch của gia-dinh Phật-tư là dào tạo những Phật-tư chơn chánh và cải tạo đổi mới sống theo chơn tinh-thân Phật-Giao.

Một Phật-tư chơn chánh là một Phật-tư quy y Phật, Pháp, Tăng, giữ giới, đã phát nguyện và thật hành năm hạnh Tinh-tán, Hy-xá, Thanh-tịnh, Trí-huệ và Tú-bi.

1. Phật-tư quy-y Phật, Pháp, Tăng là tồn Phật, Pháp, Tăng làm Thầy, trọn đời quy ngưỡng, y chí Phật, Pháp, Tăng, không theo Thường Đế ta-sù, ngoại đạo tà giao, không theo bạn đảng độc ác.

2. Giữ giới đã phát nguyện - Giới lánchez giòi luật của Đức Phật chế, như năm giới của người tại gia. Trong năm giới ấy tùy ý ện tuy súc đã thọ lánchez giới nào thời triệt để giữ giới ấy, không lúc nào phạm. Nếu có trái phạm, thời phải làm lễ sám-hối rồi cầu xin giữ lại.

3. Sống theo năm hạnh - Tinh-tán, Hy-xá, Thanh-tịnh, Trí-huệ và Tú-bi.

Tinh-tán nghĩa là luôn luôn tiến trên con đường trong sạch tinh thuần, trên con đường hướng đến mục-dịch của Đoàn, trên con đường Đạo. Tưởng-trùng hạnh Tinh-tán là Đức

Phật Thích-Ca Mâu-Ni, hy-sinh gia-dinh, ng ôi
bau, vợ con, danh lđi, dđe dđan thân trên đường
đao, tu khđ hành trong sáu năm, ngđl thu y ên
định 49 ngày, rồi sau khi thành Đạo, lại di
thuyết-pháp giao hoà hơn 49 năm, cứu toàn thè
chúng sanh thoát khỏi mọi diều khổ.

Một thiếu niên, thiếu nữ sống theo hñ nh
Tinh-tán thực hành các hạnh Hy-xa, Thanh-tinh,
Trí-huệ và Tú-bi. Trái với hạnh Tinh-Tán là
biêng nhắc trên đường Đạo, trong bônh-phận của
mình.

Hy-xa là luôn luôn vui vẻ hoan hý, lâm moi
người, mọi loài vui vẻ hoan hý, sống phóng xá
hy-sinh.

- Gặp việc buồn, dù, hoặc bệnh tật, khốn g
than khóc, quá lo buồn, sợ hãi.

- Thầy người lâm việc lahh, hoặc được người
khen thi vui vẻ, tán thưỏng không ganh ghét
tức bức.

- Thầy người gặp việc buồn khó thi khuy ên
giải.

- Gặp người xúc phạm, không tức giận, mắng
nhiếc, đánh dập. Trái lại dùng lời từ h ò a
giảng dụ giải-thích, nếu không được thi nhẫn
nhìn.

- Biết hy-sinh cho mọi người, mọi loài.

Hy-xa không có nghĩa là vui vẻ, tré trung,
cười nói ồn ào. Hy-xa là hạnh của một tâm hồn
trong sạch, yêu đời, thương mọi loài, di èm
tinh và biết hy-sinh. Một thiếu niên, thiếu
nữ sống theo hạnh Hy-xa là có một gương mặt
tuổi trẻ, một cặp mắt trong sáng, một nụ cười
hiền hòa và trong tú thân toả ra một sức mạnh
khiến mọi người hoan hý hy-sinh theo m i n h .
Tương-trùng hạnh Hy-xa là Đức Phật Di-lặc, một
Đức Phật có một lòng thường rộng lớn cao cát,
một gương mặt luôn luôn tươi cười.

- Thanh tinh nghĩa là trong sạch trong thân thể, trong sạch lời nói, ý nghĩ, việc làm và sống một cuộc đời giản dị thanh bạch.

- Trong sạch trong thân thể là thân hình sạch sẽ, tóc chải tu tề, áo quần chỉnh tề, bao giờ cũng vậy.

- Trong sạch trong lời nói là không nói lời già dỗi, đắc ác, thêu dệt, chải chuốt, nói hai lưỡi. Chỉ nói lời thành thật, tự hoà, giản dị và chân thực.

- Trong sạch trong ý nghĩ là các tánh tham, sân, si, tu-tuồng trong sạch chân chính.

- Trong sạch trong việc làm là cù-chí việc làm chân chính.

- Sóng giản dị là sóng thanh-bạch giản dị, đậm bạc, không xa hoa, phủ phiêm.

Một thiều niên, thiều nǚ sống theo hagy nh Thanh-tinh là thân thể áo quần luôn luôn sạch sẽ, chỉnh tề, lời nói, ý nghĩ, việc làm luôn luôn trong sạch và sống cuộc đời giản dị thanh bạch.

Tượng-trung hạnh Thanh-tinh là Đức Phật A Di-Đà, một Đức Phật có hào quang vô lường, hai quả đức do nhơn hạnh hoàn toàn thanh tịnh và cahh giới của Đức Phật A-Di-Đà hóa độ chư'ng sanh là cảnh Tịnh-Đế, một cõi hoàn toàn trong sạch đẹp đẽ.

Tri-huệ là hiếu biết đúng đắn, cũng khắp tất cả. Hiếu biết đúng đắn là sự thật cảnh vật như thế nào, thí hiếu đúng như vậy không sai lầm. Hiếu biết cũng khắp là hiếu biết rộng rãi. Một thiều niên, thiều nǚ sống theo hạnh Tri-huệ là phải học hiếu nhưng điều phải học đúng theo chương tr-ình, phải học hiếu Phật-Pháp � � � � theo thứ bậc của mình. Tượng-trung hạnh Tri-huệ là Đức Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát, một vị Bồ-Tát có tri huệ bậc nhất, tiêu biểu cho tri cẩn bảnh

và thường thay thế Đức Phật khai sáng tri huệ cho mọi loài.

Tú-bi là đem vui cùu khổ cho mọi loài. Đem vui là gieo sự vui vẻ như người ưa đọc sách, đem sách tặng khiên cho vui vẻ hoặc dùng lời nói hoà nhã giảng đạo khiên cho vui vẻ.

Cứu khổ là trú những nỗi đau khổ cho mọi loài, như đối với người khờ vì bệnh thí chích, thuốc cứu chữa cho hết khổ, người khờ vì đói khát thí bô thí các món ăn uống cho hết khổ. Một thiếu niên, thiếu nữ sống theo hạnh Tú-bi, là luôn luôn cứu giúp mọi loài, mọi người sống hạnh phúc. Tượng-trưng hạnh Tú-bi là Đức Quan Thế-Âm Bồ-Tát, một vị Bồ-Tát hiền thiện cứu khổ cứu nạn cho mọi loài, luôn luôn thường tu dưỡng cứu giúp cho tất cả chúng sanh.

B. CÁI TẠO ĐỜI SỐNG THEO CHẨN TINH-THẦN ĐẠO PHẬT:

Đã sống theo Đạo Phật, Phật-tử có trách nhiệm cái hóa đổi của mình, của người thân, bạn bè chung quanh mình cũng sống theo tinh thần Bi, Trí-Dung của Đạo Phật. Mọi Phật-tử phaila, một nồng lực cải-tạo, một sức mạnh cảm hóa, để chuyền đổi mọi hoạn cảnh mọi người, mọi loài trong tất cả thời, khắp tất cả chờ.

C. HUY HIỆU HOA SEN:

Huy hiệu của gia-dinh Phật-tử là dấu hiệu tròn. Hoa sen trắng tám cánh trên nền mâu xanh lá mạ.

1. Hình tròn tượng trưng cho Đạo Phật viên dung, hoàn toàn vô ngại.
2. Sen trắng tượng trưng cho ánh-sáng của Trí-huệ hoàn toàn (giác-ngộ) và chánh ánh-sáng của hạnh Thanh-tịnh hoàn toàn (giác-thoát).

3. Tâm cánh sen chỉ rõ mục-dịch của Giả
Đinh Phật-Tử: Nám cánh trên chỉ c h o
hạnh Tinh-tân (cánh giữa), Hy-xá, Thanh
tinh (2 cánh bên trái, bên mặt c a nh
giữa ó ngoài ngo ó yao), Tri-huệ và Túbi
(bên trai cánh Hy-xá, bên phải c a n h
Thanh-tinh), 3 cánh dưới chỉ cho Phật
(cánh giữa), Pháp (cánh phia trái ó
ngoài ngo ó vao) và Tạng (cánh phia mặt).
 4. Mầu xanh là mầu tương-lai, mầu hy-vọng,
mầu của Thanh Thiếu Nhì Phật-Tử.
-

NHẮN TIN

Nguyễn Thành Quốc con ông Nguyễn Thành Long
trước d' "Deuntenen Stuttgart, nay ó dâu xin
liên lạc cho Nguyễn Văn Nam Aikogakuken ,
186, Katayanagi, Ohmiya-Shi, Saitamaken 330 ,
Japan. Tel 0486-83-4831.

TÌM NGƯỜI

Tiệm ăn Việt Nam ó miền Nam nước Đức càn 1
bếp chính, 1 bếp phụ, lo chô ăn ó. Xin liên-
lạc vê` địa chỉ:

Bà Nguyễn

Schrobenhausenerstr. 36, 8000 München 21

Tel. ban ngày 089-576430

ban tối 089-4481976

Bíết bao giờ...

Lay Phật trên dài cao chói sáng
Còn u mê quờ quạng giữa đêm dài,
muôn tin hành sao vẫn thây xa xôi,
muôn dạo hạnh sao vẫn hoài tội lỗi!

Đã bao phen con dặn lòng sám hối
Nhưng oan khiên rẽo gọi néo luân hồi
Mảnh áo trần xổ xác giữa phong lôi
muôn về bám gốc cà sa cùa Phật.

Lại trôi dạt về biển đời vô vật
Ngó ngác nhìn con chẳng biết về đâu!
Đêm nâm mò cồn rực rõ công hầu,
Ngày chót tinh lại chán chuồng còi thê.

Nhưng ác mộng giăng màn che trí tuệ
Nhưng tai ương muôn lay đổ niềm tin,
Con yêu mềm chùng lạc bước chông chênh
Nhớ ảnh Đạo dát diu bao ngoi tôi.

Đã nhiều phen con muôn lià hệ luy
Nhưng sao lòng còn quên quít giấy oan,
Tình ái giáng tờ, cõm áo buộc ràng,
Càng vùng vẩy thân lại càng vướng víu!

Lay Phật trên dài cao huyền diệu !
Con lạc loài giữa muôn néo trầm luân,
Muôn thanh cao sao vẫn thây yêu hèn
Muôn giải thoát sao vẫn hoài chìm đắm!

Một ngày qua là một ngày buồn thảm:
Bóng Phật xa với như ảng mây cao...

Trinh Walenstätter

Rapallo-Italia

TIN TỨC

6-8.6.80: Đã góp phần trong đêm văn nghệ Đại Lễ Phật Đản 2524 năm do chùa Khánh Anh tại Paris tổ chức, Ban Văn Nghệ Hội Sinh Viên và Kiều Bảo Phật Tư Việt Nam tại Tây Đức đã đến Paris trong những ngày trên và đã cùng góp sức với Gia Đình Phật Tư Quảng Đức thuộc chùa Khánh Anh trong những diệu vui, đón, ca... Điều này đã nói lên được sự lớn mạnh của các tổ chức và sự đoàn kết làm việc trong tinh thần vô úy của Phật Giáo.

28-29.6.80: Theo lời mời của Hội Người Việt tỵ nạn công sản tại Hòa Lan, Ban Văn Nghệ Hội SV và KB Phật Tư VN tại Tây Đức cũng đã đến Hòa Lan trong những ngày trên để tham gia và đóng góp trong đêm văn nghệ các diệu vui dân tộc cũng như những nhạc khúc hòa tấu trong tinh tú dân tộc.

Đã góp phần cầu nguyện cho những người qua cố Việt Nam tại Tây Đức trong thời gian qua các vi Đại Đức trong Chi Bộ GHPGVNTN TD đã đến Frankfurt, Aachen, Wupperthal, Münster, Schöneck, Hamburg làm lễ tông linh, tuẫn thất và cầu nguyện cho những người thất lạc trên được dập nỗi an nghỉ cuối cùng.

Bắt đầu từ ngày 1-26.8.80 Đại Đức Chi Bộ Trưởng đã đến viếng thăm, làm lễ cầu nguyện và thuyết pháp cho đồng bào Phật Tư VN tại Tây Đức ở những địa phương sau: Ulm, Alfeld, Mainburg, München, Göppingen, Aalen, Bad Buchau, Würzburg, Rotenburg, Münerstadt, Schöneck, Frankfurt, Koblenz, Bassenheim, Bonn, Aachen, Mönchengladbach, Neuss, Hagen, Geortmarienhütte, lingen, Berlin, Hamburg..

Theo lời mời của VN Büro tại Bonn, ngày 16 và 17.8.80 Chi Bộ cũng như Đại Diện Hội SV& KB PT, UBTDNQ của người Việt tại CHLBĐ cùng Liên-Vùng Tây Đức đã về Bonn họp và bàn thảo với VN Büro cũng như những Hội đoàn khác về trung tâm văn hóa VN trong tương lai.



Auf dem hannoverschen Messegelände feierten am Pfingstsonntag etwa 1000 Vietnamesen das Vesakfest, den 2524. Geburtstag Buddhas. Um von allen Teilnehmern gehört zu werden, benutzte Reverend Thich Nhu Dien beim Gebet ein Megaphon.

ap

Đại lễ Phật đản





Phật Giáo Việt Nam





MỤC LỤC

Trong số này	trang
Lời Đầu.....	Ban Biên Tập
Hiền tượng tư sanh.....	01
Thiền Học.....	08
Vườn thơ Đạo Lý.....	21
Những con tâm đó.....	28
Phóng sự Đại Lê Phật Đahn.....	37
Ánh tráng bên cõi.....	40
Trang Giao lý Gia Đinh Phật Tu.....	41
Lịch sử Đức Phật Thích Ca.....	44
Hai chuyện tiên thân.....	48
Mẫu chuyện đạo.....	57
Bài Sám Hối.....	60
Châm ngôn và nám diệu luật của GBPT.....	64
Hiệu mục đích Gia Đinh Phật Tu.....	68
Biết bao giờ.....	73
Tin tức.....	74
Hình ảnh Đại Lê Phật Đahn 2524.....	75

+ + + + +

Chủ nhật thứ nhất và chủ nhật thứ ba trong mỗi tháng tại chùa có cử hành lễ cầu an,cầu siêu , Pháp Hoa, Giáo Lý v.v. Vậy yêu cầu Quý Phật Tu cũng như Quý Đạo hữu nâng về chùa để lễ Phật , và thỉnh pháp văn kinh.Tại chùa cũng cho thỉnh những pháp bảo như: Kinh Nhật Tung,Kinh Vu Lan, Bách Y Thần chú,cũng như những ảnh Phật v.v... Mọi chi tiết xin liên lạc chùa Viên Giác Kestnerstr. 37,3000 Hannover 1. Tel.0511-812891 . Mọi sự cúng dường Quý vị có thể gửi thẳng về chùa hay qua ngân hàng Deutsche Bank Hannover 8650228 Bankleitzahl 25070070(Thích Như Diên).